

Luc Tinh Tân Văn

Directeur Politique—L.MARTY
ADM. GÉRANT—NGUYỄN-V-CÙA

ADMINISTRATION
ET RÉDACTION:

Saigon, Rue Catinat, 153-155 (1^{er} Etage)

GIÁ BÁN:
Nam-kỳ, Trung-kỳ và Cao-manh

Một năm..... 6\$00
Sáu tháng..... 3 50
Ba tháng..... 2 00

Mua báo thi kẽ từ ngày
mồng 1 và ngày 15 mỗi tháng
mà phải trả tiền trước.

閱 新 省 大

MỖI TUẦN LỄ RA BA KỶ:
NGÀY THỨ HAI, NGÀY THỨ TƯ VÀ NGÀY THỨ SÁU
Mỗi số bán lẻ..... 0304
TELEPHONE N° 475

Adresse téligr.: LECTHINH-SAIGON

GIÁ BÁN:
BẮC-KỲ, LÀO, ĐẠI-PHÁP
VÀ THƯƠC ĐỊA.

Một năm..... 7\$00
Sáu tháng..... 4 00
Ba tháng..... 2 25

On s'abonne sans frais dans
tous les bureaux de poste.

POUR LES ANNONCES, s'adresser
à SAIGON: Aux bureaux du journal.
à HANOI: Aux bureaux du Trung-

Bắc-Tân-Vân.

On traite à forfait pour les
contrats de longue durée. Les
prix sont payables d'avance.

MỤC LỤC

1. — Tâm-bồn thương.
2. — Văn-Trinh.
3. — Yết-thi.
4. — Giá cái ống diều với cây viết.
5. — Tiệm dèo Guốc.
6. — Khôn thì khôn thuở nên ba...
7. — Thông-báo.
8. — Báo việc quan.

9. — Lời rao.
10. — Văn-uyễn.
11. — Khai-trương.
12. — Hướng-truyền.
13. — Việc nhỏ hóa to.
14. — Điểm chiêm bao là.
15. — Tin-Dông-dương.
16. — Phùng-kim-Huê.

TÂM-BỒN TÂN THƯƠNG

Annam, xin ghé mắt, ghi về kẽ lâu dài

(Tiếp theo)

Khoản thứ 10.— Chót hết xin chớ phán nản rằng: Minh là bức phủ qui phong-lưu, hãy còn chịu những điều cực khổ, mà lãnh những phần Chưởng-cốc, Chưởng-thuyền, lòn xộn lẩn xẩn, coi ra như kẽ bắn tiễn tam-tông kia vậy.

Phải nghĩ như vầy: chẳng phải là dị loại, mấy lúc đã coi nhau xa cách, hờ miêng chẳng ra răng, rõ lại là đồng-bào, bây giờ nếu hiệp súc kinh dinh, nhiều tay vô nên bộp.

Huống hổ, tránh cho khỏi sự bị nhục với người Tàu (coi chuong thứ nhứt) thời lại càng nên thương yêu nhau, phân phiến ra súc giùm giúp cho nhau, có nê gì đều cực khổ; mỗi người đều ra công một năm và lại có báo đáp công lao (coi chuong thứ bốn) cũng xứng đáng, vì dầu, gọi rằng cực khổ, cũng chẳng phải làm mất đi đâu những sự phù-quí phong-lưu của mình. Tục ngữ rằng: Làm lớn phải làm ráy, vậy phải dặn mình phải ráng mà ra súc lo giùm cho kẻ đàn em, rồi bày ra nhiều dấu ợn dày nghĩa nặng, mới gọi là thiệt trang phú-quí phong-lưu, như đọc thiện kỵ thân, đại bắc hão giã.

Khoản thứ 11.— Đã hết ý cầu cho người đồng-bang chúng ta, đồng lòng ra súc, chẳng phải vượt biển trèo non, làm đều chi khó, chỉ một cuộc mě-thương là sự người Tàu đã làm ra trước mắt, có khác nhau duy có một điều ước đồng-tâm, Thông-cốc-bồn, làm theo vầy, khỏi sự-nghi nan, sau sẽ nhớ nhau sự-thạnh lợi vô cùng, dầu có sự khó nhọc chi nữa, lại nại hả, nhiều phen khò hạnh công phu, (ra công tu) mới được vào cực-lạc thế-giải (thành-phật).

Nếu còn đeo mẩy chuyện phàn nán, (coi khoản thứ 8, 9, 10), cố chấp nghĩ rằng: "Thứ thân bất độ hà thân độ". Tôi không biết mấy ông phủ qui phong-lưu thủ sanh sở tác giả hà cảng...

Khoản thứ 12.— Tôi quyết phát

lưu, một đều đồng mảnh tinh tảo, nói trong năm nay đồng-bang chúng ta đã đồng nghe lời luận biện «Tâm-bồn mě-thương» rồi mà không chịu đồng lòng lập ước, làm cho nên việc, thời xin nhà-nước quát mãi lúa cả Nam-kỳ, đang lập cuộc buôn, làm hàng nhà-phiến, rượu và muối, để mà giữ lợi quyền cho chúng ta, chờ để cho người giành dập.

Sau hết chờ trách tôi đều phát nguyện ấy, là đều tần ict cho Nhà-nước, đồ tội cho tôi, xét cho kỹ, chúng ta không gìn giữ lợi quyền để cho người Tàu thù lợi, nào có ích cho mình, thà là Nhà-nước giữ lợi quyền cho chúng ta, Triều-dinh hữu lợi, tức ngô dân chi phuộc dã.

CHƯƠNG THỨ BỐN

Thù công lao (Báo đáp kẽ có công lao).

Chiếm-tiền-địa (Chiếm cứ chỗ có phương tiện).

Khoản thứ nhứt.— Mỗi năm mấy ông lãnh làm Thương-chức (coi chuong thứ 3) ra công khó nhọc cho trong Thương-cuộc, phải có phần huê-hồng để mà báo đáp công lao.

Tính phỏng một tinh nhỏ, như tỉnh Sadec (các tinh phỏng theo đây), đồng-niên lúa chờ đi bán Saigon, Cholon hơn 1000 chiếc chài, mỗi chiếc lấp số chờ lúa chừng 1500 tạ sấp lèn; $1000 \times 1500 = 1500,000$ tạ xin trảt lấy mẩy tạ 0\$01.

$1500,000 \times 0.01 = 15000$00$, được 15000\$00 để đam vào khoản thù công-laо, hoặc có số bạc định phạt (coi chuong thứ 2 khoản thứ tư) bao nhiêu cũng để vào sô ấy.

Khoản thứ 2.— Chia ra số thù công-laо cho mẩy Thương-chức như sau này:

Mỗi một năm phung huê-hồng cho bức:

1º Chánh Chủ-sư, một người 1,000\$00

2º Phó Chủ-sư, một người 800 00

3º Chánh Chưởng-ngân,

một người 900\$00
4º Phó Chưởng-ngân, một người 700 00

5º Chánh Chưởng-cốc, một người 600 00

6º Phó Chưởng-cốc, ba người mỗi người 600 đồng 1,800 00

7º Chánh Chưởng-thuyền, một người 1,000 00

8º Phó Chưởng-thuyền, năm người mỗi người 800 đồng 4,000 00

9º Nghị-viên, mười người mỗi người 200 đồng 2,000 00

Cộng 13,100 00

Khoản thứ 3

1º Mướn một chỗ công sở để nhóm thương-chức, phòng định một năm..... 360\$00

2º Phải mướn mười người sai-dinh để phòng sai cắt về việc cung dịch và canh giờ trong Thương-cuộc, mỗi năm mỗi người 40 đồng, $40 \times 10 = 400$

3º Một người 60 00

4º Định mua một cái tủ-sắt 150 00

5º Định mua đồ dùng như: ghế, tủ-cây để sô-sach và khị mảnh thập vật, để dùng trong công sở 200 00

Cộng 1,170\$00

Hiệp với số xuất khoản thứ hai 13,100 00

Cộng chung 14,270 00

Chiết số thâu 15,000 00

Đã xuất 14,270 00

Chỉ tồn 730\$00

Số chỉ tồn để dùng xuất phát chuyên ngoại-lệ, có Thương-cuộc bàn nghị.

Khoản thứ 4.— Các sô-sách về phần chánh, phó Chủ-sư giữ và xem xét.

Khoản thứ 5.— Số bạc thâu mỗi tạ 0\$01, định thâu sau khi các thương-hữu khai liệt vào sô «Thông-cốc-bồn» mới biết số chắc được bao nhiêu, mà định số xuất về khoản thù công lao, phát huê-hồng và cung liệu các khoản, cứ trực nguyệt phân phát.

Khoản thứ 6.— Thù công lao chia phần có phần nhiều phần ít, có ý tùy phận sự khinh trọng, không phải theo bậc lớn nhỏ.

Mấy ông Thương-chức, yếu tại hòa trung công-tế, để giúp sức trong Thương-cuộc cho lâu dài là quí, bậc phú-quí phong-lưu mà hưởng chút-dính thù công lao của Thương-cuộc, cũng gọi là hưởng lấy lòng thảo mà thôi.

Khoản thứ 7.— Thương-cuộc của chúng ta lập nên lâu ngày rồi, các thương-hữu quen biết nhau đồng và lại lấy thạnh lợi vô cùng, chắc sau mọi người sẽ giúp lòng ham-hố về nghề buôn lúa.

Vậy tôi tỏ ra một chỗ địa thế phương tiện, dễ dàng lập sở buôn lúa đỗ hội về sau.

Tại tỉnh Mỹ-tho, thứ nhứt, ngoài cửa biển rộng, (cửa Đại và cửa Tiều) trong lòng sông sâu, thứ hai, đất rộng nhiều chỗ mua giá còn rẻ hơn Chợ-lớn, thứ ba, bờ-phân nửa, hoặc hai phần đường Tiền-giang và Hậu-giang, (phiá Tây, Lục-tỉnh) đi về Saigon, Chợ-lớn, ấy là một chỗ đại-dịa, dành để tiện lợi cho người dùng cuộc buôn lúa phía Tây trong Nam-kỳ.

Nếu có lập nhà máy tại chỗ, được phần thứ nhứt, đường Tàu lira ngoại-quốc tới lúc chở chuyên rất dễ, được phần thứ hai, dễ mua đất mà kinh-dinh cất nhà buôn cho lớn-lao rộng-rãi, lại được phần thứ ba, giá (Thủy-cước) tiền vận tải, rẻ buôn xưa nhiều, (bờ đường đi thời rẻ hơn già chở lúa về Saigon, Chợ-lớn).

Đều chiếm-tiền-địa nói trước đây, tức luon hơn 3, 4 năm, các ông kiến thức nghe đều, cũng hiệp ý cho rằng phải, mà chưa được làm, độc địa là vi, có-chưởng nang-minh.

Nên nay quyết nhứt, xin người đồng-bang chúng ta, tận tâm tự-trưởng, trước hết lo cho côn danh giá, giữ lợi quyền, thời phải ước đồng-tâm Thông-cốc-bồn, kế đó thiết Thương-chức, lập Thương-trình, để thi tho sự buôn, cho đồng người, thù công lao, gọi là nghĩa đền bồi lòng thảo.

Đã thương yêu nhau, lo lắng cho nhau, hưởng lợi cùng nhau, rồi chúng ta sẽ chiếm-tiền-địa nhứt phương, dĩ vi dinh thương quảng đại, cửu trưởng chí kế, 3 triệu người trong Nam-kỳ, xin thương lấy lòng tôi khõ nǎo, suy nghĩ những ngày, mới đặt ngôi viết mà biến những điều siêng luận, cho chúng ta chọn lấy, làm theo, lại xin chờ chấp trách mấy lời phật nguyện (chuong thứ 3, khoản 12) khác thường, ấy là muốn quyết đoán lập thành Tâm-bồn-mě-thương, không phát nguyện như vậy, sao cho cỗ động nhân tâm, nếu bỏ

XA-BONG MAT-XAY

Tốt nhất cối Đông-dương



Con
ngựa
một
sừng
Hiệu

HAO-VINH Công-ty

(HÀNG ANNAM)

146 Rue Lefèvre, Saigon

AGENT EXCLUSIF

VÂN TRÌNH

Từ thành Paris qua Saigon. Bay 12 ngày đường;
Ngưng mười chín trạm. Tài rât đáng khen; Saigon đang ngóng đợi.

Độc-giả liệt-quí còn nhớ, trong một số tết-báo, tôi có tò trước cho liệt-quí hay một cuộc vân-trình từ thành Paris, kinh-đô Pháp-quốc, qua thành Saigon là kinh-đô Nam-kỳ ta chăng?

Theo thời-đại này, tưởng chăng cuộc vân-trình nào cả thè hơn nữa, lại là một cuộc mới, ai nghe đến cũng lạ tai, trông thấy cũng đều lạ mắt, vì đây từ Paris qua Saigon, nếu tính theo dặm thủy trình, thì bay ngàn, tám mươi dặm, còn tính theo dặm bộ-hành, thì mươi ba ngàn, một trăm mươi hai dặm (kilomètres); bay thấu, hả chăng chờ là anh tài chăng ru?

Vi tài tri ấy, tôi chăng dành bỏ qua mà không giải ra cho liệt-quí tưởng tắt.

Cuộc vân-trình đã phóng đây, vốn bở tri-ý M. Drouith, lịnh-lang của quan Bác-vật Drouith trong xứ. Nợ nước đèn xong, M. Drouith muốn đề danh trong võ-trụ, nên mới định cuộc vân-trình này. Thật cũng là một tay tiêu-tướng phi-công có danh trong đám can qua mới tàn, nhưng bở M. Drouith mới vừa rá tài giúp nước, hả vừa được năm cái máy bay của tặc thù, thi giặc đã tàn, vi cơn đình chiến. Nếu chăng vậy, chưa biết M. Drouith lập công dặng bao nhiêu. Tính cuộc vân-trình này, M. Drouith lại chọn quan ba Fonck là đại-tướng phi-công theo giúp. Cả hai đều thuộc đạo Bạch-nhận, mà quan ba Fonck lại là đệ tam anh-hùng trong đạo Bạch-nhận Pháp-quốc. Từ Guynemer, Garros là đệ nhứt và nhị anh-hùng vì nước bỏ minh nơi chốn sa tràng rồi, thi quan ba Fonck ra tài, trả thù cho đồng-liêu-bứu. Kè máy trăm trận dặng ván, đại-tướng phi-công Fonck hạ máy-bay A-lo-mǎn sáu chục.

Rất đáng mắng cho Pháp-quốc là một nước cực điêm văn-minh, sanh những hực tội hiền trưởng ngõ.

Nhắc lại, khi M. Drouith liệu định với quan ba Fonck rồi, tò bày sở nguyện ra, tức thi trong thành Paris, nhiều hội xuất tiền muôn đê thử. Như hội Aéro-Club de France hứa cho một phần thưởng hai chục ngàn quan, một hội hát bóng hứa một phần thưởng năm chục ngàn quan với một hiệu báo lớn ở thành Paris cũng hứa sẽ thử hai chục ngàn quan như Aéro-Club. Ngoài mấy phần thưởng hứa đây, M. Drouith lại được lời của quan Toàn-quyền hứa trọng thưởng, nếu dặng thành công, bằng chăng cũng cho sở hui.

Điện-tin của M. Drouith gởi cho lịnh-nghiêm là quan Bác-vật Drouith ở Saigon như vầy:

« Nhờ có sức quan Toàn-quyền hết lòng giúp đỡ, nên mới xin dặng máy bay (mà quan Toàn-quyền đó là ai? Chắc quan Toàn-quyền của chúng ta, ông Albert Sarraut đó chứ ai) ngài hứa chắc, nếu dặng thành công, ngài sẽ trọng thưởng, còn như không thành, ngài cũng cho

ý dù dự, thời khôi sự hậu hối, thấy lời và có phước liền, Tân ngô vãng già. »

Thành Sadec, le 24 Mai 1907.
ĐẶNG-THÚC-LIÊNG.

sở hui ». Điện-tin cũng có nói cuối tháng Août là lúc phong vân bắt trắc qua rồi, thi sẵn-sàng mọi việc. Tuy có lời hứa chịu-thưởng vậy cho vậy, mà bây giờ đây muôn điều đình thi thoả, biết lấy chí làm sở phí? Phải có ít nứa sáu muôn quan. Tiền đâu? Vì sự ích quốc, người Langsa ở Saigon liền nhau lập hội: M. Gage tọa-chủ, M.M. Drouith, Héraud Tournier và Richaud làm hội-viên. Tức thi ông quan hai Héraud, chủ hảng Asiatic chịu cho sáu muôn quan làm sở phí.

Rất đáng khen sự Đoàn-thè về sự khai-quảng đại của người Langsa, hể biết phải, thấy phải thi làm, tốn của lao công chăng nè.

Xin nhà giàu Annam ghi để làm gương!

Và lại Điện-tin có nói cuối tháng Août thi sẵn mọi việc, mà nay đã quá 20 Septembre rồi có sao chưa thấy? Hay là tại phong vỗ chưa điệu chăng?

Thoảng lại đây từ Paris qua đây rất xa, tính trọn 13.112 kilomètres, phải bay trọn 12 ngày trường mới tới, không lý bay thẳng một dặng cho dặng; mà đầu có sức bay, dặng đi nữa, đầu « sáng » đầu đủ mà bay, vì máy bay không thể chờ nhiều đầu cho dặng. Vậy thi trong mươi hai ngày, dặng dày, lẽ có nhiên phải ngưng nghỉ trạm, một là nghỉ, hai là lấy đầu đủ bay qua trạm khác. Mùa đông trạm phải ngừng nghỉ đó là trạm nào?

Và lại bên phương tây người đông đất hẹp, it có chỗ nào gọi là đồng không mông quanh, mà nhơn tâm lại hòa hảo, nên đầu có hạ chỗ nào cũng có người trợ giúp, còn như bên phương đông này, núi non chốn chở, rừng bụi hiểm gay, lại thêm nhơn tâm, phần nhiều ở chốn ấy còn dã-man, chưa biết chi là bắc-á. Nếu sa xuống nơi đó mới làm sao cho thấu tin. Thế thi khi định phân trạm ngừng phải định sao.

1º Khỏi đi qua máy chốn đồng không mông quanh sân-dã thủ quê ấy, vì qua máy chốn ấy thi khó mà lập đồ cuộc tiếp cùu.

2º Tránh xa máy chổ phải bay cao và tránh xa dặng biển được chừng nào hay chừng nấy, vì mặt bờ mènh mông khó mà lập dặng cùu vót.

Mà muốn cho khôi hai đều gay trở ấy thi phải định bao nhiêu trạm ngừng, và định nơi đâu?

Bắt từ Saigon mà kề qua Paris, thi phải noi dặng Saigon qua thành Rangoon mà dặng Saigon qua Rangoon thi xa lắm; xa tới 1185 kilomètres, phải bay trọn 12 giờ đồng hồ mới tới, chi bằng chia hai, lập trạm tại Bangkok chăng là hay. Saigon qua Bangkok, 740 kilomètres phải bay tầm giờ, ngừng lấy đầu rồi bay từ Bangkok qua Rangoon, 450 kilomètres. Bởi dặng từ Bangkok qua Rangoon cách trở vì núi Myenmoletka cao lắm, muôn qua dặng phải bay ít nữa 2.150 thước cao, mới qua chót núi dặng; mà bay cao vậy thi hiểm nghèo, chi bằng chịu khó bay vòng ngõ Mê-Nam qua Moulmein rồi vòng theo vịnh Martaban mà qua Rangoon xa chừng 700 kilomètres.

Áy là dặng Saigon, Bangkok, Rangoon, bây giờ luận tới dặng Rangoon qua Calcutta.

Rangoon - Calcutta

Cũng chia làm hai trạm vì dặng biển lại xa tới 1.350 kilomètres. Vậy thi phải chia từ Rangoon qua Cap Negrais-Akyah, 800 kilomètres, rõ từ Akyah thẳng qua Calcutta 450, kilomètres nữa. Nếu chăng muôn bay thẳng, muôn bay vòng theo vịnh thi xa hơn 150 kilomètres thôi.

Calcutta qua Indes

Dặng 2.800 kilomètres, phải chia ra làm 4 trạm:

- 1º — Calcutta qua Lucknow, 900 kilomètres;
- 2º — Lucknow qua Patalia, 600 kilomètres;
- 3º — Patalia qua Multant, 500 kilomètres;
- 4º — Multant qua Karatchée, 700 kilomètres.

Indes qua Constantinople

Dặng 7.200 kilomètres, phải chia ra làm 7 trạm:

- 1º — Karatchée qua Chahbar, 800 kilomètres;
- 2º — Chahbar qua Lindjah, 700 kilomètres;
- 3º — Lindjah qua Bassora, 900 kilomètres;
- 4º — Bassora qua Bagdad, 500 kilomètres;
- 5º — Bagdad qua Alexandrette, 700 kilomètres;
- 6º — Alexandrette qua Rhodes, 800 kilomètres;
- 7º — Rhodes qua Constantinople, 800 kilomètres.

Hê qua tới Constantinople rồi thi thuộc về đất Âu-châu, còn từ Constantinople qua Paris dặng chừng 2.500 kilomètres.

Tuy vậy mà cũng phải chia làm 4 trạm:

Constantinople qua Paris

- 1º — Sông Danube;
- 2º — La Bavière;
- 3º — Trouée des Vosges;
- 4º — Paris.

Cộng lại đây Saigon qua Paris hay là Paris qua Saigon, xa 13.200 kilomètres, phải chia làm 19 trạm.

Bá-tánh Saigon thấy đang ngồi trong nhị tướng Phi-công FONCK và DROUITH, dặng mà vỗ tay khen tài tuôn máy cối gió.

LẬP-THẮNG.

TỈNH CHOLON. — CHÁNH THAM BIỆN CHỦ TỈNH

Yết thị

Tiếng đồn khắp xí rằng: mới sanh ra một việc lạ, và đại sự là: « Tày-chay Khách-trú ».

Duyên cờ sự đồn này là bởi vì có ít tên khách bán quán café tại Saigon, lấy cờ đường lên giá mà tăng giá mỗi chén café thêm một chiêm.

Nhà-nước chấp chưởng quyền chán dân xí này, không binh vực bến nào, hay là để cho ai hiếp ai. Nhà-nước muốn cho dân thong thả mà lập thành các sự ao ước của mình. VÀY KHÔNG AI ĐĂNG PHÉP NÓI RẰNG: NHÀ-NƯỚC HOẶC BINH VỤC, HOẶC NGĂN TRỞ SỰ TÀY-CHAY.

Dân nhà nước thong thả, muốn mua bán với ai, thi mua bán với nấy, hoặc muôn hùn vốn lập thêm tiệm mới buôn bán cũng tùy hỉ.

Song Nhà-nước phải giữ cho khôi sanh sự dân đánh giết nhau hay là hiếp nhau trong cuộc tranh quyền lợi chung

Áy là Nhà-nước lo giữ cho mỗi người khỏi bị người khác ép uồng và trong nhân-dân trộn cả xí đặng bình-tịnh. Nghĩa là: Kẻ mua người bán đặng trộn sự thong-thả tùy ý, tra đầu mua bán với đó.

Ta ra yết-thị này cho nhân-dân, nhất là kẻ ở đồng-bái đặng hiểu rõ cuộc ngày nay mới xảy ra cho khôi nghe đồn huyền mà lầm.

Và chăng nên tin những lời đồn huyền của khách-trú buôn bán, mà cũng chăng nên nghe những tiếng thi phi, có kẻ tung dịp này bảy ra mà duc Annam thêm căm hờn khách-trú.

Mỗi người đều biết rõ, chăng phải dẽ chi trong một lúc mà lập cho thành cuộc Công-thương đủ thứ các vật cần dùng trong một xí rất lợi như xí này. Vả chăng đã lâu đời rồi người Bồn-quốc cứ chăm lo cày bừa trồng tía, lấy huê lợi thồ sản mà thôi, không lo đến cuộc Công-thương.

Sự lập cuộc Công-thương, chăng phải người Annam không làm được, song muốn lập cho đặng cuộc ấy phải nhiều ngày lân lẩn lập lớn ra, phải bền chí và nhứt là phải bình-tịnh là đều cần trên hết.

Trong dịp này có kẻ kêu nhau hùn vốn đặng mở tiệm buôn bán hẫu kiểm cách thế cho người Bồn-quốc có cuộc sanh lợi. Áy là một việc rất phát, Nhà-nước cũng sẵn lòng mà phù hộ những người Annam tinh cuộc buôn bán làm ăn ngay thật.

Song bồn phận Nhà-nước còn phải khuyên dân xét trước cho rõ, phàm cuộc chi mìn mới lập ra, phải tinh cho đù hết các đều hơn sự thiệt, và nhứt là phải biết lựa chọn người trung tín và có đủ sức tài năng, phải tránh những kẻ nói rộn ràng, háo thắng, phải phân biện kẻ chơ chất ngay thẳng với kẻ gian hùng lung đụp bày chuyện đặng thủ lợi cho nó mà thôi.

Nói tóm một điều: Nhà Nước phải lấy quyền chánh trị mà giữ cho bình tĩnh trong nhơn dân và cho nhà nhà an cư lạc nghiệp cùng ngắn cấm những việc hung bạo và các sự hùng hiếp ép buộc làm cho người người mất sự tự do trong việc làm ăn của mình.

Cholon, le 15 Septembre 1919
L'Administrator,
L'HELGOUALC'H.

Giá cài ống-diều với cây viết

Bao giờ thấy cái ống diếu gì mà giá tới 5700 quan, còn cây viết gì mà giá 2000 quan?

Vậy mà có tới giá đó. Chẳng phải quý tại ngọc vàng chi, ấy là quý tại đồ không ai có đẽ trong nhà làm dấu tích. Bởi cờ hai người Huê-ky mới tranh đấu tới giờ.

Nhơn dịp, tại đền đúc hoàng Murat, có đẽ đồ bán cho bá tánh đặng lấy tiền làm nghĩa vụ, người thấy có cái ống diếu và cây viết của ông ĐÔ-THỐNG FOCH đem đẽ bán. Cái ống diếu ấy là cái ống diếu ngài dùng mà hút trong tuần tháng Juillet năm ngoái, là ngày ngài cầm binh phản chiến đuổi Đức-tắc nơi mặt trận từ Aisne qua Champagne. Thật quả là cái dấu tích quý hổ, hậu thế giá ắt cao hơn nứo.

Tiệm dèo Guốc

**Đờn-bà Annam mang Guốc này
mới thiệt sang trọng cho**

Cholon, le 17 Septembre 1919.

A Monsieur le Directeur du L.T.T.V.
Monsieur le Directeur,

Dùm thấy nèo trương-thường rộn-rực, người chen kẽ lấn, gấp hồi ra tranh cảng lợi quyền thật là đều ich quốc lợi dân, thật là giuong báu đàng noi, dẫu cực nhọc cũng vui lòng nhiệt.

Đặng sự vui mừng ấy cũng nhờ ông, nhờ đồng-nhiệp hữu của ông biết ngừa ngọn gió Đoàn-thề mà quăng dốm lửa nhiệt thành vào đốt tắt gan người bác ái. Hội này người có thể ra tranh thương mà chẳng ra thì chẳng phải là người tri thức thời vụ. Sự mang tiếng phu lời khuyên khích của ông, của M.Mộng-huê-Lầu và các ông viết báo, nên anh em tôi, chẳng nèo tuổi non trí thiều, hùn hiệp nhau nồi một Tiệm dèo guốc tại đàng Cangioc số 11. Guốc tiệm chúng tôi bán ra, tay của thợ Annam làm với cây trong đất Annam, da trong xíu Annam, đinh của Langsa, dầu sơn của Langsa, chẳng dùng một món nào của China cả thảy. Chúng tôi thường tuy là nghè hèn mọn mặc dầu, nhưng mà có cho Annam dùng, khỏi dùng guốc Khách-trú. Ấy cũng là một tặc công của chúng tôi giúp đỡ đỡ chon cho Annam êm bước, vậy xin ông kêu giüm đồng-bang giúp cho tôi bền vững, và ghi nhớ:

Guốc tiệm tôi có nhän chữ in, đề hiệu Annam, số kiệu guốc và giá tiền.

Ông cũng ra ơn nhắc giüm, tiệm Annam ông mò muốn trả cùng sỉ về bán lại, thì xin viết thư ngay đến bồn hiệu mà bàn tính.

Nay kinh.

KIEN Railway,

Eugène Lôc Collégien.

P.S. Annam khá tưởng đồng-bao, Giúp nhau nên việc khách nhào Quảng-dong.

Cả khen nhị vị thiểu niên có chí và khuyên hãy bàn tính với các thương-hứu như:

MM. Trần-quang-Nghiêm, Esgagne Nguyễn-phú-Toàn, Amiral-Courbet, Nguyễn-hứu-Sanh, Catinat, Madame Vve Huỳnh-kim-Danh, Catinat, v.v. đăng mà gởi bán. Hê Saigon mà có Guốc của quý-hiệu để bán khắp nơi, thì đờn bà Annam, thiệt chánh tay nội trợ Annam, chẳng còn mang Guốc Khách, vì mang đói Guốc của người Annam dèo bán, ra đường-dòn ông dòn thấy đều phải kinh cho là một người đờn bà có phẩm.

MỘNG-HUÊ-LẦU.

Không thì không thuở nên ba . . .

Saigon, le 14 Septembre 1919.

Kinh thăm thầy dặng mạnh giỏi luôn, nay tôi thấy sự bất bình nên kinh cùng thầy dặng rõ, vì tôi biết thầy là người quen biết với cha tôi, nên tôi mới dám gởi thư này mà tôi ít lời cho thầy rõ, xin thầy in vô nhứt-trình cho họ coi chơi.

Hôm thứ 7, 14 Septembre này, tôi xin phép thầy tôi về thăm ba má tôi, vì trong lòng tôi ứt lầm, tôi nghe thầy dạy lớp tôi biếu anh em tôi từ

rày sấp lên khi ra khỏi trường thì chờ nên ghé tiệm các-chú mà ăn cafe hoặc món chi hết, vì các-chú họ khi thị minh quá, cho nên những người lớn giận, không thèm đến tiệm họ mà mua món chi hay là ăn món chi, tôi trong xin phép dặng mà ra coi có quả như vậy không. Khi về đến nhà trinh ba má tôi rẽ, tôi hỏi ba tôi những lời thầy tôi dặn tôi, vậy mà ở ngoài này ba nghe có quả thiệt vậy hay không. thì ba tôi trả lời rằng: quả như lời thầy con nói chẳng sai. Chừng đó ba tôi mới đưa nhứt-trình « Courrier Saigonais » mà chỉ cho tôi coi cái thơ chữ Quốc-ngữ của Lý-Thiên nhiếc Annam, tôi coi rồi thiệt giận rung, kể ba tôi đưa cái thơ đè khách-trú cao-lầu cho tôi coi tiếp, tôi đọc rồi cái thơ, sao tôi tức mình hết sức, nó bắt nghẹn họng, rồi tôi khóc, ba tôi an ủi tôi một hồi, ba tôi nói chuyện này chuyện kia cho tôi nghe, biếu tôi đừng giận, phải để mà ghi trong lòng luôn đừng quên, trừ ra khi chết rồi mới quên. Bởi vậy tôi xin phép ba má tôi cho tôi đi chơi một chút, tôi ra kêu xe kéo thẳng lên chợ-mới, rồi xuống xe đi thẳng thẳng coi mấy quán café Annam buôn bán ra làm sao, tôi đi cùng, phố nào tôi cũng dòn coi cho biết, tôi coi một hồi cũng có một hai người mà là xe kéo với một it anh bạn đồ coi bộ du côn, quần áo lôi thôi ngồi trong quán cơm, café các-chú, tôi thấy vậy giận lắm, ra về đi dọc đường suy nghĩ hoài, cái người không biết hồ còn mang mặt mộc đến mà ăn không biết xấu, rồi tôi lại xét hay là tại mấy người đó không biết chữ nên không đọc nhứt-trình nên không biết. Nhưng vậy tôi về ăn cơm tối, rồi đi ngủ mà nằm cũng còn tức mình hoài, tôi ngủ không yên trong cho mau sáng dặng có đi đường khác mà coi nữa, tôi đương mờ màng nghe chuông nhà thờ đồ, tôi bèn lật đật chờ dậy rửa mặt súc miệng; lục thực thiểu 15 đầy sáu giờ, tôi lấy nón chạy qua đường D'Ormay đi dòn cùng mấy quán café Annam, các-chú, chừng tôi một quán các-chú tôi dòn vô thấy 3, 4 người Annam đang ngồi uống café, tôi đứng ngó một hồi lâu tôi nhìn mặt 3 người có 2 người có đến nhà ba tôi nên quen, tôi đợi ra tôi hỏi sao tôi nghe người ta nói các-chú khinh dè Annam, nên mấy người lớn không đến tiệm chép nữa, sao ba chủ còn vô uống làm chi, thì có một thầy ở Thủ-thiêm tên thầy 3 H. trả lời với tôi rằng: cháu không biết chờ Annam mình làm cái gì nên thân, để tao uống của các-chú hoài coi ai dám nói cái gì? Tôi nghe vậy thiệt trong lòng tôi nóng như lửa, thiệt tôi muốn nói quá, mà sợ mấy chú đó mắc quen với ba má tôi, nên tôi sợ họ mét rồi ba má tôi nói tôi hồn, ba má tôi đánh tôi, nên tôi phải làm thính, tôi về dọc đường tôi ước chờ phải chi tôi lớn tôi nói cho họ nghe, rồi tôi giàn cho họ nghe, rồi tôi dắc họ về nhà tôi lấy nhứt-trình tôi đọc 2 cái thơ cho vầy lồ tai lừa của họ lên họ nghe, rồi tôi giàn cho họ biết giọng giống Annam kéo họ coi thì ăn học sao họ lớn mà còn không biết hồ như vậy. Ai có giận tôi cũng không cần, vì tôi là con nít mà còn biết buồn mà sao họ lớn không biết buồn biết xấu.

Nay kinh,

N.C.T. élève—Ng.-xich-Hồng — 14 ans.

Bồn báo khen M. Nguyễn-xich-Hồng và chư sự-phạm khéo dạy học-trò và cũng mừng cho trẻ em: Tri khôn không đợi tuổi.

VIỆC MÓI TRONG NƯỚC

(Nouvelles du pays)

GIÁ BẠC VÀ GIÁ LÚA

Giá bạc kho nhà-nước . . . 8 t. 10

Giá lúa, tạ 68 kil. chở tối nhà máy Cho-lon (bao trả lai) : 5\$00 tối 5\$15.

NAM-KỲ (Cochinchine)

Sài-gòn

Chèc với chèc

Khách quản-đông Tô-Hương, kêu Ta-Khung, 21 tuổi, bài chi số 135970, nghề thợ mộc, tháng rồi cắp của chèu là khách Tô-Tương, cũng thợ mộc, ở đường d'Ormay, môn bài số 29, hết 193\$00 rồi trôn mất. Chủ nòng của xin quan dạy tiêm kiêm. Nay bắt đặng giải tòa.

Đô khôi ở tù và đuổi vé thòn xán.

Thắng nhỏ đại quá

Bưa 18 Septembre, lõi 9 giờ rưỡi, thắng nhỏ Lâm-bá-Trinh, 6 tuổi, ra trước nhà cha nó ở đường Espagne số 64, mà chơi thình linh thấy một xe hơi chạy gần tới nó sơ lật đặt ở bên kia lề đường chạy qua bên này mà vỏ nhà. Lúc ấy xe chạy vừa tới đụng nhầm nó, mà may chauffeur là Ng-văn-Huân lè tay siết lại kịp nén không hề chi. Cha thắng Trinh bịt lối tại con mình nén không kêu nài chi.

Trốn

Thiêm Ng-thị-Mùi, bán quán đường Chasseloup-Laubat, hôm 18 tháng này, hồi 12 giờ rưỡi trưa, mắc lo buôn bán lão-xǎn, phản trong quán gần hêt đồ, mới đưa tám đồng ba bạc cho thắng ở là Lâm-văn-Mẹo, 14 tuổi biếu ra chợ mua đồ lại dặn đi cho mau. Tháng nọ ra đường gặp sòng bài cào xát một hồi thua hết, không dám về bèn đi tuôi, làm cho chèu ở nhà trông đà mỏi mệt.

Thắng báo quá!

Ai lấy

Trần-quan-Đạo, thợ bạc làm công cho khách Hứa-Liêu ở đường Paul Blanchy, số 181, hôm 17 Septembre, lúc 3 giờ rưỡi chiều, chạm cộp cộp một hối khát nước, bèn đế hai chiếc vàng (đáng 12\$00) trong túi, khép sơ lại đó, ra quán nhậu trà chừng chờ vô kéo túi ra hai chiếc vàng đâu mất.

Ai lấy?

Đi xe chịu

Bưa 17 Septembre, hai ông Tây, một ông mang lon đội một ông bạn đồ civil, mướn xe song mả của Ng.-văn-Mao ở đường mé sông quai de Belgique mà đi từ 8 giờ tối tới 2 giờ khuya, tiên xe tính 6 \$ 20 mà không ông nào chịu trả. Ông đội lái bộ trên xe một cái nón kép rồi xuống tàu « Amiral Nielly » đi mất, còn ông kia thì vô nhà thương đường bệnh. Chủ xe đem nón lái bót thưa.

Tử thi

Hồi 11 giờ trưa ngày 17 Septembre, người ta thấy một cái tử thi trôi lình lình dưới sông Saigon, ngang cột cờ Thủ-nhự. Vớt lên coi ra thì mới rõ là Trần-thị-Muông, kêu Thị-Năm, 34 tuổi, ở đường Krantz, số 116, vì cớ nào không biết mà bưa 15 Septembre, hồi 6 giờ tối, ra cầu Thương-chánh nhảy xuống sông mà tự tử. Quan thầy khán thấy, không tang tích chi, bèn giao lại cho bà con chôn.

Xe hư

Tên Đặng, 17 tuổi, quê quán tại làng Bình-Thạch (Biên-hoa) qua Saigon kiêm chở mâm ăn. Bi đã mồi chon mà kiêm chura ra việc, bèn lại tiêm Lê-văn-Tý ở đường Mayer môn bài số 28 bis mướn một cái xe máy đờ chun. Ai hay mướn nhầm cái xe hư làm sao không biết mà quanh không dặng, nên phải chạy tới hoài, tối nay cũng chưa trở lại dặng.

Ké giữ đồ, lấy đồ

Cô Võ-thị-Trân, kêu Marie, 25 tuổi ở đường Verdun, số 18, mướn Thị-Kiên, 18 tuổi, ở cùng cô, khi nào cô đi đâu thì cô đưa coi nhà. Bữa kia cô có việc đi vắng, cô dặn con ở coi nhà và phải coi chừng cái hoa-ly của cô cho lắm, vì áo quần trong hoa-ly nhiều lại ròng là đồ hàng lụa. Chừng cô trở về thì Thị-Kiên đâu mất mà hoa-ly cũng không còn. Hết 130\$00 và hai cái giày cầm đồ. Chớ nên tin đứa ở.

Cholon

Xe hơi cáng chèc

Chèc nước họ tên Trần-Khai, 54 tuổi, bài chi số 144696, bị xe hơi sô 511-C, Võ-dinh-Khan, 22 tuổi, cầm bánh, cáng nhầm cũng nặng, mà thay chèu xe móc túi cho nó 30\$00, nên nó thò tay lấy bạc, xá xá vài cái rồi vể mắt, không kêu nài.

Mất vải

Chèc Triều-châu tên Hà-Quái, 28 tuổi, ở đường Tòng-dộc-Phương số 51, cớ bót rằng không biết quân từ nào vào tiệm nó lây hết 45 cây vải đen có nâu có, giá 150 đồng bạc, rồi lại còn chặt luôn bài chi của nó nữa.

Tội nghiệp dữ!

Mạo giấy

Chèc Quảng-dông Xuân-Mí, 42 tuổi, số 6849, ở Nam-Van, nay ngụ nơi đường Phú-giáo, nghề nâu ăn, mà không có chỗ làm nên không tiền đóng thuế, phải mượn (hay là ăn cắp?) giấy của người khác mà dùng. Chẳng may lính bắt đặng dài tòa.

Thất cỏ

Tội nhơn Võ-văn-Thông, 46 tuổi, đầu năm nhà thương Chợ-quán đường bệnh. Tính trong bụng dâu có mạnh cũng không dặng thông thả, nên tối 17 septembre lén thất cỏ. Sáng ra hay dặng thì bón đà lia xác.— Chôn.

Móc túi

Võ-văn-Nhiều, mới 18 tuổi mà nghe nói nghề móc túi đã không có vốn, không cực khổ chi lại có khi may gấp đặng bạc trăm bạc ngàn lây làm no nê, bèn học nghề ấy. Chura dặng thạo mày mà lật đật trò tài. Bữa 14 septembre gặp trò Phạm-văn-Bè trụ trường Nông-nghiệp tại Bên-

Xin lưu ý

Tôi hằng thật bảy giờ có nhiều thuốc « Nam-Hồng-Tê » già, bán tại Sài-gòn và đều trong Lục-châu, tôi lo cho qui ông, qui bà, dùng lầm thuốc giả mạo ấy, chẳng những không hiệu nghiệm, mà còn hại ti vị nữa. Vậy qui ông, qui bà, muốn dùng thuốc thật, xin viết thư hay là dời gót ngọc đến nhà tôi mà mua, tôi sẵn lòng tiếp rước và ân cần lo cho vui lòng qui ông, qui bà luôn.

Nếu mua nơi khác thì tôi chẳng nhận là thuốc của tôi, vì trong cối Đông-Dương này có một mình tôi có thuốc « Nam-Hồng-Tê » mà thôi.

Đỗn-kinh.

Madame HIỀN, chez M. J. THANH
École des Mécaniciens
SAIGON

cát, Nhiều lần lại gần, con mèt thì lúi
liên ngó chừng, tay thì thò vào túi mà
rút cái bôp, mà lại sợ rung nén chúng
hay hô lên, lính thôp dài Tòa.

May cho trò Đè chít nữa đã mệt hết
16 \$ 50.

Mắt con

Chú Nguyễn-văn-Mâu, 48 tuổi, coi
máy tàu « Canada », ở đường hẻm Blanc-
subé (Chợ Lầu), có bót rằng bùa 12
septembre, lôi 2 giờ rưỡi chiều, con của
chú là Nguyễn-văn-Muối, 8 tuổi, đi đầu
mặt.

Nó bận quần vải đen, áo vải trắng cũ
cũ, có sọc đỏ, đầu cao trọc và trên đầu
tại chỗ xoáy, có một cái theo.

Khuyên ai có con nít hãy ráng mà coi
chừng cho lâm, đừng cho nó ra đường
hay là xuống sông mà sanh sự ruồi ro,
có khi hại mạng chờ chàng chối.

Baria

Chiều bùa 18 Septembre, khi tàu Sa-
gon xuống tới Baria, trong mây người
hành khách có một người ăn mặc như
đòn bà, tay xách một cái túi da như mây
bà đầm Langsa vậy, mà coi bộ đi đứng
không đúng đòn bà. Sở tuân thành kêu
hỏi thì người ấy không nói ràng chi cả;
làm như kè diếc người cầm. Thầy vây
sanh nghi liên bất. Xét ra là đòn ông.
Trong túi xách có mười đồng bạc, ba
chiếc đồng Annam và vài bộ cà rá vàng.

Người gì vậy? Làm gì mà giả hình giả
dạng vậy? — Bởi hỏi người ấy không chịu
nói chi hết, nên chưa hiểu đặng.

Báo việc quan

(Partie officielle)

Vì lời nghị quan quyền Thống-góc
Nam-kỳ ngày 6-septembre 1919

Nguyễn-văn-Tra,	No	Mle.	489
Nguyễn-văn-Phép,	"	"	490
Đào-văn-Linh,	"	"	491
Nguyễn-văn-Tang,	"	"	492
Phạm-văn-Dat,	"	"	493
Trần-văn-Thanh,	"	"	492

Được làm linh hậu bô tuân phòng
châu-thành Saigon.

Những giáo-sư và trợ giáo-sư kè tên
đời dày đều phải làm chức surveillants
coi trường trong hạt Cánh-đơ:

Lê-v-Ngo, giáo-sư thí sai hạng nhứt,
Ng-v-Hậu, trợ giáo-sư thiệt thò hạng năm,
Lê-khanh-ly, trợ giáo-sư thí sai hạng nhì,
Trần-v-Ninh,

Ng-v-Hậu,

Ng-hữu-Thời,

M.M. Nguyễn-văn-Muối, Võ-văn-Hoi
và Vương-văn-Chánh, có bằng cấp sơ
đẳng, được làm trợ giáo-sư hậu bô và đi
tùng quyền quan Chù-tỉnh Gia Định.

Huỳnh-thị-Sinh, có bằng cấp sơ đẳng,
được làm nữ trợ giáo-sư hậu bô và bô
đi dạy trường lớn con-gái.

Cho phép đổi chỗ nhau: M. Ngô-văn-
Tác, trợ giáo-sư thí sai hạng nhì tại
Sadec với M. Võ-thach-Ngọc, trợ giáo-
sư cung đồng chức tại Longxuyên.

M. Lê-văn-Bon, có bằng cấp sơ đẳng
được làm trợ giáo-sư hậu bô và đi tùng
quyền quan Chù-tỉnh Vinhlong.

Vì lời nghị quan quyền Thống-góc
Nam-kỳ ngày 7 september 1919

Trần-thị-Lý, làm mực thiết tho-bang
sáu, đương ở tại nhà thương sanh đe
tại Chợ Lớn, bô đi tùng quyền quan Chù-
tỉnh Tay-ninh.

Vì lời nghị quan quyền Thống-góc
Nam-kỳ ngày 10 september 1919

M. Cao-thiên-Toan, Lương-y thí sai
hạng ba, bôn Đại-pháp mới về, bô đi
giúp việc nhà thương Rạch-giai thê cho
M. Nguyễn-văn-Dinh, Lương-y hậu bô
sé đổi di chỗ khác.

Quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ,
thường thợ ngù dâng bưu tinh.
Chiều theo chỉ dụ ngày 20 Octobre 1911.
Chiều theo lời nghị định ngày 20 Août
1912 về tiền công-nho làng tại Nam-kỳ
gởi vào hàng-bạc Đông-dương;
Vì lời dâng hiền của quan chúa tinh
Baclieu.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhứt—Phản đối với điều
trong lời nghị ngày 20 Août 1912 trên
đây, làng Vinhlori (châu thành tinh Baclieu)
được phép để lại trội hơn cái số
tiền cần dùng làm chi phí các việc sở-lòn,
một số tiền là 15 ngàn đồng bạc đặng
dưa trước cho hội Canh-nông, vì hội này
cố dâng đơn xin vay tiền của hàng bạc
Đông-dương, mùa màng rồi sẽ thời lại.
Chứng được Mandat của kho bạc để
tên quan chúa tinh thì sẽ giao số bạc này
cho hội ấy.

Điều thứ hai—Quan chánh kho bạc
Nam-kỳ và quan chúa tinh Baclieu, mỗi
người tùy theo phận sự, lãnh thi hành
lời nghị này.

Saigon le 5 Septembre 1919.
ký tên: MASPERO

Lời rao

Chiều theo lệ buộc trong lời nghị
định ngày 9 Mars 1918 (B.A. № 16
du 18 Avril 1918) bùa thứ hai, 8 Décembre 1919, đúng 7 giờ rưỡi ban
mai, tại trong một phòng việc thuộc
đinh quan Thống-đốc Nam-kỳ, sẽ
mở hội thi chọn 38 người linh hựu
bỗn quốc cho sở-mật-thám điều
dụng.

Những đơn xin thi phải gửi đến
Phòng chánh quan Thống-đốc Nam-kỳ
(sở-mật-thám) trước ngày 15 Novembre 1919.

Những người xin thi đều là dân
thuộc địa hoặc là dân bảo-hộ của
Nhà-nước Langsa và phải được ít
nữa 21 tuổi sắp lên và 30 tuổi sắp
xuống kể tới ngày 1^{er} Janvier 1920,
hay là có công-nghiệp trước hoặc
bên văn, hoặc bên võ, công-nghiệp
ấy kể cho đến 55 tuổi hưu trí vì
công giúp việc lâu dài.

Phải gửi theo đơn xin thi:

1^o. — Một cái giấy khai-sanh, hay
là tờ quan-chứng (acte de notoriété)
cũng được.

2^o. — Giấy sao lục của Tòa.

3^o. — Giấy tánh hạnh.

4^o. — Còn phần linh eựu thì phải
có livret hay là giấy tờ bên võ cho.

Hội thi ấy có ý bày ra cho biết
những người xin thi có sức làm
thông, rành rẽ một cái tờ bẩm-
thuật (compte rendu) bằng chữ quốc-
ngữ.

Lương bồng mới vò : 216\$00 một
năm. Linh mật-thám lại có một phần
phu-trội bằng một phần tư số lương
minh.

Sức thi bằng nhau, thi chọn những
linh cựu phần hồn.

Saigon, le 18 Septembre 1919.
Quan quyền Thống-đốc Nam-kỳ

ký tên: MASPERO

Văn Uyên

(Variété littéraire)

Tri-ký « Tiết-Cương »

Tiếng đòn chích bạn trời cheo meo,
Đường cá trông ao thiêu chúc bèo,
Tri-ký thình linh mày gấp gò,
Ba sinh phì nguyên vò tay reo,
Khi thi khi luận tay khôn hờ,
Lúc rượu lúc đòn mắt biền nheo,
Khắn khích từ đây niêm bạn cả,
Đời đời xia nhó chúc tình ngheo.

tết-bứu.

DÔNG-ĐẠT POSTES

Vịnh Tô-ylene-Tiết

Đèo bồng chút phận sánh duyên loan,
Mái tóc riêng mơ gởi họ Hoàng,
Dẫn ngọc tơ Hoa tàng giắc bướm,
Trảm châu dòng Bích giải dây oan,
Phản son chẳng thiện vùng trăng bạc,
Bồ liều khôn nguội chôn suối vàng,
Anh hời Chi-diến anh có thâu,
Họa chờ kiếp khác đáp ân chàng !!

NGUYEN-THÀNH-NGỌI

Họa nguyên vận

Giác mộng toan chờ sánh phụng loan,
Nào hay trắc trở môi duyên Hoàng,
Ao-còn thà trọn niềm chung-thý,
Lâu phụng bao đành nợ trái-oan,
Ôn nặng chứng cùng con ác xé,
Tinh nồng xin gởi đám mây vàng,
Tái-sinh dấu dặng bên hương lúa,
Cảm-sắc trăm năm trả nghĩa chàng,

CAO-HOAI-SANG

Úc tử hữu, Huỳnh-tử-Hi

Ông Hi từ khuất dạng buôn hiếu,
Trong giải Thu-Giang ruột uông chiu,
Mây án non tòng xa tiếng hạt,
Mưa xen dè gió nhớ hơi thiêu,
Tiết tài thát sớm theo Dương Tà,
Buôn mang sanh cháy ván Thuân-nghiêu,
Rượu tôi thi đằng ngâm thiêu bạn,
Nỗi niềm tâm sự tính chưa tiêu.

BỒNG DINH.

Khai-trương

Buổi chiều 19 Septembre, tưng
lâu M. M. Nguyễn-văn-Bính và
Lê-Sum Ở đàng Amiral Courbet
khai trương. Có mời lương bằng
cô hưu dự tiệc.

Cách sắp đặt rất khéo, ai trông
thây cũng vui mảng, mảng cho
Annam từ đây hết kêu xá-xiêu
mà chịu nhục.

Bồn báo chúc cho Tự-Lâu
thạnh phát.

HUỐNG TRUYỀN

(Echos)

Hué

Thưởng ngan tiền

Chiều hôm 30 acut, hối 3 giờ rưỡi,
quan Khâm-sứ đã đền đón Tập-binhs tòa
Khâm thường ngan-tiến cho những người
linh, cai có công cán. Ngài có khuyên
miễn cho các người được thường ây
những lời rất có oai, ân; khi ngài đền
cùng khi về, đều có linh bồng súng thời
kèn chào rất trọng thể.

Tạ ơn quan Khâm-sứ

Bòn giờ chiều hôm 30 acut, các viên
chức tòng-sự các tòa sở thuộc về ngân
sách Trung-kỳ, có xin phép quan Khâm-sứ
đền thâm tạ ngài đã già-an ban cho
món tiền phu cấp đồ ăn mặc. Ngài cho
phép vào hè trong phòng giây ngài, đứng
những sau trước rát đông. Trước hè ông
Thái-văn-Toán là chủ-hội « Trung-kỳ sú
tòa hữu-ái », ra trước hè mặt cho cá
liêu-hữu mà cảm tạ; rồi đền ông Hồ-
phú-Viên là một ông tài năng vị vong-nhài,
trên cả các bậc thông-ký, ra trán linh và
cảm tạ thay cho hè cá tòa sở khác; hai
ông vừa dứt lời, thời quan Khâm-sứ
đứng giữa đáp lại đại-ý nói rằng: Từ
khi ngài vào Trung-kỳ cầm quyền trọng
nhậm, thời ngài thay các liêu-thuộc biết
trong đều nghĩa vụ, và phận sự mình
để tò lòng trung thành với Bão-hộ, thời
ngài lấy làm vui lòng lắm, mà đã sẵn
có ý già-an chuẩn hứa cho món tiền
phu cấp ây, đã từng nghị đền mày năm
trước.

Mấy lâu nay nhân các ngân sách thiêu,
mà những người tòng sự họ nài xin

khôn thiêt lầm, vì sự thiêu dù ây, cho
nên sinh lối thòi, trê đên nay là sau khi
ngài vào Dalat thương thuyết, xin quan
Toàn-quyền gia ân ban cho mới được;
tuy vẫn biết món tiền ây mỗi năm tôn
của ngân sách một số rất quan trọng,
nhưng tướng đó là cung một điều ẩn
riêng của ngài ban thường cho, có ý đặc
biệt để khuyến miện tam lòng trung thành
mão cắn của các hàng liêu thuộc mà ngài
đã từng xét xem tình trạng và công lao.
Ngài lại khuyên các người tòng sự
sự nghĩa vụ cho khôi phục ân đức cao dày
của Nhà-nước, và ngài cảm ơn mày cầu
cảm tạ trân trọng của hai vị đàn-anh đã
vì bạn hữu mà tò bảy.— Xong rồi ngài
bắt tay hai ông ây và gật đầu chào khắp
không sót một người.

Việc nhỏ hóa to

CHỢ LỚN

Truyện năm đồng diều

(Tiếp theo)

Đức thánh-nhơn xướng lập ra cái Nho-
đạo, thật rất quý-hồ mà đức thánh những
còn mắc trong vòng Phù-Thúy thay, huông
lura là ai.

Những phép đó đã lưu truyền lâu đời
rồi, hè có con người trên đời thì có những
phép lạ lùng ây. Không có mèo luật chi
cho rò được, hè ai có thiên tư và lòng
sở-mộ thì học được. Đức Không-tử, tự
tay ông chép ra một truyện, mà truyện
đó trúng ngay về phép phù-thúy (sciences
occultes). Ông đệ tử của ông có người
ura, cá người không ura.

Ông Trang-tử ura phép phù-thúy còn
đóng Tú-lô không ura, không biết chút
niềm; ông Trang-tử thiệt là một tay giang-
đao-si vậy. Đức Không-tử xướng đạo-
nhó mà giải nghĩa về phe xã-hội (socia-
lisme) phe Vua (royalisme) lẩn lộn. Trong
bộ Tú-thor có nhiều cái gương lành mà
ngày nay, giờ nay, chúng ta nên châm
xem mà hành sự, mà điều hòa thiên hạ,
làm cho thiên hạ kinh phục. Đức Tin
nước Pháp ura phe xã-hội, nên ta phải
đi y theo thầy vậy, thì việc phải nén.

Tôi dần qua phép phù-thúy thật là xa
với song không phi lý, vì tại phép phù-
thúy ấy nó khiên thầy thợ và culi không
chịu uông Cà-phe, tôi chưa giải thì các
ông chưa tin chờ tôi giải minh bạch
rồi chắc các ông đem lòng tin liền.

Khách không dùng hàng hóa nhiệt thì
phải hủy hêt, nếu hủy thì phải tăng giá
hang hóa khác lên cho nó bù sự lỗ là
kia. Mà bê hàng hóa lên, thì hại nhà
nghèo, chờ nhà giàu vô hại. Nhà giàu
mua mệt mệt hai đồng, thì làm thịnh,
không lè dì gáu-ó với con buôn, vì sự
sản người danh giá người lớn quá,
ruộng thù cỏ bùi thẳng kiên, vườn thì
chó chạy ngay dui, nói chi việc nhò nhen
cho nhò danh hư giá. Khi thi thảy nhà giàu
sợ hổ, nên có ý kiêu, khong dè cái lối
của họ hàng non bồng biển. Còn nhà
nghèo mua đồ mệt quá lè chịu sao cho
đổi, phải than vang; nhà nghèo cũng
tự biết cái trưởng đời đường thê gian
nang, càng ngày càng thêm sự đắng cay,
sự gay go cam khổ nó chất lên khòi đầu.
Họ cũng tự biết trong một đời có ba
vạn sáu ngàn ngày nó dài dằng dẳng, mà
cái thâm còng dang lầm lộn trong trường đời,
đặt lạt trên đường thê, thì cam go biết
đau xiết kè. Họ ngó lại bảy con đai của
họ, lại càng sợ hãi hơn nữa, nên sự uất-
ức trong lòng càng to càng lớn. Họ
muôn cự với khách buôn mà biết làm
sao cự cho nỗi bảy giờ; trưng chơi với
đá e phái bê. Song sự uất-ức chát chúa
lâu ngày, đây dãy rồi có khi cũng phải xi-
ra, mà xi-ra trong lúc nào cho hiệp Thủ;

chứ Lợi, chử Hòa? Ấy là lúc này nhảm cơ hội hơn. Khách làm quá lè, ráy giày các tiệm lên giá cà-phe, giày này là khổ hạo, mà lại vi phép nước, giày này in có nơi có chỗ nên ký lưỡng lâm. Cà-phe lên giá thì khách buồn biết chớ ai biết. Kè nghèo vò tiệm uông rói mới hay là cà-phe lên giá, phải trả tiền thêm, may có dư tiền trong túi, nhưng bằng không thì làm sao? Xét coi có tức chưa?

Cái tức này nó vỗ gắp sự uất-ức trong lòng, thì khác nào lửa gắp dầu. Mà cái lửa của nhà nghèo ai sợ, ai nao. Bởi chẹc không sợ nó, nó mới làm cho phòng đầu phòng tráng. Thầy thợ thì phải chịu thiệt, bậm môi bô đi, chờ còn bọn xe-kéo dề nghe cho mà coi; bắt quá thì tay đòn, không dùng tay, thì dùng miệng. Kè chưởng qua người mắng lại, xe-kéo thê không uông cà-phe nữa, người khác thấy cũng muỗi lòng, rồi cũng nguyễn: mây sao tao vậy; thân mây như thân tao, mây không uông tao cũng không thêm uông. Không có dùng giày tờ giao kêt chi với nhau hêt, mà họ đã đồng một lòng rồi. Các ông có thày cái phép vô hình của Thiên-công đó chưa? Chưa xem cũng thày, chưa nói cũng nghe, chưa nghe mà hiểu là tại sợi giày thép không giây của Trời.

Một người xe-kéo đang ráy rà với khách thì chung quanh có nhiều người đồng nghiệp thay thì họ cũng muỗi lòng, kè thì đứng xa trampus thước cũng ngóng lên coi cho biết sự gì, hè mắt thay thì liền hiểu, liền cảm xúc. Tang việc, kè chạy đầu nãy người chạy sau kia, kè vỗ Đất-hộ, kè vỗ Thị-nghè, người chạy qua Bình-lợi, hè tới đâu thì họ đều thuật chuyện lại cho người đồng nghiệp nghe; hè nghe thì đem lòng tin, hè có tin thì đau lòng, hè đau lòng thì cảm-giác. Trong một ngày mà năm sáu ngàn người xe-kéo đồng-ro, đồng-tin, đồng-sự cảm-xúc. Tuy đâu đó yên liêm mà ai cũng cõi hồn thì là một điểm phát hiện bởi trong lương-tâm của con người (phénomènes psychiques).

Nếu vì lè từ thì bọn xe-kéo có hiệp ý bao giờ, mà ngày nay đều đồng một ý (communauté d'opinions) là tại nơi cái óc con người có vít. Thoán lại anh em một nhà không thuận được mà có nào năm sáu ngàn người xe-kéo lại thuận nhau? Thuận nhau được là bởi trong chau-thân

của con người đều có cái điện-nam-châm (magnétisme humain), vì lè chung hay là vì lè uất-ức chung, nên cái điện-nam-châm của người này nó rút qua người kia, làm mướn tượng như cặp oan-ương vậy. Cái môi điện-nam-châm này phải có người khuất mặt cảm mà gìn giữ. Thật vậy, Phải vậy, có ông Thân nghèo ông cảm giêng mồi; mà ông Thân này lại thợ phép Thiên-công.

(Còn nữa)

LA-HIỀN

Điểm chiếm bao lâ

Mộng kiền Phùng-hạ-Oai

Đêm kia trời nóng nực tôi xách ghê ra nằm hóng mát trước sân, gió thổi lai rai, giắc hòe vừa nhập, bỗng nhiên vía tôi thấy một người lạ mặt, cao lớn dính dáng, râu dưới cầm lém đém, lòng trên mép le thé, cặp mắt tinh thần, nước da mệt mèt, tay xách một cái ông điêu tre dài, mìn mặc quần áo vải nhung dâu, đầu không đội nón. Vía tôi nhìn đi xem lại mãi thấy rõ ràng một tên Khách-trú, đầu hẵn còn cái đuôi như buổi trước; tôi lây làm lạ mặt cứ ngó chú chàng, bụng còn đương suy nghĩ, vì Khách-trú lúc nãy đã hót đuôi mà sao lão này còn để dài thậm thược. Khách ta thay tôi ngó súng mà chàng nói chàng rằng chỉ hêt, bèn hỏi: « Nị không biết ngó là ai hay sao, làm cái gì ngó dữ vậy? Cái lây ngó ở bên Hué-kỳ lại mà tên ngó là Phùng-hạ-Oai người bày đạo Đè-chê ra thuở trước, ngó chết đã lâu, hồn theo mây theo gió; chỗ nào ngó cũng tới được, hôm nay ngó thấy đồng-bang của ngó cũng vái ngó về phủ-hộ cho cái đạo của ngó bày ra đồng-bang lầu dài, kèo ở bên A-lam lúc nãy đương phá đạo của ngó, họ nói rằng tại nị ban đầu hêt, rồi từ đó đến giờ các nhứt-báo cứ cõi động mãi, quyết lòng phá cho được cái đạo của ngó mới nghe, nên ngó đèn dây kiêm nị hời coi nị chắc phá đồng-chàng, ngó sợi nị và mây ông nhứt-trình khác kêu là lạc động mà ba triệu rưỡi đồng-bang của ngó có một lòng nhau chàng mà phá cho đồng, cái đạo đè-chê của nị bày ra? Ngó dám trả lời lớn tiếng rằng đồng như chơi, trong một ít năm đây nị coi đồng-bang của nị có cuồn gói về Tàu

hang hóa tạp vật hàng ngày đều có mà dùng, giày tiên, vàng bạc, nhang đèn dầu mà đốt mà dùng, hồng, cam, quýt, bưởi tàu đầu có mà ăn, nói tắt một lời hêt thầy cái gì cũng bên Tàu đem lại mà, A-lam không có cái gì hêt mà làm sao đặng, chi bằng ngộ xin A-lam thôi đừng làm lộn xộn đẽ cho các-chú buôn bán làm ăn như trước vậy, thuở nay A-lam với các-chú giao hào nhau cũng như anh em vậy, nay sá gì một chén cà-phê mà làm cho mích lòng nhau, ngộ buồn quá; các-chú có một hai thằng làm phách dám viết thơ tới nhà nhứt-trình mạ nhục A-lam, ngộ giận mây thẳng ày lầm, đẽ rồi đây ngộ bắt chết mây thẳng đó cho nị coi, hêt đứa nào dám hồn hảo với A-lam nữa, thôi ngộ xin nị và mây người anh em A-lam đừng có giận các-chú, ngày ngà làm chi mà sanh ra xích mịch, cái lây các-chú từ tê mà... hờ... hờ... » Khách-trú và nói và cười, coi bộ niềm nở lầm, —(nói tiếng Annam nghe cũng thạo đèn, coi bộ lúc sanh tiền cũng có qua trú ngũ Việt-nam) — vía tôi nghe rõ mọi lời mới biết khách này là Phùng-hạ-Oai đèn dây giài hòa cùng Annam trong đường thương mãi, vía tôi đáp lại rằng:

« Nị cũng dư biết từ hồi nào cho đèn bảy giờ người Tàu qua cư ngụ xứ ta buôn bán làm ăn, nhờ Annam mà đem của vía Tàu biêt triệu úc nào mà kè, lợp mua đât cát lầu, xe hơi, xe ngựa rắn rắn rộ rộ ở xứ Annam, Khách-trú đặng giàu có rồi, quên phức mỉnh là khách còn Annam là chủ, nên ý thị nhiêu đêu, hồn hảo đèn thê, kêu Annam là á-làm-chảy, phường ấu-tri, man ri mọi rợ, nam mang tử, nhieu tieng xác xược nói không cùng, dâu cho hình đá cõng giận huông chi chúng ta ngày nay chàng phải như xưa mà người Tàu hòng áp chè nứa, nay ta săn có thấy ta là Đại-phiap, nước giàu dàn mạnh, nhơn đức bùa kháp đại chau, văn-minh cực diem, dù-dắc chàng ta lén nén tân-hoa, ta có dù sức tranh thương cùng Khách-trú mà họ chàng hay cứ thói cũ thị khi Annam mãi. Theo lời nị nói biêt ba triệu rưỡi đồng-bang của ngó có một lòng nhau chàng mà phá cho đồng, cái đạo đè-chê của nị bày ra? Ngó dám trả lời lớn tiếng rằng đồng như chơi, trong một ít năm đây nị coi đồng-bang của nị có cuồn gói về Tàu

không cho biết, còn bảy giờ nị cũng thay mây tiệm cà-phê Khách-trú hơ một tháng rưỡi nay ngồi khoanh tay gân khóc, còn tiệm của Annam ta lập lèn biêt bao nhiêu thiên hạ ra vò ăn uống dập dều, ai ai cũng quyết từ đây tuyệt món cà-phê Khách-trú, ày là mới giục lại đặng một món, hàng thịt heo ta đã có rồi đó, thong-thà sẽ lập thêm, còn tiệm cao-lầu trong vài bữa đây nị sẽ thay. — Còn hàng lụa, nị nói chung ta mà chàng có của Tàu đem qua thì chàng lấy chi mà dùng sao? Nị còn lâm, An-nam ngày nay có hàng Bắc khéo, chất, thua gì Tàu, hàng Tân-châu nhiều kiều lá với hàng Longxuyên mới dệt đó cần chi phải mua hàng Tàu.

Còn tạp-hóa nị tường đâu ở bên Tàu đem lại hay sao, như là, gạo, cùi, nuro-mắm, cá, thịt, hành, rau, vân vân... thay đều đồ thô sản; hời bảy lầu Annam chàng lo buôn bán nên đẽ cho Khách-trú tóm thâu, của xứ ta họ mua xì rồi bán lại cho ta mà họ mua bán già nǎo ta cũng phải chịu; như dâu, đèn, thuốc, giày, hộp quẹt, xà-hong, vân vân.., thà cũng của các nước khác chờ tới, khách-trú mua sì rồi bán lại cho ta, chờ nào phải của Tàu mà nị nói. Các món női trên đây Annam cũng săn mà, đẽ rồi nị coi, nay chàng ta đương lập « Annam thương cuộc công-tý» chàng bao lâu thành tựu. Hàng ây sẽ trữ hàng hóa các nước bao lè lại cho Annam ta lập tiệm nhò ra buôn bán, thì có cần chi của khách-trú nǚa.

« À ngó quên nói cho nị nghe về việc lúa gạo. Nị nói Annam chàng biêt bán cho ai, nếu không có nhà máy của khách-trú mua; đều ây nị còn lâm nứa, nay trong Lục-tinh ta đều có lập « Nông-nghiệp-tương-tế hội» gần đều dù rồi, các hội ây hay việc Annam tuyet giao thương mãi với khách-trú, thì chàng khi nào họ bán cho khách-trú nứa đâu, có nhà máy của người tây đỗ lo chi, mà chàng bao lâu đây Annam sẽ hùn nhau lập nhà máy xay lúa, ngộ e cho mây nhà máy của bọn nị phải đóng cửa chờ lo gì Annam không chồ bán lúa.

« Còn nhan, đèn giày tiên, vàng bạc và giày ngũ sắc của bọn nị đem qua đó là đỗ vô dụng theo buổi này, vì chúng

Nº (92) FEUILLETON DU 22 SEPTEMBRE 1919.

ROMAN

OÁN HỒNG-QUẦN

Phùng-kim-Huê

(Ngoại-Sử)

HỘI THÚ NĂM (tiếp theo)

« Té ra tím cũng không đặng mẹ. Xét kỹ có khác nào Kim-Xuyên là vợ của quan Bát-Vật A-Xôi, chị ruột của Triệu-Bát-Uu, náo nương cùng bà-nội. Chừng bà-nội vê quê, bơ vơ chút phận, làng thay vây thương mới bán hết gia tài, tom góp tiền bạc, đẽ cắp đường cho nàng vào Nữ-học-Dường ăn học. Nhờ vây nàng mới có phẩm có giá mà nenh một vị phu-nhơn.

Nêu chàng nhờ ơn quan lăng, có phải là thản gáy bơ vơ, lở lăng duyên phận chàng.

Xét kỹ, thản phận chị em của Triệu-Bát-Uu khõ là bao nhiêu, khõ ây cũng vì chẹc Năm-Xường oán hận. Vậy xin tòa làm án từ Năm-Xường và bán gia tài sự nghiệp Năm-Xường mà thường thiệt hại cho chị em Kim-Xuyên mỗi người ba muôn đồng bạc.

Như vậy mới đáng công bình cho.

Trạng-sư của Triệu-bát-Uu và Kim-Xuyên giải rồi, quan án tiệp này lời cho Trạng-sư của A-Xôi bảo chúa. Trạng-sư của A-Xôi bước ra :

Bẩm quan Chánh-án,

Bẩm các quan,

« Phản oan khúc, nỗi đắng cay, vì Năm-Xường lòng ác, chư quí đồng-nghiệp-hữu lôi đã tò bày về phản ba người tiền cáo, bày giờ đây tới tôi, thê mặt cho quan Bát-vật A-Xôi mà xin minh oan kèo ức.

« Chàng căn nhắc, quan án cũng biêt ông chủ nhà-máy là cha của A-Xôi đây, buổi sao tiền thi ân bô đức cho kè thù hả là bao nhiêu. Ông đã chàng ơn lại lạy hòn làm lờ là Năm-Xường, cưu dạ hòn ông chủ nhà-máy sao chàng đuổi Phùng-kim-Huê cho nó tẩy chuit hận tình, nên ra tay làm hại. Xét coi còn lòng nào độc cho bàng lòng Năm-Xường nứa chàng? Chàng nghĩ cái hận tình của nó bắt quả là một việc nhò nhen tư sự, còn cái sự nghiệp của người đây công khó mày mươi năm mà lập nên, cái mạng người đó giá trọng là bao nã? Muôn rứa đặng lòng hòn trong giây phút, chàng kè, phóng hỏa đốt một cái nhà-máy giá mây

trăm muôn, đoạt chầu báu ngọc ngà bao nhiêu, lại còn giết người chàng nghĩ.

« Chàng những vây thời, hại cho đèn con của người là quan Bát-vật A-Xôi đây phải chịu mổ oôi, nghèo nàn từ àu, Xét kỹ một tay Mâm-Xường làm hại bao nhiêu nhà, mà nhứt là nhà A-Xôi chịu khõ biêt bao xiết kẽ. Mà nhà đó lại là nhà ơn của Năm-Xường, nhờ có đó mà Năm-Xường dặng âm no, nhờ đó mà Năm-Xường có của. Nếu Năm-Xường đánh làm ra có đổi, trong đời này ai còn dám tưống cho Năm-Xường cõi nhứt diem lương tâm, ai còn tưống cho Năm-Xường là loài người cho đặng? Thật trời đất ban ơn cho Năm-Xường đứng trên muôn vật rát uồng, vì một con chó hays còn biêt ơn chủ hơn Năm-Xường.

« Quan Đại-luật-sư xin làm án từ Năm-Xường, tưống lời xin này chàng ai còn biêt đút miệng vào đầu mà rồi, nếu có hình phạt nào hơn cái tử hình cũng nên đem Năm-Xường ra mà trị.

« Tôi Năm-Xường làm, Năm-Xường chịu thì đã đành, còn như cha A-Xôi, của cái của cha A-Xôi và phận A-Xôi đây mới sao? Cái sự nghiệp của Năm-Xường đó phải sao? Tôi xin tòa, ngoại trừ cái hình phạt, phải lây sự nghiệp của Năm-Xường mà thường:

1° — Nhà máy giá 50 muôn

2° — Châu báu đoạt lây giá 400 muôn

3° — Thường mặng 20 muôn

4° — Sò hại cho A-Xôi 3 muôn,

Tòng cộng: Một trăm bảy mươi ba muôn đồng bạc.

Xử vây mới công cho. »

Trạng-sư của A-Xôi cáo nài rồi, hối giờ tới Trạng-sư của Năm-Xường bước ra bào chữa:

Bẩm quan Chánh-án

Bẩm các quan,

« Nghe lời quan Đại-luật-Sư huộc, nghe lời ba vị Trạng-sư tiền cáo nài, tôi tính lại mới này giờ đây mà Năm-Xường bị xù từ đà bôn lân, sự nghiệp bán đà mây bão.

« Bẩm quan án, vì bần Năm-Xường cõi tình đót nhà máy, đoạt cửa, giết chử, vụ can giá họa cho Phùng-kim-Huê, đầu muôn thác, đầu xù bá-đao, xù-lăng-tri, hoặc là xù cách nào ghê gớm hơn nữa, cõng chàng sòn, chàng lừa là chịu. ầu tới Pháp-tràng hành khuyết.

(Còn nữa)

MỘNG-HUẾ-LÊ

PHARMACIE PRINCIPALE

Tiệm thuốc Tây này dọn dẹp theo cách Văn-minh và lớn hơn
hết trong Đông-dương này

LẬP RA TỪ NĂM 1865 HỘI TRƯỚC CỦA ÔNG HOLBÉ và RENOUX

Nay ông L. SOLIRÈNE, nhứt hạng bào-chè sư, kè nghiệp

Ở Saigon, ngang nhà hát tây. Bán đủ thứ thuốc tây, tốt thượng hạng và giá lại rẻ Lục-châu chư quân-tử
có cần dùng thuốc tây xin hãy gửi thơ cho tiệm thuốc này mà mua, thì sẽ được vừa lòng.

Cuốn ĐUỐC-TĀNH LUỢC-BIỆN đã xuất bản rồi. Ai muốn xin thì viết thơ cho ông Solirène, ngoài sẽ gửi cho không.

ta ngày nay đã nhiễm mùi văn-minh của
thầy Đại-pháp gần sáu mươi năm,
chẳng còn tin tưởng sự dị-doan như
trú ốc, việc cúng quái đốt giấy tiền vàng
bạc cũng bỏ bét lẩn lẩn, mày mò ày
bọn của nị khó trong bán đặc, như có
lầm ra nữa thì cũng đót với nhau, chớ
ai mua mà bán...

Còn như hồng, cam, quýt Tàu đó là
đó ăn chơi không cần ích chi cho lâm,
dẫu chúng ta không có công chằng bại
chi, thiêu chi món đồ ăn khác thê vò lại
không dặng sao; cam, quýt, bưởi của xứ
ta cũng có vậy, lụa là phải có đó Tàu
ao mới sống hay sao, chà lo.

Ấy vậy người tuồng ra thế nào? Chúng
ta dê-chê bộn người có dặng không
biết; chừng ít năm nữa vòi trả lại coi
chẳng còn một trú khách nào bán buôn
với đất Việt, Annam sẽ giàn lại hết.
Phùng-hạ-Qui nghe via tôi nói cho một
hồi, mặt mày đổi sắc coi bộ giận dữ bèn
hết lớn tiếng rằng: « Nêu vậy thì cái đao
của ta bày ra ngày nay bị bọn người
phá hại, ta chẳng lẽ làm thính, quyết
cùng người một cồn một mít ». Và nói
vá xách cái ông diều tre xộc lại gán
nuôn đánh tôi, via tôi cũng chàng nhín
vá xách cây ẩu đà với hán một hồi,
tán chạm tay bị tôi đánh một cây quát
n ạnh hán la ải ải! rát lớn, làm tôi giục
nhìn mờ mắt, chàng thảy Phùng-hạ.
Đại mà thấy một con ngựa đương đứng
ní om sòm bên lề đường ngay chỗ ghề
tôi nằm đó. Thay truyện lạ kỳ nên lật
đặt sách ghê vê nhà lấy viết mực biền
ra đây cho đồng bang nhân khán.

ĐOÀN VŨ-CẨM

Tin Đông-dương

Cái đỗ ô-uê đáng băm

Gần cầu An-cựu có một người đàn ông
và một người đàn bà cãi nhau rất kịch
ịch, toan đèn xâu xé nhau, chừng như
người đàn ông thà lý đã nhéo thua, chun
bước lui ra, nhưng con mẹ kia hăng quá,
cứ dối miệng ra mà kè rông dài những
câu quá ô-uê vô lý. Anh đàn ông đã sắp
lưng đi, phải quái cỏ lại mà mang một
câu tôi hậu rằng: Tao không cần chửi
nhau với mi làm ebi, tao thi mi như một
con đí chàng thèm nói với mi cho nhộp
miệng. « Con mẹ kia trên mặt lên, mặt
đò như lửa chạy theo, hai tay thò vô bụng
e bi dày lưng, miệng thì nói rằng: » Có
thi iệt mi nói tao con đí ??? Có phải đi để
tao tròng quan ni lên dây cho biết mặt.
Rút mà, cỏi cái qu.... đèn ra thiệt; đỡ cả
những nơi ô-uê trong mình ra giữa chỗ
đò ng người chạy theo mà đánh cho được
người đàn ông kia nhưng đã mây khi ai
đè cho mà đánh được, chỉ được thiên hạ
cười chê cho mà thôi.

Cứ cách ăn mặc con mẹ ấy, thì cũng là
hang người khá khá, mà sao đèn lúc hâm
hô lại làm cái thói đê mặt ô-uê thô tục
như rúa; chông con đò, không đem về
mà dạy-dò, kè trù-rúi-già ở trong làng

dầu, không đặt ra lệ mà phạt mà cầm
những nết ày chỉ được dành nhau chô
ngói tranh nhau cái lời nói thi giờ.

NGỎ CÙNG

Sí-tử Phụ-huynh

Có nhiều Ông-Bà, gửi đến trách
thiện trường sao có bó buộc chằng
nói rộng cho sít-tử ra chốn thi-thành
được chút tự-do. Vậy chúng tôi kính
dập lại sau đây: xin niệm tình miễn
chấp.

TRÌNH:

Quí-ông và Quí-bà,

Chúng tôi mà kiềm sít-tử chằng
nói rộng ra một mình để hưởng chút
tự-do nơi chốn thi-thành, chằng
qua là chúng tôi vì gánh phẫu khiền
trách thay vì Ông-Bà giáo-hóa trò
em, thi bồn phận chúng tôi hằng lo
lắng cho rồi phần trách, chuyên
kiềm trò em gắng công đèn-sách
đồi-mài sít-kinh.

Thoảng như ngày chúa-nhựt Ông-
Bà muốn cho trò em ra viếng noi
thân-thích cùng người Ông-Bà phủ
uy ở Saigon, thi chúng tôi xin chiếu
khoán-lệ trường buộc như vậy:

1º Trò nào muôn ra buộc phải có
người lành, mà nhứt là phải được
phân số nết na và học lực trong tuần
khỏi khiền phạt mới được.— Trò nào
có phân số tốt mà không có người
lành thì không được ra.

2º Người lành phải viết cho trường
một cái giấy lành, hàng giờ cho trả
vò, bằng không trường không cho
lành ra. Khi lành ra có đều chi xây
ra tại thi thành thì người lành phải
chi. Mỗi khi trả vò cũng phải có
giấy người lành nhận rằng trò mình
lành ra quả có ở nơi mình trong
ngày lành.

Nay chúng tôi kính xin Ông bà
phúc lợi bồn trường rõ danh, chúc
phận, đường và số nhà người thân
thích mà Ông bà phù uy muốn cho
trò em ra để trường biết mà cho
lành, và như Ông bà không ưng cho
trò em ra thi cũng xin cho bồn
trường rõ mà ghi nhớ. Rất cảm ơn
Ông bà.

Nay kính:
Nguyễn-xich Hồng

TRẠI THỢ-MỘC CHẠM VÀ CẦN

Michel NGUYỄN-HIỆP-HÒA

Tại chợ Lái-thiêu, đường Abattoir

Trại tôi dùng toàn cầm-lai, trắc, gỗ đóng
các món theo kiểu kim thời.

Bản *đò* {mặt cầm-thạch, thành cần hay không
mặt gỗ liền bốn kiều.

Bản *đòn* {mặt cầm-thạch, thành cần hay không
mặt gỗ liền, bốn trụ, một trụ.

Bản lầu 12 trụ, bàn rượu, bàn Salon, bàn
iết.

Tủ áo, tủ rượu, tủ thờ cần hay chạm
váng ba, hai, một, vân, vân.

Qui ông muốn đặt xin gửi kiều hay là
đến tại nhà tôi lựa mua đò có sẵn.

CÁO BẠCH

Kinh cùng qui ông đăng rõ:

Đến ngày 25 Septembre 1919,
chúng tôi sẽ dùng xe hơi đưa bộ-hành
từ Saigon đi Thủdãumột và trở lại,
mỗi ngày hai chuyến :

1º Khí sự di tại Saigon
Ban mai..... 7 giờ,
Và ban chiều. 1 giờ;

2º Khí sự di tại Thủdãumột
Ban mai..... 8 giờ rưỡi,
Và ban chiều. 2 giờ rưỡi.

Giá cả chỗ ngồi

1º Từ Saigon đi Thủdãumột và trở
lại cũng vậy:

(Người Langsa)... 0\$60,
(Người Bồn-quốc). 0,40.

2º Từ Saigon đi Láithieu và trở lại
cũng vậy:

(Người Langsa)... 0\$40,
(Người Bồn-quốc). 0,30.

3º Từ Saigon đi Bung và trở lại
cũng vậy:

(Người Langsa)... 0\$60,
(Người Bồn-quốc). 0,40.

Còn những hàng-hóa mỗi thùng
hay là gói nặng hơn 5 kilos phải chịu
một cắt rưỡi (0\$15).

Vậy chúng tôi xin qui ông doi
tinh người đồng-ban mà giúp bọn tôi
trong lúc tân-khân việc này.

Rất cảm ơn.

Pr Jh Đua H. M. & Cie,
Commission en Douane—Camionage,
80, rue d'Ormay et 56-58 Bd Chaner Saigon.
Le Directeur-Propriétaire,
Joseph HÀ-MINH-ĐUA,
60, Boulevard Charner, Saigon.

LỜI RAO CĂN KÍP

Hội chánh Agence économique
de l'Indochine ở tại 35 rue
Tronchet Paris (8e).

Muốn hỏi thăm đều chí
cứ do nơi đó.

Tại nhà in “Imprimerie de l'Union” có bán sỉ và bán lẻ
các thứ thơ tuồng và sách vở sau đây, vị nào muôn mua xin viết thơ cho
M. Nguyễn-văn-Của, Directeur de l'Imprimerie de l'Union 157, Rue Catina
Saigon. Vị nào mua sỉ thì sẽ có được tiền huê hồng.

1 Tam-quốc diễn nghĩa de 1 à 3	Mỗi cuộn	0\$40
2 Phi-long de 1 à 11		0 40
3 Phản-trang-lầu de 7	Q\$20	8 0\$30
4 Ngũ-hồ bình-nam de 1 à 5		0 40
5 Gia đầm de 1 à 12		0 30
6 Thuận-trị quái giang de 1 à 2		0 40
7 Tùy-dường de 1 à 2		0 40
8 Ưương-vân quảng de 1 à 2		0 40
9 Long-dồ công-ân de 1 à 4		0 40
10 Mộng-trung-duyên de 1 à 4		0 40
11 Mai-lương-ngọc de 1 à 4		0 40
12 Nhạc phi-de 1 à 27		0 40
13 Tiết định sang chinh-lý de 1 à 11		0 40
14 Tam-hà nam-dương de 1 à 5		0 40
15 Truyền-dot xưa		0 60
16 Tán-tự-kinh		0 50
17 Văn-tiến		0 40
18 Nam-kỳ phong-tục de 1 à 2		0 40
19 Sứ-công de 1 à 2		0 25
20 Thoại-khanh châu-tuấn		0 30
21 Kim-nữ hồn-nhơ de 1 à 2		0 40
22 Lâm-sanh xuân-nương		0 30
23 Lâm-sanh lâm-thoại		0 30
24 Phụng-kiều lý-dâng		0 36
25 Nhị-thập tú-hiểu		0 30
26 Vạn-huân-lầu de 1 à 5		0 40
27 Trần-minh khô-chuối		0 20
28 Tứ-dân tú-thú		0 10
29 Thiên-Nhượng		0 30
30 Thạch-sanh lý-thông		0 30
31 Tuồng Tam-quốc quá ngô- quang		0 40
32 Tuồng Tam-quốc Tam-cô thán lư		0 45
33 Tuồng Phong-thân		0 40
34 Kim-Vân-Kiều		0 60
35 Kiều phú		0 28
36 Trương-ngô-tho		0 35
37 Tuồng Sơn-hậu		0 50
38 Chú hát g López		0 30
39 Hát huê linh		0 25
40 Tuồng Nhứt-diện nhì-diện de 1 à 3		0 20
41 Thơ cha mẹ dạy con de 1 à 2		0 25
42 Tranh-trà hòn		0 30
43 Giải-buồn		0 40
44 Chiếu-quán công-hồ		0 30
45 Lang-chau-tho		0 30

Nhà máy xay lúa, nhà máy xay lúa, nhà máy xay lúa

Nếu chư vị muốn mua một cái nhà máy xay lúa theo kim thời và lại toàn hảo, chạy đặng 5-10-15-20-30-50 hay là 100 tấn cùng là hơn 100 tấn gạo trắng mỗi ngày (24 giờ).

Nếu chư vị muốn bàn tinh giá riêng dặng mà lập hoàn thành một cái nhà máy xay lúa, đủ nhà, nền đúc, ráp máy, cùng chạy đèn khi vân vân, nói tắc một điều nghĩa là chạy được.

Nếu chư vị muốn cách dễ trả tiền và thi hành cho gấp các việc của chư vị sai khiến, thì nên đến tại hàng.

Bonnefoy & Cie

Đường d'Ormay mà suy tính và hàng này sẽ chỉ các điều cần cho, hoặc đưa coi kiều thứ (bản đồ) cùng giá tiền.

Có nhiều giấy tờ làm bằng có rắng đã có chư cho nhiều chỗ thành tựu rồi.

Sau này hàng chúng ta cho chư qui vị đặc nhà máy của chúng ta hay rằng: Chư qui vị ở xa xuôi không tiêng hè giao thiệp buôn bán lúa gạo cùng ngoại quắc thì hàng chúng ta sẽ hết lòng mà giúp cho; nghĩa là chịu giá cả dùm cho.

Cho mướn xe hơi

M. Nguyễn-thành-Điêm « Quản-ly hàng Hậu-gian » tại Vinhlong, có sắm hai cái xe hơi còn tốt hiêu Langsa « Clément Bayard và Licorne » để cho mướn.

Giá sê-tinh nhẹ hơn hết, dặng đi. Như là: Travinh, Cañthor, Sadec, Chomoi, Vungliem, và Cánhum vân vân.

Quí khách có thưa dịp dùng cho tiện đường thì thông tin cho M. Điêm Galouest Vinhlong hoặc đến đó cho người hay trước, người sẽ hết lòng tiếp rước và cẩm tạ vô cùng.

Xin quí khách lưu tâm, giúp người đồng-bang nên việc.

PILULES FOSTER

Remède spécial pour les maladies des reins et de la vessie

福德氏祕製保腎丸
人之血每三分鐘經過腎府
一次伸血中之渣滓毒液棄諸
腎府過身之血清潔而純若內
清機積司職有虧血中毒液棄
延偏體病患迭出如頭暈目眩
風濕痺痺背痛腰痠四肢浮腫
心悸怔忡皮黃肌瘦等症且腎
病加劇迅速異常精不經意即
不治之症福德氏祕製保腎丸
(Pilules Foster pour les Reins) 內腎膀胱
之器藥而成功效靈捷應響如神
法日服四次用膳前後及臨
時均服如大便閉結胸腹不
舒宜先服福德氏祕製補血丸
(Pilules digestives Foster) 一二丸如仍
然可服三丸及大便通順為止

La Véritable Marque

(Etiquette jaune.)



PRIX: 3 fr. 50 le flacon, chez tous les pharmaciens.

Nam-ký có một

TIỆM HÓA CHON-DUNG
CỦA M. NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Họa thật tinh xảo, vẽ giông tật không sai mày nào, đã có hơn hai chục bài khen tặng trong các báo chương. Thợ vẽ có bằng cấp tốt nghiệp và 3 cái bằng cấp đầu xảo. Hình vẽ đẽ trăm năm, không phai chút nào.

Chư vị Lục-châu muôn vẽ, xin gửi hình chụp đèn, hoặc viết thơ hòi, tiệm này sẽ gửi cho mọi tờ cáo-bạch, có cất nghĩa rõ cách vẽ, thưức tật và giá tiền rành re.

Gởi bình, mandat hoặc thơ xin để bao như vậy:

M. NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN,
No 28 Boulevard Paul-Bert.—Saigon.

XÀ-BONG TỐT NHÚT CỘI ĐÔNG-DƯƠNG

HÀO-VĨNH Công-ty (Hàng Annam)
146 bis. Rue Lefèbvre Saigon

Trinh cùng qui ông qui bà rắng; chúng tôi mới mở một cái hàng Annam, bán sỹ xà-bong Mát-xây thiệt như sau này:
1. Hiệu « Đầu ngựa một sừng » 72 phần đầu;
2. « Chim Ác-là » 60 .
3. « Xà-bong đen » Cao Rồng 72 .
4. « Đầu người minh ngựa » xà-bong Mát-xây thường.

Tại hàng chúng tôi cũng có bán sỹ:
Ess. de menthe (Dầu mán) tốt nhứt trong
cội Đông-Dương và giá rẻ.
Ess. pour Lotion

BANQUE INDUSTRIELLE DE CHINE

TRUNG PHÁP THIẾT-NHỆP
NGÂN HÀNG

ĐẠI-PHÁP NẮC DANH CÔNG
TY TU, BỘN 45 TRIỆU QUAN

Hội trưởng quản-ly: ông André Berthelot
Chánh Tổng-ly: ông A. J. Pernotte

Chánh hội sở tại Paris, số 74 đường Lazare
Chánh hảng ngánh tại Pékin (Bắc-kinh)
tại Trung-quốc.

HÀNG NGÂNH TẠI Shanghai, Tiên-Tsin
Hongkong và Saigon.

Có đặt Thông-quán (Correspondants) khắp
toàn cầu, nơi các xứ phiền-thanh.

Chủ hảng: TẠI PHÁP-QUỐC.—Société Générale pour développer le Commerce et
l'Industrie en France (Thương-mãi kinh-nghệ
ban bô đại công-ty).

Tại Luân-Đôn: ANG-LÊ.—Hàng London
County et Westminster Bank L.D.

Tại Niêu nức: (New York Huê-Kỳ).—
MM. Redmond et Co.

Hàng ngánh Saigon
8, quai de Belgique và 2, rue d'Adran

Tính toán các thứ sô sách nhà Bán.
Tính tiền (đủ thiếu) bằng phiếu cho vay
bằng bạc đồng (piastres) lời hai ly 2%.

Tính tiền (đủ thiếu) bằng tiền quan (francs) có thể thối lai bằng phiếu vay, hoặc
cán trú bằng các thứ tiền tại Pháp-quốc,
lời hai ly rưỡi (2 1/2%).

Tính tiền gửi vào Caisse d'Epargne
(Kho Tiết-kiêm) hoặc bằng tiền quan (francs)
hoặc bằng bạc đồng (piastres). Về cách thức
xin đến hỏi thám.

Gởi tiền có định lệ, hoặc tính bằng tiền
quan (francs), hoặc tính bằng bạc đồng
(piastres). Về giá bạc và cách thức, xin đến
thương nghị.

Trả nợ thế có tiền đầu (Escompte) và
lành đòi nợ các giấy tờ về việc thương-mãi.

Sang giấy chịu nợ (traites), phiếu nợ (chèques)
hoặc sang giấy nợ tại các xứ phiền-thanh.

Cho hay và thi hành các việc cho nhà
buôn-nợ (Bourse) ăn chung các nơi.

Cho mướn tiền trước mà phải thế chun
hàng hóa cùng là ván khế.

Tổng-ly
A. BERTHIER.

Pháp-Việt Khách-lâu

(HÔTEL DE FRANCE)

Nº 153 Rue Catinat Saigon

HUỲNH HUỆ KÝ, QUẢN LÝ

Kinh cùng qui ông qui bà rõ, tôi
là chủ tiệm ngủ Nam-hồng-Phát
Saigon, nay tôi cũng làm quản-ly
tiệm ngủ Pháp-việt Khách-lâu số
153-155 đường Catinat, tôi mới sửa lại
cho vừa ý qui ông và qui bà, phòng
rộng mát, sạch sẽ, có dường sắt,
ván gỗ, nước trà và có chỗ tắm gọi
thông thả, xin qui ông qui bà thừa
dịp đi Saigon, ghé lại tiệm Pháp-việt
Khách-lâu mà nghỉ, thi tôi sẵn lòng
tiếp rước qui ông qui bà luôn luôn.

Giá tiền phòng

Ngoại hạng	24 giờ	1\$60
Hạng nhứt	24 "	1 40
— nhì	24 "	1 20
— ba	24 "	1 00

"NAM-PHONG"

MỘI THÁNG XUẤT BẢN MỘT KỲ

Giá :

Trọn năm.	4\$00
Sáu tháng.	2 00
Mỗi số.	0 40



TÌ VỊ CÓ BINH

Trong cơn trời nóng nực, nếu tì vị có
binh thi lấy làm hiểm nghèo cho mình làm
phải dự bị cho nghiêm nhặt vi trong cơn
nóng nực tì vị loại-đọa là vì có nhiều cờ.

Một là nó hay làm cho vật thực mau ể.
hai là tai mình nắng dùng trước đã mắng
nóng rượu làm cho tì vị ra yếu ớt, ba là
vi minh hay ra ăn đồ sống sit chưa chát.

Mỗi năm trong mùa nắng hắng có nhiều
người chết vì bệnh kiết, như là những
người có tì vị không dặng tốt, thi lấy làm
quan hệ cho sanh linh.

Tì vị không dặng tốt thi phải mau mau
mua thuốc Pilules Pink mà uống, chờ khái
diễn tri. Thuốc Pilules Pink đẽ uống làm
và lại rẻ tiề.

Mỗi buổi ăn cơm rồi uống một hoan thi
đủ.

Tiệm thuốc nào cũng có bán.

PILULES PINK

(Bồ hoàn linh đơn)

Trong các tiệm thuốc có bán, có tru
tiệm thuốc của ông de MARI et LAURENS
Pharmacie de Normale, Saigon.

Mỗi hộp giá là 3 quan 50; 6 hộp 17 quan 50.



XA-BONG MAT-XAY

Tết bông các thứ Ka-bông Mát-xay
thật bền trong Hensky mà giá rẻ here

Hiệu con chim Ác-là

HÀO-VĨNH Công-ty
(Hàng Annam)
146 bis, Rue Lefèbvre, Saigon
AGENTS EXCLUSIFS



SỐNG LÂU NHỜ RƯỢU

(Longévité grâce à une liqueur.)



Hiện bây giờ bên nước Huê-ky
có một vị điền-chủ dã ngoài 95
tuổi mà hối còn sức lực mạnh mẽ
như người 40 tuổi, di dứng chơi
hởi, ăn nói sỏi sảng, eả ngày ở
ngoài trời ngoài đồng cỏ tót-tốt
lịch công chuyện.

Ngày nay có một người đê thăm
ông, hỏi thử cho biết tại đâu ông nay dã
bắc tuổi cao mà sức lực không phai kém vậy?

Ông già đáp lại rằng: Có chí là đó mà tôi
cũ đời tôi trước khi ăn cơm hay uống với tý
thô rượu Quina Gentiane hiệu Mazet là
một thứ rượu trường sinh bỗ kão.

Người khách nghe nói cũng đê lòng
việc trường thọ như ông, liền vè nhà xai trê
đi mua cho đồng thứ rượu Quina Gentiane
ma dùng mỗi bữa. Thiên hạ nghe nói cũng
đa tham sanh, cũng bèn rủ nhau đi mua cug
uy đem về mà uống bồ quanh năm.

Có bán trong các tiệm hàng riết
(épiceries).

CIGARETTES DIVA

Thuốc điếu hiệu là Cigarettes Diva là
thứ thuốc tốt hơn hết, hút nó dã không khô
khô, và khói mang sự tinh hoa, vị thuốc này
không có khứa như các thứ thuốc khác, khói
như thơm tho và điều là.

Mỗi nút gói thuốc này đều có đê một cái
hình chụp-cắt khéo và rất đẹp đẽ, mà lei
trong nhiều gói có đê một cái giấy Ban-
Thưởng, Dor-Prime, tăng tổng hoặc một
cái đồng-hồ, hoặc một hộp khăn mouchoirs,
hoặc một xì giày lung hay là một cảng dù
ván vén. Như ai đang những giấy ấy, thi hãy
đem tới hàng A. et E. Mazet mòn bài số 10
đường Paul Blanchy, Saigon mà lãnh thưởng,
bằng ai ở xa xuôi đến không dặng, thi gởi
thờ và miếng giấy minh dặng cho ông sê
gởi mòn đỗ của mình dặng đó lập tức.

Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

CÓ MỘT THÚ NÀY MÀ TE GI

(Il n'y a que lui)

Có một thứ rượu Rhum rance
nồng hắng trít binh rét, nóng tanh hưng
kém cho il si, tiêu tán hắng trít binh
gắn như heo và thiêu thời. Rượu này
rất dai dẳng, thiên hạ rất chuộng
và lại tốt hơn các thứ rượu Rhum
khác.

Hãy coi cho kỹ kèo làm thứ giả
và phải nài cho phải cái ve có dán
nhắn trắng như hình kiểu dính mặt
ben đáy.

Có bán tại các tiệm bán đồ tạp vật

XÀ-BÔNG MẶT-XÂY

ĐEN

Tẩy lấm rết lấm

Hiệu con Rồng

HAO-VINH CÔNG-TYHÀNG ANNAM
585 Rue Lefèvre, Saigon
ACCENTS EXCLUSIFS

SOCIÉTÉ DES TABACS DE L'INDOCHINE

(Bóng - dương Yến diệp Công ty)

Tư-bản: 8.000.000 fr.

Chính sở Công-ty tại **PARIS**
Sở Cai-trị và công-xưởng tại **HANOI**
Đen-diện trong
thuộc lá tại **KIM-XUYÊN** và **VĂN-KHÊ**

Hiện có những thứ sau đây gởi bdn trong các hiệu :

XÌ-GÀ.**NINA.**

Thuốc chưa vân :

COQ (Con gà)**FAVORITES.****MÉTROPOLES**

vân vân

Và thứ thuốc lá vân, chiêu khách, hiệu

PAGODE (Cái chùa)

Thuốc vân :

Cách làm mau té tiền

Viết thơ cho Hàng Annam, Hao-vinh Côngty, 146 bis Rue Lefèvre, biếu gởi contre-remboursement (cách tiền trao của lánh nơi nhà dày thép) một hộp một trăm ve dầu Essence de menthe, hiệu Lò-Tiên, tốt nhất trong cỏi Đông dương, giá là mươi lăm đồng (15 \$ 00) mà thôi. Về bán lẻ lại cho trong vòng quen lớn mỗi ve hai cát (0 \$ 20) — mỗi ve lời 5 sáu, một trăm ve lời 5 đồng bạc.

Bán một hộp lời 5 đồng bạc, mươi hộp lời năm chục, mỗi trăm hộp lời năm trăm đồng bạc !

Viết thơ đi, dưng bô qua dịp làm té tiền, uống lâm. Bang dầu lôi là sau lời nhiều, bán buôn quen thói, làm giàu chẳng bao lâu !

Cho không ! Hàng coi chép kệ. — Kể từ ngày nay một trăm người nào gởi thơ đến mà mua dầu trước, Hàng Annam Hao-vinh Côngty sẽ vui lòng gởi cho không một kilo xàbông mạt xà thiêt, hiệu ngựa một súng. (La Licorne), tốt nhất trong cỏi Đông Dương hay là một ve dầu thơm Essence pour Lotion : Eau de Cologne, Quinine, soin coupé để làm đỡ một lit các thứ dầu thơm ấy), tùy thích ai muốn thứ nào cũng được !

Hãy viết thơ mau đi, dưng bô mến cơ hội làm té tiền uống lâm ;

Hàng Annam, Hao-vinh & C.
146 bis Rue Lefèvre Saigon
Kính dưa.

CORDONNERIE-CHAPELLERIE TONKINOISE

GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRES

NGUYỄN-CHÍ-HÒA

SAIGON — 83, Rue Catinat, 83 — SAIGON



TIỆM ĐÓNG GIÀY của tôi làm theo kiểu Langsa kim thời.

Tôi làm kỹ càng và thiệt tinh bǎng các thứ Da bén tẩy hết và tinh phái giá không mất, chờ không phải như chỗ khác làm pha Da-xấu mà bán rẻ.

Tôi có bán nhiều kiểu nón Casque, thiệt nhẹ và chắc, lopy bằng Nỉ-xám bô Trắng và Vàng.

Tôi cũng có thợ giỏi khắc Con-dầu Bóng-dồng chạm Mô-bia đá Cẩm-thạch đẽ mả.

Có sẵn Sách Mẫu (CATALOG) đủ kiểu và các thứ màu da gởi đến cho Quý vị lựa.

BÁN-SỈ CÓ GIÁ RIỀNG.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA Kính mời.

PHẢI DÙNG THUỐC BỒ VÀ TRỊ ĐÀM

THIẾT HIỆU LÀ

ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX

Của ông lương-y GUILLIÉ

Tù lâm mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế
đường của quan lương-y Guillié lấy làm thần hiệu
trong những bệnh HU PHẾ, đau trong TỈ VI, đau
nơi TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MÌNH, RÉT VỎ
DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HỘ DAI,
BỊNH CÙM, GHÈ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có
TRUNG LÃI TRONG BỤNG.

Áy là một thứ THUỐC XÔ rõ tiền và rất hiệu
nghiem làm cho HUYẾT RA TÌNH KHIẾT. Những
bệnh gõe bối ĐÀM hay là MẶT phát ra thì uống
nó hay làm.

Bất kì thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký
tên PAUL GAGE thì chờ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ

THUỐC HOÀN XÔnữa cũng rất trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux
của quan lương-y Guillié.

Chánh chỗ trữ thuốc này là nhà : PAUL GAGE FILS, nhứt hạng
bảo châ y sanh, đường GRENELLE St GERMAIN mòn bài số 8,
ở tại đô thành PARIS.

VÀ TRONG CÁC DƯỢC PHÒNG BỀU CÓ BẢN



Có Một Minh Nhà NAY CÓ QUYỀN

THAY MẶT CHO NHÀ BÚC SỦNG VÀ LÀM XE MÁY

TẠI THÀNH St-Étiepone

Mà thôi

Hàng F. MICHEL, CAFFORT Successeur ở đường
SAIGON Catinat Số 36

Có Bán SỦNG

dù thử và dù kiều. Bì,

THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, BỒNG-HỒ

và đồ NỮ-TRANG. Bồ đã tốt lại giá rẽ

Lục-Châu muốn mua vật chi thì xin đề thơ như vậy ;

M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Catinat. — SAIGON.

**KHOÁN CHẤT THỦY**

(Nước suối kim thạch)

VICHY

PHÁP-QUỐC-TUYỀN

VICHY CÉLESTINS

Có ban nguyên vẹn

TM bình đau thận, bình đau bàng-quang, bình Phong —
Tháo-lâm-bệnh (kết) — Bao mày chò lát-léo.**VICHY GRANDE-GRILLE**

trị bình đau gan và bình đầm.

VICHY HOSPITAL

trị bệnh thương hàn, trường nhiệt

Mày cao chèo đỗ già mao khi mua phải chỉ cho trắng.

lão nước hàn minh muôn dùng.

VICHY-ÉTAT DIỄU TẾ

BEL VICHY-ÉTAT là mồi từ nhiên trong nước suối ấy mà ra. —

Có hộp và có ve.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

mỗi khi ăn cơm rồi uống chèo 2-3

hoan thi dễ tiêu hóa.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

dùng để cho mình don nước xit

(Moi-khi-chot).