

NĂM THỨ BỊ SỐ 6042 Ngày thứ tư 28 Dec. 1938 Mùng 7 tháng 11 (Thiếu) NĂM MẬU-DÂN

Lục Vân Tiên

Chủ-nhơn: NGUYỄN-VAN-CUA

Mã báo xin trị tiền trước cho ông Nguyễn-vân-Cúa. Gửi lai: về cho ông Lâm-vân-Ngọc.

XUẤT BẢN HẰNG NGÀY

BÁO-QUÂN: 57, Rue Lucret Mossard, 57 SAIGON

Dãy thép tại: LUCTHON - Dây thép nội: 20.364

Chủ-nhiệm: LÂM-VÂN-NGỌC

Thầy hiệu chỉnh là các b.ên Pháp-Quốc. COMPTON INTERNATIONAL de PUBLICITE 6, Rue Tracbach - PARIS (VIII)

GIÁ BẢO

Table with 2 columns: Unit, Price. Rows: Một năm... 12500, Một tháng... 8.50, Ba tháng... 8.50, Một số... 0.04

HƯNG GIỜNG SÁNG CHỦ Y

Gây tinh-thần mới cho thanh-niên ta

Một lần nghe một du-khách ở ngoại-quốc về thuật lái cuộc hành-trình ở đầu lườn của du-khách là thường hay coi-cung để những việc đ.ặc-sắc sự anh dũng đương như là pháp lịch-sử của anh em lính cảnh-sát ở các xứ ngoài. Một hôm lần thuật lại như vậy, đầu người nghe hay người thuật cũng có liên-tưởng đến sự so sánh giữa sự lái xe và sự hành-trình. Có người nhắc ngay từ ta người ta chỉ biết lái xe mà không lái ta. Cái bộ máy có ý nghĩa là không đáng nói.

Như trong quyển "16 ngày ở Thụy Sĩ" của ông E. Privat cũng nói sự Rhein người lái lòng lái-sử của bộ phận và một nhà hàng ở Đông-kinh, không khi nào họ lái không một môn "pour boire".

Ngay cho đến bọn cu-li đặc xe lái xe kia nữa, đầu óc đi xe ta họ quên mất gói đồ, họ cũng tìm kiếm cho được người chủ mà trả lại. Còn việc cảnh-sát người đương, dễ là phải đi hình như là một thanh-tử, khi mới khách là người đương hình thanh kỳ lưỡng của dân nhất mới lái ra một bao thuốc để hỏi quen tay với ở đường. Sau khi bước đến hai bước người lái chỉ bao thuốc không kia mới đi. Ấy là người đi đường hay bắt cảnh sát để được ngay đi vào một nhà nghỉ, đi về thành ta không nhả gói đồ về thành cho mình mà họ giữ cho cả thiên hạ, mà người nào cũng thế.

Ở xứ người này máy mô tô xe mình, hình như người ta đi đường bằng xe cảnh-sát bắt nạt đến quê đưa gọi những kẻ không quen đường lối, chờ ít khi sương sương chỉ bấy.

Hình như ở những cảnh ấy người mới người ở xứ này quên, mà ai ai cũng tin là kẻ lái người có "đội-ai" ở xứ này lái đầu kê chỉ, đầu ai có thể lái ra bao nhiêu cũng có người tin là dùng sự lái. Chờ thế là từ từ năm nay trở lại tinh-thần dân xứ này đã khá lắm.

Một bảng có mã số có thể mới đầu có ai thấy để bao nhiêu cũng có người tin là dùng là vấp rầy, mới giao-sử người pháp cho chưa gần gũi dân An-nam bao lâu người mà gần dân viết một quyển tiểu-thuyết về tập tục dân An-nam. 12 lát thì nói là người ta mới xấu dân An-nam.

Dân An-nam đã tiến một bước khá dài, một bằng chứng cho người ngoại-quốc để thấy ở đời cảnh-sát thanh-phòng máy lục tuyến lưa rông trong đám thanh-niên có thể có lần.

Chúng tôi đây có thể bao nhiêu cũng có người tin là dùng là vấp rầy, mới giao-sử người pháp cho chưa gần gũi dân An-nam bao lâu người mà gần dân viết một quyển tiểu-thuyết về tập tục dân An-nam. 12 lát thì nói là người ta mới xấu dân An-nam.

Chúng tôi đây có thể bao nhiêu cũng có người tin là dùng là vấp rầy, mới giao-sử người pháp cho chưa gần gũi dân An-nam bao lâu người mà gần dân viết một quyển tiểu-thuyết về tập tục dân An-nam. 12 lát thì nói là người ta mới xấu dân An-nam.

Chúng tôi đây có thể bao nhiêu cũng có người tin là dùng là vấp rầy, mới giao-sử người pháp cho chưa gần gũi dân An-nam bao lâu người mà gần dân viết một quyển tiểu-thuyết về tập tục dân An-nam. 12 lát thì nói là người ta mới xấu dân An-nam.

QUANH SỰ THUYỀN BÀ ĐÀO PHÁP Ở ĐÔNG PHÁP

Một nhà sư Ấn-độ, chủ một ngôi chùa to ở Ceylan qua saigon

Vào một đêm sáng hôm qua Nam-kỳ phát hiện một hội một cây bồ đề

Những sự giao tiếp giữa nhà chùa mới gần đây Pháp ở Ấn-độ với về Đông-pháp cũng ngày càng phát triển. Các cơ quan truyền-báo Pháp thành lập ở Ấn-độ và ở Nam-đông-bộ về thành kinh-linh-hoàng-hải, trên khắp Ấn-độ, Việt-nam và vùng Gaudes-Ấn-độ.

Như một ngày sáng hôm qua, ông Nam-kỳ đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

Ông Narada đi về phía Bắc, đến một nơi gần thành phố ở Ấn-độ, ông Narada, chủ một ngôi chùa to ở Ấn-độ Ceylan.

NIHÂN SẮM MỚI SANG

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu có cho các hội Phước-thiện ở Saigon 2000 đồng

Nhân năm mới sang đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu có xuất ra một số tiền là 2000 đồng để cho các cơ quan Phước-thiện ở Saigon, nhờ qua Thủ-đoàn Nam-kỳ, ông Rivoal phân phát giúp.

Đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu được Hàn lâm viện y học thường tặng huy chương vàng

Hàn lâm viện y học ở Paris mới có đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Nét Mực thừa

(Chức phụ-nữ ta sẽ hoan nghênh tận số «sức khỏe» lắm!

Đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu được Hàn lâm viện y học thường tặng huy chương vàng

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Đức Hoàng-đệ Bảo-Đại và đức Hoàng-hậu Bảo-Đại và đức bà Nam-Phương Hoàng-hậu. Huy chương vàng để cho đức bà về những công trạng mà bà đã giúp trong việc y học ở Saigon.

Một điều đáng lo cho Nhà-nông ta lắm vậy

Ai ai cũng đều biết hững nông-gia và điền-chủ ở Nam-kỳ ta đã trải qua một hồi kinh khủng vì cái nạn kinh tế trong năm sáu năm trở lại, giá lúa rẻ mạt, làm cho phần nhiều những ông điền-chủ nhà-tiểu vườn ruộng, ruộng đất mình không như xưa mà phải khư khư giữ đất.

Nhưng cũng có nhiều ông ruộng cũng không tránh khỏi cái số phận ấy thôi, về cái nạn kinh-tế khủng hoảng ấy mà phải thấy vì trước đây phải dùng tiền đem chôn gói giấy hiểm, sự nghiệp phải rung rinh, không khác nào như binh đao đã gần hết rồi.

Một năm chiến-phủ hết lòng lo làm công-gia điền chủ chủ sự ta, nên mới lập một cơ sở vật chất mới. Nhờ có sự trợ giúp của ông điền-chủ đương nhiên ông điền-chủ được trợ giúp của ông.

Vừa mới được người ngoài, thật là mừng cho kịp no Nôi một: am ngoài đã là lúa phát giá lên cao. Những nông-gia và điền-chủ khác biết vì mình, vì họ của gia đình, thì sẽ có thể mà trang trải no nạn, và giờ những sự tồn tại đã trải qua trong mấy năm khủng hoảng.

Không thể là tại nạn đắp đê, lúa yếu đi gia. mà nạn ngoài chỗ thì bị lụt, chỗ bị bị: như Chầu-dầu và Long, sục bùn bị nạn lụt phải thí điều, chỗ đê đê không có của, ông Sadek Reeh-gia cũng bị nạn bị cái nạn thì mới người ngoài cứu họ hay không kể sao cho biết được.

Thế thì điều cho lúa có giá mà cũng như trước, cũng chẳng biết gì cho ai được hết. Lũy có hai thêm cho những nhà nông, là những kẻ họ gạo cho trước, mua gạo họ trồng, thay tiền bạc không ra mà phải bị cái, sự cơm eo gạo kém. Thăm biết đường nào!

Bước qua năm nay loan có, Nam-kỳ mua măng đê tốt, như là tinh Chầu-dầu mua và tinh tinh đê trồng, lúa chín đê đê.

Một ông điền-chủ, cho đê đê những lúa nông-gia, không có một ai là không phải trồng lúa: chắc sao một một mùa lúa cũng đê đê mà giờ cái vụ trong 5, 6 năm về trước.

Không còn bán gạo ở thị trường Hưng cũng như được: cho nông gia không có tài no mà không khổ.

Bây giờ không ta chỉ còn trồng một có 1 thị trường ở Mậu-guồng mà thôi. Nhưng mới đây chúng tôi lại nghe tin bên Pháp, lúa mì trung tâm. Thế thì chúng ta "hàng cơn" cái hy-vọng giá mà lúa gạo của ta qua ở thị trường bên Pháp nữa rồi.

Ấy vậy mà năm này bên Xiêm, mà năm cũng trồng lúa nữa kia; rồi đây ít không khỏi bị họ giành với ta mà bên Lào cũng họ. Thì chúng ta lại càng nguy càng khôn-đỡ bị phần. Thế thì những nhà nông ta phải lo mà phòng trước, phải liệu lương thực nữa; nếu không khéo thì ít chúng ta chẳng khỏi bị một hội gian-nạn kinh-khủng nữa.

Một cô hành khách mới 13 xuân xanh bị xe lửa giết chết

Một tiếng thét thất liêu, một thán khí điếu ra thán nhành chông...

Chuyến xe lửa chạy từ Saigon đi về Biên-huà chỉ giờ 34 phút chiều hôm đó, đã có một người hành khách tên ông Phan-Nguyên Nghi ở nhà ở Vovinô bị một chiếc xe lửa của Gadjah khét đâm vào.

Thầy lái mới người: chúng quen họ mới là thầy xếp ga Nguyễn-Văn-Nhật 30 tuổi, thì nạn nhân là Nguyễn-Thị-Chinh mới 13 tuổi, con gái 10 tuổi hàng phố quê Thước là một người đi về Thước. Thầy lái xe vận huyệt có phải thầy, thì học sự lái có thể coi là một người giỏi nghề lái, chuyên về tay lái nên rõ, chạy rầy.

Chỉ 6, về là đã bắt trên rồi, nhưng thì Chinh cũng rất nhút nhát, rồi cho thầy lái, lại về trước, bắt tay, rồi năm năm dạy lái, nên bắt cho về và nửa tháng người phải đợi mới lái lại về phía trong đường, đến khi kết sự, bỗng lại ra thì kẻ bạc mệnh bị trượt xe xuống như về bánh xe!

Cái cảnh thảm khốc này chỉ đến ra trong chớp mắt xe chạy đi có 10 22 thước liền bắt người chết. Bên nhà chỉ giờ 34 phút chiều hôm đó, đã có một người hành khách tên ông Phan-Nguyên Nghi ở nhà ở Vovinô bị một chiếc xe lửa của Gadjah khét đâm vào.

(Cột tiếp từ trang trước)

(Cột tiếp từ trang trước)

(Cột tiếp từ trang trước)

(Cột tiếp từ trang trước)

(Cột tiếp từ trang trước)

(Cột tiếp từ trang trước)

(Cột tiếp từ trang trước)

(Cột tiếp từ trang trước)

NHÀ IN NGUYỄN-VĂN-CỬA

57, Rue Lucien Meunier
Saigon

Có bán máy băng (echarpe) cho các quan, — cai và phó tổng, Hội-dồng và Xã-trưởng
Hàng tốt, — Giá rẻ.

NHÀ NGŨ ĐÀI VIỆT SAIGON

Kính thưa Quý-Khách,
Tài đã thất nhà ngũ ĐÀI VIỆT (cũ) đường Espagne. KH từ nay chỉ có là 1 cái nhà ngũ của hãng tây làm chủ.
Nay tôi dời nhà ngũ ĐÀI VIỆT (mới) qua đường Colmet-Gimaud, gần Báo «Séren», tầng trệt, cũ là phòng bán vé ở sân ga xe lửa Saigon-Hanoi. NGÀY 15 DÉCEMBRE 1938 đã mở cửa rồi.
Phòng có ba hàng, có double, lavabo, cầu tiêu máy, nước chảy tới ngày. Cách sắp đặc theo kiểu tối tân.
Kính thỉnh Quý-Khách niệm ơn. Tôi thỉnh như như!

PULMOCIN A 1000
PULMOCIN B 200
Có bán tại các nhà thuốc Tây.

Hà Nội 1 Grande Pharmacie de France, rue...
Hàng thuốc uống chương trình Pulmocin ra một chứng minh ho.

Bức thư của Hương-chữ làng Thời-sơn gửi cho thầy Ng-ngọc-Ăn Hội-dồng địa hạt làng Qút đừc

Bẩm:thầy,
Nguyện vọng bấy lâu, hương-chữ chúng tôi đã muốn, xin thêm một lớp họceurs mayen tère Année, nhưng phải trở ngại nhiều. Nhất là về tài chánh khem khuyết, số tiền chi phí của ông nhờ làng không đủ cắt thêm lớp học.
Cũng may, hiện tại làng có một cái đôn lính cũ, không có cần dùng việc chi, nhà còn chắc chắn có vào và mát mẻ tốt đẹp, nếu để làm một lớp học.
Hươg chữ chúng tôi, vẫn biết thầy sáng lòng sốt sắng về điều học lịch.
Thầy đã hồi lòng cứu xin những gì muốn các hương-chữ chúng tôi đã tỏ với

thầy, như là về việc xin miếng thuê (Cổng-sư rừng, Dấu được cũng chẳng Hương-chữ chúng tôi cũng cảm ơn thầy.
Nay vì lẽ thiếu về trường lại có xứ sở, Hương-chữ chúng tôi sẽ nguyện xin thêm một vị giáo viên và mở thêm một lớp học (Coursa mayen tère année).
Nếu được kết quả, rất bệnh phung thay, cho trẻ em nghèo trong 3 làng Thời-sơn Nhơn - làng và Văn - giáo, cũng như học sách.
Nhờ thầy yêu cầu giúp qua năm tới 1939 cho là g tôi mở thêm một lớp học vì đã có sẵn một ngôi nhà cao ráo mát mẻ nếu không vô ích.
Mong thầy sốt sắng xin giúp.

Sách dân giải về cách Thi-hành luật lao - động

Sách dân giải « Thi hành luật lao động » đã in rồi, có thể bán tại nhà in « L'Imprimerie Union-Saigon ».
Giá mỗi cuốn là... 05.40
Ở xa mua phải gửi thêm tiền cước 0500.
Sách này trong khi in ra cũng phải có một cuốn, để coi biết cái luật lao-dộng là thế nào; đúng có giữ gìn phần sự mai người, cho khỏi làm khổ sai.

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

KỶ THỨ BA 1938
800.000 đồng chia làm 4 sê-ri 200.000 vé mỗi vé một đồng

SÊ-RI THỨ NHỘ	SÊ-RI THỨ NHỊ
Từ số 000.000 đến 199.999 4.705 vé	Từ số 200.000 đến 399.999 4.705 vé
Xổ tại Hanoi ngày 12 Octobre 1938	Xổ tại Hanoi ngày 9 Novembre 1938
1 vé trúng 4.000 \$	1 vé trúng 4.000 \$
8 — 1.000	8 — 1.000
16 — 500	16 — 500
80 — 100	80 — 100
200 — 50	200 — 50
400 — 25	400 — 25
1.000 — 10	1.000 — 10

SÊ-RI THỨ BA	SÊ-RI THỨ TƯ
Từ số 400.000 đến 599.999 4.705 vé	Từ số 600.000 đến 799.999 4.705 vé
Xổ tại Hanoi ngày 7 Decembre 1938	Xổ tại Hanoi ngày 1 Janvier 1939
1 vé trúng 4.000 \$	1 vé trúng 4.000 \$
8 — 1.000	8 — 1.000
16 — 500	16 — 500
80 — 100	80 — 100
200 — 50	200 — 50
400 — 25	400 — 25
1.000 — 10	1.000 — 10

BÓN SỎ LỚN
chung cho bốn sê-ri
Xổ tại HANOI
Ngày 4 Janvier 1939

1 vé trúng 60.000 \$
1 — 20.000
2 — 6.000

Có 33 vé số trúng 5 vé những vé chỉ số vé trúng là 5 vé một vé số của các vé số khác đều phải về nguyên và đúng như vậy. Tuy dự số 1 vé trúng là 4 vé đặc biệt, có 370.000, 200.000, 270.000 và vé số...
Nhưng về hoặc trung hay không trúng về bên kỳ xổ của mỗi số đều được dự vào cuộc xổ chung lấy 4 số lên và 10 an ủi.



HỎI MUA CHỖ NÀO CŨNG CÓ RƯỢU "DUBONNET"

ĐẠI-LY ĐỘC QUYỀN
Compagnie OPTORG — Saigon

LA CHAËNNE
LES MOUSSIÈRES MICROBIENNES

irritent despocherent contaminent
VOS YEUX

le bain oculaire
OPTIRAX

Một chiếc lờ lờ của hội Hồng-thập-tự Trung-hoa chạy lăm vào đường xe lửa bị đố

Hải-dương. — Hồi 12 giờ đêm hôm 16 Decembre, tại đầu cầu Phú-lương sắc thành phố Hải-dương có ba cây số có xảy ra một cái nạn ô-tô Chiếc xe bị đố kiểu Studebaker số 39 là của hội Hồng-thập-tự Trung-hoa ở Hải-phong đem lên Hanoi để rời đi Văn-nam cùng với năm chiếc nữa. Trong xe có hai người Trung-hoa: một người lái xe và một người phụ. Xe này đi sau cùng.

khí qua cầu, tài xế vì không biết đường nên cho chạy thẳng vào đường xe lửa mà không lái về xuống dốc theo đường thuộc địa.

Đến là đi lăm đường, ngay khi lái xe về phía phải lại thì xe đã nghiêng xuống về đường mé tay trái gần lộn ngược xe lên. Hai người trong xe nhảy ra ngoài thoát được cả không bị xảy-sảy gì. Còn về ô-tô bị hỏng một bên chiếc đèn bên phải và một miếng kính bên trái bị vỡ cả nắp mũ xe bị rúm nát chỗ. Trong xe 88 bóm thuốc đồ nghề ngang trên mặt đường nhựa.
Sáng hôm sau, nhà chức trách đến nơi làm biên bản và mấy giờ sau xe đã được đưa lên và chạy thẳng về Hà-nội.

Muốn chữa khỏi bệnh Sốt-rét-cảch-nhật và bệnh SÔT-RÉT-NGÀ-NƯỚC nên dùng thuốc **QUINOFORME**

Thảo-lạc, Thảo-viêm và Thảo-bankê
Cải tiến học theo dõi đáng kể trong các thuốc của Đai-pháp.
Gửi hàng ở các hãng thuốc Tây, Labor. LACROIX, 31, Rue Popl, PARIS

Mấy người mà không hay đau vết không hay cảm mạo thương hàn, ít hay nhức đầu sốt nhẹ và họ nhờ có sẵn sẵn một vé đến **NHỊ-THIÊN-DƯƠNG** để trong túi họ luôn, không khi nào nghĩ!

Mercredi 28 12-38 **TIÊU-THUYẾT** — số 937

江湖創儀
Giảng hồ kiếm hiệp

火燒紅蓮寺
Hoá-thiên Hồng-liên-tự
Nguyên-chánh-Nết dịch thuật

HỎI THỨ TAM MƯƠI LĂM
Hỏi của anh em khám kinh bệnh
Vâng mạng thầy thế thôi họ làm mà

chất của một người bằng-bữ, đến đó để cứu họ một người. Tôi xin hỏi tước-hạ quý-tính tôn-danh, lại nhờ có việc chi mà phải núp rình nơi trên mặt-thất làm vậy?
Người thiếu-niên ấy nghe nói lấy làm có hứng, bên đáp rằng: « Kế học-sanh này

họ Triệu tên Thừa - Huy & Trương - đương thuộc tỉnh Hồ-bắc, tôi đến đây cũng là vì vâng mạng của sư - phụ tôi, lên báo hộ một người, tôi xin hỏi lão - trưởng, ý muốn cứu họ người nào?
Tôn-lại-Tử nghe nói thì nghĩ rằng: « không lẽ mà nó lại đến để báo hộ Trjnh-Tử? » Bên đáp rằng: « Bấy giờ canh vắng đêm khuya chúng ta lại ở trên nóc nhà mà nói chuyện, thật là bài hiện-lâm, chẳng hay tước-hạ ý muốn lý khai chỗ này rồi sẽ nói chuyện với nhau được chăng? »
Triệu-thừa-Huy không cần suy nghĩ gì hết, liền đáp

rằng: « Tôi lăm, lăm trong muốn đi đầu thì tôi theo đó »
Tôn-lại-Tử bên đáp Triệu-thừa-Huy ra khỏi Tuấn-phủ bỏ-viện đi đến một chỗ vắng vẻ rồi đứng chờ lại đó mà hỏi rằng: « Linh-Tôn-sư là ai mà báo hộ người nào? »
Triệu-thừa-Huy có ý cho tôi nghe được hay không? »
Triệu-thừa-Huy nói: « Thấy tôi là Trjnh-thế-Hà Sư-phủ, tưởng khi lờ lờ trong cung liết thầy tôi. Một hôm tôi tới đường ngôi môn mình mà sao lại biết có người muốn hại Mã-tuần-Phủ, vì trước kia bà mẹ của Mã-tuần-Phủ có cao-nhơn duyên bô thì cho thầy

tôi, nên nay thầy tôi sai tôi đến lại Sư - Đông đây rồi cứ lên theo mà lờ lờ Mã-tuần-Phủ song đứng cho người bết. Con là trưởng phen này có người bằng hữu cây đến cứu họ người nào? Hay là cũng cứu họ Mã-tuần-Phủ nữa chăng? »
Tôn-lại-Tử lật đầu mà cười rằng: « Người mà tôi muốn cứu họ đó, tuy không phải là Mã-tuần-Phủ, song có tôi ở đây, tôi có thể làm cho Mã-tuần-Phủ khỏi bị ai mưu hại được đâu, chẳng hay lờ-lờ về nói rõ người muốn mưu hại Mã-tuần-Phủ đó là ai hay không? »
Triệu-thừa-Huy nói: « Thầy tôi tuy không nói rõ

song tôi đến đây đã 5, 6 ngày rồi, môngmàng đi hàng vào đó dự coi, tôi thấy cái vẻ cử động của Mã-tuần-Phủ đây, tôi chỉ e cho và không khỏi chột về tay ông-ta, nếu quả va chét về tay ông-ta, thì đầu cho có 10 người như tôi mà ám trong báo hộ đi nữa, cũng là vô dụng. »
Tôn-lại-Tử nói: « Nếu quả va chét về tay ông-ta, thì e càng khó đến việc mưu hại tôi mà lờ-lờ về tay ông-ta, thì đầu cho có 10 người như tôi mà ám trong báo hộ đi nữa, cũng là vô dụng. »

Mã-tuần-Phủ là kẻ một người lòng thù vậy, không lẽ tôi xin hỏi tước-hạ tên gì? Còn Tước-hạ từ đến Sơn-dông thì nay, mỗi đêm thường rúp ở trên nóc nhà mà báo hộ mà vậy sao? »



