

TRUYỆN NGẮN

Một cái nghèo

của Lê-văn-Trương

(Tiếp theo)

An đã am hiểu cuộc đời trôi-vọt An gần Tư sống như Tư au-ai nhiều trường bày lăm óm-áp An cảm tưởng tha cũng cuộc đời đã trải. An với những câu chuyện dài, là những thiên kỳ ức, đã của chàng nghề rất cảm động An gần Tư như nhà thi-sĩ Alphonse de La Martine nhớ gần có Gracielia và Eloire mà nhớ ra biết mấy bài thơ, ao nào về tình đời (trong cuốn Jocelyn).

Trái qua mấy cuộc lang thương An lùn lóc trên con đường đời đầy gai với góc Tư đã theo cũng An mà chôn kiếp mà hồng uoocánh lăm-than vật vờ. Thế mà Tư vẫn yêu An tuyệt đối. Lưng lóc nơi châu thành Saigon đã mấy năm. An không còn mong một như xưa, là đến Saigon để lập hẳn danh-sanh-kê nữa. An cho Saigon là nơi-mở-phần của phường phiêu-linh trôi vật. Chàng không thể sống ở Saigon vì ăn-xui phố xá Chàng hoài đầu trở lại nơi lang xưa là làng Tăng Phú.

Bước về làng cũ. An lập nên một lều lều trong ở gần chợ nhỏ. Nhờ mấy năm lưu lạc, An đã ranh rẽ mưu chước xoay lặn, thả rông theo mấy cửa hàng xen, quăng cáo, dext bán lại cho nhà báo. An chỉ sống với nghề viết, chữ thần gây cuộc óm yếu của chàng u lằng lăm sao cuộc ruộng nổi. Nhằm khi bãi trường học trở ngại. Lập lều tranh của An người ta cho là một nơi nung đúc trí hồn cho trẻ em khờ. An dạy học lại là lợi lộc bao nhiêu, nhiều lang ta 5, 7 đũa thời.

Vậy cũng đủ cho An sống với Tư từ khi về nơi lang... An càng thấy rõ một cái nghèo quá chộc hẹp Tư để tư da dẻ, An chạy chọt trong nơi lăm lụng, đang kiếm tiền hầu coi sóc chăm nom vợ.

Một cái nghèo của đời phiêu linh lưu-lạc. An sẽ gây lại một gia-đình, có vợ, lại có con. Vậy từ đây, cảnh gia-đình của An cợt chơn-trời về tháng.

An bắt đầu gia đình bằng những giọt mồ hôi mệt nhọc mà vẫn vui, vui là thấy vợ hiền, con đại, cùng với An lay lắt sống một cách cơ hàn.

Chàng rất buồn, thầm linh, nếu như bốn phần chàng không bảo bọc cho vợ yếu con thơ thì có lẽ phải chết rồi!

Nhưng... nghề nghiệp gì cũng không khá... ngày học trẻ nhỏ nghĩ vào trường nhà nước hết.

Một hôm An không thể kiểm ra tiền để nuôi vợ con. Chàng đi ăn khắp cùng cửa hàng, nói đã hết lời mà không có một cái quăng cáo vào. An về ngủ trên chiếc nong rách suy nghĩ. Bất

Giác nhớ lại: Thàn Doanh. nghiệp có khuyển loài người rằng: Nếu chúng mày làm không ra tiền thì chỉ là những thồng hèn đờng rách trôi, oan đời.

An lăm bằm dợ cho vợ nghe. Vợ An nghe chững nó coi lòng xúc động hết sức hương hằm. Tư chạy lác đặt cái hôn đầm tình vào mặt An, rồi ôm An thò thề.

Ah của em... sự nghèo khổ của anh oem đã thế, sao anh lại vì quá yêu em và con mà anh lo lằng lằng vậy? Em sống mà vui với tình anh đối với em, ngai vì sinh-kẻ là miệng mỡ; cầu lấy sự sống con người. Thời thời! nếu như anh vô phương kiếm việc làm thì con em, em đã mạnh, em sẽ làm mà đáp đời cùng nhau. Nghèo mà yêu nhau tuyệt đối Tư hằng cảm phục tình chàng, nang yếu chàng, và con no-âm luôn luôn. Thế rồi: mỗi buổi chiều hét gào, không-tiền, Vợ An chạy lại hàng xóm mượn để nấu cho chàng con ăn. Tư mượn nửa sẽ đi làm thuê lấy tiền trả lại. Vì xóm giềng, và lại lộn bả với nhau Tư ăn nơi tiền từ thương hại cho nên hề mượn chỗ này rồi, hề làm quen mượn chỗ khác.

Ba hôm rồi, trong lều lều tranh của An, người ta đi ngang nghe liêng than thở đưa ra buồn bả. Ba hôm rồi trong nhà An không có một hạt gạo, một đồng xu... Con An khóc chàng đau lòng xót ruột vô ngần, Vợ An buồn, song bao giờ cũng net một tươi cười để yêu chồng cho chàng trạch chông ầm không ra việc.

Bước đầu mùa mưa, Bao nhiêu củninh mưa-giò bẻ-bang lăm lăm-lao-có long An chán đời ăn hạn, nhiều phen muốn hũy phực cái đời chàng vì có lẽ chàng tự-tử là một cái chết vĩnh viễn (un mal éternel, nghĩ vì, bên con vợ yếu con thơ.

Mà cũng ngay thật, nếu gương sống với đời, có lẽ nghèo đời lăm hồ rừ chết. Mấy đầu nhâm mùa cấy Tư mượn tiền trước rồi đi cấy. An ngờ đâu. Tư ở Saigon mà biết nghề nông-vụ. Tư dạy Tư đi lam để nuôi miệng và mỗi ngày được hai các. Tư vừa giúp chồng con không màng lăm lăm lều bỏ trong cơn mưa su nắng lấp.

Tư đi cấy ở lầy-lầy từ bữa ăn. Cảnh nhà nghèo của An mỗi bữa ăn nọ cũng đạm bạc... nước, mắm... ở rau luộc.

Những khi chỉ có gạo chớ không đồ ăn... Vợ An phải xách chèo lại xóm xin nước mắm.

Chết lều lều trong 3

Manuel de l'infirmier

chủ của NGUYỄN-VĂN-KHAI

1111 mọi cuốn 2.50

La Providence et L'industrielle du Nord. Ông BOY-LANDRY. Làm Phạt 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON. Hàng báo-khế này chuyên lo báo-khế cho những người, nhà cửa, phố và hàng-hóa cho anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lạc-tinh mà chịu báo-khế với hàng này, nếu gặp rắc rối ra hư hại việc gì, thì hàng sẽ bồi thường một cách rất mau lẹ & công. Xin anh em lưu-ý...

pharmacie franco-asiatique PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG. 205 rue de la République, 219 - CHOLON. Ai muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hạng nhất? Ai muốn có người bảo-chế thật kỹ càng các loại thuốc của các quan Đốc-Tơ? VẬY XIN QUÝ VỊ ĐIÊN TỚI: pharmacie franco-asiatique PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG. 205 rue de la République, 219 - CHOLON. Thủ đề về có ông PHẠM-HỮU-HÀNH một hạng báo-chế-sư, tiếp rước quý vị một cách mau-mẻn và vui-vẻ. Thuốc mới và tốt nhất-hạng giá lại rẻ. Quý vị ở Lạc-Tinh gửi thư đến mua thuốc, thì những lời văn lòng thì hành, giá thuốc-linh rất mướn nhân từ hàng linh-tên cuộc-phí.

QUAKER OATS. Vì vợ tôi thường hay đau như thế lắm. Hội việc sống ra gì cũng đi làm cho nó gần rồi. Đố-tử bao nó ốm dơ QUAKER OATS mỗi ngày. EM VITAMINE. B. Iam cho người đưa bả dốt cái tinh quái. Thỉnh thoảng chúng ta phải ăn uống VITAMINE B. nó ngay, chúng cũng đã đánh bại vì chúng có nó thì cơ thể mới mạnh khỏe cũng bình an: giả dốt bả, cái, ăn thì người QUAKER OATS có nhà em bả VITAMINE B. Đố-tử nó là vật rất cần thiết cho một người QUAKER OATS. Give you the vitality to keep you fit.

XUÂN 1938. Trường Xé Mũi. 30, rue de la République, 30-32B - SAIGON. Về H. Tri-an-nung-Ngân nhà trường, là em em những ông đố-hệch đi xem trường của trong xã và những xu an em. Nam-xg - Trang-kh - Báo-kh - Cao-mián - Lâm - Sĩ-an - Cầu-g - Quê - ón - Văn-dương-quân-đào - Mã-ti - Pa-lu-la-Tên - Cómien. An-đó là An-chân. Có trường-lương với các công ty hàng-hải được gia các biệt cho quý khách.

Độc báo mà không đọc từ « Nông-Công Thương » là người chưa từng đọc báo

CÁC CÔ CÔ EM! Hãy cho các em nhỏ của qui có ăn sữa đệt, có đường

NESTLÉ



HIỆU

CON CHIM

Là một thứ vật thực rất lành, rất bổ và dễ tiêu hóa

Hàng NESTLÉ số 35 đường Mac-Mahon có sách dạy nuôi dưỡng con nít bằng chữ Quốc-ngữ của Bác-sĩ VIDAL - Quý Bà quý Cô muốn dùng xin hỏi tại hàng sẽ gởi tặng.

CUỘC XỔ SỔ ĐÔNG-PHÁP

KY THỨ NHÌ 1938. 300.000 đồng chia làm 4 số-rí 200.000 vé mỗi vé một đồng

Table with 4 columns: SE-RÍ TRƯỞNG NHÌ, SE-RÍ TRƯỞNG NHÌ, SE-RÍ TRƯỞNG NHÌ, SE-RÍ TRƯỞNG NHÌ. Rows include prize amounts and dates for draws.

Một thay các vé số trong bốn số-rí, đều đã có trúng 4 kỳ xổ các số cho trước kia đi nữa, cũng đừng dự nước xổ chúng B số lớn ấy.

DOCTEUR NG.-TÂN-BỒM. De la Faculté de Médecine de Paris. Spécialiste des maladies des Pouxons. Chugén môn trị các bệnh phổi. Có máy chiếu điện rọi phổi. Saigon: 03 Rue Mac Mahon: Saigon. Téléphone: 24.632. GIỜ CŨI MẠCH: SỚM MỘT: 8 giờ tới 12 giờ. CHIỀU: 3 giờ tới 6 giờ.

Vé số Nhà hội Trường-tê đời ngày xổ lại là 15 Octobre 1938. Chiếu theo nghị-định của quan Thống-đốc Nam-kỳ về ngày 4 Juillet 1938, hội Trường - ương Canh - nông, Trường-tê Ngân - khổ được phép đời ngày xổ số. Nhà hội Trường - tề - lại ngày 5 Octobre 1938.

TẬP «SU'-PHẠM HỌC-KHOA»

XUẤT BẢN MỖI THÁNG MỘT KỲ

Giá đóng niên tập S. P. H. K. (Cả phần thầy giáo)... .. 5:00

Những vị giáo-sư và viên quan Annam nếu thấu nhận giùm gửi cho bòn-quản, những số bạc mua báo thì bòn-quản sẽ tính cho một phần huê-hồng 5%.

CLINIQUE MÉDICALE
60, Đường Meyer và A. Her, tại ĐAKO Saigon
Téléphone: n° 266

DOCTEUR PHAN-TẤN-THIỆT

Ex assistant en dermatologie syphiligraphie à l'hôpital St-Louis Paris
Ancien médecin attaché aux services de Dersouvalisation créée par le Ministère de l'Hygiène pour la lutte anti-syphilitique

Clinique spécialisée pour les affections de la peau et des muqueuses.
Cabinet de traitement des affections de la peau et des muqueuses.
Cabinet de traitement des affections de la peau et des muqueuses.

CLINIQUE PELLERIN
32, Rue Pellerin

DOCTEUR TRAN-V-ĐỒ
Téléphone: 20.912

Mô, Đe đê.
Bệnh đàn bà, con nít.
Bệnh phong thán vân vân
Rối kinh (Rayons X) - Chay điện (Diathermie)

Phòng riêng rùi cho bệnh
Người để nằm riêng mỗi người một phòng
NHÀ MÔ TỬ TÂN
Sáng 8 giờ 15 giờ
Chều 8 giờ 15 giờ

Thi sơ-học Pháp-Việt
(Certificat d'Etudes Primaires F. V.)

Trường Chuẩn - Thanh 54 tại Saigon có
Coi tên họ và quê quán đăng trong Lao-Tinh ra ngày thứ ba 21 Jun 1938 trước, 2

Trường Chuẩn - Thanh dạy đủ tất cả các lớp từ Cours E. fa. tin cho đến: Quatrième année
Trường Chuẩn - Thanh có lớp dạy cho học sinh thi Brevet Élémentaire và Diplôme E.P., kỳ nhì (2^e session)
Ngày tựu trường: 1er Août 1938
Mẫu rõ điều lệ xin đọc tại:
M. PHAN-BÁ-LÂN
Directeur de l'Institution CHUẨN-THANH
1-15 rue 54 Marché số
54-72 rue Marché
Saigon

Khi cô SIMONE đi xe hơi...

Chạy mau, gió mạnh buốt bém.
Nhưng nữ thể-thao gia Simone vẫn giữ sắc mặt như thường. Muốn khi đến chợ, mặt dù g có chảy dầu hay tróc xước lên, thì trước khi đi, cô đã thoa một lớp mỏng:

CRÈME SIMON
(là thứ kem vệ-sanh vô thêm sắc màu)

Như vậy đến chặn đường da mặt cô vẫn còn nguyên vẹn, hiện hiện mịn màng tươi tắn là nhờ dùng:

CRÈME SIMON M. A. T.
(kèm của sắc đẹp)

THƯ THUYẾT
Thư ba kỳ ngầu

Đầu cho trái mấy kiếp trần,
Nghề làm như mở nợ vẫn còn nguyên
Ngày mở gập phải nhân duyên,
Cổ vầy là trả củi minh minh mang.
Cho hay quá-báo eng-bằng.

(Tiếp theo)

Một buổi chiều nọ, thầy Cấn-sách đi hứng gió ngoài bến Bạc, ở nhà, có Diệu-Anh nói với bà ban: « Ông thầy thuốc này tôi coi in là ông thầy ở núi Ba-thê, song không biết phải không, mà không lẽ, ông kia là thầy tu, ông này là thầy thuốc, có lý nào hai mà một được? Mà cũng không biết chừng, nhà nước không cho tu núi, rồi ông đi làm thầy thuốc cũng có! Nếu quả thật, thì cũng là một việc may!... » Có nói đến đây, sắc mặt cô hơi thẹn, ngó bà ban cười chiuom chiêm, sắp nói nữa, kô thấy Cấn-sách từ ngoài cửa bước vào cô bèn gát câu chuyện mà đi vào phòng.

Thầy đi đầu hồi chiều tới giờ? Bà ban hỏi.

Thầy Cấn - sách. - Tôi định mai này trở về Ben-tre, nên qua chùa cho Hoà thượng hay và từ giả Hoà thượng.

— Thầy tôi có nói sao không?

— Hoà thượng lấy làm vui vẻ, và niệm Phật cầu chúc cho cô em sẽ mạnh giỏi luôn.

Thật, tôi mang ơn thầy mà cũng mang ơn thầy tôi, nếu thầy tôi không điem chỉ thì có lẽ tôi còn tồn đời ba trăm đồng nữa, mà không biết con tôi có mạnh không; thật Trời Phật cũng ban ơn cho tôi lắm!

bà ban đi nghĩ, thầy Cấn-sách còn ngồi ở tờ Phạ học tạp chí ra xem, thấy trong tạp chí chỉ có bài «Trả áo cà sa» của anh Khê-lạc kêu ngoạ thấy Đôn-thước, lời lẽ biếm bạo đủ cách, ý từ cay đắng vô cùng! Thầy cầm tờ báo mà sững sờ ngẩn ngơ, nghĩ đến hàng người nam hiểm mà chán ngời! Giết được người rồi vui mừng hơn hồ, chế nhạo khinh cười, thật hận xuất gia tu hành với nhau mà còn sống trong cái sống xấu xí! Gón đây đây cái lòng thù tha như nhớp, báo sao Phật pháp không điều tàn! Ló đầu lên một đũa nào thì kiếm để kiếm thân mà giặt đầu đũa này, báo sao tăng gia không hủ bại! Thấy còn cầm tờ báo đang vor văn bồng có Diệu-anh từ dưới bước lên, vừa chiuom chiêm cười vừa hỏi: «Thầy còn thức?»

Gạt ngang câu hỏi ấy thầy Cấn-sách nghiêm sắc mặt mà rằng: «Bệnh em đã hết rồi, anh định mai này đi nơi khác, em hãy thật trọng tình thân, đừng dễ phục phát, rồi không biết anh đau mà kiếm...»

Một nét buồn từ trong câu nói của thầy bay vào mắt cô Diệu - anh như một nắm lửa rải xối, cô chán vãn đứng ngẩn một hồi lâu, ló tai có mới hết lòng bùng rồi dần dần có mới mở hai cái ngạt-tréo ra được: «Thầy tình về sao? Bệnh tôi chưa thật hết, nếu thầy về, tôi trở bệnh ngay trong giờ này! Tôi đến đây định để cảm ơn thầy, và nhờ thầy giúp vài tuần nữa; song chưa kịp nói, thầy vội dôi về, hoặc giả thầy có bất bình đều chỉ chẳng?»

Cười một cái cách thật là chơn chánh thầy Cấn-sách chăm rùi đáp:

(Còn nữa)

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc
Sáng lập năm 1927

Hội quán: 117, Boulevard Charner, Saigon
R. C. Saigon n° 61

Dây thép: CREDITANA-SAIGON
Dây thép nôi: SAIGON — 21.828

— Công-ty nhận tiền TIẾT KIỆM của bà tánh, tiền gửi sanh lời 3 ly rưỡi mỗi năm sau tháng tính một lần và nhập vô vốn mà sanh lời nữa. Tiền này muốn rút ra chừng nào cũng được.

— Công-ty cho vay thế chấp về Quốc-trái Đổng-Pháp, về Quốc-trái Crédit National và những phiếu nào mà Chính-phủ Đại Pháp hay là Đổng-Pháp phát hành hay là chấp bảo chứng.

— Công ty cũng nhận lãnh giữ cho ban hàng và lãnh tiền lời những về quốc-trái và nhận đó số những phiếu nào có dư cuộc số hăng tháng hay là hằng năm.

— Bùn-hội có mua bán Pháp hợp Tiết-kiệm tốt đẹp bằng sắt mạ kền, để cho bà tánh mượn dùng. Xin qui vị hãy đến hội-quả hay là viết thư mà hỏi cách thức mượn hợp Tiết kiệm ấy.

(Vở công chuyện khác, xin hỏi thăm đồn Hội)

Tên chỉ của Bùn-hội: A X VÀ VANG CHO XỬ SƠ MINH

BẢN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỔ VẤN:
Chủ tịch: HUYỀN BÌNH-KHIÊM, nay nghỉ đi tu (lúc)
Phó chủ tịch: M. TRÁV-TRINH-TRẠCH, (được bầu cử chiểu theo điều 21 trong điều lệ)
Hội viên: Dr. BIALLE de LANGIBAUDIERE,
M. Denis LÉ-PHAT-AN,
M. LUY-VÂN-LANG,
Dr. NGUYỄN-VÂN-TRINH,
Dr. TRAN-NHƯ-ĐÓN,
Dr. TRAN-NHƯ-LÂN,
M. TRINH-BINH-THẢO,
NGUYỄN-THANH-LIỆM.

BẢN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ
Chủ tịch: M. TRƯƠNG-TÂN-VI,
Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VÂN,
Hội viên: M. BUI QUANG-CHI,
M. ĐẶNG-VÂN-ĐÀN,
M. Alexis THAI V. LÂN,
Tổng lý: M. Paul LÉ-VÂN-GŨNG

NGUYỄN-VÂN-BỨP KẾ-NOIẾP
Suối đôn và khản đôn
(Gare) Bih-ham par Latbiéu
Tôi chuyên làm những khản đôn riêng tay theo ý mỗi ông, vậy xin qui ông vui lòng viết thư nói rõ số may và lấy n, tôi sẽ làm y theo qui lại cch lãnh hóa giao ngân tiền gửi tới chịu.
Còn qui ông ở gần xin mời đến nhà trước xem máy đôn của ông thân tôi sáng tạo hồi 1904 nay vẫn còn kêu, sau nữa để bề lựa khản vớ y.
Khản kiểu mới bằng và nhiều gờ từ 6 lớp sắp xuống giá... 5500
Khản làm kiếp tìm đèn bùng và chiếu gờ lớp mỏng từ 7 lớp sắp xuống giá... 3.50
Khản ở trong mùa bùng và chiếu gờ từ 7 lớp sắp xuống giá... 2.50 (Đai-lý) M. Trán (Meilleur prix) à gare Dakao.
C. M. Hồng-Ngọc, Tailleur à marché Gò-đầu-hà.
M. Kinh Tailleur Tân-phước-Khánh (Thúdaumô).

PHARMACIE PRINCIPALE
SOLIRENE
M. HEUMANN
SUCCESSEUR
SAIGON

TỰ-NAM 1865
BA ĐÔI CẦU SÔNG
THỦ THUỐC HIỆU NAY



TÂY NAM

M. CHÁO

Có đủ thứ đĩa :

Phươg-Quang
Tài tử liêm thời
Trần-bai
Vân-thành-Bao
Kính Phật
Nối Thơ
Cá điêu Hổ

Phươg-Hào
Hạt bô
Huỳnh-Kỷ
Cổ bá Xuân
Mùa hồng
Hạt bô
a điệu Bả

NHỮ ĐÓN MUA ĐĨA BEKA ĐẶC BIỆT
TÀI TỬ XUẤT SẮC

Một cái nghề

(Tiếp theo trang 1)

Bát nước mắm với bữa ăn của gia đình. An là món đồ ăn để nước. Hơn là cơm lộc. Lúc ngồi ăn vợ nhượng chồng ăn, chồng nhượng vợ ăn, rồi cuộc chén nước mắm gửi để cho thông nhỏ bưng hạp ngon lành.

Một hôm. Từ không đi cấy được vì bệnh. Từ bệnh trong lúc ngồi nghe Từ bệnh có lẽ gia đình sẽ bỏ tay đưa xóc gạo gạo cho Từ thân tước về thế giới khác.

Một hôm... từ sớm An xách thân đi... đi chợ liền... cho đến chiều tối mới về.

Vợ giận lời nhà. An đưa cặp mắt nhìn cảnh trời chiều. Trong phòng chưa lần đi tiếng trống mõ công phu như gác long chuông lạnh trong trần-khò, nhìn nhà nhà khói chiều mù loà. Người ta, nếu cảm chiều... còn nhìn lại lần tranh

chàng thì lặng lẽ buồn lảnh bước về nhà, An nhìn con nheo nhọc đói. Con An kêu...

Bà ơi! náu cơ nà i ba. Con đói quá ba à.

Tiếng con An nôi và khóc dưng như làm lan nải cả tuổi gan chàng. Chàng rọi lại lui không. Ké chạy lại giữa tay vịn năm trâm chiều vì phải can rết lạnh rên la.

Tiếng con khóc vì đói!... Tiếng An kh e làm chàng ra tiền... Tiếng vợ An lạnh rên siết.

Bao nhiêu tiếng khóc rên rixung lên như âm hưởng của những cơn hôn nơi lúi lưa mà phượng phát.

Trong bầu không khí, náo nê, kinh hoàng, khốc liệt An bàng hoàng xôn xao. Than ôi!

"Một cái nghề!"
Lê-văn-Trương
(Thơ-đức)

PULMOCID A 1350
PULMOCID B 2 00
Có bán tại các nhà thuốc Tây

Hôtel Grande Pharmacie de France, Rue de la Poste
Số 10 là một tâm chương trình Pulmocid có sự chứng bệnh ho.

ĐẠI-PHÁP CỘNG-HÒA ĐÀN-QUỐC
Tự-do - Bình-dĩng - Đổng-bào

ĐÔNG-PHÁP
Nam-kỳ Thông-dờc

TỈNH LONG-XUYEN

YẾT-THỊ - Đơn xin khản và thuận mãi đất Nhà-nước

Tên họ, nghề nghiệp và chỗ ở người xin	Chỗ tọa lạc và số đất	Số miếng tờ hoa đất	Số sào mẫu	Nóc họ	
Nguyễn-van-Sanh (con cháu)	Làng Tân-phu	38	56 file	28.40.00	cong, giat- le lôn, et marché de gré à gré pour le sur- plus pour les lots 38 74, 45 et 42. cong, par marché de gré à gré pour le lot 38
Bui-thị-Dầu	40	id.	38.50.00		
Phùng-van-Nhâm (con cháu)	42	id.	29.78.99		
Bui-thị-Dầu	43	id.	46.50.00		
Nguyễn-van-Sanh (con cháu) làm ruộng ở Tân-phu (Longxuyen)	41	id.	17.66.00	Không không	

VIỆC TRANH GẢN VÀ KÊU NẠI

Chiều theo thể lệ điều 11 và 18 nghị-định ngày 18 juin 1929, ai có tranh cáo điều chỉ thì nôi trong kỳ hai tháng, kể từ ngày dán yết thị này, thì phải làm đơn nộp cho quan Tham-biện chủ tỉnh Longxuyen.

A Longxuyen, le 8 Aout 1938.
P. l'Administrateur Chef de Province : Signé: DE TARRAGON

Vu pour affichage :
Saigon, le 16 Aout 1938.
P. le Directeur des Bureaux du Gouvernement :
P. le Chef du 4e Bureau :
Signé: ILLISIBLE.

ĐẠI-PHÁP CỘNG-HÒA ĐÀN-QUỐC
Tự-do - Bình-dĩng - Đổng-bào

ĐÔNG-PHÁP

Nam-kỳ Thông-dờc

TỈNH LONG-XUYEN

YẾT-THỊ - Đơn xin khản và thuận mãi đất Nhà-nước

Tên họ, nghề nghiệp và chỗ ở người xin	Chỗ tọa lạc và số đất	Số miếng tờ hoa đất	Số sào mẫu	Nóc họ	
Nguyễn-Phươg-Đôi	Làng Tân-phu	69	4c file	31.60.00	Thuận mồi Không không lôn
Nguyễn-van-Canh	201	2 id.	6.15.00		
	204	1 id.	8.96.00	không thì thuận mồi	
Lê-van-Xuyen làm ruộng ở Tân-phu (Longxuyen)	36	4c file	9.40.00	Không không	

VIỆC TRANH GẢN VÀ KÊU NẠI

Chiều theo thể lệ điều 11 và 18 nghị-định ngày 18 juin 1929, ai có tranh cáo điều chỉ thì nôi trong hai tháng, kể từ ngày dán yết thị này, phải làm đơn nộp cho quan Tham-biện chủ tỉnh Longxuyen.

A Longxuyen, le 8 Aout 1938.
P. l'Administrateur Chef de Province : Signé: DE TARRAGON

Vu pour affichage :
Saigon, le 16 Aout 1938.
P. le Directeur des Bureaux du Gouvernement :
P. le Chef du 4e Bureau :
Signé: ILLISIBLE.

Vô-hiệp-tả-tinh-Tiêu-thuyết N. 78
Song Kiếm Đệ Duyệt
(Sông-Binh dịch thuật)

HỒI THƯ MƯỜI
Tiết oan tình ở nơi Cô-miêu
Tích ác-thiện tại chỗ nha-môn.
Hò Liễu bên xây mình vào Địa-thất (đào bắt làm nhà phía dưới) trong miếu, bằng chuyện cô Bích-long-tuần được bay, nghĩa là thuật lại sự yêu cầu của Du-Tác-châu cỉ-đăng sót một ở nào hết.

Địch-long-Tuần nói: Du-tác-châu đã có Tô-sư cử điếm, thì cái lớn thành thật của Tác-châu khác hẳn kẻ tâm thươn, heo như lời Liễu-sư-đệ tỏ bày, ta sẽ phải sự-đệ và Toàn-

có kết trận, điều thù như phải cứu sống người vợ của Tác-châu trở về quê quán; điều thù hai phải rửa hận cho cô-phụ của Tác-châu ở dưới-uối vàng; việc này có chỗ quan hệ chẳng vừa, ta phải thức cho sự-đệ và Toàn-có tiện nghi hành sự: Liễu-tinh-quân vàng lời lành miệng, cũng năng-toan có bước ra khỏi Địa-thất tức thời.

Nội-trong ngày ấy, Ngô-Thái-thái ở miếu-sơn tới đây vào chỗ ở của Địch-long-Tuần yết kiến, khi hai người cùng nhau chuyện

Nhị-thiên-đương
Sanh-Phát Bá-thảo-giũ

Thu thuốc nước đây dùng để xức tóc, đã nước, không rụng, mà chẳng sạch gầu.

Người dao tóc xấu và ít, bên mua nó mà xức cho thường, thì tóc sẽ được đen huyền, dài và tốt lắm.

Xu qui-bà qui-có dùng thử rồi mới biết cái sự công hiệu của nó là thế nào.

Cùng lời thơ cho nhà thuốc :

NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG
47, rue de Canton, 47
CHOLON

N. B. - Chú-tôn hay nhớ trong mỗi thứ thuốc, bất luận là thuốc sao đều có gói theo một cái loa, để nói chứng bệnh và chỉ cách dùng rất là rành rẻ.

Dấu Nhị-Thiên-Đương
Khắp trong thiên hạ đều dùng dấu Nhị-thiên-Đương. Vì nó tốt, sức thuốc mạnh, có thể cứu người mau lẹ, không có thứ dấu nào sánh kịp, ấy là một thứ dấu chuyên trị ba chứng, công hiệu như thần.

GỬ DỮ GÌN THẬN-KINH THÌ LAI MẠNH NHƯ XUA.

Khí ai đau thận nếu mau ngày một bớt THƯỚC VIÊN FOSTER, bệnh sẽ khỏi ngay, lại sẽ làm việc dễ dàng. Và nếu ai như đau, chóng mặt, mất ngủ và đau nhức khó chịu, chỉ có THƯỚC VIÊN FOSTER chữa khỏi thôi. Thuốc sỹ đã chứng minh rất công hiệu cho các bệnh sau này :

Dau-lưng Nước tiểu đục Còi xương bãng-quang
Sệnh thấp Sưng bãng-quang Huyết sâu sinh
Đau-gang Quá lợi tiểu Mưng tiêu vẫn
thắt lưng Sưng-mắt-cá-chân

Mỗi hộp 8*50
PILULES FOSTER Hai hộp 14*85
CHỮA THẬN VÀ BẮNG QUANG
Bán tại các hàng bán thuốc tây và gia mua tại nhà H. BINA, Place, số 25 Phố Ferdinand, PARIS.

CUỘC ĐUA NGỰA SAIGON

KỸ THUẬT BÓN MƯỜI BA

CHỦA-NHỰT 28 Aout 1938

Lời bàn

Chương trình Chủa-nhựt này... Chương trình Chủa-nhựt này...

ĐỘ THỨ NHƯ

Phân thưởng LA NOUBA Đua tron 1.000 thược, ngựa hạng ba

Đô đê cò đám ngựa tam hạng... Đô đê cò đám ngựa tam hạng...

ĐỘ THỨ NHÌ

Phân thưởng LA NOUBA Đua tron 1.000 thược, ngựa hạng ba

Kathika 41, Huyen Dieu 41, A. Sambok 39, Lạc-Son 37, Phi Hùng 37, Titania 35, Lola 35, Vang Vang 35, Huyen Vu 33,5

ĐỘ THỨ BA

Phân thưởng NÉTA Đua tron 1.200 thược, ngựa hạng nhì

Đô đê cò đám ngựa tam hạng... Đô đê cò đám ngựa tam hạng...

ĐỘ THỨ TƯ

Phân thưởng PERRUCHÉ Đô đê 1.700 thược, ngựa ngoại hạng

Đô đê cò đám ngựa tam hạng... Đô đê cò đám ngựa tam hạng...

ĐỘ THỨ NĂM

Phân thưởng MATA HARI Đua tron 1.400 thược, ngựa hạng nhứt

Phân thưởng LA NOUBA Đua tron 1.000 thược, ngựa hạng ba

Hansy 41, Huyen d'Or 41, Sivalay 37, Anh Phung 37, Đạm Phi 35, Beyerley 35, Vang Loi 35, Kim Thoi 35, Sao Lan 35, Khru Nhung 23,5

ĐỘ THỨ SÁU

Phân thưởng PERCEIGE Đua tron 1.800 thược, ngựa ngoại hạng môt chure an đô

Đô đê cò đám ngựa tam hạng... Đô đê cò đám ngựa tam hạng...

Đào HẢI-NAM

Đào Hải-nam có 5 thị-trần lớn, dân số ước độ 16 vạn người... Đào Hải-nam có 5 thị-trần lớn, dân số ước độ 16 vạn người...

Đào Hải-nam không những quan-hệ về mặt quân sự... Đào Hải-nam không những quan-hệ về mặt quân sự...

Về nông sản, trong đó... Về nông sản, trong đó...

Trong đó Hải-nam có tới hơn 20 khu rừng, địa chất rất tốt... Trong đó Hải-nam có tới hơn 20 khu rừng, địa chất rất tốt...

Khấp mên duyên-hải có rất nhiều các thừ, có nôi chề như là các mực, có nôi chề là mằm đэм bằm khấp các nôi... Khấp mên duyên-hải có rất nhiều các thừ, có nôi chề như là các mực, có nôi chề là mằm đэм bằm khấp các nôi...

Đám nhựt ngựa cò phỏn về trước là Kim Thoi, Khru Nhung, và Vang Loi... Đám nhựt ngựa cò phỏn về trước là Kim Thoi, Khru Nhung, và Vang Loi...

Đám nhựt ngựa cò phỏn về trước là Kim Thoi, Khru Nhung, và Vang Loi... Đám nhựt ngựa cò phỏn về trước là Kim Thoi, Khru Nhung, và Vang Loi...

Đám nhựt ngựa cò phỏn về trước là Kim Thoi, Khru Nhung, và Vang Loi... Đám nhựt ngựa cò phỏn về trước là Kim Thoi, Khru Nhung, và Vang Loi...

Kinh tế cuộc

Giá lúa... Giá lúa...

Bắp... Bắp...

Đường... Đường...

Giá gạo... Giá gạo...

Giá cao su... Giá cao su...

Giá bạc... Giá bạc...

Giá đồng bạc... Giá đồng bạc...

Về quốc-trái... Về quốc-trái...

Những nhà viết báo Đông-Pháp... Những nhà viết báo Đông-Pháp...

Cercle - indo-chinois nhà họp... Cercle - indo-chinois nhà họp...

Chiều hôm kia, vào 18 giờ, hội-viên của Cercle - indo-chinois... Chiều hôm kia, vào 18 giờ, hội-viên của Cercle - indo-chinois...

Ủy-ban quân tri chỉ như sau này... Ủy-ban quân tri chỉ như sau này...

Hội-trưởng ông Herisson... Hội-trưởng ông Herisson...

Thủ-bổn ông Văn-Vi... Thủ-bổn ông Văn-Vi...

Khai hội, ông Herisson... Khai hội, ông Herisson...

Ông Neumann có đưng đây... Ông Neumann có đưng đây...

Một chuyện gặp gỡ giữa những... Một chuyện gặp gỡ giữa những...



Bén Pháp người ta cũng bày đặt... Bén Pháp người ta cũng bày đặt...

Kết quả, anh chàng Fernandez... Kết quả, anh chàng Fernandez...

Kể đó là có đáo trổ tuốt... Kể đó là có đáo trổ tuốt...

Anh chàng Tiro Rossi có lẽ không được hạn giải... Anh chàng Tiro Rossi có lẽ không được hạn giải...

Charles Boyer cũng vậy... Charles Boyer cũng vậy...

Coi kết quả trên đây, người Pháp lấy làm lạ không thấy... Coi kết quả trên đây, người Pháp lấy làm lạ không thấy...

Dầu HAI-THIÊN-DƯƠNG là một... Dầu HAI-THIÊN-DƯƠNG là một...

Theo tin các báo Xiêm hiện nay... Theo tin các báo Xiêm hiện nay...

Nhơn đóm họ lấy làm lạ... Hơn đóm họ lấy làm lạ...

Giải quân quân về bay của... Giải quân quân về bay của...

Theo tin các báo Xiêm hiện nay... Theo tin các báo Xiêm hiện nay...

Trương Chiêu thành, 54-72 Rue... Trương Chiêu thành, 54-72 Rue...

Ngôi lều 46 anhóc cho học sinh... Ngôi lều 46 anhóc cho học sinh...

Đi đưng xe, chúng hàng là đi... Đi đưng xe, chúng hàng là đi...

Theo nghị-định của quan Toản... Theo nghị-định của quan Toản...

Muốn thêm đán vào cho cái... Muốn thêm đán vào cho cái...

Cái tin này đó là làm cho cả... Cái tin này đó là làm cho cả...

Một chuyện gặp gỡ giữa những... Một chuyện gặp gỡ giữa những...

Đoàn ông Wirth đưng điểu lệ... Đoàn ông Wirth đưng điểu lệ...

Sau một cuộc bàn cãi, ông... Sau một cuộc bàn cãi, ông...

Đoàn ông Wirth đưng điểu lệ... Đoàn ông Wirth đưng điểu lệ...

Một chuyện gặp gỡ giữa những... Một chuyện gặp gỡ giữa những...

Đoàn ông Wirth đưng điểu lệ... Đoàn ông Wirth đưng điểu lệ...

Quan Toàn-quyền J. Brévié tiếp đôn-đề - biểu của Phòng Canh-nông Nam Kỳ

Trong phiên nhóm hôm 10 Aout... Trong phiên nhóm hôm 10 Aout...

Phòng Canh-nông liên cử ra một... Phòng Canh-nông liên cử ra một...

Quan Toàn-quyền tiếp đôn-đề... Quan Toàn-quyền tiếp đôn-đề...

Vì Thủ-hội Đông-pháp hứu rầu... Vì Thủ-hội Đông-pháp hứu rầu...

Đoàn đứ-biến rất cảm ơn quan... Đoàn đứ-biến rất cảm ơn quan...

Một chuyện gặp gỡ giữa những... Một chuyện gặp gỡ giữa những...

Đoàn ông Wirth đưng điểu lệ... Đoàn ông Wirth đưng điểu lệ...

Một chuyện gặp gỡ giữa những... Một chuyện gặp gỡ giữa những...