

NĂM THỨ 81
Số 5874
Ngày thứ ba
7 Juin 1988
Mùng 10
tháng năm (Đã)
NĂM MẬU-DAN

Lục tinh tân văn

CHỦ-NHÔN: NGUYỄN-VĂN-CỬA *

XUẤT BẢN HÀNG NGÀY

CHỦ-NHIỆM: LÂM-VĂN-NGO

BÁO QUẢN: 57, Rue Fucien Mossard, 57 - SAIGON

Đầy thép tất: LUCTINH - Đầy thép nói: 20.364

COFAT
GIÁ BẢO
Một năm: 12.500
Sáu tháng: 6.500
Ba tháng: 3.500
Mỗi số: 0.04

MỘT HẠN CHƯƠNG - TRÌNH CỦA ÔNG TABOULET CHÁNH SỞ GIÁO-HUÂN NAM-KY MỘT ĐỆ - TRÌNH LÊN QUAN THÔNG-ĐỐC

Mở rộng các trường sơ học trong châu thành Saigon

NHƯ tôi đã nói các trường Pháp không nhận chung học - sinh Annam, thì bây giờ cần phải định một chương trình chi hợp của họ - lý về sự mở rộng các trường sơ - học Pháp - Việt, chương trình ấy phải ra nhiều học có thể để dành đối ngoại bấy giờ đang cần.

Chở tốt nhiên trước khi theo chương trình ấy phải có một cuộc điều tra về sự phân phối theo mặt địa - dư số học - sinh trong thành-phố Saigon. Cuộc điều tra ấy đã làm do theo sự chỉ dẫn của tôi. Theo dự tính thì ghiếm theo các địa-đo chỉ rõ từng xóm những khu - vực của các trường.

Trước nhất người ta không giải rõ cái nguyên - tắc chính trong sự mở rộng các trường học. Có cần nên nghĩ đến sự mở rộng thêm các trường hiện đã có kia không?

Riêng về tôi, tôi cực lực phân-đốt. Tôi ước ao phải tránh cái lối trường học như trại lính (casernes) to rộng do lại bắt trẻ nít phải đi rất xa đường và lại sự kiểm-sát qua nòng nê khó khăn về phương-diện chuyên-môn. Điều tôi muốn là một phương-pháp giản-dễ cải trường theo từng xóm cùng cấp cho tiện đường cho trẻ nít. Không những chỉ muốn giúp cho trẻ em đi đến trường, mà cũng phải làm thế nào cho trường đến đến cho trẻ em nữa.

Tôi không nghĩ đến trường rộng để tập sự hay các lớp chuyên-nghiệp sẽ tạo ra tại các trường học sẽ cần.

A. - Trường học sẽ cần trong châu thành Saigon

1. - Tại xóm trường đua cũ. - là một vùng đất hoang vắng nhất là không hề có một trường công nào: một ngôi trường của nam nữ từ 15 v. p. có cả lớp nhĩ-dùng và ấu-tri-viên.

2. - Xóm Ô-ma và nút đường Chasseloup - Laubat

LÊ KIỆU Minh - Chứa

lợi nhà thờ Đức-Bà Saigon Ngày 19 Jun tới đây

Một tin đáng mừng cho Giáo-hữu Saigon là năm nay ngày 19 Jun này sẽ kỷ Minh-Chứa ra ngoài, đi vòng chung quanh nhà thờ theo place Pigneau de Béhaine. Trong nhà thờ phát ra phía bên hữu, đi tới đường Lucien Mossard, quẹo qua ngang đầu đường Cabinet, đi lên bên trái, đi thẳng ra đường Nocard tới sau lưng nhà thờ. Tại đây có dựng một nhà tượng repositoir.

Khi hát kinh thì nhà-tượng rồi, thì đi kinh hữu mà trở về nhà thờ.

Sắp đặt việc kiệu này nhờ Cha Tricoire và nhiều Bà Đám phụ giúp. Việc đẹp nhà-tượng thì giao cho M. An. toy Trân-tri-Hoàng lo.

Thiệt là một đức dâng mừng, vì đã lâu lắm, - trừ việc kiệu hóm ngày Thành-Thập Đệ-hội. - đầu heo ba, bốn chục năm không kiệu Minh-Chứa ra ngoài, cứ kiệu đi vòng trong nhà thờ.

Kiếp đi ra ngoài đường thật thì rất phôi-lam, - đã rộng rãi và có ao lã thờ heo, cứ kiệu trong nhà thì chật chội quá lế.

Vợ chồng bỏ nhau để đăng đàn như thế

Thật đúng, vì một lần đến một quán rượu mà cả đôi vợ chồng 32 tuổi bỏ nhau. Vợ chồng này có một con gái nhỏ, tên là Lê Thị Ngọc, đang học ở trường tiểu học. Vợ chồng này có một con gái nhỏ, tên là Lê Thị Ngọc, đang học ở trường tiểu học.

Đúng 9 giờ rưỡi rồi minh phải đi ngủ, không thể chờ đợi được. Vợ chồng này có một con gái nhỏ, tên là Lê Thị Ngọc, đang học ở trường tiểu học.

Hôm một tối tôi gọi bà tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà. Bà tôi gọi tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà.

Một đêm tôi gọi bà tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà. Bà tôi gọi tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà.

Một đêm tôi gọi bà tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà. Bà tôi gọi tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà.

Một đêm tôi gọi bà tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà. Bà tôi gọi tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà.

Một đêm tôi gọi bà tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà. Bà tôi gọi tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà.

Một đêm tôi gọi bà tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà. Bà tôi gọi tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà.

Một đêm tôi gọi bà tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà. Bà tôi gọi tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà.

Một đêm tôi gọi bà tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà. Bà tôi gọi tôi về nhà, bà tôi gọi tôi về nhà.

MỘT VIỆC CÁN ĐÌNH CHÁNH CHO RỒ BÀNG

Sự thiệt về vụ Hương-quần An-lộc-thôn Giadinh đánh tên điên

Như bạn đọc thường đã thấy trên mặt báo này ít khi chúng tôi chú ý đến những hàng người còi quẹo lên cùng khổ, nhưng đôi khi việc nào cũng có lý do của nó. Trong trường hợp này, chúng tôi xin đưa ra một số lý do.

Đó là lần thứ nhất từ được biết Henlein. Một người bình thường trung bình. Trong bình đẳng và gương mặt. Henlein có cái gì làm cho người ta chú ý đến ông ta là một người như những người làm nông, nhà thợ cơ khí, thợ mộc, thợ sửa xe hay thợ sửa đồ đạc, vì gần đây của một cái nhàn nhàn trong một làng ở Hocky.

Konrad là con một ông quán-lý kho tiền làm trong làng Reichenau. Trong lúc Konrad còn trẻ có đi lính đánh giặc. Ở trường lính và bị quân về quê, đến khi mới được phép về quê thì Konrad đã là một người làm nông.

Trong năm 1925, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng. Anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng. Anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1928, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1930, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1932, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1934, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1936, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1938, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1940, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

NGƯỜI ĐANG CÁN TRONG TAY VẠN - MANG CỬA TIỆP - KHÁC VÀ CỦA NÊN HÒA - BÌNH ẬU - CHAU

Tháng September 1938. Sau khi ông về lại quê hương của mình.

Trong lúc ấy, đảng của Henlein mới bắt đầu nổi lên. Trong đảng, anh ra hai phe: phe Konrad Henlein và phe Hitler.

Trong năm 1938, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1940, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1942, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1944, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1946, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1948, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1950, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1952, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1954, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

Trong năm 1956, Hitler đến kinh qua và bắt đầu làm việc cho Đảng Đức. Trong lúc Hitler còn trẻ, anh ta làm một nghề khác là nghề bán hàng.

CHUYÊN LÃ TRÔNG LANG VẠN
Một quyền sách bằng da
Cứ theo các sự nhân xét chung nhà thế, tôi thảo cái chương-trình kiến-trúc thêm các trường học sẽ thiết-hành trong châu thành Saigon và vùng ngoại-như dưới đây:

TẬP «SU-PHẠM HỌC-KHOA»

XUẤT BẢN MỖI THÁNG MỘT KỶ

Giá đóng niên tập S. P. H. K. (Cả phần thấy giáo)... .. 5\$00

Những vị giáo-sư và viên quan An-nam nếu thâu nhận giùm gói cho bồn-quán, những số bạc mua báo ấy thì bồn-quán sẽ tính cho một phần huê-hồng 5%

CÓ BÁN TẠI NHÀ IN NGUYỄN-VĂN-CỬA

Manuel de l'infirmier

CỦA ĐỒNG NGUYỄN-VĂN-KHAI

MÉDECIN CHINOIS DU CADRE LATÉRAL

Giá mỗi cuốn 2\$50

— Vợ tôi đau đầu quá, không biết là phải làm sao bây giờ ?
— Thì hãy cho dùng VITA-MINE B.

Vợ tôi thường hay đau như thế lắm. Một việc không ra gì cũng đã làm cho nó giận dữ.

Độc-độc báo nó cần dùng QUAKER OATS mỗi ngày. Chất VITAMINE B làm cho người ốm bả đi và tươi cười.

Thần thể của chúng ta phải cần dùng VITAMINE B, mỗi ngày, chúng đang đã đánh, bởi vì chúng có nó thì con người hay sanh nhiều chứng bệnh như : giã đầu, hoa mắt, an thần, ngon. QUAKER OATS có nhiều chất B VITA-MINE B. Bởi thế nó là vật rất cần thiết cho mỗi người.

QUAKER OATS

Pulmocid là thứ thuốc trị ho lao rất công hiệu

PULMOCID A 1\$50
PULMOCID B 2 00

Có bán tại các nhà thuốc Tây

Hội tại Grande Pharmacie de France, Rue Calinat, N° 109 và 111, một tên chứng trình Pulmocid có nơi rõ chứng minh họ.

HÀNG BẢO KÈ

HIEU

La Providence et

L'Industrielle du Nord

ÔNG BOY-LANDRY

Làm Đại lý 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON

Hàng Bảo Kè này chuyên lo bảo kè cho những xe hơi, nhà cửa, phố và hàng hóa cho anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-tinh mà chịu bảo kè tại hàng này, nếu gặp lúc rủi ro hư hại việc gì, thì hàng sẽ bồi thường một cách rất mau lẹ và công. Xin anh em lưu-ý...

XUÂN 1938

Cho quố Ba, quố Cờ, quố Ông

Trương xe hơi

45 - 85 đường Lagrassière - téléphone 30.428 - SAIGON

Về M. Trính-hưng-Ngũ chủ trương, tổ chức những cuộc du lịch đi xem thành cảnh trong xứ và những xứ lân cận.

Nam-kỳ - Trung-kỳ - Bắc-kỳ Cao-mên - Lào - Siam
Frang-quốc - Nhật - Đôn Nam-dương quần-đảo - Mã-lao
Phi-luật-Tân - Coanien. An-đô và Âu-châu.

Có thương-lương với các công ty hàng-hải được gia đặc biệt cho quý khách.

TIỂU THUYẾT

Thư ba kỳ ngầu

Dầu cho trai mấy kiếp trần,
Nghịch làm như mớ nợ vẫn còn nguyên
Ngày mớ gặp phải nên duyên,
Có hay là trả của mình mình mang.
Cho hay quá-báo ông-bàng.

(TIẾP THEO)

Xương cái thuyết « ty do bình đẳng » bác cái lối thường phạt thân - quỳ gối, thế mà anh cho là đi - đoan mề-tin, thời đi đoan mề-tin ở chỗ nào? Chính anh không hiểu đờ Phật là gì, mà chính anh đây, anh cũng chưa biết anh là môn quái sự gì! Nhưng mà không, em không muốn biện hộ n'ưng chỗ ấy, vì ai tin được thì tin, ai không thì thôi, đó là quyền tự do tin người của mỗi người. Em chỉ khuyên anh một điều, là anh không nên chế độ cử-chỉ của một người tu; có lẽ anh chưa được biết chi-hướng của một người tu, hoặc anh đăm cái bụng hẹp hòi như nhớp của anh m' anh đổ vào cái lòng lười lao trong sạch của một người xuất thế. Người xuất trần Việt - tục họ nào phải một hạng lừa dối phỉnh-gạt như ai! Họ có còn mong mỗi gì đâu, mà họ phải cực lòng bầy mưu, tính lợp? Rất đỗi là quốc thành thế tử, mà lộng bảo trấn, họ còn dám đưa ra để bớ thì: sanh mạng là một món chi trọng, họ còn dám hy sanh để cầu pháp, và như thân đi cầu bán kẻ, đổi tay chơn để dâng lễ cúng dường, há tác một tấm giấy sớ, hai tấm giấy sớ, ba tấm giấy sớ, năm bảy mươi tấm giấy sớ, mà anh cho rằng không đót được? Thế triển từ phước đức lạc là thứ khổ - nhơn, người tu họ có ngồng khờ gì mà bảo họ lấy giấy sớ để mua gai to sắc đẹp, hay lập sự nghiệp cho ai? Cái thứ nhục dục ai tình là thứ cầu ghét, thứ hại đạo của họ kia mà! Chính anh là người không học thư, kiến-văn của anh còn lúng túng trong vòng đeo gương xanh mang kính đỏ, anh nao thấy thật thề của con người là gì! Rất đỗi một người làm thương, một người còn đầy đầy cái óc tham sân ái, mà họ còn coi bưng

khien soi dây gấu tập beo được, hướng chỉ một người tu? Người xuất gia mọi duyên đều tác, muốn pháp đều không, dù như rồng, hung như tượng, mạnh như sư, họ còn cảm-hoá được, há tác giống cop loa muôn la thứ có tánh linh có bản-giác? Nếu tư-tâm bất sát, thời đầu nhà như thỏ, kho như chim không đờ đờ dạn đi! Anh không nghe câu: « Hết thầy mọi loại đều có Phật tánh » của Thích-ca mư-ni kia sao? Thưa anh sau, em thiết - tưởng loại vật nào hay hạng người nào, cũng có thể điều-phục và tiếp can thiệp, duy có hạng người vô liêm sỉ, tặc nghĩa tàn nhào, không đạo đức không luân lý, b'n làm cầu hạnh, tại tục tối phong lam những việc tối tha nhơ nhớp, rồi những đờ độc ác ngu-si, là người tu không ai dám đi gần mà thôi! mà thôi, những chuyện vu vơ, thiển lương em có nói cho mỗi miệng cũng vô-ích; em chỉ hồi anh một chuyện gần, chuyện mới đây, một chuyện thật, là chuyện anh hứa đưa má đi núi, vì lẽ gì trước kia anh hứa lấy xe nhà đưa má đi núi, mà bây giờ anh lại cản ngăn? Ông cái người của thầy N'ơn-mỹ-Mạo lại thế nào? Thầy là một người quốc dân đã tin-nhiệm, đã được lòng công-chúng trẻ - chờ nghị trường; không lẽ một hạng má tai như thầy mà không thủ-tin với thiên hạ? Anh sáu ơi! Cái người triêu-tam mộ từ, đầu có tiền của đến bạc nào, em thiết nghĩ cũng không ai thêm ưa thêm chuộng! hạng ấy là hạng sần-dầu một người, (t) như con xã-hội nhơn-quần, có ai còn coi ra con cóc gì đâu! Dời lời, anh sáu Phật đưng ngắt ngà ngất ngheo, cúi từ toát, tổ bộ môn trơn rắng: « Di ni đi giận tổ, sao? »

(Còn tiếp)

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc
Sáng lập năm 1927

Hội quản: 54-56, đường Pellerin, Saigon
R. C. Saigon n° 61

Dây thép: CREDITANA-SAIGON
Dây thép nói: SAIGON - 21.826

Công-ty nhận tiền TIẾT KIỆM của bà tánh, tiền gửi sinh lời 3 lý rưỡi mỗi năm, số tiền gửi một lần và nhập về vốn mà sanh lời n'ora. Tiền gửi muốn rút ra chớng sao cũng được.

Công-ty cho vay thế chớng về Quốc-trái Đông-Pháp, về Quốc-trái Crédit National và những phiếu nào mà Chính-phủ Đại Pháp hay là Đông-Pháp phát hành hay là chớng bảo chớng.

Công ty cũng nhận lãnh c'c cho hạn hàng và lãnh tiền lời những về quốc-trái và nhưn đó số những phiếu n'ora có ở cuộc số số bằng tháng hay là bằng năm.

Hội-hội có mua bán Pháp hợp Tiếu-kiểm tốt đẹp bằng số tra kén, để cho bà tánh mượn được. Xin qui vi hãy đến hội-quản hay là viết thư mà hỏi cách thức mượn hợp Tiếu k'c' lý.

(Viết theo chươn khác xin hỏi thăm Hội Hối)

Tên chỉ của hội-hội: LAM VÀNG CHO XỨ SỞ MINH

BẢN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỐ VẤN:	BẢN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ
Chủ tịch hội trưởng: HUYỆNH TÍNH KHIÊM, (tên thật là T'CH)	Chủ tịch hội trưởng: M. TRƯƠNG-TÂN-VI,
Phó hội trưởng: M. TRẦN-TRINH TRẠCH, (đương bầu cử chiều theo điều 24 trong điều lệ)	Quản lý hội sự: M. NGUYỄN-TÂN-VĂN,
Hội viên: DR BIAILLE de LANGIRAUDIÈRE	Hội viên: M. BỒI QUANG-CHI,
M. Denis LÉ PRAT-AN	M. ĐẶNG-VĂN-DẪM,
M. LUY-VĂN-LANG,	M. Alexis THAI-V. LÂN
M. NGUYỄN-VĂN-THINH,	Tổng-lý: M. Paul LÉ-VĂN-GỒNG
M. TRẦN-VĂN ĐÓN	
M. TRẦN-NHƯ-LÂN,	
M. TRỊNH-BÌNH-TRẠO,	
M. NGUYỄN-THÀNH-LIỆM	

COLLYRE VERT
du Docteur MOTAIS
contre les conjonctivites et le Trachome.

THUỐC ĐAU MẮT Nước xanh MOTAIS

專科治眼博士莫泰士之綠色眼藥水

Thức chớng đau mắt long m' và đau mắt (trachome) 0430

Grande Pharmacie de France 113 Rue Lafayette En vente dans toutes les bonnes pharmacies 0430

CLINIQUE MÉDICALE
Côté Avenue Mayer et Albert 1^{er}, au DAKAO Saigon
Téléphone n° 266

DOCTEUR PHAN-TÂN-THIỆT

Ex assistant en dermatologie et syphiligraphie à l'hôpital St-Louis Paris Ancien maître en attaché aux services de Dermosurveillance créée par le Ministère de l'Hygiène pour la lutte anti-syphilitique

Có phòng nuôi bệnh giá rẻ và phòng thường bang mặt mắt em tình. Có nơi để thử máu, đờ, nước tiểu, nước óc, xét vi-trùng bằng kính hiển vi... Có chỗ riêng để rồi tiến radio diagnostic và chớng bình bằng quang tuýt (d'arsenisation, ondes courtes)...

Trị các chứng bệnh về chuyên-trị các chứng bệnh đờ-bà, bệnh ngứa đau sưng, bệnh huê-tinh kinh niên

DOCTEUR NG.-TÂN-BỒM

De la Faculté de Médecine de Paris
Spécialiste des maladies des Poumons
Chuyên môn trị các bệnh phổi
Có máy chiếu điện rọi phổi

Saigon: 63 Rue Mac Mahon : Saigon
Téléphone: 20.652

GIỜ COI MẠCH:
SỐM MƠI: 8 giờ tới 12 giờ
CHIỀU: 3 giờ tới 6 giờ



COGNAC JULES ROUÏ

PHARMACIE PRINCIPALE

JOIRIE

M. HELLMANN
SAIGON

TU-NAM
1865

BA SỞ
CỤ DƯỢC

THỦ THUỐC
HIỆU HẠY

Al muốn dùng thuốc Tây mới, thì hàng nhứt?
Al muốn có người bán cho thì ở đâu?
các tôn thuốc sử các quan Đốc-Lý.

VẬY XIN QUÝ VỊ ĐẾN TẠI:

pharmacie franco-asiatique
PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG
RUE DES MARINS, 219 -- CHOLON

Tại đây sẽ có ông PHẠM-HỮU-HẠNH nhứt hàng Đốc
chức sự, tỉn rước quý vị một cách mau-mẻn và vui-vẻ.
Thuốc mới và tốt nhứt-hạng, giá lại rẻ.

Quý vị ở Lào-Tỉnh gọi theo địa phương, thì chúng tôi sẵn lòng thi
hành, giá thuốc bình sai mực, phân lại không tính tiền cước phí.

CLINIQUE PELLERIN
93, Rue Pellerin

DOCTEUR TRAN-V-ĐỒ
téléphone: 20.812

Một, Đô đốc,
Bệnh dân bà, con nít,
Bệnh phong tinh vân vân
Rối kiết (Rayons X) - Chấy điện (Diathermie)

Phòng rộng rãi cho bệnh
Người dễ nằm riêng mỗi người một phòng
NHÀ MẸ TỐI TÂN
Giờ coi bệnh: Sáng 8 giờ 11 giờ
Chiều 3 giờ 5 giờ

**Một đấng gian phi chuyên đi
đốt nhà hời của, làm tàn bại
cả một làng trừ phú**

Dàn đá hời về bọn gian, lại hời về sự cũng "bại đi
đoan. Hện dân đang sống trong vòng lo sợ vì bọn
gian dọ từ 12 tháng tư Annam này làng lại bắt
đầu phát hỏa. Vậy trở g các nhà chuyên trách ở
Trung-kỳ nên đề ý tư bọn đó cho dân yên lòng

Thanh - hoa. — Dân làng
Xuân-phá thuộc phủ Thọ-
ruan, cách tỉnh lỵ Thanh-
hoa 38 cây số, xưa nay vốn
là một dân siêng năng, làng
rất trù mọt. Hết mùa này
sang mùa khác, vụ này ke
vụ kia, nội hương ấp người
đông điền, công việc nhiều
và dân làng luôn luôn như
một cái máy luân chuyển.
Cảnh trù phú ấy nay đã
mất rồi. Trong ít lâu nay,
ai qua làng Xuân-phá đều
thấy một cảnh rất liêu điền.
Ngoài đồng lúa đác với đừa
bè chầu trâu chốc chốc lại
quay một nhìn về làng.

Cảnh quan cảnh trong
làng: Về mùa ngược, kia
hai khu khà rộng chỉ thấy
lác đác nhỏ lên ít thân cây
sẫm đen, đó là hai xóm vừa
bị hỏa lại. Dưới những cánh
cây vắng vẻ, ta thấy những
lụp nhả tranh bẻ nhỏ, móng
nảnh ú rù trên mặt đất đen
của mùa than vôi tro tàn
gập lại. Có nhà triết họ hẳn
cuống xếp một nơi rồi lâu
đều ở, còn đồ đạc xếp ở rờ
vườn che với tàu lá chuối.
Cái cảnh lượng tiêu đều bị
ấy, cái thảm trạng liêu
lấy ấy ai trông thấy mà
không động lòng? Mà bởi
đâu gây ra?

Đốt lần thứ nhứt
Hôm 23 tháng giêng, vào
quảng 9 giờ tối, trong làng
đang vui vẻ bình tĩnh thì
tự nhiên nghe tiếng kêu
thất thanh « cứu hỏa »
tiếp đến tiếng người noi lao
chào ròi trong chốc lát
khắp làng tiếng mòi tiếng
thanh. Phía trên làng đồng
lửa đỏ rực, ngọn khói đã
lên cao. Ngoài đường kẻ
chạy ngược chạy xuôi.
Biếng người, vật, kêu la ầm
ỹ, hỏa với liêng tre nhà nỏ
văng lác, cảnh tượng nào
động hơn giặc vào làng.
Phải là những phũ ghê
sự rừng minh. Khỏi bực cao
ngẩng trời, lửa cháy lên một
đứ đội... Sau hơn một giờ
ngọn lửa mới dần dần lui.

Hôm ấy tuy cháy ít song
sự thiệt hại cũng khá lớn,
vì chủ nhà đi vắng nên
không chữa được mấy tý,
và lại còn bị những quân
khôn nạn lòi mất hết của
cái. Cho là việc sơ xuất mà
gây ra tai nạn nên mọi
người không ai phân nan
gì. Ai ngờ...

Cách vài hôm sau vào
quảng 11 giờ trưa, tự
nhiên lại phát hỏa, may có
nhiều người đi đồng về
qua đây, chạy vào cứu
được. Đền chấp tới lại
phát, nhưng cũng cứu được

ngay. Kịp đến hôm sau
giữa trưa nắng gió, lại
đang đang phát hỏa. Cả
làng nhà náo cũng phòng
bị hết sức mà lửa vẫn phất.
Nhiều lần phát hỏa tìm kỹ
thì thấy có năm về rạch
đào một tranh. Nhà ông
hương Kiềm là một nhà có
mạn mọt nên có ngày suýt
bị đốt 7 lần mà lần nào
cũng có năm về đất ở sau
nhà. Có lần quân gian lại
không đốt về mà đốt một
năm hương đèn, giữa năm
hương có may que diêm:
chúng định để hương cháy
hết thì diêm bùng lên. Lửa
cứ phất mãi dân làng sống
trên sự lo sợ. Trước còn
đem xem bao nhiêu lần
phát hỏa. Sau người ta
không buồn đến nữa. Cho
đến tháng hai ta, người ta
tạm tính phước đức có non
một trum lần phát hỏa. Có
nhà suýt cháy đến tam sáu
lần, như thế còn ai dám
lạm gì hay đi đâu nữa.

Có nhà phú cả người
ngồi trên óc cãnh ban đêm
hay đem giường ra sân
nằm giữ. Long dân nào
động. Rồi biết bao câu dị
nghị biết bao câu chuyện lý
kỳ: nao rạn ngắm lửa đi dốt,
có người trong thấy rờ
ràng, nao đang đun nước
vừa đi rờ, lúc vào thấy mủi
l que củi, tìm thấy dốt trên
mặt nhà, nao mắt bao diêm
mả 2 đồng bạc con lại. Đó
là những câu chuyện mà
người ta truyền tai miệng
người này sang miệng
người khác, giả trẻ ai cũng
biết, song no huyền hoặc
không đáng tin.

Đốt lần thứ hai
Có người trong dân đi
bơi tiện về, nói là làng bị
người ta hùn thù phản hội
vào đến 23 tháng hai lại phát
đốt. Cái tin ghê sợ ấy chốc
lát đã đồn rục khắp làng.
Mọi người càng hết sức
phòng bị.

Một buổi sáng mùa xuân.
Trời có mây mạt mẽ. Vào
khoảng 7 giờ, tự nhiên
nghe tiếng kêu cứu hỏa.
Rồi như các lần trước,
khắp làng trống mòi ầm
ầm. Hơn 1 giờ lửa mới
lỗi hẳn. Tân thám kích đó
ở làng trên chử dốt hẳn
thì dượt cuối làng lại nổi
trống, người kêu cứu.
Nhưng may nhờ được
những người lân cận đi
xem đám cháy trước đã
suông cứu được. Vụ cháy

Chứng nào đưa trẻ đã lớn lên
Mà sữa không đủ cho nó dùng
Thì phải cho nó ăn bột sữa

NESTLÉ



HIỆU

CON CHIM

là một thứ vật thực lành, bổ và dễ tiêu hóa

Hàng NESTLÉ số 35 đường Mac-
Mahon có sách dạy nuôi dưỡng con nít
chữ quốc ngữ của bác-sĩ Vidal, qui Bà
qui Cố muốn dùng xin hỏi tại hàng sẽ
gởi tặng

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

KỶ THỨ NHỨT 1938

800.000 đồng chia làm 4 sê-ri 200.000 vé
mỗi vé một đồng

SÊ-RI THỨ NHỨT Từ số 000.000 đến 199.999 4.489 vé	SÊ-RI THỨ HAI Từ số 200.000 đến 399.999 4.489 vé
Xổ tại Hanoi ngày 13 Avril 1938 1 vé trúng 4.000 \$ 8 — — 1.000 80 — — 100 400 — — 50 4.000 — — 10	Xổ tại Hanoi ngày 4 Mai 1938 1 vé trúng 4.000 \$ 8 — — 1.000 80 — — 100 400 — — 50 4.000 — — 10
SÊ-RI THỨ BA Từ 400.000 đến 599.999 4.489 vé	SÊ-RI THỨ TƯ Từ 600.000 đến 799.999 4.489 vé
Xổ tại Hanoi ngày 28 Mai 1938 1 vé trúng 4.000 \$ 8 — — 1.000 80 — — 100 400 — — 50 4.000 — — 10	Xổ tại Hanoi ngày 18 Juin 1938 1 vé trúng 4.000 \$ 8 — — 1.000 80 — — 100 400 — — 50 4.000 — — 10
NĂM SỐ LỚN chung cho bốn sê-ri Xổ tại HANOI Ngày 18 Juin 1938	1 vé trúng 100.000 \$ 1 — — 80.000 8 — — 10.000

Hết thấy các vé số trong bốn sê-ri, đều đã có trúng
trong 4 kỳ xổ các số nhỏ trước kia đi nữa cũng đừng đư
ước xổ chung 5 số lớn ấy.



