

VAN CHUONG



LUẬN VỀ NỮ QUYỀN Ở NƯỚC NAM

Địa vị người đàn-bà, theo phong-tục, theo luật pháp nước ta ra thế nào?

(Tiếp theo)

Con vợ kẻ hay vợ be được hưởng gia-tai của Địch-mâu, cháu được hưởng gia-tai của bác đầu hay thím đầu; người ngoại quốc cho là quái lạ, nhưng ta lấy việc ấy làm thông thường, con lấy vợ giàu rồi, đến khi phu về, (thuộc lệ thất xuất) mà bác cả ruộng vườn, đất-cat của người vợ, cái lễ ấy phải hay quấy, thật kho giải lắm.

Bởi luật Gia-long cho là người vợ không bao giờ có của riêng; Luật; há Lê thì cho Đán-bà vẫn được giữ của riêng của nhà của đất cat của cha mẹ cho khi đi lấy chồng, đến lúc bắt hạnh mới đem, hay vợ chồng li-tự nhau, thì của người nào về người ấy, nói người bên nào, lại được phép theo lấy của bên ấy (điều 374, 375, luật nhà Lê).

Năm 1910, Tòa Thượng-thẩm Hà-nội, có xử một việc, cho là của hai vợ chồng là của chung, chứ không phải của người chồng, đến năm 1920, thì tòa Thượng-thẩm Hà-nội lại đổi hẳn ý-kiến, cho là Đán-bà ta không có của riêng gì cả.

Song năm 1921, thì tòa Thượng-thẩm Saigon xử một việc lại định rằng: phải theo phong-tục An-nam, và luật pháp Lê-triều, mà cho Đán-bà có của cải ruộng-vườn, đất-cat riêng, đến năm 1922, tòa Thượng-thẩm Hà-nội xét hai việc đó, cho tra xét, coi thứ ở Hà-dông và Nam-dịnh tục lệ ta về điều đó ra làm sao?

Nói tóm lại, thì các nhạ-môn Tư-pháp ở bà kỳ chưa được như định hẳn về quyền người Đán-bà có chồng có của riêng hay không, nhưng xem qua mấy cái án vừa kể trên, thì bình như là luật nhà Lê có lẽ đặc-dụng, vì hiệp với công-lý, với tinh thần người nước ta.

III. Đán-bà góa - xét kỳ ra, thì theo luật bổn-triều hay luật nhà Lê, thì người Đán-bà góa không đến nỗi khổ-số, nếu chồng ta Toc-trường hay Gia-trường, thì vợ lại giữ quyền, trong nom con cháu; và đến lúc già, có thể đứng cho con của được, ta thường nói phụ-nhơn tam-tung, chồng chết phải theo con, ấy là theo về đường

cùng giờ gia-tien mà thôi, (điều 286 Gia-long nếu bất hạnh người Đán-bà góa không có con trai, thì đã có con vợ be, như vợ cả thì be cũng không con, thì phải đợi người kế-ty, (điều 76 luật Gia-long, và điều 388 luật nhà Lê).

Theo luật Lê-triều, thì khi chồng qua vãng, người Đán-bà góa được lấy lại của riêng mình; còn của chung thì chia làm đôi, mỗi người một nửa; của người chồng thì để cho con chồng, hay họ hàng nhà chồng, song người vợ góa cũng được hoa lợi ít nhiều, (điều 374, 376, luật nhà Lê).

Của cái của con cai, thì người Đán-bà góa được trong nom mà thôi, nếu con ban thì phải có chữ Trưởng-lộc.

Người đàn-bà góa có phép đi lại giá không? người đã được sắc-mạng của nhà xưa, thì không được tái-gia, (điều Gia-Long) Con những người thường, bất hạnh chồng mất trước thì được hươc đi một bước nữa; song tục lệ vẫn coi người Đán-bà góa ở vậy suốt đời, nhà vua có lệ hưởng chữ vãng cho những người góa chồng sớm mà thú-tiết.

Sách Lễ-ký, sách kinh-thi đến dạy rằng: "Đán-bà chun; thân chỉ được lấy một đời chồng" ở bé. ta hay bên tâu, có khi mới làm lễ văn danh, chưa cưới hỏi gì cả, thế mà chẳng may người con trai chết đi, người con gái ấy cũng coi như góa chồng, con người không chịu lấy ai nữa.

Xem đó thì ra luật-pháp phong-tục bên Viên - đống ta làm khi trái hẳn bên Âu-châu, ở nước Pháp thì người ta mong cho người Đán-bà góa có cái gia, để yên cái tâm Bồ-đề, để đến lúc già-yêu có người thân thiết trong nom; mà quốc gia cũng được tặng số-dinh hào-lôn lấy noi giống; Xét ra Đán-bà góa bên Pháp rất đáng thương, mà con gái làm khi lại!

Trước khi Pháp, người vợ góa được hưởng người lo-ly-lực về của riêng người chồng; khi ta người không được gì nữa, vì rằng: của cái đáng về con cháu, của mẹ anh em, họ hàng người chồng; mà người con người chồng sau hưởng thì trái lẽ làm, tuy vậy, từ năm



HỒN THỜ

Thơ của Bạch vân Ca - mầu

Tặng một bạn kiem tôi
Được biết thăm tìm khách
ma hồng,
Timuua vẫn khắp non sông
Mà chưa gặp được người
tri kỷ,
Hết an cho nhau những tác
lông.

Giặc mớ
Bỏ nư hương trầm tạ oan
thư
Mơ màng hay phôi-bệnh
Thư tư tình
Mà đưa mắt thắm buồn hơn
hầu,
Và vẫn xem qua mây điện
lư.

Đi tu
Ai bảo đưng tu, tôi cũng tu
Đầu cho kinh kệ có lu - bù
Bối chùng người thế vô
linh lắm,
Đầy trực vô chùa có Diêu ru
Ai bầy đưng tu, tôi cũng tu
Bảo phen môn mới làm
công phu
Lão thông bạch hử: Mồ, Bồ, Đát
Đặng có làm-dâm lúc gặp qu

Mô-Phật, Bần - láng nhập
Niết - Bàn,
Lục nào có Diêu nói đến
nhàng.

1917, có luật (ngày mồng
ba tháng tư.) định rằng: **người Đán-bà góa** có cái gia, vẫn được hưởng hoa lợi như trước về phần tư-sản của người chồng có; **nhật pháp rộng cho như vậy là coi** **đề người Đán-bà góa** khỏi phải chịu như con cháu, mà con cháu cũng không được đi lấy chồng, thành ra có khi sống một đời.

Song-biuh, sao lục (Còn nữa)

Si noni Anh Đon am thân
chơn,
Tinh lai, uon ở thế gian...
Một đêm trong chùa Phật
Trước Trí-giáo, trán-ngâm
cối Nết - Bàn,
Qui hương, lặng lẽ hương
mùi nhang,
Trời s'qua, chuông đổ hơi
rời - rạc,
Mê-mẩn, âm-thâm, tiếng
lặng trang
Bên vành, ni có khê thờ dai
Mơ-màng đung ngim Đức
Như - Lai,
Bồng đưng trên ma đời
hàng lệ,
Nhỏ giọt sầu tuông trước
phật - đài,
Mồ phật ni có co chuyên gì?
Mong cầu van nư đưng-bi
Xui cho Đé-Từ trâm ngam
biết,
Cựu độ hạnh hơn sách vô
nhì -

Đồng bình, bản lang kê tục
phần,
Coi long nghich bản ao
mau lam,
Vừa bên, có Diêu là gần lại,
Giả phật, thời rồi, kê Bắc,
Nam...
Tư Giả Phật - Đài...
Lặng lẽ chung lời đi,
Quên hẳn Đức Từ - Bi,
Thành tâm xin khấn Phật,
Thơ tôi kê tinh - si...
Ngôi nôi, s'ương sa, gió
lạnh lùng
Áo già, lương lướt, cấp
lình chung,
Đưng ra, nghe vông
chuông rời-rạc
Trong cõi hư-vô, lối mĩ-
mùng.

Thơ nay ai có đi tìm phật,
Vn - mớch, Bần-Tông kê kệ-không
Tinh, lự
(Tặng Hồng-Lac và K.C.)
Tinh ai chi mà gắm đầu
đau,
Thả queo, hen lại kiếp mai
sau,
Còn yêu, còn khổ, còn
vương mả,
Chớ để phôi-phu phận mả
đào...

Tâm sự
Hỡi ấy, ai yêu tôi chẳng biết
Bên đường lạn - lối đưng
trông lại...
Nay đến lối you ai chẳng
biết,
Bên đường chiếc lá lạnh
làng rơi...
Tổ-Giang.

Tôi rất cảm ơn các hàng
Hữu, lòng tôi mây búi thi
trong nhưt báo, tôi rất
tham cảm vô cùng, vậy tôi
xin đáp lại một bài thành
thật...
Đáp tạ chư thi-hữu
Bên phận làm quan xử sự
tròn
Mục ai vào cui với ra lờn
Đang treo công-ly gương
thanh-bạch
Đề then non từ làm sít-
son
Hoạn lộ hươc đưng tuy
khác khừ
Ưu-dân cái chi chớ chi môn
Đôi vai liêm chánh vô tay
tràng,
Vi nước hết lòng phận lo-
con.
Tạ-thành-Tau
..
Nhân bạn Hồ-huy-Điêu
(12 năm hương-phần)
Tư anh thơ nghiệp thành
Hiên-Kỳ
Học mấy năm rồi được
những chi?...
Cổ phải đá rình phượng
thanh-được
mà doi người lộng chức
lương-y
Thung ngay mới bạn nhiều
thần chủ
Tinh nghĩa danh quên bản
cổ tri
Coi tiếng đ'ang hào anh
khả tránh,
Chớ để danh ấy chẳng
hay gì.

Nàng Tiên
Ở trên cung Quảng có Nàng
Tiên,
Cặp mắt long lanh mà
nàng tiên,
Tục khách đến xin kẻ một
phần,
Hành-hở ở ý chi cười duyên
Tôi mình cười lại chế:
Cười duyên tiên-nữ mơ
màng lắm,
Rằng kẻ phàm gian gắm ít
người,
Biết trọng tiên nga âu
mấy lúc...
Thả cam loi là rớt đời thời-
B.V.

Xong, ba chúng tôi cười
xòa, cho rằng là lãng mạn
lắm. Tôi lại nói: Thế này
chưa chắc ai lại hơn ai...
Nàng Tiên của tôi đẹp
nhưng vì tự hoa hường
buổi sáng, ngắm thì được,
rời thì đau, muốn đoạt gì
cũng không đặng. Đét! (giếm
một bài nữa mới là ý nhị).

Treo giải thưởng « Hoa
Hương »?
Hương khoe xuân sắc giữa
trời mai
Thử hỏi nào ai có biết tài,
Giải thưởng tặng liền say
bê trước.
Coi chươg Hương ngi thi...
gái!!!
Bà-Vân

Chi-Long nói: Anh Bach-
Vân điếm qua, Nàng Tiên
vừa gần xong chuyên, anh
lại bắt đến Hoa Hương...
Nhưng cùng tại anh T. G.
hắn làm, muốn chiêm đoạt
của tôi, nhưng đay, Pham-
chi-Long thà h:
Lại tranh giải hoa hương
Ngàn ta muốn hồng
giữa buổi mai,
Chôn hoa viên đợi khác
thiên tại,
Cùng chung một đoá hoa
hương ấy,
Ai hưởng mùi hương, ai
hương gọi ???
Pham-chi-Long
Nhưng T. G. cũng không
kém chút nào làt đất tiếp
theo:

Viếng nhà cô nhữ người
xưa...
Thấy cảnh tiêu điều đơ xoi
zu
Trách sao bình địa hóa
phong ba
Đâu bao rây đã xuôi giòng
nước
Đậm liêu âu danh lười phận
hưu,
Tini bạn lối xưa chòm có
làng
Nho người ơn trước, đim
phủ sa
Ngâm ngai trong cuộc lang
thương hiên
Đan đân cho ai nãt nãra nhà,
Chung-vân - Tinh Thạ h
phủ
(số trắng)

CÂU CHUYỆN VĂN-CHƯƠNG

MỘT ĐÊM MƠ

(Tiếp theo)

Nàng Tiên
Ở trên cung Quảng có Nàng
Tiên,
Cặp mắt long lanh mà
nàng tiên,
Tục khách đến xin kẻ một
phần,
Hành-hở ở ý chi cười duyên
Tôi mình cười lại chế:
Cười duyên tiên-nữ mơ
màng lắm,
Rằng kẻ phàm gian gắm ít
người,
Biết trọng tiên nga âu
mấy lúc...
Thả cam loi là rớt đời thời-
B.V.

Xong, ba chúng tôi cười
xòa, cho rằng là lãng mạn
lắm. Tôi lại nói: Thế này
chưa chắc ai lại hơn ai...
Nàng Tiên của tôi đẹp
nhưng vì tự hoa hường
buổi sáng, ngắm thì được,
rời thì đau, muốn đoạt gì
cũng không đặng. Đét! (giếm
một bài nữa mới là ý nhị).

Treo giải thưởng « Hoa
Hương »?
Hương khoe xuân sắc giữa
trời mai
Thử hỏi nào ai có biết tài,
Giải thưởng tặng liền say
bê trước.
Coi chươg Hương ngi thi...
gái!!!
Bà-Vân

Chi-Long nói: Anh Bach-
Vân điếm qua, Nàng Tiên
vừa gần xong chuyên, anh
lại bắt đến Hoa Hương...
Nhưng cùng tại anh T. G.
hắn làm, muốn chiêm đoạt
của tôi, nhưng đay, Pham-
chi-Long thà h:
Lại tranh giải hoa hương
Ngàn ta muốn hồng
giữa buổi mai,
Chôn hoa viên đợi khác
thiên tại,
Cùng chung một đoá hoa
hương ấy,
Ai hưởng mùi hương, ai
hương gọi ???
Pham-chi-Long
Nhưng T. G. cũng không
kém chút nào làt đất tiếp
theo:

Viếng nhà cô nhữ người
xưa...
Thấy cảnh tiêu điều đơ xoi
zu
Trách sao bình địa hóa
phong ba
Đâu bao rây đã xuôi giòng
nước
Đậm liêu âu danh lười phận
hưu,
Tini bạn lối xưa chòm có
làng
Nho người ơn trước, đim
phủ sa
Ngâm ngai trong cuộc lang
thương hiên
Đan đân cho ai nãt nãra nhà,
Chung-vân - Tinh Thạ h
phủ
(số trắng)

Nàng Tiên
Ở trên cung Quảng có Nàng
Tiên,
Cặp mắt long lanh mà
nàng tiên,
Tục khách đến xin kẻ một
phần,
Hành-hở ở ý chi cười duyên
Tôi mình cười lại chế:
Cười duyên tiên-nữ mơ
màng lắm,
Rằng kẻ phàm gian gắm ít
người,
Biết trọng tiên nga âu
mấy lúc...
Thả cam loi là rớt đời thời-
B.V.

Luc đy có Thu - Tâm lo
trả nước xong, ngồi ghé lại
và như cười chùng tôi điếm
hi, có bên phá bình luôn
một bài, một vắn:

Bản về giải thưởng
Tuy không ồm yếu thế cánh
mai,
Nhưng làm người mà
muốn đợ tài,
Đề chim trái tim, và lấy
giải,
Mà có, có hỏi nhụy hay
gái???
Thu-Tâm

Xong có nói: Ô hay, ba
anh mơ mộng quá hi. Thời
xin mới trở lại Thực Tế
đây và có cái đĩa bánh ngọt
rời trà vào chén, mùi thơm
ngào ngào, để trước mắt
mối người...
Xin thử thái, lúc này,
chúng tôi hết mơ màng
nữa, và trở lại thực tế 100
phần trăm.

Vừa uống, anh T. G.
vừa bảo: Tôi không mấy
thưa uống đay, nghe tài
có Thu-Tân trong Nữ-Lin
Vân - Bà, khá giỏi, vậy xin
có tặng tôi bài thi...
Có T. u-Tâm đáp: Tôi
vừa mới học, có tài bộ gì
đau...
— Không, tôi nghe tiếng
có nhiều lắm, ít ra cũng
phải có một bài cho không
thư -bối được, có Thu - Tâm
m phải cầm bút viết một bài!
Nghe bạn vang danh từ
thuở giờ,
Bucle lòng nên đặt ít vào
thời,
Vấn chươg thơ thố
mơ đưng chử,
Sơ sơ đâu chử đưng thữ
nhờ...
Thu-Tâm.

Ban T. G. đáp:
Ô hay có biết tự bao giờ?
Mà b-o tôi rằng thần với,
thơ
C' là Thu-Tâm rên tiếng
chờ,
Vấn tôi có thắp báo nào
nhờ...
T. G.

Giới thiệu truyện 4
Mượn làm đèn Nến
(thứ đưng nơi rắp hát bóng
và những bữa buôn lớn)
ở quảng cáo
ban hiệp
ở trung phong
bê các đám về
đo ni hân
STANDARD
NEON LIGHT
85bis rue Lagrange
Téléphone: 20425 - SAIGON
Đang toàn ở phố Kỳ - Có báo kìa
Pavane et Vagari
Đã làm (A. Ibert Paris)
cho (Pha. Marie de Léung

Một đêm mơ

(Tiếp theo trường hợp)

Thu-Tâm lại tiếp:
 Biết chớ, tôi nghe tự thưở
 giờ.
 Riêng anh Thành rượu
 với Thân thơ,
 Nổ Lưu rền tiếng tại La-Sai
 Mỗi đến hôm nay mới được
 nhờ.
 Thu-Tâm
 T. G. đáp lại:
 Có mới quen tôi qua một
 giờ,
 Mà ràng buộc biết tự ngày
 thơ,
 Thử cái biệt cô vừa mới,
 Danh hào tôi đâu dám chịu
 nhờ...
 T. G.

Tặng Thu-Tâm
 Chức Ngưu gây nặng mỗi
 tình thâm,
 Ven về ba sinh, đẹp Tân Tân
 Bốn đực kỷ cương phần
 nữ tử
 Nam bằng luân lý, phận
 nam nhân,
 Cầu áo mang đã xây xong
 nhịp,
 Chung một con thuyền đậu
 bên ngân,
 Cảm sắc trầm nằm tơ tặc
 vừng,
 Mập nòng duyên thâm
 nghĩa châu trần.
 Phạm-chi-Lang.

Xong chúng tôi ra về
 ngang qua xi, chợ, gặp
 những kẻ vô gia đình
 những người hành khất
 thân hình ốm teo, náu
 cuộn rứt vớ bớ đồ rách nát
 thì anh Lang kêu tôi mà
 chỉ, lần sau có rú đi ngâm
 vịnh, xin tưởng đến mấy
 người này...
 hạc Văn-Lam

Phạm-chi-Lang tiếp nói:
 Thời sẵn dịp đây, có Thu-
 Tâm cùng gần ngay có đời
 hậu, tôi xin kính tặng một
 bài thơ, và xin có nhờ các
 rằng: Cuộc hội hợp đêm nay
 đây là tại anh Bạch-Vân
 bày đặt, vacuông tôi không
 có gì vui, nếu thứ đại tình
 vào cảnh mờ mịt, lảng
 mang như xưa, cứ có
 xung cho rằng chúng tôi lại
 ngược dòng về...
 Phạm-chi-Lang

Phòng-vi-biện-sỹ
Phan-v-Thuật
 Chư ông kính ghe con quí vị
 hay rằng quí vị...
 Ai muốn mua xin gởi thơ cho
 ông Nguyễn Văn-Cử, Di serour de
 l'Impression de l'Union Saigon, me
 dien truong, kien hoi, vi giay mui
 mao mui lam cho nen chung toi
 không oe la du nhien; chi lam co
 3 ngan cau cho du pho cho nguyen
 ma thoi. Co gi, lam cung
 co trong vi tram ma la cung
 doi lo, thab ma nhac chur qu'vi
 biet cho.
 Giá mỗi cuộn là: 8500
 15-0
 0,70
 0,70

Thời-sự cảm-nang
 sắp xuất bản
 Chư ông kính ghe con quí vị
 hay rằng quí vị...
 Ai muốn mua xin gởi thơ cho
 ông Nguyễn Văn-Cử, Di serour de
 l'Impression de l'Union Saigon, me
 dien truong, kien hoi, vi giay mui
 mao mui lam cho nen chung toi
 không oe la du nhien; chi lam co
 3 ngan cau cho du pho cho nguyen
 ma thoi. Co gi, lam cung
 co trong vi tram ma la cung
 doi lo, thab ma nhac chur qu'vi
 biet cho.



COGNAC JULES DONAT
 XUÂN 1938
 Cho ông Ba, ông Ch, ông Dư
Trường xe hơi
 85 - 88 bis, đường Luray - Saig - telephone 30 428 SAIGON
 Và M. Trjnh-hưng-Ngũ chủ trường, tổ chức những
 cuộc du lịch đi xem thắng cảnh trong xứ và những xứ
 An-nam.
 Nam-kỳ Trung-kỳ Bắc-kỳ Cao-miền Lào-Siam
 Trung-quốc -- Nhật-bản Nam-Ánh-quần-Đảo -- Mã-la-
 Phi-lip-pin -- Ca-mi-ên -- Ấn-Độ và An-châu.
 Có thường-lương và các công cụ hàng-hải đươc
 gia đặc biệt cho quý khách

Vì tôi lo về sức khỏe.
 Không biết tôi phải làm sao
 bây giờ?
 - Thì hãy cho dùng VITA-
 MINE B.
 Vì tôi thường hay đau
 nhức đầu, mệt mỏi, việc
 nhọc nhằn và sự căng thẳng
 làm cho tôi
 kiệt sức.
 Đó là bảo vệ nên dùng
 QUAKER OATS mỗi ngày.
 Chất VITAMINE
 làm cho người
 đàn bà đôi cái
 tươi đẹp.
 Thành thể của chúng, phải nên dùng VITAMINE B, mà
 ngay, chấy dặng để đàn, bạn vì chúng có nó thì con
 người hay sanh bệnh, chúng làm như giúp đỡ họ.
 Các ăn mỗi ngày QUAKER OATS có nhiều chất B VITA-
 MINE B, bởi thế nó là vật rất cần thiết cho mỗi người.
QUAKER OATS

La Providence et Industrielle du Nord
ÔNG BOY-LANDRY
 Lâm Đại lý 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON
 Hãng Bảo kê này chuyên lo bảo-kê cho những xe-
 hơi, nhà cửa, phố và hàng-hóa cho anh em. Những
 người ở Saigoe, Cholon hoặc ở trong Lục-thị mà
 chịu bảo-kê tại hãng này, cần gấp lúc rồi ra hư
 hại việc gì, thì hãng sẽ bồi thường một cách rất
 mau lẹ và công. Xin anh em lưu-ý...

Pulmocid là thuốc trị ho lao
 rất công hiệu
PULMOCID A 1550
PULMOCID B 2.00
 Có bán tại các nhà thuốc Tây
 Hối tại Grande Pharmacie de France, Rue Cabinal,
 Neuilly-sur-Seine một tên chương trình Pulmocid có nơi
 chứng minh họ.

PHARMACIE PRINCIPALE
JOIBENE
M. HEUMANN
 SAIGON
TU-NAM 1865
BA ĐÔI
YEU DUNG
THU THUỐC
HIỆU NÀY

CÁC CÔ CỎ KEM!
 Hãy cho các em nhỏ của
 quý cô ăn sữa đặc, có đường

NESTLÉ



CON CHIM

Là một thứ vật thực rất lành,
 rất bổ và dễ tiêu hóa

Hàng NESTLÉ số 35 đường Mac-Mahon
 có sách dạy nuôi dưỡng con nít
 bằng chữ Quốc-ngữ của Bác-sĩ
VIDAL - Quý Bà quí Cô muốn
 dùng xin hỏi tại hàng sẽ gởi tặng.

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PRAP
 KỶ THỨ NHƯ 1938
 800 000 đồng chia làm 4 sê-ri 200 000 vé
 mỗi vé một đồng

SÊ-RI THỨ NHẤT Từ số 000 000 đến 199 999 4 489 vé Xổ tại Hanoi ngày 13 Avril 1938 1 vé trúng 4 000 \$ 8 - 1.000 80 - 100 400 - 50 1.000 - 10	SÊ-RI THỨ HAI Từ số 200 000 đến 399 999 4 489 vé Xổ tại Hanoi ngày 4 Mai 1938 1 vé trúng 4 000 \$ 8 - 1.000 80 - 100 400 - 50 1.000 - 10
SÊ-RI THỨ BA Từ 400 000 đến 599 999 4 489 vé Xổ tại Hanoi ngày 28 Mai 1938 1 vé trúng 4 000 \$ 8 - 1.000 80 - 100 400 - 50 1.000 - 10	SÊ-RI THỨ TƯ Từ 600 000 đến 799 999 4 489 vé Xổ tại Hanoi ngày 18 Juin 1938 1 vé trúng 1 000 \$ 8 - 1.000 80 - 100 400 - 50 1.000 - 10

NĂM SỐ LỚN
 chung cho bốn sê-ri
 Xổ tại HANOI
 Ngày 18 Juin 1938
 1 vé trúng 100.000 \$
 1 - 20.000
 8 - 10.000

Hãy thấy các vé số trong bốn sê-ri, đầu đã có trúng
 trong 4 kỳ xổ các số nhỏ trước kia đi nữa, cũng đáng dự
 ước số chúng 5 số lớn kỳ.

