

NĂM THỨ 81  
Số 5807  
Ngày thứ năm  
17 Mars 1938  
Ngày 16  
tháng hai (Bử)  
NĂM MẬU-DẦN

# Lục tinh tân văn

CHỦ-NHIỆM: NGUYEN-VAN-CUVA \*  
Moa báo xin trả tiền trước cho ông Nguyễn-văn-Cúa.  
Gửi bài về cho Lâm-van-Ngọc.

## XUẤT BẢN HẰNG NGÀY

BÁO QUÂN: 57, Rue Lucien Mossard, 57 - SAIGON  
Đầy thép tất: LUCTINH - Đầy thép nói: 20.364

CHỦ-NHIỆM: LÂM-VAN-NGỌC \*  
Thầy mới cho tòa báo hèn Pháp-Quốc  
COMPLOIR INTERNATIONAL DE PUBLICITE  
8, Rue Trechat - PARIS (VII<sup>e</sup>)

GIÁ BẢO  
Một năm... 12500  
Sáu tháng... 8.50  
Ba tháng... 8.50  
Mỗi số... 0.04

### VÌ NHIỀU LỄ RIÊNG

## LỄ CÁN-NÔNG ĐÌNH LAI ĐẾN THỨ BẢY 23 Avril 1938

Trong một số báo đã qua, chúng tôi đã nói rõ ý nghĩa cuộc lễ cán-nông này do sáng-kien của ông Mariani Hoi-Trường phong cán-nông là một lễ kỷ niệm em trong giới cán-nông Namk, và lễ cán-nông là dịp để cho anh em trong giới gặp gỡ nhau đồng trao đổi ý kiến về nghề nghiệp mình.

Bởi vậy cho nên theo như chương-trình đã định cuộc lễ sẽ cử hành nhân ngày thứ bảy và chủ nhật 2, 3 Avril. Hai ngày ấy lại trùng ngay là ngày có cuộc tuyển-cử nghị-sĩ Namk.

Biết rằng, cuộc tuyển-cử ấy không quan-hệ gì đến nông-gia Annam, nhưng mà đối với người Pháp bất cứ là công-đân thuộc về giới nào cũng đều phải làm phận sự mình.

Bởi vậy, như chúng tôi đã nói ở trên, ngày này người Annam ta cũng làm phần sự của mình như những người Pháp cũng phải làm phần sự của mình. Tuy nhiên trong giới cán-nông và nông gia thì người Pháp, họ làm mà quên đi sự cần thiết của quê hương đất nước.

Bởi thế, ban-đi-chức cuộc lễ cán-nông muốn sao cho cuộc lễ ấy đáng long trọng và lễ hội thật vui vẻ hàng người đồng đến dự, nhất là cho các nông-gia người Pháp.

Mục đầu ngày làm ruộng ở xứ này đối với người Pháp rất ít thích hợp, vì nghề ấy rất nặng nhọc - nhàn rỗi, nhưng mà phải công - nhàn rỗi, người Pháp thích công việc mà quên đi sự cần thiết của quê hương đất nước.

Trái lại, người Annam mấy ngàn năm lập thành quốc - gia tại đây, nghề nông lại là nghề sống của họ. Họ sống nhờ vào nghề nông, họ sống nhờ vào nghề nông, họ sống nhờ vào nghề nông.

### HỘI HÒM NÀY TẠI HỘI QUÂN S.A.M.I.P.I.C.

## Ông Phạm-Tá nói về vấn đề lập «Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát»

Hội hôm này, sau khi 8 ông Phạm - Tá, Trần-quang-Minh và Dương-jân Di chỉ lên Nam-vang về, có đại biểu tại nhà hàng Yeng-Yeng đại các nhà hảo tâm lại một buổi. Đoàn vào 9 giờ ông Phạm-Tá có vào nhà hội S.A.M.I.P.I.C. để thuyết về vấn đề lập Hội trẻ em đi nghỉ mát.

Trong lúc ấy, chưa đến giờ nhất định, thì đại biểu đồng thanh giả lả lượt rời khỏi ghế ngồi trong giảng đường rồi. Kể đó, khi mọi người đã đi hết, ông Phạm-Tá đứng lên xin giới thiệu điều gì cũng thích giả, đoạn ông nhường lời cho đại biểu.

Vào đó, ông Phạm-Tá cất giọng cất giọng Nam du của ông nói: Tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Sau khi nói xong ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

### CUỘC DIỄN THUYẾT CỦA ÔNG TRƯƠNG-VĂN-HUÂN HỘI HÒM NÀY

## Đảng dân - chủ xin cái cách trong Hương-thôn

Tối hội hôm vào lúc 8 giờ rưỡi ông Trương-văn-Huân Giáo-sư về để thuyết tại hội quần đảng Dân-chủ về vấn đề lập Hội trẻ em đi nghỉ mát.

Đầu tiên, ông nói về vấn đề lập Hội trẻ em đi nghỉ mát, ông nói về vấn đề lập Hội trẻ em đi nghỉ mát, ông nói về vấn đề lập Hội trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

### HẾT NẠN ĐÓNG TỚI NẠN LỬA

## Trên 4 nóc nhà là bị thiêu ra tro

Nguyên-nhơn nghe vì một đứa nhỏ bùng đèn dầu họ hồng té văng vào vách.

Như vào cũng như năm nào, hè có vào mùa này thì thường xảy ra nạn vụ hỏa hoạn, nhưng không biết gì sao, nhiều kẻ có nhà là ít hay cẩn thận quá.

Sau khi sự chữa lửa rồi tiếp được rồi thì thay cho làm lao khổ, chỗ đó không có phòng-tên nước, thành thử đạo bình chữa lửa phải lấy một chiếc xe vào rồi dùng nó để bơm nước vào.

Cứ thế thôi là của những người dân cần thiết lại, cuộc hỏa hoạn này, nếu không có người cứu hộ, thì họ sẽ bị thiêu ra tro.

Cứ thế thôi là của những người dân cần thiết lại, cuộc hỏa hoạn này, nếu không có người cứu hộ, thì họ sẽ bị thiêu ra tro.

Cứ thế thôi là của những người dân cần thiết lại, cuộc hỏa hoạn này, nếu không có người cứu hộ, thì họ sẽ bị thiêu ra tro.

Cứ thế thôi là của những người dân cần thiết lại, cuộc hỏa hoạn này, nếu không có người cứu hộ, thì họ sẽ bị thiêu ra tro.

Cứ thế thôi là của những người dân cần thiết lại, cuộc hỏa hoạn này, nếu không có người cứu hộ, thì họ sẽ bị thiêu ra tro.

Cứ thế thôi là của những người dân cần thiết lại, cuộc hỏa hoạn này, nếu không có người cứu hộ, thì họ sẽ bị thiêu ra tro.

## Những đoàn du - lịch trong tháng Avril, Mai, Juin và Août 1938

1 - Saigon, Nhatrang, Tourane, Ha noi, Halphong, Vinh He - Long	2 - Saigon, Ha noi, Huế, Saigon	3 - Saigon, Đà-điện, Đà-điện	4 - Saigon, Đà-lạt.
5 - Saigon, Nhatrang, Tourane, Ha noi, Halphong, Vinh He - Long	6 - Saigon, Ha noi, Huế, Saigon	7 - Saigon, Đà-điện, Đà-điện	8 - Saigon, Đà-lạt.
9 - Saigon, Nhatrang, Tourane, Ha noi, Halphong, Vinh He - Long	10 - Saigon, Ha noi, Huế, Saigon	11 - Saigon, Đà-điện, Đà-điện	12 - Saigon, Đà-lạt.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

## HAI VI HOẠT-PHẬT Dalai Lama và Tashi Lama viên - tịch, gây ra một cuộc khủng - hoảng về chính - trị ở Tây - tạng

Cái tin từ nước Anh gửi sang làm nổi A-châu phủ chú ý ở ông giáo chủ đạo Phật ở Tây-tạng, Panchen Lama, vua mới viên tịch.

Nhưng tình thế chính trị ở Tây-tạng là một vấn đề rất phức tạp, nó liên quan đến sự tự do của người dân Tây-tạng.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.

Ông nói tiếp: Ông nói rất hay và rất tốt, nhưng ông nói về vấn đề lập Hội giúp trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát, tôi muốn giúp đỡ trẻ em đi nghỉ mát.



Bà và ông Di Dankia (Hual).

Viết thư xin ghi tên và gửi bản hội là

Giữ ở Trung Khai-Phong mandat B.S. cho ông thủ M. NGUYEN - TRUNG - THANG Directeur de l'Ecole primaire DAKAO - SAIGON

NHỚ XEM NGÀY MAI Phụ-chương văn-chương







LUẬN VỀ NỮ QUYỀN Ở NƯỚC NAM

Địa vị người đàn-bà, theo phong-tục, theo luật pháp nước ta ra thế nào?

Cái thế-lực đàn-bà lắm lúc thật là to, ông quan tri dân có quyền thế, mà trong Gia-dinh nhiều khi phải sợ một người đàn-bà, ông vua cả nước người vọng vào tới kinh là đấng Thiên tử, mà cũng có lúc không dám trái ý một người Cung-phủ có sắc.

Ông Ôn-như - hầu, trong lớp Cung-oán ngắm-khúc có nói về cái thế-lực vô hạn của một người đàn-bà có sắc: Má hồng không thuốc mà say.

Nước kia muốn dò, thành này muốn long.

Tuy vậy, Luận-già không muốn nói chi đến cái quyền lực của đàn-bà, vì rằng cái quyền ấy do chức sắc chứ tính má ra, tính thì khi lại khi nở; sắc thì khi thâm khi phai; và lại Luận - già chủ ý nói về Địa-vị trong Quân - tho nước nhà trong Gia - đình trong xã-hội.

Nhiều người nói rằng: từ đời Thuợg-cổ đến nay, ta vẫn quen khinh-bí đàn-bà, có khi coi như kẻ ăn người ở, chỉ có việc sanh nam để bầy, và có việc buôn bán đầu sông ngọn nguồn, cày sủa cấc bấc, để cho được ông chồng chơi - bời phi-chi.

Lời nói đó có lẽ quá đáng, vậy chúng ta thử xem-xét, trải mấy ngàn năm nay, theo phong-tục, theo luật pháp nước ta, thì phần người đàn-bà, quyền người đàn-bà trong Gia - đình, trong Xã-hội ra thế nào?

Xem xét như vậy, trước là chỉ em khỏi oán hận vì sanh-trưởng trong một xã hội ngu hèn, nên cái giá trị của mình để liệt, không bằng chi em bên Âu-mỹ, sau là chúng ta được thoải lòng khỏi mang bầu chịu tiếng thi-phỉ.

Ta hãy nói về con gái khi ở nhà, rồi đến khi đi lấy chồng, khi làm nghề cảnh đờng chồng mất trước, hoặc khi vợ chồng ăn ở với nhau không được trọn đời, phải li-đi.

1- Con gái khi ở nhà - người ngoài quốc thì ai cũng như đũa là qui con trai trẻ con gái vì con trai

Quần-chúa bán bột xoắn moi và đồ nữ trang tên thời ở ngân hàng chợ mới số 21 đường Ami ral Courbet Saigon gần các bển xe ô-lục lịch, gần gare Saigon Hàng, ngày giữa châu thành Saigon.

có thể bỏ tiền nói giỡn, (thờ - phụng tổ-tiên, người nước ta phần nhiều cũng nghĩ như vậy, vào chơi nhà ai, đàn-bà ta hay có câu hỏi: « Thưa bà, được mấy cháu? » chủ nhà đáp lại rằng: « nhớ trời, tôi được tám cháu trai - thì khách tự nhiên khen ngợi rằng: « Ô, phúc đức! » giá như chủ nhà rặt là con gái, mà khách vô tình lại hỏi như thế, thì chủ trả lời cũng bẽn - lẽn, và khách cũng sượng - sùng, vì vô ý lại hỏi một câu hay sao.

Ta hãy xét qua câu chuyện đàn-bà một chút con tra, con gái, cửa nhà đất cát, vật kim khí hay vật trong, chẳng qua là theo lệ trog hoa; ít thì qui mà nhiều thì rế giá trị, khó thì tăng-bớt vô cùng, mà để thì kim khí vô hạn; giá như một nhà sanh được nam sáu cậu con trai rồi, mà thêm một có gái út, ai chẳng bảo rằng có con út đó là con qui trong nhà, vì nhà lấm con trai rồi, chỉ mong một vài người con gái, để về sau mẹ con trog chuyện lạc sơn khuỷa cho có nhều con đầu mảy lông, tình thân mật không bằng con gái, như vậy thì phần nhiều con gái lại được cha mẹ thương-g hơn là anh em trai.

Một nhà trai có, gái có, thì cảnh gia-dinh có vẻ vui hơn là có rặt con trai, có một người con gái trong nhà, khác nào như một cảnh - hoa mới nở trong vườn xuân, lời âu nói của một người con gái em-dềm biết chừng nào, cách cư-chi của một người con gái ung-dung biết là bao!

Vậy thì lời khen nhiều con trai của bà-khách « Ô phúc đức » trên kia, là không suy xét cho kỹ, cô-nhơn có nói: « sanh nam vậy hi, sanh nữ vậy hi » nghĩa là sanh con trai cũng mừng, sanh con gái cũng chờ buồn vậy, vì trai gái cũng là khi huyết cha mẹ sanh ra, chứ trong bên trai mà khinh-bén gái, hững hờ coi con gái cũng có người làm về vang cho cha mẹ lại giúp đỡ cho anh em trai, chúng ta đã từng thấy có nhà được nhờ con gái hơn con trai vậy, nói tóm lại, đầu việc gì cũng thế, đẹp « trung dung » là phải hơn.

Song-bình sao lục (bản nữ)

Thi của văn - đàn Cù-lao-mây

Kinh viêng chị Phương Đình

Thi hạ



Thi của văn - đàn Cù-lao-mây

Kinh viêng chị Phương Đình

Thi hạ

Thi của Văn - Đàn Cù-lao-mây

Thi của Văn - Đàn Cù-lao-mây

Thi của Văn - Đàn Cù-lao-mây

Thi của Văn - Đàn Cù-lao-mây

Thi của Văn - Đàn Cù-lao-mây

Nhậu lung tàn si cũng u Tỳ, Bùn như cỏ cầm sợi ngay thời

Tình ngộ mau đi từ quê thì

Qua thì phải thẹn với non sông,

Xã hội gia đình hết cớ trông,

Từ cách vi men nào biến cải,

Tình thân b rượu phải tiêu uớt,

Cảm tình đồng hội khuyến cùng ban,

Vì nghĩa tri giao lộ hết lòng

Thơ của Vô-vân-Đo (Phụng-hiệp)

Nhớ thuở phân kỳ

Ra đi anh lại nói cùng em

Lúc ấy em đương đứng tựa rèm,

Em gọi lời anh một thụng thiu!

Rồi hai con mắt ướt tèm tèm,

Anh đây lại lấy khăn lau uớt,

Gương mặt của em rất ư ề,

VIẾT THEO LỜI VĂN XƯA

Bức thư mẹ than-trách con bỏ nhà đi ở phương xa

Tiếp theo bức thư vợ than-trách chồng đăng từ V. C. này lúc trước

Mẹ với con vốn là nghĩa trọng,

Anh cùng em chính thiết tình sâu,

Kể cho con tở hết đuối đầu,

Bố mẹ, bố con không tưởng nghĩ,

Kể từ lúc con mà cữ chỉ,

Đến năm nay kể đã mấy năm?

Mẹ mừng cho con đứng chữ bần an,

Rồi phải bỏ lo ngày-tết-tỏ Con phải liệu phần lời-cỏ-thờ,

Phải phần bỏ kéo mẹ già yếu đuối,

Con có nhớ mẹ, năm nay mấy tuổi?

Phải trở về hôm sớm với cha,

Trước thì hương khói cho cha,

Sau đừng chữ « thảo - hôn » với em,

Nghĩ nỗi ni đêm khuya vắng vẻ,

Một mẹ già cháu-trẻ xanh quanh,

Con đạ nỏ mà ở cho đanh,

COLLYRE VERT... THAUỐC ĐAU MẮT... MOTAIS

Sở Tombola của Hội-ợc Sadec mới xđ

Ban Tổ-chức Hội ợc Sadec, xin cho công-chúng hay rằng: Sở Tombola của Hội-ợc định huân lại đến chầu ngày 3 April 1938 mới xđ.

CÓ BÁN TẠI NHÀ TA NGUYỄN-VĂN-KHAI

# Manuel de l'infirmier

của ông  
**NGUYỄN-VĂN-KHAI**

IMPRIMERIE INDINOCHINOISE DU CAMBODGE LITTÉRAIRE

Giá mỗi cuốn 2\$50



XUÂN 1988

Cho quý Bà, quý Cô, quý Ông

## Trưởng xe hơi

88 - 88 bis, đường Lagraslière - téléphone 20.428 - SAIGON.

Và M. Trịnh-hưng-Ngẫu chủ trương, là chủ những người du-lịch đi xem thắng cảnh trong xứ và những sự lao động.  
Nam-kỳ - Trung-kỳ - Bắc-kỳ Cao-miền - Lào - Siam  
Trang-quốc - Nhật-bản Nam-dương-quy-tiểu - Mi-la  
Phi-lai-tân - Caspien. Ấn-độ và Âu-châu.  
Có thưởng-lương với các công ty hàng-hải được gia đặc biệt cho quý khách.

— Vợt tôi đầu yếu quá, không biết tôi phải làm sao bây giờ ?  
— Thì hãy cho dùng VITAMINE B.

Vì vort tôi thường hay đau như thế lắm. Mọi việc làm cho nó gần rồi.  
Đặc-từ hảo nó đến dùng QUAKER OATS mỗi ngày. CHỐI VITAMINE B. Bấm cho người ốm bị đói cả thành củi.

Thành-hệ của chúng ta phải cần dùng VITAMINE B. mỗi ngày, chẳng dưng để dành, bởi vì chúng nó thì còn nưoi hay sanh nhiều chứng bệnh như: giận dui, bồn chồn, ăn mất ngon QUAKER OATS có nhiều chất B VITAMINE B. Bởi thế nó là vật rất cần thiết cho mỗi người.

**QUAKER OATS**  
Chỉ cần cho vào nước sôi là ăn ngay.

**Pulmocid là thứ thuốc trị ho lao rất công hiệu.**  
PULMOCID A 1\$50  
PULMOCID B 2 00  
Có bán tại các nhà thuốc Tây

Hội tại Grande Pharmacie de France, Rue Caland N° 109 SAIGON một tâm chương trình Pulmocid có nơi rõ chứng bệnh ho.

AI muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hạng nhất? AI muốn có người hiểu biết thiết kế các toa thuốc của các quan Đốc-Tor?

VỀ XIN QUI VI ĐẾN TẠI:

**pharmacie franco-asiatique**  
PHÁP-Á ĐƯƠNG PHÒNG  
Rue des MARINS, 219 - CHOLON

Với đó sẽ có ông PHẠM-HỮU-HÀNH nhất hạng bác sỹ sư, hiểu rước qui về một cách mau-mà và vui-vẻ. Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá lại rẻ.

Qui vi ở Lạc-Tĩnh gửi thư đến: sa thườn, thì chúng tôi sẵn lòng thì hành, gửi thuốc tình tại mướn, miễn phí không tính tiền cước phí.

**CLINIQUE MÉDICALE**  
Cố: đường Meyer de Albert (M. J. H. A. R. I. O. S. A. I. G. O. N.)  
Téléphone n° 258

**DOCTEUR PHAN-TÂN-THIỆT**

Spécialiste en dermatologie, syphiligraphie à l'hôpital St-Louis-Marie Ancien Méd. In. attaché aux services de Dersouvolition créée par le Ministère de l'Hygiène pour la lutte antisyphilitique.

Có phòng nuôi bệnh giá rẻ về phòng thường hàng mác mác em thành. Có nơi ở thứ máu, đàm, nước tiểu, nước đờ, xét vi trùng bằng kính hiển vi - Có chỗ riêng để rồi điện radio (sóng-tiểu) và chữa bệnh bằng quạ tuyến (darsouvolition, ondes courtes).

Trị các chứng bệnh và chuyên-trị các chứng bệnh đờ-bà, bệnh gan đau xương, bệnh huê-lưu kinh niên.

**DOCTEUR QUAN**

Assistant INTÉRIE LAUREAT de l'Institut Fac. de Paris  
Ancien CHIEF de L'INSTITUT de BÉRNARDINOY de Barcelone (Espagne)

CHUYÊN MÔN KHOA CHẤM-CỒU (Acupuncture)  
Trị các chứng bệnh: chuyên trị phong tê liệt, bại liệt, bại liệt về đường tiêu hóa (chấn, huyết trắng và các... Chấn Điện (đèn điện) và các bệnh, có hiệu nghiệm về. Các chứng bệnh, các chứng bệnh tiêu và các...

**213-CATINAT** (Rue de la République, Saigon)  
Khai môn từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối  
Điện thoại số: 51.804

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX & MOZAÏQUES  
Société d'Exploitation des Etablissements

**BROSSARD MOPIN**

Kế nghiệp  
Sáng lập từ năm 1909  
ở 3 đường Lacour L. Lacour L.  
CHODUI SAIGON

Gạch bông sứ thượng hạng, nhiều kiểu mốt rất xinh đẹp làm bằng sứ màu đỏ như màu và các vật dùng để ốp Phòng quốc tế.

Xin mời qui vi đến xem, kiểu gạch bông mốt này, đẹp lắm. Giá bán rẻ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi bán giá mới thì-hiện sẽ gửi chi.

VỎ RA THÔNG THÁI  
hàng ở đường L. Lacour L. - Chodui  
giao trị lịch tập 0-ma

**PHARMACIE PRINCIPALE**  
**BOIREL**  
A. HEUMANN  
SAIGON

**TỰ-NAM 1865**  
BA ĐÔI QU ĐUNG  
THỦ THUỐC HIỆU NÀY

**CÁC CÔ CỜ EM!**  
Hãy cho các em nhỏ của qui có sữa sữa ngọt, có đường

**NESTLÉ**

**CON CHIM**  
Là một thứ vật thực rất lành, rất bổ và dễ tiêu hóa

Hàng NESTLÉ số 35 đường Mac-Mahon có sách dạy nuôi dưỡng con nít bằng chữ Quốc-ngữ của Bác-sĩ VIDAL - Qui Bà qui Cô muốn dùng xin hỏi tại hàng sẽ gửi tặng.

**PHÒNG CỎI MẠCH**  
NGUYỄN-VĂN-KHAI  
Lương-y bổn quốc tri sĩ

Médecin libre  
GIỜ CỎI MẠCH:  
Sáng mai, từ 7 h 15 h  
Chiều ... từ 15 h 18 h

30, Route provinciale 10  
(Gần gara xe điện GIADINH)

**ĐƯỜNG-ĐƯƠNG PELLERIN**  
Số 93 RUE PELLERIN - SAIGON

Có phòng cho bệnh nhơn ở rất rộng rãi. Có nhà mỗ, nhà sanh và chiếu điện. Có nhiều nhà chuyên môn các thứ bệnh.

KHAI BINH SÁNG 8 H. TỐI 11 H.  
CHIỀU 3 H. TỐI 6 H.

**Sách rất hữu ích**

Ông Nguyễn-văn-Hoành, giúp việc lâu năm tại quán Chương-khố Saigon, đang in tại Imprimerie ông Nguyễn-văn-Cổ, 57 Rue Lactin Messard Saigon một quyển sách rất có giá trị về rất hữu ích cho các nhà nghiệp-chủ trong khi hữu - sự cần dùng đến, và cho hương - chức đương-nhiên hành-chánh trong sự nhận tụy các tờ kê.

Ông Nguyễn-văn-Hoành chế g nệ tài sư ra công thêm tới trong ba đạo chỉ - dự đề ngày 21 Juillet 1925, nói về sự Quan-thứ Điện-thủ (conservation de la Propriété Foncière) tại - quảng những đất ruộng; 30 Mai 1922, về lại chi-độ ngày 2 Octobre 1925, nói về sự hội tụy, - lực của trẻ trẻ và 24 Avril 1924, nói về sự ôp-bộ, cam-cổ, mà soạn thành cuốn sách kỹ tựa đề là:

**DOCTEUR NG.-TÂN-BỒM**

De la Faculté de Médecine de Paris  
Spécialiste des maladies des Pouxmons  
Chuyên môn trị các bệnh phổi  
Có máy chiếu điện rọi phổi

Saigon - 63 Rue Mac Mahon - Saigon  
Téléphone: 20.602

GIỜ CỎI MẠCH:  
SÁNG MỌI: 8 giờ tới 12 giờ  
CHIỀU: 3 giờ tới 6 giờ

**HÀNG BẢO-Đ**  
HIỆU

La Providence et  
**L'Industrielle du Nord**  
ONG BOY-LARDRY  
Lâm Đại-ity 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON

Hàng Báo-kế này chuyên về báo-kế cho những xe-hai, nhà cửa, phố và hàng-hóa các anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-thị mà chưa báo-kế với hàng này, nếu gặp lúc rỗi rảnh hay việc gì thì hàng sẽ báo (thư) g một cách miễn phí về cho người. Xin anh em lưu-ý.



Pháp-Quốc Đại-Dược-Phòng

Nhà thuốc rộng lớn hơn hết và kim...
thời hạn hết trong đời Đông-Pháp...



Bản dược phòng chỉ bán...
rộng các thuốc men hàng...

Diã BÉKA

NĂM 1938

MỚI LẠI KỸ THUẬT

J. KELLER, 72 Rue MAC-MAHON SARGON.

TIN TAU'DJ
Qua Pháp
Le Marché Joffre 23 mars M.M.

Món làm đơn Nôn
(thứ dùng nơi rạp hát Bông
và những hiệu buôn lớn)

ĐẠI-PHÁP CỘNG-HÒA ĐÀN-QUỐC

Nam-kỳ Thông-độc
TỈNH LONGXUYẾN
YẾT-THỊ. - Đơn xin khân đất Nhỏ-nước

Table with 4 columns: Tên họ, nghề nghiệp, Chủ toạ lạc, Số ruộng. Contains details for M. Vũ-thành-Xuân and Mme Vũ-thị-Song.

VIỆC TRANH CÁN VÀ KẪU NÀI
Chiều theo thể-lệ 11 và 13 nghị-định ngày 13 Jun 1929...

ĐẠI-PHÁP CỘNG-HÒA ĐÀN-QUỐC

Nam-kỳ Thông-độc
TỈNH LONGXUYẾN
YẾT-THỊ. - Đơn xin thuận mới đầu giá đất Nhỏ-nước.

Table with 4 columns: Tên họ, nghề nghiệp, Chủ toạ lạc, Số ruộng. Contains details for M. Tạ-tướng-Thoai and others.

VIỆC TRANH CÁN VÀ KẪU NÀI
Chiều theo thể-lệ 11 và 13 nghị-định ngày 13 Jun 1929...

ĐẠI-PHÁP CỘNG-HÒA ĐÀN-QUỐC
TỰ-ĐO - Bình-đẳng - Đồng-bào

3 giải nhất Hội-chợ Bài-lao về nhà
bán hạt xoan « QUẬN-CHỦA »

Nhị - thiên - đương
Phụ-khoa Kim-phụng-huôn

Đơn bà mà khác hơn đơn-đng chỉ có 2 đếu : là
dương kinh và sanh dẻ. Nếu muốn có con thì trước...

Vậy xin các cô hãy mua thuốc Kim-phụng-huôn
này mà uống cho thường thì sẽ thấy tinh nghiệm...

NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG
47, rue de Canton, 47
CHOLON

N. B. - Chú-tôn hãy nhớ trong mỗi thứ thuốc, bất luận là thứ
nào đều có gói theo một cái toa, để nói chứng bệnh và chỉ cách...

Dầu Nhị-Thiên-Đương
Khắp trong thiên hạ đều dùng dầu Nhị-
Thiên-Đương. Vì nó tốt, sức thuốc mạnh, có...

Phong Văn Biện-Sự
Phan-vi-thiết
Cư nhơn luật, Tôt nghiệp, cao...

CA ĐẠO:
Ai ơi! mua lấy mà dùng:
Savon - NGUYỄN-HỮU -, bán...

Giấy số của
Tuần-lễ nhĩ-đông
Theo nghị định của quan Tổng...

Vô-Hiệp
Tiêu-Thuyết N. 146
Nữ-hiệp Hồng-nữ-ơng-Tử
HỘI THỮ HAI MƯƠI BẢY

ở mông-cổ, Bàn-tăng không
biết cho tương. Bàn-tăng chỉ
biết một người Thủ...

giải Hưng-kết mấy người
kia, đều là nhơn-vật thuộc
về tá-phái, cho nên mấy...

càng, người nào cũng có
tai nghề đặc biệt; như là
Giang-ma-kim-cang có bản...



« Gái sinh, thú du bên nào » ?

Một ông bác học kia đi du lịch bên Thiên - trước, có một mụ người sách chữ viết rất xưa. Quyền ấy sách mấy tờ sau. Xem ra thì tưởng nó thuộc về một bộ sách lớn lắm, ngày nay không còn, để mà đi công cang của một ông vua rất có danh đời trước mà bây giờ không thể tìm géc lịch cho ra.

Ông vua ấy cái trị mới cũng có văn minh đã lâu đời, phong tục thuần mỹ, quyền vì người cảm quyền tự chủ. muốn sau đặng vậy, nên lần lần mất đức, sạch lòng đen muội, chỉ gọi có một đóa lá bầy ra nhiều sự khổ khác dân đen, chế hình phạt thật là ghê gớm. Người có lập ra ở giữa kinh đô một cái pháp trường rất khốc. Cái pháp trường ấy mới chớ rất lớn có sân bêm, có xây bậc vòng tròn xung quanh cho người ta ngồi coi, có đài cao, xinh đẹp.

Mỗi khi trộm tằm, chó xù một vụ nào rồi, thì ông vua ấy, đều xem xét lại kỹ lưỡng, và xem trong ấy có một chút gì sơ hay là không đẹp ý người, thì người ấy sẽ tức thì, chẳng phương gì kêu đặng.

Huyền rồi thì người sắc mặt hắc hoàn đặng quan thì trong trong triều ra lệnh cho quan an định việc xử lại, và truyền cho bá tánh hay đặng lời pháp trường coi xử theo cách riêng của người.

Quan thủ tướng vung lệnh cúi đầu rồi bước ra qua bên sau, trời vờ sáng thì lên hàng ầu, lên trời chắt xung quanh pháp trường. Kế vụ thì có cung phi mi-ni cũng bà quan theo hầu rồi, có ông nhẹ tu thiếu chấp trờ. Người ngồi trên cái đài, coi cái riêng cho người, rồi ra đầu một cái, thì nhạc đội tiền, người thổi nôi, đầu đội đầu lạng là nghiêm trang. Ông vua ra đầu một lần nữa thì một tên lính đi gần một cái chuông ở dưới đài của người ngồi.

Tên lính ấy mở cửa chuông, kẻ người bị cáo trong vụ tằm thì bước ra đi tới phía pháp trường. Người mới thì có hai cái cửa giống nhau, chẳng khác chút nào. Nó phải mở cái cửa bên mặt hay là cái bên trái tùy ý.

Chàng may mắn của vua rồi thì một con còp đi đầu nôm ngy, một con còp đi đóm bết của người ta luma mà nhốt, trong chầu đống vàng, nhẩy lất đật lên bị cáo an trườ, còn người coi thì là lên om sôm. Kế trong thành thì chầu đống vàng đặng, chỉ có một người vung lệnh chầy cọng chầu mà rao cho thiên hạ hay rằng việc đã xong.

Học chẳng vậy, việc hung chẳng có chi thấy việc lành. Vì nếu người bị cáo mới nhỡ cửa khác, thì chẳng phải cọng đi là 1 người con gái ở trong địa đàng bước ra. Người nhan sắc lại còn đẽo ngọc vầng rực rỡ của vua cho. Quân áo bành ba theo cách nâng đầu bừa chầu. Tức thì làm lễ hôn nhân, cho người bị cáo vơi nang.

Lê Canh-nông

(Tiếp theo trang trước)

Ấy ừ, cuộc Lê Canh-nông đã định theo chương - trình nhằm giành thủ bầy và chú-nhật 2, 3 April, nay chúng tôi tiếp đặng tin cho là dĩ rằng: nay cuộc Lê đặng xin hoãn đến thứ bảy sau chừ-nhật 21, 22 April.

Có người sẽ lấy làm lo sợ thì 2, 3 April lại đời tuổi tôi 23, 24 April thì không đời qua thứ bảy chừ-nhật 9, 10 April hay 16, 17 April?

Chẳng tôi xin nói mau rằng: như trên đời nói thì bầy và chú-nhật 2, 3 April nhằm ngày có cuộc tụ họp ở ngoài Namky, ở đây nói cuộc tụ họp ở trong ngày chừ-nhật 3 April mà không có kỳ - quá thì phải có cuộc tụ họp thì (balladog) - chừ-nhật sau là 10 April, Chừ-nhật sau nữa là 17 April lại nhằm lễ phư-tinh, có nhiều người thừa dự nghĩ sẽ đi chơi xa, hoặc có công việc khác.

Thế nên ban-đề-chức của thành đờn ngườ cuộc Lê ấy đến 21, 22 April.

Với sự cần thận như thế, chắc sau cuộc Lê canh - nông lần thứ nhất này hơn với chúng ta.

Chúng ta không quên, lãnh lữ - vãng công nông và hàng - năng mướn đặng gì, thì cũng đặng ý chiểu theo. Nhiều người thừa đi để mà suy nghĩ thêm làm đặng chia sẻ, cho thêm lòng công-chia.

Bây lâu công-chia còn vai mường mà lãnh ngườ ngà chừ-nhật của vua, Song kể từ một ngày kia, cha ông giống gì cũng không phi nguyện. Năng công ngườ, người nằng, tiếng nói tiếng cười sang giá cả thế, mà năng làm lữ thú ra, một הוא 3 đặng giọt chầu trắng.

Vua cha ai này, mới đi dăng hỏi về tin về đầu mà đm đả heo xâu, mà con chẳng nói gì cho rõ, cứ một rằng: « Chẳng có chi, cha. »

Số là trong mấy quan họ về của vua, có một người, góc gác hàng vì, mà bình trang không góc, nhan sắc phương phi, sánh với bọn nam nhi thì chẳng kém gì công chúa với đoàn phụ-nữ. Đanh chải là A. Ra-ba. Gái đả ngọc, trái minh đổng, mới người đẹp riêng một vẻ: song tâm tính ai cũng như ai, cũng hay đống lạng cũng hay hưng chí. Chẳng lần hơn nàng vãng đặng năm xuân, trai tơ gái nhỏ chung tình thương nhau gia giết.

Có một cô gái ngoài vùng á. Vì trong trời là phép ghen ghen nhất, hai đặng ghen đặng thông thì gần nhau, cho nên đã hẹn hò mỗi bữa, lúc bình đổng thì hiệp một vẻ ở trong một góc vươn vắng vẻ. Đến giờ nàng công chừ-nhật ra khỏi cung, chầy đến nơi kỳ hẹn thì đã có chàng ở đó.

Chàng đặng theo trước n'ng máy học nhiều, bày giờ thì hôn hò bầy nhiều. Họ rõ đượi ngườ đợc sao, lại là rắng tâm tính. Nàng pháp phỏnng tương đẽn hiêm nguy, nếu kê hầu là trong đẽn đẽm đặng tấu lại với vua cha, thì phủ việc n'p, tình lang sao đó, ai ăn này phỏnng thiệp gì đây....

Bây đầu pháp trường đời lữ vãng duyên, duyên là duyên n'ng ở giữa v'p n'ng hóa giờ này; sáu tháng năng công-chừ-nhật thì khớp khớp về cùng, lúc lại đi đợc lễ, kê hầu chẳng biết là. Một bữa kia, vua cha thấy nàng đi trong chừ-nhật, nên nghĩ rằng đi đẽm đêm, nên nghĩ rằng đi đẽm đêm, nên nghĩ rằng đi đẽm đêm, nên nghĩ rằng đi đẽm đêm.

Những đoàn du-lịch

(Tiếp theo trang trước)

Nguyễn-Khách-Nương chi. Ai có bà không ở xa hàng, hoặc không An cơm thì ông Nguyễn-Khách-Nương sẽ trả lại mỗi người 1 ngày 1500.

Đầu tư năm - Bữa ăn mướn đi xem chỗ nào thì có cho hay được và có định giờ đặng đi xem địa điểm du lịch khởi đi xem không có mặt người lái trờ.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

Đầu tư năm - Đoàn du-lịch sẽ công riêng một xe 50 người, trên xe cũng có bàn riêng để ăn uống, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn, hoặc có đồ ăn mướn.

TIN VĂN

Ông dân Mỹ mà làm quàng cho thì đến - ầy cũng phải vậy. Một hôm đũa mà đũa đi ở New-York, người đầu là gô đi theo xe tăng khác sứ mượn từ nhiều quân nổi oang ang rầm rồ.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

TRINH - HUNG - NGAI
95-95 Bis đường Lagrandere
Tel. 20.426 - Saigon

QUAN QUẢN ĐIA-BỘ
Ký tên: GUERET.

Kinh tế cuộc
Giá lúa
Ngày 17 Mars 1938 theo giá lúa...

Bập
Gòn
Dừa khô

Dương
Giá gạo
Ngày 17 Mars 1938 theo giá gạo...

Heo
Giá cao su
Paris 14-3-38 10.70 le kilo...

Giá bạc
Taux Officiel
Banque de l'Indochine

Giá đồng bạc cũ
Ngày 16 Mars 1938 1p.00 14

Vé quốc-trái
Vé Quốc-trái
Ngày 16 Mars 1938 7p.20

Đem hát đặc biệt để giúp cho hội cắt nhà...
Tạ nhà hát Tây

Ông dân Mỹ mà làm quàng cho thì đến - ầy cũng phải vậy. Một hôm đũa mà đũa đi ở New-York, người đầu là gô đi theo xe tăng khác sứ mượn từ nhiều quân nổi oang ang rầm rồ.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.

Ông lái lái của đò 72 tuổi, gan xâu, đả dầy bụng, ầy là tôi chừ-nhật đến b'ng rượi.