



恭賀新年

Chúc mừng năm Mới

Năm nay ông hò ra đời.
Thứ xem thời-cuối đón dài
thé nào ?
Hởi đồng-bảo ! *hởi đồng-bảo* !
Bước đầu năm mới, tinh
sao bảy giờ ?
Noi theo cùi lục xưa,
Hầu năm đốt pháo rero cờ
mừng xuân,
Chúc mừng chánh-phủ duy
tâ.,
Ngày xuân sê cò thi án
khoan hồng,
Bóng cờ lụm-sắc cỏi đóng.
Rừng khồng hang - cop-
biển khồng song kính,
Chúc mừng bốn quốc
Truởng-dinh,
Quốc-chiều trời tiêng thái-
binh ôu ca,
Con hồng châu lạc gần xa,
Mỗi dây doanh-thề, mội nhâ
vui thay.

Chúc mừng ánh-diên năm
nay,
Quan viên thăng trật, thô
thay-lặng luong,
Chúc mừng nồng-sí công
thuong,
Mọi nghe tên bộ, tên đường
văn minh,
Chúc mừng Bão - kijk de
huynh
Ở trên mặt bão phơi dan-
hàng ngày,
Trước lá Đồng-nghịệp ở
dây,
Rồi ra Đồng - nghịệp ở
ngoài bắc-trung,
Tự do ngon-luận phì lòng,
Tiếng chuông nhà báo vang
trong ba kỷ,
Đầu năm chúc tết những
gi?
Gọi là cung hỉ « xuân-hỉ »
với lời,
Song-Binh

Chúc mừng án diên năm
 nay,
 Quan viên thăng trật, thợ
 thẩy lăng luơng,
 Chúc mừng nông sít công
 thương,
 Mọi nghề tốn bộ, tốn đường
 vân minh,
 Chúc mừng Bảo giời đệ
 huynh
 Ô trên mặt báo phơi dan!
 hằng ngày,
 Trước là Đồng-nghịệp ở
 đây,
 Rồi ra Đồng - nghiệp ở
 ngoài bắc-trung.
 Từ do ngôn-luận hái lồng,
 Tiếng chuông nhà bài vang
 trong ba kỷ,
 Đầu năm chúc tết nhường
 già?
 Gọi là cung hi « xuân-hi »
 vái lời,
Song-Binh

Song-Binh

Ngâm tho năm Mới

Mai-hoa sớm nở báo tin
xuân,
Binh-sửu qua rồi, đến-mùa
Đăk,
Pháo nổ di dung, rảng
“tổng Cự”
Hương bay ngút ngàn, gọi
“nganh lân”
Non sông gấm vóc vui vỗ
hạn.
Con cháu rồng tím sướng
bội phẫn,
Thứ hồi giông người trên
thế-giới,
Máy ai an Tết được trâm
lẫn.
...
Chánh-phủ ban ơn dịp tết
này,
Con den Thuộc-dịa rất
mừng hỉ,
Mượn tiền nữa tháng, trên
Quai-lại
Nghỉ việc năm ngày, dưới
Thor-thầy.

Luồng gió «biều-tinh» êm
lặng cả,
Mỗi dây «hiệp-tác» buộc
ràng ngay.
Cõi đóng cầm chắt cõi tam
sắc,
Xâm lược nào ai dám tới
đây ?
...
Ngày tết đầu dầu cũng rộn
rảng.
Tờ dày ăn tết về nghiêm
trang
Phép trữ «Lé-qui» bao
phong phú.
Lè cùng «Tiên-nhon» ngọt
nén nhang,
Cấp-lien «Mùng xuân»
treo trước cửa,
Bộ-trà «tiếp khách»
trên bàn.
Nghỉ miềng tuỗi báu them
xuan mai ?
Tết-nhứt còn nhiều sự vé
vang.

Lưỡng gió « biều-tinh » êm
lặng lặng.
Mỗi dày « hiệp-tắc » buông
ràng ngay.
Cõi đóng cấm chặt cõi tam
sắc,
Xâm lược náo ai dám tới
đây ?
.
Ngày tết đầu dầu cũng rộn
rồng.
Tờ đây ăn tết về nghiêm
trang
Phép trừ « Lệ-quí » ba
phong pháo.
Lè cùng « Tiên-nhơn » mimiter
nén xuâng.
Cặp-liền « Mừng-xuân »
treo trước cửa.
Bộ-trà « tiếp khách » kè
trên bàn.
Nghỉ mihabit uối bậc them
xuan vanh.
Tết-nhứt còn nhiều sự vui
vang.

SONG BINH

Xudan

Xuân đến muôn dã huồng
thô nhàn
Gió hòa chín nhẹ bồng
thiếu quang
Hoa đào hé nhẹ cụt nghiêm
nguba
Minh ên đưa thai thấy gọn
gắn
Tơ Liễu buôn mành dâ
đậm được
Hơi Oanh rú bận quà nồng
nắng
Nước non trát gác cảng thêm
lịch
Cây cỏ đượm nhuần khấp
bốn phan
Hoàng Tộc



HÖN

THΩ

Khảo về Tôn-giao của Măc-Tú

(Tip theo

Vì vậy, ông Mạc-ứ có nói rằng : « Thiên - dịa - bát - nhán » nghĩa là trời đất chỉ lấy cái mang nhứt định mà đối dài với loài người, không để cho ai lấy sức người mà chuyển - di - được, trời đất không có lòng nhân-tử gì với người ; Đức Khổng-Tử nói rằng : « eo tội với trời thi không thể cùa kỹ khẩu vui mà tránh khủ được » còn ông Mạc-ứ thi cho rằng : « cái chí ý trời là muốn cho loài người thương nhau, chứ không muốn hận nhau ; Quí-thần thi có thể thường người lành mà phạt người dữ được, vì vậy hè người nào mà thuận theo ý chí trời và hiếp theo đạo Quí-thần thi có thể được phúc, không thi phải họa, họa với phu cốt ở sự hanh-vi của

ông nói chữ « nhạc » đó, tức là chữ « nhạc » thuở nghe nghĩa rải rộng, như những lời trong thiên hí-nhạc - thường dà nói, thi chữ « nhạc » chính là bao quát cả những tinh-chưởng trong đời sáo ; những gác chạm trổ vè-vòi ; những mảng ngôn ngữ thơ-vua và những cảnh nhà cao cửa rộng, rông rãm vườn hoa ; xem thế thi ông Mạc-ứ đối với tất cả my - thát - hư - âm-hán, dieu-khắc, kiển-trúc, và phanh-hanh v...v... đều cho lá phedm xu-xi, nên phê trù di cà, cái quan-niệm như thế, e có epe bài thi, nhưng chún ta cũng không nén trách gì, vì ông Mạc-ứ là một nhà Tìn-khiết, lấy sự tự khô làm xú-hương, cho nên ông phái sinh, để rồi cái mày-hát.

mình, và có ý chí tự do của
mọi người mà gầy ra, chờ
không phải có mạng định
trước, nếu họ phùm mà có
mạng định trước, thì thành
ra không làm điều hay cũng
được phúc, mà không
làm điều đó cũng có thể
được họa ư? nếu người
nào cũng đều tin cái thuyết
mạng định ấy, thi thiên-hà
có ai cần nỗ lực để làm

nhưng sự làm gi.
Thứ nữa là điều thứ sáu
là « tiết-tảng và doanh-ting »
— ông Mạc — từ phân đối
đạo nho, vì nỗi đạo nho đã
không tin Quả mà cờ sao
lại bày ra làm bù-vân-sao
bảy giờ chính ngọ lối đào
nho để xưởng về lèi « tần
thán » qui qui vè, ông
Mạc-tử sinh gấp đối với chủ
trường nghĩa kiêm-ái, có
nên ông phải phân đối cái
tát, và là một cái

tết dối với người đã chết, vì vậy, ông đổi voi Qui-thần chỉ chủ - trọng tín ngưỡng về bê tinh thần, chứ không khống-chứa-trong-hàng-hết-van-về-bê-hình-thức, ông nói rằng i dạo nho hâu sự dura ma và dê tang chê lâu ngày cò báu đêng hoi lớn; một là nước nhà tái nghèo, hai là đất tết it, ba là binh chính tái loạn, v. v. . . vì vậy, ông mới định loi nhung-ché dô nhu sau này:

* Khi người đã chết mà liệm ma thi quan-tài bằng

vống dày bá tẩm vú dù
mục thây, áo chàm ba lớp
vú dù che thân mà thôi;
nếu khỉ chôn thi dưới đất
không chôn sẵn suối
vùng, ngoài quan không
dùng quách, và đối với
người chết không cần phải
phục-tang, chỉ để tang
ba ngày rồi phải kip di làm
việc, người nô-nóm việc này
đã cho trại-chinh cùng nhau.

Sóng-binh, sнолы
(Con rùa)

Tứ xá đến nay Saigoi mờ
cô nhà hàn dỗ nử-tran than
hết xoan dũng khấp nơi hoan
tinh hồn nhữ Quản chúa.

1. *Leucania* *luteola* (Hufnagel) *luteola* Hufnagel, 1819.

HANUFACTURE SAISONNAISE DE CARREAUX & MOSAIQUES
Société d'Exploitation des Établissements
BROSSARD MOPIN

Khô nghiệp
Sang lập từ năm 1868
số 3 đường Lucien Lacouture
CHÔUDU
SAIGON

Quán bông lót thương hiệu. Nhìn kiều
màu rất xinh đẹp làm bằng Xi-măng dù thư
máu và các vật dùng đều ở Pháp-quốc lại
Xin mời quý vị đến xem, kiều gach bông mài bát, đèn lấp.
Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi báu già mới
tín hiếu sẽ gửi cho.

Võ Duy-kiếp là tên
(Address téléphonique:) hàng & đường L. Lacouture. — Chodui
MASACMO — SAIGON

DOCTEUR QUAN

Ancien INTERNE à l'Hôpital Foch de Paris
Ancien CHEF de l'INSTITUT DE DERMOPUNCTURA
de Bucarest (Roumanie)

Chuyên Môn KHOA CHẨM-CỨU (Acupuncture)

Tôi đã học châm - chích tri phong là điều mới, Mô hình
và đường của tạng (khoa, huyết tráng vân...). Châm Điện chẩn
cứu bệnh và khám Mô hình, có kiểm hiển vi. Thủ thuật đặc đam, mìn,
nhuộm tảo vân vân...

213 - CATINAT (Trên lầu (1^{er} étage-Bacchus) gác
Thang-van, gác vuông con số
Khuôn Biểu từ 8 đến 12 giờ/từ 8 đến 8 giờ
Giai-chen số: 91 814

Dia BÉKA

NĂM 1938

MÓI LẠI
KÝ THƯ NHÚT

HỘI CATALOGUE

J.KELLER, 72 Rue MAC MAHON
SAIGON-

Pháp-Quốc Đại-Dược-Phòng

111-118, đường Catinat — Saigon

Nhà thuốc rộng lớn hơn hết và kim
thời hơn hồn trong cõi Bóng-Pháp
công-cuộc mua bán sập đặc khía-leo
thanh ra một nhà thuốc đứng vào
hang nhứt trong-cá-cái dại dược phòng.

Bản được phép chỉ bán
rộng các thuốc men hàng
hóa, tất nhứt hạng,ничі
mua trả rộng — những
hiệu thuốc danh tiếng
nhất ở bên Pháp và của
người-bang...



Võ-Hiệp

Tiêu-Thuyết N. 114

Nữ-hiệp Hồng-nu-ong-Tú

Điển-giá: SONG-BINH

HỘI THỦ HAI MƯƠI MỐT

Tiếp-tho chōng. Bich-thi vai
long, Vàng-tia chia. Ván-bắc nòng
da.

(Tiếp-tho)

Bởi hành trình có Gi-
diub đồng dǎo, khiến bạn
gianhон rinh dǎm dǎo hành
tinh, không rõ ràng: con
sợ, bà lát đất bồi lại Ván-
bắc rắng tře mây oril theo
như lời nói của mày, bày
giờ biết tinh làm sao cho
nửa?

Ván-bắc, thura lại rằng:

con suy nghĩ chò dò, có
một việc này tiện hơn, bày

giờ khiếu Nhứt-trận-phong

mang rương vàng tới Hâ-
nam, lá chò trù ngự cắn
Cứu-dầu-sư-tử dò, Nhứt-
trận-Phong giao lại rương
vàng cho Cứu-dầu-sư-tử,
cày-đay, đem giüm rương
vàng tới huyện Nhứt-
đại, nêu óng ta nhận rương
vàng áv dem giüm, thi
không lo sợ việc gì khác
nữa;

Bich-thi nghe nói hiệp
ý, bà khiển Ván-bắc
thương nghị với Nhứt-
đại phong việc này, Nhứt-
đại phong lanh mang vàng
lời, chàng sẽ mang rương
vàng tới chò dò của Cứu-
dầu-sư-tử giao lại, khi Ván-

bắc và Nhứt-trận-phong còn
ngồi chuyện ván, hàngnghe
phía ngoài có tiếng nói lòn
ràng: Nhứt-đại & Ván-bắc
tới đây, tôi xin chào mừng
Nhứt-đại một lóng, thành Nhứt-
đại tam ngõ, khách-duong
day lat, để tôi bao tin với
Phu-nhơn và Công-té sẽ
bay;

Ván-bắc nghe nói có
người & Ván-bắc lời nhá,
chàng ta phát mừng quần
quốc, chàng lát đất chay ra
phía ngoài mời vái bước,
vừa gặp Vương-ván chay
vào bảm mang với chàng
rắng: Công-té... có một
người & Ván-bắc lời nhá,
rắng: tôi phung mang Lão,

N. 49

Ngoại-khoa chưng-lão dâu

(Dầu thông)

Bón-dường hét súc tìm tòi mà bão chèra
một thứ dâu gọi là **Dầu-Thông**, chủ trị
những bệnh nhứt mồi gán cốt. Nhứt là
dàn-bà mới dẽ, nên dùng dâu này mà
thoa bóp cho thường thì là hay nhứt;
hiệu nghiệm vô cùng.

Dầu này đẽ dùng thoa bóp ngoại
da, chờ không nên uống.

Cứ gửi thư cho nhà thuốc:

NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG

47, rue de Canton, 47

CHOLON

Dầu Nhị-Thiền-Đường

Khắp trong thiên hạ đêu dùng dầu Nhị-
Thiền-Đường. Vì nó tốt, súc thuốc mạnh, có
thể cứu người mau lẹ, không có thứ dâu nào
sánh kịp, ấy là một thứ dâu chuyên trị bá
chứng, công hiệu như thần.

ĐÁNH THỨC GIẬY MẬT SANH Ở GÂN

Không kinh-phim, mà súng giết
thác mìn, mà tên súc "khoa"

vào trong người!

Tu-ka phai binh cho gán nồi nén dòi
lít mật sanh vào trong ruột. Nếu mật sanh
khiến, dù ăn khai không tiêu được, thủ ra.
Đó là tên súc "khoa". Khoa là tên súc, Trung
tử dày chát độc, người hoặc, dù cũ, y
tưởng về già, cũng đừng mót!

Tu-ka phai binh cho gán nồi nén dòi
đòi vào dưới bụng, chính tên nghĩa
còn khen. Chỉ có VIEN THUOC NHU HIEU
CARTIER & CO GÂN làm tên mật sanh
đó, tên súc "khoa". Khoa là tên súc, Trung
tử dày chát độc, người hoặc, dù cũ, y
tưởng về già, cũng đừng mót!

Đó là tên súc "khoa". Khoa là tên súc, Trung
tử dày chát độc, người hoặc, dù cũ, y
tưởng về già, cũng đừng mót!

Rượu bồ THANH-YÊN

(Diplôme de 1^{er} prix au concours régional interprovincial
agricole, et alisanal)



Qui ông, qui bà trong khi lý vị yêu, ăn uống
không tiêu, khi mệt mỏi,

Người trai tráng, sau khi tập thể tháo,

Uống một ly nhô rượu THANH-YÊN thì đỡ
ngon cơm lại thêm bù sức.

Có dùng mới biết rượu hay!!

MARIANI

Saigon -> 22, Rue Testard -> Saigon

N: Téléphone 21.639

PHÒNG COI MẠCH NGUYỄN-VĂN-KHÁI

Lương-tử bồn quốc tri ai

Médecin libre

GIO' COI MACH

Số mai... 7 h. 8 h. 10 h

Chieu... 10 h. 12 h. 14 h

30. Poste pr. viciale 15

(Gần gare 10 Giờ GIABINH

còn ngồi nơi khách-duong
phiá trước, người kia tự
xưng là sái-nhoven của Linh-
tôn ở Đài-dao huyện, có
đem theo một bát bao-tho của
Linh-ton gởi cho Công-té
nữa kia; Ván-bắc nghe nói
rất mừng, biếu Vương-ván
thinh người kia vào nhà
yết kiến.

Vương-ván gác đầu dập
ứng, chạy ra khách-duong
thinh người kia vào nhà;
người kia tiếng mạc đị
thutherford, thê vua cao
vúa lớn, khi người kia vào
yết kiến Ván-bắc, bèn vóng
tay thura chuyen mà nói
rắng: tôi phung mang Lão,

đại-nhoven ở huyện Đài-dao,
đem bao tho tới Quý-phủ
phụng nạp. Lão đại-nhoven
hình an vó xin Quy
Phu-nhoven và Công-té từ an
tám; nói rõi hén móc túi lấy
bao-tho ra, liền trao tay
bao-tho Ván-bắc khi đó,
Ván-bắc thấy bút tích của
Phu-than ngoái bi tho dà
rõ, không xíu nói vui mừng
chàng bèn mở bao ra xem,
biết Phu-than chàng ở
huyện Đài-dao mạnh giỏi,
Phu-than chàng có lời cẩn
đận, biếu chàng dụng tài
thứa viêng làm chí, sau khi
ba năm mân hạn rồi, Phu-
than chàng sẽ trả vè què

(Còn nữa)

Đỗ Đỗ Đỗ

