

NĂM THỨ 30 SỐ 5687 Ngày thứ năm 14 Octobre 1937 Ngày 11 tháng chín (Đã) NĂM DINH-SỬU

Lục tinh tân văn

GIÁ BÃO Mọi năm... 12300 Sáu tháng... 6.80 Ba tháng... 5.80 Một số... 0.04

Chủ-nhơn: NGUYỄN-VĂN-CỬA

XUẤT BẢN HẰNG NGÀY

Chủ-nhiệm: LÂM-VĂN-QUỐC

BÁO-QUÂN: 57, Rue Lucien Mossard, 57 -- SAIGON Đầy thép tốt: LUCTINE -- Đầy thép mới: 20.364

KỶ NHÓM THƯỜNG NIÊN 1937 CỦA HỘI-ĐỒNG QUẢN-HAT ĐA KHAI-MẠC

ÔNG ARDIN VẤN GIỮ GHỀ VIỆN-TRƯỞNG

vì đa số nghị-viên Annam chỉ muốn đề cử danh dự ông Hội-trưởng Annam thì nhứt cho cụ Bùi mà thôi; thành thử ông Lê-quang-Liêm chỉ ra dự cử ghế Phó Hội-trưởng

Một bài diễn-văn rất linh-hoạt của quan Trưởng-độc Pagès.

Bài diễn-văn của quan Thống-Độc Nam kỳ đọc ngày 18 Octobre 1937 khai-mạc Hội-đồng quản-hat



QUAN THỐNG-ĐỘC PAGÈS đang đọc bài diễn-văn giữa nghị-viên quản-hat chiều hôm qua.

Quy vị Nghị-viên, Quan Thống-Độc Nam kỳ thường gặp những lúc khó khăn, thì ra rằng tình trạng này cũng vậy...

Thật vậy, từ năm 1934, không một trường-thập tin-nhiệm đã kết thành giữa ta. Chúng ta đã chung chịu cái thời kỳ khủng-hoàng...

Thật vậy, chúng ta đã chấm dứt một thời kỳ của chúng tôi bấy giờ và công của chúng tôi bấy giờ mới hiện tượng vậy mới là vấn đề của ta. Chúng ta đã chấm dứt một thời kỳ khủng-hoàng...

Trước khi nháp đề như thường lệ, tôi muốn có một bài phê phán đep lòng, là tôi cho quan Toàn-quyển Đông-pháp tìm lời yêu-mến và tri ân của chúng tôi đối với người, vì người cho thấy rất rõ ràng rằng người đã giúp tôi người đi kinh lý tại Nam kỳ mới đây...

Xin hoán lại một hôm

Vì bài ở hôm nay nhiều quá, và toàn là những thời sự đáng nói để bạn đọc biết nên thiên kỷ ức về NÀM HỌC Ở TRƯỜNG HANG-HAI xin hoán lại số mai sẽ đăng tiếp. Có lời cao lời cũng anh chị em bạn đọc. L.T.T.V.

Trước khi nhậm...

Hỏi 5 giờ chiều hôm qua Hội-đồng quản hat Nam kỳ đã khai mạc phiên-nhóm thường niên 1937 trên tầng lầu đình Hiệp lý.

Mười 4 giờ, các nhà văn báo đầu luỵ đến và các ông nghị công-rải rảo đến. Vì trước kỳ nhậm nhậm này có nhiều sự bất thường như các thời cuộc về tách và để đình đồng về Đông-pháp mà này sanh một bầu không khí nóng nực và các lý-trưởng chánh-trị cũng gặp các ông Hội-đồng Pháp, còn về bản Hội-đồng Annam như năm trước đồng Hội-đồng Pháp vừa giao tiếp nhậm nhậm này thì Hội-đồng Pháp đã có một ông nghị Annam, nhưng rồi vì sự chia rẽ giữa các ông nghị Annam cũ và ông nghị Annam mới...



Ông Lê-quang-Liêm đi Bộ đảng đi về Phó-nghị-trưởng

Annam như một là cụ Bùi, nên chức vụ Hội-trưởng năm nay là một điều rất khó khăn...

Quan Thống Độc đến

Đúng 5 giờ có một các ông nghị như vậy, nhưng vì sự chia rẽ giữa các ông nghị Annam cũ và ông nghị Annam mới...

Xin hoán lại một hôm

Vì bài ở hôm nay nhiều quá, và toàn là những thời sự đáng nói để bạn đọc biết nên thiên kỷ ức về NÀM HỌC Ở TRƯỜNG HANG-HAI xin hoán lại số mai sẽ đăng tiếp. Có lời cao lời cũng anh chị em bạn đọc. L.T.T.V.



Ông Trương-công-Thần

5 phút qua, Hội đồng về nhóm lại. Ghế Hội-trưởng về ai? Annam hay Pháp?

Ông chủ-tịch rung chuông hội-trưởng nghị như ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử.

Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử.

Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử.

Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử.

Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử.

Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử. Ông cử như ông cử.



Ông Trần-văn-Khai

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

Ông Long... Ông Long... Ông Long...

MỘT VẤN-ĐỀ SANH-TỬ CỦA DÂN XỨ NÀY

ĐINH GIÁ CHẴNH-THỰC CHOLUÀ MI CỎ ANH-HƯỞNG RẤT TỐT

cho hóa - sản thuốc địa

Dầu rằng, không biết tức Hội-Đồng Tổng trưởng định-giá mà xem quyền lợi của sự xuất-sản ở thuộc địa như thế nào, nhưng ta thấy rõ ràng ảnh-hưởng tốt đẹp.

Mấy lần nay, ở xứ này có nhiều lần một phong trào và kinh tế mà ta có thể gọi là phong trào tách đồng lạc Đông Pháp và để đình theo đồng phát láng. Hội đồng Pháp... Ông Long... Ông Long...

Mấy lần nay, ở xứ này có nhiều lần một phong trào và kinh tế mà ta có thể gọi là phong trào tách đồng lạc Đông Pháp và để đình theo đồng phát láng. Hội đồng Pháp... Ông Long... Ông Long...

Mấy lần nay, ở xứ này có nhiều lần một phong trào và kinh tế mà ta có thể gọi là phong trào tách đồng lạc Đông Pháp và để đình theo đồng phát láng. Hội đồng Pháp... Ông Long... Ông Long...

Mấy lần nay, ở xứ này có nhiều lần một phong trào và kinh tế mà ta có thể gọi là phong trào tách đồng lạc Đông Pháp và để đình theo đồng phát láng. Hội đồng Pháp... Ông Long... Ông Long...

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

KY THỨ BA (SÉRIE BẮC-KY) Tại Hội nghị ngày 14 Octobre 1937 a 7h.30 du matin

Số 530.624 trúng độc-đắc..... 4.000\$

8 số sau này trúng mỗi số 1 000\$

474.812 454.240 538.860 441.268 509.482 459.747 415.378 482.128

6 số sau này trúng mỗi số 100\$

460.484 510.031 409.532 507.742 459.692 432.914 448.915 532.001

456.418 541.772 470.893 444.145 503.954 460.086 550.433 530.315

550.638 455.781 400.858 415.487 587.671 567.652 574.252 439.194

560.998 487.592 438.878 571.509 549.388 428.742 541.519 574.012

553.087 477.492 520.818 509.247 400.732 443.424 602.439 650.550

524.493 447.500 468.804 558.420 472.161 439.864 420.411 509.085

488.784 584.882 420.038 416.880



Khảo cứu về Học-Thuyết của Mạc-Tử

(Tiếp theo)

Ông Mạc-tử nếu ở đời này giờ, thì tưởng ông phải bị học về chủ-nghĩa mà không ai dám nhìn nhận...

kh ông có lẽ khi họ Mạc, con 4 thiên sau là căn-cứ theo những lời dư-luận ông Mạc-tử mà làm ra.

Mạc-tử là một nhà Tôn-giáo, ông gọt cạo râu để không tin qui-thần, mà còn nghiên cứu để lật-lật tông-ông bên ngoài...

Thứ ba... Thượng-hạ kinh, Thương-hạ kinh, Đại-thủ, Tiểu-thủ, cộng là 6 thiên, tưởng không phải là sách của ông Mạc-tử...

Ông Mạc-tử thực là nhà về Tôn-giáo của ông một cách rất khác-khác, ông chủ-tương về sự tiết-kiệm, về sự bố-thanh-nhọc, cho nên ông dạy người đời phải khác-khác tự-ban: ông Trang-tử có chế độ Mạc-tử rằng: 'cái y của ông Mạc-Địch và ông Cầm-hoạt-Ly thì phải, nhưng mà công việc làm thì không phải là vì sự khốn cho người theo đạo ông Mạc, ngày sau sẽ tự mình khác-khác qua, đến nơi chôn tay xuống đất mà thôi'...

Thứ tư... thên Canh-trụ, Qui-nghĩa, Công-mạnh, Lễ-vấn, Công-thu, cộng là 5 thiên, là Phái Mạc-giáo ngay sau góp lại những ngôn ngữ của Mạc-tử khi sanh tiền mà chép ra, cũng như ngôn ngữ của Đức không từ mà chép ra sách Luận ngữ vậy, vì vậy, trong 5 thiên ấy có nhiều tài-liệu sánh với bộ phận thứ hai trên kia lại càng trọng yếu hơn

SONG-HINH, SAO LỤC (Còn nữa)
NHỚ BAN
Thơ thăm đêm khuya bóng nguyệt là
Giáo sâu hiều hắc chạnh người xa,
Nhờ cầu tiên biệt lo long rồi,
Vấn chức lạc thù giọt lụy sa,
Trông vợi nhanh xưa anh thoá,
Quen chừng đường cũ đượ hồn bu,
Tin nhân tra sơm hồng trông đợi,
Trông đợi chờ chỉ hưởng hạc m Mạc-chơn-thái-Bảo



HỒN THƠ

Thi của văn-dân Culaoma

TIỆN THỮ GIẢO MỸNH-NGỌC-CÁC
Hoàn-cảnh xiu nên chuyện hợp tan
Chi lan sum-hiệp bằng chim;
Mấy năm giáo-hóa tròn m phạm;
Một lúc phân-ly bạn đá vàng;
Văn chữ (1) thân bằng tình quyến-luyến,
Phong Diên (2) nh vật về hồn hoan;
Cảm tình tri-kệ khừ-lưu-khứ,
Kinh thiên năm vẫn như kiện-an.

GIÁ BẠN
Rượu tiên nhau cay nháp chén tình,
Vân-mây thuyên-tách chỉ mộng minh;
Ven rừng trúc nhai lửa thừng bông,
Đài nước trường soi là tế hình,
Đầu cuộc trường-tri chưa thỏa-thích,
Mà duyên văn tự vẫn dính ninh;
Hiệp tá Âu hân chừ là tuý,
Năm văn lưu liễn tiếng bình.

Chết liêu lạng đưa mả báo đờn

Mả-râu on ngọ xu vườn đờn
Tuy là đôi ngé chia nam bắc
Song cũng chung lụy một nưoc non
Phải rân liên làm rên chi cá,
(Lho tròn nguyệt - vôi phân)
Cao xanh đũa phự người mợ phạm,
Chớ thườ bia vàng nhuộm phân sơn.

Nguồn cảm

NGŨ VĂN CHUÔNG
Tặng bạn (1)-Tây, người có tâm hồn thi-vi đã có 'màu hột-đỏ' (Sông) và 'cây' (Phai).
(2) Thu-thủy trường thiên nhai sái.

Tặng Nữ-Lưu Văn-Đàn Caman

TIỆN THỮ GIẢO MỸNH-NGỌC-CÁC
Kiếp sống thi - nhâm cỏi mộng vàng,
Bưng khung thên - thườ ngắm người than,
Vườn xuân ngào - ngai hương hoa đẹp,
Mả lương sáu mợ giọt lệ trắng,
Trước những cảnh (bệnh) thang trời đất,
Không thi-nhân đời mất bất thân,
Nặng tình với cái non sông,
Voi trắng, với cảnh voi lồng yêu thương.

TIÊN HAU (LIÊN CỐ)

Anh em đời đấp thời là hay,
Lát nửa phần tay rất cầm hoai,
Vô-thi Hà-Thanh ChâuĐo,
Cái nợ văn - chương đương nặng trĩ,
Mỗi duyên thi-phá cũ liền say,
Giáo, Tânchâu,
Trời thu cảm nỗi vui vơi nước;
Đám liễu trông theo triểu liễu mây,
Trần-thơ-Hạnh T.C,
Bón bạn chung cùng vữa cạn chén,
Mừng vui khác thể giấc hỏ say,
Chánh-Quyên T.C,
GiÁ BẠN
Giáo từ các bạn đồng bình an,
Thanh bác chon đi dự lại cang,
Cám nghĩa kim - bằng cón hận hiếu,
Mến tình ngọc - hửu mái băng-không,
Mừng cho ai đó yên gia thất,
Riêng bầy tin dầy vôi dấm ngàn,
Hội hiệp bđ còn khi sẽ nữa,
Giáo từ các bạn đồng bình an,
Vô-thi Hà-Thanh ChâuĐo,
ĐƯA CHỊ VÔ-HÀ-THANH
Nỗi mừng chura thôn vôi búong qua!
Củi Thanh đi nghĩ cang là,
Phải biết Tânchâu đầu thiêu rưng,
Vội về ChâuĐo róc chung tra,
Ngân mai đờ lười chi mau vầy?
Đậm liễu dầy xin khà chòm má!
Ngân ngắm lại danh rang bué má,
Nỗi mừng chura thôn vôi búong qua!
Đương-quang Diêu Tânchâu,
NƯỚC LỢI 1937
Đinh - Sửu trung thu bất chính ghé,
Ngập từ thành - hi đến thôn quê,
Mọi nơi chỉ thấy vôi vôi nước,
Chấn chấn liên trông về vớ đé,
GIANG HỒ (1) Long Xuyên (2) ChâuĐo,
Chiếc bích tha phương mảnh má hồng,
Ngoại hai mươi lăm, phải long đong,
Giang hồ sẵn bước thân lưu lạc,
Bê khò trâm luân lương áo nòng,
Xoi phần lưu ly, long cùm xic,
Thương thân phiêu vôi, lệ lung trong,
Tư dầy át phải thân chim,
Thống khổ vì dân??? hỏi hóa công,
MẠCH-THAI-BẢO

Chưa hai vườn kiếng sức nào ghé,
Mai sau khoai tốt vườn xinh đẹp!
Cái đờ giúp người cái ngấm xué

NGŨ NHÂN HÌNH ĐỨC
Ông đưng làm gì đờ hỏi ông?
Tro tro như đá ửng như trỏng,
Áo lơi nón sắn che mưa nắng;
Giáo củ cần cứu chớ có không?
Ngày tháng năm đêm nhìn ngắm,
Tuyệt sương trại trời cũng thán đờn,
Học đời học Lễ bên sông,
Đầu gờp xe C.Đ. đờ pháp phồng!
Giáo đương quang-Điêu Tânchâu,
(1) Long Xuyên (2) ChâuĐo

HOA TƯ
Giải nhủ hủ tham từ giữ hoa,
Tay tham hoa từ liên uong ngàn,
Ba nhơn từ lanhra làm đờn,
Tự tự hoa mễ từ lanh ta,
Từ hủ khon hoa tinh bất gem,
Hoa tiền chườ từ chi vớ nhơn(nhu),
Từ lan hoa từ huỳnh kim lện,
Hoa bả từ nhơn từ bả xu

HOÀI TINH
Đêm sâu rí rỏ khac vớ sủ,
Trương hạn tinh bđ có bả dĩa?
Nhớ bông mơ - mung can nhơn-điệp,
Bạn đánh hờ-hân mỗi duyên Ngâu,
Dạ nào không đờn tinh nam lể,
Luống ước trâm nang gỏi hiệp đầu,
Khôn những nhớ - nhong khi cách một,
An long đầu đờn cảnh đêm thâu.

GIANG HỒ (1) Châu (2) dân ừ-oid;
Một vầng Miên Quốc xừ é- chẻ,
Nỗi lo nhà đờ mùa hư hồng đura giờ nương hoi cảnh thắm thê!
TỰ TẮT NƯỚC
Thiên hạ khoan tay nước vớ đé!
Riêng ta đấp lạt (thật) man gủ m,
Ngày trường trải nắng lo mư;
Đềm thừ thao hoai cụ dất bẻ,
Gié chực vông khoai lải chng mồi,

Bản chực năm danh tiếng ĐỒ KIỂM THỜI ĐẠI MUA HIỆU QUỐC-THOẠI



Hỡi và mình các công nhân! Hỡi và mình các công nhân! Hỡi và mình các công nhân!

Kính xin QUỐC-THOẠI Trại âm công.

Hỡi đồng-bào! Hỡi đồng-bào!

Các ngài hay bình tĩnh lại một giây lát, mà đọc những lời thông thiết sơ lược này.

Đầu 10-phần chương lại bình minh, một người trong hai người đã đi gặp...

Chương - trình các cuộc chơi Ngày 16 Octobre 1937. Ngày 17 Octobre 1937. Ngày 18 Octobre 1937.

DOCTEUR QUAN. Ancien INTERNE LAUREAT de l'hopital Foch de Paris. Ancien CHEF de L'INSTITUT de DERMOPUNCTURE de Bar. eize (France).

ĐẠI-PHÁP CỘNG-HÒA ĐÀN-QUỐC. Trưng-dân - Bình-định - Đồng-hoa.

ĐÔNG-PHÁP Nam-ky-Thống-độc TỈNH HACHGA.

Table with columns: Tên họ, nghề nghiệp, Chỗ tọa lạc, Số sổ, Số sao mẫu, Nóc hồ. Lists names like Nguyễn Văn-Chôn, Nguyễn Văn-Chôn, Nguyễn Văn-Chôn.

VIỆC TRANH CẢN VÀ KẪU NÀI

Chiếu theo thể-lệ 11 và 18 lời nghị-định ngày 18 Juin 1929, ai có tranh cãi điều chi thì nộp trong kỳ hai tháng.

Việc này cho nên ban đầu chúng tôi đem hồ sơ hai bên đem bắt làm nghĩa, trong đêm 16 và 17 Octobre 1937.

DOCTEUR TA-VAN-DU. De la Faculté de Médecine de Paris. N° 276 - Rue des Marais - CHOLON. Téléphone 30.888. D'ÉPILOGIE de l'Ecole de Vénéro-dermatologie et de l'Ecole d'Urologie de Paris. MÉDECINE GÉNÉRALE. Trị bá chứng.

Vô-Hiệp Tiêu-Thuyết N-88. Nữ-hiệp Hồng-nương-Tử. HỒI THỊ BẢY. Bọn đóm - 6, đồ mưu công lực. Bực trung - lương, lập kế. (Tiếp theo) Bây giờ thấy khách-thị lợi về tay Nguyễn-trung-hiến.

lúc phát me, đem chàng về nhà trong nhà của người ấy. Khi đó, Trưng - hiến bị thương nặng, lại bị một tay bạc hết tiền, xài, một tay này hồ thẹn nhiều bề, không mặt nào trở về nhà khách-thị nữa, mà thay trong túi áo còn 5, 7 chỉ bạc, chàng có tiền lo phỉ trở về nhà Bà-phụ của chàng, lúc bấy giờ chàng về tay không, chàng nói gọi Bà-phụ về sự ke cướp cướp của, Bà-phụ thấy Trưng hiến bị thương trong mình nhiều chỗ, tưởng là Trưng hiến bị an cướp thiệt tình, Bà-phụ bèn

N° 34 Lục-vị Địa-hoàng-huân. Thử thuốc huân này là một thử thuốc trung - hòa, không nóng không lạnh. Hề uống nó vào thì nó làm cho thủy hỏa tương hòa, khí huyết điều hòa, tinh thần khỏe khoắn; nó có tài tư nhuận tinh-huyết, uống nó vào rồi thì mới thấy cái sự công - hiệu của nó, linh nghiệm phi thường. Người lớn mà tiền thiên bất túc, hậu thiên thất điều, thì phải uống thuốc này. Con nít mà xanh xao gầy ốm lại càng nên cho nó uống hơn nữa. Cứ gởi thơ cho nhà thuốc: NHI-THIÊN-ĐƯƠNG 47, rue de Canton, 47 CHOLON.

Dầu Nhị-Thiên-Đương. Khắp trong thiên hạ đều dùng dầu Nhị-Thiên-Đương. Vì nó tốt, sức thuốc mạnh, có thể cứu người mà lại, không có thứ dầu nào sánh kịp, ấy là một thử dầu chuyên trị bá chứng, công hiệu như thần.

AI SANH VÀO KHOẢN TỬ NĂM 1877 đến 1937? Đây là đơn ông hay đến bà, người lớn hay trẻ em hồ sơ về việc khai tử 15 Septembre 1877 đến 14 Septembre 1937 đều gặp một sự may mắn hết sự trong đời mình. Kỳ này thấy mọi người đều muốn biết rõ sự may mắn là long kỳ thì hãy biến năm, tháng, ngày, giờ sinh, giờ gặp để cho:

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX & MOBILIERS Société d'Exploitation des Etablissements BROSSARD MOPIN. Hàng ngày. Hàng ngày từ năm 1900 ở 3 đường Léclerc La nature. CHODUI SAIGON. Cách công rất thượng hạng, nhiều kiểu mới rất sinh lợi làm bằng xi măng đá tốt màu và các vật dụng đồ đạc Pháp-quốc lại.

