

Lực tinh tân

GIẤY IN: 1947
CHỦ-NHIỆM: LÂM-VĂN-NGO
CHỦ-NHƠN: NGUYỄN-VĂN-CÚA

COFAT

GIÁ BẢO

| | |
|-----------|-------|
| Một năm | 12500 |
| Sáu tháng | 8.50 |
| Ba tháng | 8.50 |
| Hải sản | 0.04 |

NĂM THỨ 30
Số 5664

Ngày thứ sáu
17 Septemb. 1937

Ngày 13
tháng tám (Thiên)
NĂM ĐINH-SỬU

XUẤT BẢN HẰNG NGÀY

BÁO-QUÂN: 57, Rue Lucien Mossard, 57 -- SAIGON

Đầy thép tốt: LUCINH -- Đầy thép nói: 20.364

CHỦ-NHIỆM: LÂM-VĂN-NGO
Thay mặt cho báo bằng Pháp-Quốc
COMPTON INTERNATIONAL DE PUBLICITE
8, Rue Tranchet -- PARIS (VIII^e)

S. O. S ! DÂN BỊ LỤT S. O. S !

TẤT CẢ CÁC GIANG - CẤP ĐỀU HƯỞNG QUỐC CỬU - TẾ DÂN BỊ LỤT

Quan Toàn-quyển J. Brévié rất tin thành Ủy-ban cứu-tê nạn thủy-lụt Đông Pháp là một cơ-quan nhơn-đạo

VỤ NƯỚC NÀY ĐÃ LÀM TAI HẠI BAO NHIÊU VỀ HOA MAU, LỬA MA?

Có tới 300.000 mẫu ruộng ở BẮC - NINH, BẮC - GIANG BI NGÂM DƯỚI NƯỚC

Hơn 450.000 dân bị đói rách

Vi nước lên qua mau một số đồng người không làm gì kịp, chỉ lên nước nhà ngói chịu đói 3, 4 ngày. Trong số ấy có một ông lão nhịn đói luôn 7 hôm !

THỜI CUỘC THẾ-GIỚI

Trung Nhứt chiến tranh

Nếu Trung-hoa có thêm được 100 phi-cơ-hu-trục nữa, thì Nhứt không thể tung-hoành được

Mấy số báo đã nói trước, ông theo Ủy ban cứu tế nạn thủy lụt Đông Pháp - chúng tôi sau gần một năm tìm tòi về việc cứu tế nạn lụt thì các phái hội ái quốc thiết lập nên một hội cứu tế nạn lụt người cho anh chị em nạn lụt cứu tế nạn lụt. Cho chúng tôi đã tự tìm kiếm hoặc giúp đỡ nạn lụt, giáo long bắc ách nhân đạo, người đem chỉ cho đi nạn lụt.

Thật vậy, biết nạn lụt các nước ngoài thì tại nạn nạn lụt tại địa phương. ... An Nam và các nước láng giềng giúp đỡ nạn lụt cứu tế nạn lụt. ...

khởi sự như nhau trong những hoàn-cảnh vụ lụt, thế mà nay hàng triệu bị thiên-tai thủy-hoạn nạn như vậy. ...

Đông trên quảng đất khô ráo như ruộng cấy đồng phẳng lì một làn nước ngập độ vài thước là đã bị ngập. ...

Những hạt bị úng thủy
Nhưng hạt bị úng thủy cũng gặp cơn úng thủy.

Bắc-ninh
6.000 người đi lánh chân phải trở về không, sau mấy tháng đồng hồ chờ đợi

Cước Trung-Nhứt chiến-tranh lần này, tương-tại trong không-quan Tân độ là lòng trung-đạo, các thuộc-lực được kỳ-vọng người người-quốc-quốc đi phải khoe lòng.

Hôm vừa rồi đây, có mấy người đến Hàng-châu là nơi có trường học lớn nhất của thành-phố Hàng-châu, thăm ông Trần-khánh-Vân là hiệu-trưởng trường hàng-không quân của thành-phố Hàng-châu.

ÔNG NGUYỄN-V-ĐU
Hội-trưởng A. M. E. I. C. I. C. đấng-triều đình Cao-Miền ban thưởng

Ông Du đặc biệt quan tâm, làm được một cái hồ rộng 500 héc-ta ở Thụy Sĩ, thành lập với vệ bị thực, tâm tâm cứu-vực, đời đời anh em giúp việc thương-mại và kỹ-nghệ và đây chúng tôi khi phải làm quảng-cáo nhiều. Như thế cũng đủ nói rằng sự ban thưởng này là rất đáng trọng cho các vị.

Việc ban Cửu-tê làm thời tiết thành lập làm 100 gia súc tranh lợi làm đất-trại để chừa những người Banih ít nạn, không có nạn ở trong một số trước năm 1937. ...

Văn ban Yên-dinh
Quê-đương: - Có 27.850 xuất-dịch; 19.194 mẫu ruộng thì hầu hết bị ngập lụt.

Hal ông hiệu-trưởng và phó hiệu-trưởng đang xem 2 bức địa-quả của sự lên đê trên biển. Thấy khâm phục, ông đang đặt địa-quả cho người đi thực địa-trình.

Lần này không-quan Nhứt đã đánh Hàng-châu, lần thứ nhất vào ngày 14 Anut, đánh một thành phố không-quan Tàu. Không-quan Nhứt đã đánh một thành phố không-quan Tàu.

Dân bị lụt khắp nơi hiện nay đói lảm. Như là trong các phố hải tỉnh Bắc-ninh và Bắc-giang ngoài Bắc-kỳ, lũ năm lũ bảy kêu nhau đi xin ăn, ở trên Cao-miền cũng không kém gì!

Anh chị em! Anh chị em dùng cao-lương mỹ-vực, nhà cao cửa rộng không sợ nắng mưa sương tuyết, xin hãy doch thương dân tình. Cảnh này chúng gia-dinh cơm không có ăn, áo không có mặc, ngày đêm phủ-thác tanh-mướt vì mưa trời-trần-trần...! Mời bạn gia-dinh ấy đang giữa tay ngóng trông tâm lòng từ-thiện của anh chị em.

Tiên bạc gửi cho Ủy-ban cứu-tê nạn thủy lụt Đông-pháp thì gửi cho ông Herisson, Directeur de la Caisse Centrale de Crédit Agricole, Saigon; hay cho ông Nguyễn-khắc-Nương, Chủ-nhiệm báo « Nông - công-Thương », 98, rue Lagrandière, Saigon, hoặc gửi đến báo-báo cũng được!

It nhiều tiền bạc, anh chị em mau mau gửi đến! Hoạch anh chị em nào muốn gửi về thì số, gạo báp v.v... ủy-ban cũng nhận hết, nhưng nhờ anh chị em đỡ đần cho: Chambre d'Agriculture Saigon.

NHÀ IN NGUYỄN-VĂN-CỬA

57, Rue Lucien Meunier
Saigon

Có bán dạy bằng (decharpe) cho các quan, cai và nhỏ tòng, Hội-đồng và Xã-trưởng
Hàng 101, - Giá r.

Chuyện làm đàng phục của ông cựu hội-đồng địa-phạt Bùi-văn-Trí

Centre. — Trường tiểu-học
Cá-như, đã có 2 lớp trên 15
năm, ngày 1er Janvier 1936
trình bị một thầy giáo
cũ còn có một thầy giáo
Sư học của trẻ em đến mang
đám dự bị, tuổi vừa gần 8
là phải thôi học, cấp sách
về nhà. Quốc-giữ chưa rành
trừ rặng chữ thông mà
cũng mang tiếng là có học.
Trong khi ông ở trại giam hai
năm, trường bị bỏ trống, còn

dân trong làng chịu không
biết bao là nỗi thiệt thòi và
sự học.
Trước cảnh trường chẳng
may, ông cựu hội-đồng Bùi-
văn-Trí, không nỡ khoanh
tay ngồi chờ để cho cái sự
học của con dân trong làng
bi thất thời, bấy p eo để
đưa đến thì hi vọng chủ
lãnh Centre, xin mở lại lớp
sư - đấng
Thiếu táng nhơn nguyên,
gong đàng lãnh công, vừa
rời ngày 14 Septembre 1937
trường đàng thêm một lớp
Sư đấng, sự học của trẻ em
kể từ nay đàng cao thêm
một bậc, không biết bao là
thân hạnh.

Trong vùng đất Việt

Một chiếc ghe rời bị một trận giông, lật chìm

Hôm ngày 10 Septembre
tại kinh-xãng gần ở Mytho,
có một chiếc ghe rời chòm
Nguyễn, về hôm ngày nọ
trên, trời đàng trong trời,
quạt to oi oi, những ghe
thường họ bắt sự mưng
rờ, liên họ bưng lên chey.
Bóng chey, trời lại ảm,
mây cui ở hướng đắc kéo
lên am ó mặt trời, và mây
xanh, những tay lau rửa
lau luyến, biết trước sắp có
một trận cuồng phong, nên
họ liền nấp buồm, và đậu lại.
Trong số ấy có một chiếc
ghé rời ở tại Long-xuân, bị
sơn la rơi là một tay (thường
họ gọi là tay) sau, cũng
lặng tay trước cứ để thào
quả xe nước phải rơi.
Vừa ngừng tay đàng xa
có một cùm mây đen như
kẻ đi đến bay tới, anh từ
một lúc buồm, nhưng ai
mượn qua rờ, nên anh vừa
đo, thì ở trong lúc cùng
nguồn qu to tay mưa sa tới,
lặng cho ghe anh phải lật
chìm, ea re không còn một
còn.

Chó dạt cần

Bach-lu. — Vào khoảng 4
giờ chiều ngày 9 Aout, em
Ng thị-Tâm, 5 tuổi con của
ông Ng-kim - Liêu đi tắm
Hội ở xóm nhà máy, thuộc
làng Lạc-hoà gần chợ tại bờ
đập, gần nhà tôi ở quê
đấy.
Thỉnh lnh một con chó
đi rờ "lửa" ở đầu chảy lại
vết em Tâm má con rá đư-
em Tâm bị nhiều thương
lich rất nặng như là cái
đầu cần trên đầu.
Người tôi xóm hay tin liền
chạy tới xách cây rượt theo
con chó, nhưng nó chạy vào
rừng là rồi trốn mất. Qua
ngày sau nó lại nhà ông Từ
thầy mà nấp dưới sàn.
Ông từ đi làm về đó sợ ý,
bị nó nhảy lại cắn ông
chưng mà ông nảy tránh
khỏi.
Thầy con bị thương nặng,
năm năm Hẹ lên chờ con
đàn nhà thương và xin giấy

Trở đảo

Bach-lu. — (Clich với) ngày
rày trời mưa một đàng thật
lớn, kẻ thình lnh ngựa nổ
một tiếng vang trời động
đất, làm cho ai cũng phải
rùn mình rờn ợp.
Bữa đó, tại làng Tân-đuyệt
(Camau, nơi nhà chủ phủ xã
Đại có mượn nhiều người
đào bả lựu đến đàng cây
rượu cho mình). Giữa ruộng
lưu sự phải trở mưa to
phần thì gió lnh nữa trong
đàn công cụ có tay Lựu và
bạn công thì đi ăn trầu lại
em công thì đi ăn trầu lại

đi nhà thương Chợ - quán
Em Tâm năm được bệnh
đặng 21 ngày, ngày 9 Sept
nghĩa là trọn một tháng sau
kui bị cần cần, em bị bắt
đầu nóng lạnh, mắt mà
đơn đác như bị ngợp nước,
kẻ bị cơn điên lên, đó cần
ngươi mà gưo em tựa pho
màu cho đại vậy.
Tại quê em tâm bị trọn
một đàng, sáng ngày sau
năm xin lỗi, rồi không bao
lâu thì hết.

ngôi dân bên phố xã Đại, vì
chủ ruộng có che đố, nên
hai người mới lại núp cho
đó cơn mưa và ăn trầu
lừa thế
Vile đó nên khi sét đánh
nhằm tay Lựu tế ngựa chết
liêng giữa ruộng không kịp
trời lại một lúc. Còn em
chồng của người dân - Từ
phước ấy và bà phó xã Đại
thì chỉ bị bệnh mà thôi.
Khi hay tin này, chánh
lực-bộ và hương-lập làng
nơi trên đây lập tức đến
nơi này lo chữa, rồi báo
quan và quan Biện - lý. Và
quan Biện - lý đã cho phép
phép kê bạc mạng rờ.
Tại nghiệp tại Lou lấy
chống mới được vài năm
và đã có thái đực 8 tháng,
bình lnh chết một cách kỳ
thảm thiết, ai trong thầy
cũng đau lòng.

RƯỢU DUBONNET
là rượu bổ và đường lập sức lực lại

DAI-LY ĐỐC-QUYÊN
Compagnie OPTORG - Saigon

SCOLE MIXTE

Nguyễn-thị-Hiền
Quai de la Marine - Saigon

Bà Trương Thị có mở thêm
một nhà thuốc sửa, trường
ở tại 123 Rue de la Marine
Certificat d'Etude primaire

Bà Trương Thị học văn và
Nữ học-sinh, từ 5 tuổi đến 12
năm học-sinh từ 5 tuổi tới 15
tuổi, từ 10 tuổi sắp xuống có
người lo làm rửa mỗi ngày. Và
nhà nữ học-sinh có cây thoa
thuần, làm bánh, một loại Nư-
cung, Cốc-giáo ở luôn tại trường
sơ học ngày rờ.

Madame NGUYỄN-THỊ-HIÊN.
Directrice de l'Ecole Mixte

P. S. Tôi muốn mua 1 miếng đất
hoặc nhà hay phố cũng đừng từ chối
bên đường Paul Baudry tại phố
Phố Nguyễn-trí và phố Tân-đuyệt
Đoạn từ nhà ông Nguyễn-thị-Tiến

SPORT

Thuốc vận tải đây có mùi thơm
của thuốc bên Tây

Ngon hơn thuốc của các ngài
thường hút

5 xu một gói 20 điều

Vendredi 17-9-37. — TƯU-TRUYẾT — số 682

火燒紅蓮寺

Hỏa thiên Hồng-liên-tự

Nguyễn-Chánh-Sắt: dịch thuật.

HỘI THỮ SAU MƯƠI BẢY

Nhà đàng có xin-tang từ bình đi
bỏ thuốc độc nghiệp-chiêu tẩu tở
(Tiếp theo)

Bà già kỷ ban đầu thì chỉ
cửi khóc rờng, không nói chi
hết, đến sau họ trờ lại đàng

Thuong, nghe làm mào văn
cũng tâm thương chớ không
được khéo, cho nên công li
ai kêu nua đi làm cho làm
nhà a một bà mẹ chừng 8,
7 mươi tuổi, hẳn chưa có
vợ con chi, lnh nhưt bản
đôi với mẹ hẳn, tuy không
phải là gia chi hậu, song
lời xóm cũng chẳng ai thấy
hắn có đàu chi ngờ nghiệp.

Mùa ấy mùa rờng thời
bác, nên không có ai kêu
liên thợ rước về đi làm việc
gi, trong nhà thiếu trước
hụi sau, không có chi mà
nói là gia chi hậu, song
lời xóm cũng chẳng ai thấy
hắn có đàu chi ngờ nghiệp.

Một hôm, không biết
Thuong-mê-không ý nghĩ
làm sao mà hẳn lại sanh lòng
ác đức, bên nơi lnh bầm

ràng: " Nếu ta không có bà
mẹ già này, thì một mình ta
mặc đàu trời nam sét bác,
ta muốn đi đàu thì đi, có lo
chi là không có cơm ăn;
vậy háy đi ra phải mua
thuốc độc mà gạt bỏ áe chae
bà chít phứt cho rờl cho
rẻau tay (chờng ý ta căm
một mình, muốn đi đàu cũng
đé".

Một nghĩ như vậy rồi bên
đầu tiếng mà mua thuốc độc
đại rằng người đó thuốc chuyết;
lời tìm gặp nhà con, mượn
vài thùng gạo, đem về nhà
giao cho bà mẹ mà dặn rằng:
" Này là gạo đày, mẹ ở nhà
tự nấu lấy mà ăn, tôi quên
cứ việc phải đi bẫy ghe, đàng
chiếu tôi mới trở về đưc.

ai còn một gói này đây, hễ
cơm chín rồi thì rỏe nó vào
trương sớm mà ăn thì là ngon
lắm, chỉ cần phải có đồ ăn
chi khác nữa mà hễ ăn về
đó, sáng ngày ngày nữa không
ăn chi hết mà sống không
đé".

Bà mẹ hẳn tưởng thiệt
mừng - á chớng cũng, khi
hắn đi rồi, bà mẹ hẳn vừa
muốn đi va ghe mà nấu cơm.
Bồng nghe ngoài cửa có
tiếng người nlm lớn một
câu rằng: " A-Di-à-Phật -
đé".

Thuong-mê thảy ra mà
thương hình-thứ em lớn,
đầu đé mào Tý-lư, miệng
nặng ó đé-hồng ca-sa, tay
á cầm cái bình-bác sơn-đé

ây như cầm cây thề như-y
hên vai pin hừ có vật mớ;
cái áo hào băng da, đàng
ngay trước cửa nói với
Thuong-mê rằng: " Này
lão tăng đến cầu hoá duyên,
nhưng không phải hoá duyên
không vậy đàu, nếu bà lão
mà hoá cho lão tăng đưc
10 quan tiền, thì lão tăng
có một cái áo bảo hàng đày
xa kinh ai cho bị lão".

Thuong-mê nói: " Trờ
ai ở nhà tôi nghèo quá, cơm
không có mà ăn, tiền đàu
có cho đé tới 10 quan, xin
cả không đé đi tìm nhà
khác".

Thuong-mê nói: " Nếu
không có đé 10 quan, thì
phơn phứt đính cũng đưc."

Thuong-mê nói: " Thít
thinh là trong nhà tôi một
đồng một chừ cũng không
có, thì làm sao mà có cấp
cho lão - sư - phụ đưc chấy
giáo".

Hòa - thượng nói: " Nhà,
không có tiền cũng có gạo,
đem ra đùng đé cũng đưc
mà".

Thuong-mê nói: " Trờ
nhé tôi đàu đười chỉ có 2
tháng gạo của con tôi, và
mới đưc về, chớ cũng chẳng
có nhiêu".

(Còn nữa)

TẬP «SU-PHẠM HỌC-KHOA»

XUẤT BẢN MỖI THÁNG MỘT KỶ

Giá đóng niên tập S. P. H. K. (Cả phần thầy giáo)... .. 5:00

Những vị giáo-sư và viên quan Annam nếu thấu nhận giùm gửi cho bòn-quán, những số bạc mua báo ấy thì bòn-quán sẽ tinh cho một phần huê-hồng 5 %.

HÀNG BAO-KÉ

HIỆU
La Providence et
L'Industrielle du Nord
ÔNG BOY-LANDRY
Lâm Đại-ly 17, Place du Théâtre, 17 -- SAIGON

Hàng Bao-ké này chuyên lo báo-ké cho những xe-hơi, nhà cửa, phố và hàng hóa cho anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-tinh mà chịu báo-ké với hàng này, đều gặp lợi rất rõ rệt bởi việc gì thì hàng sẽ bày trưng ở một cách rất mau lẹ vô cùng. Xin anh em lưu-ý.

Cho mượn máy đánh chữ, đủ thứ hiệu máy

CHUYÊN-MÔN

Sửa máy đánh chữ, porte plume reservoir, đồng hồ, và compteur kilométrique.
Làm biểu hiệu các hội, langages.
Bản quan hải, Hội-tê các làng

Dân-ly:
Bao máy đánh chữ hiệu HEBBES BABY, chữ tay giá 85 \$ 00, chữ tay và quốc ngữ 95 \$ 00. — Bao máy chữ bàn tay loại nhỏ, chữ tay mới nhất, rất đẹp tiền. — Bao xe máy nhiều hiệu tốt tiền. — Bàn sí và bàn lễ. — Khắc sao lưu, máy in, cà-mê-ra, — Khắc ảnh bằng ốc sên, vô đồng, vô đá

BỘ-NHƯ-ÂN:
91 et 110, Rue d'Espagne, Saigon
Téléphone: 21.878

NGƯỜI ĐÀN VIỆT-NAM BIẾT NGHĨA-VU Phải quyền giúp quỹ làm lễ kỷ-niệm nhà đại văn hào J. B. P. Trương-vinh-Kỷ

Đã nhiều lần các báo đều có nói đến nhà văn hào, mà sự nghiệp của ngài đến nay vẫn còn và giúp ích rất nhiều cho sự tiến hóa của dân chúng. Vậy chúng ta hãy cùng giúp và cố gắng cho cuộc lễ kỷ niệm đáng nhớ của vị anh hùng này, cho xứng đáng với những công-nghiệp vĩ-dại của nhà đại văn hào.

Hãy gửi tiền đến các nhà báo nhờ chuyển giao. San mỗi khi nhận được tiền các báo đều đăng phương danh các nhà hảo hiệp. Gắng lên anh chị em đồng bào!

Al muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hạng nhất?
Al muốn có người bảo-chế thiết-kế song các tôn thuốc cả: các quan Đốc-Tơ?

VẬY XIN QUÝ VỊ ĐẾN TẠI:

pharmacie franco-asiatique
PHÁP Á ĐƯỢC PHÒNG
RUE DES MARRS, 219 -- CHOLON

Tại đó sẽ có ông **PHẠM-HỮU-HÀNH** nhất hạng Báo chí-sư, tiếp rước quý vị một cách mau-mẫn và vui-vẻ. Thuốc mới và tốt như-hàng, giá lại rẻ.

Quý vị ở Lục-Tinh gửi thư đến trước, thì chúng tôi sẵn lòng gửi hàng, và thuốc tinh sẽ miễn phí vận chuyển (không tính tiền cước phí).

Độc báo mà không đọc tờ « Nông-công-thương » là người chưa từng đọc báo.

Làm phải nên khen

Ở Vinhlong a cũng biết một cái cười ở ông quán đản — Tôi không tin, nhưng những việc mà làm có ích cho mọi người thì tôi rất tin lòng mà làm. Kiểu tư ông ra về mà bụng tôi làm theo theo ông. Ông Bôn là người ở tỉnh khác mà cũng lo giúp ích cho sự giao thông trong tỉnh, đó là một chức cũng vậy, con ông quản Hành thì cũng ông, ông nào có đi qua lợi con đường đó cũng rất là tốt. Mà ông cũng ra tu bổ. Thật cái nghĩa cử của hai người rất đáng khen và cũng đáng làm gương cho kẻ khác.

Một người qua đường X.

HÃY DÙNG THỦ SÀVON



Conso

HO LAO

Cher nên thấy họ thường mà không lo điều trị, nếu để lâu sẽ thành ra ho lao.

Phải trị lập tức khi một ban sơ bằng thuốc PULMOGENINE, ba, bốn lần mỗi ngày. Một muỗng canh với một chút nước trà, sẽ dùng hiệu nghiệm, đã trở thành ho và khạc phết.

PULMOGENINE là một thuốc trị bệnh ho rất thần hiệu. Hỏi người bình nào đã dùng thuốc PULMOGENINE rồi thì sẽ rõ sự hiệu nghiệm của nó.

PULMOGENINE VE LÔNG GIÁ 1\$50

Có bán khắp nhà thuốc Tây

CƠ TRỊ PHARMACE CENTRALE
J. NUS, 102 & 101, Rue d'Alger
Saigon

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc
Sáng lập năm 1927

Hội quản: 54456, đường Pellerin, Saigon
R. C. Saigon n° 61

Đặt thép: CREDITANA-SAIGON
Đặt thép nói: SAIGON — 21.826

— Công-ty nhận tiền TIẾT-KIỆM của bà tánh, tiền gửi sinh lời 3 ly rưỡi, mỗi năm, sáu tháng tính một lần và nhập về vốn mà sinh lợi nữa. Tiền muốn rút ra chúng tôi cũng được.

— Công-ty cho vay thế chấp về Quốc-trái Pháp-Pháp, về Quốc-trái Credit National và những phiếu của các Ngân-phủ Đại-Pháp hay là Ngân-Pháp phát hành hay là chiếu bảo chứng.

— Công-ty cũng nhận lãnh ở cho bạn hàng và lãnh tiền lời những về quốc-trái và nhận số những phiếu của các dự cuộc xổ số hằng tháng hay là hằng năm.

Phiếu-hội có mua bán Pháp-bộ Tiết-kiệm tốt đẹp bằng tất cả các loại để cho là thành mượn đáng. Xin quý vị hãy đến hội-quản này là viết thư mà hỏi cách thức, mượn hợp thì làm ily.

(17) (Số chấp thuận khác, xin hỏi thăm hội Hối)

“TỔ CHỨC CỦA BÀN TRỊ: LÀM VỀ VANG CHO XỔ SỞ MÌNH”

| BÀN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỐ VẤN: | BÀN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ |
|--|--|
| Chủ tịch hội trưởng: HUYỀN-SHUN-KHIEM , (vợ người ở ở Bắc) | Chủ tịch hội trưởng: M. TRƯƠNG-TÂN-VI |
| Phó hội trưởng: M. TRẦN-TUẤN-TRẠCH , (Được bầu cử chính thức từ 24 tháng điều lệ) | Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VÂN |
| Tội vụ: Dr BAILLEU de LANGUESAUBIERE | Hội viên: |
| • M. ĐOÀN-SỐ-PHÁT-AN | • M. BUI-QUANG-CHU |
| • M. LÊ-VĂN-LANG | • M. ĐẶNG-VĂN-DÂN |
| • M. NGUYỄN-VĂN-TRINH | • M. B. NG. TRUNG-VINH |
| • M. TRẦN-VĂN-SƠN | • M. Alexis THAI V LÂN |
| • M. TRẦN-BÌNH-LÂN | |
| • M. TRẦN-BÌNH-THẢO | |
| • NGUYỄN-THANH-LIỆM | |

Thành lập: **M. Paul LE-VAN-GO**

Mượn làm đèn Neon
(thứ dùng nơi rạp hát bóng và những hiệu buôn lớn)

ở quảng cáo ban ngày ở trong phòng và các đám cưới nơi hàng

STANDARD NEON LIGHT
88 bis rue Lagrandière
Téléphone: 20425 -- SAIGON
Đang bán ở Huế-Kỳ -- Có bán khắp Đả-lâm: Poincaré et Vegeter ở chợ Albert Parfait, Pharmacie de Bezan

PHARMACIE PRINCIPALE

SOLEIRENE

M. HEUMANN
SUCCESSEUR
SAIGON



TỰ-NAM 1865
BA ĐÔI ỒU QUANG
THỦ THUỐC HIỆU NÀY

CÓ BÁN TẠI NHÀ IN NGUYỄN-VĂN-CỬA

Manuel de l'infirmier

của ông **NGUYỄN-VĂN-KHAI**
MÉDECIN INDOCHINOIS DU CADRE LATÉRAL

Giá mỗi cuốn 2\$50

DÔNG-PHÁP NGÂN-HÀNG
 ĐƯỢC HƯỞNG ĐÓNG AN CỦA CHÍNH PHỦ LẬP RA NĂM 1928
 HỒI SẮC ĐĂNG KÝ 120.000.000 QUÂN
 HỒI QUẢN 96, Bld Haussmann PARIS (VIII)
 Văn phòng tại Sài Gòn, số 11-12-13-14
 120.000.000 QUÂN
 Các chi nhánh: Hanoi, Huế, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Biên Hòa, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Huế, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Biên Hòa, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt.

CÁC CHI-NGÀNH VÀ ĐÀI-LÝ

| TRUNG-HOÀ | DÔNG-PHÁP | CÁC KỶ KHÁC |
|-----------|------------|-------------|
| CANTON | BATIGOM | BANGKOK |
| FORTBATD | CANTHÓ | DJIBOUTI |
| HANKOU | HAIPHONG | HANOI |
| HONGKONG | HANOI | NOUMEA |
| PEKIN | HUẾ | PAPEETE |
| SHANGHAI | NAMDINH | PONDICHRY |
| TIENTSIN | QUANG-BINH | TOULON |
| YUNNANFO | TOULON | SINGAPORE |
| | VINH | |

CHỖ MƯỢN TỬ-SẮT

| Loại | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| Nhà | 2500 | 2500 | 5000 | 10.000 |
| Trồng | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 30.000 |
| Lớn | 7.500 | 10.500 | 18.000 | 30.000 |

COGNAC JULES BONN

Quý ngài ở Lạc-tĩnh lên Saigon chơi có đi Thủ-Đức ăn Nem, xin mời vào SUỐI GÒ-XOÀI nay là chính án lại thành một cái «Tiền-canh» NEM, CHÁ GIÒ, CHÁO GÀ v.v.

GÒ-XOÀI
 nay là chính án lại thành một cái «Tiền-canh»
 NEM, CHÁ GIÒ, CHÁO GÀ v.v.

TIỂU THUYẾT N-2
Thôn-quê Thành-thị
 của MAI-SƠN

Mỹ.—(Yên lặng, thờ đấng Lành.—Anh Đinh đi học trường Cán-nông Tu-ên-Quang, vừa trở về làng vài hôm nay, vì ở nhà ở giờ; vì chưa được gặp anh ấy nên chỉ buồn chứ gì? Mỹ.—Chỉ chỉ nơi nhậu, Lan.—Nhưng tôi đem

đón, anh sắp ra đây đón em, chỉ đứng buồn nữa. Mỹ.—(Hò then) Chỉ chị khéo trông ghen ghẹo; thôi, Lành.—(Con chánh làng bước đến nói với bạn là Đổng) Chúng mình hãy lâu ở chôn thi-thành, nay về quê nghĩ mát, gặp lúc mùa

Tin chánh phủ

Thiên chuyên
 M. Phạm Đại-Hương, thơ kỹ hạng năm số Đền-thờ ở Bà-lieu, đả lệnh đi làm việc nơi số Báo-thủ đền-thờ Bêntre.
 M. Nguyễn Văn-Anh, giáo sư dạy về lập-sự vừa mới bổ vào Namkij, nay được bổ làm việc dưới quyền quan đốc-học trường Mỹ-thuật Giad nh thế cho bà Lê-thị Lưu, giáo-sư đi di nơi khác.
Bổ đi làm việc
 M. Trần Văn-Quan, được chấm đầu trong kỳ thi 5 Juillet 1937, nay được bổ giáo viên cấp sự dạy tại Cao Sĩ-Jacques, dưới quyền của Thanh-tra trường tỉnh Baria, thế cho M. Nguyễn Văn-Chiếu, giáo viên hưu bổng hạng 7 đi di nơi khác.
Đổi chỗ với nhau
 Kể từ ngày 1er Septembre 1937, các giáo viên hưu bổng hạng 7: Trần Văn-Cánh dạy tại Châudoc và Võ Văn-Tài dạy tại Hâlien, được đổi với nhau.
Xin từ chức
 Kể từ ngày 20 Août 1937, đơn xin từ chức của M. Trần Thanh-Y, long thơ viên tại nhà thương Choa-quan được chấp thuận nữa.
Nghỉ phép
 M. Nguyễn-Hữu-Nữ, Phó làng nh lại Tòa bố Cholot, được nghỉ phép 6 tháng kể từ ngày 31-8-37.
 M. Nguyễn Văn-Quan, lể công chính ngạch hạng nhì số Tao-lac được nghỉ 6 tháng 3 ngày đi về Hâlien.
Trong ty Giáo-huân
 Theo nghị định của quan Thống-lực Namky ngày 11-8-37:
 M. Phạm Văn-Luật giáo viên hạng tám ở Châudoc và Mlle Trương thị-Huê nữ giáo viên hạng tám dạy tại Rachgiô, theo đơn xin, được thi về dạy dưới quyền quan chánh tra các trường sơ học ở Saigon, kể từ ngày 13 Septembre 1937.
 M.M. Vương Trọng-Tôn, giáo viên hạng 7 (Baria), Mai-Hữu-Chinh, Nguyễn-Vân-Hoai, giáo viên hạng 7 (Tân-an) Trương Văn-Lưu giáo viên hạng 5 (Trường

Trung-học Mỹ-tho), Nguyễn-thị-Dòng, nữ giáo viên hưu bổng hạng (Thudaumot), theo đơn xin được đổi đi dạy dưới quyền quan Thanh-tra các trường sơ học kể từ ngày 13 Septembre 1937, thế cho M.M. Nguyễn Văn-Hành, giáo viên hạng nhất và Trần Văn-Điền giáo viên hạng tư theo đơn xin được đổi đi nơi khác. Châu-thị-Phan, nữ giáo viên hưu bổng hạng 5 đi di nơi khác; Nguyễn Thanh-Nhan và Nguyễn-Hào giáo viên chính ngạch hạng nhất ở Lê-Hoành, giáo viên hưu bổng nh, được hưu trí.
 M. Trần Văn-Chương, giáo viên hạng tám dạy tại Centre d'Education Moi ở Hông-quân (Thudaumot) theo đơn xin được đổi về dạy dưới quyền quan Thanh tra trường tỉnh Tâyninh kể từ 13 Septembre 1937, thế cho cô Nguyễn thị Tô, nữ giáo viên hạng 8 đi di nơi khác theo đơn xin.
 M. Hồng Anh, giáo viên hạng 7 dạy tại Longxuyen, theo đơn xin, được đổi dạy dưới quyền quan Thanh tra trường tỉnh Sadek kể từ ngày 13 Sept 1937 thế cho M. Nguyễn-Nhuận, giáo viên hạng 8 đi di nơi khác theo đơn xin.
 M. M. Nguyễn Văn-Tương, giáo viên hạng 5 (Biên-hoàn) Nguyễn-Khê, giáo viên hạng 7 (Long Xuyên), Nguyễn-Thần giáo viên hạng 8 (Giadinh), Trần-Vũ-Dương, giáo viên hưu bổng hạng 7, chữ tạm thời (Giadinh), Nguyễn Văn-Dang, giáo viên hạng 6 hạng 7 (Bâclieu) đả lệnh đi di dạy dưới quyền quan Thành-tra trường tỉnh Baria, kể từ ngày 13 Septembre 1937, thế cho M.M. Vương-Trọng-Tôn, giáo viên hạng 7. Trần-Vũ-Phung giáo viên hạng 5, Lê-quang-Chức, giáo viên hạng 6 đi di nơi khác, theo đơn xin. Huỳnh Văn-Xuyến giáo viên hưu bổng hạng nhất được hưu trí. Nguyễn Văn-Sung giáo viên trường lang bị giải chức.
 M. Võ Ngọc, giáo viên hạng 8 (Giadinh) theo đơn xin được đổi dạy tại trường Cao-dang tiểu học Pháp tại Saigon và M. Trương Văn-Cung

CHOCOLAT NESTLÉ

Chàng những là đồ dè trang miệng ai, mà nó cũng là một món ăn bổ khõe

CHOCOLAT NESTLÉ

CLINIQUE MÉDICALE
 Gô-dương-Meyer và Albert (tr. gô DAKAO Saigon)
 Téléphone n° 258

DOCTEUR PHAN-TÂN-THIỆT

Existant en dermatophyllographie à l'hôpital St Louis Paris. Ancien médecin la clinique aux services de Dermatologie créée par le M. le docteur de l'ingénieur pour la lutte antivenéreuse. Ce cabinet reçoit les malades et les consultations. Les malades de la clinique sont traités par les méthodes modernes et les médicaments les plus efficaces. Les consultations sont gratuites. Les malades de la clinique sont traités par les méthodes modernes et les médicaments les plus efficaces. Les consultations sont gratuites.

Thiên hạ đôn
 Muốn đôn hột Xoan mới bắt tổ nên đôn tằm: Ba-Quan là chủ mai hột Xoan mới khéo nhất. Mai hột Xoan mới Ba-Quan được sự tin cậy, không kái sao chửi nước dôi màu, có thể đôn chữ Xoan Tây.
 Hột xoan mới Ba-Quan chỉ bán tại tiệm Ba-Quan (58) Rue Vanmier, Saigon, Chợ-củ, N. Téléphone 24.476.

Theo nghị định của quan Thống-lực Namky kỳ ngày 13 Sept. 1937:
 M. Hà Văn-Nghi, giáo viên hạng 6 dạy tại Tỉnh Cholot theo đơn xin được đổi về dạy dưới quyền quan đốc-học trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký kể từ ngày 13 Sept. 1937, thế cho M. Lâm Văn Dao giáo viên hạng nhì hưu trí.
 M. Nguyễn Văn-Nhuận, giáo viên hạng 5 (Sadek) theo đơn xin được đổi về dạy tại trường Cao-dang tiểu học Pháp tại Saigon và M. Trương Văn-Cung

Cấp mất là gương soi có lòng. Có đã gặp tôi mấy lần, có bán không rõ long thì thương mến có biết là đường nào sao? Mả có vẫn làm 429, có phải là đối với tôi, có phải là vô tình không?
 Mỹ.—(Ra về then thò, sợ hãi không dám đáp).
 Lâm.—(Trón) Sao có kin đáo làm vậy, hay tôi là người không đáng cho có trả lời.
 Mỹ.—Thưa cậu, cậu nghĩ lầm, tôi đâu dám thất.
 (19)
 Đầu duyên là thắm chỉ hồng.

Nên chăng cũng phải tuy lòng ngọc chạ. Xin đừng ép liễu mai hoa, Trê thơ đã biết đâu mà đũa thũa.
 Lâm.—Cách trăm năm nay, câu ấy rất hợp thời; với thế-kỷ hai mươi này, có não mà nói câu ấy, người tin cho là quê mùa, má tôi xem có rất khôn ngoan.
 Mỹ.—Ờ, sự, ủa nói vừa đi Xin cậu cho tôi trả lời kéo tôi rồi.
 (Con nữa)

màng, ột hái, chiếc thê nào ngoài ruộng cũng đổng. Chẳng minh cũng nên tôi đó mà tìm oanh rõ yên. (Hát vè):
 Lơ thơ tờ liêu buông mảnh Chim oanh học nói trên cành mĩa mai.
 (Trò Mỹ và hời Đổng) Ở Hà-nội, minh quen biết bao nhiêu có tên thời, mà anh xem có sắc có nao an dư sắc có kia chưa?
 Đổng.—Thưa anh, nhìn có ấy mà tôi nhớ hái hái, mà chúng ta lúc ở Hà-nội, vẫn thường hát: điệu J'aime tes gra de yeux (Bixio)

Có sắc hơn hơn Kiều H' ai cũng phải yêu Có sắc nư cướn Hồng lan cũng kém tươi Với có.
 Có đó sắc lại tôi Trôn đương có mấy ai mong kết chi tơ đào Lòng ai chẳng ước ao Với có.
 Anh là người quen biết người ta, anh có muốn thò thế mấy lời với ai, thì mới anh ở lại tôi xin về nhà trước
 Đổng.—Vâng mời anh cứ về trước.
 Lâm.—(Đến gần Mỹ) kia, có Mỹ sao có vội về sớm

mở có đứng lại tôi muốn thưa lại với lời với có.
 Mỹ.—Cậu muốn hỏi gì, xin cậu cứ nói, tôi về vì con phải lo cơm nước ở nhà mà trời đã tối.
 Lâm.—Cố thật vô tình không?
 Mỹ.—(Ngạc-nhiên) Thưa cậu, nếu tôi có câu gì thất thế, xin cậu đừng chấp; nhưng đôi câu tôi đáp lời anh không có điều chi gọi là vô phép hay là vô tình, thưa cậu.
 Lâm.—Không phải tôi cho anh đáp câu có là vô tình có vô tình là vì có không hiểu tâm lòng của tôi. Người Âu thường nói:

CUỘC ĐUA NGỰA SAIGON

'KÝ THƯ'

CHÙA-NHỰT

bốn mươi sáu

19 Septembre 1937

Lời bàn

Chương trình đua ngựa, nư...
đang có sẵn để đấu, do áo công...
thiết đồ đủ màu sắc, nung, m...

Tranh cá thuật độ này, Kim-Tiến...
85K có phần về đầu còn mấ...
ở không kể tên số rần thì...

Tối bản: Phi-long, Văn nhữ...
Kim-Tiến...
Vàng-Bông nhĩ

ĐO THỬ TƯ

PHẦN THƯỜNG BENTRE...
Đó chấp 1000 đ. đua ngựa...
(Chia cấp)

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Farmar, Strandet, Sardie, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Kasutin, Phi-Linh, Vang Binh, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Includes names like Hoàng Kien, Hông Hân, Vietot, etc.

Đó chấp 1000 đ. đua ngựa...
(Chia cấp)

CHIỀU HỒM NGÀY THỜ TƯ

Ban cứu-tê nạn dân bị lụt nhóm lần thứ nhì

...sẽ mới tắt ế ông...
hội-thương các hội ở...
dự vào Ban Cứu-tê...

Hôm ngày thứ tư, đồng 4 giờ...
chiều, Ban Cứu-tê nạn dân...

Có mặt các ông P. Ganay...
trưởng, Lefebvre phó Hội-trưởng...
Balloux Th-y-uy.

Các số quyết...
Định luật về Ủy ban các Pháp...
và Nam để tài cho nhiều...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Quan Tống-trưởng...
Moutet nhân chủ tọa...
Ủy ban cứu trợ nạn dân...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

NHỚƠN NGƯỜI HI-SANH VI-NƯỚC

Quan Tống-trưởng Moutet nhân chủ tọa...
Ủy-ban cứu trợ nạn dân...
Đồ-hử-Vi và Garros

Trong họ (luân thng) sẽ...
có hai cuộc diễn-thuyết...
về hai phi-công do ông...

Ủy-ban cứu trợ nạn dân...
Đồ-hử-Vi và Garros...
hàng-không ở nhà hàng Continental.

Có mặt các ông P. Ganay...
trưởng, Lefebvre phó Hội-trưởng...
Balloux Th-y-uy.

Các số quyết...
Định luật về Ủy ban các Pháp...
và Nam để tài cho nhiều...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

Đạp bị hạn nước...
Rất nhiều người đến dự...
điễn thuyết là đưa...
mọi người về quê...

NAM KÝ Kinh tế cuộc

Giá lúa...
Ngày 18 Sept. 1937 theo giá lúa ở...

Ngày 18 Sept. 1937 theo giá lúa ở...
của nhà máy O. Cholón, ban ngày...

Đạp

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Đừn khô

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Đường

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Glágo

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Giá cao su

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Giá bạc

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Giá đồng bạc cũ

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Về quốc-tả

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Ái Tân

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...

Lời rao cẩu sự

Ngày 17 Sept. 1937 ban...
theo giá lúa ở...



Viên Bô-lang Blanchard de la...
Brose vớ đực thêu bả môn...
đang bị hỏng rơm túi gi, do...

Hiện nay hội đồng từ chức...
ngày 12, 13, 14 khác nhau về...
hội các trường và trường. Hội...

Một hội xóm mới Quận-châu...
đang tìm kiếm lối thoát...
đầu các phố đi qua kết 15 năm...

Thuốc buồn - Aspirine...
điều trị bệnh của họ...
hỏi bác sĩ về bệnh của họ...

Mỹ người mà hầu như...
đang tìm kiếm lối thoát...
đầu các phố đi qua kết 15 năm...

Theo tin báo chí ở Hưng-cáo...
người Trung-Hoa đã...
đang báo tin về...

Sau khi làm...
thời kỳ này...
đang báo tin về...

Thường thường ở nhà...
hỏi bác sĩ về bệnh của họ...
hỏi bác sĩ về bệnh của họ...

Ben An-mộ, hỏi...
đang báo tin về...

Nhiều lúc, những...
đang báo tin về...

Điều rất...
đang báo tin về...

Đúng một...
đang báo tin về...

Đến năm 1886, ông...
đang báo tin về...

Như thế thì, tất...
đang báo tin về...

S.O.S! Dân bị lụt S.O.S!

(Tiếp theo trước)

Động lòng trước ân bà Nguyễn - thị - Tiên

Nguyễn Thị Tiên...
đang báo tin về...

Những người...
đang báo tin về...

Những người...
đang báo tin về...

Những người...
đang báo tin về...

Những người...
đang báo tin về...

Những người...
đang báo tin về...

Những người...
đang báo tin về...

Những người...
đang báo tin về...

Những người...
đang báo tin về...