

NHÀ IN NGUYEN-VAN-CUA

57, Rue Lucien Meunier

Saigon

Có in tờ Cờ của làng hình nhiều màu rất khéo, Giá rẻ

CANH - NÔNG NGÂN - HÀNG TƯỞNG - TÈ - HỘI

YẾT - THỊ BÁN ĐẤU GIÁ ĐẠT

Rượu ướp tược và nhà cửa của hội Canh - nông Ngân - hàng Trương - Tè, Biên - hòa

Bên hội xin báo cáo cho công chúng hay rằng đến ngày thứ hai 30 Aout 1937 tám giờ ban mai, nơi phòng hội Canh Nông Ngân Hàng Trương Tè Biên Hòa, có giá đấu bán đất, ruộng, vườn tược và nhà cửa của hội, giá cả, số sào mẫu, và tọa lạc nơi đâu biên ra dưới đây:

1- Một số ruộng 37 ha 80a (chia ra làm nhiều sào) tọa lạc tại làng Phước-thiên, tổng Thành-tây - Thượng, Biên Hòa, nguyên của ông Lương-hữu-Lúc, và hiện giờ cho ông Lương-hữu-Lúc mượn mỗi năm 500 giạ lúa. Ra giá là..... 200\$00

2- Một số đất 66ha.56 (chia ra làm nhiều sào) tọa lạc tại làng Phước-thiên, tổng Thành-tây - Thượng, Biên Hòa, nguyên của bà Võ-thị-Hàng. Ra giá..... 400\$00

3- Một số rẫy thơm 7ha. 78 (chia ra làm nhiều sào) tọa lạc tại làng Phước-thiên, tổng Thành-tây - Thượng, Biên Hòa, nguyên của bà Võ-thị-Hàng. Ra giá..... 100\$00

4- Một số ruộng 6 ha 78, (chia làm hai sào) tọa lạc tại làng Phước-thiên, tổng Thành-tây - Thượng, Biên Hòa, nguyên của bà Võ-thị-Hàng đứng bộ. Ra giá..... 200\$00

5- Một số ruộng 4 ha 50, tọa lạc tại làng Phước-thiên, tổng Thành-tây - Thượng, Biên Hòa, nguyên của ông La-van-Ty. Ra giá..... 200\$00

6- Một số ruộng 4 ha 80, tọa lạc tại làng Long-an, tổng Thành-tây - Thượng, nguyên của ông La-van-Ty, cho mượn 15 giạ lúa. Ra giá..... 200\$00

7- Một số ruộng 7 ha 04 tọa lạc tại làng Long-an, tổng Thành-tây - Thượng, nguyên của ông Võ-van - Quý đứng bộ, và cho mượn mỗi năm 50 giạ lúa. Ra giá..... 200\$00

8- Một số ruộng 20 ha 00 tọa lạc tại làng Phước-thiên, tổng Thành-tây - Thượng, Biên Hòa, nguyên của ông Phan-van-Màu đứng bộ, và cho mượn được 50 giạ lúa. Ra giá..... 400\$00

9- Một số rẫy 50a ruộng và 0ha. 80a thổ, tọa lạc tại làng Tân-thành, tổng Phước-vinh - Thượng, Biên Hòa, nguyên của ông Lê-văn-Sinh, và một cái nhà ngói cùng của Lê-văn-Sinh. Ra giá..... 700\$00

10- Một số ruộng 3ha. 80a, và một cái nhà ngói vách gạch tọa lạc tại làng Hiệp-hòa, tổng Phước - Vinh - Thượng, Biên Hòa, nguyên của ông Nguyễn - Văn - Hồ đứng bộ. Ra giá cái nhà..... 100\$00 Ruộng..... 50\$00

11- Một số ruộng 3 ha 66 a. 40 c. tọa lạc tại làng Long hưng, tổng Long-vinh - Thượng, Biên Hòa, nguyên của ông Huỳnh - Văn - Hoa đứng bộ. Ra giá..... 220\$00

12- Một số thửa 14 ha. 17 a. 60 c. tọa lạc tại làng Phú-hội và Long-tân, tổng Thành-tây-hà (Biên Hòa) (chia làm nhiều sào trong đó có 10 ha. 00 a. 00 c. hơi trước trồng cao-su, và hiện giờ bỏ hoang) nguyên của Cao - Văn - Lý. Ra giá..... 500\$00

Những người muốn dự vào cuộc đấu giá xin thì hành những luật định dưới đây:
1- Trước khi đấu phải đóng một số tiền thế chấp bằng một phần mười (1/10) của số tiền hội định giá về mỗi thửa đất.
2- Khi mua được rồi thì thời kỳ hạn 80 ngày sau phải trả hết số tiền mua mua theo giá định, bằng không trả thì số tiền thế chấp và sự mua trên đây sẽ hủy bỏ. Tiền thế chấp sẽ tịch thu vào kho của hội.
3- Tiền số phải về hạch phần, còn số lãi và các số phí khác về sự đấu và phần người mua đất phải chịu.
Hội trưởng hội Canh-Nông Ngân-Hàng Trương-Tè Võ HẠ THANH

Trong vùng đất Việt

Cũng tại con Lố Biên Hòa. Hôm 27 Juliel, vào 10 giờ sớm mai, tại làng Tân-hoa có xảy ra một vụ sự kiện đáng buồn bởi tại một con bò mả ra.

Ông cụ Hương-tuấn N. ở làng nói đây có một miếng đất cách nhà ông chừng 20 thước, dùng để trồng hàng bông đủ thứ.

Khi ấy tháng Quảng đơc ăn bòn cho chú Ng-v-Bây - đóng thôn với ông N. - Mả bòn đánh trống cũng bòn của nó để cho 2 con bò đất nhau lưỡng vó miếng đất trống hàng bông của ông N. mả ăn phá 2 hàng đũa đũa hư tan nát.

Ông N. cuộc ruộng về chạy lên bắt gặp bò mả là lên thà a Quảng nghe chạy tới bên ông nài xin dùng. Ông N. vì đau lòng 2 hàng đũa đũa, ông quơ roi tre đánh nó 4. 5 roi đầu điện, rồi sấn con giện, ông hươi cây cuốc chộp vào mõng con bò nó lát một nhát thì đổ mả.

Thằng Quảng khác lúc là bò về nhà. Chú Bảy hỏi mới hay sự, tự mình lui chuyển nhà mợn nư tao thì chú đến cho chở, lý nào oặt bó của chú quê gì là thật. Chú Bảy xách cây tìm lại nhà anh N. quyết ăn thua.

Lúc ấy ông N. ngồi ăn cơm, thấy chú Bảy thì nói định cương thì ông xách rựa xông ra. Chú Bảy tưởng ông chộp một cây buồng rựa, ông chạy mới tới chợ - sỏ mả thủa.

Làng đời đời bên tôi. Hồ lại thì một đàng ruợi đũa, một đàng bò bị bệnh, nên làng tình xù hué. Rồi làng nói cả hai sùng chừ việe trong làng phải quấy.

Thợ đều bị giáy điều giết

Giấy nh. - Đêm thứ sáu rồi vào 10 giờ, ba cán phó giải tịem. B. T. H. trong ba - chỉ huy bằng dụng đèn điện đầu tắt hết.

Họ mới đi cho người thợ gạt cỏ là chú Trang hay. Chú này cùng với người con 18 tuổi đến nơi xem xét coi giấy hơi nơi đó có đặt hàng. Muốn cho đưa con chú Trang về, chú mới báo nó leo lên cột đèn mà nói sự giáy đặt lại còn chú thì đứng dưới.

Lúc bấy giờ trời tối đen đưa con chú Trang về lý làm sao mà đừng nhằm sự giáy đặt của chú Trang gần ở đó. Cái tay dính vào sợi giây, nó la lên la! Ba ơi! chết rồi!

Chú Trang đứng dưới lệ như chớp thốt mảy cái lên tới rồi, đi cứu con bông len con cao tay rơi, khổ sự giáy khò cho tay lên xuống, như vậy mà đưa con chú khỏi chết.

Công may sợi giây dụng tay con chú Trang không có hơi mạnh và nhờ chú cứu công gặp rui nên vô hại.

chợ làng phần xứ, sau làm phạt đánh nhau nên làng phạt mỗi người một đồng hai về lại làm làng mà không biết phép.

Ông N. rồi chú Bảy đánh ông đã gây tay, ông phải tới quan thầy xem bệnh làm cho ra lệ. Chú Bảy thách làm gi lăm, chú sống long theo hũa.

Nhưng làng cắt nghĩa lợi hại cho chú nghe, chú mới nhượng bộ một trong giấy nết đưa cho ông N. 2 p. 00 mua thuốc cho tay.

H. L.

NGƯỜI DÂN VIỆT-NAM BIẾT NGHĨA-VU
Phải quyền giúp quý làm
lễ kỷ-niệm nhà đại văn hào
J. B. P. Trương-vinh-Kỳ

Đã nhiều lần các báo đều có nói đến nhà văn hào, mà sự nghiệp của ngài đến nay vẫn còn và giúp ích rất nhiều cho sự tiến hóa của dân chúng. Vậy chúng ta hãy rung giũa và có đồng chí cùng lễ kỷ niệm đáng có hành một cách long trọng cho xứng đáng với những công-nghiệp vĩ-dại của nhà đại văn hào.

Hãy gọi tiền đến các nhà báo nhờ chuyển giao San mỗi khi nhận đồng tiền các báo đều đang phụng dưỡng các nhà báo hiệp. Gắng lên anh chị em đồng bào!

SPORT

Thuộc ván tại đây có mùi thơm của thuốc bèn Tây



Ngon hơn thuốc của các ngài thương hút

5 xu một gói 20 điều

Thiên hạ đồn

Muôn dùng hội Xoan mới thật tốt nên đồn tiêm: Ha-Quan là chủ mới hội Xoan mới khéo nhất. Mua hội Xoan mới Ha-Quan được sự tin cậy, không khi nào chất nước thì màu, có thể dùng như Xoa Tây.

Hội xoan mới Ha-Quan chỉ bán tại tiệm Ha-Quan (58) Rue Vannier, Saigon, Chợ-cũ, N° Téléphone 24.476.



Muôn làm đèn Néon thì dùng nơi rạp hát Bông và những hiệu buôn lớn

ở quảng cáo ban hiên ở trong phòng số có dán ở do nơi hàng

STANDARD NEON LIGHT
66 bis rue Lagrandière
Téléphone 20426 - SAIGON
Đang bán ở Békay, Co báo chí
Đã làm ở Poincaré et Veysel
ở Albert Parrot
ở Pharmacie de Daxco

Rượu DUBONNET
là rượu bổ và dưỡng lập sức lực lại

ĐẠI-LY ĐỘC QUYỀN
Compagnie Optory - ROBIN

Mardi 3 - 8-37 - **TIẾU-THUYẾT số 651**

江湖劇集
Giang hồ kiếm hiệp

火燒紅蓮寺
Hỏa thiêu Hồng-liên-tự
Nguyễn-Chánh-Sát; dịch thuật

HỘI THỢ SÁU MƯƠI LĂM
Nhớ việc cũ, nhớ ân nhân xưa cũ
hướng thẳng thắn, trước đến thân
gần mới.

(Tiếp theo)

1- Lúc Tiểu-Thanh vừa nghe thì tiếng chuông tiếng mõ, bỗng vọng vào phòng mọi đều tâm-sự của mình. Vì lúc cha mẹ cậu cậu qua đời, thì cậu có

thỉnh mấy ông Hòa-thượng ở chùa Hồng-liên-tự đến lập đờc-tràng tụng kinh niệm phật.

Lúc ấy có đồng nhiều cái bàn ghế kê lại và chông lên cao mà làm một cái đài. Ông Phước - thượng Hòa-thượng lên trên đài ấy để thi-thư.

Al ngờ là cái đài ấy họ chắt vó ý làm sỏ mà không được chú ý trong lúc ông Phước-thượng Hòa-thượng vừa mới hồi bành đó mà vài xuống đài, thỉnh lnh đũa vớu nghe - Am - lên một tiếng rồi đi đi, cái đài cao sắp ngã xuống rầm rầm, ông Phước - thượng Hòa-thượng ấy tuổi gần 8 mươi, nên khi dái sắp xuống rồi, ai nấy cũng đỡ hết hồn. Kêu trời in òi, chắt sỏ ông Hòa-thượng ấy cũng phải ló đầu vớ ác đầu có không chết cũng bị thương nặng. Chớ có để đầu mà những người trải trắng đứng ở dưới đài thì có mấy người bị bành gãy rớt nhâm mà bị

thương xoắn chú định, còn ông Trường-lão Hòa-thượng lại đứng sừng dưới đài an nhien vô sự, mà mặt mày cũng chẳng thấy lộ vớ sợ hãi chi hết.

Vì vậy mà ai nấy đều nói đó là nhờ nhà họ Lục có phước mới được may như vậy, nếu rồi mà ông Trường-lão Hòa-thượng ấy bị té mà chết rồi, thì bao nhiêu Hòa-thượng ở trong chùa Hồng-Liên, họ để chịu làm thỉnh đầu, chỉ vì Hồng-Liên-tự là một cảnh chùa ở nơi cao tác sáng nghiệp của nhà chùa họ Lục có làm, trong chùa có hơn trăm người Hòa-thượng mà ông Trường-lão Hòa-thượng này pháp danh là Tri

Viên, thắm - bành đon-phương, trí thức cao diệu, 5 làm chủ trì tại Hồng-Liên-tự đã trên 10 năm. Thành-tỷ ở trong chùa là nghiêm chỉnh lắm, còn Tri-Viên Hòa-thượng lại ưa làm việc phước thiện cho người; trong chùa lữ lữ cho vay cớ cớ có ba bốn ngàn vuợng, mà cho vay rẻ hơn những nhà giàu có ở ngoài hơn ba bốn phần mười.

Một năm những nhà tăng nông ở gần theo chúng quanh nội vùng ấy tới 10 phủ-nhà, đầu có ăn cơm miễn rước ông ta, thì ông ta cũng thảy tới lui, nơi này chỗ ấy. Ông ta thường hay nói với người ta rằng: e Chàng

không ăn lớn lời, còn như ăn mượn mượn tiền làm vốn, đồng mà làm ruộng thì chớ có đồng chẳng ăn lợi một đồng một chữ chi hết.

Những làng xóm cùng các quan phủ huyện thì Tri-Viên Hòa-thượng là người từ-thiện như vậy, lại thêm thì học cũng có sách cho nên thường hay tới lui giáo thiệp với ông ta; tuy vậy mà đa chúng đều rồi được những đũa danh lợi ra thì còn đi tu hành mà làm gì?

Bao nhiêu những Hòa-thượng ở trong Hồng-liên-tự này, bất cứ là già hay trẻ, danh-vực lớn hay nhỏ, chúng có một người nào là chẳng tuân theo qui - củ.

(Còn nữa)

không ăn lớn lời, còn như ăn mượn mượn tiền làm vốn, đồng mà làm ruộng thì chớ có đồng chẳng ăn lợi một đồng một chữ chi hết.

Những làng xóm cùng các quan phủ huyện thì Tri-Viên Hòa-thượng là người từ-thiện như vậy, lại thêm thì học cũng có sách cho nên thường hay tới lui giáo thiệp với ông ta; tuy vậy mà đa chúng đều rồi được những đũa danh lợi ra thì còn đi tu hành mà làm gì?

Bao nhiêu những Hòa-thượng ở trong Hồng-liên-tự này, bất cứ là già hay trẻ, danh-vực lớn hay nhỏ, chúng có một người nào là chẳng tuân theo qui - củ.

(Còn nữa)

không ăn lớn lời, còn như ăn mượn mượn tiền làm vốn, đồng mà làm ruộng thì chớ có đồng chẳng ăn lợi một đồng một chữ chi hết.

Những làng xóm cùng các quan phủ huyện thì Tri-Viên Hòa-thượng là người từ-thiện như vậy, lại thêm thì học cũng có sách cho nên thường hay tới lui giáo thiệp với ông ta; tuy vậy mà đa chúng đều rồi được những đũa danh lợi ra thì còn đi tu hành mà làm gì?

Bao nhiêu những Hòa-thượng ở trong Hồng-liên-tự này, bất cứ là già hay trẻ, danh-vực lớn hay nhỏ, chúng có một người nào là chẳng tuân theo qui - củ.

(Còn nữa)

SAIGON

La Providence et

L'industrielle du Nord

ONG BOY-LANDRY

Làm Dệt-lụa 17, Place de l'Étoile, 17 - SAIGON

Hàng Bào-kê này chuyên lo bào-kê cho những xe-hơi, nhà cửa, phố và hàng-hóa cho anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-tinh mà chịu bào-kê với hàng này, sẽ gặp lợi rất rõ rệt hại việc gì. Thì hàng sẽ bồi thường một cách rất mau lẹ vô cùng. Xin anh em lưu-ý.

Cho mượn máy đánh chữ, đủ thứ hiệu máy

CHUYÊN-MÓN

Máy đánh chữ hiệu HERMES BABY, chữ tay giá 85.500, chữ tay và gõ 98.500. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 100.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 110.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 120.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 130.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 140.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 150.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 160.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 170.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 180.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 190.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 200.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 210.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 220.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 230.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 240.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 250.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 260.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 270.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 280.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 290.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 300.000.

Bán quan bài, Hội-tế các làng

Bên-Là:

Bán máy đánh chữ hiệu HERMES BABY, chữ tay giá 85.500, chữ tay và gõ 98.500. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 100.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 110.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 120.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 130.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 140.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 150.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 160.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 170.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 180.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 190.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 200.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 210.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 220.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 230.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 240.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 250.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 260.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 270.000. - Máy đánh chữ hiệu Corona, chữ tay và gõ 280.000. - Máy đánh chữ hiệu Remington, chữ tay và gõ 290.000. - Máy đánh chữ hiệu Underwood, chữ tay và gõ 300.000.

COGNAC

MAISON FONDÉE EN 1865

ĐỒN-BH-CHEN,
91 et 110, Rue d'Espagne, Saigon
Téléphone: 21.878

Quý ngài ở Lục-tinh lên Saigon nhời có đi Thu-Đức An Nem, xin mời vào

SUỐI

GÒ-KHOÀI

nay đã chính đốn lại thành một cái « Tiên-cảnh »

NEM, CHÁ GIÓ, CHÁO GÀ v.v.

CHUYÊN-NGÂN

Lời lảm

Tặng anh Trần-hương-Kiểm

(Tập theo)

Vậy để em nói chuyện lại cho anh khỏi mệt lời lẽ. Chẳng có nước mây sóng gió, nhưng xin chứng cho những ngày giờ mà anh tôi còn ở đời giá đây thôi.

Rồi có lời mai mỉa. « Anh ơi, em nói thế là phân biệt rõ ràng lắm, anh hãy cứ vui và lên đi, chờ nghỉ ngơi làm gì? »

Trước sự thông minh kinh nghiệm của cô bạn, tâm cơ hơn thẹn và giả ý gọi lảng sang chuyện khác. « Bể sâu thì trời em sẽ chứng ta hãy về, giờ bữa này nhiều hơn mọi bữa... »

Bầu trời xám ngắt, mưa cứ rả rả gió thổi vu - vut từng luồng, ngoài khơi xa tiếng sóng âm-ly rào - rào; đường sẽ vắng tanh, phương nào nhà nấy của đồng bị-bùng, dường như cơn mưa gió, oai-già-hoa đã đàn áp toàn người tim phang-phất.

Trong phòng ngủ, trên chiếc đệm giường hồng-kồng trắng tinh rộng rãi; xem chừng có bạn đã ngon giấc, Tâm đây giờ mới định ừ suy nghĩ về câu chuyện mà người bạn yêu của chúng đã vì quá tin cậy với chàng mà hay-tỏ.

Chàng đây là cô Mẫn quê ở Vũng-Tàu, có mẹ không erna, mười bảy tuổi.

Cứ theo lời Mẫn thuật thật thì mẹ nàng - hồi xuân xanh - là một gái ăn chơi cợt lêu, tuối, đẹp - đẽ, và khôn - ngoan chiều chuộng là những cái đặc-sắc của đời người. Trong bao nhiêu năm giao thiệp, mẹ Mẫn quen biết đủ mặt khách sang giàu, song người chỉ đổi bằng cái tính xác thịt giá đổi bên ngoài; duy có một người làm giáo-sư ở Saigon tên là... Minh, mẹ Mẫn mới thật lòng yêu đương cảm mến. Ông giáo-sư ấy với mẹ Mẫn biết nhau trong m t dịp nghỉ hè đôi giờ ở Cap, rồi sau mới saph Mẫn ra.

Cái ngày Mẫn còn ồm nhào và ngày Mẫn ra đời, là ngày mà số mạng của thân-thể của mẹ nàng thay đổi: song sương ra nghèo khổ, vui và thành buồn rầu. Mãi cho đến ngày nay, nàng

lớn khôn, cái phồn-sắc của Mẫn mới đem lại cho mẹ bằng thành thời đời chút: có cơm ăn áo mặc một lúc vắng niền. Tuy nhiên những tài bệnh lại dần khuỷu phá mẹ nặng quanh năm, làm cho Mẫn không yên lòng được.

Tên ông giáo-sư... Minh sau ngày an ai qua đường, trở về Saigon là bắt luôn tin tức, đã mấy lần - lúc sinh đẻ Mẫn. - mẹ nàng hỏi-hạn lui kiếm, nhưng cái người bác-tình kia đã quên hình lâu bóng ở phương nào... « Một trong thờ dài, nét mặt Tâm trở nên ứ đọng dường như câu chuyện làm sự của Mẫn eo tiep xúc quanh bề chàng.

Ông giáo-sư Minh ở Saigon; cô Mẫn hôn màu rơi vò có của Minh. Thời dich phải rồi!

Như bị sai khiến bởi một điều - lượ. Tâm vùng chối vậy, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi thay quần áo, và trong mười tám phút -chàng đã thu xếp xong các món đồ vào cái valise may-lon và lên xe sạp phờ bô đem ra xe, và to sửa soạn về.

Đang buồn giương, Tâm nhìn Mẫn đang ngon giấc mà lòng rất xót thương chua chất. Đã mấy lần chàng sớm giờ mang đi, đang hay giải khúc chiết thì tâm và cũng mang bịch mìn-từ giã, song rồi chẳng lại sự sẽ hồi hộp, chàng định viết thư để lại cho đỡ bớt sự bở-ngờ chán-chường.

Đang lảm lại bản, nghĩ hoàn cố viết

Cô Mẫn, (thơ thơ)

Cái người lảm cho bà thân cô lại hôn oan trách oán loanh ruốc của tôi. Số dĩ gầy-gần đến đó, thật ra anh tôi vẫn không cồng, mà là một sự bất ngờ. Lúc nữa: cái ngày mà bà thân cô thay nghề tức, là ngày anh Minh đã đáp sau sang Pháp học thêm rồi. Thế nên ở Saigon, mẩu thân cô không làm sao mà tìm giáo-sư Minh cho được gặp. Và đến ngày nay anh Minh đã phải bệnh ở xứ nào nơi phương

SỮA NƯỚC TƯƠI

NESTLÉ

HIỆU

CON-CHIM

Là thứ sữa rất trong sạch, rất bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, lúc nào dùng cũng tốt.

Thứ sữa này quả nhiên là đã có tiếng khắp hoàn-cầu.

AI muốn dùng thuốc "Av-mét, tôi hàng nhất?"
AI muốn có người "Hào-chiến" thật kỹ lưỡng
các tác thuốc có các quan Đốc-Tôn?

VẬY XIN QUÝ VỊ ĐẾN TÀI:

pharmacie franco-asiatique

PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG

RUE DES MARINS, 219 - CHOLON

Thủ đô sẽ có ông PHẠM-HỮU-HANH ở phố Hàng Bào
chính, tiếp việc quý vị một cách tận-tụy và vui-vẻ

Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá rất rẻ

Quý vị ở Lục-Tinh gửi thư đến... an-thoàn, thì những thư này... hàng, giá thành thật rẻ, miễn nhiên lợi không tính lãi các chi phí.

đem lại để bạn gửi Mẫn, lẳng lẳng chàng bước ra xe bô sắp phờ mới máy...

Bầu trời vẫn xám ngắt, mưa tuôn rả-rã, gió thổi vu-vut từng luồng...

HÔNG-THÀNH

QUỐC HỘI-HIỆP
CÁC BAN SỰ PHẠM
SANH-VIÊN

5 tới 15 Aout 1927

Tên trường ban-chiam Saigon
Mỗi lần dự hội, xin gửi thư trước, Việt thư thành từ bản là

M. NGUYỄN-THÀNH
Tônle Normal
- Saigon -

TIÊU-THUYẾT S: 17 của MAI-SON

KIM-LOAN

Tên cũ: "Hiloplatte"
Ba hiệu, tám cảnh

HỘI THỮ HAI
Cảnh nhứt
Nhà bà Lê-Vân-Điền
(Tập theo)

REBIAN

Vui vẻ anh em mình ở
ca xướng

Mừng kính danh sang
người ta luôn tưởng
Người là Chúa Tể có nhà
gian

Vì thương là vuốt g trán
đầy giã

Mi ai nổi biết suy theo
gương người

Thì sau đây đượ hưởng
vui trên Trời

Cảnh thứ hai
Ta định Bà-Thống
lúc chưa kéo m mý,
nhưng giá nghệ kéo trông
một đêm nước to. Khi kéo

mặt, đôi trượng Ngô-Kỳ
Lai, quân cơ Đông-Tường
Huy, phi-kỵ ở Phan, chức
quyền khâm vọng, lâu là
bề dưới đàn dâm trai luật
lệng

Trịnh-Kiều - Thưa cùng
quan Đ. Thống, là nghìn
ngài có giữ bí giữ tại triều
đình hay là chủ lên, chờ
để đây là nhân chứng của Đ. Thống
chính là khách, người
là chủ - hầu xin theo lập
phần bày, xin có thất lòng
bày giải

Nguyễn-Khải - Về tình
hình dân sự thì ở tình này
chờ bằng phúc của B. - họ
đang được an cư lạc nghiệp,
còn về việc đạo giáo-tô, thì

đầy thế tôi xin toàn lĩnh,
mời ngài an tọa

Trịnh-Kiều - Thưa cùng
quan Đ. Thống, hai tờ chỉ
đụ của Hoàng Thượng sai
tờ thì làm mà quan Đ. Thống
cũng các quana đã
nghênh tiếp hội này, tôi
xin nhắc lại một là thêm
xét tình hình dân sự, hai
là cần đạo giáo-tô trong sự.

Vậy các quan có đều chỉ
phần bày, xin có thất lòng
bày giải

Nguyễn-Khải - Về tình
hình dân sự thì ở tình này
chờ bằng phúc của B. - họ
đang được an cư lạc nghiệp,
còn về việc đạo giáo-tô, thì

hà... bà... hà... (Lúc
Lê-Vinh)

(Nguyễn - Khải cười
ngượng không muốn nói
tiếp)

Trịnh-Kiều - Thì sao
thưa ngài?

Nguyễn-Khải - Thì tôi
g. tại tình lý có một linh
mục tên Rô-Đô (l'odes
dương giống dạy đạo Giáo
sư cho dân chúng nghe)

Trịnh-Kiều - Thế sao
ngài không truyền lệnh
bắt người linh-mục ấy?

Nguyễn-Khải - Bẩm
quốc-Chương, lệnh của B. họ
có ngài mang đến thì tôi
mới được rõ, vậy là tôi đã

định, sau khi tiếp ngài,
cho lính bắt người) giáo
ấy.

Trịnh-Kiều - Ngài
định thế, rất hợp ý tôi (N
vội mời người). Công vi
chính trị đã xử xong, thì
các ngài về nhà ăn, đi
Tôi dám xin mời quan Lê
Thống ở lại một vài phút
vì tôi muốn tỏ cung ng
một việc riêng.

Quan lớn, quan an, là
hình kỳ-ây, quan cơ, đ
rường bài Trịnh-Kiều
lời ra

Đôi trượng đi sau, tu
rồi đứng trước, nói

(Còn nữa

