

NHÀ IN NGUYEN-VAN-CUA

57, Rue Lucien Messard

Saigon

Có in tờ Cờ của làng hình nhiều màu rất khéo.

Giá rẻ

Trong vùng đất Việt



Trạm đồng-hồ giầu vào chỗ kin

Saigon. Hôm vừa rồi một người đàn-bà Pháp tên Mme F. ở đường Palanca chạy đến cơ với ông Cờ ở bộ quán nhậu rằng bà có 1 cái đồng hồ đeo tay nhỏ, bà mở để trên bàn, khi đi làm xong trở ra thì cái đồng-hồ lại biến đi đâu mất. Bà lại tố ý nghi cho con ở nhà bà ăn cắp.

Ông Cờ cho người theo bà F. về nhà bà lấy xét cũng hết thấy mà cũng không tìm được cái đồng-hồ ấy.

Lính liền bắt con ở nhà bà F. đem về hỏi tra hạch, thì nó cũng chối dãi. Ông Cờ bèn cho một người đàn-bà xét dấu tóc, tai áo và mình mẩy nó cũng không thấy dấu gì cả đồng-hồ đâu hết.

Ông Cờ bèn cho đòi bà F... đến để đối chất với con ở nhà bà.

Trong khi lính đi đòi bà F., thì con ở nhà bà F... vẫn còn giữ lại một tờ giấy cho một hồi lâu rồi xin phép đi theo Linh dân nó đi tìm một hồi lâu mới đảo vô, thì bà F... cũng vừa xuống tới.

Trước mặt bà F... và ông Cờ Robert con ở nhà bà F... vào chỗ mái. Không rõ ông Cờ Robert nhìn một nó thấy nó đáng ghét thì nó không đi đâu về, mà ông Cờ, hi quả thực được cái đồng hồ đeo tay của bà F. trong đó.

Ông Cờ Robert hỏi lại con nhà này một lần nữa, chuyện này nó không dám chối mà khờ lếch, khi thì nói rằng nó lỡ để lại cho anh em đồng hồ của bà Cờ nó và anh em đã đem bỏ vào thùng thư trong lúc nó xin phép đi đâu.

Mà cái đồng hồ ấy mấy giầu ở đâu, người ta xét cũng mình mấy lại kiếm không được?

Nó bèn khai thật với ông Cờ Robert rằng nó đã giầu chỗ kia của nó.

Con nhỏ đã bị gọi Tòa và bị tống giam rồi.

NAMKY

Một đũa nhỏ bị trau chém 2 vết

Cholon. - Vào hồi 11 giờ trưa hôm rồi, ở làng Hữu-thanh, có 2 con trâu cõ bằng lớn với nhau rất kịch-liệt. Những người ở gần đó xúm lại xem thật đông và lấy làm thích lắm.

Cửa khi 2 con trâu đang tranh đấu, bỗng có một con quay đầu bỏ chạy, sấn đại vào đám người coi, ai nấy đều rùng rùng kéo chạy tránh, rồi cho cậu Huỳnh-vân-Phổ, 11 tuổi, con của Huỳnh-vân-Cờ, chạy không kịp nên bị con trâu này bèn, trúng mắt lang bên mặt và một vết ở bắp về trái thâu tới xương.

Thương liền cậu Phó nặng lắm, người ta chở cậu vào nhà thương (Chợ) rầy rồ, nhưng không biết quan thầy sẽ xử cậu được chăng?

Vị đồn cây, 4 cành cây rơi xuống trúng đầu một người phu lực-lộ bị thiệt mạng

Son-tay. - Muốn cho chỗ đường ở Cầu Ai-Mỗ có vẻ đẹp đẽ hơn, sự lực-lộ ít ngày nay thường phải phu để sửa chữa chỗ rặng gang nguy hiểm số (Cầu) ông.

Trong số phu lực-lộ có bác Phạm-van - Sự quán làng Việt-liệt. Hôm thứ bảy 26-6-37, bác Sự đang dùng đũa để đường ra công kẻ một cành cây găng thật to đi về một bạn bác ở trên cây chắt gần đũa rồi xuống đất. Ông bác Sự nghĩ ra đường bắt tinh nhân sự. Thấy vị thương rất trầm trọng, người ta vội cho chở bác ra nhà thương cứu chữa. Nhưng sau một hồi coi công vô ích của y sĩ Ngô-quý-Mào, bác Phạm-van-Sự đã ngã gục tại bệnh viện. Thật tội nghiệp!



BACKY

Bát sóc - đĩa lạng Hạ-dông, 7 người bị bắt, trong đó có phóng viên 2 tờ báo

Thái-binh. - Đêm hôm 26 Jun, hồi 1 giờ sáng, ông huyện Đông-quan Trần-mạnh-Hoan và ông giám-binh đã đem một toán lính xuống làng Hạ-dông khám bắt đám sóc-đĩa ở nhà ông nghị T...
Nghe nói có một sóc-đĩa thành ập đã lâu và là hực một cách rất khôn khéo, nên các nhà chuyên-trách rình bắt hơn nửa tháng nay bây giờ mới đem lính xuống vây bắt.

Hồi 1 giờ sáng hôm 26-6-37, ông huyện và ông giám-binh đem lính xuống nhà ông nghị T... và người con tên là B... vậy khảm, thì thấy có 7 người nằm ngửa ở ngoài sân, toàn là người ở Thái-binh và Nam-định, trong đó có ông L.V. Ngồn làm phóng viên phóng viên cho hai tờ báo ở Hanoi, một người khách chạ ở lâu cao-lào Hồng-kỳ và những người buôn bán trong tỉnh (sau khi xét hỏi các người, những người này khai đi làm biển về qua đây chơi với con trai ông nghị. Hai người trong bọn không mang thẻ thuế thân và khi vào ngũ không mang nhự sự chủ cùng không trình lý-trưởng số tại trấn sau khi lập xong biên-bản ông giám-binh đưa cho bọn người này về tỉnh giao cho trại binh canh giữ.

Sáng hôm 27-6-37 ông chánh cầm đầu đưa 7 người vào tỉnh qua chánh công-sứ của tỉnh rồi đưa về số lấy sung xong thì tất cả 7 người đều được thả về.

Cũng sáng hôm 27 ông nghị T. và con trai tên là B. đều bị bắt giữ để xét hỏi.

CÔNG MỘT CÁCH XOAY TIỀN

Toa rập phao phản cho người cường-dâm đề tống tiền và cướp nợ

Nhưng chuyện bắt thành cả bọn và nội vụ bị đưa ra Tòa

Hôm đêm thứ năm ter Juliet, ở trên Phố-nhuận có xảy ra một vụ hết sức đáng man, toa rập phao phản cho người cường-dâm đề cướp nợ và tống tiền.

Số là ở làng nói trên trước nay có anh huê-kieu Ng-Hồ chuyên nghề buôn bán đồ tạp hóa ở gần nhà anh có 1 chị tên là Nguyễn-thị-Dân, 36 tuổi, thường hay mua chiếu đê, náo là gạo, than, củi, nước mắm, dầu, v.v... Mỗi lần mua không có nhiều chỉ chừng 1 cát, 2, 8 xu là thôi.

Nhưng sự đời góp lối làm báo bao đầu ít sau rồi nhiều số tiền chi Dân nhiều anh Hải tên tới 18 đồng.

Hôm ngày ter Juliet, anh Hải có lẽ nhà chị Dân đi tới nhà chị, thì chị sau này báo anh Hải tới vào 10 giờ trở lại chị sẽ trả cho.

Đến giờ kỳ hẹn, ngờ là thật, anh Hải lên town qua nhà chị Dân xem của trước vào thì lên khi ấy, đũa gờ như sự đã có sắp đặt, bàn tính, lờ-chữ trước rồi - bị vợ chồng tên Thiệp, và bọn tên du-đăng là Nguyễn-vân-Thân Nguyễn-vân-Lên, năm Niên và Lê-vân-Quốc, trong buồng kín nhẩy xuống ra bắt đi Hải xuống, lấy cả áo-quần, rồi trói tay chị.

Đem xum nhau là lính, phao-phản rồi Hải qua nhà chị Dân để cướp-dâm và buộc Hải phải trao cho chúng một số bạc 80 đồng và trả cho môn nợ chị Dân đã thiếu nữa.

Kể hàng đêm nghe có tiếng là nhẩy lại nờ ấy, thấy thế họ bèn bỏ chạy đi báo cáo với nhà chuyên-trách.

Một chấp sự hương chức làng và lính đến lên bắt hết họ về đem về công-sứ và sau tra-hạch.

Giám cả bọn còn để đồng tiền lại và chờ ngày hôm nay họ sẽ giải ra quận và đưa ra bị-ơn-tự để bọn ấy về tội ám.

Cũng sáng hôm 27 ông nghị T. và con trai tên là B. đều bị bắt giữ để xét hỏi.

Cũng sáng hôm 27 ông nghị T. và con trai tên là B. đều bị bắt giữ để xét hỏi.

Cũng sáng hôm 27 ông nghị T. và con trai tên là B. đều bị bắt giữ để xét hỏi.

Cũng sáng hôm 27 ông nghị T. và con trai tên là B. đều bị bắt giữ để xét hỏi.

Cũng sáng hôm 27 ông nghị T. và con trai tên là B. đều bị bắt giữ để xét hỏi.

Cũng sáng hôm 27 ông nghị T. và con trai tên là B. đều bị bắt giữ để xét hỏi.

SPORT

Thuộc vãn tại đây có mùi thơm của thuốc bèn Tây

Ngon hơn thuốc của các ngài thường hút

5 xu một gói 20 điếu

Nhà ông giáo trường Liễn-ngạn bị mất cướp

Sắc-ninh - Hôm vừa qua, một bạn giầu vào cướp nhà bác Trường xã Ngạc-tứ huyện-thanh lấy mất ít đồ vật. Tuần phiên đến chúng đã chạy cả.

Bác chú-trách còn đang mò cuốc tìm tra thì nhà ông giáo Đỗ-lệnh-Chi ở trường Liễn-ngạn cũng bị mất cướp. Tới 10 tên cướp vào lấy nhiều đồ đạc như tam-sự, bị chực mồm đồng, liên, băng-sắc, quần áo tây, ta, v.v. tất cả đáng giá vài trăm đồng.

Tuần phiên dũi cướp đến giáp hạt Văn-lâm (tỉnh Yên) nhưng không bắt được ai. Ông giáo Chi có nhận được một mấy lên người là Già, Mỹ, Chuyên. Tên Già tròn ngay sau khi đi, còn tên Mỹ và tên Chuyên đã bị bắt giải phủ để xét.

Rượu chắt thương niên

Đòi hỏi CHO ĐƯỢC

Rượu DUBONNET

ĐẠI-LY ĐỘC QUYỀN Compagnie Optorg - ROBIN

Mardi 6 - 7-37 - TIỂU-THUYẾT số 684

火燒紅蓮寺 Hòa thiêu Hồng-liên-tự

Nguyễn-Chanh-Sắt: dịch theo thuật.

HỒI THƯ SAU; MƯƠI BA

Giới đả-đệ Phiêu-Sa Ni phân đặng một Phạm giới-tất nhào-từ phải tự đả-từ mình.

(Tiếp theo)

Vì nhà-người dám liều chết mà tuân thủ giới-luật

tháng 8 vào làm môn-đệ của Phương-thiệu-Đức, thiết rất đông mạnh tinh thần, không ấy 8 năm mà đã học được trọn vẹn của Phương-thiệu-Đức. Đều 10 phần đến bảy, sự hay giỏi đã hơn Lam-lân Thạc rất nhiều rồi.

Lúc chúng học "tức ba năm, thì một mình chúng đã có về thăm nhà một lần, từ đó đến sau bốn - lảnh chưởng của chúng nó thì cái sự đi đi về về lại càng đã hơn chúng nữa.

Lư-đạo-Phật thấy con mình này đã khôn lớn nên mừng rồi, ý muốn lo cưới vợ cho con mà Lư - Thoại chỉ chối từ không chịu, nói rằng giới-luật của thầy mình nghiêm lắm, không cho cưới vợ.

Chúng ở làm môn-đệ của Phương - Thiệp. Đừc được hơn 10 năm, đã trải qua nhiều việc mà thân này không hề có ai là một ý một máy nào. Mà phen này lại bành dâm phá giới như vậy thì Phương Thiệp Đừc ứng cho đó là tội oan nghiệt kiếp trước của chúng.

Nhưng Lư-Thoại bình nghĩ là một người) đơn chính, không có lý hạo mà đi cho phạm giới như vậy bao giờ!

Nay đã phạm giới rồi, thật là ăn nạn không kịp lúc cho em mới biết sự thì chúng đã có nói hề có lỗi mà phạm giới-luật rồi thì chúng quyết từ bỏ mà thôi. Nhưng chỉ chúng là một người) tên nh cũng thôi, chúng chịu

lấy tất mà sống một cách rất nhuốt nhừ; nên mới quyết liều chết mà đến nơi quyết nghiệt-trải.

Bây vậy ai dám mà Liễn-trị bị khốn-đó, mới nghe những câu chuyện của chúng nói với tôi-sư-đệ là Châu-quí-Dung như vậy.

Bà họ Lư-thoại đôn hậu Lam-lân - học, chẳng có gì chỉ khác hơn là dân đồ-trái lại việc sau; và cũng đem những việc dâm-tính phạm giới như đã nói với Châu-quí-Dung mà thuật lại một hồi rồi nói tiếp thêm rằng: - Thiệp anh rồi uống mà làm một tên đại đồ đê của thầy, không biết giữ gìn giới-luật, làm cho nhục đạo của thầy; vậy thì còn

một mũi nào mà sống với đời; anh em ta đồng môn với nhau đã mười mấy năm, tình bằng anh em; nếu em nghe biết cái việc của anh đã phạm giới mà tình đi tự tiện đây, chắc là em phải thương đau lòng thối, lấy làm khó chịu; là thì anh có muốn chết thì chết đi, lại còn đến mà nói cho em biết làm chi cho em đau lòng?

Ngặt vì còn nhiều nỗi nhơn-duyên, anh không nói cho giúp một em khng được.

Đều như vậy, sự-phụ của chúng ta mà định những giới-luật rất nghiêm như vậy là vì hiện nay có hai phái Côn-lôn và không Đổng rất thanh, chỉ hơn

giới-luật chẳng nghiêm, những môn-đệ của họ, phải ấy ý mình hay giỏi mà hành không kẻ, làm những việc gian ác ta đã dám; anh có nghe thầy mình nói rằng: Như ông Lữ-tuyên-Lương là một người phẩm hạnh rất thanh cao, mà bữa lảnh cũng là sao cường hơn hai vậy mà đồ-đệ của ông là Lữ-hồng-Thế, ở tại Hanoi, cũng học đạo, nhưng không có việc dữ nào mà hành chẳng làm, mà ông ta cũng không quản theo nhà đự.

(Tiếp theo)

Etude de M^{rs} Michel VABOIS et Robert FERLANDE
Associés à la Cour d'Appel de Saigon - 48, Boulevard Bonnard Saigon

VENTE

sur saisie-immobilière

Au plus offrant et dernier enchérisseur
En l'audience des Criées du Tribunal civil de première
instance de Saigon, séant au Palais de Justice
en ladite ville

D'UN LOT D'IMMEUBLES

Sis au village de Tan-Nhut, canton de
Long-hung-Thuong (CHOLON)
L'adjudication aura lieu
Le Jeudi 29 Juillet 1937
A HUIT HEURES DU MATIN

On fait savoir à tous ceux
qu'il appartiendra :
Qu'aux requête, poursuite
et diligence de la dame Lu-
cie Lecosteve, veuve du
sieur Robert, propriétaire
demeurant à Cholôn, Boule-
vard Gallieni, N° 118.
Ayant pour conseils Mes
M. Vabois et R. Ferlande,
avocats à la Cour d'appel de
Saigon, y demeurant 48,
Boulevard Bonnard.

Et suivant Procès-Verbal de
Me Charles Lalr, clerc
assemblé de Me Pierre
Lecosteve, huissier à Saigon,
en date du 5 Mai 1937, en-
registré, visé et transcrit au
bureau des Hypothèques de
Saigon, le 11 Mai 1937, vo-
lume 62 N° 47, il a été pro-
cédé à la saisie réelle des
immeubles ci-après désignés
appartenant aux époux
Pham-thi-Nguyet et guté-
van-Thanh.

Que les formalités de pu-
blication du Cahier des
Charges ayant été remplies
à l'audience des Criées du
premier Juillet 1937, dudit
tribunal, le tribunal a par
jugement d'audit jour fixé
l'adjudication au jeudi, vingt
neuf juillet mil neuf cent
trente-sept.

Qu'en conséquence, et sur
les poursuites de ladite dame
Lucie Lecosteve il sera pro-
cédé le jeudi, vingt-neuf juillet
mil neuf cent trente-sept,
à huit heures du matin, à
l'audience des Criées du Tri-
bunal de Saigon, séant au
Palais de Justice en ladite
ville, à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur des
immeubles dont la désigna-
tion suit :

**Désignation des im-
meubles à vendre :**

Lot unique
1. Une parcelle de rizière
sise au village de Tan-nhut,
canton de Long - Hung-
Thuong, province de Cholon,
d'une contenance de trois
hectares, vingt sept ares
vingtseptièmes (3ha. 27-20e)
inscrite au diablo dudit villa-
ge au nom de Pham-thi-
Nguyet, sous les numéros
225 d'inscription à l'ancien
registre, 67 nouveaux numé-
ros d'ordre, 87 du plan de
la description des champs,
fère feuille et bornée :
Au Nord par un rạch ;
Au Sud par lot N° 62 ;
A l'Est par lot N° 62 ;
A l'Ouest par lot N° 66.

2. Une parcelle de terrain
d'habitation sise au même
village d'une contenance de
solonca et un are, soltan-
te centiares (0 ha. 81 a
80c.) inscrite au diablo dudit
village au nom de Pham-thi-
Nguyet, sous les Nos 116
nouveau numéro d'ordre,
116-67 tre feuille et bornée ;
Au Nord par un luong-ngan ;
Au Sud par lot N° 66 62 ;
A l'Est par lot N° 96 62 ;
A l'Ouest par lot N° 67.

Il existe sur cette parcelle
de terrain une maison à rez-
de-chaussée construite en
briques, couverte en tuiles,
composée de deux pièces pri-
cipales avec dépendances.
3. Une parcelle de rizière
sise au même village d'une
contenance de quatre hec-
tares, dix sept ares, soixante
centiares (4 ha. 17 a. 60 c.)
inscrite au diablo dudit vil-
lage au nom de Pham - thi-
Nguyet, sous les numéros
231 d'inscription à l'ancien
registre, 69 nouveau numéro
d'ordre, 69 du plan de la
description de des champs, fère
feuille et bornée :
Au Nord par un rạch ;
Au Sud par lot N° 66 ;
A l'Est par un rạch ou Sème
feuille ;
A l'Ouest par lot N° 70.

4. Une parcelle de rizière
sise au même village d'une
contenance de trois hec-
tares, soixante ares, soixante
centiares (3 ha. 30 a. 60 c.)
inscrite au diablo dudit villa-
ge au nom de Pham - thi-
Nguyet, sous les numéros 219
d'inscription à l'anc registre,
73 nouveau numéro
d'ordre, 73 du plan de la
description des champs,
fère feuille et bornée :
Au Nord par N° 88/73 ;
Au Sud par un rạch ;
A l'Est par lot N° 72 ;
A l'Ouest par lot Nos
74, 80/74.

Les dits immeubles sont
inscrites au Diablo du village
de Tan - Nhut, canton de
Long-hung-Thuong (Cholon)
au nom de Pham-thi-Nguyet.

Purge
Il est en outre déclaré
conformément à l'article
696 du Code de Procédure
inscrites au Diablo du village
de Tan - Nhut, canton de
Long-hung-Thuong (Cholon)
au nom de Pham-thi-Nguyet.

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP
KỶ NIỆM NĂM 1937

800.000 đồng bạc chia ra làm năm bộ ;
mỗi bộ là một đồng

BỘ NAM-KY (bộ thứ nhất)
Từ số 200.000 đến số 400.000 và từ số 200.000 đến số 400.000
Xổ tại Hanoi ngày 5 tháng April 1937

BỘ CAO-MIÊN (bộ thứ nhì)
Từ số 200.000 đến số 400.000 và từ số 200.000 đến số 400.000
Xổ tại Hanoi ngày 9 tháng September 1937

BỘ ĐÁC-KY (bộ thứ ba)
Từ số 400.000 đến số 600.000 và từ số 400.000 đến số 600.000
Xổ tại Hanoi ngày 14 Oubre 1937

BỘ TRUNG-KY (bộ thứ tư)
Từ số 600.000 đến số 800.000 và từ số 600.000 đến số 800.000
Xổ tại Hanoi ngày 9 tháng Decembre 1937

BỘ AI LẠC (bộ thứ năm)
Từ số 800.000 đến số 1.000.000 và từ số 800.000 đến số 1.000.000
Xổ tại Hanoi ngày 6 tháng Janvier 1938

Mỗi bộ có 4.029 số trúng

| | |
|------------|------------|
| 1 số trúng | 4.000 đồng |
| 8 | 1.000 |
| 80 | 100 |
| 880 | 50 |
| 8800 | 1 |

Cả 5 lô lớn chung các vé trong 5 bộ đều đáng dự
Xổ tại Hanoi ngày 6 Janvier 1938

| | |
|------------|--------------|
| 1 số trúng | 100.000 đồng |
| 1 | 40.000 |
| 2 | 20.000 |
| 2 | 10.000 |

Mises à prix :
Outre les charges élaues
et conditions énoncées au
sachier des charges dressé
par Me M. Vabois et R. Fer-
lande, Avocats à la Cou-
d'appel de Saigon et déposé
au Greffe du Tribunal de
Saigon, les enchères seront
ouvertes sur la mise à prix
de :

Lot unique
Cinq cents piastres, 500\$000
Fait et rédigé à Saigon,
par l'Avocat pour l'aveu et
soussigné, le 2 Juillet 1937.

Signé : R. FERLANDE
Enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Saigon,
le 2 Juillet 1937, folio 38, case 8
Requ. 10p.80

Signé : FONTANIE
Pour tous renseignements, prière
s'adresser : à l'Etude de Me
M. VABOIS et R. FERLANDE, Associés
à la Cour d'Appel de Saigon - 48, Boulevard
Bonnard - Saigon - ou au greffe du Tribunal
de Saigon, au cas où le cahier des
charges.

Ra giá :
Hệu một là :
Năm trăm đồng... 500\$000
Làm tại Saigon ngày 2
Juillet 1937 do, quan Trạng
sư ký dưới đây.

Signé : R. FERLANDE
Nhu ai muốn biết thêm chi tiết trong
vụ bản này xin đi : 1. Nơi phòng đăng
quản Trạng sư Vabois et Ferlande, ở
Saigon, số 48 đường đại Bonnard,
2. Phòng quản Lưu trữ tại Saigon là
nơi có đủ giấy tờ.

Lời Rao
Cho qui vị đáng rước !
Đến ngày thứ năm 29 Juillet
1937, làm giờ ban mai, sẽ
giáo giá bán phát mãi tại
Tòa-sơ Saigon.

1. Một số ruộng ba mẫu,
hai mươi bảy sào, hai chạc

GIẤY LẤM, ĐÓNG, BẤP

SAIGON, ngày 10 Juillet 1937

GIẤY LẤM
Chợ gạo tiền thuế, bao lấy luôn
Mỗi 100 kí-lô 100
Gạo số 1... 4.20 164 28
Gạo số 2... 4.10 164 06
Gạo số 3... 4.00 163 94
Gạo số 4... 3.90 163 82
Gạo số 5... 3.80 163 70
Gạo số 6... 3.70 163 58
Gạo số 7... 3.60 163 46
Gạo số 8... 3.50 163 34
Gạo số 9... 3.40 163 22
Gạo số 10... 3.30 163 10
Gạo số 11... 3.20 162 98
Gạo số 12... 3.10 162 86

LÚA
Chở đến nhà máy Cholon
bao lấy luôn - Mỗi 100 kí-lô
Lúa số 1... 2.92 162 96
Lúa số 2... 2.80 162 84
Lúa số 3... 2.72 162 72
Lúa số 4... 2.60 162 60
Lúa số 5... 2.48 162 48
Lúa số 6... 2.36 162 36

BÁP
Báp hạt Cholon mỗi 100 kilos
BÁP ĐỎ 7300 sạt-sept.
BÁP TRẮNG 7500
HỒ MỎI trên kilos 161... 25500
HỒN Nét hạt 100 kilos là 27.76

TIN TÀU TÔI

ở Pháp lại
Le Li Ai, Leubert-Bis le 7 juillet
à 11 h. (M.M.)
Le Dalry le 12 juillet (C.R.)
Bernardin St Pierre le 15 juillet
(M.M.)
ở Bắc và Trung-Bào và
Le Claude Chappé le 18 juillet
(M.M.)
ở An-giê le 7 juillet (C.R.)
Le Cap Touraine le 18 juillet
(C.R.)

ở Trung-hoa và Nhứt-bản và
Le Président Doumer le 16 juillet
(M.M.)
Le Min le 19 juillet (M.M.)
ở Singapore lại
Le G. G. Paquier 8 juillet
(S.A.M.) (via Paule-Condore)
Le G. G. Merin le 13 juillet
(S.A.M.)

TIN TÀU ĐI
Qua Pháp
L'Ange le 10 juillet (C.R.)
Le Président Doumer le 18
(M.M.)
Le Min 20 juillet (M.M.)
Le Cap Touraine le 20 juillet
(C.R.)

Ra Trạng và Sách

Le Claude Chappé le 8 juillet
à 11 h. 30 (M.M.)
Le Dalry le 16 juillet (C.R.)
Le Albert Sarraut le 5 juillet
(S.A.M.)
Le Bernardin de St Pierre le 16
juillet (M.M.)
Qua Tàu và Nhứt-bản
L'André Labon le 7 juillet à 11h.30
(M.M.)
Le Lieutenant Saint Leubert Bis
le 9 juillet (M.M.)
Qua Singapore
Le G. G. Paquier le 12 juillet
(S.A.M.)

PHÒNG CỎI MẠCH
NGUYỄN-VĂN-KHAI
Lerning-bhà quốc trị và
Médecin libre

GIỜ CỎI MẠCH
Serm mai, de 7 h à 10 h,
Châou... de 10 h à 10 h
30, Route provinciale 16
(cái ghe xe đò) GIADINH

N° 23
Hóa-dâm chi-khai-tân
(Thuộc sản trị bệnh ho)

Bệnh ho là một bệnh rất hiểm
ngheo đáng ghê sợ.

Nếu mới phát ho thì phải mau mau
mua thứ thuốc ho này mà uống liền
đi; chớ có để lâu ngày mà sưng ra ho
lao hay ho tòn mà phải nguy tới tánh
mạng.

Cư gửi thơ cho nhà thơ :
NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG
47, rue de Canton, 47
CHOLON

Dầu Nhị-Thiên-Đương
Khắp trong thiên hạ đều dùng dầu Nhị-
Thiên-Đương. Vì nó tốt, sức thuốc mạnh, có
thể cứu người mau lẹ, không có thứ dầu nào
sánh kịp, ấy là một thư dầu chuyên trị ho
chứng, công hiệu như thần.

TRINH - THAM N° 44 TIÊU - THUYẾT

Thâm-sứ sáu chạc vạn đồng bạc

Dịch giả SONG-BINH.

(Tiếp theo)

Bơm trộm kia giữ tay
không được, nó cầm cây
súng đứng đó trơ trơ,
Ai-luật-quán liền hỏi tên
bơm kia rằng: có sao bằng
hửu không hỏi đáp một
lời, lại giữ cây súng ra làm
chi vậy?
Bơm trộm kia làm bộ
cười há há mà đáp lại rằng

sở dĩ ngu-đê giữ cây súng
ra, chủ ý muốn thí nghiệm
đại các quan đóm hay không
chơi bời, bầy giờ biết Đại-
ca lang trớ cò gan đóm, sẽ hiệp
tác với Đại-ca về sự làm
an, người chủ này lại có
một chỗ làm ăn tốt hơn,
thỉnh Đại - ca đống hành
vội ngu-đê tới đó x

Ai-luật-quán giả mừng
rô mà nói rằng: tốt lắm...
tốt lắm... bằng-hửu đi đi,
đề-hửu đi theo cùng.

Bơm trộm kia đáp lại
rằng: khoan đã... trớ còn
sớm, thừng thừng sẽ đi,
bọn ta phải đi kiếm một
tấm rợ ở đâu đây, đề
đánh chén cho đản gan
trước đi.

Ai-luật-quán thâm nghĩ:
« tên bơm này lại kẻ uống
rượu, đề nài ép ta đánh
chén cho say, nếu ta bị say
rượu rồi, nó tiện bề lừa
oa đảo thoát » Ai-luật-quán
biết trước như vậy, nhưng
chàng không lấy sự say

rượu làm lo, nên chàng ta
giác đầu đẹp lại rằng: bằng-
hửu muốn uống rượu à...
Tệ-hửu cũng thích chỉ uống
rượu làm, theo như lời
bằng-hửu đã nói, bọn ta sẽ
đi kiếm tấm rợ mau mau
« hai người bên bực
ra khỏi Biệt-đê của Liên-
cô, theo con đường tắt đi
kiếm tấm rợ ».

19. - Khi đó trời đã
khuya đêm, mấy tấm rợ
đóng cửa lại hết, trong thũ
mọt tiem còn hé cửa, có
bóng đèn chiếu ta phía
ngoài, theo chỗ lờng của
bơm trộm kia, biết tiem
rượu ấy còn bực khuya bán

múi lạt quá, đem đôi ve
rượu khác cho thíet ngon;
thằng nhỏ bên cửa ve rượu
ấy đi, lại đem một ve rượu
khác, bơm kia người mui
rượu này có tanh hớt nồng,
chỗ thích và mừng thêm,
sẵn có máy cái li lon để
trên bàn, bơm kia tên rợ
rượu vào hai cái li vậy, liền
đo, Bơm kia khuyến tiem
Ai-luật-quán rằng: nghe
nói Đại-ca mạnh uống
rượu làm, uống hết li rượu
này coi.

Ai-luật-quán nói: Tệ-hửu
uống trước thũ li, xin
người bên miệng ve mọt
cái rồi nói: ve rượu này

Bơm trộm kia có nói ép
Ai-luật-quán mà nói rằng:
theo phép khách chủ uống
rượu với nhau, chủ phải
mời khách uống trước, bầy
giu ngu-đê là chủ, Đại-ca là
khách, phép nào ngu-đê
uống rượu trước Đại-ca,
vậy xin Đại-ca uống li rượu
ấy trước đi, ngu-đê sẽ bồi
tiếp uống g li rượu khác.

(Còn nữa)

