

VĂN CHUÔNG



PHONG - ĐAO và LỊCH - SỬ

(Tiếp theo)

Người nước Nam qua làm quan nước Tàu, như Lý-ông-trung người quận Từ-kiếm, làm quan Tư-let hậu-ý đời Tần, đem binh giữ đất Lâm-thao, chân phước được nước Hùng-nô, Khương-công-phi người quận Cửu-châu, đồ tể-sĩ đời Đường, làm quan đến Trung-thư môn hạ-binh-chương-sự, tức là chức Lý-trương, lại có Lý-Cầm Ly-Tiểu cũng được bổ chức Thủ-linh, xem hệ thống người nước Nam ta đời nào chẳng có người giỏi, nói danh tiếng đến nước Tàu, nhưng các ông trên kia qua nước Tàu thì giỏi thật, còn về phần nước nhà thì sao? - Chưa vững niềm tin cậy.

Khôn ngoan cho làm tờ than người ta. Gấu vàng duy là chỉ những ông như Lý-ông-Trung, Khương-công-phi, và Lý-Cầm Ly-Tiểu có tài giỏi qui bầu, đó làm cho người kinh trong đó chẳng? - Dân nước Nam đương ở về hồi nội-thước nước Tàu, bị làm điều áp chế, cực khổ, trừ ra chỉ gặp được mấy người qua Tàu khá, như Sĩ-nhiếp, Nhâm-Điện, Lý-Thiên, Hào-loàng thì dân con không đến nỗi khổ, ngoài ra thì gặp nhiều người quan Tàu ban bạo, dân nước Nam không biết kêu vào đâu?

Cóc kêu trời vũng tre ngâm, Cóc kêu mào cóc, tre đâm tre đâm. Thương thay than phận con rùa, Trên đỉnh bạc cõi, dưới chùa đội bia.

Cóc đây là ai? rùa đây là ai? là cái cảnh tượng dân ta khi bị người Tàu áp chế, chẳng khác gì thân cóc, thân rùa, con biết kêu vào đâu nữa.

Nước ta lại có một hồi gặp mười hai ông sử-quân, mỗi ông chiếm cứ một nơi, từ Xung-Hung-trương, như là Ngô-xương-Xi, xưng là Ngô-sư-quân, chiếm cứ ở Bình-chi, Trần-lam xưng là Trần-minh-Công, chiếm cứ ở cửa biển Bồ-chánh, v.v... cả thảy mười hai ông giành cướp lẫn nhau, thật là giang-sơn máu anh-hùng đó, nên có câu:

Ở đời mưu sự của anh, Tranh nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Qua cái hồi thập nhị sử-quân ấy, mới đến vua Đinh-tiên-Hoàng ra Thống-nhất.

Vua Đinh-tiên-Hoàng ra Bình-định được thập-nhị-sư-quân, tự lập làm vua, đóng đô ở Hoa-lư, (Ninh-binh) kỷ nguyên là Thái-bình, lúc ấy thực là trời phước mây tanh, non nước thăng bình, nên có câu:

Xem lên trời bạch trời hồng, Đao miên sơn thủy, bẻ bóng Thái-Bình. Thái-bình tức là niên hiệu Thái-bình nhà Đinh, vua Đinh-tiên-Hoàng thật là vua chính-thống đệ nhất nước Nam ta vậy.

Sau vua Đinh-tiên-Hoàng lại bị Đỗ-Thích giết chết, nguyên Đỗ-Thích là đứa con của vua, khi nó nằm trên cầu, có chiêm bao thấy sao rơi xuống vào miệng, tự nghĩ là điềm tốt, rồi nó cười long thỉ, nịch, đoạn nó được làm quan chỉ-hộ, nội-nhân, thừa khi vua Đinh-tiên-Hoàng uống rượu say nằm trong điện đình, nó lên vào dằm chết, Đỗ-Thích thời là đứa gian-giwich, coi trời bằng cái vung, nên có câu:

Còn cóc là chi Đỗ-Thích chui phần con con, vì muốn thấy lư-tinh mà muốn những một bước đến trời, cựa gan làm sự thì nghịch, sau nó bị người nước phàm thấy xé thịt là đáng lắm; người ta chỉ vì cái bụng làm le xằng ả mà đến nỗi chết cũng nhiều.

Nguyên-Bặc là vợ thân của Đinh-tiên-Hoàng, Lê-Hoàn là Thập-đạo-tướng-quân, hai người làm tội nhà Đinh mà có ý muốn nhà Ngô-nhĩ Đinh cả, sau Nguyên-Bặc khởi binh lên đánh Lê-Hoàn, bị Lê-Hoàn bắt được, Hoàn kể tội Bặc là người bội nghĩa bất trung, nên Bặc có lời trách lại rằng:

Nước trong khe suối chảy ra, Minh che ta đục, minh đã trong chưa? Minh là chỉ Lê-Hoàn, là Lê-Hoàn-Bặc, đó là lời chế Lê-Hoàn đặc quốc cũng chẳng trong sạch gì, mà lại vờ trách Nguyên-Bặc thì sao cho phải.

Qua đời Tiên-Lê đến đời Lý, nguyên Lý-công-Uân là Lê-Phạm-thị, khi mới sanh Công-Uân ra, đem đến ở chùa Tiên-sơn, (thước Bắc-ninh thấy chùa ở Tiên-sơn là Ly-khánh-Vân, bên núi Công-Uân làm con nuôi, đời cho họ Lý, nên có câu:

Coi ai đem bỏ chùa này, Nam-mô di-phật, con thấy thấy nuôi.



HỒN THỜ

Phải buổi ly hương Thán thân khóc cha mẹ

(Thập thủ liên hườn thủ vi ngâm)

Hỡi cha ôi! với hỡi mẹ ôi! Hái gò Âm dương cách biệt rồi. Cõi thoi nh hân về tịch miệt, Hông trần nhệch từ chiểu thân côi. Cao thâm sanh dưỡng chửa đến đấp, Mồi vọng Âm dương khó đưng ngồi.

Nhưt biệt thiên tử, đau đờn quá. Mặng cái gì khéo khiến chia phôi. Chia phôi cha mẹ tách dương trần, Thâm túi lam con chửa báo ân. Cúc dục chạnh niếm trong đồ lụy?

Cư mang cảm nghĩa ruột đau đờn. Tri-thiên tuổi mẹ, xa miêng lỵc, Nhi-thuận tuôn cha, an mỗ phân phàn.

Tao-hóa phò chi tướng (bội) thì, Thương thay con phật buổi con bần!

Cơ bản y phan cấy vào đầu, Miệng thế giếm pha thò lăm cào. Túc trí giông châu tuôn là chã, Đau lòng giọt máu muốn sôi nhẫu!

Phải cơn bệnh tật gan tẻ tái, Lám lúc hàn vi phận dãi dãi, Lê hoác nuôi thân ngày lăm tháng, Tâm hồn lo nghĩ vẫn vớ-sầu.

Văn vớ sáu thâm cớ nhà nghĩu, Boái cẳng tang thương thiệt quá phiến! Co duối lam nương nờ, khách đặng Nén hư phũ cớ đống Hoàng-thiên

Thương cha buổi sông lờ rần rảy, Nhớ mẹ khi còn tiếng nhũ khuyể, Gắng chi tu thân tâm chảnh đạo, Nhưng, còn lộn độn mà không yên.

Không yên vì nặng kiếp phũ sanh, Sau Lý công, Uên làm quan nhà Lê, đến chừ Điện-tiên chi-huy-sứ, đưng nên được cớ nghiệp nhà Lý, đờng đó ở Thăng-long, tức là vua Lý-thái-Thổ.

Song-binh trích lỵc, (Còn nữa)

Tàn khờ đường đời bước quáo quanh, Đau đờn bày cẩu: «thừa phũ nghĩ!» Ngậm ngùi thây chử: «lập thán danh!» Nhơn tình lĩn nhơn cam bẻ chụi!

Thế thái viém lươn cụng phải đánh! Nhở đờn song lĩn trào nước mắt! Linh thiêng xin chứng khời tâm thành.

Lám thành nguyện khần với trời cao, Đều đạo lăm con chẳng lăm xao, Đau đàu không quên âu nhũ bở.

HỌA - VĂN HAI THỊ «Sao anh khỏe» của cô Trọng-đơn. Yêu nhau, anh yêu lầy, Hên người mạng vắn đày, Khén lòng anh thêm tủi, Nên ưa lỵ như vậy.

Em đưng mái lo âu, Anh nào có gì đau? Đa cảm lòng anh vậy, Em ơi! em đưng sầu.

HỌA VĂN HAI THỊ «Đêm hè không ngủ» của cô Mai-Lê. Một đém, một bóng giữa đém hè, Mượn rượu giải buồn, cợn mây ve. Thế sự trông ra lòng chạnh ngát, Nghĩa nhơn muốn nỗi miêng chớ, Lám lo rồi nờ người không biết, Suy tới, tình lui chửa hết chuyể, Đờn ai bèn xua kẻo cớ-ke.

NHỚ BẠN Trương-vân-Đức từ Nhự-Tân (Quận) Vắng người tri-cứ suốt năm tròn, Chén rượu giải sầu chảnh thế gian, Thơ thẩn trông người khi bóng xế, Ngậm ngùi nhớ bạn lúc trăng non.

Gởi lời nhân khách lòng thêm mới, Ngóng nhơn đờn lĩn mắt đờn môn, Đờng sá xa xuôi ai có biết, Tâm lòng ta đó tự vãng son.

H. Đ.

Đương Tô-Vân Kính bút.

PHÊ BÌNH VĂN - CHUÔNG

THI-SĨ TÂN-ĐÀ NG.-KHẮC-HIỆU

(BÀI ĐIỀN-THUYẾT Ở HỘI KHUYẾN-HỌC NAM-KY BUỔI TỐI 4 MARS 1937) của Han-thu Nguyễn Tấn-Lang.

III

Coi đọc sắc văn - thơ của Tân - Đà nhất là văn - văn, ta ở cái mỗi cảm tình lại lảng với khắp nhân gian, non sông và vũ trụ. Tân Đà là một nhà văn đại tinh cảm (im-grand lyrique).

Trong bài văn xuôi «Thương ai nhớ ai» của Tân-Đà có những câu:

«Nào ai biết thương minh, mà minh cứ thương, nào ai biết nhớ minh, mà minh cứ nhớ (...). Đan diu mà thương, cũng lăm lúc thương người từ-hải, biệt lỵ ina như, cũng nhiều khi nhớ kẻ bất-tri-tinh.»

Mấy câu đó thực biểu ra cái nguồn gốc của văn-văn Tân-Đà. Nguyễn Tấn-Đà là một người đã in đả cảm, cho nên những cái tình cảm phát hiện ra văn thơ, không những là lai - lảng đến những ai trong xã hội, mà lại man-mác đến cả giang-sơn. Trong những lời, văn «inh-cảm của Văn-sư Tân-Đà, hai nỗi cảm phồng phát như cơn nổi đình tình ái cũng non-nước.

Mấy câu «Mưa thu đất khách» «Mưa mưa mãi, ngày đêm rả-rích» «Giọt mưa thu, đạ khách đây rơi».

Những ai một bề chơn lời, Nghe mưa, ai có nhớ lời nước non?

Trong mấy câu đó, bắt đầu khởi lên một chữ «mưa» tiếp liền chữ «mưa mãi» rồi bởi chữ «mưa mãi» mà tiếp chữ «rả rích» nhân chữ «rả rích» mà đặt xuống đến chữ «giọt», nhân chữ «giọt» mà hạ chữ «đây rơi».

Rả rích giọt mưa thu mà đây rơi trong đạ khách, văn từ thật lý-ký. Lại nhân chữ «đây rơi» mà man-mác đến chữ «một bề», nhân chữ «một bề» mà man-mác đến chữ «nước non».

Lời văn huyền-truyền như vậy. Lại nhân kỹ các chữ dùng đặt trong bốn câu đờng gó xa xa ứng chiếu nhau. Như một chữ «nước» ở câu thứ tư tức là có ứng với những chữ «mưa» một chữ «nghe» có ứng với hai chữ «rả rích», một chữ «nhớ», ứng với chữ «đạ khách đây rơi». Bốn chữ «một bề chơn lời» lại là mẫu của hai chữ «đạ khách». Toàn bài chỉ bốn câu, mà các chữ biết bao màu nhiệm, lỵ văn như đường đỵt, bả

văn như tấm tơ, chứ non ràng buộc chớ kia, vẹn toàn thay, mà chỉ là đem câu truyền non nước, đời với; người, tri-âm. Xem ra những thơ văn tinh - cảm của Tân-Đà, đại khái đều như vậy cả.

Trong bài «Hủ nhơ lo mửa đờng», in ra trong hội-kỷ An-Nam tạp-chi xuất bản ở Nam-định, bốn câu giữa:

Một nước khói tan trên via cá, Đờn non sương phủ đạ thân lũng, Trám năm cuộc thế còn man mác, Bốn bề thương ai lũng lạnh lũng.

Hai câu tam - tứ, nghe đờng ra cảnh đờng, câu trên đờng nói về hoàn-cảnh của xã-hội, câu dưới thì tác giả tự ngụ thân thể mình, mà lời văn vẫn không bỏ thế «non nước».

Hai câu ngũ lục, nghe chát là rõ ra chữ «lo». Câu trên nghĩ về man-sau câu dưới nghĩ về cảnh rợn xa xôi nhơn-quần vậy.

Con chừng bả tưng-yng-thiên, lịc giác nhiều về tâm lý, ion, như.

Bài «thề non nước» Nước non nhng một lời thề, Nước đi di mải không về cụng non?

Nhờ lời nguyên nước thề non, Nước đi chửa lại non còn đờng không, Non xanh ngời đờng bên sông, Suối tuôn giông lỵ, chớ mong thàng ngày, Sương moi moi mắt hờ gầy.

Tóc mây một mái đạ đây tuyết sương, Tròn lỳng ngả bóng tà-dương, Gông phôi về ngọc nẻ vàng phiêu phiêu, Non cao tuôn vắn chửa già, Non cao tuôn nước, nước mà quên non?

Đầu rắng sông cạn đạ môn, Côn non, còn nước, hực còn thế xưa.

Non xanh đạ biệt bay chửa, Nước đi ra bề lỵ mưa về nguôn, Nước nonhệ ngỏ còn luôn, Bào cho non chớ cớ buồn lăm chi.

Nước kia dù bầy con di, Huết-trời cớ lĩn non-thừu, Ngán năm giao ước kẻ đời, Non non nước nước không người lời thề, (Còn nữa)

Giá: lúa, gạo, bắp

SAIGON, ngày 29 JUN 1957

GẠO

Chùa (tên thuê, bao lấy luôn)	
Mỗi tạ 68 ki-lô	
Loại 1	85.000
Loại 2	80.000
Loại 3	75.000
Loại 4	70.000
Loại 5	65.000
Loại 6	60.000
Loại 7	55.000
Loại 8	50.000
Loại 9	45.000
Loại 10	40.000
Loại 11	35.000
Loại 12	30.000
Loại 13	25.000
Loại 14	20.000
Loại 15	15.000
Loại 16	10.000
Loại 17	5.000
Loại 18	0.000

LÚA

Chợ đêm nhà máy Cholon	
Bao lấy luôn	
Mỗi tạ 68 ki-lô	
Loại 1	2.850.000
Loại 2	2.710.000
Loại 3	2.570.000
Loại 4	2.430.000
Loại 5	2.290.000
Loại 6	2.150.000
Loại 7	2.010.000
Loại 8	1.870.000
Loại 9	1.730.000
Loại 10	1.590.000
Loại 11	1.450.000
Loại 12	1.310.000
Loại 13	1.170.000
Loại 14	1.030.000
Loại 15	890.000
Loại 16	750.000
Loại 17	610.000
Loại 18	470.000

BẮP

Bắp tại Chợ Lớn mỗi 100 kilos

(Bắp) 8595 a 7500 sout-sept.

(Trắng) 7 10 a 7, 15 disponible

Hạt mỗi trăm kilos 101 - 20500

100% hạt đỏ 100 kilos là 23, 5

TIN TAU TỐI

Pháp lại

Le Cap Touraine le 2 Juillet (C.R.)

L. André Lebon le 5 juillet (M.M.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Le G. G. Van Volkenhoven le 28 juin (S.A.M.I.)

Tội giết người để vấp

ma đánh người ta

tối học máu

Long Xuyên. - Vào 10 giờ

sớm mai ngày 19 Jun, nơi

đều cầu sát Long Xuyên số

545 ra một vụ hiếp đáp hết

lúc 10 giờ sáng.

Số 10 phố Trần Văn Trọng

24 tuổi gốc ở làng Tân-thành

đồng họ Sadeo bị cư trú tại

thị trấn Long Xuyên cũng đã

lưu rồi không có nghề chỉ

lưu, nên anh mới ra thân

làm người, để kiếm gạo

nuôi vợ con.

Vào ngày nọ trên đây anh

có kéo ông Ng. v. L., bắt từ

đàng xa chạy lên cầu sát,

vừa muốn qua cầu thì có

chiếc xe ngựa phía trên cầu

đi xuống ăn anh phải đứng

lại chờ cho xe ngựa qua rồi

chạy đi con đường chật hẹp

hết cặp gong xe của anh

muốn đứng đầu con ngựa

nhấn anh phải đổ lên cho

khỏi nào để ông Ng. v. L.,

ngồi dựa ra phía sau, nên

ngạc nhiên, xe phải lật tụt ra

quá, làm cho ông Ng. v. L.,

té xuống như hột cơm nằm

trên xe.

Có lẽ tại làm té ông giữa

chỗ đông người nên ông

giật lái, nên sau khi đứng

đứng ông bèn chạy vào cầu

Trần Văn Trọng, để xuống rồi

phải hít thở lực đẩy vô người

đang mang trong cầu Ông đã

không biết máy còi mà đem

máy còi chạy vào, ông còn

ngạc nhiên cho máy thổi vô

đầu. Đến chừng đã nư giận,

ông bèn ra thì anh Tr. nắm

dai belt, nơi miệng máu

trào ra có giọt, liền đó liền

đem làm ông-kết và chửi Tr.

vào nhà thương.

Quan thầy đến khám bệnh

thì Tr. nói bệnh nặng

đúng, như thể có trời đứng

đứng trên đầu Tr. cũng

đúng trong lòng ông đã

bay là chuyện gì nặng khác

Nghệ đầu ông Ng. v. L.,

có hơi sợ nên kêu gọi anh Tr.

cho 5 đồng đặng em chuyển.

Năm đồng bạc một mạng

người? Chờ xem luật pháp

sẽ xử sao? T. T.

Cấm dùng lựu vào

cuộc biểu tình

Phát, bán chết

một người

Lúc chúng cướp phá

hàng phố hãy còn đông

người và trời còn sáng

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

lúc sáng.

Thuộc địa Nam-bộ

ở QUẬN THỦ ĐỨC

PHÒNG VẤN Saigon Giadinh

(The Cholon-Land Saigon)

Lời chào mừng từ ông và

các quyền trực tiếp và gián

tiếp đã được thực hiện để

đưa các quyền trực tiếp đã

được giao cho các quyền

trực tiếp của làng Hạnh-thông-xá,

làng Bình-trị-thương, hạt

Giadinh.

Quan quản thủ địa-bộ tại

Saigon cho nhóm dân này rằng

đã mở cuộc tra cứu để đăng

chính sách các quyền trực tiếp

đã được giao cho các quyền

trực tiếp của làng Hạnh-thông-xá,

làng Bình-trị-thương (Int-Giadinh) rằng về số đất

số 537 (thứ 2), 464, 462 (thứ

thứ 3), 364, 365 (thứ 4), 93,

102, 45, 100/94-49, 103/45, 101/94,

49, 97, 98 (thứ 7) gần Tru-

ông-xá (Compagnie frac-

tion des Tramways (Indochine)

đang bỏ, và số đất số 9 (thứ

7) gần làng Hạnh-thông-xá

đang bỏ.

Cuộc tra cứu này hành theo

điều 345 của chỉ-định ngày 21

tháng 12 năm 1925, mà

đã có hiệu lực ngày 23 tháng 12

năm 1926 của Bộ

Quốc gia và số đất số 9 (thứ

7) gần làng Hạnh-thông-xá

đang bỏ.

Những người nào có các

đất này cần phải nộp các

đất này cho quan quản thủ địa

bộ để được đăng ký và

được cấp giấy chứng nhận

đất đai. Những người nào

không nộp các đất này

trong thời hạn quy định

trên đây sẽ bị coi là đất

không chủ quyền và sẽ bị

