







# VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc

Sáng lập năm 1927

Hội quán 34-36, đường Pellerin, Saigon

R. C. Saigon n° 61

Đay thép:

CREditANA-SAIGON

Công ty nhận tiền TIỀN KIỂM của bà lãnh, tiền gửi sinh lợi 2 ly rưỡi; mỗi năm, các tháng tính một lần và nhập vào sổ sách của anh em. Tiền này muốn rút ra chừng nào cũng được.

Công ty cho vay thế chấp và Quốc-trái Đông-Pháp, và Quốc-trái Crédit National và những phiếu nào mà Chính-phủ Đại-Pháp hay là Đông-Pháp phát hành hay là chịu bảo chứng.

Công ty cũng nhận lãnh ủy cho bảo hành và lãnh tiền lãi những quốc-trái, và nhận đóng những phiếu số có dự cuộc xổ số hàng tháng hay là hàng năm.

Bên-bên có mua bán Pháp-hộp Tiết-kiệm tốt đẹp hàng tất nu lên, để cho bà lãnh mượn dùng. Xin quý vị hãy đến hội-quan hay là viết thư mà hỏi cách thức mượn hộp Tiết-kiệm ấy.

(Vở công-chuyên khác, xin hỏi thăm bên Hội)

Tên chỉ của hội: LẮM VÀNG CHO XỨ SỞ MINH

BẢN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỔ VẤN:

- Chủ tịch: HUYỀN ĐÌNH KIỂM, (nay nghỉ đi từ việc).
- Phó chủ tịch: M. TRẦN-TRINH TRẠCH, (được bầu cử chức theo điều 24 trong điều lệ)
- Hội viên:
- Dr. BAILLE de LANGI-BAUDIERE
  - M. Denis LÉ PRAT-AN
  - M. LUY-VĂN-LANG
  - Dr. TRẦN-VĂN-SƠN
  - Dr. TRẦN-NHƯ-LÂN
  - M. TRINH-ĐÌNH-THẢO
  - NGUYỄN-TRẦN-LỮM

BẢN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ

- Chủ tịch hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VĂN,
- Hội viên:
- M. BUI-QUANG-CHI
  - M. ĐĂNG-VĂN-DÂN
  - M. B. NG.-TRUNG-VINH
  - M. Alexis THAI V. LÂN
- Thôn-ly: M. Paul LÉ VĂN-GÔNG

## Một ông thầy tu Ba - lan đoán trước Vận mạng thế-giới từ năm 1790... cho đến ngày tận thế

Hiện nay lại Đại-học-dương Vienna (thủ đô Áo quốc) có một cuốn sách đầu đề là: *Les tres remarquables propheties faites en l'ologue par un vieux moine depuis 1790 jusqu'à la fin du monde qui aura lieu en 2000* (Những lời tiên-tri rất đáng chú ý, do một thầy tu già nói ở Balan, từ năm 1790 cho tới ngày tận thế là năm 2000).

Ái là tác giả quyển sách ấy và trong đó nói những gì có đúng với những việc đã xảy ra không?

**Một cảnh nhà tu trong rừng**

Người viết quyển sách này, không hiểu gì sao lại giấu tên mà chỉ thuật lại những chuyện lạ xảy ra trong lúc ông ta đi từ Riga đến Salen - một làng thuộc về xứ Balan - và bị lạc trong một đầm rừng. Lúc ấy trời đã tối hẳn, mưa cũng đã mệt một quá rồi, không thể nào bước được nữa. Trong lúc ông đang bối rối chưa biết tính sao, bỗng ông thấy ánh sáng lấp lo trong cánh rừng gần đó.

Vui mừng, ông liền thúc ngựa đi tới, mong tìm được nhà trọ một đêm rồi sáng hôm sau sẽ lên đường. Đi được một quãng ông đến trước một tòa nhà đồ sộ, trước cửa một đám cây um tùm. Ông xuống ngựa gõ cửa, một thầy tu chậm rãi bước ra, ông vai chào và xin, vui lòng cho ông nghỉ trọ, sau khi chủ khách an vị, thì nước xong xuôi, ông thầy tu ấy mới bắt đầu nói chuyện chán-trị với ông. Ông cho ông biết những chuyện sắp xảy tới cho nước Pháp và các nước trên thế-giới kể từ năm 1790 cho tới năm 2000 là ngày tận thế. Lớn dịp ông thầy tu ông nói luôn cho các việc sách lịch trên đây biết các tiên như của ông ta và lịch sử bí mật của mình.

**Việc làng tổng**  
Quan Tổng-dốc Pagas cho quyển sách này là bản chữ nôm của một người bạn ông, tên là M. Alexis Thái Văn Lân. Ông nói rằng khi xưa ông công-vụ bằng ngày - Giá 0,70.

**Án tòa hồ**  
Chỉ cách thưa kiện về mặt hồ Lange và bên-đông. Pháo thủ rằng 40 vụ kiện, người xem có thể so-sánh với việc riêng mình mà đoán việc năm tới - Giá 1,20.

**Ái chỉ ghi cho tác-giả 1500 thì sẽ được quyển này khỏi tốn tiền trước chi cả.**  
Sếp xuất-bản: LUẬT LAO-ÔNG

Có lời tựa của quan Thái-vu Lao-ông Justin Godart và ông Hộ-dồng quản hạt Nguyễn-phân-đông, gồm đủ cả công-miền của chủ và người am công các số canh-nông và kỹ-nghệ - Giá: 0,70.

Luật LAO-ÔNG NẤM kỳ vụ này bà bạn cần đã bán hết

Tác giả, M. Phan-văn-Thiệt cũ-nhơn nói rằng cuốn sách này bán hết chỉ sau một tuần, mỗi lần bán hết được giá 500, nếu có làm nữa, đơn từ, lý do chỉ cần nói rằng thêm 10, sắp lên.

**Tờ chú ngôn của ông tiên-tri**

Ông thầy tu thuật lại rằng: khi được 18 tuổi thì ông vào tu ở đây, được ông bề trên, đối với ông rất tử tế. Chẳng bao lâu ông bề trên đau bệnh nặng (lưu ý ông đã 80 tuổi) biệt minh thế nào cũng chết, tiên gọi ông tới gần giường trao cho một cuốn sách nói về những chuyện xảy ra từ thiên lập địa cho đến tận thế, và bảo những chuyện ấy đều sẽ đúng theo như lời tiên-tri.

Nhân được đọc câu chuyện lạ tại, tác giả mới yêu cầu ông thầy tu cho mình trích một đoạn từ năm 1790 tới năm 2000 để in thành sách. Và cuốn sách ấy in vào năm 1790 tại Leipzig do ông Franz Lima, dân nay vẫn còn y như vậy không thay đổi hay thêm bớt một chữ nào hết.

Ta thử xem tên sách ấy nói có đúng hay không?

Trong khoảng năm 1790 1791 - theo lời sách nói - dân Pháp sẽ tiến hành cuộc cách mạng và cái địa-vị vai quyền của nhà vua chỉ còn một cái đầu tích thối. Nước Pháp đã cứ ra nhiều người để lập luật và ra lịch cho mình (lời tiên-tri này ám chỉ Quốc-hội (Assemblée nationale).

Năm 1793 cái chế của vua nước Pháp chẳng khác gì cái chế của một loại nhĩa thường. Người ta sẽ bày ra một cái máy giết người, nó sẽ cắt vua và bảo vệ ông vua đó người khác - Chờ này nói không đúng, vì gươm máy (guillotines) xuất hiện từ năm 1793 chứ không phải năm 1793.

Cũng trong năm 1793, hai người nước Phổ Nga sẽ chia nhau nuốt nước Ba-lan. Lời tiên-tri này rất đúng, vì sự phân chia này vào ngày 17 Juillet 1793. Ông bề trên sách thấy rằng nhiều vị tiên-tri có ông nghiệm, nhưng không phải là toàn đúng hết. Thí dụ như năm 1796, trong sách nói rằng sẽ xảy một nạn động đất dữ dội, nhưng nào có thấy gì đâu.

Rồi đến nạn lụt năm 1800 ở Hoa-lan năm 1804 ở Hoa-lan có nạn lụt, nhưng sự thật thì lại không có gì hết.

Một điều ai cũng lấy làm lạ là ông thầy tu Ba-lan vẫn có tài biết trước những trận giặc và những cuộc cách-mạng sẽ diễn trong thế kỷ thứ 20, nhưng sao đối với một bậc ảnh hưởng cái thế, danh môn đẹp bắc, trăm trận trăm thắng như Na-phá-luân, lại không thấy ông nói gì đến!

Thế như trong sách ấy nói thì:

Năm 1805, hai nước Pháp và Áo đánh nhau. Kỳ-quá, nếu Áo không chịu làm y theo những điều Pháp bắt buộc thì Áo phải mất - Lời tiên-tri này thật đúng vì chính vào lúc ấy Hoàng đế Na-phá-luân cầm binh sang đánh nước Áo (1805) và cũng như hòa ước Pressburg, Áo mới khỏi nguy.

Đổi với năm 1806, ông thầy tu Ba-Lannoi rất đúng làm trận chiến tranh giữa Pháp và Phổ (Prusse). Duy sao sách ông đoán trước Pháp và Nga sẽ xung đột nhau năm 1807, nhưng vì lý ấy xảy ra 5 năm sau, nghĩa là 1812.

Ngoài ra còn bap nhiều lời tiên-tri khác về tình hình chính-trị của nước Pháp rất đúng nữa.

Năm 1830, có một cuộc cách-mạng khác làm chấn động nước Pháp - rồi đến năm 1848 lại diễn thêm một cuộc cách mạng rất ghê gớm làm lật đổ vua và đưa Âu-châu như một giọt dầu trên lửa giầy.

Trận chiến tranh năm 1888  
Thế kỷ thứ 20 này, theo

Ái muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hạng nhất?  
Ái muốn có người bảo-chế thật kỹ càng các loại thuốc của các quan Đốc-Tơ?

VẬY XIN QỦI VỊ BẾN TÀI:

**pharmacie franco-asiatique**  
PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG  
Rue des Mairies, 219 - CHOLON  
Tại đó sẽ có ông PHẠM-HỮU-HÀNH một hạng bác sĩ giỏi, tiếp rước quý vị một cách thân-mân và vui-vẻ.  
Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá lại rẻ.

Quý vị ở Lạc-Tinh gọi theo đơn thuốc, thì chúng tôi sẵn sàng đi hành, giá thuốc tính rất tươi phần lại không tính tiền cước-phí.

**CHUYÊN TRỊ BÌNH THÂN TÀI**

Đặc-tru NGUYỄN-VĂN-TIẾN,  
Sếp kinh doanh thuốc và y-tu.

Chuyên trị các chứng bệnh mà thuốc là bình thường không được chữa, như: bệnh đau đầu, bệnh đau mắt, bệnh đau răng, bệnh đau tai, bệnh đau lưng, bệnh đau cổ, bệnh đau khớp, bệnh đau xương, bệnh đau cơ, bệnh đau thần kinh, bệnh đau dây thần kinh, bệnh đau dây thần kinh, bệnh đau dây thần kinh, bệnh đau dây thần kinh.

**PHÒNG CỎI MẠCH NGUYỄN-VĂN-KHAI**  
Lương-y bả thuốc trị m

Médecin libre  
GIỎI CỎI MẠCH:  
Sớm mai, đo 7 h ở 10 h  
Chiều ... đo 16 h ở 18 h  
30, Route provinciale 15 (Giao-gar về phía GIADINH)

**Muôn lần đến Néon**  
thứ đáng nhớ rất háo hức và những bữa tiệc thịnh soạn

ở quán-cà-phê  
ở trong phòng  
ở các đám lễ  
ở nơi khác

**STANDARD**  
**NÉON LIGHT**  
88 bis rue Lagrange  
Téléphone: 20425 - SAIGON  
Buôn toan đồ họa kỹ - Có bán tại  
Paris và Bordeaux  
Đã làm Albert Portet  
- cho Pharmacie de Debat

**JAVON CON' O**  
RÈ - 72%  
XUẤT TÀI LA  
SAVONNERIE DE L'INDOCHINE  
SAIGON - CHOLON

**HỒ LAO**

Chợ này thì họ thường mua không là điều trị, nếu đã lâu sẽ thành bệnh ho lao.

Phải trị lập tức khi mới bắt đầu bằng thuốc PULGOGENINE, ba bốn lần mỗi ngày. Một muỗng canh với một chén nước trà, sẽ được hiệu nghiệm, để trừ dần ho và hết phổi.

PULGOGENINE là một thuốc trị bệnh ho rất thần diệu. Một người bệnh ho đã dùng thuốc PULGOGENINE rồi thì sẽ rõ sự hiệu nghiệm của nó.

PULGOGENINE và LỚN HẠ 1550  
Có bán khắp nhà thuốc Tây.  
CÁI PHỐ Pharmacie Centrale  
J. M. H. 1964 201, Rue H. H. H. Saigou.



**Rượu DUBONNET**  
la rượu đỏ và đường lập sức lực lại

**ĐẠI-LÝ ĐỘC QUYỀN**  
Compagnie Optorg - ROBIN

MANUFACTURE SAIGONAISE DE CARREAUX & MOSAÏQUES  
Société d'Exploitation des Etablissements

**BROSSARD MOPIN**

Kế nghiệp  
Bang lập từ năm 1909  
đ 3 đường Luctien Lecouture  
CHODUI SAIGON

Gạch bông tốt hương hương, nhiều kiểu mới rất xinh đẹp làm bằng Xi-măng đã thử màu và các vật dụng đều ở Pháp-quốc lại.

Xin mời quý vị đến xem, kiểu gạch bông mới hay, đẹp lắm. Giá bán rẻ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi bán giá mới Bon-lưu sẽ gửi cho.

VỎ RA THONG THÁ  
hàng ở đường L. Lectouture - Chodui,  
gần trại lính lập Đ-ma



**CURIAN**

Thức thuốc điều trị các bệnh về da và các bệnh về tóc.





RANG BẢO-KHÉ

HIỆU

La Providence et Industrielle du Nord ONG BOY-LANDRY 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON

Hàng Báo kể nầy chuyên lo báo kể cho những xe hơi, nhà cửa, phố và hàng hóa cho anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-thành mà chịu báo kể với hàng này, nên gấp lao rỏi ra hai việc gì, thì hàng sẽ bồi thường một cách rất mau lẹ và công. Xin anh em lưu-ý

Cho mượn máy đánh chữ, dù thư hiện máy



CHUYÊN-MÓN Sửa máy đánh chữ, và porte plasma réservoir và đồng-bộ, và compteur kilométrique. Làm hiệu hiệu các báo, journales

BÁN QUẢN BÀI HỘI-TỀ CÁC LĂNG

Dai-La:

Báo máy đánh chữ hiệu HERMES BABY, cỡ tay giá 80\$00, cỡ tay và quốc-ngữ 90\$00

Báo máy chữa bình hồ lao phổi, chữa lấy một triệu, rồi đưa lên. Báo xe máy nhiều hiệu tốt, sẵn và bán lẻ.

Khắc con dấu, mô bia, cốm-thạch. Khắc hình bằng ốc sên-cờ, vẽ đồng, vẽ đá.

ĐỒ NHƯ-LIÊN

91 et 110, Rue d'Espagne, Saigon. Téléphone: 21.876

Họ vẫn trở lại dùng Crème SIMON



Phụ nữ đều ưa dùng Crème SIMON vì nó có chất làm cho da tươi sáng mịn màng. Vì thế người ta có thể chỉ chọn hay muốn thế, mua các thứ khác mà không biết hay không thì hiệu quả.

Rất rồi ai cũng trở lại dùng Crème SIMON bởi vì nó làm cho tươi nhàn, tươi đẹp da thì, bao da thay đổi, theo mùa, ngày giờ qui củ hay dùng hoặc

CRÈME SIMON

đồng theo vòng da con trời sau khi tắm rửa lại được mềm mịn, tươi sáng vì nó thấm sâu trong da, hoặc

CRÈME SIMON M.A.T. (Malo, Active, Tonique)

tốt nhất làm cho da mát dịu tránh thế này cũng trở nên mịn màng không hề hồng hồng.

Theo chỉ tiết, qui củ hay thay đổi dùng hai thứ Crème này là: « BÀ QUI CỬA SẮC ĐẸP QUI CỬA VẮY »

Hai cách sinh hoạt khác nhau của hai hạng phụ nữ ở xứ Palestine hay là hình ảnh của tự - do và nô - lệ

Một cảnh ở Palestine về năm 1937. Dưới một bầu trời không vắng một đám mây bên cạnh một cái tường ánh sáng chiếu vào trắng xóa và dưới bóng đêm một người Ả-rập ngồi hút thuốc, gia đình người quen quí vào đây. Thoạt trông ai cũng tưởng là trong gia đình hay công nhân tam đại do ba người đàn bà đã đại biểu: bà, mẹ và con gái? Nhưng không, đó chỉ là người vợ cũ, người vợ hai và người vợ ba của chồng nhà.

Người vợ cả một người đàn bà già mà đã đến đây ba tháng rồi một đứa bé con, kết quả trong cuộc hôn nhân của cùng con được pho quân.

Cạnh bà già ấy, một người đàn bà đứng tuổi, hai con mắt đẹp nhưng âu sầu, đang ngồi ăn rau phải trước có vẻ rất nhàu nhai nhưng không thấy nổi vẻ buồn. Là gần đây người mẹ của đứa bé mới sinh, một cô gái 15, 16, có vẻ rất tươi cười, có vẻ rất rí lám giáng và xinh xắn, là bà mẹ của đứa bé đang nằm ở những công việc khác nặng nề, một nhạc hàng ngày làm hư hỏng. Người chồng trong vãn của lần lại, hoạt động chỉ hai người vợ trước vì sống một cái đời quá khổ nhọc nên sức ừ mòn mỏi, ngày xuân chóng già.

Cứ theo trong các chuyện cũ tích, ác bài thơ cổ thì đây là Đông-phương là một vật bi - mật, một thương cha mẹ, sống một cái đời kinh khủng của tương đ trong các dân tộc, trong những cái vườn đầy hoa cỏ và chim họa mĩ.

Lời nói đầu ngày nay sự thực thì khác hẳn, đàn bà cái xứ ấy chẳng khác gì một con gia súc, một người mất hết quyền lợi và chỉ có những lần phải nặng nề một người khốn nạn. Bà là cái máy để con lại còn phải sản sốc đàn giống con và nhà sữa, cuộc đất, cấy lúa, cấy ruộng, nuôi súc vật và trăm công ngàn việc khác nữa.

Giữa lúc ấy thì đức pho quân ngồi ăn nhàn bên bàn cờ uống cà-phê, hút thuốc. Trong xứ ấy, đàn ông không làm việc. Bởi với một đàn lợn thường về, hiểu chuyện họ làm công việc là không xứng với đàn ông. Công lý và phân đàn-bà 'đàn-ông chỉ có việc đi đánh trận và ngồi không.

Lại một cảnh thế hai công trong xứ Palestine ở gần Tel Aviv. Trên con đường đầy cát bụi trắng xóa, một chiếc xe bò vừa đi vừa lái, chiếc

xe bò ấy do một người lái xe, bỏ khuya một trên trên, đôi một cái mũ rộng vành bỏ để hồ những làn tóc đen ánh.

Có thiếu nữ đánh xe mình mặc cái sơ-mi-cut tay, hở cổ và một cái quần dài trắng, sạch không đi giày. Trong các đồng ruộng quanh đây và ở bên đường có nhiều bộ quần áo như thế có vẻ rất tự do và an nhàn gọn gàng 'sống làm ỳ ệ dưới một bầu trời tìm rất không mây. Phụ nữ bên xứ trong những người đàn-bà tự-do ấy có vẻ rất thêm thường.

Những người đàn-bà do-thái ấy họ cũng làm việc khó nhọc không kém gì mình, nhưng họ được tự-do một sự rất quý giá ở đời là cái hình ảnh rất đáng của sự tự-do mà bất bà người khém muốn. Bất đâu không phải vì ảnh hưởng của những người đàn-bà như như khỏa thân ấy mà sinh ra những người nhân sốc xe đã xui đực, bôn xui nổi loạn gần đây để đòi cho được tự do.

Mạng che mặt và quần đôi hai sự trái ngược có g như tự-do và nô-lệ, cũ-tục tập-quan và hoàn toàn giải-phóng.

Người đàn bà Ả-rập, chịu kém hơn nên làm những công việc khó nhọc không đáng họ đàn ông làm. Còn người đàn-bà do-thái, bình đẳng với đàn-ông, cũng làm việc như đàn-ông vì trên những khoảng đất hoang khô khan ấy, muốn đất sẽ cũng phải làm việc khó nhọc. Và họ lại phải cần giữ được trái cây và đôi chỗ với người bán xứ bao giờ cũng có ở phần đôi họ. Vì thế, khi mới đến bà sa mạc kia, các người đàn bà do-thái, phần nhiều người có học và có bằng cấp rất cao, trước kia chưa bao giờ m đến công việc, nay phải sống cái đời khổ nhọc của những người đi thám hiểm, đi thực địa.

Họ phải học tất cả các nghề cần thiết, và làm tất cả các công việc của đàn ông ngoài đồng điền trong xưởng máy.

Tự họ làm việc, khổ nhọc sống một đời khác khổ nhưng hoàn toàn tự do, ở Tel Aviv, thật là một xứ mà đàn bà thực là bình đẳng với đàn ông, không phải bình đẳng trong tự-thuyết mà bình đẳng một cách rõ ràng, thực hiệu bình-đẳng về công việc - và ái-tình và trong cảnh gia - đình nữa.

Hạng đàn bà đặc biệt ấy rất

Nº 40

Bỏ-phê .Thánh-đức-thùy (Thuộc-nước trị bình ho)

Thuộc Bỏ-phê Thánh-đức-thùy của nhà thuốc Nhị-Thiên-Đường, là một thứ thuốc ho rất thần diệu.

Bất luận ho lâu hay mau, ho lao ho tòn, lạc huyết, thổ huyết, thảy đến trị được, công hiệu như thần, không có thuốc nào hơn được.

Cứ ghi nhớ cho:

NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG 47, rue de Canton, 47 CHOLON

Dầu Nhị-Thiên-Đường

Khắp trong thiên hạ đều dùng dầu Nhị-Thiên-Đường. Vì nó tốt, sức thuốc mạnh, có thể cứu người mau lẹ, không có thứ dầu nào sánh kịp, ấy là một thứ dầu chuyên trị bá chứng, công hiệu như thần.

10.000 đồng... Monsiur Phan-vân-Thiên... 35 rue Voltaire Garros Saigon.

NEU BỆNH HO



LÀM ĐAU RỨT NGỰC...

Không cần gọi là một bệnh ho ngay lập tức. Trước hết bị phát triển, nặng dần, sưng mắt, Trơn nhớt đường hô hấp và tiếng thở lâu dài, hoặc ho khan hay ho ướt, sưng sưng đau nhức và khó thở, các người mắc bệnh như, bình ho sẽ mất đi sau không chữa, các người mắc bệnh này nên lập tức: uống thuốc gọi tên "Vosges Cazé" ngay đi. Các ông trong y cho là chữa bệnh ho thì cần có thuốc ấy là hiệu nhất, ho sưng cổ họng.

Chỉ em phụ nữ nước ta đối với hai hạng phụ-nữ ở xứ Palestine trên này ỳ kiên nhẫn thế nào và thích hạng nào?

H. E. T.

Sirop Vosges Cazé

Bản tin các hiệu cho biết hay tại hiệu.

TRINH THẨM N° 3 TIÊU THUYẾT

Thẩm-sứ sáu chục vạn đồng bạc

Diện giá SONG-BINH.

Khi đó, trên vũ-đài đã gần kéo màn để diễn lớp tướng khác, là-mạch-muôn lui về chỗ ghế của mình ngồi, người Đán - bà lớn tuổi lại hỏi thêm rằng: Ha-mech-quan có biết chỗ trú ngụ của Quái - phụ kia chăng? Quý-nương tức cười mà nói rằng: Quý-nương do hỏi chỗ trú ngụ của Quái

Quái-phu kia cho biết. Ha-mech nói: Quý-nương hỏi chỗ trú ngụ của Quái-phu, chẳng ai biết chỗ trú ngụ người kia ở đâu, ngu-dở có một người bạn làm kỹ giả ở Bao-quan kia, vẫn biết tung tích của Quái-phu đã rõ, theo như lời ta thuật lại, thì Quái-phu trú ngụ ở Thu - phong - Lữ - quán - về Tàu-mã-nha phía đông người Đán bà lớn tuổi ghé nói rấtrừng, vì biết rõ chỗ trú-ngụ của Quái-phu, người kia còn làm thình ngẫm nghĩ, thoát thấy vũ-đài đã khai mạc (kéo màn lên) lần thứ hai rồi. Ha-mech

nhân nhục làm sanh nhai, có danh độ từm bạc (tiền) làm sự sần, sau khi dự án thửa để, Liên - cô sẽ cải nghiệp từng tương, ỳ là bản làm của Liên-cô như thế kia, chờ đến đọan sau sẽ nói lại cho rõ.

lên hỏi Liên-cô rằng: gióng xe trở về hay sao? Liên-cô nói: gióng xe qua Thu-phong - Lữ - quán, ở Tàu-mã-nha phía đông, xa-phu đã đi vắng rồi, giu ngựa chạy qua Tàu-mã-nha khi đó, Liên-cô ngồi trên ngựa n nhồi, cứ nói làm thm một mình rằng: nếu Quái-phu kia không phải người quen của mình, thì không đâu có người giống nhau như thế, bất lạp nhà người quen hay là không phải, ta tới viếng Quái-phu mới chứ không hai gì, con ĐĐ-hập-nương muốn cái nghiệp từng tương, ai ng

(Còn nữa)

