







# TẬP «SU' - PHẠM HỌC - KHOA»

XUẤT BẢN MỖI THÁNG MỘT KỶ

Giá đóng niên tập S. P. H. K. (Cả phần thầy giáo)... .. 5\$00

Những vị giáo-sư và viên quan An-nam nếu thấu nhận gởi cho hồn-quản, những số bạc mua báo này thì hồn-quản sẽ tính cho một phần huê-hồng 5%

## VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc

Sáng lập năm 1927

Hội quản: 53-56, đường Pellerin, Saigon

R. C. Saigon n° 61



Dãy thép: CREDIT-ANA-SAIGON

Dãy thép n°: SAIGON 21 828

Công-ty nhận tiền TIẾT KIỆM của bà (tính, tiền gởi sinh lời 2 ly rưỡi mỗi năm, các tháng tính một lần và nhập về vốn mà sinh lợi nữa. Tiền này muốn rút ra chúng tôi cũng được.

Công-ty nhận tiền tiết kiệm và Quốc trái Pháp-Pháp, và Quốc trái Credit National và những "phần" của các Công-ty Đại Pháp hay là Đông-Pháp phát hành hay là chi trả chứng.

Công-ty cũng nhận lãnh gởi cho các hàng và lãnh tiền lời những về quốc-trả, và nhận số những phần này có dự trước về số hàng thông hay là hàng bán.

Hội-bội có mua bên Pháp học Tiết-kiệm tốt đẹp bằng số mà cần, để cho bà (tính) mượn được. Xin qui vị này đến hội-quản hay là viết thư mà hỏi cách thức mượn hợp Tiết-kiệm.

(17) Ông chuyên khạc, xin hỏi thăm (Thị Hôi)

Tên chỉ của bản hội: LÂM VÀ VANG CHO XỨ SỞ MINH

BẢN TRỊ-SỰ DANH DỰ VÀ CỔ VẤN:

- Chủ tịch hội đồng: HUYNH BINH-KHIEM, (vợ ông đ. từ Úc).
- Phó hội trưởng: M. TRẦN-TRINH-TRẠCH, (được bầu cử nhiệm theo điều 24 trong điều lệ).
- Hội viên: Dr BIAMON de LANGLEAUDIERE
- M Denis LÉ PHAT-AN
- M LƯU-VĂN-LANG
- M TRẦN-VĂN ĐÓN
- M TRẦN-NHƯ-LÂN
- M TRICH BINH-TRAO
- M NGUYỄN THANH LẬP

BẢN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ

- Chủ tịch hội trưởng: M. TRƯƠNG-TÂN-VI
- Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VĂN
- Hội viên: M BÔI QUANG-CHI
- M ĐANG-VĂN ĐÀN
- M J.B. NG-TRUNG VINH
- M Alexis THÁI V LAM
- Tổng lý: M Paul LÉ-VĂN ĐÔNG

## Du-lich Viên-dông

(Trung-huê và Nhứt-bôn)

Kỳ-gia Hồ-duy-Kiến, Cựu Hội-đồng Quản-hạt Nam-kỳ VII

Con 245 hải-ly nữa sẽ đến Hương-cảng. Mỗi giờ tàu đi đặng 15 hải-ly, lấy số 245 chia cho 15, thì đoán trước tàu sẽ tới Hương-cảng, ngày mai là 4 Avril 1936, lúc 4 giờ sáng.

Anh em nông xem phong cảnh Hương-cảng ban đêm, dùng cơm tối, coi điện tín radio nghe đơn ca đến 9 giờ ru nhau đi nghỉ sớm, đặng 4 giờ khuya thức dậy. Qua 3 giờ rưỡi khuya, anh em thức dậy lên sàn. Hồi lại thì biết hóa tiêu đã lên tàu rồi. Xem bên là, thấy đèn rọi chiếu ra xa cách chừng đôi ba chục kilômét, định đó là chợ Úc-Môn (Macao), chợ này ở góc khem bên bờ của sông Châu-giang (sông Châu-giang chảy về Quảng-châu, tỉnh -thành Quảng Đông). Chợ Úc-môn là một khoanh đất nơi hẹp hơn số ước chừng 90.000 người, đủ các trường học phần đông là dân Trung, hóa ở đây buôn bán lợi cai kể từ năm 1887 trước phủ nhà Thanh giao đực cho nước Porngual làm thuộc địa, chợ này có chợ phép lập hoa chỉ có bậc đủ thứ buôn bán thành-vượng như là a-phê-nin, tơ, lụa, trà. Mỗi ngày có tàu lớn đưa hành-khách đi Quảng-châu và Hương-cảng.

Đổi điện về Úc-môn cách chừng 40 hải-ly thì là chợ Hương-cảng. Cách vài chục kilômét trước mũi tàu, nhiều danh núi có đèn rọi cái thì xây, cái thì tinh. Một chập, xem bên hữu, một dãy núi dài chừng 20 kilômét, cứ chừng một vài ngàn thước, từ mặt nước cho đến chót núi, đèn thắp vô số, làm nhảm, trông vào tưởng là đèn-đóm trên một rừng bản, ngờ là một khúc-gân-hà dựa trời thì. Đó là cảnh Hương-cảng viên-vong ban đêm.

Thấy dạng hai chiếc tàu lớn chạy trước mình, giả vào ở Hương-cảng rồi.

Một chập, tàu mình chạy vào một cái bãi-giáp, hai bên lượn-mạng bốn chỗ hơn lên đều có đèn rọi chiếu sáng mặt nước. Lúc 5 giờ, tàu mình đã vô hồ rồi. Cứ gọi Hương-cảng cách đất liền là tại cái hồ này; hồ này hình như bầu h thuyền bè qua lại lảng xãng, giữa hồ ngùn chừng ba, bay là bốn kilômét; hai đầu là hai cái bãi-giáp hẹp chừng một

ngăn, như hai cái cửa để vô hồ, cửa hướng nam đi về Saigon và các cửa hướng bắc đi lên Thượng-hải và các xứ đặng-bắc.

Cái đánh núi mà hồi này 4 giờ minh tưởng là rừng bản đóm đóm chói đó, bảy giờ lại gần, thì là lầu đài mà cửa từ chót núi cho tới mặt nước, đèn điện chói sáng núi, thấy rõ có cây nhà cửa, chỗ chánh chợ, phố phường đầy ngấn dầy, đợc từ mặt nước cho đến núi chừng núi; trong mấy con sông, trên mặt hồ, đèn chơi sáng như ban ngày, phố-phương mở cửa, thiên hạ tới lui như đống chợ, ở đây sự sinh hoạt của người dân mực lao xao nào nhứt suốt ngày suốt đêm. Trong hồ chẳng biết bao nhiêu là đèn lam - nhảm, là tàu, là thuyền, nhỏ lớn đủ thứ, chèo, buồm, chạy máy, cái tời, cái lư, cái đầu bến chớ hàng, sang hàng, lảng xãng nhộn nhạo trên mặt nước.

Hồ sâu từ 50 thước đến hai, ba trăm thước, tàu lớn nhỏ đều cập dựa bờ đặng.

Xem trên mà hồ đương như thấy dưới đây biển sao - chuyên chớp - chóa muôn ngàn cái đóm lửa, cái giáy lửa, chổi trong muôn ngàn lối dài, phung-tướng dưới thủy - tướng-vương đại triều, đại yên, chi đó. Nếu mà bỏ đặng cái danh lợi ra ngoài, thì cảnh này cho là cảnh Bồng-lai, mà mình đã tưởng tượng trong trí nghĩ lâu này.

Ấy là cảnh Hương-cảng ban đêm.

Lối 6 giờ tàu chậm chậm cập gần gần mà hồ chồ kêu Cứu-long, (tại nơi đất kêu là Tim-sa - chủ) tàu đắm mũi vô bờ rồi cập cầu bến tả, hầu tùy ý khỏi dây trở. Đả có thấy thuốc và quen cảnh sát cửa biển Angiê lên tàu, vào phong khướu cái giày đống bánh, một cái giày đống - út một cách có lẽ nghi và không hề tra đều cái nhọc lòng hành-khách.

Lối 7 giờ mặt trời đã mọc lên cao, nhưng mờ khi trời một lém. Lên sập tàu đứng nhìn phong cảnh Hương-cảng ban ngày. Cõi ra, minh ở giữa hồ núi bao xung quanh như là vòng lỵ cao, dưới chơn mơn nước trong xanh là cam Tàu, thuyền, tới lui qua lại lảng xãng, giữa hồ thấy bốn chiếc chiến hạm đưng neo đặng nối đôi một cách bung trắng chói

## Hai người bạn của các đẹp của quý cô



Hai thứ mà hào số một cách, đã thí nghiệm và sử dụng, gia giảm phần một số mỹ phẩm và dựa theo lý thuyết khoa học đã tìm được tới đến chứng minh là mỹ phẩm mà chính là cho sự tươi sáng của mặt vậy.

**CRÈME SIMON** (thoa trên da mặt còn ướt thì hay) mặt của ông thêm sáng, làm cho đôi mắt hồ hồ phần của da và da được mềm mại. Crème Simon làm mất da nhám, mụn và các tật khác.

**CRÈME SIMON M.A.T.** (thoa, sữa, Tonic) cũng có những chất bổ như Crème trên, nhưng bảo cho riêng làm cho da mềm mịn màng và để cho phần về sau giữ vẻ không phai.

Thử da mặt thêm đẹp, theo mùa, ngày và giờ, qui có cả hộp lượ đặng 2 loại Crèmes trên là hai người bạn đẹp của các đẹp của quý cô.

## QUI NGÀI CÓ BẠC ĐỒNG CỬ NÊN

**Hàng «Kim-Thành»**  
số 23, đường Schrader  
ở trên lầu ngân hàng Chợ mới Saigon, cần mua trong lúc này 10.000 đồng bạc củ giá mua bao giờ cũng cao hơn giá hàng ngày.

Vậy qui ngài muốn bán xin mời đến thương lượng đầu nhiều ít cũng bán đặng. Xin chờ bộ qua một dịp rất ưong.

## HỒ LAO

Cher nên thay hồ thương mà không lo điều trị, nếu để lâu sẽ thành ra hồ lao.

Phải trị lập tức khi mới bắt đầu bằng thuốc PULMOGENINE, ba lần mỗi ngày. Một mũi canh với một chén nước trà, sẽ đặng hiệu nghiệm. Đã trở nặng hơn thì dùng thêm thuốc PULMOGENINE với liều số rõ sự hiệu nghiệm của nó. PULMOGENINE về tới số 1550.

Có bán khắp nhà thuốc tây CHA & PHARMACE CENTRAL 1, RUE 193A 201, RUE 193A, Saigon.

## CHUYÊN TRỊ BỊNH THẬN TAI

Đặc-giá NGUYỄN-VĂN-TIÊN, đ. 100, đường Phan-thiết, An-nam.

Đã làm 35 năm, Ch. Malou - (chức) N. 1930.

Chuyên trị các chứng bệnh mà như là bệnh ngoài da (mưng, ngứa, nốt, ung-thử, vẩy, v.v.), và bệnh về máu (đông, mất, thiếu máu, v.v.) bệnh đường tiêu hóa, hung đói, mù kinh niên, (bệnh v.v.), và bệnh của phụ-nữ (bệnh đẻ, kinh nguyệt, v.v.) bệnh đờ đờ kinh không đều và đau đầu, đau trí, v.v.

Ông đã nhiều năm kinh-nghiệm sâu sắc bệnh-như về các chứng bệnh trên đây. Mỗi ngày ông đều khám bệnh cho các bệnh nhân, và ngày là từ buổi sớm mai. Ông cũng đặng nhiều đề tri bệnh nhân.

## Cho các Viên-Quan

Bên-hữu số tiếp đặng bên Pháp mới gởi sang các thứ dây bít (A-horces) cho viên-quan như Béc-phô, Phá, Huyền, Cai-tông bang-nhật, hàng-nh. hàng-ba. Hồi đặng địa-hạt và Ban-hiêu Phó-tổng. Vì một thứ có vai ba cái mà thời này Bôn-biêu xin các qui ngài nan có cần dùng thì viết thư liền cho Bôn-biêu mà hỏi giá. Bôn-biêu sẽ hỏi ai cho qui ngài biết.

Nếu chòm trí Bôn-biêu bán hết thì phải đặng có sẵn bấy lảng nữa bên Pháp mới có gởi qua được.

Xin qui ngài lượ ý

Imprimerie de l'Union, NGUYỄN-VĂN-CỎ 57, rue Laiton MOISSARD SAIGON

**PHÒNG CỎI MẠCH NGUYỄN-VĂN-KHAI**  
Lương-y bản quốc tri sĩ

**Médecin libre**

**GIỜ CỎI MẠCH:**  
Sớm mai, đ. 7 h. à 10 h  
Chiều ... đ. 18 h. à 18 h  
30, Route provinciale 15  
16 ta gần xa đến GIADINH

## ĐÔNG-PHÁP NGÂN-HÀNG

ĐƯỢC NHƯỜNG ĐĂNG AN CỦA CHANH PHÚ LẬP RA NĂM 1925  
Mỗi năm đặng vốn 150.000.000 quan  
Vốn đặng lãi: 120.000.000 quan  
Vào tiền trả: 01 ngày 31 12-32  
120.000.000 quan

CHÁNH HỮU-DŨNG, CÁN-SỰ: M. RENE THION DE LA CHAUME  
720, QUANG-TRUNG, M. PAUL HAUBOUIN

Tha đ. 100, p. 15, INDOCHINE

CÁC CHI-NGÀNH VÀ ĐẠI-LÝ

TRUNG-HOÀ	ĐÔNG-PHÁP	CÁC XỨ KHÁC
CANTON	SAIGON	BANGKOK
FORT-BAYED	HAI LANGBANG	
HANKOUB	CANTHO	DJIBOUTI
HONGKONG	HAIPHONG	NOUMEA
P. E. K. I N	HANOI	PAPETE
SHANGHAI	HUE	PONDICHERY
TIENTSI	N. M. O. I N	SINGAPORE
YUNNANFOU	P. O. M. P. H. N. H.	
	TOURANE	
	Y. I. N. H.	

GIỜ THIỆP KHẨP CÁC NƠI TRÊN ĐÂY  
LÀM ĐỂ CÁC QUÝ KHÁCH ĐANG VÀ ĐƯA BAN ĐỀ CÁC CHI-NGÀNH Ở SAIGON - QUAI DE BELGIQUE R. C. N. 1

CHO MƯỜI TỬ-SÁT

Cả các từ sát tính mỗi phần	Thời hạn và giá tiền mượn			1 năm
	1 tháng	3 tháng	6 tháng	
Nhỏ 15 x 25 x 60	2500	3800	5500	10000
Trung 18 x 32 x 60	4.00	7.00	10.00	30.00
Lớn 22 x 32 x 60	7.50	10.50	15.00	30.00

SỮA NƯỚC TƯƠI

NESTLÉ

NESTLÉ

CON-CHIM



là thứ sữa rất trong sạch, rất bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, lúc nào dùng cũng tốt.

Thứ sữa này quả nhiên là đã có tiếng khắp hoàn-cầu.



Tìm Đạo Chánh

BÀNG PHƯỚC THẬT

của Jacques DUPRÉ đơn.

ĐOẠN THỨ MƯỜI TÂM

Lời kết luận (tiếp theo)
«Có một mình Đức Chúa Trời biết sự «mẫu nhiệm» của Đức Chúa Trời mà thôi. Đấng lý phải có bản treo cũng hết các nơi, các chỗ thông thái chứ nghĩa vẫn mù mờ để rằng: Bay hãy ngưng lại, vì đây là lời giảng

sự «mẫu nhiệm» thậm sâu! Bay hãy gõ, khen và thờ lạy Chúa to lớn kiểm nữa hẳn cái nghĩa đấng chỉ đầu, vì đó là lời sự «mẫu nhiệm» cao sâu rồi. Không ai leo qua khỏi trí ý Đấng Chúa Trời đấng!»

Ông tiên sanh Veuillot nói:
«Người ta không hiểu

5 = 10.000 đồng
Khi mua có việc cần cấp tiền hay như ai gặp người cần cấp tiền...
Monsieur Phan-đơn-Thất
Số năm bán: 72-Giờ
N-45 Rue Amiral Guesnois Saigon.



Sở hữu gạo Đông-pháp

NĂM 1988-87

Châu nuôi loài vật

Cho thú vật ăn uống, sức khỏe như vậy cũng chưa đủ, còn phải che cho nắng mưa cho chúng nó. Thường thú vật cũng phải theo phép vệ sinh, phải có lương hay chi phối tranh giành, phải rửa sạch, không được ăn-thập. Phải phải rửa, băng phồng và lau sạch một chút cho nước để bữa chày đi để dùng phải có nhiều ram đi hút nước, làm cho trong chuồng khỏi ươn ướt. Núi núi, chuồng thú vật phải thường rửa sạch và hương thơm hay hương lay, đừng rửa cho thú vật khỏi dùng nhiều lương và đất không thêm nước, nếu tới quách hay trung xỉ mang thì càng tốt. Ram phải thay thường thường mỗi buổi sớm cần rửa ra ngoài sạch sẽ luôn luôn.

Theo dự phương pháp đó cũng chưa tránh hết bệnh được, còn phải chích thuốc ngừa bệnh dịch và bệnh lợi nữa.

Nhưng con vật dù chích thuốc thì trong mùa mưa nọ có đủ sức chống lại, sẽ không mắc bệnh nếu chúng không bị người dẫm chích thuốc ngừa bệnh trái sẽ không mắc bệnh trái nữa. Sở Thú hiện nay có thuốc chích để ngừa bệnh dịch và bệnh lợi trâu bò bệnh charbons, bệnh dịch heo, bệnh lợi ngựa, ma nhện là bệnh lợi trâu bò thì ai cũng phải cùng nhận rằng thuốc đó có kết quả mỹ mãn.

Từ ngày kiểm tra thuốc do đã giúp ích cho nhà nông nhiều lắm điều cốt yếu nhất là phải chích thuốc trước khi con vật mắc bệnh, chứ đến khi nó mắc bệnh rồi thì không còn phương pháp gì cứu chữa được nữa. Chích xong được mười lần bữa thuốc dần trong cơ thể đã làm cho cơ thể có đủ sức chống chống lại với bệnh và con vật sẽ không mắc bệnh trong 7, 8 tháng, điều kiện là phải chích lại, thường thường cứ một năm một lần là đủ.

Chú có cách đó mới tránh được bệnh dịch con người ra không có phương pháp gì hiệu nghiệm hơn nữa. Nhà nông nhiều người cho rằng chích như vậy không hiệu quả gì, thiệt là làm to. Người ta thấy sau khi,

chích có một vài con chết dù chích rằng đó là vì chích ma thú vật chết, nhưng người ta chưa hiểu rằng máy con đó sẽ đi chết là vì chúng đã bị bệnh từ trước khi chích rồi, không chích thì không chết chỉ máy con đó chết mà thôi, mà tất cả một douar, hoặc hay một vài trăm con cứ lan tặc mà chết. Như thế hại có gặp trăm lần không? Thiệt là người ta chỉ thấy cốt hại nhỏ, mà quên cái hại lớn.

Trong những bệnh truyền nhiễm có hai bệnh rất nguy hiểm là bệnh dịch và bệnh lợi trâu bò.

Bệnh dịch rất dễ biết. Con vật hết sữa như, nóng lên tới 41 độ, nước mắt, nước mũi ra nhiều, phân lỏng và có máu trong miệng lại con có nhiều chỗ loét đi thây.

Con bệnh lợi thì có nóng và thường thường hay bị sưng cổ.

Nếu trong tủ nhà mà nhiều trâu bò chết con nào cũng có một chứng bệnh đó thì phải nghĩ ngay đến bệnh truyền nhiễm và phòng ngừa cho bệnh khỏi lan ra.

Cho nên tên các loại vật chích thuốc xong, phải đem xác ấy chôn rất sâu với vôi bột và lấy áo chấung và nhất là phải để riêng máy con có bệnh ra một nơi, cần nhất không cho một con gì dính-dang đến những con vật chưa bị-bệnh, người trông coi loại vật có bệnh cũng không được tới gần máy con chưa mắc bệnh.

Phận sự người đi chích phải đem việc trên bộ bệnh mà khai báo với làng với quận hay với tỉnh để được sự Thủy lợi kiểm cách phòng ngừa bệnh cho khỏi lan ra một khu. Vậy ta cần phải hiểu rằng, chỉ có mấy cách do ta mới có hy-vọng cứu vớt được thú vật của ta để giữ lấy cái nguồn lợi quý báu ấy cho khỏi một ngày một kém sút đi.

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX & MOSAIQUES
Société d'Exploitation des Etablissements
BROSSARD MOPIN
K&S nghiệp
K&S lập từ năm 1908
43 Đường Lũyện Lạcourne
CHỢ ĐÓI SAIGON

Cho mượn máy đánh chữ, dù theo hiệu máy
CHUYÊN-MÔN
Sở máy đánh chữ, và porte-plume, réservoir và đồng-bộ, và compteur kilométrique
Linh biểu các hội, moines
BÁN QUẢN BÀI-HỘI-TẾ CÁC LÀNG
Hải-Lưu
Bàn máy đánh chữ H. HERMES BABY, chữ lấy giá rẻ nhất
Bàn máy chữ bình bộ lao phổ, chữ lấy một mình, rất đẹp
Bàn xe máy như cũ, mới 100%
Khắc con dấu, mô hình, tấm-thạch.
Khắc hình bằng gỗ, sắt, đồng, vỏ đá.

PHARMACIE PRINCIPALE
SOLREI
M. HEUMANI
SAIGON
TỰ-NÀ
18€
BẮC ĐỒU ĐU
THỦ THỦ
HIỆU N

sự sống, sự chết là làm sao. Người ta không hiểu người ta được. Mà người ta muốn hiểu sự «mẫu nhiệm» của Đức Chúa Trời!
Hỡi đồng bang yêu đâu! Xin đồng bang lấy lòng ngay thật mà suy xét cần thận thêm thêm về sự lợi hại trong vọng hơn hết đời đời của đồng bang mà «Tìm đạo chánh, là đấng phước thật» chẳng những đời sau, mà đời này nữa, vì hết ta để ý dùng các sự gian nan đời này, các công lao khổ nhọc đời này, đừng làm công hầu «hưởng phước thành nhân đời đời trên đời.
nơi Cõi Thọ» thì bao nhiêu sự cay đắng ở đời này cũng ra ngọt ngào, như người kia vui lòng chịu sự cực khổ làm ăn, vì trông cậy sẽ làm giàu được vậy.
Người có đạo Thiên Chúa vì thương Chúa hơn là mình ở với loài người hơn là mình ở với con, nên ước số hết lòng cho ai nấy trong loài người công đều làm con Chúa.
Bởi vậy nên cả và Địa phận Nam Kỳ, trong các nhà thờ lớn nhỏ và trong nhà riêng thì bằng có đọc kinh này:
«Xin Chúa cho các tế

lâm lạc trở về cùng một Hội thánh, và đem các người ngoại giao vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa nhủ cho chúng tôi, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã chịu nạn chịu chết trên cây thập giá mà chuộc tội cho cả và loài người ta.
Xin đồng bang hãy xét để mời rồ đạo Thiên Chúa Kitô là đạo gì:
Đạo Thiên Chúa Kitô là đạo của Đức Chúa Trời của Đấng Tạo Hóa cả và trời đất muôn loài muôn vật lập ra cho loài người có hồn có xác phải giữ, hầu

khỏi bị phạt đời sa phải vợ Đức Ch thánh nộ trung trị, vì lòng thương n Chúa Trời là Cha lòng lành quang rân ở sao cho Đ Trời được vui l thời
Đạo Thiên Chúa là đạo nhân hơn là con một nhà, cháu dạy ai nấy phải giúp đỡ nhau, mà phải thư tha nhau lành cho kẻ là mình nữa.





