



# NHÀ IN NGUYEN-VAN-CUA

Có in từ Cờ của làng hình nhiều màu rất khéo.

57, Rue Lucien Mossard

Saigon

Giá rẻ

## Một tên trộm tập sự bị bắt

Saigon. - Hôm rồi đây khách Huỳnh-Thoại, nhà ở đường Testard, quên khóa cửa lúc đi khỏi, đến chừng 5 giờ sáng, tò vớ thì chiếc xe đạp hiệu Labor vờ cai bốp phoi trong có 2 đồng với vài phước-tuỳ xe đạp đều tiêu mất.

Hết hoa chừng sáng, khách Huỳnh-Thoại mới đi lại bot quần ba ma đầu cao, và tình nghi tên Hải nọ, trước kia làm công cho khách a này.

Khách Huỳnh-Thoại trở về nhà một chút, thì có lính ở quán ba lại cho khách a này rằng có một ông lao lượm được cái bốp của khách, nhưng chỉ là bốp không, những giấy tờ trong đó đều mất hết về quyết của tên Hải này, khách Huỳnh-Thoại liền nghĩ rằng tên này, dù nó nó ở Tân-Sơn-Nhật, ít ai chắc hẳn nó sẽ đem xe mượn làm của, nếu không phải ở Ba-Côn-lê, tại ở Tân-Djôn, Phu-nuông, sau cho không nơi nào khác.

Khách a mới trả lời trước, hết ở một Tân-Djôn từ sáng thấy, liền thàng về Tân-Nghĩa, gặp việc xe của khách a ở tại tiệm M.L.C. số 209 đường Paul Blanchy phường Huỳnh-Thoại mới nói thì tên Hải này xe đem về đó mượn cạo sửa và sơn lại.

Từ đó khách a mới tới công sở thưa và cùng với lính Cảnh chức tại đó để nộp tên trộm tập sự này.

Thật quá như lời đoán, tên Hải bắt đem xe, bị lính Cảnh tóm về đưa về nhà việc. Anh ta không chối gì được bởi vì khi tên thiết là Nguyễn-Văn-Táo 29 tuổi, ở Tân-Sơn-Nhật và đã bị giải toả rồi.

## Cái rui của một cô gái nhảy

Saigon. - Hôm mai hôm rồi, 19 Avrii, vào lúc 10 giờ, có 1 Tăm Giây-Tiến, một cô gái nhảy ở Saigon, người treo cái xe đạp số s. 553, do anh Dương-Văn-Kim cầm ở đường... từ Chelsea nơi ông đường Frère Louis về Saigon.

Lúc xe có Tăm chạy đến trước cửa nhà số 883 ở con đường này thì có chiếc xe ô-tô số C.H. 168 đậu bên phải mặt.

Xe có Tăm vừa mới qua khỏi, chiếc xe hơi này thì phin sau lưng lại có một chiếc xe ô-tô nhỏ của M.v.d.g. ở Pak-sá-Lêo do anh tài xế Hạng cầm tay lái, chạy trở tới

## Một trận hòa hoãn

Biên-hòa. - Hồi 3 giờ chiều ngày 16 Avrii, tại làng Hòa-an, tổng Chánh - một thượng, có xảy ra một trận hòa hoãn.

Một gia nhà là chừng 8 cái đầu tên Ngân, Cui, rô Xi và của một người huê-khu ở cách nhau chừng vài thước. Trong năm năm nhà này thì tên Ngân ban hầu Xen, tên Cui làm Cui, huê-khu ban thuốc bắc, rô sửa xe máy, Xi làm vườn. Lại có tên mướn Lựu làm thầy lang ở gần ở chơn và giải nhà này nữa.

Bao giờ cũng chán hiêu, mùa nắng này là mùa đã xảy ra hòa hoãn, ai sợ 1 phút chốc là sự nghiệp phai tan tành.

Tên Cui là một người thợ thêu nên rất thông thạo, nên vào ngày trên đây, mọi heo con đương một điều nhau chơi ở nhà ông vưng lại, con ông ta mướn năm trên vòng ngựa môn và lúc ấy vợ ông cũng không có ở nhà nữa, đặt đũa xuống thì lửa vàng vào vách, gặp là đưa kh. kham đá lâu nên lửa phát cháy lên. Ông ông hoảng lên, ông Cui mới bắt ra thấy ông mướn mới mang hòa làm tẩu lửa, lửa mới cháy to.

Chạy một lát, ông Cui bắt thêm kêu cứu, sẵn có gió to giông mạnh, lửa cháy lan qua nhà của của mấy người kẻ bên đó. Rồi qua, ai này hay ra thì ngọn lửa đã cao, tá, ông Cui vội chạy vào nhà, mang chỉ rêu có kết lại. Bấy giờ trông công sự dân trong lên tinh, tiếng người hò reo chát chúa, mấy người ở gần đó làm gan cứu giùm, song cũng bắt lửa, đánh xuống hồ cho ngọn lửa roảnh nhảnh.

Tiếp thuốc bắc của già Huê kiêu nọ, thuốc meo già đánh vai trám đóng, tiệm xe anh rô, một đồng cốt của anh Lựu mua sửa soạn để cắt nhà, đũa bị tiêu ra tro.

Hôm chuyện tranh hay tin này liền thêu bánh đến nơi mới được đi ra và biết nguyên nhân cuộc hòa hoãn là do nhà anh Cui mà ra, nên chuyện trách liền bắt Cui đem gia.



Đi đại chiế xe thô mọ, làm cho có Tăm phải văng xuống đường chết giặc, Đều chừng có Tăm tỉnh lại thì thấy áo quần đã rách cả và mình mẩy trầy trụa nhiều nơi. Có một đồng làm ông kết vụ này, thường tích có Tăm công may, không có gì nặng. G.L.

## Chư tiên lại đàm chư tiên

Giadih. - Tại tiệm công-yên - Đại-nam - ở chợ Bà Chiểu (Giadih) hôm qua đã diễn ra một vụ đồ màu. Nguyễn có ông lao nọ người ta quen gọi là Phó - Cao chuyên nghề hơi tọc thường ra vào tiệm này lại nhờ cậy đao nhỏ của khách Lưu-Cầu bợn ở làng bẹp mà chốt đi.

Mãi mấy ngày rày Lưu-Cầu không biết ai lấy nên công tình hồ qua, chẳng để ngày hôm qua anh ta thấy Phó-Cao lấy con dao mình làm của.

Lưu-Cầu đòi lại, Phó - Cao không trả, tên khách kia mới hăm đi thưa. Và vào buổi ra của thì Phó - Cao chạy theo đăm vào cửa tiệm Lưu-Cầu một vài kit sêu.

Thủ phạm bị bắt giam ngay khi đó, Lưu-Cầu tới nhà thương báo rồi về.

B. T.

## Xin chỉ dùm làm phước

Quý ông, quý bà - ai thấy đưa con gái tôi nên sau tuổi, tên Chin.



Theo hình dáng trên đây, đi lại từ đêm 19 Avrii 1987, xin làm ơn chỉ cho tôi bằng là đem lại nhà tôi theo địa chỉ dưới đây, tôi đưa ơn rất trọng và cảm ơn đời đời.

Ruelle Maria N 466 Compartment N 1 (Làon)

Qui ngài ở Lục-tỉnh lên Saigon chơi có đi Thủ-Đức ăn Nem, xin mời vào SUOI

## GÒ-XOÀI

này đã chính đôn lại thành một cái « Tiên-cảnh »

NEM, CHẢ GIÒ, CHẢO GÀ v.v.

**Cron**  
MARQUE DÉPOSÉE DE LIODOCHIE + LIODOCHIE

**con sô**  
LIODOCHIE + LIODOCHIE

# SPORT

Thuộc vào tay đay có mùi thơm của thuốc bèn Tây

20 CIGARETTES  
SPORT  
20 CIGARETTES  
CIGARETTES  
Tabacs de Luxe

Ngon hơn thuốc của các ngài thoirng hút

## 5 ru một gói 20 điếu

**BỆNH RUN**  
chống lại sự lây bệnh thuốc  
Tonicfuge Français  
của nhà bác sĩ HOUDECAU  
là loại thuốc rất hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh.

Qui ngài có bạc đồng cổ nên LƯU Ý

**Hàng « Kim-Thành »**  
số 23, đường Schrader  
ở trên lầu ngân hàng Chợ mới Saigon, cần mua trong lúc này 10 000 đồng bạc chờ giá mua bao giờ cũng cao hơn giá hàng ngày.

Vậy qui ngài muốn bán xin mời đến thương lượng, đũa như là công bán đũa. Xin chờ bộ qua một dịp rất tăng.

Rượu chắt thượng niên  
No cay thuốc  
Quinquina

ĐÔI HƠI CHO ĐUỜ

# Rượu DUBONNET

ĐẠI-LY ĐỘC QUYỀN  
Compagnie Optorg - ROBIN

Samedi 24 4-37. - TIÊU-THUYẾT số 576

江湖劍俠  
Giang hồ kiếm hiệp  
火燒紅蓮寺  
Hỏa thiêu Hồng-liên-tự

Nguyễn-Chanh-Sát: dịch thuật.

HỒI THƯ NĂM MƯƠI CHÍN  
Trở nhai-từ-hương gần bị cạp an, ở Phụng đơ-tiêu tìm thấy người.

(Tiếp theo)

Thôi thì chừ - vị cũng đưng đó là người làm chỉ để lại của tinh với Tô-sư thì một phước nữa, nếu được Tô-

biết đường nào! Không những là Trên-sanh cứu tinh với Tô-sư mà thôi, chúng tôi đây cũng phải t ành tâm mà van với với Tô-sư, xin cho người đáp ứng một thôi!

Rồi đó Lam-tân-Thạch báo dân báo gì - nhân đi nhận đến lên, rồi từ mình xỏ tọc xuống về ra sau hai phía bên vai, rồi vài lần trên bàn thên. Lấy xuống 2 miếng keo bằng cỏ tre, lấy là gần-keo chẻ ra làm hai để làm đũa xi keo, qui xuống trước bàn, thắm thì vài van. Bọn Thân-Si cũng sửa sang kham áo hảo hời, rồi qui xuống có bằng phiêu lưu Lam-tân-Thạch cũng làm đũa kham vai.

Lam-tân-Thạch thì van về một hơi rồi đưa hai miếng keo lên mà thấy xuống, cả hai đều nắm giữa hết Lam-tân-Thạch lại vài van rồi thấy luôn một keo nữa cũng là nắm hết như trước.

Xin luôn như vậy cho đến 7, 8 keo mà không chẳng có keo nào là khác; thấy đũa ngừng hết mà thôi.

Mấy vị Thân-Si trong lòng nghi lui, không biết có hiện như vậy là ý nghĩa làm sao? Được hay là không được. Khi thấy Lam-tân-Thạch lại thêm một lát rồi đứng đũa thờ dài mà nói rằng: « Tô-sư thì làm không cho, biệt liệu làm sao bây giờ? Cái phép xin keo này, hề 2

mếng đũa ngừng hết thì gọi là quá đũa; 2 miếng mà sắp hết thì gọi là quá âm; một sắp một ngừng một gọi là quá bằng. Thuở này hết xin keo mà được quá tháng mới tốt, quá âm quá khá, duy có quá đũa là xấu hơn hết; như xi, được quá âm mà còn có gắng đi bán, tuy không được thu, chứ cũng chẳng có tai họa đến mình. Từ ra có quá đũa là chẳng nên động, nếu cưỡng cầu mà làm thì tai họa ấy sẽ tới ngay. Và lại giết công bằng nên giết đủ trăm, nếu giết đủ trăm ấy bị trừ hại. Dù Tô-sư mà có từ bị đi nữa, cũng chẳng nên nghe lời mà hành động, đã có hại cho mình mà

không ích cho người.

Nếu nay tôi nếu cái tánh mang của mà trở cho được cái mới lại lớn ấy, duy tôi có chết, cũng chẳng phin gì tôi chỉ có lo lo cho mới hại to đả không trở được mà lại tự chiêu lấy cái họa hại cho mình....

Lam-tân-Thạch mới vừa nói tới đó bỗng nghe trên núi ở ngay trước cửa, một tiếng cồng rung vang lên như tiếng sấm, rung động cả núi non, mấy vị Thân-Si đều kinh hãi hoảng vía, nét mặt tái xanh, tay chơn rung-rẩy. Đóm lại Lam-tân-Thạch thì thấy đôi chơn mây đưng đưng, sắp con mà trở-vu, nét giận đỏ lờm - lờm, lần hung-quang xạ ra bốn

phía. Người xưa thường nói cái cầu; nó phát xung quanh cho đến đời tọc đũa lên xung động tới máo; có kẻ mới; ấy chẳng qua là họ muốn hình đũa cái sự thôi, chứ tác là một vật rất mềm mà hơn hết trong thân-bề loại người, đũa cho ai có giận cho đến đầu đi nữa, cũng không làm gì cho tọc đũa người lên được.

(Còn nữa)





# Chợ Phiên Súc-Vật ở Tây-ninh

Sẽ mở cửa ngày 6, 7, 8, và 9 Mai 1937

## PHARMACIE PRINCIPALE



**SOLIRENE**  
M. HELMANN  
SAIGON  
TỰ-NAM  
**1865**  
BA ĐÔI  
ĐU ĐUNG  
THU THUỐC  
HIỆU NÀY

### Y-khiên phụ-nữ

(Tiếp theo trang 8)  
Xem đây thì đủ biết, hàng phở này là đi ra khỏi nhà, rồi có bị nạn ở xe cộ, nhà chuyên-trách biết đâu mà nhân từ cho cha mẹ, hoặc chồng con của người ấy hay. Nồi trắng ra mà nghe, đầu thế nào thì bắc phở mà ăn cũng chẳng còn. Nhưng theo đạo cương thường luân lý của nhân loại thì dầu giàu nghèo gì, nếu hay tin chẳng lành gì thì cũng phải lo mà xin cái xâu cùn kê bắc phở mà ăn, và nhà đông có nuôi dưỡng cho đến cùng, chẳng nào chết sự hay.

Vậy hàng phụ-nữ ta ở nên tự mình làm một tấm giấy căn-cước để trong nhà, phòng khi có thê lương chẳng? chứ theo lý người thì nên làm. Và lại làm tấm giấy căn-cước ấy không làm liền bao nhiêu và cũng không phải yêu đến một ai cả. Nhà này có liên thì đi chụp một tấm hình nhỏ rồi biến họ, lên và chỗ ở của mình ở sau lưng tấm hình ấy. Còn người làm thì lấy một miếng giấy lấy nhỏ nhỏ cũng biến họ, lên, và chỗ ở v.v. v.v. Hãy biến như vậy:

Nguyễn-thị-Xoài... tuổi Vợ của Trần-vân-Mit Làng... lòng...  
Hạt...  
Như chưa có chồng thì biến:  
Nguyễn-thị-Ôi... tuổi Con của Trần-vân-Lê Làng... lòng...  
Hạt...  
Như người ở cháu-thành thì biến số nhà, lên con đường và cháu-thà thì cần...  
Làm một tấm giấy căn-cước đơn sơ như thế, thời cũng đủ rồi, không chi tới số đi có bài này là vì

### Giá: lúa, gạo, bắp

191909, ngày 28 avril 1937

**GẠO**

Chưa ăn tiền thuế, bao lấy trên Một tạ 60 K-10700

Gạo số 1	3.87103 3.89
Gạo số 2	3.72103 3.74
Gạo số 3	3.67103 3.69
Gạo số 4	3.62103 3.64
Gạo số 5	3.57103 3.59
Tôm số 1	3.52103 3.54
Tôm số 2	3.47103 3.49
Tôm số 3	3.42103 3.44
Tôm số 4	3.37103 3.39
Tôm số 5	3.32103 3.34
Cơm trắng	3.27103 3.29
Cơm nếp	3.22103 3.24

**LOA**

Chỉ dẫn nhà máy (Noonon, báo cấp luận) Mỗi lít 68 lít-ki lô

Loại 1	2.89101 2.91
Loại 2	2.84101 2.86
Loại 3	2.79101 2.81
Loại 4	2.74101 2.76
Loại 5	2.69101 2.71
Loại 6	2.64101 2.66
Loại 7	2.59101 2.61
Loại 8	2.54101 2.56
Loại 9	2.49101 2.51
Loại 10	2.44101 2.46

**BÁP**

Báo tại Cholon mỗi 100 kilos

BÁP: Đỏ: avril-mai  
Trắng: -

HEO mồi (trăm kilos) ... 25000  
GON lọc hạt ròi (100 kilos) ... 37 2.0

### TIN TAU ĐI

Ở Pháp tại  
Le Ville d'Amiens le 24 avril  
Le 15h, av. 300 sacs postaux (M.M.)  
Le Porteur le 27 avril (M.M.)  
Le Lt. de la Tour le 27 avril (M.M.)  
L'Aden le 27 mai (M.M.)  
Ở Bê và Trung-kỳ và  
Le Cap. Chappes le 7 mai (M.M.)  
Le Cap. Padaran le 2 mai (C.R.)  
Le G. G. Van Voltenhoen le 29 avril (S.A.M.L.)  
Ở Trang-hoa và Nhứt-bê và  
Le Jean Laborde le 7 mai (M.M.)  
Ở Singapore tại (au Poulou-Godore)  
Le G. G. Pasquier le 29 avril (S.A.M.L.)

lắm lòng xót thương những người bán mang lúa rùi rồi phải chết một cách rất đau thương thắm thiết như thế, mà cha mẹ hoặc chồng con chẳng hay chẳng biết gì hết. Vậy ai nhà nào học, ai người có lòng đại nhân như vậy có thể bài này rồi hãy lấy thành cho họ thì rất là làm may mắn cho hàng phụ nữ Việt-Nam ta sau này làm vậy.

Mme Ng-vân-Lược (Saigon)

### Công-văn

Vi lời-nghị quan Thống-độc Nam-kỳ ngày 5 Mars 1937:  
Định nhượng đất cho làng Vinh-hung, hạt Rachgia, đàng làm công điền, số đất Nhà-nước số hiệu 114/20, tờ thứ nhất, 5 mẫu 06.70 toan lạc tại làng ấy.

Vi lời-nghị quan Thống-độc Nam-kỳ ngày 5 Mars 1937:  
Nhượng số đất làng Thanh-quai, hạt Longxuyen, đã cho M. Nguyễn-van-Nhì và Nguyễn-van-Trần số thửa theo tờ giao cho phố chuẩn ngày 29 Mai 1935, số định cho hai người ấy khẩn cấy mà hướng và làm chủ v.v. v.v.

Tên họ người	Số thửa	Diện tích	Định giá
Ng-van-Nhì	6-8	6	34h 10.93
Ng-van-Trần	6-3	6	32h 61.23

Đất khẩn này cũng chẳng đồng bản hay là nhượng, cho người ngoài quốc.  
Số bản hay là nhượng, cho, mà trái các khoản định trên đây thì phải bị hủy bỏ v.v. v.v. trút tay chúng.

Vi lời-nghị quan Thống-độc Nam-kỳ ngày 5 Mars 1937:  
Định cho M. Ng-van-Khoai khẩn cấy mà hướng và làm chủ vĩnh viễn số đất Nhà-nước số hiệu 103 tờ thứ 5, hạt Thanh 6 mẫu 01.60 toan lạc tại làng Bình-thủy hạt Longxuyen.

Trong một thời kỳ là 8 năm kể từ ngày ký tên lời-nghị này thì phải biến đổi bản hay là làm chủ số đất khẩn này, cho ai, trở ra: a) hội Canh-nông Trưng-16 theo các khoản định trong điều lệ, b) hội Canh-nông Trưng-thống Đổng-Pháp ngày 28 Janvier 1928 định điều-lệ và hội Canh-nông nghĩa hàng của người bản quốc; c) những hội cho vay có kê trong tờ biểu ước ngày 7 Octobre 1932 và Chánh-phủ Đổng-Pháp và sự cho vay có kê cho vay dài hạn làm trong giao động quốc.

Đất khẩn này cũng đồng bản hay là nhượng, cho, người ngoài quốc.  
Số bản hay là nhượng, cho, mà trái các khoản định trên đây thì phải bị hủy bỏ v.v. v.v. trút tay chúng.

Vi lời-nghị quan Thống-độc Nam-kỳ ngày 5 Mars 1937:  
Định cho M. Phạm-van-Chi khẩn cấy mà hướng và làm chủ vĩnh viễn số đất Nhà-nước số hiệu 180, tờ thứ nhất, hạt An-bội, hạt Giadinh, số đất bị đất thành 0 mẫu 03.80.

THUỐC-ĐIÀ BỔ THƯƠNG-THUỐC  
NHÀ-NƯỚC ĐÀI-PHÁP  
THUỐC-ĐIÀ NAM-KỲ  
Phong việc tại BENTRE

Số 13109 của số biến-thuốc các điều-lệ làm trước khi chức-bổ

### Cao-thị về đơn xin cước

Theo đơn xin số 84 và ngày premier Avril 1937 (tên Nguyễn-thị-Quyên, sanh tại Hòa-An, tổng Hòa-Hoa (Mytho), làm nghề coi sóc của các ngư cụ Anco (Bentre), nhà cửa tại Anhoi (Bentre) có chồng là M. Hồ-giang-quy, sanh ngày 15 Octobre 1933, tại Đổng-hoa (Mytho) ngụ và ở tại Anhoi (Bentre) có con cước vụ Đổng-thị-lan (làng Thanh-Tân, tổng Miên-Ly, hạt Bentre, một số đất hiện là)

Một miếng ruộng lot 8, tờ thứ 3, làng Thanh-Tân, hạt-thành Bê-thây hạt miên ly số 28a.03.00) ở tại làng Tô-ti (Tân, tổng Miên-Ly, hạt Bentre, khu tên là) và giáp ranh phía Bắc: ranh nhà họ; - phía Tây: - Nam-làng (làng Thanh-Tân) - Tây: số cước vụ Đổng-thị-lan (làng Thanh-Tân, tổng Miên-Ly, hạt Bentre, một số đất hiện là)

Người nào có công-dự đồng phép khai cho quan Quận-thủ biết trước để chi mà mình trước là có ích đồng làm cho phần-đơn xin cước vụ, để bị từ chối v.v. v.v.

Chàng muốn lời khai nào hoặc lời chứng cứ nào nộp sau ngày 22 Juillet 1937.  
Làm tại Bentre, ngày 22 Avril 1937 năm một ngàn chín trăm ba mươi bảy.

Quan Quận-thủ chịu-quyên điền-thủ,  
Ký tên: HOBS.

### PHONG CỎI MẠCH

NGUYỄN-VĂN-KHAI  
Lương-y bản quốc Việt-Nam  
Médicine libre  
GIỜ CỎI MẠCH:  
Sớm mai, đ. 7 h. đ. 10 h  
Chiều ... đ. 16 h đ. 18 h  
30, Route provinciale 15  
Hàng gác số 15, đường GIAO-ĐÌNH

Độc báo mà không đọc tờ **Nông-công-Thương** chưa phải là người biết độc

HÀNG BẢO-KẾ

La Providence et L'Industrielle du Nord  
ÔNG BOY-LANDRY  
Lâm Đại-lý 17, Place du Théâtre, 17 -- SAIGON

Hàng Bảo-kế này chuyên lo bảo-kế cho những xe-hơi, nhà cửa, phố và hàng-hóa cho anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-địa mà chịu bảo-kế với hàng này, nếu gặp lửa rùi rồi hư hại việc gì, thì hàng sẽ bồi-lương g một cách rất mau lẹ vô cùng. Xin anh em lưu-ý...

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CAHREUX & MONAÏQUES  
Société d'Exploitation des Etablissements  
**BROSSARD MOPIN**  
Kể nghiệp  
Sáng lập từ năm 1909  
ở 3 đường Lucien Lacouture  
CHODUI SAIGON

Garb bonnet từ thượng hạng, nhưu kiểu mới rất sinh đẹp theo băng Xi-môn đờ thì màu và các vật dụng đồ dùng ở Pháp-quốc lại.  
Xin mời quý vị đến xem, kiểu mới đẹp hơn mọi hàng, đẹp lại. Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi bán giá mới hơn-hơn ở gửi cho.

VỎ RA THÔNG THÁ  
hàng ở trường L. Lacouture. - Chodui  
gần trại lính tập ở Ôm

TRƯƠNG-THIÊN TIÊU-THUYẾT-24 Avril-37--N°130

**Bạch-Khue Toàn-Truyện**  
白圭全傳  
Đệ thập tái từ  
Bích-gi: BONS-HEM

HỒI THƯ MƯỜI LĂM  
Tuyền Cung - phi, Tô - anh  
Cúc-anh bị bắt  
Kén Phò-mã, Kinh-oi Hiên-oi thành hôn.

Bích-ngọc và Kim-loan mừng thêm là mừng, đương như nắng hạn gặp mưa một

thứ, Hoàng-đế ben định ngày giã thù, khiến người rước anh em Kinh-oi vào Nguyễn-tiên-ung, Hoàng-đế ban cho một vị người-từ chúc mừng, anh em Kinh-oi lấy ra on vua uống rượu, bỗng nghe trống đánh ba hồi, kẻ bắt âm trời

tiếng, bọn cung-ngự bởi tiếp công-chúa và Quận-chúa ra chỗ Tiên - đường, anh em Kinh - oi vòng tay đứng bên, làm lễ « giao-rai » với Công-chúa và Quận-chúa, liền khi đó, bọn cung-ngự chia ra hai lớp, lớp tiếp dẫn Công-chúa và Kinh-oi vào động-phòng, lớp tiếp dẫn Quận-chúa và Hiên-oi vào động-phòng, vì có hai động-phòng trên thiết sẵn rồi, cặp vợ chồng nào tiếp vào độ g - phòng này. Lúc Kinh-oi vào động-phòng hiệp cần, thấy Công-chúa (Bích-ngọc) sắc đẹp khác thường, chàng nhìn một công - chúa giống thế quen biết nhau, cứ nghĩ san trong đó, đến tới lại vợ chồng chung gối, Công-chúa nhỏ nhẹ hỏi rằng: Lương-nhơn có que, biết thiếp chẳng? Kinh-oi nói: Tôi không quen biết Công-chúa là ai nào hết? Công-chúa tức cười rằng: Lương-nhơn và thiếp ởng thì tại diện Văn-hoàng, có sao Lương-g-nhơn quên mất thiếp mau vậy? Kinh-oi hỏi: Công-chúa là Châu-bích hay sao? Công-chúa gặc đầu rằng phải, khi đó, vợ chồng tỏ lòng mừng rỡ, cuộc ăn ái nồng nã không ngưng.

Còn Thiên - oai khi vào động - phòng, cũng Quận-chúa (Kim-loan) giao hỏi hiệp cần. Quận-chúa nhìn một Hiên-oi quen biết, cứ ghé mắt ngó Hiên-oi chăm chăm, Hiên-oi cũng nhìn một Quận-chúa là người quen, chàng xin lời Quận-chúa hỏi: Mỹ-nhơn là cháu loan ứng thì tại Văn-hoàng, diện phải không? Quận-chúa nghe nói mìn cười, bả làm cách hồ người không nói, đến tới lại phủ mừng mừng, gói, cuộc ái ái nồng nã lạc không ngưng, sáng ngày trở mới rạng đông, bả quan văn vô vào cung bái hạ, cuộc thành hôn của Phó-mã và Quận-mã, vinh diệu chẳng có ai bằng.

Nói về Trường-sa-tri-phủ và Thanh-hử-uy hộ tống cung - nữ vào kinh, do « tuyên-phí-công-sở » trình nạp, bởi công - sở này thiết lập tại kinh thành đã sẵn, để dùng nạp cung-nữ ở các tỉnh hồ tổng từ đây, mới viên Thi-lang hồ phủ công-chỉ tuyên-cung-phí, sẽ chọn lựa lại mấy ngàn cung-nữ của các địa-hiền nộp, có theo chỉ-dụng nào nhân sắc rất đẹp, mới được tuyên vô Hậu-cung, Kỳ dư môn gái làm, thường, đều phát hồi nguyên-quan, vâng theo lời chỉ dụ như vậy, viên Thi-lang phủ công-chỉ thân việc này, lúc Trường-sa-tri-phủ đem số trăm cung-nữ tới kinh-sở rồi, viên Thi-lang điếm tiền cung - gữ từ người kén chọn. Tô-anh và Cúc-anh người lòng oan kén, xem sắc mặt buồn bả muốn phòng, khi hai nàng bước vào công-sở đứng bên, để chờ viên Thi-lang kén chọn.

Tòa Đại - hình Saigon

Phiên nhóm thứ năm công tòa... Legay chủ tọa. Bousias và Pujos thị sự...

An mạng đường Testard

Vào sáng ngày 05 tháng 10 năm 1937... An mạng đường Testard...

Hôm 05 10 September 1937

Ngày 05 10 September 1937... Tòa Đại hình Saigon...

Vào 9 giờ, Bà Phương đã đến

Vào 9 giờ, Bà Phương đã đến... Ông Dương Văn Bình ra chờ...

Diễn di chơ và gặp Nguyễn

Diễn di chơ và gặp Nguyễn... Nguyễn Hữu Cường...

Được tin này qua chủ tịch hội

Được tin này qua chủ tịch hội... Ông Phan Văn Lê...

Liên lạc tin tức

Liên lạc tin tức... Ông Phan Văn Lê...

Bà Phương nhận có chưa me

Bà Phương nhận có chưa me... Bà Phương nhận có chưa me...

Quản chương lý huệ từ Hiếu ra

Quản chương lý huệ từ Hiếu ra... Bà Phương nhận có chưa me...

Trang sự Couget và Nguyễn

Trang sự Couget và Nguyễn... Bà Phương nhận có chưa me...

Nguyễn Văn Cường 100 quan

Nguyễn Văn Cường 100 quan... Bà Phương nhận có chưa me...

Liên lạc tin tức

Liên lạc tin tức... Bà Phương nhận có chưa me...

Liên lạc tin tức

Liên lạc tin tức... Bà Phương nhận có chưa me...

Liên lạc tin tức

Liên lạc tin tức... Bà Phương nhận có chưa me...

THIÊN MÔNG THƯỜNG

Chân đời... Yêu đời...

Không có chỉ từ là ông cho

Không có chỉ từ là ông cho... Ông Phan Văn Lê...

Kể đến, biết được việc nào

Kể đến, biết được việc nào... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

TIN VĂN

Theo nghị định của Thủ

Theo nghị định của Thủ... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Tháng März 1937 số báo...

Tháng März 1937 số báo... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Ông Phan Văn Lê

Ông Phan Văn Lê... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...

Vở đại sự

Vở đại sự... Ông Phan Văn Lê...