









**CÁC CÔ CỎ EM!**  
 Hãy cho các em nhỏ của  
 qui có ăn sữa đật, có đường

**NESTLÉ**



NIÊU

**CÓN CHIM**

Là một thứ vật thực rất lành,  
 rất bổ và dễ tiêu hóa

Hàng NESTLÉ số 35 đường Mac-Mahon  
 có sách dạy nuôi dưỡng con nít  
 bằng chữ Quốc-ngữ của Bác-sĩ  
 VIDAL - Quý Bà qui Cỏ muốn  
 dùng xin hỏi tại hàng sẽ gởi tặng.

**Rượu Thạch-Yên**  
 Rượu thuốc bổ

Qui ông qui bổ trong khi  
 bị yếu, ăn uống không tiêu,  
 khi mệt mỏi  
 Người trai tráng, sau khi  
 thể thao.  
 Ông một ly nhỏ rượu  
 Thạch-Yên thì được ngon  
 cơm lại thêm bổ sức.  
 Có uống mới biết rượu  
 hay!!

MARIANI  
 22, rue Testard - SAIGON

Docteur  
**VO-DUY-THẠCH**  
 40, BOULEVARD HONARD  
 (gần P. de Clichy, 84) SAIGON

Một mặt phẳng có khối  
 ngày 10 Mars 1938.  
 Chuyển trị bệnh tả bại,  
 và các chứng bệnh khác.  
 Mỗi ngày sớm mai và  
 chiều.

**Một cuộc may ít có**

Có tjem họa hình muốn bán các thứ nước  
 thuốc dùng trong nghề hóa hình, giá thật rẻ.  
 Ai muốn mua thì xin mời đến xem hay là viết  
 thư thương nghị để nơi Bồn-Báo.

pharmacie franco-asiatique  
 PHÁP-Á DƯỢC PHÒNG  
 Rue rue MARINI, 219 - CHOLON

Tại đó sẽ có ông PHẠM-HỮU-HÀNH viết bằng Bắc  
 chữ, tập nước qui vị một cách đơn-dĩ và trị-vệ.  
 Thuốc mới và tốt mà không giá lại rẻ.  
 Quý vị ở Lạc-Thành qui vị đến mua thuốc, xin đừng tin vào hàng thì  
 sách, giá thuốc bình và nước phần lại không tinh 1/20 cam-phê.

**LIỆU THUYẾT**  
 Xã-hội, trường-thiên, tiêu-thuyết

**CÓ GAI QUÊ**  
 Tar-gia, Phạm-hàng-Son

Đấy đây sáng đát một lời  
 thiên-nhiên.  
 - Hay! Hay!!!  
 Lời tiếng vô tận thiên  
 như phồn-phô, làm cho người  
 ngập ngừng, năm cấp tuyệt-  
 trệ của Huệ-kèo vào lòng, rồi  
 cơn-hạt nảy nẩy, hơn hết (1).  
 Hết anh này, lại anh khác  
 khấn cho Huệ-kèo có thể,  
 đau lạc rồ mù. Thân ở 1 cái  
 cánh (thường-tam này nào  
 m. con r. Hết các có gọi  
 Huy-lạc-giang-hồ? )  
 Các cụ đã được đến con  
 đường ấy chưa? )  
 Như thế có lạc - thu gì  
 chăng? ) )  
 Phương chi Huệ-lạc một có  
 gọi ngay thơ, họ-sinh ở mỹ,  
 mà phải chịu tan-lạc đập  
 bần.

- Bấy giờ « chem em »  
 (thơ).  
 - Đai lời người này kêu  
 Huệ-lạc chích chích đái trai  
 sáng, rồi một sức bề đưu  
 nãi nhầy.

- Anh này gọi vung, thì  
 anh khác liền đến.  
 - Anh này rồi, bay giờ  
 đến lượt tôi.  
 Huệ không còn chịu, nói  
 cái cách ép bức giả-mang  
 như thế nữa, nằng ngời đượ.  
 Không. Tôi chịu một  
 người thơ.

- Có nói cái gì lạ vậy?  
 Kêu có cho bốn anh em tôi  
 thì sự vui sướng có phải  
 chia sẻ cho đồng chí?  
 Các cụ là người học-  
 lưỡng, con tôi là người học-  
 ngũ mà gọi cường-bức thì  
 chết lời cho gì.

- Có không lẽ từ chối  
 được.  
 - Đai lời người ấy đé Huệ  
 xuống. Huệ khàn cứ ngồi  
 đượ, ngó người mập đượ  
 như đéu cá. Chẳng đéu người  
 mập cũng đượ một vị  
 bòn.

Hàng Naim này có việc  
 tao coi nê!

(1) Xin lời đé-gi. Tôi mong pháp  
 mà chép kỹ hàng thơ vào đây.  
 Vì sẽ 7 phở hay những sách từ-  
 phụng của xã-hội. Và lại của bất  
 bao nhiêu sự sớm ghê, mà chỉ  
 ngại viết về pháp của tôi không  
 cần biết đượ.

Đời này đéu này có làm cho qui  
 ngại nhơn nhơn, xin qui ngại với  
 lòng đượ thơ cho, vì sự thật của  
 nhơn tâm bằng người làm.

IX. - Hy vọng  
 Dường như ở đời này  
 buồn đượ ông cho rằng sự  
 áp bức óm-đau, là một sự  
 cần thiết nhất, và khời-  
 lược nhất. Mấy ai từ nhỏ  
 cho đến ngày chết xuống  
 là, mà giờ đượ một làm  
 lòng trung-thành trình lại  
 đéo nơi này. Mà đéu có một  
 người nào đượ như thế,  
 chẳng những là người ta  
 không khám-phục một  
 người giữ đượ một đéu  
 giờ, trái lại người ta  
 còn chế rằng: một con me  
 chết thêm sức-đục. Bởi vậy  
 cho nên sức-đục nó có một  
 cái mãnh lực phi thường;  
 người nào đã me một  
 củ đéu đại vị sức-đục rồi thì  
 đéu cho hớn môn thần thể,  
 thất-thở khuyếch-già họ  
 cũng chưa hay. Bởi bao  
 nhiêu cái tham-trọng tâm  
 khét ở đời này, xảy ra vì  
 sức-đục.

Đời này đéu này có làm cho qui  
 ngại nhơn nhơn, xin qui ngại với  
 lòng đượ thơ cho, vì sự thật của  
 nhơn tâm bằng người làm.

Hàng Naim này có việc  
 tao coi nê!

(1) Xin lời đé-gi. Tôi mong pháp  
 mà chép kỹ hàng thơ vào đây.  
 Vì sẽ 7 phở hay những sách từ-  
 phụng của xã-hội. Và lại của bất  
 bao nhiêu sự sớm ghê, mà chỉ  
 ngại viết về pháp của tôi không  
 cần biết đượ.

Đời này đéu này có làm cho qui  
 ngại nhơn nhơn, xin qui ngại với  
 lòng đượ thơ cho, vì sự thật của  
 nhơn tâm bằng người làm.

**HÀNG BẢO-KÊ**  
 NIÊU  
**LA PROVIDENCE ET L'INDUSTRIELLE DU NORD**  
 Ông HOY-LANDRY  
 Lam-Bai-lý 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON

Hàng Bảo-kê này chuyên lo bảo-kê cho những xe  
 hơi, nhà cửa, phố và hàng-hóa cho anh em. Những  
 người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-thị mà  
 chịu bảo-kê với hàng này, đều gặp lợi ích rất  
 việc gì, thì hàng sẽ bồi thường một cách rất mau lẹ  
 vô cùng. Xin anh em lưu-ý.

**PENSIONNAT**  
**HUYNH-KHƯƠNG-NINH**  
 (SAIGON)

Trường dạy học sinh từ ca. lớp từ lớp Enfantia  
 đến lớp 4<sup>e</sup> Année.

Lớp 4<sup>e</sup> Année có thầy thạc-học La-gas da.  
 HUYNH-KHƯƠNG-NINH

**BÔNG PHÁP NGÂN-HÀNG**  
 ĐƯỜNG ĐỨC ĐẮC AN CỦA CHÍNH PHỦ 3 PHẠM NAM 1075  
 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 120 000.000.000  
 Vào ngày 11.12.1938  
 Văn bản số 10.000.000.000  
 22.000.000.000  
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị: M. PAUL SAIGON  
 Tổng Giám đốc: M. PAUL SAIGON

CÁC CHI-NHÁNH VÀ ĐAI-LÝ

TRUNG-HOA	ĐO-Đ-CHAP	CÁC XỨ KHU
CANTON	SAIGON	BAN KHU
FORT-BAYARD	BATANG	DI-BOCTI
HANKOU	SAIGON	NOUMEA
HONGKONG	HANOI	PAPEETE
PEKIN	NAMDINH	POSDICHEVA
SHANGHAI	PHNOM-PENH	YUNNANFOU
TIENSIN	QUINHOA	YUNNANFOU
YUNNANFOU	YUNNANFOU	

GIÁO THỊP KHẨP CÁC NƠI ĐẾN THẾ GIỚI  
 Lưu số các công-ty, ngân-hàng và buôn bán đéi chái  
 CHINH-CHÁNH SAIGON - QUAI DE BELGIQUE  
 R.C.N.1

**CHƠI MÓN TỬ-SÁT**

Có các loại thời mỗi phút	1 tháng	3 tháng	6 tháng	1 năm
Nhỏ 10 x 20 x 30	2500	3500	5000	10.000
Trung 10 x 20 x 40	4.000	7.000	10.000	20.000
Lớn 20 x 30 x 50	7.000	10.000	15.000	30.000

**TRƯỜNG HỌC NGHỀ MAY VÀ ĐIỆN**

98-99, rue Lagrandière - SAIGON  
 Telephone: 30420  
 Director: TRINH-HUNG-NGU  
 TỰU THÔNG NGÀY 31 AOUT 1938  
 do H. HỒ-ĐẮC-CUNG, Mécanicien diplômé  
 de l'E. I. M. đượ.

**HỎI THỨ NHẤT**

Thước xưa ở phía Bắc kinh-  
 độ nước Tê-vú, trong qui  
 Hy-Lap có một trường học  
 nhỏ. Thầy giáo đé, râu  
 tóc bạc phơ, ược chừng sáu-  
 mươi tuổi, học trò đé hơn  
 mười câu, câu nào cũng trả  
 15, 16; trình-độ học say-  
 soát bằng nhau.  
 Một chiều, buổi học vừa  
 tan, nhân mùa hè, học-trò  
 không về ngay đượ, thầy  
 giáo bèn họp các cậu lại  
 trong phòng đọc sách rồi  
 kể cho các cậu nghe một  
 chuyện.

Ngày nay trong trường ấy  
 có mấy pho tự-giác các bậc  
 vi-nhân các nước, th. y giáo  
 bèn trở vào trong một pho  
 tự-giác mà bắt-đầu kể:

« Pho tự-giác kia là tự-giác  
 ông Cách-Đức tức là một  
 vị vua hiền của nước A-  
 Thiệp bên cạnh nước ta. Sự  
 tích ông ấy hay lắm, để  
 lược kể lại cho các con nghe:  
 « Trước đây 800 năm,  
 nước A-thiệp cùng nước  
 Tu-ba-da nhân có việc bất-  
 bình với nhau, đến nỗi gây  
 cuộc chinh-chiến. Nước Tu-  
 ba-da quân nhiều, tướng  
 giỏi, đánh trận nào cũng

**NĂM SƯƠNG GÒI VÁT**

(Lịch-sử tiêu-thuyết)

Truyện 800 vị anh-hung nước Tê-Vú trong qui Hy-Lap năm gặt năm mất trong  
 bốn năm trời, chịu bao nỗi nhọc-nhằn đắng cay & đời hải-ngoại để mưu khôi-phục  
 lại chính-thể dân-quyền cho dân và cứu nước ra khỏi vòng đéu-hãm và chính-sách  
 chuyên-chế, hung-tàn của bọn quý-go-dân chỉ mưu tư-lợi.

được, áp-bức đến kinh-đô  
 nước A-thiệp. Vua nước A-  
 thiệp là ông Cách-Đức trông  
 thấy cảnh nguy-nghập như  
 vậy, không biết mưu-tính  
 thế nào cho khỏi cảnh nhấ-  
 tan nước mất, đé giờ vờng  
 nên đé-lập mới-mất về sau.  
 năm công-nghì, lại công-từ  
 gian.  
 Trong nước có một nơi  
 thần-miếu ở cạnh một khu  
 rừng gần kinh-thành vẫn  
 có tiếng la thét, nhán-dân  
 ai cũng sùng bái, các nước  
 ngoài có việc gì quan-trọng,  
 thường-lư-lộ kéo đến chầu-  
 đáo xem làm đé như thế nào  
 mà những đéu thần đã báo-  
 ứng thì trăm việc đéu đáng  
 ca, nên ai cũng tin làm.  
 Trước khi nước Tu-ba-da  
 sang đánh nước A-thiệp,  
 cũng đã đéu cầu-nguyên &

miếu ấy. Thần có ứng cho  
 một quả cầu: « Hết đéu  
 giết vua nước A-thiệp thì  
 mới đéu toàn-thắng. « Vua  
 Cách-đức nghe biết chuyện  
 ấy, nghĩ thầm rằng: « Ta làm  
 vua trong một nước, chỉ cốt  
 vì dân mưu sự yên vui, nay  
 cơ sự đường này, nếu việc  
 thần ứng quả thật, chỉ  
 bằng ta liều một mạng ta đé  
 cho quân giặc sai lời thần  
 nhủ tất đánh không thắng  
 nỗi quân ta đéu nê. Thế  
 có phải chỉ phải một mạng ta  
 mà so với sai lời nước A-  
 thiệp này đéu đéo đé-lập  
 đường nào hơn? Chẳng

qua chỉ như ngất bỏ một  
 đéu: bỏ đéu trong một khu  
 vườn rộng mà thôi. Và  
 phần thì cũng là một cách  
 khiến quân ta quyết trận tử-  
 chiến, chẳng công là hay  
 làm sao? Nhưng nếu ta ra  
 trận đánh liều chết cùng  
 quân giặc thì lại có ứng-tá  
 đéu, chỉ bằng một mình  
 ta lên sang quân giặc là hơn.  
 (Còn nữa.)





