









THỜI GIỜ VÀI TRANG KỸ-ỨC...

NỖI LÒNG!

(Kính lạy bà L.V.R. Gius-thơ)

(Tiếp theo)

Gặp cảnh sanh-ly

Hơn một năm buồn bã ở trong cảnh thất-vọng, tôi lại gặp ngay thêm cảnh thất-vọng nữa. Chẳng tôi tách tôi ra khỏi ngân năm vẫn vậy - để lập danh thêm với người. Nghe lời khi thấy chông bức ra đi muốn khóc - lờ khóc, cười lờ cười, chen quan ha những ửng lên mà say. Dầu gương vôi không lấp thắm thắm vì trong cảnh vôi chông chưa thấy vôi vôi yêu-dùng mà nay phải danh chi là.

Chông đi lập danh, như ai thì mừng vì để gạt chi chông, còn tôi, cũng vì lòng vì mừng trong, than ôi! Vài thời vôi gương kẻ là, Ai-tri-am-đo, một má cái ai. Trong lúc - Ai sau ỳ, tôi lại bằng nhờ đến lời thề của một nữ-thị đương thời nhắc lại lời chông khi sắp đi học có những câu:

Vợ là duyên, công danh là nợ, Duyên xong rồi, nợ gì chưa xong.

Duyên kia dài đến trời long, Nợ công danh còn lại chưa xong.

Những tôi yêu ai bằng những tôi đau đăm đăm vì vậy. Và, nhà nữ-thị sĩ-vợ với tôi:

Càng người mới học mà thuyên đau sả.

Thề mới biết cái sầu thường để giết người, mà nếu có những kẻ làm một cảnh sầu như ta thì biết đâu cái sầu đó lại không thành một cái thề. Thề để cho ta yên ỳ cái đời bất bình đẳng của ta.

Chông ra đi, chiếc thân tôi lại bơ-vơ đau tôi, Còn biết cụ như ai? Cũng chỉ là cha mẹ.

Khô bác, đờn đau, bao nhiêu những cảnh khôn nan ở đời không cảnh nào là tôi thoát khỏi.

Món mới trông chông như hàng trông mựa đàu. Gỡ nhỡ chông tôi chỉ ngắm hai câu thơ xưa:

Hết kiến mạch đau đờng liêu sả, Hối giao phu tử mệnh phông hầu.

Khách trông chông mới khác bác bỏ thâu. Cha mẹ tôi cũng ngày càng suy sụp. Ngày tháng trông cho qua mau được hội - hiệp với chông, vôi tôi vẫn định-nhớ rằng lần này nhà tôi thế

lao chông tôi cũng rõ lòng tôi, nghĩ thường đến vôi vôi, thường người ta càng xa nhau càng biết yêu nhau. Ba năm lịch - lược nhau qua. Tôi sanh được một trai. Thời, hẳn chắc chắn, con gì mà ngờ nữa. Rồi đây chông tôi sẽ về thấy đứa con vôi-tình là cái kết quả của vôi-tình đau khổ, và thấy lòng trong trịnh của vôi là nao chẳng cảm trong!

Thề rồi, sống trong một không - khi lạnh lẽo như trước (tôi) ăn nhằn đờng-ai, yếu đuối.

Hai địa-vị, một cuộc đời. Một cái tin làm cho tôi khiếp - khi mới thắm: Chông 'ôi ở ngoài trời xa đã thề nguyện. "Chông sang vôi được đi giày" ! U, ai không chắc thế, ai không nghĩ cho tôi như thế. Địa vị đời tôi cuộc đời hẳn đời, còn đời vôi gì!

Nhưng mà, nhắc lại thêm đau lòng, "càng công danh vôi càng day gian nan", câu đó thật đúng với đời tôi làm.

Trở về, đời vôi tôi, chông tôi cũng vẫn lạt lẽo thơ - không thấy gì là sự lạc của tôi công cho, chính chông tôi cũng cho tôi là công hạnh-phúc nhưng có ai thâu - nỗi lòng - Ờ đời, tôi là một người hoàn - toàn tuyệt vọng song là sống gương, kiếp sống này những nghĩ ngậm ngùi thâu!

Có lẽ quen với tánh trớ-dờng-phông-khoan ở những cuộc chơi có hơi đến tình thắm, tôi thường lo cho chông tôi nên trong khuyến lơn ăn ỳ, chông tôi lại nặng nề với tôi làm đời.

Nếu tiếng "chân đời" nó không có nghĩa gì khác hơn là hết hạnh những sự sung-sướng trên đời, thì tôi có thể nói tôi là một người "chân đời" chính như vậy.

Kể đó chông tôi được giấy đời đi tỉnh C... Tuy là lương bổng mới tháng hơn trong, nhưng lúc nào trong nhà cũng thấy sự túng thiếu.

(Lên Lửa).

Docteur VO-DUY-THẠCH 50, BOULEVARD BONARD (gần Phố Lê Chánh Kỳ) SAIGON. Mọi chi phỏng có mặt ngày 10 Mars 1986. Chuyên trị bệnh tả liệt... và các chứng bệnh khác. Mọi ngày sớm mai và chiều.

GIA-CHÁNH

Cung em Ngọc-Lan, Hôm nay chi có tiếp được một bức thư của em trong đó em có than phiền về cách nuôi con bú theo phân đông những người đơn-bà ở chốn đông người rầy bít, không có hợp theo phép vệ-sinh chút nào hết. Điều ấy chi đã thấy rõ làm rồi, mà phân đông những chi em có kiến - thức cũng đều công nhận như em vậy. Chi thường thấy có nhiều người mới sanh con ra vừa được năm ba ngày, thì đã nhai cơm mà sung cho nó, có người miệng ăn trầu không sục, để vôi mà nhai cơm, làm cho bà con nhai phải h a ra do hoét, mới là ghê nữa chứ! Tại nghiệp chi đưa nhò mới sanh, là biết ăn uống gì, nhưng họ cứ để ngửa ra mà nhai bù cơm vào cho được một ngày, ấy là một điều đại hại cho đứa con trẻ mới sanh biết dường nào!

Bao-từ nầu như thịt gà

Cung em rứa bao-từ cho sọc sẽ rỗng rỗng và lười như nôi-trước, song phải lười cho thiệt chín và mềm: rồi cũng xắt ra ra miếng. Sau làm sớt trắng, rồi bỏ thịt vào vôi chút xắt băm sả, và một vài cái lá thơm, nấu có năm phút xắt một mẻ vào má nhai chung với thịt cũng tốt. Khi chửi rồi ném nên cho vôi, rồi nhắc cái son ra cho khô lửa, đánh vài cái trong đờng giả sớt bỏ vào má trộn với sữa, và nấu cho chanh vào rồi dọn lên ăn.

Thịt bò nầu và cái-ròi

Lấy một miếng thịt bò, thịt ngựa hay là thịt bần đờ cũng được, cắt ra từ cục vuông được độ bằng bàn tay dài: opt 3, 4 củ khoai tây và vài củ cà-rốt, vài củ hành tây nhỏ nhỏ để nguội.

Thịt bò nầu ra-gu với nấm

Cắt thịt bò ra từ miếng lớn nấu mềm cho sôi, bỏ thịt vôi vài củ hành nhỏ mà đã nguội vào má chung cho vàng; rắc bột mì vào xóc trộn cho đều, chế nước đun-nóng vào, bỏ

Bao-từ và tăng ong

Cung em rứa cho sọc và ngâm trong nước lạnh đôi ba giờ như trước, và cũng phải lười trước cho chín. Sau xắt ra từ miếng, bắt cái son lên nấu mềm cho sôi, bỏ thịt vào vôi một củ hành tây và xóc trộn cho đều, và persil đã băm sả vào, rồi chế vào vôi muỗng nước muối có năm phút nấu lửa than riu riu cho đến khi chín, để thêm chút bơ, rồi dọn lên ăn.

Thịt bò nầu với đậu

Cung ram thịt vôi hành thơm cho vàng, rắc bột mì vào, xóc trộn cho đều rồi chế bouillon vào, bỏ muối tiêu và lá thơm nấu trên lửa riu riu cho đến khi thịt chín. Còn đậu thì ngâm trước trong vôi giờ, sau lười riêng đờ cho chín, hề thịt vôi chín rồi thì lười đậu cho ráo nước và trộn lửa vào nấu chung với thịt cũng vôi muối phết nữa thì là ăn được.

Hội chợ súc vật

Mở cửa từ 5 đến 20 Avril 1936 và có lễ kỷ niệm đến đầu tháng Mai

Thịt bò nầu ra-gu với nấm

Cắt thịt bò ra từ miếng lớn nấu mềm cho sôi, bỏ thịt vôi vài củ hành nhỏ mà đã nguội vào má chung cho vàng; rắc bột mì vào xóc trộn cho đều, chế nước đun-nóng vào, bỏ

muối tiêu vôi và cái lá thơm

đẩy nắp lại, nấu lửa than riu riu như đã nói trên. Khi thịt gần chín rồi sẽ bỏ nấm vào, nấu thêm như vậy chừng nửa giờ là dọn lên ăn.

Thịt bò nầu với đậu

Cung ram thịt vôi hành thơm cho vàng, rắc bột mì vào, xóc trộn cho đều rồi chế bouillon vào, bỏ muối tiêu và lá thơm nấu trên lửa riu riu cho đến khi thịt chín. Còn đậu thì ngâm trước trong vôi giờ, sau lười riêng đờ cho chín, hề thịt vôi chín rồi thì lười đậu cho ráo nước và trộn lửa vào nấu chung với thịt cũng vôi muối phết nữa thì là ăn được.

Hội chợ súc vật

Mở cửa từ 5 đến 20 Avril 1936 và có lễ kỷ niệm đến đầu tháng Mai

Thịt bò nầu ra-gu với nấm

Cắt thịt bò ra từ miếng lớn nấu mềm cho sôi, bỏ thịt vôi vài củ hành nhỏ mà đã nguội vào má chung cho vàng; rắc bột mì vào xóc trộn cho đều, chế nước đun-nóng vào, bỏ

PHONG SỰ ĐƯỜNG XA

ĐỒNG THÁP MÙƠI

VÔ-TRỤC-NGÔN, thuật

Đồng Tháp-Mười 1. Lạ ch

sử của nó tưởng không còn ai là không rõ, và lại lại lại cốt chẳng phải bản về duyên ỳ... Còn kinh "cách-bích" quatre bis cắt trên mặt Đ.T.M. đem nhơn-dân các người đó kể đến mấy ngàn người. Năm 1938 này, đất ruộng đất bán bị kinh đã thuộc hết chín chục phần trăm: đó chính là nhờ công lực của một số đồng bản dân mà nên vậy! Từ trước đến nay, cứ ai chuẩn được bao nhiêu thì lo khai phá, rồi đến mua góp nhóp hủi mà chi dùng cho khỏi phải lo thuê mà già.

Thị trấn

Nay nhơn ruộng đã thuộc gần hết như đã nói trên nên từ hôm đầu năm, quan Chủ-tỉnh Sadee đã sắp họ đờng phòng đó số sao mới đát có gạc rẽ để đánh thuế...

Thị trấn

Sau khi an tọa trong nhà công, một công-sở xiêu đờ, mục nát như - cái chọi bị - Quan Phó-Tham-Biện bắt đầu thảo đơn của các nhơn-dân đờn học xin đờng thuế, giãm thuế, hay không bằng lòng đờng thì, hay tranh giành nhau...v.v...

Thị trấn

(Ban phân-viện ở tại đó suốt tuần lễ để làm việc, mỗi buổi hầu tương-vợ như là một màn đờ-kịch, vì thế nên lửa rút nhữg - màn - nào có v-y-đ để hiên các ban đờ.

Thị trấn

M.M. (một xướng) đờ kinh-tráng quan đờ, miêng thích thông đờm đờ u-rô... làm việc thờ e ở thong-ngon) Chủ thừ việc gì? lén gì?

Thị trấn

V.D. (một tên đờn nghề chày trăn, một mũi nhợng - đờ - Quan Phó-Tham-Biện + trâm - vôi quan Thám Biện; nhưng không đát lời qua - r. Hoi phien...)

Thị trấn

V.T... Bám quan lớn, tôi có thấy một con hổ mới đờn nghề mà xin bán 20 lờ đát; hay chùng nó ờ xa, lại bán việc lờ thờ nên đờng làm lờ thấy một nhợng tôi kén thờ chùng nó rờ thờ một nhợng... ờ thờ - Ờ! Ai lại kén gì ai?

H. Th

(mặt mũi quai ác, đờ-bạo chen người vào - Đờ năm ông, nhợng trình lại lời quan lớn rằng tôi xin đờng thuê một số đát mà chính tôi đờy công khai phá... Đờ năm số đát ỳ theo bản đờ thì về - lờ x.x. - tạ lạc tại một tên kinh...)

M.M.

Quan lớn (hỏi hai người ai có bằng có gì thì trình ra.

L. D.

trình ra một công - giấy mượn công phat - v.v... Khong nhin, H. Th chong ra một bộ giấy... Cự-tạ đờ đờ ngợ-nhac nhin - v.v...)

L. D.

(điêm mắt H. th. tron mắt) Nay! Tôi nhợng cho chú biết nghề: chú muốn đờng đát, tôi thì đờ cái đờu của chú phải là bằng sả...)

H. th

Ờ! Ai lại kén gì ai?

V.T.

Bám quan lớn, tôi có thấy một con hổ mới đờn nghề mà xin bán 20 lờ đát; hay chùng nó ờ xa, lại bán việc lờ thờ nên đờng làm lờ thấy một nhợng tôi kén thờ chùng nó rờ thờ một nhợng... ờ thờ - Ờ! Ai lại kén gì ai?

V.T.

Bám quan lớn, tôi có thấy một con hổ mới đờn nghề mà xin bán 20 lờ đát; hay chùng nó ờ xa, lại bán việc lờ thờ nên đờng làm lờ thấy một nhợng tôi kén thờ chùng nó rờ thờ một nhợng... ờ thờ - Ờ! Ai lại kén gì ai?

V.T.

Bám quan lớn, tôi có thấy một con hổ mới đờn nghề mà xin bán 20 lờ đát; hay chùng nó ờ xa, lại bán việc lờ thờ nên đờng làm lờ thấy một nhợng tôi kén thờ chùng nó rờ thờ một nhợng... ờ thờ - Ờ! Ai lại kén gì ai?

V.T.

Bám quan lớn, tôi có thấy một con hổ mới đờn nghề mà xin bán 20 lờ đát; hay chùng nó ờ xa, lại bán việc lờ thờ nên đờng làm lờ thấy một nhợng tôi kén thờ chùng nó rờ thờ một nhợng... ờ thờ - Ờ! Ai lại kén gì ai?

V.T.

Bám quan lớn, tôi có thấy một con hổ mới đờn nghề mà xin bán 20 lờ đát; hay chùng nó ờ xa, lại bán việc lờ thờ nên đờng làm lờ thấy một nhợng tôi kén thờ chùng nó rờ thờ một nhợng... ờ thờ - Ờ! Ai lại kén gì ai?







Cải thiện-thời của vua nước Anh là Edouard VIII

(Tiếp theo trang trước)

học hành để mở mang trí não, mà người ta lại còn tự nguyện cho người khác nói về mình...

Làm một anh lính thủy

Ấu con đàng biết rằng làm vua một dân tộc ở cái học này thích hơn thì ông vua ấy phải là người ưa thích nghề thủy - lính...

Đã là cái đàng biết rất kỹ bâu của một vị vua kình-thủy, một vị vua mà trước đó chưa hề biết bơi lội...

Làm một tên lính giữa trên giặc Âu-châu 1914

Sau khi Đông-công đi vắng Norway, Nam-tây và Bắc-tây (Đan-Mạch) thì trên các Phi-líp-phin...

Chơn may để làm gì?

Chơn may trong việc này là một người, cái chơn may cũng có ích cả, nhưng có người không ưa chơn may...

LỜI RAO CẦN KIẾP

Công mỷ ông: Nguyễn-văn-Tiêng, Nguyễn-nam-Đức, Nguyễn-thanh-Dân, Trần-văn-Số...

TRONG TÊN NGÀY

một lọ thuốc DIPLORYL chữa khỏi BỆNH LẠNH, KHÔNG ỚM LẠI, KHÔNG HỒN KHÁC, KHÔNG PHẢI RỬA RAY LỜI THÔI...

Một cuộc may ít có

Có tiệm họa hình mua bán các thứ nước thuốc dùng trong nghề họa hình, giá thật rẻ. Ai muốn mua thì xin mời đến xem hay là viết thư thường nghị do nơi Bồn-báo.

Giá lúa, gạo, bắp

Tại SAIGON, ngày 20 mars 1936

GAO Chưa kể tiền thuế, hao lý lớn Một tạ 60 ki-lô 700

Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like Gạo 1, Gạo 2, Gạo 3, etc.

LỬA

'Chết đến nơi này' (Holon, Lao lý lớn) - Một tạ 68 ki-lô Lao lý lớn hàng 1.75 (191) 79...

BẮP ĐÓ

Bán tại Cholon 100 ki-lô: 6.30 mars - 6.00 avril

TIN TÀU TÔI

Ở Pháp lại

Le Président Lebon le 21 mars vers 17h. avec 246 saas postaux (M.M. Le Maréchal Joffre le 30 mars (M.M.) Le Dailig le 1 avril (C.R.) Ở Bắc và Trung-kỳ...

TIN TÀU ĐI

Qua Pháp

Le Président Doumer le 20 mars (M.M.) Le Cap Padaran le 27 avril (C.R.) Le Dailig le 1er avril (C.R.) Le André Lebon le 27 avril (M.M.) Ra Trung và Bắc-kỳ...

Những người ở không

thấp, hơn mọi người, các công tử với sự bất văn động của cơ quan trong thành thị...

TÔI 55 NHIỀU KHỈ LỢI VÀ BÁC MUON

Một lần bán luật chi tên có 55 con khỉ rất đẹp và đáng yêu... PHAN-VĂN-THIỆT

AI muốn dùng thuốc Tây mới, tốt nhất?

AI muốn có người báo-chết thật kỹ càng, các ton thuốc của các quạn Đốc-Tơ?

pharmacie franco-asiatique PHAP-A-SI-PHONG. Rue des Mairies, 219-C-CHOLON. Tại số 60 ông PHAN-HỮU-HANH...

Đêm hát đặc-biệt tại Modern-Cinéma

Tối thứ Bảy 21 Mars 1936 ĐÓNG 6 GIỜ RỜI

ĐẠI PHƯỚC-CƯƠNG

Nam Phi, Bấy Nam, Ba Văn, Ngọc-Sương, Năm Châu, Bảy Nhiêu, Năm Đình, Tu-Anh, Tư Hảo, Ba Liêng...

Hội chợ sức-vật Châu-Độc

Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc... Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc...

Đêm hát đặc-biệt tại Modern-Cinéma

Tối thứ Bảy 21 Mars 1936 ĐÓNG 6 GIỜ RỜI

ĐẠI PHƯỚC-CƯƠNG

Nam Phi, Bấy Nam, Ba Văn, Ngọc-Sương, Năm Châu, Bảy Nhiêu, Năm Đình, Tu-Anh, Tư Hảo, Ba Liêng...

Hội chợ sức-vật Châu-Độc

Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc... Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc...

Đêm hát đặc-biệt tại Modern-Cinéma

Tối thứ Bảy 21 Mars 1936 ĐÓNG 6 GIỜ RỜI

ĐẠI PHƯỚC-CƯƠNG

Nam Phi, Bấy Nam, Ba Văn, Ngọc-Sương, Năm Châu, Bảy Nhiêu, Năm Đình, Tu-Anh, Tư Hảo, Ba Liêng...

Hội chợ sức-vật Châu-Độc

Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc... Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc...

Đêm hát đặc-biệt tại Modern-Cinéma

Tối thứ Bảy 21 Mars 1936 ĐÓNG 6 GIỜ RỜI

ĐẠI PHƯỚC-CƯƠNG

Nam Phi, Bấy Nam, Ba Văn, Ngọc-Sương, Năm Châu, Bảy Nhiêu, Năm Đình, Tu-Anh, Tư Hảo, Ba Liêng...

Hội chợ sức-vật Châu-Độc

Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc... Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc...

Đêm hát đặc-biệt tại Modern-Cinéma

Tối thứ Bảy 21 Mars 1936 ĐÓNG 6 GIỜ RỜI

ĐẠI PHƯỚC-CƯƠNG

Nam Phi, Bấy Nam, Ba Văn, Ngọc-Sương, Năm Châu, Bảy Nhiêu, Năm Đình, Tu-Anh, Tư Hảo, Ba Liêng...

Hội chợ sức-vật Châu-Độc

Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc... Hội chợ sức-vật Châu-Độc khởi sự tại Châu Đốc...

TIN VĂN

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Nghe tin đờ rắng một ông hoàng

Tru kỳ muốn kiếm một người bạn trăm năm cho dù từ cách.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

Thập phân đờ rắng một ông hoàng

Đã ra vào vòng pháp-lâm. Họ đã tha nhân loại của nó, thì vàng hoa của người bác-phước kia được là đờ rắng cho ta-đời.

XO NGÀY 11 JUILLET 1936 CƯỚC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP PHẦN THỨ HAI. Bán kê các số trúng: 1 số trúng 100,000 \$, 1 số trúng 40,000, 1 số trúng 20,000, 8 số trúng 2,000, 16 số trúng 1,000, 80 số trúng 400, 800 số trúng 80, 800 số trúng 20, 8,000 số trúng 40. Ngày 11 tháng 7 năm 1936.