

Rượu mạnh hiệu **DE JEAN** đã thơm mà lại ngọt
 làm cho những tay thợ rượu thầy đến khen ngợi
 Chỉ một mình hãng Denis freres có trữ mà thôi

Hải xuôi quây, kỳ trung y què mùa, chẳng biết kê ấy mà làm. Bởi vậy khi làm về lỡ ra rồi, y thấy quan đến Thủ-đức hai lần mà tra vấn, thì y sợ lắm, sợ đó bề ra ở tù, nên y có than thở với Huy-vân-Hải. Huy-vân-Hải nói không sao, bởi y đứng sự, việc đầu có đó bề ra, bất quá mượn một hai ông Trang-sự bảo chữa cho, chẳng cang có gì mà sợ.

Phạm-vân-Lân khai thiết rõ ràng, quan Bồi-thẩm liền sai bắt tên Huỳnh-vân-Hải dẫn nạp. Hồi Huỳnh-vân-Hải, có đủ chứng cớ, Huỳnh-vân-Hải mới không đi, bữa 16 Novembre, quan Bồi-thẩm bắt tên Huỳnh-vân-Hải mà hạ ngục.

Thoảng lại cơ thăm họa diệt, lại có câu như tác ứng hườn, tưởng như Huỳnh-vân-Hải, với Phạm-vân-Mười và Phạm-vân-Lân muốn ích kỳ hại nhân, đầu đến thế nào, bắt đầu thiên về bắt vụ nhào, cũng cam bưng chịu. Nhân mà độc hơn hết là Huỳnh-vân-Hải, có phước học đặng ít nhiều, nỡ chẳng thương mà đã đi tù chết, lại đi vì tiền huê-hồng của Trang-sự mà đi nghiên chuyện, bầy mưu độc sũ.

Nếu các quan Trang-sự mà nghiêm giữ danh phận mình, chẳng dèng những tay đem mối như Huỳnh-vân-Hải, thì trong chốn thôn quê ít có những chuyện nói đa xáo thật.

M. H. L.

Quan Toàn-quyền Long
 XUỐNG TÀU
 Cuộc tiễn hành của quan dân Saigon

Bồn-quán kỳ rồi đã có nói, quan Toàn-quyền sẽ rước khách tại Nhà-rồng (trong một phòng kia), lúc 10 giờ chỉ 11 giờ khuya, thì đã có quan dân Phan-sa Annam đến mà chúc cho ngài, lĩnh phước-phước và lĩnh áo-ủi của ngài, thượng lộ bình an mà trở lại cho mau với Thuộc-địa.

Đường sắp đi vào đền ngài, hai bên có treo đèn giấy hồng, còn trên cây thì treo đèn ngũ sắc coi rất xinh đẹp. Cũng là tay thợ, mới có ý kiến thức, khéo vẽ viên, như thế là ông Saint Nicolas sũ Công-chánh.

Chừng 10 giờ qua 10 phút, thì hai ông bà đã đến, có quan quyền Tổng-thông Le Gallen hộ-đồng, tức thì nhạc trở động Marseillaise.

Ngài vào nhà rồi, thì tiếp khách liền, hết thấy các quan và các hương chức Annam Saigon, đều đủ mặt, chen dãn nhau mà vào cho đến ngài. Trong lúc này nhạc bình đánh bản đục rước khách.

Còn ngoài vườn Nhà-rồng thì lại có đèn, đi vòng theo chung quanh vườn, có nhạc lĩnh-tập đi đầu, mà sau lại cũng có theo ít con ngựa giầy và cộ đã đầu rôi của hạt Giadinh nữa.

Qua 10 giờ rưỡi, thì thiên các nhứt phượng, một đàng ai về nhà này, còn một đàng thì quan Toàn-quyền, và gia quyền xuống tàu, có ông Le Gallen và ông Queseul đưa theo.

Bồn-quán cũng chúc một lần chót nữa, cho quan Toàn-quyền, lĩnh phước-phước và lĩnh áo-ủi, đường sá bình an và về Mâu-quốc cho vui về.

P. d. Ng. h. V.

Hoàng-thượng
 đức Khải-Định

Thơ cho quan Toàn-quyền M. Long.
 Huế, le 10 novembre 1920.

Hoàng-thượng Đại-việt-Nam, thơ cho đức Toàn-quyền Hoàng-pháp.

Đức Toàn-quyền,
 Vừa mừng tin của quan Thống-sứ Huế, Trăm mới hay ngài sẽ về Mâu-quốc mà lo cho hoàn-thành những điều đã ước định rất nên cần ích cho xứ Đông-pháp.

Quan dân của Trăm cũng đồng hay như vậy, mà lại cho rằng ngài về Mâu-quốc, chắc các việc được hoàn-thành và sẽ may mắn cho xứ sở của Trăm biết bao cho nên trăm cũng hết lòng ao ước cho cái vọng ước đó sẽ thành-tựu như ý ngài đã định.

Nghĩ vì ngài đi cũng gấp quá, làm cho Trăm không có thể chi mà gặp ngài cho được, sự làm cho Trăm chẳng vui, nên Trăm phải dựng thơ này, theo lễ thường, mà cầu xin cho ngài, và gia quyền của ngài được mạnh giỏi, đường xá bình yên.

Riêng tưởng sự về phần này cũng là theo lúc đó mà thôi, chứ trời cũng còn dành để nhiều khi Trăm còn hờn hạnh mà gặp ngài.

Ký tên: KHAI-ĐỊNH.

Ph. d. N. h. V.

DÂY-THÉP CÁC NƠI GỬI CHO
QUAN TOÀN-QUYỀN.

Lúc ngài tạm ở Đổng-Pháp, kinh xin ngài và gia-quyền cùng các chức hộ-tùng nhận lời cảm tạ, đi đường bình an và trở qua mạnh mẽ, của tôi và của phòng Canh nông Đổng-kinh và các miền Bắc Annam.

Ký tên: LAUMONIER.

Trước khi ngài từ biệt Đổng-Pháp quả-nhân xin nhắc lại sự thực tình quá-nhau đã chúc cho ngài thượng lộ bình-an, về Mâu-quốc mạnh giỏi rồi trở qua Thuộc-địa cho mau.

Quả-nhân cũng xin nhắc lại lời giùm với Mâu-quốc sự ngài đang và trung tin nó đã được đời đời quả-nhân và nhơn-dân Annam với Mâu-quốc vì tinh thần thiết lập quốc.

Hoa-hương

Ký tên: KHAI-ĐỊNH.

Quan Toàn-quyền
 gửi cho quan Thống-sứ

Xin ngài trao dây-thép này cho Hoàng-thượng. Tôi hết lòng cảm cảm những lời chúc của Hoàng-thượng, như là những tinh thần thiết lập Hoàng-thượng đã tỏ ra, tôi xin kính lại cho Hoàng-thượng rõ những sự thực tình thần thiết của tôi và tôi ray lời giữ lòng cầu khẩn cho Hoàng-thượng và xứ sở Annam.

Thay vì Chánh-trị Bảo hộ Annam, tôi kính chúc ngài thượng lộ bình-an và những điều định ước của

ngài sẽ được Mâu-quốc châu phê cho mau thì may mắn và phát đạt cho Đổng-Pháp làm.

Annam Thống-sứ, Ký tên: TISSOT.

Lời quan Chủ-tọa Cơ-mật, mà quan Thống-sứ Annam nói lại với quan Toàn-quyền

Huế, le 16 novembre 1920.
 Ông chủ tọa cơ-mật cầu tôi gửi cho ngài

Nhà nước Annam xin nhắc lại sự thực tình, tin-mục, về những sự mà ngài đã ước định rồi và cũng nom nghe sẽ thành-tựu được, Ông kính chúc cho ngài và gia quyền được thượng lộ bình-an, và ông lại tưởng ngài mau trở lại.

NGUYỄN-

Trường nào lệ luật trong trị tuôn trong gác ga, nghiêm chỉnh chẳng khác học-đường, ấy là . . .

XI H-

Trường nào có thầy dạy Luân lý giữ gìn nét na cội rễ nước nhà cho trẻ nhỏ nhiều hơn . . .

HÔNG,

Trường nào mỗi tuần chúa nhật có thầy sũ sáng đem học-trò có đạo đi lo việc linh hồn, như là thứ bảy vắng tại, chúa nhật rước lễ hơn . . .

HỌC

ĐUÔNG.

Cha mẹ nào muốn cho con mình học hành mau tiến bộ thì nên đem đến trường NGUYỄN XÍCH-HÔNG, mà xin thọ giáo, ấy là học đức năng hơn tài.

Quan toàn-quyền Long
 xài lớn

Trong báo Courrier Colonial ngày 1^{er} Octobre nói rằng :

Đời thường trách các quan lớn, hay hà-tiện, ít đãi khách. Đã biết sự cần kiệm cũng là một cái nhân đức, mà cũng nên xài cho có phải.

Chúng ta lấy làm băn-bức, mà nghe ông Long, không có như vậy, mà háy phải phải cách mà đãi khách. Cõi giống hình mỗi lần lễ quan Toàn-quyền Long, cũng có dài một lần tiệc ít nữa cũng năm chục người ăn.

Ngày trước khi ở Hanoi về Saigon, thì ngài đã làm dạ-yến, mới hơn sáu trăm người dự tiệc.

Ngày 25 Août, ngài ở Saigon, cũng có dài, mời thì có một ngàn một trăm người, mà đến dự tiệc thì hơn một ngàn năm trăm người được là vì ngài nói rằng anh em của bạn là anh em của tôi. Bữa đó trong vườn của ngài thấp đèn sáng coi như cảnh tiên.

Ph. d. N. h. V.

Trường thương-mãi
 BÚT TOÁ

Trường Thương-mãi bắt-đầu tiếng Anam bắt từ ngày 1^{er} Décembre 1920 thì nhập. Vậy các trò mua học, mau gửi đơn tới ông Nguyễn-văn-Cửa, chủ

hội, mà xin học tới ngày 25 Novembre này, không thâu đơn nữa.

QUAN QUYỀN
Tổng-thông Le Gallen
 KHỎI SỰ LÀM VIỆC

Khi ngài lên thay quyền làm việc, có giới điện tín cho quan Tổng-thống-kỳ Đổng-pháp, cho các quan chủ-lệnh, và các quan đầu-phòng các ngạch như sau này :
 Cho quan Tổng-thống-kỳ Đổng-pháp tại Hanoi

Vừa buổi tối đương hết lòng mong mỏi và trông cậy thế ấy lại như ngày giúp việc vào cho, thì tôi đây thiệt là hết sức tò cái ý-khen tương-thần mừng ngài ấy vậy.

Cho các quan chủ tỉnh và quan
đầu-phòng các ngạch :

Bao mai này, tôi vừa lãnh việc; các chức Tổng-hồng này mà Chánh-phủ muốn giao cho tôi trách nhiệm, tạm trong mấy tháng cho quan Toàn-quyền M. Long trở về quê-quốc, tôi sẵn cho này ngài biết chắc rằng cái lòng sốt-sắn của tôi sẽ gia tăng công việc hầu làm cho ra nhẹ nhàng để tiện những phận sự của các ngài đương hành chánh. Và lại, tôi chắc rằng hết thấy chúng ta sẽ siêng làm mà làm cho hết sự, nên các ngài muốn tôi lòng tin-mục nhau, thân-ái nhau trong khi các ngài phụ giúp công việc cho có thành hiệu vậy.

NGUYỄN-

Trường nào ăn uống ki- lương hơn . . .

NGUYỄN-

Trường nào thấy dạy sinh cần hơn . . .

XÍCH-

Trường nào bố buộc học-trò hơn . . .

HÔNG,

Trường nào không cho thân-nhơn lãnh học-trò ra, trừ ra cha mẹ được quyền lãnh mà thôi, ấy là . . .

HỌC

Trường nào nghĩ ít mà học nhiều hơn . . .

HỌC

Trường nào không cho học-trò tá túc nhà người (tỉ như nhập học thì phải vào trường luôn) ấy là . . .

ĐUÔNG.

Phansa nhào vật

(theo) Các xe đưa Tại đại hội Paris, ngoài trừ xe đạp, xe điện, tàu sắt lúp, thì còn xe ngựa 4 hạng nữa, thứ nhứt xe đưa thường (Fiacre) như xe song mã mình cũng bán cao su, mà một ngựa Bắc thảo. Thứ nhì xe chú xe hội (Cercle) không có chạy châu-thành từ cuộc, nhưng chạy thâu hay là chạy xa, hai ba chục métres, mình chạy mấy ngàn nò có ghi hết. Thứ tư xe óto, hình nó cũng tương tự xe fiacre.

Xe đưa thường (fiacre) thấy đến số 1200, hoặc có cái 4 chỗ ngồi, có cái 2 chỗ ngồi. Xe của hội, có chừng 200-300 cái, thứ xe này thường tới

HỘI NGƯỜI ANNAM

Chờ nên lớn thuộc của Ngoại-quốc với thuộc xứ Algérie là Thuộc-địa Langsa. Hễ biết lự thuộc rồi và thuộc điều tráo đất ở xứ Algérie mà hút, thì tức là dùng đồ thổ sản Algérie quả thiệt là đồ thổ sản

Đạt-pháp và chẳng có thứ thuộc nào ngon bằng
Hãy nên hút thuốc hiệu TRÁI-ĐÁT

Novembre

Gallen

EC

m việc, có
nh, và các
ur sau này:
ng-pháp

lòng mong
nhờ ngài
ly thiệt là
thần cùng

à quan

h:

h việc; cái
Chánh-phủ
tạm trong
én M. Lor
này ngài
ân của tôi
m cho ra
n sự của
Và lại, tôi
ế sẽ lòng
ngài muốn
nhau trong
ệc cho có

NGUYỄN

XICH

HÔNG,

HOC

ĐƯƠNG.

vật

ừ xe lửa.

xe ngựa

ra thường

nh cũng

Bắc thảo.

le) không

c, nhưng

ai ba chục

tốt hơn.

à có taxi-

h không có

h không

đến số

hi, có cái

có chừng

ương tốt

lắm, để phòng cho khách giàu sang mượn mà thôi, giá cả nó không chừng, phải trả trước, dùng xe sau. Ngồi xe này thường người ta hay lầm tưởng là xe của mình sắm. Còn 2 hạng xe kia thì thấy cũng nhiều nhưng không rõ là bao nhiêu, mỗi thứ giá cả khác nhau, thứ kêu là taximètres có cây cờ đồ nhỏ nhỏ, như có bộ hành, có cờ; xe đó là fiacre cũng có taximètres vậy mà không có cờ.

Thẻ lệ của xa-phu

Cấm nó không được kêu mời ai đi xe hết thấy. Mà nó, như đi đâu mà phải dời, lâu, nó đáng lấy tiền trước, như đi coi hát, ăn tiệc v.v... mình phải trả trước cho nó.

Nó không được rước quá, thí dụ 4 chỗ thì 4 người hay là 3 người và 2 đứa nhỏ thì được.

Mình đem chó theo xe, nó được phép chèo mà không chó. Mà hễ rước mình thì phải đưa mình chó đến chỗ, không được ngừng mà thay ngựa, hoặc làm sự chi, hay là như xử của mình kiếm xe khác mà sang, cấm quyết không được. Và nhất cấm nó không được ngồi cầm cương ngựa mà hút thuốc hay là ăn uống vật chi cả. Minh rồi hay nó có phép chèo mà không chó không đưa.

Cách chạy cuộc.

— Rất nghiêm cấm bắt cầu xe nào, không cho chạy mau, cứ 8 kilometres mỗi giờ hay là ít hơn, chớ mau hơn thì bị phạt tiền. Còn về cuộc đua, ở ngân cũng một cuộc, mà 2 ngàn cũng một cuộc, mỗi thứ xe giá khác nhau, có tarif treo trước mặt bộ hành luôn luôn.

Mình bảo nó đưa mình, thí dụ đi Govap, xa một thí, hoặc vào nhậm xóm ít người, thì giá cả trả xong, còn phải cho tiền nước cho xa-phu và tiền hoa hồng trả lại kêu là indemnité de retour.

Xa-phu thường có một bộ đồ bắt theo thể lệ của Thành-phố đã nhất định, không phải ai muốn bực cách thức nào tùy ý, không được.

Ngheo thì đồ xấu, giàu thì đồ tốt, mà cũng một kiểu hết thấy.

Cũng thường tợ mấy ông giàu sang bên, khi mình mới đến tưởng như vậy, thì lâu rồi coi lại có hai sự khác, là áo thì 2 hàng nút trước ngực và 2 hay là bốn nút sau lưng còn ngheo thì vài bộ đồ đen, giàu thì nhung ni tợ y.

Mấy xa-phu của nhà giàu thường bắt đồ tốt, hàng ni không thua chủ, nhưng cũng ít mà thấy rõ nó là xa-phu.

Tuy thì xe nhiều như vậy, mà ít khi nghe bị rũi như mình đây, là nhờ luật police nghiêm trang lắm, nên không ai ý thể quyền gì cho qua được hết.

Cũng gì như xe điện, nó chạy chậm rì, ai chạy theo lại không kịp, mà nào có, mình có không tuân mà nhảy lên, thì trên xe, contrôleurs nó xô xuống không cho vào xe ngay.

N. H. V.

Phản-quan Báo

Partie officielle

Vì lời nghị quan Tổng thông Toàn-quyền Đông-pháp, ngày 12 novembre 1920.

Ông Quesnel, Paul, tham biện hạng như: Đông-pháp, được hễ làm quyền Thống-đốc Namky thế cho ông Le Gallen khi vắng mặt.

Ông Le Gallen, Thống đốc Namky thì được bổ làm quyền Tổng-lãnh Đông-pháp thế cho quan Tổng-thống Toàn-quyền về Mầu quốc mà cũng còn giữ phần trách-nhiệm chánh-trị Đông-pháp luôn luôn.

Ph. d. N. h. v.

Lời rao cần kíp

Cho mấy ông thợ chụp hình Photo-hỏi cuốn Muc-tục về giá cả của « PHOTO-STUDIO » Saigon 136 138 đường Catina!

Món chi cũng có bán về nghề chụp hình

Các món phụ tùng và giấy Bromure industriel chánh hiệu dùng mà chụp ảnh cho CẤY THUÊ THÂN

Giữ rẽ làm không ai theo kịp

Miy ông thợ như mua nhiều thì sẽ làm một cái giá riêng.

LỜI DẶN. — Những thợ gói mua, xin phải gói liền theo chất dính trước, và nhà cũng thường gói ban Contre-remboursement. (Nghĩa là, đem tiền đóng cho nhà thợ rồi mới lãnh đồ).

Phong tục

Xấu quen làm tốt

Đời hay nói chữ

Làm người ở đời phải học mọi nghề, đầu nghề gì cũng phải cho học được mà bỏ vào mình, thì mới có thể, đầu vận bất đạt chưa kịp mà thôi nghề mình re, buộc phải làm đồ nghề khác cho qua tháng ngày mà chờ vận đến cũng còn cái gốc cái rễ sống trong mình, không tự ai cũng phải học mà người thợ, thí dụ, may mà kim chỉ được chớ, rên lèm ở thợ hồ. Ai mà học được nghề cho tinh anh rồi, thì nghĩ vào nghề nào thường cũng hay mà hay, ai, hay xét mà cần phân thành hai phái quây, nghĩ lại biết, người ở đời làm nghề được giỏi, là khi xưa học đi học cũng là dạy công như mình, có ý chịu khó, chịu nhọc kim chỉ mới nên như vậy. Xét như vậy rồi mới sanh ra có cái thường cái men nhau. Thì cũng nhờ cái học, đầu có ăn nói với ai, cũng lựa lời tránh tục tàm thanh, mà rùi có gặp ai tục, thường hay bỏ qua, không có chút ý nào mà muốn bắt chước người thợ ấy bao giờ, mà lại muốn tránh cho xa là sự thường, thì cũng nhờ sự học.

Chẳng phải học chữ mà thôi, mới là thông minh được, học nghề gì cũng vậy, có chí mà học cho giỏi được thì cũng là thông minh vậy. Mà hễ bước vào đám

hay biết suy biết nghĩ, thì chuyện phải nên quy cũng hay biết tránh bù vậy.

Đến đến mấy người nghề gì không thạo nghề gì, mà hễ kỳ nào gặp gì đưa đến cho mà phải được (thể là) để học thì phải một ít, hoặc được làm quan chi chỉ cho thôi, thì coi tiếng số về khoe giác, như tiếng sấm tiếng chuông của chèo, chịu đã không rồi.

Tại không cần để mà muốn làm cả đi, chẳng khác chi mà chú công-tư Đột, đi ra thì sắm sửa coi cho phải coi nhà quap, phải học nói chữ, phạm ngữ ta chệ mình đã dần lại dốt. Mà tục lệ thường có, hễ xâu thì sửa soạn ăn bữa hay khèo, còn hễ dốt thường hay nói chữ để nghe hơn người hay giỏi thiệt

Sự học có ích là như vậy, nó phải ngu con người nhiều, không phải một môn chữ không mà nên mà thói dàu, dàu nghechi mà học được cũng vậy. Như học chữ cũng vậy, phải học cho thầy hay chữ, thì dùng đi mới được, chớ nhom nhem, chữ Annam cũng không nhiều chữ Tây (chữ không khá, thì lấy chữ gì mà dóm xem vào truyện sách cho thông kíp theo người người ta mà đặt ý, rồi cho người lấy làm của mình, cũng xài để được vậy, mà rồi bèn sao được, mà người như vậy gọi người sáng chữ nào phải người thiệt học sao? Mỗi sự biết từ nơi tư chớ, lấy khúc đứt đoạn, tương tự nhau sao được, cũng như kẻ học nghề lóm; một chú thợ mộc biết có một nghề làm đục, biểu đóng ghế làm nhà sao được, chú thợ hồ biết xay gạch, biết tó, biểu làm giấy lá bóng đầu cột sao nên.

Bảng Annam mình phần nhiều còn tục làm, chẳng khỏi nói, mới thì chười thè, chẳng gian hơn bằng có gian hơn thì đó hời bình sanh ra mà nói hơn, chẳng lẽ nói là thanh tục chi hết mà cũng không dè mình mà tội vậy tội lại coi danh giá mình có xứng đáng phải ăn nói vậy không. Phải phải nói sự thiện là ở cách thức tục của mình, không phải hết lời thanh mà tội tri, ép mình phải nói cho tục, mình thì người không chịu cũng nói lại, rồi hai bên coi lại, coi nan đưa mình không, hay là muốn lấy lại mà không được, ăy năn đã trẻ rồi, thường khi có như vậy, thì gian nói coi hết sức, chừng hết sức, còn hơn vì mình thế nói quá nghĩ mắc cỡ, mình ở mình, cũng đủ phiền. Cũng như, sao số nhiều người nghe tục, như ai chửi lộn, mau mau kiếm đường mà đi lảng, còn cũng có nhiều người hễ nghe bị mau mau chạy đến chỗ đứng mà nghe mà coi. Khi khởi đến khi cùng, cũng bắt chước người nào, ai là thanh hơn ai là tục, ai là người phải, ai là người quấy?

Mình vậy nên, sự học nó tự nhiên ra mình cũng sự như vậy được hết, hễ biết thì kiếm sự xét mà học cho hay, thì cũng biết suy xét mà lánh tục tàm thanh, là như vậy đó, đầu trọng ý mình cho khi bị nó dục phải làm sự không phải,

cũng còn một điểm như tâm hay suy xét mà sửa mình.

N. H. V.

Lời rao

Vì bởi cầu hư phải sửa, tôi cây thế 8 + 983 đường Quán-bạt 36 (Saigon Mytho) nên những xe đi Phú-lâm (Chợ-gò) phải mượn cái đường có bán cần được lời cây thế 6 X 600, theo đường xe lửa Saigon Mytho, đường Labussière, đường bôn thôn số 45 (đường cũ số 12 của hạt Giadinh) và đường bôn thôn số 5 hạt Cholon, đến hết đường này thì cũng đến đường Quán-bạt số 16. Bán về Phú-lâm ra Cholon cũng vậy, cứ theo đó mà đi.

Đã có cạm bản theo các đường, mà chỉ rõ, để cho các xe có coi theo mà đi.

L. T. T. V.

VIỆC MỚI TRONG NƯỚC

(Nouvelles du pays)

GIÁ BẠC VÀ GIÁ LỬA

Giá bạc kho nhà-nước. 10fr 50
Giá lửa, 100 kil. chớ tới nhà may Cholon (tháng 12 1917) 0.30 0.40 0.50

NAM-KY

(Cochinchine)

SAIGON.

Xe hơi

Chủ lính ma-tà Ng-vật-Th... 26 tuổi, ở đồn Saigon, đi đường Colonel Boun-tonnet, bị xe hơi số 4708 của ông H... làm việc hãng Ogliastro, đụng té trái mình và trái hai ông chơa. Tức thì chở lại nhà thuộc thì bỏ rơi cho về còn chủ xe sẽ bị giải Tòa vì vô ý làm cho người bị thương tích.

Tội nghiệp anh bậy

Anh bậy S... 35 tuổi, góp tiền chợ Baris, đi Saigon, nay đường Colonel Grimaud, không biết làm bởi hay là ai ton của tôi bị mất, 45 ngàn, chớ hơn, nhưng anh bậy 18 ngàn, ngày thuê thân anh bậy.

Xe điện

Ngày 2 tháng 11 năm 1920, 16 Novembre, Bàng An-L... 22 tuổi, ở đường Montcaux đánh xe kiến tới góc đường Ton-berd và Pellerin, đụng nhảm thẳng lưng 5 tuổi, ở đường Thanh số 26. Đem lại nhà thuộc thì coi thấy da chút dính không có chi lắm, bỏ rơi giao cho tia nó đem về. — Hué.

Xe lửa

Ngày 17 tháng 11 năm 1920, 17 Novembre, Chiếu hĩa 17 Novembre, lúc 5 giờ, xe lửa Biénhòa chạy về Saigon, tới cây số 16 k. 800, về địa phận làng Linh-chiêu-tây, cạm một ông già làm 6 khúc. Kiểm chung quanh đó không có giấy thuê thân nên không biết tên họ ông, mà cái

Xe lửa cấn chết ông già

Chiếu hĩa 17 Novembre, lúc 5 giờ, xe lửa Biénhòa chạy về Saigon, tới cây số 16 k. 800, về địa phận làng Linh-chiêu-tây, cạm một ông già làm 6 khúc. Kiểm chung quanh đó không có giấy thuê thân nên không biết tên họ ông, mà cái

Pháp-Việt Khách-lưu
(HOTEL DE FRANCE)
N° 133 Rue Catinat Saigon
HUYNH HUỆ KÝ, QUẢN LÝ

Kính cáo quý khách rở, to...
quản lý Pháp-việt khách lưu vì một
sữa soạn phòng rộng mát sạch sẽ
mọi qui khách hưởng tuần chiếu có
kết cam on

Rượu Quina Skos

Là một thứ rượu, đỏ uống ở long
tốt làm, để có mùi thơm mà lại bổ dưỡng
khí. Chẳng bất chức ai mà chớ nên nó,
mà nó tốt, cũng không rượu nào là nó
đẹp.

Bán tại hãng Établissements De-
marest, d'Indochine Saigon.

PHARMACIE SHANGHAI

Có trông rắng và thay con mắt]

M. Trừu-Gương, chủ-nhơn ở đường Marins số 133, Cholon, còn ở Saigon
thì tiệm của M. J. Hà-kim-Tường, N° 9 Boulevard Gallieni
và M. Cam-Lan N° 27 rue d'Adran có trữ bán các
thuốc của nhà đường

THUỐC GIẢI BAY HỒN HỒN...
(THUỐC ĐIỀU KINH DƯỠNG TỬ)

Phẩm con người sanh ra đời là thì
khác hơn đôn ông, là việc dưỡng kinh
và thai nghén sanh sảng, những việc
dưỡng kinh là phương căn nết cho
việc thai nghén, nếu dưỡng kinh thất
thường thì khó mà có thai nghén cho
được. Bởi vậy trong thì nhâm lấy bình
chất (thực ngoài thì cảm ấu lực dâm
liên hệ khi huyết yếu nhược, kinh
nguyệt bế tắc hoặc suy, hoặc bầm,
hoặc đứt quãng, đi ngược lên, làm
chứng thổ huyết, sanh bình rất chứng
kia là do nơi dưỡng kinh nguyệt chẳng
tốt mà thôi, cho nên Bửu-Trương chẳng hề
tiết công mà tìm thuốc dưỡng kinh
nơi theo lớp trước mà để lại, chọn lấy
phương thuốc điều kinh này, chọn lựa
thuốc tốt mà chế nên thuốc ở Thượng
Hải Bạch-phụng-Hoàn để dùng đến thì
chọn nguồn đầy đủ, tự nhiên mạnh mẽ
không đau, sẽ có thai có nghén mới là
lạ chứ.

THAI NHỮNG CHỨNG:

Kinh nguyệt hoặc trôi hoặc sục, huyết
đi ra nhiều, huyết bãng ra xôi sả, bạch
đãi, bạch dâm, huyết bạch ra đăm đé,
nhon khi huyết hư làm bế dưỡng kinh,
lâm đau bụng đau ruột, kinh nghẹn
bành thổ huyết, bị dài bị là, phát nóng
lạnh, xương cốt, mồi tế, huyết kinh đột
hoặc bầm đen, nhon hoành sanh nghẹn
sảng thai y (nhau) chưa ra, ngoại nhau
sảng hậu huyết ứ đọng khối dọng cụ
trắng lên làm đau bụng, hoặc thai bạch
chẳng an, các chứng ấy đều dùng thuốc
này uống với rượu thì thấy công hiệu,
chỉ như đơn bà chưa con thì sẽ có thai,
chờ như có thai sáng thì sẽ thai, hoặc
sanh đẻ rồi dùng thì công hay hơn vì bổ
tích khí huyết, những người ốm yếu
dùng đến trở nên mập, thật là thuốc
dưỡng tử vệ sanh của đời bà hay hạng
nhất trong hoàn cầu.
Mỗi hộp hỗn hoàn giá... 1\$00
Mười hai hộp giá... 10 00
P.S. Nếu chưa quý bà quý có có bệnh
đái nhiều thì nên dùng thuốc này và

Thuốc bột thuốc (ấy trị bệnh đái đượ)
nổi gọi 0\$20 thì bốn đường đái đượ
chắc trong một tuần thì hết bệnh chẳng
sai.

Thuốc bột này mới ngày rửa hai lần,
nổi lần dùng nửa gói pha với nước ấm
chưng một lít mà bốn thì thấy thần
hiệu, hãy mua thử sau mới rõ thuốc hay.

THUỐC CÓ PHÉ THIÊN HIỆU

Thuốc này rất quý hiếm mầu trị dâm lệ
lãng tinh điệu, để em ái lại kiêu hòa,
phẩm hạnh mới phát tức thì dưng đến
trông gây phúc liên thay biếu nghiệm
vô cùng, thuốc chế ở đây tên gọi
(Thống) ở anh đảo thộn với qui đư
hiệp nên phương hay, chủ trị về chứng
thương thông (cảm gió) mà sảng ho, hen
đám siêng, hoặc khát ran đau; con nít
nhon phong hồng hơi thì nóng này,
phê lao, phê nhiệt, tắc tống, đau xóc
hông, lồi tức, hạ-lâm nữ bệnh ho, có
thấy các chứng bệnh thuốc về phỉ, hộng
hông, mà sanh thì dùng thuốc này
liên tiêu tăng huyết dâm dật, cuốn
hộng đặng thông, lỵ các ban đém ho
ngộ không đượ đưng đến liền tăng đăm
hạ khí hết ngứa hợng em ở rghì an,
như thường, ở rghì phương thuốc trị
bung ho phê bỏ rghì hạng hay không
thuộc nò bị kiếp, công hiệu rất linh
nghiêm lệ lãng mau thông rghì quan
cửu khiêu.

CÁCH DÙNG

Trước khi dùng thuốc phải lỵ vệ
thuốc cho thuốc trên cho đều, rồi ngày
uống bốn lần, người lớn thì mỗi lần
uống 2 muỗng café, cách ba giờ uống một
uống một lần, như bệnh giảm lâu thì
cũng giảm thuốc, còn con nít một hai
tuổi cho uống 10 giọt, từ 2 tuổi đến 6
tuổi, uống 15 giọt từ sáu đến 11 tuổi
uống 20 giọt, từ 11 tuổi đến 16 tuổi
uống nửa muỗng café như chứng bệnh
chưa dứt thì cứ việc uống hoài cho đến
thiệt hết mới thôi, đưng có khi uống
khi nghĩ sau mới rõ thuốc hay thượng
phẩm.
Mỗi về giá... 0\$40

Solution Pautauberge

Những người ông thông thái Âu-châu
đều công rắng mà cho một thứ cây khác
mọi tại Âu-châu có một chất kêu là
arsénate.

Cách ít lâu, lại hai ông danh y langan
đem ra rắng arsenate mà chế đượ thành
đượ-phẩm thì là một thứ thuốc rất hiệu
nghiệm thần trị bệnh đau phổi và đau
ngực, và arsenate là một chất tinh hay
đẹp.

Chỉ ông bác-sĩ-yer hạng nhất tại
Paris là ông L. Pautauberge tìm ra đượ
cách chế huyền arsenate ra thành đượ
phẩm, trộn lộn với ba thứ khác mà làm
thành một thứ thuốc nước, đặt tên là.

Solution Pautauberge

Đem cho thêm gầy lăm là mả trị thuyên
chuyển triệu chứng bệnh.

Đó thật là một thứ thuốc linh nghiệm
của chư tôn nên đưng khi chư tôn ho,
sốt có hơi rét, với đau trong họng và
hơi khô thro.

Nếu chư tôn bị bệnh ho gió mà nóng
và đau với nơi họng, hoặc đau chư tôn
không thể làm sao hết đượ, thì chư tôn
đưng không thể thuốc nào mà hơn đượ
solution Pautauberge, là thuốc làm cho hết
ho và hết đau, mà lại làm cho ban đém
ngủ yên giấc.

Chư tôn khi cũng có người thấy biết
đem cho thêm người mả này biến bực, xach
xác, ít là ho hen, rất xach này mặt, nước
đầu sưng sưng nơi mình, hạch cổ rả,
máu tay chơn, đau nhức trong xương cốt,
móng tay mọc lại, lở loét, bệnh này
mở ra tiền người.

Ấy là tại thân thể mấy người ấy hết
mả chất mả, cái hóa chế y su Âu-châu biết
rất biết cho người phosphat de chaux. Hai
mẫu này đưng ở trong Solution Pautauberge
là thuốc trị thuyên những người yếu
chứng bệnh y.

Có bệnh nước chỉ hơn là có con mà
đượ sức khỏe. Nếu muốn nuôi con cho
sống khỏe, và để, nên cho con uống với khi

bẩm yếu, và nếu cho chúng nó trở ra
đượ rắng với, sức khỏe, an chơi, thì
nên cho chúng nó uống Solution Pautau-
berge là thuốc ngừa cho chúng nó khỏi
bệnh ho hen, khỏi què, khỏi bấu vớ, khỏi
hình dạng xấu xa. Chúng nó mau lớn,
vạm vỡ. Những người tuổi trẻ mà làm
công việc khổ nhọc thì cũng là vậy.

Những chứng bệnh cũng tốt mới kể
trên đây mong làm cho người phải yvon
sanh thêm một bệnh nữa rả để tên là
bệnh ho lao, bệnh này ở Đông-đương
người Annam và Chi-na mả phát biết là
bạo chiểu.

Chư tôn chẳng nên ở rả, không lo
liều trị, để cho tới cơn bệnh ho lao,
gầy kia không còn phổi rỏ, mà phải
chờ người. Solution Pautauberge chỉ g
chúng là dự phòng tại bệnh, mà trong
khi tiêu diệt bệnh căn thì chư tôn cũng
lấy sức lực mình thêm lên khi cơn khốn
trong mình, mặt sây với vệ, siêng sáo,
tự nhơn và lại tăng dưỡng nữa.

Độ uống đượ
thường:
từ 2 tới 4 muỗng lớn
mỗi ngày cho người
lớn.
từ 2 tới 4 muỗng nhỏ
mỗi ngày cho con nít.

Cách dùng:
Thuốc Solution Pau-
tauberge để uống và
không phải ti.
Uống thuốc Solu-
tion Pautauberge liền
trước bữa ăn, trộn
một muỗng lớn trong
nửa ly nước đường,
hàng nhỏ thì nước
đường ít hơn một
chút.

Pharmacie Principale Koltrène, Saigon
Pharmacie Franco Asiatique Hélayr,
Saigon



GRAND MAGASIN
DE
Soieries
TONKINOISES
Gros et détail

MAISON TONKINOISE
DONG-TRINH
Hanoi, 4 Rue de la Soie 4, - Hanoi

PRIX TRÈS
RAISONNABLES
pour
l'Acquies en Gros

Bên việc bán sỉ và bán lẻ ở các hàng Bách như Xuyên hồng, Yên
Nhiều anh em gò. Lương, The, Luật lờng, Đis minh bằng, các thứ Lụa, lụa
sông, Lụa đẹp, Sa tron, Sa hoa, v. v. Hàng đen, trắng, màu lợt, các
màng đều có bán hết thảy Hàng lỵ nước rluon lỵ nà thì giá
Bên hiệu nra này vẫn chuyên về nghề bán các hàng The, Lụa, lụa
(Soieries Tonkinoises), mua ngay tại chỗ làm ra, nên có thể tính giá
tho, để mấy nhà mua sỉ (en gros) đưng kiểm lời nhiều.

Lại nhận mua giùm (commission) các đồ Bách kỹ chế tạo ra như đồ
đồng, đồ sắt, đồ thép đồ sơn theo kiểu Nhứt-bồn, nũ tay và các thứ đồ
đem như yên ngựa, dây tày, dây ta, búp (porte-feuilles) vãn vãn.

Hàng gởi theo lối Hình hóa giao ngân (contre-remboursement) song
gởi cho một chất tiền trước thì sẽ đượ trừ 10% về cái phần tiền đã trả
trước đó (sous avance de fonds aura droit à une remise de 10%).

Chư qui khách ở xa muốn lấy tiền hàng (échantillons) hỏi giá hay
đem mua món gì xin cứ viết thư lại, bên hiệu sẽ hết sức làm cho đưng và y
Chú nhơn: Madame NGUYỄN-THỊ SÁU

Certifié le tirage &
Gros mille
Saigon le 20 novembre 1920

KHOẢN CHẤT THUY
(Nước suối kim thạch)
VICHY
GRANDE-GRILLE
HOPITAL
SEL VICHY-ÉTAT
PASTILLES VICHY-ÉTAT
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Saigon - Imp de l'Union
L'Administrateur Général: NGUYỄN-VAN CỬA