

Lục Tỉnh Tân Văn

GIÁ BÀN: 聞新省六

Min. Street - NGUYỄN-V-CỦA
ADMINISTRATION
ET RÉDACTION:
Maison, Rue Cathelin, 103 105 (1er Etage)

GIÁ BÀN:
Một năm... 7500
Sáu tháng... 4000
Ba tháng... 2250
Mua báo thì kể từ ngày mồng 1 và ngày 15 mỗi tháng mà phải trả tiền trước.

MỖI TUẦN LẺ RA BA KỶ:
NGÀY THỨ HAI, NGÀY THỨ TƯ VÀ NGÀY THỨ SÁU
Mỗi số bán lẻ... 0504
TELEPHONE N° 476 | Adresse télégr.: LUCIEN-SAIGON

GIÁ BÀN:
Một năm... 7500
Sáu tháng... 4000
Ba tháng... 2250
On s'abonne sans frais dans tous les bureaux de poste

POUR LES ANNONCES, s'adresser:
à SAIGON: Aux bureaux du Journal.
à HANOI: Aux bureaux du Trung-Viet-Tân-Vân.
On traite à forfait pour les contrats de longue durée. Les prix sont payables d'avance.

MỤC-LỤC

1. - Đầu là dân vọng.
2. - Càng độc giả liệt quí.
3. - Tin điện Lyon.
4. - Y-khoa Tân-sĩ.
5. - Tiền biệt.
6. - Phần quan báo.
7. - Trự do dân dân.
8. - Thơ tin.
9. - Thịnh báo.
10. - Kế cấp gấp ông già.
11. - Vũ v-nghĩa.
12. - Hưng truyền.
13. - Đón-Pháp báo tin.
14. - Oan kia theo mãi.

ĐẦU LÀ DÂN VỌNG

(tiếp theo)

« Lão đã ước, muốn cho dân Namkỳ an cư lạc nghiệp, cho phải đạo trên, vui lòng dưới, Chánh-phủ nên sửa lần lại như vậy :

1. - Chánh-trị của nà-là nước Langea lấy nhơn quyền tự-do làm trọng và muốn mở mang dân què lệ cho kịp đặng sớm dặt vào nẻo văn-minh ấy là đều làm cho quốc dân ta gọi nhơn on đức nhà nước Langea. Song trong dân tộc những kẻ du đảng, trộm cướp thừa on rộng ấy mà trốn tránh cho khỏi chỗ trừng trị, rồi một ngày một lòng, chẳng kiên dè quyền tông làng, lập phe đảng du côn, thiên địa hội, cò bạc trộm cướp phá lãng phá xóm, làm cho người lương thiện, kẻ làm ăn chẳng đặng an cư lạc nghiệp.

Ấy vậy nhà nước cho dân tộc hương nhơn quyền tự do thì phải sắp dặt thể lệ trừng trị lại cho tiện bề ngăn ngừa kẻ du đảng, quân trộm cướp ấy. Luật pháp hình trị phải chế chỉnh h theo phong tục sự thể trong làng tông, đặng mà trừ cho tuyệt những kẻ hung oan, du đảng, gian giảo ấy.

2. - Kíp kíp cải lương việc làng tông lại thế nào, cho làng tông có quyền trị-dân như buổi trước ;

3. - Xin lập sở tuần phòng cho thiết mạnh, thủ trong mỗi làng và có đủ khí giới chờ khi ứng tiếp.

« Làm như vậy, may có diệt nổi Thiên-địa-hội mà trừ hết trộm cướp, chẳng ? chớ như đề thiên-địa-hội còn tàng ẩn trong xứ bao nhiêu, thì này sanh trộm cướp sát nhơn bấy nhiêu, biết ngày nào cho dứt.

« Điều thứ nhưt lào ước xin chế chỉnh cách trừng trị chẳng phải là lời lão phụ đồng-bào ; lão đã có giải, sớm đem nhơn quyền tự-do mà giao cho dân què lệ, có khác nào đem sự nghiệp mà giao cho kẻ thừa hưởng còn tho.

Chưa đúng tuổi, chưa đủ trí khôn, chưa rõ mùi đời, tự phụ tự kiêu, sự nghiệp có ngày tâng bại. Đem nhơn quyền tự-do giao cho dân hạ-lưu, chẳng rõ hạnh phúc, chẳng giữ lấy nên mà hưởng, lấy sức tự-do mà bầy mặt tự phụ tự kiêu, không kiên làng không sợ tông — mà làng tông lại mất hết quyền — có phải việc Cánh-phủ làm phải mà chưa nhằm dèo, hóa ra một cuộc làm cho dân trở tánh nghinh ngan, chận đàng vắng hát chơi, mặc thích chỉ rừng oan mùa gầy. Ấy vậy, phải lập lệ luật cho nghiêm và cho tiện mà ngăn ngừa dân hạ lưu và mở rộng quyền cho làng tông.

« Đề rộng quyền chi ?
« Lão chẳng ước xin đề cho làng tông tự quyền về tiền-bạc thuế vụ cũng là công-tác chi chi, lão mong có một điều đề cho làng tông rộng quyền tự-trị. Như thuế trước dân của làng giao cho làng, ai rõ biết dân cho, bằng làng, quan không cần biết tới. Đề cho dân tông có quyền trị dân, có phép làm tội làm va, bắt ta, bắt phạt. Tên nào cứng đầu cứng cổ, hương dưng hay hoặc gian giảo, làng trị không được, dãi tới quan, phạt rồi đuổi ra khỏi làng, làm gương răn kẻ khác.

« Vẫn biết lời ước xin của lão đây chẳng vừa với phép Chánh-trị Langea, tôn nghĩa tự-do, bình-đẳng, nhưng mà lúc này, đang thời đời này, Chánh-phủ phải gìn giữ mà gieo hạt nhơn-quyền tự-do, cho khỏi hư giông.

« Chẳng nói, ai này cũng biết quyền của Chánh-phủ khác, quyền của làng tông khác, nhưng mà nếu muốn đem cao với thấp mà so sánh, thì có cần cũng đặng. Đời ông Albert Sarraut còn đương chức

Tông-Thống, chưa ngồi Thuộc-địa trong hàng thường quan mới đó cũng phải có ít người thay mặt cho dân thợ chung dục.

« Ấy là Chánh-phủ mà thiếu quyền tự-trị còn khó dạy động mở mang thay, hưởng chi là làng là tông. Làng Tông không quyền tự-trị mới làm sao mà trị dân cho ap cư lạc nghiệp.

(Sau sẽ tiếp theo).
M. H. L.

Càng độc-giả liệt-quí

Nhơn dịp lễ Phục-sinh chính ngày chúa-nhưt 4 avril, các hăng bạc, của nhà buôn và nhà công-nghề, tưởng khi việc nhà-nước cũng vậy, đều nghĩ từ thứ-sáu, thứ bảy, chúa-nhưt, thứ hai, tới sáng thứ ba mới mở cửa.
Váy Đôn-báo cũng xin ngừng nghỉ số thứ hai 5 avril, để đến thứ tư 7 avril mới xuất bản.
L. T. T. V.

TÍN-ĐIỆN LYON

Radio de Lyon

Ngày 25 Mars 1920.

Việc nước Đức-quốc.

Về việc nước Đức-quốc, báo Petit Journal truyền tin rằng tin thành Berlin quyết hăng cang bừa cang an. Sự dân thợ phè việc đã sưa yên nhờ các hội đảng dĩ hòa vi qui tính thuận êm. Trong các điều giao có một điều buộc Chánh-phủ phải bãi lệnh công kích dân thợ. Bấy giờ đây lệnh còn có một việc lập viện, ai cũng trông mong cho thành lập-tức, vì tự nhiên việc lập viện là một việc hay sanh nhiều đều rối rắm. Chắc sao rồi việc rồi, các hội đảng cũng phải thuận tình với nhau mà lập viện mới tinh những người mới và

Y-khoa Tân-sĩ

Ngày Âu-châu nổi cơn khời lửa, hàng Phó-y Nam-kỳ có ông Trần-vân-Đôn sang giúp Pháp-quốc. Người đã siêng năng lại thêm bền chí, nên trở mấy năm ở Pháp, người gao chỉ mở mang cho nghề ra tinh. Ngày 21 janvier 1920, người có ra giữa Y-viện/bành Bordeaux mà diễn giải về bịnh Annam về trường vị-tiêu-trung. Cách giải của người rất rành về rất nhâm lý, nên Y-viện thành Bordeaux khuyến diêm người tột bực. Ấy cũng nhờ lúc còn ở Nam-kỳ người chuyên học về môn đó lắm, thường hay dùng kiến hiên-vi mà xem phần người, nên thầy trong phần những trường tiêu trung. Nhờ vậy mà người đoán cho độc trung trong ruột người Annam nhiều lắm, song tiêu trung là phần hơn, trong một trăm phần, tiêu trung chạp có ít cũng bảy mươi lăm, tám mươi lăm phần trăm.

Vậy mà người Annam ít lo trừ khử cho hết, lại nuôi, cũng vì vậy thuốc Annam, có nhiều độc giải rằng tự độc trung mà có thứ giúp cho ngạt dạ tiêu hòa, chẳng hề chịu cho thuốc tiết giông tiêu trung trường vị.

Ấy là chỗ sai lầm, nhưng mà sự sai lầm ấy đã triêm nhiễm lâu đời, khó mà nghịch luận với người Annam cho được, nhứt là mấy ông già bà cả.

M. Trần-vân-Đôn đặng rõ danh tại thành Bordeaux tưởng những bứu hữu của người còn đang chức phó-y trong Nam-kỳ và thầy-cổ, dạy M. Đôn học, lấy làm dặt chí mà nghe đặng tin lành.

Bản-báo cả khen M. Trần-vân-Đôn và máng cho Trần-giả hữu phước.
L. T. T. V.

Tiền biệt

Đã Malho le 8 Mars 1920

Quán Chàng, Ông Hòa-hào, làng Hòa-thạnh

Hương chức Hội tế đồng đưng. Bám nay quan Huyện đại nhân, đời trần nhiệm quan Sadeo, làng chúng tôi chức cho ông về đó chánh sự thanh bình dân tâm hy lạc.

Bài chúc rằng:
Mặt trời sáng rỡ Đát mở cơn mưa nắng phước, nước nhà trong lài tưng thán. Hè chánh lành cảm đặng tông dân, thi tiếng tốt để truyền miệng chúng. Kể từ ngày ông trần nhiệm quan này giữ mực thanh liêm, cảm can công chánh, quan yêu dân chuộng, trên kính dưới nhường. Việc kiện thưa lã lẽ công bình ; chôn quyền quí mặc ai phe đảng. Đái làng xóm tự do bình đặng, đầu có

này ở gần mà không tiếp cứu và khi ông đồng tử đứng có nhiều chỗ kín thì tên Thuộc thầy hiểu rõ hết.

Longuyên

Lính giả?

Đêm 16 rạng măt 17 Mars, tại làng Bình-Ninh, tổng An-phủ (Lấpv), có một người mặt áo ni, mang lon vàng, xưng mình là Đới, và hai người bạn đồ kaki, nói một người cai, một người bếp, đi với bọn tên mặt đồ thường, đến nhà thị-Đê. Đới và Cai có mang mỗi người một cây súng, có đưa cho thị-Đê và Chánh-bái-Nhiên coi bốn cái bị rồi nói rằng tên Bùi-vân-Giải là kẻ mới bị bắt còn đương giam cầm vì tội ăn trộm, khai nó lán đồ của nó trộm, nào là áo-quần, nữ-trang, lư, chũn đèn, liễn, bình, vãn vãn, cho thị-Đê và Chánh-bái-Nhiên có giới cho hai người này một cây súng sáu. Vì vậy nên quan trên sai lính đến xét nhà. Thấy Đới (giả) biến Chánh-bái-Nhiên theo mà chứng xét, còn thị-Đê thì phải cầm đến đặc đi chỉ đồ. Xét gặp món nào bọn ấy lấy hết món này, nào là quần áo, đồ rộng, đồ hàng đồ lụa, nữ trang gì cũng lấy hết, cho đến đôi xét trong mình vợ Chánh-bái-Nhiên có một cái giấy 100\$000 cũng lấy, rồi nâng lấy cho tên Giải nhìn, rồi ra nhau chạy hết. Chờng ấy thị-Đê mới la làng lên, đánh mõ om sòm. Thấy đội đi và hương quân với đàn đến lấy khai báo mọi vụ giải Tòa.

Có tên Nguyễn-vân-Hoài khai rằng trong bọn ăn cướp nó nhĩa mặt định tên Sang là đầu làng Định-Yên. Thấy đội (đội thiệt đa) bắt nó mà tra thì nó chối dãi, lại nói không biết đội cai nào hết.

Rượu chắt háo hàng của AUGUSTE MATTEI làm tại bên xứ Corse, ngon và thơm mà lại ngọt vù vù cùng. Ai mua phải hỏi cho đúng tên AUGUSTE MATTEI. Rượu này, nội Đông-dương chỉ có một nhà hàng Denis frères giữ mà thôi.

Kẻ cắp gặp ông già

Lối An-Hòa, An-cự, có nhiều bọn ăn cắp đã nhiều phen mưu mẹo kẻ kia để lừa gạt những người ở các nơi nhà quê đến đó. Chúng nó thường sai những đứa trong bọn nó làm cách thật-thà đem cái khăn hoặc cái áo đi cầu người ta mà bán rất rẻ. Ai thấy rẻ cũng mua, nhưng mua xong, hề đưa bán đi xa rồi, thì trong bọn nó có đứa đến đòi đòi lại giả đồ nói rằng đồ nó bị ăn cắp, nay nhìn được đây, thì lấy lại. Chúng nó ý tay miệng lưỡi không ai nói lại, cho nên nhiều khi phải thua mưu chúng nó luôn.

Mới đây gao kếm các miền nhà quê tới Huế mua bán đồng, thì cũng lường gạt ấy lại xảy ra nhiều. Thấy việc sau này mà nhớ đến việc đời xưa: Có một ông già ở nhà quê lên phố, áo khăn đều tu-đề, duy có cái quần đã đen lại cũ. Thằng bợm lường chạy đến bom-hốt bán cho ông một cái quần nhiều màu, một đồng; ông tuy già mà vẫn rành, ông biết ý, bèn biểu thằng bợm theo lên đến nơi cầu Trường-Tiền, ông đưa ra một đồng bạc lấy cái quần. Thằng bợm ra mới sắp lưng đi, thì ông liền cời tuốt cái quần mặc trong mình ra, ném tuốt xuống sông, rồi mới cái quần nhiều màu, đi xênh-xang tự-đo. Đi được một khoảng thì một thằng bợm khác đã đuổi theo sau kêu ông lại rồi lên tay mua ngón mà dọa ông và cố đòi cái quần lại.

Ông cười mà đáp rằng: «Thằng mi mi nói lạ quá! Có lẽ nào tau lại đi đi ở trường từ nhà quê tau tới đây ư? mới mua được quần mi mà bán lại ư sao?» Thằng bợm không nghe, cố đòi cho được cái quần, ông giơ quần bèn la lên rằng: «Nếu tau mua quần của mi thì phải có cái quần cũ của tau đưa ra chứ! Rủa thì quần cũ của tau ở đâu? Mi muốn tui-từ thì đi đi, không thì tau kêu bó-lit liê.» Nói xong, ông liền kêu bó-lit. Thằng bợm biết mình thua thì ông già, và thấy bó-lit đã gần đến nên thì đi đánh chịu mất cái quần, mà lại đi một nước.

Ấy là điểm mắc điểm đ ó.

Văn Uyên

(Văn tế lữ đẩu)

Ti ai số 5. Con chim anh mạnh, nó đậu cây chơ nh, tôi vào miêng sành tôi liên chết đây, tôi làm bầy mồm dung ông đ, ông hỏi chim gì, tôi nói chim ma nh mạnh, nó đậu cây chanh. Xuất th.

Nhà bị báo (Bài này có câu mỗi chữ mỗi nghĩa), Ông biết ý, bèn biểu thằng bợm theo lên đến nơi cầu Trường-Tiền, ông đưa ra một đồng bạc lấy cái quần. Thằng bợm ra mới sắp lưng đi, thì ông liền cời tuốt cái quần mặc trong mình ra, ném tuốt xuống sông, rồi mới cái quần nhiều màu, đi xênh-xang tự-đo. Đi được một khoảng thì một thằng bợm khác đã đuổi theo sau kêu ông lại rồi lên tay mua ngón mà dọa ông và cố đòi cái quần lại.

Ông cười mà đáp rằng: «Thằng mi mi nói lạ quá! Có lẽ nào tau lại đi đi ở trường từ nhà quê tau tới đây ư? mới mua được quần mi mà bán lại ư sao?» Thằng bợm không nghe, cố đòi cho được cái quần, ông giơ quần bèn la lên rằng: «Nếu tau mua quần của mi thì phải có cái quần cũ của tau đưa ra chứ! Rủa thì quần cũ của tau ở đâu? Mi muốn tui-từ thì đi đi, không thì tau kêu bó-lit liê.»

Ấy là điểm mắc điểm đ ó.

Trời đất phân minh đời giấy trái, Gái trai nghệ nghiệp một sản đàng; Quyền vàng chi đồ xây con Tạo, Lá thắm ngành đơn có chấy hàng; Bối lừa lại vừa khuôn phép cả, Tô duyên đành để hội này chăng?

Bối lừa hơn người không Bả có lòng thành mây cũng xong, Bối cho thời bối kẻ người không; Quê tiên ít ôi vui còn có, Hào bạc bao lam đợi mai cũng; Mượn vô rủa me mà dặng đ, Đê hôm mang mỗc bởi lam nông; Ngồi mà tính thiệt số hơn lại, Báo đê như vậy phải chịu ông.

Đời đờn chơ đê thì đi Ai đờn chơ đê mệ mỹ ờ nhà (Hoa nguyệt vận) Chợ trưa mặc chơ trẻ đứng lo, Đì đứng nên chơng đê mệ đò; Lăng ít người mua rồi sẽ tới, Nghe nhiều kẻ bán hay khoan thờ; Hàng nam cầm rủa lời hơn bậu, Gánh chày thêm chi thời các ờ; Vì chơng nhậm em xem chơ đ, Lao xao ai biết giá này chơ.

Xãn Thành trích chơ (Huê)

Tổ nghĩa đồng hương

Hôm ngày mồng 4 tháng 2 Annam 1920. M. Võ-vân-Nhi, Nguyễn-từ-Thức, nghe tin liệ-hương của M. Ký đàng làm việc tại phòng thương-chánh (Saigon) từ trấn tại (Gocong) mới bàn nghị cùng hội, sầm sanh lễ diếu tang, 6 giờ chiếu thuê ô-tô từ Saigon xuống Gocong, trườc thì nghĩa đồng-hương, sau phần vừ cùng hạn đồng hội.

Báo kính ngợi M. Võ-vân-Nhi Phó chủ-hội Gocong tương tế hội, rất có công diếu đình nghĩa chung cho hội. L. T. T. V.

«Máy xay lúa»

Muôn hỏi cách thức và giá cả thì do nơi hàng Denis Frères ở Saigon, đường Catinat số 4. Xin đến xem máy ráp sẵn rồi.

Hương truyền

Vì đói mà bỏ chạp Các nếm trước, mỗi khi đến thàng chạp thì đói, nư non, các miền ăn-phần không đượ nào là không có người đi chạp, cái cho đến thàng cũng cũng cứ thế, tục về về sự, qua là thành phố mới thôi. Những người nghèo cũng như sự chạp này, ai mà có công việc dù nó làm này. Năm này nhân sự đói kém mà làm nhà bở phé, không đi đến nơi mà ông bà, hóa ra những người nghèo khổ vì đó mà cũng mất hết một phần công việc trong nghề ăn làm vậy.

Đã có gạo mới... giờ đến không gì cần kíp cho bằng gạo, đi đâu cũng nghe nói chuyện gạo, hạng người nào cũng phải lo đến gạo; đương khi lo quanh lo quần, chạy ngược chạy xuôi như vậy, không ngờ ngày tháng cũng như thời, ngành lại ngành đi thấy ngoài đồng đã lác đác có nơi lúa chín, ngoài biển đã lác đác có



Người-Annam ta

Nên hút thuốc lá hiệu «CON GÀ» Vì thuốc trồng tại trong xứ ta, Vì thuốc thơm tho hơn hết, Vì chế tạo theo phép vệ-sanh, Vì bán giá rẻ hơn thứ khác. Nên bỏ các thứ thuốc ngoại quốc, Mà hút thuốc lá hiệu «CON GÀ». Bán tại Đông-pháp Yên-thảo Công-tý ở Hànội, Công-tý từu thuốc của ông Fontaine tại Saigon và các nơi tạp hóa đều có bán.

100
100
100

PHARMACIE PRINCIPALE

Tiệm thuốc Tây này dọn dẹp theo cách Văn-minh và lớn hơn hết trong Đông-dương này

LẬP RA TỪ NĂM 1865 BỞI TRƯỚC CỦA ÔNG HOLBÉ và RENOUX

Nay ông L. SOLIRÈNE, nhứt hạng bào-chê sư, kê nghiệp

ở Saigon, ngang nhà hát tây. Bán đủ thứ thuốc tây, tốt thượng hạng và giá lại rẻ. Lục châu chừ quân-tử có cần dùng thuốc tây xin hãy gởi thơ cho tiệm thuốc này mà mua, thì sẽ được vừa lòng. Luôn ĐƯỢC-TÂN LƯỢC-BIỆN đả xuất báp rôi. Ai muốn xin thì viết thơ cho ông Solirène, ngài sẽ gởi cho không

IMPORTATION COMMISSION
Entrepot de Cholom
71 rue Tóng-de-Phuong

Hãng trũ Hàng Hóa
Paul-HIẾU Chelsea

Các thứ vải. — Đồ gia vị Lang-sa và các nước. — Rượu chác và các thứ rượu ngon. — Các thứ dĩa và savon thơm. — Các thứ dù dòn ông và dòn bà. — Các thứ hộp da lớn nhỏ. — Các thứ đồ vật và đồ mới lạ Paris gởi lại văn, văn.

Hãng tôi cũng chịu ra công mà mua các thứ hàng hóa làm bán phương Tây và các xứ lạ theo ý chủ vị đặt.

Giấy thép để tạc; Paulbuen-Cholon
Giấy thép nói : 667.

Le Directeur
Paul HIẾU

Officier d'Artilleterie Coloniale démissionné
Craix de Guerre

Hãy uống thử thứ rượu
AMER HONORÉ
Là một thứ giải khát ngon
thượng hạng
Của một mình hãng Denis frères
có trữ mà thôi.

TIỆM
Họa-chơn-dung

Thiết khéo hạng nhứt
nội Đông-dương.

HO-VĂN-LANG.
58 rue d'Espagne Saigon.

Có thứ rượu mạnh Lang-sa
hieu « BAC-CHUS » mới cho lại
Nam-kỳ lần thứ nhứt, ngon
không có thứ rượu nào bằng.

Chỉ một mình hãng Denis
Frères trữ mà thôi.

TOI KHÔNG ĐOI BỤNG

Ấy là của thường thiên hạ hàng ngày nói
trong tác giả, nghĩ bàn và dùng vật thực
động lý đường khi-lực mình đã hao tốn
trong công việc.

Trong lúc nóng nực

Nếu Cha-tan muốn ăn uống lúc nóng
thường thì chớ khủ dùng những rượu khai
vị của ra giá đắt (aperitifs frelates) và có
nhiều khi tuy đắt tiền rất hủe mới chớ khủ
trung một đôi khi tên hủe, đầu đầu cũng có
bản thứ rượu ấy. Để thường nóng nực thì
lên lấy rượu này (la merquise) trong bao tử rồi lên lên
hãm cho mình thực bất trí kỷ sĩ.

Vì sao vậy?

Trước một khúc ông hồ khi ngồi bàn
mà dùng cơm thì chẳng nên uống thứ rượu
giết, cơ uống:

MỘT LY BÉ
RƯỢU

QUINA GENTIANE

Là thứ rượu của các thầy là
dùng San-Paulo (Espagne) cất, và
ấy là sẽ nóng nực, cũng như
Đông-dương ta đây Rượu này
lên uống các thứ thảo mộc tinh ba rất là
đẹp, tên thuốc là

QUINQUINA và GENTIANE

Mà các thầy ta hay dùng cốt dùng bổ-hu
mà gần đi dùng làm cho dễ uống, mà là
thành công cho ai mà hay kén lựa cũng
chẳng chớ dùng.

Phải nài

nói tên anh mua cái MỘT LẦN TRÊN
như vậy.

Nhà MAZET

đường Paul Blanchy, môn bài số 10, Saigon
cởi uống thử mà coi, thiệt quả như tôi nói
nói chẳng sai.

Có bán trong các tiệm hàng-xe

CUỐN NHÌ
Truyện trình thám
TIỂU THUYẾT

Cuốn nhì đã in rồi, cuốn ba còn
in tiếp đủ cho trọn pho. Kinh xin
liệt-vị, mua xem cho rõ sự tích của
một người trình thám rất có danh
trà và ăn mạng như thần. Nếu như
các nhà thương-gia trong lục-châu
mua mà bán lại thì tôi sẽ định-huê
hồng như sau đây :

Giá mỗi cuốn, là..... 0620
Mua đến từ năm chớ cuốn
thì sẽ có huê hồng 40%
từ một trăm > 50 >

Xin gởi adresse như sau đây :

CHÂU-VĂN-NGỌC.
à l'Imprimerie de l'Union,
157, Rue Cabinat, 157.
SAIGON

Vinhlong Thương-nghệ
Công-ty

1) Xe hơi và làm đũa bộ hành,
giắc ghe chớ lùa.

2) Sửa các thứ xe, bán đồ phụ
tùng, bán đồ sắt và rèn đồ sắt (hàng
rào văn vắn).

3) Tiệm trữ hàng hóa ngoại-quốc
và đồ thổ sản.

Xin các ông lái buôn đường an-
nam, đầu, tiêu, mè tời, trà Huế, trà
Annam, thuốc lá bài, thuốc Gô-víp,
thuốc sát, bao đệm hay là đồ thổ
sản khác xin đến Tiệm của Hội tại
chợ Vinh-long mà thương-nghệ Hội
sẽ mua sát, và xin các ông chủ lò
đường, sở trồng thuốc hay là những
vật kể trên đây gởi thơ bản tỉnh
cũng được.

Vinh-long, le 15 Mars 1920.
Le Directeur gérant,
NGUYỄN-PHÚ-TOÀN.

Thợ khảm đen có hiệu
Thật khéo mà lại rẻ hơn các chỗ.

Kính cùng quý ông dùng khảm
đen rõ :

Tôi thiết rành nghề thợ khảm
trên 16 năm rồi, nên làm đủ kiểu
các thứ khảm nhiều lớp; ít lớp,
lớp dày, lớp mỏng, kiểu nào theo
kiểu này rất khéo. Như là thứ
lớp mỏng từ 7 tới 9-10 lớp, thứ
lớp dày từ 4 tới 6 lớp mà thôi.
Song có thứ khảm bạch theo kiểu
cúp tóc, qui ông muốn kết dính
lại một lần bạch lên để dùng
như dùng non vậy rất tiện, thì
phải do (contour de tête) máy tặc
phẫu và máy lợp dây mỏng xin
chỉ rõ trong thơ và cho máy ông

ở dạng tôi làm rồi gọi là tiền sẽ
phí tôi chịu mà phải trên : khảm
khảm đặt có hai giá tùy theo
hạng nặng nhẹ :

Hạng nhứt, bưng và nhiều Bombay
1 khảm..... 2\$50

Hạng nhì, bưng và nhiều Bombay
1 khảm..... 2.00

Còn nữa buôn bán muốn mua sẽ
có đủ kiểu xin gởi thơ tôi sẽ định
giá cho dễ bán.

Cúi xin quý ông hãy mua khảm
của tôi làm thật khéo và kỹ càng,
chắc lắm, lâu hư mà lại giá rẻ.

Kính cáo

NGUYỄN-VINH-BỜ
Thợ khảm đen
Fils de M. Héal, Propriétaire
à Suối đôn (biên-châm) (Lái-thiến)

THƯƠNG TRƯỞNG

Giá các thứ hàng hóa xuất cảng

| TÊN CÁC THỨ CÂY | BẰ HOÀNH VÀ TRƯỞNG | | GIÁ TRƯỚC CHỜNG | |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------|
| | CÂY CUA CHỜNG | GỖ SỚC | GIÁ CÂY CHỜNG | GIÁ GỖ SỚC KHỔNG 72 |
| Cây để làm bàn, ghế, cột nhà v. v. | Sao 033 x 033 Căm-xe Dầu thông Trúc | 0=45 0 45 0 45 | 25400 32 000 | 100 100 100 100 |

| LOẠI CÂY TRÂM | BẰ TRƯỞNG | BẰ HOÀNH | TỜ 100 | GIÁ |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------|-----|
| Cây công | 1=50 | Từ 0=10 đến 0=12 | 100 | 50 |
| " | 2 00 | " | 100 | 7 |
| " | 2 50 | " | 100 | 9 |
| " | 3 00 | Chờ tới bến Saigon 18\$ | 100 | 11 |
| " | 3 50 | " | 100 | 14 |
| " | 4 00 | " | 100 | 18 |
| " | 5 00 | " | 180 | 25 |

● Có Một Mình Nhà Này Có Quyền
THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LÀM XE MÁY
TẠI THÀNH St-Étienne
Mà thôi

Mrs F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Catina SAIGON

Có Bán SÙNG
Đủ thứ và đủ kiểu. BỊ
THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ
và đồ NỮ-TRANG. Đồ đã tốt lại giá rẻ
Lục-Châu muốn mua vật chi thì xin gởi thơ như vậy
M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Catina. — SAIGON



VICHY GRANDE-GRILLE và bệnh đàm.
VICHY HOPITAL trị bệnh thương ti, trường tu

Máy cái bông để giá mạo, khi mua phải chỉ cho đúng thứ nước nào mình muốn dùng.

VICHY-ÉTAT ĐIỀU TẾ

SEL VICHY-ÉTAT là muối tự nhiên trong nước suối sky mà ra. — Có hộp và có ve.

PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hoàn thì dễ tiêu hóa.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình đẹp nước xít (Môi-khí-chất).

Saigon — Imp^r de l'Union
 L'Administrateur Gérant : **NGUYỄN-VĂN-CỬA**

lại càng dỏ hơn ông Bùi-quang-Nho mới sáng tạo.

Ấy vậy mà tiệm Annam ta đây đang lo lập ra nên gửi thơ mà thương nghị với M. Nguyễn-văn Cửa, Rue Catinat 155, 157 Saigon, giá rẻ hơn các chỗ là cô ý giúp sức cho đồng-bang ta buôn bán mau thành vượng.

Kể các món hàng tại nhà in:

Papier pot blanc,
 Papier réglé,

Ficelle, pelote de 50 grs,
 Epingles, boîte de 100 grs.
 Encre bleue black « Stephens » 1/8 de litre
 « » « » 1/4 «
 « » « » 1/2 «
 « » « » le litre,
 Encre communicative violette 1/4 de litre
 « » « » 1/2 «
 « » « » le litre,

Copie de lettre,
 Plumes métalliques.

*Certifié le tirage à
 trois mille et
 Saigon le 31. 3. 1924*