

Rượu mạnh hiệu DE JEAN đã thơm mà lại ngọt
làm cho những tay thạo rượu thày đều khen ngợi
Chi một mình hàng Denis frères có trứu mà thôi

chia, mà quản thúc các vật liệu thuộc về quan thuế ấy và ngăn cản để gian lận để hơn. Cho Chánh-phủ quản hạt giúp vào thì trích cắp ra một phần mà phán định cái hué lợi còn đúng lại đúng tùy theo bực mớ mang của mỗi xứ mà chia phân khác nhau. Theo cách mới này mà chia, thì mỗi xứ đều vắng dù hué lợi mà lo việc phán thanh chung trong thuộc hạt. Như vậy thì mỗi xứ đều dù hué lợi mà cần dùng, chàng cần phải bằng ngày cùi cưa cùng sô dự định chung, thi hay sa rai eo, mitch long hay là hiểu sáu là một đều nên tránh. Hết đặng vậy rồi, thi chàng ta lại thấy thành hiệu cáp cái thê gốc là thiết lập Chánh-phủ Toàn-quyền để mà làm cho Đông-pháp thành ra một cối lién-hang, trong cùi ày, mỗi xứ đều tùy theo phuong thê của mình mà vận động và cùi giữ tự do mà làm công việc, chí duy phái gìn giữ và tôn trọng đều ich lợi chung mà Chánh-phủ trung trọng là mọi người đại-biều.

Quan Toàn-quyền đã dày như vậy, mà lại còn muốn thi hành thê thê để lập tức, nên Ngài mới nhất định buộc sô dự định chung phải trả lại cho sô dự định Nam-kỳ cái sô tiền tăng thê xuất cảng lúa gạo mà Thượng-nghi-viên mới cử định cho sô chi-xuất năm 1920.

Các đếu ày là cái đầu rõ ràng của Chánh-phủ Toàn-quyền đã gắng lòng mà chuẩn y mày đều yêu cầu của như công, và mà chư công không chịu hiểu rõ, thi thành phần không rõ và có ý không tin nhêng kẻ đương quyền.

Còn vé các đếu nguyên ủy của bón khoản thuế đương đợi chư công xét nghiệm, thi lại chỉ còn có một khoản thuế thân và khoản điều-dịch buột hết thay các người Áu-châu vì người đã nhập tịch Áu-châu phải đóng. Vâng trong kỳ hội Thượng-nghi-viên, thi đã biện bát tra xét các tờ phòng-dịnh của Nam-kỳ, Cao-mang, Bắc-kỳ để trình trước mặt mày vị đại biện của Qui-hội và Thượng-nghi-viên đã canh cài nhiều đếu quan hệ trong tờ phòng-dịnh của Cao-mang mà chuâu

y theo.

Bón-trước đám chắc rằng nêu như chư công sẽ nghe mày vị đại biện của chư công trong Hội Thượng-nghi cùng Bón-trước thân hành mà cái nghĩa rõ ràng, thi chư công cũng dù hiểu mà cùi định một khoản thuế mà người Langsa cùng người Ngaos-quê khắp cối Đông-pháp đã đem nạp từ 1^{er} Janvier đến nay.

Mà lại còn một đếu rất cảm kín mua là nêu như chư công không cùi định, thi Chánh-phủ sẽ sáu lời đà hứa và khôn thê mà làm cho thỏa thích các lời định-đoát đã xin với quan Toàn-quyền đồng là nhô' có mày vị đại biện của chư công nái xin trong kỳ hội Thượng-nghi-viên rằng sô tiền biển vào sô dự định năm 1920 sẽ sô chi dụng cho quan vien chèc dịch sao cảng (tang thêm 833.000 đồng) đặng có phu cấp vào cho đù sô tiền sô tòn tăng lương, bồng cho quan vien Langsa.

Còn một béo nữa, là sao cũng cần phải biến vào sô dự định 200.000 đồng, đặng có trả tiền phu cấp riêng cho quan vien Langsa cùng bón-quác tung chánh tại Nam-đị; đếu ày là đều Bón-trước chung mày vị đại-biều của chư công đã biện bát hết sức trong kỳ hội Thượng-

nghi-viên mới xin quan Toàn-quyền đồng. Vâng cũng cần phải tiền liệu và việc hàng bồng bồng cho quan vien bón-quác, cái địa vị quan vien bón-quác lú này cũng chàng khác di quan vien Langsa, và cũng phái làm cho họ hura long rồi công việc nha thê đãi đùi mơi đồng yên ổn. May iới Bón-trước nói đây là súng chí thi sáu qua cho chư công

quyền Chánh-phủ lại cho quan Thông-dộc thiết-thợ Le Gallen, vây xin chư công đê cho Bón-trước tò bay cung chung công biêt ba nhiêu nỗi động tình ghi nhớ mà Bón-trước đã eru mang, trong hai năm trời chủ trương vận mang cõi Thuộc-dịa của chư công. Bất kỳ khi nào Bón-trước có cay giüm giüm, thi đều thay gấp dung người trung thành thàn tin, nem chí trách nhiệm của Bón-trước cảng them dung để dâng.

Bón-trước cũng đã ráng hét tam lực, mà như không được mội việc nõi nén, thi Bón-trước cung yên lòng chia-dâ ràng chí lo làm cho lợt nước lợt dan và hét, tung tinh thành.

Tuy người xa vắng, nhưng công cuộc hày còn. Bời vi công cuộc của Bón-trước đã mong làm xong ở đây công đáng đê lại cho chư công sáu đầu tích môt

người sản lòng hảo thiện.

Bạn trù cùp sách vở về nhà thăm cha mẹ bà con thân thuộc, thuật lại trong năm di học có thàn-thâng vào óc được cái chí chí có thê bô-dưỡng cho đường tu-chát tinh-thân...

Người thương mãi hét năm, dem sô sách ra tính toán coi trọn năm tu-lígi được nhiều hay it...

Nhà công nghệ, cuối năm bám đót tay coi tưốn làm vát và cát nâm thừa hay thiêu cung là đố tưốn tay ché-tạo ta mệt nâm thàn được bao nhiêu lỵ...

Các quan lại, hét mâm rồi, xít coi có làm đếu chí phi-pháp, xít-doán bát minh làm esch nhiều dàn, huy chung không.. Hay là giút mệt lòng công-chánh cho con dân gởi nhuần os đúc...

Nhà làm bão mán-nâm rồi cũng ôn lại coi trong nâm ày phái-minh ra được cái ý-tứ chí sáu, cái tu-tưởng chí lợ mà giüp cho đồng-bảo ta trong đường fan bộ...

Bon roi nhà oão cũng lo sửa-soạn dọn dẹp trong nhà cho sạch sô tinh-khiết đong trước là phung-y tú-iết, sau là nhà-lạc nghỉ thán-xác trong ba ngày xuân nhợt.

Nay lây theo cái tu-tưởng kim-thời của đời người sanh-tồn hoại-động cạnh-tranh nay, tôi xin chúc như vây cũng phog thời-nghi lâm.

Chúc cho: Người làm ruộng, thời tiết thuận hòa, mua màng (thanh vượng). Tôi

Chúc năm mới

Ngày hêt Tết téi. Năm cũ Kỷ-mùi hập qua năm mới Canh-thân sấp đén. Năm cũ xuâa lại. Chah tưốn trời đát-dâ ra vè tót tưốn xinh đẹp, tràm hoa đua nở ngahn tìn muôn rói.

Người làm ruộng đát trâu mang chay vè nhà, ngói tinh lại soi tưốn lúa gặt hái mâm nâm đặng là bao...

Liễn trường phùng điệu cài lương

Bay lâu người Annam thường dùng liên đối của China mà đài phùng tuy nhiều sắc hué hòe không dung kiêu, nhưng vi có chát tinh thâm ái trong nhã trong mấy câu chử, nên không bô đroc.

Đến nay tiệm bà Harel ở đường Catimat, môt, bài 75 có bán dù kiêu tràng hoa theo cách phuong-tay, có danh tiếng bagy lâu nay, mà nay lại dùng tràng hoa ấy mà bagy làm chử nhô hay là chử quocong xem rất phai mạc. Đài trach khôi cai hua-hoa và lý của kiêu China, mà hui giựt đặng mấy bagy chử thâm ái của phong tục làm ta.

Thấy một số tân ché hiệp thời-nghi, nên bón quan kinh xin bô cáo cho đồng nhon rõ biết.

Hằng bà Harel lại có cay đặng một người danh si viết, các câu hoặc là bón phung, hoặc là câu đối diển sang, và hiếp theo tinh cảnh

của người.

Vây xin chư vị ai có muôn mua thi gởi thơ mà nói hết ý tú của mình muốn dùng câu chử làm sao, thi đều sẽ

đặng như'nguyen. Như chư vị có'đi chơi Saigon, xin ghé lại nhà bà Harel,

môn bài 75 đường Catimat, mà xem thi tưốn tất.

Ở đây bón-quán có ăn hành cài kiêu thức cho khán-quan rõ thấy.

Xung quanh thi bông như tràng hoa tay, còn ở giữa thi lại có bón chử

Như 'viết'hiên cõ'.

CHỦ VỊ HÚT THUỐC ƠI!

Vị nào muôn hút ông điêu hay là thuốc điêu cho khôi bình hoan, thì hãy mua thuốc (LE GLOBE) Trái đất mà dùng thì vò hại
Thuốc này có một mình hăng Denis frères trú mà thôi

năm lúa thóc gặt hái xong rồi thì đem bán cho người Annam ta hay là bán cho Đại-phi-lai là thay ta. (Lúa gạo là huyêt-mạch của quốc-dân ta, nên xin quý Ông nông-phu cần phải lưu tâm để ý làm mới được).

Học trò, tu-tu-tuồng tri-huệ mau phát-đạt mày nò vì cho được minh-mẫn sáng-suốt. Các cậu học trò ôi, cái vận-hội nước nhà thương-lại ở trong sự gọi mà ra vầy xin các cậu nòi gắng già.

Thương mãi, buồn may bần đắt, nhất-bon sành van lợ. Quý Ông cảng-cảng báu-thông-trường của ta có phát-đạt có tân-thanh thi dân mới mau mạnh nước mâu giàu.

Công nghệ, cho chông nghệ lành công khéo, lưỡng bỗng mau jén. Người làm công thi phiêk kiêm-cánh-dé cho có tiền, vì đồng tiền là ruột gan của thân thể con người, nêu để cho người khác móc gan rút ruột ra thi làm thê nào mà hão-tốn-vận-mạng mình cho được. Người làm nghệ phải tim-kiem, lo-nghĩ hặc-hồi cho nghệ minh nhãy một thêm hay thêm giờ hồn lén, có thể chè-tạo ra được các món đồ nhuý-dung mà tranh lợ với người ngoái.

Quan lại, mau thăng quan tân chức. Cái sanh-mạng, cái quyền-lợi trong đường sanh-hoạt của dân giao ở trong tay qui-quan. Làm làm sao cho dâng phục thương-lưu, cho xíng cầu dàn chi phí mầu, mà cái công-đức ấy nhưn gian ca-tụng muôn đời.

Tôi đây cũng là người trọ bút của báo quán, vây lời chúc cho nhà báo tôi nhường lơi cho ông ngoái.

Này Đông-bắc ta ôi, cái phong-trào è-chè Bắc-hoa ném iên ty Nam-ký mà nay lan khắp ra Trung-bắc kỳ, đầu cùm một lòng nồng-nà tranh thương dyc lối.

Chúng ta nên đổi hương lén chúc cho sựi dây đoàn-thể của Đông-bang ta khắng-kết bền-chắc đời đời, thi cái nước Việt-nam nay cũng có ngày mong mờ mờ mây với thế-giới.

Này Đông-bắc ta, ai là người có huyêt-sánh, có chí khí dâu; làm gióng trước, nhứt nhứt đứng đứng vật chí của Tàu trong ba ngày Tết, dặng cho chúng nó biết ta nói được mà cũng làm được vậy.

LÊ-VĂN-TIỀN

Ty : Quang-U Tourane.

Trái trời, trái giòng

Bình lén mùa

Trái trời, trái giòng, lén mì:
Áy là một bình hại người rát lung.
Già, trẻ, hè, lón, chàng dung.
Bản kỵ binh phát, khùng kinh cá lăng.
Ban sơ, phát nóng sảng cuồng.
Xuống sông nhức mồi, đau lung quá

chứng.

Nhức đầu mửa nhẹn cũng hung.
Lười trảng, mít đở, mê mang cả ngày.
Đường tiêu, đường tiêu không thông.
Ba ngày trái phát rạng da ửng đều.
Mỗi ngày đều nóng luôn luôn.
Ít lâu bình phát, trái liên nồi lén.
Ung đờ đầu tai mệt mày.
Ngực, lung, minh cỏ, tay chon mực dày.
Lán lán trái nồi lén lén.

Đến kỳ tám bửa, trái giòng no tròn.
Trong trái thấy mít ứng đều,
Chính giữa hùng-xuồng, lâu lâu đóng mày.
Hai tuần cho bao tuawn.

Mì tang, trái lồng đóng mày da khô.
Ban đầu khe mít tái tai.
Cô, ngực lung nách, lán lán tay choror.

Nói đây là bệnh thường thường.

May mà người đang giám thuyền sông

Mặc mày rõ cả, xâu thân.

Nhiều người tàn tật vầy cát mít đui.

Định này làm hại cho người.

Trái ứng ra máu cùng mành bám đen.

Định ấy hôi thối rất kinh.

Làm người rén xiết, đêm ngày luon luon.

Định này trán nhiều quá chừng.

Khuyên người phải giữ, ngựa phòng với nhau.

Muôn cho khôi bình luon luon.

Xin người trồng trái cho giòng mỗi lão.

Người nào trồng trái đang giòng.

Tâm nám trống lại một lần mít khி.

Trồng trái thi khôi lén mít.

L.V.A.

Khi nào có việc chí hì hả
muốn dài dằng quan-khách
ma chằng dùng rượu Sâm-banh
(Champagne) hiệu:

Tisanne Marqués de
Bergery
Thứ vira

Thi làm sao mà cho phi tinh
vui vẻ dặng
Rượu này có một mình hăng
Denis frères trú mà thôi.

Lương-Hưu-Hội

Lấy làm hàn hành dặng thơ mời
của Ông Huỳnh-Vân-Hòa thừa-biện
chánh-chủ-hội « Lương-Hưu » (Président de l'Association Commerciale
des employés Annamites des divers
Services administratifs au Laos) và
chương-trinh.

Hội Lương-Hưu này lập thành hóm 9 October 1919, cói thính-lâm, nén chảng dám phô trương, song vì tám nhiệt thành của họi, nên hôm nứa 4 Décembre đã qua, họi đãi lán, nén quan-chúa-tè xin ban cho Hội Lương-Hưu, và các thứ tiền phu tro đất Laos; quan-chúa-tè mặc di ai cuộn chay-pien Hanoi, nén chua thi-thò dặng. Họi này lấy làm danh vong lâm, vì eo quan-chúa-tè làm chánh Đông-ly làm danh dý, và các quan-chúa Thống-ly làm phó Đông-ly danh dý.

Hội có eú chín vị hó-i-viên, phong thay mặt cho họi, mà lo lòn hưu-chich.

Chánh-chủ-hội :
Huỳnh-Vân-Hòa, Thừa-biện;

Phó-chủ-hội :
Trần-Trung-Hòa, sô Tao-thé;

Bồ-khắc-Cung, phòng Khâm-az;

Chánh-lúc-hán :
Trinh-thời-Giao, Huân-dạo;

Phó-lúc-hán :
Trịnh-Văn-Phú, Sư-phạm;

Thủ-bôn :

Vincent-Giao, Thương-chánh;

Nghi-viên :

Phạm-Lê, Tòa-an;

Phan-Công-Thiền, Điều-du-đường;

Bùi-tường-Long, Tạo-tác;

Chưởng-trinh dài lâm không thể

điing vào bao, song xét từ đầu chí

đến, mới denco ích cho người trong

hội cả, người trong hội gặp lúc hữu

sai tại biển đều được tiền cứu cấp,

chó đến chà me ta thê cung

cứu cấp, thiệt là dân Tam-ký nguy

Ai-lao lây làm hanh phúc, nghe phong với

kết chảng rõ hội nghĩa gi, nên còn

sự sụt, nhiều lời di nghị.

Chẳng nói đâu cho xa với, kia

nhiu người Án-đô cho cat ngai xem

mà duy-tuân diệt tục. Cái mươi năm

đi, có một tên ty-phu Apitampan Chetty, ý giàu có muôn bộ, xuất

bà nhà ra lập một hảng buôn đầu

lửa, vốn trên năm trăm triệu, bởi

chẳng ai rành nghệ Đại-biều Tông-ly,

mới mướn người ngoại mà giao

hởi chúc ấy, nên hảng chảng bao

lần tiêu vốn, phái đóng cửa. Cũng

trong năm ấy các thương-gia lập ra

một hội Thương-hưu rồi lấy vốn của

hội lập một hảng dâu, kẽ làm Đại-biều

Tông-ly ván, ván, trù dập, bán cho

các nhà đại-trading trong hội; người

trong hội chảng ai đén hàng của

Apitampan Chetty mua, đặng hai

năm, Thương-hưu-hội dặng thanh

trên năm chục triệu; đê cái gường

này mà nêu cho các ngài nghiên-cứu.

Tiết-Cuong, tự BA-NHU.

L.V.A.

Gò bay ngựa chạy

Đang hòi cầm tờ L.T.T.V. coi,

chợt nghe tiếng một đứa nhỏ rao:

Ài muo cò bay ngựa chạy không?

Thi trí, tôi dường như say mít tinh,

vì những nhàng lo nghèo mà quên

ông Tao. Hồi lại trong nhà bừa đó

là ngày mít Annam, nên mót rõ là

21 tháng chạp Annam. Vày thìn

hai bùn nứa tài se dưa ông Tao vè

trời mà đội trang áo chung Thương

Đế. Còn đang ngồi lo toát là lo

nhưng không dưa Ông Tao vè

nhưng thuỷ nay không có làm đèn

ohi có đèn, titch tinh nhhang chuyen

bất nhon ác đe không, nếu đưa

ông vè Ông Tao cùng Thương

Đế thi-

nhé mít mít mít,

chung còn thấy

nhang hòi cầm một mít giày mít

mít tay mít tay mít tay mít tay

mít mít mít mít mít mít mít mít

VIỆC MỚI TRONG NƯỚC

(Nouvelles du pays)

GIÁ BẠC VÀ GIÁ LÚA

Giá bạc kho nhà nước . . . 161.50
Giá lúa, ta 100 kil.chờ tới nhà máy Chợ

tôn (bao trả lãi) : 7\$10 tới 7\$70.

NAM-KỲ

(Cochinchine)

Bàigòn

Quén

Ông L.... là Tông-ý nhà đèn khi tại Huê, có việc vô Saigon, ngủ tại nhà bà Chánh đốc-học Nữ-học-đường, đêm tờ cờ rủi bờ 5 février lối 8 giờ ruồi, ông đi xe kéo sô mày bắt ý coi, chừng xuống xe một hồi lâu mới nhớ lại đã bỏ quên trên xe một cái túi cầm thi, thi xe đã dì mít rồi. Túi ấy bằng da, đựng trang vật và 300 đồng bạc giấy với một mớ giấy quết-trái.

Xi được

Huỳnh-dinh-Huy, ở đường hẻm Espagne, số 8, có nắp hòm một chiếc vàng, y nói xi được ngoài đường cái. Vòng ay coi như bằng vàng mà không biết phải hay không.

Ai làm mất?

La dù phái chơi

Chỗ bếp Hô-vân-Tân, là bếp hau óng quan hai kia ở đường Lagrange, số 6, khai không biết sao cái bàn úi của ông quan hoi ý cát đồ mà mất đi.

La dù phái chơi! Không lẽ bàn úi mà biết di hay là biết bay!

Say

Tên đầu bếp Nguyễn-vân-Truyền ở đường d'Arceuil, mang việc chi hai là râu việc chí không biết mà uống rượu cho quá chén, ra đường gặp ai mắng nhieu chửi bới này, Có một người Tây ở gần đó nghe rõ rà quá chửi không đực, phải lai kêu linh lại đặc anh đực, và vè làm giấy phạt.

Bà tên tiên rượu lại còn phải đóng tiền phạt nữa, Ông Men bảo quá!

Gần tết

Gần tết kè gian buồng chài kiêm tiền xài trong ba ngày xuân nhật. Vì vậy mà nhiều người bị bạn nó, kè mệt mòn nay người mệt mòn kia dù thử.

Như nội bứa 9 Février.

1º Phan-vân-Thu, 25 tuổi, coi máy xe hơi, ở đường Pellerin, số 98, bị đưa gian trộn một cái nón sô den 8\$00, một cái áo hành tông kaki 4\$00, trong túi áo có 7\$00, bằng cấp coi máy xe hơi và giấy thuê thám Saigon số 9602.

2º Nguyễn-thị-Hường, 17 tuổi, ở đường Blanscubé (Chodui) ton của Nguyễn-bí-Tròn, bán gạo, ở đường hẻm Boriesse ba bánh thuốc đói 2\$10 và một chiếc đồng 5\$00. Bắt được, nán nì xin trả lại-Huê.

3º Ng.-vân-Minh, 21 tuổi, ban chèo ghe số 20.661, đậu quai de Belgique, bị bôi thính hai cái quan, cái áo vải den 2\$00, một sự giày nịch, vải den có 6 cái bạc và giấy thuê thám năm 1919, làng Mỹ-lê (Cholon).

4º Thầy Trần-hữu-Phước, 24 tuổi, làm việc Trường-tiến, ở đường hẻm Mac-Mahon, số 49, khai mua một cái bôp da đụng 120\$00, bốn cái giày sô (sô mày? - quên?) giấy thuê thám và giấy tờ tư của Đoàn-hưu-Thìn.

5º Cô Ngô-thị-Liều, 23 tuổi, ở đường Paul Bert, bị quan từ và nhà thời hết một cái áo xuyen den 4\$50. — Cô chửi bò.

6º Thầy Trần-v.-Hộ, ở đường Barbier, số 7, có ràng bứa 9 février, lối 8 giờ

mai, thấy di khỏi, đưa gian biết đặng vào nhà thay mà tròn 2 cái áo lụa trắng, trong túi áo có giấy thuê thám và nhiều giấy tờ khác,

Còn nhiều nứa, chàng phải bày nhiều đồ mà thôi. Vậy ai-này ráng nứa giữ lấy, kèo rủi bị họn nôr khô mà tiêm lại đặng.

Cholon

Ghe chài ăn hiếp ghe lồng

Bữa 5 février, chừng 7 giờ rưỡi tối, ngang Chợ-quán, ghe chài số 8174-C V. của khách Ng-Ba, bài chì số 40557, ở cửa khach Ng-Ba, bài chì số 40557, ở đường Cambodge, dung nhâm một chiếc ghe chòi lùa số 3016 13, dưới ghe có chủ Lưu-vân-Thinh, 50 tuổi, ở làng Bình-khánh (Gia Định). Ghe nêu in húi trước mủi nhiều lầm, ướt sưa lại tên là 50\$00 và lại 18 hectos lùa rót xuông sông.

Trộm gá

Cô Lê-thi-Nội, 27 tuổi, ở nhà bà, nơi đồng Tân-Cam, thường húi gá ra Chợ-tiền bán. Một đêm có hủi 32 con gá dáng 21\$00 bò và đống khuya như thế này đã bán cho sرم. Nào húi vào giờ săn giùm cho ăn tiệm vì khuya có thức dậy nào gá nào gá mâu hét.

Nam trâm có lέ

Lê-quan-Kinh, 20 tuổi, nồng-phu ở làng Bình-hậu (Gocóng) lên Chợ-tiền có việc, lai bối có ràng hàng 8 février, lối 8 giờ tối, y lại ga xe lửa mè sóng bị điểm đang mòi túi lây hết 504\$ 00.

Cũng là móc túi

Hồ-vân-Phi 21 tuổi, không nghề nghiệp, ở đường Ng-tần-Nghiêm (Saigon) mới bị bắt giải Tòa vì nó móc túi lấy hai cái bôp đựng tài chí và 7\$00 của tên Thi-Trac 36 tuổi, chẹp Triều-Châu, chủ tiệm Thuận-Nguyễn đường quai de Mytha, số 114, và Nhan-Sung, 14 tuổi, ở đường Gia-long, số 85.

Xe-kéo không chịu xe-kiến

Ở Chợ-tiền đường Thủ-binh (hang chau-muoi) xe chạy chật đường luồn luồn, vì vậy nay hay xảy ra đều dụng châm nhau.

Mỗi ngày xe-kiến số 79-C, chẹp (Quảng-đông) Chung-Ti 43 tuổi, ở đường Anh-binh, cảm, cương, với xe-kéo số 662-C, xaphu là Trần-Vân-Huân, 52 tuổi, ở đường Phong-chùa (xóm-cửi), hai xe đụng nhau làm xe-kéo gãy vành sắt và gãy một cây cám.

May vì không hãi đèn người.

Hay uống thử thử rượu

AMER BONORÉ

Là một thứ giải khát ngọt

thường hang

Của một mình hãng

có trả mía thái.

Văn Uyển

(Variété littéraire)

Ngu đậm

Chi chi mà nói đường Quang-tổng-cái, khách-trù lao nhao, hoa Mẫu-đơn, hoa Trà-mi, hoa Mai, hoa hướng v.v. đua nở, hoặc hâm tiêu đói xuân, hoặc ngứa bùn hứng tuyết. Úa! ngày xuân chờ gì!.. Xem rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại hòi: Nhảm cái xuân này chẳng là chi; xuân di leò đeo xuân vé. Ôi! xuân ẽ bể năm mới còn lợt rát ria ve đâu!

Trong xuân lòng thát theo rêu!

Áy vạy thi ngày xuân dày, dóa hoa này, không dù cho lòng ta khiên hứng vậy.

Mười hai tháng có một lần, cùng cuối năm có một lưống; ta bao đánh nghèo nên nơi dưới đây, thường dòm hoa, ngày xuân chán giữa đám khách lán xán mà dè môi lợy cho thản người vậy ru?

Ôi! Xuân của ta mà hoa của họ, vui thử chi mà thường khinh hoa người với cái ngày xuân về mài mài. Chi bằng ta trở về nhà ta, ta khuyên nhủ đồng-bào ta, đừng mua đồ khách, đừng phách miến ghe bệnh ghiph dâp-phát-sinh, mà hiện nay bệnh thê khống kịch như nám ngoài, chỉ đau đầu nồng lạnh và ho vãi bã, hóe, thời khói, nhưng cũng có lắm người mắc phải bệnh ấy mà hoa ra nồng, là chỉ vì uống thuốc Bảo-không nhằm bệnh thành ra nặng thêm. Phàm ai mắc phải bệnh chứng ấy thời nén gấp đến nhà thương có quan thưa để trị cho lá khói; bằng những nơi xa xôi trông chí kiêng, di 5, 7 hôm cũng dủ lành, chờ vùng thốc bắc mà chết.

Bệnh ghiph ấy tức là ta kêu bằng tiếng « cum » năm xưa; lúc bấy giờ người ta chỉ dùng lá rau Tân-giá nhão rau dem xáo với rươi mà thoa bôp, chỉ trong một ngày thời lành; năm ngoái khi có bệnh ấy cũng có người lấy phương thuốc ấy trị lành, mà ai khôn dùng phương

ấy cứ đe liều cũng có khí khói. Đến nay lại cũng có người dùng phương ấy lại lành; thời trống lá ấy cũng nên quảng chưởng khց nơi có lē cũng giúp người được một

phương thần hiệu làm ru!

Lá Tân là một loại rau, thường có kè dem nấu canh với tôm cá, hoặc dem ăn sống cũng được. Lá ấy hình như là Tứ-lô, nhưng sắc nõn lục, vị nõ thơm, giống mùi Bạc-hà, là rát dày có ria, mà hai mặt đều có lông. Giống rất đẽ trồng lá đẽ sống làm.

Hướng truyền

Huế

Bệnh ghiph

Vài người hôm nay khí trời thay đổi một cách đì thường lâm: dang gió bắc mua phún đèn ngày lạnh lẽo, bỗng nhưng mà trời nắng như lửa đồi, vi thế mà khắp các miến ghe bệnh ghiph dâp-phát-sinh, mà hiện nay bệnh thê khống kịch như nám ngoài, chỉ đau đầu nồng lạnh và ho vãi bã, hóe, thời khói, nhưng cũng có lắm người mắc phải bệnh ấy mà hoa ra nồng, là chỉ vì uống thuốc Bảo-không nhằm bệnh thành ra nặng thêm. Phàm ai mắc phải bệnh chứng ấy thời nén gấp đến nhà thương có quan thưa để trị cho lá khói; bằng những nơi xa xôi trông chí kiêng, di 5, 7 hôm cũng dủ lành, chờ vùng thốc bắc mà chết.

Bệnh ghiph ấy tức là ta kêu bằng tiếng « cum » năm xưa; lúc bấy giờ người ta chỉ dùng lá rau Tân-giá nhão rau dem xáo với rươi mà thoa bôp, chỉ trong một ngày thời lành; năm ngoái khi có bệnh ấy cũng có người lấy phương thuốc ấy trị lành, mà ai khôn dùng phương

ấy cứ đe liều cũng có khí khói. Đến nay lại cũng có người dùng phương ấy lại lành; thời trống lá ấy cũng nên quảng chưởng khց nơi có lē cũng giúp người được một

phương thần hiệu làm ru!

Lá Tân là một loại rau, thường có kè dem nấu canh với tôm cá, hoặc dem ăn sống cũng được. Lá ấy hình như là Tứ-lô, nhưng sắc nõn lục, vị nõ thơm, giống mùi Bạc-hà, là rát dày có ria, mà hai mặt đều có lông. Giống rất đẽ trồng lá đẽ sống làm.

Hai xe đê một người

Trưa hôm nay ở đường Paul-Bert có một người dân bà ăm mặc rách rưới, tay ấm đúra con chưng ba, bốn tưởi di xin ăn ở lối đường ấy, khí dang đi, bông có bốn cái xe ở trên cầu Trường-tiền chay xuồng, trên mỗi xe có mỗi bác « Chào-mão ». Đoàn xe ấy rất lạnh vùi mói xuồng khôi dưới cầu thời gắp người dân bà ấy. Lú cu-li-xe tay bôp chưởng, rung lạc miêng là « Ep ep » vang rangling, làm cho người cúc khô, ấy luồng cuồng không kịp tránh, phải ném xuống đất, thời xe liền đê lén

Rượu chác hảo hạng của AUGUSTE MATTEI làm tại bến-sur-Corse, dâng vò song

mài ngọt vò cũng.

Al mua thú phải hỏi cho tên AUGUSTE MATTEI.

Rượu này Dòng-dương chỉ có một mình hàng Denis frères trứ mà thôi.

NAM-HƯNG-VIỆN

TIỆM TIỀN LÀI ANNAM

237 Rue d'Espagne, Paris

Kinh trình

Tù cùng qui-ông, khai-thác và chử quan-trì đang bay. Nay tôi mới mở một tiệm bán cẩm Anam ở đây và Nam-Hưng-ViỆN là mòn bài số 237 đường d'Espagne Saigon. Trong tiệm tôi dọn cách sạch sẽ, qui-khách ba bực, thi công có đồ ăn bá-hàng; những món ăn có đê giá tiệm sâm: trộn một dia bay là nứa dia, có biến giá tiệm đê sâm, sâm mai từ 6 giờ đến 8 giờ có bát cháo diêm-tám, và cù tiều; từ 8 giờ đến 10 giờ tôi bán cơm, và bún mì. Những món ăn thường dùng, cũng như tiệm tiều lâu của khách-trú; hổ như pí-noodle làm tiệm, hoặc ở tại tiệm hay là đem về nhà riêng của quan-tri làm tiệm; hoặc ở tại tiệm tôi sẽ làm cho vừa lòng qui-ý, và như quan-tri làm tiệm, thì tiệm tôi cũng tính già nhẹ.

Xin qui-ông, qui-hầy, qui-cậu, cùng chử quan-tri thường chử đồng-bang, xin dời gót đến tiệm tôi dùng một khi, nếu có điều chi sơ sót, xin dạy bão chỉ dùm, tôi hêt lòng cảm ơn lâm lâm.

Day kinh thỉnh,

Chú Tiệm.

NAM-HƯNG-VIỆN

CAO-SƠN-BINH dit J. SAU.

dẫu, đã khôi cái này lại bị cái khác cũng đè vào nơi ấy; mặt xè, dầu trầy mót lại lát, những người thấy thế chạy lại cứu, thời bắt luôn cả hai cái xe ấy phải dừng lại, và bắt phải đem người bị-thông lén nhà-thuong. Thế mà các bác « Chào-mào »-trộn mót dang tay ra bộ thi-hùng ý thế khiếp cho lò-kien-bát-binh phải ngã lòng trung-trở, mà may sao trong mấy bác làm bộ thi-hùng cũng có một bác làm bộ chúc-lòng bắc-ái, móc túi cho dứa khốn khổ ấy hai xu, rồi rủ nhau bảo cu-li-xe kéo chạy mất.

Thàm hại thay ! thảm hại đau lòng, bao nhiêu lại càng giận các bác « Chào-mào » bấy nhiêu. Vì rằng theo sức mạnh bạo của các bác thời dù các bác dì mót ngày ba bốn mươi kilomètres cũng chưa đến nỗi mệt nhọc, thế mà kia đã được thấy cái xe thời lào kái vinh vang thế diện trong một dày phút nói thành phốt, thời nhảy lên đi, đã nhảy, lên lại không chịu để cho xe chạy thông thả, cứ thúc cu-li chạy cho rõ mau mới thích. Vì chạy mau nên phải đe nhầm người kia; ấy đó cũng bởi mình mót nên nỗi đau hại đến người, đã không biết lỗi còn trên mặt dang tay toàn làm bộ vỗ-phu-phỏng như khi ấy xe bác dập phai một người nào có vi-vọng, danh-giả, coi thử bác có thi-hùng như thế hay là lại lạy ông lạy bà cho con xin lỗi?

Một người qua đường-lai-cáo

Đóng-hành hả-lệnh

Ta thường thấy sách có câu đóng-hành-hả-lệnh, nghĩa là múa đông mà lại thi hành cái luật lệnh múa hả; tuy đọc sách mà chưa khi nào thấy đến thời tiết trái nhau như thế bao giờ. Thế mà nǎm nay thời đã rõ ràng không còn ai có điều gì di-nghị được nữa. Trong ba tháng đông năm nay, tháng mười thời nào mưa nào lụt, mưa gió nào bão, làm cho múa mảng mệt sáu, dân sự kêu ca, chẳng còn có cái vè gì là vè phong-dâng; qua tháng mười-một trời tuy ít lụt bão mà lại mưa tiếp tục luồn

ngày đêm không còn có khi nào tạnh ráo cho được bốn-năm ngày, hòa cho nên các nhà dien-chu lo sợ sự mót phải trữ tích lúa gạo lại, lo đẽ nǎm sau mà cứu trợ trong hương-thôn, hoặc trong lúc rủi ro mót khác, cho nên trong tháng mười-một mót lại kém hơn tháng mười; còn mong qua tháng chạp, nếu trời có phong-hòn-vô-thuận thời bao nhiêu lúa mót ngoài đồng sẽ còn cát-trong mót chắc được vào khoang thang ba nǎm sau, ai ngờ qua tháng chạp, từ đầu tháng đến nay là được mười lăm ngày mót trời chỉ nắng chang-chang suốt ngày, lâm kinh nóng nực như là múa hè vậy. Nắng nõi thế là một điều rất nêu lo, và cho múa tháng ba vì nếu hết tháng chạp này mà trời cù nắng tanh-như thế, thời qua tháng giêng lúa mót sẽ cháy khô héo, còn cháy vào đầu! Vì có ấy mót mà giao lại cu kẽm thêm mồi, các nhà dien-chu không dám bán gạo, giữ cầu « Tinh cõi phong-cõi » thật là một điều quan tâm lắm vậy. Nhân lực tàn rỗi còn biết kêu với ai? Còn nhờ một điều nǚ là Thiên-lực nǚa thôi!

Tôi chỉ dùng có một thứ giấy NIL mà thời giấy này là thứ giấy văn thuốc điếu.

Tôi nhớ câu « một mình hảng Denis Frères tại lý khâu »

Bóng-đường.



Hộp quẹt này khắp nơi đăng phép bán le một su nhỏ một hộp mà thôi.

Nº (2) FEUILLETON DU 16 FÉVRIER 1920

ROMAN

OAN KIA THEO MÃI

BA MUOI HAI ĐÊM

HO-CẢNH-TIẾN tự thuật

Đêm thứ nhứt

Kể từ thay cái cảnh diệu trước mắt tôi, thì bao nhiêu sự vui vả của tôi mảng dặng trong lúc mới bước chân ra, đều tang biến, chỉ còn giữ trong trí khôn có một sự buồn thảm làm cho tôi ngán ngẩm cảnh tình, vì chàng khát mê người ném trái mót dời vào dura cùa thiên, chàng còn nhó chút hóng trán nǎm nứa. Bởi vậy từ đây tôi cũng chàng còn biết đến tôi, lung-tung lờ lờ, làm tưởng như có xác mà không hồn vây. Chàng biết tri-tưởng về đâu, bụng tinh nhảng giống giò mà chưa thi bước, mà mình không biết mình đì, mắt thí ngó tôi, mà không thấy chí trước mắt, lâm lòi đi như chời đồng không; mà cũng may lúc đó đang không xe hơi, xe ngựa lại qua như lúc ban chiều, chí còn mót hai cái xe-kéo nó là « ép » làm cho tôi giật mình từ chập thổi; Vì xe cộ còn qua lại nhiều, át tôi không khôi cung dấu với

ngựa! Mảng có lái lui thản tho vây nén dù xá rói mà không bay, dập chừng thán biết mót chén, dù gò bước lại coi, mới bay mót đã tới cột oai Thủ-Ngô. Mới lại thán, mệt, tội mót, thiêng xuồng

cầu ngồi hóng gió, ngồi mót ngó có một đồng đinh thi. Phan minh bao mộng xem cảnh chơi. Chẳng mót đén quán, thương cho phan-võ-eo-quanh nay tại gần tên ném người không rảnh, để rách tên-hem, ba ngay, trung cung mà hóng gió, hay tài là mảng

người vò hét rói, nên trên cầu, là mảng thiêng đong đáo như mót lát, chí thấy mót mót, rồi trách trời sao day dọa thán của một người ngồi đây ngó mộng, cùng người, định chí niêu ngoại nhút thời buôn thâm hinh như có tâm sự gì, nên là mót làm thính mà nhút xem, lóng thán, rồi trót gió như vậy, thiêng người Còn tôi thì mảng có mót ngón giò-mát, ngồi đây dì rói, chàng chí chém với tôi mót mặt, lại thêm gấp con nước ròng, hanh hám cảnh mà quên xem kỹ người ngồi

gió cát sào chờ khách, bạn thuyền, kè trên muối, người trước mũi, ăn trầu hút thuốc, cùng nhau đàm-luận việc mót mới bay mót đã tới cột oai Thủ-Ngô. Gán luận rồi lại chép trời thán. Mới lại thán, mệt, tội mót, thiêng xuồng

cầu ngồi hóng gió, ngồi mót ngó có một đồng đinh thi. Phan minh bao mộng xem cảnh chơi. Chẳng mót đén quán, thương cho phan-võ-eo-quanh nay tại gần tên ném người không rảnh, để rách tên-hem, ba ngay, trung cung mà hóng gió, hay tài là mảng

người vò hét rói, nên trên cầu, là mảng thiêng đong đáo như mót lát, chí thấy mót mót, rồi trách trời sao day dọa thán của một người ngồi đây ngó mộng, cùng người, định chí niêu ngoại nhút thời buôn thâm hinh như có tâm sự gì, nên là mót làm thính mà nhút xem, lóng thán, rồi trót gió như vậy, thiêng người Còn tôi thì mảng có mót ngón giò-mát, ngồi đây dì rói, chàng chí chém với tôi mót mặt, lại thêm gấp con nước ròng, hanh hám cảnh mà quên xem kỹ người ngồi

LỜI RAO

Kính,

Qui ông và bà Saigon Cholon Giadinhi và Lục-châu hay:

Tôi muốn bán một cỗ xe Mi-lo còn mới với cặp ngựa kim toàn sắc, có dù đồ-kế-cứng còn mới. Qui vị ai muỗi mua, xin đến hoặc gửi thư cho tôi mà thương nghị: nhà ở

đang Paul-Bert Dakao Saigon.

TÀ, Paul-Bert Dakao Saigon.

IMPORTATION COMMISSION

Entrepot de Cholon

74 rue Tông-dốc-Phuong

Trung-tri Hàng-Hoa

Paul-HIỀU Cholon

Các thứ vải... & Đồ già vi Lang sa và cà-nước... Rượu, chác, và các thứ rượu ngon... Các thứ dập và savon-thơm... Các thứ dù, dùn ông và dùn bà... Các thứ bôp, da-lon nón... Các thứ đồ vật và đồ mới là Paris gửi lại vân, vân...

Hãng tôi cũng cung chua ra công mè muối các thứ hàng hóa làm bên phương Tây và các xí-là theo ý chủ vị đặt.

Giày thép dẽ tắc: Pauthieu-Cholon

Giày thép nói: 667.

Le Directeur
Paul Hiếu
Officier d'Artillerie Coloniale démolition
Croix de Guerre

Mua thuốc lá của nhà

Néa hút những hàng thuốc rất ngoà ché tạo tại nhà máy thuốc lá Hanoi.

Kè rì mây thứ sau này:

Thuốc hiệu « Con gá »

— « Con voi »

— « Đồng-minh »

Thuốc Cigares

— Đồng hộp 50 điệu hay 100

diệu.

— Ván rót 10 điệu hay 20 điệu.

Mây hàng thuốc này:

An-nam trống

An-nam ché tao

An-nam báu

An-nam nén dùng,

TIỆM
Hoa-chon-dung

Thiết khéo hàng nhứt
nội Đông-duong.

Hô-vân-LANG.

58 rue d'Espagne Saigon.

Có thứ rượu mạnh Langsa
hiệu « BAC-CHUS » mới chơ lai
Nam-kỳ lần thứ nhứt, ngon
không có thứ rượu nào bằng.

Chỉ một mình hảng Denis
Frères trứ mà thôi.

Chụp hình giàn bài thuê thán

Giá 4 cắt 2 tấm

Có Đoàn-vân-Anh kêu xã Hành & Caolanh là người chụp hình khéo hồn hết, mỗi tháng đều có di chụp hình mỗi làng trong tỉnh Sades, hình đê bao lâu không phai, rỉ rót xuống nước 2 giờ không hư ché lám.

người ày xây lại, mất châm chỉ ngò tôi mà mieng không hờ iêng. Thay vậy, tôi không di, đứng đó mà chờ nghe thử người ày có đều chi chảng nhẹ. Tôi ngó qua người ày ngó lại hòn bá phut-dông-hò, thin-lin nghe tiếng khuya ra, mà công không khóc chí cao, và khôn khéo nhán tôi mà di qua sang ran, là mót mà càng thêm sốt sốt, người ày nói, át tôi phải mót bá mót sáu, Mai mót gán tôi trú-tuoi, và khôn khéo, đầu thi là rót

nhéng dám nót, àng àng biếu giüm cho omot. Chỗ này là chỗ nót, cầu này tên là cầu chí, sông sâu mót thíc, sút nước đường hao ?

Nghe hỏi, tôi lién biết người ày là người ở xa, chưa quen thuộc Saigon, tôi chàng đáp lại tôi lài bài-lai người: « Ông là người ày, tôi lài bài-lai, xin cho tôi diep, tôi lài bài-lai, ày nhí môi cười, mà trong cảnh cảnh ày có vẻ đáng cay, đau đớn, cười và nói: « Ông làm ơn dạy giium bảy nhiêu lời tôi hót thì đú, tưống ông chàng cản nhoc lòng tim biêt tôi ở tình nào làm gi »

(Sau sẽ tiếp theo).

L. H. MUU.

PHARMACIE PRINCIPALE

Tiệm thuốc Tây này đơn dẹp theo cách Văn-minh và lớn hơn
hết trong Đông-dương này

LẬP RA TỪ NĂM 1865 HỘI TRƯỚC CỦA ÔNG HOLBÉ và RENOUX

Nay ông L. SOLIRÈNE, nhứt hạng bào-chè sur, kê nghiệp

Ở Saigon, ngang nhà hát tây. Bán đủ thứ thuốc tây, tốt thượng hạng và giá lại rẻ. Lục-châu chư quân-tú
để cần dùng thuốc tây xin hãy gởi thư cho tiệm thuốc này mà mua, thì sẽ được vừa lòng.
Cuốn DƯỢC-TĀNH LƯỢC-BIÊN đã xuất bản rồi. Ai muốn xin thì viết thư cho ông Solirène, ngài sẽ gởi cho không

Một thứ thuốc lá nên hút

Người Nam-Việt có phần nản rãng bạc
đồng thiêu không dù dàng, cũng là tràn
ra ngoại-quốc. Sao không biết rằng kỵ tại
sinh cùi dìu muỗi thuốc lá của nước Trung
hoa, chư xú Algeria cũng những nơi khác,
mà gây nên cái hiện-tượng ấy?

Vậy chỉ nên mua thuốc lá của ĐÔNG-
DƯƠNG YÊN-THẢO CÔNG-TY, vì những
thuốc kỵ trong ở đây theo những phương-
pháp thiêu-hợp, chè ở đây theo những
cách-thức đặc-biệt, khiến cho thuốc lá ấy
là thứ thuốc ngọt hơn tất cả các thứ
thuốc ở ngoại-quốc đều vào.

Vậy nên hút thuốc chưa vần hiệu Coo,
hiệu SCAFERLETTI; thuốc lá vần hiệu
Coo, FAVORITES, ALLIÉS, v. v. cũng
nhưng xi-gà hiệu MANDARIN, BOUQUET,
LORUS, v. NARCISSE là những thuốc của
ĐÔNG-DƯƠNG YÊN-THẢO CÔNG-TY chè rá.
Thú thuốc kỵ túc là giúp những người
đóng-bang trồng thuốc, và chè thuốc ấy
mà lại giữ được tinh hạc không mất
ở ngoại-quốc vậy.

Truyền Trinh thám tiêu thuyết

Truyền này cuồn nhất in rõ, cuồn
nhìn còn in tiếp, coi tới chừng nào càng
lên càng hay, liệt ví ráng xem cho hết đầu
đuôi thì mới thấy cái tài người Trinh-
Thám. Nếu như muốn mua nhiều mà báu
lại thì sẽ có phần huê hồng định như
như đây :

Mua lẻ mỗi cuồn là 0\$20
Mua đến 50 cuồn thì đực 30%
Mua đến 100 cuồn thì đực 40%
Xin do theo address này :
Châu-văn-Ngọc
à l'Imprimerie de l'Union.
Saigon.

THƯƠNG TRƯỜNG

Giai các thứ hàng hóa xuất cảng'

| TÊN CÁC THỨ CẨM | BÌ HOÀN VÀ TRƯỜNG | | GIÁ THƯƠNG CHƯƠNG | |
|--------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| | CẨM CUA CHƯƠNG | CỎ SỐC | GIÁ CẨM CHƯƠNG | GIÁ CỎ SỐC KHÔNG TỘ |
| Sao | 033 × 033 | 0 45 | 25\$00 | 15 \$00 |
| Càm-xe | " | 0 45 | 32 00 | 20 00 |
| ghép, cát nhả | Dầu thông | 0 45 | " | 15 50 |
| v. v. | Trắc | " | " | " |
| | | | | |
| LOẠI CẨM TRÀM | BÌ TRƯỜNG | BÌ HOÀN | TỜ 100 | GIÁ |
| Cây cỏng | 1=50 2 00 2 50 3 00 3 50 4 00 5 00 | Từ 0=10 đến 0=12 " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 100 100 100 100 100 100 100 | 5\$ 7 9 11 14 18 25 |

LỜI RAO CẦN KÍP

Thờ khán den có hiệu

Thết khéo mà lại rẻ hơn các chỗ.

Kính cùng quý ông dùng khán
den rõ:

Tôi-thiết rành nghề thợ khán
trên 18 năm rồi, nên làm ra kiều
các thứ khán nhiều lòp; it lòp,
lòp dày, lòp mỏng. Kiều nào theo
kiểu nào ráth khéo. Như là thứ
lòp mỏng từ 7 tới 9-10 lớp, thứ
lòp dày từ 4 tới 6 lớp mà thôi.
Song có thứ khán bịch theo kiểu
cúp tóc, qui óng muôn két dính
lại một lần bịch lên dè xuống
như dùng nón vây rất tinh, thi
phải dù (contour de tête) mấy tác
phản và mấy lớp dày mỏng xin
chỉ rõ trong thơ và chò mấy ông

đặng tôi làm rồi gởi lại tiền số
phi tôi chịu mà phải trả-2 khán.

Khan đặt có hai giá tùy theo
hang nặng nhẹ:

Hạng nhứt, bùng và nhiễu Bombay
1 khán 2\$50

Hạng nhì, bùng và nhiễu Bombay
1 khán 2.00

Còn nhà buôn bán muốn mua sỉ
có dù kiều xin gởi thư tôi sẽ định
giá cho đê bán.

Cái xin qui óng hấy mua khán
của tôi làm thiệt khéo và kỹ cang,
chắc lầm, lâu hứ mà lại giá rẻ.

Kinh cáo

NGUYỄN-VĂN-BỨP

Thợ khán den

Fils de M. Hoài. Propriétaire
à Suối dồn Bình-nhâm (Lái-thiên)

LỜI KHUYẾN

(Conseil)

Chúng tôi xin chia sẻ với khách
tất nhiên, và sự ai-đang-đã-muốn
sử dụng thuốc lá, xin kính-đã-đi-đến
không cần mua-bép nhau-nó-trong-kia, nay
hỗn nó địa-dâng không hề kinh hoang. Bởi
trong chia-tiền-ai-muối-le-ngoài-bính-hoang
thường kỵ, thi khéo mua thuốc dầu Diva
mà hất-dâng-thêm-thuốc-khác.

Có bán trong các tiệm hàng xá và
quán cafe.

Nhắn với bạn đồng-bang

Chúng tôi đang vinh-hạnh mà hay tin
rằng đồng-bang ta trong sáu tinh nay cũng
đã đóng-lòng để-xu-ống tuyêt giao thương
mái với khách-trú mà vẫn hối quyến lối
cho hân súc. Các Châu-thành lớn nhỏ thày
đều chung vòn-lòng cuộc mua-bán cùng
nhau chẳng chịu đén tiệm khách-trú nà;
thật là một cơ-hội hạnh-phúc của dân-độc
tự hào.

Áy vây tôi xin nhắc bạn đồng-bang ta
trong phái lang mày chò và chò nào có
trường học ném tên nhà in Imprimerie
de l'Union mà mua sỉ các thứ giấy viết
mực, đồ dùng-về-văn-phòng từ bút nhứt
hàng, mày bút mày chò đồng-bang ta đồng,
không dè khisch-trú mà mua mắt. Vẫn
như nêu in Union là một nhà là rát lớn tại
Saigon, và lại cós người Annam ta làm
chú, giá rẻ hơn các chò.

Đồng-bang ta hây xem tiệm của M. Bùi
quang-Nho mà ngày nay đó sộ tại bến
Bentre đó là sô di trước hẻ công khố
ra mà báu dû các thứ giấy viết mực và
các thứ sô, sách, thơ, khung, truyện chò
quốc-ngữ mè nèn. Ngày ngày nay là
ngày của đồng-bang ta tuyêt giao với
khách-trú, binh vực nhau mà bẩn ăn thi
lại chung đê hơun ông Bùi-quang-Nho khi
mới sáng tạo.

Áy vây mày tiệm Annam ta đây
lo llop ta nén gởi thư mà thương-nghi-ve
M. Nguyễn-văn-Cília, Rue Catinat 155,
157 Saigon, giá rẻ hơn các chò là có ý
giúp súc cho đồng-bang ta buôn bán mau
thanh-vưng.

Kè các món hàng tại nhà in:

Papier pot blanc,
Papier réglé,

Cahier couronne,
Crayons ordinaires,
Crayons extra noirs,
Crayons couleurs,
Règles,
Boîte de craie conique,
Papier couleur,
Papier parcheminé,
Cahiers d'écritures à Flament № 1.2.3.4,
Boîtes de plumes rondes № 3.4.5,
Gomme pour encré,
Gomme pour crayon... « Apis »,
Encre noire en courties,
Encre noire en litres, 1/2 litre et 1/4 litre,
Encre à tampon sans huile,
Enveloppes petit format,
Papier à lettres régle,
Porte-plumes,
Papier buvard,
Encre violette en poudre,
Petits carnets,
Registre pot réglé 2 mains,
Registre pot réglé 3 mains,
Couleur « Iris » rouge cooler,
Cartable.

Châssis pour sceller avec rabat,
Aiguilles encadrées 2.5x3.5

Cahier en boîte

Enveloppes pour cartes de visite format
55, format 48,
Cahiers cartonnés régl. quadrillé,
Cahiers d'écriture à Godchaux № 1. 2. 3
4. 5,

Comme arabique,

Ficelle, palete de 50 grs,
Epingles, belle de 100 grs.

Papier noir blanc à Stephens 1/8 de litre
" " 1/4 " " 1/3 " " le litre,

Encre communicative violette 1/4 de litre
" " 1/2 " " le litre,

Copie de lettre,
Plumes métalliques.

