

Lục Tỉnh Tân Văn

聞新省六

Ấm. Gárent - NGUYỄN-V. CỬA

GIÁ BÁN:
Nam-kỳ, Trung-kỳ và Cao-mán

Một năm 6 \$00
Sáu tháng 3 50
Ba tháng 2 00
Mua báo thì kể từ ngày mồng 1 và ngày 15 mỗi tháng mà phải trả tiền trước.

MỖI TUẦN LỄ RA BA KỶ:
NGÀY THỨ HAI, NGÀY THỨ TƯ VÀ NGÀY THỨ SÁU
MỖI SỐ BÁN LẺ 0 504
TELEPHONE N° 475 Adresse télégr.: LUCTINE-SAIGON

GIÁ BÁN:
BẮC-KY, LÃO, ĐÀI-PHÁP VÀ THƯỢC-ĐIÀ.

Một năm 7 \$00
Sáu tháng 4 00
Ba tháng 2 25
On s'abonne sans frais dans tous les bureaux de poste.

POUR LES ANNONCES, s'adresser:
à SAIGON: Aux bureaux du Journal.
à HANOI: Aux bureaux du Trung-Bê-Tân-Vân.

On traite à forfait pour les contrats de longue durée. Les prix sont payables d'avance.

ADMINISTRATION
ET RÉDACTION:
Saigon, Rue Cathala, 153-155 (1^{er} Etage)

MỤC-LỤC

- 1. - Dân là dân vọng.
- 2. - Âu-châu điện-báo.
- 3. - Một đạo chiến-thuyền Ấng-lê.
- 4. - Yên-tĩnh nhà-phiến-lâu.
- 5. - Nhà sáp tại Bình-dông.
- 6. - Gia-phò.
- 7. - Báo việc quan.
- 8. - Thông báo
- 9. - Đồn giá-linh.
- 10. - Văn-nguyên.
- 11. - Tiểu-dám.
- 12. - Thai.
- 13. - Hướng-truyền

ĐÂU LÀ DÂN VỌNG

Cách vài số trước, Bồn-báo có hứa sẽ giải bày dân-y trong cơ thời này, để cho các quan Giám-sát Thuộc-địa (xin hiểu giám chỉ sát này là xét) và tân quan Tổng-Thống Maurice LONG với các quan cần biết, xem qua cho tường tể. Trước khi biện-luận, Bồn-báo xin nhắc rằng đã gọi dân-y, thì Bồn-báo chẳng để một tư-y nào vào đây cả; những điều biện-bạch đây đều là lời của phần nhiều người Annam hay bản luận, như đã nhiều chỗ. Bồn-báo mới dám gọi đó là dân-y mà đem vào thuật lại, dầu cho có phe, ý chẳng như in, cũng chẳng phá phần đóng kia nổi. Bồn-báo chẳng cần kể về những án của Nhà-nước Langsa khai hóa cho cõi Đông-Pháp này từ sáu-mươi năm nay, vì những người đầu bạc tuổi cao, nhằm trước, xem sau thì rõ thấy, còn như lớp sau, chẳng rõ trước làm sao mà sau này được vậy, thấy công việc còn đang mở mang trước mắt đó thì đủ; cho đến trẻ mới cấp sách vào trường, chẳng cần nói bậc thượng-lưu, cũng biết xét bởi đâu mà có sẵn trường sấu thầy cho chúng nó đến mà học tập; kẻ tật nguyên bệnh-hoạn không ai nuôi dưỡng cũng biết xét nhờ ai mà có nhà-thước, nhà-thương, sẵn cho họ dùng, có thầy sẵn để lo săn-sóc nuôi dưỡng họ; đóm-bà thai-nghén nghèo khổ cũng biết xét nhờ ai mà có sẵn mù, sẵn nhà bảo-sản cho họ làm-bôn; Bồn-báo chám-chỉ về dân-y đang thời này thôi.

Có kẻ hỏi: Đặng nhà-nước Langsa, người Langsa, hóa khai dân trí cho xứ ta, tạo lập xứ ta, ra đờ số, người Annam có cảm ơn Nhà-nước Langsa chăng? Có yếu mến người

Langsa như anh em chẳng? Có muốn đem ai vào làm chủ cõi Đông-Pháp này thế cho Nhà-nước Langsa chăng? Về mấy câu hỏi này, bồn-báo xin nhượng lời cho một lão thành ở chốn thú-quê để bình luận cùng chức việc làng trong cơn tũ hững.

«Người mà hỏi, người Annam có cảm ơn Nhà-nước Langsa chăng, có thương yêu người Langsa như anh em chẳng, người đó chẳng phải là người Annam, nên không coi thấu lòng dạ người Annam được chút nào tất cả. Suy ra bên phang viễn-dông này có dân-nước nào mềm mỏng cho bằng dân-nước Nam; có dân nào ít nói mà nhiều xét hơn dân nước Nam, dầu rằng dân ả-nghĩa, oán-thù chi cũng vậy; có dân nào mà trọng ơn nghĩa hơn dân nước Nam, thọ một chút ản, chump thân không phụ. Hay nói về ản thì nghĩa bạn. Vẫn biết Nhà-nước Langsa chim cút xứ ta, nhưng mà chẳng lấy mà hiếp yếu như nước ngoài, từ sáu mươi năm nay chỉ thấy họ khai hóa cho ta, dân nghèo ra giàu, xứ yếu ra mạnh, dường ấy mà chẳng gọi ơn, thì sao mới rằng ơn; cái ơn đó người Annam chẳng biết mượn lời chi mà giải cho ra, cái ơn để trong lòng, trăm năm chẳng phụ. Vì ơn đó, người Annam, càng thấm biết, càng yêu mến người Langsa, càng muốn gần người Langsa bằng mà sớm tối nghe lời dạy dỗ. Ngặt có một đờu người Annam phần nhiều hơn hết là phần không biết nói biết hiểu tiếng Langsa, không thạo phép tắc người Langsa, nên nghĩa thù-tặc hóa ra lợi lợi. Muốn gần mà gần ngại hoặc sợ lợi mà chẳng dám gần chớ có gì. Nếu

muốn biết rõ người Annam có ưa người Langsa không, khá lo phá làm yách ngăn đó đi, nghĩa là lập trường cho nhiên, cạo dăng, trung-dăng, hạ-dăng cho đủ mà dạy con nhà Annam cho thông thạo chữ nghĩa và phép-tắc Langsa, tự nhiên ngộ thấy, chớ có khó gì. Tất xem, những viên-quan đương chức và học-sanh các trường lớn đang thời, còn ai mà thủ cựu? Cách cũ chỉ cùng là nết ăn thói ở đều học đòi theo cách Langsa đã nhiều rồi. Nếu quả người Annam không cảm ơn Nhà-nước Langsa, không yêu mến người Langsa, nghĩa là không phục, thì người Annam có học đòi theo cách Langsa làm gì. Tại lòng kính phục, lòng mới khiến thương mà học đòi theo cho in chớ, bằng chẳng, người Annam còn thủ cựu, hoặc học đòi theo nước khác, chớ có học đòi theo Langsa đâu, dầu rằng bị ép buộc thế nào, mà lòng không phục thì không làm được, đối-giã cũng không được.

Tóm lại, dân Annam cảm ơn Nhà-nước Langsa đời-đời, muốn cho Nhà-nước cai trị lâu dài, mở mang thêm nữa, muốn cho có người Langsa ở gần bên mà nhờ ơn diu-dắt, chớ chẳng muốn thay bạn đời thầy nào hết. Người Annam dầu không thấy, chớ cũng đã nghe một nước bên Viễn-dông áp chế thuộc địa để tôn thờ nào, lại biết ai sẽ cuộc bề-dâu khổn nạn cho dân là bao nã? Cuộc đời, dầu như vật cũng thế, vì phơn vật giữ-động, người thì có nam hắng, chớ có ba ản, người chẳng phụ nghĩa thầy, chớ không vong ản cả.

« Ầy vậy, sự đổi thầy thay bạn đó chẳng phải là chỗ ham muốn của người Annam đang thời, muốn biết đâu là sở vọng của người Annam, đợi xem kỳ báo tới.

(Còn nữa) L. T. T. V.

Âu châu điện
HAVAS.
Paris, le 21 Janvier 1920
Tổng-Thống Long
xướng tàu.
Bức thư sáu ông Maurice Long, tân Tổng-Thống Đông-Dương sẽ từ Marseille mà xướng tàu.

Yougoslavie với Italie.

Về vụ biển Adriatique, nước Yougoslavie chẳng chịu theo ước cũ của nước Italie.

Italie hặng cho Yougoslavie nội trong bốn ngày phải trả lời cho dứt c.

Hội Sĩ-quốc.

Ngày 26 Janvier, hội Sĩ-quốc sẽ mở, bản luận về sự thi hành những vụ cấp thời trong tổ hòa, còn những việc lớn thì để cho hội tương-quốc các nước bàn tính lấy.

Paris, le 22 Janvier 1920

Chọn quan Thượng-tho nội vụ.

Theo tiếng cáo nài của ông Daudet, Hạ-nghị-viện bảo cứ điều ước định mà chánh-phủ đã thâu nạp là ước công nhận lời của Chánh-phủ bàn chọn nội-vụ Thượng-tho.

Một đạo chiến-thuyền ẦNG-LÊ

Một đạo chiến-thuyền nước Ấng-lê đã kéo neo tại bãi-khẩu Plymouth bữa 10 Janvier, mà sang Viễn-Đông. Theo đàng, đạo chiến-thuyền ấy sẽ ghé bến Marseille, Bizerte và Port-Said rồi mới sang qua Singapore, Saigon. Tới Saigon sẽ neo lâu.

Nghe đạo chiến-thuyền ấy có: một chiếc Croiseur tên Colombo, năm chiếc Canonnières tên Cigalia, Maabs, Cockchöfer, Gricket, Moto, và hai chiếc Stoppa tên: Magnolia, Pongoye, Bumbel và Hollyhock.

XA-BONG MAT-XAY
Vải nhứt cõi Đông-dương



Con ngựa một sừng

HAO-VINH Công-ty
(HANG ANNAM)
146 Rue Lefevre, Saigon
ABENT EXCLUSIF

Rượu mạnh hiệu DEJEAN đã thơm mà lại ngọt
 làm cho những tay thạo rượu thầy đều khen ngợi
 Chỉ một mình hãng Denis frères có trữ mà thôi

YÊN-TINH NHA-PHIẾN LẬU

(Morphine)

Sở Mật-thám và Thương-chánh mới hiệp bắt ba rương đồ để trong một căn phố đường Marchaise số 82, vô chủ, mà mỗi rương đều có đề chữ lớn trên nắp qui danh :

M. le Capitaine CUBERVILLE

Bureau de la Place à l'A. S.

Khi làm đủ lễ theo phép, ông Co Etiévant liền mở ba rương ấy ra, trước mặt có MM. Mourey, Saint Arroman, Rozier và Ricard vì chứng. Trong ba rương ấy có bốn chục hộp thiếc, mỗi hộp bẻ cao chừng hai tấc Langsa, có nhãn đề :

Usine Froux Tant (Var)
 Produit chimique

Sans Acide, pour travaux d'Art

Có hộp, hai hàng dưới lại đề khác, hoặc Bicarbonate de Soude, hoặc Sulfate de Soude, v. v., mà khi ra coi, thì hộp nào cũng yên-tinh nha-phiến; mỗi hộp đựng có ít cũng một cân (ki-lô).

Xét mình bạch rồi, trước mặt chứng sự, ông Monier là thanh-tra sở Mật-thám (đây mới gọi là thanh-tra) liền niêm cả ba rương rồi đây chỗ về phòng việc sở Mật-thám đang Catinat số 104, để mà chờ lĩnh.

Sáng bữa 23 Janvier, ông Etiévant gọi một vài hộp tới Laboratoire d'analyse khám nghiệm, rồi khởi đăng cật vấn. Bởi ba rương đều có hiệu quan-ba Cuberville, tự nhiên phải đòi quan-ba Cuberville mà hỏi trước.

Quan-ba Cuberville khai rằng ba rương đồ ấy tuy đề tên ngài mà chẳng phải của ngài; ấy là của người chủ-quản dưới tàu Indochine (Restaurateur de l'Indochine). Quan-ba Cuberville khai trọn buổi sớm mai, chiều lại ông Etiévant mới đòi chủ-quản tàu Đông-Pháp mà hỏi.

Chủ-quản khai rằng chẳng ăn-thua gì trong vụ ấy cả. Máy rương đồ đó của M. Lauzel quan co-nhon dưới tàu. Nói rồi chủ-quản liền chiếu bằng cơ cho ông Etiévant xem, là cái giấy thông-vấn hàng-hóa của sở Thương-chánh cho ngay tên Lauzel.

Chủ-quản chịu rằng có mượn chung phòng nhà-hàng Mottet mà để ba rương đồ ấy.

Hỏi chủ-quản trọn một buổi chiều, có quan bồi-thám dự thỉnh tới tám giờ tối mới xong.

Hỏi hai ngày rồi, qua bữa sau ông Etiévant mới đòi M. Claude Rozier là đội kiểm-sát hàng-hóa xuất-cảng và nhập-cảng của sở Thương-chánh, (chứ sát này cũng sát là xét đại tới hầu tại phòng ông Etiévant đúng bảy giờ rưỡi ban mai. Khai rằng nhờ M. Lauzel muốn mua lòng thầy hai ngàn đồng đăng cho

thầy đồng mưu hiệp lỏa với, nên thầy mới rõ, nhưng mà cái thầy thanh-liêm của thầy chẳng vì của hồi mà đòi đời.

M. Lauzel thăm biết cơ mưu dĩ lậu, sớm muộn gì cũng không khỏi bị số tuần-cảnh hay là số Thương-chánh bắt, nên bữa nọ tình cờ chẳng hẹn mà gặp M. Rozier là người quen biết đã lâu, M. Lauzel bèn tỏ thật cùng M. Rozier mà chịu cho M. Rozier, nếu M. Rozier muốn nhắm mắt bỏ qua và làm mai bán giấu, cứ mỗi cân ki-lô, tùy giá đăng mất, từ 25 đồng tới 50 đồng.

Nghe qua M. Rozier bắt bình, song tiếc chẳng mấy khi gặp đăng cơ hội may mắn như thế, vẫn biết rõ, với M. M. Ricard và St Aarroman theo giấu đã lâu mà chưa ra mới, nên giả ý mừng vui, chịu theo lời cầu khẩn. Hai đảng hẹn hò cùng nhau tới phải gặp nơi ga xe-lửa.

M. Rozier về đem hết ngọn nguồn tố phan cũng chủ sự; Chủ sự cho-phép M. Rozier muốn sắp đặc thể nào bắt đăng vụ ấy thì tự quyền sắp đặc lấy. M. Rozier bèn đem một tên Khách-trú già là người chịu mua, tới chỗ hẹn hò mà trình diện cho M. Lauzel biết tại ga xe lửa trước cửa Arsenal Saigon, lối 9 giờ tối. Tên Khách-trú tuy già mà ý tứ sắp đặc cũng khéo khôn, nên trong cơn thách trả kéo nài giá cả, M. Lauzel tin như thật. M. Lauzel mới dẫn M. Rozier với tên Khách-trú tới nhà số 82 đường Marchaise mà cho coi Yên-tinh nha-phiến ở ngoài phòng nhà hàng Mottet mới chỉ về đề đó, vì nhắm thể để tại phòng nhà hàng Mottet không nhem.

Giá cả xong, hai đảng giao kết ở chất. M. Rozier với tên Khách-trú già từ, hẹn ngày mai là bữa 23 Janvier lối một giờ trưa đem mười ngàn đồng bạc tới mà giao cho Lauzel tại ga xe lửa Cholon là chỗ hẹn sáng ngày. M. Rozier chạy báo cho Chủ-sự mình hay, còn tên Khách-trú thì chạy báo với ông Thanh-tra Ricard, chưa đầy giờ đã thấy đủ, nên quan Thương-chánh quan số mật-thám và lính vây chặt số nhà 82 đường Marchaise mà bắt. Cửa nhà khóa, trong không người, ông Co Etiévant gõ cửa kêu ba lần mà xưng chức nghiệp mình theo phép, rồi dạy thợ mở khóa cửa vào. Vào chẳng, thấy ai, chỉ thấy có ba rương khóa, trên rương lại có đề hai chữ; ông Co mở ra coi.

M. Rozier khai rõ đầu đuôi, tới 10 giờ mới ra khỏi cửa phòng mật-thám.

Đòi M. Lauzel

M. Lauzel chịu rằng mình chở ba rương ấy, song tưởng là hàng hóa gì chứ không đề là yên-tinh Nha-phiến. Đòi diện với M. Rozier và tên Khách-trú, thì M. Lauzel cũng nhip biết vậy.

M. Lauzel chối dặng chữa mình chờ xét cạn lễ nếu không rõ hàng hóa gì sao dám đem hồi bán từ nhà thuốc tây tới nhà thuốc chặc, từ Mytho tới Vinhlong? Chẳng biết hàng hóa gì, sao dám chở từ nước Suisse qua thành Nice, từ thành Nice qua Marseille lại gửi về ngoài rương là đồ Kiêu-bổ làm—của quan Tổng-thống Đông-Pháp. Chứng qua tới địa phận Đông-Pháp lại đòi nhân đề cho M. le Capitaine Cuberville.

Bureau de la place, à l'A. S.

Chẳng biết sao lại biết sự mà đòi từ nhà hàng Mottet về phố đường Marchaise mà giấu?

Đòi người làm việc nhà hàng Mottet mà hỏi, thì thầy đều nhìn biết M. Lauzel với ba rương đồ. Chủ phố đường Marchaise cũng nhìn M. Lauzel là người tới trả 12 đồng bạc trước mà mượn căn phố 82.

Cật vấn xong, ông Etiévant đòi nội vụ tới quan Bồi-thâm tra xét.

Vụ này thật là trọng đại, song chưa rõ tra xét ra thế nào, đợi lệnh tòa phán rồi sẽ rõ.

Nguyễn-Xích-Hồng Học Đường

CAO BACH

Bỏn trường thường năm lệ bãi trường là 31 Décembre chỉ 15 Février nhập học.

Năm nay nhơn có nhuần hai tháng bảy, nên ngày bãi trường định lại là 15 Janvier chỉ 1^{er} Mars 1920 (11 tháng giêng năm canh Thân) nhập học.

ST từ xa gần nên đều nhớ ngày nhập học cho đúng, bằng trễ thì e rằng không dễ danh chỗ chờ đợi được, và lại mất ngày giờ bài vở thua sút, vì lại niên những ông nghiệp sự Tây, nam bôn trường càng tân lực dẫn dẫn, đề trời tiếng sĩ tử trong trường khoa hoạn.

Nay cao bach NGUYỄN-XÍCH-HỒNG.

Liên trường phúng điệu cải lương



Bấy lâu người Annam thường dùng liêu điệu của China mà đi điệu phúng tuy nhiều sắc huê hộc không đúng kiểu, nhưng vì có chút tình thân ái trang nhã trong mấy câu chữ, nên không bỏ được.

Đến nay tiệm bà Harel ở đường Catinat, môn bài 75 có bán đồ kiểu trang hoa theo cách phương tây, có danh tiếng bấy lâu nay, mà nay lại dùng trang hoa ấy mà chú thêm chữ nôm rất pha cách. Đã trách khỏi cái học học vô lý của kiểu China, mà lại giữ đúng mấy chữ nôm thân ái của phong tục nhà Nam ta.

Thấy một sự tân chế như hiệp thời nghi, nên bôn quán kính xin bố cáo cho đồng nhơn rõ biết.

Hàng bà Harel lại có cạy dặng một người danh sĩ viết, các câu hoặc là bôn phúng hoặc là câu đối điệu trang, rất hiệp theo tình cảnh người nhơn.

Vậy xin chư vị ai có muốn mua thì gọi thơ mà nói hết ý tư của mình muốn dùng câu chữ làm sao, thì đều sẽ

đặng như nguyện. Như chư vị có đi chơi Saigon, xin ghé tại nhà bà Harel, môn bài 75 đường Catinat, mà xem thì tường tất.

Ở đây bôn-quán có ấn hành cái kiểu thức cho khán-quan rõ thấy. Xung quanh thì bôn như trang hoa tây, còn ở giữa thì lại có bốn chữ « Như liêu thiên cổ ».

LA-BONG MAT-XAY

Biên bản... Hào-vinh Công-ty... 106 rue Lafayette, Saigon



Cách làm mau té tiền

Viết thư cho hãng Annam, Hào-vinh Công-ty, 146 bis Rue Lefebvre... biếu gói contre-remboursement

XA-BONG MAT-XAY

Tôi đồng ý... Hào-vinh Công-ty

HAO-VINH Công-ty

(ELLE ANNAM) 106 rue Lafayette, Saigon AGENTS EXCLUSIFS



"NAM-PHONG"

MỠI THÁNG XUẤT BẢN MỘT KÝ GIỚI: Trọn năm... 4\$00 Sáu tháng... 2 \$00 Mỗi số... 8 \$00

SOCIÉTÉ DES TABACS

DE L'INDOCHINE

(Đông - dương Yên - thảo Công - ty)

Tư-bản : 6.000.000 fr.

Sở chính Công-ty tại PARIS

Sở Cai-trị và nhà công-xưởng tại HANOI

Trại trồng thuốc lá tại KIM-XUYÊN và VĂN-KHÊ

THUỐC CHU'A VẤN VÀ THUỐC VẤN RỒI

HIỆU

"COQ." (Con Gà)

Vị ngon - Giá rẻ - Nên hút

VÀ THƯ THỐC LÁ VẤN RỒI HIỆU

PAGODE (Cái chùa)

VICHY CELESTINS PHÁP-QUỐC-TUYỂN VICHY GRANDE-GRILLE VICHY HOPITAL VICHY-ÉTAT BIỂU TẾ PASTILLES VICHY-ÉTAT

PHẢI DÙNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM THIỆT HIỆU LÀ ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX

CÓ MỘT MINH NHÀ NÀY Ở QUÝ TRAY MẶT QUẢ BỐC SÙNG VÀ LÀN XE MÂY TẠI THÀNH ST-ETIENNE

Saigon - Imp' de l'Union L'Administrateur Gérant : NGUYỄN-VĂN-CUA

Certifié le tirage... Saigon le 30 Janvier 1920