

# Lục Tỉnh Tân Văn

**Directeur Politique** — L. MARTY  
**Secr. Général** — NGUYỄN-V. CỬA  
**ADMINISTRATION**  
 17, RUA CAUDAN  
 Saigon, Rue Caudan, 153 456 (1er Etage)

**GIÁ BÀN:**  
 Năm kỳ, Trung kỳ và Các kỳ  
 Một năm . . . . . 63 00  
 Sáu tháng . . . . . 3 50  
 Ba tháng . . . . . 2 00  
 Mua báo thì kể từ ngày  
 mồng 1 và ngày 15 mỗi tháng  
 mà phải trả tiền trước.

**開新省六**  
 NGÀY THỨ BA, NGÀY THỨ TƯ và NGÀY THỨ NĂM  
 Mỗi số báo lẻ . . . . . 0 50  
 TELEPHONE N° 175      Adresse télégr. : LECTURE-SANCO

**GIÁ BÀN:**  
 Một năm . . . . . 75 00  
 Sáu tháng . . . . . 4 00  
 Ba tháng . . . . . 2 25  
 On a abonné sans frais dans  
 tous les bureaux de poste.

**POUR LES ABONNÉS, l'abonné**  
 à SAIGON: Aux bureaux du Journal  
 à NANOÏ: Aux bureaux du Journal  
 Séc-Tan-Yan.  
 On traite à forfait pour les  
 contrats de longue durée. Les  
 prix sont payables d'avance

## MỤC LỤC

1. — Chánh-phủ ra tay tề-độ.
2. — Nói về việc bồi hường viên quan Bôn-Quốc cùng việc thuế khóa Nam-kỳ.
3. — Ít lời về chuyện mua bán lúa gạo.
4. — Xin đồng-bang xem kỹ.
5. — Hiệp thương luận.
6. — Thông báo.
7. — Đòi lời tiền luận.
8. — Thổ tử hồ bì.
9. — Tề qua bì di mà.
10. — Nam-kỳ nông-nghiệp tương-tế hội.
11. — Văn-nguyên.
12. — Thấy phải phải khen.
13. — Hoàng-truyền.
14. — Tin Đổng-dương.

## Chánh-phủ ra tay tề-độ

Bôn quân có hứa sẽ tiếp giải các lời diển thuyết của quan Thống-đốc Nam-kỳ tại hội Nam-kỳ tháng-mười-kỳ-nghê hôm ngày 11 October.

Nay bốn quan đấng tin lành rằng Chánh-phủ sẽ toàn giúp cho mấy chủ trồng dưa phôi dưa khô bán cho đặng giá, đặng mà lấy danh tiếng cho dưa Nam kỳ là thượng hảo. Ấy vậy bốn quan xin diển việc tiếp giải lời diển thuyết ấy qua kỳ báo sau, đặng mà giải ra đây cho chư vị đồng bang rõ vì cơ nào mà Chánh-phủ toàn giúp việc ấy tức thì bây giờ.

Số là khi quan Thống-đốc Nam-kỳ ngài viếng hàng đầu của M. Bền tại Cholon thì M. Bền có tỏ với ngài rằng nhiều khi người ta bán dưa cho hàng có trợn đất nhiều, cho nên ép dưa chẳng đặng tiền, đã thất lợi mà lại còn hư máy. Ấy là cũng tại nơi mấy người bán dưa không hay giữ chữ tin, giữ lòng thành thật trong việc mua bán, cứ lo tính thủ lợi nhỏ mà mất lợi to. — Người bán dưa khi trình dưa ra bán thì trình dưa tốt đến chừng cần thì cần dưa có trợn đất vào chậu cho nặng cân, thêm số tiền bán. Người mua dưa thì mua nhiều, không kể đi lựa từ bao. Đến chừng đem vào máy ép dưa thất lợi mới hay. Đến khi sau mua dưa nữa thì chẳng dám mua cao giá, phải tính trừ hao về sự mất dưa trợn đất. — Ấy vậy người bán dưa bán đặng lần đầu mà thôi rồi mấy lần sau đều bị người ta mua thấp giá, dầu có lòng thành thật bán dưa thiệt sạch, người mua cũng chẳng dám tin. Lấy đó mà suy thì đặng lợi một lần mà thất lợi hoài hoài, có phải là thiệt hại cho mình chăng? Chẳng phải là thiệt hại cho một mình mà thôi, mà lại còn hại cho cả và xứ. Mình bán dưa có trợn đất, mấy người mua có làm rồi thì đều truyền ngôn cho nhau rằng dưa xứ mình có đất nhiều lắm, chẳng ai dám mua cao giá. Tề ra thì sản phẩm trời giành để sanh cho đầy đầy, mà tại nơi mình tham lợi mọn hóa ra là đồ vô giá.

Bởi vậy cho nên khách-trú mua dưa của xứ mình giá rẻ đem xuống

Singapore làm sạch lại, bán theo đũa hạ châu, thanh mỗi một toune (1000 kilos) được thêm 150 đồng bạc. Dưa bán tại Singapore người ta dám mua mắc hơn dưa Nam-kỳ như thế, là dưa xứ ấy được tề là dưa tề sạch, ép dầu lấy làm tiện và đặc lợi hơn dưa xứ mình. Đồng-bang có thấy đó chưa? Có phải là dục chút lợi mọn cấp thời mà sanh ra hại to đó chưa?

Ấy cũng bởi nơi trong việc mua bán, không hết lòng thành thật không trọn chữ tin cùng người giao thông với mình. Lại cũng bởi nơi mình chẳng lo sửa cách phôi dưa cho kỹ lưỡng, cứ đồ dưa ngay xuống sân, cáo, luôn, nạo đất cát, rất rền cũng vào dưa, một là tại không chú kho, hai là cũng có ý làm như vậy cho dưa nặng cân.

Thấy chuyện lẽ như vậy. Thì quan Thống-đốc lại nghĩ lập ra đời ba số dưa, đặng để cho những chủ vườn dưa sậy cho thiệt kỹ và thiệt sạch, bán cho đặng giá. Nếu không cho các chủ dưa lập ra lò ấy, thì chẳng biết đến chừng nào mà họ lập, bởi vì lập ra lò ấy sẽ tốn nhiều, mà không chắc sậy đặng tốt không, bán có thể lợi đủ vào vốn tồn ấy chẳng, cho nên chẳng ai dám lập. — Bởi vậy cho nên quan Thống-đốc lập ra vài ba lò để cho mấy chủ dưa sậy thử, phạm đặc lợi thì tất nhiên đâu đó đều xảy ra làm cách ấy. Chừng dưa Nam-kỳ được tiếng sậy tốt, nhiều đầu tiên, sẽ ép chế, chừng ấy bán ra ngoài quốc có thua giá dưa hạ châu, thế nào; lợi ấy chủ dưa sẽ nhờ biết bao nhiêu.

Đồng-bang ngưỡng trông cho Chánh-phủ giúp cuộc tranh quyền lợi, thì Chánh-phủ chẳng những là giúp lợi dạy báo mà thôi, mà lại còn mỗi khi thấy trong đồng-bang ta ai mà dưng nên cuộc thương mại kỹ nghệ cho xứng đáng thì Chánh-phủ hằng lo dụng chức này thế nọ mà khuyến khích cho đồng-bang làm nên việc cả. Hễ thấy đâu quá kịch thì bày biện biến hóa, thấy chỗ nào tệ thì nhắc nhở cho mà sửa liền, ấy là điều đình cho đồng-bang ta đó.

## Nói về việc bồi hường viên quan Bôn-Quốc cùng việc thuế khóa Nam-kỳ

Trích dịch bài diển-từ của quan Thống-đốc đọc hôm ngày mở hội Hội đồng quân-hạt

Nói đến việc viên quan Bôn-Quốc, thì Bôn-tước tướng có lẽ tăng bồi hường nào, thì đều do lại càng khó nổi thì vi chừng này. Bôn trước vốn còn mang nguyện ước mong rằng quan Khâm-mạng Toàn-quyền vi hơn một lúc lẽ phải làm cho đâu đó thay đều như luận. Ngài mới định cái lệ bình đẳng bồi hường ấy; chứ Ngài cũng rất thâm thấu cái sanh nhai ở Nam-kỳ càng ngày càng mắc, và Ngài cũng chán rõ cái đều sở nguyện thiết yếu của người Annam. Nên Thượng-quan vẫn sẵn lòng mà làm cho thỏa thích, chừng nào Ngài có thể làm. Ngài cũng sẽ chăm chú một đôi đến cần ích cho khỏi luận theo cái lẽ ấy quá đời nghiêm nhặc.

Chư vị, dầu chi đi nữa, chư vị cũng đừng có ngại gì, hãy kiểm trong hết thầy các khoản chi phí đã biến vào số xuất, coi thì có khoản gì mà chư vị tưởng nên bỏ đi hay là nên dăm bớt lại. Khi nào Bôn-tước cho chư vị dụng đến các tiêu quang ngài vi bởi sự dăm bỏ ấy mà sanh ra, thì chư vị sẽ hiểu thầy đều cần ích phải duy trì các khoản ấy lại; mà như vậy thời các đồng-bang khoe lại nói tướng rằng hậu dăm số chi quá mà làm cho làm kế nghe đến đã say mê, rồi cũng lời mặt ra là hữu ngôn vô thiệt. Chừng ấy chư vị cũng do nơi một lẽ đương nhiên như Bôn chức mà kiểm luận rằng chỉ duy một mình việc làm là thuế mới mới có đủ sức mà kiểm chư ra liền cần kíp mà giúp vào số chi phí của Nam-kỳ.

Bôn trước đã phân chư vi tại làm sao mà trong nhiều khoản, mà Bôn trước lại kế biên vào kỹ nghị giải của chư vi có hai khoản mà thôi. Bây giờ Bôn-tước chỉ còn phân qua ít tiếng về cách thức thì hành mấy khoản đã đề đây cho chư vi cử định.

Thuộc về điều thứ nhất là khoản « Thuế nhơn thân », thì Bôn-tước tưởng rằng nội trong chư vi đây chẳng có ai mà chẳng định tuân theo cái sự sang lập ấy. Vậy là phần chư vi tổ cũng dân báo hộ của chúng ta rằng chẳng khi nào chúng ta chịu khảo nghiệm cái thuế vô nào mà để

cho họ phải chịu nặng nề. Như vậy thì chúng ta cũng có thể nhơn dịp mà buộc luôn những người ngoại quốc phải đóng các vụ thuế khóa, mà bấy lâu nay họ, đã chịu đóng trong các thuộc địa lân cận.

Nhưng vậy mà Bôn-tước tưởng nên khuyến chư-vị hãy chú mục vào nơi tờ kiểm- luận của hội phái-viên mà Bôn-tước đã nói trên đây; lời kiểm- luận ấy là lời đã tư trần trong tờ phúc-bảm số hiệu 195, ngày 12 Juin 1919, của quan Giám-đốc Quesnel, làm đầu hội phái-viên ấy. Và trong dân chúng Annam thường hay nói rằng người Âu-châu đóng thuế nhẹ hơn người Bôn-Quốc, chẳng phải như vậy, khác xa lắm. Nói tương thứ 3, ông Quesnel đã viết rằng: « Người Âu-châu cũng có nhiều người địa vị giống người Bôn-Quốc mà lại nộp thuế nhiều hơn; giá trị như thuế ngoại ngạch và vì bởi đó nhứt dụng càng ngày càng mắc, nên thành ra họ đóng thuế mắc hơn người Bôn-Quốc nhiều lắm, người Âu-châu mà có ruộng đất thì đóng thuế điền thổ cũng chẳng khác gì người Bôn-Quốc, bằng như họ có đồ, ghe thì họ cũng phải đóng thuế như người Bôn-Quốc vậy. Cho đến như thuế thú vật, thuế ngựa, thuế xe thì người Âu-châu cũng chẳng khác gì người Bôn-Quốc.

Còn như thuế sanh ý, thì người thương-mại Langca cũng phải buộc đóng y như người Bôn-Quốc một cách. Bởi vậy cho nên ông Jacques, hội-viên hội phái-viên, đã trình rằng trong hàng L. Jacques là người Bôn-Quốc, làm chủ các lam quán đố, thì trong năm 1918, vừa bán sanh ý vừa thuế

**XA-BONG MAT-XAY**  
 Thị nhất cái Đổng-dương



Hệ Con ngựa một sừng

**HAO-VINH** Công-ty  
 (HANG ANNAM)  
 100 Rue Lafare, Saigon  
 MARY EXCLUSIVE





râm thước ở bị một viên đạn nơi đầu, ở hồ nóng nước máy chảy. Con ấy...

Đôi lời siển luận

Tân-khánh, le 21 Octobre 1919. Tiếp đăng ở Lục-tinh ngày 18 Octobre, của ông chẳng phụ tình tôi...

Mes remerciements, L'Instituteur.

Tai đã nghe, mắt đã thấy, từ mấy tháng nay, chẳng riêng luận một ai...

Đến nay: giặc mê đã hẳn tình, tiếng bị đã thâm gan, tác khiến cho...

Hiện nay, như những tiệm tăm thường lập tại châu thành các tỉnh...

chẳng nói đầu xa mà chi, nội xử Nam-kỳ ta có phải là; số tiệm khách đã trên muôn ngàn rồi chẳng đó?

ngày phải lui chơn. Thật cái cử chi ấy, rất hiệp, rất phù với tình thế...

Sau khi dứt lời: Tôi xin cúi đầu kính chúc cho các đồng thương của...

(Sau sẽ tiếp theo). TRƯƠNG-QUANG-TIỀN, Instituteur ở Tân-khánh, Sadec.

Casino de Saigon

Nhà hát bóng Casino Saigon là một nhà hát bóng đom đóm bụi nhứt hơn...

Tuần này có hát tuần. Thị-minh.

Cảm tạ

Bà Sương-phụ Thanh-van-Tên con trai, con gái và rể là Nguyễn-kim-Đĩnh, đồng kính tạ ơn viên...

Thỏ tử hờ bi

Tân-an, le 19 Octobre 1919. Bám tờ lời đưng cùng nhà Lục-tinh Tân-văn ở dưới đồng có thấy trong...

sau tranh đường thương mại làm cho người khách-trú chen lấn quyền lợi...

Sau khi nói xong, ông Sương bang, khi nhắm mắt, đưa tay về phía con lều Chngien...







ĐA-DƯƠNG MẠI-LẠI  
HÀN  
Vào bán tại  
Nhiều cửa hàng



Cách làm mau té tiền

Viết thư cho hãng Annam, Hào-vĩnh Công-ty, 146 bis Rue Lefebvre biểu gởi contre-remboursement (cách tiền trao của lãnh nơi nhà dầy thép một hộp một trăm ve dầu Essence de menthe, hiệu Lô-tiên, tốt nhất trong cõi Đông-dương, giá là mười lăm đồng (15\$00) mà thôi. Về bán lẻ lại cho trong vòng quen lớn một ve hai cái (0\$20) — mỗi ve lời 5 su. một trăm ve lời 5 đồng bạc, mười hộp lời năm chục, một trăm hộp lời năm trăm đồng bạc!

Viết thư đi, đừng bỏ qua dịp làm té tiền, ồng lăm. Ban đầu lời ít sau lời nhiều, bán buôn quen thói, làm giàu chẳng bao lâu!

Cho không! Hãy coi cho kỹ — Kể từ ngày nay một trăm người nào gởi thư đến mà mua dầu trước, hãng Annam Hào-vĩnh Công-ty sẽ vui lòng gởi cho không một kilo xà-bông mặt-xáy thiết, hiệu ngựa một sừng. (La Licorne), tốt nhất trong cõi Đông-dương hay là một ve dầu thơm Essence pour Lotion: Eau de Cologne, Quinine, soix coupe de lăm đủ một lít các thứ dầu thơm ấy, tùy thích ai muốn thứ nào cũng được! Hãy viết thư mau đi, đừng bỏ mất cơ hội làm té tiền ồng lăm.

Hãng Annam, Hào-vĩnh & Co  
146 bis Rue Lefebvre Saigon.  
Kính đốn.

CORDONNERIE-CHAPELLERIE TONKINOISE  
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MAUBRES

NGUYỄN-CHÍ-HÒA  
SAIGON — 83, Rue Catinat, 83 — SAIGON



TIỆM BÓNG GIẤY của tôi làm theo kiểu Langsa kim thời.

Tôi làm kỹ càng, và thiết tình bằng các thứ Da bền tầy hết và tinh phải giá không mất, chớ không phải như chỗ khác làm phở Da-xấu mà bán rẻ.

Tôi có bán nhiều kiểu nón Casque thiết nhe và chắc, lợp bằng Ni-zam bó Trắng và Vàng

Tôi cũng có thợ giỏi khắc Con-dấu Bằng-đồng chạm Mổ-bia đá Cẩm-thạch để mà.

Có sẵn Sách Mẫu (CATALÓ) đủ kiểu và các thứ màu da gởi đến cho. Qui vị lựa.

BÁN-SỈ CÓ GIẢ RIÊNG.  
NGUYỄN-CHÍ-HÒA Kính mời.

SOCIÉTÉ DES TABACS

DE L'INDOCHINE

(Đông - dương Yên diệp Công - ty)

Tư-bản 6.000.000 fr.

Chính số Công-ty tại PARIS

Sở Cai-trị và công-xưởng tại HANOI

Đền-diện trồng thuốc lá tại KIM-XUYỀN và VĂN-KHE

Hiện có những thứ sau này gởi bán trong các hiệu:

XI-GÀ.  
NINA.

Thuốc chữa vãn:

COQ (Con gà)

vãn vãn

Và thứ thuốc lá vãn, chiếu khách, hiệu

PAGODE (Cái chùa)

Thuốc vãn:

FAVORITES.

MÉTROPOLES

KHOẢN CHẤT THUY  
VICHY  
PHÁP-QUỐC-TUYỆT  
VICHY CELESTINS  
VICHY GRANDE-GRILLE  
VICHY HOPITAL  
VICHY-ÉTAT BIỂU TẾ  
PASTILLES VICHY-ÉTAT  
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

PHẢI DÙNG THUỐC BỒ VÀ TRỊ ĐÀM  
THIỆT HIỆU LÀ  
ELIXIR TONIQUE ANTICLAIREUX  
Của ông trưởng GUILLE  
LẠI CÓ MỘT THỨ  
THUỐC HOÀN XỔ

CÓ MỘT MINH NHÀ NÀY Ở QUẬN  
TRAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÔNG VÀ LAM XE MÂY  
TẠI TRĂNG St-Étienne  
MÀ THỜI  
M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Catinat, SAIGON.

Handwritten signature and date: Saigon le 29/10/19

Saigon — Imp. de l'Union  
L'Administrateur Gérant: NGUYỄN-VĂN-CỬA