

Lục Tinh Tân Văn

Morceur Politique — L. MARTY
Son.érant — NGUYỄN-V. CŨA
ADMINISTRATION
 RT RÉDACTION:
 Saigon, Rue Catinat, 153-155 (1^{er} Etage)

GIÁ BÀN:
 Nam kỳ, Trung kỳ và Cao-mai
 Một năm 6 \$ 00
 Sáu tháng 3 50
 Ba tháng 2 00
 Mua báo thì lễ từ ngày
 mồng 1 và ngày 15 mỗi tháng
 mà phải trả tiền trước.

六省新聞
 MỖI TUẦN LỄ RA BA KỶ:
NGÀY THỨ HAI NGÀY THỨ TƯ VÀ NGÀY THỨ SÁU
 Mỗi số bán lẻ 0 304
 TELEPHONE N° 175 Adresse télég. : LUCIENE-SAIGON

GIÁ BÀN:
 SICRÉT, LAO, BAI-PHÁP
 VÀ TRƯỚC ĐIA.
 Một năm 7 \$ 00
 Sáu tháng 4 00
 Ba tháng 2 25
 On s'abonne sans frais dans
 tous les bureaux de poste.

POUR LES AMÉRICAINS, s'abonner
 à SAIGON: Aux bureaux du Journal.
 à HANOI: Aux bureaux du Trung-
 Bắc-Tân-Văn.

On traite à forfait pour les
 conlrats de longue durée. Les
 prix sont payables d'avance.

MỤC LỤC

1. — Tâm-bồn tân thương.
2. — Âu-châu điện báo.
3. — Hội nghị quân hạt.
4. — Lập gánh đi bán ở Annam.
5. — Việc chi tinh đáng khá làm tiếm.
6. — Việc nhỏ hóa to.
7. — Chạy đày đên.
8. — Thông báo.
9. — Nhân vật ban Đông-bang.

10. — Văn-nguyên.
11. — Hậu giả lãnh.
12. — Tiếm Nguyễn-thị-Nhưag.
13. — Hướng truyền.
14. — Tin Đông-dương.
15. — Cười vợ góa tháng.
16. — Trình thám tiểu thuyết.
17. — Đoàn thiên tiểu thuyết.

TÂM-BỒN TÂN THƯƠNG

Annam, xin ghé mắt, ghi đề kể lâu dài

(Tiếp theo)

Nghe dứt, đồng-hồ đã điểm ba; tôi lấy làm tiếc. vì việc bòn-phần đời chớ, không lẽ bỏ qua, phải bức con đâm lườn. Tôi từ giả bước ra, có nói: có cũng sửa đạo xem hàng phố. Qua bữa sau, cũng đứng giờ tôi đứng bữa rồi trở về phòng Pháp-việt Khách-lầu, thấy có dựa cửa, hình như mỗi đời. Có chào tôi, tôi lấy lễ đáp lại rồi vẫn an qui thế. Giấy phứt, có bước qua phòng, ngồi và nói cùng tôi rằng: «Lâu, ngày đến Saigon, nay đạo xem phong cảnh đường như đã dời, song cách đời dơi chẳng buồn mà lại có vẻ vui, vui đến đời đạo xem không mới chơn mới mắt. Người Annam là bạn đồng-bang của chúng ta, ngày nay, chen bước thương trường đã bộn rồi, song chưa đủ, vì Đông-bang ta có thói quen, mà thói quen ấy là một thói lệ phải phứt sửa, hệ thấy Annam bây ra buồn bán cái chi có mỗi khá, rừng rừng ra tranh lập. Lúc trước là buổi dân nhà Hán khôi phục, đập đổ nhà Thành lập Dân-quốc, hết dười, Annam dựa nhau lập tiếm hết tức, nay Annam chỉ ách, quyết tuyệt giao thương mãi với dân nhà Hán mà tranh-cảng lợi-quyền, thì thấy, Đông-bang ta dựa nhau lập tiếm cả-phê nhiều quá. «Cớ chỗ chẳng lớn gì mà chen lập, đời ba tiếm. Làm như thế e khó mà vững được; chẳng xét rằng một chén cơm, một người ăn chưa đủ no, nếu chia làm hai làm ba cho đời ba người ăn, lẽ cố nhiên, cá đời ba người đều đói. Chớ chỉ những người có vốn quyết ra chen lẫn thương trường, tranh với Khách-trú thì phẩm lễ hơn là tranh chi với Đông-bang cho lối đạo. Tôi xem trong thành-phố, ngoài trừ tiếm cả-phê mới lập sau đây, tiếm Annam còn ít quá. Tiếm trừ hàng bệc của người Bắc đảng năm bảy tiếm; tiếm bán hàng tàu của người Nam đảng đời ba, thấy có đời ba nhà in, đời ba tiếm đóng giầy, đời ba tiếm bán trang vật, vài quán cơm tây, vài quán rượu tây,

một tiếm bán thuốc tây gọi là dược-phòng, một tiếm trữ gạo, củi, nước mắm. Chừ ông xé coi, trăm phần chưa có một. Món cần nhất trong hết là gạo, củi, nước mắm, mà trong thành-phố có một tiếm Quỳnh-mỹ đủ gi, sao không ai lập thêm, để lập chỉ thứ tiếm cà-phê đưa chen nhau làm vậy. Tiếm cơm Annam chưa có, lò làm thịt cũng chưa, ấy cũng lợi sao không giành, dành bỏ cho Khách-trú.

«Từ ngày Annam bị nhục mà tuyệt giao thương mãi với dân nhà Hán, ông nghĩ Khách-trú có rừng chẳng? Dầu Annam ta có đủ hằng đủ tiếm thì nhà nó cũng không nao, vì dân ha-lưu như van xe kéo của ta, chưa biết yêu Đoàn-thể. Nếu bực ha-lưu mà còn ra xảo-buôn bán với Khách-trú mãi thế, thì làm sao no nao. Và lại dân nhà Hán là một thứ dân tự liêu tự phụ, tưởng coi mình cực điểm Văn-miến, chính kiến ai, chẳng đờ-ai, chẳng sợ ai, tưởng cái đạo của Phùng-hạ Oai là đạo chạy mạnh mẽ hơn trong thế giới này, Huê-kỳ ngày xưa thì biết khích ta, thử xem gương Nhật hôm nay, Huê-kỳ ngày xưa thì biết thay, hướng chi Annam tài trí gì mà dám đương, nó dùng một phép ngu ắt phải kinh tâm táng đóm. Tôi vậy, phép mơn, đờ nó đã làm mà không thành, vì nó quên rằng ta ở xứ ta, còn nó là dân kiều cư, dân ngụ. Nhứt-bồn với Huê-kỳ ghé nó là nhờ nó ở trong xứ nó, nó đồng-lòng nhau không mua bán hàng Huê-kỳ. Nhứt-bồn mà dựa ta. Nó qua đây chẳng những nó mua bán đồ thổ-sản của ta là phần nhiều, đồ tàu đem qua là phần ít, lại thêm nó ám no cũng nhờ thổ-sản của ta, nếu ta không dùng đồ tàu thì không hại chi cho ta, vì ta những còn đồ Langsa, đồ các nước khác, chỉ như

nó mà dám lấy-chay Annam, quyết chẳng dùng đồ chi của Annam như đồ Nhứt-bồn với Huê-kỳ đó vậy, thì nó mau chết đói. Tôi dám hó lớn rằng:

«Nếu Khách-trú dầm lấy-chay Annam, đừng dùng ngọn rau, tặc đất của Annam, thì đạo Phùng-hạ-Oai mới thất mạnh, mới thất cang, chớ Khách-trú mà còn dùng ngọn rau tặc đất của Annam, thì đem cái đạo Phùng-hạ-Oai về Trung-huê, đừng dựa ta vô ích.»

«Khách-trú truyền dạy nhau đừng bán hàng-hóa cho ta, ta há cầu làm ru? Thổ-sản của ta đủ dùng mà. Nhơn vì lúc này cửa hàng ta mở chưa kịp đủ đồ, Khách-trú thừa dịp rửa hờn, bắt giá lên, bán mất. Ông coi món đồ nào tiếm Annam chưa có bán, tiếm Langsa không có bán, buộc người Annam phải chịu cực lòng, nghịch ý bực chơn vào tiếm Shi-noa, thì mua mất bằng hai, bằng ba, bằng năm, bằng bảy.

«Tôi chưa biết các ông trên này có sắm sẵn vì thuốc nào để mà trị cái bệnh thủ vật của Khách-trú đó chưa. Theo ngu kiến tôi, Khách-trú thủ vật bán mất cho ta, thì ta cứ triệt thổ-sản của ta mà rửa hận.

«Máp cần nhất của người phương Đông là gạo củi, dân nhà Hán vì hai món đó mà ly hương, vậy kể từ đây Annam, như là tay hào-hộ trong sáu tinh này, hãy tương ý tương y, thủ vật lớn, triệt gạo củi trong sáu châu, đừng để lọt vào tay Khách-trú. Chẳng những làm cho người biết mặt, chúng ta giữ đáng lợi nhà, hãy xem mấy cái nhà-máy kia, lâu dài chơn chờ kia thì biết lợi nhà nhiều ít!»

«Tôi nhớ lại năm 1908, ông Đặng-thức-Liêng viết bài Luc-Tinh Tân-Văn có đoạn nói vậy đề:

Tâm Bồn Mễ Thương

«Khờ đó mà lộn lộn, Người Annam thiên-chủ phủ gia trong các tinh, mới thức tỉnh, ra lập Canh-nông tương-tế. Nay xem Canh-nông tương-tế đã bộn rồi, cho hay có tinh chữa lập, song nhờ cái tiếng Nam-mang-tử của Shi-noa mà nó nên những tay hào-gia phú-hộ đã hề mưa trời không bán lúa cho Khách-trú.

«Thế thì tôi dám chắc, mua tôi đây, Khách-trú khó mà mua được lúa của Annam, dầu rằng mua tôi giá bây đồng một tạ, bởi vì những hàng thức-giá và hào-gia phú-hộ, bị cái tiếng Chặc chửi, dường như bị một muối tên, vì hãy còn noi trắng răng rắng, không thể nào quên dạng.»

«Bây giờ đây, chỉ còn lo triệt một món củi nữa thôi, hệ hai món thổ-sản ấy triệt dạng rồi, thì Đảng thương của Annam ắt rộng.»

«Mua biết cách triệt củi thế nào, lập Tâm-Bồn fan-thương ra làm ao, xin đề ngày mai tôi sẽ to bày y

kiến. Bây giờ đây, vì tôi làm rộn ông đã lâu, xin kiểu để cho ông nghĩ trura, giây lác.»

«Nói rồi, có liền đứng dậy từ giả tôi, hẹn đề ngày mai tiếp luận.»

(Còn nữa).

MỘNG-HUÊ-LŨU

AU-CHÂU ĐIỆN BÁO

(Havas)

Paris, le 6 Septembre 1919.

Phép nhập-tịch Langsa cho Annam

Vì việc cũ của quan Toàn-quyền Sarraut, Chánh-Phủ Pháp-quốc, ngày 4 Septembre 1919, mới phê chiểu chế cái cho người trong cõi Đông-dương cách nhập tịch Langsa đã lập và ban hành theo chiểu chỉ năm 1913. Lối chiểu mới đây chế rộng cách cho nhập tịch dân Langsa cho những dân thuộc về dân của nhà-nước Langsa, hoặc dân hào-hộ của nhà-nước Langsa đã có xuất thân tăng-quân nơi chiến địa, hoặc đã có thọ thử-ưng chức chánh-tướng (officier) phó-tướng (sous officier) hay là mế-dai hoặc hóng-thập chiến-công (croix de guerre). Lối chiểu mới cũng đem quyền kế nghiệp trong phép nhập tịch dân Langsa mà chế lối chiểu năm 1913 đã buộc phép nhập tịch Langsa không dạng truyền kể: (nghĩa là cha nhập tịch Langsa thì con cháu được thừa hưởng quyền dân Langsa, chẳng buộc như lối chiểu năm 1913, quyền ai riêng nấy). Mỗi đơn xin nhập tịch Langsa, Chánh-phủ xem xét trước kỳ càng rồi phải để giao cho quan Thượng-thor nội trong sáu tháng, chẳng dạng để quá hạn.

A-lo-mán thương 375 ngàn triệu, Liên-hiệp chúng phủ quân phi

Vì việc đưa giao buộc về tay chính theo pháp-định hòa-trục ông hòa giữa việc Thương-nội-tiền A-lo-mán phải thương kho Pháp-quốc trong ba mươi sáu năm, đủ số 375 ngàn triệu. Hai năm đầu, A-lo-

XA-BONG MAT-XAY
 Tô nhứt ở Đông-dương
 Con ngựa một sừng
 Hiệu LA LIGORNE
HAO-VINH Công-ty
 (Hàng Annam)
 146 số Rue Lefevre, Saigon
 AGENT EXCLUSIF

XI-BONG MAT-XAY
ĐEN

Tóc làm rẽ làm

Hiệu con Rồng

HÀO-VINH Công-ty
(Hàng ANNAM)
Số 7, Rue Lefebvre, Saigon
AGENTS EXCLUSIFS



SOCIÉTÉ DES TABACS

DE L'INDOCHINE

(Đông-dương Yên diệp Công-ty)

Tư-bản: 6.000.000 fr.

Chính sở Công-ty tại **PARIS**

Sở Cai-trị và công-xưởng tại **HANOI**

Đón-điền trông
thuộc lá tại **KIM-XUYỀN và VĂN-KHÉ**

Hiện có những thứ sau này gửi bán trong các hiệu:

**XI-GÀ.
NINA.**

Thuộc chưa vắn:

COQ (Con gà)

vắn vắn

Và thứ thuốc lá vắn, chiếu khách, hiệu

PAGODE (Cái chùa)

Thuộc vắn:

FAVORITES.

MÉTROPOLES

Cách làm mau té tiền

Viết thư cho Hãng Annam, Hào-vinh Công-ty, 146 bis Rue Lefebvre, yêu cầu contre-remboursement (cách liền trao của lãnh nơi nhà đây thiệp) một hộp một trăm ve dầu Essence de menthe, hiệu Lô-Tiên, tối nhất trong cõi Đông-dương, giá là một trăm đồng (15 \$ 00) mà thôi. Về báo lại cho trong vòng quen lớn một ve hai cái (0 \$ 20) — mỗi ve lời 5 xu, một trăm ve lời 5 đồng bạc.

Bán một hộp lời 5 đồng bạc, mười hộp lời năm chục, một trăm hộp lời năm trăm đồng bạc!

Viết thư đi, đừng bỏ qua dịp làm tiền, ồng làm. Bằng đầu lời ít ạt nhiều, bán buôn quen thói, làm giàu chẳng bao lâu!

Chớ không! Hãy coi cho kỹ. Kể từ ngày nay một trăm người nào gửi thư đến mà mua dầu trước, Hãng Annam Hào-vinh Công-ty sẽ vui lòng gửi cho không một kilo không mất xây thiệp, hiệu ngựa một sừng (La Licorne), tối nhất trong cõi Đông-Dương hay là một ve dầu thơm Essence pour Lotion: Eau de Cologne, Quinine, soix coupé để làm đi một lít các thứ dầu thơm ấy) thì thích ai muốn thử nào cũng được. Hãy viết thư mau đi, đừng bỏ mất cơ hội làm tiền ồng làm!

Hãng Annam, Hào-vinh & C^o
146 bis Rue Lefebvre Saigon
Kính đôn.

CORDONNERIE-CHAPELLERIE TONKINOISE

GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRES

NGUYỄN-CHÍ-HÒA

SAIGON — 83, Rue Catinat, 83 — SAIGON



TIỀN ĐỒNG GIẤY của tôi làm theo kiểu Langos kim thời.

Tôi làm kỹ càng và thiết tình bằng các thứ Da đen lấy hết và tinh phải giá không mất, chớ không phải như chỗ khác làm pha Da-xấu mà bán rẻ.

Tôi có bán nhiều kiểu nón Casque thiết nhẹ và chắc, loại bằng Ni-zam bô Trắng và Vàng.

Tôi cũng có thợ giỏi khắc Con-đấu Bằng-đồng chạm Mỏ-bia đá Cẩm-thạch để mà.

Có sẵn Sách Mẫu (CATALÔ) đủ kiểu và các thứ màu da gửi đến cho Quý vị lựa.

BẢN-SÌ CỎ GIÁ RIÊNG.
NGUYỄN-CHÍ-HÒA Kính mời.



PHẢI DÙNG THUỐC BÒ VÀ TRỊ ĐÀM THIỆT HIỆU LÀ **ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX**

Của ông lương-y GUILLE

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế đương của quan lương-y Guille lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong TÌ VỊ, đau sỏi TRÁI TIM, ĐAU GÁM, ĐAU MÌNH, RẾT VỎ ĐÀ, hoặc CHỐI NƯỚC, BÌNH KIỆT, BÌNH HO, ĐAI, BÌNH CỒM, GIẾ CHỐC NGOÀI DA và bình có TRƯNG LẠI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỔ rất tiền và rất hiệu nghiệm làm cho HUYẾT RA TINH KHIẾT. Những bình gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống nó hay lắm.

Kể từ thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ THUỐC HOÀN XỔ

nửa cũng rút trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux của quan lương-y Guille.

Thành chủ thứ thuốc này là ông PAUL GAGE HUS, một hạng bao chế y sảng, đường CHATELAIN 31, NEMOURS, một đại số ở Paris, ở lại ở thành PARIS.
VÀ TRƯỚC CÁC ĐƯỢC PHÒNG BỆNH CỬA

KHOẢN CHẤT THỦY
Nước rửa kim thuốc)

VICHY

PHÁP-QUỐC-TUYỀN

VICHY CÉLESTINS

Có bán nguyên ve | Trị bình đau Thôn, bình đau Sàng-quang, bình Phổi và nhũ u. | Trị bình đau Thôn, bình đau Sàng-quang, bình Phổi và nhũ u. | Trị bình đau Thôn, bình đau Sàng-quang, bình Phổi và nhũ u.

VICHY GRANDE-GRILLE | trị bình đau dạ và bình đ

VICHY HOPITAL | trị bình thương 11, trường và

Này coi chừng đồ giả mạo, thì mua phải chỉ cho đúng thứ nước nàu mình muốn dùng.

VICHY-ÉTAT ĐIỀU TẾ

BEL VICHY-ÉTAT là một tư nhĩt trong nước suối ấy mà rã. — Có hộp và có ve.

PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hơen thì sẽ tiêu ho.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình đơn nước xit (Môi-khi-chất).

CÓ MỘT MÌNH NHAU NAY CỎ GUYEN

THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LÀM XE MÁY

TẠI THÀNH St-Étienne

Mà thôi

MARS F. MICHEL, CAFFORT Successeur & đường Catinat số 83 SAIGON

Có Bán SÙNG
thư và đủ kiểu. BỊ
THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ
và đồ NỮ-TRANG. Bỏ đi tốt lại giá rẻ.

Lục-Châu muốn mua vật chi thì xin đi thư như vậy.

M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Catinat. — SAIGON.

*Beck's Le Krage a
Nelle cinq cent cinquante ex.
Saigon le 12 Fembre 1919*

Saigon — Impl. de l'Union
L'Administrateur Gérant: NGUYỄN-VĂN-CỬA