

# Lục Tỉnh Tân Văn

**Directeur Politique - L. MARTY**  
 Adm. Séant - NGUYỄN-V. CỬA  
 ADMINISTRATION  
 ET RÉDACTION:  
 Saigon, Rue Cathala, 157. (1er Etage)

**GIÁ BÁN:**  
 Nam-kỳ, Trung-kỳ và Cao-mán  
 Một năm . . . . . 6\$ 00  
 Sáu tháng . . . . . 3 \$ 50  
 Ba tháng . . . . . 2 \$ 00  
 Mua báo thì kể từ ngày  
 mồng 1 và ngày 15 mỗi tháng  
 mà phải trả tiền trước.

## 六省新聞

MỖI TUẦN LẺ RA BA KỶ.  
 NGÀY THỨ HAI NGÀY THỨ TƯ VÀ NGÀY THỨ SÁU  
 Mỗi số bán lẻ . . . . . 0 \$ 04  
 TELEPHONE N° 125  
 Adresse telegr. : LUCINE-SAIGON

**GIÁ BÁN:**  
 BẮC-KY, LAO, ĐÀI PHÁP  
 VÀ THUỘC ĐỊA.  
 Một năm . . . . . 7\$ 00  
 Sáu tháng . . . . . 4 \$ 00  
 Ba tháng . . . . . 2 \$ 25  
 On s'abonne sans frais dans  
 tous les bureaux de poste.

**POUR LES ANNONCES, s'adresser**  
 à SAIGON : Aux bureaux du journal  
 à HANOI : Aux bureaux du Trung-  
 Bắc-Tân-Văn.  
 On traite le forfait pour les  
 contrats de longue durée. Les  
 prix sont payables d'avance

### MỤC LỤC

1. - Cải lương tân chính.
2. - Âu-châu điện-báo.
3. - Cách bầy chế mũ đồng.
4. - Trồng-trái.
5. - Đường lên giá.
6. - Cách trị nhập môn.
7. - Thông báo.
8. - Su-Phạm Học-Khoa.
9. - Ăn cướp sát nhơn.
10. - Rao đấu giá nhơn.
11. - Tin Đông-dương.
12. - Quan báo.
13. - Tự-do điện-dàn.
14. - Khôi hải.
15. - Thai.
16. - Phùng-kim-Huê.

## CẢI-LƯƠNG TÂN-CHÁNH

(La réforme administrative)

Pháp-quốc vì chữ nhơn-quyền công-ly ra binh diệt Đức-tặc, trừ tàn khốc bạo cho thiên-hạ rồi dựng nên cuộc thái-bình trong bốn bề. Pháp-quốc muốn cho dân nơi đâu đều sướng ăn-cà, nhà nhà thông thả, nhứt là dân trong Thuộc-địa và đất của Pháp-quốc Bảo-hộ, nên vâng tai nghe rằng Chánh-phủ Đông-dương đã cử một ban hội-phái lo cải lương việc trị-chánh cho người Annam trong xứ. Trong ban hội ấy, nếu tiếng phoạn-phủ chẳng sai, có ông Đốc-phủ Vinh và ông Đốc-phủ Lương dự sự.

Theo sự phỏng định của Chánh-phủ, thì sẽ cải phần can dự chức trách của các quan chủ-quận và cai-tổng.

Muốn cho chữ khản-quan hiểu rõ sự cải lương này, tôi xin giải ra đây khi trước hương đảng của Annam ta là sao.

Trộm nghĩ trong việc trị-chánh, có phần can-dự nào lớn cho làng phần can-dự của tổng với làng, vì làng ấy là mối đầu, liên-lạc với dân, hề làng trị thì dân mới an, mà hề dân an, lẽ cố nhiên, việc nước cũng an như bản-thạch. Bởi vậy buổi trước, trào nhà Nam để cho làng tự-lập, tự chủ tự-quyền, để cho làng làm cha mẹ dân, dân ấy là con của làng, hề dân phạm tội trong thì tổng làng đều liên-ly. Chẳng cần nói tới tội phạm vua, phạm quan, phạm nước hay là làm loạn ăn-cướp, sát nhơn làm gi, nói một tội ăn-trộm là một tội thường của dân nghèo đói sanh tâm, mà hề dân làng X. đi trốn của trong làng Y., anh X. Y. cũng đã mang họa.

Xét coi, phép nước bó buộc đến thế, sao người không tự gánh vác việc làng, còn dám ra lãnh chức? - Nếu phép nước buộc nặng nề đường ấy, mà người còn dám ra lãnh chức việc làng, là vì, thuở xưa, làng là cha mẹ dân, làng được tự lập, tự-chủ, tự-quyền, cho nên làng không quyền như đang thời mà phép nước

bó buộc chặt chĩa như xưa, dân ai có thể mọc đầu cũng không dám đương ra lãnh chức.

Trước khi luận việc cải lương trị-chánh, tôi xin sơ dân việc làng xưa, bắt đầu chữ tự-lập, tự-chủ, tự-quyền rồi, đã nói trên kia mà giải.

### CHƯƠNG THỨ I

#### Tự-lập

Tự-lập là bởi thuở trước, đất hoang hãy còn nhiều, bất luận người bắc nào hề có thể qui tụ dựng sáu mươi dân sắp lên, và có của nuôi dân vỗ đất làm ruộng, thì dựng đến xin quan trên cho phép lập làng. Quan trên phê cho, về chính mình đứng làm đầu mà lập. Bởi làng chẳng phải của quan của lập ra, ấy là làng của dân tự nhau mà lập nên, nên kêu là tự lập.

#### TRƯ CH

Hễ người có thể qui tụ dựng người dân vỗ đất một chỗ, thì lập hương và chính mình đứng ra làm đầu xin phép quan lập làng, thì người ấy làm chủ. Theo thói tục, việc làng chẳng phải một ông chủ mà đầu sự cũng phải có xã-trưởng hương, hương-hào, trùm, trưởng, mà lo việc quan việc dân, sao cũng phải có hương-lê, hương-nhạc để mà lo lễ-tự, thì tự ý ông Chủ chọn người bầu cử lấy. Hễ bầu cử xong, đem triểu quan thì quan phê, không hề bẻ-bác, vì hề tính xong phần-trách nhậm thì nhờ, không xong thì chịu lấy. Chẳng những tự-chủ trong việc bầu cử mà thôi, cho đến việc tiền bạc của làng, làng cũng đảng tự-quyền tự-chủ. Ngoài vụ thuế đình, thuế điền, linh-trang, xâu, boi, làng tính xong phần can-dự với quan rồi thôi, số công-nho của làng thì làng giữ lấy. Giàu thì nhờ, nghèo thì chịu, quan không giúp đỡ chút nào mà cũng không đảng dóm ngó tới. Bởi

vậy, làng giàu thì cái đình tốt, nhà việc tốt, tới kỳ cầu-an chấp-miền làm trong thế, làng nghèo thì đình xấu, nhà việc xấu, lễ lễ theo thường, song cũng tự nguyện, quan không bó buộc. Xét coi có phải là việc làng, làng tự chủ chẳng rự?

#### Tự-quyền

Cho đến việc trị dân trong làng cũng đảng tự-quyền, vì phần can dự của làng lớn lắm.

Tự-quyền làng định thế lẽ sao an dân, thì đình lấy, quan không biết tới. Cho nên trong làng thường những lễ diêm mục, đi tuần, đi canh, đi xâu, đi boi rất nên nghiêm chỉnh. Chiều thì diêm mục, ấp nào theo ấp nấy, dân có đi đâu thì phải thưa, về thì phải trình, bằng chẳng diêm mục thiếu mặt, thì có tội. Tội ấy làng định hoặc trắng cùm đòn bọng; làm như vậy dân có ai mà chẳng kiêng; còn những vụ bắt hòa của dân thì làng phân xử. Bởi vậy dân ở trong làng, có tên nào mà làng chẳng biết mặt, chẳng rõ gia thế, tánh hạnh, có tên dân nào mà qua làng, chẳng tuân phép làng, vì chắc lòng đều ở trong tay làng, như con mà còn ở dưới quyền cha, nếu cường ngạnh làng đóng góp dãi nạp. Cho đến dân vụ cũng vậy, muốn ngụ phải xin phép làng, tánh hạnh tốt thì ở an, bằng xấu thì lang đuổi, hoặc dãi nạp tội long hành phạt. Ấy có phải làng tự-quyền chẳng? Vậy mà bao giờ thấy một tên dân tới quan mà kiện làng, bao giờ thấy làng tới quan mà kiện tổng.

Kỳ sau tôi sẽ giải vì làm sao mà việc trị-chánh như vậy không được an mà phải cải lương lại.  
(Còn nữa)

L. THẮNG.

## ÂU-CHÂU ĐIỆN BÁO

HAVAS

Paris, le 31 Juillet 1919.

### Thân-sĩ Abel

Thân-sĩ Abel, đang đương làm quan Toàn-quyền đất Algérie.

### Bãi thuế đường

Hội Thượng-bộ tạm bãi thuế đường-chánh hai mươi quan tiền cho đường ngoại quốc vận nhứt nước Pháp.

### Pháp-quốc với Đức-quốc

Đang giao thông thư tin của Pháp với Đức từ đây thông lại như thường.

### Phản can-dự về đám giặc

Thượng-viện Đức-quốc mới định lập Tam-pháp công-dồng định phần phản can-dự về đám giặc Âu-châu.

### Trong nước Autriche

Lục-bộ nước Autriche đã từ chức.  
Paris, le 1<sup>er</sup> Août 1919.

### Tăng lương vô-biên

Thương-nghị-Viện cử định tăng lương bổng cho bên vô-biên.

### Độc huyền

Ông Renner, diệt lời đồn huyền nói Lục-bộ nước Autriche từ chức.

### Dân-quốc lập bộ

Hội Dân-quốc nước A-lê-mán lập bộ xong rồi.

### Dân-công thành Bãile phế việc

Dân-công thành Bãile là một thành thương-mại lớn của nước Suisse, năm xưa sông Rhin, đồng lòng phế việc, đánh với lính tuần cảnh nhiều trận, bốn người bị vit.

### Bản-hội A-lê-Mán tới Versailles

Bản-hội A-lê-mán lo việc bởi bỏ kỹ-nghệ lại đã đến thành Versailles.

### Vô tuyến điện Lyon

Ngày 2 Aout 1919.

### Cương-giới nước Bulgarie và Grèce

Hội Công-dồng sẽ đi xem xét vụ cương-giới nước Bulgarie và nước Grèce, Ông Tardieu là quan Tham-phán nước Pháp luận cho nước Grèce có lý hơn nước Bulgarie, song chưa có lời giải quyết.

### Vụ bắt hòa của nước Pologne và Tchèque

Bản hội-phái của hai nước Pologne và Tchèque họp điện tại Cracow và Tchèque thì điện tại Prague để đăng tải sự bắt hòa về vụ dân Tchèque mà giải không trôi, nên dân Pologne và nước Tchèque Pologne thì muốn cử người trung-lập do hội nghị hòa giải dân muốn theo nước nào, còn nước Tchèque thì không

### XA-BÔNG MAT-XAY



HAO-VINH Công-ty  
(HANG ANNAM)  
146 Rue Lefebvre, Saigon  
AGENT EXCLUSIF



chịu vậy. bảo cứ do sự dân ra mà xét coi từ xưa đất ấy thuộc về nước nào thì nước này lấy.

**Ông Bá Makino hỏi quốc**

Ông quốc Bá Makino là Phó-viện Nhựt-bản sai qua dự hội Hòa-bình đã từ thành Paris bực thứ năm hồi Nhựt-bản quốc.

**Vãng dân**

Điện tin thành Washington báo rằng ông Wilson là Giám-quốc Huê-kỳ sẽ đi vắng dân ba mươi ngày đồng điện-thuyết cho khắp cả dân trong nước. Tinh thần trong ba mươi ngày ấy ngài sẽ điện-thuyết hai mươi lần bái.

**Nước Áng-lê**

Tờ hòa với A-lơ-mẫu và tờ hòa-ước với Pháp, nước Áng-lê đang truyền cho dân trong nước biết mà cầm để làm luật pháp, vì cả hai tờ đã có châu-phê của vua Áng-lê.

**Vụ ông Caillaux**

Quan Chánh Chương-ly xin đòi vụ ông Caillaux qua tam-pháp công-đồng pháp-xử.

**Đường xe dưới biển**

Quan Thượng-thư Công-bộ có tư-chỉ cho hội-hộ mà tổ kế phải làm sao làm sao mà khỏi công làm đường xe lửa dưới biển Manche.

**Cách bày chêm mủ đông**

(Comment on obtient le vaccin)

Cách chừng hai ba mươi năm nay, người ta hay còn dùng mủ người trồng trái mà trồng cho người khác. Làm như vậy: trong con nit trồng trái đang mọc tuần lễ, nghĩa là lúc mủ trái cương ra làm mủ, tựa đũa nào mảnh giòn, không có bệnh chi phải lấy cho người khác, rồi nạo mủ, trộn với một mủ thuốc gọi là: «Glycérine» mà đem trồng cho con nit khác. Ấy gọi là trái vại. Làm như vậy lấy làm bất tiện. Vì mủ ấy không có đủ mủ trồng cho thiên hạ nhiều. Hai ba mươi năm nay, người ta đưa đầu bệnh phải lấy (Ví dụ: bệnh viêm) mà trồng cho người khác; đồng đó nhập vào thâu mủ rất hiếm nghèo. Nên từ hai mươi năm nay, người ta dùng mủ đông của thú vật. Thứ-như người ta dùng trâu con hay là bò con đang đông trái. Trước hết phải cạo lông bụng cho sạch, rửa, rồi trồng trái non ấy. Trồng chừng 9,10 hàng, chừng một tuần lễ thì trái đương lên, nạo mủ, và trộn với một mủ thuốc «Glycérine». Lược cạo xong rồi, về đông nhỏ, để chừng 15 ngày thì dùng được. Phải để mủ cho mát, vì để cho nóng này thì hai ba bữa hư mủ đông.

Sau sẽ nói về sự trồng trái

**Trồng-trái**

Trồng trái là gì? Trồng trái là sang một bệnh gọi là «Vaccine» cho người ta được? Để làm. Lấy mủ máy mực cương lên để cho nào mà đi có trái một chút thì vài bữa thầy nó lên như mủ ghê vậy.

Mấy người nào trồng trái đương tới, thì chắc tránh khỏi bệnh đậu đặng chừng tám hay là mười năm. Muốn tránh trốn bệnh hiểm nghèo ấy luôn luôn, thì hay ăn năm trồng lại một lần.

Con nit mới sinh ra, đặng một tuần lễ trồng trái không có đặng gì mà hại cho nó. Nếu trồng không mọc thì phải trồng lại cho tới chừng nào mọc, thì thôi.

Con nit trồng trái, thì phải để mủ khô tự nhiên, chẳng nên chườm cùng phơi nắng.

Để tự nhiên trái mọc, không cần gì phải ăn cơm nếp hay là thí gì.

Mấy người nào có trồng trái mọc tới, nếu hai ba năm sau trồng lại không đặng, ấy là mủ trái trước còn làm trong mủ, chứ không phải là đồng dòng lẫn sâu xâu.

Đầu năm 1918, lệnh đặt làm cho thiên hạ chêm nhiều lắm, chẳng những là con nit thớt nhỏ lớn không có trồng trái lẫn nào, mà có nhiều ông già đã cả phải bỏ mình vì trồng trái có một lần mà thôi trong thớt nhỏ và từ đó về sau không có trồng nữa.

(Sau sẽ tiếp theo)

**Đường lên giá**

**Tệ bởi mình không đọc**

Hôm rày đồng-bang, phần nhiều người có học, là lời rằng Cà-phê lên giá, một chung-cải bán ba chiến, đã mất hơn một chiếm lại chung-cải ấy đặng bằng nửa tiền.

Ấy là lời trách của bực có học. Còn bực thiếu học, như là tay buôn bán, bán quán hàng thang chẳng biết sao mà đường tình tình lên giá.

Vậy thì cà-phê lên giá hay là đường lên giá? — Tôi xin giải quyết.

Cà-phê thật có lên giá chút đỉnh, song cái g đố cho Si-noa bán lên, vì một cân ki-lô cà-phê, đầu lên giá bao nhiêu, tiệm cũng không mất lợi, vì có chi lợi cho hãng bán cà-phê, bắt quả có lên đôi ba cái thì Si-noa hết một phần lớn mà thôi chớ. Mà Si-noa để chịu mất bớt lời cho mà coi. Hễ cà-phê lên chừng nào, người ta lại đem chửi nầy, khố gì, không thì cũng rang đập nha trộn vò, cần gì phải bắt giá lên làm gì cho mất bớt người uống. Trừ ra món nào không thể chế được pha được mà bắt giá thì Si-noa mới chịu bán lên giá cho chớ. Như đường đó vậy, không thể pha trộn cho mất bớt mùi ngọt đặng, cực chẳng đã phải lên giá.

Ấy vậy đường lên giá, chẳng phải tại cà-phê lên giá.

Phải... đường lên giá, quả thật đường lên giá, chẳng sai, nhưng bắt tại đồng-bang không-hay nhìn ngay giờ đặng báo, hoặc đọc Âu-châu điện-báo, nên đồng-bang không thấy, hễ một người nào chuyên trong cơ giới, mà không có học bổ qua, không thấy thì ai giải giùm cho bực không học biết đặng?

Đồng-bang nhớ rằng năm 1917, quân chừ h chiến, Pháp-quốc làm không cho quân sĩ biết bao, kẻ lấy một mủ đường, kẻ bao nhiêu cho đủ. Vậy mà vì việc binh, Pháp-quốc cấm đường ngoại bang cho vào. Thế thì ngoài bốn năm, tài gì đặng trong nước Pháp còn đủ dùng. Từ đó bắt phải hết chớ. Có ấy nên trong cơn ấy, đường trong nước Pháp cao giá hơn phân, giá mà chẳng biết gì, ngại có một đặng bao nhiêu cũng giành cho việc binh, bá-tánh không có mà dùng đặng.

Bởi vậy khi an giặc rồi, Thượng-nghị-Viện mau bái chỉ định cấm đường nhập cũng, để cho các nước còn đường tới bán cho dân dùng; vậy mà còn e bị thuế, người không chờ tới, Thượng-nghị-Viện — theo Âu-Châu điện ngày 31 juillet qua tới đây ngày 2 Aout — muốn gáp có đường, phải tham bái thuế thương-hành hai chục-quan cho đường ngoại bang chớ tới.

Đường ấy, xử như lại không có đặng vào Pháp-quốc mà bán? Đồng-Đương ta

đây cũng vậy chớ, mấy tay vận-du-địch cũng lo mua đường chờ ra mà thù lợi vậy, nên đường mới bắt giá lên, đồng-bang phải biết giá đường còn lên hoài, có tiền nên mua từ.

Nên đồng-bang nâng đọc báo cùng là Âu-Châu điện-báo thì đồng-bang đã biết mà để trước rồi, có đầu ngồi chờ nước đến.

Vậy đồng-bang từ đây nhìn nhứt ngày giờ mà đặng báo, đọc Âu-Châu điện báo, như là bạn có học và tay buôn bán trong xứ, đọc trước là mình rõ tin qua lại mỗi ngày, thời cuộc đời đời bao nã, sau là giải giùm cho bạn không học hiểu chút gì thời, kéo mà, thầy vậy cũng thương, nghĩa vậy hay vậy, nào rồi đầu tư đâu bẻ.

Lấy mủ lòng thương và lo giùm cho bạn mình-phần nhiều còn què đời!

MỘNG-HƯÊ-LÀU

**Cách-tri nhập-môn**

**CHƯƠNG THỨ NHỨT**

**Động-vật nhập-môn loại**

Trước hết ta luận tánh của loài động-vật (êtres animés) là những vật có sự sống ở trong trời đất.

Ta phải chia loại động-vật ra làm hai chi:

- 1° — Loại có sự sống mà biết nghĩ là Động-thinh-vật (cảm-thập).
- 2° — Loại vật có sự sống mà không biết nghĩ là Trục-vật (thảo-mộc).

Sao mà gọi rằng Động-thinh-vật? — Là vì nó có sanh, có lớn, có vận động, có nghe, có biết, có sống, có chết.

Chớ Trục-vật tuy có sanh, có lớn, có sống, có chết, nhưng mà sanh đầu rồi ở đó, chết đó, chẳng hề dời đi chỗ khác, dấu dấu bao độn, riu dều cũng chẳng hay biết.

Còn loài kim thạch thì kêu là ngoan-vật là vì chẳng những là không hay biết mà lại có sanh mà không có chết, ở đâu thì cứ ở đó, nếu muốn dời mà không nhờ tay người lay động thì không dời tay được. nên kêu là ngoan-vật, nghĩa là: vật gốc (inerte).

Những điều mới nói trên đây khản-quan chán biết lại hiểu rằng loài Động-vật lớn nhỏ khác hình, thấp cao khác trạng, như vật lớn là cá kinh-ngư, còn nhỏ là ruồi mòng. loài cá là voi-lạc-đà, còn loài thấp là ốc, nhện, v.v.v.v. Mọi vật ấy cũng đều là động-vật mà hình tượng khác nhau.

Song những vật nói đó chẳng phải là vật vô dụng cho khản-quan, chặc là chừ công cũng vui lòng mà xem đó. Chớ nói rằng vật vô ích mà không nghĩ đến, vậy thì xem cho biết mà lại hại gì sao?

Và lại chừ công cũng rõ loài người với loại động-vật có tạng-phủ giống nhau như bèn hồng sứt mảy động thì có trái-tim (tâm), còn khi hô hấp thì nhờ cái phổi (phế), vận động cho tiêu hóa đặng ăn, thì có cái bao-từ (vị), dùng con mắt mà thấy, dùng tai mà nghe, mảy món ấy thì loài động-vật cũng đều có như mình, nên khi nào làm thừ con thú vật thì ta đều thấy nó có đủ tạng-phủ như ta vậy.

Song muốn giải cho rõ lý, cho có thứ lớp chẳng phải là việc dễ, đã trước phải biết động-vật-loại cho sát lý rồi sau phải biết vậy-loại cho vật này với vật kia, như được vậy mới gọi rằng người cách-vật.

(Sưu tập):

**VIỆC MỚI TRONG NƯỚC**

(Nouvelles du pays)

**GIẤ BẠC VÀ GIẤ LỬA**

Giấ bạc kho nhà-nước... 61 80  
Giấ lửa, là 88 kil. chớ tới nhà máy Chơ-lơ (bao trái lại): 5915 tới 5925

**NAM-KỶ**

(Cochinchine)

Bài-gôn

**Không biết mất hồi nào**

M. L. Onic thể hành cho M. de Mari Bào-tê-sư ở đảng Catinat 119, có đi thưa báo, song chẳng biết kiện ai, rằng bị cấp thuốc giá 605 f. 45, mà thuốc mất đó, nhiều vị thuốc độc-hất mạnh, như là Laudanum, Sulfate de zine, Teinture d'aconit, Cyanure de mercure. Hỏi mất hồi nào và mất tại đâu, M. L. Onic nói rằng hoặc mất tại Saigon, hoặc mất đọc đảng Saigon-Thudamot, vì thuốc ấy giao cho thuyền số 38 chở đi, hoặc tới Thudamot rồi, ngày 21, 22 juillet mà mất.

**Mười ki-lô thịt**

Thịt trong, hoặc thịt heo bình, heo chét, Chết ít hay đó. Bán chớ sự thầy thuốc bắt thì bưng đi bán đó. Nếu-Chết đi bán thì đạo bề thầy linh tuấn, nhứt là linh contrôle (tuần kiểm) thì quàng quàng ôm cái chày mất. Đấy, mới có một cái chày đó mười ki-lô thịt gần trong, một cái cần voi hai cái chân bạc. — Lược đem về bót.

**Quyết dứt đặng tinh**

Mình là linh-kim, hay bắt có bạc mà vơ cứ có bạc tháng lương nào thua hết tháng lương này mới biết nó sao? Không lý làm đồ bề ba cho mang đều bắt nghĩa. Chỉ bằng làm kế từ từ cho vơ so mà chừa chẳng? Bền — ấy là chú linh-kim Lê-Huê — nit rượi ba mang, về nhà ở đảng Colonel Grimaud, trước mặt vơ, lấy đây thất có. Đây tinh thất sao cho nghệt!

**Khuôn-Dẫn đá Tô-Vân**

Tôi đưa 31 juillet, chẳng biết rap hát Chơ-Hạt-tô-Vân, mà cũng không phải Triệu-thể-Dân sa lấy hay không mà tên Chá với tên Đều mạch-lô lên sân-khẩu đặng coi, thấy không ai cửu ông Đường, nổi nóng muốn rầy tay cửu.

Ngồi lại không phải Đường sa lầy, không phải Cap-tô-Vân, mà cũng không phải Triệu-thể-Dân. Ấy là hai chi linh đặng ấy vui chơi, có hơi quạ chén, một thì, nên vào coi hát không trả tiền, lại lên sân-khẩu muốn thổi kếp hát.

Tên Nguyễn-v-Tiêng kếp hát, chẳng biết nghĩ lúc người say cũng như mình say, ở trong bụng say hay ra xô nhà hát-chủ linh, làm cho cái đầu để trên đặng người ngồi coi đơoi.

Quan đã có cắt vấn rồi và dài nói vơ lên, không quan Biện-ly.

Cholon

**Tên bản Tô-bí bắt**

Phạm-v-Thiên là tên bạn ở đảng Marin, vì có trái quan đó, làm sức bắt, nên từ trước đặng thách đố cao thấp, làm cho mọi người sợ hãi.

**Thả chết an thân**

Một số hai mươi năm, (thời mà bị nghiệt chường năm nhà thường quàng-dông hơn một năm không lãnh, Lý-Mỹ, A-xim, bửa Ter aout nổi cơn, bèn mượn đặng bạc mang.

**Con gái Chêe đũa**

**nào lại không đũa**

Khương-Thạnh-phá ở đảng U-Long số 37, ở đây đặng đũa, tên của bà tuổi tên là... (text partially obscured)

**Mến Nam-kỷ**

Vì Nam-kỷ dễ làm an, đất có đất người mới, nên Khản-trừ qua đặng rồi đi mướn về, nếu chưa có sự mua tình Quảng đông nữa. Có người ở Nam-kỷ đi bán mần-côn-bén cũng sướng thân. Bởi vậy tên Lý-Long không có bài cũ, bị bắt đũa về Nam. Lược tau chong, anh ta không đánh họ Nam-kỷ, mới nhay song trở lại. Linh nhìn mất đũa, bắt lại nữa.





















XA-BONG MAT-XAY  
ĐEN

Tất làm rẻ làm

Hiệu con Rồng

HAO-VINH Công-ty  
(Hàng ANNAM)  
308<sup>th</sup>, Rue Lefebvre, Saigon  
AGENTS EXCLUSIFS



GRAVURE  
SUR MÉTAUX ET MARRÉS



TIỆM KHÁC CON ĐÁU  
CORDONNERIE. — CHAPPELLERIE  
Tonkinoise

TIỆM ĐÓNG GIÀY

Tôi mới lập thêm một Tiệm đóng  
giày và bán nón theo kiểu Langa rất  
có commandé đã các mẫu da, chũr qui  
mỹ muốn dùng xin cơ viết thư cho tôi  
mã lấy mẫu da và lấy (Catalogue) mà  
cơ kiểu có giá cả hẳn hoi.  
Vi nào muốn mua si sẽ có giá  
rất sst viết thư thương nghị.

NGUYỄN-CHI-H. A.,  
87 Rue Catnat, Saigon.

Cách làm mau té tiền

Viết thư cho Hãng Annam, Hào-  
vinh Côngty, 146 bis Rue Lefebvre,  
biểu gửi contre-remboursement (cách  
tiền trao của lãnh nơi nhà đây thếp)  
một hộp một trăm ve dầu Essence  
de menthe, hiệu Lô-Tiên, tôi nhất  
trong cái Đồng dương, giá là mười  
lăm đồng (15 \$ 00) mà thôi. Về bán  
lễ lại cho trong vòng quen lớn một  
ve hai cái (10 \$ 20) — mỗi ve 5su,  
một trăm ve lời 5 đồng bạc.

Bán một hộp lời 5 đồng bạc, mười  
hộp lời năm chục, một trăm hộp, lời  
năm trăm đồng bạc!

Viết thư đi, đừng bỏ qua dịp làm té  
tiền, ồng làm. Bang đầu lại H. ase  
lời nhiều, bán buôn quen thói, làm  
giàu chẳng bao lâu!

Cho không! Hãy coi cho kỹ — kể  
từ ngày nay một trăm người theo gỏi  
tho đến mà mua dầu trước, Hãng  
Annam Hào-vinh Côngty sẽ với lòng  
gợi ý cho thông một kilo xấp xỉ một  
xây thiệt, hiệu ngựa một sừng (La  
Licorne), tôi nhất trong cái Đồng-  
Dương hay là một ve dầu thơm  
Essence pour Toilette; Eau de Coi-  
gue. Quinine, foin; coupé để làm đó  
một lít các thứ dầu thơm ấy) thay  
thích ai muốn thử nào cũng được!  
Hãy viết thư mau đi, đừng bỏ mất  
cơ hội làm té tiền ồng làm!

Hãng Annam, Hào-vinh & Co.,  
146 bis Rue Lefebvre Saigon  
Kính đón.

SOCIÉTÉ DES TABACS

DE L'INDOCHINE

(Đồng - dương Yên diệp Công - ty)

Tư-bổng 6.000.000 fr.

Chính sở Công-ty tại PARIS.

Sở Cai-trị và công-xưởng tại HANOI.

Đơn-diễn trông  
thuộc lá tại KIM-XUYỀN và VĂN-KHÉ

Hiện có những thứ sau này gởi bán trong các hiệu :

XI-GÀ.  
NINA.

Thuộc chưa vận:

COQ (Con gà)

Thuộc vận:  
FAVORITES.

MÉTROPOLES

vân vân

Và thứ thuộc lá vân, chiếu khách, hiệu

PAGODE (Cái chùa)

KHOẢN CHẤT THUY  
(Nước uống tinh khiết)

**VICHY**  
PHÁP-QUỐC-TUYẾN

**VICHY CELESTINS**

Có bán nguyên oc | Trị bệnh đau Thận, dịch đau Bàng-quang, bệnh Phôi-phôi  
và nửa ve. | Thận-lâm-tĩnh (kể) — Bao máy chỉ Hết-ho

VICHY GRANDE-GRILLE | trị bệnh đau gan  
và bệnh đái

VICHY HOPITAL | trị bệnh thương tí, trường nhiệt

Hãy coi chừng đồ giả mạo, khi mua phải chỉ cho trông  
thứ nước nào mình muốn dùng.

VICHY-ÉTAT BIÈU TÊ

BEL VICHY-ÉTAT là muối tự nhiên trong nước suối kỳ mà ra. —  
Có hộp và có ve.

PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3  
hộp thì dễ tiêu hóa.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình dọn nước xít  
(Môi-khi-chất).

PHẢI DÙNG THUỐC BỒ VÀ TRỊ ĐAM  
THIỆT HIỆU LÀ  
**ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX**  
Của ông lương-y GUILLET

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế  
đương của quan lương-y GUILLET lấy làm thần hiệu  
trong những bệnh HƯ PHẪ, đau trong TÍ VỊ, đau  
sốt TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MÌNH, RẾT VỎ  
ĐA, hoặc CHỐI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HO ĐAI,  
BỊNH ĐÓM, CHÈ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có  
TRÙNG LẠI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỔ rất tích và rất hiệu  
nghiệm làm cho HUỆY RA TINH KHIẾT. Những  
bệnh gốc bởi ĐAM hay là MẬT phát ra thì uống  
nó hay lắm.

Bất kì thuốc trị đám nào mà không có dấu ký  
thên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÒ MỘT THỨ  
**THUỐC HOÀN XÒ**  
hầu cũng rất trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux  
của quan lương-y Guillet.

Chánh chỗ trữ thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, nhưt hàng  
bảo chế y sanh, đường BÉBELLE SI-GERMAIN môn bài số 9,  
ở tại 44 thau ĐANG  
VÀ TRONG CÁC QUỐC PHỐ ĐỀU CÓ BÁN

CÓ MỘT MINH NHÀ NÀY CÓ QUYỀN  
THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÚNG VÀ LÀM XE-MÁY

TẠI THÀNH St-Étienne

Mà thôi

Hãng F. MICHEL, CAFFORT Successeur & đường Catnat số 36  
SAIGON

Có Bán SÚNG  
đủ thứ và đủ kiểu. BÌ,  
THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ  
và đồ NỮ-TRANG. Đồ đã tốt lại giá rẻ

Lục-Châu muốn mua vật chi thì xin để thư như vậy;  
M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Catnat. — SAIGON.

*Barbès le mariage à  
Mille deux cents six ex  
Signe le 6 Dec 1919*