

NĂM THỨ
86 6338Ngày thứ sáu
29 Déc. 1939Ngày 19
tháng mười một (thứ ba),
VĂN KÝ-MÀO

Do Võ Phi Hùng Cửu HS Petrus Ký (67-74) tặng Kho Sách Xưa Quản Ven Đường. Chủ quán Huỳnh Chiểu Đẳng xin cảm tạ (scan từ microfilm của Đại Học Cornell)

CHỦ-NHÂN: NGUYỄN-VĂN-CỦA *

Bản báo chí trên trước
bằng Nguyễn-vân-của.
Gởi bài về cho ông Lãm-vân-NgôNEPPI-LEGAL
HOTEL QUÁN: 57, Rue Lucien Mossard, 57 - SAIGON

Dây thép tết: LUCTINH - Dây thép nối: 29.364

CHỦ-NHIỆM: LÃM-VĂN-NGÔ *

Thay mặt cho bà bà tên Pháp-Quốc
COMPTEUR INTERNATIONAL DE PUBLICITÉ
2, Rue Trenchot - PARIS (VIIE)

GIÁ BÁO

Bộ phần... 1500
Hàng tháng... 6.50
Ba tháng... 8.50
Mỗi số.... 0.04

LỤC TINH TÂN VĂN

Quân-binhh và Công-binhh Đông-pháp năm 1939

Những người có dãy đèn thắp ra, nay đồng lanh y-phuc cùu-canh-trinh của công-binhh và quân-binhh. Đông-pháp là sang Pháp-Quốc. Các binhh-trinh trước là 1914 tới 1918, mà ngày nay còn đóng dùi xem cuộc hàn-hán-trinh quân-binhh và công-binhh Annam như mấy ngày trước đây, dân sốngh rỗ-lâm-tri của công-binhh và quân-binhh đồng-huong hàn-hán kim-dung.

Tôi là một trong đám người có dãy đèn hàn-hán-hey. Những đèn tông-hống chẳng phải làm cái tôi với mảng chung cho que-hu-chung, mà là hàn-hán đèn, mà còn lèm cho tôi với mảng riêng cho bạn bè. Nhưng đèn tông-hống chẳng phải làm cái tôi với mảng chung cho que-hu-chung, mà là hàn-hán đèn, mà còn lèm cho tôi với mảng riêng cho bạn bè.

Tôi là một trong đám người có dãy đèn hàn-hán-hey. Ngày nay, sau sang Pháp-Quốc, ta là quân-binhh và công-binhh Đông-pháp-hor hàn-hán-trinh, nén bít rõ ràng cách chung chán quan linh ngày trắc-linh so sánh với sự chung-cùi của ngày nay. Vì sao dặng, tôi mì-bucn, chung cách chung chán quan-binhh và công-binhh ngày nay dặng khán-hán-trinh.

Nói về lâm-tír của bạn tré đồng-huong ta khen lâm-dong, ta khen lâm-trinh, ta khen lâm-

Vì ta khen kinh-kết, nêu, thi huy-thuy đê lóng hòn hòn, hòi, thi su-nút, lò ra cùa một mảng thán, lò ra cùa hành-vi và cách cát-dòng.

Sáu hàn-hán-sang Pháp-Quốc giờ hàn-hán lâm cho qua Thanh-Đô. Véber rái đậm, nén có hát người chay đến sáu khó định đã qua rồi, và tên, đã kéo nூ, mà Nga phải bức-tông ra lanh cho lén-ti, để hàn-hán định trước qua hàn-hán.

Tôi là người đã tàng anh chàng lò hòn vui của quân-binhh và công-binhh Annam, nứt hàn-hán-trinh trong cuộc chiến tranh-trinh nái. Pháp-đi, mà hòn hòn ròi các cùi-cùi của ngày-đi. Phap đã đổi đổi đổi đổi hòn thuc-dia, mà nhai là đòn -Vietnam-la.

Có chí, tôi, giam-can-dam,

để trèi-dong-huong-rung

củi chi dâng-mang, dâng-

dâng, cùi chi lâm-hàn-hán,

để trèi-dong-huong-rung.

Lòng lì-thiên, da giu người

của người Phap rái coo-thuong,

người không bi kip. Nhò mò

còn nhiều người đôn-huep ta, đồng-núi-dưới đường

để trèi-dong-huong-rung.

Nam-bò-đay-danh-dong-đen

doi, thi dát-đát-đát-đát-

Tôi dát-đát-đát-đát-đát-

