

Lục Tỉnh Tân Văn

聞新省六

MỖI TUẦN RA BA KỶ: NGÀY THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SAU

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
162, RUE PELLERIN, SAIGON

FONDATEUR: F. H. SCHNEIDER
DIRECTEUR ET ADMINISTRATEUR: L. MARTY
Adresse télégraphique: LUCTINH - SAIGON
TELEPHONE: N° 175

Mua báo thi kể từ ngày mồng 1 và ngày 15 mỗi tháng mà phải trả tiền trước.

GIÁ BÁN

	Cochinchine Annam et Cambodge	Tonkin-Lao, France et Colonies	NGOẠI-QUỐC
Một năm . . .	6\$ 00	7\$ 00	những bài sở hữu de l'affranchis- ment
Sáu tháng . . .	3 50	4 00	
Ba tháng . . .	2 00	2 25	
Đổi chỗ ở . . .	0 20	0 20	1 fr. 00

Mỗi số 0\$ 04

On s'abonne sans frais dans tous les bureaux de poste.

Những bài không đăng không trả lại

POUR LES ANNONCES, s'adresser
à SAIGON: Aux Bureaux du journal.
à HANOI: Aux Bureaux du Trung-Bắc-Tân-Vân.

TARIF DES ANNONCES
Décomptées par centimètre de colonne à raison de 3 lignes un centimètre quel que soit le caractère employé.

ANNONCES COMMERCIALES	ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Une seule insertion	1 insertion répétée
6 ^e , 7 ^e et 8 ^e page	0 30
4 ^e et 5 ^e page	0 50
2 ^e et 3 ^e page	à forfait
1 ^{re} page	5 fr. la ligne

Le centimètre de hauteur de colonne sur 0.065 de large. 1960.

On traite à forfait pour les contrats de longue durée. Les prix sont payables d'avance en plusieurs fois au taux de 2 fr. 50.

CHÍNH-SÁCH NGƯỜI BỜN-QUỐC

BÀI DIỄN VỀ VIỆC TƯƠNG LAI

Chương-trình Chính-sách Bờn-quốc của một vị Đại-thần Annam dân-giải tại Hà-nội. — Lời diễn đáp của quan Toàn-quyền Albert Sarraut

(Tiếp theo)

« Đàng thời xã-hội chúng tôi chưa đủ tài học-vấn, cho nên phần gánh vác của bực thượng-lưu trong xứ trở nên rất nặng nề. Muốn cho bốn phần tron kia, hàng thương lưu ấy phải hiệp nhau, ưu tư với nhau, quyết đoán nhau rồi thì lo, làm cho minh ra một Hội, trên thì Chánh-phủ yêu cầu, dưới thì quốc-dân kính chuộng. Đàng như vậy, mới đàng xứng tài gánh vác sự sang cái tương-lai qui-trọng của dân, hẳn đến trước mắt.

Ấy là tri kiến của Bờn-hội đó, Bờn hội muốn nhóm cả bực tài-danh trong xứ làm một Hội tế-tâm có quan-lý, có đạo-lý phù với cái tâm-y tưởng-dẫn của Hội, nhằm theo cái lợi ích của dân, dạng mà sắp đặt sau cho rồi cái chức trách người trung-ương của dân với nước, như là trong cơ thời này là buổi cuộc thế đổi thay, phải dựng nên cho xứ sở chúng tôi một cuộc thường thường hành-động.

Chúng tôi có gương đức tức bất đạt trước mắt, gương một xứ kia thịnh-linh thay cũ đổi mới, diệt cựu duy tân làm sanh cuộc loạn lý, đồ nước nghiên thành, trở ngàn trường tấn.

Ấy vậy cái-sở kiến của chúng tôi tóm lại có hai đức, là:

« Thứ tự. Tấn tới ». Giải nghĩa ra là: « Cũ giữ thứ-tự và qui-luật mà ở ngõ toan tấn-tới »

Muốn toan tấn tới, chúng tôi sẵn có tôn chỉ đây: Chúng tôi muốn sao cho xã-hội chúng tôi hành-động và hàng ngày xom tới đàng tấn-hoa, song chúng tôi chẳng muốn cho sự

Lời nhắc nhớ

Xin nhắc các nhà đọc báo nhớ rằng từ ngày 2 Mai, tờ Lục-Tỉnh-Tân-Văn đã mở rộng tám trương, lại mỗi tuần xuất bản ba kỳ, là thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Thêm số, thêm trương, mà giá mua trọn năm chẳng thêm, giá bán lẻ lại sụt còn 4 chiêm một số; chủ ý muốn tiện cho mỗi người có thể đọc L. T. V. vì là một tờ báo sẽ trở nên lớn và sáng-sơn hơn hết trong cõi này.

Vậy xin nhà đồng-chí với quan Toàn-quyền Sarraut, muốn trông thấy những sự cải lương, lợi dân ích quốc, hãy rảng vủa giúp cho Bờn-quán thanh hành.

hành-động ấy tránh xa thứ-tự và qui-luật vì cái thứ-tự và qui-luật ấy là bờn nguyên, chủ nghĩa của dân trong nước.

Lại chúng tôi cũng rõ biết rằng mọi đều tấn hoá đều phải tùy thứ tự, luật lệ và phân tất liên tiếp nhau. Nếu giặc thù hiểm nghèo lại càng hơn sự chậm trễ nữa. Thành hiển xưa có đạo đạo Trung-Dung.

Giữ đạo Trung-Dung, ấy là ở có thứ tự, mực thước; chẳng hề làm đều chi cho thói quá. Về việc tấn-hoa, phải đi từ chậm rãi bước đường, bước nào chắc bước nấy, muốn đi tới đâu phải nhắm cho ngay tới đó, chẳng bôn, chẳng chạy, mà e vấp té giữa đường.

Nếu, từ trót ngàn năm nay, dân tộc ta mà dặng an thường, không phải cơn tang biến, nếu dân tộc ta mà giữ được tánh lành tự nhiên đời này sang đời nọ (thì cũng nhờ học đạo Trung-Dung mà nên; cho đến thời đời này là lúc giặc dữ vừa tang, đời đời sự thế, chúng tôi cũng như noi đạo Trung-Dung giữ đạo tánh chơn, an phận thì thường, chẳng dễ cho đến đời sanh cuộc hiển tang mà phải mất như dân nước khác.

Tóm lại cái tri-kiến của Bờn-hội chỉ quyết làm như mực thước dùng từ mà dẫn lối cho Quốc-dân, đặng noi theo mà giữ vẹn cái tánh thì thường, an lạc cho toàn dân già.

Đường ấy, cái chủ ý của chúng tôi rất phân minh. Cách cư xử của chúng tôi rất thành thật; làm tờ rõ giữa muôn mắt người, chẳng chút giấu gian, mà cũng chẳng thêm toan quyết kể. Bờn-hội thật là hội có đủ phép quan cho, mọi việc làm minh bạch. Bờn-hội chẳng phải là « Thiên-địa-hội » (hội kín) mà làm ẩn thẳm. Thoán lại, đàng thời, Thiên-địa-Hội đâu còn, vì nước với dân tương đốu y hiệp; Chánh-phủ làm việc chi mỗi mỗi đều rao truyền cho dân hay, dân ao ước đều cái Chánh-phủ cũng rõ thấu; nếu có việc chi lưỡng-nam mà Chánh-phủ làm gấp làm, càng là chẳng trở thành, thì dân sẽ ngay mà trình cho Chánh-phủ hay, Chánh-phủ cũng sẵn lòng nạp giảng.

Thế thì còn chỗ gì nước nghi lòng dân, dân toan nghịch với nước, vì Paáp-quốc gánh chịu phần điu-đít

đây bảo chúng ta, như tình thầy dạy trò vậy? Vì sao mà chúng ta lại chẳng tỏ ngay những sự ngại ngại cũng là sự cảm giác của ta như trở mà bầm ngựa với thầy vậy?

Mà nếu nay chúng ta dặng phép học nhau thông thả và tỏ ngay cái tự trọng của chúng ta, như vậy đây là nhờ ai?

Thật là nhờ cái Chính-sách của quan Tổng-thống Đông-dương Toàn-quyền hiện diện đây; Bờn-hội nhờ cái Chính-sách quan đại của ngài mà có.

Bầm quan Toàn-quyền

Những công vụ ngài tác thành mấy năm sau đây, trong xã-hội Annam, người mà biết suy biết xét, đều lấy làm lạ và mừng lòng hết sức. Ngài thật là một đấng hiền đức, hằng hết lòng lo lắng về sự này quyền cho chúng ta.

Được nghe nhiều lời ngài hiền dụ, chúng tôi thấy cảm động đến trong lòng; được trông nhiều việc ngài thực hành, thật không sai lòng chúng tôi mong mỏi. Chúng tôi ước ao sự gì, ngài đã đem đến trước mà tỏ bày cho chúng tôi; chúng tôi hi vọng điều gì, ngài đã trừ liệu sẵn mà thực hành cho kết quả. Ngài thật là đấng ân-nhân của dân chúng tôi, ngài thật là người cha hiền đức, đem dắt bọn con dân lên đường văn-miến tiến bộ.

Công đức ấy bao giờ chúng tôi quên được? Không những chúng tôi không quên được, mà chúng tôi lại hoài vọng ngài vô cùng. Hiện nay, hơn 15 triệu dân Anam chúng tôi ở khắp mọi nơi đều ngành mà mà ngóng trông về ngài, biết rằng ngài đang y chúng tôi mà trừ thù... những công việc lớn lao, vì chúng tôi mà mưu toan những sự nghiệp to lớn, chúng tôi trông cậy lắm, chúng tôi mong mỏi lắm.

Nay bờn hội được cái vinh dự nghinh tiếp ngài ở đây, là chủ đề biểu cái lòng thành yêu mến, cái tình thực trông mong của cả quốc-dân Annam vậy. Những người đứng quanh ngài đây là thay mặt cả cho các dân đàng trong nước Nam, có người làm quan, có người làm ruộng, có người học-hành, có người buôn-bán, có học-trò các trường nhớ ơn ngài giáo hóa sẽ được trở nên những

người hữu dụng cho nước ngày sau; nhiều người ở tận tình sẽ cũng không quên công khó nhọc về đây để tỏ lòng kính mến ngài. Tuy tiếc này nhỏ mọn mà lòng chúng tôi chí thành, mong rằng ngài vui lòng chớng quá cho. Chén nước trà chúng tôi dâng ngài đây là để buộc cái dây thân ái của bọn thương lưu nước Nam với quan Khâm-mạng nước Pháp, dây thân ái ấy chúng tôi mong rằng càng ngày càng bền chặt, càng ngày càng thêm khấn khít.

Bầm ngài, chúng tôi nghe lời ngài sắp về Qui-quốc để bàn soạn những công việc quang-trọng. Được tin ấy, chúng tôi lưỡng lự không bàn hoàn. Nhìn lại những công nghiệp ngài đã làm, trông xa những công nghiệp ngài đang tinh, cảm cái ơn huệ chúng, nghĩ đường trở cậy sau, mà chúng tôi buồn, chúng tôi lo, buồn rằng gặp thầy tốt mà không giữ được lâu, lo rằng thầy chuyên này đi không biết có trở lại nữa không, và trong khi vắng thì cái công nghiệp tốt, cái chính sách hay, có giữ được bền không, có người kế tục không. Chúng tôi lo, chúng tôi buồn như vậy, mà đáng lẽ buổi hôm nay phải vui mừng mà tiễn hành ngài cùng phu nhân thầy về Qui-quốc cho thuận giờ xuôi-buồm, thành ra trông lòng lưỡng lự, ngậm ngùi vừa mừng mà tiếc, mừng rằng ngài sắp trở về mà nước thấy cái cảnh trường chiến thắng, hướng cái hành phúc hóa biến, mà lại tiếc rằng sẽ vắng mặt một người

XA-BONG MAT-XAY
Tốt nhất cõi Đông-dương

Con ngựa một sừng

HAO-VINH Công-ty
(HÀNG ANNAM)
146 Rue Lafore, Saigon
AGENT EXCLUSIF

SOCIÉTÉ DES TABACS

DE L'INDOCHINE

(Đông-dương Yên-diệp Công-ty)

Tư-bản: 6.000.000 fr.

Chính sở Công-ty tại PARIS

Sở Cai-trị và công-xưởng tại HANOI

Đồn-diện trông thuốc lá tại **KIM-XUYÊN** và **VĂN-KHÊ**

Hiện có những thứ sau nầy gởi bán trong các hiệu:

**XÌ-GÀ.
NINA.**

Thuốc chữa vản:

COQ (Con gà)

Thuốc vản:
FAVORITES.

MÉTROPOLES

vản vản

Và thứ thuốc lá vản, chiếu khách, hiệu

PAGODE (Cái chùa)

TRỊ BỆNH YẾU PHẠP

(Conseils médicaux)



Chư vị muốn che trong nhà có một thứ rượu mà dùng trong lúc đau rét hoặc nóng lạnh, thì vị không động tía, thì hãy mua rượu Rhum mana là rượu thiên hạ rất chuộng và lợi ích hơn các thứ rượu rhum khác.

Hãy coi cho kỹ kẻ làm thứ giả, hãy nài cho phải, cái gì có dán nhãn trắng.

Có bán trong các tiệm hàng xén

LỜI KHUYÊN

(Conseil)

Chẳng những là thuốc chữa Đỉva là thuốc tốt nhất, cứ lấy ai ai cũng rõ, mà lại nhờ người thuốc ấy một cách kỹ lưỡng, đến đời không còn một chỗ nhức nào trong đó, nên hỏi nó điều đáng không hề bệnh hoạn. Bởi đó trong chư-jón ai mà biết lo ngừa bệnh hoạn ai hay sợ đau chẳng mấy người ghen thuốc thường bị, thì hãy mua thuốc chữa Đỉva mà hỏi đừng quên thuốc khác.

Có bán trong các tiệm hàng xén và quán café.



PHÁP-DƯƠNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM

THIỆT HIỆU LÀ

ELIXIR TONIQUE ANTICLAIREUX

Của ông lương-y GUILLET

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế trường của quan lương-y Guillet lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ PHẪU, đau trong TÍ VỊ, đau coi TRÁI TIM, ĐAU GAN, ĐAU MINH, RẾT VỎ DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỆNH KIẾT, BỆNH HƯ ĐAI, BỆNH CỘM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có TRÙNG LẠI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XÒ rõ tiền và rất hiệu nghiệm làm cho HUYẾT RA TIMH KHUỆT. Những bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống nó hay lắm.

Một ki thuốc trị đàm nào mà không có đến kỳ tên PAUL GAGÉ thì chỉ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ

THUỐC HOÀN XÒ

nếu uống rồi trong thứ Elixir Tonique Anticlaireux của quan lương-y Guillet.

Chẳng chỉ trị thuốc này là của: PAUL GAGÉ: 1114, một phố Táo đỏ y sách, đường GREVILLE ST GERMAIN số 40 ở Paris.

ở tại địa thành PARIS, và theo các ĐƯỢC PHÁP ĐỀU CẢ ĐÀN

KHOAN CHẤT THỦY

(Nước suối kim thạch)

VICHY



PHÁP-QUỐC-TUYÊN

VICHY CÉLESTINS

Có bán nguyên cơ | Trị bệnh đau Thận, bệnh đau bàng-quang, bệnh Phóng-mô nước sa. | Trị bệnh đau Thận, bệnh đau bàng-quang, bệnh Phóng-mô nước sa.

VICHY GRANDE-GRILLE | Trị bệnh đau gan và bệnh đàm.

VICHY HOPITAL | Trị bệnh thương 11, trường nhọt.

Uống cái chẳng để giả mạo, thì mua phải chỉ nhà trắng thế nước nào mình muốn uống.

VICHY-ÉTAT ĐIỀU TRỊ

SEL VICHY-ÉTAT là muối tự nhiên trong nước suối 11 mà ra. Có hộp và có ve.

PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2-3 hoàn thì dễ tiêu hóa.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình đẹp nước mặt (mặt-hít-chất).

TẠI HÀNG NÀY CÓ BÁN ĐỦ

THỦ GHẾ THONET

mặc tình quan khách
muốn lựa mua thứ nào cũng được



Giá rẻ

+ hơn +

mọi nơi



Xin viết thư hỏi sách riêng về hình kiểu ghế và giá cả nơi Hàng BERTHET, CHARRIERE & Co ở đường Kinh-lập, môn bài số 63. — SAIGON.
ĐÂY LÀ CHÁNH MIỆU GHẾ THONET. BÁN GIÁ RẺ HƠN KHẮP MỌI NƠI

Le gérant: NGUYỄN-VĂN-CHÓI

Certifie l'insertion.

Saigon, le 1919

pour légalisation de la signature

Saigon, le 19

Le Maire de la Ville de Saigon

Bertinet & Charrière - Saigon - Imprimerie

Sept cent 41 - 7 Boulevard Norodom

Saigon le 4 mai 1919

Marty