



# TỰ DO DIỄN ĐÀNG

(Tribune libre)

Trần Bút

(Campagne de presse)

Thầy ông Nguyễn-chánh-Sát bắt chiến với ông Huân Ngô-vân-Huân, chủ-quản Gia-rai (Baclieu) tôi trích nguyên bài ra, gửi xin L. T. T. V. ấn hành, trước là dâng cho Viễn-quan Annam trong Luc-tinh xem chơi, sau cho liệt vị khán-quan nhàn lãm.

Giarai, le 17 janvier 1919

Cher Monsieur Sác,

Je me vois à mon grand regret dans l'obligation de vous prier de ne plus me faire parvenir votre journal « Nong-co-Min-dam » parce que vous soutenez une campagne inqualifiable.

Personne ne peut trouver mauvais que la Presse attaque les gens qui ont mis obstacle à sa propagande en faveur de l'Emprunt national. Mais, en de longues colonnes, mettre à nu la vie d'une femme, même sous des noms d'emprunt, pour se venger de cette femme, est le fait d'un gonjail. Comment pouvez-vous soutenir un pareil journal? En France, si contre Mme Cailleur au sujet de laquelle le mot de trahison a été prononcé, ni contre la danseuse Mata Hari exécutée pour faits d'espionnage, la presse n'a publié de pareilles malpropres.

La liberté de la presse, si généreusement accordée par le Gouvernement aux Annamites ne l'a pas été pour satisfaire des rancunes personnelles. Et j'ajoute que les questions de parenté n'ont rien à voir en la circonstance: C'est la révolte d'une conscience contre une véritable lâcheté. Car quoi qu'en pensent ces messieurs du « Công-luan-bao » ils n'ont rien de commun avec un Calmette ou un Daudet, on ne leur fera même pas l'honneur d'un coup de pied au bon endroit.

Votre ancien abonné.

Signé: Hư-Xân.

Ngô-v-Huân, Tri-huyền à Giarai (Baclieu) P. S. - Je tiens à votre disposition la somme dont je reste redevable pour abonnement au Nong-Co.

## Hỏi ăm

M. Nguyễn-chánh-Sát chủ bút kiêm quản lý « Nong-co-Min-dam », hỏi ăm cho quan huyện Ngô-vân-Huân chủ quản Gia-rai (Baclieu).

Kính gửi,

Tiếp được ngọc-âm từ lấy làm ăm này chẳng đúng, sống nghĩ vì nghề viết Báo mà chẳng biết xử quyền phụ thế, chẳng hay ăm ý khác trong thấy phải thì khen, thấy quý thì chê, đầu cho sấm sét bùa rừu cũng trừu ngôn vô hũy, thế thì nào có phải là bị lâu khiếp nhục chi đâu, xin ngài xét lại. Nay ngài trách tôi sao có binh vực « Công-luan-bao » mà công kích và xỉ nhục một người đôn-bà, dưng rừu hơn riêng, Ngài ơi! ăm chẳng qua là vì nhơn duyên vì công lý đó thôi, chớ một người ở một nơi có hờn chi riêng mà rừu, Ngài trách tôi vậy mà Ngài có biết người đôn-bà ăm ăm ai, và tính tánh cụ chi của người đôn-bà ăm ăm thế nào hay chăng? Thôn như người đôn-bà ăm ăm có bà-con quen lén chi với người khác với qui Phu-nhân, nên Ngài mà rừu tôi vậy thì cũng là tính thườn của người đôn-bà ăm ăm chi cho lắm. Chớ Ngài nói rằng là cái lương-tâm của Ngài nó chống cự với thời bị lâu khiếp nhục (lâchê) nếu Ngài mà nói đó, thì tôi e chưa đúng chăng? Vì trước ăm Ngài trông rừu xưa ray « Nong-co-Min-dam » hiệp nhau mà công kích một người đôn-bà ăm ăm mà Ngài công kích nhứt (lâchê). Nếu vậy thì Ngài là một người học Tây thông minh có tiếng mà còn chưa hiểu rõ nghĩa chữ lâchê hay sao?

Phàm làm công lý quyền mà hiệp với, sự hiệp gọi là lâchê; làm quan ý thế mà hiệp dân, cũng gọi là lâchê, thường hệ mạnh hiệp yếu, lớn hiệp nhỏ, giàu hiệp khó, đều là lâchê cả. - Chớ như Chử-vô-Vương phạt Tru, giết Đắc-Kỷ mà cứu an thiên-hạ, ai gọi là lâchê? Ho Tỉe năm gai nếm mật quyết trừ cho được Vũ-Hầu mà khỏi phục cơ nghiệp cho nhà Đường và cứu dân rồi khỏi lửa, ai gọi là lâchê? Dân Cách-mang nước (Russie) phá tang cơ nghiệp của Nicolas II, có ý giết được Hoàng-hậu mà ta long bá-tánh, ai gọi là lâchê?

Tây-tạng, xuống ở theo sông Hồng-hà (Bắc-kỳ), sau mới lần xuống phía nam, chìm đất Lâm-ấp, đất Chiêm-thành và đất Chân-lạp mà đứng nên bờ cõi.

Nước Nam có sử là từ khi làm nội-thuộc của nước Tàu, gọi là Giao-chỉ hay là Giao-châu, kể ra từ thập nhứt thế kỷ. Bởi vậy những chuyện thường-cổ, vì không sử di-tích, nên biết mập-mờ hoặc nghe tục truyền mà nói đó thôi. Lúc Tàu sang cai-trị nước Nam, tính lại hơn một ngàn năm, Annam thâm nhiệm văn-minh Tàu, bắt chước theo cách Tàu mà chép sử, nên làm chuyện để cho gốc tích của Tàu. Cùng nghĩ cũng có lý đó chừ, vì họ Hồng-Bàng sử ghi cho là con cháu của vua Thần-Nông.

## Họ Hồng-Bàng

Đề-Minh là cháu tam-đại của vua Thần-Nông, thụ di tuần-thứ phương nam, đến gần núi Ngũ-lãnh, gặp tiên-nữ, kết nghĩa gối chăn, mộng tình cảm-sắc, ở với nhau sanh được một trai đặt tên là Lạc-Tục; lớn lên cho làm vua nước Xích-quỳ, xưng hiệu là Kinh-Dương-vương. Bờ cõi nước Xích-quỳ:

- Đông chi Nam-hải
- Tây chi Ba-thục (Tứ-huyền)
- Nam giáp Hồ-tôn (Chiêm-thành)
- Bắc chi Đông-dinh-hồ (Hồ-nam)
- Kinh-Dương-vương (Lộc-Tục) lên ngôi gặp đời vua Đế-Nghi bên Tàu, dưng Long-nữ là con gái của Động-đình-quản làm chánh-hậu, bà sanh được một Hoàng-nam đặt tên là Sung-Lâm. Sau Sung-Lâm lên nối ngôi cha là Lạc-Tục, xưng hiệu là Lạc-long-quân.

Lạc-long-quân (Sung-Lâm) dưng nàng Âu-co con gái của Đế-lai, làm vợ; Âu-co sanh một lần dưng một con trai, con trai. Bờ cõi Lạc-long-quân nói cùng Âu-co rằng: « Trăm vốn dòng Long-quân, hầu là dòng Thần-tiên, mà nhà sanh dưng trăm con, trăm chia cho hậu năm mươi, đem về núi mà ở, còn năm mươi của Trăm, Trăm để Hoàng-thái-tử lại nối ngôi, còn bốn mươi chín Trăm đem về biển. »

## Nước Văn-lang

Bởi có, con trưởng của Lạc-long-quân mới lên ngôi, xưng là Hùng-vương-đệ nhứt, cái hiệu nước lại là Văn-lang, chia ra làm 15 bộ.

- 1 Văn-lang;
- 2 Châu-diên (Vinh-trừng-Son-tây)
- 3 Phú-lộc
- 4 Tân-hưng (Hưng-hóa-Tuyên-quang)
- 5 Vũ-dịnh (Thái-nguyên-Cao-bảng)
- 6 Vũ-ninh (Bắc-ninh)
- 7 Lạc-hải (Lang-son)
- 8 Ninh-hải (Quảng-yên)
- 9 Dương-truyền (Hải-dương)
- 10 Giao-chỉ (Hà-nội), Hưng-yên.
- Nam-dịnh, Ninh-binh)
- 11 Cửu-chân (Thanh-hóa)
- 12 Hoài-hoan (Nghệ-an)
- 13 Cửu-dức (Hà-tĩnh)
- 14 Việt-thường (Quảng-binh, Quảng-tri)
- 15 Bình-văn (Không biết tỉnh nào bây giờ?)

(Sau sẽ tiếp theo)

## ĐẤU XẢO

une exposition

Hội-ngệ thành phố Paris mới nạp ước cử của M. Barthélémy Robaglia trừ mở cuộc Đấu-xảo đồ thuộc-địa chừ quốc tại thành Paris trong năm 1920-1921. - Còn lại!

thì cái tiền-đồ của Ngài hãy còn viễn đại lắm, Ngài cũng nên báo trong lấy mà an hưởng cái hạnh-phước về tương lai; cứ an phận thủ thường, GIẢN BÀU AI NÀY GIỮ, đừng để cho nó sập bắt từ thì thôi, ăm là một điều rất may mắn cho bọn tu-mi Nam-tử ta lắm đó; chi chực, chi chực, Đông hương nghi.

Nguyễn-chánh-Sát, tái hải phước thọ. (Rút trong N. C. M. Đ)

Kết lý trách của ông Ngô-v-Huân, xem rõ những câu ông Nguyễn-chánh-Sát hỏi ăm, tưởng chắc ông Nguyễn-kim-Đình không lý đó mặt ngơ tai điếc. ăm xây trận bắt này chẳng phải bấy nhiêu mà dứt. « Con đại! Biệt đại mà chẳng cần đời, vì chẳng đời cũng biệt lời an tiếng nói của hai ông chủ bút ăm ra thế nào.

Ông Ngô-vân-Huân trả báo N. C. lại và trách. Ai cũng phải hiểu cái quyền trách một tờ báo là quyền của khán-quan, thế thì ông Ngô-vân-Huân cho khán-quan trách.

Trách về đâu? Trách sao ông Nguyễn-chánh-Sát giữ một trận bắt vô danh vô họ (inqualifiable). Vì sao gọi trận bắt ăm vô danh vô họ? Vì của trận bắt ăm phê ông Nguyễn-chánh-Sát lốt trần hình thể một người đôn-bà hay gì mà thế. Ông Huân đem một bộ phận đôn-bà bên Pháp can về tới phàn quốc mà báo giới còn chừ, ở nhứt đôn-bà thực, huấn chi một người đôn-bà Annam, tôi lỗi đáng gì mà phàn phàn đến đó, cho là việc hũy khiếp của Đức ô-cầu chi nhơn làm chẳng phải điều Daudet và Calmette. Ông Nguyễn-chánh-Sát chớ ông Huân chưa biết dùng chữ lâchê.

Tôi chừ rõ ông Nguyễn-chánh-Sát học nho tới học nào, có khoa mục chừ, học Langsa ở trường nào mà dưng ăm thế này? Tôi chẳng vì ông Huân mà vì hàng Viễn-quan Annam, nên xen ít lời bần thứ. Xin ông Nguyễn-chánh-Sát cần phẫn.

## Chữ Lâchê

Tôi chẳng sao, tôi học văn của ông Huân với ông, tôi chẳng làm một chữ Lâchê này đây thôi.

Ông cao râu di hát (ây là lời ông Nguyễn-từ-Thúc nói) xuống Vinh-long bị Madame Troi ngạn từ chi đó, ông phẫn. Ông là học tử mi nam-tử, đầu, có cao râu hệt mà đi cả cùng tu-mi, ông phẫn sao khi còn ở Vinh-long, ông không phàn phẫn, ông không biện bạch, ông lại phải người tới xin lỗi Madame Troi không tên tiếp (ây là lời Thôi-báo nói) rồi ông từ quan chức mà về miền quê ở đó tại ngày giờ không đủ. Về Saigon ông phàn phẫn vậy vùng trăn bít, ở nhứt đôn-bà, miền này tên kia chép ra truyền mà xiêng tạc. « Tu-mi như ông mà làm những chuyện ô-cầu chi nhơn (goujat) chưa gọi là Lâchê, rằng bắt lức, rằng hũy khiếp, chớ làm sao mới gọi Lâchê?

Ông nói cái gì mà đôn-bà cây thế lức của chúng mà sâu dân một nước? Ông hiểu tiếng sâu dân một nước là nghĩa gì không mà để rằng đôn-bà sâu dân một nước? Đôn-bà Annam đời này ai sanh được với Đắc-Kỷ, Vũ-Hầu cùng là Hoàng-hậu Russie mà ông đi nghe xa quá vậy? Tóm lại chừ

Thẳng Chà và này đi đâu vậy, mầy có đi về mau không, sửa mầy hỏi để xem làm! Nhà này chỉ uống sữa LA PETITE FERMIERE thôi! Chay cho mau, không thì chết hay giờ!!





