

Lục Tỉnh Tân Văn

六省新聞

MỖI TUẦN RA HAI KỶ NGÀY THỨ NĂM VÀ NGÀY CHỨA NHỰT

Số: 599

BÁN LẺ MỖI SỐ: 0 \$ 06

16 février 1919

16 tháng giêng năm
Năm Kỷ-vi

DIRECTION ET ADMINISTRATION:

F.-H. SCHNEIDER, 162, Rue Pellerin, Saigon

GIÁ BÁN

TRONG ĐỊA-PHÂN ĐÔNG-DƯƠNG

Một năm	8 \$ 00
Sáu tháng	8 50
Ba tháng	2 00
Mỗi số	0 08
Đôi chỗ	0 \$ 20

BẠI-PHÁP VÀ CÁC THUỐC ĐỊA

Một năm 20fr.00

PUBLICITÉ

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Le centimètre de hauteur sur 0.065 de large 1650
Le décompte des lignes est calculé à raison de 3 au centimètre quelque soit le caractère employé.

BỔ CÁO

Những lời rao về việc bán báo nếu gửi thư đến Đồn-quản thi Đồn-quản sẽ cho một cái bản để gửi phân minh.

KIỂM-XUẤT CĂNG

(Contrôle de l'exportation)

Đồng-bang khá dè
Kỷ rồi tẻ-báo có trích hai luận của Huệ Kiêu như-báo, có ấn hành lời nghị của quan Tổng-thống Sarraut lập ti Kiểm-sát xuất cảng lúa gạo Nam-kỳ và có đem trọn lời của hội Kiểm-sát xuất cảng đ nh phân hai chực ngàn tonnes gạo. Chánh-phủ cho xuất cảng một tháng ấy, cho vận-du-xuất (Exportateur) Langsa hai phân ba, cho vận-du-xuất Huệ-Kiêu (Chinois) một phân ba, lại cũng có điện lời phỏng của ông Bùi-thế-Khâm xin truyền rao cho Nông-phu và Điền-chủ Lục-châu hay rằng Chánh-phủ không có cấm xuất cảng lúa gạo, định vậy là tạm mà đợi cho biết Chánh-quốc với Liên-hiệp sẽ mua bao nhiêu đ thời, nếu thả lỏng xuất cảng e chừng Chánh-quốc và Liên-hiệp cần dùng không còn đủ.

Muốn cho Đồng-bang tương tất, nhất là Nông-phu và Điền-chủ, tẻ-bút ra công tiếp giải.

Quan Tổng-thống Sarraut, theo như ý quan Nguyên-sói Maspéro, lập ti Kiểm-sát xuất cảng gạo Nam-kỳ, định chomỗi tháng vận-tải 20.000 tonnes và lại chia cho vận-du-xuất Langsa hai phân, vận-du-xuất Huệ-Kiêu có một, thật là Chánh-trủ chi tham-vý đó Đồng-bang. Đồng cam ấn đức làm: chớ có làm tương mà phân: tẻ-bút cần giải từ ngắn, Đồng-bang xét lấy.

Lời nghị này ra rồi, hơn thương nhơn kiêu khách nghi đởng như sấm nõ bưng tai, nhân loa quảng mắt chớ phải vừa sao. Bấy lâu--gạo trời lúa sụt giá -- hơn thương nhơn du-bưng làm cho Nông-phu Điền-chủ cầu mà bán lúa những, chúng nõ mua, lớp thì xay bán ra trong xứ, lớp thì vận tải đi ngoại bang, noidi tháng biết bao mà kể. Lược biên nội ba tháng chốt năm ngoài 1918 ra đây thì rõ.

Gạo lức 8.903 tonnes
Gạo trắng 255.995
Lúa 564

Chẳng kè lằm, cảm và bét, noidi ba tháng rồi, thương nhơn vận xuất tron 265.462 tonnes, chia ra một tháng vận xuất trên 88.487 tonnes; nếu ngày nay Chánh-phủ cho xuất cảng một tháng có 20.000 tonnes mà chia chơ Huệ-Kiêu có một phân ba, thì ra như một tháng Huệ-Kiêu được vận-tải không đầy 7.000 tonnes, nhà máy mới chiu sao cho thấu; há chẳng đong cửa sao? Tuy là vi việc nước Chánh-phủ phải ngừa, cùng nghị lại cho bon vận-du-xuất kiêu-cư làm lằm.

Chánh-phủ vi Đồng-bang lằm đó. Sao gọi vi Đồng-bang? -- Chánh-

phủ ra linh ấy chẳng những phỏng cho Chánh-phủ và Liên-hiệp, mà cũng vi Đồng-bang, vi Chánh-phủ đomai tham-phu ế, mua lúa bị muốn mua rồi, bán gạo thì bán mắc, n n ra linh ngắn bởi xuất cảng cho gạo ra không đặng mà phải hạ giá vừa theo giá lúa. Vay mà linh vừa ra rồi thương nhơn liền sụt giá lúa xuống nữa, sụt còn có ba đồng hai một ta, sụt như vậy mà gọi Đồng-bang lằm tương Chánh-phủ cấm xuất cảng mà hơn hơn lằm những gì?

Đồng-bang khá dè, khá dè.
đồng-vi nghe mà ban rẻ, uồn lằm; đong-phu với điền-chủ nếu đong cửa vừa lại mà chớ noidi trong ta tháng nữa đây giá lúa lên cao lằm. Tại sao trong ba tháng nữa giá lúa sẽ cao hơn phân, tẻ-bút liệu trước cho đồng-bang dè lấy mà chớ con thì rồi.

Bang hơi đây, linh Liban đã tấn lương bá tành trong sáu tỉnh Ấn-đô-đôi, Madagascar cũng đói, Nam-kỳ chịu ấn cho mấy xứ ấy. Hà vậy, từ ngày đình chiến tới giờ, Liên-hiệp phải vào lương mà nuôi dân dịch-quốc như Allemagne, Autriche v. . . Bởi chớ, Chánh-quốc tiền lều bẻ nõ hội Văn-lương cũng ấn gạo Đồng-dương này chớ chẳng không, nên tư điện qua xin Chánh-phủ Đồng-dương phải phỏng lấy cho có đủ cho hội Văn-lương mua. Chưa biết hội Văn-lương sẽ mua bao nhiêu, song dám chắc rằng mua chẳng ít.

Lòng Nam-kỳ này mới là sớm (phải biết lúa sớm chẳng phải là thứ lúa khô rạo mà sớm tức đi lúa gạo được) hội Văn-lương có sai một người thuyền chớ nõi 10.000 tonnes làm đây ần; Thuyền ấy lại có cho Chánh-phủ hay rằng còn hai chục chiếc nữa đang sắp sửa kéo neo qua tiếp Lằm Chánh-phủ, vi lúc Nam-kỳ chưa có gạo, có dân tới 200.000 tonnes cho 20 chiếc thuyền ấy ần cho đủ, phải tư điện về Chánh-quốc xin hội Văn-lương đình lại. Tuy vậy mà chưa phải đủ, hội Văn-lương sẽ hỏi Chánh-phủ mà mua thêm nữa.

Bởi chớ, Chánh-phủ muốn phỏng cho Chánh-quốc và Liên-hiệp, nên ra linh ngừa xuất cảng lúa gạo đó thời, chớ Chánh-phủ không cấm xuất cảng, noidi trong đói ba tháng nữa đây, thuyền của Hội Văn-lương qua ần, e Nam-kỳ không đủ lúa mà bán chớ.

Ấy vậy Nông-phu với Điền-chủ Annam chớ có lằm nghi thương nhơn mà với ban rẻ, hay chớ, hãy chớ,

ÂU-CHÂU THỜI CUỘC

(L'actualité de l'Europe)

Hà nhựt tơn?

Về việc Âu châu, ngày 11 novembre 1918 đã đình chiến. Chư tôn con như các điều Liên-hiệp buộc Đức-tặc phải thi hành trước khi hoà. Đức-tặc vâng tất cả, song cái tham-vý của Đức-tặc khó lường, sự phân phước của Đức-tặc thường thấy.

Từ ngày Hosing-lê Đức-Quốc từ ngoid, hoàng Thái-tử từ vi, Đức-Quốc ra lập Dân-phủ mà sửa an cũng Liên-hiệp; ai nghe đến lại chẳng vui, ai thấy lại chẳng mừng mà cho con khỏi lằm đã tang mông cho con sanh linh hết hồi đó than. Chờ mánh linh ế nao phải là không có lý, vi dân ai cũng phải tưởng cho nghiệp đi A llemagne kể từ đây phải dứt, Dân-phủ nổi rồi, gương thái-bình lộ rộng; chớ có ai dè cho Đức-tặc mưu gian ngộ biến từng quyền-đới việc từ ngoid mà dè cho trào thần sửa an cũng Liên-hiệp. Thật chẳng ai dè vậy-bao giờ, nhưng mà có chớ nghi, song số nghi không dám quyết. Thấy Cách-mạng lập Dân-phủ rồi, mà còn đung quan cựu cầm giềng mới nước thì nghi nhưng bởi thấy trong nước Đức chẳng an, phe này đảnh vi. Phoe li loạn hay phá cái nghi kia hết.

Bởi chớ, tuy Đức-tặc chẳng thi hành trọn các điều đã giao kết đành rành tron đờ đình chiến, Liên-hiệp cũng rộng dung cho, lại hai phen chớ thêm ngày đình chiến. Ngờ rằng chớ vậy, cho Dân-phủ Đức-Quốc có ngày giờ mà dẹp an nội-loạn và thi hành cho đủ các điều giao buộc; ngờ hõn mẽ hội nghị hoà đình-hoa hõn bẻ, chớ có dè Dân-phủ Đức-tặc cũng mưu cầu hõn ở mớ, có dè các điều chưa thi hành đó là ý Đức-tặc còn cương lý đầu. Ngày nay, là lúc Liên-hiệp hội mà tiện-liệu việc nghị hoà về Đức-Quốc, mới hay mới thấy, Đức-Quốc còn cương lý. Tại sao Đức-tặc còn cương lý? Có phải muốn trở lại làm mặt mà cầm thương lên ngựa nữa chăng? -- Đức-tặc còn cương lý, muốn ngưng đái Liên-hiệp là vi phe Đế-quyền trong nước Đức còn mạnh, chứ trung quân dân còn tạc, song chưa rõ chắc Đức-tặc trở lại làm mặt đặng mà cầm thương lên ngựa lại nữa hay là dặng xin Liên-hiệp noidi tay. Mà cùng nghị Liên-hiệp có buộc chỉ thời qua mà xin noidi tay. Lấy đái đong cửa lằm lại mà chớ, noidi vài ba tháng nữa đây, giá lúa bắt lên cao lằm.

Xin đồng-bang khá dè.
L. H. HUU

Alsace-Lorraine lại là lý tự nhiên vi là đất của Pháp xưa Allemands cường chim; Buộc giao thành đái theo sông Rhin làm đầu đũa, vi đó là cương giới tự nhiên của hai nước; buộc thương hồi là vi Đức-tặc cướp phá của Pháp nhiều lằm; buộc giao chiến thuyền và binh khí là Liên-hiệp muốn đưng chớ Thái-bình miền viễn thời chớ. Bởi vậy trong hội Liên-hiệp, chẳng nghi tranh luận chỉ khác hơn là các phân cương giới và ngân giữa Đức-tặc mà giữ an ổn bẻ Liên-hiệp nghi chưa rồi, chưa mới đái hồi, đong có tin báo rằng Cải-cách đản (socialiste) chư quốc, hồi hậu tại thành Berne, nước Suisse. Trong hội Cải-cách hồi nhau đây, có Cải-cách Pháp là M. Thomas, Cải-cách Đức là M. Well thế mặt. Mới nghi hồi Cải-cách thành Berne luận tời công đờ về đám giặc Âu-châu, như hội Cải-cách Berne nước lợi Allemagne với Autriche mưu đờ, ngờ cho hồi Cải-cách khờ g tây vi Đức-tặc, chẳng đè buộc rồi không xử đoán, lại noidi đè cho hồi khác định an lấy. Còn M. Well thì bày lời bắt phực các điều buộc Đức-Quốc về cuộc đình chiến rất nặng nề và hãm nõ Liên-hiệp ngưng đái Đức-Quốc theo cách đả-mạng, ất chẳng khỏi sanh hậu loan.

Tại hội Cải-cách thành Berne cố ý tây vi Đức-Quốc, tại có lời M. Well hàm Liên-hiệp giữa hội Cải-cách, nên M. Ebert bèn thán hội Weimar noidi Đản-Quốc Allemand lại điện (thuyết mà nhứt Liên-hiệp rằng tàn bạo, vi hàn quốc mà rủa hơn, mưu tiếng hoà-bình mà lợi là Đức-Quốc. Hàm rằng Đế Liên-hiệp có Đức-Quốc chẳng hơn đờ hội Nghị-hoa)

Lấy lời hàm đả của hội Cải-cách đó mà suy chớ, chớ tưởng chớ hội Âu-châu chưa an, vi ế Đức-Quốc mà khờ đờ hội Nghị-hoa, từ nhiên còn bị chiến. Nếu quí nhơn quí kiến này, thì rõ ràng Đức-tặc gian hùng, ngộ biến tăng quyền, giặc mưu chớ hõn mà toan kẻ vậy vãng đó thời, kỳ thật Đức-tặc chưa qui phục. Những việc từ ngoid từ vi, Cách-mạng đây loạn ấi đờ chuyên trở cưỡi, bày ra đái đái, đái đái. Nếu quí nhơn quí nhơn nghĩ này thì ngày nào cõi Âu-châu mới bình?

Đức-tặc chưa chịu phục; Đức-tặc còn cương lý; Đức-tặc còn noidi cách Guillaume II lấy chước qui mưu thán mà gạt gẫm; Đức-tặc chưa cải cách, còn mưu việ tranh đương, vậy thì Pháp-Quốc với Bỉ-lợi-Quốc (Belgique) phải tỉnh sao? Pháp-Quốc phải toan kẻ nao mà giữ an bờ cõi; là gì sao cho Đức-tặc tràn qua sông Rhin không đặng; còn Bỉ-lợi-Quốc thì giữ

