

Jo 65218

# Lục Tỉnh Tân Văn

## 聞新省六

| GIÁ BÁN                    |           |
|----------------------------|-----------|
| TRONG GIA-ĐÌNH             | 6000-0000 |
| Một năm                    | 6000      |
| Sáu tháng                  | 3 500     |
| Ba tháng                   | 2 000     |
| Mỗi số                     | 0 06      |
| Đổi chỗ                    | 0 500     |
| ĐẠI-PHÁP VÀ CÁC THƯƠNG ĐIA |           |
| Một năm                    | 200-00    |

MỖI TUẦN RA HAI KỶ NGÀY THỨ NĂM VÀ NGÀY CHÚC NHẬT

|                  |                               |                      |
|------------------|-------------------------------|----------------------|
| Số: 581          | <b>BÁN LẺ MỖI SỐ: 0 \$ 06</b> | 3 Octobre 1918       |
| NĂM-THỨ MƯỜI HAI |                               | 29 tháng 10 năm 1918 |
|                  |                               | Năm Nhâm Thìn        |

DIRECTION ET ADMINISTRATION : F.-H. SCHNEIDER, 162, Rue Pellerin, Saigon

**PUBLICITE**  
**ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES**  
 Le centimetre de hauteur sur 6.000 de largeur, 1950  
 Le decimetre des lignes est calcule par raison de 2 sur centimetre de largeur soit le caractere employe.  
**BỘ CÁO**  
 Những lời rao về việc tuyên bản nếu gửi thư đến Ban-quản thi Hương-quan sẽ gửi cho một才子 của địa-phần mình.

## PHÁP-QUỐC TOÀN THẮNG

(La France remporte la Victoire sur toutes Fronts)

Thắng mặt trận Belgique, thắng mặt trận Champagne, thắng mặt trận Lorraine, thắng mặt trận Italie, thắng mặt trận Bulgarie, thắng mặt trận Turquie, Bắc trường binh đều thắng.

Ấy là quyền tự do của lương dân Pháp-Quốc giành lại được.

Rạng thêm chút sức thì tự nhiên thủ dữ phải bỏ thây. Chúc cho Pháp-Quốc toàn thắng. Chúc cho Đông-minh miễn viện.

**MAT TIN**  
(Dernieres nouvelles)

### TIN HAVAS

Mặt trận Alsace binh pháp chiến trường Pionon rùng Pionon rừng chavignon và đống Malmaison.

Mặt trận Champagne, binh Pháp chiếm Mature, binh Huê-kỳ lấy Exemon và vào mười làng khác; binh Ân-lê chiếm Gouzeaucourt, Marcoing, Fontaine notre Dame, và Noyelles sur Escourt. Binh Bê-gít chiếm rừng Houthuls, tấn binh sâu đậm ngàn sanh cầm bốn ngàn quân giặc.

### Cầu hòa

Binh Xet-bi chiếm Tsarevosoko và tấn tới phía bắc thành Velès. Nước Bun-ga-ri xin miêng chên luận hòa, chiếu bữa qua, 28 Sep-

tembre nghị viên Co-mat viện Bun-ga-ri đảo thành Salonique, Đổng-chê Franchet D'Esperey ngừng tiếp; những là: Liapicheff Hô-bô Thurgơ-thơ, Thàng-chê Loukoff cầm đạo binh thứ hai với Radefi cựu thân.

### Giao ước

Ân-lê không nhậm lời xin miêng chên của Bun-ga-ri và tỏ cho Chánh-phủ Bun-ga-ri biết rằng muốn hòa phải tuyệt giao cùng A-lê-mán, O-trích Tuyệt-ki; phải hứa quyết ngàn cân A-lê-mán đem binh nhập Bun-ga-ri; phải chịu giải giáp binh Bun-ga-ri hoặc dùng danh A-lê-mán lại, phải xuất ngoại đất không thuộc về Bun-ga-ri và phải toàn tỉnh với Xet-bi và Gô-rac về các phần cương giới.

## THỢ TRÁI KHẢI HOÀN

(L'Emprunt de la Victoire)

### HIỆU CÁO

Của ông Maspéro Nguyễn-soái Namkỳ

(L'appel de M. Maspéro)

Pháp-Quốc vây hoi của con dân lần này nữa là lần thứ tư, đặng mà tiếp lập cho thành công đã bảy lần hiệp cùng Đông-minh cứ diệt Đế-quyền vô đạo. Thoán lại năm ngoái, lúc Pháp-Quốc thợ trái, sánh với hội này đây coi khác nhau là bao nhiêu? Lúc ấy, A-lê-mán phá đồ trận, đánh lui binh ta, thấy vậy A-lê-mán nghĩ cho nên nó cũng nghĩ đặng thành Pháp ta đặng; chẳng đé Đại tướng quân Foch xa hết các sắc binh Đông-minh ra, tuy tiếng nói khác nhau mà lòng đồng như một, hiệp đánh một lực, làm cho A-lê-mán, tiếng reo cười thắng quân đời ra tiếng khóc than bại trận; lại đuổi A-lê-mán trở ra tới chỗ cũ là chỗ quân giặc đang hết sức binh sanh cầm cự binh ta mà cần đương không nổi. Bởi có, ngày nay đã rồi binh xuất ngoại thành Lens và Douai; còn thành Cambrai sớm muộn rồi đây cũng bỏ; thành St Quentin thành La Fère bị binh Đông-minh tràn lấn, thành St Mihiel thì đã thất rồi; còn như thành Metz thì bị thần công xạ phá. Về bên cõi Balkans, Đông-minh lại càng thắng quân hơn nữa.

Binh Bun-ga-ri bại lâu, có Xet-Bi từ qua nay, đứng trên mặt thành Prilep phát pho, sớm muộn rồi đây, phải lần tới Velès và Uskup, Bên mặt trận Palestine, binh Tuyệt-Kỳ tăng bại, bùm miêng mà la, xin giải giáp hòa bình; còn trong nước Rút-xi, đã lộ thấy nhứt xuất binh-minh, có chỗ ước trông cho nước Rút-xi tái chiến với binh thì, cây sực Đông-minh mà khôi-phục. Bết vậy mà muốn đuổi A-lê-mán ra khỏi, trả hết của tham lui đây, rồi trở về đất cũ làng xưa, như là đuổi heo rừng về vùng cũ mà vùi, thì trước ta phải tòn công đây, hao của trước. Vậy thì ta phải hiệp vàng bạc ta cho Pháp-Quốc dùng mà đuổi cho gấp; đánh cho tới cùng; hiệp cho nhiều, hiệp hết của ta dự đé. Chúng ta đây, cứ tồn rồ, nhờ có sức Pháp-Quốc chớ ché chúng ta mới được ở an chốn này, tọa hưởng thái-bình miêng yên.

Vậy ta phải hết lòng báo bộ, mưa dầm dãi, đứng thời chỉ, mà phụ lợi Mâu-Quốc kiều tha, đem hết của đàng ta, trợ Mâu-Quốc trong lúc khoan này đặng tỏ tâm nhiệt thành tri ân Mâu-Quốc, kẻo mà ta chẳng biết lấy chi để bồi khác hơn là tiền bạc. Mà tiền bạc ấy là của ta thiếu - xet kỳ trong bọn ta, thắm they, có ai khỏi dám giặc này phát tang cho đé - thiếu của anh em, con cháu, cha mẹ, và quê hương mà lụy chốn sa tràng; bạc ta thiếu những người, bốn năm nay, xa vợ, lia con, từ danh, phé lợi, ra cầm thương mà đương cư lữ tịch thu; bạc ta thiếu những người vườn ruộng tang hoang, cửa nhà ngổ-sập, sự sản tiêu điều rồi đến người khổ đói vô hồi, không chỗ dựa nương, vô phang thế chi; bạc ta thiếu quê-hương yếu mền của ta, trót đã mấy đời, đem máu thịt đánh liều, vực chữ nhơn-quyên Công-lý.

### Chư Tôn

Nhằm những ai mà nguyện, như vậy, xã Nam-kỳ hăm hồ đem muôn vàng, ức, triệu, mà hiến cho Mâu-Quốc ta là nước đất rộng thành cao, binh rông tướng mạnh, người thanh cảnh lịch, võng đét muôn đời.

Chúc cho pháp-Quốc miêng miêng thọ.

## Quốc trái thứ tư

(Le quatrième emprunt national)

### TRI AN KHẢ BẢO

(Reconnaitre un bienfait, en témoignage reconaissance)

Mang ân phải trả, ấy là lẽ hằng, nước nào cũng vậy.

Chúng cần nhắc, Đông-bang cũng đé biết, sáu mươi năm nay, ta thọ ơn Pháp-Quốc khai hóa cho ta là bao nhiêu, ta mới đặng lần bước tới nền văn-minh, bỏ hết đàng cũ lâu. Đé vậy Pháp-Quốc lại còn chọn quan khoan-minh đại-độ như ông Albert Sarraut mà sai qua trấn nhậm cõi Đông-Dương, đặng mà lo điều-đắc bộn ta ra cho khỏi đàng hạc-âm. Chúng nghe Đông-bang khen tặng ông Albert Sarraut đặng mà phụ-mẫu chỉ dân; tiếng khen ấy cần có tiếng Đông-bang đã về công đàng và đực rỗng của ông Sarraut rồi, chẳng cần phải chỉ từ kẻ rãng chơn thôi.

Ấy vậy, ta chẳng những mang ơn Pháp-Quốc mở mang cho ta mà thôi, mà ta cũng đợi ơn ông Albert Sarraut hết lòng báo bộ ta từ thuở, đầu làm trạm ngựa mà đến bồi, cũng chưa phi đé.

Vậy mà từ bao giờ đến bây giờ ta có chi gọi chút tình chơn Pháp-Quốc chẳng? Có, thật ta đã có đén ơn cho Pháp-Quốc, như là từ bữa 2 Août 1914 là ngày chúng kêu A-lê-mán tang hoàn hồn-bê, lay động toàn cầu, ta đã trả tâm nhiệt thành cùng Pháp-Quốc, nhưng mà chưa phải đé,

bất quá là gan ố đén nghĩ trời xanh đé thôi. Vậy mà tuy nhỏ nhen mặc đầu Pháp-Quốc cũng chẳng quên, ông Sarraut còn nói: Ghe phen Đông-bang chẳng đợi Ân-công mới, xum nhau, kẻo liêu xương thịt, người hiến bạc vàng, trả thì bản nước, già thì dai cơm, và giúp cho Pháp-Quốc bèn quân thanh trận.

Ấy là lúc mới xuất sư, Pháp-Quốc binh lý tưởng quá; thua thì nghỉ, thất lũy nọ, rồi kè Ru-ma-ni dần giặc, Rút-xi phân làm, Y-ta-li-ta đưa vào Huê-kỳ chưa giúp, mà Đông-bang còn gan lo lắng cầu nguyện cho Pháp-Quốc thắng cơ thay, húng chỉ này, mới chúng thấy, tài cũng nghe, Đông-minh tương mạnh bành rông, tấn binh bạc-hương Tây thì đuổi A-lê-mán O-trích-Sen trốn vô, Đông thì đánh Đứ-từ-vực đàng, mở ách Rút-xi; lớp thì diệt binh Bulgarie, lớp thì phá cơ đé Tuyệt-ki dần bại.

Pháp-Quốc mà đặng thanh như thế, thất công nhờ Đông-bang trợ lực vì nghĩa; kỳ quốc-trái năm ngoái (1917) ra quân đé đé, phần khi-không quân đé đé, Pháp-binh, nhữ có vậy, Pháp-binh mới thắng cơ, Đông-minh đứi giặc.

Bây giờ Pháp-quân hầu khai-hoàn mà tiến quốc-trái năm rồi đã hết.

Mượn cho Pháp-quân khai-hoàn, bang-sư, giải-giáp, đặng mà dựng chữ thái-bình, sông êm, biển lặng ông Klotz là quan Hộ-bộ Thượng-thor Pháp-Quốc, mới - theo như tin thành Paris ngày 17 Septembre - nạp gửi Thượng-nghị-viên một tờ ước



cử thợ quốc-trái thứ tư, chẳng định số vậy thì bao nhiêu, song định lời chung niên bốn phần, miếng thuế đầu và hạng trong hai mươi-lăm năm này không tăng đổi.

Ước cử của ông Klotz nạp giữa Thượng-nghị-viên rồi tức thì có tin bản qua Đông-dương, ai đọc tới cũng sáng lòng và giúp. Bởi vậy mới có tờ Hòa-cáo của Nguyên-soái Maspéro trước đó.

Thoãn lại tiền bạc là huyết mạch, con thái bình thì dĩ tiền vi đạo lý, dĩ tiền vi nhơn nghĩa, con ly-loạn thì dĩ tiền vi kế sách, dĩ tiền vi cường lực, tưởng khi Đông-bang dư biết. Nếu muốn cho mau khỏi-hoàn, đừng chờ Nhơn-quyền Corg-lý, mà thiếu sức thì đừng sao cho nổi. Vậy thì Đông-bang, trước vì on Pháp-quốc, sau vì nghĩa ông Albert Sarraut, ứng đáp lời của Nguyên-Soái Maspéro cầu, kể ít người nhiều, trợ binh Pháp-quốc. Tội tướng chắc Đông-bang chẳng đợi tiếng cầu, cũng sẵn lòng giúp sức, xét vì buổi thua nhiều trận, thất mỹ thành, Đông-bang còn tận tâm kiệt lực với Nhà-nước

Ấn-quốc thay, hướng chi nay bà chiến bá thắng, đua đi giặc ra xa, không còn mấy bước nữa khỏi hoàn, lý nào Đông-bang chẳng giãi tay và giúp. Lại cũng nghĩ, chắc Đông-bang biết rõ vì sau Nhà-nước chẳng thủ thế mới cho tiền, lại để mà chờ tầm nhiệt thành của Đông-bang. Nếu Nhà-nước chẳng bày thầu thuê mới như trong Thuộc-địa của các nước, là vì Nhà-nước soi thấu lòng của Đông-bang, biết Đông-bang chẳng hề vong ân bội nghĩa. Chẳng vậy đến Đông-bang thì chẳng nói chi, chờ hệ muốn cậy đến Đông-bang, một tiếng kêu, trong mấy ngày, trăm triệu, ngàn muôn cũng có. Biết vậy nên Nhà-nước chẳng cần thầu thuê mới cho Đông-bang phần dạ, cho hệ tiền giá của Đông-bang; chỉ ở trong các thuộc-địa của Ang-Lê, như Ba-lai-Yu (Etats-Malais) dân phải gánh đầu thuê mới. Chẳng phải xứ Ba-lai-Yu không có phồng trái như Đông-dương ta. Xứ Ba-lai-Yu tuy chẳng đứng phủ cường bằng Đông-dương mặc dầu, bà kỹ quốc-trái cũng đều có đủ. Kỳ đầu hết, trong tuần tháng Mai, năm 1916, Ba-lai-Yu phồng trái mười lăm triệu bạc, lợi chung niên sáu phần, hạng từ năm 1921 hườn bốn; Kỳ thứ nhì, trong tuần tháng Novembre 1916, Ba-lai-Yu phồng bốn mươi hai triệu, sáu mươi ba ngàn, bảy trăm đồng, cũng đồng giá lợi; Kỳ thứ ba, là kỳ đang phồng trái đây, tưởng ít nữa cũng tới vài mươi triệu bạc (20.000.000). Đông-bang xem coi, xứ Ba-lai-Yu nghèo hơn cõi Đông-dương ta nhiều, mà sức giúp Nhà-nước Ang-Lê có kém chi ta giúp Nhà-nước Langsa chẳng? Đã vậy, xứ Ba-lai-Yu còn chịu cống hiến cho Nhà-nước Ang-Lê, mỗi năm, năm chục muôn cân bạc (500.000 livres), tính mỗi cân 25 quan, (25 x 500.000 = 12.500.000 f. 00) thì ra mười hai triệu, năm trăm ngàn quan; tính theo giá bạc hai quan năm một đồng, thì ra năm triệu đồng bạc. Ấy là phần quân hạt Ba-lai-Yu hơn ta đó; song muốn có đủ số mà cống hiến mỗi năm vì theo lời giao, từ nhiên, quân-hạt Ba-lai-giu phải bày thêm đầu thuê mới, mà công cho dân gánh chịu. Phần thuê mới, năm đầu, thầu đăng bốn chục muôn cân (400.000

livres), tính ra mười triệu quan, thành bốn triệu bạc.

Lấy đó mà suy, Đông-bang mới nghĩ cho ta đây sao?

Nhà-nước Pháp-quốc chẳng buộc Đông-dương ta cống hiến bạc vàng làm lương phi trong con binh cách; Chánh-phủ Đông-dương chẳng bày thuê mới, nặng gánh cho dân; cũng vì Chánh-phủ giữ mực công-bình, chẳng chịu mịch nhơn tâm, lại cũng vì biết thấu lòng Đông-bang, nghĩa khí hằng giữ vẹn; nên chẳng cần phải cống-hiến, chẳng cần phải bày thuê mới, hệ khi cần dùng, Chánh-phủ cất một tiếng kêu, liền thấy Đông-bang ứng giúp.

Nếu Nhà-nước có lòng tin cậy ta như vậy, Đông-bang cũng nên ăn cần ở kiệm, bớt lãng phí vài phần, nhìn nhứt để giانه cho Nhà-nước vay, trước làm nghĩa, sau lấy lợi, đừng mà giúp lương thảo, khí giới cho Pháp-binh, khiến A-lê-miễn cho rồi, dựng cuộc Thái-bình trong bốn biển.

L. H.

### MAT TÍN

Au-châu điện-báo sau đây truyền tin rằng hội quốc-trái thứ tư sẽ mở kể từ ngày 20-Octobre tới ngày 24 Novembre 1918.

Phóng trái một trăm, mỗi năm lấy lời bốn phần (40/0), song rộng cho bảy giờ phồng một trăm mà đóng bằng số 70 f. 80; lời cũng đủ bốn phần, và sau lấy vốn lại, chẳng phải lấy 70 f. 80 minh đã đóng.

### CÁO BẠCH

(A nos abonnés et à nos Lecteurs)

Kể từ ngày 1er octobre, Bồn-quản Tê-báo này quyền Chủ-bút cho M. Lê-hoàng-Mưu là người, tưởng khi trong hàng Khán-quan Tê-báo đã từng nghe và tặng biếu.

Bồn-quản trước sao hàng Khán-quan đứng vui lòng với M. Lê-hoàng-Mưu, như bây giờ, chỉ xin Khán-quan đã vui lòng cùng Bồn-quản.

Đặng vậy, Bồn-quản rất cảm tình hân cố.

BỒN-QUẢN

Chư khán-quan

Bấy lâu Nhà on Đông-Bang đời tướng, mới dâng chầu thanh rất mơn phơi đời, lý nào lại chẳng xét phần hèn trí siêng tài so, mà dám xưng sa cam phần gánh nặng. Nếu tôi chỉ báo tình bút Tân-Văn, luận biện để đời thì biết chẳng qua là vì on chức nhơn tướng đến, để đầu tôi lại phụ ý Ngài mà dám chông vàng; vẫn biết phần chầu trạch nặng đường, nhưng mà phải đảm lãnh, đến on trí ngộ.

Vậy tôi xin ra mắt chư khán-quan. Tôi chẳng dám võ lẽ với chư khán-quan mà đối rằng tôi là bực da vắn quang kiến, cũng là tay bác thông kim cở, học thức huân tàng, tôi chẳng dám hứa với chư khán-quan rằng ngồi viết của tôi diệt tục duy tân, dù mà đi đắc ban Đông-Bang lần bước nẻo Văn-Minh, lánh xa đàng hủ lậu. Chỉ dám hứa chắc với chư khán-quan rằng quyết giữ dạ vô-tư, hằng ngày lo một là tìm dăng cả, vén chông gai, cho rõ mặt nhơn-quyền công-Lý; hai là tay giúp chí, tranh dành công lợi về toan; ba là giúp vui giải thừa tất lòng phiền

muộn. Sau nữa chỉ công on Pháp-quốc, mấy mươi năm khai hóa thể nao, hoặc là luân việc binh đao, cho rõ cuộc Âu-châu, cơ Tạo đời zàng bao nả.

Lê-Hoàng-Mưu

### OẢN HỒNG-QUẢN

Vì sự đời Chủ-bút, Bồn-quản xin đợt Mạnh-Hàng và Thất-thị Bát-mạnh. Kể từ sau, sẽ khởi án hành truyện ngoại-sử « Oản-hồng-quản » cho chư khán-quan mua vui trong canh vắng.

B. Q.

|      |                                  |      |
|------|----------------------------------|------|
| 附借國債 | SOUSCRIREZ A                     | 義民必宜 |
|      | L'EMPRUNT NATIONAL               |      |
|      | Nghĩa dân nên mua giấy quốc-trái |      |

### Kỷ-niệm Trưng-huê

Mới đây Trưng-huê án lễ Đệ Quốc-chủ làm Cộng-hòa. Lễ này mới có năm nay, cũng như lễ Chánh-chung (14 Juillet) của qui-quốc vậy. Tại Saigon, Chợ-lớn Khách-trú kiều-cư, nhà nhà đều cắm cờ, tháp đèn đốt pháo; được phép ăn chơi, cực kỳ hoan lạc.

Người Annam ta cũng rung rùng đi coi vô số; chẳng biết nước mình có lễ gì trong thế như vậy không? Sự nhơn thấy Trưng-huê, Hoàng-đế Khai-đình, hạ lệnh cho thống cuộc ngày mồng hai tháng năm Annam, ăn lễ Kỷ-niệm đức Gia-long, và Trưng-kỳ, tháng năm mới qua rồi đây ăn một lễ rất nên trọng hậu. Nay nhơn thấy Trưng-huê, mà chạnh lòng tở-Quốc, nên nhắc lại cho Đông-bang nhớ, qua sang năm, trước khi đến ngày lễ Kỷ-niệm đức Gia-long, xin cùng các vị Đại-biêu quốc-dân thương lượng, cùng Chánh-phủ cho Nam-kỳ được phép ăn lễ này cho phủ tình đồng lạc. Vẫn biết Nam-kỳ đã về thuộc-địa lớn-bang, song cũng tiếng quốc-vương thủy thủ hãy còn, lẽ non Chánh-phủ nữ phụ sự Nguyễn của dân về sự hi ha hoan bình, mà khiến Nam-kỳ ăn lễ mượn theo kiều-cư Khách-trú hoài thì nghiêp.

### THÔNG BÁO

(Informations)

### GIÁ BẠC VÀ GIÁ LÚA

Giá bạc kho nhà-nước . . . 47 f. 50  
 Giá lúa, 68 kil. chổ tới nhà máy Chợ-lớn (bao trái lại) : 2775 lfr. 27 80.

Hội-đồng quản hạt  
 Hôm chiều, tức 6. 27 septembre 1918, đứng 4 giờ, Hội-đồng quản hạt mở hội nhóm.

Các ông có mặt là MM. Ardin, Canavaggio, Foray, Mayer, Rimaud, nghị-viên; Garrigue

và Girar thừa phái của Hội-nghị-ly, Arduser và Jaques thừa phái phòng Thương-mại, Labaste thừa phái phòng Canh-nông; Nguyễn-vân-Điêu, Trương-công-Minh, Trần-định-Báo, Trương-vân-Ngân và Trần-trình-Trạch nghị-viên Annam. Ông nghị-viên Morel mặt tăng chính, ông Hafner xin kiến, ông Diép-vân-Cuong qua đời.

Trước khi mở hội nhóm, quan Nguyên-soái Nam-kỳ có đọc một bài diễn thuyết, coi bài ngài đọc thì thấy rõ, ngài là một viên quan rất có lòng cần mẫn việc Ich-quốc lợi dân, cũng cùng bài ấy ngài kêu đến cả dân thuộc-địa hãy hết lòng với mẫu-quốc Đại-pháp, trong cuộc vay kỳ thứ tư này, là cuộc vay cho đồng toàn thắng, vì mấy tháng nay quan ta thắng trận luôn, song phải đánh cho tới toàn công.

Ngài đọc dứt lời thì các viên chức có mặt vô tay khấn ngợi. Đoàn nghị viên đình, các quan Hội-đồng mở hội nhóm.

Kỳ này ông Rimaud được 12 tiếng thăm chọn làm nghị-trưởng, ông Ardin phó nghị-trưởng, ông Ngân làm tư-thơ, ông Diêu phó tư-thơ. Khi ông Rimaud đọc dứt bài diễn thuyết thì hội liền cử 2 hội phái-viên.

Hội thứ nhứt, có ông Ardin Jacques, Garrigue, Foray, Labaste, Minh, Báo, Diêu lo về chi tiêu, và các công việc to tác. Hội thứ nhì có các ông Mayer, Canavaggio, Hafner, Arduser, Girar, Ngân, Trạch lo về vụ khẩn đất. Đứng 5 giờ, bãi hội.

### Điện sát-nhơn

(Một sự quái)

Tại làng Thanh-an, tổng Bình-thành-thương (Thủ-đầu-một), xảy ra một vụ điện sát-nhơn rất quái gở, rất ghê gớm!

Số là có thầy Đại-linh-lập hỏi hươu tên là Lê-vân... vốn là người gốc ở Cần-thơ.

Khi hươu trí về ở tại làng Thanh-tri (Thủ-đầu-một) kiếm đổi lập nghiệp làm ăn. Trước chẳng pho, cho nên không bao lâu tiền của có dư năm bảy trăm; vợ chồng mới đến tại làng Thanh-an cất nhà ngôi lập vườn; người lại kẻ qua khen không mới miếng, ấy là: Thời tài phùng sướng đang vương các.

Vợ chồng ăn ở cùng nhau, trong đặng ba năm; đến nay là năm 1918, trong tuần tháng giêng, phúc chót thầy Đại sanh chứng diện cuông; đắp nhà, phá cửa, rầy vợ, là con, xưng tào là Quan-đế (điện Tam-quốc) ấy là vận khứ lời oanh tiếng phúc bi.

Nhơn thế không bỏ đi-dan, chầy thầy pháp, rước thầy ngài, bồng chầu mới trở mười bữa, bình không thuyền giám; thì này lòng! hồ? Chứ bụng? Chứ chi vậy? ??? Chừng một tháng bình hết; song khi nời giữa thì muốn điên lại nữa. Cách vài tháng điên lại nữa, phá nhà, phá cửa, rồi bỏ đi thẳng xuống Sài-gòn, đi luôn về Cần-thơ, đầu chừng nửa tháng, trở lại? Thầy hết điên về ở với vợ con hơn vài tháng, song phải nhờ hệ ai chọc giận thì cũng nời điên (điên hoái).

An ba ít ngày sanh, điên lại nữa, vợ sợ trốn về nhà mẹ tại Thanh-tri, vì đã có thai gần ngày.

Khi vợ nằm có tại nhà mẹ, tam Bền-sức, anh ta tìm kiếm quyết mặt chơ đặng, vợ sợ trốn, để ông mơn nời, lập tức lãnh thà n

### Thuộc điều hiệu CANON



### BAO-XANH

Đã ngon mà lại rẻ tiền





