

# Lục Tỉnh Tân Văn

聞新省大  
MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Số: 538  
NAM THỨ MƯỜI HAI  
BÁN LẺ MỖI SỐ: 0 \$ 10  
23 Mai 1918  
14 tháng tư Annam  
Năm Mậu ngũ

DIRECTION ET ADMINISTRATION :  
F.-H. SCHNEIDER, 182, Rue Pellerin, Saigon

GIÁ BÁN	
TRONG ĐỊA-PHẦN ĐÔNG-DƯƠNG	
Một năm.	6 \$ 00
Sáu tháng.	3 \$ 50
Ba tháng.	2 \$ 00
Mỗi số.	0 \$ 10
Đổi chỗ ở.	0 \$ 20
BÀI-PHÁP VÀ CÁC THUỐC ĐỊA	
Một năm.	20fr-00

PUBLICITÉ	
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES	
Le centimètre de hauteur sur 0. 065 de large. 1850	
Le décompte des lignes est calculé à raison de 8 au centimètre quelque soit le caractère employé.	
BỔ CÁO	
Những lời rao về việc buôn bán nếu gọi là đến Đồn-quản thì Đồn-quản sẽ ghi cho một cái bản để giá phân minh.	

## MỤC LỤC

- BẢN DANH CHỮ PHỤ DIỄN.
- NGHĨA QUYỀN.
- VIỆC KHAI PHÁ ĐẤT HOANG VÀ VẤN-ĐỀ NHÂN CÔNG Ở ĐÔNG-DƯƠNG.
- VĂN-MINH LUẬN.
- HƯƠNG TRUYỀN.
- THÔNG-BÁO (Đông-dương).
- THẾ GIỚI HI HỮU.
- TẬP TRÚ.
- BÌNH LUẬN VĂN CHƯƠNG.
- VĂN UYÊN.
- DICTIONNAIRE.
- ĐƯỜNG BÒ TỪ HANOI VO SAIGON.
- BÁC HỌC.
- HỒA-HỌC SỰ GIẢI.
- THƠ TÍN VẮNG LẠI.
- TỰ DO ĐIỂN ĐANG.
- NHÂN ĐAM.
- GAO ĐUO TỪ HẢI.
- THẬT THỊ BÁT MANG.

## BẢN DANH CHỮ PHỤ DIỄN

(Nos collaborateurs)

- MM. Huỳnh-quan-Huê (Cholon).  
Vũ-Sâm (Tây-ninh).  
Trần-quan-Trứ (Saigon).  
Đặng-vân-Chiêu (Tràon).  
Lý-đông-Đình (Quảng-đông).  
Dương-ngọc-Anh (Xoài-riêng).  
Nguyễn-tân-Phát (Điện).  
Cao-vân-Nhiều (Bakao).  
Tiết-Chương (Loas).  
Hồ-duy-Kiên (Trànhinh).  
Diệp Isidore (Saigon).  
Nguyễn-vân-Đàng (Lai-thiêu).  
Khởi-Đông (Vinhlong).  
Lê-Mai (Baké).  
Huỳnh-diễn-Tấu (Tràon).

## NGHĨA QUYỀN

### ĐĂNG CỨU CẤP DÂN ANNAM

### TRUNG-KY ĐĂNG CHẾT BỎI

Subscription en faveur des malheureux en Annam

- Sở thi chủ Namky  
Các ông, các bà ở Nam-kỳ có lòng hảo tâm gửi tiền trợ cấp dân nghèo đói trong hạt Trung-kỳ, ấy là làm phước để dành sau cho con cháu đời.
- MM. J. Viêt, Saigon 15 avril cò gởi. 20 \$ 00  
Nguyễn-hữu-Sanh, Commernan Cầu-ông-lãnh, Saigon 14 avril gởi. 10 \$ 00  
Bùi-quang-Nho, Bentre. 5 \$ 00  
Diệp-vân-Giáp, Soctrang. 200 \$ 00  
Tân-hiệp chữ vi hảo tâm. 200 \$ 00  
Trần-vân-Hiệp, Tânan. 10 \$ 00  
Trương công-Bình, Trường-bình Cholon. 20 \$ 00  
Tiêm Liên-thành Cholon gởi cho tỉnh Quảng-nam. 500 \$ 00  
Trang-đức-Hưng, Sóc-trang. 15 \$ 00  
Madame Phủ-an, Sóc-trang. 200 \$ 00
- Các tiệp Bắc thi chủ  
MM. Nguyễn-Đức. 5 \$ 00  
Tang-Pha. 5 \$ 00  
Đào-đạt-Quyền. 5 \$ 00

- Lê-Đức. 5 \$ 00  
Ta-quốc-Tài. 5 \$ 00  
Nguyễn-chí-Hòa. 5 \$ 00
- Rất cảm ơn,  
CAO THỎ HÙNG.
- Sở thi chủ Trung-kỳ  
(Tiếp theo)  
Huê. - Số các quan tại Kinh gộp bạc cứu giúp dân các tỉnh Quảng-nam, Quảng-ngãi, Hà-tĩnh và Bình-định, xin kê theo thứ tự, cộng là 1797 \$ 70.

- Hộ Bộ  
Thương thư lãnh tham tri Hường-Khân. 50 \$ 00  
Thị lang Hoàng-xuân-Sanh. 30 \$ 00  
Lang trung Hà-thúc-Du. 10 \$ 00  
Viên ngoại Nguyễn-vân-Giá. 3 \$ 00  
Chủ sự Nguyễn-Truy. 2 \$ 00  
Hành tâu Phan-thúc-Ngô. 4 \$ 00  
Trần-mạnh-Đang. 1 \$ 00  
Tu vụ Trần-đoàn-Trái. 1 \$ 00  
Bắt phạm Nguyễn-dình-Liên. 1 \$ 00  
Nguyễn-Khương. 1 \$ 00  
Cửu phẩm Hồ-Kiểm. 2 \$ 00  
Hồ-Điêu. 1 \$ 00  
Dương-đức-Trình. 1 \$ 00  
Thừa phát Trần-gia-Hoê. 1 \$ 00  
Phan-thanh-Thiếu. 1 \$ 00  
Ngô-Khoê. 1 \$ 00  
Trần-sỹ-Tiêng. 1 \$ 00  
Ngô-Hoàng. 1 \$ 00  
Nguyễn-trong-Khải. 1 \$ 00  
Lê-tân-Cầu. 1 \$ 00  
Phan-vân-Phủ. 1 \$ 00  
Hồ-vân-Đạm. 1 \$ 00  
Cong. 118 \$ 00

- Lê Bộ  
Tá lý Ung-bang. 10 \$ 00  
Viên ngoại Tôn-thất-Đệ. 2 \$ 00  
Chủ sự Phạm-vân-Mậu. 1 \$ 00  
Tu vụ Hoàng-vân-Khải. 1 \$ 00  
Tu vụ Đinh-quỳ-Tích. 1 \$ 00  
Hành tâu Nguyễn-duy-Thiên. 1 \$ 00  
Nguyễn-Khác. 1 \$ 00  
Thừa phát Trần-cải-Liêm. 2 \$ 00  
Lê-tha-Trứ. 1 \$ 00  
Lâm-Vũ. 1 \$ 00  
Nguyễn-Tiến. 1 \$ 00  
Tôn-thất-Khâm. 1 \$ 00  
Trần-bích-Liên. 1 \$ 00  
Võ-trong-Bình. 1 \$ 00  
Đoan-vân-Nghị. 1 \$ 00  
Trương-quang-Quán. 1 \$ 00  
Hoàng-trung-Thục. 1 \$ 00  
Cong. 47 \$ 00

- Bộ Học  
Thị lang Tôn-thất-Quảng. 20 \$ 00  
Tá lý Nguyễn-duy-Phiên. 10 \$ 00  
Lang trung Trương-như-Bình. 10 \$ 00  
Hành tâu Nguyễn-ngọc-Hoàng. 10 \$ 00  
Bắt phạm Bùi-Canh. 10 \$ 00  
Chủ sự Nguyễn-Kỳ. 10 \$ 00  
Tu vụ Nguyễn-Tuân. 1 \$ 00  
Hành-tâu Nguyễn-tân-Kiểm. 1 \$ 00  
Thư pháp Lê-khắc-Khuyến. 1 \$ 00  
Bắt phạm Đoàn-Trạch. 1 \$ 00  
Lê-đoàn-Thắng. 1 \$ 00  
Thừa phát Trần-viết-Uyên. 1 \$ 00  
Nguyễn-vân-Hoàn. 1 \$ 00  
Nguyễn-vân-Tích. 1 \$ 00  
Nguyễn-từ-Lương. 1 \$ 00  
Nguyễn-ngọc-Đón. 1 \$ 00  
Cong. 47 \$ 00
- Binh Bộ  
Thư thượng thư lãnh tham tri Võ-Liêm. 30 \$ 00  
Thị lang Lê-Hoàn. 17 \$ 00  
Lang trung Hồ-Giang. 5 \$ 00  
Viên ngoại Nguyễn-thương-Chí. 3 \$ 00

- Chủ sự Hồ-Hạnh. 2 \$ 00  
Hành tâu Hoàng-hữu-Kiệt. 1 \$ 00  
Tu vụ Phan-huy-Trang. 1 \$ 00  
Thư pháp Nguyễn-đức-Thao. 1 \$ 00  
Bắt phạm Phan-như-Thần. 1 \$ 00  
Cửu phẩm Dương-xuân-Lâm. 1 \$ 00  
Đông-Thuyết. 1 \$ 00  
Thư pháp Cao-Phan. 1 \$ 00  
Ung-bang. 1 \$ 00  
Phạm-Loan. 1 \$ 00  
Nguyễn-Lân. 1 \$ 00  
Cong. 68 \$ 00

## Việc khai phá đất hoang và vấn-đề nhân công ở Đông-dương

(La colonisation des terres incultes et le problème de la main-d'œuvre en Indochine)  
Của quan cai-trị P. Pasquier, đồng-ly phủ Toàn-quyền kiêm quan Ngoại-giao, nam chánh sự soạn ra.

(tiếp theo)  
Trong nghị định ấy có dự tính cả việc lập thôn ấp ở các đồng điền cho những thợ thuyền di tản tới người bản-quốc hoặc người Á-đông ngoại quốc. Những điều phận sự của hai bên đương sự, đối với nhà nước cai-trị, đều kể minh bạch. Có mấy khoản ước nhà-nước đã dự định, bắt những người làm hiệp đồng phải y nguyên như vậy mà đi vào hiệp đồng. Nội tổng lý thì nghị định ấy làm ra để nói rõ thêm những điều lẽ đã có ở trong nghị-định ngày 5 Novembre 1896 rồi.

Bấy nhiêu lệ luật nghị định nhà-nước làm ra chẳng qua chỉ định riêng về cách dùng người trong bản xứ, và vì sự thực dân mà làm ra đó thôi. Còn cai quyền lợi của người làm công thì cho vào một thứ trong mà thôi, cốt để cai nghĩa khai thác đất đai, mà không vì lợi quyền của người đi làm mướn.

Sau không đợi mà thấy những việc trong cao-sự Nam-kỳ mà ngày phát đạt ở Bắc-kỳ thì việc khai mỏ mỏ, ngày thành thêm, buộc nhà-nước dự phòng và phải định luật lệ dùng thứ nhân-công mới, là nhân-công ngoại-quốc.

Trước kia, năm 1903, quan Toàn-quyền thấy trong bản xứ thiếu thợ máy, đã phải định những lệ làm trong xưởng thuốc-hút và trong các nhà máy làm hộp quet.

Nghị-định ngày 8 mars 1910 thành ra như một bộ nhân-công luật-pháp, cả thảy 49 điều, nhưng chỉ để thì hành đối với những người làm công ngoại-quốc mà thôi. Trong nghị-định ấy có những điều nói về thế-cách làm mướn, việc về-sinh trong các công xưởng, và việc tuân kiểm những kẻ vào nước mà khản đất ruộng.

Năm 1913, quan Toàn-quyền Sar-raut lại sửa trong một điều nghị-định ấy (20 mai 1913), cốt để bảo-hộ cho những kẻ làm công được nhiều sự

thỏa lòng, về việc vệ-sanh và việc tinh-tiền-công.

Ngày 26 octobre 1916 lại có một đạo nghị-định bỏ mấy câu vào nghị-định cũ ngày 8 mars 1910, về những thế thức người Trung-hoa hạ lương bộ mà vào hạt Bắc-kỳ để làm công.

Vậy thành ra luật lệ đối với những kẻ làm công người ngoại-quốc thì thật là kỳ lưỡng minh bạch, mà kẻ làm công người bản-quốc thì lại không được hưởng những lệ luật rõ ràng như thế. Tờ ra người bản-quốc đi làm công vẫn chưa có lệ luật nào nghị-định cả. Bao nhiêu những nghị-định về nhân-công An-nam, không có nội gì đến quyền lợi kẻ di tản hoặc kẻ làm thợ, chỉ cốt cho mấy điều lợi cho việc cai-trị mà thôi, làm cho các chủ đồng điền tuy đã có sức làm để mướn người làm cho tiện lợi, mà cũng vẫn gặp nhiều nỗi khổ khản, khó khăn cả cho người chủ và cho người làm.

(Còn nữa)

## Văn-minh luận

(De la Civilisation)

V  
Au-châu Văn-minh  
(Tiếp theo)  
Chúa ra đời

Khi Giê-gi-đi giảng đạo thì ngài hằng xưng mình là con Chúa Trời sai xuống thế cứu nhân, hay làm nhiều phép lạ và hay giảng cho dân chúng rõ cái hạnh tinh đời gia của các thầy cả Đạo Giê-đêu, như là quan Pha-ri-sêu (Pharisiens), chúng nó hàng lập chức qui mưu thần đồng hại mạng ngài, mà ngài cứ lấy lời em thuận tở long, từ bị không hơn giận chi chúng nó.

Muôn tránh khỏi đến ngày hiềm thì Giê-gi-đi đến đến Sa-đơ-đam mà an đặt ở đó.

Giảng xong, đạo đã được ba năm thì Giê-gi-đi đến trở về kinh-kỳ Giê-ru-sa-lam mà làm lễ lập-con chiến (lễ lập-nhiệm-chức sự khởi đầu Egypto). Ngài nói một con-ra cái đi tháng vào thành, thiên-hạ nghe tin chạy đi về thành là cảm tay đi đón ngài và tung hô: chúc mừng cho chúa Trời.

Quan nghịch thấy vậy cũng ghê sợ chạy đàng, cũng như kiếm đét vụ oan gia họ. Nhưng trong đám (tên họ không rõ) thì có tên là Giê-đô (Judas) cũng đi theo để kiểm quản ấy mà rằng: nếu chúng bay cho tao 30 \$ thì tao sẽ chi Giê-gi-đi cho bay bả! (Ồ! Đói náo cũng có phân chủ)

Quan nghịch nghe nói vậy liền chiu.

Giê-gi-đi biết trước việc ấy liền kêu Tôn-đô mà trở, rồi ra khỏi kinh-kỳ lên núi Ca-mô (Montagne-des Oliviers) mà đọc kinh.







xe hơi khác thì mất 1 giờ vì cái sông Quang-khê rộng 700 thước.

Qua khỏi Quang-khê, thì đàng đi lại hẹp, bị ai lẩn qua tôi mê biển. Chẳng nui ấy nó chĩa rạch Đổng hơi với sông Giang, chưa có một khồn chạt hẹp cái không, nhiều chỗ cát ấy nổi lên lấp đàng đi.

Nhờ sự tạo tác có bày thế mà chặn cát cũng như đã làm ở tại Tonrane đặng mà giữ đường rầy xe lửa Faifao, chớ không thì khúc quan lộ ấy bị cát lấp mất.

(Còn nữa)

### BÁC HỌC

(Science naturelle)

#### NƯỚC MẮT

Một quan-lương-y bắt làm kia mới làm một quyển sách mà luận về sự hữu ích của nước mắt và sự hữu ích khi mình rên xiết. Ngài luận rằng: ở đời có nhiều lúc nhờ sự rơi lụy và rên than mà bớt đau cho thân thể, như là trong cơn nằm chịu cho quan thầy chăm chít. Khóc và than là hai đều con Tạo để sẵn trong lòng người đặng mà giảm sầu giảm muộn. Có nhiều người bệnh vì nhờ rên nhờ khóc mà mau mạnh hơn, có một càng rằng mà chịu đau, vì có một ngày kia ngài coi mạch cho 1 người bệnh rét, thấy mạch xung, phù đại, mà nhờ người ấy khóc là chỉ để thì ít giờ sau mạch đi đầu, 1 2 6 cái nhảy sụt xuống con 60 thì. Bởi ấy cho nên khi nào mà sủu não buồn bã hoặc ương yếu xôn xang thì cần thiên hàng sai lụy, thì cái sủu, cái đàn nó sẽ bớt nhiều, chun theo nước mắt ra ngoài, chẳng khác nào trong mi, h nóng, mà cho uống thuốc phát hàn (đổ mồ hôi) vậy.

Bởi rửa khi ta thấy con nit khác thì chớ sợ, đừng lo, ấy là con Tạo bảo nó là hết đàng cho khỏe mình.

Các mẹ thấy con khóc thì hay cả vú lấp miệng con, làm như thế thì hai con nit, vì phép vẽ sanh day 2 giờ cho bú một lần, mà vì đốt thấy nó khóc, bèn phá điều lệ về sanh, phần vì dứt đại vào cái miệng đàng hà tàn hoặc đó làm cho con trẻ tức ngược. Từ này về sau đừng làm vậy nữa. Để cho nó kéo dờn mà nghe ở ở hết sức thì mồm ngủ, hề đứng giờ sẽ dậy đòi bú, chừng ấy bú ngon lắm mà sữa lại đàng dặng, trẻ nui sẽ tay sãi chơn, chẳng khác nào ta đi làm trưa về đói bụng, gặp cơm ăn hồ ăn học, ngón lắm. Hãy đem con khi mình ép nó bú coi thì biết nó bú lo là, không bằng khi đứng giờ.

Các mẹ hãy chiêm nghiệm các lời nói trên đây mà nuôi con, thì sau chắc sẽ có xuất anh hùng hào kiệt.

DUNG-PHU

### Hóa học sơ giải

(Chimie)

#### Hỗn hiệp (mélange) Phối hiệp (combinaison)

Hỗn hiệp là trộn lộn hai hoặc là nhiều vật làm một mà vật nào vẫn còn giữ nguyên chất vật nấy, phân tử vô hạn.

Thí dụ: nếu mình lấy mặt sắt mà trộn với sanh (limaille de fer et soufre) thì ngó sáng qua tưởng là trộn đều đặng, mà khi mình dùng kiến hiển vi mà xem thì thấy rõ hai vật phân biệt, nếu mình lấy tờ-thạch (đá nam châm = aimant) mà trộn với tờ-thạch sắt liền thì rạo vào tờ-thạch.

Phối hiệp là dùng hai hoặc nhiều vật mà chế tạo ra một vật mới, theo phân tử đã định.

Thí dụ: ta lấy mặt đồng trộn với sanh (limaille de cuivre et soufre) mà đốt và theo phân tử đã định thì thành ra một vật mới (un composé = hiệp thành chỉ vật) không thể nào truy nguyên-đạt được, đầu dùng kiến hiển vi cũng chẳng được. Vật mới ấy kêu là sulfure de cuivre—lưu đồng hóa vật.

Hai vật nấu lộn nhau thì nguyên chất phân động, cái phân động ấy cũng kêu là phối hiệp!

Hồi hiệp có hai cách:

1. Phát nhiệt phối hiệp (Combinaison exothermique = là khi trộn hai vật mà đốt thì nó xi hơi nóng hoặc yếm sáng ra như khinh-khí, đường-khí, và sôi trộn lộn nham mà luyến thì nó xi hơi nóng ra).

2. Hãm nhiệt phối hiệp (Combinaison endothermique = là khi trộn hai vật mà luyến thì nó ngậm hơi nóng, không cho xi ra ngoài, như iode (Giếm lam khí) trộn với azote (đạm khí). Các vật đó hề biến tánh thì mới xi hơi nóng ra, cho nên hay kêu nó là Bao liệt vật, corps explosif).

Phối hiệp luật (lois des combinaisons) — Muốn phối hiệp các vật mà luyến vật mới thì phải giữ 4 điều luật rất quan hệ:

1. Trọng lượng luật (lois des poids) — Các vật mình dùng cân nổi bao nhiêu thì cái vật mới luyến ra đó phải cân nổi bấy nhiêu. Thí dụ 16 grammes đường khi trộn với 2 grammes khinh khí thì thành ra 18 grammes nước là.

2. Tỷ lệ luật (Lois des proportions) — Trong cách phối hiệp thì vật nào đều có phân tử rành rẽ như định.

Thí dụ: sanh trộn với mặt sắt thì: sanh (soufre = lưu hoàng) 32 grammes, mặt sắt (limaille de fer) 56 grammes, nghĩa là: 4,7, nếu sanh dư 2 grammes thì cái dư đó không ăn chịu vào phối hiệp được.

3. Phục tạp lệ luật (Lois des proportions multiples) (1).

Là khi vật mà dùng trộn với nhiều vật mà riêng rẽ chẵn thành ra nhiều vật mới.

Thí dụ 71 phần với trộn riêng với 16, 48, 64, 80, 112 phần, đường khi thì thành ra năm vật khác nhau nghĩa là:

16 1 46 1 16 1 46 1

48 3 16 4 40 5 42 7

4. Dung tích luật (Lois des volumes)

— là khi dùng 2 vật bao lớn mà trộn lộn thành vật mới thì vật mới đó lớn bằng 2 vật kia.

DUNG-PHU

### THƠ TÍN VANG LẠI

(Petites correspondances)

Nguyễn-tử-Tinh propriétaire (Trà-vinh), à Monsieur Cao-thò-Hùng chủ Báo Lục tính Tân văn Sài-gòn.

Kính chú ông chủ Báo trăm tuổi, xin ông làm ơn ân hành bài Cảm-thứ vào mình sau đây vào quí báo giúp vui cho Lục châu khán quan

#### Cảm thứ văn minh

Loại cảm thứ là: Nhổng, cương, Sáo, quạ vằn vằn. Khi nó mới ra-ràng bắt đem về bỏ trong lồng, mỗi ngày cho nó ăn uống no-đủ, chừng nó đặng 6, 7 tháng lột lưới nó đi và thường ngày mình công nấng gần nó, mà tập nó nói ba, má, bác, lấy tiếng để nói đó trước, rồi sau

đem lồng nó treo chỗ đông người đặng tập nó nghe những tiếng khác, như là ... vằn vằn, hoài như vậy, càng lâu ngày thì nó càng liệc nhiều tiếng mới lạ.

Còn loài thú là khỉ, chó, ngựa, gấu, voi, sư-tử vằn vằn... Khi nó còn nhỏ mình đem nó về nuôi dưỡng và vuốt-ve nó mỗi ngày, rồi tự mình muốn tập nó lạy, quí, cúi-đầu, nhảy rào, đi thàng, đứng hai chơn sau, đưa hai chơn trước lên, làm như hình người vằn vằn. Tập như vậy tới chừng nó lẻo rồi, đem đi mua cho người xem mà lấy tiền, cũng là một cách làm ăn khá, nên hát chước.

Người không truy-nghuyên, thầy cảm thứ

múa hay, nói giỏi vậy, khen rằng: chớ đó móa giỏi quá, chim đó nói ngộ quá! Bởi sao mà người ta nhân làm vậy?

Bởi cảm thứ ấy nó không biết chi ra cho người ta biết rằng: Sự nó biết đó, là bởi nó nhái của người. Còn người hay truy-nghuyên thì thấy rõ sự móa, sự nói của chúng nó đó, là chúng nó nhái của người, chớ chẳng phải nó học hỏi mà biết như loài người vậy.

Cảm thú vằn-Minh là vậy đó.

Trà-vinh 18 Mai 1918

Nguyễn-tử-Tinh

Phê bình. — Lời tục hay luận vậy rất đùng, ai mà dám bắt bẻ, mà tục hay nhờ ông mỗ chi mà biết tẻ?

LÊ-BÁT-ÁI

## TỰ DO DIỄN ĐĂNG

(Tribune libre)

Bản-quản mở ra mục này để mỗi kỳ lục trong bài của khán-quan gửi lời, bài nao hay hoặc biết-kiến mà đặng vào cho chur đổng-báo nghị luận, trước là không thú vị, sau phải dựa các đức nào vằn vằn có đều hay ỳa muốn tỏ cho đổng báo xem biết.

Song phạm nhữg lời đặng ở mục này, trách nhiệm đã có người kỳ tên Bản-quản không dự đến.

#### Nam-trung chủ bút nhả giám

Túc hạ đã nói sai rằng: Đức Không-tử don sách xuân thu là cố ý sửa chánh cang-thường Đại-dồng nhơn đạo. tôi biện bát rằng túc hạ biết chữ nho mà không biết chữ nào thuận, chữ nào nghịch, thấy trong sách chinao dịch tư tưởng Âu-châu thì dùng đặng cho các ngài duyệt báo khen là người bát lâm tinh thông, chớ không hề dùng câu ấy chả có ai hiểu là túc hạ muốn nói cái chi, rồi nay túc hạ lại rằng là đồ cũ xi mấy ngàn năm. Nào ai có nói mới mà đi nói lằng vằng. Văn tư tưởng thế gian ai dám rằng cũ, mà ai ắt rằng mới, duy có một mình túc hạ tự đắc mà xưng rằng các tư tưởng của túc hạ xướng ở Nam-trung đều mới rồ rồ?

Túc hạ muốn biết hai chữ Đại-dồng cũ hay mới thì xin nghe đây: Từ ngày Thánh-nhơn xuất thế ra giúp đời cho đến năm 1904 thì nho gia ở Trung-quốc cùng các nơi Á-dồng chẳng hề nghe hai chữ đại đồng là gì: Đại ngữ u lục kinh chỉ tinh ý, thất Không-giáo chỉ bản chỉ, tiền nho ưu khúc học đi a thế, quân tử trường thức giáo chỉ di ngu dân... đều

lâm tinh ý sáu kinh, làm mất các tôn chỉ đạo nho, nhờ gia hèn xu việc học bầy đặng a dua đời, các vua quan mượn cái tôn chỉ của Đạo nho để ngu dân...

Qua đến năm 1905 Lương-khải-Siêu và Khương-hữu-Vi di học Âu-châu về bắt chước tư tưởng Âu-châu mới giải nghĩa rành câu Đại-dồng mà rằng: Trong tâm thiên đê tử và thất thập nhị hiền theo đạo nho thì phải chia ra làm hai phái.

#### 1. Phái Đại-dồng là:

- Từ-đụ.
- Từ-hà.
- Ông Hữu-từ.
- Từ-trương.
- Diễn-Từ-phương.
- Trang-từ.
- Từ-từ và môn nhợn.
- Ông Tăng-từ.
- Mạnh-từ.

#### 2. Phái Tiểu Khương là:

- Ông Trương-cung và đổng Tuân-từ.
- Những lời tôi nói trong L.T.T.V.
- đều ở sách Âm-bàng-thất trường thứ 641, 642, 642, và trong cuốn Văn sao trang thứ 32, 33, ông Nguyễn-viên-Kiều hóm gặp tôi nói rằng: những lời tục hạ nói về câu đại đồng đều đúng theo sách Tân thư, còn Từ-thức thì nói rảm.

Cha chậ! M. Quê an mặc ngộ quả, phải chờ đầu Mả thực một môn... chớ chi y đơn mua thứ thuốc vằn DOLLAR, chánh thuốc LANGSA hiệu MARYLAND THUONG HANG mà mua, thì thật là tuyệt-hảo, không sai một cạnh!



LOBLE

Freres tr

Nay tức hạ lại khi nhơn mà cho rằng tôi lấy ý riêng nghĩ, sự cũng tại tức-hạ chưa hề thấy cuốn Văn sao của họ Khương, rồi tức hạ lại hỏi vậy chớ vì câu Đại-đồng mà có nhiều người Âu-châu quá bụng nghĩ là gì?

Còn sót một mình Hồ nho như tức hạ vậy không rõ thời sự Âu-châu mới đi hồi thế, có quan Huyện Của ở gần sao không hỏi ngài coi câu Đại-đồng sanh tẻ cho Âu-châu là bao nhiêu, để tự ý mở mở mà đi hỏi từng vậy kia!

Tức hạ rằng Đại đồng không phải socialisme. vậy chớ collectivisme hay là anarchie thì mới nghe thấy, sao không hỏi Dịch ra?

Tức hạ coi Tân thư rồi vậy nhiều tư tưởng mở hồ, hề ai biện bát riết thì mang tiếng chung vậy vậy. Tức hạ nói cái gì vậy vậy. Theo thì thường hề xưng tài ra cầm viết thì sao khỏi thì phi, chớ muốn mất đóm vào, đầu cho tức hạ quấy mà chịu quấy lại hại gì sao, phòng đi nhiều lời ở Minh xướng một lý tưởng ra cho muốn người chiêm nghiệm, sao cho khỏi có người bắt bẻ; nếu có ai bắt bẻ thì mình cứ cái lý tưởng mà phân đối, mà luận lại, sao đi tha câu biết sự, oán trách ông mợ, ông tẻ sao có chỉ chọc, sửa mủi mưng, cắt nghĩa câu chữ, nếu tức hạ luận chánh lý, đầu cho Á-đông mà thiên hạ đến biến bát đi nữa, tức hạ há đi nẻo lòng hay sao. Nay tức hạ nói xàm, bị một thẳng đối như tôi đây mợ cũ ai rời tức hạ nội đi oán hận cổ giao như vậy sao phải là tánh quân tử. Tức hạ viết báo, nào khác cư trần, mà muốn không nhiễm trần thì đứng bầy biện, cư nơi việc trồng xoài nghe chơi. Trồng lại bấy lâu nay tức hạ vô sự vô lý, không có ai biện bát, thì tức hạ lại luận cái chi, thì bắt quạ ba cái sách chinao trở lại đó thôi!

Nhưng tôi học nho không bao lắm, chớ hiểu tới dùng thì chắc khư, bằng có sai lầm mà tức hạ bắt thì tôi chịu, chẳng hề chối ngược, chớ tôi học hoặc làm thơ lạc vận như tức hạ vậy đâu!

Vời Huế đây mà tức hạ còn chịu không nổi, huống là rừ cho đứng đặng mà hôn, vì cả đăm nho gia cho tức hạ là *chữ sĩ rồi*, chẳng có tin thì hỏi Ông Kiều, ông Liên, ông Đức!

M. Tũ-thúc, M. Tũ-thúc! Đâu có thiên ngôn vạn ngữ cũng như tay lái cần vẫn mình chỉ giới mà!

**Con Nhong**

M. Tũ-Thúc lọng ngôn mắng cả đăm học chữ langsa mà không hỏi mấy người u-ám là con nhong, nay lại chửi, nói rằng mắng mấy người biện bát ông. Mắng được rồi bây giờ người kiện đầu chửi vô cớ, vì mấy người biện bát ông đều là kẻ lo đời, mợ hoá nhơn dân. hay làm ích cho đời như ông vậy, Nếu ông nói kẻ đồng nghiệp với ông là con nhong thì ông là con cưởng, mà có lẽ nào ông đi mắng ông bao giờ, cho nên đầu chửi cái thế nạo cũng không thoác cái tiếng *Lóng ngôn vô độ* ấy đâu. *Xuất hồ nh!* phân hồ nh!

Thổ Ngộ.

**Chỉ lối ăn-công sắp sót**  
(Cám ơn)

Nóng cổ số 64 thấy L.-T.-V. dùng chữ *crevisse* là tôm, ăn công sắp sót 1 nét ế, chớ con nít mới học cũng *re crevisse* là tôm.

Câu câu đồng-liều bắt cái đó sai

lầm, xin Nông-cò hãy lấy cuốn tự-điền Franco-chinois mà xem trang 98, chữ *confrere* có giải nghĩa rõ ràng: là *xã-viên*, *đồng xã chí viên* liều hữu mà chữ liều là bạn hữu.

Les medecins, les journalistes sont des confreres entre eux: Phạm nghiệp y, nghiệp báo gia đại đồng liều đả!!! Câu đồng-dương chánh sách đã xuất bản 2 tháng, phải đọc hết bài mới rõ, chớ không khó gì mà không dịch ngay.

M. Sắt hãy xem Nóng cổ số 64, trang thứ 9, chữ *Thê* thảo sao lại in chữ *The thảo*, ấy có phải là tại ấn công hay là tại tức hạ đó, tôi cho là tại ấn công quên bỏ dấu.

M. Sắt, muốn bắt chữ thì là thủ lắm, xin làm tôi mà phải cần thận, bắt cho nhảm, cho đáng thì ai lại không phục chớ nghe thấy sáng qua mà không coi lại chớ kỹ thì ế còn nhiều chỗ sơ, vì thế nào ta phải cứ sách vô làm bằng. Tác-hạ thấy hai chữ *đồng liều* các quan hay dùng, tưởng không đem ra mà dùng nói đồng nghiệp được sao? Tức-hạ học chữ langsa con con lắm, đừng làm ếm cớ mà đàu cớ, vì chẳng phải biết *erevisse* là tôm mà đủ, phải hiểu cái *ngôn ngữ chỉ tinh tẻ* (finesse du langage), mới cãi được.

Vài câu, thường Langsa hay dùng *quelques mots, quelques caracteres*, chớ thế gì lại không hiểu vài câu chữ nho là *quelques phrases de caracteres chinois* sao?

Tuần sau có ra 1 câu đối tam-hành tương phản hay lắm, vui lắm!

MỘNG-TRẦN

**NHÂN ĐÀM**  
(Propos oisif)

Giáp Ất đi học về đọc đường cái chữ. Giáp ý nghĩ lộp nhớt ra nhiều câu lạ. Ất tuy ngồi lộp ha mà có công thỉnh thoảng đáp từ rành rẻ. Giáp thấy vậy chạy la mắng nhứt, chưởi bới: *mày nhớ người ta chỉ vẽ, chớ mặt mày đó mà biết cái gì!* Ất giải chữ xong rồi bèn oán cớ Giáp mà bài tội, Giáp biết thế không song, bèn la lớn rằng: *mở vô cớ! mở vô cớ!*

Au revoir!

Giáp ơi! Ở lại nói chừ chơi mà, tôi phùng hậu hội (au revoir) làm chi, nghe ra buồn quá nà!

KÊ CÁN

**GIAO DU TỬ HẢI**  
(Voyages autour du monde)

Trước đã nói về phong cảnh nước Cù-lao Java, nay nói về Cù-lao Ceylan mà dùng kêu là Ceylon, tục kêu là Cù-lao Sur-ti (Ile des Lions). Cù-lao này núi non gồ gề, rừng rậm, khi mặt trời chiếu vào có ánh sáng, thì ngỡ như một đồng than cao lớn, thật là một chỗ giàu có, nhiều thổ sản quý, mà hề nghe biết, nghe thấy-xoan cũng là trong nhiều năm.

Cách gian đất nước Chà và 115 kilômetres, trong cái đầm này có hai hòn đảo lớn; hòn Ramiseram ở hướng tây; hòn Manear ở hướng đông, chính giữa có một vũng cát dài, phân biệt hai hòn hai bên, bề dài vũng cát này tính có 40 kilômetres tục kêu là cái cầu của ông Adam (pont d'Adam). Phía đầu Cù-lao Ceylan, có một hòn nhỏ ở gần rẻo đất Palk. Gành bãi trên hướng Bắc và Tây-Bắc bằng phẳng; có những người nước trên núi chảy xuống trong Cù-lao, thì sang ra đầm lớn, đầm nhỏ nhiều. Cù-lao này có một cái cửa đò tàu bè ghé cụ ra vào, rộng lớn và sâu, cái hải khẩu kêu là T de-Lalle, từ xưa tàu bè hay

ra vô, nhưng mà hiểm nguy lắm, có sóng thần rất dữ. Cù-lao chia ra hai miền, miền hướng bắc đất bằng mà thấp; có nhiều rừng chinao khai phá đến miền hướng phía nam, núi non đồ sộ; có hòn núi tên là Pedrollegallo cao đến 2524 thước langsa, tính 40 kilômetres phía hướng tây, có chốt núi ông Adam, tục gọi là Samanala; ky là nơi động trời động đất của dân Ceylan đặt tên là Samam.

Có dấu chơn Phật, nước trong mỗi núi xuôn có nhiều thủy từ ở các phương sa đến đó mà cầu khản. Cách 7, 8 trăm năm, người ta đã có làm đường sắt từ tẻ, hai bên đường có cất nhiều quan sa, để cho các thầy tu ở phương xa đi ngang qua có một ghé đó mà nghỉ, nhiều ngày nước chảy mạnh có cầu bắt ngang qua trên chốt núi, cho thiên hạ đi coi cái đầm lớn chơn, một cảnh chơn đẹp tới cái đó hơn một ngàn năm nay, làm một cái hồ lớn, nước mạch trong núi chảy ra đó, các thầy tu lấy nước uống và đem về làm phép lạ.

Chàng hay là đạo Phật nhình dấu chơn Phật mà thôi, các đạo khác cũng nhình là Siva của đạo Brahmanisme. Con chừ người Á-rập lại mới dấu chơn kỳ là của ông Adam, cha của loài người cả thấy trên địa cầu. Lại thuật chuyện rằng: ế Bubi xưa, ông Adam bị thiên thần đuổi ra khỏi cõi thiên đàng, có một vị thiên thần khác cấp sách ông Adam đem bỏ xuống tay chốt núi đó, cho nên nay mới đặt tên chốt núi ấy là chốt núi ông Adam.

DIỆP ISIDORE

(Sưu sẽ tiếp theo)

**THẤT THỊ BÁT MẠNG**

(Sept cadavres et huit morts)

LÝ-ĐÔNG-ĐINH phiên dịch.

(Tiếp theo)

Thiên-lai lấy Quân-lai mới cái, Quân-lai hội ý muốn đi mà không để bên tả có Liêu-Lưu, Liêu-Quyên, bên hữu thì có Trần-Bào, Trần-Chi, Việt-Vân, Việt-Vô, sau lưng thì có Việt-Thuan, Việt-Hóa, lại có Tôn-Manh, Tôn-Quy, Tôn Hiên, Tôn Hòa, Thuan-Hải, Mỹ-Dự, hơn 30 người áp lại đánh Quân-lai. Thiên-lai thấy vậy muốn chạy mà bị mấy người kia đánh té nhào.

Trong cơn rứa chừ có 1 tên thiếu niên tẻ 18 tuổi, 2 con mắt như châu, tay cầm phi đao, chạy hét lớn mà rằng: *Qui-hung đừng chạy, chớ khà vô lễ ý thế lang nhơn, mới rồi nhảm đầu Qui-hung mà chém.* Chứa Hiên tên thiếu niên ấy là ai, và tánh mạng Qui-hung ra thế nào, xin xem hồi sau phần giái.

Từ mầu năm lặn nghe đầu xài

Cường đô ra sức quết lăm hung.

Nguyên tên thiếu niên này là người ở tại tiệm Lợi-Long-liệu ở Thang-tế-Biêu, sanh ở tại huyện Tân-Hội, tỉnh khi phương sang, hay chuyện cười bắt bình. Khi ấy muốn giết Qui-hung mà cứu Thiên-lai, song bị có người trong tiệm chạy ra bắt, thuyết rằng: *Các nhơn tự tảo môn tiền tủy, bắt quân tha nhơn ế thương sượng.* Thang-Biêu, nghe đặng bèn xếp đao đem vô nhà. Con lối xóm thì sợ thế thần nên không ai dám đi hơi. Khi ấy có một chú thầy thuốc có vụ oán Qui-hung đã lâu bèn ra mắng nhứt lập đáp vài tiếng, song bị người anh kêu bắt đi.

Nói về anh em Thiên-lai, cũng đánh và đoạt thì vật bên chày về nhà là khóc. Lãng-miêu thấy vậy an ủi rồi kể từ cơn nước xong xuôi, ai về phòng này đặng nghỉ. Đến canh ba Lãng-miêu thoát nghe có tiếng to nhỏ bên phòng Thiên-lai, bèn lồm-cồm chớ đây đi thăm coi nó bị đánh nặng nhẹ sao mà có tiếng rên. Con anh em Thiên-lai vẫn không có hiểu, khi nghe mợ bảo đi thì lại vọng lời vào phòng ngủ chớ không dám nói chuyển mà mộtchập chỉ đầu lên là Lưu-thi rằng: Ngày nay trượng-phu bị Qui-hung nó nhực, tức làm, rồi lại còn mất của, sao trượng-phu không tính đến nha môn mà đi đâu không, kiết chừng nó đặng đời của là chớ?

Thiên-lai nói rằng: Tại nha-môn vẫn qua không có quen lính với ai, thì khó mà trông đặng kiệp.

(Còn nữa)

**Lời kính cáo**

Kính tề cùng quới ông, quới bà, đấng rồ: Tôi là Phát-Toán, khi trước có bán vé ông Lê-vân-Nghi, mà buôn bán làm nhai in; Nay tôi hết hạn.

Tôi nghĩ vì đã lâu năm buôn bán, làm nghề nhai in, đặng thanh lợi là nhờ ơn quới ông, quới bà, hảo tâm tưởng tình tôi là hạn đặng bang, nên tôi lui mua bán nhiều, mới đặng ra bề thế, tôi tuy là thời làm nghề đó mặc ông, song on còn tẻ dạ, nên phải kính đời lời mà cảm tạ ơn chừ vậy.

Bây giờ tôi dọn về ngân chớ mới Saigon, đặng ESPAGNE, MÓN BÀI SỐ 72, PHÁT-TOÁN, trong tiệm có bán đó thờ, tượng, truyện, sử chừ quốc ngữ; Có đủ các loại tượng ảnh nhò lớn, làm bằng thạch cao; lại có các thứ Khánh (lầu) đặng để tượng ảnh vào mà thờ, kiểu nào cũng có, tượng ảnh thì son son, thép vàng rất tốt, Khánh thì vẽ với bằng nước vàng, có chỉ niên bóng hoa rất đẹp; Có hình làm bằng thạch cao để mà gắn vào mấy đầu cột nhà bằng đá gạch, cũng có đủ các kiểu, lớn nhỏ; Tiệm tôi có mua tho săn, như vậy nào có tượng ảnh cũ, beac, bệ, gậy, muốn sửa lại với son thépora ra mới thì đặng, chớ vì nào muốn chừng điện nhà cửa, đặng salon có huê lê cây lá, chim chóc, hoặc là lên tượng an đung ông bà cha mẹ, hoặc là mợ mợ có dùng hoa rực rỡ thì xin đến tiệm tôi thương nghị giá cả, vì tôi có thợ giỏi và người về vậy.

Tôi xin chừ vì tưởng tình tôi là hạn xưa nay, tôi lui mua bán với tôi cũng như mấy năm trước, thật tôi lấy làm cảm ơn làm: còn đặng muốn mua vật chi thì xin giới thiệu đến nơi tôi; hề tôi gặp thợ thì mau mau giới đợ lại chẳng đăm bỏ qua, hay là chảm trê.

Nay kính,  
PHÁT-TOÁN, 72, rue d'Espagne, Saigon

**LỜI RAO**



Có bán trâu, bò làm ruộng, ai muốn mua thì hãy đến nhà số 6, đường Pasteur, trước nhà thương Đồn-đất thương nghị.

Charles Lallin  
Hoặc lại tiệm Quang Huy, 32, rue Amiral Courbet Saigon mà tính giá cả.

**Maison Quang-Huy**

32, Rue Amiral Courbet Saigon

Có bán trà Mộng tiên bô Á-phien hay lắm, có muốn người bô đực rồ

\$160 1 hộp

Trà Huê tỉnh anh (hạ giá)

Thứ thượng hạng, một yến... \$200

Thứ nhứt hạng, một yến... 1 20

Thứ nhị hạng, một yến... 1 00

Các thứ trà khác... 0 60

Các thứ trà đờ mầu, nhứt đờ, mua từ sắt đờ

**Thuốc điều hiệu GLOBE**

Hạt không hề khô cớ



Có một mình hãng Denis Frères tri- thuốc này mà thôi.

THUỐC LÁ VÂN RỜI HIỆU JOB

là một hiệu thuốc tốt nhất. Những người ghiên thuốc mà muốn giữ vệ-sanh, khỏi hư phổi, không ráo cổ họng, thì nên dùng thuốc hiệu này mà thôi. Vì thuốc này có các quan chuyên-môn thì ở ở những đại-học đường ra, đứng độc-biện việc chế thuốc. Duy chỉ có thuốc hiệu này vẫn bằng giấy JOB thật hiệu, thì không hiệu ệu thuốc nào bằng hiệu này cả.

THẬT GIẤY VÂN THUỐC LÁ-HIỆU

JOB

được năm mươi năm và được cấp giấy đăng ký tại Pháp năm 1908

được năm mươi năm và được cấp giấy đăng ký tại Pháp năm 1908

Của ông Jean BARDOU chế ra, hiệu mầu đã ký tại Tòa-án Nay con trai ông ký là ông Pierre BARDOU nội nghiệp Hiệu giấy này đã được 450 cái Mè-day, 119 cái bằng vàng, 130 cái bằng Danh-dự. 62 lần được đánh Ngoại-hạng Chủ lãnh trưng Lán là: Ở Toulouse, B4 de Strasbourg, số 72-74 J.Z. Paulhac Ở Paris, Rue Béranger, số 21. Lãnh trưng bán tại: Ở 85 19 đường Bonnard, Saigon. Ông-trưng là ông: Ở 85 19 đường Francis-Garnier (Số-18 Hoàn-kiểm ngay góc Dừa Hả-núi).

Ai là chẳng biết Giấy vân thuốc lá JOB, là hiệu giấy tốt nhất Giấy này đã hàng nghìn người làm mạo giấy JOB, vì giấy JOB là giấy tốt nhất trong thế-giới, nhưng bản-hiệu đã thừa các tòa-án, đã nghĩ xử trọng phạt các nhà làm mạo rồi. VẬY HỚT THUỐC HIỆU JOB là bảo thủ sức khỏe và lại là rành mắt thuốc ngon.



TÌ VỊ CÓ BÌNH

Trong cơn trời nóng nực, nếu tì vị có bình thì lấy làm hiểm nghèo cho mình hẳn phải đư bị cho nghiêm nhứt vì trong cơn nóng nực tì vị bay loại-đọa là vì có nhiều cơ. Một là nó hay làm cho vật thực mau 6, hai là tại mình nặng dùng nước đá mà uống rượu làm cho tì vị yếu ớt, ba là vì mình hay ưa ăn đồ sống rất chua chát. Mỗi năm trong mùa nắng hạn có nhiều người chết vì bình kiết, như là những người có tì vị không đàng tốt, thì lấy làm quan hệ cho sanh linh. Tì vị không đàng tốt thì phải mau mau mua thuốc Pilules Pink để uống, cho khá điên trị. Thuốc Pilules Pink để uống làm và lại rẻ tiền. Mỗi buổi ăn cơm rồi uống một hoàn thì đủ.



Trong các tiem thuốc có bán, có trữ tiem thuốc của ông de MARI et LAURENS Pharmacie de Normale, Saigon. Mỗi hộp giá là 3 quan 50; 6 hộp 17 quan 50.



TRAI THỢ-MỘC CHẠM VÀ CẦN Michel NGUYỄN-HIỆP-HÒA Tại chợ Lái-thiền, đường Abattoir. Trai tôi dùng toàn cặm-lai, trái, có đống các món theo kiểu kim thời. mệc cặm-thạch, thanh cặm hay không mệc gỗ liền bốn kiểu. mệc cặm-thạch, thanh cặm hay không mệc gỗ liền, bốn trụ, một trụ. Bàn lâu 12 trụ, bàn rượu, bàn Salon, bàn viết. Tủ áo, tủ rượu, tủ thờ cặm hay chạm vàng bạc, hải, mội, vân vân. Qui ông muốn đặt xin gói kiểu hay ả đến tại nhà tôi lựa mua đồ có sẵn.

LỜI RAO

JUAN LUY-TINH-TÂN-VĂN. Ngục-hợp 1916 thiết giá 0 \$ 20 (không phải 0 \$ 40). 2° Tiền-cần-báo-hậu thứ 8. 0 30 3° Tủang LUY-vân-Tiền ... 0 30



Thử rượu này hay là nguyên khí. Trừ hàn nhiệt, Thêm sức cho trư trắng, Đón ông và đôn bà. Làm cho thân thể ngợt tạng lực phủ thanh. Giúp cho mau có con Cách dọn rượu thuốc này nó làm cho trở nên một món thuốc nhứt hạng, tuy có dùng Quinquina làm cốt mệc dầu, chứ rượu này là một môn khai vị. Uống nó rất thanh tao. Hẳn thấy hiệu nghiệm hơn các thứ thuốc khác.

KHÁ KÝ Muốn cho khỏi lẹm lác mà thiết hai cho chư qui khách tại hãng Dubonnet trao cho ai nấy hiệu rằng: Rượu hiệu Dubonnet này là rượu bổ nguyên khí, có dùng thuốc Quinquina làm cốt mà Hãng thay mệc choi bốn hiệu tại Nam-kỳ, và Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Cao-mán là Hãng BERTHET, CHARRIÈRE và CÔN-GY ở đường Kinh-lập, mệc bái số 68, SAIGON.



Hãng BERTHET, CHARRIÈRE và CÔN-GY ở đường Kinh-lập mệc bái số 68, SAIGON

HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU DENIS FRÈRES

LẬP RA TỪ NĂM 1862 NHÀ NGÀNH TẠI HAIPHONG, BORDEAUX, SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trừ savon hiệu « Bonne Mère » là thứ sa-bon tốt hơn hết các thứ khác. Còn ai ưa dùng thứ rượu bổ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này: Một là « Toni Kola Secrestat ». Hai là: Saint Raphaël Ducos. Hàng này cũng có bán tù sác tốt và chắc chắn, hiệu là tù « Dubois Oudin ». Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mội nó ngon ngọt nữa. Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này: Rượu chực trắng và chực đỏ trong thùng và chực ra ve. Rượu Champagnes: Vve Cliequot-Ponsardin. Roederer. Moët et Chandon. Rượu Tisane de Champagnesupérieure: B. et S. Perrier. Rượu Tisane extra: Marquis de Bergey. Hàng này cũng có bán thuốc gói và thuốc vẫn rời hiệu Le Globe và giấy hút thuốc kêu là « Nil » có thứ rượu kêu là: vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita. Liqueurs và cognacs Marie Brizard, và Roger. Bière Gruber và Bière Lorraine. Rượu Madère, Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire. Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng. Cũng có trữ các thứ hộp quet Đông-Dương, và ngoài Bến-thủy, cầu An-nam và ông quet Hanoi (Tonkin) nữa. Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy. Maison DENIS FRÈRES, SAIGON.

CÓ MỘT MÌNH NHÀ NÀY CÓ QUYỀN THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LAM XE MÁY

TẠI THÀNH St-Étienne Mà thôi Có Bán SÙNG đủ thứ và đủ kiểu. BI. THUỐC, BÀN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ và đồ NỮ-TRANG. Đồ đã tốt lại giá rẻ LUY-Châu muốn mua vật chi thì xin đờ thư như vậy: M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Cathéd. - SAIGON.

**A. FRASSÉTO**

Géomètre civil. — 108 B' Charner Saigon

**LEVÉ DE PLANS-EXPERTISES**

On demande de bons piqueurs

Bons appointements

Rượu TONI-KOLA SECRETAT là rượu rất bổ hơn các thứ rượu bổ khác, bổ nước đi vào thì thành thứ rượu rất bổ và thanh.

Hãy đi bán nữa thật nhiều một ly

**TONI KOLA**

Mình hàng DENIS frères trả má thối.

Nhà DENIS frères tại Saigon rao riêng cho các bạn hàng rằng: Các thứ rượu của nhà hàng rất kỳ sang. Hàng sang lỏng gói bầu giã và màu rượu cho không mẩn là phải có xin thì đáng.

**THUỐC HAY**

(Le meilleur des médicaments)



Nếu chơ-tôn đơn vị, ăn không được tiêu, trong bao tử hay đau bụng khó chịu, bệnh ăn thì chơ-tôn hãy mua rượu Quina Gentiane mà uống một ly nhỏ trước bữa cơm, rồi sau bữa cơm uống một ly nữa.

Rượu này có bán trong các tiệm bán-vin.

**CIGARETTES DIVA**

Thuốc điều hòa là Cigarettes Diva là thứ thuốc tốt hơn hết, hút nó đã không khò, cò, và khói mang sự bình hòa, vì thuốc này không có nhựa như các thứ thuốc khác, khói nó thơm tho và dịu lã.

Mỗi một gói thuốc này đều có để một cái hình chụp rất đẹp và rất đẹp, mà lại trong nhành gói có để một cái giấy Bạc Thưởng (Bon-Prime) tặng tặng hoặc một cái đồng hồ, hoặc một hộp khăn mouchoirs, hoặc một sợi giây lưng hay là một cây bút văn vở. Như ai dùng những gói này, thì hãy đem tới hàng A. et B. Maset môn bài số 10 đường Penl Blanchy, Saigon mà lĩnh thưởng, bằng ai ở xa suốt đến không được, thì gửi thư về miêng gửi mình bằng thư bưu sử gửi món đồ của mình bằng đó lập tức. Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

ATELIER de GRAVURE sur MÉTAUX & MARBRES



Kính trình chư quý vị tôi có lập TIỆM KHẮC CON DẤU BÔNG VÀ MŨ THÙNG (TIMBRES CUIVRE ET CAOUTCHOUC) bằng đồng, chạm mô bia đá cẩm thạch đồ mã (pierres tombales), có đồ thờ con dấu ly, quý khách muốn đồng kiểu nào xin gửi thư cho tôi thì tôi sẽ gửi catalogue cho coi và y kiêu nào thì tôi lập xong làm cho vửa y và tinh giá thật rẻ, tôi rất đợi ơn vớ công.

**NGUYỄN-CHÍ-HÒA**  
GRAVEUR  
82, Rue Amiral-Dupré. — SAIGON.

**HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT HIỆU NÀY**



**LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC**

**CÓ MỘT THỨ NÀY MÀ THÔI**  
(Il n'y a que lui)



Có một thứ rượu Rhum mana này hay trị bệnh, nóng tanh hay làm cho tì vị, tiêu ăn hay trị bệnh yếu nhược và tiêu thòi. Rượu này rất đại danh, thiên hạ rất chuộng và lợi lợi hơn các thứ rượu Rhum khác.

Hãy coi cho kỹ kẻo làm thất giá và phải nài cho phải cái vớ có dán nhãn trắng như hình trên đính một bên đây.

Có bán tại các tiệm bán đồ tạp vật

**PHẢI UỐNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐAM**  
THIỆT HIỆU LÀ  
**ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX**  
Của ông lương-y GUILLÉ

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế thuốc của quan lương-y GUILLÉ lấy làm thần diệu trong những bệnh MŨ PHẪU, đau trong TÌ VỊ, đau nơi TRÁI TIM, ĐAU GÀN, ĐAU MINH, RẾT VỎ ĐÁ, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIỆT, BỊNH HỒ ĐAI, BỊNH CƠM, GRÈ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có TRÙNG LÀI TRONG ĐUNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỔ rất tiền và rất hiệu nghiệm làm cho HUỆT RA TINH KIỆT. Những bệnh gốc bởi ĐAM hay là MẮT phat ra thì uống số hay lã.

Bất kì thuốc trị đam nào mà không có dấu ký tên PAUL GAGÉ thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ **THUỐC HOÀN XỔ** nữa cũng rất hiệu trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux của quan lương-y Guillé.

Thuốc này trị thuốc này là nhà PAUL GAGÉ FILS, một ông bác sỹ y sinh, ở đường GARELLI ST. BERNARD môn bài số 2, ở tại số thành PHN.

và TRƯỚC CÁC DƯỢC PHÁP NỮ CỐ LÃN



**KHOẢN CHẤT THỦY**  
(Nước suối kim thạch)

**VICHY**

PHÁP-QUỐC-TUYỆN

**VICHY CÉLESTINS**

Có bán nguyên vẹn ở | Trị bệnh đau Thận, bệnh đau bụng, bệnh Phóng - |  
sở nước ở. | Thuộc-lâm-bệnh (xé) — Đau máy chổ lổ-lổ.

trị bệnh đau gan và bệnh đăm.

**VICHY GRANDE-GRILLE**  
**VICHY HOPITAL** (trị bệnh tan trong tì, trường nhiệt.)

Hãy coi chừng để giữ mạch khi mua phải chỉ cho đúng thứ nước của mình nước đúng.

**VICHY-ÉTAT** ĐIỀU TÈ

**SEL VICHY-ÉTAT** là muối tự nhiên trong nước suối tự nhiên. — Có hộp và có ve

**PASTILLES VICHY-ÉTAT** mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hoàn thì dễ tiêu hóa.


**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT** đáng để cho mình dọn nước một (trời-đi-đi).



**ĐĨA HÁT AN-NAM BẠC-KY CAO-MÈN KHÁCH LANGSA, vân vân**

**ĐĨA CŨ SẼ ĐỔI ĐĨA MỚI ĐƯỢC**  
Xin hỏi cách thức  
NƠI HÀNG

**Berthet, Charrière và Công-Ty**  
ở đường Kinh-lập, môn bài số 68  
+ + SAIGON + +

PHẢI NÀI CẢI NHÃN HIỆU DISCOGOL TRÊN CÁC MÁY NỔI PATHÉ, BẰNG THÌ ĐỂ TIÊU HÓA.

Le Directeur-Gérant F. H. SCHNEIDER  
Certifié l'insertion  
Saigon, le

Vu pour légalisation de la signature  
de M. \_\_\_\_\_  
Saigon, le \_\_\_\_\_ 1918  
Le Maire de la Ville de Saigon

Saigon — Imp. F.-H. SCHNEIDER  
Certifié le tirage à  
Ongt cent cinquante exemplaires  
Saigon le 23 mai 1918