

Lục Tỉnh Tân Văn

閩新省六

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Số: 528
NĂM THỨ MƯỜI HAI

BÁN LẺ MỖI SỐ: 0 \$ 10

14 Mars 1918
2 tháng hai Annam
Năm Mậu Tuất

DIRECTION ET ADMINISTRATION :

F.-H. SCHNEIDER, 182, Rue Pellerin, Saigon

PUBLICITÉ

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Le centimètre de hauteur sur 0,065 de large. 1860
Le décompte des lignes est calculé à raison de 3 au centimètre quelque soit le caractère employé.

BỐ CÁO

Những lời rao về việc buôn bán nếu gửi theo đến Bàn-quản thì Bàn-quản sẽ gửi cho một cái bản để giá phân minh.

GIÁ BÁN	
TRONG ĐỊA-PHẠP ĐỒNG-DƯƠNG	
Một năm.	6 \$ 00
Sáu tháng.	3 \$ 60
Ba tháng.	2 \$ 00
Mỗi số.	0 \$ 10
Đổi chỗ ở.	0 \$ 20
ĐỊA-PHÁP VÀ CÁC THUỘC ĐỊA	
Một năm.	20 \$ 00

MỤC LỤC

- 1 - BẢN DANH CHỮ PHỤ DIỄN.
- 2 - VIỆC KHAI PHÁ ĐẤT HOANG VÀ VẤN-ĐỀ NHÂN CÔNG Ở ĐỒNG-DƯƠNG.
- 3 - ĐỒNG-DƯƠNG CHÁNH SÁCH.
- 4 - ĐIỂN BẢO.
- 5 - HƯƠNG TRUYỀN.
- 6 - TÁP VƯỜN.
- 7 - THÔNG-ẢM (Đông-dương).
- 8 - TIỂU THUYẾT NGHỆP.
- 9 - NGHĨA-ĐỊA.
- 10 - GIÁO DỤC TỐ BÀI.
- 11 - KHÔI HẠI.
- 12 - TỰ ĐỒ ĐIỆN BẢNG.
- 13 - TỰ ĐỒ ĐIỆN BẢNG.
- 14 - CỐC CHƠI.
- 15 - THẬT THÌ BÁT MANG.
- 16 - NGUYỄN QUÂN TỬ MẠI TÍNH THƠ.

BẢN DANH CHỮ PHỤ DIỄN

(Nos collaborateurs)

- Madame Trần-thị-Bôn. (Giadinh).
- MM. Huỳnh-quan-Huê (Chợlớn).
- Vỹ-Sâm (Tây-ninh).
- Lý-đông-Đình (Quảng-đông).
- Nguyễn-đức-Thăng (Saigon).
- Dương-ngọc-Anh (Koairieng).
- Lê-Sum. (Biênhoa).
- Nguyễn-lân-Phát. (Điện).
- Cao-vân-Nhiều. (Đakao).
- Tiết-cương. (Laos).
- Hồ-duy-Kiên (Tràvinh).
- Diệp Isidore (Saigon).
- Nguyễn-tử-Giáp (O-môn).

Việc khai phá đất hoang và vấn-đề nhân công ở Đồng-dương

(La colonisation des terres incultes et le problème de la main-d'œuvre en Indochine)
Của quan cai-trị P. Pasquier, đồng-lý phủ Toàn-quyền kiêm quản Ngoại-giao, nam chánh sự soạn ra.

Trông cái hình thể Đồng-dương ta ở trên bản đồ, thì là một địa hạt lớn, miền trũng châu xan xát những đất cực tốt, miền rừng rậm thì một lớp màu tự nhiên, từ mấy mươi thế kỷ kỹ nghệ chất trên địa diện; thủy thổ thì cũng trong, rét, mưa, ráo, thời tiết chia ra đủ cách, là nhờ có đồng bằng ầm thấp, có cao nguyên, có những triền sông cao hơn mặt biển, có những người chông chịt như lưỡi kiếm.

Đất đai thì thế, bầy giờ ta lấy số dân cư ra mà nghiệm chỗ nào đồng đều thì ta lấy viết mà vạch ngang chỗ nào đồng lắm ta gạch rậm, đồng vừa ta gạch thưa; không có dân ở, là bờ trống; thì ta thấy những chỗ có gạch thì là ít. Duy chỉ có những khoảng giống người Annam ở là đồng, mà càng lên miền bắc lại càng gạch rậm lắm.

I. Trước khi người ĐAI-PHÁP ĐẾN
Giống người Annam, phát nguyên từ triền sông Hồng-hà mà lan khắp đi, người thì làm ruộng, kẻ thì đánh cá mà ăn, trải qua mấy mươi thế kỷ, lần lần đi theo một dải bờ biển, chiếm cứ lấy những các cửa sông,

rồi xuống cho đến đất Nam-kỳ, mà khai khẩn đi dần ở đồng lằm.

Việc khai khẩn của nước Nam ngày trước. - Xét như vậy thì biết rằng cái vấn đề khẩn hoang thò, trong lịch sử nước Nam, vốn từ xưa vẫn có, tưởng cũng nên đem cái cách của các vua Annam giải quyết vấn đề ấy theo xưa thế nào.

Dầu không tuy nguyên cho đến việc lập nên làng xóm từ lúc sơ thủy, cũng nên lược dần ra đây những điển lệ của triều-đình bôn-quốc đình về việc khẩn thổ phá hoang.

A. Cách khiến người đi phá hoang thò: những quyền lợi của nhà vua cho các dân điền. - Năm Tự-đức thứ mười hai (1864) có thượng dụ nói rằng: « Ai mộ được tới hai ba mươi người, đi phá được bốn năm mẫu thì cho miễn thuế năm đầu, lại được miễn trừ sưu dịch. Mộ được tới bốn năm mươi người mà phá được đến trăm mẫu, thì thường tặng cửu phẩm bả hộ. Mộ được tới trăm người phá được hai trăm mẫu thì thưởng chánh cửu phẩm bả hộ. Hộ mộ được nhiều người hơn, phá được nhiều đất nữa, thì cứ tùy số người mộ được số đất phá được

như thường hàm cao nữa. Ai đã được thưởng rồi, mà qua hạn ba năm không chiếm non, việc đồn điền, để cho số người giảm đi và đất đã vỡ rồi lại bỏ, thì phải phạt tương. Về mặt hết những phần hàm đã được thưởng. Các viên phủ huyện nào mà thấy người có công đi khai khẩn, lại không bảm thường cho, và không xét đến công việc người ta, cũng phải phạt.

« Thuế đình, thuế điền, những nơi mới vỡ thì trừ cho ba năm đầu không bắt đồng, chỗ nào cần thì trừ cho một năm thứ tư nữa. Hộ nào làm từ sự thì phải chịu thuế ». Năm Tự-đức thứ năm (1852) cũng đã có một đạo Thượng-dụ đình, lệ khẩn thổ. Nhân nói về sự khẩn thổ trong Nam-kỳ, lời Thượng-dụ có nói rằng:

« Các quan viên ở Nam-kỳ và các tỉnh khác, phải thông sức cho dân gian ai nấy được biết rằng, « phạm kẻ nào muốn xin nhà nước cấp bằng cho, để mộ người đi vỡ hoang thò, thì cứ tu đơn đệ trình quan tỉnh An-giang, hoặc đệ trình quan tỉnh mình cũng được.

« Phạm muốn mộ người ở Nam-kỳ, thì chỉ được mộ những người đình mình mà thôi. Từ Bình-thuận trở ra cho đến Bắc thì mộ được cả nội ngoại tịch đình. Khi đã mộ được đủ số người rồi, thì quan tỉnh sở tại chỗ mộ, phải tự cho quan Tổng-đốc An-giang, để sắp sửa

mọi việc, đứng khi nào người tới nơi thì cho đưa ngay đến những chỗ đất hoang hạt Ba-xuyn cho họ ở đó mà phá hoang, mà cây, cây. « Ai mộ được tới một cơ, 500 người thì được thưởng chánh đội trưởng (thất phẩm). Ai mộ được tới một cơ, thì được tạm thăng lên đến phó hoặc chánh quan cơ. Người nào rủ hoặc nhiều bạn điền tới, đến lằm với mình, lập nên được một thôn, thì được thưởng bả hộ chánh cửu phẩm. Hộ rủ được nhiều nữa, thì cứ mỗi số 200 người ở trên nguyên số, được gia một trật. Nhưng phải giữ chức lý-trưởng, hay là chánh-ban điền, để mà khuyến bảo các dân điền ».

Muốn cho trọn mục này, lại còn nên kể cả cái lệ năm Minh-mạnh thứ mười một (1830) nói rằng phạm những kẻ phải tội phạt vi binh và phải tội lưu, mà phá được đất hoang lằm ruộng, thì ruộng đất ấy cho làm kỹ vật. Và lệ đất Sơn-phòng, để khiến người đi phá hoang những miền thượng-du, lệ đại đình điền, để khiến người đi phá các vùng bãi lầy. Các viên sạn phòng sứ, và dinh điền sứ, cũng cứ tùy số người mộ được và số đất vỡ được mà thưởng phẩm hàm. Đã được thưởng rồi mà bình trẻ đi kèm người đi, hoặc kẻ số đất đi, thì cũng cứ tùy số lằm tội. Những chức sạn phòng sứ, và dinh điền sứ, nhà vua lại thường giao cho những quan viên phải chức, để đi phá ruộng hoang mà đại tội lập công. Những viên nào tất lực, hoặc bỏ tu sả, ra nhiều mà khai khẩn được thành một lĩnh, một phủ, một huyện hay một châu, thì tùy phẩm hàm, còn cháu ngày sau lại được thụ ấm. Nhưng mà ai đã được thưởng như vậy thì phải có sức cho mỗi ngày được nhiều người, nhiều đất vỡ ra, nếu kém đi thì những phẩm hàm thường ấy lại cách, triệt đi. (Lệ năm Tự-đức thứ ba mươi, 1877).

B. Những quyền lợi nhũ-nước cho người đi phá hoang thò. - Xét trong Luật và trong Điều-lệ thì không thấy nhiều chỗ nói về quyền lợi những kẻ đi khẩn hoang thò. Duy chỉ biết một điều là phạm những kẻ đi phá hoang, bắt lượn là tù đình phải phạt lưu hay phạt vi binh, hay là những lương dân tự nguyện xin đi, khẩn được mẫu nào, thì cho mẫu ấy làm của mình.

Những người lương dân tự nguyện đi phá hoang thò, thì lệ thường được trừ cả các thứ thuế trong ba năm; giới giãn thì được trừ thêm năm thứ tư nữa (Lệ năm Tự-đức thứ mười bảy (1864)).

Năm Minh-mạnh thứ mười ba (1831) lại có Lệ nhà vua định rằng: Những dân xã nào hoặc người nào

phá hoang và khai khẩn được những đất bờ hoang, do là nơi quân đóng trước, thì trừ cho thuế đình điền mãi đến ngày được ăn họa lợi rồi mới phải chịu thuế. Và những người phá đất hoang ấy lại không bắt đi lính.

C. Những đất cho khẩn. - Vua Tự-đức có hạ chiếu truyền cho các quan Tổng-đốc, Tuần phủ cứ mỗi năm phải tự về bộ một cái sổ kê khai hết cả những đất bờ hoang trong hạt mình và liệt kê những số người mới mộ được để đi phá hoang, mỗi người cấp cho bao nhiêu đất cấy mà phá, phá được bao nhiêu sào, mẫu thành điền rồi, v.v. phải khai cho tường tận.

Năm Minh-mạnh thứ mười một (1830) lại có lệ nhà vua thì hết cả những đất hoang có thể cho khai khẩn được. Trong lệ ấy nói rằng: Phạm những đất ruộng bờ hoang, những núi, rừng, hồ, ao, sông, lạch, những rìa đồng, bãi, những bờ sông, suối, những bờ bụi, và lối đi ở các vệ cánh đồng, những rừng rậm ở chân núi, những đồi, núi đất, núi lồi lằm lại hết cả những nơi bờ hoang không trông trật cây cây gì, thì ai làm đơn xin phép khai cũng cho; không chỉ là văn võ quan viên hay là ai, không cứ là ruộng đất của các làng lân cận, hay là ruộng đất không có chủ.

Người An-nam cũng nhờ có những luật lệ hay ấy mà bán ruộng được khắp trong phạm Nam-kỳ, lại sang được cả đất Cao-mên một ít.

(Sưu sẽ tiếp theo)

Đồng-dương chánh sách

(La colonisation et ses avantages)

Khi người langsa đến chiếm cứ xứ này, thì họ lập cách cai trị dân chúng họ, làm sự gì còn nhiều kẻ chưa chịu tuân phục hay sanh lòng phản đối, nên chánh sách, về mọi dụng pháp trị chánh sách, (politique de repression) luật lệ, rất nghiêm ngặt đặt vững thật bình trong xứ. Các quan võ cùng là quan văn đều lo mở mang kinh tế, đạo kinh, đắp đường, cả thấy đều dùng công sự. Thế thì rất nặng nề cho dân tình cho nên lần lần, Chín mươi bảy đầu giá cho người dân, sau mà lãnh việc làm. Ai đưu thấy giá thì được việc.

Qua đời chánh-phủ văn ban mới do theo trường chính sách (politique d'assimilation) mà trị dân, là luật lệ đưu y theo chánh-quốc, hóa dân thành tục Âu-châu, Song lệ nghĩ lại muốn hóa dân theo cách ấy thì nghe ra thất sách, vì phong tục hai xứ khác nhau, cách tế tự cũng khác nhau,

thế gì mà mong cho hai dân tộc giống nhau luật lệ, phong hóa, lễ nghi, tế tự v. v. Và lại xứ Việt-nam trước khi Đại-pháp chưa qua đây thì đã có sẵn luật lệ rất hay, chánh sách rất hiệp nghị theo dân tộc, vẫn luật lệ mà muốn cho hiệp nghị theo dân tộc thì phải tùy tánh tình, trí não và cả cuộc bảm thọ đã lưu truyền nhiều đời nhỏ xuống của dân chúng mà lập ra, vì chẳng phải luật lệ tạo phong tục mà quả thiệt phong tục tạo luật lệ (*Les lois ne font pas les mœurs, mais ce sont les mœurs qui font les lois*).

Đã thất sách vậy rồi dân chúng lại hay bắt chước tục tế mà truyền nhiễm lan tràn ra thành này sang thành kia, hạt kia sang hạt nọ.

Chánh-phủ trông nom vào thấy rõ đi sai lệch bèn lo cải lương chánh sách khoan hồng, bèn trạch cử nhơn tài sửa cách cai trị lại cho vừa lòng bá gia, ban hành luật lệ mới đặng an lòng lẽ thứ, bỏ quyết tương tự tương chánh sách, để tự ý dân chúng chọn lựa thuận hải chước cho giống Âu-châu thì tự ý.

Máy thay cho Nam-việt, Chánh-quốc lại sai một quan Đại thần rất thông minh trí tuệ am hiểu thời vụ, cận thức nhơn tình, qua Đông-dương mà phi bản xứ (văn mã ngữ) cho dân chúng thấy rõ với xánh kính kính cửu (dọn gai gốc) đặng bá tánh tâm đàng cá. Quan Đại-thần ấy là ông Albert Sarraut qua đây cải lương nhiều điều rất hạp với lòng bá tánh. Mà ngài ở chẳng đặng bao lâu lại trở về Tô-Quốc. Kể có đám giặc Âu-châu phát khởi, ngài ra phò trị quốc vận, lãnh chức Học-bộ Thương-thơ, ít lâu sau ngài lại ra sức anh hào trả nợ nước non, ở dưới hăm oai trận kinh trung năm 1916 năm ngoái đắc lĩnh trung năm Đông-dương, liền ra đi phò lý, đúng ngày Tết năm ngoái đến Saigon. Từ đó đến nay cứ lo quân khai dân trí, sanh tài đại đạo, lập Đại học hóa dân, ban hành pháp luật làm phi lòng ngưỡng vọng của tôi con bấy lâu. Ngài lại như định giao cho người an nam lãnh các chức nghiệp phụ tá mà xưa nay chánh phủ hàng giao cho người này. Ngài đặng lo ban lập một đạo binh an nam để hộ tri Đông-dương, sẽ có quan vô an nam, và chừng tán giặc sẽ cho nhiều người an nam xứng đáng vào bộ langsa.

Tôi kể chắc rằng: ít ngày non an nam mà có đông người, học giỏi và có tài tế thế an bang thì Đại-pháp sẽ lấy lòng hải bá đại an nam như Anh-lê đại dân Nam-châu (Australie), dân Canada vậy, là cho an nam lập Á-pháp-lang-dân-quốc (La République de la France d'Asie) sẽ từng quyền Langsa mà tự trị. Chánh-quốc sai một quan Đại-Tổng-thống đến đây thay mặt cho Chánh-quốc rồi trong xứ sẽ có một quan Giám quốc, sẽ có Thượng-nghi-viện, Hạ-nghi-viện giống in như bên nước Langsa vậy.

Muôn cho mau đến đó thì con nhà an nam phải hết lòng trung hậu với Langsa và gia tâm an học.

(Sau sẽ tiếp theo)
CAO-THỒ-HÙNG.

DIỄN BÁO

(Dépêche)

Ngày 5 mars:

Hai bên đại chiến

Quân nghịch đàng lung ở Chemin des Dames và ở rừng Malacourt bị bại trận. Binh Anglais đi máy bay bắn xuống chiến hào quân nghịch ở phía Đông nam Armentières. (Havas)

Phi-tướng-công Garros và Marchal
Phi tướng công Garros và Marchal vượt ngục bên Đức-quốc nay về đến kinh thành Paris, ra mắt Đức-giám-quốc, ngài khen ngợi chàng công.

Binh Huê-kỳ

Có tin rằng binh Huê-kỳ đánh binh Đức thất lui ở mặt Lorraine và bắt được nhiều tù giặc.

6 mars 1918.

Tàu giúp việc chiến tranh

Tin ở Thiên-tân nói rằng: chánh-phủ Tàu định hiệp lực với nước Nhật trong cuộc chiến tranh. Chánh phủ Tàu sẽ sai người qua Đông-kinh đặng bàn về việc binh gia và xin chánh phủ Nhật sai người đến tại Bắc-kinh mà bàn với chánh phủ bên ấy.

HƯƠNG TRUYỀN

(Echos)

Một lời đại khái

Đời vua Napoléon, có một vị lổng binh tên là Daumesnil, đi chinh chiến tại nước Nga, bị thương nơi trái về bên hữu. Cái chơn ấy sau phải cắt, thấp bằng chơn cây. Khi trở về nước Pháp, lại đặng bỏ làm lổng binh nơi đồn Vincennes, cách thành Paris 7 kilômètres. Đến lúc các nước bên Âu-châu xúm xâm lăng nước Pháp nhằm năm 1814, bèn sai sĩ quan đứng che ông Daumesnil 2 triệu quan tiền, nếu ngài muốn giao cái đồn ấy cho chư địch quốc.

Ông Daumesnil là một vị tướng quân trung thần ái quốc, chẳng thể nhận 2 triệu quan, bèn lộ con mắt lên, nói giận mà rằng: «Sử quán hãy về nói lại với các địch quốc và nước Nga, nếu muốn ta giao cái đồn Vincennes này cho, thì phải trả cái chơn kia lại cho ta.»

Diệp Isidore

Dân Ostiak

Thứ dân này còn phân nửa già mang, ở thán trên hướng bắc nước Russie. Tuy rứa mà tánh tình thuần hậu và chơn chất lắm, chẳng biết tham-lam ham-thố đều chi bắt nghĩa. Hãy đọc chuyện sau đây, thì rõ phong tục của dân ấy, đáng khen và đáng bắt chước.

Có một người Nga kia đi buôn ở tại kinh thành Sibérie sang qua Béréssof, đi bộ có 570 kilômètres, đặng không mong quanh, ít có dân sự ở, những mà người ta nuôi lừa súc nhiều. Khi đến một cái chợ của người dân Ostiak, ghé đó xin ngủ nhờ một đêm, đến sáng từ giã ra đi đặng 3 dặm đường, rồi làm rớt mất một túi bạc ước chừng 100 roubles (mỗi một đồng rouble là 4 quan tiền Langsa).

Cách vài tuần lễ sau, qua con của người Ostiak đi săn bắn, thỉnh thoảng thấy đó mà không lượm, về nhà thưa lại với cha. Ông cha đặng quan lập tức phải ra chỗ túi bạc, lấy dây đất lấp lại và túm một ít nhơn cây lên trên, đứng cho ai biết. Để chừng nào có ai mất của ấy mà đi tìm, thì sẽ chỉ cho người ta.

Cách 6 tháng sau, người Nga ở bên Béréssof trở lại một lần nữa, cũng ghé nhà anh Ostiak, và nói rằng có làm mất một túi bạc khi qua lần đầu, chẳng biết đâu mà tìm.

Chú Ostiak thiệt là một người rất hảo tâm, đại độ, nghe người khách nói mấy lời, bèn lật đật sai con dắt ra chỗ túi bạc chôn mà chỉ. Chú Nga lượm đặng của mất, mừng rỡ tạ ơn hai cha con; rồi đó trúc túi ra phân nửa mà chôn.

Ít có dân xứ nào hào tâm như rứa, đầu bụng dạ tốt thế nào, cũng đã lấy xài hết phần nửa rồi.

Diệp Isidore

Mọi ăn thịt người ta

Tại xứ Phi-châu ở thuộc địa Pháp có 2 tên mọi kia đi chơi thấy 2 tên mọi khác đang câu cá. Chúng nó áp bắt giết chết rồi làm thịt đem ra chợ bán. Chiến lại với một thằng trong hai đứa khôn ấy, đặng mua chần, chống nó đánh, nó oán bèn lên lấy 1 cánh tay còn dư lại giấu trong nhà đem đi cáo với quan Langsa. Hai đứa mọi ấy nay đã bị giam rồi.

Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám bắt người làm thịt mới là gớm ghê cho chớ!

TẠP TRÒ

(Variétés)

IV

Xã hội Annam

(Société annamite)

Bởi vua là đấng thầy mặt thương-độc, nên cũng còn sự bỏ buộc không được tự do mọi đàng. Đức Khổng-Tử và môn đệ Ngài có lập ra nhiều luật cho các vương đế noi giữ rồi làm quá phép mà nghịch thiên mang.

«Bởi ấy hề vì thiên tử náo ăn ở độc ác với dân trong nước, coi trong sự kỹ, thì thấy liền có người hùng, biến xương lên mà cao rọi sự thiên-tử là kẻ nghịch thiên-mạng.»

Chớ khà tưởng rằng Thiên mạng ban cho Hoàng đế được làm chủ đất trong nước. Ông Khương-Thương làm quan đại thần đời vua Võ-Vương có nói rằng: Nước không phải là của riêng một người, song là của chung mọi người. Bởi vậy cho nên bên Tàu, nhiều người ở bậc hạ lưu mà bèn lên được thì được lên ngôi báu.

Ông Hán-cao-Tổ (vua thứ nhứt nhà Hán) trước làm đầu-mục đời dân xâu.

Ông Hồng-Vô (vua thứ nhứt nhà Minh) trước đầu đi ăn mày ăn xin.

Bên Nam-việt, thì có ông Đinh-tiên-hoàng hồi nhỏ chần trâu.

Ông Lê-đại-Hành trước làm chức tướng-quân.

Ông Lý-thái-Tổ ban đầu tự làm thầy chùa.

Ông Trần-thái-Tông là con quan.

Ông Lê-thái-Tổ là người thương nhơn con nhà giầu có trong xứ.

Luật nước đây hệ con trai thì được kế ngôi cha (tức theo tông-phái). Lại phải biết rằng Khổng phải là đấng con đầu lòng đồng thứ vua mà đặng quyền ấy, song là chính con đầu lòng của bà chánh cung được quyền ấy. Ấy là luật chung cho mọi người, đầu vua, đầu dân cũng vậy. Nhưng mà thường hay sinh sự dấy loạn làm hỗn hào trong nước là tại mấy kẻ nịnh thần muốn tôn phe họ phe kia trong đám con đồng lên ngôi, mà phế đống-cong-vậy thôi, vì đờn bá lúc có mặt người đờn ông không phép xướng ra mà lo việc phưng tư.

Sở Nam-việt lại kể ra hai truyện đờn bá làm vua: Là bá Trưng-lặc làm vua từ năm 39 đến năm 36 trước chúa giáng sanh, và bá Lý-Triệu-Hoàng làm vua năm 1225 trước chúa giáng sanh. Sở bèn tâu thuật lại cho mình bá Lê-hậu được lên ngôi báu một lần mà đời ấy các kẻ chép sử kêu là đời soạn-vị.

Xem như nói trên đây thì Hoàng đế được lấy nhiều vợ, lại là bề trên trong nước, cho nên nuôi cung-pri mỹ-nữ rất đông; rồi lại đặt một quan bộ-nắp để quản suất cung-pri mỹ-nữ ấy.

Không rõ có nào vua ham có nhiều vợ, song cái lệ này là chắc, là hề ai lên làm vua, thì muốn kết sưoi gia với mấy họ sang cả, có ý để giữ sự yên tĩnh trong nước cho bền.

(Còn nữa)

Chuyện hôn hoang

Tại chợ Thái-thành tỉnh Bình-thuận (tỉnh này mà nhiều có tiếng), kỹ xua có xảy ra một chuyện hôn hoang, tôi xin thuật lại chớ:

Số là nhà kia cư phủ có một tiểu thơ, cầm kỳ thi họa ít ai tày, đã vậy mà lại có sắc nước hương trời, huê nhường nguyệt thẹn. Tiếng đồn nào nức thì phi, trai thanh nhơn cậu nào cũng có lòng mơ ước, nhiều cậu con quan cùng là con Bá họ, Thiên hồ cậy mai nướn mới đến cầu hôn mà tiền thêu cử nài cho được đổi thù, chớ không cần họ đổi một đượng (xưng suôi xưng giá). Mãn giá, kén vậy mà phải lộ thì, đến 35 chửa được phỉ/nguyên cả nước. Có ta thiên nào mang bệnh mà thất. Từ ngày có ta hôn lai khác xác thì cả chợ không ai ngủ nghề gì được, từ giờ đi chợ đến giờ dẫn hôn hoang cứ đi rào khắp chợ mà ngắm thi vịnh phú, và ca và đờn, tiếng ca nghe ra thán nảo vô chng.

Thoạt nghĩ kia có một tài tử phong lưu người ghé 7 mà đi mua cá, đến chợ ló con nước bèn đầu ghé tai bên. Tối bữa ấy nằm rằm rằm tháng 7, trăng thanh gió mát, cậu lái xúc cảnh hưng tình, bèn đem đờn lên vui ghe đờn và ca. Nói cho phải, nhờ vậy mà cả chợ đêm ấy ngủ đờn. Số là hôn có tiền thơ nghe ai đờn ca văng vẳng bên men đến mà hóa đờn và đối đáp thiệt là kỳ-phùng đối thủ. Người trên cầu hòa chi, kẻ dưới bên bờ chôn. Cậu lái hóa đờn một hai canh rồi bèn lên lên lên làm mà xem coi ai mà đờn vừa ý lắm vậy.

(Sau sẽ tiếp theo)

Thu Ba.

LUẬT BUÔN

(Code de Commerce)

Ủy quan

(Syndics)

Một quan là người làm thi hành cuộc đờn-trương và có tư lương thàng. Khi thêm bị khánh-tan (faillite) thì tòa án có một viên hoặc nhiều viên Ủy-quan làm để chuyên về những việc cần kiện phải lo trước. Ủy-quan sẽ đặt tờ mời các chủ nợ lệ trong 15 ngày phải đến mà tính việc nợ và trình Ủy-quan. Người làm Ủy-quan tạm cũng được cử làm Ủy-quan đứt địch, bằng không thì người nào khác cũng đặng.

Thường phải cứ 3 người Ủy-quan, và chọn trong đám người ở ngoài cuộc, chuyên các việc của ủy-quan

Máy người bá đờn của kẻ bị khánh-tan không được phép làm Ủy-quan.

An-quan

(Juge Commissaire)

Khi có vụ khánh-tan, tòa-án liền chọn một ông Nghi-viên trong tòa để cho làm an-quan xử-vụ khánh-tan ấy cho mau xong và trông nom việc thi-hành, lại lo làm tờ phúc cho tòa được cứ đó mà phân xử.

Lập tờ khai vốn liên của chủ khánh-tận

(Constataions de tacif du faillit)

Tòa án ra án buộc phải niêm phong hết đồ đạc trong tiệm khánh-tận...

Quan tòa Tập-tụng vừa được án, phải lập tức đi niêm phong nhà chủ khánh-tận...

Quan tòa lo niêm-phong các kho trữ hàng hóa, sổ sách, giấy tờ và tư cây tù sắc...

An-quan lại có quyền cho phép các Ủy-quan lựa trong đó lệ niêm-phong mà rút ra...

Một Ủy-quan lấy sổ sách ra xem rồi, thì kêu chủ khánh-tận đến mà tính số...

Nếu khi trước chủ khánh-tận chưa làm sổ chung gì hàng hóa, thì Ủy-quan sẽ do theo sổ mà làm sổ ấy liên...

Trước mặt hai đảng thì Ủy-quan dạy phải niêm-phong nội trong la-hủ, đó kể biên ra hết từ món trong tiệm...

An-quan được tờ liên gọi Ủy-quan biện lý có gan thêm đòi đều riêng. Các-an-quan được phép đem thì chứng lục làm sổ hàng hóa...

THÔNG BÁO

(Informations)

ĐÔNG-DƯƠNG

(Indochine française)

Nam-Kỳ

GIẤY BẠC VÀ GIẤY LỬA

Giá bạc kho nhà nước... 3 f. 90. Giá lửa, từ 68 kil. chớ tới nhà máy Chơ-ơ (bao trả lại): 2405 tới 2410.

Sài-gòn

Đưa xe máy ?? - Từ ngày có giặc đến nay, không thấy nhà nước bán nước đá ở một Bê-hô...

Mỗi chủ nhà rồi chờ ở sau xe máy có hơn 4,5 chục kilos, đoạn lên chạy đồng...

Mỗi chủ nhà rồi chờ ở sau xe máy có hơn 4,5 chục kilos, đoạn lên chạy đồng... (repeated text)

Chư vị biết ăn hạn như thế không? Mấy đũa nhỏ chơi dựa lẽ đường đố chắc. Đưa thì 1 k. đưa thì 0 k. 500 đem về ngắm uống rất khoái.

Đian

Giấy bạc gian. - Hôm 2 mars, một đờn bà tên Thi-B. đem một cái giấy bạc một đồng số 770 và E 326, vào mua giấy xe-lửa tại nhà giấy Dian...

Annulé.

Comptabilité des billets.

Thì hiểu rằng giấy ấy chẳng nên thu dùng, vì chắc là trong hãng Đông-dương đóng con

dấu hồ ra mà đốt, rồi quán-tử nào lượm đàng đem ra mà thông dụng đây chớ chẳng gì.

Nghĩ như vậy, nên người bán giấy không dám thu dụng, bèn trả lại cho chủ.

Rồi thì, khi ấy lại có lính Nguyễn-V-B. gài tại đó, nghe vậy bèn bắt Thi-B. và giải về giao cho lang.

Hỏi: Thi-B. khai rằng nó là kẻ buôn bán, đốt nát, trong lúc nó buôn bán không biết ai trả cái giấy đó cho nó, không nhớ. Bớ có, nên Thi-B. phải bị giải đến tòa.

Bạc giấy là vật rất nhẹ-nhàng, rất tiện cho mình cất để, nhưng mà, nếu có thu dụng thì phải coi chừng cho lắm, kẻo làm giấy gian, giả thì thiệt hại cho mình biết mấy!

Áy vậy xin hãy coi chừng cho kỹ lưỡng. Ng.-TÂN-Phuật, Dian.

lợi chung

VỀ VIỆC CUNG CHỮA TẠI NÚI TÂY-NINH

(Pour l'intérêt commun)

Núi Tây-ninh, cao-Mau đặt tên là chon-baden; do tiếng đó, An-gam kêu lần ra là núi-Bà-Đen, hay là núi Đôn-B; Thây chùa đặt tên là Linh-Sơn-Tư (Linh-Sơn Thành Mẫu) chẳng phải là Bà-Đen nào, hay là Phất bà nào tên Đen, mà nhiều người làm, không rõ tích, cứ cứ đến một thăm, đều cũng là đi đoan phong khởi.

Một đờn hơn là !!! Sầu tình Nam-kỳ, quan dân châu quận, nhiều người rõ biết, chùa-núi-Tây-ninh, mới cách trước đời ba năm đây. Từ thuở khai hóa chùa chiền bấy lâu, bao nhiêu Thây-chùa ở tu, lợp trước chết, lợp sau thừa truyền, cho đến năm 1914; tại Tây-ninh (châu-thành) vớ tới chơn núi, chỗ kêu là chùa-Trung, xưa xa chừng 10 ngàn thước trở lại; Song mà đường sá quanh co, có cây ụ đọt, gai góc bưng lầy, trắng trắng hoang vu, vượn hú chiêng kêu; ai đi chớ không dỗi, thì duy có một mườn xe-hồ, hoặc xe-trâu đưa đi; ấy là cực chẳng đã, có lòng thì phải rằng, chớ xe dăng cũng mềm xương; đường ấy nghĩ ra, xiết bao là cực nhọc.

Trong 2 năm nay; thiết rất nhõm ơn đức của Bà-Tông-Độc (Đồ-hửu-Phu-nhơn) Cholôn, đàng 1 đọt mớ mang, đắp đường lợp lồi, có quan-Nguyễn-Soái ban cho, có quan-Thâm-Biến bôn-tính (Tây-ninh) giúp sức; sổ sách phân minh, mọi việc công chánh.

Trong Hội, đều là quan chức, Phủ, Huyện, cai-Phó-Tổng, kỹ-Lục, Thông-Ngón, đi chỉmấy Ông-Hội-đồng, cùng hương chức lớn; chung cùng lo lắng, nghị luận luôn luôn, chắc chắc nào như lo việc nước, tổn của đất công, phải bỏ việc nhà mà lo việc nội; cũng

đáng cho là một cái Hội-Phước-Thiện vô cùng, ơn cao trọng nhờ tay Bà-Tông-Độc.

Hôm nay, cuộc cái đường đã hoàn thành, xe-ngựa, xe-hơi dầm dề lai vãng, đi đém cũng sướng, chẳng luận ban ngày; thiết là đường ngay thẳng như giấy giăng, đi bộ, đi xe, lẹ làng êm ái, nghỉ ra ơn đức, biết ngân ngàn.

Áy vậy? Đường sá thông đồng, tiện bề lai vãng, chùa đặng lợi nhiều, xe, có các nơi, kẻ đi cũng người đi, chớ, chẳng ngớt. Vậy thì làm sao? Phải cực cho Hội nông toan, mà lập cuộc cho người đưu giá, đặng cất mấy gian nhà ngói tại chơn-núi, cách thế làm rất rộng rãi, chắc chắn vĩnh vi; phòng cho cháu, quận bà gia, lúc vãng lai nghỉ ngơi, có chỗ để xe, có nơi nghỉ căng, vậy là đưu tiện ích đường bao?

Ước để như bấy lâu vậy mà bỏ liêu cho mấy chừ Thây-chùa, đưu cho 72 ngàn năm nữa, biết có đưu một cái đường cho từ tế liên lạc như vậy mà đi hay chưa! há rằng mong chuyện đưu giá cất nhà, cho bà gia nghỉ ngơi.

Quái thay cho tiếng thị phỉ rằng: "cùng cực bao nhiêu sao Hội lý hết trở". Nhiều người nghe vậy, rầy lại tinh thể, đem cũng lên cho Thây-chùa, không cho Hội biết.

Sao chẳng nghĩ suy, việc trước mắt để gì chẳng biết; tu-Kiều, bội-lộ, đưu-giá, cất-nhà; nhà nước còn ban hành, cho quan Trưởng-Tiền giúp sức, cho từ tội làm công. Vậy chớ muốn cho Hội phải xuất tiền nhà mà làm công việc đó hay sao?

Hội thâu xuất phan minh, một chiếm tiền chẳng sai. Sao không cần quấy phải, mà nói chuyện mớ hề, phải đợ trong công cuộc cơ đờ, Hội không lấy bạc chùa, tiền đầu làm công việc; cũng bà vợ không tiết, đưu đưu ích lợi nghỉ nan; tất đờ là! đưu đưu bực khôn ngoan, Thây-chùa như ông Thoại, hám mấy năm loan-khoái, há gia cũng bạc vạc, bạc muốn mà còn tiêu mất hết, sira một khúc đường chẳng đặng, cho thiên hạ đi thay. Huống nay ngài về tây phương rồi; đệ tử của ngài, bầy gi đợ, là ông Hoa, có tánh khật khùng, Quan làng nghĩ việc sau xưa, chẳng chi rằng hay đờ, nên cho ở mà đờ chùa, chớ tri hóa gi-đầu, mà biết xuất thâu, bạc trăm ngàn của bà gia tin cúng.

Hãy là ông Hoa muốn thâu bạc cúng cho nhiều, đưu đưu húng mà cho vay, hoặc lúng lúng bán hàng tu hàng xen, mà thủ tội cho nhiều, nên thây Hội thâu bạc đặng làm việc

công, sợ mất phần riêng cho mình, nên đặt đều mà thân hoán vậy chăng!

Cần chùa là của Bà-Gia

Hội làm công chánh ấy là phan minh.

Lấy của chùa mà tư lợi cho mình Phất Trời đưu chẳng chấp, chớ nhơn tinh thể sạ cũng chề.

(Tây-ninh V. S. phụ).

A I - T I N

Bồn-quan hay tin con út quan Huyện của là Tông-ly Nam-trung nhứt báo đã mất hôm ngày 9 mars 5 giờ chiều, thì Bồn-quan lấy làm buồn, xin phân ru cùng Đổng-liên.

Lục-tình-tân-van.

Tiểu Thiệt, Nghiệp

(Petites industries)

(tiếp theo)

Nghề làm kính ở nước Langsa

(Fabrication des verres en France)

Thường thấy theo chuyên dùng mặt phan ra

ba hạng phaly như vậy:

1 - Phaly hay tan (verre soluble).

2 - Phaly không có trôn oxyde de plomb để mà làm các thứ kiến bằng một như là kính lồng cửa sổ, kính soi mặt hoặc các thứ kiến tầm bực như ve chai, ly uống rượu hay là kiến đục bằng khuôn.

3 - Phaly có trôn oxyde de plomb để làm kiến thủy-tụnh.

Cách đúc phaly. - Tuy có ba thứ phaly mà cách chế thì không khác nhau cho mấy, là tại tuy việc dùng riêng mà chế khác kiến thôi.

Hãy coi những cách trôn vì nguyên chất sau đây thì rõ ràng tuy chế phaly nhiều kiến mà cách trôn phaly trong tay nhau:

1 - Làm phaly thường (verre soluble)

theo bài của ông Fusch đợ ra, có trôn đi-ô-ti-ly, hay là phat-ti-êu làm gợn, đợn khó không chế nước, thì có các món sau đây:

Table with 2 columns: Material and Quantity. Includes Silice (silice) 45, 45, 100; Carbonate de potasse 30; Carbonate de soude 23; Sulfate de soude 60; Than bột 3 3 20.

Bài của ông Kuhlman đợn ra thì là:

Pha-thô (silice) 69

Phat-ti-êu (soude) 31

2 - Làm kiến lồng cửa sổ (verres de vitres) thì có kiến chế theo xa và nay.

Kiểu xa của ông Dumas như vậy:

Silice (pha-thô), Soude (phat-ti-êu), Chaux (vôi), Alumine, fer và Manganèse, Potasse.

Sự pha trôn các món lại với nhau nhiều ít là có ý để làm ra nhiều hạng kiến, thứ cứng, thứ trong, thứ đục; kiểu đờ nay cũng là dùng bầy nhiều món, để trên đờn mà nhà nghề người ta chế trôn khác hơn xưa.

Món nặng đờn và trôn đờn, hèn bết là món phat-bô (soude).

3 - Chế kiến soi mặt thì dùng các món

như Silice, Soude, Potasse, Gaux, Alumine, fer và manganèse, Magnésie.

Đợn xa và đợn bạc cũng dùng mấy món ấy, đợn cách kiến một món ít nhiều thì khác nhau.

4 - Đúc ve chai: Có cách chế ve chai thì là khác nhau lắm. Các món dùng mà đúc ve chai là:

Silice, Soude, Potasse, Chaux, Magnésie, Alumine, Peroxyde de fer, Manganèse, Baryte, Acide sulfurique và Phosphorique.

Vợ đợn kiến soi mặt trôn là bạc nhiều, vì tại cái mẫu ve chai đờn lợt, cho như ve chai trắng thì đờ tính.

5 - Làm ly uống rượu. - Thứ này nhà nghề khi thì lấy phaly để làm kính lồng cửa sổ và phaly đục kiến soi mặt mà trôn chung với nhau, khi thì dùng phaly Bô-êm (thủy-tụnh) mà làm ly uống. Không có đợn cách nào là.

6 - Làm phaly thủy-tụnh thì nhà nghề dùng ba món sau đây mà chế.

Silice, potasse, và chaux.

Thuộc điều kiện CANON



BAO-XANH

Đà ngon mà lại rẻ tiền

CÁCH TRÍ SƠ GIẢI

(Notions sur les sciences physiques et naturelles)

Những dấu nhiệm trong mắt trời

(Les meroelles de soleil)

Ông Gá-li-lê khi bày ống thiên lý rồi bên nhắm mắt trời mà xem lần thứ nhứt thì ngài thấy trong mắt trời có đốm đen hay lấm chuyễn bên này qua bên kia trong vòng mắt trời.

Các nhà thiên-văn đồng thời với ông Gá-li-lê không tin rằng có vậy, bèn luận cho là tai, ống thiên lý của ngài không được tinh anh hoặc con mắt ngài có bệnh nên mới thấy đốm đen trong mắt trời vậy. Như luận thế cũng là vô can, song là có người bày đều bảo hai ông Gá-li-lê rằng ngài khi Chúa trời đất sanh mắt trời không toàn hay.

Mà từ đó đến nay các nhà thiên-văn hậu tiến chịu rằng trong mắt trời hẳn thiệt có đốm đen. Ngày nào đốm đen ấy to, dùng kính ho phóng kính mà xem thì thấy không cần gì phải dùng ống thiên lý. Nếu ai có ý tìm tòi mà xem mỗi ngày thì sẽ thấy đốm đen ấy ở bên này luân chuyễn qua bên kia rồi biến mất, đoạn vài ngày ló ra lại, chửng nó luân chuyễn gần đến nơi ngoài mắt trời thì hình nó hẹp lại dường như tai con mắt mình ọc xiêng. Ấy chửng là tai mắt trời xây tròn phải 25 ngày mới giáp một vòng. Như vậy thì hai mắt trời xây một vòng tròn thì trái đất xây 25 vòng tròn. Cái đốm đen trong mắt trời có chỗ người ta thấy được, còn có chỗ khác người ta thấy không được.

Ngày lạng nhiệt đạo và ở hai đầu trái đất thì không thấy. Trên một trái các nhà thiên-văn cũng chia ra có nhiều chận (đái = zone) như chia trái đất vậy, thì đốm đen ấy hay tu ở chận này mà không hay tu ở chận kia.

Nhiều khi tai chận nhiệt đới và gần hai đầu có thấy đốm đen. Đốm đen ở chận nhiệt đới luân chuyễn mau lẹ hơn đốm đen ở gần hai đầu.

Các đốm đen ở trong mắt trời ấy có sự quan hệ với trái đất nhứt là quan hệ với sức đá nam-châm kêu từ-thạch-lực (phenomènes magnétiques).

Vấn trong đĩa-bàn có cây kim bằng sắt một đầu có đá nam-châm, một đầu không. Thường thì đá nam-châm ở trên Bắc-cực chảm thì đến cả và trái đất, lạng đá nam-châm thì ra sắt, rút sắt, mà không ra được loại, cho nên kim sắt trong đĩa-bàn cái đầu không có đá nam-châm thì bị sức đá nam-châm trên Bắc-cực rút sắt mà chỉ ngay hướng bắc, còn đầu kia có đá nam-châm bị sức đá nam-châm kia hướng nam, bởi đó mới kêu là nam-châm (kim chỉ hướng nam).

Các đốm đen trên mắt trời có quan hệ với cây kim chỉ-nam đó, làm cho luật địa-biên thường chửng ở dưới thế này nhiều khi sai xiêng.

(Sau sẽ tiếp theo)

DUNG-THU.

LỜI RAO ĐẤU GIẢ

(AVIS d'appel d'offres)

Tại Phòng nhì số Thương-chánh Nam-kỳ Saigon sẽ đấu giá mua 2 cái xe hơi sức chạy l hơn hết là 10 mã-lực với đồ phụ tùng.

Tờ đấu phải biên giá tiền ra bạc tây franc et centime) định đến ngày mồng 1 avril 1918 15 giờ thời thầu đơn.

Muôn rõ các điều bày đến phòng nhì số Thương chánh mà hỏi thêm.

Room 2 of 7 mars 1918. Quan phó số Thương-chánh Namkỳ. Ký tên: THOMAS.

Nghĩa địa

(Cimetière)

Sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, con người ở đời sống được cả nhà thóc được cái mồ, ấy là lẽ xưa nay. Mà nhứt là tại Saigon Cholera khách trú cũng là vậy như nước nào cũng có lập nghĩa-địa, có Annam mình duy phận ai này lo, vô sự thì chẳng mang, hữu sự đặng đầu chôn đó. Thăm chi phải đi chôn trong đất người, chui lên người bắt tức mới có chỗ mà chôn chổng, chôn con v.v. Nhưng có

tiền muốn sắm 1 miếng đất để làm mộ thì phải tốn ít nữa là 500\$, 1000\$. Nay may cho bá tánh ở Saigon và Cholera, có M. Lê-hoàng-Mưu và M. Cồ-xương lý (trưng khi đoàn lo lập nghĩa địa, kêu xin bưng quan viên chức sắc các ty các sở đóng một ý đặng chung lo cho nên việc. Lý tưởng ấy rất là công-ích, tôi tuy có đất, có mộ riêng, mà khi đọc Công-điệp báo số 116 rồi tức thì lập tâm xin thọ vị kiến của 2 ông ấy. Song le tôi xin 2 ông ấy có lập thì phải mời trước là quan viên chức sắc các ty các sở, kể đó xin thiob luôn các nhà buôn, các nhà nghề cũng là thợ thấy đống đụn thê một cuộc đặng làm cỗ to. Thỉnh các quan Hội đồng hai thành phố thông luận đặng sau có chỗ trong cây xin tiến-phụ cấp hai thành.

Hội nghĩa địa phải chia ra làm 4 hạng Hội-viên :

- 1 - Quan viên chức sắc.
 - 2 - Các nhà buôn và nhà nghề.
 - 3 - Thợ thấy làm công các sở.
 - 4 - Các người làm cúng.
- Mời vào hội đống tiền 4 hạng
- Hạng nhất đống 3000
 - Hạng nhì > 2.000
 - Hạng ba > 1.000
 - Hạng tư > 0.50
- Tiền góp mỗi tháng
- Hạng nhất - 1500
 - Hạng nhì - 0.50
 - Hạng ba - 0.20
 - Hạng tư - 0.10

Nghĩa địa chia ra làm 4 vạt đất để chôn 4 hạng phân biệt.

Bố אם công cũng 4 hạng phân minh. Trong nhà thờ cất tại nghĩa địa cũng có 4 bàn thờ để bái vị 4 hạng. Mỗi bàn thờ chia ra 5 cấp, cấp trên mỗi bài vị phải chịu 20000 cấp thứ nhì mỗi bài vị 15000 v.v.

Các số tiền huê lợi ấy đống cho hội đem gửi ngân hàng, chửng có việc cần dùng sẽ lãnh ra.

Một năm đến ngày Thanh-minh sẽ phân nhau mà cúng lễ để tạ ơn v.v. nghe ra rất có nghĩa chửng nhau.

Ấy là tôi phỏng sơ dó đặng cho mỗi ông ai thấy chi có ích thì luận bàn. L. T. T. V. và Công-điệp-Báo mở rộng báo tường cho các nhà đống chi. Các báo kia cũng nên trợ lực.

MỘNG-TRẦN.

GAIO DU TỬ HẢI

(Voyages autour du monde)

(Tiếp theo)

Tên đến Xanh-ga-bua (Singapore) hỏi hai giờ chiều; ngó biển là nước có đủ thứ tai các nước ngoài quốc, trừ của A-lo-mán, Ostru-sen, Tục-kỳ và Đông-á-ti không có.

Ước chửng có hơn một ngàn chiếc thuyền và lớn; tàu đồ, tàu buôn đủ thứ.

Chỗ này là thuộc địa của Anh-Quốc, dưới hướng Nam và phía trước Tây (tên có hơn 50 cái hòn nhỏ nhô.

Cái cửa biển rộng lớn, tàu to vào ra rất tiện. Lúc tau đầu rồi, thì có quan Ang-lê xuống tra xét; cách nửa giờ cho bộ hàng xuống khách lên bờ. Những cu-li xuống khách đều là người khách-trú và Ba-lai-gi. Trên bờ, có xe cộ đủ thứ, lại có xe điện nữa. Từ cửa biển vào châu thành xa đến 2 ngàn thước. Có cái sông chạy dài vô thành phố, phía hướng Tây, thì khách-trú ở đống heo mĩa mnón, còn phía hướng Đông, toàn cả đình đầy của nhà nước thuộc địa Ang-lê và các hãng buôn của người Âu-châu đến trú ngụ. Kho xưởng dựa theo bờ sông chửng biết là bao nhiêu, hàng hóa đủ thứ của các nước. Phần nhiều khách-trú đống làm, bắt kỳ làm nghề chi nghiệp chi cũng là khách-trú đống hơn.

Rương traps tôi đem lên tại nhà hàng « Hôtel de l'Europe ». Cái nhà hàng này lên làm; bộ hành thương khách bên Âu-Ây qua cảng

là bên Hương-cảng, Nhựt-hần cũng đống đầy mà ở. Lúc vào nhà hàng, có bồi khách-trú và Ba-lai-giu tiếp rước đem đồ vào phòng ngủ. Ở yên rồi xong rồi, tôi mới đem giấy thông hành đến Lãnh-sự Langsa mà trình. Tường phải đi tìm khó nhọc, té ra cũng dễ, vì bồi khách-trú biết nói đủ thứ tiếng. Kêu xe kéo lái đi, kéo thẳng lai Lãnh-sự mà trình giấy; trình xong xuôi, tôi mới đi dạo phương phố.

Cha chả là vui! Tường là đến phương xa chửng có người Annam ở, té ra đi cùng châu thành, gặp Annam ở bởi hiểm hiểm. Cũng có đống Ba Annam lấy khách-trú theo về ở tại đây thiếu gì. Đứng 6 giờ tối trở lại phòng ngủ, rồi lại nhà hàng ăn cơm, may đầu lại gặp anh ba Bi là người ở Sadéc, theo chủ hàng cho vay qua ở tại xứ này. Cơm nước xong xuôi, anh ba Bi dắt tôi dạo thành phố, chỉ thiệt không phạm. định đi tới đep hơn Saigon, hàng hóa bán đủ thứ. Ở ngang nhà thành-lâu, thấy có, Annam làm ca-nhi là người Bắc, cũng có một vài đống Annam ở Nam-kỳ bị khách-trú đem qua bán cho họ-ké nữa.

Có một cái phố dài lớn kêu là Canping, trí-sùng thần-công, dạy mũi xuống thành phố, phỏng khi tại thành phố có chộn nhộn, thì ở trên xa xuống, đến đình đại nhà hoàng, cũng như tại Chợ-lớn có đống Cay-mai vậy.

Trường đua ngựa thiệt lớn rộng, lại cũng có một vườn thú cây cối thì đẹp vô cùng. Xung quanh thành phố, có nhiều làng khách-trú và Ba-lai-giu ở, trồng-trúc đủ thứ. Đường sá sạch sẽ, lớn rộng, thủng thủng cả xứ. Nhiều đường lên núi quanh qua, quẹo lại ngó như con rắn. Nhứt là trên núi hòn núi thấp, người Âu-châu cất nhà cửa đến đai xinh rồi khôn cùng. Mấy nhà đại phủ gia này hoặc là quan lớn, hoặc các chủ hãng buôn, cứ mỗi buổi sớm mai xuống thành phố, trưa chiều về nhà ở trên núi. Đi đâu cũng là thấy khách-trú đống hơn hết, làm đủ nghề không trừ một. Có một hai cái nhà dều của A-lo-mán và người Suisse cất, nhà thờ ngó dài và nhà ở chỉ mỗi mặt tiền có hai cái cửa sổ mà thôi. Phần nhiều phố nhỏ của khách-trú ở không cất lên. Ngoài đường, thiên hạ đi đứng đi xuống đầy điệu từ sớm mai cho tới chiều ngó cũng vậy hay?

Khách-trú đống thứ nhứt, kể Ba-lai-giu thì như nói. Dân Ba-lai-gi ngó hiền lành, nhưng mà khi chửng nó giận, khách-trú phải sợ. Tại đây khách-trú giàu có, sớm xe sống mà cũng dùng Ba-lai đánh xe. Cũng có thứ đàn kêu là Ká-li = Kling = den thui, ở gần Coromandel đến Xanh-ga-bua làm cui nhiều lắm, nước da đen chửng khác gì cụt thân hằm. Người An-mỹ đến buôn bán làm ăn tại đây, đều là giu có phố-tác cá, trừ ra có người Suisse thì khế-xe hơn hết. Nhà nước Ang-lê cũng hay, hết chi nào nghèo nàn lắm, thì nhà nước cho tiền tàu về quê hương. Cõi đó thì biết rằng người nước da trắng hay trong trời nhiều lắm.

Cũng có phiên đàn Âu-đổ đến làm ăn tại đây, song le cũng không làm chi-lai khách-trú.

(Sau sẽ tiếp theo) DIEP ISIDORE.

Nhà Quang Huy đã dời lại đường rue Amiral Loubet n° 32 gần chợ Saigon tiệm Nam-đông-Hương.

Khởi hành

(Contes pour tous)

Bà Hương کیا hay chửnh, hê thấy đầu thì nói đó. Bữa ọc có bà Xã đến thăm, thấy bà Hương làm mâm kia-mâm-nu, phờ đây sâu, hủ nhỏ, hủ lớn đủ thứ. Bà Xã hỏi: « Bà Hương làm mâm chi mà như thế giữ vậy? Có làm mà bán, chớ ăn sao hết? »

Bà Hương trả lời, nói chửnh: Ở đời, phải tích cóc phòng cơ, làm sao cho nhiều, để phòng khi nào không có lấy ra mà ăn.

Bà Xã gật, nghe nói chửnh bác chửnh, lập thuộc lòng câu chửnh của bà Hương mới nói.

Cách 10 ngày sau, bà Hương đến viếng bà Xã, thấy bà Xã trẻ ở phoi bột đầy

sản, mới hỏi: Thưa bà làm bột chi mà nhiều vậy, làm bánh để mà bán, chớ ăn sao hết? Bà Xã trả lời, nói chửnh: Tôi cũng như bà, ở đời phải tích cóc công của. Bà Hương tức cười mà rằng: « À bà! Bà đây xây bột nhiều đặng có làm bánh công của phải chửnh? — Bà Xã trả lời: Phải đó.

DIỆP ISIDORE.

Từ phú thi ca mục

(Le coin des poètes)

Hạng-vương Từ-kỳ. (Chép một chuyện nói MIÊU ống Hạng-vô) Triều nhà Trần, có ống Hồ-tông-Thước làm quan Thừa-Chứ, lãnh mang đi sứ đất Bắc. Ống này có nghề làm thi hay, phú giỏi; số trường lời nói cao sâu, đoc đẹp. Ngày no phỏng sự kinh qua trước miếu vua Hạng-vô; ngài tức cảnh mà làm bài thi như vậy:

Bà-nhĩ sơn-hà, khi chiến phong, Huê lương tú-đế, nhập quan-trung; Yên tiên Hàm-côi, châu cung lãn, Nguyệt lân Hồng-môn, ngọc-đầu kiều; Nhứt bại hũ thiên, vong troch-lá, Trưng tai vô địa, đả giang-dông; Kinh-dinh ngỏ tai, thành hà, sự? Tiêu dắc kha-khu, tàng Lỗ-công? Thiềm nôm. Trâm hai sông núi, dấy binh rông, Diên-giác con-em, tời tời trong; U-cổ khấu tàn, nhà ngọc rui; Hùng-mán tuýt-lũ, cửa châu không; Có hội mặt trần, thua châu-không; Kháng đát hủ tàn, lai quàn-dông; Văn-nhũ năm năm, nôm đống vật? Vô bô tang lầy trước tam-công?

Thơ để rồi: Chăm rồi làm ngựa, trở về nhà too uống rượu xoắn xoắn! nằm xuống nghĩ ngủ; thoạt thấy một người, đứng trước mặt nói rằng: tôi vàng Chiếu-chí Chúa của tôi mà đến đây mới ống, chịu chịu đến.

Ông Hồ-tông-Thước vội vàng, khép-kép cửa-sàng, áo-mũ theo sứ ra đi, người sứ bên giắc đi phía bên tả. Đến nơi, thấy ống dài lâu-các, cao lớn, ngụy-ngai, quàn-hình sắp hàng hai bên. Vua Hạng-vô đã ngồi trước đó, một bên có để giương chĩa-giương-lưu-vi, một ống Hồ-tông-Thước lên ngồi đối.

Vua Hạng-vô hỏi rằng: « Trong lúc ban ngày, ống làm ra bài thơ ấy, chẳng hay chớ số kiến của ống nơi đây, mà ống chẻ tôi làm vậy? » Có câu, ống nói như vậy:

Nhứt bại hũ thiên vong Troch-lá, Trưng lai vô địa đả giang đông! nghĩa là có trời một trận, thua châu-không, không đát hai lần lại quàn-dông, thiết cũng cho ống nói vậy là phải, kể lấy câu: Kinh-dinh ngỏ-tai, thành-hà-sự? Tiêu-dắc kha-khu tàng Lỗ-công, nghĩa là: lưng lấy năm năm, không nên việc, bo bo chịu thua, tăng tam công! đều ấy có phải là ống chẻ bài thơ tôi đó, làm mất sự đưng nhiên của ta sao?

Kể đi hậu oán. CAO-VĂN-NHIỆU, tự Thiên Khánh, Bắko, Saigon.

Mon sieur Thiến-Khánh. Thửn rai ang nói bing, bing bing nói sai, chửnh là bing chửnh không chửnh y bing chửnh chửnh. Xin ông chú ý xin lỗi cho tôi, vì chửnh sai, chửnh không có bít thì, mà chửnh kỳ ngoài thì biao.

CAO-THO-HÙNG

Việc gọi chửa vận hiệu GLOBE

AI AI CỨNG VA VÌ NƠI THƠM ĐIỀU



Có một mình hãng Denis Frères từ trước này mà thôi.

TỰ DO DIỄN ĐÀNG

(Tribune libre)

Bồn-quan mở ra mục này để mỗi kỳ lục trong bài của khán-quan gởi tới, bài nào hay hoặc biệt-kiến mà đáng vào cho chư đồng-bào nghị luận, trước là thêm thú vị, sau phải các bậc nho văn vì có đầu hay ý lạ muốn tổ cho đồng bào xem biết.

Song phần những lời đáng ở mục này, trách nhiệm đã có người ký tên Bồn-quan không dự đến.

NỮ BẢO

(Causerie sur les femmes)

Rút trong Nam-trung-nhật-báo số 43

NGÔN LUẬN TỰ DO

NHẬY

Chim trên trời cao dưới nước, việc cũng thường; tôm dưới sông mà cầu trên vàng, đều vậy lắm là.

Bữa điếp thừa lương, chợt tới một đàng phố, nghe tiếng phụ-nhân vui cười hơn-hở, tuy không tiếng sái tiếng đồng xen nhau, nhưng trong cười nói nói, thường nghe rằng nhậy si, nhậy ngứa đời-đạo trong bà bấy. Bởi có kẻ kỷ đàm mà làm cho tới mới đặng kỷ văn. Dừng chơn lại, lòng hồi lâu, mới bằng là câu tôi trên văn ngữ.

Nghe vì thú vị của người chẳng luận nam-vi nữ-nhân, mỗi mỗi đều có sự riêng tất cả, thiếu chi là đủ tiêu-khẩn. Thâm chi việc có bạc là đấng quốc-cam, quan-hệ với gia-đình, mà cũng chung đến tại quái ngữ như thú đầu hôm này.

Kia các đều có bạc, hãy còn cho đủ tay mới nên sống. Chi như thú cầu hôm này chẳng luận mấy người, gặp mặt tay đôi cũng đủ nhậy; thì hai biệt chừng nào. Nghe vì không bay nhậy hết sức cũng đời, lương bổng mỗi tháng bắt qu cũng nam bấy chực, một trăm thôi, mà công phu biết mấy, cực khổ biết mấy? Vợ con nhà chẳng lo phần nội-tác, ngồi không trên văn nhậy mới tháng biết bao nhiêu. Mấy có ôi lữ lộng nào đem thú tay làm với, quên đôi chốn gia-đình là nhậy qui.

Signé: TÔI.

Cuộc Nam-nữ bình-quyền chưa thành mà rứa, nếu thành rồi thì thế nào?

Tôi chỉ có hỏi ông các câu hôm đó, vì sao đi chơi chỉ để ông cho nhậu-trinh kêu rứa thì các có nói: Ờ nhà buôn bán.

— Sao có không mua-pháo đọc cho giết khuấy.

— Có mua đủ thì, mà có nhiều câu chữ họ hiểu không hiểu.

— Sao không hỏi thầy ở nhà cắt nghĩa cho.

— Thầy cũng không hiểu.

— Vậy thì may và, thù thù, tập cuộc chi cho tiêu khiển ngày giờ.

— Có biết cái chi mà lập.

— Vợ chơ ở Chơ-lun cũng là đơn bà annam, sao họ biết lo buôn bán sanh lợi cho chồng.

— Tại chồng chệp ép phải làm, còn chồng annam hay cứng óc.

— Không phải vậy đâu. Dầu chồng annam có cứng cho thế mấy, ai lại cho các có câu lớn. Đây chắc là lên chồng đánh bài giờ chớ gì.

— Cũng có vậy, mà như là không có nghĩ chi buộc chơn.

— Nếu rứa thua nhiều mới tình làm sao?

— Có rứa vậy thì nhậy (1)!

— Ngó đư lăm! Thiệt là có duyên!?!

MÔNG-TRẦN.

Phụ nơn nằng-hóa

Tôi mà nói nằng-hóa là có ý, chớ không phải nói đót đầu. Theo sách vở thì ai cũng nói rằng: Phụ nơn nằng-hóa, ấy là nói về đờn bà tâu, chớ đờn bà con gái annam rất sáng dạ và rất lành hơn đờn ông con trai nhiều. Xin chư tôn xét kĩ sự nhà mà coi, thì thấy rõ lời tôi xướng đây

(1) Là trốn.

chẳng làm, như ông mớ mà cho là siêng luận thì xin bình luận.

Đờn bà annam mình đã nằng hóa mà lại hay có chí cả. Tuy bề ngoài mềm mỏng điệu dàng và hay vàng lời chịu lụy ông chồng, chớ kỳ trung việc chi đáng cho là phải, đều chi tin là tốt thì chẳng hề ai khiến bỏ cho đặng.

Lấy một việc nhỏ nhoi mà nói thì đủ thấy trí mạnh của đờn nữ lưu. Vẫn người langsa thì ưa rắng rắng, mông tay cut, khi lấy vợ annam thì ép bỏ trâu và cắt móng tay.

Ban đầu các có đều vàng theo chẳng hề cái lầy, song le lần lần rồi trong nhà quan langsa mà có sấm đi đồ theo cuộc xoi trâu, bình với bự miệng hòa lo, thậm chí khi có khách đờn bà đến, ông chồng đi đem trâu dài khách. Í lâu sau lại thấy nhà quan langsa mà có bản thờ, thờ ông bà chơn, thờ có Hiên v.v. như thế có phải đờn bà là bèn chi chẳng.

Còn mấy có lấy khách trú rất mau tiến hóa, về nhà chồng vài tháng đã biết lo buôn bán sanh phurong. Trong con buôn bán hề có thanh lợi lại lo chất lồi mua đất, mua ruộng để tên mình đứng họ. Đến lúc quá văn bà nào cũng là giàu có đềm được ngân muốn. Tuy là vợ khách trú mà chẳng hề đến chùa khách trú, cứ vự theo chùa mình annam, cứ giữ theo phong tục annam.

Đờn bà annam mình lấy đủ các nước mà chẳng hề khi nào chịu cho đờn ông annam cưới vợ ngoại bang đem về trong xóm. Tuy là đờn nữ lưu trong xóm chẳng hề ra mặt nghich thù, chớ chẳng hề lân cận thiết giao, cũng nhau giao đầu từng nhĩ xi xít chẻ hai nhạo báng, quyết ý chẳng chịu cho trai Nam-việt cầu hôn nước khác. Bởi nớ mà thấy đờn bà Cao-nam, đờn bà Lào, đờn bà xiêm đờn bà lèo đem về làm đờn Nam-việt.

Đã sáng dạ mà sẵn có chí cả, nếu có thêm được học thức thì mới trở, tới e, cho ngày kia đờn bà annam sẽ có nhiều có xuất chúng trời xa bọn rầu mảy bội phần.

Đương kim đã thấy có đờn bà nhiều việc làm ăn lớn lao ở ngoài đã về tay đờn bà bỉ sự. Còn mấy ông mảy thấy ngày nay đã khi sự cho vớ ra lập tiệm buôn bán. Tôi dám tiên tri rằng: Việc tranh cạnh đặng đem cáng lợi về cho đồng bang chỉ nớ đờn bà annam sẽ được kết giải quả thối: chỉ như bọn rầu mảy mình đầu cho bương chãi thế nào cũng chẳng hề có trí cả như đờn nhực chất đầu.

Các ông chủ bút chớ ở việc đi chùa của đờn nữ lưu, thả tin tưởng Phật, Trời, còn hay hơn là tin tưởng 4 tướng, 3 già, bù, hoắt, tới v.v.

Đám rầu mảy ta nên cho vợ con lo buôn bán. Có vốn lớn thì lập tiệm to, không vốn lớn thì lập quán bán hàng vật, dầu không nớ hề dài cũng nớ hề ngắn. Bắt câu là hàng chi hề bán thì sẽ có lời, chớ đi làm việc; vợ

ở nhà buôn bán, thế nào cũng phải khá, và lại có ở nhà không có giờ rảnh, mắc lo lợt hại thì 3 già 4 tướng khó bề rù ren, mà chưa miếu cũng phải nhan tàng khỏi lạnh. Tại mình để cho các có rông giờ quạ cho nên các nhà cầu lương mà xô xầu đó mới khá, chớ ngày nào các có mần lo buôn tảo bán tan thì các mẹ, thỏ cũng phải lo bề buôn bán.

Nếu không có nhờ đờn bà annam thì khách trú chẳng hề qua đây làm ăn được, bắt quạ thì qua làm cu ly chớ có ai giúp trong mà lo bán vật.

Cúi xin các ông đọc báo hãy thử một chuyến mà thí nghiệm, bằng chẳng thành công tôi xin chịu đờn 10 roi, cho đàng kiếp.

MÔNG-TRẦN

Đáp từ:

Ký giữ Trần-văn-Mới tiên sanh Trong C. L. B. ngày 4/3/18 ông khuyển tôi chẳng nên biến bát ông Nguyễn-tử-Thức, vì ông ấy hôn lăm, đã mắng nhiet ông và ông Đoài. Tôi rất cảm ơn ông lăm. Song le tôi tưởng ông Nguyễn-tử-Thức là người có học không lẽ vô lễ đường ấy. Vì tôi không có đọc các bài, nên không rõ chơn giá thí phi. Tôi e cho ông hơn ông Tử-Thức mà theo dẹt vậy chẳng, chớ có đau ông ấy ở Mỏ-cây thiên hạ tặng là thánh-con, mà nay lại đi hạ mình chưởi mắng thiêu hạ vậy sao?

Vấn ông Thức có đủ sức tranh luận với mọi người, miệng tợ sóng treo, lưỡi như dao bèn, không phải nghệt lồi, nột mà sanh hốn. Còn ông Trần dân Dật mà nói rằng hề tên con mà đặt theo nóm là vì cha mẹ đót, ông Dân Dật viết bài ấy là có ý bình ông Thức mà quên lừng rằng trong các báo Quốc-âm có nhiều ông Tổng-lý, chủ bút có tên bằng chữ nóm, như «An-hà-báo» thì Tổng lý là quan huyện mỹ danh là Thom. «Nam-trung-báo» Tổng lý là quan huyện mỹ danh là Cúa.

Tên bằng chữ nóm mà hại gì sao? Như quan huyện Thom, quan huyện Cúa, tuy tên bằng chữ nóm, chớ sức học giỏi dăng ít người bì kịp, còn ông Dân Dật do tên bằng chữ Tàu mà không cần thận vậy có phải là hại chẳng?

HUỆ (Cholon).

CUỘC CHƠI

(Jeux et Récréation)

THAI

Nº 3 — Thuyền đời mà bên chẳng đời, khán khán một lời quán tử nhất ngôn.

Xuất ngư.

Giải câu đố nº 6

Trà lời câu đố số 6 và số 7 trong Lịch tinh tân văn số 520.

Nº 6 — Vì sao mà có nước lớn, nước ròng?

Nước lớn, ròng là vì sự khí rút của mặt trời với mặt trăng, hiệp lại với sự xây của trái đất. Vì như mặt trăng mọc cao hơn mặt nước biển, thì nước theo khí rút ấy mà lên cao hơn mực thường, rồi ngưng lại một lúc, vì độ nước đôn vớ sóng rạch, nước trong ấy thổi lui lại nguồn hóa ra nước lớn. Khi mặt trăng lên khỏi thì nước trở lại mực cũ, rồi cũng ngưng lại, mặt nước biển thấp, nên nước trong sóng rạch rút lui lại vòm, cạn bớt gọi là nước ròng.

Nước lớn hơn các bữa thì khi mặt trăng chạy gần trái đất, và khi mặt trời cũng mặt trăng đôi ngày nhau, ấy là lúc khí rút lại càng mạnh.

Giải câu đố nº 7

Nº 7 — Vì sao khi mình đi mà mặt trăng cũng tinh tú cứ việc đi theo mình mãi?

Bầu trời rộng lớn không ngăn, để đờn nhâm đặng? Đứng một nơi đờn trong, thấy trước mặt chơn trời liền với đất, mà đi tới chừng nào thì cũng thấy một mực không thể gần gũi chút nào, đó đủ biết bầu trời lớn lao lắm. Mặt trăng và tinh tú ở trên trời xa biết chừng nào? Hề ta đi thì các vì tinh tú như thế theo ta mà bần thiết là không theo, cũng ở yên một chỗ đấy thôi. Nếu muốn biết tinh tú không theo ta, thì xin coi cho kỹ các vì sao ở ở chỗ nào, rồi tới chỗ khác, cũng trong một lúc ấy, cho xa đặng trăm ngàn thước thì mới thấy tinh tú chẳng phải ở chỗ ta thấy lúc đầu, ấy là tinh tú không đi theo đó. Vì dụ chỗ này mặt trăng ở ngay đầu ta, cách chừng ngàn thước, chỗ kia cũng vậy có chi khác, nên đầu đi mấy bước thì cũng thấy mặt trăng theo ngay trên đầu ta hoài, đó chẳng phải là đi theo ta sao?

HỒ-KHƯÍ-ĐÔNG-siêng luận.

— Anh Bạ! anh hút thuốc hiệu «DOLLAR» đó phải không?

— Phải, chủ tao ưa nó lắm... mà tao cũng ưa nó vậy!



THI TẬP

Ra đề: Gió đưa bướm hạnh rành rang, tiếng nhơ thiếp chịch, đề chàng danh thơm.

Phóng văn

Cánh bướm làng hạnh gió lờ phơ, Mảnh rưng danh chịch thiếp chịu nhờ. Quê cũ lờ mây tước dạ không vờ. Duyên xưa trạc nước dạ không ngờ. Về mây trước ngõ thán đầm âm. Quạt lờ nay ra phàn hân-hờ. May rồi đời người âu cũng số, Rủi thời thể trọn chẳng hai thờ.

Ngũ-Nương

THẤT THỊ BÁT MANG

(Sept cadavres et huit morts) LY-DÔNG-BÌNH phiên dịch.

HỒI THƯ II

Qua năm Bình-ngũ, năm thứ tư Ung-Chánh Triều-Đình hạ chỉ cầu hiền, sai chánh Giám-khảo học Vương và phó Giám-khảo học Lý xướng Quảng-đông mở cuộc Hương-thi (Thi trong tỉnh).

Lúc ấy nhà Qui-Hưng giàu có về số, xuất vốn nhà lập trường Quốc-học, chuyên tập K không-mạnh các thơ, đêm ngày lo soi kính náu sừ mà rùi thây mới lần ông (thi thi đều rớt lườn (xây là lên) (khao hạ đề) chẳng hề toại thừa chi muốn (bất tụy số cần). Qui-Hưng rất buồn bực, chẳng biết làm cách nào cho có khoa mục về thiển hạ. Ngày kia đang ngồi đàm luận với bạn đồng

song xây nghe thiên hạ đồn rằng: Triều-Đình đã sai chánh Giám-khảo và phó Giám-khảo xướng Xán-xàng mở hội Hương-thi cầu hiền. Qui-Hưng nghe nói vội mặt có sắc buồn thêm, chắc có đi thi nữa thì bẽ gì cũng rớt. Có anh em bạn học trò nói rằng: Túc hạ nhà giàu có bạc vèo, sao không dám xuất ít mụn mà lo lót với quan trường?

Qui-Hưng nói: Túc hạ nói vậy, nghe có lý chứ phải chớ đâu. Thời đời tôi sẽ liệu toan cho đắc kỳ kế.

Nói rồi anh em tề biệt, Qui-Hưng trở vào nhà thưa lại với mẹ hay.

Bà mẹ nói: Như con muốn lo lót với quan trường thì sẵn mẹ có quen với quan Hàn-lâm học Trần, để mẹ qua đình đăm đạo rồi sau sẽ bày tằm sừ.

Nói rồi bà mẹ sửa sang y phục nghiêm, lên kiệu mà đến đình Hàn-lâm học Trần. Khi qua vào báo rằng có bà Lăng-tôn-khách đến viếng. Túc hạ thì bà Trần Hàn-lâm phu-nhơn ra tiếp rước vào hầu đường đăm đạo.

Mẹ Qui-Hưng mới cậy bà Hàn-lâm nói đùm với quan Liêu giúp sức cho con mình thì đạ thi chủ cho ông 2 Giám-khảo 30.000 lượng, còn phần quan Hàn-lâm thì sẽ chịu tiền trả là 10.000 lượng. Nay tiền dâng 5.000 lượng.

Bà Trần Hàn-lâm chịu lãnh lời giúp sức và thâu bạc tiến dâng.

Bà Lăng-tôn-khách rất mừng, vội và cầm ơn rồi kiệu lên kiệu ra về nói lại cho Qui-Hưng hay. Qui-Hưng nhảy nhót vui mừng dường như han phùng cam vô (trời nắng gặp mưa rào). Mừng rồi bèn lo đi nạp khai dâng đến kỳ trường.

Đến ngày mồng 8 tháng 8, là ngày tựu

trường, các nơi sĩ tử nào nức lòng xàng, chẳng khác nào cá sắp hàng đua lội, chim hiệp lũ thi bay.

Khi mà thi tam trường rồi thì Vương Giám-khảo lấy vở của Qui-Hưng mà xem văn-chương thì thấy bất cứ chừa thông, chữ viết lối hàng, bèn liêng vỗ mà than rằng: Ta văn vàng mang triều-đình đến đây mà cầu hiền, mà vì ta vị quan Trần Hàn-lâm nên có hứa sẽ giúp Qui-Hưng, mà vì sức còn đủ cho thi gì chằm đầu được kia: Tôn sơn chi nguyệt, an khả trùng kỳ nhơn?

Qua ngày mồng 9 tháng 9 quan đấng hàng Hò, các nơi tựu lại xem đồng.

Qui-Hưng đến đợc tục đầu đến cuối chẳng thấy tên mình, thì tưởng là con mắt có ghen nên đọc không rõ, bèn lấy tay dụi con mắt mà đọc lại, tề ra đời ba bản mà chẳng thấy tên Lăng-quí-Hưng trong bản Hò, Qui-Hưng mới may xanh lét, đăm công than đai rồi về tiệm may là hiệu Tam-Đức mà thưa lại cho mẹ hay.

Khi Qui-Hưng về khóc với mẹ thì có người cầu người đó, tên là Tôn-Không-tính: thường hay bỏ đờ, nghe Qui-Hưng thuật việc thì rớt nước thì cầu ta nói rằng: Nếu cháu mà không đợc đây thì tại quan trường không có con mắt, hoặc tại phong thủy không hợp mà ra. Vì có lời xưa nói rằng: Mang văn tiến phong thủy, âm chất hậu đợc thơ, năm môn thiếu một thì công danh lờ lạng.

Qui-Hưng nói: Như luận văn mang thì khi cha tôi chết có đợc là thất tinh bán nguyệt (7 lu bạc mặt lu vàng.

(Còn nữa)

LY-DÔNG-BÌNH, ở Xán-xàng.

Thuốc điều hiệu GLOBE

Hút không hề khô cổ



Có một mình hãng Denis Frères trứ thuốc này mà thôi

ATELIER de GRAVURE sur MÉTAUX & MARBRES En Tous Genres Paris, Modere. NG. CHI-HOÀ GRAVEUR. NGUYỄN-CHÍ-HÒA GRAVEUR. 62, Rue Amiral-Dupré. - SAIGON.

Rượu TONI-KOLA SECRETAT là rượu rất bổ hơn các thứ rượu bổ khác, bổ nước đá vào thì thành thì rượu rất về săn. TONI KOLA Minh hãng DENIS freres rồi mà thôi.

Nhà DENIS freres tại Saigon rao rằng cho các bạn hàng rằng: Các thứ rượu khác của hãng rất kỳ công. Hàng sáng lòng gột rửa già và màu rượu cho không, mĩa là phải có xin thì dâng.

XIN HÃY ĐẾN THỬ XEM... MAU LÊN! MÀ RẤT KỲ CANG TIỆM MAY NGUYỄN-HỮU-SANH ở gần gare xe lửa Chu-ông-lãnh.

Máy dũ các kiểu áo-xiêm-bắn, dũi, và y-phục Âu-châu, paletôn theo thức thời. Có bán quần, vải-bộ, áo-lụa, kiểu mới thông-lạc, lông-bạc, Cầm-châu Tàu, công-sáng Tây, hàng Nhật-bản, các mướn 24c. Văn, Nho, Xuyên, Nam, Trung-huê, Nhòm Gia-dung, thật tốt!

Thơ, truyện, Quốc-ngữ bán sỉ bán lẻ vãn vãn!!! Nếu chủ-qui-vì, muốn hỏi kiểu dễ chi, xin viết thư đề: MÊ NGUYỄN-HỮU-SANH, 110, Quai de Belgique Chu-ông-lãnh, SAIGON.

FRASSÈTO Geometre civil. 108 B' Charner Saigon. LEVÉ DE PLANS-EXPERTISES On demande de bons piqueurs Bons appointements

NGUYỄN QUÂN TỬ MẠI TÌNH THƠ

(Un vieux imposteur vendant des lettres d'amour)

(ROMAN DE M. HUYNH-QUAN-HUỆ) DE CHOLÓN III (tiếp theo)

Mại thân tặng mẫu Sinh nghệ tử nghiệp Nói về Liêu-Kỳ có chồng, theo công xướng ở kinh. Trịnh-Luân cũng có vợ, lần hồi ngày qua tháng lại, tre tàn măng mọc.

Trịnh ông cùng Liêu-Kỳ về ở Thuận-sơn, sửa soạn nhà cửa đặt tên là Từ-phủ, sanh đặng Từ-Lộc.

Trịnh-Luân cũng có đặng hai trai: đặt tên là Trịnh-Luông và Trịnh-Hồ.

Hai anh em thăm dẫu ý hiệp, vọc vạc bằng nhau, lại khùng vênh cũng giống nhau, mặt heo, đầu chuột, mày rờ, mình cao, lưng rộng in hệt Trịnh-Luân. Luông, Hồ không ham đọc sách, tập vô tội nghiệp, nên thấp bát bả vô nghệ đều tinh thông.

Còn Luông lại có tài lạng hay, lạng hợp dưới nước cả ngày chẳng biết mệt, trề trong làng kêu Luông là Thủy-long.

Hai anh em cộc cẳng lấm, tôi tớ trong nhà chạy mặt, kẻ miệng nói thì tay đánh, nhà gia đình không dám trái ý Luông, Hồ.

Ra đường cũng một tánh ngang tàng. Trịnh-Luân thấy 2 trẻ có mẹ, nên ít la rầy.

Ngày kia Luông Hồ rước tên Phi là con người coi vườn bên Từ phủ, Phi sợ chạy về Từ phủ mà trốn, chẳng đợc Luông Hồ không kiên, cứ rước theo hoài, thời may Từ Lộc trong nhà thấy đời Luông, Hồ, hay làm ngang hiếp người, nên chạy ra can lại mà xin từ tội cho Phi và nói tên Phi là đờ khồn, nên vì công từ rước chi cho mệt, để tôi bị tội né. Luông Hồ quen thời ngang, một hai đời tên Phi mà thôi, bằng không thì phá nhà. Từ Lộc nói giận, hỏi Luông Hồ biết chỗ này là chỗ gì không, nhà này không phải như của 2

người, mà muốn phá chừng nào thì phá. Nếu 2 người không ra khỏi đây thì ta cho gia đình trở lại mà giải xuống huyện trị tội cho biết chừng.

Khi ấy quan Ngự sử nghe rầy ngoài vườn mới biểu con là Quỳnh-Tiểu ra coi ai vậy. Quỳnh Tiểu chạy ra thấy Từ Lộc đương xi mạ 2 anh em Luông Hồ bèn lật đật trở vô thưa lại với cha, quan Ngự sử sợ cháu mình sanh sự, nên bước ra kêu vợ, và biểu gia đình đuổi Luông Hồ ra.

Luông Hồ già quá, song nghĩ mình con dẫu chống cự với con cháu quan sao lại, lạy lạy tề tề, về nhà bứt rứt bỏ ăn, bỏ u ở, Trịnh-Luân có ý rình coi thấy Luông Hồ nói chuyện với nhau mà khóc lạy lạy làm la, nên kêu Luông Hồ mà hỏi cơ sao 2 con bỏ ăn bỏ uống mà khóc chuyện gì. Luông Hồ thuật chuyện về thấy tên Phi cần đặng cả lớn, hỏi mà mua nó không bán thì thôi, lại khi đến 2 đời mưa không nổi, 2 con giận Từ Lộc nó chạy về Từ phủ bị Từ Lộc xi nhục nhiều đến vì nó sợ cháu nhà quan nên không thể chi mà sống và nó, hai con lấy làm tức tề.

Trịnh Luân nghe mấy đứa cũng như ngu mới thức dậy, sự nhơ hết việc nên nhiên 35 năm trước, bèn nói với Luông Hồ rằng: 2 con hãy an tâm, dẫu quan dẫu dân khác nhau có một chủ thì Cha sẽ sửa hơn cho 2 con. Luông Hồ nghe cha nói, bèn êm lòng. Chiều lại 2 anh em đi chơi thì Luông nói với Hồ rằng: Khi Từ Lộc đương mắng chưởi 2 anh em ta, thì qua thấy có năng trong nhà ra coi, không rõ năng ấy là ai, em có biết năng ấy chăng?

Hồ đáp rằng: tôi thấy một năng trong nhà bước ra, nhan sắc rất đẹp, không rõ là ai, tôi lạy làm mớ ước, chớ chi tôi đặng tề tề với năng ấy thì lạy làm kỳ làm, Luông nghe làm thỉnh, có hình không đẹp, Hai anh em lơ láo có ý mơ tưởng việc chi, làm thỉnh đạo chớ bết buổi rồi về không ai nói gì ai một tiếng.

Nói về Liễu-Phu-nhơn là Mẹ Từ Lộc từ khi về Thuận sơn cho đến nay đã đợc 20 năm, bình yên vô sự, ngày kia có a-huôn đem một bức thư bèn Trịnh-Gia gửi qua, mớ ra coi vừa hết bết tề ngựa lái tinh nhơn sừ, tôi tớ trong nhà xúm nhau đờ bà đây, đờ thuốc hỏi lần mới tỉnh, bèn lạy tay khoát tới tề ra hỏi rồi một mình mớ than rằng: Hơn 35 năm nay ta quê lừng, tề ra ngày nay rờ lại, thì tề coi vớu thất oan. Trịnh-Luân giữ hai cái thư và cây trâm ta tới nay lại đợc cho chược 3 000 lượng thiệt là: thăng ăn cướp, cũng chẳng nên sanh sự với nó làm chi, mà mang xấu, cũng khiên, chớ nó có tới tham ta mới lảnh đặng tiếng xấu, như không vậy thì còn gì là danh tiếng nhà ta, bèn cho đợc Từ-Lộc mà dặn rằng: mai con đem 3 000 lượng bạc qua Trịnh-Gia mà chược cây trâm của mẹ làm rớt cách 35 năm nay về 2 cái thư, con chớ mớ thư và trâm mà coi trước mẹ.

Từ-Lộc vâng lời, ngày mai sửa soạn quần áo rá đợc tề đồng vạt bạc theo.

Ngày ấy bèn Trịnh-Gia, Luông, Hồ sửa soạn đi ăn thanh minh, anh em ra tới cửa, gặp Từ-Lộc đi vớu tới, hai đàng thì lờ rỏi ai đi đàng này.

Trịnh-Luân thấy Từ-Lộc đem bạc về không bằng lòng, nên say Từ-Lộc trở về mớ phu-nhơn qua đợc đăm đạo về việc thâu bạc cho đợc.

Từ-Lộc lý thiệt thà nghe nói, vội và kiêu trở về thuật lại cho mẹ nghe.

Liều-Phu-nhơn không vui, song cũng giục guợng ra đi, tôi chớ trao bạc lạy trâm cùng thơ đem về, coi ý không ước chút chi.

Đến xê nghe trề tề trong Phủ nói rằng: Trịnh Luân đã bị chúng giết mà đoạt tề, hỏi ra mới rõ rằng anh em Luông Hồ đi rảo mộ về nhà thây cha bị ai đăm chết, lại nghi quyết cho Từ-Lộc giết cha đoạt tề.

Cả nhà đều hoảng hốt mà biết chắc Từ-Lộc không có, nên đờ hườn đái mà coi ra bết nào sẽ định liệu.

HUỆ. (Còn nữa)

SÔNG LÂU NHỜ RƯỢU
(Longévité grâce à une liqueur)



Hiện bây giờ bên nước Huế-kỳ có một vị điền-chủ đã ngoài 95 tuổi mà sức lực không kém vầy? Như người đó vậy, đi đứng chủ hễ, ăn ngủ rất sung, cả ngày ở ngoài trời ngoài đồng coi tới-tò làm công chuyện.

Ngũy nó có một người đi thăm ông, hỏi thì cho biết tại đâu ông vậy đư ông đư ông mà sức lực không kém vầy? Ông cụ đáp lại rằng: Có chi lạ đó mà hỏi, cả đời tôi trước khi ăn cơm hay uống một ly nhỏ rượu Quina Gentiane hiệu Mazet là một thứ rượu trường-sanh bổ lực.

Người khách nghe nói cũng có lòng mộ việc trường thọ như ông, liền về nhà sai trẻ đi mua cho ông thứ rượu Quina Gentiane mà dâng mỗi bữa. Thiên hạ nghe nói cũng có đó tham sanh, cũng bèn rủ nhau đi mua rượu ấy đem về mà uống bổ quanh năm. Có bán trong các tiệm hàng xé (épiceries).

Lời tự thuật của một người đi du lịch
(Récit d'un touriste)

Trong buổi tối đi du lịch xứ này sang xứ kia tôi hay xài thuốc điều không biết bao nhiêu mà kể. Tôi hút thuốc này thuốc kia, dùng cả thuốc điều Cigarette Diva thật ngon hơn hết, hút số không khô cổ và khỏi sanh bệnh hoạn, vì thuốc này không có nhựa như các thuốc kia, khói nó thơm tho và dịu lãm. Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật (épiceries) và trong các quán café.

NGƯƠNG NHA NỮ Y SI
(Chirurgiens dentistes)

Bà Rose Lahille de Vincenzi và cô Tadg de Vincenzi làm nghề trồng răng có bằng-cấp-giới (hạng Bordeaux) ban Bà Rose Lahille tiếp rước thân chủ mỗi ngày: sớm mai từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 3 giờ đến 5 giờ. Trồng răng và nhả răng no nhiều cách kén Prothèse Bloc Huế-kỳ v. v. Nhả răng người lớn 5 \$, con nít 3 \$, bit lờ răng từ 6 \$ sắp lên, trồng răng thường rang vàng có độ đồ phụ tùng. Hay đến nhà 33 đường Filippini, Saigon.

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom - SAIGON
CÁCH LẤM BÀN VÀ MÚC. - Day nhiều món rất khéo, bia vè đẹp.
CÁ 0840
Tư vấn 0 04

HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT
HIỆU NÀY



LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC

CÓ MỘT THỨ NÀY MÀ THÔI
(Il n'y a que lui)



Có một thứ rượu Rum mana này hay trị bệnh rét, nóng lạnh hay làm cho lị s, tiêu tan hay trị bệnh gữa nhức và Giãn thớt. Rượu này rất dai danh, thiên hạ rất chuộng và lại lợi hơn các thứ rượu Rum khác. Hãy coi cho kỹ kẻo lầm thì quí và phải nhớ cho phải cái ve có dán nhãn trắng như hình kiểu đính một bên đây. Có bán tại các tiệm bán đồ tạp vật

ÔNG LÊ-VĂN-VÔ

Là Lương-y viên nha-ước, học tại Hàng-lâm-y-viện I en Tây (Alger) Đã có coi các nhà thu ứng bên Tây và Annam gần 35 năm. Tỉ dụ chứng bệnh trong nước Nam. At muốn nói thuốc xin tên tại nhà ở Baku, đường Paul Bert số 43 ngang rạp hát của ông Đốc-phủ. Kiệt.

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom - SAIGON
KIM-VĂN-KHÉU, ông P. Trương-vinh-Kỳ in lại rồi
Không hình 1900: Có hình 2900: Tiền số 0210.

PHÁP-QUỐC THUỐC BÒ VÀ TRỊ ĐÀM THIẾT HIỆU LÀ ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX
Của ông lương-y GULLIÉ



Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế đương của quan lương-y GULLIÉ lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong Tị Vĩ, đau nơi TRÁI TIM, ĐAU GÁNH, ĐAU HÌNH, RẾT VỎ ĐÀ, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HỒ ĐÀI, BỊNH CÚM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có TRÙNG LẠI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XÒ rõ rệt và rất hiệu nghiệm làm cho HUỆY RA TINH KHIỆT. Những bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẶT PHẪU ra thì uống số hay lãm.

Bất kì thuốc trị đãm nào mà không có đức họ tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ THUỐC HOÀN XÒ

nếu cũng rất trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux của quan lương-y Gullié.

Thành phố trẻ thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, một họg họ của y anh, ở đường GREENELLE St. GERMAIN số 107 ở Paris và ở thành PARIS.

và TRONG CÁC ĐƯỢC PHẠC SỬU CÓ BÁN

KHOAN CHẤT THỦY
(Nước suối kim thạch)



VICHY
PHÁP-QUỐC-TUẦN
VICHY CÉLESTINS

Có bán nguyên vẹn | Trị bệnh đau khớp, bệnh đau răng, đau Phong - rờ nước vè.
Thạch-lâm-bình (ki) - Suu này chỉ lã-lã

VICHY GRANDE-GRILLE Trị bệnh đau gan và biao đãm.
VICHY HOPITAL Trị bệnh thương tí, trường nhĩt.

Này coi chừng đồ giả mạo, thì mua phải chỉ cho đúng thứ nước này mới muốn dùng.

VICHY-ÉTAT ĐIỀU TÈ
SEL VICHY-ÉTAT là muối tự nhiên trong nước suối kỳ mà ra. - Có hộp và có ve
PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hoàn thì dễ tiêu hóa.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình dọn nước vệt (mỏi-khi-chất).

PATHÉPHONE



Thư máy nói, thư kèn hát Pathéphone này có một mình nó nói tiếng người hơn hết.

Thư máy nói, thư kèn hát Pathéphone này có một mình nó nói tiếng người hơn hết.

Đĩa hát Langas, Annam, Bêc-kỳ, Cao-man, E-mùng, Xơ-ly, Triều-châu.

Đĩa hát Langas, Annam, Bêc-kỳ, Cao-man, E-mùng, Xơ-ly, Triều-châu.

CẢ ĐĨA CẢ MÁY VÀ KIM ĐÈU CÓ ĐỈNH HIỆU PATHÉ
Khi mua phải nhớ cho được hiệu ấy. Vì đĩa hát hiệu này tốt nhất, kèn hát hiệu này rõ ràng thanh thè, kim băng ngọc thạch chẳng hề khi nào mòn.

Le Directeur-Gérant : F.-H. SCHNEIDER
Certifié l'insertion.
Saigon, le 19

Vu pour légalisation de la signature de M. Saigon, le 19
Le Maire de la Ville de Saigon
Spiegel Imp F.-H. SCHNEIDER
certifié le mardi 14/11/11
14/11/11