

# Lục Tỉnh Tân Văn

## 聞新省六

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN	
TRONG ĐỊA-PHẬN ĐÔNG-DƯƠNG	
Một năm.	6 \$00
Sáu tháng.	3 50
Ba tháng.	2 00
Mỗi số.	0 10
Đổi chỗ ở.	0 \$20
BÀI-PHÁP VÀ CÁC THUỘC ĐỊA	
Một năm.	20fr.00

Số: 518  
NĂM THỨ MƯỜI MỘT

BÁN LẺ MỖI SỐ: 0 \$ 10

27 Décembre 1917  
(4 tháng mười một Annam  
Năm Đinh-t)

DIRECTION ET ADMINISTRATION :  
F.-H. SCHNEIDER, 162, Rue Pellerin, Saigon

PUBLICITÉ  
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Le centimètre de hauteur sur 0.066 de large. 1650  
Le décompte des lignes est calculé à raison de 2 au centimètre quelque soit le caractère employé.

BỔ CÁO

(Những lời rao về việc buôn bán nếu gửi theo đến Bộ-quản thi Bôn-quản sẽ gửi cho một cái bản để giá phân minh.

### MỤC LỤC

- 1 - QUAN TOÀN-QUYỀN GIÁ LÂM NỮ-HỌC-ĐƯỜNG.
- 2 - ĐIỀN BÁO.
- 3 - HƯỚNG TRUYỀN.
- 4 - PHÁP VIỆT ỨNG THỊ.
- 5 - VI LÂM SÁO MÀ ANNAM BUỒN TỐ KHÔNG ĐƯỢC.
- 6 - NHON CÔNG TA.
- 7 - CHUYỀN KÍN.
- 8 - BÌNH NHỰT BỒN.
- 9 - CHƯƠN TRÌNH ĐỀU ƯỚC HẰNG TÀI BUỒN ĐÔNG-DƯƠNG.
- 10 - THÔNG-BÁO (Đông-dương).
- 11 - CỤC ĐỒNG.
- 12 - NHÂN BẨM
- 13 - LINH TẬP ANNAM TẠI PHÁP.

### LỜI RAO

Nay gần đến tết tây và cũng không còn mấy tháng đến ngày nguyên đán Annam.

Nhà in Bôn-quản có đủ các thứ chữ mới mà in thiệp cho chữ qui vị và ba màu giấy, là trắng, đỏ, hồng. — Mỗi tấm thiệp giá một đồng bạc, nếu có chữ Annam thêm thì mỗi chữ giá năm xu. — Tiền gởi người mua phải chịu.

### Quan Toàn-quyền giá lâm nữ-học-đường

(Au collège des Jeunes filles Indigènes)

Chư đồng đạo soạn báo của chúng tôi đã thuật cho thiên hạ biết rằng hôm chiều thứ hai tuần rồi quan Toàn-quyền đã đến Bôn-quốc Nữ-học-đường và các báo lại tố dấu khen ngợi cùng lấy làm lạ việc đã thành tựu, Văn cải trường tốt ấy đã mở dạy chưa đầy 2 năm nay mà vì nhờ công đức các bà giáo, nhờ các bà cai trường cháu thì như mẹ vậy, nên học trò nay học đã khá lắm, cả thầy cha mẹ học trò lấy làm vui lòng.

Chúng tôi không thuật lại các cuộc bày ra trong trường ấy dạng hoan nghinh quan Toàn-quyền có bà phu-nhơn và lịch tiều-thơ từng giá cùng là các bà phu-nhơn Langsa, các cha mẹ học trò và vài quan lớn có đến dự lễ. Quan Toàn-quyền nhơn dịp ấy đã thấy rõ cuộc Ngài lấy lòng dân đi lập ra, gọi các gái Annam đến đó thọ giáo đồng một cách như các trai trẻ này, mà nay cuộc ấy đã đắc dân tâm, sẽ có công ích cho quyền thế langsa ở xứ này.

Thường thiên hạ hay tỉ rằng: nên cửa nên nhà cũng nhờ đơn bà, mà phá gia-cang cũng là đơn bà. Văn đơn bà Annam tuy văn tánh tình khiêm hòa và không chừng mực để cho gia-trưởng cư xử với đời mặc lòng, chứ thiết là một tay nội trợ tất tinh, có trí mi hay tho thê bày biện, nếu nhờ ân giáo giục thì sẽ trở nên một người trợ lực rất có ích cho cuộc langsa diêm hà dân sự trong xứ này.

Tự thử chi từ có một điều làm cho cuộc tiến hóa đăm thanh niên xứ này huất trác và chậm trễ là đấng này đây: Văn các trai từ vào các trường mà học năm, mười năm rồi thì bằng cấp làm việc, thì hay từ đặc vị đã thọ được giáo-giục kim thời, bèn quên các thói lỗ lờng nơi truyền, tưởng mình đã trở nên người đưng ở giữa thân tộc, làm cho cả nhà khổ tâm và nghi hoặc. Như các người già cả thì không nói gì, vì hay có Thời bộ; Song le các kẻ thanh niên khi lãnh việc làm rồi bèn cưới vợ lập gia cư, mà vợ thì dốt từ mẹ đến con, thấy chồng đã dăm thăm cái giáo giục langsa, lần lần kiếm thế lập thân làm cho lu tuich.

Bởi đó có nhiều vị anh danh vì không gặp được ai mà dám đạo trong gia đình, vì không quan lớn với người langsa dạng vàng lai thù tạc, duy có gần các quan trong nhà-mô, công-thư thời, thì lần lần bỏ học hành chữ nghĩa langsa đi.

Trong đăm người Annam vào bộ langsa tuy ban sơ, nay đã nên gia-thất, sanh sản con cháu rất đông, mà phần nhiều con cháu ấy đã thành nhơn rồi; ấy vậy, những con cháu ấy khi mới vào trường thì phần đông không biết đến một tiếng langsa mà. Học ở đâu mà biết, vì cả nhà cứ tiếng Annam mà đặng hoải.

Bởi đó cho nên tại Nữ-học-đường hôm nọ chúng tôi lấy làm vui mừng mà thấy hai, ba có học trò cụ, năm ngoài đã thôi học, nay nhơn dịp lễ rước quan Toàn-quyền, bèn vào trường rất vui lòng mà khoe với chị em rằng đã có đôi bạn và rất đặc chi mà dùng tiếng langsa trụng lui mèo dạng cảm tạ công đức các bà thầy, và cùng nhau đăm đạo bằng tiếng langsa cho các bà phu-nhơn langsa nghe; tuy vậy mà các có ấy không bỏ cái nề dục dân dâm thắm, giữ cách đi đứng nói năng rất nghiêm nghị, ấy là các đấng làm cho thêm duyên đôn bà gia giáo đó.

Văn các có học trò cụ ban sơ ấy làm sang cho Trường mình và làm nể mặt mấy mẹ cha có đi theo đó và lấy làm đắc chí thấy con mình được như vậy, các có lại rất hiếu

hạnh với mẹ cha. Chừng ít lâu đây các có học trò cụ ấy sẽ đem con đến mà gởi học trong trường yếu dẫu này, mà các con trẻ ấy ở nhà, khi thì bà nội, bà ngoại day rong khuôn phép Annam, lúc lại nhờ mẹ dạy học tiếng langsa, và dạy cho nó biết thương tưởng nước langsa, chừng ấy thiên hạ mới thấy cái cuộc quan Toàn-quyền lập ra đây là cuộc thâm thâm diệu diệu, chứ hồi ban sơ các quan hầu cận ông Albert Sarraut tưởng là một cuộc đăm đi mừng tượng một chánh-sách mạo hiểm vậy, mà nay cuộc ấy như đương nhiên, văn cuộc giáo giục nữ-như Annam đã thành ngách rồi, nay là phải thời đợi nên sắp đặt cho hẳn hoi, vị quan Toàn-quyền đã lập Trường-đăng-học-chánh cho nam-như, làm cho đường tiến hóa kẻ thanh niên tinh anh sậu tấn, thì bề gì đăm nữ lưu cũng còn phải thua sút hoài, cho nên phải sắp đặt cuộc giáo giục nữ như lại cho hẳn hoi đặng đăm nữ lưu có thể mà theo bên gỏi nam nh.

Chúng tôi rất trong cho man thấy cái Điều-lệ Học chánh đàng đon tại phủ Toàn-quyền mà tại đình Chánh-phủ địa-phương, tại Sở Học-chánh và tại Phủ-viên Hội-đồng tổ chức Học-chánh, coi bộ yếm liềm không chịu đi hơi.

Nhưng vậy chúng tôi hãy trong cậy cho các quan đấng sưa sang Học chánh lại sẽ như mà sưa luôn cuộc giáo giục nữ-như, như cuộc giáo giục nam-như, phải có cái sự cần kíp mà xưa nay hay bỏ qua là sự cần kíp khóa học này phải liên lạc với khóa học kia và sự cần kíp ở trường này qua trường kia cho liên lạc nhau.

Nay chỉ nói qua Nữ-học-đường thôi, thì dẫu trường ấy có tốt thế mấy, có tinh làm ra rộng đường bao, cũng là một cuộc giao giục hoàn toàn, vì trong ấy dạy học từ bài vở trường làng cho đến bài vở trường tỉnh, mà chẳng hề dủ vừa lòng mợ học của đăm nữ lưu annam bao giờ.

Song le Nữ-học-đường nay đã có hiệu nghiệm rồi, quan Toàn quyên có lẽ đắc chí, dẫu mà ngài đã khiêm nhường từ chối không chịu cái danh dự tiến tặng đó là không chịu cho thiên hạ lấy tên ngài mà đặt tên trường ấy mặc lòng, chứ cái hiệu

ngiệm ấy nó sẽ kéo các trường con gái khác vào đường tiến-hóa.

Chưa gì cuộc giáo khoa thiết lập tại Nữ-học-đường đã thâm nhập vào các trường địa hạt rồi, lần lần các trường ấy, từ sức tiến bạc cùng là người giúp việc, sẽ trở nên trường tỉnh thành sơ-học-hiệu, chứ bây giờ đây thì tại nhiều tỉnh-thành các trường ấy hồi còn là trường hương thôn, trường-mông-học, trường dự-bị mà thôi.

Nhưng rứa mà chưa đủ, vì ngoài tỉnh thành thì không có trường con gái khác cho nên các nữ-như ở ngoại châu thành phải vào trường con trai mà học đở, có 2 đều bất tiện; một là khi đặng 12, 13 tuổi thì phải thôi học vì phép nam nữ thọ bất thân, hai là tại trường con trai không có dạy gia-đình học khoa. Hiện nay có hơn 3,000 đứa nữ-như phải học như thế, vì chưa mẹ biết chắc con gái mình tuy chẳng đăm trường là có quyền mà cần phải ăn học, ít nira là cho biết đọc và biết viết. Chúng tôi đã có nghĩ đến cái quyền ấy trong lúc chúng tôi đàng trâm trở khen cái đều mà cuộc giáo giục langsa chẳng bao lâu đã lam được, là đều dạy trẻ gái hữu hạnh tại Nữ-học-đường nay đã khá rồi.

Phải khi sự dạy trẻ gái ấy trước, vì là con nhà thế gia, thiên hạ hay nghe lời, thì các nhà ấy sẽ có thế mà bỏ hóa, trâm khắp chung quanh chỗ ở, cái quyền thế langsa cho thiên hạ nhien.

Cũng phải mở trường địa hạt thêm mà nữ lưu về sau phải đem các trường ấy từng tuyền số Học-chánh, chẳng nên để cho các bà thầy từ đon như khi trước nữa; phải thiết lập các trường Mông-học, các trường dự-bị trong các làng nhà quê đặng giúp cho các nữ như không thể đến Nữ-học-đường Saigon, có chỗ học dạy và học viết tiếng nước mình và học cầm kim, khỏi bỏ làng mà đi học xa.

Được như vậy, thì cuộc giáo giục nữ như mới hoàn toàn cho... ấy là cuộc giáo giục nữ như có quyền ước ao cũng như nam-như vậy.

Chư khán quan chặc sa cũng hồi chúng tôi rằng: Vậy chớ con trai đã có cuộc giáo giục hoàn toàn rồi chưa? Việc ấy chúng tôi sẽ biết, khi Điều-lệ Học-chánh đã ban hành.

## ĐIỀN BÁO

(Dépêches)

### TIN HAVAS

12 décembre 1917

Hàng đầu

Bữa nay thành Jerusalem thất thủ hàng đầu.

Tàu bị đánh chìm

Tin thành Bilbao rằng chiếc tàu l-p-h

nhỏ hiệu Claudio bị tàu lừng đm, nhiều người trong tàu bị thương; tàu l-p-h-nhỏ lần về được tới bờ.

### Nước Portugal

Tin thành Lisbonne rằng: Tân chánh-phủ định bãi nghị-viện và nài xin quan



Đừng lập gì rao, ai có tiền chịu học phí, thì cho vào trường, bắt cầu là mấy tuổi, giới, hay dở gì cũng được. Dạy phải lập hạn 15 tuổi cho các trò sau ra sẽ làm thầy giáo thôi.

Đừng lập hạn chỉ cho các trò đi thi bằng cấp tốt-nghiệp.

Đó là các điều của khán quan chúng tôi nài xin.

???

**Vì làm sao mà annam buôn to không được**  
(Pourquoi les annamites ne peuvent-ils commercer en grand?)

Các hãng buôn ở Saigon, các nhà băng cũng là các nhà có vốn, thương ban sơ cũng có lòng muốn buôn bán, tính việc làm ăn ngay với người Annam.

Bởi có ấy nên hàng bạc Đông-dương bên dùng Ông Thỉnh làm compradore-chánh. Ông Thỉnh lấy làm đặc chỉ song đi lâu bị quân vô tâm đem đất hoang, ruộng rừng mà gặt ông Thỉnh và gặt băng cho nên từ ấy chỉ nay hàng bạc Đông-dương không dùng Annam làm compradore-chánh nữa, mà cũng không chịu cầm đất, cầm nhà, cầm phố chỉ nữa.

Hàng bạc nào bây giờ đều dùng người các-chủ làm compradore-chánh, có thể chừa và chực muốn bạc đáng hàng bạc giao cho compradore-chánh cho các-chủ vay, lời thì chia, mà có mặt thì thường, không lẽ compradore các-chủ cho Annam vay.

Còn các hãng buôn ở Saigon ban sơ cũng dùng người Annam làm compradore-chánh mà vì không biết tiếng các-chủ cũng là hơi đó không có người Annam buôn bán, nên lần lần các hãng mới dùng compradore-chánh các-chủ. Có nhà thì ép compradore-chánh phải vì chi của, đất, nhà đáng và muốn, có nhà vì tin cậy kẻ có công nên không bắt vì chi. Compradore-chánh phải chọn người của mình đem vào làm việc để thì lo đi bán hàng ở ngoài quốc mua qua, người thì đi mua đồ thô sản trong xứ đáng giá ra ngoài quốc, kẻ lại lo đi đòi bạc, bán chịu; thấy thấy đều ăn lương của hãng mà tăng compradore-chánh. Mỗi năm hàng tính số, hề lời bao nhiêu thì châu cấp cho compradore-chánh mỗi 100 hoặc 2, hoặc 3 \$, nếu mỗi năm bán được vài chục muốn thì tiền châu cấp sẽ khá lắm.

Nếu compradore-chánh bán chịu cho tiệm nào, mà rồi bị khó khăn-tiền, đòi không đi hay là không được, thì hãng lại trừ số tiền mất đó trong số tiền châu cấp. Bằng làm mà nhiều thì lại trừ trong số tiền thế chừa.

Như thế thì Annam rơi vào đâu mà mua đồ chịu, có ai bảo lãnh cho đâu, còn muốn dùng bạc đáng thì ai cho, mà có của muốn đem cầm thì không hãng nào chịu cầm. Có một điều đem đi có cho các-cậu xã-tri chịu lời nặng, vì xã-tri lấy bạc tại băng có người ở Âu-độ bảo lãnh, lời mỗi năm, mỗi 100, là 8 \$, 00; xã-tri đem về cho tại Annam vay, mỗi trăm ăn lời mấy chục đồng thì ai ai cũng rõ.

Song le các hãng buôn cũng còn có lòng muốn gán gửi với người Annam, bởi vậy có 5, 7 người ở Lúc-đinh lập tiệm, khai trương rồi lên Saigon bỏ hàng, nửa chịu nửa mặt, giao mỗi tháng trả cho hãng, là bao nhiêu, mà tuy lời giao kết có tờ giấy phân minh mặc lòng, song đến kỳ thì chẳng hề thấy gửi trả, lâu ngày sanhwich, rồi việc các hãng không bán chịu nữa, bên mang bạc đi mua đồ của các-chủ bị bỏ bán mất, làm sao mình lời được, nên phải đóng cửa tiệm.

Mới đây có nghe hãng bạc kia ý còn muốn gán gửi với người annam, nên có kêu một nhà cự phú ở Saigon, muốn

dùng làm Compradore-chánh, mà nghe lại người ấy không chịu làm, khá tiếc-vậy! Đó, công cuộc như thế, thì các-chủ đi mua chịu đồ của các hãng buôn, đem về bán mà chỉ cho annam, rồi annam phải bán mặc lại cho annam.

Ngày nay tiệm annam cũng đã tháng 8, nếu từ tiệm mà ít vốn thì 5, 10 tiệm biệp lại giao cho 1 tiệm đi mua đồ của hãng về chia cho nhau mà bán rẻ cho annam xài, như thế thì còn trông tranh mỗi lợi với china. Nếu các hãng không bán chịu, vì annam hay thất tín, mà khi mình mua mặt, thì hãng lại cho huê hồng 5 hay 10 o/o, có phải là qui chẳng? Nghe nói ông B. q. Ch. tính lập hội buôn ấy, điều lẽ như thế mà sao chưa thấy nhóm.

Còn các cậu công tử ở Lục-châu có vốn, cần chi phải đi xin chỗ làm việc hay là đi lo làm quan, một phái lo đi học nói tiếng Quảng-dông, tiếng Phước-kiến, rồi coi tiệm nào cần dùng Compradore-chánh hay đến đó tính việc làm ăn (coi Bulletin de la chambre Commerce). Như vậy thì chẳng bao lâu mình cũng có thể tranh mỗi lợi với người, chứ làm compradore mà không hiểu tiếng các-chủ thì sao được. Hiện nay tại các hãng Saigon các compradore chánh và phụ đều là người các-chủ lai ráo, người thì biết 1, 2 thứ tiếng, kẻ lại 5, 7 thứ tiếng. Người ta có máu học mà học được, thì mình há lại học không được hay sao?

Các việc tôi nói đây, là cuộc thiệt hành, vẫn muốn tranh mỗi lợi thì phải dùng thiệt hành, bằng các chủ bút cứ kêu rêu, hào phai ránh mà tranh mỗi lợi hay là Giải Thập-diệu mà không chi cách thế, thì cũng như nói chơi cho có màu đó thôi, chứ nào có ích chi đâu.

Mà từ 2 năm nay có vài tiệm annam đến các hãng buôn mua chịu đồ như các-chủ, các hãng vui mà bán, đúng tháng thì trả tiền, vì vài tiệm ấy biết thủ tín, cho nên hai năm nay việc buôn bán rất niêm nở, lại hàng bao nhiêu cũng cho.

Tóm lại một điều là nếu annam muốn cho các hãng đãi mình bằng các-chủ, thì phải:

1° Có người Annam làm Compradore-chánh.

2° Người Annam phải biết tiếng các-chủ.

3° Các tiệm phải thủ-tín, thiếu bao nhiêu, hề đúng kỳ phải ránh mà trả, thì ắt nên được.

Vì đầu sau có compradore annam mà mình hay thất tín thì cũng khó mua chịu đồ vậy, mà cuộc buôn không nhờ mua chịu thì làm sao trông buôn to được.

Chúng ta nghĩ đem phải niệm câu nô mô vô tín bất lập, nô mô: vô tín bất lập, mỗi ngày niệm 2 lần, trước khi đi

ngủ niệm một lần, thì có lẽ ước Nam sẽ mau tiến hóa chôn Thương trường.

Cúi xin vì nào biết đến chi hay hơn, hãy luận tiếp.

Dung-phu

**NHON CÔNG TA**  
(Notre main-d'œuvre)

II

Hồi cựu trào những điền chủ nào cần dùng tay làm ruộng, làm rẫy thì đi tìm các kẻ đồng thôn ở không nhưn hoặc ránh việc, hay là ở tha thôn, mà mướn năm, mướn mùa. Giá cả tùy lớn nhỏ, đờn ông, đờn bà. Muốn mướn một tay làm ruộng từ 18 tuổi đến 30 tuổi, thì phải định giá mướn năm từ 20 đến 30 quan tiền Annam, tùy sức yếu mạnh, tùy sức mau chậm và tùy sự rộng hẹp nhơn-công trong làng.

Ngươi trừ đồng tiền mướn năm, chủ còn cấp áo quần, cơm nước và chỗ ngủ nghỉ. Con nít thì giá mướn đồng niên lời một chục quan, đờn bà từ 10 đến 20 quan. Các kẻ đi thuê, đi mướn như vậy, thì phải ở gần bên chủ nhà ở nhà sau, như thế, thì chung quanh chủ nhà có kẻ hầu hạ phục sự không khác nào thái tử đàn La-mã thuê xưa; thường lệ các kẻ ở thuê ấy không có đứng bộ rơng làng. Mà tuy là Nhà-nước cựu trào không biết tôn tích họ mặc dầu, chứ khi nào họ trốn chủ, thì sẽ bị bắt lại được liền. Hễ xảy ra có kẻ ở thuê ở mướn mà trốn chủ như vậy, thì người chủ đến làng đem tờ cơ, làng tức thì ra lính tập nã, mà khi xưa nhờ hương chức nghiêm trị, tuần đó tể sát hẳn hơi, cho nên khó mà thoát thân được lâu.

Hễ bắt được rồi thì có nhiều khi hai đảng tính thuận với nhau, vì đảng nào cũng có một chủ rồi. Nhưng bằng không tính thuận với nhau thì nguyên-chủ đến thưa với việc làng hoặc đến quan mà thưa, bởi vì kẻ ở thuê ở mướn đã thọ lãnh tiền trước, nay bỏ trốn đi, thì là thiệt hại cho nguyên chủ. Thường thường mà trốn như vậy, là tại đưa ở rẫy lộn với nhau, hoặc vợ chồng rầy rạt với nhau, củ tăng với nhau, chứ chẳng phải là họ tránh công việc làm, đầu chủ có gác gao cho thế mấy, cũng ít khi hay trốn tránh. Mà phải biết rằng: không có dân nào làm chủ mà hiền từ, từ hơn dân Annam nữa. Hễ đưa ở rẫy ruộng rẫy rồi thì nó rất thông thì, làm

một hồi rồi nghỉ, muốn nghỉ thì nghỉ, hoặc kiếm cơ kia, hoặc kiếm cơ nọ, hoặc là hút thuốc, hoặc là ăn trà, hoặc là uống nước, đang tề, chiều vắng, rửa tay, rửa chơn trong thả rồi đi làm, chủ nhà thấy cuộc vậy cũng là hiểu trẻ ở nó làm việc bề có bỏ nốp, trừ nợ, mà biết làm sao, nhà ai cũng thế. Nếu rầy la, chưởi mắng, thì sẽ bị tiếng đồn là người ác, không ai dám tới mà làm mướn nữa.

Thời tục như vậy thì ngày nay trong đồng bãi Annam hơi còn, việc mướn thuê người ở như cựu lệ, mà như xưa, đáng nằm lây lất, thì người dùng bạc đồng mà tính; có khác hơn xưa một chút, là dân ở mướn mà dùng tiền đồng thuê, thì phải đem vào đứng bộ đình trong làng.

Các cách làm lụng, khi thì làm, lúc thì nghỉ chơi, không ích lợi chi cho chủ, lâu lâu lại xin phép đi về cúng quải, đám ma, đám cưới v. v. hoặc nhiều lúc giả đồ đau bụng, nhức đầu, đáng nằm lây lất, thì người thuộc-dân Langsa chẳng hề chịu đặng, vì ngày giờ là tiền bạc của các ông, các ông muốn ruộng đất phải trồng tía cho mau rồi. Bởi rứa cho nên các ông mới bày ra cuộc mướn công trạng, trả tiền công nhiều, mà phục sự không khác nào thái tử đàn, có kẻ, có đất cấp-răng coi sóc, cũng có bạc cuộc đất soát, lãnh mướn. Mỗi cuộc bày đó đều có ích lợi, tùy người chủ biết dùng. Mà coi bỏ khác mà quyết đoán được cái cách ép nhơn-công bôn-xứ làm lụng cho được việc hơn. Vì có nhiều ông thuộc-dân Langsa đã ngã lòng hết muốn dùng nhơn-công bôn-xứ nữa, bên đi xa mướn nhơn-công chạ và ba-tai-du hoặc là nhơn-công các-chủ, đem về trong vườn làm công việc. Có ông dĩ tình đi mướn nhơn-công Miền-diện hoặc là chạ và Thiên-choe.... Có vai ông đã thử mướn nhơn-công Bắc-kỳ. Ngươi trừ nhơn-công Bắc-kỳ cũng là dân tộc Annam, đồng tánh nết, thói tục với dân Nam-kỳ, thì cũng từ tưởng sự đi mướn dân công ngoại quốc sẽ chẳng có ích chi cho quan họ ta đâu.

Nghĩ theo cái nhơn tính, thì sự kéo nhau cả đám bỏ xứ mà đi đến tha phương làm ăn như thế, chẳng phải là cảnh tốt chi, nơi cái đám ấy không khác là tay hợ hơn trong đám làm thuê ở xứ họ, mà cũng là một điều lộng hiểm cho ta mà đem họ vào ở chính giữa nhơn dân lương thiện xứ Nam-kỳ.

Đầu cho các ông thuộc-dân Langsa bày cách chi, cách chi mà chọn lựa dân-công đi nữa, thì cũng có thiên hạ phân năn luôn luôn.

Giữa các hội canh-nông, như là trong hội nông-nhơn-công-cộng-cùng là trong các báo-chương luôn luôn đều có lời ước xin cho nhà nước can dự đặng mà trừ cái tánh nết không chừng đời và cái lòng vạy vò của các kẻ đi thuê ở mướn. Thiên hạ đều đổ cho đám làm mướn ấy nhiều điều gian ác cho đến đổi nhà nước phải động lòng can dự, bên lập Điều-lệ ngày 13 avril 1909. Cái Điều-lệ ấy can thiệp một cách chung và lập thuộc-dân langsa như người đứng giữa tự nhiên của nhà nước và các kẻ làm mướn vậy, như thế mà các thuộc-dân langsa chừa vựa lòng, bên xin làm thêm, nhà nước mới kỹ xét tội xem, lập ra một Điều-lệ mới nữa.

Ấy là việc đầu giấy mới nhợ cái chương trình Điều-lệ chúng tôi sẽ

**Thuộc điều hiệu CANON**



**BAO-XANH**

**Đã ngon mà lại rẻ tiền**





