





Chúng tôi cũng chẳng chấp ý làm chi về việc qua nên đáng tiếc như vậy, nhưng mà chúng tôi phải kiên luận mà lấy chỗ hay hữu ích cho chư vị khán quan.

Phải làm sao cho kẻ vốn ít quyền nấp vào quốc-trái, mà không thì hiệp lại với nhau nhiều người mua một vé, và mua từ về một.

Làm sao cho những người giàu phải quyền nấp cho chắc chắn, rồi ký lại tại hàng bạc một bó về cho to, chỉ để lại một ít mà thôi cho khỏi túng ngặt, còn bao nhiêu thì bán lại cho nhà nghèo nào không đủ sức mà nấp 68.f. 50 một lần, nghĩa là theo giá bạc bây giờ thì là gần 18 đồng, mà như nấp đang nhiều lần thì ưng mua lắm. Kẻ giàu nấp nhiều thì cũng đáng công lớn như thường, và như bán lại cho nhà nghèo mà không ăn lời gì khác hơn là tiền lời trong

vé, cho đến khi nào trả tít số, thì cũng đáng cho mọi người tôn trọng và cảm ân.

Cách này đã có thi nghiệm trong một thành phố ở gần Paris, rồi có nhiều chủ quyền rộng rãi, nghe theo lời một quân Tham-biên Đông-dương hưu trí, chịu xuất tiền trước mấy trăm ngàn quan mua vé không ăn lời, rồi bán lại cho những người làm việc và làm công cứ mua mà góp tháng, thì lợi nhiều hơn là gởi tiền vào kho súc-tích. Người an-nam ta đây thì không có kho súc-tích, và như có quyền mà mua một hai vé quốc-trái, thì chẳng đời thì tiền lời cũng là vui, đồng có một lần, mà sau có đầu tích cho nhờ có phụ trợ vào cuộc tháng trăn.

Xin chư vị khán quan dự tiền cho sẵn, cuộc quốc-trái sẽ mở bây giờ.

# ĐIỀN BẢO

(Dépêches)

## Mặt trận I-ta-li

27 octobre 1917

Truyền tin I-ta-li: Quân nghịch đánh một trận rất dữ ở chính giữa hòn Rombon và đầu phía bắc Bainsizza. Tại Saga binh ta chiếm cứ rất lung, tại phía nam quân nghịch xâm nhập vào các chiến hào de ra phía trước.

Tại tử nạn Isonzo, binh ta đã qua sông Santa-Maria và tại Santa-Lucia. Binh ta đánh ngừng nhiều trận dữ tại phía Tây Volnik và tại gốc phía Tây núi San Gerilre.

## Binh Langsa cả thắng; bắt được 11 ngàn tù binh

Ngày 25: Binh ta sớm mai này thắng qua khỏi các nơi trận thế đã chiếm ngày hôm qua ở mé kinh từ Oise qua Aisne, làng và rừng Finon, làng Pargy và Filia đã bị lấy rồi. Tại phía nam Filin là nơi binh đi tuần của ta xâm nhập, ta chiếm được các nhà ruộng Saint-Martin, và nhà thờ Sainte-Berthe. Binh ta áp tới nên quân nghịch phải bỏ lại đồ binh khí nhiều và 20 cây súng đồng nhỏ chừng 6 pouces. Từ ngày 23 octobre đến nay tổng cộng được 120 cây đại-bát, mấy trăm đồ liên hỏa lôi, súng liên thính và bắt được 11 ngàn tù binh, trong đó hết 200 quan số.

Tại hữu ngạn Meuse, A-lo-mân đánh một trận tại rừng Chaume bị súng ta bắn phải ngừng.

## Mặt trận I-ta-li

28 octobre 1917.

Điện tin A-lo-mân cho hay rằng tấn phát rất lợi mau tại mặt trận I-ta-li là nơi tù binh và binh khí rất nhiều đã bị lấy.

31 octobre 1917

## Tại A-lo-mân

Tin ở Amsterdam: Ông hoàng Hertling chắc sẽ nhả sẽ thế cho ông Michaelis làm chủ-đạo-đức. Việc chọn cứ này chỉ là một cái phẩn sự rất lợi hại. Quan-tử-tướng Ô-trích là ông Seidler nói tại Hạ-nghi-viện nước Ô-trích đã sẵn lòng giải hòa, nếu mà thủ quốc chịu giao thiệp nhau cho đồng với cứ như cũ.

1 novembre 1917

## Tại mặt trận Langsa

Truyền tin Langsa về ngày 31: Súng pháo thủ hải bên nam trong đường xích-quai Braye, Hurtebise và tại tử nạn Meuse. Lực binh ta tràn qua địa trận quân nghịch

ta làm quân nghịch hao binh tổn tướng rất nhiều, bắt được 20 tù binh. Binh ta bắn phá các ga xe-lửa tại Lichterfelde, Gît, Mazière-les-Metz, Longerville và Thionville.

## Tàu chim

Tin ở Paris: Chiếc tàu Mascara bị chìm ở chính giữa Marseille và Tunis. Tàu chim mất xác và mất của.

2 novembre 1917

## Mặt trận Langsa

Ngày 31: Tại phía bắc Aisne, hai bên pháo thủ bắn tới hoài trong đường xích-quai từ Vauxaillon qua Pinon và tại các nơi trận-thế trong miền Froidmond.

Quân nghịch liền 30 trái phá xuống Dunckerque.

3 novembre 1917

## Tại A-lo-mân

Tin ở Amsterdam: Ông hoàng Hertling không chịu tho chừc chừơng-án quan cũng tại phe tả càng trở.

## Tại Ê-gíp (Égypte Ai-cập)

Truyền tin Ê-gíp: Binh ta đã chiếm Bir-saba, bắt 1800 tù binh và lấy 9 cây súng đồng.

4 novembre 1917

## Đánh trả thù

Ngày 2: Binh ta hạ đặng 3 cái phi-thoan, còn bảy cái bị hư hại phải bỏ xa xuống. Muốn đánh trả thù việc bắn phá Dunckerque 16 cái phi-thoan liền 2 tấn rớt, trái phá tại Ollenburg, trong quan Badje.

## Ở bên Tàu

Nước Trung-huê mượn 9 chiếc tàu để bị bắt cầm trong tay cả thủy đặng 30 ngàn tấn, mượn của Anh-lê.

5 novembre 1917.

## Mặt trận Rút-xi

Điện-tin Rút-xi: lính ta cả thủy hiệp nhau trong đường xích quai hồ Vishnof bình ta tràn qua tại phía Bắc Husiatyn, bắt đặng tù binh.

6 novembre 1917.

## Quân A-lo-mân thảo lui

Điện-báo Reuter nói rằng quân A-lo-mân thảo lui tại Chemin des Dames, trong đống thứ của, binh ta thắng tới lại gặp nước sâu còn đang nóng hổi, các chiến hào và hầm đất không đá đóng đến.

附借國債	SOUSCRIVEZ A	義民必宜
	L'EMPRUNT NATIONAL	
	Nghĩa dân nên mua giấy quốc-trái	

# HƯƠNG TRUYỀN

(Echos)

## Một cái toa đòi tiền

Chánh phủ Brésil có trình cho chánh-phủ A-lo-mân một cái toa 1.000.000, livres sterling (mỗi sterling là 25 quan) về tiền các chiến thuyền A-lo-mên đậu trong các hải khẩu Brésil từ ngày khởi chiến đến nay.

Nếu không trả tiền mấy cái toa ấy thì sẽ bắt giam mấy chiếc tàu ấy hết.

## Một ngà đi kin

Nhật-báo Messaggero nói khi nhà nước I-ta-li lấy nhà Eden tại Rome rồi, thì có gặp một ngà đường dưới đất thông đồng với nhà ông hoàng Bnlow. Ngà đường ấy để dành cho bạn bạn trung-lập của ông hoàng đi thăm ngài, đặng chặng cho ai biết.

## Nhà làm giấy tại Nhật-bôn

Hội Mitsui đã có ý lập tại Mãng-châu một cái nhà làm giấy rất to-tác, bạc vốn chừng 5.000.000 yên. Hội các nhà buôn lớn tại Tokio, Osaka và Kobe lại còn đàng lo lập một cái nhà làm giấy khác, bạc vốn chừng 10.000.000 yên. Hai nhà làm giấy ấy sẽ để nhà chánh tại New-Wuju phía mông-châu sông Yalou.

# ÂU-CHÂU CHIẾN SỰ

(Autour de la guerre)

## Số binh lính Langsa

Số binh lính hiện bây giờ tại mặt trận tinh ra từ ngày khởi chiến đến nay thì chẳng có lúc nào nhiều hơn. Số binh lính gần có 3 triệu, thế thì có 1 triệu binh lính nhiều hơn binh lính ngày xưa cũng ở các nơi chiến địa ấy hồi khởi chiến, và tại còn binh lính ở trong các tỉnh chung các thuộc địa là khác.

Chúng ta quả quyết như vậy, là vì ta nhờ binh lính tại chánh quốc và các trại binh thuộc địa nên mới cầm cự đặng mãi số binh lính ấy hoài không hề sụt xuống.

Nhờ có binh Pháp của ta và ta biết cầm binh khiển tướng, nên tuy là binh có thất nhưng mà chẳng hao nhiều.

## Xin xem số này thì rõ:

Tinh số binh thất đối với binh mới	:	
Trận giặc Charleroi	và	Trận Marne
		5.41
Sau tháng đầu năm 1915		2.39
Sau tháng sau năm 1915		1.68
Sau tháng đầu năm 1916		1.47
Sau tháng sau năm 1916		1.28

## Cơ pháo-thủ Langsa

Từ ngày khởi chiến đến nay, chúng ta cứ đúc súng 75 càng ngày càng thêm hoài.

Hồi tháng aout năm 1914 pháo-thủ uống thì ta có 300 cây, hiệp lại làm một đạo, qua tháng juin 1917 ta có 6.000 cây kiểu sửa lại theo kim thời.

Mấy trận ta công phá thì thường thường cách 26 thước, 26 thước thì ta có ngữ một cây súng pháo-thủ nặng.

Nếu ta cộng chung cả thủy súng pháo-thủ thì cách 8 thước ta có một cây. Còn việc thuộc đạn hồi tháng aout năm 1914 thì ta làm mỗi ngày được 13.000 phát súng 75. Hiện nay ta làm đặng mỗi ngày 250 ngàn phát súng pháo-thủ nặng.

Tuy là phải làm thuộc đạn nhiều như thế, Đại-pháp đàng lúc chiến tranh cũng bày nhiều nhà kỹ nghệ mới và cứ việc làm thuộc đạn súng ống cho đủ dùng luôn.

# Điện tho luận

(Question agraire)

Nhơn lúc nghiên cứu nguyên do xã-thôn Anam, thì chúng tôi có nói sơ qua về việc dụng tội nhờn mà mở mang Nam-kỳ thuở đời Nhà-Lê, và chúng tôi đã bắt những lời tam sao của kẻ làm sách không ai chỉ dẫn rõ ràng mà lại đồ trút rằng Anam lấy xứ này là để mà thực dân và lợi tài.

Chớ vẩn thiệt các đời vua Annam, cho đến khi Đại-pháp qua đây mà chiếm trị, thì đều dùng một phương pháp rất hiệu nghiệm và rất thần tốc mà khai phá điền thổ, chính chính sửa sang cùng khắp lần lần, hết lấy đâu thì an trí dân cư tới đó mà mở mang xuống phía Nam. Tới đâu thì đồn binh lại đó, rồi cấp cho mỗi ten lính một khoảnh đất (Đôn-điền) và cứ cấp tiền mà cày cấy mùa đầu. Cách dụng binh mà lập thuộc địa là phong giáo các dân đồng giống Mông-cô, mà vẫn là tiện lợi hơn hết. Ấy thiệt là phép nhứt cử lưỡng tiện, một đàng thì mở mang rộng lớn lần lần, và tấn tới luôn luôn trong cuộc canh nông mà lại thấm nhập luôn qua các xứ lân cận, cũng có khi êm, mà cũng có khi phải chinh chiến, nhưng mà chúng qui rồi đâu đâu cũng phải bị tinh thần và sáp hóa theo.

Theo các dân phương Tây, thì cũng có khi dùng một cách đó, mà như là người La-mã thì cũng dụng binh mà lập thuộc địa bên Dalmatie, Afrique, Espagne và xứ Gaule. Mà vẩn thiệt cũng có sáng tạo ra nhiều chốn cõi xa mà thiên trí những kẻ thiếu niên sanh ra nhằm năm xung khắc, cho nên con trai đến tuổi gia quan không muốn thì phải xích trục ra khỏi quê hương.

Hễ có xem xét đến cuộc cháu trị Nam-kỳ từ lúc năm mươi năm trở lại, thì lại phải tiếc sao chẳng hết sức thử lợi theo trị lực khai hóa của người đồng giống Anam. Có hữu của chúng tôi là ông Trương-minh-Kỳ, có nói chuyện cùng chúng tôi, đã cách vài mươi năm nay, mà rằng có điều trần cứu cứu chánh-phủ, trong lối 1893, mà xin dụng trở lại phong giáo Anam và dụng binh biên mà sáng lập thuộc địa trên xứ Lào. Ông Trương-minh-kỳ lại rằng vì ai mô ý kiến ấy cho nên mới điều trần cùng chánh-phủ; nhưng vậy đàng rồi ông cũng chịu rằng cứ theo thể cuộc đương thời thì ý ấy chẳng qua là một điều vọng tưởng mà thôi.

Ấy vậy mà không, vẩn hẳn thật thiết tình, chúng tôi chẳng tưởng ý ấy là một điều vọng tưởng, mà chúng tôi lại nghĩ rằng phải nên tái dụng, càng lời đàm chỉ thêm thêm rằng ý ấy là chánh hiệp thời vụ.

Quả nhiên, sau khi giặc yên rồi, thì có những mấy ngàn người bôn-quốc ở bên Đại-pháp trở về đây, mà hễ đến nơi rồi thì phải lo làm ăn, như vậy, nếu muốn cho khỏi những điều hư vọng và cho khỏi những điều khổ đê trong làng xóm, vì sợ e không đủ chỗ rộng rãi cho chúng nó làm ăn, thì bây giờ phải trước liệu nghiên cứu cho kỹ càng chương trình về sự chúng nó trở về bản sở và sự sử dụng chúng nó. Vả chúng những kẻ ấy đã nhiều năm quen thói ở ăn theo bên Đại-pháp, đã tập tành rất siêng năng, thì trở về nhà củ đất là phải lấy làm chật hẹp. Vả lại mình biết sức mình, cho nên ăn là không chịu địa vị thường người ta cho theo các nơi

công N  
cho nê  
mà khi  
đồng l  
bội thê  
nước.  
thế tr  
Đại-ph  
Vi c  
mới th  
số ngu  
và t  
dụng n  
mà hay  
còn h  
nhỏ. C  
cứo b  
xưa, t  
nhập n  
phải đ  
ngay n  
nó khai  
cùng p  
điêu g  
đất gi  
trình đ  
công v  
bây t  
sở v  
là phải  
để có m  
Hiều  
đặc ph  
chàng  
muôn  
phải b  
rồi có k  
đến cu  
vậy nên  
sáng l  
xướng  
phương  
ma từ  
đang;  
những t  
ở theo c  
hết có k  
hành th  
yếu h  
ban h  
rủi họ  
chuyện  
kể công  
thêm m  
những  
có b  
vườn, n  
lên k  
các nơi  
Ấy v

# Ngư

Của ô  
Tôi l  
nói lâu,  
súng s  
có một  
một câu  
cuốn Đ  
Tôi b  
phương  
thương  
đều th  
còn ngu  
ngươi l  
Già-qu  
đám m  
Thần-b  
và làm  
Đán th  
động, n

công nghệ và các nhà đại nông gia. Cho nên phải nghĩ phương thế nào mà khiến cho những người ấy đồng lao cộng sự lo việc mở mang hội thêm những nguồn tài lợi trong nước, và cũng nên vì lánh khi mới tập theo trong lúc lộn xộn cùng bạn tác Đại-pháp.

Vì các cơ ấy cho nên chúng tôi mới thiết nghĩ rằng cơ giữ tủy theo sở nguyên trong phong giáo xưa nay và tủy theo bần tánh, thì cách lợi dụng những tay làm sẽ trở về đây mà hay hơn hết là phải làm làm-sao cho họ đặng trở nên điều chủ nhỏ nhỏ. Nếu nhà nước bần hạt muốn cơ hành như triều đình An-nam trước xưa, thì thiếu chi công thổ hoang nhàn nhứt là một đất tốt phía tây và phía đông dọc theo biển rừng lớn, để mà an trí chúng nó, thì ắt là chúng nó hai pha. mau. Lại cho đất thì cũng phải giúp tuôn tiền cho có mà đợi gặt hái mùa đây. Và cho có cấp đất giúp tiền thì cũng tùy theo chương trình đã nghĩ nghị hằng hồi ngõ hầu công việc thực dân chúng tôi mới bày tỏ đây cho đặng thành tựu như sở vọng. Công việc này thì thứ nhứt là phải nghĩ cho thiệt cần thân cho để có một thì chi sơ suất.

Hiểu thấu như vậy và cử hành cho đặc pháp, thì chúng tôi tưởng rằng chẳng còn chi mà lo sợ ngày sau muốn ngàn tay làm ấy là bộn đã quen ăn ở theo cách bần Đại-pháp, thì trước hết có nhiều chỗ nạn để phải tiên hành thâm giải mới đặng, mà thiết yếu hơn hết là phải tưởng đến việc ban hành luật lệ xã hội về khoán rũi ru xây đến trong khi làm công chuyện và về khoán tiền lưu trữ cho kẻ công tượng, ..... cũng lại thêm một đồng sự khác nữa. Sau nữa, những người đi làm về làm sao cũng có bình nhớ đồng xưa, ruộng cũ, nhớ vườn, nhớ sông, nhớ rạch, thì ắt là làm kẻ không chịu ở thì từng theo các nơi thiêng thì.

Ấy vậy thì từ đây đã phải nghĩ đến

mà đành để đất công thổ cho các công trường an-nam ta từng chinh mà về, ngõ hầu tác thành cho chúng nó nên người nghiệp chủ, nghĩa là cho nên bọn có tư lợi vào sự ninh thiếp trong xã hội, cho nên bọn quyết lòng bảo thủ quyền lợi sản nghiệp.

Nếu bằng cử hành theo thế khác thì hẳn là một điều thất công trong hệ.

Ấy đó mà cử đồ lần theo công việc Hội-dồng Quân-hạt trong kỷ nhóm này, thì chúng ta lại thấy có những đơn xin khẩn-đất rộng lớn quá bội, cho tới 25 ngàn mẫu, mà có một người đứng mà thôi; có một tờ xin trong đơn ấy định sào mẫu cho tới 5 ngàn mẫu. Chúng tôi có trích ra một lá đơn khác lại xin phải mỗi một số đất 6 ngàn mẫu, trọn nguyên một miếng. Cái này chúng tôi cho là thái quá, và chúng tôi không rõ vì sao mà Hội-dồng không xét mấy lá đơn ấy giữa đại hội, mà lại phủ về cho hội nhân thương xuyên, thì ắt là phải ít người biết hơn.

Xét đất trong xứ ra mà chia phần lớn quá như vậy là để mà thiết lập ra trong cơ này cái phép cho có sản nghiệp lớn thì là đều thiệt hại về chính lợi ích cho thuộc địa và về quyền lợi nhơn dân bần-quốc, lại thêm có một điều quan ngại lớn về những đất khản minh mong như vậy, là nó áng bit những đất hậu bối loạn cơ Đông-dương không cho đi thâu tới, và nếu chẳng phòng bị thì ắt là phải hóa ra đất phụ thuộc

tự nhiên của các nơi đất khản lớn. Bởi vậy cho nên chúng tôi lấy làm hết sức ưng bụng cái lời của ông Quân hạt hội đồng nghị viên Canavaggio đã ước nguyện bừa hôm nọ như sau này. Lời ước nguyện ấy đáng để vào sổ tang thờ về việc khai hóa thực dân trong xứ này. Lời ước nguyện ấy như vậy :

« Nghị viên hội-dồng Quân hạt đứng tên sau này, xét vì qui chế về việc cho khản đất công thổ đã lập tại Namkỳ y theo nghị định ngày 27 decembre 1913 và 11 novembre 1914, không đặng phủ-hiệp theo những việc cần kíp về cuộc khai hóa chung trong xứ ;

« Xét vì qui chế ấy chuyên về việc sang lập sản nghiệp lớn mà thôi ;

« Xét vì sang lập sản nghiệp lớn trong một xứ nào thì là trái việc mở mang cuộc lý tài ; xét vì sự sang lập ấy lại thuộc những hạ dân phải chịu theo một cách phí lý mà vàng chịu chương trình là khắc của kẻ có sản nghiệp lớn và phó kẻ choảng hết việc sanh lý một mình một họ ;

« Xét vì phải đánh đề một phần công thổ cho vừa phải mà chuẩn cấp cho những kẻ hạ dân tay cùng bần-quốc và cho những quan viên nào muốn lo nghề nông tại đây,

« Xin lập lời ước nguyện

« Sao cho các lời nghị ngày 27 decembre 1913 và 11 novembre 1914, định qui chế về việc khản

« đất đều phải đình bãi, và sao cho có lập qui chế mới thuận lợi hơn cho phương hạ dân ;

« Sao cho nhứt là quan viên cũng thực-dân tây và bần-quốc, đã có giúp việc trước ít năm cho, nhà nước quân hạt, thì đặng cho xin khản không đất công thổ đặc thành cho tới ba trăm mẫu ;

« Sao cho những cuộc đầu giá phá mãi đất công thổ trên năm trăm mẫu thì phải cho phép các ngoại gia ăn rất nên ít có ; sao cho bất kỳ ai đầu giá mua đặng trên ba trăm mẫu thì đều buộc phải chừa để không trong đất mình cho những người chủ đất lân cận một đường thông hành ra các nơi đường, ngõ sông và kinh nơi bần-xứ ;

« Sao cho cách choảng đoạt thổ địa để mà chia phần ra rồi bán lại cho cao giá hơn giá đầu mà mua đều phải cấm tuyệt, và cho đất khản hay là đất mua của ai thì là về đích thân người nấy, lại cấm không cho bán lại trước khi mãn hạn sáu năm ;

« Sao cho hết thầy những kẻ nào nhận lãnh đất nhứt định đã đặng năm năm mà không đóng thuế thì đều phải buộc đóng, bằng không thì mất đất, đầu khản, đầu mua cũng mất ;

« Sao cho, từ ba trăm mẫu trở lại, hoặc có sán, hay hoặc là rút bớt ra các lá đơn xin nhiều hơn quá cũng đặng, những người đưng đơn đã tìm đặng đất và đã muốn do rồi thì không lấy có gì mà vô đơn mới hay là đầu giá lên mà dợt của người ta đặng ».

Làm sao rồi đây chúng tôi cũng có dịp mà luận lại việc này nầy. Kỳ này chúng tôi xin tỏ hết lòng ước ao làm sao cho Nhà-nước chuẩn đoán những việc vị lợi của ông Canavaggio mới trần tự trên đây.

MINH-ĐỨC.

## Thuộc điều hiệu CANON



### BAO-XANH

Đà ngon mà lại rẻ tiền

附借國債	SOUSCRIVEZ A	義民必宜
	L'EMPRUNT NATIONAL	
	Nghĩa dân nên mua giấy quốc-trái	

## TRUYỆN

### Người Thâm-hiền

#### NƯỚC CHÂN-CHẤT

Của ông Bá-lạp-Mông nước Mỹ soạn.  
L. T. L. dịch sách lâu ra.

(Tiếp theo)

Tôi liền phục bêu xác, khóc lóc một hồi lâu, ngảnh dậy nghĩ thấy một cây súng sấu, ở cạnh chỗ nằm, và bên gối có một cái bao thơ niêm kín, ngoài để một câu rằng : *Chờ khi đặng bao hết cuốn Du-kỳ, bấy giờ sẽ mở ra coi.*

Tôi bèn bỏ thơ vô trong rương, lo phương tông tày, và bảo tin cho nhà thương-hội hay, ai nấy nghe nói, cũng đều thương xót. Lúc ấy người xã-viên còn ngồi đó, nhà thương-hội cũng cử người lại điều, nghe nói có tờ di-chức của Gia-quần, thì ai nấy đều nghĩ lạ, song không dám mở lên ra xem trước. Ngày mai nhà Thâm-báo in một bức tiêu-Anh Gia-quần, và làm ra truyện, đặng gọi chút kỷ-niệm. Dân thành Luân-đôn ai thấy cũng đều cảm động, nhà thờ cũng danh chương điều tra.g.

Tôi theo lời di-chức, bữa sau đưa xác ra trường hỏa-táng, người tông tang kẻ có hơn một muôn người.

An-tăng vừa rồi, bữa sau nhà Thâm-báo gửi thơ lại nói với tôi rằng :

« Cuốn du-kỳ của Gia-quần, đặng báo đã dứt, xin tiên-sanh kin định một ngày đại-hội, đặng mở cái thơ di-chức của người đã qua đời, đọc chung cho ai nấy đều nghe, kẻo chưa rõ trong đó, « nói điển chi cả »

Tôi được thơ liền trả lời rằng, vì việc còn rối rắm, nên chưa đặng rành mà coi những bài của Quí-báo đã đặng, vậy xin hứa cho xem rồi đầu đây, sẽ theo như lời day?

Trả lời rồi, tôi vội mở máy số báo ra coi, thì thấy đề đầu chương báo một hàng chữ lớn rằng :

« Bài du-kỳ của nhà mao-hiền linh « hần thương sống là Gia-phương Tư « tiên-sanh »

Đoạn trên tôi đã từng nghe Gia-quần điện-thuật, nay xin lược coi xuống đoạn

dưới (đây trở xuống đến la lục trong cuốn du-kỳ của Gia-quần)

Tại làm sao mà tôi không sợ những đũa chần chất chúng nó hại tôi ? vì tôi biết chắc tại nó là một giống rất hiền hậu, nếu mới đấm cá gan bủ nó vô trong túi áo mà ngủ trót một đêm, không thấy có động tịnh gì cả. Sáng bữa sau, nghe ngoài cửa động, có tiếng người nói, ngảnh ngó ra thấy hàng-hà sa-số những người chần chất kéo nhau về gần chỗ tôi nằm, để một cái bàn bệ cao 2 tấc dài 4 tấc, trên bày những đồ ăn và cạm đèn cây tử-giăng, lấp lánh như sao sa. Và đôi một thứ hương gì thơm thơm như nhựa cây. Đây biện đầu đây, đưa nào đưa này, qui lay si-súp ở trước mặt tôi. Tôi thấy vậy rất lấy làm lạ, không hiểu có tại làm sao ? Nhưng coi kỹ lại, có lẽ tại nó tưởng tôi là thần thánh gì đó.

Lát lại thấy chúng nó chỉ, tôi nói với nhau cái gì nghe không hiểu, tôi giả dờ nhắm mắt không động đậy, đặng coi nó làm ra cách gì, thì thấy có mấy chục đũa khiêng một cái thang lại, cao chừng 2 thước,

bắt lên ục đá chò sau lưng tôi đứng một đũa treo lên ngang vai tôi, móc vàng trong cái túi vải, cầm viết phiệt keo trên trán và hai bên má tôi, rồi dần thứ giấy vàng đó vô, ước chừng phút đồng hồ mới dần xong, đoạn rồi lại kéo nhau đi. Lúc ấy tôi mới biết chơn tay tôi mà vàng khè là bởi có đó. Tiếc thay không có kiến mà rọi xem mặt tôi ra thế nào. Hoặc là chỏ dán cá rết đi, nên chúng nó mới dán lại đó hẳn.

Khí ấy lòng tôi vừa đói, bèn với lấy những đồ ăn để ở trên bàn, chẳng có thuộc để dùng không cả. Các ngài nghe nói, có lẽ cũng nghĩ rằng tôi đói mà ăn liền ăn linh ? nhưng không phải vậy ; vì tôi đã tin chắc chúng nó đãi tôi như thần-minh, không lẽ người giả-man mà dám bắt thuộc để cho thần-minh chét bao giờ. Bởi vậy nên tôi ăn mà không nghĩ ngại gì là thế.

(Còn nữa)



LỜI ĐÒN BÀ

(Propos de femme)

Lúc nọ tôi có đọc LỤC-TÌNH-TÀN-VÁN số 489, thấy bài TÂY CHAI (đề chế) hàng tau của ông TRẦN-VÂN-CHÍNH luận, thật tôi lấy làm khâm phục vô cùng.

Vấn bấy lâu người ANNAM ta có nhiều tật xấu, nhưng mà chẳng chịu chữa và sửa lại cho đặng hoàn toàn nhơn phẩm. Nếu nói ra chỉ cho khỏi các vị cao-minh thốt rằng có ĐÀU ĐÒN-BÀ VƯỢT ĐANG, việc nữ-công nữ-bạch không lo, tài-trí chi, kiến-thức gì mà đéo bằng nói đến nam-nhi phân sự. Thật cũng đáng cho người trách cứ như thế, song nghĩ vì người biết ít mà biết dùng chỗ biết ít; hơn người biết nhiều, mà không biết dùng chỗ biết nhiều.

Người học hành giỏi, kiến-thức nhiều, mà không làm ích-lợi cho nhơn quần xã-hội, ho-bò một gói kiến-thức vào mình, thì có khác nào người hà-tiền có bạc tiền nhiều, cất đầy túi sắt, mà chẳng chịu xài. Thế thì kiến-thức ấy với tiền bạc này, có khác nào đồng rơm, đồng đá chỉ chi chõng mõng đống đó, chờ nghĩa gì đâu.

Người như vậy nên tôi không nghĩ tài-sơ tri-mon tho-thế một vài đũa, xin học cháu khản quan xét đoán.

Theo ý tôi nghĩ, người ANNAM ta cũng như người binh liệt (trăm-kha). Muốn binh người mau thuyền, chẳng phải dùng thuốc bổ là làm cho binh nhơn mau mạnh, ít nữa phải biết cái cách binh mà cho thuốc nhằm chứng bệnh, thì nguyên binh chẳng khi nào hết. Người ANNAM ta ngày nay tuy phải cần dùng sự học hạnh làm làm, nhưng mà chưa gọi là đủ, là vì sự học-vấn hết quá như thuốc bổ đó thôi, chứ chứng tật cũng còn hoài.

Nên cũng nghĩ thì tật người ANNAM ta hồi còn nhiều lắm, như là tật không kết liên đoàn thể. Bởi vậy cho nên, bắt câu là ra làm việc gì người ANNAM ta không nương nhau đặng, là vì có hiệp nhau đâu mà nương nhau nhau. Chờ như người CHINA, ở trong việc buôn bán, thì hệ muốn lên giá cũng là xuống giá mà hàng hóa nào, nói với nhau một

tiếng, thì cả thấy đều làm y như nhau. Còn người ANNAM ta chẳng biết vì sao, việc phải đồng tâm hiệp lực mà làm, thì kếp vậy người khác, đen trắng không in nhau. Kia như việc nên tẩy chai hàng tau mà mua hàng ta mà mắt, thì có làm thêm này, có no, rồi có tiền lại đại gì mua đồ xấu mà mắt. Nếu nói như thế thật là làm to.

Là vì hàng bắc hàng Cù-la-o-giêng, hàng Batri, hàng Tân-châu, đăm ra so với hàng lậu thì có kém chỉ đôi, có nhiều khi hàng của ta mà CHINA bán lại nói hàng tau. Minh mua bị làm mà không hay nên cứ nói hàng tau là nhiên. là đây, là tốt, là chất, chẳng lẽ là hàng ta.

Còn như mấy ông mấy thầy thường hay dùng giấy, nón, nghĩ lại coi, giấy nón của người Bắc-ky đóng đó có thua chi của CHINA không, tốt hơn bội phần chớ.

Vậy thì ta há chẳng nên hết nhau một tiếng, thế nhau một lòng, tẩy chai hàng tau, hệ hàng hóa thiết dụng hàng ngày, môn nào người ANNAM ta làm đặng, thì cứ mua đồ ấy mà dùng, đừng mua của CHINA và CHINA nữa. Làm đặng như thế thì lần lần đại lợi của ta sẽ về tay ta, Chà với Khách hết thù liềm nữa đặng. Người xưa có câu nói: Thà bỏ mười vạn quân tại trận, còn hơn để mất một đồng điền ra ngoài. Lời có nhơn nên nghĩ kỹ cho lắm! Ở chi em ơi!

TRẦN-VHI-ĐÀO. (Vinhlong)

Linh tập annam tại Pháp

(Nos tirailleurs en France)

(tiếp theo)

Tờ trình của quan cai-trị Bosc về toán thợ ĐÔNG-DƯƠNG làm ở nhà thuốc đạn tại X. (Gironde)

Án-ước. — Thợ thuyền ở đây được ăn uống rất tử tế. Quan thiêu-tả trông nom rất cẩn-thận về việc ăn uống cho thợ, vậy nên được tử tế làm. Chính những người ANAM cũng nói rằng, được lương lương, vì các đồ ăn uống vừa ngon, vừa nhiều, mà lại nài nức của thiện nưã.

Bữa nào cũng được ăn cơm, còn nước, chén thì cho thợ uống dư giả

Công việc. — Số thợ đạn thiết dụng ngọt khen các thợ ANAM, vì họ làm được nhiều việc lắm. Các thợ đều ra sức làm, các quan cai cũng đều một lòng nhận

rằng thợ ANAM thiết là khéo tay, những việc rất khó mà cũng quen ngay được. Trong toán thợ này, thì một nửa làm ở nhà máy cốt mình; cũng có nhiều người thì vào hạng thợ chuyên nghề.

Kỹ-luật. — Cách cư-xử của các thợ ĐÔNG-DƯƠNG tại X. . . thì ai cũng lòng că. Tuy rằng có mấy điều tiện đã kể ở trên kia và tuy rằng tại đó không được phươg tiện, nhưng về đờng kỷ-luật cũng không phải chê điều gì cả.

Theo ý tôi, thiết tưởng những người thợ dùng đã nhiều tháng làm những việc rất nặng nề, thì nên nhắc dần lên. Lại nên làm cho chóng xong những nhà ván và làm rộng thêm nhà lưu hạ, bây giờ hẹp quá không đủ dùng cho tất cả các người ĐÔNG DƯƠNG ở X. . . thì mới có thể hay cuộc hát hội. Họa ảnh, diển thuật, v. v. được.

Điều sau cùng đó, tôi đã đề trình hội bảo trợ các thợ thuộc địa thì hội bảo trợ cũng đã hứa sẽ có sức tìm cách sửa soạn để làm cho rộng thêm nhà lưu hạ ấy.

Sức khỏe. — Tôi với toán thợ ở Y, thì sức khỏe các thợ ở X. . . đây không được bằng. Song bây giờ còn hơn tháng trước, mà càng ngày có những nhà mới cho thợ họ hợp quá, thì lại càng thấy hơn mãi nữa.

Tới ngày 19 Mai này thì tất cả 89 người ở nhà thương, 19 người ở buồng cho thuốc, 11 người nằm ở nhà.

Tiền-đề dành của thợ. — Quan thiêu tả xem non cẩn-thận việc các thợ gọi tiền lương cũng là tiền để trả nhà trừ-ích ngan khô. Ngài có cho tôi biết những số như sau này :

Tiền gửi về ĐÔNG DƯƠNG 97, 695 fr.

Tiền gửi vào nhà Trừ-ích ngân khô (tới 1er Mars 1917). 19554 fr.

Bờ ra cho nhà nước vay (mua quốc trái). 79. 100fr.

Lời tổng kết. — Tôi đi khám xét các thợ ở X. . . vừa rồi, thì tôi tưởng rằng: A. — Nên thêm số người Pháp làm ở đây hiệu không dùng vì số thợ nhiều làm mà thế đi lại làm cho việc trông nom các thợ khó khăn nữa. Lấy một người làm số sách và một người đàn bà đánh máy chữ.

B. — Nên làm cho chóng xong những nhà ván mới, để bỏ những nhà cũ đi, vì thợ thuyền ở khổ sở lắm.

C. — Nên tìm cách làm cho các thợ ở luôn vào một nơi để cho thợ khỏi ở gần trại thợ Khách.

D. — Nên sửa sang kho lương thực cho rộng rãi, hiện kho bây giờ không đủ chứa các đồ dùng.

E. — Nên làm thêm ở trại mới một cái nhà cho quan coi quản các thợ ở.

F. — Nên làm thêm nhà các cai đội tây và sửa sang thêm chỗ ở. G. — Tôi thiết tưởng cần xin nhà thuốc đạn xem có thể nhắc những người làm vào chế thuốc mà lấy những thợ tây xưa đón may làm những việc nhẹ thay vào. Việc đó rất lợi để giữ sức khỏe và làm trị cho thợ.

潘和成 Phan-hòa-Thành Magasin de diverses nouveautés soieries 88 rue des Cantonnais 80 TONKIN HANOI

DIPLOME DE MERITE Exposition mondiale artistique franco-annamite A HANOI, EN 1915-1916

Xin trình đề liệt vị khản quan đặng trưng: Bồn hiệu buôn bán ở Hanoi (Bắc-ky) đã lâu, có đủ các thứ hàng hóa về đồ tơ lụa. HÀNG TÀU, HÀNG TÂY, HÀNG BẮC-KY và HÀNG SAIGON, có đủ cả, bán lẻ và bán buôn, tình giá rất nhẹ. Xin các quý khách có dùng đến hàng gì thì chiếu cho đến mà viết thơ cho bồn hiệu; gửi hàng thì theo cách lãnh hóa giao ngân (contre remboursement).

Hàng Bắc-ky thì bồn hiệu lại có nhiều lắm, toàn là thứ hóa hàng của bồn hiệu bán làm, như là: LƯƠNG TRON VÀ BÔNG, XUỖN TRON VÀ BÔNG, MINH BANG, LUYẾT LÔNG, LƯƠNG LA-CÁ, LỰA TRON VÀ BÔNG, LẠNH TRON VÀ BÔNG, KHẢN LUYẾT THẬT TỐT, LƯƠNG SA HẠT, SA TRON VÀ BÔNG, còn nhiều các thứ hàng khác nữa.

Quý khách mua hàng từ 10 \$00 trở lên thì bồn hiệu xin chịu tiền phí tổn gói hàng. Muốn coi hàng thì viết thơ hỏi, bồn hiệu xin gửi kiếu (echantillons) đi để các quý khách coi.

Thuốc gói chưa vấn hiệu GLOBE

AI AI CÙNG ƯA VÌ NÓ THƠM ĐIỀU



Có một mình hãng Denis Frères (rue thuốc này mà thôi.

VÌ NGHĨA QUEN NHÀ

(La Patrie avant la Famille) TỨC LÀ MỘT THƠ

Của ông Lê-quang-Liêm đi Bày và ông Hồ-vân-Trung tư Biếu-Chánh, Chiết-thảo.

(tiếp theo) Nói qua việc chinh chiến : ngoài mặt trận thì binh hùng tướng dũng, con coi mỗi chẳng bao lâu đây. Đực-tập phải thua. Con bấy giờ thôi làm Thông-ngôn. Cứ y theo phép me cho, tình nguyên về ở cơ may bay, đặng ra oai mà giúp hết lòng với Mậu-quốc. Xin me chớ sợ. Các nước người ta trong người đi mây bay lắm. Bởi cớ ấy nên con mới xin mà học bay, chứ là muốn cho để lập công mà làm cho kẻ Việt-nam rõ tiếng. Thôi ít lời cho me và vợ rở.

Con nguyên một đầu là mau thành công trở về, trước vinh hiển đó tông, sau nuôi me dạy con cho tròn đạo.

Nay Kinh.

(Lê-màu cầm hình mà nhỉnh, khi cháu đọc thư rồi thì buống tằm hình, mắt trực thì rồi tác hời.)

Me ơi? Me? Thưa me, là nói con làm gì ngó lên vậy me? Sao bà không rừ hừ me? Bà con đã đi rồi con ơi, còn đâu rừ hừ? Kéo năng lai.

(Hiên-Hầu, Ngọc Anh cũng áp lại ôm bà nội và khóc hòa lên.)

Khi đỡ mường ra thì thấy chính giữa có một cái bàn thờ tang. Lê-hiến-Sĩ đứng tế me, kể đó vợ con đều qui thấy mặc đồ tang; có 8 học trò lễ và thầy lễ đứng cùng tế, một bên thì có 8 nhạc trống đơn dũ, Ngoài thì có một bộ văng, trên văng thì Hương-chức ngồi nói chuyện. Khi đỡ mường thì học trò xuống tế bài. Lê-hiến-Sĩ lay bốn lay rồi kẻ xuống đọc chúc. Một trò lễ cầm đèn, một trò lễ đọc văn tế.

Giơ tay nhà huyền! Sóng xao thuyền chũ! Nghĩa sanh thành chưa đáp, Gấm công ơn cang xót xa thay! Niềm mẫu tử với lia, Suy hiếu đạo thêm đau đớn quá!

Nhớ linh xưa! Giữ nề trình kiến, Rền lòng vàng đá.

Đức gồm toàn công hạnh ngôn dung. Nghe theo đủ tiền thù may và.

Ngũ chòm xóm chưa hết xích mịch, Tánh tra chuông kẻ thất thã. Với chị em chẳng chút sai ngoa, Lòng giầu ghét người xảo trá.

Duyên lạc lẻo nũa đời rẻ ban, Trao giới mình cần kiệm gần công. Nhà sơ sãi trọn tiết thờ chông, Đốc sức trẻ học hành thì khoa.

Mây mắng đó thông ngôn nhò lực nước; Miếng đánh chung, già cây trẻ; Thong thả chớ vinh hiển vãng thời. Thình linh đầu Đức-tác khuấy đàn trời, Đạo thần tử me khuyên con,

Nguy biến phải nông trang phò tá. Ôm hiệ khúc cầu thất hiếu, Nhắc người Mao thờ trước, Con thương me luôn bền dũn. Cham lưng ghi chữ tinh-trung; Nơi bà Nhạc ngày vưa, Me đóc con nên danh giá, Cẩn dận trẻ mang sao đối nguyệt, Việc xa cách đứng sơn. Quên lưng giá tóc hạt diêm sương, Đường tử sanh chi sã. Sang Mậu-quốc đã rang danh nghĩa sĩ,

Con luống mừng ở đền binh an. Về cố hương nay vắng dạng từ thân,

Me danh bố đi đâu vậy hả con! Ruột quảng chín chiều, Gan xau bấy là con.

Nhìn tho tho mẹ có xanh da mặt có ua, Tủi tim thân con đây, đôi hàng lệ ngọc chứa chan! Trưng linh-sàng màu trắng lùn màu đen, Trưng nghi-biểu me xua, tủi bóng đèn lệ chấp chóa!

Ha những than : già bỏ trẻ, mẹ là con; Ma những lòng ; cháu kêu bà, đầu khóc me!

Khi thất con không thấy mặt, chữ như quên chữ hiếu, Đành cam xử nghĩa không toan. Nay về trẻ phải chịu tang, noi việc lễ, Kể lời đau, khản nguyện vong linh siêu hóa! Hỡi ôi thương thay! Có linh xin chứng!

(Còn nữa)



VE BINH SANG ĐỘC, TỤC GỌI LÀ TIM LA (lich xira)

(Maladies vénériennes)

(tiếp theo)

Có nhiều thứ bệnh nò hành con người... tim cho đến chết mới hết... (tiếp theo)

Trong khi mang vương tời bị hiểm nghèo này, có người bệnh đau chanere (Ghê tim) mau lành và không để vết tích...

Chung độc nò có khi gọi rằng nê là tim là thường, có khi nò hành nê là không hại người bệnh, thông thảng nò hành, đầu mà có bị dương mai song nò cũng lành, không để dấu tích lại, người ta gọi là cốt kìm. Thứ tim là độc nò hành...

(Sau sẽ tiếp theo)

LE-VAN-VŨ.

Médecin de la Faculté de Médecine d'Alger.

CUỘC XỔ SỐ HỘI TƯƠNG-TẾ

Ngày 11 novembre 1917

Résultats du tirage de la loterie de la Mutualité

Số các số trúng

- Số độc đắc: 45.678, trúng được 5.010 đồng. Hai số kế: 5.047 và 16.955 trúng được mỗi số 1.000 đồng. Số 11.878 và 7.570 mỗi số trúng 500 đồng. Năm số: 9.893, 13.491, 10.910, 23.672 và 19.905 mỗi số trúng được 250 đồng. Năm số: 14.892, 5.533, 5.371, 9.921, và 20.519, mỗi số trúng được 100 đồng. Mười lăm số: 0.827, 12.137, 13.488, 21.056, 23.764, 8.659, 7.875, 24.371, 9.676, 1.140, 12.412, 10.352, 8.980, 3.116, 22.498, mỗi số trúng được 50 đồng. Bốn mươi lăm số: 18.801, 12.520, 17.239, 9.602, 2.881, 3.221, 0.875, 7.469, 23.635, 2.319, 16.054, 21.384, 16.804, 2.778, 12.473, 19.706, 16.146, 19.699, 19.722, 8.809, 6.286, 10.475, 3.820, 23.501, 19.680, 2.419, 21.749, 14.362, 8.602, 22.024, 0.352, 5.006, 6.045, 5.554, 20.726, 16.656, 17.434, 5.447, 0.204, 21.602, 15.429, 24.795, 1.085, 7.180, và 18.681, mỗi số trúng được 25 đồng.

CHÁNH-PHỦ CÔNG ĐỒNG (Conseil du gouvernement)

Thượng-nghị-viện Đông-dương nhóm tại Phủ toàn-quyền ngày 13 novembre 1917, hội 9 giờ sớm mai, quan Toàn-quyền có đọc một bài diễn thuyết mở hội rất dài, tuần sau bôn-quán sẽ đem tên các viên-quan có mặt tại hội-đồng và thỉnh thoán sẽ dịch bài diễn thuyết ấy để chờ chờ khản quan được nghe.

THÔNG BÁO

(Informations)

ĐÔNG-DƯƠNG

(Indochine française)

Nam-Kỳ

GIÁ BẠC VÀ GIÁ LÚA

Giá bạc kho nhà-nước... 31.80 Giá lúa, tạ 68 kil. chợ (tới nhà máy Chợ-lớn (bao trả tại): 2505 tới 2510.

Saigon

Lễ cầu cho quân lính tử trận Hôm thứ 6 nhằm ngày mùng 2 tây Hợi Société des anciens militaires et marins có xin một lễ mở trong thế tại nhà thờ chánh Sài-gon cầu cho lính hồn các quân lính tử trận. Đức thầy Mossard hành lễ.

Các quan đi xem lễ rất đông những là ông Rivet quyền Thống-đốc Nam-kỳ, ông quan sau Diguet, ông quan tư Laureste they mặt quan Toàn-quyền, ông quan tư thủy Estienne, ông quan ba Arqué, ông Mossy chánh tư thư tại đình Đốc-ly thành phố đi they mặt quan Đốc-ly, và các hội viên cựu lính tử và lính thủy v. v.

Khi làm lễ ở nhà thờ xong rồi, các viên quan thảng lên Nghĩa-địa viếng mộ mà các quan lính chết bên đường đi này. Ông Portai là chánh chủ hội có đọc một bài trần-thuyết.

Khoa thi

Ngày mùng 7 tháng janvier 1918, 7 giờ sớm mai, có mở hội thi cấp bằng Certificat d'étude primaire franco-indigène trong ba quán sau đây. Quán Sài-gon thi các sĩ tử trong châu thành Sài-gon Chợ-lớn, Gia-dinh Tây-ninh, Biên-hoa và Ba-rịa.

Quán Mytho thi các sĩ tử về tỉnh Mytho, Tân-an, Traviinh, Gocong, Bentre Vinhlong và Sa-dec.

Quán Cánh-tho, thi các sĩ tử hạt Cánh-tho, Sóc-trang, Bãch-lô, Raclgia, Chiãudôc, Hãtiên, Longxuyên.

Những đơn xin thi phải làm bằng giấy tin-chỉ lại ghiun theo đủ các giấy tờ theo khoản thứ 2 lời nghị ngày 23 février 1915, và gửi đến cho sở Học-chánh trước ngày 20 decembre.

Đám ba mạng. Ở làng Tân-thương, có xảy ra một vụ sát nưon gồm ghê làm cho ai nấy kinh hãi.

Số là ngày 25 octobre, có tên Huynh-vãn-Dang, cầm dao mà đâm vợ nò 28 tuổi, và con trai nò, lại với một đứa con nhỏ nèn 8 tuổi.

Cha vợ của và già 65 tuổi muốn lấy gươm dao, không để bị nò đâm 1 vết rất nặng lắm. Làng bắt đưa sắc nưon, còn mấy người bị thương phải chở đi nhà thương lập tức. Toa Biẽn-hồ dang tra xét vụ ấy.

Đám ăn cướp làng Tân-thạch. Hôm tuần rồi Bôn-quán có cho khản quan hay vụ ăn cướp tại làng này, nay nghe lại quan đã bắt được 21 tên ăn cướp, và lấy được 600 bạc và 3 cây súng tay, ở ngoài quán Bẽn-tre.

Cao-Mên

Trời mưa thành lụt. Năm nay tại Nam-van mưa lớn hơn năm ngoái, nhiều đám mưa to đến nỗi các ruộng cấy nước phải tràn lên ngập bù hạt Battambang, Pursat, Kg.-Speu, K.-Trach, Kampot, và một sông Vam-cô.

Các cầu cây đều gãy trôi theo dòng nước chảy, đường quân hạt sụp lư nhiều nơi. Trong nhiều chỗ như tại Kampot, Kompongspen nước tràn vô đến trong giữa trung tâm châu thành. Ông già bà cả đều đoán quyết tử xư những nay chưa hề thấy lụt như vậy.

Qua đả bừa sau nước rút xuống đường đi Sài-gon, Kampot, Battambang, Kg.-speu đồng cũng không cho xe đi. Cuộc hư hại vì lụt phỏng tính đến 40.000 bạc về đường sá, và 20.000 về nhà cửa đất đai trong mấy thành bị lụt.

HÌ-TÍN

Bôn-quán lấy làm hân hạnh mà đăng tin M. Ta-trung-Lương, em của M. Ta-trung-

Nghĩa là phụ-bút của Bôn-quán, sang học bên Alger mới thi đỗ bằng cấp tú-tài.

Bôn-quán vài lời kính mừng thầy hội-đồng Ta-trung-Vũ là cha của vị tân-khoa và kính lộng M. Ta-trung-Lương gần công đên sách, ngày nay đáng rõ mặt non sông và làm vinh hiển cho tông môn.

B. Q.

AI-TÍN

Bôn-quán mới đăng tin buồn rằng ông thân của M. Hồ-duy-Kiên nghiệp-chủ tại Trà-vinh mới từ trần tại Châu-đốc.

Bôn-quán kính vài lời phân ưu cùng qui quyến M. Hồ-duy-Kiên và cầu xin linh hồn ông thân của ngài đăng tiếp điều tự toại nơi có đó than.

CUỘC ĐẤU CẦU TẠI HẠT MYTHO (La vie Sportive)

Hội thể-thảo Mytho mới hội thể-thảo Tân-an đầu cầu tại hạt Mytho hôm ngày 4 novembre 1917, hầu có quyền tiên đăng giup cho hội "La Saigonnaise Patriotique".

Bữa ấy tại trường cầu Mytho dọn dẹp nghiêm trang, có giảng bao kết, nhằm buổi trời êm gió lành, nèn trông ra đẹp đẽ vô cùng, dùng 4 giờ chiều nhạc langsa reo trời, còn chung quanh trường cầu dập đu nê từ nam thanh.

Hội Mytho lại mới hai hội thể-thảo là hội "Gia-dinh và Gò-công", nèn có phải viên bại hội ấy đến mà thi khản.

Đúng 4 giờ rưỡi chiều thì hội Mytho và hội Tân-an trừu giữa trường cầu; người giám cuộc là M. Thới, hội Gia-dinh vừa ra lính thì hai bên đều nò lực tung hoành, trái lui phải phép, trán nê gon gan, quyết tranh thắng bại. Khi sơ khởi thì hai bên đồng sức, trong chừng mười phút thì hội Mytho đã giảm sút lần lần, đến mười lăm phút thì hội Mytho đã thất hết một bán, từ đó đến sau hội Tân-an cứ bề thắng. Chung cuộc thì hội Mytho thất hết ba bán.

Hội Mytho mà thất cũng vì hội mới lập cầu đây mấy tháng, người tập chưa đing nhuần, mà cầm cự với hội Tân-an là hội đã có danh và đã hơn ba năm tập luyện, thì cũng đáng khen.

Đúng bảy giờ rưỡi thì hội Mytho mới mấy vị phải viên hội "Gia-dinh" và ông với trường, Tân-an là M. Thu cũng các hội hiện Tân-an, dự tiệt tại nhà hàng lớn Mytho, có bán sắp đặt chỉnh tề, cách đãi đàng rất nèn trông hâu.

Nội cuộc quyền tiên tình phỏng cũng gần bốn trăm nưon bạc.

Cuộc lễ này mà thành tru là nhờ có quan Chánh Phó chủ tỉnh và các quan Langsa, sau nữa là quan Đốc-phủ Mậu và ông hội trưởng Mytho là M. Tâm cũng các hội viên Mytho, chẳng sợ nhọc nhàn, không màng hao tốn, làm cho rõ ràng danh giá hạt Mytho, thì đáng khen đáng kính.

Cuối xin các đưng cao minh trong sáu [hạt] lấy đó làm gương, trước là quyền

tiền đưng giúp cho đồng bào, ta đẹp tuyệt năm đưng bên Pháp quốc và vì góa con có của các đưng anh hùng vì nước quẻ minh đưng thay phoi nơi chiến địa và điều đặc trẻ em ham đều thể thảo, vì viết thể thảo nò làm cho con người đưng thể trưởng tâm chí-vững vàng, tinh thần an nhàn, có phải là một việc rất cần ích cho đời chúng.

Tiệm Cát-Thành

BẢN SÁCH, ĐÓNG GIẤY VÀ TẠP HÓA 31, RUE DU CHANVRE - HANOI

Kính trình các quý-khách được biết: Tiệm tôi lại mới làm các thư đồ bưng da như sau này

Đồ búi kê xe song mã, xe đờ mà và yên nưon, ghê, các thư giấy tày đi đi chơi, giấy đi san, giấy anuom, các thư giấy lạng, các thư thư đưng tiền và các thư cặp sách. Thứ nưon chùng bưng da tày và da tày.

Hàng chũn tôi làm rất là cần thận, giá bán nhứt định và rẻ hơn mọi nơi. Các quý-khách có cần đưng thư hàng gì, xin cứ gửi thư cho bôn-hien và đing theo mandat một phần tiền, thì bôn-hien xin gửi hàng lập tức theo cách lãnh hoa giao-ngân (contre remboursement).

TRUYỆN XỬ LÈO

Tích Chiêng-Prom

(tiếp theo)

Kể đặc thể đưa đưa rước rước. Người thất thời như quân trót mắc mra.

Rạng ngày tin tức ấy đưng thâu tại quan Kromakan, thì Kromakan lập tức làm một văn trạng vô cáo, với quan phủ. Vài lại quan phủ này cũng là người chánh trực, biết Phó-bàn là người thanh liêm, song có tích sở nèn không thể mà binh được, người mới chày tỏ về quan thượng-ly nói rằng Phó-bàn không đưng nghiệm quân lính và xin cách chức mà thôi.

Từ ngày Phó-bàn bị cách chức, bởi làm quan chánh trực, chùng chịu của hội lộ, nèn nay về dân không tiền mà xây dựng, cũng là may có năm ba chục mẫu ruộng, mà sanh nhai. Vợ thấy vậy thua buồn mới kiếm có rợ; và, mà lại nay chũ mai phu... m nhiều đưng trái phép, PLJ-bàn thấy vậy thua buồn mới bỏ xứ mà đi, vợ thấy chông đi rồi, mặt sức ong bươm đeo vành nưon. (Ngồi nghĩ quân-tử chỉ những tiều-nhơn cũng bị Á... mà hư nhò hại cira).



Từ thuờ nay tôi chưa hề kéo chủ khách nào mà nặng như vậy! Rồi đây tôi mới phải đi uống một ly rượu DUBONNET đặng lấy sức lại chứ!



(Giê tim) mà lành và không dít vết tích chi lại là không đương mai. Còn cũng có người bị cốt khí nặng nề làm cho người bệnh phải chết sớm song lâu không đặng. Ban sơ thì là bệnh nhẹ, qua ít năm sau bệnh nó cơn. Nếu nó nhấp sang óc người, thì hao nhiều gia sản vì mình phải khôn cả và thân thể, thì là còn chi là thân. Song cũng có kẻ đặng lành nếu mà lo thuốc uống cho trúng bệnh.

Bệnh sang độc nó có khi gọi rằng nhẹ là tìm la thường, có khi nó hành nhẹ là không hại người bệnh, thủng thủng nó lành, đầu mà có bị đương mai song nó cũng lành, không để đầu tích lại, người ta gọi là cốt khí. Thứ tìm la độc nó hành người bệnh đêm ngày chẳng cho há hơi, người bệnh đau mạnh mẽ cách nào, phải trở về cơn ó gáy mòn, sức mạnh mẽ tiêu vì mất lực. Người bệnh bị hành nóng lạnh rồi làm như là đau bệnh bin-cua-trời-tiêng: Cũng có người bị đương mai nó hiểu ra thính linh, lời nói cả và thân thể thối hôi.

(Sau sẽ tiếp theo)  
LÊ-VĂN-VÕ,  
Médecin de la Faculté de Médecine d'Alger.

### CỤC XỔ SỔ HỘI TƯƠNG-TẾ

Ngày 11 novembre 1917  
Résultats du tirage de la loterie de la Mutualité

- Số các số trúng**
- Số độc đắc: **15.678**, trúng được 5.040 đồng.
  - Hai số kế: **5.047** và **15.955** trúng được mỗi số 1.000 đồng.
  - Số **11.878** và **7.570** mỗi số trúng 500 đồng.
  - Năm số: 9.893, 13.491, 10.910, 23.672 và 19.905 mỗi số trúng được 250 đồng.
  - Năm số: 14.892, 5.533, 5.371, 9.921, và 20.519, mỗi số trúng được 100 đồng.
  - Mười lăm số: 0.827, 12.137, 13.488, 21.056, 23.764, 8.659, 7.875, 24.371, 9.676, 1.144, 12.412, 10.332, 8.980, 3.116, 22.498, mỗi số trúng được 50 đồng.
  - Bốn mươi lăm số: 18.801, 12.520, 17.239, 9.602, 2.881, 3.221, 0.875, 7.469, 23.635, 2.319, 16.054, 21.384, 16.804, 2.778, 12.473, 19.706, 16.146, 19.699, 19.722, 8.809, 6.286, 10.475, 3.820, 23.501, 19.680, 2.419, 21.749, 14.362, 8.602, 22.024, 0.332, 5.006, 6.045, 5.554, 20.726, 16.656, 17.434, 5.447, 0.204, 21.602, 15.429, 24.795, 1.085, 7.180, và 18.681, mỗi số trúng được 25 đồng.

### CHÁNH-PHỦ CÔNG ĐỒNG

(Conseil du gouvernement)

Thượng-nghị-viện Đồng-đương nhóm tại Phủ toàn-quyền ngày 13 novembre 1917, hồi 9 giờ sớm mai, quan Toàn-quyền có đọc một bài diễn thuyết mở hội rất dài, tuần sau bản-quân sẽ đem tên các viên-quan có mặt tại hội-đồng và thỉnh thoảng sẽ dịch bài diễn thuyết ấy để cho chư khan quan được nghe.

Giá lúa, ta 68 kil. chỉ tới nhà máy Chơ-lôn (bao trãi lại) 2.805 tới 2.810.

**Lễ cầu cho quân lính tử trận**  
Hôm thứ 6 nhằm ngày mùng 2 tại Hội Societé des anciens militaires et marins có xin một lễ mở trong thể tại nhà thờ chánh Saigon cầu cho lính hồn các quân lính tử trận. Bức thầy Mossard hành lễ.

Các quan đi xem lễ rất đông những là ông Rivet quận Thống-đốc Nam-kỳ, ông quan sáu Digue, ông quan tư claustrer thay mặt quan Toàn-quyền, ông quan tư thủy Estienne, ông quan ba Arqué, ông Mossy chánh tư thư tại dinh, Đốc-lý thành phố đi thay mặt quan Đốc-ly, và các hội viên cựu lính bộ và lính thủy v. v.

Khi làm lễ ở nhà thờ xong rồi, các viên quan thỉnh lên Nghĩa-địa viếng mộ mà các quân lính chết bên thuyệt địa này. Ông Portail là chánh chủ hội có đọc một bài trần-thuyết.

### Khoá thi

Ngày mùng 7 tháng janvier 1918, 7 giờ sớm mai, có mở hội thi cấp bằng Certificat d'étude primaire franco-indigène trong ba quán sau đây. Quán Saigon thì các sĩ tử trong châu thành Saigon Chơ-lôn, Gia-định Tây-ninh, Biêu-hoa và Ba-rìa.

Quán Mytho thì các sĩ tử về tỉnh Mytho, Tân-an, Travinh, Gocong, Bentre Vinhlong và Sadee.

Quán Cánh-thò, thì các sĩ tử hạt Cánh-thò, Sóc-trang, Bả-chiêu, Rachgia, Chầu-đốc, Haliên, Longxuyên.

Những đơn xin thi phải làm bằng giấy tin-chí lại gửi theo đủ các giấy tờ theo khoản thi 2 lời nghị ngày 23 février 1915, và gửi đến cho Sở Học-chánh trước ngày 20 decembre.

**Đám ba mạng.** - Ở làng Tân-thương, có xảy ra một vụ sát nhân ghê ghê làm cho ai sợ kinh hãi.

Số là ngày 25 octobre, có tên Huỳnh-vân-Bang, cầm dao mà đâm vợ nó 28 tuổi, và con trai nó, lại với một đứa con nhỏ nên 8 tuổi.

Cha vợ của và gia 65 tuổi muốn lấy gươm dao, không dè bị nó đâm 1 vết rất nặng lắm. Làng bắt đưa sắc nhọn, còn mấy người bị thương phải chớ đi nhà thương lập tức. Tòa Biện-hóa đang tra xét vụ ấy.

**Đám ăn cướp làng Tân-thạch.** - Hôm toàn rồi Bản-quân có cho khan quan hay vụ ăn cướp tại làng này, ngay nghe lại quan đã bắt được 21 tên ăn cướp, và lấy được 600 bạc và 3 cây súng tay, ở ngoài quán Bền-tre.

### Cao-Mên

**Trời mưa thành lụt.** - Nam nay tại Nam-vân mưa lớn hơn năm ngoái, nhiều đám mưa to đến nỗi các ruộng cấy nước phải tràn lên ngập bờ tại Battambang, Pursat, Kg.-Speu, K. Trach, Kampot, và một sông Vam-co.

Các cầu cây đều gãy trôi theo dòng nước chảy, đường quân hạt sụp lở nhiều nơi. Trong nhiều chỗ như tại Kampot, Kompong-speu nước tràn vô đến trong giữa trung tâm châu thành. Ông già bà cả đều đoán quyết tử xưa những nay chưa hề thấy lụt như vậy.

Qua đã bữa sau nước rất xuống đường di Saigon, Kampot, Battambang, Kg.-speu đồng cũng không cho xe đi. Cuộc hư hại vì lụt phỏng tính đến 40.000 bạc về đường sá, và 20.000 về nhà cửa đất đai trong mấy thành bị lụt.

### HÌ-TÍN

Bản-quân lấy làm hân hạnh mà đặng tin M. Ta-trung-Lương, em của M. Ta-trung-

Bản-quân kính vài lời phán vu cùng qui quyền M. Hồ-duy-Kiên và cầu xin lính hồn ông thân của ngài đặng tiêu điều tự tại nơi cõi thọ.

### CỤC BẦU CẦU TẠI HẠT MYTHO

(La vie Sportive)

Hội thể-thảo Mytho mời hội thể-thảo Tân-an đấu cầu tại hạt Mytho hôm ngày 4 Novembre 1917. Hầu có quyền tiên đặng giúp-phò hội « La Saigonnaise Patriotique ».

Bữa ấy tại trường cầu Mytho dọn đẹp nghiêm trang, có giảng bao kết, nhằm buổi trời êm gió lành, nên trông ra đẹp đẽ vô cùng, đúng 4 giờ chiều nhạc tiếng reo trời, còn chung quanh trường cầu đáp đu nên từ nam thanh.

Hội Mytho lại mời hai hội thể-thảo là hội « Gia-định và Gò-công », nên có phải viết hai hội ấy đến mà thi khan.

Đúng 4 giờ rưỡi chiều thì hội Mytho và hội Tân-an tựu giữa trường cầu; người giám cuộc là M. Thời, hội Gia-định vừa ra lính thì hai bên đều nổ lực tung hoành, tới lui phải phép, trái nê gọn gàng, quyết tranh thắng bại. Khi sơ khởi thì hai bên đồng sức, trong chừng mười phút thì hội Mytho đã giảm sút lần lần, đến mười lăm phút thì hội Mytho đã thất hết một bán, từ đó đến sau hội Tân-an cứ bề thắng. Chung cuộc thì hội Mytho thất hết ba bán.

Hội Mytho mà thất cũng vì hội mới lập chưa đầy mấy tháng, người tập chưa đặng nhiều, mà cầm cự với hội Tân-an là hội đã có danh và dĩ hơn ba năm tập luyện, thì cũng đáng khen.

Đúng bảy giờ rưỡi thì hội Mytho mời mấy vị phải viên hội « Gia-định » và ông với trường, Tân-an là M. Thu cùng các hội viên Tân-an, dự tiệc tại nhà hàng lớn Mytho, có bản sắp đặt chỉnh tề, cách đãi đằng rất nên trọng hậu.

Nội cuộc quyền tiên tình phỏng cũng gần trăm ngàn người.

Cuộc lễ này mà thành tru là nhờ có quan Chánh Phủ chủ tỉnh và các quan Langsa, sau nữa là quan Đốc-phủ Mậu và ông hội trưởng Mytho là M. Tâm cùng các hội viên Mytho, chẳng sợ nhọc nhàn, không màng hao tốn, làm cho rõ ràng danh giá hạt Mytho, thật đáng khen đáng kính.

Cuối xin các đấng cao minh trong sau lĩnh lấy đó làm gương, trước là quyền

Kinh trình các qui-khách được biết: Tiệm tôi lại mở tam các thứ đồ bằng da như sau này

Hồ bắt kẻ xe song mã, xe độc mã và yên ngựa, ghê-t, các thứ giày tây để đi chơi, giày đi săn, giày anuum, các thứ giày lửng, các thứ túi đựng tiền và các thứ cặp sách. Thứ nao cũng bằng da tấp da da tấp.

Hàng chúng tôi làm rất là cẩn thận, giá bán nhưít anh và rẻ hơn mọi nơi. Các qui-khách có cần dùng thứ hàng gì, xin cứ gửi thư cho bản-biên và định theo mandat một phần tiền, thì bản-biên xin gửi hàng lập tức cách lãnh hoa giao-nghi (contre remboursement).

### TRUYỆN XÚ LÈO

Tích Chiêng-Prom

(tiếp theo)

Kể đặc thể đưa đưa rước rước, Người thất thời như quần ướt mả mưa.

Rạng ngày tin tức ấy đồn thâu tại quan Kromakan, thì Kromakan lập tức làm một văn trang vẻ cáo, với quan phủ. Vả lại quan phủ cũng là người chánh trực, biết Phó-bản là người thanh liêm, sống có tích sở sở nên không thể mà bình được, người mới chày tờ về quan thượng-ly nói rằng Phó-bản không đặng nghiệm quản lĩnh và xin cách chức mà thôi.

Từ ngày Phó-bản bị cách chức, bởi làm quan chánh trực, chẳng chịu các hối lộ, nên nay về dân không tiền mà xây dựng, cũng là may có năm ba chục mẫu ruộng, mà sanh nhai. Vợ thấy vậy thua buồn mới đi kiếm có rợ; rợ, mà lại nay chớ mai ph... m nhiều điều trái phép, PLJ-bản thấy vậy thua buồn mới bỏ xứ mà đi, vợ thấy chồng đi rồi, mặt sức ông buồn đẽo vắng nhong. (Ngồi nghĩ quan-tử chỉ những tiền-nhơn cũng bị Á.... mà hư nhà hại cửa).



Từ thườ nay tôi chưa hề kéo chủ khách nào mà nặng như vậy! Rồi đây tôi mới phải đi uống một ly rượu DUBONNET đặng lấy sức lại chớ!



Nói về nàng Sáu-chane, những mông thương cha nhớ mẹ, đêm nghĩ ngày đi, một buổi chiều kia đi tới xóm kia thuộc về làng Num-khen, Sáu-chane mới đi đâu đó mẹ chồng kiểm nhà nương dứa, đi đến cái nhà kia, nhà thì nhỏ mà lại hư nát, thấy một người tuổi trẻ chừng năm mười đương ngồi đương thúng. Sáu-chane thấy có người, mới bước vô xá mà thưa rằng: tôi là gái lỡ đường xin chủ làm ơn cho mẹ con tôi ngủ đờ một đêm. Người ấy nghe nói bèn ngược mặt lên mà trả lời: « Uả con này sao giống Sáu-chane con lão? » lão thấy người lỡ bước không lẽ làm vợ sống nhà chật hẹp xin mưa từ. Còn nàng Sáu-chane nhìn kỹ lại mà rằng: « người này sao giống hình thân phụ không lẽ, bởi mình thương cha nên mới nhìn lầm như vậy, chứ có lẽ nào cha thiếp làm một ông quan mà lại ra thân thế như vậy ». Còn người ấy cũng nghĩ lại rằng: không lẽ là con lão ra thân thế như vậy, mà lại có bà già nào mà nó kêu bằng mẹ, vậy thôi để ta kim lọai hỏi thử coi phải con lão hay không.

Hỏi rằng: chẳng hay bà lão đi đâu và nàng này là con gái của ai, xin cho tôi rõ. Sáu-chane đáp rằng: này là mẹ chồng, này là cháu.

— Vậy nàng tên chi?  
— Thân phụ Phó-bàn chỉ chức, Sáu-chane thiết tên tôi, vì lương duyên nên phụ từ cách phần,..... (nói tới đó lể Phó-bàn bèn hỏi).

— Còn mẹ nàng tên chi, bây giờ ở nơi đâu?

— Từ-mở Nang-Um chứ đặt, thác suối vàng hồi thuở bốn mươi, bởi vậy cho nên, bỏ ấu nhi cay đắng đương trần, vì mẹ ghê nhiều đến hành phật.

Khi ấy Cựu Phó-bàn mới định chắc là con mình, bèn ôm con mà khóc, còn nàng Sáu-chane lòng con nghĩ ngại, nên gan trước sau mới khóc hòa, cha con kể lúc ly biệt, càng mừng càng tủi, làm cho bà Chiêng-mầu cảm lòng không đúng, cũng đưa theo dài giọt nước.

Cựu Phó-bàn mới hỏi: nay con tình đi đâu, còn chồng con đi đâu, cho nên nỗi thân thế con ra đường ấy. Sáu-chane mới từ từ đầu chỉ đầu. Phó-bàn nghe rất đỗi mừng: Sáu-chane rằng: nay mẹ con tôi lên kinh mà thăm trường-phu con, vậy xin cha an tâm ta tức nơi đây trông đợi ngày chừng nào con đến kinh rồi thì con sẽ cho người xuống nước phụ-thân mà hưởng sự thanh nhàn cùng con.

Rạng ngày, cơn nước sông xuôi, Sáu-chane mới từ giả cha mà đi, đi đâu mẹ chồng lên đường, khi ấy cha nhìn con, con nhìn cha càng thêm bi lụy.

ấy là:  
Tam-cương vừa toại tấm lòng,  
Mừng, vui chưa phí nắng bên buồn  
cường.

(Còn nữa) TIẾC-CƯƠNG

**NHAN ĐAM**  
(Propos oisif)

**Con Mèo và con Sáo**  
Con Mèo kia, bị đói hai ngày, thơ thần, thần thơ, không biết cần có mồi mà đỡ bụng, nằm bèn cái lồng con Sáo, thấy lồng Sáo đen mờ phát động thêm nhiều nước miếng, muốn ra tay làm hèn, mà chú Sáo chẳng hề lại gần cửa, cực chẳng đã Mèo phải nằm hơi dầy mà chờ thời.

Còn con Sáo ăn no nê, mới ghé mắt thấy Mèo nằm bèn cất tiếng lên rằng: Uả này chị Mèo, tôi chào chị đi! vậy chị làm cái gì đó. Mèo rằng: Ở này chú em nó ở! bậu có phước, chủ thương yêu, cất nhà cất cửa cho bậu ở, mai làm chiều rửa, ăn uống thỏa lòng, còn qua chẳng may, chủ chẳng thêm ngó ngàng tới, nay đời mới khác, hề có đức mỗ vào đời con nào, thì chủ chẳng kể, nào nời cơm trách mắng đập đầu, nên thân qua khổ sở lắm/bậu đi!

Sáo rằng: tội nghiệp thì thời ở chi độc lắm vậy, mà sao em coi chi ốm lắm vậy? Mèo đáp rằng: bậu ơi! thấy bậu hỏi qua tuổi lòng, hai ngày rày, một hội cơm không có vào lòng, qua như vậy làm sao không ốm đặng. Sáo rằng: thiết em lấy làm thương xót cho chị nhiều lắm, kể ăn không hết cơm người không có ăn, vậy chị ở đây đợi một chút nữa chi em đem đồ cho em, thì em nhìn lại cho chị. Mèo ta on rằng: cảm ơn bậu có lòng tốt với qua, qua muốn gì nghĩ để bậu với bậu đặng nhớ khi đời khác.

Sáo rằng: cảm ơn chị, song em nghe họ nói, chỉ dừ lắm hề thấy giống em đâu, chup bắt cần xé, nên em sợ lắm, chẳng dám làm bạn với chị đâu.

— Cái đó bậu làm rồi, mầy con kia, chứ chị với bậu cũng là một sắc đen có lẽ nào qua hai nhau, xin em xét lấy. Sáo nghe lời vào tai, mới mơn mơn lại gần Mèo dặng làm quen, còn Mèo thấy Sáo lại thì mừng lắm, song làm bộ vui làm, ban đầu chuyên vẫn, liết xem Sáo ngó lơ, lên đức tay vào lồng, nắm cẳng Sáo kéo ra. Sáo đức mình hỏi rằng: chị làm cái gì la vậy?

— Bậu ơi! bậu chưa rõ, để qua thuật lại cho bậu nghe, bậu với qua quen biết nhau, chứ cái lương tâm nó không quen đầu bậu, vậy qua cảm ơn bậu quá chừng, nhờ có bậu, nên qua khỏi bị đui buồn sớm mai này, đa tạ, đa tạ.

Nói rồi bèn an tui con Sáo.  
TIẾC-CƯƠNG.

**Chuyện đời xưa**

Hồi năm 996 tại xứ Ba-tư (Perse) thiên-hạ đời khó. Lúc đấy trong xứ các con buôn thừa diệp, tăng giá hàng hóa dạt lên một cách phi phùng. Dân sự thì chết đói mà mầy con buôn lại làm giàu to.

Vua nước Ba-tư là Abdul-Ardel-Daoulah thấy vậy rất căm xốt dân tình, nên lấy tiền kho của mình mà bố thí cho nhơn dân. Tuy vậy mà nhơn dân cũng không khỏi đói la vì mỗi khi con buôn thấy dân sự có tiền bạc, lại tăng giá thêm nữa, nên nhơn dân lại càng đói khác thêm con mầy con buôn lại sắm áo sắm mặt cho lóa lẹt và cắt lều đai ở ăn sung sướng như mấy ông hoàng.

Vua nước Ba-tư nghe rõ lại đã làm như vậy mà nhơn dân cũng không hết đói khổ. Nên hạ chiếu như vậy:

« Vi số nhơn dân đói khổ nhiều hơn số con buôn, nên Trẫm nhứt định làm cho hết sự bất bằng ấy theo cách như vậy:

« Nếu gặp một người chết đói thì bắt một con buôn đồng đình lộ tại ngoài cửa ngõ ».

Khi chiếu vua ra như vậy thì các nhà buôn đều hạ giá lụa và hàng hóa xuống nên thiên hạ trong nước không còn ai đói khổ nữa.

Phải chi nhà-nước Đông-dương chửu theo luật ấy mà ban hành trong xứ và cứ đó mà thi hành, thì chắc biết bao nhiêu chủ chềch chí Chử sẽ bị.....

**Sách hữu ích**  
(Un livre utile)

Ông F. H. Schneider, là người đàng cho là tổ việc nhà in bên Đông-dương, mới in ra, theo cuộc phổ thông giáo khoa thơ xã, một bộ sách rõ là hữu ích cho hết thầy những kẻ nào chuyên nghề diễn khi hay là có ý thích việc thông hiểu cách dùng điều khi làm nguồn cội mẫu nhiệm sức mạnh.

Người làm sách hiệu « Thiệt hành diễn học » ấy là người đồng quán cùng chúng ta, qui danh Alexrs Lin, Bác-sĩ diễn học, cựu học sanh trường kỹ nghệ và chế tạo (1).

Sách này trọn bộ là tám cuốn, giải thích đủ phương diện học chuyên môn.

Một cách rất khiêm nhượng, rất quả dõ khiêm nhượng, người làm sách lại cất nghĩa trong bài tựa cũng chúng ta rằng chẳng dám nào ý muốn giúp những kẻ cố công mà ao ước cái lương lẫn bộ trong nghề nghiệp của mình. Chúng tôi cũng một ý kiến với ông Lân, rằng sách « Thiệt hành diễn học » sẽ đại đại công đức cùng những kẻ cố công bên-quốc trong nghề diễn khi; nhưng mà chúng tôi lại tưởng rằng hết thầy mọi người, từ kẻ sang trong thiên-hạ mà muốn lịch thiệp những việc làm hoa trong môn bác học tri tri, cho đến những người trong đạo nghệ cũng kẻ khác vui thích theo công cuộc diễn khi, thì cũng đều tìm ra đại ích lợi trong pho sách hay này.

Và lại sách như vậy là nên phát ra cho các trường xứ ta, ai ai cũng đều hiểu đặng, vì người làm sách đã gia công diễn dịch ra hai thứ tiếng Pháp cùng Việt, cũng thấy an trường.

(1) Có bán tại nhà in F. H. Schneider — phần thứ nhứt, cuốn thứ nhứt — giá 650.

**BẢN GÓP**  
AVIS

Vi muốn rải rác thêm những tư-tưởng của người lan-sa cũng khắp trong xứ này và ở phần sự một cách hiệu nghiệm trong việc canh chi phong tục mới, thì bèn-quan định gia nhê cho kẻ mua tờ báo Gazette de Cochinchine vừa sức mọi người. Vậy bèn-quan định bớt giá mua nhứt trình cho các quan viên bên-quốc an lương mỗi tháng 30 \$ hay là nhỏ hơn nữa. Những viên quan ấy chúng tôi cũng đánh-chịu 60 \$ cho mua 2 tờ báo một tờ trước Gazette de Cochinchine và Luc-linh-lân-nân chung nhau là 6 \$ 50, thôi, lại cho phép góp mỗi tháng 0 \$ 50.

Xin nhớ. — Khi gửi Bulletin de souscription lên mua báo, thì phải gửi theo số tiền

**CIGARETTES DIVA**

Thuốc đũa hiện là Cigarettes Diva là thứ thuốc tốt hơn hết, hút nó đã không khô cổ, và khỏi mang sự bệnh hoạn, vì thuốc này không có nhựa như các thứ thuốc khác, khỏi mọt thơm tho và địa lấm.

Một gói thuốc này đũa có để một cái hình chụp rất khéo và rất đẹp để, mà lại trong nhừa gói có để một cái giấy Ban-Thuởng (Bon-Prime) tặng tặng hoặc một cái đồng-hồ, hoặc một hộp khăn moachois, hoặc một sợi giây lưng hay là một cây đũa vác vác. Như ai đặng những giấy ấy, thì hãy đem tới hãng A. et E. Mazel môn bài số 10 đường Paul Blanchy, Saigon mà lãnh thưởng, bằng ai ở xa xuôi đến không đặng, thì gửi họ và miêng giấy mình đặng cho ông sẽ gửi môn đồ của mình đặng để lập tức.

Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

**Thuốc điều hiệu GLOBE**  
Hút không hề khô cổ



Có một mình hãng Denis Freres trừ thuốc này mà thôi.

ATELIER DE GRAVURE SUR METAUX & MARBRES  
En Tous Genres Prix Modérés

NG. CHI-HOÀ  
GRAVEUR  
AMIRAL DUPRE SAIGON

Pho-nu: D'origine, Palmier, Cactus, En Couleurs, etc.

Kính trình chư quí vị tới có lập TIỆM KHẮC CON DẤU ĐỒNG VÀ MÚ THÙNG (TIMBRES CUVET ET CAOUTCHOUC) bằng đồng, chạm mồi bia đá chạm thạch đẽ mà (pierres tombales), có đủ thứ con dấu lạ. Quý khách muốn dùng kiểu nào xin gửi thư cho tôi thì tôi sẽ gửi catalogue cho coi và ý kiến nào thì tôi hết lòng làm cho vừa ý và tính giá thiệt rẻ, tôi rất dõn lòng vô cùng.

NGUYỄN-CHÍ-HOÀ  
GRAVEUR  
42, Rue Amiral-Dupré. — SAIGON

Rượu TONI-KOLA SECRESTAT là rượu rất bổ hơn các thứ rượu bổ khác, bổ nước đẽ vào thì thành thử rượu rất về sanh.

Hãy dài bán nữa thiết mình một ly  
TONI KOLA  
Mình hãng DENIS freres trừ mà thôi.

Nhà DENIS freres tại Saigon rao riêng cho các bạn rằng: Các thứ rượu chầu của hãng rất kỳ công. Hãng sẵn lòng gửi bôn gia và mẫu rượu cho không miễn là phải có xin thì đặng.

**ĐỒNG ÂM TU-VI**

Có phụ thêm những chữ không phải đồng âm mà khó viết  
Dictionnaire des Homonymes annamites

Accompagné d'un appendice comprenant tous les mots difficiles à écrire par NGUYỄN-VĂN-MAI  
Professeur d'Annamite au Collège Chasseloup-Laubat  
Membre du Comité de Perfectionnement de l'Enseignement indigène en Cochinchine

Trong sách này có đủ những chữ khó viết, hoặc chữ Đồng âm cũng chữ không, nhằm Đồng âm, mà phải viết đúng hỏi hay là dấu ngã, hoặc viết đ hay là g ở trước c hay là t, có g hay là không ở sau.

Nhơn có lời châu thì của quan Đốc học chánh, ngày 31 août 1916, dạy rằng « Đầy các khoa thì lời dạy, thì trong những bài học về tiếng annam quan giám-khảo chấm vở hết sự nghiêm ». Vậy nên tôi nghĩ ý độn bôn này, ngộ hậu giúp các tờ viết chữ quốc-ngữ cho đúng theo Tự-diễn Génibrel và Paulus Cua. Hễ có nghĩ nghi chữ nào, lật quyển này ra mà coi, thì viết không sai.

Bản tại tiệm Quỳnh-Mỹ, 20, rue Amiral Courbet (Chợ Bến-thành mới), và các nhà in và bán sách Annam tại Saigon.

Giá: 0 \$ 40

Tại nhà in ông F.-E. SCHNEIDER  
7, Boulevard Nordoux. — SAIGON

KIM-VÂN-KIỆU, Ang P. Thuong-thanh-Ny in lại rồi.  
Khánh thành 1940 | Có hình 24-40 | Tiêu giá 60-10



THUỐC LÁ VẤN RỜI HIỆU JOB

là một hiệu thuốc tốt nhất. Những người ghiền thuốc mà muốn giữ vệ-sanh, khỏi hư phổi, không ráo cổ họng, thì nên dùng thuốc hiệu này mà thôi. Vì thuốc này có các quan chuyên-môn thì ở ở những đại-học đường ra, đứng đờc-biện việc chè thuốc. Duy chỉ có thuốc hiệu này vẫn bằng giấy JOB thật hiệu, thì không hiệu thuốc nào bằng hiệu này cả.

THẬT GIẤY VẤN THUỐC LÁ-HIỆU

JOB

ĐƯỢC GIẤY VẤN THUỐC LÁ-HIỆU  
ở đường số 118-120 PARIS  
từ năm 1883 và 1890

ĐƯỢC GIẤY VẤN THUỐC LÁ-HIỆU  
ở đường số 118-120 PARIS  
từ năm 1883 và 1890

Chủ ông Jean BARDOU chế ra, hiệu mẫu đã ký tại Tô-án Nay con trai ông ký là ông Pierre BARDOU nối nghiệp  
Hiệu giấy này đã được 450 cái Mè-day, 119 cái bằng vàng, 135 đạo bằng Danh-dự.  
62 lần được đánh Ngôi-hàng  
Chủ lãnh: Trưng bán là : ở Toulouse, B4 de Strasbourg, số 72-74  
J.Z.-Paulhac ở Paris, Rue Beranger, số 21.  
Lãnh trưng bán tại : BOY LANDRY { 55 19 đường Bonnard, Saigon.  
Đông-dương (ở ông) { 55 19 đường Francis-Garnier (Đờ-bô Hoàn-kiểm ngay gốc Đờ-Hà-một).

Bản lá ở các hiệu thuốc-lá hoàn cầu.

Ai là chàng biết Giấy vấn thuốc là JOB, là hiệu giấy tốt nhất Giấy cháy được hết không có tàn giấy thật nhỏ tho; mà chế theo phép vệ-sanh rất cần mật.

Xưa nay kẻ đã hàng nghìn người làm mao giấy JOB, vì giấy JOB là giấy tốt nhất trong thế-giới, nhưng bôn-hiệu đã thừa các tòa án, đã nghĩ xử trọng phạt các nhà làm mao rồi.

VẬT HÚT THUỐC HIỆU JOB

là bảo thủ sức khỏe và lại là rành mắt thuốc ngan.



Nhất là trong xứ Nam-kỳ. — It người nái đặng rãng sự nóng nực vô quan hệ. Thệt là sự nóng nực nó chẳng làm cho mình đau đớn thớt quá, song có nhiều người vì nó mà mệt mỏi trở nên loai-loai, ăn uống không chừng, tiêu hóa chậm chạp. Ti vi thương bình hoặc ăn ngủ không toàn thớt chái.

Hãy uống một hai hươn Pilules Pink trong bữa cơm, lúc trời nóng nực, thì vật thớt sẽ đặng tiêu hóa mau lẹ hơn luôn. Hoàn Pilules Pink là một thứ thuốc khai-vị làm cho mau tiêu hóa vật thớt và đỡ cần bỏ, giúp cho ngũ tạng lục phủ thanh vương đặng trừ cái chứng loai-loai, mệt mỏi.

PILULES PINK (Bổ hoàn linh đơn)

Trong các tiệm thuốc có bán, có trừ tiệm thuốc của ông de MARI et LAURENS Pharmacie de Normale, Saigon.

Mỗi hộp giá là 3 quan 50 ; 6 hộp 17 quan 50.



CÓ MỘT THỨ NÀY MÀ THỜI

Có một thứ rượu Rhum mana này hay trừ bệnh rét, nóng lạnh hay làm cho ti vi, tiêu tán hay trừ bệnh về đau nhức và thớt thời. Rượu này rất đẹp đẽ, thiên hạ rất chuộng và lại tốt hơn các thứ rượu Rhum khác.  
Hãy coi cho kỹ kẻo lầm thứ giả và phải nết cho phải cái ve có dán nhãn trắng như hình kiểu đính một bên đấy.  
Có bán tại các tiệm bán đồ tạp vật (épiceriam).

LỜI RAO

TAI QUÁN Lục-Tính-Tân-Văn.  
1<sup>o</sup> Ngọc-hạp 1916 thiết giá 0 \$ 20 (không phải 0 \$ 40).  
2<sup>o</sup> Tiên-cần-báo-hậu thứ 8. 0 30  
3<sup>o</sup> Tuồng Lục-văn-Tiên ... 0 30



Thứ rượu này hay bổ nguyên khí. Trừ hàn nhiệt, Thêm sức cho trai tráng, Đờn ông và đờn bà. Làm cho thân thể ngũ tạng lục phủ thanh. Giúp cho mau có con. Cách dọn rượu thuốc này nó làm cho trở nên một món thuốc như hạng, tuy có dùng Quinquina làm cốt mặc dầu, chứ rượu này là một món khai vi. Uống nó rất thanh tao. Mau thấy hiệu nghiệm hơn các thứ thuốc khác.

KHẢ KỶ

Muốn cho khỏi làm lạc mà thớt hại cho chữ qui khách thì hãng Dubonnet rao cho ai này hiệu rằng: Rượu hiệu Dubonnet này là rượu bổ nguyên khí, có dùng thuốc Quinquina làm cốt mà Hãng thay mặt cho bôn-hiệu tại Nam-kỳ, và Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Cao-môn là

Hãng BERTHET, CHARRIÈRE và CÔNG-TY đường Kinh-lập, môn bài số 88, SAIGON

Thuốc hiệu này Bao xanh, đã to mà lại vẫn chắc. — Có dán choàng một rẻo giấy trắng ngoài bao. — Hút nó thì được toại chí tiêu điều khoái lạc.



Hãng BERTHET, CHARRIÈRE và CÔNG-TY CHỖ VÀO XỨ BÁN ở đường Kinh lập môn bài số 88, SAIGON

HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU

DENIS FRÈRES

LẬP RA TỪ NĂM 1862 + + NHÀ NGÃNH TẠI HAIPHONG, BORDEAUX, SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trừ savon hiệu « Bonne Mère » là thứ sa-bon tốt hơn hết các thứ khác.

Còn ai ưa dùng thứ rượu bổ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này :

Một là « Toni Kola Seerestat ».

Hai là : Saint Raphaël Ducos.

Hàng này cũng có bán tu sắc tốt và chắc lắm, hiệu là tu « Dubois Oudin ».

Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mùi nó ngon ngọt nữa.

Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này :

Rượu chắt trắng và chắt đỏ trong thùng và chiếc ra ve.

Rượu Champagnes : Vve Clicquot-Ponsardin.

Roederer.

Moët et Chandon.

Rượu Tisane de Champagnesupérieure: B. et S. Perrier.

Rượu Tisane extra : Marquis de Bergey.

Hàng này cũng có bán thuốc gói và thuốc vẫn rời hiệu

Le Globe và giấy hút thuốc kêu là « Nil » có thứ rượu

kêu là : vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita.

Liqueurs và cognacs Marie Brizard, và Roger.

Bière Gruber và Bière Lorraine. Rượu Madère,

Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire.

Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng.

Cũng có trừ các thứ hộp quẹt Đông-Dương, và ngoài Bến-thủy, gần Annam và đờn quẹt Hà-nội (Tonkin) nữa.

Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy.

Maison DENIS FRÈRES, SAIGON

CÓ MỘT MINH NHÀ NÀY CÓ QUYỀN

THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LÂM XE MÁY TẠI THÀNH St-Étienne

Mà thớt

M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur ở đường Catimat số 36 SAIGON  
CÓ BÁN SÙNG đủ thứ và đủ kiểu, BÌ, THUỐC, ĐẠM, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ và đồ NỮ-TRANG. Đồ đã tốt lại giá rẻ  
Lục-Châu muốn mua vật chi thì xin để thư như vậy :  
M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Catimat. — SAIGON.



**KHI BÂY CHỜ THỞ HÈM... BẠN LÊN! MÀ BÂY CHỜ CHỜ TIÊM MÀY**  
**NGUYỄN-HỮU-SANH**  
 ở gần gác 30 lầu Chợ-dông-lân

Máy đủ các kiểu áo xiêm vắn, dài, và y phục Âu-châu (paletot) theo thức thời.  
 Có bán sẵn, vải-bò, tơ-lụa, khăn mới bông-lơ, lược-lông Bắc, Cầm-châu Tàu, cũng hàng Tây, hàng Nhứt-bồn, các màu sắc.

Ván, Nho, Xuyên, Lành, Trưng-huê, Nhuận Gio-dụng, thật tốt!

Thơ, tượng, truyện, Quốc-ngữ bán ai và bán lẻ vẫn vẫn!!!  
 Nếu chưa-qui-vi, muốn hỏi kiểu để chi, xin viết thơ đề:

M<sup>me</sup> NGUYỄN-HỮU-SANH,  
 120, Quai de Belgique Cầu-ông-lân,  
 SAIGON.

**ÔNG LÊ-VĂN-VÔ**

Là Lương-y cựu nhà-nước, học tại Hàng-lâm-y-viện bên tây và Annam đặng 35 năm. Trị đủ chứng bệnh trong nước Nam. Ai muốn uống thuốc xin tới tại nhà ở Dakao, đường Paul Bert số 43 ngang rạp hát của ông Đốc-phủ-Kiệt.

**NGHƯNG NHA NỮ Y SĨ**  
 (Chirurgiens - dentistes)

Bà Ross Lahille de Vincennes có Teddy de Vincennes làm nghề trồng răng có bằng cấp y-viện thành Bordeaux ban. Bà Ross Lahille tiếp rước thân chủ mỗi ngày: sớm mai từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 3 giờ đến 6 giờ. Trẻ ngày chúa nhật và các ngày lễ.  
 Trồng răng và nhổ răng nó nhứt óch hên Prothèse Biot Hư-kỹ v. v.  
 Nhổ răng người lớn 5 \$, con nít 3 \$, M<sup>lle</sup> B<sup>elle</sup> răng hư từ 6 \$ sắp lên, trồng răng thường răng vàng và có đay đồ phụ tùng.  
 Hàng đến nhà 23 đường Philippe, Saigon.



**RƯỢU THUỐC HIỆU LÀ QUINA GENTIANE**

Chia Tư-viện Saint-Paul báo chí. Là một thứ rượu bổ làm cho con người dăng trường thọ. Những người nào muốn dăng trường thọ và chẳng khi nào vướng mang bệnh hơn ai, thì phải uống thứ rượu Quina Gentiane này mỗi ngày 1 ly nhỏ trước khi ăn cơm.  
 Thứ rượu bổ này báo chí đã đặng hơn 650 năm rồi bởi tay ông Dom Mancoo là thầy tu tại l'Abbaye de san-Paolo viện.  
 Trong cổ huấn của ông đặng nó có các danh sư đặng đặng nó mà cho bệnh nặng. Nhứt là các xứ nóng nực thì hay đặng nó.  
 Có bán trong các tiệm hàng xén.

**TẠI NHÀ IN**  
**ÔNG F.-H. SCHNEIDER**  
 7, Boulevard Noredon  
 SAIGON

**Lectures Françaises**  
 Ông CARRÈRE

SOẠN  
 Gồm nhiều chuyện hay và có ích.  
 Trước hết nói về nước Lang-sa sơ khai cho đến lúc thành trị bây giờ, sau hơn một trăm bài đủ các thứ chuyện khêu ngon ngữ.  
 Giá..... 1 \$ 00  
 Tiền gởi..... 0 10

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER,  
 7, Boulevard Noredon - SAIGON

**NAM VIỆT SỬ KÝ**, chữ Hán và quốc ngữ.  
 1. Bách-hoàn-thủy An-nam.  
 2. Bách-hoàn-thủy 100 quyển.  
 3. Đại-Việt-sử-ký Đại-pháp.  
 Giá một cuốn 0 40  
 Tiền gởi 0 10

**HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT**  
 HIỆU NÀY



**LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC**

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
 7, Boulevard Noredon - SAIGON  
**CÁCH LÀM BÁNH VÀ NƯỚC**  
 nhiều món rất khêu, hân và đẹp.  
 Giá..... 8 \$ 40  
 Tiền gởi..... 0 04

**PHẢI UỐNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM**  
 THIẾT HIỆU LÀ  
**ELIXIR TONIQUE ANTICLAIREUX**  
 Của ông lương-y GUILLÉ

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế đường của quan lương-y Guillé lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ PHẪ, đau trong TI VỊ, đau nơi TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MINH, RẾT VỎ ĐÀ, hoặc CHỐI NƯỚC, BỊNH KIỆT, BỊNH HỒ ĐÀ, BỊNH CŨM, CHỀ CHỐC NGOÀI ĐÀ và bệnh có TRÙNG LÁI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỔ rõ liền và rất hiệu nghiệm làm cho HUYẾT RA TINH KIỆT. Những bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống nó hay lắm.

Bất kì thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CŨM MỘT THỨ  
**THUỐC HOÀN XỔ**  
 nữa cũng rất trong thứ Elixir Tonique Anticlaireux của quan lương-y Guillé.

Chính chủ thứ Thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, một hàng bán ở số 7 anh, đường GENELLE SI GERMAIN môn bài số 8, ở tại số thành PARIS.  
 VÀ TRONG CÁC ĐƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN

**KHOẢN CHẤT THỦY**  
 (Nước suối kham thạch)

**VICHY**  
 PHÁP-QUỐC-TUYÊN  
**VICHY CÉLESTINS**

Có bốn nguyên do: 1. Trị bệnh đau Thận, bệnh đau răng-quang, bệnh Phong-vi và bệnh da. 2. Trị bệnh đau Thận, bệnh đau răng-quang, bệnh Phong-vi và bệnh da. 3. Trị bệnh đau gan và bệnh đái. 4. Trị bệnh đau gan và bệnh đái.

**VICHY GRANDE-GRILLE** trị bệnh đau gan và bệnh đái.  
**VICHY HOPITAL** trị bệnh đau gan và bệnh đái.  
 Hãy coi chừng đồ giả mạo, khi mua phải chỉ cho trắng thơ nước nào mình muốn uống.

**VICHY-ÉTAT** ĐIỀU TÈ  
**SEL VICHY-ÉTAT** là muối tự nhiên trong nước suối tự nhiên mà ra. Có hộp và có ve.  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT** mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hoàn thì dễ tiêu hóa.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT** đáng để cho mình dọn nước uống (môt-khi-chết).

**QUẠT MÁY DẦU HÔI HIỆU JOST**

Dùng dầu hôi đốt đèn cho máy chạy trong 30 GIỜ  
 tốn có MỘT LITRE thôi.

Có hai thứ quạt:  
 Một thứ kêu là « LE REX »  
 bề đứng 1 m 15  
 Giá là..... 68 \$ 00

Một thứ kêu là « L'OURAGAN » (tổ bão)  
 bề đứng: 1 m 35  
 Giá là..... 100 \$ 00

Viết thơ mà hỏi sách có vẽ kiểu và giá cả tại:  
**HÀNG BERTHET, CHARRIÈRE VA CÔNG-TY**, ở đường Kinh-lấp, môn bài số 68, SAIGON

Le Directeur-Gérant: SCHNEIDER.  
 Certifié l'insertion.....  
 Saigon, le 19

Vu pour légalisation de la signature  
 de M.....  
 Saigon, le 19  
 Le Maire de la Ville de Saigon;

Saigon - Imp. F.-H. SCHNEIDER  
*Le journal de la ville de Saigon*