

NĂM THỨ 28  
Số 5016  
Ngày thứ ba  
3 Juillet 1935  
Mồng 9 tháng 6  
CHÍNH  
NĂM ẤT-HỢ

# Quán Văn Đường

CHỦ-NHÌEM: NGUYỄN-VĂN-CỬA \*  
Họa báo xin từ tiền trước cho Ông Nguyễn-Văn-Cửa  
Gởi bài về cho Ông Lâm-Văn-Ngọc  
ĐAY THÉP NÓI: RUCIINH - ĐAY THÉP NÓI: 203

### THỜI-CUỘC VIÊN-ĐÔNG RỒI RẮM NHƯ TỖ VÀO

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### CHỜ CHI MÀ.....

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### TRIỆT LỘ CỬN ĐEM VẠN Đ

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### Chống gián vãn Đ

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### THÂN ĐÔNG MINH CÁN CHO ME

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### Nhứt không phải sợ Nga mà chối đầu

HỒN-KINH - Theo như tin tức đã đăng mấy bữa nay, thiết nghĩ có bao giờ chịu nhận từ công-hiệp kháng-ngũ của Nga đâu. Không nhận, mà bỏ công gia dân máu nói để điếu-tả của Nga.

### Nhứt lại đự bị chiến-tranh

Đôi vãn đến đây, Nhứt có ý lo về phía Nam.

### Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### Lũn, gạo, bắp

Xử từ xuất cảng đồng bạc nhiều từ 15 tới 30 tháng 6 năm 1935

### Chống gián vãn Đ

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### THÂN ĐÔNG MINH CÁN CHO ME

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### Nga sẽ chịu thôi chưa

Mà đối với giọng dân Pháp-Nga, đã chịu thôi chưa, Nga cũng tính lãn chi ra là mới nghe.

### Lại là vãn quan làm loạn ở Bắc-binh

Đông-binh - Cuộc loạn ở Bắc-binh, vãn quan làm loạn ở Bắc-binh.

### Lũn, gạo, bắp

Xử từ xuất cảng đồng bạc nhiều từ 15 tới 30 tháng 6 năm 1935

### Chống gián vãn Đ

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### THÂN ĐÔNG MINH CÁN CHO ME

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### THÂN ĐÔNG MINH CÁN CHO ME

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### Một vị hương-quân ở yên vị quá trách nặng

Đã 4 Juillet rồi, quan chủ-quân Biên-hoa để đem viên Hương-quân lương Tam-hoa (Cu-lao) về ăn nghỉ đũa-bà, như vậy.

### Quần của Tổng-triết-Điền Nguyên lại đánh đồn Mãn-châu

TRIỆT-Điền - Theo tin của Mãn-châu, thì vãn đại một quân đội thuộc về quyền thủ lãnh của Tổng-triết-Điền nguyên vị cầm quân. Nền xưng qua Nhật Hà Corp một đơn lãn của Mãn-châu.

### Lũn, gạo, bắp

Xử từ xuất cảng đồng bạc nhiều từ 15 tới 30 tháng 6 năm 1935

### Chống gián vãn Đ

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### THÂN ĐÔNG MINH CÁN CHO ME

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### THÂN ĐÔNG MINH CÁN CHO ME

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### Đau lòng vì nước

Các quan Nhứt, chỉ bài lãn tay là gây khổ cho chánh-phủ Tàu.

### Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### Lũn, gạo, bắp

Xử từ xuất cảng đồng bạc nhiều từ 15 tới 30 tháng 6 năm 1935

### Chống gián vãn Đ

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### THÂN ĐÔNG MINH CÁN CHO ME

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

### THÂN ĐÔNG MINH CÁN CHO ME

Chờ chi mà nhơn ngày nghĩ là chán-chang rồi đây, nhơn nước loạn chi dân-bộ rùng cho vãn-chơ, cho lãn chi một phần tư, hay một phần ba số lượng thặng.

THỜI SỰ THẾ GIỚI  
BỘ PHẬN-ĐỘNG Ở Y-PHA-NHO BỊ XỬ TÀU LAM CHO NHỰT HẾT SỨC MAN-NGUYỄN, V. V...  
Tàu lại kiểm-đuyệt báo-chi, không cho nói động từ Nhứt  
Bản phiên-động hồi 1934 bị xử  
Vua Hồng-mạo lo về không-chiến  
Giã đồng bạc có trong ngày 9 Juillet 1935: 0 74 3/4.





## Những ân-tình trong việc hành-hình hai người dân-bà ở Đức

Ở Berlin, ngày 15 Février 1935 người ta đã xức hai người thiếu-phụ về tội phản quốc, về tội đi tiết-lũn-quân-cher cho người ngoại-quốc.

Một người là vợ của von Falkenhayn, tên là von Zollikofer-Altenkingen và một người con con gái tên là Renate von Natzer.

Một người Bà-lan tên là Georges von Sosnowski và một người con gái tên là Irene von Lena cũng bị khổ sai chung-tiến về tội ấy.

Hai người thiếu-phụ bị kết án xử-tử đi bị hành-hình. ...Việc do-tham ấy hai-tội về một chuyện rất nhỏ nhặt. Ông von Natzer, làm nghề đánh máy chữ trong bộ Chiến-tranh ở Đức; ít lâu nay có do mắc rất sung và nhiều đêm có không ngủ ở nhà. Bà mẹ thấy thế liền hỏi con; có von Natzer nói rằng mới được làm thêm giờ ở Bộ và được lương rất cao. Bà mẹ vốn quen biết ông chàng văn-phòng bộ Chiến-tranh, nên phòng-bộ đem đến con ông về sự cấp nhất cho con mình. Viên quan sanh nghi; khi bà lão về ông liền báo ngay cho số hai-trừ nạn do-tham biết.

Chẳng bao lâu người ta xét ra có von Natzer không có một tinh-nhân nào giữa và những xiêm áo của cô đều may ở một hiệu may rất lớn ở Fasanenstrasse.

Người ta thấy trong cô của hiệu ấy không bao giờ ghi những số tiền có trả. Người ta lại điếu-trà ra rằng có hai viên chức nằm trong Bộ lương, bằng rất ít mà ăn mặc cũng sang.

Hiệu may ấy do một người Bà-lan đẹp trai tên là von Sosnowski xuất hiện và một người dân-bà có tiếng là lịch-sử ở Berlin tên là Benita von Berg làm quản-ly.

Georges von Sosnowski đã từng làm quan với trong quân-đội Bà-lan; trong hồi Âu-chiến, chàng rất can đảm, nên người ta đã cho chàng là «sur-từ» ở Wilna. Chàng đến Berlin mới một của hàng thợ may, nhưng chính là để do-tham. Con Benita von Berg chính tên là von Zolli-

kofer. Altenkingen, một vọng-lộ ở Đức; nàng lấy von Falkenhayn là cháu-viên đại-tướng Đức đã qua-cổ, sau hai vợ chồng bỏ nhau, vì một việc bất-hoà. Nàng cái-giấy lấy một viên giám-đốc xưởng Siemens tên là von Berg, rồi sau lại dấn-đi với Sosnowski. Cuộc hôn-nhơn của anh chàng Bà-lan này với nàng nghệ-chững đậm thắm hơn cả, vì chàng báo sao, nàng nghe làm vậy.

Một hôm các cô thiếu-nữ đại-các ở Berlin nhận được giấy của bà từ-trong von Berg mới đến dự cuộc khiếu-vụ. Các cô vui lòng nhận-ngay. Cái không-khí ở nơi ấy đã làm cho nhiều cô không nhớ mình là con các quan von Đức. Rồi trong lúc đêm khuya, bà từ-trong đem ảnh ra chụp một vài bức được nhiều cách-lạ-lạ rất đáng phân-nân của các cô trong tay những người trai trẻ. Những người bị lừa-trộm như thế, vài hôm sau nhận được giấy mời của bà von Berg. Lần này người thiếu-phụ gian-ác đưa những ảnh cho các cô xem và hứa sẽ giữ kín nếu các cô bằng lòng giúp việc cho bà...

Việc do-tham này đã xức kín cho đến ngày kết-lũu. Một nhà làm báo Tiếp-khắc đã bị số cảnh-sát Đức bắt, vì ông có đăng mấy tin rõ ràng về việc bất-bộ; sau ông được thả, nhưng phải hứa với người ta rằng sẽ không lưu-tâm đến việc tra xét ý nra.

Những kẻ tội-phạm bị người ta buộc cho những tội sau này: đã lấy trộm bạc về một kiểu đồng-cờ lâu bay đúng đầu đức, đã lấy trộm bạc trên-đầu bộ tham-mưu Đức về sản để phòng một cuộc chiến-tranh của Đức với Bà-lan.

Tuy viên đại-sứ Bà-lan ở Đức đã yêu-cầu Hitler ăn-xả cho hai nữ tội-phạm, nhưng tổng-thống Đức nhất-định từ-chối.

Từ ngày hai bằng đặng thay thế hai, bà von Berg đã ngắt đi mấy lần về thất-vọng. Bà

## Muốn bán

Một chiếc xe hơi Torpedo, 4 chỗ ngồi, hiệu FIAT, 7 mã-lực, con tốt-lửa. Xin đến thương lượng tại nhà in Union. 51, Rue Lucien Mosaard - SAIGON

kêu loan miệng: Jurek, đến cứu tôi với! Những tiếng ấy, chẳng ai nghe cả.

Đến hôm người ta vào ngục, để dâng lên đơn đầu đại, von Zollikofer-Altenkingen đã đỡ dẫn như người chết. Người ta gọi về ở gác vàng, nâng đờ (cái) và khi tên đạo-phù ở Magdebourg lật mặt nạ, nâng đờ mặc cho lam, chẳng khàng-cv gì cả.

Nàng qui trước một màu đỏ tròn đất ở giữa sân ngục Ploetzensee; chẳng nói nửa lời, nâng lên đầu lên thốt cho lên đạo-phù cầm hoaচিত. Tên này vận áo lễ-phục và đi biệt-lộ tay trắng. Đầu người thiếu-phụ rơi vào một cái chậu. Rồi đến lượt cô von Natzer, người ta công-điền lại một cảnh-trường như thế.

Được tin von Sosnowski bị kết án, chính-phủ Bà-lan liền truyền lệnh bắt ngay một người do-tham Đức ở Bà-lan mà số cảnh-sát đã để ý đến từ lâu. Thế là hai chính-phủ Đức Bà-lan đôi lần kẻ tội-phạm cho nhau.

Sau khi đi gặp hai người dân-bà bị đày đọa trong tù về Varsovie. Trong hồi Âu-chiến Mata-Hari đã dùng «sex-appeal» của mình để gài hỏi mấy viên quan von Pháp về những điều cần-chiết cho sự do-tham của mình. Mata-Hari đã bị bắn... Còn những viên quan von thông tin cho nàng, người ta đã tra tội cho, vì xét ra họ đã bị sặc độc của nàng căm-đổ.

Bây giờ cũng một việc giống như thế, nhưng đem sang nước Đức; những kẻ bị-câm-đổ đã bị chặt đầu, còn Sosnowski đã trở về nước và đã được nói tiếng là một kẻ anh-hùng... (Thuyết theo các báo Lu, Paris - Soir, Le Temps, L'Œuvre và Bulletin quotidien).

R. F. - A.

**NAM-KY KHUYEN-HOC-HOI**  
Tối thứ tư 10 juillet  
đang 8 giờ 30

**Ông LƯƠNG-KHẮC-NHINH** sẽ diễn-thuyết về: «CỰU TỤC XÃ-HỘI ANNAM»  
Bảng tiếng Annam

**Giá lúa gạo bắp**  
Tại Saigon, ngày 8 juillet 1935

Chợ 22 (từ trưa, bao lâu tuần)	
Một tạ 60 (40-700)	
Gạo số 1 25% tằm	2.53 101 2.72
Gạo số 2 4% tằm	2.47 101 2.62
Gạo số 3 10% tằm	2.37 101 2.42
Gạo số 4 5% tằm	2.10 101 2.15
Tôm số 1 và số 2	1.90 101 1.94
Tôm số 3	1.80 101 1.84
Cám trắng	0.98 101 1.02
Cám lạt	0.70 101 0.75

**LÚA**  
Chỉ đến nhà máy Cholon, bao lâu tuần - Một tạ 60 (40-700)  
Lúa xay gạo thương phẩm: 1.80 101 1.97  
Lúa xay gạo số 1: 1.80 101 1.87  
Lúa số 2 40% tằm: 1.70 101 1.75  
Lúa số 2, 50% tằm: 1.65 101 1.70  
Lúa số 3: 1.55 101 1.60

**BÁP ĐỎ**  
Bán tại Cholon 100-10 - 2485 10 - 2 90

### TIN TÀU TỐI

Ở Pháp lại  
Le Min le 17 juillet (M.M.)  
Le Paris le 23 juillet.  
Ở Bắc và Trung-kỳ về  
Le Cap St-Jacques le 20 juillet.  
Le Claude Chappe 10 juillet (M.M.)  
Ở Trung-hoa và Nhật-bản về  
Le André Lebon le 19 juillet (M.M.)  
Le Yalou le 19 juillet (M.M.)

Ở Singapore về  
Le G. G. Merlin le 11 juillet (S.A.M.I.)

### TIN TÀU ĐI

Qua Pháp  
Le Général Metzinger le 10 juillet à 8 h. (M.M.)  
Le André Lebon le 21 juillet (M.M.)  
Le Yalou le 22 juillet (M.M.)  
Ra Trung Bắc-kỳ  
Le Claude, Chappe le 25 juillet (M.M.)  
Le Daing le 10 juillet à 10 h. (C.R.)  
Qua Tàu và Nhật-bản  
Le Sphère le 10 juillet à 9 h. (M.M.)  
Qua Singapore  
Le G. G. Merlin le 15 juillet (S.A.M.I.)  
Le Albert Sarrant le 10 juillet à 11 h. (S.A.M.I.)

## NHỊ-THIỆN-ĐƯỜNG CHOLON



Bản đường xin cho thân chủ hay là này, bản đường chúng em TÌM thấy thuốc chữa này đây, ở theo một thuốc làm theo hình này mà lại mà niệm niệm người nào 3 thuốc

**HOÀ-ĐAM-CHỈ-KHẮT-TÂN**  
của NHỊ-THIỆN-ĐƯỜNG chế ra

**GLINIQUE MÉDICALE**  
Góc đường Mayer và Albert 1<sup>er</sup>, tại ĐAKAO (Saigon)  
Téléphone n° 255

**DOCTEUR PHAN-TÂN-THIỆT**  
Et assistant en dermatophyllographie à l'Hôpital St-Louis, Paris.  
Ancien médecin attaché aux services de Dermato-silicium creux par le Ministère de l'Hygiène pour la lutte antivenérienne.

Có phòng khám bệnh gia đình và phòng thương lượng mặt mũi da tình. Có máy x-ray, máy điện, máy đo, xét nghiệm bằng kính hiển vi... Có chỉ riêng để trị da liễu (radio diagnostic) và để chữa bệnh bằng thuốc (dermo-silicium, anilin, guaiacol). Tất cả chứng bệnh và sự nghiên cứu, phòng ban da liễu, bệnh da ngứa, đau xương, bệnh bại liệt, v.v.

## 鏡花緣

# Cảnh-hoa-duyên

Định giả: Trần-trọng-Hợp

### HỘI THƯ MƯỜI BA

Su-đề gặp nhau, bản cổ cụ, chủ-tân hiệp lực, kết non-duyên.

(Tiếp theo)

Tiểu-sanh có lòng bị thắm, này giờ Tiểu-sanh thối lết, chưa kịp viết lên sự-mầu và Thê - đê Thê - muội trong nhà, vậy xin Lão-sư thứ sự lễ cho Tiểu-sanh, cho phép

Tiểu-sanh viết kiến Quê-quyên trong nhà một chút.

Doãn-nguyên nói ở chuyết thể quả vàng đã lâu, hai trẻ tuổi còn thơ ấu, trẻ gái là Hồng-Du mười ba tuổi, trẻ trai là Doãn-nguyên mười hai tuổi đã. Lão-phu sẽ kêu hai trẻ ra đây, động cho Hiên-khê thấy mặt trẻ nê.

Nói rồi, Doãn-Nguyên lên tiếng kêu rằng: «Hồng-Du

đâu... Doãn-Ngọc đâu... trẻ này ra yết kiến Thê-huyền, của trẻ này mau mau, nghe kêu thì đáp ứng liền-thể, hai chi em ở nhà trong chầy ra khi đi, hai trẻ vàng lồi Phụng thâu bảy bầu, vòng tay chào mừng bèn Đường-Ngọc ba người, bèn Đường-Ngọc đôi với hai trẻ kia, công chào rồi đi một cách phờ-ló, Đường-Ngọc xem dung mạo và cử chi của chi em Doãn-Ngọc, biết hai trẻ làm như người khác thường, tuy hai trẻ ăn mặc rách rưới mặc dầu, không tỉ như con chi em nhà em vậy, sau khi chi em Doãn-Ngọc cáo thôi, Đường-Ngọc chúc mừng cho Doãn-Nguyên rằng:

«Lúc Tiểu-sanh thì giáo với Lão-sư, thì Thê-đê và Thê-muội con nhỏ tuổi lắm, nay Thê-đê và Thê-muội đã

trông, cả hai đều có phước tướng hơn người, sách cổ câu - hữu phước khản nhĩ - chắc là Lão-sư hạnh phước về sau vậy. Doãn-Nguyên nói: «Lão-phu tuổi trên sáu mươi, còn làm một ông chài ở Hải-nghê, cảnh già đời bán hàn đến thế, con mong gì hạnh phước về sau, Lão-phu chỉ có một thú vui, là vui vì hai trẻ con hạnh đức sách vậy.»

Đường-Ngọc nói: «Mấy người sự tội đạo thoát, vô hậu khiến người làm nê không ra, việc làm nê đã lâu năm rồi. Vô-hậu không lưu tâm đến việc ấy nữa, và lại Lão-sư mình già sức yếu, phải tính bề lui gút quê đường ấy thôi Thê-đê, Thê-muội cùng tên họ hên, kỳ ngộ của Tiểu-sanh làm vậy

không biết Lão-sư nghĩ sao?

Doãn-nguyên đáp lại rằng: «Lão-phu tuổi tác đã già, vẫn muốn trở về quê quán, ngặt vì nghề chài lưới chỉ vụ nuôi miệng, không có tiền bạc đư lai trong nhà, đường muốn đem xa xuôi, chẳng biết lấy chi làm lộ phí; và lại Lão-phu mang ân đạo thoát, không biết Vô-hậu đã tiêu ân hay chưa, nếu bần đần ấy chưa tiêu, sự trở về quê vắng tột, vì hai cơ trên kia trở về quê hương, Đường-Ngọc nói: Lão-sư bày tỏ mấy lời, thiệt có lòng can-thận

nhưng Lão-sư xử chài lưới kiếm ăn, làm mất thiện của mình, huống chi Thê-đê Thê-muội cùng tên họ hên, kỳ ngộ của Tiểu-sư nghĩ hui lâu, nhờ tới sự Lương

Đại-nhơn-quốc, phong tục của họ tốt như thế gian, rồi về sự vắng lai giao thiệp với nhau, hoặc ở một cách từ tế, nếu Lão-sư tới hai nước kia trừ học, không đến nỗi khổ cực như ở xứ Nguyễn-cổ này đây, nay Lão-sư không trở về quê hương, thì Lão-sư phải đổi chỗ trú-quy, nếu Lão-sư ở xứ chài lưới này nữa, thì-quanh quanh bồng long chài nê. Doãn-nguyên than thở mà nói rằng: Lão-phu làm nghề chài cá cực, công muốn bỏ đi mà mất đi, khi vì không có kẻ dẫn đường chẳng biết tới xứ nào này

Đường-Ngọc nghĩ nghĩ hui lâu, nhờ tới sự Lương

thì muốn kiếm thầy dạy con học (dương-thì) có hai đứa con trai là Liêm-Lãng, gái là Liêm-cầm-Phong Đường-Doãn-bên trong nghĩ với Doãn-Nghê rằng: sự làm ăn thông thả, chẳng chi bằng dạy học trẻ. Lão-sư muốn kiếm chỗ làm ăn, có một chỗ để học trò trẻ làm, Doãn-Nguyên hỏi: chỗ dạy học ở địa phương nào? (ôn nê)

## MUỐN BÁN

Một cái nhà nền đất một miếng đất ở tại Thiêng-Đức (Vinhlong)  
Xin hỏi tại nhà báo

IMPRIMERIE DU LỤC-TÍNH TÂN-VÂN  
Directeur Propriétaire: NGUYỄN-VĂN-THIỆT.  
51, Rue Lucien Mosaard, SAIGON

THIẾNG 3.500 EXEMPLAIRES

2190  
9 juillet 35



