







**THIỆU NIÊN VỚI QUỐC-VĂN**

Nhiều người thiêu-niên hay chế-bại những người trước là hàng người học mướn. Họ bảu: người mình học chữ "làu háng bao nhiêu năm mà chẳng sao - nhất được đũa gạo sặc, học văn Tàu viết văn Tàu, những văn nhai lại tu-tướng của người Tàu..." Nghe 1-1 họ tưởng như bài giờ những người thiêu-niên mướn ta đã tu-tướng Âu-tây và đã viết toàn những đũa đê-sắc.

Nhưng sự thật lại khác. Chúng ta học theo người Pháp đã nửa thế-kỷ nay mà vẫn chưa xuất được điều gì đáng-sắc. Đáng-phấn-niên hơn nữa là nhiều người thiêu-niên học chữ Pháp thật khá và viết được một vài bài thơ, nói tiếng An-nam còn bập-bẹ. Khi muốn tỏ bày một ý-khen gì học chữ Pháp thường nói không đúng mà tiếng Pháp, tất không thể nói ra lời được. Họ cho tiếng An-nam học chữ Pháp? Không, ai họ cho tiếng nước mình học họ bao giờ! Hay họ biết tiếng An-nam không, không đáng cho người tri-thức của quốc-văn nói Hán-văn công như sự liên-lạc của tiếng Pháp với tiếng An-nam xưa, vậy không thể nào không biết chữ Hán mà chỉ quốc-văn-văn được. Cần đến chữ Hán để làm cho quốc-văn được phong-phu và sinh động, nhưng lại cần có cái học Âu-tây, để những tu-tướng đến ra một nền-tảng vững-vàng.

Hiện nay còn nhiều người tham hiểu Hán-học; những người ấy chính là những cái diu-dắt cho thiêu-niên trên đưng học cũ đó. Cái học ấy tuy không có gì là mới, nhưng muốn xây dựng một nền học mới, không thể nào biết được. Muốn biết đến, phải gắng công cho biết ngày nay, sự học mướn năm năm, muốn mắt rồi, vì lớp người có kia kẻ không còn nữa!

Vậy bao giờ những tân học mới hiểu rằng học tiếng Pháp đã giải đến đây, khi đem tác phẩm của mình so với tác phẩm của các nhà Pháp, mình thấy mình chỉ là một ngọn đèn mờ dưới mặt trời chói-lọi thôi?

hết cái học của mình ngày nay cũng vẫn là một cái học mướn, bởi một cái học mướn như ông cha chúng ta trước xưa.

Nghiên-cứu Pháp-văn, có hấp-thụ lý học - thuật tu-tướng Âu-tây để lợi cho quốc-văn mới thật những việc mà những người thiêu-niên học - thực nước ta nên tu-tướng đến.

**NHỮNG BÀI NỀN ĐỀ LẦN LƯỢT**  
**Chúng ta thấy ở Bắc-kỳ và Trung-kỳ, về tương-lai không còn-văn-đề nào quan-trọng bằng văn-đề nhân-mãn**

« Ở những tỉnh thuộc miền hạ du Bắc-kỳ dân rất đông; đất đai phì nhiêu, sự sống-dạt, quá đủ thường làm cho nhân-dân càng khổ. Trong những miền từ Hải-dương đến Bắc-giới miền Bắc Trung-kỳ, người ta thấy nhân-dân phải ở chung-chất - đông mà chật chội không có đất trồng những đống hoa lợi không được đều ở mỗi km<sup>2</sup>, có hơn 700 nhân-dân và ở mỗi km<sup>2</sup> giống-giọt, có gần 550 nhân-dân. Trong mấy tỉnh Nam-dịnh, Thái-bình và Hà-nam, ở mỗi km<sup>2</sup> giống-giọt, có tới 700 nhân-dân. Ở một xứ chỉ chuyên về nghề nông mà dân-số như thế, kể ra đồng thật, nhất là những bầu thông-kê của chính-phủ thì các số ấy lại càng-cao-vào số thuế, thì chắc số dân còn đông hơn nữa...»

« Những việc dân nước vào ruộng ở hai xứ ấy mục đích là làm cho số hoa-lợi được thật nhiều và làm cho vật thực của nhân-dân được khá. Những việc ấy sẽ có kết quả-ác-châm lắm, nhưng chỉ tạm-thời thôi. Số sinh mạng bị rút nhiều về làm cho nước cần-chung ấy không thêm tích-vào đâu cả trong vai mướn nhân-dân, sẽ làm cho dân được gì gặp một vấn đề như hội trạc, nhưng có phần khó giải quyết hơn...»

« (Bài diễn-văn đọc tại Đại hội nghị năm 1933) số dân ở Bắc-kỳ mỗi năm tăng lên trung bình độ 90 000 người. Ở những làm đồng đất tại miền hạ-du, những đất phân chia một cách đê-dặt đã không đủ nuôi nhân-dân vật thực-phủ bao bì đã tăng số mà sự mùng khó vẫn rất tai hại...»

« (Bài diễn-văn đọc tại Hội đồng nghị các quốc gia Pháp ở Bắc-kỳ, năm 1929) « Ở Bắc-kỳ người ta xuất sản một đê-từ-thuật và xuất sản Bắc Trung-kỳ người ta xuất sản chỉ để dùng cho thực phẩm. Những vấn đề này không có liên hệ nhân-dân có thể trồng vào sản vật trong xứ để sinh hoạt và có thể thu hoa-lợi một cách bình thường. Những bình như số dân tăng mau hơn hạ số sản phẩm của tỉnh Nghệ-an và Hà-tĩnh lại sự rất đáng ngại như thực vật thực phẩm. Viện giáo sư ở Haylebourg đã nói: Chúng tôi có thể nói chắc rằng nếu không gặp điều gì ngăn trở cứ 25 năm dân số lại tăng gấp đôi và tăng từ thời kỳ đến thời kỳ tiếp theo. Rồi ông lại nói thêm: « Trong những lúc rất có lợi cho kỹ nghệ mà thực chỉ có thể tăng lên mau nhất theo số lý cấp số thoi... Vì những cách thức về-sinh học chúng ta bắt buộc người ta noi theo, vì sự truyền-bà về-sinh, chúng ta đã làm tăng dân-số, nên bài học chúng ta lại là giải quyết vấn-đề nhân-dân gấp. Sự xuất-sản này cần phải thực kịp số sinh trong xứ, vì ở đây cũng như ở các nước khác ở Á-đông, nhất là ở nước Nhật, nói sản-miền, nên số sinh đã tăng lên mau quá, làm xuất-sản một sản-đề mới, có nhiều ảnh-hưởng quan-trọng về tương-lai...»

« Những vị thủ-hiến trước tôi đã thấy rõ vấn-đề, nhưng các ông đã không ngờ nó tiến mau đến như thế. Các ông đã đặt việc dân nước trong nhiều tình đê mở mang điện-tích giống-giọt...»

« (Bài diễn văn đọc tại Đại hội nghị năm 1933) « Ở Nam-kỳ (một xứ người An-nam mới đến thực-dân) và ở Cac-mên, một phần lớn sản-vật có thể đem bán ra nước ngoài, còn ở những miền hạ du tại Trung-kỳ và Bắc-kỳ, dân-số đông quá những hoa lợi thu được chỉ dùng để ăn và nhiều khi lại không đủ nữa...»

**LỜI RAO CÁN KÍP**

Nhị-Thiên-Dương xin cho chữ thân chủ hay những thuốc gói của bên-dương, xưa làm rất đơn sơ, nên thường bị giả mạo. Nay bên-dương dùng hư tem trên, in theo mỹ-thuật tân thời mà niêm bao, hoặc dán vào máy thử thuốc của bên-dương. Vậy xin chư thân-chủ hãy lưu ý nhìn kỹ.

Hình dưới đây là hình con tem in trên đũa

**NHỊ-THIÊN-DƯƠNG**  
37, Rue de Canton, 37  
CHOLON



Đũa cấy bông râu, đũa cấy vàng - or -  
Đũa cấy chỉ màu xanh lá cây - vert -  
Trông màu vàng sẫm - jaune foncé -  
4 chữ Tàu màu đỏ, và 2 hàng chữ đen 2 bên màu đỏ.  
2 chữ Tàu 二天家 và 3 chữ NHỊ-THIÊN-DƯƠNG màu xanh, vào khuôn giữa có hình ông Phật ngồi in màu xanh, vàng, đỏ và hồng-hồng

**CLINIQUE MÉDICALE**  
606 đường Mayer và Albert 1<sup>er</sup>, (gã ĐAKAO) (Saigon)  
Téléphone n° 255

**DOCTEUR PHAN-TẤN-THIỆT**  
Ancien médecin attaché aux services de Dermato-venéologie créée par le Ministère de l'Hygiène pour la lutte antivenérienne.

Auguste Toulonca  
(Bài diễn văn đọc tại Viện Dân biểu Bắc-kỳ năm 1934)  
« Ở Hà-biển thuộc tỉnh Thái-bình hiện nay ở mỗi km<sup>2</sup> có hơn 850 nhân-dân; ở Nam-dịnh, số dân lại còn đông hơn nữa...»

(Tờ thông-tư của Bộ Y-tế ngày 20 tháng 10 năm 1935)

Trầu Saigon ăn chơi nhà bà,  
Thuộc **BASTOS** hút đá vôi hơi,  
Phi phả ngấm cành mã chơi,  
Xét suy cho cạn thuốc này thiệt ngon.  
Ngày xưa di tích hãy còn,  
(Bao sanh bao trắng hiện thời:

**BASTOS**

MỖI GÓI 6 SU

**Offres d'emploi**

Par suite de l'extension des affaires de l'Extremes-Orient Capitalisation, Filiale de la Seguros de Paris de sauvegarde palet d'agents, courtiers, contrôleurs et inspecteurs indigènes vont être créés dans tout le Sud-Indochinois.

Aucune connaissance spéciale n'est exigée des candidats qui devront être scolarisés et munis de bonnes références.

Cour stage à effectuer avec gaines immédiates situations d'avant.

Ecrire en adressant copie de ses certificats ou ses présences à la Direction de SAIGON, 68 Boulevard Charner.



