

# Lục Tỉnh Tân Văn

## 聞新省六

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN	
TRONG ĐẠ- PHÁP ĐÔNG-DƯƠNG	
Một năm.	6 \$ 00
Sáu tháng.	3 50
Ba tháng.	2 00
Mỗi số.	0 10
Đội chỗ ở.	0 \$ 20
ĐẠI-PHÁP VÀ CÁC THUỘC ĐẠ	
Một năm.	20fr-00

Số: 497  
NĂM THỨ MƯỜI MỘT

BÁN LẺ MỖI SỐ: 0 \$ 10

6 Septembre 1947  
20 tháng bảy Annam  
Năm Đinh-tỵ

DIRECTION ET ADMINISTRATION :  
F.-H. SCHNEIDER, 162, Rue Pellerin, Saigon

**PUBLICITÉ**  
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES  
Le centimètre de hauteur sur 0.068 de largeur. 1:50  
Le décompte des lignes est calculé à raison de 3 au centimètre quelque soit le caractère employé.

**BỘ CÁO**  
Những lời rao về việc bán nếu gửi thư đến Ban-quản thì Ban-quản sẽ gởi cho một cái bản để giữ phân minh.

### MỤC LỤC

- 1 - MỘT CHUYÊN TRANH LUẬN NGOÀI BẮC-KỲ.
- 2 - BIÊN BÁO.
- 3 - HƯNG TRUYỀN.
- 4 - BIÊN CÁO NGŨ NAM NHƠN.
- 5 - VIỆC BIÊN LOAN LẦN SAU TẠI BẮC-KINH.
- 6 - TRUYỀN NGƯỜI THAM-ĐIEM.
- 7 - NÓI VỀ TIỀN TỬ CẤP AN HOC.
- 8 - VỀ SỰ HỌC THUỐC TÂY.
- 9 - TRUYỀN XỬ LIÊU.
- 10 - THÔNG-BÁO (Đông-dương).
- 11 - LỜI NGHỊ VỀ TIỀN TỬ CẤP.
- 12 - CUỘC ĐANH SỐ.

### LỜI RAO

Ban-quản xin trả lời cho út vì mua báo Lục-tỉnh-tân-văn từ nay năm rồi và muốn sửa lại một điều đã quên sót, mà hôm nay ban-quản xin cáo lỗi.

Vậy ban-quản kính lời cùng chư vị mua báo cựu xưa nay rõ ràng ban-quản chúng có tăng giá lên cho những vị ấy. Những giá mới ấy là cho những vị nào mới mua báo khởi sự từ 1er juillet 1947 mà thôi.

Còn ai muốn mua cũ báo Gazette de Cochinchine với báo Lục-tỉnh-tân-văn một lược thì ban-quản cũng tính như giá Lục-tỉnh-tân-văn và Đông-dương tạp-chí nghĩa là 6\$ hai thứ.

### Một chuyên tranh luận ngoài Bắc-ky

VỀ VIỆC CẦN KIP PHẢI DẠY TIẾNG LANGSA  
(Une discussion au Tonkin sur la nécessité de l'Enseignement du français)

(tiếp theo)

Người annam nào mà biết tiếng mình cho tới nơi, sau học qua tiếng langsa, thì lại học nói nhiều việc mà dùng ít lời, và cái trí lại tập quen theo ý kiến rộng chung.

Người annam nào mà không biết tiếng mình bao lắm, lại học tiếng langsa nhiều, thì trước là có khi hiểu tiếng langsa không bằng người ta, và lại không làm chi đáng cho người đồng bang dốt tiếng langsa mà nhờ sự học thức cao dang của mình. Vì những người annam mà chúng ta giáo hóa như vậy đó, mà lại giới tiếng langsa hơn tiếng annam, thì chúng tôi mới lập nhật-báo Gazette de Cochinchine này ra, cũng là tờ Lục-tỉnh-tân-văn mà dịch ra tiếng langsa.

Ấy là để mà làm gương cho người annam thấy biết phải làm sao mà biên bờ ra cho bạn đồng bang những đếu hay, đếu tốt của mình học đạo langsa mà nên. Rồi thì chúng tôi lại in ra quốc-ngữ những bài đã in ra chữ langsa. Như vậy thì cũng như chúng tôi lập ra một môi trường đồng và một cuộc đàm luận của cha mẹ đi có học thức theo annam lại với con cháu có học thức theo langsa. Ý ấy chúng tôi đã có bày tỏ bữa ban sơ trong bài « chương trình » của chúng tôi. Ấy vậy, nếu chúng tôi đã kể nhiều người annam học thức theo tiếng langsa tháng hơn là tiếng annam, thì làm sao mà nhật trình Courier d'Haiphong còn dám kiết luận rằng chúng tôi hủy phế các báo chương bản-quốc.

Phải khuyến khích nhật báo quốc ngữ cho lắm, bởi vì người bản-quốc chỉ có bấy nhiêu đó là sách vở quốc-ngữ mà thôi, sách đọc cũng nội đó, mà sách phổ thông cũng nội đó. Nếu bảng mà không có báo chương quốc-ngữ, thì người annam phải cứ giữ mà say mê theo sách trung quốc lưu thông truyền bá trong xứ này, chẳng có ai kiểm sát chi đến một thì, hay đã in ra quốc-ngữ lấy ngân mà kể. Như vậy thì chẳng phải là sách học in chữ quốc ngữ của ta mà đòi trừ nỗi sự quan hệ lợi hại đó, vì phải trầm nịch theo tánh chất phát con nit, mà trẻ thơ annam nó học dặng làm sự quai dị. Nhờ có thứ sách học mà chúng hai con mắt, một cái lỗ mũi và một cái miệng, và cái đầu ấy lại có hình như gáo dừa. Cũng có sách lại dạy nó lấy ngọc đưa mà đem từ một cho tới trăm, mà không hề trong tiếng mẹ đẻ nó đã có sẵn tiếng và sẵn tới một muôn mà trong tiếng của ta không có.

Lại còn có lẽ khác hơn nữa: Báo chương quốc-ngữ phải có mới dang, bởi vì là phải thế cho nhà trường mà dạy những kẻ không phương nào vô trường mà học dặng. Tôi xin cắt nghĩa lại cho rõ, và xin lấy số mục ra mà đòi chiều. Nội trong Nam-ky cứ theo số phỏng ước thường, thì hơn

số là 3.000.000 (ba triệu), nếu vậy số con nit tới tuổi đi học định chừng 300.000 (ba chục muôn) cũng dặng, thì trong số ấy là 150.000 (15 muôn) con trai, là phần ta luận biện lấy số đó mà thôi.

Và lại số học trò trường nhà nhà nước tính gộp lại hết thì mới vừa dặng 50.000 (năm chục muôn)-học trò trai. Còn lại hơn 100.000 (mười muôn) đứa con trai nữa phải không biết đọc viết, trừ ra 10.000 (mười muôn) thì đi học trường tư và trường thầy đồng. Vậy chỗ dân bản quốc ta đây có dặng hưởng quyền lợi như dân Đại-pháp, về việc dạy dỗ bực sơ học lệ buộc mà không có tiền, phải học cho biết đọc, biết viết và biết tính toán theo tiếng nó hay không? Đều ấy, dầu mà chúng ta có phương thế, mà dạy tiếng langsa cho hết thầy từ bực chót sắp lên, thì cũng vậy, bởi vì sự buộc phải học theo tiếng Annam là một cách dự bị tốt hơn hết để mà qua bên học chữ langsa. Nhưng vậy mà chúng ta còn ở xa với lắm, bởi vì trong số 50.000 (năm muôn) thì 40.000 (bốn muôn)-học trò các trường nhà quê, dầu mà trả tiền, thì cũng đi học thêm nữa không dặng. Trường làng thì dạy quốc-ngữ; trường tổng thì cũng dạy quốc-ngữ và một chút tiếng langsa, mà lại mắc tiếng langsa gì ở đâu, không ra gì. Nhưng mà các trường nhà quê ấy không có đặc học trò đi tới đâu nữa dặng hết. Trường đó không có thông đồng chi với các trường tỉnh. Mỗi năm thì có dặng 150 đứa con nit nhà quê vào trường tỉnh có tiền tư cấp, thì nghĩa là cũng như không không.

Còn lại 7.000 học trò trường tổng tại các tỉnh thành thì dặng học luôn vào trường tỉnh, thì được chừng 3.000 trong chúng nó mới có học dặng langsa hẳn hoi, cho đến tám năm thì mới dặng mỗi năm là 40 có bằng cấp.

Như biên bờ việc dạy dỗ Đại-pháp như vậy thì cũng nên cho ta hiểu; lại còn sự bài trí việc dạy quốc-ngữ thì lấy làm thâm. Nếu như toàn cả Nam-ky mà đều biết đọc, biết viết quốc-ngữ, thì lưa

dặng biết là bao nhiêu người xứng dặng mà làm cho cuộc dạy tiếng langsa dặng có danh. Dặng như vậy thì mỗi năm chẳng phải là dặng 40 bằng cấp, mà là 200, để cho trong nước dặng. Trong số 200 có bằng cấp thì bắt quá chừng 15 tên ra làm thơ kỹ, còn bao nhiêu thì qua môn thầy thuốc, thầy cho thuốc vật, báo chẻ y dược, chuyên viên dịch số Tạo-tác, thương mại, công nghệ, canh nông, giáo thọ, như là giáo thọ để làm giáo hóa trẻ hơn đồng bang, mà đến ơn mình an-học.

Chúng nào đến việc dạy langsa, cần mần thế nào mặc ý, mà có mở mang việc dạy theo Annam làm cội rễ cho hẳn hoi, buộc ai ai cũng phải học, thì sẽ hay, bây giờ chúng tôi xin bàm cùng quan Toàn quyền, khuyến nhật báo « Courier d'Haiphong » hãy rộng suy: rằng xin quan Đại-thần hãy dùng nhật trình quốc-ngữ, thì những người coi nhật trình phải trên nền người langsa tuy không đồng-ngôn, đồng ngữ, mà thiệt là đồng tâm đồng chí.

Chúng tôi lại nói cùng những người Annam đã trở nên ngày dặng langsa, rằng: Các ông hãy dùng lấy nhật trình « La Gazette de Cochinchine » và dùng chúng tôi làm chủ trương mà lo thiết tính cùng chúng tôi những điều chưa nhưt nguyên của ban đồng bang Annam, ngộ hầu làm cho thân cận với chúng tôi là đều vui mánh của người Annam. Chúng nào mà những người đồng bang Annam mà thầy ý tưởng của các ông dịch ra dịch xác trong nhật trình quốc-ngữ của họ, và dịch bởi tay danh vọng; trong phường các ông, thì át là họ sẽ lấy làm vinh diệu mà nhìn biết các ông, thì ấy là biết bao nhiêu hơn tâm qui thuận về Đại-pháp và nhờ bởi Đại-pháp.

Chúng tôi thiết luận rằng chúng tôi cũng đồng ý kiến với nhật báo « Courier d'Haiphong » về việc cần kíp phải dạy tiếng langsa, nhưng mà nếu chúng ta lấy sự buộc phải dạy tiếng Annam trước mà làm cần để thì sự thành tựu việc dạy tiếng langsa lại càng mau càng chắc.

# ĐIỀN BÁO

(Dépêches)

21 août 1917

### Mặt trận Langsa

Tin ở Paris ngày 20 : hai bên pháo thủ bắn nhau rất dữ trong miền Braye. Cerny, và tại bên giang ngân Meuse, nhứt là trong đường xích-qui Bezouvaux.

### Bắn phá thành Reims

Bắn qua thành Reims 600 viên trái phá : một người thường dân bị binh. Phi-tướng của ta bắn phá 41 cái phi thuyền A-lo-mã, làm 6 cái hư phải hạ xuống đất, bắn phá ga xe lửa Dun, Cortemark, Thourout, Lichtervelle, Ostende, Camarai, trại lính đóng ở Houtlouste và kho thóc đạn ở Bayheville

### Tin bên Tàu

Tin ở Thượng Hải : trước ngày khởi chiến thì các nhà buôn china có làm tờ mua ba chiếc tàu Ô-trích 4 triệu dollars và có đồng tiền đặt cọc 30 ngàn dollars, từ ngày khởi chiến với Ô-trích thì họ chẳng chờ đợi lại nữa, không đưa tàu trả lại. Các ngân hàng nhứt định cho chính phủ mượn trước 10 triệu dollars.

Ông Tôn-dật-Tiên cứ làm rối tại Quảng-đông nhưng mà làm cho bá tánh vừa lòng chẳng đặng. Kỳ Hội các nghị-viên ở Quảng-đông mới đến, cả thấy như định chỉnh-dốn chánh phủ hướng Nam lại, để cho ông Tchouvenshien làm Đổng-lý. Ông Tống tổng đốc Vân-nam làm phó Đổng-lý. Ông Luc-vinh-dinh làm đại thống-sai, quan thủy-sứ Tchingsikouang cai quản thủy đạo. Tin giữ thép gửi qua Vân-nam. Koueit-cheou, Honam. Quảng tây động xin giúp sức.

23 août 1917

### Mặt trận Langsa

Truyền tin Anh-lê : Cơ pháo-thủ của ta bắn tan trại quân-nghịch đang sửa soạn đánh trả lại phía Đổng-nam Epehy ; có nhiều đống phi-thoan của quân nghịch mượn ngấn công công cuộc qua bình của đoàn phi-thoan của ta và việc bắn phá chỗ để phi-thoan và kho thóc đạn ; binh ta đã đánh 3 cái phi-thoan và làm 4 cái phải bay xa xuống đất còn bốn cái hết 6 cái.

### Mặt trận I-ta-li

Tin ở Udine : Một trận bắn phá rất dữ cứ bắn mãi tại mặt trận chạy dài 65 dặm, theo Monzo, Carso, có cơ pháo-thủ Anh-lê phụ sức. Tin ở Rome : một cái phi-thoan bay trên trời và chạy dưới nước của I-ta-li bắn chìm một chiếc tiềm thủy đình bằng trái phá.

### Mặt trận phía Đông lửa cháy ở Salonique

Truyền tin ở phía Đông : Hai bên pháo thủ bắn nhau rất dữ tại doi Cerna và phía Bắc Monastir súng tạ bắn làm nổ hai kho

thức đạn - 50 phi-trường của Đổng-minh liên một tấn rưỡi trái phá gần lối Prilep, làm cho lửa cháy nhiều.

Không có nhà máy Langsa nào bị cháy trong đám hỏa loạn trong xóm bun-ga ở Salonique.

Tin ở Athènes : Phòng nghị-viên bàn luận cách nào để tiếp cứu các người bị hại vì hỏa hoạn ấy. Người ta quá quyết rằng có 100 ngàn người không nhà mà ở, trong số đó hết 40 ngàn người Giu-dêu.

### Tờ giải hòa của Đức giáo hoàng

Tin ở Rome : sứ thần Anh-lê cho Đức giáo hoàng hay rằng chính-phủ sẽ xem xét kỹ lưỡng tờ giải hòa của Đức-giáo-hoàng.

24 août 1917

### Đại trận langsa và Banh-git

Ngày 22 : hai bên pháo thủ bắn nhau trong miền Vauxaillon Cerny và Craonne. Súng ta bắn qua mấy nơi trại, thế A-lo-mã tại saint Hilaire tại Champagne làm cho chủ đề hơi-khi phải nổ, bình thán-thiên của ta gặp nhiều cái chiến báo của quân nghịch. quân lính kéo đi bỏ lại tin những thây ma.

Tại mặt trận Verdun, các trận trận nao cơ dãi tới thì về phần ta thắng hoai, lại là ngàn Meuse binh ta chiếm đặng tron cái gọi Oie và Régenville ; đánh một trôn dữ binh ta lấy đặng tanequeux và một trôn thế liêu lạc với làng lại có trận thế tại go 344 lính ta đánh tháo lui quân nghịch đánh trả lại, bắt quân nghịch cầm tù chưa đếm đặng.

Một tờ phúc nói rằng quân nghịch muốn chống cự trở lại đặng 5 đạo binh lưu hậu với 400 cơ pháo thủ bắn tin những trái phá kho ngớt và trái phá làm cháy nước máy, nhưng mà binh-langsa vì có bắn phá hôm ngày thứ sáu nên đặng phau hơn trong cơ pháo thủ của quân nghịch, súng đặng nổ 400 tiểu thành Morthemore; việc bắn phá langsa thất bại nghiêm rồi trước khi đánh vì có quân A-lo-mã hàng đầu chẳng biết bao nhiêu.

### Tàu chìm

Tin ở Paris : chiếc tàu bươm Cambronne ở Bresli qua bị một chiếc tiềm-thủy-dình bắn chìm; quan tàu và 21 người bè-bạn đều cứu khỏi.

21 août 1917

Truyền tin Anh-lê : đánh trả lại với binh mới làm cho binh ta phải nhừn đứt gần đường Ypres tại Menin; mấy trận dữ cứ đánh tới rừng Glercortte; binh ta rút binh một ít hơi tại phía Đổng-nam saint Julien.

### Tại Salonique

Tại Satorique lửa cháy tiêu mấy ngàn cái nhà.

## HƯỚNG TRUYỀN

(Echos)

### Tàu A-lo-mã tại Xiêm

Trích lục trong nhật-báo « Straits Budget » :

Hồi mới khởi cuộc chiến-tranh thì có 12, 14 chiếc tàu Ô-trích và A-lo-mã kiếm chỗ trốn trong sông Meinam, đến ngày nay, hồi còn.

Trong mấy chiếc tàu đó có chiếc Trautenfels trọng tải 4.699 tấn mới đóng hồi năm 1904, của hãng Hansa ở Brème, và lại có nhiều chiếc khác nhỏ hơn để chở gạo đi từ Singapore qua Hongkong; trong mấy chiếc đó chiếc Deli trọng tải đặng 1394 tấn, đóng hồi năm 1899 của hãng Nord-deutscher Lloyd de Brème.

## Biên cáo ngả nam nhơn

(Lettre au Peuple annamite)

II

Ở đời thì phải cho có các sự cần kiệp mà độ nhứt. Thử đầu tiên địa sơ khai, thì con người chỉ lo mà kiếm ăn và tìm cho có động có hang ngõ hầu ban đêm mà ngời ngủ với vợ với con, cho khỏi loai cơn trùng ác thú nhiều hại. Đến khi cải thời quần tụ mà sửa lại xã-hội qui tắc, thì con người trước hết thế dụng thời ở an theo du tặc ; rồi lần lần mới lập thành quốc gia : hoặc xưng đế quốc, vương quốc hay là dân quốc. Từ khi nhơn quần chia nhau ra trên hướn võ mà có chánh thể như vậy đó, là chánh thể đời ta bây giờ,

thì tự nhiên những sự cần kíp ở đời nó phải thậm nhiều hơn là thuở lịch sử dĩ tiền, và đến nay thì chẳng những là chúng ta phải kiếm lấy mà ăn, mà ở, mà mặc, song lại còn phải tìm kiếm hết thấy những đồ phụ thuộc theo đó đời này không có không đặng.

Và lại nơi con người có một tánh phá riêng lúc đầu hãy còn mới tuồng, mà sau thì đã trường đại quá nhiều : ấy là cái trí đức. Hễ lần lần mà con người đã thoát khỏi cái bản tánh ra rồi, thì cái trí đức đã thông đồng, nay đã bao quát cuộc cải lương, mà mới sự linh phát biểu và chỉ hay vận động.

Mỗi việc đều có chỗ bất thiện xử : tuy cho nhiên rằng nhờ có văn-minh tấn lửa cho nên ta mới có ngày rày, mà an hưởng thái bình, khỏi có đau lằng loạn như muôn vật khác, tùy là ai ai, hễ có công khó, thì đều đặng ấm no, mình vậy mà gia quyến mình cũng vậy, cũng khỏi cơ hàng, nhưng vẫn giữa chốn dạt lạc no thì sanh ra lòng thối dục, sự con người hoặc đượ trí phong tục xa không hợp thời kim thời, hay hoặc muốn dự bị quá lễ những vật mình đặng cần dùng, và lại tiêu dụn quá bội, tánh thiên đức thế thường gọi là xa hoa cùng lằng phi.

Từ những ngàn xưa, những đấng hiền triết cùng trang quốc sĩ thì thấy đều phân phân bất như : kẻ thì lại muốn phung phí của lực, dụn nạp thời xa hoa lằng phi, và lại còn ngiên khuyến khích : có người cao trương rằng phải có xa hoa mới đặng ; còn kẻ khác thì lại muốn cho văn-minh tấn bộ, mà khuyến chúng đổng thời phải qui đều nhà đặng trong việc an thích. Chúng tôi tự nguyện sự các đấng sau đây, chẳng chừ chi thối hối !

Vi nếu như chúng ta xét rằng trong mỗi việc thì đến thái quá là hại, và mỗi người đều phải an tâm thì thường. Và lại lịch sử có chép dành rành hệ phàm xã-hội nào buong lung theo việc xa hoa, thì ắt là phải sự nhọc chẳng chầy, rồi thì phải diu tàn, vì chưng phỏng đạt quá đó, chúng tôi lại xin kể những gương đích xác như dây Babylonis, dân Trung-quốc thuở đời Đổng-châu, và dân Romani (La-mã).

Hoặc giả có kẻ biện bác rằng khó mà định quyết tới đâu là cùng sự an thích, và kẻ từ đầu sắp lên thì gọi là xa hoa. Song chẳng phải vậy, sự an thích, thì tùy xử, tùy thời mà chược định theo việc cần kíp cùng phong tục. Như việc an thích trong vật thực, thì là nhứt phan tùy duyên ; như việc gia cư thì là cho có chỗ dưng (thần cho khỏi nắng mưa lạnh lẽo, mỗi người cho có chỗ vựa đủ và phân biệt hẳn hoi ; chỉ như việc y phục, thì là phải có y theo phong tục chung. Còn việc xa hoa, thì hệ khi nào mà một người thường nhơn chỉ phi đến đời những kẻ lẩn cần phải hay biết và người ấy cũng đã biết tự đắc về sự cư chi của mình, thì ấy là đầu mỗi cuộc xa hoa. Vậy thì chẳng ai còn đến mà cãi rằng tình cảnh ấy chẳng có thích giải cho thường đặng thiệt phần mình. Bằng mà còn có kẻ cãi như vậy, thì chúng ta lại trả lời rằng : Xảo ngôn loạn lý ! Quả nhiên những kẻ lịch lẩn, con mắt tình đời, có bao giờ lẩn sự chết phát cũng sự khoa trương đặng, bởi vì chúng ta chẳng khá quên rằng sự xa hoa là chẳng tự nhiên, và

chẳng hề bao giờ thành tánh đặng ; vẫn xưa nay là một đều nóng sức hiểu thăng phi lý của những phường tự liềm tiện tại nó vẫn hay đeo đuổi.

Sự xa hoa, chẳng những là bản tánh đáng sỉ tiếu, là vì những kẻ có đap đến thì đều tỷ rằng cái bực tấn hóa đã cùng đã tới rồi, cho nên mình phải khởi hoạt theo cái địa vị đương thời ; mà lại vẫn thêm là một đếu độc ác trong luân lý, và nó làm cho con người ta phải lỗi bại, mà cho đến xã hội cũng phải điêu tàn.

Bấy giờ chúng ta hãy nghĩ ngoài chung quanh chúng ta trong chốn Nam-kỳ. Đã đặng năm mươi năm nay xứ này vừa thoát khỏi quyền hoành những kẻ quan tham lại nhúng là đám tiêu-nhơn, thì nay đã đặng mở mang ra một cách phi thường, chánh trị, lý tài, xã-hội đều tấn hóa đủ phương. Nào là sự tự do, nào là sự phú túc trong thiên-hạ, và nào là sự an thích cho mỗi người, thì nhà nước Đại-pháp cũng đều làm cho tấn hóa lần lần. Dân Nam cũng là thấu hiểu rõ ràng cái chi ý quảng đại của Mâu-quốc, thì nay đã sẵn lòng vàng chịu theo qui chế mới và đã đong đực ra công lo bề hưng vượng. Nhờ có dân Đổng-quốc khấn khít đồng tâm hiệp lực và các quan tham biến ta kiến thức lịch lẩn mà bao nhiêu nỗi trở ngại đều lược, khỏi, bao nhiêu sự gian nan đều giải hết. Vì vậy Nam-kỳ ta mới chiếm đặng địa vị bực nhất trong cõi Cực-đông ; nguyên trước cũng là Nam-kỳ khởi đầu sáng ý giữa cuộc Đại-pháp Đổng-dương-nay, và chẳng màng chi những lỗi phải giếm chế, nay cũng cứ giữ lực như trong hội chúng quốc cõi này.

Đương lúc người Nam-kỳ ta ai hưởng cuộc phong nam này, mà lại có những cái con-giảm đặng nó đã gây nên. Sự xa hoa cùng những tội ác nó đã lộ đăm vào xứ phong hậu của ta. Vậy nay chúng tôi cáo giác nó ra và khuyến dụ lập hậu sanh đưng có để cho truyền nhiệm đến mình. Như vậy thì ắt là người Annam có lòng ái mộ quê hương đều phải đồng một chí với chúng tôi.

Chúng tôi chẳng có chê báng những người gia cư tức dụn mà lo chỗ ở ăn cho an thích, cái nhà chấu chần, khi vật tiện mình, đầu chón thì thiềng, du noi thốn đã thì chúng tôi cũng chẳng đom thấy điều chi cho đáng dị nghị. Về việc kiến thức chế tạo hay cùng là trần thiết thì cũng có khi y kiến cầm bưng sai nên khá tiếc. Nhưng mà cái thú vị lâu ngày nó mới nên đặng.

Còn như việc ăn uống đỏi đặng thì trong gia đình người Nam có tây nội trợ quân suất đặc nghì cho men cư giữ phong giáo thanh đạm khả gia, thì chúng tôi cũng chẳng nơi đến làm chi. Nhưng vậy mà có nhiều trang Nam tử, tuy ở trong nhà thì cái chi cũng kính cần bậc lý, mà đến khi có ban tác đổng người thì lại nói tra đình tư dĩm, thì lại không còn đặng như thường. Thường thường thì những người mới đến đám tiệc như vậy, người ta cũng ít ăn, cũng phải giữ tiết đó, nhưng vậy cũng có lắm người quá nần lẩn lối, uống cho quá lệ, rồi về nhà đã mệt lại thường say. Điều ấy là chẳng nên, vì cái tật rượu mà đầu có say một đôi khi thì cũng lưu truyền cái đếu hại cho đổng giông.

Nhưng mà cái việc xa hoa thường lẽ hơn hết và cũng là quan trọng hơn

hết thì t  
y phục t  
dầu gái  
bây giờ,  
mặc quần  
là đồ dục  
miễn nh  
Panama  
phòng s  
thêm nữ  
bên Đan  
anglais,  
Đồ trang  
Những l  
ngọc qui  
không c  
lại còn l  
trở nhà  
theo cu  
Còn n  
chợ đ  
cho cũn  
tử trang  
coi rất n  
bây giờ  
áo hung  
ngoại qu  
qui trong  
theo nh  
những đ  
và bằng  
pháp-lan  
châu) h  
tám bả  
nhân nh  
khác thì  
thi mà t  
những đ  
giữa đ  
thơ m  
quan ti  
Như v  
quá.  
Hoặc  
ràng nh  
vậy, x  
vòng và  
ta, bởi  
ta tu  
có qu  
cái đó  
chúng t  
những k  
có thể  
đi như  
nào mà  
nhưng  
cang đ  
tám cũn  
(9) F  
Ngu  
Của đ  
Tôi m  
như cá  
giáp gi  
nào con  
che, chà  
sức m  
ngày n  
khách,  
ơn xã-h  
vết t  
thầy m  
Già-c  
ai-ô-l  
cũng p  
Kể lại  
Đang  
quanh,

hết thì theo nhà Annam là ở tại nơi y phục trang sức của kẻ thiếu niên, đầu gối đầu trái cũng vậy. Đương bây giờ, đờn ông con trai xử này mặc quần áo ni loan bó, đủ thứ màu, là đồ đàng rất nên ít trùng các thứ miền nhiệt đới, lại thêm nón rom Panama rất mắc tiền cùng dây nịt cổ phồng nữa, còn giày đóng dây thì không thêm nữa, chẳng những là giày đóng bên Langsa mà thôi, lại đôi lười giày anglais, Huế-kỳ, may tay và có đọt. Đồ trang sức thì còn nói chi nữa; Những là nhận nhận hộp xoàng nhận ngọc qui, tay đeo dây dầy, và rêu không có đồng lại với chuỗi vàng lại còn lấy làm hồ thẹn. Cho đến học trò nhà trường mà cũng là đua bơi theo cuộc xa hoa.

Còn nỗi đờn bà con gái ăn mặc chung diện quá lẽ xa xỉ thì nói sao cho cùng. Hàng giẻ trong bốn xứ, từ vùng đôn pháp thì dầy lam, đeo coi rất nên xinh đẹp điệu đàng, mà bây giờ cũng chẳng ưng nữa. Lại đôi áo nhung, áo gấm, hay là hàng chi ngoại quốc cho thiệt mắc tiền. Bận đồ qui trong như vậy, thì phải có cặp theo những đồ tư trang cho cao giá, những dây chuyền nạch bằng vàng và bằng bạch kim, đồng hồ khảm pháp-lam, chuỗi cổ hạt trai (trần-châu) hay là hạt vàng, vấn cho tới tám bản, mười bản, tay dầy những nhẫn nhận hộp hươu (xoàng) nên quá mắc. Gặp những ngày lễ hay là khánh tiết, cũng cuộc hí hạ nào khác thì mới trông qua lại không nhàm những đồ y phục tư trang như vậy, giữa đám thơm ngát những nước thơm một ve giá mắc đến 40, 50 quan tiền tây.

Như vậy thì thiệt là lam dụng thái quá.

Hoặc giá có kẻ nói cùng chúng ta rằng những người ta ăn mặc như vậy, xức dầu thơm như vậy và đeo vòng vàng như vậy cũng tự ý người ta, bởi vì tiền của người ta, người ta muốn làm gì thì làm. Mỗi người có quyền tự do, làm chi cũng tự ý, cái đó thì đã đành; nhưng vậy chúng tôi không hiểu được làm sao những kẻ ưa việc xa hoa như vậy, có thể mà sầm cho nỗi những đồ lập dị như vậy. Những kẻ thiếu niên vô nạo mà chúng ta đờm thấy xa xỉ như vậy, thì không biết có đều chi cang danh phạm nghĩa với lương tâm cùng chăng?

Đầu mà không cang phạm chi cho có tiền mà lãng phí như vậy, thì chúng tôi cũng phải kêu nài, vì chúng nó phung phí như vậy là thiệt hiềm nghèo cho những người nghèo nạo nghĩ mà phải bắt suy nghĩ rằng phần mình không có chi hết nhưng mà tự có công khổ tích tự mới đặng của, song làm việc trộm cướp xấu xa thì cũng có thể mà kiếm ra tiền đặng.

Vậy thì tôi kiết luận lại rằng: Chúng ta hãy chăm chỉ mà xem lấy việc đời trịnh, hãy cứ mà noi dõi theo đường tấn hóa:

Loài người hãy đương xây đời dài ngày, vốn chưa định đạt. Chúng ta hãy cứ giữ nếp ngày tháng chất phác mà bền giữ lấy sức lực ngõ hầu ra làm cho đặng mở mang cho đại cõi bờ này.

TAY LÃI.

**VIỆC BIẾN LOẠN LÃN SAU TẠI BẮC-KINH**  
*(Les derniers événements de Chine)*

Khi ta từ già Bắc-kỳ mà sang qua Nhứt-bồn, thì tình cảnh nước Trung-huê đã rối loạn rồi, nhưng mà chẳng có chút gì chi cho biết trước rằng việc loạn ấy càng lừng-lày mau. Lúc tôi còn ở tại Nhứt-bồn, việc biến cang xảy ra thềm nữa, kể lần lần — trước khi tôi từ già Nhứt-bồn mà đi — tôi lại nghe nói cách chức quan nội-cang tổng-ly Đoàn-kỳ-Thoại và phá tan nghị-viện. Tôi muốn sang qua Bắc-

kinh cho gặp đặng mà coi các cuộc biến, bị nhiều việc hãy còn bần tinh lại Nhứt-bồn nên tôi chưa thì thổ định các đều tôi phỏng định, nhưng mà việc điên-tri ấy lại làm cho tôi thấy đặng một việc biến rất trọng hệ và tinh có, việc tôi muốn nói đây là việc lập quân chủ của Trung-huân.

Tôi có biên các khoản về việc lập quân chủ mà chẳng thành tựu đó cho chứ vì khản quan C.S. đề ý, vì tôi tưởng có khi chứ vị cũng có ích mà mà đọc những lời ngay thẳng về việc tên tướng-sĩ ấy làm tinh có như vậy, tôi cũng lạng lạng thường.

Muốn hiểu rõ vì sao mà việc biến như vậy và muốn đặng cho Liang-shi-Tchao trọn hưởng sự lợi, nên Đoàn đố-thống phải rằng mà thì hành. Chỗ khó hơn hết là làm cho nghị-viện và các đố-độc đều nạp dụng Liang-shi-Tchao. Đoàn-kỳ-Thoại nghĩ rằng thế thì trước hết phải xin cùng các vị đại-biểu của các nước đồng-minh dành phần ích lợi cho nước Trung-huê, đặng đền bồi việc chánh quốc mới đặng.

Việc thương nghị thì ông Lục-vinh-dinh cựu đố-độc, là quan ngoại giao tài-tri và lịch lãm thương nghị (chớ chẳng phải ngoại-vụ bộ thượng-thor thương nghị vì ông ấy cáo bình). Nền ngày 28 février 1917, sự-thần các nước Đồng-minh ký tên một tờ cáo-bạch bày tỏ tình thật và các điều lệ của các nước giao hiếu đặng chống cự với nước A-lơ-màn, không còn một lời hứa chắc nào mà không hứa với chánh phủ Trung-huê.

Tưởng có khi Đoàn đố-thống đặng tờ cáo-bạch lời thối này, lại đăm giữa nghị viện mà gọi rằng lời hứa chắc và phần lợi đã ưng chịu trong ba đều đại khái trong việc tiền bồi thường về giặc quyền-phỉ trong việc định giá thuế thương chánh và tờ hòa ước hồi năm 1901. Người ta lại nói rằng có một người khám-sá kinh của Nhứt-bồn có hứa với Đoàn-

thi quyền thế nấy giao cho một ty thượng-thor lãnh phần trách-nhiệm ấy, ty thượng-thor ấy đều là những tay bác học thuộc về phe dân quốc ở hương Nam nhưng mà để cho chủ-soái hương Bắc-lam đồng ly.

Trong các nghị-viện mà bị hà-lam và rầy-rã làm cho con mắt người lương thiện bất phục, thì có hai ông chẳng thuận nhau: ông đố-thống Đoàn-kỳ-Thoại là người bên chi và định quyết và Ngũ-dinh-Phương ngoại-vụ bộ-thương-thor, là một ông lão-nhuộc, biết đưng sự yếu đuối và sự tật nguyên mà lừng lầy và lại có con ông là Wou-tchao-tcheou điều đất. Hai người ấy thù địch nhau lắm, khi thì tinh thâm hại nhau, khi thì gây nhau om sòm.

Ý muốn cho nước Trung-huê vào phe Đồng-minh thì trước hết nhờ có Liang-shi-Tchao là tên tội bị đày hồi năm 1898, việc của và làm hồi còn làm chủ-bộ nhứt-trinh thiệt rất nên có thể và làm hình bộ thượng-thor hồi năm 1913-1914.

Biết rõ các sự lợi trong công cuộc như vậy và muốn đặng cho Liang-shi-Tchao trọn hưởng sự lợi, nên Đoàn đố-thống phải rằng mà thì hành. Chỗ khó hơn hết là làm cho nghị-viện và các đố-độc đều nạp dụng Liang-shi-Tchao. Đoàn-kỳ-Thoại nghĩ rằng thế thì trước hết phải xin cùng các vị đại-biểu của các nước đồng-minh dành phần ích lợi cho nước Trung-huê, đặng đền bồi việc chánh quốc mới đặng.

Tưởng có khi Đoàn đố-thống đặng tờ cáo-bạch lời thối này, lại đăm giữa nghị viện mà gọi rằng lời hứa chắc và phần lợi đã ưng chịu trong ba đều đại khái trong việc tiền bồi thường về giặc quyền-phỉ trong việc định giá thuế thương chánh và tờ hòa ước hồi năm 1901. Người ta lại nói rằng có một người khám-sá kinh của Nhứt-bồn có hứa với Đoàn-

**Thuộc hiệu CANON**



**BAO-XANH**

**Đà ngon mà lại rẻ tiền**

(9) Feuilleton du 6 Sept. 1917. No 497

**TRUYỆN NGƯỜI THAM-HIỆM**

**NƯỚC CHÂN-CHẤT**  
Của ông Bá-lạp-Mông nước Mỹ soạn.  
L. T. L. dịch sách tàu ra.

(tiếp theo)

Tôi một mình ở nơi hin quanh, tưởng như cái thân ngoại-vật, không có dính giấp gì với xã-hội. Song nghĩ kĩ lại; thì nào cơm ăn áo mặc, trường phở mùng che, chẳng có vật gì, thấy thấy đờn nhờ sức hết mọi người trong xã-hội. Tôi ngày nay mà không đến nỗi sống nhờ đất khách, chột chân quê người, chẳng phải ơn xã-hội, ơn ai? Vậy nào người có ơn với ta ở đâu, ngó trước ngó sau, chẳng thấy một ai cả!

Gia-quan điển-thuyết đờn đó, tiếng rai ai-ơu, luy nhò chửa chan, người nghe ai cũng phải chau mày.

Kể lại nói luôn rằng:

Đang lúc tôi ở nơi đờn không mông quanh, tức-có vô-thần, động lòng nhớ ơn

sầu xã-hội, nghĩ nặng còn hơn công cha sanh mẹ dưỡng, nên cảm-khải không biết là chừng nào!

Cái tư-tướng ấy, vì trong lương-tâm tôi, tự-nhiên nó phát hiện ra, nên không ngại nhảm tai các ngài, làm cho các ngài mắt vui như vậy, thiệt cũng là vô lễ lắm!

Nghe một lát, kể lại nói rằng:

Trời vừa dứt mưa, trắng đã ló bóng, tôi bèn lấy một ve rượu, cắt một miếng thịt, ngồi thưởng-nguyệt một mình dưới gốc cây. Cơm no rượu say, đứng lên đờn vô cây vạch mấy câu rằng:

« Năm nay tháng này, Gia-phương-Tư nước Mỹ, đi tham-hiêm tôi đây. »

Khắc chữ xong rồi, lại rót một ly rượu mừng, và treo một lá cờ lên trên cây, đặng chôn nước tôi mai sau có chỗ lánh-thoá này. Rượu đang ngà ngà, thỉnh linh ở đầu nghe có tiếng thú kêu, tôi sợ trong chồn rừng rậm này, nên giở giọng mãnh-thò, chửi, e nó thừa dịp tôi ngủ, lại hại tôi chẳng, chẳng thả ta chề nó trước.

Bèn lấy súng nạp đạn sẵn, đi tuần quanh trong bôn phía rừng. Nhưng lại nghĩ mình

chưa rõ đường đi nước bước, rồi có sự chi nguy hiểm, chắc phải lạc đường. Nền đi mấy bước, tôi lại lấy dao vạt da cây, đặng làm nêu cho khỏi lạc. Đi ít bước, lại bần một tiếng súng, cho các giống thú, nghe tiếng chạy xa, rồi lại trở về nơi cũ. Vì rượu uống nhiều, nên say nằm ngủ một giấc, chẳng kể gì là thân mình ở nơi hoang-giả cả. Tôi bữa sau tỉnh giấc, ngó không phải chỗ cũ, mà mặt mày chơ tay tôi cũng đổi khác hình dạng, sợ không còn chút hồn vào náo cả.

(Gia-quan điển-thuyết đờn đó đã quá lệ bôn giờ đồng hồ, bèn cúi đầu tạ hết mọi người, liền xuống đất Bá-lạp-Mông ra xe trở về.)

Bữa sau tôi với Gia-quan lại đi xe đờn, người coi ai nấy đều vô tay mừng, thiên hạ lại nghe, đờn sập bửa trước.

Gia-quan lại lên đứng trên đài, chào hết mọi người mà nói rằng:

— Các ngài bữa hôm qua nghe tôi nói đờn câu ruợng sự ngũ giầy, thấy nằm nơi khác, chơn tay máy mặt, cũng đổi hình giạng, thì chắc các ngài về nghĩ thâu đêm cũng

không ra cái vắn-đề ấy, bởi tay làm sao? Nhưng cũng là một việc đàng kỳ-niệm khổ đầu trở sự tham-hiêm của tôi. Vậy cũng nên thuật kỹ cang lại đặng các ngài nghe!

Sở là chỗ tôi trường mùng, trước vốn ở trên nhánh cây, tới khi ngủ giấc, sao lại ở trong hang đá, mà chơn tay máy mặt đổi khác hình giạng, hồi đó tôi nghĩ mà cũng không hiểu là tay làm sao. Vội vàng giầy chạy ra ngoài, đặng coi có động tịnh gì không. Chẳng đờ chơn tay đã bị cột chặt vô bên mồm đá. Mà giầy cột tới đó, không phải giá, cũng không phải sắt, là nguyên những sợi tóc nhỏ tằm thành ra. Tôi dứt mái, những giai quá không thể nào mà dứt ra đặng, tưởng là mạng-vật tôi có lẽ hết ở chỗ này chăng?

Giận quá Lúc ấy không tưởng gì đến sự sống, chỉ mong thầy có ai đến mà hỏi tại duyên cơ làm sao mà cột tôi ở trong hang đá này, nhưng không thầy có một người nào hỏi. Hay là giống người rừng nó cột mình chăng? Nhưng coi sự giầy này, thì từ ngoài loài người, còn có loài nào mà làm đặng nữa?

(Còn nữa)

đồ-thống nhiều đều chắc chắn hơn lời hứa của Đông-minh nữa.

Dầu lửa thế nào, thì nghị-viện Trung-huê cũng tinh tuyệt giao với A-lo-mã, nên thán A-lo-mã làm giấy thông hành hôm ngày 14 mars 1917.

Cũng trong ngày ấy, Quan ngoại-vụ bỏ-thương-thờ thương nghị lại với sứ thần các chiến quốc cũng A-lo-mã, những việc mà quan Nội-các đồng-lý đã khởi sự bàn rồi. — Việc thương-nghị liền đổi ý khác, vì Ngũ-dinh-phương xen vào đó chủ ý gán trở công cuộc làm của Đoàn-đông-thông và phân giới hạn việc tuyệt giao với A-lo-mã. Thấy việc Ngoại-vụ bỏ thương-thờ gán trở mình, và chủ ý làm cho Lê-tông-thống hết ngán ngại nữa cũng là hết việc chống nạn của đàm nghị-viện, nên đồng lý Đoàn-kỳ-Thoại hồi tháng Avril mới các đồ-độc nhóm tại Bắc kinh dâng bản việc ha chiến thư cho A-lo-mã, ấy là việc khi trước đã rồi thì phải làm Ấy là một cái mưu dọa-hăm già gian đó.

Các nghị-vện Trung-huê đều hiểu biết như vậy, là vì có nhiều vị đồ-độc, đã nói thuận y theo việc gọi chiến thư cho A-lo-mã, thì có nhiều vị khác ra ngăn ngừa.

Kể lý như dân đồ lòng bất phục, trong lúc ấy hoặc dân chúng đánh đã nhau, hoặc dân chúng hết gặp nghị-viện nào nghịch với chính-sự của nghị-viện cũng đánh, nên rồi loạn và lộn-xộn hơn nữa.

Các vị đồ-độc từ giả Bắc-kinh mà về hôm ngày 21 mai lại hăm họ nghị viện làm lại.

Cách hai ngày sau, Nội các đồng-lý Đoàn-kỳ-Thoại bị Tổng-thống cách chức (nếu nội xin thôi là phải hơn) và để cho ngoại vụ bộ thương-thờ Phụng-quốc-Chương lên thế quyền.

Đoàn-kỳ-Thoại liền trốn trong một nơi tô-địa của người phương Tây tại Thiên-lân-dạng khu này về phép xử chàng công binh. Thật cũng là trái phép đó chút là vì bởi chỉ dụ chấp dợn từ chức của một vị thủ tướng mà sao lại chẳng giao cho vị ấy kỹ tên.

Có nhiều người vì tình của quan Nội các đồng lý nên chẳng chịu lãnh chức ấy. Thét phải giao cho Lý-kính-Hi cựu thần của đời Mãng-châu, cháu của Lý-hồng-Chương ngày trước làm thương phụ ở Bắc-trục-lé.

Giận vì cách chức Đoàn-kỳ-Thoại, nên phe võ cứ hăm dọa Tổng-thống Lê-nguyên-Hồng hoàai và chẳng chịu giúp sức cho Lý-kính-Hi, vì vậy Lý-kính-Hi, kiếm phương này thế nò dặng cáo từ chẳng nhủi lãnh chức ấy.

(Còn nữa)

**IV. — NÓI VỀ TIỀN TƯ CẤP AN HOC**

(Au sujet des Bourses scolaires)

**Tiền tư cấp an học cho con gái**  
(Bourses scolaires pour les jeunes filles indigènes)

Chúng tôi đã từng đàm đạo cùng chư vị khán quan việc rất khẩn yếu về tiền tư cấp an học trong các trường trung-học bên Đại-pháp và Đông-trương cũng trong những trường cụ thể của Nam-kỳ ta (trường Bôn-Quốc, trường Mytho) rồi đến những trường sơ học trong các tỉnh. Thiết chế cách cho tiền tư cấp an học như vậy cũng thiết là hoàn hảo cho bọn con trai và chúng tôi ước ao nhờ có lập ra nhiều trường học trong, thì những trò thông minh có thể thuận lợi khắp các giai cấp trong đường giáo dục mà ở trường này qua trường khác.

Lời nghị sự rồi về tiền tư cấp an học thì lại chuyển lo cho con gái nhà nam ta. Cha mẹ

học trò thiết dặng nên lưu tâm trong những điều về tài quyết đoán về cách thức sự dạy dỗ con gái từ rày về sau chuẩn dục. Trước kỷ nam ngoài, khi chưa mở trường Nữ-học-đường lớn của quan Toàn-quyền Sarrau khai sáng, thì việc dạy dỗ con gái nhà nam ta chỉ có trong các tỉnh, trong các tỉnh-thành và từ năm 1908 mới có bốn trường ở Saigon.

Chỉ dạy chữ quốc-ngữ mà thôi, nên tuy theo trường thì có dạy chút đỉnh tiếng Lang-sa nhưng thì không, và dạy từ-cơng thì chỗ thiếu chỗ dư; Vậy mà việc dạy dỗ con gái nhà Nam từ mấy lâu nay coi ra như tướng đã hoãn bị.

Chính-phủ cũng đã điều đình cháu trưởng mà để vậy chỗ thôi. Mỗi đây thì những lời theo phe « phu nhân bất tài từ thế đứ » còn sót lại cũng đã hiểu thấu từng phực y kiến kim thời. Đến dần sự ích lợi về việc dạy dỗ con gái đã bày tỏ cho ai ai cũng thấy rằng tuy là phí công tốn kém, mà lẽ chỗ nào chưa có trường con gái, thì con gái nhỏ từ 12 đến 13 tuổi đều vào trường con trai mà học, lại chẳng có dạy đến nữ-công.

Xem lấy đó thì con gái đi học trong các trường con trai bao nhiêu thì học tại trường con gái ở tỉnh bấy nhiêu. Vì nhớ có đến năm chữ dặng rõ ràng lòng ước nguyện của con nhà An-nam, nên chỉ chính phủ mới chuẩn định phương châm cần kíp.

Trước hết sửa sang chương-trình các trường con gái trong các hạt cho đi đồng nhất thể, ngõ hầu tiền dần dần từ trường tiểu-học ở tỉnh cho đến trường đại-học-đường ở Saigon.

Hồi lại chuyển lo làm cho tiền đường cho con gái nhà-Quốc có lẽ đến học trong các trường tỉnh của con gái tại tỉnh thành. Sự khó ấy cũng như con trai vậy. Vì chẳng có trường học trong làng cho học trò không thể ở trường thông sang qua trường tỉnh. Ở Saigon cũng vậy, học sơ học thì chỉ có một cái trường học trong tư lập mà thôi.

Học mà bằng như khi sự làm trưởng học trong cho con trai là phe đông học mà dặng tiền hơn để hơn, thì làm trưởng học trong cho con gái lại cần kíp hơn nữa. Bởi vì ít nữa phải có bà con cho chiếu chiếu, chứ chẳng lẽ gọi con gái cho người bán-nhau. Cho đến ở Saigon mà cũng vậy, trước khi người ta trường trường nữ-học-đường lớn số dặng 100 học trò học trong, 100 nữ trong nhà ngoài, 150 học ngoài, cũng như số quân binh đã phân định trong các trường nữ-học Lang-sa, mà đến ngày nay trong trường nữ-học-đường lớn 150 học trò mà chỉ có ba người học ngoài và bốn năm người học nhà trong nhà ngoài mà thôi. Vì bởi con nhà An-nam lấy làm gớm ghiết chẳng chịu cho con gái đi lại trong các nẻo đường.

Trong các nơi tỉnh thành thì ai ai cũng đều biết nhau, con gái nhỏ có lẽ đi học ngoài dễ hơn, và những trường học trong sẽ làm kẻ thù trường học trong của con trai thì chỉ thấy nhân lành con gái ở thôn dã. Mà những trò gái này cũng có lẽ kiếm được một vài nhà từ thế mà ở ngu.

Vì bởi những trò thôn dã này, chúng tôi thông minh hơn, nghề hơn mới thiết lập ra tiền tư cấp an học trong hay là an học ngoài.

Tiền tư cấp an học sẽ phát từ thế thứ tư lại mang cho các trò gái từ 9 tuổi đến 13 tuổi, trẻ nào dặng sáu phần mười số trẻ điếm trong kỳ thì chúng con trai con gái ở mỗi tỉnh. Chúng nào sẽ có trường học trong thì những trò gái có tiền tư cấp an học sẽ dặng nhập học khởi đồng tiền. Còn bây giờ đường đời, thì cha mẹ mới trở lãnh một tháng 7 đồng dặng gửi ở an nhà quen biết.

Những trò gái thông minh, nhà không dặng khá, có lẽ học đến bằng cấp sơ-học và hơn nhiều học đến đó thì thôi, cũng như bên Đại-pháp cũng đem sơ học mà dạy cho con trai con gái đến 13 hay là 14 tuổi.

Trò gái nào muốn học thêm nữa, nghĩa là học trọn chương trình trường cụ thể con trai, thì cũng có lẽ học thêm ở trường nữ-học-đường lớn. Nhưng vậy mà thì khám phá của quan Toàn-thống-dục sai ra dự bị thảo sáng lời nghị về tiền tư cấp an học đã nghĩ một cách rất phải rằng: nếu như sự giáo dục ở các trường sơ-học phải làm cho hết thảy con gái dặng cận tiền và khỏi tiền thì trở ra trường học trong, thì phần nhiều các trò trong nữ-

học-đường lớn phải chịu tiền mới phải. Như vậy thì những trò gái con nhà giàu có mới có lẽ học dặng nhiều hơn sự thì thế cần kíp và đủ dặng dặng làm người chủ-quí trong nhà. Vì bởi sự này chẳng phải bên Đại-pháp, con gái có bằng cấp như con trai thì có lẽ trong mong gần hết các chức phận để cho nam nhưu.

Biên Đông-đương ta, từ đây còn lấy lâu ngày, con gái ta cũng chưa có cơ hội gì, cần kíp gì mà phải ăn làm người vâng gia học như các chi bên Đại-pháp, đều ấy thiết nên chức là. Họ cũng chẳng làm thông-ngôn, kỹ-lục, huyện phủ chi.

Hiện bây giờ và còn lâu nữa cũng vậy, dân họ An-nam ta có làm việc thì chỉ làm có huấn-bôn-quốc mà thôi. Còn chưa dặng mấy người, và học hành cũng chưa mấy đặng xứng chức, nên chi ngày nay học trò gái con chưa bao nhiêu, mà đã thiếu dặng về việc dạy dỗ. Bởi vậy cho nên có tiền tư cấp an học ở trường nữ-học-đường lớn thì nên cho những trò ở tỉnh thành hay là ở Saigon mới là buổi sắp lên mà có bằng cấp sơ-học Pháp-Việt, và phải có tư tính nguyên của cha hay là trường-học Việt và kỹ tên, danh ung tiếng sự nam nam trong giáo chức, bằng không thì phải thôi hoãn tiến an học.

Nữ tử như vậy thiệt là công binh. Có cái gì công binh cho qua những kẻ đã như thế của mỗi người mà an học rồi giúp việc một vài năm mà trả lại và nếu như học an học trong chín nam thì cũng nên bỏ đi an nhà nam nam mà dạy kẻ khác.

Những trò gái có tiền tư cấp an học trong trường cụ thể rồi trở nên có huấn chỉnh chỉnh nên phân nãn, bởi vì đã có lời nghị chính giáo chức Bôn-Quốc định cho các có huấn dặng chức quyền trong chẳng khác gì các thầy giáo. Bằng như có huấn chỉnh thầy giáo có cấp bằng tốt nghiệp trong ngạch sơ-học khi mới lãnh chức thì lương đồng niên một người dặng 300 \$, và đồng sự thì mỗi người dặng 210 \$ như vậy giá đạo có cùng thầy cũng chẳng thiếu thôn chi.

Và muốn làm cho để cho con gái của các giáo chức vào trường cụ thể dặng học thêm mà đi theo đường của mẹ, thì lại có phần hơn dặng cấp tiền an học phần nữa, khởi thì cứ gì hết.

Lời nghị về tiền tư cấp an học cho con gái làm loạn hấp trả lời nghị mà chúng tôi đã ấn hành về một việc một cách rất hân hạnh.

MINH-DỨC.

**Về sự học thuốc tây**  
(Au sujet de la médecine européenne)

Người annam mình thường thường chữa rô thuốc tây, thì tưởng rằng nó là khác thuốc annam. Sự ấy thì là không phải vậy. Trong hết thấy mấy vị thuốc Tàu và Nam ta, thì trong tiệm thuốc Tây đều có người annam mà không rõ là tại như vậy: Người phương tây các thầy làm thuốc biết phép bào chế, nên mấy vị thuốc của thảo mộc và của các loại kim thì phân chia nó ra dặng mà lấy cái tinh và cái vị nó. Còn cái gì vô ích thì người ta bỏ đi. Người tàu và người annam không học phép bào chế để trả tròn thuốc đi, xắt ra phơi khô sắc nấu. Còn để lâu thì gọi nó lại. Nếu như vậy để lâu cái vị thuốc vậy mất uống nó cũng như trà bã. Còn mấy người làm thuốc tây sau khi làm đồng tin mấy vị thuốc thì vào về dạy núc kén làm, hoặc để làm thuốc hoàn, thuốc rượu thuốc tán dặng giữ cách khéo lắm. Căn lượng hẳn hồi làm chẳng dặng sai một chút. Còn thấy An-nam sau khi sắc thuốc rồi cứ nhúm bỏ vào chậu cát chực vị, nhấm chầm mà bỏ, chẳng lượng chi. Người annam mình chưa có rõ vì sự thuốc nó kị nhau.

Nhiều khi trong một tháng thuốc 10 vị thì làm sao cũng có 2 vị nghịch nhau hoặc là 2 vị hiền làm ra một vị độc: 2 vị độc làm ra một vị hiền.

Nếu mình uống mà nó hại mình

có biết đâu mà trị. Dầu mà có treo thang thuốc vị nào kị nhau có biết mới. Chớ như mấy vị thuốc tây, trước khi cho người ta uống, thì quan thầy làm làm-viện thử thuốc với máy cho thử vật: Cọp ngựa, con lừa, con đười, con khỉ và con chuột táo. Sau khi họ cho uống rồi thì họ đập mấy con ấy chết. Mổ tí vị ngũ tạng nó ra, dặng kiến hiển vi (microscope) cho dặng coi thuốc nó nhập về ngũ tạng cái tên nào nhiều hơn và nó làm ra, lể a gì Sr học thuốc bên phương tây là khó lắm. Vì nhà thuốc trọng cái mạng dân làm. Học làm thầy thuốc phải tốn công tốn tiền và phải có tài năng. Học năm năm phải có bằng cấp tú tài. Mỗi năm một thì. Mỗi ngày phải đến nhà trường học chứng bính của người đau và biên chép chứng đó ra một một ngày. Nếu người nào chết phải mổ ra coi, đau đau hẳn ngày sau cho dặng chữa người khác.

Hàng làm-viện thuốc tây (Académie de médecine học tìm việc bịnh và việc thuốc mỗi một ngày và lại thông công các bằng làm của các nước bên phương tây.

Ai tìm thuốc chi lạ và cách độ nhơn dân thì mới có nhựt trình in ra cho mấy thầy thuốc dặng mà cứu nhơn. Còn về sự cách học thuốc an-nam, thuốc bắc là sự sơ sai làm. Học không thường ai làm thầy cũng dặng bất kỳ là ai xưng làm thầy cũng xong. Một người trường trong làng có lòng độc nỏ làm chức trưởng. Người thầy thuốc annam chẳng ai phong chức cho. Còn học sách từ sự nào không ai biết không ai chứng ấy là thật. Còn về việc tài năng chẳng ai biết.

LE-VAN-VŨ

**Tiệm Cát-Thành**  
BẢN SÁCH, ĐÓNG GIẤY VÀ TẠP HÓA  
3, RUE DU CHANVRE - HANOI

Hiệu tôi xưa nay, vẫn bán các thứ sách, chuyên giấy, cây viết, các đồ tạp hóa, lại có đủ các thứ trà tàu, trà mạn, trà hạt ướp sen, và dặng các thứ gậy trà, gậy anam nữa.   
Vầy dặng kinh trình lục-châu, chư-quân-tử biệt-răng, hiệu tôi buôn bán đã lâu, thật là cần thân, giầy dặng chắc chắn, trà ướp công phu, giầy bán nhất định, các ngài có cần dặng thì bằng gì, xin cứ gọi theo cho bân-biên, và dịnh theo mandat mới phần tiền bân-biên xin gửi hàng đi ngay theo lối tỉnh hóa giao-nghiệm (contre remboursement).   
GIÁ CÁC HẠNG TRÀ:   
Trà mạn thứ tốt, mỗi bao . . . 0800   
" thứ vừa " . . . 055   
Trà tàu " . . . 060   
Trà hạt " . . . 025   
Trà tàu sen " mỗi chai . . . 050   
Trà hạt sen " . . . 028

**Thuốc gói chữa vãn hiệu GLOBE**  
AI AI CŨNG ƠI VÌ NÓ THOM ĐIỀU



Có một mình hãng Denis Freres rir thuốc này mà thôi.

Có nhiều người annam ăn học thông minh, họ nói rằng: Sơ ướng thuốc tây là chi, thuốc annam là chi. Thì rõ lại thuốc nào cũng hay thảo một kim mà ra. Song thuốc tây có cán có lượng chắc chắn hẳn hoi.

**TRUYỆN XU LÊO**

Tích Chiêng-Prom  
(tiếp theo)

Đã đành lãnh khỏi ng. Trần.  
Dựa nơi của Phật cho qua cái đời.  
Rạng ngày mẹ chồng nàng dâu kẻ ôm mừng người ôm chiều, từ giờ xóm riêng mà thương lại. Thương thay cho bà Chiêng-Mẫu, đáng thì xa, tuổi lại già, đi trông một chấp lâu một dà thổ độc, mới nhớ đến hội cơm, bụng liền kêu đói đi hết dạng nữa. Sáu Chàng thấy mẹ không đành làm ngơ, tay ôm đồ đạc lưng còng mà không ma dơi gót. Công rết một nơi, am vẫn dà tôi, mẹ con mới để huê vào ngõ. Cũng may, lúc ấy nhằm lúc Lục-manh, Hòa-thương đương chăm võ cho đệ tử nơi hậu am. Khi ấy mẹ con Chiêng-mẫu đành mò vào qui lục-mạnh Hòa-thương rồi phát đường. Còn Hòa-thương đương lúc dạy học, thấy hai người qui trước án, không rõ là ai, chừng nhìn kỹ lại mới biết là Chiêng-Mẫu, lật đặt mới trà nước. Chiêng-Mẫu thưa rằng: nhà tôi chẳng mai bị hỏa hoạn, không nơi ta túc, nên mẹ con già đến xin Hòa-thương đoái chút phần xen ở nhờ nơi nhà bếp. Lục-mạnh rằng: việc ấy hẳn đạo không lẽ làm ngơ, song chỉ cũng rõ biết, chưa này bản đạo cảm nhất làm chẳng muốn than chủ đờn bà đến, vậy chỉ đành nên cho cháu ra trước tam quan sợ người người đắm tiêu. Chiêng-mẫu vưng theo lời, từ ấy mẹ con an thân nơi am tự.

Vườn Lê con hát khi xưa,  
Mây nhàn tót bạc lạc lại nơi nao.  
Đây nói về Chiêng-nguyên-soái, binh đi rần rần, rõ rõ, tới đầu hàng quan dân đặc bản rước mừng từ mới, đi chẳng mấy ngày quê xưa đã tới, mới troan cho tam quan an định hạ trại, coi mình bản thân về thăm mẹ, hai bên thiên hạ đều mừng hơn lớn, qui rước quan trạng Nguyên-soái lật đặt dập lễ rằng: tôi rất đói ơn có bác có lòng cứu giúp từ thân trong cơn no đói, rồi đây Chiêng-nguyên-soái hỏi qua việc nhà rằng mẹ mình mạnh giỏi thế nào. Trong bọn ấy có một ông già thông việc bước ra mà trả lời: từ ngày quan trạng ra đi, thì anh em tôi chẳng dám sai lời Ngài gói gắm, hằng cấp dưỡng cho Chiêng-Mẫu luôn luôn, kể cơm người cả năm, dần dần đôi tháng, kể có một người con gái đến nói rằng là vợ của quan trạng, từ ngày có nang bắt ốc, hải rau mà độ nhứt, nên bọn tôi hết lo cơm ước cho Chiêng-Mẫu nữa, mới đây, nghe cũ nhà đều bị ngọn lửa vô tình nó thiếu cái nhà, nên Chiêng-Mẫu và nàng dâu đều lụy lạc xứ nào chúng tôi không rõ. Thương thay cho Chiêng-Prom nghe mấy lời như người say, mà than than thổ thổ, lui tới không phân, song lòng cũng gượng gao làm khuấy, mà từ giờ dân chúng, rồi nhấm am vằm lại đào, trước thăm thì sao mượn người dùm coi một quê.

Đây nói về ông Hòa-thương Lục-mạnh ngày kia ngồi trong phát đường, đứng nhảy mũi hai cái, nên trong

lòng buồn bực, sanh nghĩ đánh tay coi, biết Chiêng-Prom ngày nay tới, mới mời mẹ con nàng Sáu Chane mà rằng: nay bản-đạo cho mới chi ra là có ý sách báo cho chị rõ, số là bản-đạo toàn âm đương coi biết, sớm tối ngày nay có quan trạng, phụng chỉ đẹp giấc, nay tháng trần nhờ linh vua được vinh qui bài tôi. Mẹ con Chiêng-Mẫu nghe rất đổi mừng, mừng còn bản luận, bỗng dưng quan gia rần rần, rõ rõ, kéo đến am. Ba người lật đặt ra rước quan trạng.

Gặp nhau mừng rất đổi mừng,  
Vội chào thầy, mẹ với người  
nguyên xưa.

Khi ấy Chiêng-trang-nguyên qui trước tam quan mà lay mẹ: con bắt hiểu làm lẽ-ra mắt thầy, và mẹ. Chiêng-Mẫu lật đặt ôm con mà khóc: con ơi! mẹ lấy làm có phước mới được sống đến ngày nay mà gặp con, cũng nhờ có đầu hiền. Đạn vào nơi phát đường, Chiêng-trang-nguyên lay thầy hai tay đến công giáo dục, thầy trò rất đổi mừng. Chiêng-trang-nguyên mới hỏi ra việc nhà, thì Chiêng-Mẫu đàm cái việc mà đó. Một chấp lâu coi quan Phó-bán đàm quan gia rần rần, rõ rõ, đến rước quan trạng, Chiêng-trang-nguyên mới từ giả thầy, theo Phó-bán về phủ.

Nội này ấy, bà Chiêng-Mẫu đặc bản qui về cho chồng là Chiêng-đen, cho Chiêng-trang-nguyên và Sáu Chane làm lễ từ đường mà hiệp cần. Còn phần nàng Sáu Chane mừng rất mừng, sống thấy chồng mình đang nên danh phận, nghĩ tới xa nhà, nhớ cha, trông mây năm trời không thấy tinh tức, con đương thương tưởng, kể Chiêng-trang-nguyên bước lại, cười mà nói rằng: hai năm trời cách mặt, làm cho phu-nhau rất đổi trông vắng đêm nay tôi nguyện đến đội mà đến on tri ngộ. Sáu Chane nghe chồng nói lòng thì vui, ngoài hoi mặt cười: họ chẳng say rồi sao, như phải vậy xin đi nghỉ chớ đứng ở đây nói cợt chúng cười. Hừ đi đi đầu ưỡn!

(Sau sẽ tiếp theo) TIẾT-CHƯƠNG.

**THÔNG BÁO**  
(Informations)

**BÔNG-DƯƠNG**  
(Indochine française)

Nam-Kỳ

**GIÁ BẠC VÀ GIÁ LÚA**

Giá bạc kho nhà-nước . . . 4 f. 25  
Giá lúa, tạ 68 kil. chở tới nhà máy Chợ-lớn (bao trả lãi) : 2505 tới 2510.

Sài-gòn

**Người annam ở bên Pháp-quốc.**  
— Từ một tháng nay, hội Alliance Française có lập tại Verdun một nhà khách để rước các người lính và thợ annam làm việc tại Bordeaux và các miền lân cận. Tại đó có hai ông cha tây về địa phận Bông-dương là cha Maheu và Perreaux đứng quản tại Bordeaux lãnh phần dạy tiếng pháp cho người annam và dạy chữ quốc-ngữ cho người tây.

Trong giờ rảnh thì các lính annam vào đó học hoặc giúp việc về sự thông-lin hay hoặc đem thư từ.

Hôm chúa nhật tuần chót đây, có làm lễ khánh thành nhà hội ấy. Lúc 2 giờ thì ông quan (thống-binh Quiquandon coi đạo quan đóng quân 18, có quan ba Magnien theo hầu.

Những người có mặt thợ rước quan (thống-binh là MM. Rodet, Hoi-trưởng, Delaru, thợ kỹ, Henriques tu-hồn, và ông Denis, ông

D'Inguess thuộc hội Tư-cấp bon thợ annam. Ông trưởng-y bôn-quốc Trần-van-Hôn nay giúp việc tại nhà thương lính annam số 249 ra đọc bài chúc mừng quan (thống-binh Hoi) có ông Hoi thông-ngôn Klurong dọn ra tương hát hô-nhạc sự ai gia thất và ai quê-hương là đầu hơn các sự khác.

Quan (thống-binh) lúc ra về có khen ngợi các người về hội Alliance như là cha Maheu, cha Perreaux và các thợ annam.

Thật ngày ấy là ngày đặc chi cho hội Alliance, và cũng là ngày làm cho người annam biết rõ nước Pháp yêu mến dân annam là dường nào.

**THƠ CỦA ÔNG NGUYỄN-HUÂN**

Đôi trường cơ thứ tư đạo quân  
Đông-dương gửi cho người anh tên

Húc, đôi Pháo-thủ tại thành Toulouse.  
\* Xem giác này cũng không lâu nữa đâu, chỉ độ hai tháng nữa mà thôi, rồi thì đó anh em ta sẽ đàng hoi tổ quốc thì sung sướng biết là dường nào.

\* Đề nói để buồn lắm, mà nơi để ở là tỉnh Toulouse, còn tôi đây chốn làm sơn hăm hồ thì buồn biết đến đâu, cho nên tôi phải kiến gan làm lắm.

\* Đề nói để yếu lắm, tôi xin gửi bài thuốc này thì để khỏe mạnh hóa tới ngày.

\* BAI-THUỐC: Xin chớ đem hóm chơi bởi, rước chớ có bạc, trai gái tu bủ, cứ ngày hai bữa ăn cho có chừng có đó, rồi đi bách bộ mười lăm phút đồng hồ, rồi đi ngủ.

\* Vậy thì bình khôi ngay lập tức, để cứ thử mà xem.

\* Còn như việc cần dùng thì tôi không cần dùng gì cả, ăn mặc thì đi có nhà nước phát, ăn no mặc ấm, thế thì còn cần dùng chi, Xin hiền để tiền tằm mà giữ về cho vợ, thì tôi lấy làm thích lắm đó. Chớ tiền phá hoang phi.

\* Con-syl-lam lung ban đem thì hiền để cũng chớ phân nản, ở đâu hãy giữ thì cũng vậy, công việc suốt đêm ngày, có thể việc toán thặng mới vững trong tay đồng minh ta được.

Hiền để hãy xem ở Au front, đứng dưới hồ, nước ngập đến đùi, đạn veo veo trên óc, mà có khi lại thiếu an nĩa, ấy đó thế thì người ta phải nản gì đâu.

\* Thôi, để hãy nghe lời tôi cứ ở đây mà gần công cũng sức mà giúp Mẫu quốc cho đến ngày toàn thắng, ở đây có làm đơn nhiều, thì ở đây chúng tôi mới đủ đạn mà chào quân Đức. Thôi.

**Bảng thành-phố**  
Bức-lý thành phố Saigon.

DINH:

Điều thư nhứt: Đình dinh quan lộ thành phố Saigon kể ra sau này:

1° - Hàng Lô-heo, từ quai de Belgique tới đàng Lagrandière đặt tên là Đại-lý Kitchner.

2° - Đàng dựa hông ga xe lửa, phía Nam,

nghĩa là phía bên tiếm cãm-đô, từ đàng Bourdais tới đàng Blancsac (Caukhio), kêu là đàng Colonel Grimaud.

3° - Đàng dựa hông ga xe lửa, phía Bắc, nghĩa là mé bên chợ, từ đàng Schröder chạy tới đàng trôn (Saigon-Cholon), kêu là đàng Colonel Bourdoinet.

4° - Đàng mé sông Tam-hội, từ đàng nằm dựa trường làng « Nhà-rồng » tới địa phận châu-thành, kêu là đàng mé sông Yzer.

5° - Đàng Saigon-Cholon, đàng trên, từ đàng Lagrandière sắp dần tới ranh chia địa phận Saigon Cholon cũng kêu là đàng Lagrandière.

6° - Đàng Stratégique, từ đàng Verdun chạy tới địa phận Chameli cũng kêu là đàng Chasseloup-Laubat.

7° - Chân đường Hamelin, từ đại lộ Ch. arner chạy tới đàng Mac-Mahon để danh đàng Đỗ-hữu-Vị.

Điều thư hai: Quan Thống-lý thành phố Saigon phải lãnh mà thi bàn hoi nghị này.

**Phổ-cáo-dồng-ban**

Kính cáo cùng chư văn nhơn, tài tử, phú hộ, lão gia trong Lạc-châu tương là m. Tối thứ ba 11 Septembre 1917. Hội Việt-Khuyến-học-hội Long-xuyên sẽ diễn tại rạp hát bóng Cinéma-Eden ở đường Catinat Saigon hai thứ tuần annam.

1° Thấy không?

2° Vì nghĩa trọng mà đàng lấy tiền mà giúp cho các hội Phước-thiện.

Tuy diễn tiếng Quốc-âm sẽ sắp đặt lợp lang theo như cách Âu-châu.

Vậy cứ xin đồng ban vui lòng đem ấy đến xem cho đồng trước là giúp cho những người bởi sự chính chiến mà mang lấy tai nạn, sau nữa coi sự tán chế hi cứu.

Khuyến-học-hội Longxuyen đôn thủ.

**Hội-dồng-quân-hạt.** - Chiếu lời nghị ngày 17 août, Hội-dồng-quân-hạt sẽ nhóm ngày 14 septembre này đúng 16 giờ ở trong phòng hội nghị xưa nay.

**Xử vụ Thủ-đầu-một.** - Tòa xử xong vụ này hôm thứ năm tuần trước và lên án như sau đây:

Tên Nguyễn-văn-Mui và Nguyễn-văn-Hộ 20 năm cầm cố và 40 năm tự quyết cảnh ngoại.

Nguyễn-văn-Kích, 10 năm cầm cố và 10 năm tự quyết cảnh ngoại.

Trinh-văn-Riêu, Mai-văn-Hay và Phạm-văn-Thor tức là Thái Phò, 5 năm cầm ngục và 5 năm tự quyết cảnh ngoại. Lê-văn-Đặng 3 năm tù.

Phạm-văn-Kế, Đinh-văn-La, Nguyễn-văn-Du, Trần-văn-Vinh, Trần-v.-Thang, Hồ-văn-Thiệu, Nguyễn-văn-Khan và Trần-văn-Dược 2 năm tù.

Nguyễn-văn-Biêu tức là Bon, Nguyễn-văn-Lân, Trần-văn-Minh, Trần-văn-Thoai, Nguyễn-Luy, Huỳnh-văn-Lang, Trần-văn-Chi, Trần-văn-Chai, 13 tháng tù.



- Năm! Mấy sao dám lấy chai Pernod của ông mà uống, hừ?  
- Dạ, bẩm bà, tôi không có uống Pernod, tôi ra một thứ rượu DUBONNET mà thôi.  
- Hèn gì, cái ve DUBONNET đã trông trơn.



THUỐC LÁ VẤN RỜI HIỆU JOB

là một hiệu thuốc tốt nhất. Những người ghiền thuốc mà muốn giữ vệ-sanh, khỏi hư phổi, không ráo cổ họng, thì nên dùng thuốc hiệu ấy mà thôi. Vì thuốc này có các quan chuyên-môn thì dở ở những đại-học đường ra, đứng độc-biện việc chế thuốc. Duy chỉ có thuốc hiệu này vẫn bằng giấy JOB thật hiệu, thì không hiệu thuốc nào bằng hiệu ấy cả.

THẬT GIẤY VẤN THUỐC LÁ-HIỆU

JOB

ĐƯỢC BÁN HẸO, NHƯ: MỤC ĐÍCH của các vị-dùng ban đầu ở thành Phố-PARIS năm 1933 và 1930

Chủ ông Jean BARDOU chế ra, hiệu mẫu đã ký tại Tòa-án Nay con trai ông ấy là ông Pierre BARDOU nổi nghiệp Hiệu giấy này đã được 450 cái Mỹ-đây, 119 cái bằng vàng, 135 đạo bằng Danh-đự. 62 lần được đánh Ngoại-hạng Chủ lãnh trưng bán tại: { Ở Toulouse, B4 de Strasbourg, số 72-74 J.Z.-Paulhac } { Ở Paris, Rue Béranger, số 21. Lãnh trưng bán tại } BOY. LANDRY { Số 19 đường Bonnard, Saigon. Đổng-đương là ông } { Số 19 đường Francis-Garnier (Bò-bò Hoàn-kiểm ngay góc Dừa Ha-một). Bán lẻ ở các hiệu thuốc-lá hoàn châu.

Ai là chẳng biết Giấy vấn thuốc là JOB, là hiệu giấy tốt nhất Giấy này được hết không có tàn giấy thật nhỏ thớt, mà chế theo phép vệ-sanh rất cần mật. Xưa nay kẻ đã hàng nghìn người làm mao giấy JOB, vì giấy JOB là giấy tốt nhất trong thế-giới, nhưng bản-hiệu đã thừa các tòa-án, đã nghĩ xử trọng phạt các nhà làm mao rói. VẬY HẾT THUỐC HIỆU JOB là bảo thể các khác có lợi là rình mắt thuốc ngon.



TÌ VI CỎ BÌNH

Trong cơn trời nóng nực, nếu tỉ vị có bình thì lấy làm hiểm nghèo cho mình lắm phải dự bị cho nghiêm nhặt vì trong cơn nắng nực tỉ vị hay loại-đưa là vì có nhiều cơ. Một là nó hay làm cho vật thực mau ố, hai là tại mình nắng nóng đương đó mà uống rượu làm cho tỉ vị ra yếu ớt, ba là vì mình hay ra ăn đồ sống sít chua chát. Mỗi năm trong mùa nắng hăng có nhiều người chết vì bình kiệt, như là những người có tỉ vị không đáng tốt, thì lấy làm quan hệ cho sanh linh. Tỉ vị không đáng tốt thì phải mau mau mua thuốc PILULES PINK mà uống, chứ khá điển trị. Thuốc PILULES PINK dễ uống lành và lại rẻ tiền. Mỗi buổi ăn cơm rồi uống một hoàn thì đủ.

Tiền thuốc nào cũng có bán.

PILULES PINK (Bồ hoàn linh đơn)

Trong các tiệm thuốc có bán, có trữ tiệm thuốc của ông de MARI et LAURENS Pharmacie de Normale, Saigon. Mỗi hộp giá là 3 quan 50; 6 hộp 17 quan 50.



LỜI KHUYÊN (Conseil)

Chỉng những là thuốc điển Diva là thuốc tốt nhất, sự ấy ai ai cũng rõ, mà lại nhờ sự dọn thuốc ấy một cách kỹ lưỡng, đến đời không còn một chút nhựa nào trong đó, nên bắt nó dịu dàng không hề bệnh hoạn. Bởi đó trong cơn-tôn ai mà biết lo ngại bệnh hoạn ai hay sự dọn chừng mấy người ghiền thuốc thường bị, thì khá mua thuốc điển Diva mà bắt dùng thêm thuốc khác. Có bán trong các tiệm hàng xóm và quán café.

LỜI RAO

TẠI QUÁN Lục-Tính-Tân-Văn. 1º Ngọc-hạp 1916 thiết giá 0 \$ 20 (không phải 0 \$ 40). 2º Tiền-cần-bảo-hậu thứ 8. 0 30 3º Tuổing Lục-vân-Tiên... 0 30



Thứ rượu này hay bề nguyên khí. Trừ hàn nhiệt, Thêm sức cho trai tráng, Đờn ông và đờn bà. Làm cho thân thể ngộ tạng lực phủ thanh. Giúp cho mau có con. Cách dọn rượu thuốc này nó làm cho trở nên một món thuốc nhưt hạng, tuy có dùng Quinquina làm cốt mặc dầu, chứ rượu này là một món khai vị. Uống nó rất thanh tao, Mau thấy hiệu nghiệm hơn các thứ thuốc khác.

KHẢ KỶ

Muốn cho khỏi làm lạc mà thiết hại cho chư qui khách thì hãng Dubonnet rao cho ai này hiệu rằng: Rượu hiệu Dubonnet này là rượu bổ nguyên khí, có dùng thuốc Quinquina làm cốt mà Hăng thay mặt cho bồ-hiệu tại Nam-ky, và Bắc-ky, Trung-ky và Cao-mau là

Hãng BERTHET, CHARRIERE và CÔNG-TY đường Kinh-lập, môn bãi số 68, SAIGON

Thuốc điển hiệu này Bao xanh, đã to mà lại vẫn chắc. — Có dán



choàng một rêu giấy trắng ngoài bao. — Hút nó thì được toại chí tiêu khoái lạc. Hiệu thuốc này là một hiệu rất hên, mà qui thấy cũng phải tránh. Hãng BERTHET, CHARRIERE và CÔNG-TY CỬ VÀO XỨ BẮN ở đường Kinh lập môn bãi số 68, SAIGON

HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU

DENIS FRÈRES

LẬP RA TỪ NĂM 1882 + + NHÀ NGÀNH TẠI HAIPHONG, BORDEAUX, SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trừ savon hiệu « Bonne Mère » là thứ sa-bon tốt hơn hết các thứ khác. Còn ai ưa dùng thứ rượu bổ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này: Một là « Toni Kola Secrestat ». Hai là : Saint Raphaël Duces. Hàng này cũng có bán tử sắc tốt và chắc lắm, hiệu là từ « Dubois Oudin ». Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mới ngon ngọt nữa. Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này: Rượu chắt trắng và chắt đỏ trong thùng và chiếc ra ve. Rượu Champagnes : Vve Clicquot-Ponsardin. Roederer. Moët et Chandon. Rượu Tisane de Champagne supérieure. B. et S. Perrier. Rượu Tisane extra : Marquis de Bergey. Hàng này cũng có bán thuốc gỏi và thuốc vấn rói hiệu Le Globe và giấy hút thuốc kêu là « Nil » có thứ rượu kêu là : vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita. Liqueurs và cognacs Marie Brizard, và Roger. Bière Gruber và Bière Lorraine. Rượu Madère, Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire. Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng. Cũng có trữ các thứ hộp quẹt Đổng-Dương, và ngoài Bến-thủy, gần Annam và ông quẹt Hanoi (Tonkin) nữa. Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy. Maison DENIS FRÈRES, SAIGON

CÓ MỘT MINH NHÀ NÀY CÓ QUẺN THẬT MẬT CHO NHÀ ĐỐC SÙNG VÀ LẮM XE MÁY TẠI THÀNH St-Étienne

Mà thôi Có Bán SÙNG Số thẻ và ôi hĩa. B1. THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ và đồ NƠ-TRANG. ĐỒ ĐÁ TỐT LẠI GIÁ RẺ Lạc-Châu muốn mua vật chi thì xin gửi thư như vậy. N. F. MICHEL, CAIFFONT Successeur, 36 rue Cathéd. — SAIGON.

**Bài thuốc trị ngũ không được, hoán căn, căn cốt hóa bệnh và đau mình đau mảy**

Khi não cân và căn cốt đau thì con người ngũ không khi nào được, cũng phải đau mình, trí hóa ra mờ mịt, chóng mặt ngũ không yên giấc, cứ chiêm bao quái vậy, thì có ngày sẽ điên, không điên thì bất toại, mà lấy lối hoán thì chết chớ không sống nổi đâu.

Có một học-sanh tại sở thuốc-thủ-vật ở thành Paris đã chiêm nghiệm các điều khổ đau đến nỗi não cân, trái tim, tỉ vị, trái thận mà phát ra và dùng nhiều thứ thuốc êm kim thời mà thì nghiệm, tìm tòi lâu ngày mới gặp được bài thuốc "Neurinas" này vô hai và chữa các thứ bệnh thần hiệu là thường.

Muốn ngũ ngon và được vượng sức mạnh lại, đầu óc không còn nặng nề thì hãy mua thuốc Neurinas này.

Con nít ông già, đơn bà con gái lúc đầy mảy hoặc trở về già dùng được thấy thảy.

Thuốc hiệu "NEURINASE" trừ tại Saigon: tiệm thuốc thượng-dẳng G. RENOUX và De MARI & LAURENS và tại THIẾT-NGHỆM-SỞ thành Paris số 2 đường De-barcadère.



**CÓ MỘT THỨ NÀY MÀ THÔI**  
(M' n'g a que lui)



Có một thứ rượu Rhuum maaa này hay trị bệnh rét, nóng lạnh hay làm cho tỉ vị, tiêu tan hay trị bệnh ỉu nhược và thiên thời. Rượu này rất đẹp ánh, thiên hạ rất chuộng và lại ít hơn các thứ rượu Rhuum khác.

Hãy coi cho kỹ kẻo lầm thì gò và phải nài cho phải cai về có dân quân trướng như hình kiêu đính một bên đây.

Có bán tại các tiệm bán đồ tạp vật & Epicalarom.

**NGƯƠNG NHA NỮ Y SI**  
(Chirurgiens - dentistes)

Bà Rose Lahille de Vincenzi và cô Tadgy de Vincenzi làm nghề trướng răng có bằng cấp y-sĩ thành Bordeaux ban. Bà Rose Lahille lấy rước thân chế mỗi ngày: sớm mai từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 3 giờ đến 5 giờ. Trưa nghỉ và các ngày lễ.

Trướng răng và nhổ răng no nhiều cách kẻo Prothése Bloc Hít-kỳ v. v.

Nhổ răng người lớn 5 \$, con nít 3 \$, bì bì răng hư từ 6 \$ sắp lên, trướng răng thường rướng vàng và có đặng đồ phụ táng.

Hãy đến nhà 33 đường Filippi, Saigon.

**HAI BÊN ĐỀ THỪ XEM... HẬU LÂM I MÃ NỮ NỮ CANG TIỆM MẦY NGUYỄN-HỮU-SANH**  
ở gần gác xe lửa Cầu-ông-lãnh

Máy đồ các kiểu áo-xiêm quần, dài, và y-phục Âu-châu paleto theo thức thời. Có bán sẵn, vải-bò, tơ-lụa, kiểu mới bông-là. Lược-lông Bắc, Châm-châu Tàu, công hàng Tây, hàng Nhật-bồn, các mào sắc.

Vân, Nho, Xuyên, Lãnh, Trưng-buê, Nhuyễn Gia-dung, thật tốt!

Thơ, tuồng, truyện, Quốc-ngữ bán sỉ, và bán lẻ vắn vắn!!! Nếu chừ-qui-vi, muốn hỏi kiểu để chỉ, xin viết thơ đề:

Mme NGUYỄN-HỮU-SANH,  
110, Quai de Belgique Cầu-ông-lãnh,  
SAIGON.

Tại nhà in ông F. H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Nordom. - SAIGON

NAM VIỆT SỬ KÝ. chỉ Langsa ha quyền  
1/ Sơ khai nước Annam.  
2/ Bối nhà Ngô Lợi Nguyễn.  
3/ Bối Nguyễn Lợi Đại-pháp.  
Giá mỗi cuốn . . . 0 \$ 85  
Tấn gởi . . . . . 0 \$ 02

**HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT**  
HIỆU NÀY



**LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC**

Tại nhà in ông F. H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Nordom. - SAIGON  
CÁCH LÀM BÁNH VÀ MỰC. Dạy  
chỉ dẫn môn rất khéo, bán và dạy.  
Giá . . . . . 0 \$ 40  
Tiền gởi . . . . . 0 \$ 04

**PHÁP-QUỐC THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM**  
THIỆT HIỆU LÀ  
**ELIXIR TONIQUE ANTICLAIREUX**  
Của ông lương-y GUILLÉ

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế đương của quan lương-y GUILLÉ lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ PHÉ, đau trong TỈ VỊ, đau nơi TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MÌNH, RẾT VỎ DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HỒ DAI, BỊNH CÚM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có TRỪNG LẠI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XÒ rõ tiền và rất hiệu nghiệm làm cho HUỆT RA TINH KHIẾT. Những bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống nó hay lắm.

Bất kì thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ  
**THUỐC HOÀN XÒ**  
nữa cũng rất trong thứ Elixir Tonique Anticlaireux của quan lương-y Guillé.

Chánh chủ trẻ thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, nhất hạng bác chế y môn, đường GRENELLE ST GERMAIN môn bài số 9, ở tại đó thành PARIS.

VÀ TRONG CÁC ĐƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN

**KHOẢN CHẤT THỦY**  
(Nước suối kim thạch)

**VICHY**

PHÁP-QUỐC-TUYÊN  
**VICHY CÉLESTINS**

Có bán nguyên về | Trị bệnh đau Thận, bệnh đau Đàng-quang, bệnh Phong-Thạch-tâm-bệnh (Ké) - Đau mảy chớ lết-lét.

**VICHY GRANDE-GRILLE** trị bệnh đau gân và bệnh đàm.  
**VICHY HOPITAL** trị bệnh thương tỉ, trường nhiệt.  
Hãy coi chừng đồ giả mạo, khi mua phải chỉ cho trướng thờ nước nào mình muốn uống.

**VICHY-ÉTAT ĐIỀU TÈ**  
**SEL VICHY-ÉTAT** là muối tự nhiên trong nước suối kỳ mà ra. - Có hợp và có va.  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT** mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hoàn thì dễ tiêu hóa.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT** dùng để cho mình dọn nước xít (môi-khi-chết).

**HIỆU TO LANGSA "LA SEMEUSE"**  
XE MÁY HUỆ LỆ ĐỀ ĐI ĐƯỜNG XA KIỀU O.

Vanh bánh xe bằng cây và bằng Aluminium (Tổ-phần) hoặc bằng sắt từ ý mình lựa  
Vỏ Cao-su Bergougnan hiệu « Le Gaulois » từ da ba góc, có đưng:  
2 cái chia khóa; Binn dầu; ống thụt và đồ phụ tưng. Tay cầm bẻ bằng tự ý mình lựa.

**Xe vành cây và Aluminium**  
Bánh xe THONG-THÁ  
Giá 60 \$  
Vành bằng sắt 55 \$

**Xe bánh cây và Aluminium**  
Tum « EADIE »  
Núm xe thông-thả và giầy ngừng  
bánh xe chổi lại  
Giá 65 \$

Bán tại Hãng BERTHET, CHARRIÈRE và CÔNG-TY, môn bài số 68, đường Kinh-lập, SAIGON.  
Nên qua thử đến hãng BERTHET, Charière và Công-ty xin sách riêng có vẽ kiểu và chỉ giá cả.  
Tại hãng này cũng có thứ xe hiệu « ECDE » rẻ và chắc, từ 47 \$ một cái sắp lên, bánh xe thông-thả có tủy da, ống thụt, chia khóa và bình dầu.

Le Directeur-Gérant : SCHNEIDER.  
Certifié l'insertion.....  
Saigon, le \_\_\_\_\_ 19\_\_

Vu pour legalisation de la signature  
de M.....  
Saigon, le \_\_\_\_\_ 19\_\_  
Le Maire de la Ville de Saigon

Saigon, Imp. F. H. SCHNEIDER  
Certifié l'insertion.....