

# Lục Tỉnh Tân Văn

## 聞新省六

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Số: 468  
NAM THỨ MƯỜI MỘT

NGỪNG SỰ BÁN LẼ TỪ SỐ

15 Février 1917  
24 tháng giêng Annam  
Năm Đinh-tị

DIRECTION ET ADMINISTRATION:  
F.-H. SCHNEIDER, 162, Rue Pellerin, Saigon

GIÁ BÁN	
TRONG ĐỊA-PHÂN ĐÔNG-DƯƠNG	
Một năm..	4 \$00
Sáu tháng..	2 50
Đổi chỗ ở..	0 \$20
ĐẠI-PHÁP VÀ CÁC THUỘC ĐỊA	
Một năm..	12fr.00
Sáu tháng..	7 00
Mỗi số..	0 10

PUBLICITÉ	
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES	
La ligne de 0.065 de large. 1680	
Le décompte des lignes est calculé à raison de 8 au centimètre quelque soit le caractère employé.	
<b>BỘ CÁO</b>	
Những lời rao về việc buôn bán nếu gửi thơ đến Bùn-quan thì Bùn-quan sẽ gửi cho một cái bản để gửi phân minh.	

### MỤC LỤC

- 1 - VIỆC HỌC NGÀY XƯA. VIỆC HỌC NGÀY NAY. VIỆC HỌC NGÀY SAU.
- 2 - ĐIỂN BÁO
- 3 - HƯỚNG TRUYỀN.
- 4 - LƯU-CHIẾN SỰ.
- 5 - ỒNG NHOIẾP-SU NHỮNG NINAGAWA LUẬN VẤN MINH PHÁP-QUỐC
- 6 - TIN CÁC NƠI CHỨC HẠ QUAN TOÀN-QUYỀN
- 7 - SAIGON THỜI HÀI.
- 8 - TỶ GIÁ PHONG KIỂM.
- 9 - THÔNG-BÁO (Đông-dương).
- 10 - TỰ DO ĐIỂN BÁO.
- 11 - GIA TRUYỀN TẬP.
- 12 - HÀI HÀM.
- 13 - TRÌNH THAM TIỂU THUYẾT.

### Việc học ngày xưa Việc học ngày nay Việc học ngày sau

(L'Enseignement d'autrefois, d'aujourd'hui et de demain)

(tiếp theo)

Nếu nó là con Annam, sanh trưởng ở trong thế giới Annam, hằng ngày giao thiệp với người Annam, nói tiếng Annam, mà lại không luyện tập tiếng Annam là cái tiếng dùng đến hằng ngày, để mà diễn đạt tư tưởng, thì còn luyện tập làm sao được tư tưởng cho hay, cho minh bạch nữa?

Không có lẽ lại bắt trẻ dợi cho đến năm lên tám, đi học được trường tây rồi, chừng đó mới vỡ lòng học nhàn thể những điều yếu dụng trong đời, là những điều có thể học được bằng tiếng Annam cả. Trường khi nó còn nhỏ ở nhà, đã nên lấy ngay tiếng thường của nó nói mà luyện tập cái khiếu kỹ-ức, cái khiếu quan nghiệm, cái khiếu suy-lý, cái khiếu phán-đoán cho chính đĩnh, để đến khi nó vào trường học chữ Pháp, thì trong óc nó đã sẵn cả những ý tưởng chính đĩnh chỉ còn học tiếng Pháp để mà dùng cho rộng ra nữa thôi. Nếu không thì dạy nó tiếng nào, nó cũng cứ học theo như con vẹt học nói mà không hiểu nghĩa. Mà thật là nhiều đứa học chữ Tây mà không hiểu. Vì không hiểu cho nên hay dịch bậy.

Một đêm tôi xem vở học trò, thấy một bài tiếng một, thầy giáo Annam ra cho học trò học thuộc lòng. Bên tay trái thì viết chữ Tây, bên tay phải thì gọi là dịch nghĩa ra tiếng Annam. Đến tiếng « fil à plomb » thì tôi thấy dịch là « chỉ mực ».

Fil à plomb nguyên là một sợi dây, đầu buộc một cục chì, cầm lấy dây ấy để cục chì lỏng thông xuống, cục chì đưa đi đưa lại một lát rồi đứng lại. Khi nó đứng lại rồi thì người ta nói rằng sợi dây đã thẳng đứng. Xảy cái tưởng mà mặt tưởng thẳng đứng thì người tây nói rằng tưởng d'aplomb (nghĩa là tưởng ngay). Kêu một người thợ hồ Annam mà hỏi cái fil à plomb là cái gì, thì người thợ nói là cái lập-lông (d'aplomb). Nói ra thì biết nghĩa lập-lông là thế nào. Đến như thẳng nhỏ đi học, thầy dạy tiếng một lại dịch lầm như vậy, thì nó tưởng cái fil de plomb là một cái chỉ-mực. Khi nó học đến câu: Le fil de plomb marque la verticale (nghĩa là cái dây-chỉ dùng để lấy đường thẳng đứng), thì nó lại theo nghĩa chỉ-mực của thầy giáo mà học, cái chỉ-mực dùng để lấy đường thẳng đứng. Tê ra khi thợ mộc dùng chỉ mực mà bắt một đường thẳng trên khúc gỗ nằm ngang, thì đưa trẻ lộn đường thẳng ấy với đường thẳng đứng.

Vì bằng đưa trẻ ấy, trước khi đi học chữ Tây, hãy cho học bằng sách quốc-ngữ cho biết mấy điều yếu dụng, thì tất lúc nó học chữ Tây, nó đã biết cả những điều của người thợ học, thợ mộc vô học cũng còn biết. Nó học đến tiếng nào, chỉ tên cái gì, nó trình ngay thấy cái ấy, chứ không phải dịch liền ra tiếng Annam mà học liền, rồi vì tiếng Annam cũng không biết rõ, hóa ra cái nợ tưởng cái kia, học hồ độ, ưỡng công mà không biết gì cả.

Nghiệm ngay câu này thì biết câu tôi nói đó là thật. Một người bồi-sáng ý, hay là một người thợ Annam không biết tiếng Tây mà nói lại rõ không nói lộn cái nọ ra cái kia, như đưa trẻ đi học tại nhà trường. Bởi vì nó không cần lấy một tiếng Annam mà để vào giữa cái tiếng Tây một bên với cái đồ gọi ra một bên. Người bồi và người thợ ấy học được tiếng nào, biết được nghĩa tiếng ấy. Đó mới là một sự học có ích. Đó là cách dạy học nên dùng mà dạy trẻ Annam. Một đứa trẻ mà học được theo cách ấy, nghĩa là biết cái học rồi mới học tiếng Tây sau, thì không như con kít, nghe người ta nói thì noi theo, mà không hiểu nghĩa. Đưa trẻ ấy học đến đâu hiểu đến đó, mỗi ngày một rộng tri khôn ra vì tri khôn có luyện tập.

(Sau sẽ tiếp theo).

## ĐIỂN BÁO

(Dépêches)

3 février 1917

### Mượn cơ

Quan Ngoại-vụ-bộ thượng-thor Ang-lê nói rằng chánh-phủ A-lo-mân nói tàu chở binh của Đông-minh có chở thuốc đạn và binh lính, nên cố ý trừ cho tuyệt việc ấy.

Chánh-phủ Ang-lê nói rằng chẳng hề làm như thế, chánh-phủ A-lo-mân cứ tra xét những tàu chở binh ấy thì biết. Ấy là A-lo-mân đặt đều đặn có để bán tàu ấy.

### Mặt trận Banh-git

Tin giấy thép Banh-git: Binh ta đánh tháo lui mấy toán quân nghịch ở phía Đông Per-yse và phía Nam Snoord-schoote.

4 février 1917

### Việc lộn xộn Y-pha-nho

Tin ở Madrid: Thiên-hạ càng ngày càng rối rối. Các quan đại-thần tình diễn-thuyết cho thường thường. Quan lễ-tướng bán nghị với công sứ nước Huê-kỳ. Có nhiều vị nghị-viên thượng nghị-viện xin chính tu súng ống thêm. Quan thủy-bộ thượng-thor ngưng tam tháng cho tàu đi ra khỏi hải khẩu Y-pha-nho.

### Huê-kỳ ra mặt

Hoa-thanh-đồn 3 février

Huê-kỳ xin phải thả ra liên những dân Huê-kỳ bị chiếc tàu A-lo-mân bắt trong Thái-tây-dương.

Ông Gérard sứ-thần nước Huê-kỳ tại Bét-lanh (Berlin) có định lệnh đóng cửa các công-sứ. Nước T-pha-nho lãnh phần lo các việc quyền-lợi Huê-kỳ.

Có một bản thảo luật mới trình tại nghị-viện đang bày ra giấy bạc 500 triệu dollars (giá bằng 2500 triệu quan tiền tây) dựng mà lo cuộc binh-khí.

Tin ở Nhiêu-do: các hãng bạc và các nhà giầy đều cậm cờ (ăn mừng).

Tin ở Montreal: Nhơn dân cả thủy đều tỏ lòng khâm phục ông Wilson.

Tin ở Hoa-thanh-đôn, trong kỳ quốc-hội có nhiều quan ngoại-giao đi quốc dự thỉnh, ông Wilson cắt nghĩa việc định quyết của ngài, ai nấy đều khâm phục, nhất là khi ngài xin với Hội-quốc cách thức nào dựng phòng thủ vận mạng và quyền lợi của người Huê-kỳ, ngài lại nói chắc rằng các nước Trung-lập sẽ bắt chước Huê-kỳ mà tuyệt giao với A-lo-mân.

### Tại Đại-pháp cả thủy bằng tinh

Tin ở Paris: Ông hát-vết Leubouf (hãy tìm-thủy-dinh) nói chắc rằng nước A-lo-mân không đủ sức mà cố thủ việc bao vây, ngài lại nói tên trì rằng ít ngày đây sẽ có nhiều chiếc tìm-thủy-dinh sẽ mất. Thời thế sẽ in như hồi trước tháng février.

Mấy tháng rồi, tàu buôn chở đến hải khẩu langsa có 51 triệu tấn hàng hóa, trừ ra hết bán phân chi bị bị bán chiếm.

### Tại Mésopotamie

Binh Ang-lê càng tấn phát mãi.

6 février 1917

### Luật mới

Tin ở Paris: Chánh-phủ tỉnh bày một mặt luật mới về cả thủy dân từ 16 tới 60 tuổi.

7 février 1917.

Tàu bươm A-lo-mân bị bè bạn dưới tàu đốt cháy

Chiếc juân-dương-hạm Alo-mân tên chiếc Geier bị giam cầm tại Honolulu, nay lại bị bè bạn dưới tàu đốt cháy.

### Chẳng nên việc

Tin ở Manille: Bè bạn dưới 23 chiếc, 0-trich Hồng-gà-ri bị bắt giam cầm chúng nó muốn phá hư máy móc.

## HU'ONG TRUYỀN

(Echos)

### Một việc khó xử

(Trích lục ở trong báo Cri de Paris)

Có một ông thân-sĩ kia ở quận phía Nam, khi khởi giặc Ngài ra tung quân làm lính ở trại binh gần quận đó.

Mấy người thừa sai cử Ngài khi trước thấy vậy đều chẳng bằng lòng vì thấy Ngài không ra trận mặt. Nên đến khi Ngài lên chức

Ngài liền xin ra địa phận gần nơi địa-huyệt. Tuy Ngài không ra trận có công lao chi, chứ ở tại cơ tham-mưu Ngài cũng tận tâm mà lo phần sự. Cách vài tháng xin phép ra về, lại đặt đến thăm quận mình, lại thấy nhơn tâm cũng bất phục cũng như Ngài còn ở trại binh khi trước.

Ông xã-trưởng thị quán ấy thấy Ngài lại nói: Tuy Ngài có ra mặt trận, nhưng mà chẳng như tên Jean-Pierre con của người ian cần tôi vậy, ra mặt trận khi trở về còn có

một cảng thiết, còn cảng nọ thì là cảng Sao Ngai không bị thương tích như nọ vậy.

Thế thì khi tàn giặc rồi, nếu tên Jean Pierre ra mặt thân sĩ kính với tôi, nó đưa cảng này ra thì đáng tiếc cỡ hay sao?

Không biết chừng! Cũng may rồi, là vì nếu Ngai sẽ bị thương tích mà sanh tồn thì...

Phải, nếu tôi trở về bị thương tích, thì các người lại nói tên Jean Pierre đã bị tử trận rồi, chừng ấy mấy người lại trách tôi sao không chết như nọ vậy. Thế thì tôi biết làm sao cho vạ lòng.

**Đức giám quốc Poincaré khen ngợi Đức giám quốc Lê-nguyên-Hồng**

Đức giám quốc Lê-nguyên-Hồng có tiếp rước ông de Martel là khám sai của Đại-pháp đến trao cho ông Lê-nguyên-Hồng một bức thư chữ của ông Poincaré Đức giám quốc Đại-pháp viết.

Thư ấy Ngai tặng khen ông Lê-nguyên-Hồng lúc Ngai đang cử và chúc mừng cho cả và xứ Tàu và Đức-giám-quốc Lê-nguyên-Hồng.

**HỘI TƯ CẤP VIÊN ĐÔNG**  
(Mutuelle d'Extrême-Orient)

Cuộc xô số kỳ tới, nhằm ngày Chúa nhật 25 Février 1917, 9 giờ rưỡi sớm mai tại nhà hội chính ở đường Calvairi môn bãi từ 17 cho tới 25.

Trong cuộc xô số này sẽ có hai cái giầy lùn đàng trụng.

Bên hội xin nhắc cho các vị có hùn nhớ rằng: những giầy lùn đàng tiền cho dùng ngày và ít nữa đàng rồi năm tháng thì mới đặng dự trong cuộc xô số đây.

**ÂU-CHÂU CHIẾN SỰ**  
(Anlour de la guerre)

**Việc chính tu của quân A-lơ-mãn**

Nhật báo Courier maritime de France có tiết biết các việc tàu buôn đang đóng tại nước A-lơ-mãn: Hãng Hamburg Amerika, đóng chiếc Bismarck trọng tải 58 ngàn tấn; chiếc Tirpitz 30 ngàn tấn và ba chiếc tàu bươm mòi chiếc trọng tải 22 ngàn tấn.

Một tàu Vulkan (ở Brème) đóng 9 chiếc tàu khởi trọng tải mỗi chiếc là 18 ngàn tấn.

Tại v-đầu ở Presburg đang đóng 3 chiếc tàu bươm lớn để chở bộ hành và hàng hóa, nay lại có người đặt thêm 2 chiếc khác nữa.

Tại Coestmunde đóng hai chiếc tàu bươm trọng tải mỗi chiếc là 17 ngàn tấn. Hãng Hamburg Sud Amerika đóng chiếc Cap Polonto.

Hãng Norddeutscher Lloyd đóng chiếc Kolumbus và chiếc Hindenburg trọng tải 35 ngàn tấn, chiếc Matusen và chiếc Zeppelin mỗi chiếc 14 ngàn tấn, và 12 chiếc khác mỗi chiếc 12 ngàn tấn.

Hãng tàu Afrika đóng 6 chiếc; hãng Hausa đóng 8 chiếc; hãng Kosmos đóng 10 chiếc, trọng tải từ 9 ngàn đến 13 ngàn tấn.

**Một tên lính can đởm**

Tên Jean Capan bẹp sở liệp-binh, 23 tuổi, sanh ở tại Nice mới đặng thường thợ Croix de guerre và bứu tinh tâm phẩm.

Việc hùng dũng của tên bẹp Jean Capan thật là đáng thuật lại cho chư-vị khán quan nghe.

Ngày 9 Novembre trước ngày xấp chiến, tên Jean Capan làm lính thông tin trong cơ linh thứ 3.

Khi họ quan thiêu-ủy nói với nó rằng: Capan! mi không thấy sao ở trong rừng đó tình những lính A-lơ-mãn. Tên Capan coi lại thì thấy lính A-lơ-mãn núp đầy ở dưới hang trái phá nỏ.

Quan thiêu-ủy ra đầu cho quân lính đứng hẳn trong hướng đó nữa, còn tên Capan thì cầm súng gần lưới lê đi nhẹ nhẹ đến nơi chỗ đó. Khi đến nơi tên Capan đưa súng lên mà nhắm, và biểu quân A-lơ-mãn phải hàng dần, nếu tên nào rụt rịt thì phải bị bắn liền.

Thầy tên Capan can đởm như vậy, quân lính A-lơ-mãn đều sợ sệt.

Trong bọn ấy có một ông quan ba A-lơ-mãn đã tỵ lên trước mà hô lớn lên Ca-ma-lát, rồi lại dạy qua quan thiêu-ủy bị thương và 24 tên lính mà ra đầu biểu hàng dần. Nên một bọn ấy kéo nhau một độc mà theo Capan về đến địa huyết.

Khi dẫn bọn ấy về đến địa huyết rồi lại nghe quan thiêu-ủy nói rằng trong hang trái phá nỏ đó, chỉ còn 8 tên lính nữa và một vị trung-búy. Capan lãnh mạng ra đi nữa, cũng đầu về nội quân chính có quan phó trung-ủy không chịu hàng dần nên bị một phát súng ngay trên đầu mà thối.

Thầy vậy cả thầy bạn lính đều khen ngợi và gấm ghe cho tên Capan.

**Lính tinh-nghệ Y-pha-nho**  
Ở bên Đại-pháp có nhiều người Y-pha-nho xin đi tình-nghệ, nhưng mà chậm đặng có 6500 người mà thôi.

Họ đánh tại Marne: Aisne, Champagne, Yser và nhiều trận tại Somme, và lại có nhiều người gởi qua Gallipoli, và Salonique, cả thầy đều đặn đi và bèn chí lăm.

**ÔNG NGHIỆP-SƯ NHỰT NINAGAWA LUẬN VĂN-MINH PHÁP-QUỐC**

(La Civilisation de la France par M. Ninagawa professeur de droit à Kyoto.

Bản-quản đem bài của ông nghiệp-sư trưởng luật khoa tại Kyoto để khán quan hiểu biết tình người. Nhựt với người Pháp liên lạc với nhau. Có sự nã là đều trọng hệ trong việc ngoại giao của Pháp-quốc là sự chiếm đất Salonique với cái bài tổng luận sau chót là hai đều khán quan nên suy nghĩ cho đích xác.

Bài này Bản-quản trích lục ở báo l'Informateur d'Extrême-Orient đã đăng báo tại thành Tokio và tại thành Paris.

**I. Oai quyền Đại-pháp.** — Cả hoàn cầu đều rập một tiếng mà ngợi khen thế lực Pháp-quốc đời vua Louis XIV và đời hoàng-đế Napoléon I. Nhưng vậy về sau cũng có kẻ dám nói rằng khi hoàng-đế Napoléon I. và cháu Ngai Napoléon III. bị phế đoạn, thời khi số Đại-pháp-quốc phải suy vi. Những kẻ xét đoán thế ấy thật là lảm lảm. Ai coi cho kỹ việc chánh trị ngoại giao của Pháp-quốc khoảng năm 1830, 1840, 1859, thì mới thấy rõ thế lực của người Pháp trước sao sau vậy; đầu cho Pháp-quốc thất trận năm 1870 thì oai quyền không kém bớt chút nào.

**II. Đại-Pháp-phủ cường.** — Đại-pháp thật là một xứ đại-phong nghi.

Các nước liệt cường đã nhờ Pháp-quốc cho vay tổng cộng cả thấy là 18.129.482.000 quan tiền vậy.

Từ năm 1874, Pháp-quốc đã cho vay ra các nước lớn cũng là nước nhỏ, từ đại Nga-la-tu, cho đến tiểu Venetia là tính cộng được là 8.667.688.400 quan tiền vốn: số ấy thiệt là cao giá, nhằm lúc ấy nước Pháp phải trả năm ngàn triệu tiền bồi khoảng cho Đức-quốc là số tiền xưa nay chưa hề nước chiến-thắng đòi nước bại-tích số tiền to như vậy. Vậy thì phải khen ngợi sự giàu có của dân Đại-pháp.

Nước Pháp giàu có như vậy không phải nhờ tiền bạc dưới đất nên mà chung lên thành lính, song là bởi nhờ dân Đại-pháp cần cần siêng-năng, và nhờ cuộc sanh nhai trong bọn xứ rất mau tiến bộ. Cũng có kẻ tưởng rằng nước Langsa được thừa tiền bạc nhiều là nhờ thâu thuế những dân ngoại-quốc đến đùm dậu ở đất Pháp, mà lại nữa cũng là nhờ dân Pháp hay cần kiệm. Quả thật vậy người Langsa cần kiệm và ham công ăn chuyện lăm hơn các dân khác ở hoàn cầu. Nhưng tuy dân ham tiền bạc tuy liêm từ đồng mà nên giàu có mà thôi, song lại đã bày ra nhiều phương hay để lập tư bản, nhà nước thì dùng kho nhà nước mà đem hỗ trợ cho cuộc sanh nhai được thịnh phát.

Nghề làm ruộng một ngày một mớ mang, cuộc công nghệ tân bộ, cuộc thương mại với các nước ngoài rất thịnh hành. Dầu nhậm buổi ngồi nghèo bầy giờ thời cuộc xuất cảng cật tăng thêm mãi, coi lại năm nay xuất cảng bội nhiều hơn năm ngoái.

Dầu cho quân nghiệp thì nó chiếm hết các miền hương bắc, là trung trọng công nghệ Pháp-quốc, thì chưa thiệt hại là mấy, vẫn Đại-pháp còn nhiều thuộc địa rộng lớn cuộc sanh nhai ở những nơi ấy cũng là hưng vượng một ngày một thêm. Ấy rõ là Đại-pháp-quốc càng ngày càng giàu to.

**III. Binh mã.** — Nhơn số nước Langsa là 39 triệu. Đến lúc đánh giặc với Đức-quốc, thì chính phủ Cộng hòa Dân-quốc Langsa chiếu được 6.500.000 lính mà gởi ra giữa chốn sa-tràng. Còn bên Đức-quốc non số là 70 triệu mà chiếu được có 9 triệu binh mà thôi, lấy hai số này mà so sánh thì quá lòng nhiệt thành ái quốc của dân Langsa rất trội xa những dân lân cận. Từ trước mới có nói giống Langsa, thì không dân nào bên Âu châu được danh tiếng can đảm cho bằng dân Langsa. Duy đến năm 1870 phải thua Đức-quốc mà mất tiếng cường-quốc một lúc, đến trận gớm ghê này mới thấy dân Langsa oai phong lẫm liệt hơn quân Đức bội phần.

Bởi dân Langsa đã thắng quân Đức nhiều trận vang danh như trận La Marne, trận Champagne, trận Somme, rồi sau hết đến trận Verdun, binh Langsa giết binh lính Đức vô số kẻ chẳng xiết, trong trận ấy 4 muôn lính Đức bị trọng thương mà thành Verdun hỡi còn vững đứng.

Tiểu thay, binh Langsa chưa được cuộc đại thắng hiển vinh như đời vua Napoléon thứ nhứt, nhưng vậy chưa hề thấy đời nào Pháp-quốc được những binh tướng có tiếng mạnh bạo lễ nghi cho bằng bây giờ. Nhà hóa học Langsa đã gây nên chẳng biết bao nhiêu là binh khí hoàn toàn. Bề can đảm, nhân nại và vững chí chắc gan tới

chúng, ai mà thấy tay mắt thời mới biết lời khen không quá đâu. Binh pháo thủ của Đại-pháp càng tuyệt diệu, hiện nay ở trận trường những khẩu súng đại bác kiểu mới và to lớn đã phá hai quân nghịch cách gớm ghê, xe chiến automobiles và máy bay đồng thêm rất mau chóng và lại nhiều đề vận tải trong phan và do thám quân nghịch.

Nội ba thế kỷ chời đây, thì có binh của Langsa đệ nhứt danh tiếng cả hoàn-cầu, ấy cũng nhờ sự siêng năng cần cần công ăn việc làm mới được như thế.

**IV. — Tài giao thiệp.** — Từ ngày ông Bismack đi yếu bớt oai quyền, thì Pháp-quốc đã kết niềm hòa hiếu trước hết với Nga-la-tu, rồi đến năm 1902 lại thân thiết với nước Italia và năm 1904 kết thân với nước Anh. Nhờ nước Pháp thì nước Anh và nước Nga lại giao thiệp với nhau, như vậy nước Pháp gây nên một hội giao-bảo mới, để làm bại hoại cường quyền Đức-quốc. Nhờ tài giao thiệp thì Pháp-quốc lại được trọng kính hơn, bởi ấy các liệt-cường hòa hiếu đã đành chọn kinh đô Paris để làm chốn đờ hội của các sứ trong khi thương thuyết. Chánh nơi ấy các sứ phải giải những vấn đề về việc võ bị, lý tài, và việc sanh nhai được thịnh chiến tranh. Cái tài giao thiệp giỏi hơn các nước Đông-minh đã gây nên cho Pháp-quốc quyền chuyên chế hết cả thấy những nước ấy. Lối chánh trị của Pháp-quốc đã khiến cho xứ Salonique về tay Pháp-quốc kiểm tinh, thì lối chánh trị ấy chẳng khác với lối chánh trị của vua Napoléon đã dùng mà kiểm tinh nước Ai-cập ngày xưa.

**V. — Cuộc văn-minh Pháp-quốc.** — Lòng ái quốc mạnh mẽ của dân Đại-pháp làm cho chúng tôi hiểu biết sự giàu mạnh của dân Pháp thật là tuyệt diệu.

Có nhiều khi người ta biếm nhẽ Phong-hóa của người Langsa rằng: Phong hóa bạc nhược của dân sự đời. Ấy là lời những kẻ đã học lớn của quân Đức mà thôi. Quan Bismack thắng đại trận năm 1870 thì đắc chí mà cao rao lên rằng: «loại giống latinh đã to nhiều đầu biến hoại rồi.» Thiệt là lảm lảm.

Người ta cũng nói nữa rằng người Langsa đã ra sự kiêu xa và mê đều hoa nguyệt mà phải hư phong bại tục. Thiệt là những kẻ ấy không hiểu tình trạng hiện nay nước Pháp mới đặng nói như vậy.

Ở nước ta có nhiều vị đã trường minh thấu hiểu hết văn minh Âu-châu, đã trường minh hiểu mấy đều của Đức-quốc giáo hóa thì là thuộc hết vạn sự hết cả hoàn cầu. Ấy là mô tương quốc qua mà thôi? Những kẻ mơ tưởng ấy là những kẻ phục sự của Đức-quốc. Hân thiệt dân Langsa ít hơn số hơn dân Đức, dân Áo và dân Nga. Song ít dân hơn mà tài tình hơn, dân Langsa có tài hơn mà dạy dỗ cách trị, nghề nghiệp và những cuộc học về võ bị, về quốc chánh và xã hội.

Về văn minh tân bộ thì chẳng nước nào hơn Pháp-quốc được. Những vị nào mà muốn học biết những xã hội nào văn minh hơn, sẽ phạm một điều lỗi nặng nếu không học đến Pháp-quốc.

**VI. Lời tổng luận.** — Trước ngày Nhựt-quốc phục hưng, người Nhựt-bản chúng tôi đã đi học trường Pháp, đã giao thiệp, đã thân thiết cùng

người  
thắng  
cường  
mắt c  
sự m  
quốc  
quan  
đại đ  
tôi.  
Từ  
hóa n  
cổit  
muôn  
quốc  
học.  
Ng  
lời ng  
Pháp  
ở b  
suy c  
Bà  
đồng  
(a) l  
Áo-q  
hầy s  
sái v  
pho l  
chiến  
nếu l  
phải  
nhĩn  
và q  
Gần  
tôi đ  
sự pl  
xem  
mở  
mặt  
dịch  
(Đi  
TIN  
Đức  
Bộ T  
tiếp  
kinh  
Ni  
19 th  
1917  
viên  
đức  
quan  
thôn  
Tô  
Tr  
ràng  
đã n  
chân  
lý-t  
Ngai  
trinh  
Nam  
pho  
chính  
thôn  
thời  
cờ  
nhĩn  
cao  
ngài  
đượ  
việc  
là đ  
trần  
nhờ  
nhữn  
Bờ

người Langsa. Từ ngày Đức-Quốc thắng trận năm 1870, thì chúng tôi bị cưỡng quyền ấy làm khuất lấp con mắt chúng tôi, bởi vì chúng tôi ham sự mới là thì chúng tôi sang đến Đức-Quốc, chúng tôi quyền liên với bọn quan lính Đức mà để cho chúng nó dự được một phần quyền lợi chúng tôi.

Từ ấy mà đi lòng người Nhứt lại hóa nên xa cách nước Pháp. Bởi ấy có ít người học tiếng Langsa, người muốn học cho biết văn minh Pháp-Quốc thì lại đi đàng tiếng Langsa mà học.

Người Nhứt-bôn ta hằng cứ tin theo lời người Đức đi nghĩ biếm nhẽ nước Pháp, coi như là một nước suy đồi ở bên Thái-tây, chứ không ai chịu suy cho rõ thì phi.

Bây giờ nước Nhứt của ta hóa nên đồng-minh với nước Pháp, thì nước ta lại nghiệp thù với nước Đức và Áo-Quốc. Vậy thì hơn dịp này ta suy sự lại cùng phá những điều in tri sai về Pháp-Quốc, ngõ hầu niềm giao hảo lưỡng quốc càng gần càng gần chắc keo son. Việc giáo giục chúng tôi nếu không nương theo văn minh của nước thì khổ mà tiến bộ. Chúng tôi phải tỏ cho người Langsa đang rõ phật sự chúng tôi hơn mà thế nào và quyền lợi chúng tôi bao nhiêu. Gần Pháp-Quốc chừng nào thì chúng tôi được nhờ ích lợi chừng ấy. Xem sự phú cường, xem cuộc binh sĩ, và xem tại sanh nhai của Pháp-Quốc thì mới rõ là một cõi dân giàu nước mạnh ở hoàn cầu, kẻ nghịch khó mà địch lại cho nổi.

ĐP NINAGAWA.

Professeur de Droit à l'Université de Doshitch (Kyoto).

(Dịch báo Bulletin financier.)

**TIN CÁC NƠI GỖI CHÚC HẠ QUAN TOÀN-QUYỀN SARRAUT**  
(L'arrivé de M. Albert Sarraut)

Đức Hoàng đế Khải-dĩnh có sai quan Hộ-Bộ Thượng thư đến Saigon dâng nghinh tiếp quan Toàn quyền Sarraut và tỏ lời kính chúc như sau này:

Niên hiệu Khải-dĩnh nam đầu, ngày 19 tháng chạp unnam, (12 Janvier 1917) chúng tôi là Nghị-viên Co-một viên Việt-Nam kính dâng ý chỉ của đức Hoàng-đế nước Nam tới gửi chúc quan Toàn- quyền Sarraut Tổng thống Đông-dương.

Từ ý chỉ như vậy:

Trình Qui quan

Trẫm lấy làm hân hạnh, hay tin rằng Hội Công-đồng bên Chánh quốc đã nhậm chức ý kiến của ngài về việc chánh trị cũng chỉ một mang cuộc lý-tải trong cõi Đông-dương này. Ngài đã nghĩ nghĩ một bên chương trình lo khai dân trí cho người Việt-Nam bước vào đàng tiến-bộ, giữ gìn phong tục của dân trong nước, tu chỉnh đân công-ích hiện-hóa và cho nhơn dân Annam chung lo việc nước thêm nhiều nữa. Khi ngài trong trần cõi này lần trước thì ngài đã có làm nhiều việc đại khai tâm cho thấy chỗ cao kiến cũng việc thượng trí của ngài thiếu biết như vậy này, các đức ấy làm cho nhơn dân trong nước được hưởng nhờ vô số.

Chương trình của ngài là lo cho việc chánh trị được hóa hườn, thiết là âm hiệp với chỗ sở nguyên của trẫm. Nếu làm được theo đó thì trong nước trẫm ắt được thanh lợi, và nhơn dân được hưởng hồng phúc. Bởi vậy ngày nay nên trẫm sai quan

Hiệp-biên đại học-sĩ, nghị-viên trong Co-một viện sung Hộ-bộ Thượng thư, là Đoàn-dĩnh Duyệt, hộ chiếu chỉ của trẫm mà dùng cho ngài, và chúc mừng ngài mới đáo nhậm và cầu cho ngài quí thể được bình an khương thời.

Và lại quan Toàn-quyền có tiếp dâng của quan Hình-bộ Thượng thư Tôn-thất-Hân một tờ giấy thép như vậy:

Huế ngày 23 Janvier 1917

Kính chào mừng quan lớn mới tới bình an vạn phúc.

**TỜ CHÚC MỪNG CỦA ĐỨC VUA CAO-MÊN**

Các ông hoàng Cao-mên đến nghinh tiếp quan Toàn-quyền Sarraut có dùng cho ngài một tờ chiếu của Đức vua Cao-mên như vậy:

Đức vua Cao-mên Prêa Bat samdach Prêa Sisowanay kraykeofa Solalay Prêa Chau Crung Campuchea Thippedy kinh miêng quan Toàn-quyền Đông-dương Albert sarraut tại Saigon.

Trình quan Toàn quyền

Chánh phủ Đại-pháp chỉ sai ngài tới nhậm Đông-dương này thật là một việc phù hợp với chỗ cả xứ, về việc chánh trị việc quân với dân bản quốc, công cuộc ấy đã làm kinh dinh rồi, sau đây lại còn kinh dinh thêm nữa.

Muốn tỏ lòng ngài rõ tâm lòng thân ái và thành tín của trẫm thì trẫm cũng có ý tỏ cùng quan Thống sự Cao-mên rằng trẫm muốn thân hành đến Saigon mà tiếp rước ngài rồi dâng mà cảm-lạ ngài về những công cuộc của ngài đã làm cho nước Cao-mên, nhất là việc tu bổ đền đài của trẫm lại và các Sở cần ích cho quốc vương, công việc làm rất xứng đáng cho Đại-pháp bảo hộ và ý theo quyền phép của dân ta, ấy cũng nhờ ngài giúp sức.

Nhưng mà nhậm lúc Trẫm đi không đặng, nên trẫm xin quan Thống sự thay mặt cho trẫm mà chào mừng ngài và cầu xin cho ngài cũng có quí quyền của ngài đều đặng vạn sự lành.

Các quan kể sau đây là sứ của trẫm sai xuống nghinh tiếp ngài: ông hoàng Sisowath Monivong là thân tín của trẫm và đương kim lãnh chức Hiệp lý quan.

Ông hoàng Réachea Vatadey Norodom Phanuvong là thân đệ của trẫm, nghị viên trong hội tôn-thất.

Ông Olnha Veang Thinn, Hộ-bộ Thượng-thư, trấn điện-dại thần-ông Oknha kralalahom soh Diệp là Thượng-thư bộ thủy quân, và canh nông cũng trong môi.

Mấy sứ thần ấy sẽ trình cùng ngài rõ việc nhậm của ngài và thấy đều tỏ lòng thân ái cùng nhà nước Đại-Pháp là nước bảo hộ ta, vì nhơn quyền, công lý và văn minh mà gây cuộc bình đẳng đàng dành cho mau toàn thâu.

Trẫm xin ngài nhậm tình Trẫm.

Và lại quan Lai-bộ Thượng thư Cao-mên có tư điện tin xuống như vậy:

Nam-vian ngày 22 Janvier 1917

Tôi nhơn danh các quan đại-thần liêu-hữu của tôi và tôi nữa đồng xin quan lớn rõ tâm lòng thành kính của chúng tôi với Chánh phủ Langsa và tình thân ái của chúng tôi với quan lớn. Chúng tôi hứa với quan lớn rằng chúng tôi sẽ tâm tâm mà trợ lực cùng quan lớn đặng lo cuộc tiến-hóa của quan lớn làm trong cõi Đông-dương này.

Ký tên Sathavong

Lời bộ Thượng thư Cao men quốc

**Tin chúc mừng của các quan**

Hà-nội ngày 21 Janvier 1917

Quan Chánh thanh-tra thuộc địa lãnh chức khâm-sai, gửi cho quan Toàn-quyền Saigon.

Tôi lấy làm tiếc mà chẳng đặng đi hầu đón lúc ngài đến Đông-dương. Tôi xin thay mặt cho các quan Thanh tra thuộc-địa cầu xin cho ngài và lính phu nhơn được bình an quí thể và nhậm lấy lòng thật tình của chúng tôi.

Ký tên Phêrivong

Hà-nội ngày 22 Janvier 1911

Quan Thống sự Bắc-kỳ gửi cho quan Toàn quyền Saigon.

Tôi kính tỏ cho quan lớn rõ cả và nhơn dân langsa và Annam một lòng tin cậy. Quan lớn là một vị Toàn-quyền ở ngoài mặt trận mới về, và lại trước đã có trải nhậm Đông-dương rồi ắt thông hiểu thời vụ và có lòng yêu mến xứ này.

Tôi kính xin chào kính phu nhơn và nội quí quyền.

Huế ngày 21 Janvier 1917

Quan Khâm sự Trung kỳ gửi cho quan Toàn quyền Saigon.

Tôi nhơn danh cả và Tây, Nam quan văn quan võ và điền chủ xin kính chào mừng quan lớn mới đến và nhậm lấy lòng trung hậu của dân bản quốc, của các quan hảng lo cho Mầu-Quốc đặng toàn thắng.

Nam vian 22 Janvier 1917

Quan Thống sự nước Cao men gửi cho quan Toàn quyền Saigon.

Tôi nhơn danh các người Langsa tại xứ Nam-vian xin tỏ cho quan lớn rõ, chúng tôi cả thay đều ước ao hiệp lực với quan lớn mà lo công cuộc thịnh vượng tại Đông-dương, chúng tôi xin tỏ lòng thành kính và trung hậu với quan lớn.

Đức vua Sisowath có cây tới trao lời cùng quan lớn rằng: ngài kính chào và tỏ cho quan lớn tin chắc rằng dân Cao-mên cả thay đều giữ lòng trung hậu với Đại pháp và quan lớn.

Namvian 22 Janvier 1917

Quan Hội trưởng phòng thương mại gửi cho quan Toàn quyền Saigon.

Quan Hội trưởng và các nghị viên phòng thương mại, canh nông, nhơn danh các người kỹ nghệ thương mại trong xứ Namvian kính chào mừng quan lớn mới đến, và xin quan lớn nhậm lấy lòng thành kính của cả thay

Hanoi 22 Janvier 1917

Ông Laumônier gửi cho quan Toàn-quyền Saigon.

Nay quan lớn trở lại trọng trấn cõi Đông-dương, tôi xin thay mặt cho phòng canh nông và các người điền chủ xứ Bắc-kỳ và hương Bắc xứ Annam mà kính chào quan lớn. Phần riêng tôi kính thâu quan lớn và cả bần quyền.

Nay kính

Ký tên Laumônier

Quan Đốc lý thành phố Hanoi gửi cho quan Toàn quyền Saigon.

Nay nhậm lúc quan lớn mới sang trưng-nhâm cõi Đông-dương.

Tôi nhơn danh hội đồng thành phố và nhơn dân Tây, Nam thành Hanoi kính tỏ lòng thành kính của chúng tôi cho quan lớn rõ thấu, và lòng nhiệt thành của chúng tôi với chánh phủ cộng hòa mà lo cuộc toàn thâu.

Hai-phong 22 Janvier 1917

Hội trưởng phòng thương mại gửi cho ông Sarraut Toàn quyền Saigon.

Cả thay nghị viên phòng thương mại lấy làm hân hạnh mà chào mừng quan lớn mới trở lại Đông-dương. Phòng thương mại sẽ hết lòng trợ lực cùng quan lớn mà lo làm cho Đông-dương trở nên thịnh vượng.

Hanoi 22 Janvier 1917

Cả phòng thương mại gửi cho quan Toàn quyền Sarraut Saigon.

Nay quan lớn trở lại trưng nhâm Đông-dương Phòng thương mại Hanoi nhơn danh các người buôn bán, các người nghề nghiệp kinh chào mừng quan lớn, và xin quan lớn chắc rằng chúng tôi sẽ lo giúp cho cuộc toàn-thắng ngày sau và xin quan lớn tin lòng chúng tôi sẽ trợ lực cùng quan lớn mà lo mở mang cuộc buôn bán và kỹ nghệ trong thuộc địa cho có công hiệu.

Hanoi 22 Janvier 1917

Ông Finot gửi cho quan Toàn quyền Saigon.

Tôi xin quan lớn nhậm lấy tình trung hậu của vị trưởng Pháp học tại Viêngdông này.

Hai-phong 22 Janvier 1917

Tôi nhơn danh các nghị viên tại Bắc kỳ kính chào mừng quan lớn mới đến và xin quan lớn nhậm lòng trung tín của chúng tôi cùng quan lớn và cùng chánh phủ langsa.

Ký tên Thu.

**SAIGON THỜI HAI**  
(Propos d'un Saigonnais)

Hôm chiều thứ bảy, 12 février 1917, nghe người quen nói ở Gò Vấp có chợ đêm (Kermesse) vui lắm. Bởi tanh ham chơi nên liền nghe ở đầu vụ, có thiên hạ đổ hội thì thế nào cũng men tới coi cho biết. Nên chiều thứ bảy mới năm giờ, đã lật-đặt xe soạn áo quần đi một chập liền ghé thăm mấy giờ bởi còn sớm nên nghĩ thêm hàng uống một ly quit-ky (Whisky) khai vị, rồi lại ăn ba miếng đỡ lòng. Đoàn mới lên xe lửa đặng đống vô Gò Vấp. Khi lên xe gặp bạn cùng hàng huyện vạ dật hỏi, lại có M. X... nói: Á M. N... chẳng biết ai bày cuộc lễ ấy ư hay ra chơi vậy mà có ích chi chẳng?

— Nghe hỏi vậy, tôi bèn trả lời: Tôi muốn hỏi thầy, thầy lại hỏi tôi.

— M. X... lại nói: Ủa sao vậy, thầy có mua Nhứt-trinh Luc-linh-tân trong ấy không có, nói tới cuộc chơi đó sao?

— Tôi trả lời: Có thầy nói chi đâu, hay là người bày cuộc lễ ấy chẳng có gì cho trường-trinh cho báo-chương, nên quan Lục-tính không nói đến chơi đó?

— M. X... lại nói: không có lý nào người bày cuộc lễ đó, mà quên việc rao báo cho cả mọi người Annam ở các nơi biết vì là việc làm phước chung, và lại tới nghe nói trong Nhứt-trinh có nói mà.

Đang nói chuyện với M. X..., có nhiều thầy cũng nói: à bọn tôi cũng nghe thiên hạ đồn nên tôi đi đây, chứ cũng không thấy Nhứt-trinh quốc ngữ nói mà biết.

Bồng xe lửa thôi quết quết, bộ hành chen nhau mà xuống, mới hay Gò Vấp đã đến nơi. Bước căng xuống thấy thiên hạ đông vậy, trong bụng bện nghĩ thầm, may là không ai hay biết, phải chi cả thấy đều hay, thì chắc còn đông hơn nữa. Chừng tôi mới theo thiên hạ đến nơi, có mấy chú hương làng gác của tôi: muốn vô coi phải trả 5 cái. Múc 5 cái vô coi chơi cho biết. Vừa bước căng vô trong, lại có mấy cậu nhỏ nhỡ 8, 9 tuổi, bện áo dài, bích khen den, men niện chạy lại đưa một miếng giấy, tay vịn lấy, miệng vừa đọc, mới hay là lễ chợ Hóm bày đặng lấy tiền giúp cho nhà thương Đông-dương cũng là giúp cho hội Hồng-thập-tự.



**Bài chúc hạ của thầy cai Tổng**

**Hòa lạc hạ**

Bám quan Toàn-quyền,  
Bám quan Thống-độc,  
Các ông,  
Các bà,  
Các hương chức làng Thanh-phố Tổng Hòa-lạc-hạ là những kẻ đã gây dựng cho tôi cái vinh hạnh ra đây chúc hạ Thượng quan khẩn đến tạ thị lễ khánh-thành chợ mới.

Trước hết, tôi tưởng quan chánh Tham-biên Fontaine đã được phần danh dự trước về cuộc lập chợ mới này.

Lại tôi dám xưng ngay rằng tôi không biết nói làm sao cho đúng mà tỏ ra:

1° - Tinh vui vẻ và đặc chí của cả dân Gò-gông chúng tôi.

2° Tinh cảm cảnh ơn sâu của Đại-pháp mà chúng tôi ghi trong tác dạ.

Nhơn thầy quan Tham-biên chúng tôi giục tâm chúng tôi thêm háng hái và nhờ thầy ngãi tở lòng cây tin nên tôi đã chịu ra gánh lấy công việc làm như ngài đã giao cho tôi.

Kính các ông,  
Tôi xin cảm ơn,  
Bám quan Toàn-quyền,  
Tôi cảm ơn như lễ thượng-quan.

Bám quan Thống-độc,  
Tôi xin cảm ơn quan lớn.

Tôi cảm ơn thượng quan đã khẩn nhậm lấy lời chúng tôi mới mà đi địa đân địa tọa thị cho cuộc lễ này hóa nên trọng thể.

Thượng quan đến viếng chúng tôi đây ấy là như thay mặt Đại-pháp chánh-phủ bảo hộ chúng tôi.

Bám quan Toàn-quyền,  
Bám quan Thống-độc, sự phước lành chúng tôi được hôm nay là đem cái bảo chúng tôi biết trước chớ sau này sẽ hóa nên hưng vượng ngày sau.

Và chúng tôi trông cậy sự hưng vượng ấy một ngày một tấn phát cũng bằng cuộc bảo hộ từ hồi người langsa đến đây tới bây giờ.

Vấn từ 50 năm nay, các quan Tham-biên chủ tịch đã kể nói nhau mà làm huyên thành công việc khó nhọc ở đây, thấy vậy chúng tôi trông cậy được về hậu vận may mắn ngày sau.

Nếu chúng tôi ngó lại về trước, nếu chúng tôi đời đời những đờng đi nơi ở bấy lâu mà xem coi thì chúng tôi thấy những sự gì?

Quả chúng tôi thấy cái địa cảnh thì lạnh này mà chúng tôi đã được lấy một cái tên rất vinh hiển của một người trong con cái trạng danh mang họ của Đại-pháp mà đặt cho là tên Galien, vốn chỗ này trước 30 năm nay là rừng buoi, đầy những thú dữ cùng sinh nhai hay săn địch khi. Khi các ông già bà cả ở trong làng ngời đăm đạo với nhau trên văn thì hay nhắc lại những chuyện xưa tích cũ với nhau trong trí họ dường như thấy ông Lãn-binh Tần là thầy tở trung tín của Đại-pháp đang chạy đuổi theo con cop và beo.

Những kẻ ấy phát nhớ đến người linh mạnh mẽ này đang lúc đi bắt thú dữ mà phải vong mạng.

Lại trước 23 năm đây chỉ có một cái lò rượu với vài cái nhà là nghèo khổ ở theo leo giữa chốn rừng buoi này rồi một ít lâu thêm được một ít cang phố ngõ.

Khắp mọi nơi xung quanh đây chỉ đầy những ao hồ những nhà không thì tự lợp lang gì hết. Nước không có mà uống.

Hôm nay tại chỗ Galien này chúng tôi thấy một cái chợ cất nguy nga đồ sộ là một cái kỳ niệm rất vinh diệu, là một cái chợ rất vững chắc về việc công nghệ người langsa, chúng tôi đã nhờ tài cang của hãng Levallois Perret, vậy chúng tôi lấy làm biết ơn hàng ấy lắm.

Hiện nay chúng tôi được nhiều hộ nước uống được, nhiều trường học, một nhà bảo sanh, một cái nhà thương, một nhà mồ coi. Những ao hồ sinh nhai trước nay đã lấp mất rồi. Đầu đó thấy nhà cửa phố phường cất bằng ngói gạch không có nhà là nào sót lại, đường sá thông lưu đã nhiều lại rộng; hai bên me rạch thì cần đã không còn bùn lầy quắm muối mòng và các thứ độc trùng mà gây nên dịch khi; cả thấy những sự này chúng tôi chỉ nhờ sự cai trị của người Langsa và của Đại-pháp là nước có nhiều con cái đáng khen có nhiều linh tráng mạnh mẽ cả hoàn-cầu đều khen ngợi, thiết chúng tôi chẳng biết đời nào mà đáp bồi ơn ấy cho được. Vậy chúng tôi xin xưng hô tở tưởng với quan

Toàn-quyền với quan Thống-độc rằng chúng tôi sẽ lần trung tín hiếu với Đại-pháp.

Tôi xin thay mặt các hương chức và các dân sự tỉnh Gò-gông mà hứa thể cả thể về đức ấy và chúc cho giữ thăng trản của Pháp-quốc hiện nay đang đánh kẻ nghịch binh lấy nhơn quyền và công lý được tới cho mau hầu làm cho cả nhơn loại được thái bình.

Chúc Pháp-quốc vạn tuế.  
Chúc quan Toàn-quyền vạn tuế.  
Chúc quan Thống-độc vạn tuế.

**TỰ DO DIỄN ĐĂNG**

*(Tribune libre)*

Từ khi nhà Báo-quan Lục-tính-tân văn, lãn quyền trách nhiệm đăng rải hội giống văn-minh trong bốn-quốc ta đến ngày nay; xem lại người Annam mới lo dựng tâm hiềng Đại-thương lên trong bốn xứ này.

Tuy muốn dựng mà đứ lên chưa nổi mới nửa chừng, bởi vì chưa đăng đồng-tâm nên cất chằng lên, vì sao vậy?

Bởi người Annam ta từ cổ chí kim hằng lo việc ăn học một mối rồi lo việc Canh-nông, chưa từng trãi, việc Thương-mại, nên có ý còn sót, và ép mình chưa đăng.

Cũng trong thấy trong Nam-kỳ có một hai chỗ lập nhà Thương-mại. Rồi cứ một người chủ sự trong tiệm ấy, đầu dựng ít năm hao mòn chằng tấn phát đăng. Vì sao là chằng tấn phát? Bởi nơi mấy ông lãn quyền lãn chủ trong tiệm đó, chằng hết lòng lo lãn, cho hữu ít Công-ty, muốn làm cái quyền lợi riêng mà thôi, coi mình là trong hậu, coi kẻ đến mua bán tinh, vì người mua bán nhiều người quá mua, ít gặp ông chủ tiệm như vậy, còn phận mình hèn hạ coi khó chịu, nên lãn đến tiệm china mà mua, china là đi-quốc chằng biết mặt mình.

Còn ông chủ tiệm không theo điều lệ của Công-ty mà xuất phát, cứ lãn quyền riêng hoài, còn muốn tr lợi ra tiền, cái tr-dục đeo theo mãi, bỏ niềm đi chơi, bỏ cho mấy anh tiền-công ở tiệm cũng lãn quyền nữa, như trong tiệm không người lãn chủ có đầu tấn phát đăng; việc buôn bán càng ngày ầu xuống, số xuất phát ngày ầu hoải.

Trong Công-ty đóm thấy sự bất bình như vậy, thì phải bãi đi, phải là ra chỗ tệ chung, là bởi sự Thương-mại chưa có đáp tới, còn cái chi-thành chưa khãn khích.

Theo ý tôi suy luận mấy ông phú gia, muốn việc Thương-mại cho đăng thành lợi cho bền chặt lãn ngày, có con cháu chừng 18 tuổi cho đi học buôn bán chừng 6 năm. Rồi sau lập nhà Thương-mại mới khởi lãn.

Trước hết là học ràng buộc cái chủ ý của mình, đừng lãn phí; phải ái nhơn như kỷ, đưng cho cái tr-dục theo mình, là cái phần trọng trách của con người, sau là học tính toán những hàng hóa giá là bao nhiêu, thường thiên hạ trong bốn xứ đưng món nào hơn hết, còn sự tồn phi xuất phát trong tiệm thường là bao nhiêu, đăng sau có lập ra, lấy số đó mà đi trong tiệm mình lập, mỗi ngày đều ở trong tiệm, thì nó phải nhập tâm đăng.

Trong sáu năm chằng phải tốn hao tiền bạc là bao nhiêu, vì mình làm công chuyện trong tiệm cũng có tiền lương một ít, vì mình chịu sự học, nên ăn tiền công ít hơn mấy kẻ không có học.

Bên nước Trung-huê việc buôn bán của họ, từ cổ chí kim đã chằng biết rồi, có sự sai lãn đâu. Mấy

nhà giàu có con, còn đem cho ở làm công với mấy hãng buôn bán, đưng cho thông thạo, biết việc cần kiem, bỏ lãn tự-do, rồi về mới cho coi tiệm buôn bán mới khởi lãn.

Những mấy tên vô tiem lãn tài-phú" chừng 10-15 năm nó kiem xài để tiền công hùng với Công-ty. Chừng nó thôi ra làm tiem riêng thì vốn cũng sẵn, mà tư chất của nó cũng khãn khích rồi, như liệu thể buôn bán có tấn phát đăng thì sanh ra nữa, bằng như không thì lo đủ xài mà thôi.

Bởi vậy nước Trung-huê muốn lập một cái hãng buôn bán, nhiều kẻ chọn lựa, vì số người ta đã đưng theo nghề buôn nhiều, ầu người lãn chủ tiem bất thành, còn "hiem người chọn lựa. Duy có tập rên lãn người thì phải thành danh.

Ngưỡng trông Đổng-bào xin chiếu cố, thì ngày sau sự buôn bán sẽ thành đăng.

Hương-sư T.

**GIA TRUYỀN TẬP**  
*(Recettes utiles)*

**Thuốc trị ghê hờm**

Thuốc dân này xửc các thứ ghê hờm nào mà lờ thười lười, đã có thuốc dù các thứ thuốc rồi mà không lành, thì đưng cách này mà khừ con vi trùng ra, rồi xửc thuốc nội trên đười vài tuần thì thấy nhệu, Trước hết lấy mỡ s heo chừng 25 grammes rửa sạch bỏ 1/3 chén đậy kín ở 2 ngày 2 đêm cho có mùi thúi.

Kể cạo thứ rong xanh xanh nơi trên m 1 đát chỗ sáng nước, một cục cũng chừng 25 grammes, rồi mở heo bằm cho nhỏ đem quệt lộn với rong này nấn mòng theo miệng ghê mà đấp, lấy bông "hùng nước nóng chề một chút alcool de menthe đấp ngoài, lấy vải trắng mòng bịt lại, một đêm sáng ra mờ bỏ.

Đoạn lấy một cục vôi ăn lãn chừng 25 grammes, vò trón bỏ vôi lĩa đót coi lũng cục vôi dò như than lĩa thì ả chín rồi, lấy ra để nguội, rồi mua 10 grammes Iodoforme (kêu là thuốc thí vàng, có nhiều màu) 10 grammes dầu cá lĩnh, (hay là dầu cá chi cũng đặng), máy mơn này bỏ lộn tẩn cho thiệt như đưng cho con lợn cợn thì đưng rồi.

Chững xửc nhớ mỗi lãn phải rửa

nước pheniquee luôn, rồi lấy (coton) thoa thuốc dán này vô cho đứm mà đấp, lấy vải trắng mòng rịt lại, một ngày một đém thay một lãn, cứ lãn như vậy một tuần coi như nó gán muốn lành có ý lãn da non, thì phải thời rịt nữa, để trông vậy thoa xửc không vô miệng ghê mà thôi cho đứm lãn.

**Cách chế rượu chầu (kêu alcool camphré)**

Lấy một lít alcool à Bruler, và camphre, (Loong não) bỏ vô, lấy đũa khuấy cho đứm coi chừng nào loong-não tiêu hết sẽ lấy muốn để qua về khác lấy bông gòn mà lọc thì thành ra rượu chầu rồi, để đưng dặt nhẩm, mỗi tay chẹn và sừng hay lãn.

**Thuốc trị đau lậu nhiệt và lậu mù**

Hồng các một lượng, bịch các một lượng, (kêu là bông cát vàng và bông cát trắng), Hồng tảo một lượng, đưng phèn một lượng, ba món bỏ vô nôi "sắt nước ba tở kiem con lộn nữa tở, chững rót ra tở rồi sẽ bỏ đưng phèn, rồi chề vô nưa ly còi rượu bẻng mà phơi sừng một đém, sáng ra bẻng đưng thì" uống, chừng 4, 5 lãn như vậy thì hết, song phải cứ đưng ăn thì gá, thì bở và rượu mà phải tâm rửa cho thườg.

Nước, Paómpenb

**Hài-dàm**

*(Pellets anodoles)*

Có một người đứn bà nọ thuộc-viên hội Bác-á bừa kia đứn việng nhà-thườg đứn. Trong đám đứn ấy già trẻ đứu vạ đi vira nôi lãn xam, người đứn bà vạ đi thấy có một người coi bộ hiệ-từ bẻn lại gán mà hỏi:

- Cười ở đây khi cang lãn há?

- Tôi ở đây đã 15 năm nay.

- Người ta sấn sóc từ-tê không?

- Thiệt từ-tê lãn.

- Ăn uống cụng sung sừng?

- Người ấy lại trả lời một cách đứn đạt như vậy: Ở đây ăn uống con thì sạch sẽ và sung đứng hơn ở nhà nữa.

- Người bà ấy nghe trả lời câu nào câu này đứn nhảm lý nên bắt sanh nghi có khi mình lãn nên liến nào: - Mà chề không phải đứn sao?

Thưa không, tôi là người nàu ả trong này.



Thử rượu LE DUBONNET này thiệt là ngon, nội từ rượu của chủ tôi, không có thử nào bì kíp!





**HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT**  
**HIỆU NÀY**



**LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC**

Tại nhà in ông F. H. SCHNEIDER  
 Boulevard Nocard - SAIGON

**CÁCH LAM BÁNH VÀ MỰC** - Đầy đủ  
 mọi món vật khác, bia và rượu.

Tiền gửi 0 \$ 60  
 Tiền mặt 0 \$ 04

**NAM-HÔNG-PHÁT**  
 Khách sạn  
 ở đường Boulevard Bonnard số 106 ngang  
 gare xe lửa nhỏ Saigon-Geop. tại  
 chợ mới Saigon

Bàn rượu tây và sửa xe máy, đèn essence  
 và đèn alcohol.

Có cho mượn phòng ngủ sạch sẽ rộng  
 mát giá rẻ hơn các nhà khác.

Qui quán, qui khách ở xa muốn mua bất  
 cứ vật gì chỉ tới mua giùm, niệm phòng  
 kỹ lưỡng gửi tới chỗ ở cho máy ông.

HOTEL-RESTAURANT.

**RƯỢU THUỐC HIỆU LA  
 QUINA GENTIANE**



Của Tu-viên Saint-Paul bảo chế.  
 Là một thứ rượu bổ làm cho con  
 người dăng trường thọ. Những  
 người nào muốn dăng trường thọ và chống  
 khi nào dương mang binh hoan chí, thì phải  
 uống thứ rượu Quina Gentiane này mỗi  
 ngày 1 ly nhỏ trước khi ăn cơm.

Thứ rượu bổ này, bảo chế đã dăng hơn  
 650 năm rồi bởi tay ông Dom Manoeil là thầy  
 tu tại Abbaye de san-Paolo viện.

Trong cả hoàn đều đều dăng nó và các  
 danh sư dăng dùng nó mà cho binh uống.  
 Nhất là các sư nông nực thì hay dùng nó.  
 Có bán trong các tiệm hàng xén.

XIN HÃY ĐẾN THỬ XEM. MAU LÊN! MÀ NÀY MỀ MỀ  
 TIỆM MAY

**NGUYỄN-HỮU-SANH**  
 ở gần gare xe lửa Cầu-ông-lãnh

Máy đủ các kiểu áo xiêm quần, dái, và y-  
 phục Âu-châu (paletot) theo thức thời.

Có bán sáo, vĩ-bô, to-lu-a, kiêu mới  
 hồng-làng. Lược-lông Bắc, Châm-châu Tàu,  
 cũng hàng Tây, hàng Nhứt-bồn, các màu  
 sắc.

Văn, Nho, Xuyên, Lành, Trung-huê,  
 Nhuyễn Gia-dụng, thật tốt!

Thơ, tuồng, truyện, Quốc-ngữ bán sỉ và  
 bán lẻ vắn vắn!!

Nếu chú-qui-vi, muốn hỏi kiểu dề chỉ,  
 xin viết thư dề:

Mme NGUYỄN-HỮU-SANH,  
 110, Quai de Belgique Cầu-ông-lãnh,  
 SAIGON.

**YAU BÊN TÂY MỚI CHỜ QUÁ CHỈU GI  
 RƯỢU MƯỢT**

**LA BIÈRE VELTEN**

**CÓ MỘT MINH HẰNG  
 DENIS FRÈRES**

Trẻ rượu này bán khắp cả Đông-Dương

Cách trị bệnh không ngủ, hoải căn  
 và căn-cốt bất an bên nước Langsa

Chúng tôi lấy làm hữu hạnh bố cáo với bạn  
 gia bà lành lăm trong rừng: ông Lương-y  
 Leroy làm thầy thuốc chính thức ngoài  
 chế ra mà cứu được nhiều cơn bệnh nơi  
 sau đây cách may mắn là lũng, bệnh ngủ  
 không được, bệnh hoải căn, căn cốt tiêu  
 tụy, bình lạc trở về già, ngực hồi hộp,  
 ngớt hơi, thờ giấc như gấu chết, ra hơi nóng  
 trong chầu thán, trị hóa mờ mắt sẽ được  
 yên tĩnh và sáng lạng cũng nhiều cơn bệnh  
 khác bởi công an chuyên làm sáng sẽ khỏe  
 vui chơi thời quá mà gây ra.

Quan Lương-y Leroy nói rằng: có một  
 thứ thuốc hiệu « Neu-  
 rinas » chữa được  
 cách thần hiệu là lũng  
 các chứng bệnh không  
 ngủ, hoải căn và căn  
 cốt tiêu tụy. Ấy là một  
 thứ thuốc êm si lảm,  
 dăng nó vô hại, tôi vui  
 lòng mà dăng nó lũng.



Già 1 ve tại Saigon: 4 quan 75; Trẻ tại tiệm  
 thuốc thường-dăng G. RENOUX và Do MARI  
 & LAURENS số 1 tại THUẬT-NHIỆM-SỐ  
 thành Paris số 2 đường Beharandere.

**PHẢI UỐNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM**  
 THIẾT HIỆU LÀ  
**ELIXIR TONIQUE ANTICLAIREUX**  
 Của ông lương-y GUILLIÉ



Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế  
 đường của quan lương-y GUILLIÉ lấy làm thần hiệu  
 trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong TÍ VỊ, đau  
 nơi TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MINH, RẾT VỎ  
 DA, hoặc CHỐI NƯỚC, BỆNH KIẾT, BỆNH HO DẠI,  
 BỆNH CỨM, CHÉ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có  
 TRÙNG LẠT TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỔ rễ tiền và rất hiệu  
 nghiệm làm cho HUYẾT RA TINH KHIẾT. Những  
 bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống  
 nó hay lảm.

Bất kì thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký  
 tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ  
**THUỐC HOÀN XÔ**  
 nữa cũng rất trong thứ Elixir Tonique Anticlaireux  
 của quan lương-y Guillié.

Chánh chủ trị thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, nhất hạng  
 bán số 7 anh, đường GREENELLE ST GERMAIN gần bãi số 9,  
 ở tại đó thành PARIS.

và TRONG CÁC ĐƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN

**KHOẢN CHẤT THỦY**  
 (Nước suối kim thạch)

**VICHY** (VICHY ETAT)

PHÁP-QUỐC-TUYÊN

**VICHY CÉLESTINS**

Có bán nguyên ve Trĩ bệnh đau Thận, bệnh đau răng-quang, bệnh Phong -  
 và nửa ve. Thạch-lâm-bệnh (Ké) - Đau máy ché lòi-lẻ.

**VICHY GRANDE-GRILLE** trị bệnh đau gân  
 và bệnh đằm.

**VICHY HOPITAL** trị bệnh thương tí, truyền nhiệt.

Hãy coi chừng đồ giả mạo, khi mua phải chỉ cho rằng  
 thứ nước nào mình muốn dùng.

**VICHY-ÉTAT ĐIỀU TỀ**

**SEL VICHY-ÉTAT** là muối tự nhiên trong nước suối kỳ mà ra -  
 Có hộp và có ve.

**PASTILLES VICHY-ÉTAT** mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3  
 hoản thì dễ tiêu hóa.

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT** dùng để cho mình dọn nước xỉ  
 (môi-kh-chất).

**HIỆU TO LANGSA " LA SEMEUSE "**  
**XE MÁY HUỆ LỆ ĐÈ ĐI ĐƯỜNG XA KIỂU O.**

Vành bánh xe bằng cây và bằng Aluminium (Tổ-phần) hoặc bằng sắt tự ý mình lựa  
 Vỡ Cao-su Bergougnan hiệu « Le Gaulois » từ da ba góc, có dưng:  
 2 cái chìa khóa; Đĩa dĩa; ống thụt và đồ phụ tùng. Tay cầm bẻ bánh tự ý mình lựa.



**Xe vành cây và Aluminium**  
**Bánh xe THÔNG-THÁ**  
 Giá 60 \$  
 Vành bằng sắt 55 \$



**Xe bánh cây và Aluminium**  
**Tum « EADIE »**  
 Nùm xe thông-thả và giầy ngừng  
 bánh xe chổi lái  
 Giá 65 \$

Bán tại Hàng BERTHET, CHARRIERE và CÔNG-TY, môn bài số 88, đường Kinh-lập, SAIGON.  
 Nên gửi thư đến hàng Berthet, Charriere và Công-ty xin sách hướng dẫn về kiểu và chỉ giá cả.  
 tại hàng này cũng có thứ xe hiệu « EODE » rẽ và chạc, từ 47 \$ một cái xếp lên, bánh xe thông-thả có túi da, ống thụt, chìa khóa và bình dĩa.

Le Directeur-Gérant: SCHNEIDER.  
 Certifié l'insertion.....  
 Saigon, le 19

Vu pour légalisation de la signature  
 de M. \_\_\_\_\_ 19  
 Saigon, le \_\_\_\_\_  
 L. Maire de la Ville de Saigon

Saigon. - M. F. H. SCHNEIDER  
 F. H. SCHNEIDER  
 quatuor-vingt-dix-neuf ans révolus