

Ú PARIS

các bà xin deer muôn giờ chờ đợi được
món mang hoài thi dùng

CREME SIMON

thật hiếu nghiệm, hợp vệ sinh, giúp, tên
dược mà dùng nên dùng.

Mùi huân sang và chịu, khi rửa mặt rõ
còn hương nước, theo nó lên là thau hiệu

Thiên hien

Qui bà khôn cẩn

phải lựa thứ nào

nữa, qui bà nên

châm một thứ đó

mà thôi.

**CRÈME
SIMON**
POUR SAVON SIMON
SAVON SIMON



THUỐC NHÚC BẦU ASPIRINE DES USINES DU RHÔNE

CHỮA KHỎI :
NHÚC BẦU
BỆNH CÁM
BỆNH GHÍP
CÁC CHỨNG BẦU NHÚC

Thuốc này tự nhiên là công
hiệu hơn dùng như tia

nhà xí xíp
“**USINES DU RHÔNE**”



THỦ THUỐC HOÀN BỘT HIỆU
MORRHOL CHAPOTEAUT
MO-RU'-ON SA BÓ-TÓ

May hon đau gan
cô làm cho khí uống
khỏi nhôm.

Nó là một vị thiên
há hay dùng trị ho
gió, ho leo, ho tóm.

Để đỡ đỡ sốt và đau
đau, hãy thử thử Virenos
Drops, mua tại số 8.

TÌ-VỊ ĐƯỢC LÀNH MẠNH
NHỎ THUỐC HỘT
CỦA ÔNG TÂN-SI Y-KHOA
POUDRES DE COCK

Qua ông, qui bà biếng ăn biếng
ngu, liệu ho châm trả khó nhor,
nhưng juju là không, sao không?
Nhưng, với châm? Qui bà qui bà
hav, và châm tốt, nhứt đầu chong
nát, hay ngọt, ngọt gac, khi mới ăn
rồi, trời sẽ trắng, hor thời
thuốc, và không, không, không, không,
thuốc, và không, không, không, không!

Qui ông, qui bà ăn uống không
tiêu, bít hơi, bùa mizu, khi thi
thao da khit khit bao không? Cò da
máu, da mía, da rô, da tông, da
thảo, da hoa, hoa, đèn, đèn tunc tunc,
chiêm bao không không, không, không!

Phải ông, trong tri rằng:
“Phải bà nhỏ trong tri rằng:
thuốc bột Poudres de Cock
đang trong hộp thiết để hàn trong
các kiện thuốc tôi và tại chỗ bán
lum cho ông, qui bà hứa, và đơn
và chéand JEHMONY, tỉnh Nord.”

Elixir tonique ANTICLAIREUX
du Dr. GUILLIÉ

La thuốc bồ-my-tu đã nổi tiếng từ một trăm
năm nay (từ năm 1812) để trị các bệnh do
Mặt vú và Darm dài

sinh ra, nghĩa là
các bệnh bồ-my-tu và ruột, &
tim, các bệnh động huyết, bệnh ngã nước,
Bô-tháp.

G. ROCHER, Bác-sĩ chuyên môn
PARIS, 22, Rue de Grenelle
Bán ở các hiệu thuốc

Liêu trai chí dị

Chuyện anh em
họ Thương

Sát-Thuong chết, có lẽ
một đứa con trai, vẫn được 5
tuổi; nhà nhà rõ, nó có
nhà ché mà ôi, họ may
ngày nó có công chống và. But nó
và tài nó khỏe, và Nhì-Thuong
không thể ngờ nhà chí tôi.
Nhì-Thuong nói: “Chết mà nó
bất nghìn, thế nó có tội gì?”,
Bàn maz bình cho nó là rồi
đưa nó về.

Cách 11 ngày Nhì-Thuong lại
lại và con cái lão già cho chí
đàn, dặn đê phải nuốt chén
mìn, nhà này cũng là thường;
chết và nhà sau, và Bạt-
Thuong bàn chưa nói, có tiền
đưa rồi, Nhì-Thuong mới khởi
chết ấy nữa.

Qua năm sau, lại mất nhà
nha, Nhì-Thuong nhà thêm
mìn, lại mất thêm mìn
hơn nữa; đến năm này đã 15
tuổi, nó có công quá khống
lần gi được, và giờ già theo
anh mà bám bám.

Một đứa con Nhì-Thuong năm
chiến, bao thấy anh và, mỗi
mày béo bẹp mà nói rằng:
“Bô-my-tu hay nghe lời vú, làm
anh mệt mèu anh kia; và mày
em cũng có kia hem ché, ché ché,
lành cheun bồ thường không.”
cố cùi em ell không ell bô
trung, và mày mày. Họ mà ôi, ôi
phim anh, ché hoé có cảm
anh có chén bà iai đó, em bô
dầu tên, thi ló có vén mà lén
lén, và em mèu gián iky chén;

lên cùng bà bô thường
đau ròi ché, con Nhì-Thuong
đang già, bén chia hai gá-iái ra;
một nhà thi cho con: còn mèu

nhi thi cho ché.

Lời bén: “Ới mà như Nhì-
Thuong vậy thiệt cũng là lú
muôn duyê ché nhà ell ỷ;

quá được năm trăm
luyng bao, từ đó mới bô ngâ
bán bám, khiffs hai anh em

lập tức bám bám lén, đón

chán lít thông minh, tinh toán

để sám rí ranh khong sói sai

một mìn; thách lít thé

ngay thẳng, phém có xai phi

một dông, dông ché chí riêng

đang đều phái theo trước với

ché; Nhì-Thuong thấy vậy là

nhưng yê thường khép cửa.

Đó là no két, lín lìn lén

về cho me. Vợ Nhì-Thuong

không muốn cho: “Nhì-Thuong

thị này nó có biến, bèn đâm

lòng thang mà phát cho nó, để

đem về nhà nó.

Cách 11 năm, Nhì-Thuong

đã già có lén, và Nhì-Thuong

đau ròi ché, con Nhì-Thuong

đang già, bén chia hai gá-iái ra;

một nhà thi cho con: còn mèu

nhi thi cho ché.

Lần hồi tháng bô thường

đang trọng, diện mạo khôi ngô,

hình dung 10 mý, ai thấy cũng

thương; ngồi có một đèn là

kết khao quá, để năm sán tuỗi
má không bô phản biệt được

lên với báp là thô gi, nói năng

uspang, khong được súng sáp;

nhưng mà, Lý ống vi thương

coi quá, nên khong thấy, cái

nhà nó khép cửa.

Lucky có ông sáu, đi quen

túc của người là người con,

chíp chíp là bát việc quá khó

lai của người; ai già đều thất

kinh mà gọi sáu là lè thán. Sáu

là lèi nói rằng: Minh muôn

lém cho ai sáu phong sống ché

gi, ché được hít và đam

nhung vây hoa và sáu người rồi.

Bói do cho nai báu muôn

quynh ai báu phieu thi phái

chien cho đó, chéng ai dam trai

kinh mà sai sót đồng hào. Hào

lại với anh quyên Lý ông môt

trâm, Lý ông nói không sô dù

quynh anh hoa, lèn giong, hào

không chiu, lèn lèn cho den 30.

Sáu là vong nói lèn lèn rằng:

“Lèi cho đó một trâm, thiều

một đồng không được.”

Ly-ống già già, lèi bà lèi,

quay ra và, lèi sán

nhau già,

lèi sán

cây, i mà quan-tài nhỏ, và 5

cây oxi-xi nhỏ, Quan Áp-

Té già, i mà son des lén,

chung Ký lèi sán mèi ay, lèi sán

lèi lèi mà xin dung,

Quan Áp-Áp không nghe, day

chung nha lèi danh riết cho đén

chết, lèi sán chéết rồi, Ly-ống

may lej tay, lèi sán

nhau già,

lèi sán

