



Một cây thố đỏ: LUCIEN SAIGON
Đấy thố đỏ số 200-Saigon

LUCIEN TAN-VAN

GIÁ BẢO
Một năm: 15000
Sáu tháng: 8000
Ba tháng: 4000
Một số: 0.07

XIN LƯU Ý

Mua báo xin trả học trước
và gửi ngay cho ông Nguyễn
Văn Lạc, Thủ Đức,
Hải và đồng học tại quê nhà
ông Lâm-V. Ngô, Chủ nhiệm.



Thầy mới cho tôi báo ở bên Pháp-Quốc
E. BOUDET & Co
9, rue Truchet - Paris (VIII)

Báo xuất-bản hàng ngày, trừ ngày lễ và Chúa-nhật

CHỦ-NHIÊN: NGUYỄN-VĂN CỎA

CHỦ-NHIÊN: LÂM-VĂN-NGO

Báo-quin: ở đường Lucien Messard số 13.- SAIGON

VĂN-ĐỀ GIÁO-DỤC

MỘT ĐIỀU DÁNG LO CHO TRẺ EM
Ở CHỖN THÂN-THỊ

Trẻ con sanh trưởng ở thôn
thành-thị được tiếp xúc với cuộc
đời, mới lớn, lòng mẹ ra đã được
trông thấy các sự kết-quả tốt đẹp
của khoa-học, như đèn điện, xe
điện, ô-tô, xe lửa, điện-thoại,
điện-báo và trăm ngàn sự phá,
minh khác. Con mắt hàng ngày
đôi với các sự ấy không lấy gì
lám lạ, trí khôn nhiều khi kích
thích, không suy nghĩ, cũng rất
buộc phải suy nghĩ, sống trong
cái đời hơi nước điện-khí, ở vào
một cái hoàn cảnh hoạt động,
trẻ con là hạng người giàu cái
tinh thần hiếu học, rất phải do hoàn
cảnh của mình mà biến hóa
thay đổi, tinh thần và tâm trí.
So với các trẻ con sanh trưởng
ở nơi thôn dã, chỉ biết đống lúa
ruộng cỏ, trâu bò ga heo, làm
bạn với gió mát trắng trong, tiếp
xúc với cuộc đời thuần túy chưa
biết suy nghĩ, mới chỉ cách sinh
hoạt thì trẻ con thị-thành có
phần lành lợi, khôn ngoan hơn
nhiều, ai cũng phải công nhận
như thế.

Ngòi ra trẻ con thành-phố
lại trực tiếp với cái đời vật,
thấy chung quanh mình những
người ăn chơi xa xỉ phực sự xa
hao, chủ nhà cao quên chủ gia
hương, trẻ con thị-thành thấy
những hình ảnh, tâm sự, tư
nhiệm biến đổi, mà đáng những
cảnh vật đó, từ lúc bé mang
ngay trong trí não như một
hình ảnh bóng loáng, sao không
có đời vật, đó sao cho mới, có tiền
lại lui nơi rợp chớp bóng, nhà
bất cát-lương, có nghĩ gì đến
việc từ đức tiền thân, phụ-huynh
phần nhiều là người đi làm,
trông tay sẵn có đồng tiền, theo
đuổi trong vòng khoái lạc, treo
một cái gương xấu cho con em,
nếu có người biết lo đến việc
hàng ngày không có thì giờ lý
hội, trẻ con nhiễm hóa về hoàn
cảnh nhiều hơn là ở gia-đình,
nên trong mười đứa trẻ con ở
thành-phố đến 7, 8 đứa khuyển-
hương về cái đời vật chất rồi.

Hệ quả của người bảo đạo tạo
trẻ con là bản phần của các học
đương, trẻ con khá hay hư là
trách-nhiệm của các ông giáo, họ
nói gì phải vậy, nhưng cái hại
học ở đời vào giờ cũng có ảnh-
hưởng sâu xa hơn là hại học ở
nhà trường, trẻ con nghe giảng
đạo đức ở chốn học-đường mới
ngay thấy giả đàng-hỗ, đến khi
bước chân ra khỏi lớp học đã
trông thấy cái cảnh đời phồn
hoa, đong đực bị cái làn sóng duy
vật nó ở trong trí não biến hóa
thiên đàng, từ ra người nào
ngươi nghi-lực và cần đảm làm
thì không thể.

Cái hạng trẻ con nhiễm những

trở-trưởng duy vật kia lớn lên sẽ
thế nào? Khi đã kiếm được đồng
tiền nghĩa là đến khi đã có
quyền tự chủ được kinh-tế thì
lại là ăn chơi, ngoài giờ làm việc
ra chỉ nghĩ đến những sự khoái
lạc, lấy ca quán, hi-trường, nhà
ngủ, khách-sạn, trường ô-bác,
tiệm yên-hà là những nơi trung
tâm của sự hạnh-phúc ở đời, còn
nghĩ gì đến trường-lai của gia-
đình xã hội. Lúc bé đã bị cái
cảm phồn hoa danh vị, đến lúc
lớn lên thì bị sa chần vào cái
thần hồn dục vọng đã bỏ phỉ trong
thời-kỳ xuân-xanh, đến lúc
trưởng thành còn có hai-vọng là
đồng tiền, cái mới oan nghiệt đã
đào sấn để chờ người về tri, sau
một cơn khoái lạc phải tự hiến
minh vào.

Thành-thị là nơi rèn đức nhân
lâm mà cũng là nơi chôn sống
nhân tính, trẻ con ở thị-thành
có vẻ thông minh hoạt động
thật nhưng lại dăng lo cho cái
đời vật-chất nó hay quyến rũ
người, trước cái tình cảnh này
cần nhà có nhiệt-tâm với vấn-đề
giáo-dục thì phải lấy làm đau
đau trong lòng.

Ngôn sống duy vật có cái sự
bành trướng về lòng, cơ hồ như
cộng hết các vật nó tràn qua cửa
đời này-pay số ở đời mới cũng
là vì chính ảnh-hưởng của ngôn
sống kia, bạn bè nước nhà sau
trong những đời mới này khó
lòng mà giữ tâm cho được thuần
tây như xưa, người nào muốn
phải cái đời, hữu dụng của mình
thì không thể, còn ai có đời chủ
nghi-lực, biết cái thân mình có
quan-hệ đến nhân-quân xã-hội
thì tới xin khuyến phải nên xa
lành cái đời vật-chất, lấy cần
kiệm làm một vị thuốc tu thân,
cần kiệm thì mới mong có
cái từ đức-khả, mới mong chống
cự mới với cái đời phồn hoa này.

B. Đ. P.

DIỄN-TÍN

ĐẠI-PHÁP
Trong hai tháng đầu năm 1934,
hàng hóa nhập cần được 9.460.483
lần, 7.881.700.000 quan, ít hơn năm
1933, 1.420.830 lần, 1.685.290.000
quan.
Hàng hóa xuất cần được 5.033.067
lần, 5.331.087.000 quan, ít hơn năm
1933, 1.099.307 lần, 2.408.202.000
quan.

SỞ PHÍ-THOAN
Lusपालmes. — Thuyết phi-thoan
ông quan bị Bernard đi đến. Chúng
nào trở lại số hay qua thành Đức.
Rome. — Quan phi-thoan Madalena
và Ceceoni, hay gần thành
Marina di Pisa, để bị nhào xuống
bãi và chết đuối.
Trna, phi-thoan biệt Sarvole số 64
cũng bị nhào xuống. Người phi-thoan
gốc Maddalena và Ceceoni, ông
quan một Demonte không khỏi bị
nạn chết đuối.

NHƯT-BỒN
Tokio. — Quan phi-công Burin
và Moench có họ sống đặt tại thành
Seoul hôm bữa 19 Mars, bởi 11 giờ
25.
Chánh-phủ thành Tokio ra lệnh
bắt lấy phi-thoan biệt ở Seoul (để
xử tố-ré) vì hai phi-công bay đường
Moppo (ở phía Nam xứ Hiro-ré) là
đường cần, không bay đường
Moukden là đường cho phép bay.

Những chủ xe hơi Anam
nào mà đến Hàng Đồn-Hiến
xe hơi Anam thì giảm bớt
20%, theo giá trị định mà lại
khỏi đóng thêm tiền khi xe bị
rủi ro nữa hay là định giảm
bớt 40% theo giá thường nếu
chủ xe chấp đồng tiền khi xe
bị rủi ro.

Cuộc biểu-tình ở Phú-xuân (Nhã-Đ)

Cách mấy tháng nay ở lại Phú-xuân
(Nhã-Đ) thường có xảy ra chuyện
lộ-thời-luân; nào là rải-truyền-đơn
xúi-dân-thoá đánh công, nào là rải
truyền-đơn xúi-dân-chung tâm cuộc
biểu-tình, mà người xúi-dân-thoá
lâm công trong hai hàng đầu Ang-ê
đó là Hô-khê. Vì ai cũng biết ở lại Phú-
xuân đây; chỉ có dân-thoá làm tại
hàng đầu đó là nhiều hơn hết mà
thôi.

Về câu chuyện rúc-rủi mà chúng
tôi đem thuật ra đây thì xảy ra như
sau:
Nguyễn buổi chiều chầu-nhật-rủi,
23 Mars 1934, khi Công-sân phi-truyền-
đơn xúi-dân-thoá đình công, lại hen
hò ngày giờ bày cuộc biểu-tình,
nhưng bị lính sơn hung tinh, đến
đi hàng hóa qua quan Chử-tính Giản
vực ở Ngát thành được biết. Quan Chử-
tính bèn lập tức phát một đội Mã-tá-
đình lên nơi cảnh phòng nghiêm giữ
trật-tự.

Thật đêm chầu-nhật-rủi, không
có xảy ra việc gì cả. Đến sáng hôm
sau mới nghe báo Công-sân tinh
thoá đi theo con đường đàng-
trường qua hai hàng đầu Hô-khê và
Ang-ê.

Thuyết lính-binh sắp biến xảy ra
cuộc lộ-thời-rúc-rủi, nên lính mới
chờ ra hai phe đi nghiêm phòng hai
bên hàng đầu. Định-lính nghe có
tiếng lộn-xộn ở bên hàng đầu Hô-khê,
thì ra mới một bọn Công-sân tới đầu 50,
60 người kéo đi, tay cầm cây làm
khí-giác.

Hai người lính mới tới giữ-
an, nhưng bọn ấy loạn hành hung,
làm ra một bọn Công-sân tới đầu 50,
60 người kéo đi, tay cầm cây làm
khí-giác.

Hệ quả lính còn đương tập-nhữ
những kẻ nào có chơn trong bọn gây
cuộc biểu-tình này. Hệ thì lính
không sơn tai muốn những kẻ không
rủi ruy cũng sợ lại vào lưới pháp-
quy không sao thoát khỏi.

Công-sân là gì? Thời-buổi khà-
khách rần lo lan ăn chẳng tới hơn
sao đi không rúc-rủi làm gì đâu-sợ
phải phải khi mà mình cũng vướng
lấy tai họa cho mình.

Chợ sự thương-mại hoặc thâu-xuất
trong gia-đình. Nay chỉ em chúng
tôi giả nhà trường, không biết lý
chủ bất đặng công phu của ông Đốc
và mấy thầy giáo-giỏi có mấy lời thành
thật cảm ơn ông Đốc và các thầy đã
hết lòng dạy dỗ chúng tôi và xin
giữ lòng yêu cũng các em của soạn
học Biện-luận nên lại trường Đàng-
Đương. Hoc-buồng mà học sẽ được
mua thành tài mà các học được đó
rất đàng đàng.

Nay kính,

Melles HUA-HI-BAU Nam-Ky
NG-THI-SUN A Trung-Ky
ĐINH-THI-LUOC Nam-Ky
NG-THI-TU Nam-Ky
BUI-THI-MAO Nam-Ky
Marie NG-THI-LAN Bào-Ky.

Hội Nam-kỳ Cứu-tế nạn dân

- Quan Giám-Đốc Strieder
có giao cho Hội Mandat de
Tresorerie n. 8 của quan
Chánh-Chủ-tính Hatties gửi
về: 80000
Quan Nguyễn-sơn Nam-kỳ
có giao cho Hội Mandat de
Tresorerie n. 8 của quan
Chánh-Chủ-tính Hatties gửi
về: 200 00
Mandat de Tresorerie
n. 77 du 43 Janvier 1931
của quan Tổng-sứ Hô-khê: 1.000 00
Mandat de Tresorerie
n. 78 du 12 Janvier 1931
của quan Tổng-sứ Hô-khê: 200 00
Mandat de Tresorerie
n. 148 du 21 Janvier 1931
của quan Tổng-sứ Hô-khê: 150 00
Mandat de Tresorerie
n. 9 du 29 Janvier 1931 của
quan Công-sứ tỉnh Thái-
binh: 1.650 74
Mandat de Tresorerie
n. 221 của quan Đốc-
quy Hanoi (bộ luật của Mme
Long ở Hanoi từ-chức): 237 78
Mandat de Tresorerie
n. 109 du 5 Mars 1931 của
quan Tổng-sứ Bắc-kỳ: 284 15
Mandat de Tresorerie
n. 506 du 11 Mars 1931 của
quan Đốc-quy Anam: 60 00
Ông Trần-thiên-Cử, Chánh-
nhiệm Bộ-Trung-Lập có
giao cho Hội số tiền của
đồng-nghiệp Phú-Thông
ở Hanoi quyên giúp: 709 43
Một số học của người
nạn dân: 5 00
Ông Phó-Đốc-Quy Tỉnh-
phủ Saigon Nguyễn-văn-
Thom có đồng ngày tại
Việt-Nam Ngần-Hàng
mười phần trong số tiền
buổi ban của ông Hộ-
đồng Thành-phố và Hộ-
trưởng Saigon từ-chức: 884 92
Hội có giao cho quan
Nguyễn-sơn Nam-kỳ
số học: 2.600 00
Đóng của ông quan
Nguyễn Đốc-Quy tỉnh
phủ Bắc-kỳ vào Hatties
không công-chuyên
lạm, và nay quan Nguyễn-
sơn có lập đơn-diện.

Hội có lập công việc
khai-dụng số thâu xuất: 50 00
Công số học gửi tại Việt-Nam
Ngần-Hàng có tiền hơn nay là
năm-mười-lăm ngàn, chín trăm
ba mươi chín đồng tám chín xu
(55.949 \$ 89)

Tờ mời nhóm đại hội

Ông Hộ-trưởng Hội "HÀU-
GIANG DƯƠNG HANG" (LES
GALERIES DE LOUEST) kính mời
quý ông Hộ-trưởng các ngày chầu-nhật
từ April 1934, đóng 5 giờ sáng mỗi
ngày mời Đại Hội hội trưởng và
nhà in AN-Phá ở Cầu-thợ đường
Gallieni, 43-57.

CHƯƠNG TRÌNH
1. Tờ trình về việc bán-bỏ công
Hội để trả lại thời buổi bán
đến nay.
2. Lợi dụng tình hình của Hội.
3. Giải tán Hội.
Hội-viện nhà nôm phần nhà nôm
lên được Đại-Hội.

Canh, le 20 Mars 1934,
Hội-trưởng
kính mời

Chiếc « Félix Roussel » của hãng M.M.



Đây là hình chiếc tàu « Félix Roussel » của hãng tàu chạy biển từ
thường gọi là Nha-Trung.
Theo tin báo hôm trước thì mai này 25 Mars, chiếc tàu ấy ở Pháp mới
chạy qua tới Saigon, song bữa thì hôm qua 23 Mars thì đi rồi, «áp bên
rồi. Chiếc « Félix Roussel » đây là một chiếc tàu chạy đường biển lớn
nhất, so với các chiếc của hãng Messageries Maritimes để chạy từ xưa đến
nay thì chưa hề có chiếc nào đảm đảm Đệ vậy chiếc này lại dặng đầu mà
chạy chớ không phải đi lùi.

Máy lùn cảm tạ
Ông Đốc trưởng ĐÔNG-DƯƠNG
HỌC-DƯƠNG Ecole
(Indochinoise)
Tại Rue Paul-Bert n. 76 Dakao Saigon
Chị em chúng tôi là những người
đã được học-bổng tại Đông-Dương
Học-Đường của ông Nguyễn-thành-
hùng mới lập ra tại Dakao. Trong
mấy tháng trở về chúng tôi làm học
tử trường ông, thiệt lấy làm phục
cái qui-cử rồi trang-nghiêm của nhà
trường và sự cần-cần của ông Đốc và
các thầy giáo đã hết lòng chỉ dẫn
cho chúng tôi đến nơi đến chốn. Nay
chúng tôi đã đầu kỳ thứ nhất về
Bất-luận (Ter d'arrêt de Comptabilité)
đã được học-chấp của nhà trường
đó, tự nghĩ phần công giá nhà Nam
bộ đến thế này cũng là đã đàng







Publication n° 212

**VÔ-HIỆP TRƯỜNG-THIỆN**  
TIAU-CHIEM-T

**NGA-MY KIEM-HIỆP**

HỒI-THỨC BA MƯƠI BA  
Lam-thien-Ti, Hai binh Doan-Hi,  
Bach-phu Phi bô phu: Tien-Hi,  
(Tiếp theo)

Nguy-truong-Thai tức cười há há, lại kêu chàng-như là nói rằng: Sự đó vô kông phá đó, tôi đi tuyên cáo trước rồi, bởi người kia không nghe lời-chê tôi, cả gan nhảy lên đầu mua sả, rồi ngã người kia ngu nghệ, chẳng biết sự gì đó của mình, nên tôi phóng tay người kia đi, chẳng đáng chút làm chi tôi nghĩa, Trương-Thai vừa cười vừa nói,

cởi bỏ chúng em họ vô nghĩa. Chẳng ngờ Khai-Thai mới nói đôi lời, bỗng thấy một chàng bay lơ lửng như gió, chẳng kim mốt bên rông ngựa, mắt bồng bồng sao, cách an dãn của chàng, thật đúng đàng một tay Vô-sĩ. Chàng bay lên Lôi-dai đứng đó chẳng mờ nửa lời. Nguy-trương-Thái thấy vậy tay tái xanh, bèn xin lỗi chàng kia mà hỏi: Lão-như-y có lòng sao, tôi muốn biết tên tánh chữ danh? Chàng kia chồm chồm cười, liền đáp: tôi họ Lam y Trương-Tê, thường đi lịch sự họ xư kia, tôi tên họ: Xư: hân, đó là tên tôi-Tên phong của tôi, tôi bang họ là Ho-hoa diên trả, hân trịnh mới được nghe chàng-lông nghe bà thanh xôn xáo, rồi nhậu tôi họ họ Mông-xâm đầu rồi,

bởi vậy tôi bôn ba tới đây quan kháo, đang bắt Thân-xý của máy vi anh-hùng, tôi tự xư: phân bèn, đàng đàng tôi-môn kích có (đánh trống cửa sấm) song tôi muốn bồi tiếp Bái-chính (Nguy-trương-Thai) vài miếng dấm rồi, đứng như Bái-chính chỉ giáo giùm cho. Nguy-trương-Thai lật đật đáp lại rằng: Lão-bhynch khiêm nhượng chi vậy... chỗ đó vô cựa biết ai giỏi dở, để xem kết cuộc số vậy. La-n-thiên-Tê nghe nói làm thinh, bèn cúi y phục bành ngoai để đó, trong mình chàng chỉ bện áo chột, có sai nịt chỉnh sê, xư là tịch chạt-chàng, thiết đưng tay báo-hoa. Nguy-trương-Thai lật tay chỉ chỉ vi, cơ ghế mặt ngó Thiên-Tê chằm chằm, Thiên-Tê lập thế sẵn rồi, nhẩy tới đánh

cuốn bôn mặt Trương-Thai một cái. Trương-Thai nó mình trâu khố, đánh cuốn lại Thiên-Tê một cái bôn vai, người đánh mông này, người đánh miêng kia. Giao chiến đó hơn mười hiệp, Lam-thien-Ti đánh vô một cách điệu; làm cho Nguy-trương-Thai bị thua, bỗng thấy một người ở phía sau Lôi-dai nhảy ra, lên tiếng nó nạt mà nói: Chớ bạo-dông... chớ bạo-dông... Thiên-Tê nghe tiếng người kia nó nạt, bèn đứng tay lại nhảy ra ngoài vòng. Người nó nạt kia là Thiêt-đạo-như, đứng phía sau Lôi-dai lãnh mặt, Thiêt-Ti thấy Thiên-Tê nhảy lên Lôi-đai kia đi, bắt Thiên-Tê vô nghệ chàng vừa, đoạn thấy Trương-Thai đầu vô với Thiên-Tê bị thua, sự Trương-Thai mắc vòng

hoan nam, Thiêt-Ti bôn nhảy ra nó nạt đàng đó như Trương-Thai đó mà, sau khi Lam-thien-Ti đứng tay, Nguy-trương-Thai thời lui nhảy núi. Thiêt-ti đàng-như chơng mât tay trăn, cứ đánh với Lam-thien-Ti bên tay, Thiêt-Ti đánh miêng kia, hai đàng đôi thủ nhậu-mat đàng-Thiên-Tê đánh một mông xư lộn hoàn-bôi người là bôn-thời (bôn tôi) [chàng] ngay cách liên hoàn, cách nhảy này là nhảy xư vòng, bắt bắt thành ra lệ tập hợp. (Ấm lén tâm, thành sự mười bốn) Thiên-Tê đánh vô đến miêng này, Thiêt-Ti bôn lên kờ đó, phò vô chàng kia, mười người tay bực sê đó đĩnh nhọt, Ti ta nhảy cao lên vào

thước, để chụp đầu Thiên-Tê hai tay. Thiên-Tê hoảng hồn nó mình, nhảy lui phía sau đàng đó. Thiên-Tê biết đời thủ với Thiêt-đạo-như không lại, bèn chấp tay xư Thiêt-Ti mà nói rằng: Đai-chủ vô nghệ cao cường, phải tôi sơ-sánh không kịp, nói rồi, bôn y phục (đỏ áo) vào miêng thì, nhảy xuống đất tức thì. Lam-thien-Tê là, người nào, xem sau đây thì rõ. (Mạt híp)



**VICHYLAX**

Thường thường bởi cơ này có khác nên đi sông không được, thì trong mình người thấy khó chịu, có khi đau bụng, nhức đầu, nổi mụn trên mặt là vì những đờ đờ đóng khối trong bụng rồi thành mòi. Bởi vậy xư ngay thì hết. Muốn xư để và sạch thì phải uống thuốc xư bình nước là thế VICHYLAX vì nó xư và đuổi hết những đờ đờ độc trong mình xư.

Annam xư VICHYLAX hơn hết vì uống nó cũng như uống rượu H-mê-mát và đi khải. Uống nó không bị ngứa là uống từ sê vì nó cũng có hai như là H-mê-mát. Các ngày xư là xư VICHYLAX thế cai.

Mỗi v. . . . . . 0.50  
Còn số cho uống phải từ v.

GRANDE PHARMACIE DE FRANCE  
88-90, đường d'Ormes - SAIGON.

**MON SAVON**

**Bảng hợp và bảng bao giầy**  
**MÀU HƯƠNG**  
mùi nó thơm rất diệu dàng, dùng nó thì da được mịn, tốt không khi nào hư

Có trữ vãn khắp mọi nơi

**Phung cũ! Cũ phung!**

Hỡi anh em chệ em đồng-bào! Chúng ta nên để lòng thương-bại đến những người vương phải Hịch phung cũ; vì người mà chúng may vướng phải chừng bịnh nan-y sữ rồi, thì chẳng khác mao cái thân da chết mà chưa chôn. Thăm-khở hinh!

Hiện nay hội xư số để giúp nhà thương nuôi bệnh cũ & Quê-Hồ đã mở và số đã khởi-xư gọi bán rồi, vậy chúng ta nên cần lòng lân-thành vô nghĩa lòng sữ.

Mỗi số giá một đồng bạc (1\$00). Có để bán khắp nơi. Ở Saigon thì những chỗ có bán là:

Nhà buôn Courtin - Nhà buôn Nguyễn-dức-Nhuân - Nhà in Union François-vân-Già - Việt-Nam Ngăn-Hàng - Nhà buôn hội soạn François Sữ - Các tiệm chả bán thuốc điều - Rồi đây lần-trước cũng sẽ gọi cũng các cửa hàng lớn của người Tây người Nam, muốn mua dân cũng có. Lại cũng có để bán ở các nhà-thờ, các Họ công-giáo. Còn ở lục-châu thì gọi khắp các tỉnh, các quán, các tỉnh, các làng.

Hỡi anh-em chệ em đồng-bào! Nên thường để phung cũ, nên rót người đồng-loại. Mua số này, chỉ phước còn lớn hơn lên năm bảy lần chừa. lại may còn được lợi ngàn ngàn chúng ta.



**CÁCH TRỊ BỊNH ĐAU**  
**CAN, TÌ, PHÈ PHỦ**  
BẢNG THUỐC BỘT  
**POUDRES DE COCK**

Có nhiều vị thuốc người khoa uống vào tưởng đời là lành bình đau Can, tì, phè phủ, không để nó làm cho bôn đau mới đày mới là thật. Rồi bình trở lại nặng hơn, là vì thuốc không thêm vào gốc bịnh. Các chất ai đi cũng muốn trị cho tuyệt bịnh. Thuốc bột Poudres de Cock là một vị thuốc thần hiệu, cứu mạng vì nó làm cho Can, tì, phè phủ được trong sạch, tang kỹ chuyên vận công nhân mà làm cho vật thực có ích cho con người.

Công thuốc bột Poudres de Cock rất diệu mà nó làm cho công việc hết, nó thêm và bỏ mau thật, thêm sức cho được khỏe mạnh.

Muốn trị bịnh đau tì-vi chột-vết sê, rá, ngứa không tiến đàng bao thì cần thuốc, như thuốc sảng bao tì, ngứa rồi, đàng gan muốn cho chóng bình sữ không nên ra bình huyết sữ, giảm gân, giảm sữ, bình nước thì ngọt như có trong trắng trong cả đàng bầu tử, vit là lời và các chứng bịnh nặng hơn nữa, trước hay là sau khi ăn cơm uống một liều thuốc bột Poudres de Cock.

Một thuốc bột Poudres de Cock đưng trong hộp thiếp ở bán trong các tiệm thuốc số và lại chỗ bán. ở thành JEUMONT (tên NORD).

**KIẾN NƯỚC MỸ**  
ở bán ở  
**LUNETIERE MY-KHOUAN**



**KHAI-MINH**  
20, Rue de la Poste  
**PROX-PERU**

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE  
**CARPEAUX & MOSAIQUES**  
Maison Fondée en 1909  
rue d'Arros et Lucien Lacouture  
CHODUI SAIGON

Gạch bông tốt thượng hạng, nhiều kiểu mới rất xinh, đẹp làm bằng Xi-măng đỏ thừ màu và các vật dụng đất & Pháp-quốc lại.

Xin mời qui vị đến xem, kiểu gạch bông mới hay, đẹp lắm. Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin mời cho hỏi giá các loại gạch bông cũ & mới.

VỀ RA THONG THÁ  
Mang ở đường Lucien Lacouture - Chodui, gần chợ Bình lập & S-m.

**BẢNG THUỐC CHỮ DANH**  
**ĐAU-LƯNG**

**PILULES FOSTER**

Đau-lưng là một bệnh rất nguy hiểm, nếu không chữa trị ngay thì có thể dẫn đến tử vong. Thuốc bột Poudres de Cock là một vị thuốc thần hiệu, cứu mạng vì nó làm cho Can, tì, phè phủ được trong sạch, tang kỹ chuyên vận công nhân mà làm cho vật thực có ích cho con người.

Đại-tiện tác-sử sinh ra nhiều bịnh.  
Nếu muốn chữa khỏi, xin dùng:

thứ thuốc VÉRITABLES "GRAINS de SANTÉ du Docteur FRANCK"

**RẤT THÂN HIỆU**  
**RẤT TIỆN**  
**RẤT DỄ**

Đến ở khắp các hàng bán-chế tây.

**bière LAPUE**

