

# LỤC TỈNH TÂN VÂN

Mỗi Tuần Đương Báo Ngày Thứ Năm

Quán NHẬT TRẦN  
Boulevard Nordom 101

## 閩新省陸

MR. F. H. SCHNEIDER, SAIGON

NĂM THỨ TÂM

SỐ 344

JEUDI 24 SEPTEMBRE 1914

### MỤC LỤC

- 1 - Dật luận :
  - Tài nguyên vọng phước
- 2 - Thời cuộc :
  - Đại pháp Giám-quốc hiệu dụ sĩ thư thần dân
  - Âu-châu chiến cuộc tân-vân
  - Đông-dương tạp chí
  - Âu-châu chiến tranh luận thuyết
  - Vạn-quốc công pháp
  - Âu Mỹ tân văn
- Cư đồng tân văn :
  - Công văn lược lục
  - Tân học văn tập
  - Tự do diễn đàn
- 3 - Trích cảm tạp biên :
  - Nguyên trào khai cơ công thần liệt truyện
  - Chuyện đời-xưa Arabe
  - Kim-Vân-Kiền tân giải
- 4 - Khương nha nữ y sĩ
- 5 - Thuốc sắt bổ huyết
- 6 - Thuốc rượu Charbon de Belloc



MỖI SỐ GIÁ 0,50



IMPRIMERIE FRANCO-ANNAMITE  
F.-H. SCHNEIDER

7: Boulevard Nordom. — Saigon

**TIỆM MAY và BÁN HÀNG-TÀU**

Kính mời Chư-quí-có trong Thành-phố cùng các đấng hảo-tâm Quý-khách Lục-châu như Quý-vị muốn dùng may xiêm áo theo kiểu thời髦, hay là may sườn lành hàng tàu, xin niềm tình đến giúp nhau lấy thóc. - Tiệm tôi có thợ Hué, cắt, may đủ cách kiểu đương thời dùng: tiền công may và giá hàng đều nhẹ. - Còn sự khéo vụng tôi chẳng dám khoe khoang quá lẽ, xin đến may một lần thì rõ việc khéo không Lạ-vô-lẽ tem mới, xin Quý-có niềm tình, đến giúp nhau cho nên cuộc.

**M. NGUYỄN-HỮU SANH,**  
110, quai Arroyo-Chinois (Cầu Ông Lành),  
(Gần gác xe lửa). SAIGON

**Cách trị bệnh không ngủ, hoả căn và căn-cốt bất an bên nước Langsa**

Chúng tôi lấy làm hữu hạnh bổ cáo với bạn gia bà tánh lắm tưởng rằng: ông Leroy y Leroy làm thầy thuốc chánh điều trị các nhà-thương tại Paris có dùng thuốc ngoài chế ra mà cứu được nhiều cơn bệnh nói sau đây (cách may mắng lạ lùng, bệnh ngủ không được, bệnh hoả căn, căn cốt tiêu tụy, bình lúc trở về gia, ngực hồi hộp, ngót hơi, thổ giốc như gần chết, ra hơi nóng trong châu thân, trí hóa mờ mịt sẽ được yên tĩnh và sáng láng cùng nhiều cơn bệnh khác bởi công an chuyên làm nặng nề hoặc vui chơi thời quá mà gây ra.

Quan Lương y Leroy nói rằng: có một thứ thuốc hiệu « Neurinase » chữa được cách thần hiệu là lũng các chứng bệnh không ngủ, hoả căn và căn cốt tiêu tụy. Ấy là một thứ thuốc êm ái lắm, dùng nó vô hại, tôi vui lòng mà dùng nó luôn.



Giá 1 ve tại Saigon: 4 quan 75; Trữ tại tiền thuốc thương-dãng G. RENOUX và De MAR. & LAURENS ở tại THIỆT-NGHIỆM-SỞ thành Paris số 2 đường Debarcadere.

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Nordom. - SAIGON

**ĐIÀ DỪ MÔNG HỌC,** quốc ngữ của ông Russier và Nguyễn-văn-Mai, soạn, tóm tắt mà đủ các điều cần biết HINH và HỌA ĐỒ.

Giá . . . . . 0 580  
Tiền gởi . . . . . 0 08

**HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU DENIS FRÈRES**

LẬP RA TỪ NĂM 1862 - - - NHÀ NGÀNH TẠI HAIPHONG, BORDEAUX, SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trừ savon hiệu « Bonne Mère » là thứ sa-bon tốt hơn hết các thứ khác.

Còn ai ưa dùng thứ rượu bồ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này:

Một là « Toni Kola Seerestat ».

Hai là « Saint Raphaël Ducos ».

Hàng này cũng có bán tử sắc tốt và chắc lắm, hiệu là tu « Dubois Oudin ».

Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mùi nó ngon ngọt nữa.

Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này:

Rượu chác trắng và chác đỏ trong thùng và chiếc rã ve.

Rượu Champagnes: Vve Clicquot-Ponsardin.

Roederer.

Moët et Chandon.

Rượu Tisane de Champagne supérieure: B. et S. Perrier.

Rượu Tisane extra: Marquis de Bergey.

Hàng này cũng có bán thuốc gói và thuốc vắn rồi hiệu Le Globe và giấy hút thuốc kêu là « Ni » có thứ rượu kêu là: vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita.

Liqueurs và cognacs Marie Brizard, và Roger.

Bière Gruber và Bière Lorraine. Rượu Madère, Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire.

Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng.

Cũng có trữ các thứ hộp quẹt Đông-Dương, và ngoài Bến-thủy, gần Annam và ông quẹt Hanoi (Tonkin) nữa.

Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy.

**Maison DENIS FRÈRES, SAIGON**

**CHƯ VỊ ĐÀ GỜI BẠC**

Bản quân lấy làm cam ơn chư vị kể ra sau này, vì có lòng tốt gởi mandat bạc đến trả tiền mua như-trình cho Bản quán; ấy là sự giúp cho Bản quán mà in đến hữu ích mở mang cuộc sống mình.

Số phát . . . . . 58  
như-trình . . . . . mandat

27 Q.T.G. Hué. Mandat 6 \$ 284833

28	U.T.	id.	6	id.
445	V.H.S.	Cántho.	6	593469
1226	L.C.K.	Tân-an.	5	577969
426	L.B.P.	Cántho.	6	56
495	P.V.C.	Tân-châu.	1	
772	N.V.Q.	Mytho.	3	590950
519	B.V.C.	Cholon.	Bạc mặt 6	
1082	P.V.C.	Saigon.	5	

**HÀNG**  
Có bán  
Có bán  
đá) đủ th  
tinh, h  
incandes  
sang-ho  
Có bán  
Xin ch  
gót ngọc  
thăm, th  
noặc hồi  
muốn ch  
việc đặt  
thì tôi sẽ  
Như đã  
thì tiền p  
Hàng n  
rẻ hơn h

**THA**  
**TAI**  
Tại n  
7, B  
**KIM-V**  
in tại r  
Kh  
C  
T



NĂM THỨ TĂM, SỐ 344

# LỤC TỈNH TÂN VĂN

## 聞新省六

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Giá bán lẻ . . . . . 0 \$20 || Bồi nhản . . . 0\$20 timbrés

GIÁ BÁN NHỰT-TRÌNH

*Hồng-dương và các thuộc địa*  
Langsa

12 tháng . . . . . 6 \$ 00  
6 tháng . . . . . 4 \$ 00

GIÁ BÁN NHỰT-TRÌNH

*Các nước Ngoại-quốc*

12 tháng . . . . . 20 fr. 00

### LỜI RAO CẦN KÍP

Lời cho chủ-khán-quan rỏ: Quán nhựt trình LỤC-TỈNH-TÂN-VĂN không có can dự chi với nhà hàng LỤC-TỈNH-KHÁCH-SẠN ở ngang nhà giấy xe lửa Mỹ-tho. Ai muốn viết thư cho Bồn-quản LỤC-TỈNH-TÂN-VĂN thì phải đề cho phân minh như vậy :

LỤC-TỈNH-TÂN-VĂN, Số 7, đường Norodom — SAIGON

PUBLICITÉ

Pour les annonces commerciales, demander le tarif qui sera envoyé par retour du courrier.

Pour les annonces Judiciaires et les annonces Légales, tarif spécial pour les Officiers ministériels.

On traite à forfait.

BỐ CÁO

Những lời rao về việc buôn bán, nếu gửi thư đến Bồn-quan thì Bồn-quản sẽ gửi cho một cái bản đề giá phân minh.

Còn lời rao thuộc về việc hộ và lời rao theo luật huộc thì có giá riêng cho các quan chức-vu.

Xin gửi thư thường nghị.

Cấm nhậ không ai được phép chép các bài trong Báo chương này mà đem vào nhựt trình hoặc làm sách

# DẬT LUẬN

(CAUSERIES OISIVES)

## TÀI NGUYÊN VỌNG PHÉ

*(Une richesse trop négligée)*

CHƯƠNG TÂM.

*(Chuang biên)*

Giả tỷ các việc công nghệ đã chức ngài rồi đây, đều thành tựu, đầu đầu cũng đều vợi và cải lương tấn bộ, thời về cuộc tở tâm, Nam-kỳ cũng hã còn chưa sánh kịp bên Langsa là nơi các cuộc cơ xảo đã cải lương ứng dụng tốt bực rồi. Bởi vì chúng ta hã còn nhiều phương rất khó làm nên, như là thói, tục què-mũa về việc đề tâm, cũng phải sửa lại, ấy là đầu mỗi việc trong nghề này, muốn đều cơ xảo cải lương

trong cuộc cử-đệt nên hư cũng đều do nơi tài liệu là kén xấu tốt.

Hiện như bây giờ thì kén chúng ta đã ít mà lại hèn, không đủ mà dùng cho những lỗ tươm dệt lớn, chúng ta có một ít một hơi thì lại mắc tốt xấu hào tạp quá, cho đến đời có mua mắc thì phải lỗ, bằng như có lựa lọc lấy kén tốt mà bỏ hết những kén xấu, thì lại thiệt hại cho kẻ đề tâm nhỏ.

Như lấy một mớ kén cho nhiều mà lựa thứ tốt mà đề giống thì là cũng chẳng dặng bao nhiêu. Thứ kén tốt đề giống dặng là thứ hình hơi thuần thuần, khúc giữa cơ eo một thi, ít có nhự, sợi tơ lấy ra đề và sánh theo đồng cân thì tở tốt dùng dặng lại nhiều hơn.

Thứ kén thiệt tốt như vậy thì tươm đề lắm, như vậy, nếu không có bao nhiêu, thì nên đề giành mà làm giống cho dặng lựa lọc lần lần mà làm cho có kén tốt nhiều hơn Kén toàn hảo như vậy đã lựa rồi, thì còn lại kén xấu, may dùng cũng còn được, nhưng mà mắc kén xấu lại phần nhiều, cho nên tở hồn-quốc ta nhẹ giá lắm, kẻ đề tâm phải thất lợi nhiều. Thứ kén xấu ấy, thường là kén sanh đôi, mỗi trái có hai con nặng; kén láng tươm, bao mềm; hay hoặc là cứng cứng mà hai đầu nhọn lại mềm; kén eo khúc giữa, đến chừng tươm nó rã ra làm hai, vãn vãn... Kén xấu như vậy là bởi tâm có bệnh hay hoặc là nuôi thất thường, chẳng dặng no đủ. Ai đề tâm mà biết xét suy, cho ăn

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tỉnh-tân-văn giùm

cho phủ-phê, thì ắt là phải dặng kén tốt và lại nhiều hơn, bởi vì tâm ít hao. Người người đều rõ biết tâm có nhiều loại. Bây giờ còn chưa so sánh dặng, duy có lằng trải rồi thì mới biết dặng loại nào mạnh hơn, để dặng to hơn.

Tâm đề nội chừng năm tuần lễ, kể từ lúc mới nở ra, cho nên nó sanh trưởng quá đổi mau, mà ăn cũng dữ, tâm có bốn tuổi, nghĩa là bốn lần lột da, mỗi lần thay da thì nó lại lớn thêm, hề lớn lên chừng nào thì da nó lại trắng Nêm chừng này. Bền Langsa hề dặng bốn tuổi rồi, thì con tâm dài gần năm phân, chớ còn bền ta chẳng luận gì lớn nhỏ miệng là cho có sức mạnh thì hơn. Đến lúc bốn tuổi này thì tâm ăn bằm, cho nên tục gọi là tâm ăn lên, cho nên phải cho nó ăn cho nhiều cho nó có sức mà làm kén. No đủ rồi thì nó giảm ăn lần, kể lấy hết ăn và chuyển lo mà kéo to làm kén.

Bền langsa, những con tâm nào mạnh hơn hết, nó leo lên mấy nhánh cây kéo gần ít sợi tơ nhựa rồi mới lộn nhộng. Tâm bền ta, nó không leo, cứ đeo theo đầu thả búa mà làm kén, còn kén hề vừa thành rồi thì là dùng dặng, uom dặng, cho nên hề lựa kén giống rồi, còn kén kia thì nên làm ngọt mà giết nhộng không nên đợi lâu nó hóa bướm xé bao thì kén hư phải bỏ.

Nuôi tâm kếp công lắm, nhưng mà nội trong vài mươi ngày mà thôi, lại còn hơn công thì nội bà con trong nhà, đôn bà con nit cũng đều làm công việc dặng, cho nên khỏi tốn vốn liếng gì trước, mà hề xong rồi thì có tiền liền.

Ấy vậy, đến đoạn này, chừ vị khán quan phải xét nghĩ mà trừ bỏ tục quê mùa của ta, là đều cần kíp nhưt.

Đời xưa tâm đề tự nhiên giữa trời: ấy là tâm rừng, ở theo đầu, chỉ sợ mưa gió và sợ chim chóc ăn phá. Hề cây nào có kén thì hái, lại những giống tâm các xứ nóng nực, thì một năm sanh sản dặng nhiều lần, bởi vì lá xanh tươi có hằng niên, chẳng có mùa sáu tháng

như bền Phương-tây, cho nên bề nào cũng còn có đủ mà kiếm lợi nhiều ít.

Đến sau có kẻ mới nghĩ phương nuôi tâm cho khỏi mưa nắng khỏi chim chóc ăn, đem về nhà mà đề thì từ ấy lợi mới nhiều, mà công cũng phải thất nhiều, rồi đó lại sanh nhứt việc bệnh hoạn vì bởi nuôi thất thường, không kĩ lưỡng, và muốn kia vạn nợ cũng chui dút vào một chỗ chật hẹp như bỏ liều con nào có bệnh thì nó chết, những con còn sống lại nó phải tốt hơn, cũng như trên mọi hề con nit dau thì không nuôi, đề vậy sống chết tự trời. Như vậy thì giống tâm càng ngày càng ít mà mạnh mẽ hơn. Nếu mà dặng cách ấy mà lựa lọc riết thế như vậy, thì té ra thất công nhiều mà lấy kén chẳng bao nhiêu, có lợi gì đâu. Ấy vậy, thì thế gì cũng phải làm lẹm sao cho tâm khỏi bệnh hoạn. Tâm có ba chứng bệnh thường một là nó ửng đỏ rồi nó chết cứng-nứng còn nguyên hiện con tâm hay là như có nẻ thấp thì nó nổi rên cả mình trắng mốc như bột, chứng bệnh này langsa gọi là Muscardine còn mình thì kêu là tâm va; hai là con tâm nổi điểm đen như hạt tiêu, tiếng langsa gọi là bieth Pèbrine; ba là tâm hóa ra mềm. V-phụ mình nổi khức lên rồi thúi. Và thêm có một thứ ruồi độc nó hay chít tâm mà dít trừng nó xó, làm nên phá hại cũng nhiều; nhưng vậy phải bị chít chết thì thời chớ không truyền nhiệm cho con khác.

Ấy vậy trong lúc tâm thay lột, hề chết con nào thì mình phải mất cái tiền đầu nó đã ăn tới chừng đó. Như nuôi gà, thì chẳng thà nó chết trong trứng, hơn là đề cho nó nở ra cho lớn rồi mới chết làm cho mình phải tốn lúa và thất công. Còn những tâm có bệnh mà không chết thì sau sanh ra bướm cũng truyền nhiệm, rồi bướm đề ra trứng, trứng nở ra tâm cũng phải bị một chứng bệnh, ấy vậy chẳng phải là săn sóc con tâm khi nó đã sanh trưởng mà thôi, song phải lo cho nó trước khi nó chưa sanh ra. Khỏi bệnh hoạn, lại lựa này qua lựa

kia thì phải gìn giữ ngăn ngừa bệnh hoạn truyền nhiệm. Thường lý thì hề tâm đặc kỹ sở dượng, thì ít bệnh, đầu có thì nó cũng gượng nổi.

Ấy cho biết nuôi mới dặng, chớ nuôi phải cho tinh khiết tiêm tằm, hề có con nào bệnh thì phải bỏ đi; lựa trứng nào mà coi có dấu gốc bệnh thì phải liều mà bỏ đi. Như vậy thì chúng ta hãy xét các việc ấy lại cho kĩ càng. Giống tâm nó ăn nhiều lẹm, trời sanh nó ra đề mà ăn hoài hoài, cả ngày cả đêm. Nó ăn càng ngày càng thêm mà người nuôi thì mau hết, càng ngày lại càng nhạt cho ăn. Rồi thì làm sao? Rồi thì thường lẽ làm annam mình nuôi hay chết đói. Kể nuôi làm thì muốn phân ra cho nhiều nong, là trông cho dặng nhiều lợi, đầu thì có ít, không đủ nuôi ít trăm con mà đề mà nuôi không biết mấy ngàn. Những con mạnh mẽ chỏi hỏi thì nó ăn trước còn những con yếu thì ăn một lại sau, cho nên không hề ăn, nó dặng, đến khi rui làm bệnh thì đã yếu quá chịu không thấu. Như có sống dặng thì nó làm kén cũng chẳng ra gì. Còn như nó chết thì cái phận là quân tử nó đã ăn dành với người ta phải mất vô ích. Ấy vậy, như mình liều so không đủ đầu, thì trước hết phải bớt nong, đề ít lại, rồi thì mới lặn, thay bởi thì nhưt dnh phải thì những con đã rở có bệnh hay là xem bộ yếu ớt. Như vậy thì nó đề phân ăn của nó lại cho những con kia. Còn phần mình lỗ vì phải mất những kén xấu của nó, thì lại nhờ có làm kén lại làm kén tốt cao giá bù cho dặng hữu đư. Những tâm bệnh, thì phải trừ tuyệt nó cho kĩ, phải bỏ nó vô thùng thiết đầu lửa rồi bỏ với mà trừ cho hết cái nọc độc, chớ không thì e gió thổi bay rải ra mấy đám đầu ở gần xung quanh mà phải truyền nhiệm luôn luôn không bao giờ hết dặng. Chớ nuôi tâm phải tinh khiết đưng có tối quá và phải có mặt trời giới vào, phải cho thông hơi mà không nên có gió ló; phải tránh cho khỏi khói và cho khỏi hơi hôi hám, vì nếu có một chút, tâm nó cũng không chịu; cửa sổ thì phải có đóng lưới như từ

Mỗi nhà thơ giãv thêm đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm



gan ngựa bình  
trường lý thì hệ  
g, thì ít bình,  
ng nói.

động, chỗ  
tìm tất, hệ  
bỏ đi; lứa  
gốc bình thì  
vậy thì chúng  
ại cho Kĩ cang.  
lâm, trời sanh  
hoài, cả ngày  
gày càng thêm  
âu chết, càng  
Rồi thì  
gề tâm annam

đi. Kể nuôi tâm  
nhiều nông, là  
đôi, đầu thì có  
m con ma để  
ngân. Những  
đi nó ăn trước  
thi ăn một lại  
đi ăn no động,  
thi đã yếu quá  
có sống đặng  
hàng ra gì. Còn  
hân lá dâu mà  
trời là phải mất

minh hiệu sự  
đi hết phải bớt  
mỗi lần, thay  
thi những con  
xem bộ yu ốt.  
ăn ăn của nó  
kia. Còn phần  
những kén xấu  
đi tâm còn lại  
đi cho đặng hữu  
thi phải trừ  
bỏ nó vô thùng  
đi mà trừ cho  
không thì e gió  
không dầu ở gần  
đi truyền nhiệm  
đi hết đặng,  
nh khiết dùng  
mặt trời giới  
hỏi mà không

tránh cho khỏi  
hỏi hám, vì nếu  
đi không chịu;  
ng lưới như từ

để đồ ăn, đừng cho ruồi vô đặng; hệ  
mân một lứa rồi, thì phải thay đổi  
lúa nong, hay là trừ khử uest, đặng  
như vậy thì bình hoạn một ngày  
một ít.

Hoặc có kẻ nói: làm như vậy ít  
tâm quá! Ấy vậy xin chú-vị hãy rõ,  
như nói một kilo thì phải bỏ kén bên  
langsa tâm lần ít hơn kén bên Nam-  
kỳ ta. Tâm ít hơn, mà chung qui rồi  
thi lại đặng tơ nhiều và lối nhiều  
hơn. Ấy vậy xin hãy cho sạch sẽ và  
sạch sẽ luôn luôn, chẳng những là  
chỗ nuôi phải cho sạch mà người nuôi  
trong mình cũng phải cho sạch nữa,  
thi là các việc đều thành toàn.

Làm đặng y như vậy cho đặng vài  
năm, thì chắc là cái phần kén toàn  
liều mỗi tháng mỗi tăng lên cho đến  
đôi lần lại kén xấu ít khi có.

Còn nữa một phương phòng ngu  
cho khỏi bệnh luôn luôn.

Tâm nuôi cho ăn phù-phê, chỗ  
nuôi sạch-sẽ, giống cũng lựa kén tốt  
mà lấy, nhưng vậy mà nếu dùng  
bướm có bệnh mà lấy trứng, thì ắt  
là bệnh sẽ sanh ra tại nhà mình.

Bên Langsa, khi trước sanh ra bệnh  
hoạn phá hại nghề tơ tâm tưởng đã hết  
tuyệt đời đời, may nhờ có người bác-  
sĩ là ông Pasteur khiến nghĩ dụng  
kính hiển-vi mà coi tâm và bướm,  
thi người thấy rõ hệ tâm có bệnh gì  
thi sanh ra bướm, cũng có bệnh ấy,  
rồi thì bướm đẻ ra trứng cũng đều  
có một bệnh. Bởi vậy cho nên người  
mới dạy phải dùng hiển-vi mà coi mà  
lựa trứng, đến nay trong các sở  
chuyên về giống, thì người ta bỏ con  
bướm ấy vô trong cối mà tàn nát ra,  
rồi ép lại giữa hai tấm kiến trắng, mà  
coi có gốc bệnh hay không, coi cho  
biết cũng dễ, tập ít ngày cho quen rồi  
thi biết đặng. Nếu coi bướm có bệnh,  
thi trứng nó phải bỏ đi, bằng không  
thi dùng. Lần lần như vậy, cứ lựa  
cho đặng thiệt tình những giống toàn  
hảo mà dùng, thì sau ắt là tâm nhà  
mình vô bệnh.

Ấy vậy mà, giống tốt của nhà nước  
phát không cho mình, thì phải dùng  
cho lộn với giống xấu, lại như là đã  
có đặng tâm giống tốt, thì chớ khá

nuôi trong chỗ đã nhiễm mầm bệnh  
hoạn rồi, cũng trong nơi dơ dáy.  
Cũng lý chẳng khác chi như nấu  
nước chín khử độc mà cho bình  
uống, rồi lại mút nước vũng gần đó  
mà pha vô cho người, thì té ra cũng  
như không. Cũng như nuôi ngựa mà  
lựa ngựa đực giống tốt hơn hết ngoài  
tỉnh Gia-định, rồi đặng ngựa lại nuôi  
đôi trâu, chuồng trại dơ dáy, thì sau  
lớn lên còn ngựa ấy không ra đặng  
gì hết.

Người nam ta đã rõ biết việc nuôi  
ngựa làm, mà sao không chịu hiểu  
việc nuôi tâm? Lẽ cho phải mình  
mãng ơn nhà nước có lòng lập sở về  
giống tâm, thì phải lo mà cải lương  
làm sao; chớ như mình mà không  
học hỏi mà để tâm cho tinh khiết,  
thi sở lấy giống tâm ấy cũng hóa ra  
vô ích.

Bây giờ chúng ta mới bước qua  
đến việc trồng dâu, là việc dễ hơn  
hết. Từ những đời nào thì trong xứ  
ta đã có một giống rất tốt. Bên Lang-  
sa thì trồng để lên cây lớn, bởi một  
năm để tâm có một mùa ba tháng  
mà thôi; còn bên mình thì trồng  
hàng rào hay là cắm sớ lý. Những  
hàng rào trồng cây vô dụng, thì nên  
trồng dâu thế vô, lấy lá mà bán cho  
làng-diềng hay là nuôi một đôi nong  
tâm cũng có lợi. Như trồng dâu đặng  
sá màu, cây trở cho kỹ, phân tro cho  
khá, thì để tâm hay là bán lá cũng  
nên công việc lớn đặng, mà lại đất  
nào trồng dâu khỏi đóng thuế, vì  
nhà nước có ý khuyến khích kẻ trồng  
dâu.

Chúng tôi diễn thuyết mấy lời què-  
kịch, nhưng mà đã lựa lọc lấy đều  
thiết yếu và bỏ qua các việc chưa  
cần cấp, thì lòng chúng tôi ước ao  
cho chú vị khán quan động lòng mà  
lo cải lương cử hành việc trồng dâu  
để tâm, ấy là thêm một nguồn một  
mạch giàu sang cho mọi nhà, mà  
nhứt là một phương pháp rất hay để  
làm cho trẻ gái thơ lòng mến quê  
hương cùng nơi nội khòn, mà chuyên  
lơ bề giúp lợi ích trong gia đình, như  
vậy thì hơn là vì bản mà muốn lưu  
lạc tha hương tâm phương độ nhứt.

Đời thương cổ, bên Trung-quốc  
các vị Hoàng-hậu cũng có cần việc  
tâm to, là chủ ý làm gương cho thần  
dân rõ biết trong các công nghệ thì  
nghề tâm to là chính nghệ xứng hiệp  
theo phận nữ lưu. Vì có ra làm thì  
cũng còn đặng dựa nương theo bóng  
thung huyền; còn đến sau định chữ  
vu qui về bên chồng đem chút nghề  
khéo mà phụ tá nên đều ích lợi trong  
gia đình, thì lại thêm đặng chồng yêu  
thương kính mến.

**NÔNG VỤ TÙNG ĐÀM**

*(Choses agricoles)*

**CANH NÔNG HỌC**

**I - Về thảo mộc La Botanique**

Học thảo-mộc là học cho biết, các  
phần trong cây, và học cho biết nhiều  
thứ loại cây cối.

Bởi vì cây cối là vật rất cần kíp trời  
đất cho thú vật nhờ mà sống, cho nên  
Tao-hóa sanh ra cây cối chẳng biết  
là bao nhiêu.

*Nói về các phần ngoài cây: Rễ-cây.*  
— Khi mình gieo hạt giống xuống  
đất ướt thì độ vài ngày thấy hạt ấy ló  
ra 1 chia trắng mỏng đầu nhọn mục  
mãn ấy là cái rễ chực. Có thứ hạt  
mau đâm rễ có thứ lâu, không chừng  
đôi gi. Đó rồi rễ ấy đâm ra rễ thứ  
nhì, thứ ba, thứ tư v. v.

Có hai thứ rễ cây, thứ thì bò lang  
ra mặt đất như cây dưa-gan, cây lúa.  
Thứ khác có rễ đâm thẳng xuống đất  
như loại cải-củ.

Cây nhờ rễ mới đứng vững trên  
mặt đất, và rễ là như cái đường thông  
thương để cây hút phân vào mà nuôi  
mình cho sống.

Chứ vì nhờ thứ một cái rễ cây mà  
cối, mỗi rễ nó có đâm ra rễ nhỏ  
xiển để hút phân.

Bởi vậy như mình muốn trồng cây  
nào hữu dụng như cải-củ thì phải  
biết chọn 1 chỗ đất nào phân nhiều  
và lại phân ở sâu nữa để cho rễ nào  
đâm xuống sâu thì hút được phân  
ự nhiên cây mình trồng phải tốt.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm





Còn khi mình trồng giống chi mà rờ nó dâm ngang thì không cần tìm chỗ có phân sâu, phân ở rải gần mặt đất thì đủ rồi.

Khán quan thấy mấy rờ nhỏ mọc theo rờ dặng hút phân vào mình cây vậy thì khi khán quan có bứng cây trồng sang nơi khác thì coi chừng đừng làm gãy sứt mấy rờ nhỏ đó.

Sau lại khi nào tưới cây thì tưới dần dần đừng tưới nước nhiều làm

cho phân nó rặc xuống dưới sâu, thì rờ non hút nước phân không tới.

Những các thứ cây có rờ thẳng như là cải-củ thì phải tưới ngay gốc nó thì nước phân mới thấm tới rờ. Thường họ vun phân lên rồi khoét sùng xung quanh gốc cây cho nước không chảy lãng ra ngoài; còn những thứ cây có rờ lãng ra ngoài thì nên tưới nước xa gốc dặng cho rờ nó hút phân.

(Còn nữa)

### LỜI RAO CẢN KÍP

Bổn-quán đã rao nhiều lần lại có ghi trên trương nhưt báo chương rằng: Vị nào xin đổi nhân nhưt trình, thì phải gởi 0\$20 timbres đến cho báo-quán là tiện công in nhân lại; mà còn nhiều vị gởi thư đến xin sửa nhân lại mà chẳng có 0\$20 timbres-poste. Vạy xin chư qui-vị hãy nhớ giùm, bãng chẳng thì báo-quán không tuân,

# THỜI CUỘC

(ACTUALITÉS)

## ĐẠI-PHÁP GIÁM-QUỐC HIỆU DỤ SĨ THƯ THẦN DÂN

*Le Message présidentiel à la Nation française*

PARIS, le 4 août 1914.

Đức Giám-quốc ban ra lời hiệu-dụ sau này, đã tuyên đọc cho Thượng-nghị-Viện cùng Thần-sĩ-Viện phái-viên là người thay mặt cho thần dân sĩ thư, thì cả thầy đều tung hô cảm khái:

« Thịnh-linh mà Đại-pháp ta bỗng phải cường lân cố ý xút phạm, chẳng kể chi quyền « phạn con người.

« Chiến thư chưa hạ, sử thần dịch-quốc chưa xuất cảnh, thì bờ cõi Đại-pháp đã xam « lãng, rồi thì chiêu hòm-gua này triều-đình Nhưt-nhĩ-Mạng (Allemand) mới hạ chiến thư

« Từ hơn bốn mươi năm nay, nước ta thanh tâm thiết vọng cầu hòa, thủ đáng nghĩa « thù, lòng mong báo oán, mà ta cũng lấp cũng ngỡ, muốn đề cho rạng gương mình là « đại-quốc, đầu nay mình đã hùng mãnh lại rồi, nhưng vậy chừng nào cơ quan hệ đến « việc văn minh tấn bộ và lợi ích chung trong hườn vô thì chúng ta mới diệu võ dương oai.

« Từ ngày khởi hấn đến nay, Đại-pháp chưa hề cử động việc gì, phò thuyết lời nào « mà không chủ ý hoa hảo khiếm tổn, cho thiên-hạ thần trách dặng.

« Cho đến lúc này sơ giao chiến, mà lấy công luận nghiệm mình thì quả là Đại-pháp « đã đến cùng hãy còn cục cung tận tụy mà lo cho khỏi việc đấu tranh, như nay mà chẳng « khỏi thì là về phần Nhưt-nhĩ-Mạng phải gánh lấy cái trọng trách cùng thanh-sử ngày sau.

« Vả chẳng nước ta quốc dân đồng đức đồng tâm, thì ắt là sĩ thư thần dân sẽ kiên « tâm tri chí chung thủ hườn toàn, như đã ngày ngày hằng kiên nghiệm từ khi làm « cuộc họa rơi.

« Trong cuộc chiến đấu này thì Đại-pháp ta là phần Trục (1) từ ngàn xưa lý thể « đương nhiên, Vạn-quốc chẳng ai dặng hiệp lập mà khỏi trách vấn. Ấy vậy hết thầy con « dân, đồng bào nhưt khái, thiết xỉ cừu nhơn, hết lòng ái quốc, róc dạ hùng anh mà « bảo thủ quê hương.

« Nhờ có Nga-la-tư (Russie) tin thành thủ ước, ra công bang trợ, lại thêm Anh-các-lợi

(1) Trục là khúc trục, phần phải phần quấy.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhưt trình Lục-tính-tân-văn giùm

KÍP

tiêu lần lại  
nhứt báo  
in đổi nhân  
i 0320 tim-  
án là tiên  
on nhiều vị  
nhân lại mà  
s-poste. Vậy  
giùm, bằng  
hông tuân.

« (Angleterre) trung nghĩa bình minh, đem lòng cứu viện, thì trong hườn võ các nước văn-minh  
« đầu đầu cũng đều có tinh ái mộ và chúc nguyện cho Đại-pháp, vì bởi xưa nay mà bây giờ  
« là một phen nữa, thì cũng Đại-pháp ta là tượng hiệu Tự-do, công bình cùng Chánh-lý giữa hoàn  
« cầu.

« Bữa nay các nước đồng-minh cùng Đại-pháp ta vừa mới công nhiên tỏ ý trông  
« cậy các việc giao thiệp tại Bộ-viện Luân-dồn (Londres) cho dặng hòa hảo, thì qua ngày  
« mai bỗng chúc Nhứt-nhi-Mạng đã hạ chiến-thơ cho Nga-la-tur. Rồi liền viết cảnh giới  
« Luxembourg; cường lãng danh quốc Ti-lợi-thi (Belgique), lại phân phúc kiếm phương  
« mà công phá nước ta không phòng bị, đương giữa lúc thương thuyết nghị hòa.

« Nhưng vậy mà Đại-pháp ta, dù cang nhu, hòa nhã mà cũng cường cán, cho nên té  
« ra đã phòng bị sẵn rồi. Lại chúng ta đã có quân biên thú giữ gìn thì dễ việc điều khiển  
« theo tuân tự dặng hườn thành.

« Trớng sĩ ta đều tráng lệ cang đảm, nhứt cử hồn thân địch khái, nguyện bảo hộ quốc kỳ.  
« cự thủ thổ võ Tô-hương.

« Đại-pháp Giám-quốc thay mặt cho hết thảy sĩ thú thân dân trong nước mà tỏ lời  
« ngợi khen tin cậy thủy bộ chư dinh trớng sĩ.»

Giám-quốc. RAYMOND POINCARÉ.

ÂU-CHÂU CHIẾN CUỘC  
TÂN VĂN

(Nouvelles de la Guerre)  
(TỪ NGÀY 16 TỚI 22 SEPTEMBRE)

Bình allemand bị thua lùi tới  
rạch Oise và Aisne, qua khỏi đó  
rồi liền kéo vào đóng ở trong đồn  
của họ lập ra tề hội đã xầm lạng  
địa phận để phòng làm cơn bất  
trắc mà trừ. Kế đó lại bãi binh bỏ  
trận mà ra xấp chiến nữa. Hai bên  
còn đang đánh nhau từ hôm ngày  
17 septembre mà chưa phân thắng  
bại, vì mây bữa đó trời mưa dầm  
cho nên không tiện bề chiến tranh.  
Sau rồi binh Langsa và binh Hồng-  
mao đuổi lẫn được quân allemand  
nên quân nó phải thôi lui từ nam  
chí bắc. Coi trong mây trận sau  
này quân allemand càng tỏ ra thủ  
đoạn giả man không còn nói chỉ là  
nhơn đạo hết, làm cho cả hoàn cầu  
ai nghe cũng phải xung gan giận  
ghét tội ác chúng nó.

Ngày trước chúng nó triệt hạ  
thành Louvain, đổ sắt thành Ter-  
monde và thành Dinant trong  
nước Belgique, nay chúng nó cả  
gan bản đại-bách hủy Nhà-thờ chính  
thành Reims là một đền thờ danh  
lam cổ tích mây trăm năm, các  
thợ đời trung có cùng hết trí xạo  
mới lập nên đền thờ ấy rồi là  
kìm bích hủy hoàng hoàn cầu hân  
hừa.

Bình Nga-la-tur là nước liên-  
minh với Langsa càng ngày càng  
đánh được quân autriche và  
allemand. Bình autriche biết mình  
bạc nhược không đủ cự với cường  
lân, nên chỉ những tháo lui hoài.  
Bình Nga-la-tur dọc được 400 vạn  
đại-bác của binh autriche, còn quân  
vừa bị bắt của bị thương và bị giết  
tính được 40 triệu.

Còn người biên thú chưa có tin  
tức gì, vì đạo chiến thuyền của các  
nước đồng-minh chưa gặp thủy  
tàu của giặc mà xấp chiến trận  
nào.

ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ

(A travers l'Indochine)

Giá bạc (Taux de la piastre)

	18	19	20	21	22	23	24
Septembre	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
Hàng bạc Đông- Dương . . .							
Hàng Hồngkong Shanghai . .							
Hàng Chartered Bank . . . .							
Kho Nhà-nước.	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25

SAIGON

Tại thành phố Saigon mở tiệc tiễn  
hành các quan về tưng chính. —  
Chiều hôm 16 Septembre các quan văn võ  
thủy bộ chư dinh, nhóm tại nhà-hội thành  
phố Saigon, dặng chúc tiễn các quan võ cùng  
những lính Saigon về Đại-pháp bảo thủ cho  
Mẫu-quốc. Đứng 5 giờ qua 4 khắc,  
trong dinh có đủ mặt văn võ bá quan, ngoài  
đường đứng chen chơn thần dân bá tánh.

Khi xe quan Nguyễn-soái tới nơi, thì nhạc  
quần chấp trời bãi Marseillaise, kế quan Đốc-  
lý thành phố là ông Cuniac ra chào rước ngài  
vào dinh, lúc ấy cũng có quan Tổng-tư-lính  
thủy-binh dự lễ.

Kể đó quan Nguyễn-soái đọc một bài chúc  
các quan võ-tưng chính, ai đứng nghe những  
lời nhiệt thành ái quốc của ngài, trong lòng  
cũng cảm động. Nhiều khi ngài phải ngừng  
lời nói, cho thiên hạ thối vô tay, rồi mới xướng

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm



tiếp đưc. Quan Nguyên-soái lại nói rằng: "Tôi chắc có ngày kia tỉnh Alsace và Lorraine sẽ về tay Đại-pháp ta như cũ. Khi Ngai vừa đọc dứt bài chúc, thời khắp cả đình vỗ tay như pháo nổ."

Quan Nguyên-soái ngai cũng tỏ cho ai nấy biết rằng: Quan thủ-tướng Dain hiệp ý cùng Chánh-phủ Namkỳ mà mở hội huê đang cùng cuộc cô-dền, đặng cho quân lính chúc mừng Đại-pháp ta thắng trận.

Vậy cả đêm thứ 5, các dinh công thự phùng huê đang sáng rỡ, cờ xí phất phơ.

Những mấy ngày trước đây tuy chưa được tin chi vui mừng, mà dân bần xứ vẫn giữ một lòng trung nghĩa với nước Đại-pháp chẳng chút sai ngoa, những ngày-sẩy đã qua, nay tới ngày vui như vậy, hà hai nước lại không biểu đồng tình hoan hỉ sao?

**BẮC-KỲ**

Chiếc tàu dò biển Magellan ra Hải-phòng nước 63 viên quan võ, 145 thầy đời Langsa và 3 cơ pháo-thủ, rồi trở vào Saigon chở thêm 2 muôn tấn gạo về Chánh quốc.

**Kỷ niệm.** - Các thầy đời đồng một cơ với mấy người về tưng chính, khi làm biệt có trao cho mỗi người một đồng tiền vàng làm kỷ niệm, có đề chữ "Chúc bạn tôi danh đầu được đầy".

**Lễ mừng thắng trận** - Bữa nay tại châu thành Hanoi có làm lễ mừng Đại-pháp thắng trận linh sơn-lá cờ đen đi các ngã trong châu thành cũng như Saigon vậy.

**ÂU-CHÂU CHIẾN TRANH  
LUẬN THUYẾT**

(Trích lục Nhật-bản chữ báo  
(La Presse japonnaise)

Osaka Asahi-báo xướng nghị rằng: Ngày nay dầu sao sao Nhật-bản đế quốc ta cũng phải gây sự chiến-tranh ở Giao-châu. Cũng vì cơ đạo chiến thuyền Allemand đang điều vô dương oai ở mặt biển Viễn-dông, thì cuộc binh-hòa bên đó làm sao cũng phải nào động một phen chó chả không. Vẫn nước Nhật cũng là một nước thông hiếu với các liệt-cường, lẽ nào mà tọạ quan thành bại không ra tay đặng đấm chận chiến-thuyền ấy, đặng mà hộ trì lấy cuộc binh hòa cho cả một phương dân.

Nước Nhật-bản thiết là muốn can dự vào cuộc chiến-tranh bên Âu-châu lắm, là cho đặng giữ cái trách-nhệm đã giao với liệt-cường Giả lí trong cơn này, mà có nước nào xen vô mà ngăn đón cái thế lực Nhật-bản. (Đây nói riêng về nước Huê-kỳ) thì nước Nhật-bản ta quyết cũng không kiến nan nhĩ thời, cũng sẵn mà địch với nước ấy.

Trong hồi thế cuộc biến thiên như vậy, không lẽ nước Nhật-bản chịu để cho chúng hiệp chề mình, nếu chúng hiệp chề được thì sao gọi là cũng xen hàng với liệt-cường hoàn-cầu được.

Osaka-Mainichi-báo khi lược luận về sự tích người Allemand đến chiếm cứ miền Giao-châu, có nói thêm câu này rằng: Bên Trung-hoa cùng các miền Viễn-dông bị náo động nhiều khi, cũng là tại người Allemand ở Giao-châu gây ra.

Le Journal d'Osaka-báo nói rằng: Nước Allemand là chủ mưu trong đám chiến-tranh ở bên Âu-châu, lại không muốn giữ yên cuộc hòa bình ở miền Viễn-dông, ý nó là muốn xúi bèn này phải liên can vào cuộc chiến-tranh một lượt.

Vì những tàu trận Allemand chận đường đón ngõ bắt các tàu vô-can chạy vào hải phận Giao-châu mà càm lại, còn trên bộ thì bắt những dân vô tội đập lũy xây đồn, tải lương thực, vận khí giới cho nó. Bởi vậy giữ sứ Nhật-bản mà không đoàn kết với Hồng-mao, cứ riêng một mình thì cũng không chịu được cách cử chỉ vô lý của họ, vì họ ý muốn phá cuộc hòa bình miền Viễn-dông mà nhưt là đường thương mại bên Viễn-dông ta thiết là thất lợi vô số.

Khi ai nấy đặng tin người Nhật-bản vượt qua biển cả đặng vắn tội kẻ hoành hành nan chẻ ở Giao-châu, thì không ai muốn phản đối chỉ cả vì lũ Allemand ấy cũng như cộp năm rình ở gần bên nhà mình vậy.

Giả như nước Hồngmao không đề phòng trước, mà liên minh với Nhật-bản, thì phen này Nhật-bản cũng phải bắt Allemand giải quyền ở Giao-

châu, và các tàu chiến không được hạ vào trong bến đó, hề Allemand danh một bề thì vô sự, nếu bất kháng thọ lý, thì Nhật-bản quyết ra tay vắn tội chẳng tha.

Le Tokyo Asahi báo nói rằng: Giả như ngày nay chưa có tờ giao ước của Hồngmao với Nhật-bản, thì trong dịp này nếu nước Nhật-bản muốn sanh sự chiến tranh với nước Allemand thì cũng có lẽ khác đủ mà làm bằng cơ đặng hưng binh vắn tội.

Bao lâu mà đạo chiến-thuyền của Allemand hãy còn hoành hành tại cửa Giao-châu, chờ dịp giao tay với đạo chiến thuyền Hồngmao ở tại Hương cảng và Oai-hải-vê, thì cuộc quyền lợi của Allemand không đến đặng đâu, vì nay đến thì giờ nước Nhật ta ra mà chịu cái trách nhiệm về phần sự mình theo lời giao ước.

Journal Tô-kyo báo luận tiếp rằng: Không có lẽ chỉ trách Nhật-bản sanh chuyện đặng cầu cái quyền lợi riêng cho mình, giả sử nước Allemand đến xâm phạm các cù lao của Hoa-lan, thì Nhật-bản cũng nhiệm kỳ số hạo, đề mặc ý, (ấy là tội về sự lo ích riêng mà thôi).

Báo ấy thêm rằng: Nước Allemand có ý rình chiếm thuộc địa Hoa-lan cũng không phải là đều bị mất gì đâu, aj ai cũng dễ rờ. Vậy có lẽ nghĩ rằng: ngày ngày nào nước Allemand chiếm được nước Hoa-lan, thì những thuộc địa của Hoa-lan có lẽ phải về tay nó thiết. Bởi vậy Nhật-bản ta phải ra tay mà ngăn ngừa kẻ lang tử đã tầm.

Các báo-chương của ngoại dân đã hay trước rằng: làm sao Nhật-bản đế- quốc cũng sẽ có chuyện phong trào ở Giao-châu, và trước khi gọi tờ tối-hậu (ultimatum) cho nước Allemand, thì có 1 vị sứ thần Allemand ở Nhật-bản đáp từ cho chư báo-quán rằng: Chánh phủ Allemand quyết không nhiều loạn tới miền Cực-dông chi, mà ngày nào Nhật-bản muốn phản đối với Allemand đem binh sang đánh Giao-châu thì nước Allemand sẽ

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhật trình Lục-tính-tân-văn giùm

Số 344  
nhưng  
mưa me  
binh khi  
Nay ai  
hứa một  
thời chằng  
sao?

**VAN C**

Nội về cao

Điều thú  
quốc có p  
phủ-lô của  
người náo  
đầu cho c  
cũng khôn  
kẻ mãnh b

Cho nề  
nhưng mư  
đạo mà đ  
vật của c  
không đ  
những kh  
đang trong

thi tu y th  
Điền thứ  
quyền bất t  
trong thau  
nao, cũng  
quyền cãm  
khối ranh  
vay là ch  
khí binh b  
đầu đó v  
quốc sẽ p  
quán phu-

Điều qui  
quyền bất  
phục dich  
theo chức  
giao công  
thi không  
không ph  
là việc c  
chính chi

1) Quán li

M

nhượng quyền lợi cho Nhật-bồn...  
...men thông thả chờ không dùng  
...binh khí mà trở cự mãi chi.

Nay ai đó hãy dòm võ mà coi, lời  
...hứa một đằng mà làm một ngổ vậy  
...thời chẳng là nhơn tâm cự trắc lắm  
...sao?

P. Hòa. lược dịch.

### VẠN QUỐC CÔNG PHÁP

(Tiếp theo)  
(Droit International)

#### KHOẢN THỨ II

Nói về cách cư xử với quân phủ-lô (1)  
của bên địch-quốc.

Điều thứ 4. — Chánh phủ bên địch-  
quốc có phép khu-xử những quân  
phủ-lô của mình bắt được, còn những  
người nào hoặc cơ binh nào khác,  
đầu cho có công bất dặng phủ-lô thì  
cũng không phép phạm đến những  
kẻ mình bắt dặng ấy.

Cho nên đầu rằng là quân phủ-lô,  
nhưng mình cũng vẫn phải lấy nhân-  
đạo mà đãi họ luôn, phạm những tài  
vật của cải người ấy sắm riêng, thì  
không dặng có chấp, ngoại trừ  
những khí giới, ngựa xe, giấy tờ,  
đựng trong việc cơ quân chiến trận,  
thì tự ý thân dùng.

Điều thứ 5. — Nước địch-quốc có  
quyền bắt những quân phủ-lô, mà giam  
trông thành hoặc trong đồn, trong trại  
nào, cũng tùy ý chọn lựa, và lại có  
quyền cấm phủ-lô đó không dặng ra  
khỏi ranh cấm, việc cấm hạn như  
vậy là cho khỏi sự nhiễu loạn trong  
khí binh biến, khi nào bãi chiến rồi,  
đầu đó yên cư lạc nghiệp cả, thì địch  
quốc sẽ phải phóng tha cho những  
quân phủ-lô ấy về.

Điều thứ 6. — Nước địch-quốc có  
quyền bắt những quân phủ-lô ấy  
phục dịch cho mình, song phải tùy  
theo chức phận, cùng tài năng mà  
giao công việc, ngoại trừ các quan võ  
thì không dặng quyền như vậy và  
không phép giao cho việc nặng, cùng  
là việc chi quan hệ về với việc  
chinh chiến.

(1) Quân lính bị giặc bắt đem về cầm tù.

Phạm các phủ-lô cũng được phục  
dịch cho Chánh phủ bên địch-quốc,  
và cũng được phép làm công với  
người ngoài dân mà lo lợi riêng theo  
phận sự mình.

Vậy hệ quân phủ-lô làm công cho  
Chánh-phủ địch-quốc, thì Chánh-phủ  
phải do theo nguyệt bổng như binh  
lính nước mình mà chỉ một luật.

Nếu việc làm không phải như một  
thứ với lính Chánh-phủ, thì phải  
chiếu theo thì giờ, và liệu công gia  
thường.

Mỗi khi phủ-lô phục dịch cho  
Chánh-phủ, hay là làm công cho  
ngoài dân, thì hai đàng sẽ phải thương  
lượng trước với quan cai binh-lính  
cho êm thuận, rồi mới dặng nhiệm  
kỹ sử lính.

Phủ-lô sẽ được lãnh công hưởng mà  
bảo hộ thân mình cho khỏi nỗi bần  
bần, nếu còn dư giả, thì nhà nước  
thâu giữ giùm, dặng cho khi nào mãn  
hạn tha về cố quốc, thì sẽ chỉ đủ hỏi.

Điều thứ 7. — Nước địch-quốc phải  
lo cung dưỡng những phủ-lô của  
mình bắt dặng.

Khi hai nước đánh nhau, mà không  
có giao đều ước gì riêng trước, thì  
nước nào bắt được quân lính nhau,  
cũng phải lo cung dưỡng y phục ẩm  
thực, cũng y như quân lính của mình.

Điều thứ 8. — Phủ-lô ở bên địch-  
quốc thì cũng phải tuân theo quân  
luật của nước ấy, như bất tuân mà  
nhiệm ý hồ hành, thì bên địch-quốc  
có quyền chiếu phép công mà trị tội.

Những phủ-lô bất kỳ (là giam tại  
đâu, nếu vượt ngục nhì đào, chưa  
kịp về tới đồn-quân, mà còn lẫn  
quần địa phận của địch-quốc, bắt  
hạng mà bị bắt, thì phải chịu hình  
phạt theo trong quân luật.

Khi địch-quốc bắt được quân đảo  
tù ấy, thì không phép gia phạt hơn  
những khi đã bôn đảo trước.

Điều thứ 9. — Phạm những phủ-lô  
phải cung khai danh tánh chức phận  
của mình cho mình bạch trong khí  
lính trên-tra hỏi, nếu mà gian khai,  
như làm quan mà cung là lính, thì

đầu bị ngược đãi cũng không phép  
ăn năn.

Điều thứ 10. — Như phủ-lô hứa lời  
cam kết với nước địch-quốc rằng  
mình không dám trốn đi đâu, thì sẽ  
được phép tự do ra ngoài. Trong khi  
đã cam kết như vậy, thì quân phủ-lô  
ấy phải giữ trọn danh dự mà lo thủ  
tín với người, cũng như thủ tín với  
nước mình về mọi lời đã hứa. Và lại  
nước bên mình không được nài ép  
xài dục phủ-lô làm điều phi pháp, mà  
trả lời mình thế với nước địch-quốc.

Điều thứ 11. — Theo phép không ai  
được nài ép quân phủ-lô phải đoạn  
thệ rằng mình không trốn về cố quốc,  
mới cho tự do ra ngoài. Nước địch-  
quốc cũng không bước mình phải  
nhậm đơn xin đoạn thệ ấy.

Sau sẽ tiếp theo.

### ÂU MỸ TÂN VĂN

(Nouvelles d'Europe et d'Amérique)

#### 歐美新聞

Binh allemand chết đói. — Bọn quân  
xin lược biên một khoản bài án hành trong  
nhật trình *Avenir du Luxembourg* báo như  
vậy:

« Ban đầu ai cũng lo sợ tánh tàn nhẫn  
bạo ngược của lũ allemands, sau rồi mới thấy  
họ mà thương hại. Bọn họ nay đã ra thân đói  
khát, sức lực kém không làm gì được.

Vấn họ ban đầu tưởng rằng binh cường  
trường mạnh, đánh đâu thắng đó cần chu sắm  
trương thừ cho dư dả, bởi ấy tưởng sí lo bề  
chiến thắng, chớ ít vụ tới vật an.

Không dè xuất trận mới được 8 ngày những  
binh allemands đóng tại bờ cõi Đại-pháp với  
những binh súng chiếm quân Luc-xăm-bô  
(Luxembourg) thiếu ăn, nổi trách vẫn hoe  
phải đi thợ thân xin ăn, đói thét phải quang  
khí giới nằm đó chịu chết, ở tại Sembli có 1  
quần lính mà kì chạy vô thành kiếm củ *carotte*  
Hồng tía bạc mà nhai cho đỡ đói. Người ta  
có gặp được trong túi áo của một quan võ  
allemand dặng bị thương nhiều củ khoai còn  
sống nhơn.

Có đêm nọ, tại Meizert một đội quân vô  
làng gỗ của bá tánh mà xin bán. Tại Mesancy  
cũng có một đội quân allemand chạy vô xóm  
xin ăn, binh Đại-pháp nhiều khi gặp những  
quần allemands đói lú nhào xuống đất mà  
chết; tại nhà thương Arion có nhiều lính  
binh allemands nằm đó an ngủ cả ngày người

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhật trình **Lục-tính-tân-văn** giùm



ta tưởng là binh trưởng coi lại là họ giả binh dặng nhờ đôi ba bữa ăn kéo chết.

Trong miền Mesancy quân lính đói quá thì biểu bọn cây cày về nhà kiếm đồ ăn đem cho họ, còn họ thì lại cầm cây thế cho mà nói rằng « chúng ta ở đây không làm cái chi cho nên thân » một tên lính kia ban đêm đến gõ cửa nhà chủ điền nọ mà xin một miếng bánh nó đi từ Steintord đến nhà ấy xa quá chừng trở về thì đi lạc không biết đường về. Thủ người mà hại mình là vậy đó.

**Nước Allemagne thù vực.** — Chánh phủ allemand tâm phương ngan đón 4 muôn rưỡi dân Nga-la-tư (Russes) làm công tại nước Allemagne kéo họ về nhập cư, vì phần đông là lính lưu hậu.

Dân Nga-la-tư hay được tin ấy thì cả giận kéo nhau đi các nẻo đường trong thành mà la hét ngăm đe nước Allemagne, nhiều người la lên xin liệt cường tận hủy dòng giống allemand đi cho rồi.

**Thắng thưởng.** — Quan đại-trưởng-quân Joffre lãnh quyền thưởng quân các đạo binh ra trận mới ban thưởng một ông quan hai thuộc cơ lính Dragon tên là Bruyant được Ngũ đẳng bội tinh.

Số là quan ấy đi với 7 tên lính dọc đường gặp một toán 30 lính allemands liền rờn súng bắn chúng nó chết gần hết. Chính mình quan ấy rước theo kịp quan võ cai toán lính allemand mà giết thóc.

Quan đại trưởng quân cũng gán *médaille militaire* (binh sĩ công hầu) cho tên lính Escoffre thuộc cơ Dragon vì lòng can đảm, bắn hay và đã bị nhiều đường tên mũi đạn, ấy là người được ban thưởng trước hết trong khi ra chiến trường.

**Lượn cuộc thủy chiến nội tuần tháng Aout 1914.** — (Lục theo tờ truyền tin Chánh phủ Hongkong).

Trong tuần tháng Aout, nội mặt biển Địa-trung-hải (Méditerranée) riêng về một tay Hải-quân Hồng-mao và các nước đồng minh tung hoành tự tại, bên giặc thiệt là tuyệt tín không có vàng lai.

Những đạo chiến thuyền allemands và autriche thì như hồ bất ly sơn, núp nơi hải phận của họ, chớ không dám lộ đầu ra, trên bờ đặt pháo đài, dưới biển thả thủy lôi, dặng mà cứ hiềm tự phụ. Có bốn chiếc tàu trận allemands, và một chiếc tàu trận của autriche bị đánh chìm, còn hai chiếc tàu trận nữa của allemands không dám đánh mà chạy trốn vào trong sông Dardanelle.

Còn trong đạo chiến thuyền Hồng-mao chỉ bị chìm có 1 chiếc tàu nhỏ mà thôi, bởi vậy mới

biết rằng cánh hải-chiến của Hồng-mao rất là dẹ nhưt hoàn toàn, coi cuộc đại chiến như vậy mà 30 muôn hủ quân không chết một người nào.

Đạo binh của các thuộc địa Hồng-mao nay đang vượt biển sang tiếp ứng quân đồng minh.

Chánh phủ các nước đồng-minh sai quân ra chiếm cứ các thuộc địa của Allemagne trong phương nam (Afrigue) và ở biển Thái-bình-dương.

Nhờ có đạo chiến-thuyền của Hồng-mao và Đại-pháp hùng cứ tại địa-trung hải nên cuộc điều binh bên Algérie qua Pháp địa được tự do không phải giới nghiêm. Cũng là nhờ hải quân binh cường tướng mạnh, nước Hồng mao lo kham được nhiều chuyện. Như là giữ yên các mặt biển cho binh thuộc địa Australie, Canada, Thiển-trước và Afrigue sang tiếp ứng Mâu-quốc rất là mau lẹ.

Còn những tàu buôn allemands thì không hay trú tị ở tại xứ nào, nay trên mặt biển chỉ thấy thương thuyền của các nước đồng minh qua lại rất là đông đảo.

Những tàu allemands mấy nơi cách xa cơ quốc, như Trung quốc hải, Thái tây dương và Thái-bình-dương, thì bảo đầu thứ súng không dám lộ ra khai chiến với các tàu của các nước đồng minh, chỉ như hồ phục-ngư ngoài rình bắt những tàu buôn, còn thấy thuyền thuyền thì tâm phương nhi tâu.

Tuy những đạo chiến thuyền allemands còn xuất nhập vô thường ở ngoài biển, nhưng không cướp phá thương thuyền của các nước đồng minh là bao nhiêu, vì những tàu ấy ứ thủ ứ vì, phong bạo gai binh, nên đâm đầu ra mà ngan đường chặn lối tàu buôn của các nước ngoài.

Đạo thuyền thuyền Hồng mao một ngày một tấn bộ, ít lâu đây nước Hồng-mao đóng rồi 10 chiếc đại chiến thuyền, 20 chiếc *contre torpilleurs*, nước allemande thế nào mà đóng được như vậy.

Lúc này bên nước Hồng-mao hàng hóa không lên giá gì mấy, ai nấy vẫn an cư lạc nghiệp ăn đồ như cũ, còn tiền quyền đê tề cấp kẻ bị thương thì càng ngày càng tăng số, nay tính cũng được 50 triệu quan rồi.

Bên Đại-pháp binh ra trận hung hăng, như cạp rước thịt. Tuy một mà chống với mười cũng thắng, giặc ngã chết xác nằm lấp nội máu chảy thành sông.

Bên Đại-anh quốc dân sự vưng nghe hiệu dụ chánh phủ liền tinh nguyện nhập cơ thêm 30 muôn người nữa để tiếp binh đang ra trận, lớp nọ đi rồi kẻ lớp mới ra mặt tinh nguyện thêm nữa.

Chánh phủ Hồng-mao quyết lòng rút gươm ra sẵn tội kẻ nghịch tặc chạy đến cùng.

Còn ở hướng đông nước Allemagne binh Nga-la-tư kéo đến như kiến cỏ quyết chi nhằm kinh đô Berlin trực chi.

Tình cảnh Úc-quốc (Autriche) càng ngày càng tệ, bị binh serbie đánh lui qua đòng Shabatz rồi chạy qua rạch Drina, kẻ đó binh Nga-la-tư áp tới đánh đuổi hết các quân giặc đóng trong miền Galacie và chiếm luôn miền ấy làm thuộc địa, Úc-quốc thất thế phải bỏ chiến với Serbie, và chịu mất đôn oemberg.

Bên miền Viễn-dông đạo chiến thuyền Nhật-bôn vượt biển sang vây cửa Giao châu là thuộc địa allemand, còn ở hướng tây A-phi-ri-gia (afrique) các đạo binh thuộc địa của Pháp và của Anh kéo đến chiếm quân đất Tógoland là thuộc địa của nước Allemagne.

Nước Hồng-mao cũng bắt được một chiếc tàu allemand hiệu Wissmann làm cho biển hồ Nyassa rầy được yên tĩnh. Cuộc thương mại của các thuộc địa Hồng mao đều cử chỉ như xưa nay không có đều chi rờ rám.

Sau liệt nước Allemagne chịu mất thuộc địa Samoa bên biển Thái-bình-dương rồi.

**LỤC ĐÔNG TÂN VĂN**

(Nouvelles de l'Extrême-Orient)

**極東新聞**

**Chỉ dụ của Viên-thế-Khải về sự Trung lập**

Nhơn vì cơ rằng một đảng thì bên Âu-châu có phong trào, các liệt cường đang tranh tương chiến, đảng khác là vì nước ta có giao ước với mấy nước đánh giặc ấy, vì có giặc này rất lợi hại cho đường thương mại của dân ta, vì cơ nhiều người lái buôn thuộc dân ta đi buôn hoặc là đã có nhà cửa kinh dinh ở trong mấy nước đánh giặc; vì cơ Đức giám quốc muốn giữ lấy sự yên tĩnh ở miền Viễn-dông và giữ trung lập cho hẳn hoi trong cả cuộc giặc này;

Thì Đức giám quốc Viên-thế-Khải có lập ra mấy điều luật sau đây do theo vận quốc công pháp buộc dân nước Tào giữ sự trung lập. Vậy các quan đồ đốc phải bố cáo cho dân sự rõ biết máy điều luật ấy mà vưng giữ cho trọn.

Vậy chỉ dụ này chia ra 24 điều phải giữ:

**Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhật trình Lục-tình-tân-văn giùm**

I. — Những nước đánh giặc không được phép đến mà chiếm cứ hoặc đất đai hay là mặt biển nào thuộc nước Tào, cũng không nên gây sự giặc giã ở hai nơi trên bộ và dưới thủy.

II. — Nước đánh giặc không được chuyên chở lương thực khi giải qua ngang nước, nếu nhà nước gặp thì sẽ bắt mà giam cho đến khi mãn cuộc chiến tranh.

III. — Những hải khẩu đều phải giữ trung lập. Khi nhà nước gặp tàu giặc nào bất kỳ, thì buộc phải giải giáp, còn quân lính theo tàu thì phải bị cầm cho đến khi mãn giặc.

IV. — Nhà nước sẽ lo chỗ ở và nuôi cơm các kẻ bị giam ấy. Những tiền tổn phí về cuộc bảo dưỡng này về phần nước giặc phải chịu sau khi hải chiến.

V. — Những tàu giặc bất kỳ lớn nhỏ đậu trong cửa thuộc địa phận Tào thì kỳ cho nội 24 giờ phải kéo neo, trừ ra khi nào có lẽ trọng, thì nhà nước sẽ ban phép riêng.

VI. — Ngoài trừ khi có bão táp ngoài biển hay là phải sửa tàu hư, thì mấy tàu đánh giặc được trú đậu tại cửa, song chỉ đậu được 3 chiếc sắp lại mà thôi.

VII. — Nếu trong cửa trung lập mà có nhiều tàu của 2 bên đánh giặc tạt ngang thì một bên phải lo ra cửa mà đi nơi khác còn bên nọ thì phải ở lại đợi cho đúng 24 giờ mới được đi, không nên đi khi chưa đúng hạn ấy.

VIII. — Tàu các nước đánh nhau không được phép vào hải khẩu của Tào mà vận lương quá hạn đã cho trong khi yên tịnh, về khi giải cũng vậy.

IX. — Cấm không được rước bắt quân giặc trong các mặt biển thuộc về nước Tào và cấm dắc tù hoặc đem khi giải đoạt của giặc vào các cửa trung lập, chánh phủ Trung-hoa có phép thả tù, lại có phép bắt bọn dân tu vào cửa cấm mà giam, còn tù thì thả về.

X. — Những lời nói trong điều thứ III, V, VI, VII không thì hành về những tàu chở kẻ bị thương tích.

XI. — Nước đánh giặc không được chiêu binh mã mà hoặc sắm sửa cuộc tiệp đánh giặc dưới tàu trong địa phận Trung-hoa hay là ở mấy mặt biển thuộc nước Trung-hoa.

XII. — Các quân lính hộ thủ sự quân cũng là lính trung-hoa không được phép can dự vào đám giặc, nếu can dự thì nhà nước sẽ bắt mà giam và buộc giải giáp hết thủy.

XIII. — Mấy nước đánh giặc không được tịch biên các sản vật của người Trung-hoa đang ngu trong mấy nước ấy. Nước Trung-hoa được phép sai tàu chiến đi đương oai diêu vô.

XIV. — Nếu như nước Trung-hoa phải dùng đến khi giải mà ép buộc người ta giữ trung lập, thì sự ấy không nên kể là nước Trung-hoa dự vào làm chiến.

XV. — Nước Trung-hoa không được buộc mình dự vào đám giặc.

XVI. — Cấm bán khi giải lậu trong địa phận Trung-hoa.

XVII. — Cấm cuộc tuần do tế sát (Espionnage) đặng trợ lực cho nước đánh giặc.

XVIII. — Cấm người Trung-hoa không được bán đồ hóa vật cho nước đánh giặc mà không xin phép chánh phủ.

XIX. — Người Trung-hoa không được mua bán đồ gi của giặc đoạt được mà không xin phép trước.

XX. — Các tàu của nước Trung-hoa sẽ phải giữ nhắc các điều luật về sự vấy bẩn, và lại không phép chở đồ lậu cho nước đánh giặc.

XI. — Chánh-phủ Trung-hoa sẽ dùng luật nước mà trừng trị các người thanh khách vi phạm các điều luật này, còn kẻ tha hương phạm luật cấm thì nhà nước cũng chiếu luật đã giao ước mà gia hình phạt.

XII. — Người trung-hoa can dự vào việc giặc nếu bên giặc bắt đặng thì bên giặc có quyền xử đoán.

XIII. — Các tàu của người trung-hoa có chở khi giải và hàng hóa đem về nước Trung-hoa thì giặc không phép bắt. Vay mỗi khi gặp tàu trung-hoa thì bên giặc nên đòi hỏi phải thông hành và tờ lý lịch của nhà nước Trung-hoa đã ban cấp.

XXIV. — Khi có xảy biến ra đều khác ngoài các điều luật chỉ trên đây thì nước Trung-hoa sẽ chiếu theo vận quốc công pháp mà xử với mọi người.

*Tại Giao-châu.* — Chánh-phủ Allemand mỗi ngày đều lo kiên bế đồn lũy vững vàng trên bờ đặt pháo đài, dưới thủy giải hòn trái phá nổi. Chánh phủ có ý hệ ngày nào thành Thanh-đảo thất thủ, thì sẽ tận bực cả thành trì nhà cửa trong ấy, bởi vậy chánh-phủ dạy phát dầu lửa cho mỗi nhà chờ khi vận kiên thời quay thì phóng hỏa thiêu hết sự nghiệp kéo về tay ngoại quốc.

*Máy bay.* — Hôm 8 tây rồi đây nhiều người hành khách ở Giao-châu đi về Thương-hải thuật chuyện rằng: Có hai máy bay đang tập luyện tại trường bay liên nhào xuống đất gây sự sợ hãi. Một gã phi-công bị gãy sườn, còn gã kia cũng bị thương tích nặng. Hai máy bay ấy hư nhiều không còn dùng được nữa.

*Trung lập.* — Các liệt cường chịu công nhận 21 điều về sự trung lập Chánh-phủ Trung-hoa đã ban ra cho dân tuân giữ trong lúc giặc này.

**LỜI CẢM KÍP**

Từ nay về sau, vị nào mất nhứt trình, nội trong mười ngày phải cho bồn-quán hay thì sẽ thường chớ.

Nếu quá hạn ấy thì bồn-quán không tuân. Ấy là lẽ công, vì có nhiều vị nói mất những số báo đã in một hai tháng trước.

**CÔNG VĂN LƯỢC LỤC**

(Actes officiels)

**公文略錄**

TỔNG-THỐNG TOÀN-QUYỀN CHÁNH PHỦ

(Actes du Gouvernement général)

**全權政-府**

Quan quyền Toàn-quyền Đông-dương, thường thọ đệ-ngũ đẳng-bội-tinh.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tinh-tân-văn giùm

Số 344  
 ồng rút grom  
 a cùng.  
 emagne binh  
 ể quyết chi  
 e) càng ngày  
 i qua đường  
 i, kể đó binh  
 các quân giặc  
 ềm luôn miên  
 ể phải bỏ  
 ến emberg.  
 uyền thuyền  
 của Giao châu  
 ồng lấy A-phi-  
 thuộc địa của  
 ềm quân đất  
 ộc Allemagne.  
 ược một chiếc  
 ần làm cho  
 ền tịnh. Cuộc  
 ồng mao đều  
 ền chi rồi rằm.  
 ứu mất thuộc  
 ương rồi.  
 N VĂN  
 e-Orient)  
 聞  
 Khải về sự  
 ảng thì bên  
 ào, các liệt  
 ương chiến,  
 a có giao ước  
 ặc ấy, vì có  
 ường thường  
 ều người  
 ỉ buôn hoặc  
 ịnh ở trong  
 i có Đức giám  
 r yên tịnh ở  
 trung lập cho  
 giặc này;  
 Viên-thể-Khải  
 ật sau đây do  
 ập buộc dân  
 ập lập. Vay các  
 ạo cho dân sự  
 ầy mà vùng  
 ĩa ra 24 điều  
 n giùm



Chiếu theo chỉ-dụ ngày 20 octobre 1911 định quyền quan Toàn-quyền và chỉnh đốn lại việc cai-trị và mọi việc lý-tài ở Đông-dương;

Chiếu theo tờ châu-trị của quan thượng thư ngày 20 juin 1913:

Chiếu theo chỉ-dụ ngày 13 mai 1905, thi-hành ở Đông-dương những khoản thứ nhứt luật ngày 15 février 1903 về việc phòng bị vệ-sinh tại Đông-dương.

Chiếu theo chỉ-dụ ngày 1 novembre 1903 chỉnh-đốn việc chữa bệnh ở Đông-dương;

Chiếu theo chỉ-dụ ngày 25 octobre 1909 lập sở chữa bệnh ở Đông-dương;

Chiếu theo lời xin của quan Giám-đốc sở chữa bệnh Đông-dương:

ĐỊNH RẰNG:

**Khoản thứ 1.** — Nhà nào mà có người vướng bệnh dịch hạch mà chết thì không ai được ở đó nữa.

**Khoản thứ 2.** — Phải quét khắp cùng trong nhà cửa đằng sau, các nơi sản nước. Trong nhà có gạo thóc, hoặc đồ ăn mà chuột hay ăn phá thì phải nhứt khắc đem bỏ ra chỗ khác, không được để ở trong nhà.

Ở dưới đất, trên tường, và các đồ đạc phải rửa cho sạch rồi rảy nước crésyl lên, nếu không có thứ nước ấy thì rảy bằng nước phéniqué, một ngàn phần nước là thì pha 50 phần nước phéniqué.

Nếu có thể tẩy được ở trong nhà, thì tẩy bằng hơi gaz sulfureux dùng máy Clayton mà rảy hoặc đóng kín cửa mà đốt diêm sinh (soufre).

Nhưng trước khi tẩy phải rảy nước crésyl hay là nước phéniqué đã.

**Khoản thứ 3.** — Những quần áo giẻ rách, mà nghi ngờ rằng có vi-trùng thì phải đem trung nước sôi, hay là đem giặt cho sạch.

**Khoản thứ 4.** — Nếu các nhà mà

có người chết vì bệnh dịch hạch, làm bằng lá không đáng mấy đồng tiền, thì đem đốt đi, người chủ nhà sẽ được tiền bồi thường.

**Khoản thứ 5.** — Còn những người ở trong nhà có người chết vì bệnh dịch hạch đều phải tắm sát sàvon cho kỹ, rồi thay quần áo khác, mà phải đi ở nhà khác, muốn ở nhà nào tùy ý mình chọn, tổn hao mình phải chịu, nếu nhà nghèo thì nhà-nước chịu tiền phí tổn cho. Không cần phải giữ những người ấy biệt ra một nơi, sống được cứ việc đi làm ăn như thường. Nhưng mà nhà-nước phát cho mỗi người một cuốn sổ để cứ hoặc bốn ngày, hoặc tám ngày đến cho quan thầy thuốc khám trong mình.

**Khoản thứ 6.** Những nhà có người chết vì bệnh dịch-hạch mà đã rửa và tẩy trực rồi đều phải đóng cửa ít là cũng 30 ngày, không ai được ở. Đến khi quan thầy thuốc cho ở thì mới được về ở.

**Khoản thứ 7.** — Nếu mà người chết ở tại chỗ buồng dẫy tổ ở, thì chỉ thi hành những khoản phòng bị ở nghi-định này trong buồng ấy mà thôi.

**Khoản thứ 8.** — Phải dùng hết cách mà trừ hết chuột ở trong nhà, như có người chết vì bệnh dịch hạch ở trong một phố thì cũng phải trừ chuột hết.

**Khoản thứ 9.** — Nếu những người ở trong nhà có người chết vì bệnh dịch hạch mà muốn chích thuốc trừ dịch thì nhà nước sẽ chích cho. Chích một lần rồi thì trong mười ngày nữa lại phải chích một lần thứ hai, chích hai lần bằng trước.

**Khoản thứ 10.** — Ai mà không tuân theo các điều trong nghị-định này thì cứ chiếu theo khoản 24 ở nghị-định ngày 19 septembre 1905 thi hành chỉ-dụ ngày 13 mai 1905 mà bắt tội.

**Khoản thứ 11.** — Quan Chánh-soài Nam-kỳ, quan Thống-sứ Bắc-kỳ, và quan Khâm-sứ Trung-kỳ, Cao-miên, Laos, quan Đông-dương án-tòa trưởng lý, quan Thủ-hiến Quảng-châu-loan, và các quan Giám-đốc sở (Coi qua trương 11).



— Cha chả! Con có sữa dũ hế!

— Là tại mỗi ngày tôi cho nó uống sữa hiệu **LA PETITE FERMIÈRE.**

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình **Lục-tỉnh-tân-văn** giùm

chữa-bị hành. Quan qu...

TU

Ngày 27... Hình qua... tỉnh Sôc-t... cai-phó... D-lh-khả... dân-trang... tham-qu... nhà-khu... dư-nước... chững... ta... thêu-cu... công-cò... phủ-như... bực-thò... chính-chi... qua, rất... oai-trò... chắc-là... kỏi-hai... quốc-v... qua, nay... nặng-on... Nhon-l... cả-xuân... chât,chi... cho-nhà... giúp-ngu... chơng-gi...

NGUYỄN

Les ho

Nguyễn... huyện Ch... đến đời...

chợ hạch, làm  
chết vì bệnh  
chủ nhà sẽ

những người  
chết vì bệnh  
mặt sapon  
khác, mà  
ở nhà nào  
mình phải  
thì nhà-nước  
Không cần  
biệt ra một  
định làm ăn  
mà nhà-nước  
t cuốn sổ để  
bạc tâm trong  
ốc khản trong

nhà có người  
mà đã rửa và  
lóng cửa ít là  
được ở. Đến  
tho ở thì mới

mà người chết  
ở, thì chỉ thì  
ông bị ở nghị-  
ấy mà thôi.  
dùng hết cách  
ng nhà, như có  
dịch hạch ở  
phải trừ cho

u những người  
chết vì bệnh  
chích thuốc trừ  
sẽ chích cho.  
thì trong mười  
ch một lần thì  
ng trước.

đi mà không tuân  
nghị-định này  
đán 21 ở nghị-  
đương 1905 thì  
mai 1905 mà bắt

Quan Chánh-soái  
g-sứ Bắc-kỳ, và  
g-kỳ, Cao-miên,  
đương án-tòa  
hủ-hiến Quảng  
đan Giám-đốc sở  
qua trong 11).

chữa-bệnh, chiếu nghị định ngày thi  
hành.

Quan quyền Toàn-quyền :

VAN VOLLENHOWER.

Hà-nội, le 7 Août 1914.

Phụng lịnh quan Toàn-quyền,

Quan Đông-dương án-tòa

trưởng-lý :

S. MICHEL.

### TỰ DO DIỄN ĐÀNG

(Tribune de nos abonnés)

### 自由演壇

Tánh tốt nên khen

Ngày 27 Aout, rồi bắt thăm lịnh tập tại  
đình quan chủ quận Kế-Sách, có quan chủ  
tính Sốt-trang chương quân, đủ mặt mấy  
cai phó ba tổng, Đình-trưởng, Đình-hòa,  
Đình-khánh, hỏi tế hương chức 36 thôn,  
dân tráng gần ngàn, khi mãng cuộc bắt  
thăm quan chủ quân lấy lời thanh tao nhỏ  
nhả khuyến dụ như vậy: « Năm mươi năm  
đứ nước bảo hộ tốt đa mỡ mang dân  
chúng, toàn cõi Đông-dương căng ngày  
thêm cường thịnh, vật thu dần phong,  
công cổ nông phổ tiến hóa, nhiều trang cư  
phủ như Vương-khai Thạch-sùng, hiểm  
bực thổ hào vật lực, bởi Đức tặc gây nên  
chinh chiến, làm cho Đại-pháp đồng cang  
qua, rất đối ngoại quốc lân ban đều ra  
oai trợ chiến, tướng đồng binh cường  
chắc là đại thắng, song con giao đầu chỉ  
khỏi hai mạng ít nhiều, thương mẩy đưng  
vì quốc vong thân, phụ mẫu thế nhi có  
quả, nay bá tánh lẽ nào chẳng tưởng nghĩa  
hàng on sâu, sao gọi là thành kính.

Nhơn lúc van vu chưa rồi, xảy có 1 thương  
cả xuân-hóa, Trần-gia-Thiệu, gia tư bản  
chặt, khi khí rất thanh tịnh, trước chịu đàng  
cho nhà nước trăm mười nguồn bạc, mà  
giúp người có quả, bởi có ấy đàng khen  
cho người, đạo nhạ chặt hẹp, gin lỏng trợ

hiềm phò nguy, bao nỗ bỏ sót ngoài nhứt  
báo, cúi xin mấy vị hào gia cư phú, tùy  
bực danh môn, hiệp lực đồng tâm giúp đỡ  
nước nghiên, mới đàng mặt tu my trong  
cối thế.

Nay sẵn diệp cử chỉ của vị hương cả này,  
tạc lòng sốt sắng nhờ ơn bảo hộ vô cùng,  
chịu ra bạc giúp giữa chốn công môn đồ  
hỏi, tôi xin nôm na quê kích, kể tất tánh  
hạnh của người ra đây cho khán quan nhân  
luân.

Số là thuở xuất thân vương-ruông, tuổi  
hai mươi giúp việc thôn lân, tánh tình  
đại độ hồng ân, khuyến dân chúng  
sanh nhai lạc nghiệp, gặp có thể  
chứng sanh lòng há hiệp, bực giàu sang  
không chịu đồ nưng, phân minh xir đoán  
rõ hoan ứng, yêu lương thiên ghét loài  
gian như thảo giải, lập đình miếu chưa  
chiến rông rãi, chẳng màng của cải phú  
vân, trong làng xem ý từ ân cần, xum bảo  
cử người làm thôn trưởng, số bỏ xét xem  
kỹ lưỡng, Các việc quan thuế vụ sòm thanh  
huyền, hằng lo giữ đa nghĩa nhơn, lên chức  
có đư 7 bực; người thiết thí chung phư  
nhứt, hai mươi chín năm không một mây  
lọc lừa, sùng tu đình miếu khác hơn xưa,  
chế tạo chùa am thêm khéo lạ, rất đàng  
một ông hương cả thôn lân ai cũng phục  
tùng, ven lành đời chữ hiếu trung, trên vì  
nước dưới cứu dân ai vật.

Thấy tánh tốt nên tôi ghi tực chép ra  
đây xin hồn-quán ấn hành, làm lành  
chẳng đàng ngợi danh như châu ngọc  
chôn vao hắc ám.

Thơ rỗng:

Khả khen hương cả xir Cai còn.  
Ba tổng lang dân nức tiếng đồn.  
Đức tánh ngay lành loa công phủ.  
Liên cung khăng khải chói danh môn.  
Nghe qua Tần vụ lòng động trước.  
Xin giúp bạc tiền chẳng thất ngôn.  
Như vậy mới gọi người nghĩa sĩ,  
Đáng bực tôi hiền chốn hương thôn.

Hội viên quyền tiền tỉnh Sốt-trang.

Đình Trưởng - Cai tổng,  
Trần-minh-Hậu.

## TRÍCH CẨM TẬP BIÊN

(MÉLANGES LITTÉRAIRES & SCIENTIFIQUES)

NGUYỄN TRÀO KHAI CƠ CÔNG THÂN  
LIỆT TRUYỀN

Les hommes illustres de la dynastie  
des Nguyễn

2. - Lê-văn-Duyệt

Nguyễn-tử-quán quan Lê-văn-Duyệt thuộc  
huyện Chương-nghĩa, tỉnh Quảng-nghĩa;  
đến đời ông thân ngài là Lê-văn-Toại mới

vào trú ngụ Đình-trưởng, (Mytho) sanh  
được bốn người con, mà quan Lê-văn-  
Duyệt là trưởng. Sanh ngài ra ân-cung lại  
cái thân hình đoan tiểu, tài trí thông  
minh. Khi ngài vừa mười bốn tuổi, thì đã  
thường hay than thở rằng: « Sanh gặp đời  
loạn thế, mà chẳng hay làm cho cơ phát  
trống rỗng, nổi danh đại tướng để công  
nghiệp về sau, thì đâu phải mặt tướng  
phư.»

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-vân giùm



như sữa tươi sech. Bộ xir Normandie  
đánh, sanh sáng sữa thượng hạng và q  
hoàn cầu.

Don tại nước  
Langsa.  
Dùng sữa  
thượng hạng  
trong hoàn cầu,  
vấn vấn.  
Sức khỏe,  
Mạnh mẽ, vắn  
vắn.  
Sữa đặc Nor-  
mand hiệu La  
petite fermiers  
don tại tỉnh  
Normandie  
trong Béo Val-  
lee de Bray don  
một cách rất kỳ  
cang, tuy làm  
ra đặc mà tánh  
chất hảy còn  
tự thờ nay có  
qí hơn trong cả



Thuốc vắn  
này đã to mà  
lại chắc, don  
cho người  
biết hút thuốc  
dùng.

Xin hỏi  
kiểu tại hãng  
Berthet,  
Charrière  
và Công-ty.

Hệ thử rồi thì tra nó luôn luôn.

BAO XANH. - Hút nó chẳng hề khô cổ, mùi thơm làm  
cho khoái cả con người.  
Phải nhớ cho có cái ký tên và dấu hoa thị để tực kêu  
là dấu thật.





Năm-Canh-tý (1780) vua Thế-tổ (Gia-long) lên ngôi vương-vị tại Gia-dinh; Van-Duyet được lựa vào làm Thái-giám nội đình, lo lắng siêng năng hết lòng phụng-sự. Vua mới phong cho làm cai-đội quân suất hai đội nói-hầu.

Năm-Quy-mão (1783) Tây-sơn vào đánh Gia-dinh, thất thủ thành Saigon. Ngự-giá qua Xiêm. Còn Van-Duyet theo hầu Cung-quyển ra tị nạn ngoài Hải-đảo.

Qua mùa thu năm Giáp-thìn (1784) Thế-tổ đem binh Xiêm về khôi phục Gia-dinh, bị quân giặc đánh phá tan tành, quân quan tan lạc, chỉ còn một mình Van-Duyet cùng hai mươi người tùy-thần chạy theo Ngự-giá, từ Văn-dã cho đến Thi-giang, trèo non lằng suôi, lao khổ nhọc nhằn, trọn niềm thần tử. Rồi đó qua năm Ất-tị (1785) lại theo hầu ngự giá qua Xiêm, trú tại thành Bangkok.

Sang mùa thu năm Đinh-vi 1787 Ngự-giá trở về Gia-dinh. Lê-van-Duyet theo con chính chiến, thường hay bàn luận binh cơ cũng như tướng, vua Thế-tổ nghe vậy lấy làm khen ngợi. Trong khi thông thả mới hỏi rằng: « Nhà người tằng ro biết binh gia chăng? » Van-Duyet tâu rằng biết. Vua lại hỏi: « Vậy nhà người làm tướng mới mình được chăng? » Van-Duyet thưa được. Vua lại phân rằng: « Việc binh cơ chẳng là trọng đại, sao người nói coi dễ dàng như vậy? » Van-Duyet bèn tâu: « Quân Tây-tặc là vô đạo, chẳng bao lâu đây, thì chúng nó sẽ nát tan. Và nay ta dùng đức nhân nghĩa mà đánh đũa bạo tàn, nào khác chẻ tre. Gầm như vậy, tôi thiệt chẳng thấy điều gì là khó. » Non lại xin vua ban cho chiếu lập mộ binh mà lệ tòng theo quân tã-dựt. Vua liền ban cho.

Qua năm Quý-sửu (1793), theo vua ra đánh Qui-nhon, mới hiệp binh cùng Võ-vân-Lương đánh Ut-sơn, thấu được khí giới của giặc rất nhiều vì công trận này nên mới được phong làm Vệ-uy, ban cho lệ tòng vào quân thần-sách.

Năm Ất-mão (1795) đại quân của vua ra cứu viện thành Diên-khánh, Đô-đốc giặc là Lê-vân-Phong cứ lấy đồn Trung-hội, chầy ngày binh vua khôn phương phá được. Van-Duyet mới nói cùng Nguyễn-đức-Xuyên rằng: « Đồn trụ là nhỏ, mà lại kiên cố, chúng ta phá thì rất khó, lúc này chỉ bằng phân binh làm hai đạo; tôi đem một đạo đánh phía sau đồn, thì sao sao chúng nó cũng phải đem binh ra cứu viện. Còn ông thì đến trước đồn, phá vỡ lũy của chúng nó, rồi kéo quân thẳng vào, như vậy thì có lẽ nào mà chẳng lấy được đồn Trung-hội. » Đức-Xuyên nói rằng: « Việc hành binh chẳng là nguy cấp, mà chưa có lệnh thì biết tinh làm sao? » Van-Duyet nói: « Lệnh đã có rồi, dầu có chuyện chi, tôi xin chịu tội. » Nói rồi liền đem binh qua sông làm y như

kế, Đức-Xuyên cũng phải theo lời chỉ bảo. Rồi đó quả là giặc phải vỡ tan. Vua nghe thắng trận, ngự giá đến viếng đồn Trung-hội; Van-Duyet gối xin chịu tội đối lại chiếu chỉ, vua mới phân rằng: « Hệ phạm làm tướng, ra trận liều bề quyết thắng; ấy thiệt là công, nào có tội gì mà ngự-phong chịu. » Năm đinh-ti (1797) phong làm Diêu-võ-Vệ vệ-uy rồi lại đổi qua làm Thần-sách-quân tã-đồn Chánh-thống và ban cho trấn thủ thành Diên-khánh.

Qua năm kỷ-vi theo vua ra đánh Qui-nhon đem binh đến Đạm-thủy, đối phá kho lương của giặc lại chém trương giặc là tên Giảng rồi gọi đầu giặc về Củ-mông là chỗ binh vua định trú. Vì vậy cho nên binh thế vang dậy miền nam cõi bắc.

Lúc ấy vua truyền cho Tham-thang-trưởng-quân Võ-Tánh đến vây thành Qui-nhon, lại khiến Van-Duyet với Tã-quân Tổng-viết-Phước đem binh ra giữ Bình-đề ngạn ngoài ngoài viên. Trương giặc là Trần-quang-Điêu cùng Võ-vân-Dông nghe quân ta ít, bèn bỏ thuyền lên bờ, đem vài vạn quân, cõn cõn mà đến. Vua ở tại Tân-quan mắng nghe binh giặc thanh đồng, mới sai người đến hỏi thăm, thì Van-Duyet cùng Viêt-Phước đều gọi lại tâu rằng: « Có hai đũa tôi ở đây, gọi xin Hoàng-thương chờ lo gì quân giặc » rồi lại chỉ hòn núi trước mặt mà nói rằng: « Chỗ này là chỗ chết sống của chúng ta cùng quân giặc đây. » Nói trong năm ấy, binh vua lấy được thành Qui-nhon bèn cải danh là thành Bình-dinh và truyền cho Võ-Tánh lưu trấn, rồi đem quân trở về Giadinh.

Song mùa đông năm ấy trương giặc là Quang-Điêu cùng Van-Dông đều đem thủy bộ đại binh vào vây thành Bình-dinh. Võ-Tánh gọi sớ về tâu.

Mùa xuân năm canh-thân (1800) vua điều bát đại binh ngự ra cứu viện. Van-Duyet đem binh đi trước, đánh tư-khẩu giặc là tên Định tại Hoa-an, bắt sống quân giặc rất nhiều. Lúc này thuyền vua đậu tại cửa Củ-mông, truyền cho Nguyễn-vân-Thiên điều bát bộ binh, đem ra Thi-dã. Van-Thiên xin đi đường tắt dặng đánh sau lưng quân giặc. Vua mới truyền cho Van-Duyet, Đức-Xuyên cùng Viêt-Phước đều đem bộ binh thẳng tới mà hiệp cùng Van-Thiên. Khi binh đã đến rồi Van-Thiên bèn ban đem qua núi Bôt-khê đốt phá trại sách của giặc. Van-Duyet như khi thắng trận, chặn đánh quân giặc tan tành, giặc phải lui về Kỳ-nguyên đắp đồn mà cư thủ. Cách hai ngày sau, Van-Duyet làm chủ trương tã-đạo, Viêt-Phước hừ-đạo, Van-Thiên trung đạo, thẳng tới phá đồn của giặc, chém đờ-đốc giặc là tên Hoan tại trận. Đại-đô-đốc giặc là Nguyễn-đức-Thu hàng phục. Van-Duyet bèn đem quân thẳng đến Văn-sơn mà cư thủ cùng binh giặc. Buổi ấy bộ binh của vua

đánh đầu hơn đó, thanh thế vang dậy mà Quang-Điêu cũng hết lòng hết sức cư thủ nên lâu. Trương giặc là Van-dông lại bãi liệt thủy đồn trước cửa biển Thi-nại đem ba chiếc thuyền lớn, giang ngang giữa cửa, phòng bị tất cả nghiêm cần. Vì vậy thủy binh của Vua cứ đi thọ thần ngoài biển mà chẳng tiếp cùng bộ binh; cho nên vây thành Bình-dinh chầy ngày chưa giải.

Qua năm tân-dũ (1801) Vua dùng kế hỏa công, bèn lựa tay cầm chiến, mà chưa có người, Viêt-Phước xin đi. Vua lại bảo rằng hừ-dông vô mưu mà chẳng cho, mới cho đổi Van-Duyet về Củ-mông. Lại truyền cho Nguyễn-vân-Trương, Tổng-phước-Lương điều đốc thủy binh tới trước, còn Van-Duyet, Võ-Gi-Nguy theo sau. Van-Trương đến ngoài biển vừa gặp thuyền tuần tiễu của giặc mà lấy được khẩu hiệu; bèn vào trước đốt phá đồn bảo của giặc. Con Van-Duyet cùng Gi-Nguy nổi gót theo sau phá tan tác chúng Giặc lại cư lấy những đồn trên núi mà cư thủ, đạn bắn như mưa. Gi-Nguy trúng đạn sa xuống nước mà chết. Van-Duyet lại càng ra sức đánh vây. Vua xem thấy tướng sĩ chết nhiều ba lược sai người vào báo đạn ra, ngộ lãnh đường thương mũi đạn. Van-Duyet gọi xin liều chết mà đánh, lại nói rằng: « Bản này hữu tẫn vô thối, hừ-dông vô xuất. » Nói rồi liền đốc quân xông vào cửa Thi-nại, thuận gió đốt hết chiến thuyền của giặc, giặc thấy vỡ tan, tử thương kể là khôn xiết. Bữa ấy là ngày 16 tháng giêng năm tân-dũ (1801).

Trần này đánh từ giờ dần cho đến giờ dùi mới vào được cửa Thi-nại. Binh của Vua tử thương rất nhiều cho nên đến sau Nguyễn-trào phục nghiệp, hể đến ngày ấy thì quan Lê-vân-Duyet sắm lễ tam sanh mà tế điện quân sĩ tử trận; khi tế ngài đốt hương thì khóc than lấy làm thâm thiết. Mà người đời sau cũng cho trận này là vô công dẽ nhưh trong cuộc trung hưng.

(sau sẽ tiếp theo).

**CHUYỆN ĐỜI-XƯA ARABE**  
(Ai-cập)

Có một lão nhà-quê arabe tánh khàt-khùng khàt-ngộ, nội trong làng ai, ai cũng biết danh. Bữa nó muốn bán một con lừa, mới dắt đến chợ ở xa xa. Chú chàng thì đi bộ, còn lừa thì đi cõt dầy mà dắt, chờ nó khỏi mệt, đường sá thì cắt bụi, mà đi lưỡng-thường, làm lủi tới hoài không hề ngoài lại, mặc chàm lo tính toán coi thử bán đặng rồi thì mua những vật gì. Còn con lừa thì thùng-thình theo sau, ngựa-ngác chường treo cổ len-ken như gõ nhịp. Bả thẳng bợm-bãi thấy anh nhà-quê ta đi

qua thì...  
lừa giữa...  
Nó mới b...  
con nó th...  
rồi, theo...  
se-lên c...  
kiến cõ q...  
việc theo...  
chương k...  
lừa ở l...  
màu tay l...  
«Đề cho...  
trộm vùn...  
dây chừn...  
anh ta m...  
kiến.  
Tê ra s...  
mà dắc...  
«Anh ta...  
đầy làm...  
Têh bợm...  
nghĩ gì k...  
lừa của...  
là-một th...  
lâm cho...  
bên nông...  
bất tới p...  
trợ cùng...  
mỗi đ...  
mỗi sự t...  
phạm; v...  
bản, n...  
Đức Ch...  
hóa lại...  
«Anh nh...  
làng ma...  
quay tới...  
lũy tới...  
Nếu tôi...  
là vì v...  
anh (tuc...  
Thôi đ...  
nhiệm...  
aah nh...  
tôi khuy...  
tái ph...  
«Nói r...  
cũng nha...  
nhà-qu...  
thực (im...  
«Cách...  
phiên r...  
được...  
trước...  
giàn, x...  
lừa r...  
«Mây...  
Mây đã...  
mê già...  
tao kh...  
cho m...  
chợ đ...  
«Rồi...  
giàn.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua như: trình Lục-tỉnh-tân-văn giùm

h thể vang đầy  
ết lòng hết sức  
giác là Văn-dông  
c cửa biên Thi-  
lon, giang ngang  
là nghiêm cần. Vì  
cứ đi thơ thần  
áp cũng bỏ bình ;  
h-dính chầy ngày

Vua dùng kế hỏa  
tiến, mà chữa có  
Vua lại bảo rằng  
làng cho, mới cho  
ng Lai truyền cho  
ông-phước-Lương  
trước, còn Văn-  
sau. Văn-Trương  
thuyền tuần tiễu  
hầu hiệu; ben vào  
gia. Con Văn-  
gót theo sau ph  
tr lấy những đ  
bản như mưa. Gi  
nước mà chết  
e đánh vậy. Vua  
nhiều ba lực sai  
ngô lạnh đường  
yết gọi xin li  
vô : Bản này h  
vô xuất. » Nói  
vào cửa Thi-n  
thuyền của gi  
trong kẻ đã kh  
thang giêng nam

dẫn cho đến gi  
Thi-nai, binh của  
a cho đến sau  
ép, hề đến ngày  
ấm lễ tam sanh  
; khi, tế ngài đ  
lam thăm thi  
cho tràn này là v  
e trung hưng.

(Sau sẽ tiếp theo).

**KU'ARABE**

arabe tánh kh  
làng ai ai cũng  
n bản một con  
a. Chủ chàng thì  
đây mà đàng, cho  
nhi cat bụi, mà đ  
tôi hoai không  
tính toán coi thử  
những vật gì. Còn  
leo sau, ngựa-  
như gõ nhịp.  
y anh nhà-quê  
đi

qua thì một thằng nó cá nó bắt đặng con  
lừa giữa ban ngày khỏi thất công lam dữ.  
Nó mới biểu hai đứa kia thì núp trong bụi,  
còn nó thì tuốt theo lão đác lừa đã đi quá  
rồi, theo kịp nó lại đi dựa bên con lừa, rồi  
sẽ lên cần thân hết sức nó lẩn mở dày  
khiến cổ quá hay mà mang vô cho nó và cứ  
việc theo hoài, lai cũng gục gặc đầu cho  
chuông kêu như hồi còn con lừa vậy. Con  
lừa ở lọt lại sau, thì hai thằng đồng lửa  
mau tay bắt giấu trong rừng.

Đề cho bọn nó trốn khỏi rồi, bơn an  
trộm vùng đứng lại, chủ nhà-quê kéo thằng  
đầy chửng nào nó tri riết lại chửng này,  
anh ta mới dạy lại mà đập con lừa thầy-  
kiện.

Tô ra sừng sốt thấy mình cột người ta  
mà đác.

Anh ta mới hỏi : « Vậy chớ mày là ai, tôi  
đầy làm cái gì, con lừa của tao ở đâu? » —  
Tên bơn lật đật trả lời không để cho suy  
nghĩ gì kịp, mà thưa rằng : « Trăm lạy Ngài,  
lừa của Ngài là tôi đây. Thuở trước tôi  
là một thằng khôn nạn, cổ bạc, say sưa-  
lạm cho cha mẹ nào nề. Ngày kia tôi say  
bên nồng này đánh đến mẹ già. Trời phạt  
bắt tôi phải hóa ra làm lừa. Ấy vậy mà  
trời cũng còn xuống phước cho tôi gặp  
một ông chủ tử tế như Ngài. Đến nay tôi  
mới suy tính trong trời những tội lỗi tôi đã  
phạm; vả lại tôi cũng biết Ngài đem tôi mà  
bày, nên hết lòng an nạn mà cầu xin cùng  
Đức Chúa-trời, chúa mới xá tội mà cho tôi  
hóa lại nguyên hình.

Anh nhà-quê nghe vậy liền nhảy lại ôm  
lãong mà hùn và nói rằng : « Anh đồng loại  
cùng tôi ời! Xin anh hãy tha lỗi cho tôi vì  
tôi tội đánh đập anh, tưởng thiệt là lừa!   
Nếu tôi có ý thì tôi phải hổ nghi mới đàng,  
là vì vợ tôi nó hay máng tôi ngu dại hơn  
anh (tục Lang-sa hay nói: dại như lừa).  
Thời đề tôi chạy bươn về thuật sự màu  
nhiệm này cho vợ tôi nó biết. Vậy thì xin  
anh nhậm lý ít cát bạc này mà xá đỡ và  
tôi khuyển an từ này sắp lên, chớ khá  
tái phạm cái tội ghớm ghẹo ấy nữa. »

Nói rồi hai người lại phân trần tình nghĩa  
cùng nhau một hồi và từ giã nhau, anh  
nhà-quê trở về nhà, còn anh bơn thì đi  
theo tìm hai tên đồng lửa.

Cách ít ngày chủ nhà-quê lại đi đến  
phiên rào coi lừa người ta bán, thì nhìn  
được con lừa của mình bơn bắt ngày  
trước, nay đem ra bán. Anh ta liền tức  
giận, xốc lại đợ heo lên mà nói với con  
lừa rằng :

Mày hứa với tao sai như vậy phải chưa?  
Mày đã say lại như cũ! Rồi mày cũng đánh  
mẹ già mày nữa đó thể! Trời thấy mày;  
tao không đợ gì mà mua mày lại nữa. Đề  
cho mày về tay chủ khác cho họ trị mày  
cho đàng kiếp này. »

Rồi chàng va bớ đi và lăm-bầm chừa hết  
giận.

**KIM VÂN KIỀU TÂN GIẢI**

(tiếp theo)

(Poème du Kim-vân-Kiều)

**金雲翹新解**

(Tir rầy khép cửa phòng thu,  
(Chàng tu thì cũng như tu mới la.

(Chàng đầu nghĩ đến gần xa,  
(Đem tình cảm sát đờ ra cầm cơ.

(Nói chi kết tóc xe to?  
(Đã buồn cả bụng là như cá dơi.

(Chàng rằng : Khéo nói nên lời,  
(Mà trong lẽ phải có người có ta

(Xưa nay trong đạo đôn ba,  
(Chữ tình kia cũng có ba bảy nhường.

(Cổ khi biến có khi thường,  
(Cổ quyền nào phải một đường chấp kinh

(Như nàng lấy hiền làm trinh,  
(Bụi nào cho đục được mình ấy vậy?

(Trời còn đề có hôm nay,  
(Tan sương biết có áng mây giữa trời.

(Hoa tàn mà lại thêm tươi,  
(Trang tàn mà lại hơn người rằm xưa.

(Cổ đèn chi nữa mà ngờ,  
(Khách qua đường để hững hờ chàng Tiều.(a)

(Nghe chàng nói đã hết đều,  
(Lai thân thì cũng quyết theo một bài.

(Hết lời khôn lẽ chớ lời,  
(Củ đầu nâng những vắn dài thơ than.

(1519) Thôi chẳng thả từ rầy đóng  
then tạo hóa, khép cánh cửa khôn,  
dầu chẳng mặc áo ca-sa, đeo giày  
trường hạt, nhưng cũng phải đành  
một bề như Hàng-nga bắt giá nhơn,  
cho tới khi hai năm mới về châu  
phật.

(1550) Nay mà chàng nghĩ tình xưa,  
thương người bạc mạng, trông nghĩa  
cũ xót kẻ hồng nhan, thì xin đem  
tình ân ái phu thê, đổi làm nghĩa  
du bằng hữu.

(1551) Chớ còn nói chi đến những  
sự chỉ Tần tở Tần, chồng loan vợ  
phụng, khiến người thêm buồn rầu  
trong bụng, mà nhơ rang cả người,  
thiếp dầu vụng chảnh hay suy, nhưng  
cũng biết duyên mình, biết phận  
mình như vậy.

(1552) Chàng Kim trả lời rằng :  
Nàng nói như vậy nghe sao cho được,

phàm lẽ phải còn có người nọ kẻ kia,  
chớ một mình mình nghĩ, vậy chắc  
đã là chi lý sao?

(1553) Xưa nay trong đạo của người  
đôn ba, có phải rằng từng nhứt nhi  
chung mới gọi là trinh hay sao? کیا  
như chị Hồng liên bỏ mình cứu ông  
U-lan, nâng lý thị bán mình cứu kẻ  
bần dân, dầu thiên cổ không ai kêu  
là đấng phụ.

(1554) Con người ta ở đời phải có  
biết quyền biết biến, nếu ngó (biến  
thì phải từng quyền, chớ kháng  
kháng một đàng chấp kinh mãi,  
chẳng tở ra là con người mang tư tiến  
thối làm ru.

(1555) Như nàng nay lấy đức cũ  
tao làm trọng, tình gia thất làm khinh,  
sen ở bùn mà không nhiễm, vàng trải  
trên vân không dới, thì còn bụi nào  
làm cho đục mình ấy vậy.

(1556) Trước vẫn nghĩ chắc là sấm  
thương đôi ngã, ngưi nữ hai phượng,  
đề đầu tạo vật đổ nhĩ liên, chớ con  
cổ đặng ngày nay, như sượng tan  
đầu ngô, mây vèn giữa trời.

(1557) Cảnh bóng dầu gần ngày kết  
ừ, trái gió mưa mà vẫn càng tưới,  
vừng trăng tuyết sẽ bóng hạ huyền,  
đã khuyết điếm lại càng thêm tỏ.

(1558) Vậy hề chi, mà nàng phải  
hoai nghi cho lắm, có lẽ đầu coi  
chàng Tiều hờ hững như khách  
qua đường sao lạnh giá, hời hợt?

(1559) Tuy-không nghe Kim lang lời  
nói như du, thiết đã vô từ khả biện,  
mà song thân cũng tan thành một bãi  
vôi chằng Kim, nên Kiều cũng phải  
khúc từng nhơn nguyên.

(1560) Đó là Kiều không thể nào  
mà từ chối đi cho được, nên chỉ ta  
những củi đầu mà then lục e hồng  
buồn duyên tui phận hoai, chớ  
không nói nặng chi hết.

(a) Đường thi có câu : « từng thử Tiều-  
lang thì lộ nhơn » nghĩa là Từ đây trở đi,  
chàng Tiều như là người khách qua đường,  
chớ không còn duyên gì với nhau.

(Sau sẽ tiếp theo)  
LÊ-ĐỨC.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm



### NHƯƠNG NHA NỮ Y SĨ

Chirurgiens — dentistes

Bà Rose Lahille de Vincenzi và cô Taddy de Vincenzi làm nghề trồng răng có bằng cấp y-viện thành Bordeaux ban Bà Rose Lahille tiếp rước thân chủ mỗi ngày: sớm mai từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 3 giờ đến 5 giờ. Trừ ngày chúa nhật và các ngày lễ.

Trồng răng và nhổ răng có nhiều cách kêu Prothèse Bloc Húc-kỳ v. v.

Nhờ răng người lớn 5 \$, con nít 3 \$, bít lỗ răng hư từ 6 \$ sắp lên, trồng răng thường, răng vàng và có đờ đỏ phụ lũng.

Hãy đến nhà 33 đường Filippini Saigon.

### THUỐC CẮT BỒ HUYẾT

VIÊN TRẮNG

HIỆU CON HƯƠNG

của thầy RABUTEAU là Y-khoa tiến sĩ chế



Thuốc viên này bổ huyết rất thần hiệu, đã nổi tiếng trong thiên hạ, dần dần cũng biết, không có thứ thuốc nào hay hơn nữa.

Ngờn ta khỏe mạnh hay là đau yếu đều do tại huyết vượng hay là huyết suy. Huyết mà vượng thì tinh thần mỗi ngày một vượng, huyết mà suy thì hình thể càng ngày càng liệt, phát hao mòn, cơm còi, kèm sắc, xấu xa, hơi trở trời thì ốm đau, nếu sợ thất dưỡng thì phát không thiên chứng bệnh gì nữa.

Vậy thì con người muốn được mạnh khỏe phải lấy sự bổ huyết làm trọng, chứ có dễ cho huyết kém đi.

Đã mười năm nay, nhiều thầy thuốc danh y khảo cứu xem cái huyết-chất đối với những huyết-chất trong các phẩm vật mình ăn, nó thế nào, đáng mà tìm phương bổ huyết, nhưng chưa có phương nào là thiết nghiệm.

Nay ở thành Paris, kinh-đô nước Langsa, mới có thầy Rabuteau cũng là một tay danh y, thông thái bác học có tiếng lừng lẫy. Thầy Rabuteau thí nghiệm mãi mới chế ra được thứ thuốc viên này dùng cơ-khí riêng mà chế. Thử nghiệm kỹ lưỡng mãi, chắc là một thứ thuốc thật thần hiệu, nên mới đem ra bán mà cứu thiên hạ.

Các nước Langsa cũng đã nhiều danh-y ở ông xét nghiệm, ông nào cũng phải chịu thuốc này là đáng thần hiệu, trị được nhiều chứng bệnh lắm.

Có nhiều người ốm, uống thuốc này vào tự nhiên thấy tinh thần thịnh phát, khí huyết

sung vượng, thân thể không cứng, mặt mày tươi tốt lại hơn khi chưa mắc bệnh.

Thuốc này tại Chánh-phủ nước Langsa cấp văn-bằng-sáng tạo, không ai được mạo chế.

Thật là một bài vạn ứng, song thần hiệu nhất là khi trị những bệnh này:

Đàn bà, con gái kèm huyết gầy mòn; không điều kinh, sản hậu. Đàn-bà chữa thì uống nó thật hay.

Đàn ông thì bất cầu già trẻ, hề phải bệnh gì thuốc về huyết như là lao-khái (ho), khí-xuyễn, linh thần buồn bã, không muốn làm lung đã đứng gì, sắc mặt không được tươi, cũng những người phải bệnh lâu mới khỏi, thì uống thuốc này thật hay.

Lại những sang giờ (ghê chốc) lở loét, ban chần chằng nhọc, cũng là những chứng khác ngoài da, do trong máu mà ra, thuốc này cũng hiệu lắm.

Cách-dùng. — Thuốc viên này phải nghiền với một nắm nước-lũ, bữa sớm và bữa hôm uống thuốc rồi ăn cơm.

Tuần lễ đầu mỗi lần uống hai viên, tuần sau uống ba viên, tuần sau nữa uống đến bốn viên, rồi cứ mỗi bữa bốn viên mà uống mãi đừng thêm nữa.

Trở tại tiệm thuốc Thượng-đẳng, G. RENOUX nhưnt hang bảo-tế-sư, Saigon trước rạp hát tây

Mỗi ve 60-viên, giá bán 0 \$ 80

### CHƯ-TÔN CÓ THẤY CÁI XE HƠI NÀY KHÔNG ?



Xe hơi này hiệu là CHARBON DE BELLOC. Nó trừ dạng bình đau bao-tử 'GASTRALGIE', nóng trong ruột (ANTÉRITE), ăn khó tiêu (DIGESTION DIFFICILES) và bón huật (CONTIPIATIONS).

Thuốc Charbon de Belloc, bột hay là huyên cũng vậy, là một thứ thuốc rất hay. Hễ đau bao tử 'Gastralgie', nóng trong ruột (Entérite), bón huật 'Constipation', đau dạ-bao lâu uống nó vô thì chắc lành bệnh chẳng sai. Uống nó vào thì ăn ngon cơm mà lại mau tiêu, đi liền không bón nữa.

Khi nào ăn cơm nặng trĩu, ăn không tiêu rồi lại nhưe ứ đùn đùn nó cũng là hay để nhưt.

Bột. — Muốn cho dễ, thì hòa bột Charbon de Belloc trong ly nước lã hay là nước bô đường cũng được, uống một lần cũng phải, mà uống nhiều bữa cũng không sao.

Mỗi khi ăn cơm rồi uống 1 hay là 2 muỗng lớn cũng được, tự ý. Mỗi ve giá là 0 \$ 90.

Thuốc huyên. — Ai muốn uống thuốc Charbon de Belloc bằng huyên cũng được. Khi nào ăn cơm rồi, huy là khi nào dạ-bao lấy chừng vài huyên bô vào miệng, để cho nó

thao thì nhất môn con nước miệng. Uống thứ này cũng thần hiệu nhưn thứ bột vậy.

Mỗi hộp giá là 0 \$ 90, tiệm thuốc nào cũng có bán.

Thiếu chi người bắt chước dọn thuốc Charbon de Belloc, nhưng mà hề uống vào thì chẳng thấy linh nghiệm chi cả, vì không biết thế dọn. Muốn cho khỏi mua lầm thì khi coi ở ngoài nhân có tên ông Belloc thì phải, lại phải mai cho đúng thuốc dọn tại nhà L. FRELLE, môn bài số 19, đường Jacob Paris thì mới nhảm.

Có trở tại tiệm thuốc Thượng-đẳng, chủ tiệm là G. RENOUX nhưnt hang bảo-tế-sư, Saigon, gọc đường Bonnard và đường Catinat. Và tại tiệm thuốc Pháp-A, chủ tiệm là SOLIERE, đường Thủy Bình Chợ-lớn.

Mỗi nhà thợ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tỉnh-tân-văn giùm

Thuốc chữa bệnh di ta là  
riệu bạc hà,

(de Ricqlès)

Lấy vào một chén nước  
chè nóng, pha bạc hà

Ricqlès

vào rồi uống thì chừ được  
việc di ta và giức đầu  
mấy sốt.



該有英列薄荷水主治  
瀉症及溫熱頭痛甚是  
神效飲法取茶水濃一盞  
八夷列薄荷水少許服之  
即愈

Có trữ tại tiệm thuốc RENOUX, bao chễ y khoa tân-sĩ nhứt hạng  
bảo chễ y sanh đường Catinat và đường Bonnard, Saigon.

BANQUE DES VALEURS

(Phần hùn cổ ngân hàng)

Tổng-lý mỹ-danh H. M. STOLL  
Đường mé sông QUAI FRANCIS-GARNIER,  
môn bãi số 10, Saigon

Chư-tôn có lẽ chưa rõ chữ khoán-cổ nghĩa là gì, ra  
làm sao, và phần-hung cùng trái-khoản là gì? có lẽ  
chư-tôn cũng không hiểu mấy hàng hùn hiệp buôn  
bán bấy nhiêu thứ giấy khoán-cổ ra làm sao?

Chư-tôn có lẽ không rõ rằng bạc của chư-tôn tiền  
tận chất lót được 100 \$, 200 \$ hoặc 300 \$ đủ mà làm  
cho chư-tôn đăng hùn vào các hàng Langsa, như là  
Hàng tàu đồ chạy biển, Hàng tàu đồ chạy sông, Hàng  
đặt rượu Đông-dương, Hàng nước và đèn khí, Hàng  
lập vườn Suzannah, Xa-trach, Hàng cầm-cổ nhà đất  
văn vân. Và cũng đủ làm cho chư-tôn hùn lên vậy.

Ấy vậy Hàng-bạc hiệu Banque des Valeurs sẽ trợ  
lực cùng chư-tôn mà cắt nghĩa rõ ràng cho chư-tôn  
hiểu. Hễ ngày nào chư-tôn đã hiểu cách hùn hiệp rồi  
thì Hàng-bạc ấy sẽ giúp chỉ cho chắc cho chư-tôn  
hùn, và sẽ coi chừng các việc cho khỏi thất phát thiệt  
hại cho chư-tôn

Lâu nay chư-tôn cũng đã nhiều khi ngợ người ta  
muốn lập cách chính-trị tương-y tương-x. Ấy vậy có  
sự chỉ làm cho người Langsa cũng người Annam  
tương-y tương-x nhau cho bằng sự giúp đỡ mà  
thấu lợi quyền cho nhau trong Lục châu này.

HÔNG ?



ng bình dau  
an khó tiếu

re miêng. Uống  
thờ bột vậy ế  
thuốc nào cũng

thuốc đơn thuốc  
g mà hệ uống  
hiệm chỉ cả, vì  
ho khỏi mua làm  
s tên ông Belloc  
ng thuốc đơn ta  
19, đường Jacob.

Thượng-dãg,  
nhứt hàng bảo  
y Bonnard và  
m thuốc Pháp  
đường Thi y

giùm

Table with columns: STOCK, NĂM lập, CAPITAL NOMINAL, CAPITAL APPELE, NOMBRE D' ACTIONS, VỐN, DERNIER DIVIDENDE, COURS. Includes sub-headers for 'Tại Saigon giá cả tờ giấy hùn hiệp nội Đông-dương 1<sup>er</sup> Août 1914' and 'Tại Paris giá cả tờ giấy hùn hiệp nội Đông-dương 2 Juillet 1914'.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm



CÓ MỘT MÌNH HẰNG NÀY TRỞ

TRONG CẢ ĐÔNG ĐƯƠNG

Bán các hàng đều là thượng hạng

Khi có mua phải nài người bán



APÉRITIFS

THUỐC RỐI

MELIA

THUỐC VẤN

CIGARETTES MARINA

RƯỢU CHAMPAGNE

RƯỢU COGNAC

RƯỢU CỎ BỌT

DAU THƠM

HUỖC IMPÉRIALE

HIỆU CON HỒNG

CHI MÂY MÂY

BEST COTTON

40 Y...

R. 3000

SAIGON. — 34, DUONG CHARNER 34. — SAIGON

Extrait du Bulletin de la Chambre de Commerce de Saigon

THƯƠNG TRƯỜNG

(Renseignements commerciaux)

TIÊU (Poivres) Exportations de la quinzaine (từ ngày 26 août tới ngày 9 septembre 1914)

Kể từ lần chốt cho đến nay xuất cảng tính từ tónô = 1000 kilos.

	TRẮNG	ĐEN	CỘNG
Néant	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
Tổng cộng xuất cảng từ 26 août tới 9 septembre 1914	751.480	834.544	1.586.024
" " 1er janvier tới 26 août 1914	751.480	834.544	1.586.024
Tổng cộng xuất cảng từ 1er janvier tới 9 septembre 1914	402.079	2.063.366	2.465.445
Sóng lúc năm 1913			

Mỗi nhà thợ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Luc-tinh-tân-vân giùm

ONG DƯƠNG

a phải bán



AIGON

tembre 1914)

CÔNG

1.586.024  
1.586.024  
2.465.445

giùm



### TÌ VỊ CỎ BÌNH

Trong cơn trời nóng nực, nếu tí vị cỏ bình thì lấy làm hiểm nghèo cho mình lắm phải dự bị cho nghiêm nhặt vì trong cơn nắng nực tí vị hay loại-đọa là vị cỏ nhiều cỏ.

Một là nó hay làm cho vật thực mau ố, hai là tại mình nâng dùng nước đá mà uống rượu-làm cho tí vị ra yếu ớt, ba là vì mình hay ưa ăn đồ sống sít chua chát.

Mỗi năm trong mùa nắng hăng có nhiều người chết vì bình kiệt, như là những người có tí vị không dặng tốt, thì lấy làm quan hệ cho sanh linh.

Tí vị không dặng tốt thì phải mau mau mua thuốc Pilules Pink mà uống, chớ khà diện-tri. Thuốc Pilules Pink để uống lắm và lại rẻ tiền.

Mỗi buổi ăn cơm rồi uống một hoàn thì đủ.

Tiền thuốc nào cũng có bán.

### PILULES PINK

(Bổ hoàn linh đơn)

Trong các tiệm thuốc có bán, có trữ tại tiệm thuốc của ông MOLINIER, Pharmacie Normale, Saigon.

Mỗi hộp giá là 3 quan 50; 6 hộp 17 quan 50.



## THUỐC ĐIỀU KINH APIOLINE CHAPOTEAUT

Làm cho mỗi tháng kinh-nguyệt điều đặn, không sứt mà lại khỏi đau-bụng, nhứt-dầu, là các chứng thương gân có việc hay sanh ra.

Paris, đường Vivienne số 8, và trong các tiệm thuốc to.

ẦY LÀ PHIỆP VỆ-SANH CỦA CÁC BÀ CÁC CÔ

Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-dặng chủ tiệm là G. RENOUX nhứt hàng bảo-tê-sư, Saigon, trước rạp hát tay, và tại tiệm thuốc Pháp-A, đường Thủy-bình, môn bài số 215, Chợ lớn, ngang nhà giấy xe lửa.

### HAI MƯƠI NĂM DANH TIẾNG!!!

TRƯỜNG SANH

VẠN BÌNH

HỒI XUÂN

PHẢN NHƯỢC

VI CƯỜNG

NHỜ BỜ

THUỐC RƯỢU

HIỆU

ELIXIR GODINEAU



Có trữ tại

tiệm thuốc

Thượng-dặng

chủ tiệm là

G. RENOUX

nhứt hạng

bảo-tê-sư, SAIGON

trước rạp hát langsa

Và tại tiệm thuốc Pháp-A, đường Thủy-bình, môn bài số 215, Chợ lớn, ngang nhà giấy xe lửa

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm





TRỊ ĐAM

LAIREUX

LIÉ

ELIXIR có chế  
lam thần hiệu  
ong Tỉ Vị, đau  
HÌNH. RẾT VỎ  
BÌNH HO DAI,  
A xa bình có  
NG.

ên xa rất hiệu  
KHIỆT. Những  
hạt ra thì uống

ống có dấu ký  
tượng

XO

Antiglaireux

IE FILS, nhứt hàng

AIN môn bài số 9.

CÓ BÁN

HÚY



TINS

quang, bình Phong  
mây chỗ iat-lés  
rĩ bình đau gan  
và bình đăm.

g ti, trường nhiệt.  
chỉ cho trúng

suối ấy mà ra.

uống chừng 2, 3

inn đơn nước xit

gồm

TRÌNH  
CÙNG CHUỖI HÚT THUỐC ĐIỀU DẠNG TƯƠNG  
**TABAC DU GLOBE — CIGARETTES DU GLOBE**  
(THUỐC GÓI CÀ-LÔP) (THUỐC ĐIỀU CÀ-LÔP)

Vị nào biết xài thuốc  
hút đều ưa dùng thứ  
thuốc **CÀ-LÔP** làm vì :  
một là giá rẻ lắm, hai  
là mùi ngon.

Hàng thuốc **CÀ-LÔP**  
dùng nhiều tay bác-sĩ  
thảo nghệ chọn thuốc  
mà chọn lựa những  
lá thuốc nhứt hảo hơn  
hơn hết mà làm ra.

Cách dùng thuốc kĩ  
càng như vậy thì mùi  
nó dịu ngọt, không ngạt  
cổ, chẳng phạt ti và lại  
làm cho miệng lưỡi  
được **THƠM-THO, IM-  
MÁT**. Bởi thuốc này  
tinh anh và tuyền soạn  
lắm nên mới được như  
vậy.

**THUỐC GLOBE** (Cà-lôp)  
này, vì tánh tình hảo, thiết  
là một **VỊ-GIẾT-TRỪNG** qui  
lạ, nó tảo trừ các con tở-vi  
trong miệng rịnh. Hễ dùng  
nó thường cũng như mình  
để phòng các bệnh hoạn vậy.



Chuyện này chú-vị ưa dùng  
thuốc điều đều hiệu rõ từ  
ngày **THUỐC GLOBE** (Cà-  
lôp) tràn qua Đông-dương  
đền nay đã hơn hai chục  
năm dư rồi.

Hãy hỏi MA MUA ĐAU  
ĐAU LUNG CÓ :

**THUỐC CỎI GLOBE**  
(Cà-lôp)

và

**THUỐC ĐIỀU GLOBE**  
(Cà-lôp).

Phẩm bán thuốc rời  
bày là thuốc vẫn thì  
phải dùng giấy mà gói  
bao.

Vậy nên những bao  
ấy mà hươ dặng mác  
tiền thì tự nhiên cứ rước  
trong phải là thứ rẻ  
đặng có thừa trữ cho  
vừa cái giá.

Thuốc ta đây bao rất  
đơn sơ, chùng lòn mây  
đông, cho nên ta có thể mà  
chọn thứ thượng hạng.

Cách bao gói đơn sơ của  
ta đây làm cho ta bán dặng  
thuốc tốt chứ không phải  
bán giấy hay là bán hình  
chỉ.

**DENIS FRÈRES**  
**Bordeaux, Saigon, Haiphong, Hanoi**  
ĐẠI DIỆN CẢ ĐÔNG-DƯƠNG

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm





**ĐĨA HÁT AN-NAM  
BẮC-KỲ  
CAO-MÊN  
KHÁCH, LANGSA, vãn vãn**



**ĐĨA CŨ SẼ ĐỒI ĐĨA MỚI ĐƯỢC**

Xin hỏi cách thức  
NƠI HÀNG

**Berthet, Charrière và Công-Ty**

ở đường Kinh-lấp, môn bài số 68

✦ ✦ SAIGON ✦ ✦



Phải nài cái nhãn hiệu DISCOBOL  
trên các máy-nói Pathé,  
ấy là thiết hiệu  
lò chế tạo các máy ấy.



Kiểu ve

MƯỜI CÁI NGÀN BÀ

**QUINA-LAROCHE**

THUỐC RƯỢU

(CÓ CỐT RƯỢU NHO

CƯỜNG TRĂNG, BỔ HUYẾT, GIẢI NHIỆT

Trong rượu này có đủ 3 tánh của 3 thứ Kinhky-na  
(đáng, đó, mềm)

RƯỢU QUINA-LAROCHE mỹ vị dễ uống, tốt hơn hết các  
thứ rượu nho và rượu ngọt, có trộn cốt Kinhky-na.

Nó rất thần hiệu trong việc trừ hư-nhược, ấm  
thực bất tẩn và hàn nhiệt bệnh.

**QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX**

đứng mà trừ huyết suy chứng, bạch chứng, cũng bổ đường  
nhữu, người bình đau lâu mới mạnh, vãn vãn.

TIỆM SAO CÙNG CÒ BẠN

PARIS, 20, Rue des Fosses-Saint-Jacques, PARIS

Có trữ tại tiệm thuốc RENOUX, bảo chế y khoa tân-sĩ nhứt hạng  
bảo chế y sanh đường Catinat và đường Bonnard, Saigon.

**HÃY HỎI  
THỨ HỘP QUỆT  
HIỆU NÀY**



**LÀ THỨ TỐT  
HƠN CÁC THỨ  
KHÁC**

Saigon. — Imp. F.-H. SCHNEIDER.

Certifié d'authenticité par le Maire de Saigon le 1906

Saigon, le 1906

Vu pour légalisation de la signature

de M. \_\_\_\_\_

Saigon, le 19

Le Maire de la Ville de Saigon

Directeur-Gérant : F.-H. SCHNEIDER

# TÂN HỌC VĂN TẬP

(BULLETIN SCOLAIRE)

## 新學文集

VĂN-CHƯƠNG KHOA (Partie littéraire)

BÁC-KỶ SOẠN

### Le coq et la perle

Un jour un Coq détourna  
 Une perle qu'il donna  
 Au beau premier lapidaire.  
 « Je la crois fine, dit-il ;  
 Mais le moindre grain de mil  
 Seraît bien mieux mon affaire. »

Un ignorant hérita  
 D'un manuscrit qu'il porta  
 Chez son voisin le libraire.  
 « Je crois, dit-il, qu'il est bon ;  
 Mais le moindre ducaton  
 Seraît bien mieux mon affaire »

La FONTAINE, Fables.

### La Chauve-Souris et les deux Belettes

Une chauve-souris donna tête baissée  
 Dans un nid de belette : et, sitôt  
 qu'elle y fut,  
 L'autre, envers les souris de long-  
 temps courroucée,

Pour la dévorer accourut.  
 « Quoi ! vous osez, dit-elle, à mes  
 yeux vous produire  
 Après que votre race a taché de me  
 nuire !  
 N'êtes-vous pas souris ? Parlez sans  
 fiction.

Où, vous l'êtes ; ou bien je ne suis  
 pas belette.  
 — Pardonnez-moi, dit la pauvrete,  
 Ce n'est pas ma profession.

Moi, souris ! des méchants vous ont  
 dit ces nouvelles

Grâce à l'auteur de l'univers,  
 Je suis oiseau ; voyez mes ailes :

### Con gà trống và hạt trân-châu

Con gà trống bới trong đám cát,  
 Bắt thỉnh linh được hạt trân-châu.  
 Vội vàng chận trước chận sau.

Tim anh lại ngọc đem câu rài bả :

Vật qui báu của này hiếm có.

Hạt châu đây thực rõ trân kỳ :

Nhưng tôi, tôi có thiết gì.

Hết kẻ nhỏ nhỏ, kẻ thì ich hơn.

Anh dốt nó nhờ on kẻ tự,

Được một pho thủ tự đi lại.

Đem phăng chẳng chột đôi hoai.

Chạy sang hàng sách một hai gan gung:

Văn chương ấy lạ lùng rất quý,

Cuốn sách này tôi nghĩ hay nhiều :

Nhưng tôi, tôi ít chuộng yêu,

Đồng tiền nhỏ nhỏ có điều lại hơn.

Ph. K. B. diễn nôm

### Con dơi và hai con cây

Dơi bay quạng xây khi chúi cò,  
 Choạng ngay vào cửa tổ con cây.

Cây này ghét chuột xưa nay,

Chạy ra đã định vỗ ngay dơi già :

« Giống mi đã cùng tà làm hại.

« Sao cả gan dám lại nơi đây ?

« Phải chăng chính chuột là mày,

« Nếu không chẳng phải dơi cây nhà  
tao ! »

Dơi van lạy : « Lượng cao soi xét,

« Tôi thực không phải kiếp chuột  
mà ;

« Ai đâu đặt đề sai ngoa,

« Trời sinh tôi quả vốn là loài chim.

« Còn đôi cánh hiển nhiên thượng  
lại,

## HÀNG BUÔN CÓ DANH TIẾNG

### O. LANGLOIS

185, rue Catinat — SAIGON

Có bán nón casques, nón rơm, nón ni  
và giày langsa đủ thứ

### CÁO BẠCH

Ông chủ hãng O. Langlois kính tỏ cùng  
 lục châu quí khách rằng rõ theo lời giao  
 các hãng buôn langsa tại Saigon đã định bữa  
 3 août 1914 như vậy :

« Những giá hàng hóa phải tính theo tiền  
 « quan (francs) rồi khi trả tiền mua đồ thì  
 « tính ra bạc (piastres) và giá bạc nhà bán  
 « (banque) bữa trả tiền ».

Bởi vậy, và cho được tùy theo lời giao đó,  
 hãng O. Langlois, từ nay về sau, sẽ tính giá  
 bằng tiền quan, nghĩa là lấy giá bạc (pias-  
 tres) biên trong sổ bán của hãng (catalogue)  
 rồi bỏ ra tiền quan (francs) lấy số 2. frs 50  
 hai quan năm tiền mỗi đồng bạc, là số trung  
 bình đồng bạc tại Đông-dương trong hai năm  
 chót này.

## CÓ MỘT THƯ NÀY MÀ THÔI

(Il n'y a que lui)



Có một thư rượu Rhum mana  
 này hay trừ bình rét, nóng lạnh hay  
 làm cho, li vị, tiêu tán hay trừ bình  
 gợn nhợt và thiên thối. Rượu này  
 rất đại danh, thiên hạ rất chuộng  
 và lại tốt hơn các thứ rượu Rhum  
 khác.

Hãy coi cho kỹ kẻo làm thư giả  
 và phải nài cho phủ cai ve có dán  
 nhãn trắng như hình kiền đính một  
 bên đây.

Có bán tại các tiệm bán đồ tạp vật  
(épiceries).

## LỜI BẢO CẦN KẤP

Chư khan quan chớ tưởng lầm rằng hút  
 thuốc nhiều thì phải mang bệnh, mình mang  
 bệnh là tại mình không biết lựa thuốc mà  
 hút, bà thử nào hút thử này làm sao không  
 hại.

Chư khan quan khá hút được thử thuốc  
 Cigarette Diva cho thường, muốn hút  
 bao nhiêu cũng vô hại, mà lại thơm tho nhẹ  
 nhàng trong cổ.

Có bán trong các tiệm hàng xén.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tĩnh-tân-văn giùm