

# LỤC TỈNH TÂN VÂN

Mỗi Tuần Đương Bảo  
Năm Ngũ Tuần

## 閩新省陸

M. F. H. SCHNEIDER, Saigon

NĂM THỨ BÀY

SỐ 305

JEUDI 18 DÉCEMBRE 1913

### MỤC LỤC

- |  |   |
|--|---|
| 1 - Chư qui-vị khán-quan.                        | 20 - Thuốc điều Méliá hiệu Ma-rina.         |
| 2 - Công văn lược lược:<br>Nam-kỳ soái phủ.      | 21 - Rượu Champagne Mercier.                |
| 3 - Thời sự tổng luận.                           | 22 - Dầu thơm xức tóc hiệu Dragon Impérial. |
| 4 - Văn quốc tân văn.                            | 23 - Sứ xuất tân kỳ.                        |
| 5 - Hương truyện.                                | 24 - Phái diệt trừ loại ruồi.               |
| 6 - Phòng-dương thời sự.                         | 25 - Đê-vân-Học và nội bộ kiện Lê-ngọc-Ti.  |
| 7 - Cặp đống tân văn.                            | 26 - Tự do diên đảng.                       |
| 8 - Ai mà không biết danh thuốc hiệu JOB.        | 27 - Nam-kỳ mẽ cốc.                         |
| 9 - Luận về việc thuốc.                          | 28 - Trình-thám tối tân tiểu thuyết.        |
| 10 - Kìm-Vân-Kiểu tân giải.                      | 29 - Nhân đàm.                              |
| 11 - Giải nghĩa và tiểu luận ít lời kinh truyện. | 30 - Sống lâu nhờ rượu.                     |
| 12 - Truyện ba người ngư-lâm pháo-thủ.           | 31 - Xe hơi, Tàu hơi bán rẻ.                |
| 13 - Hoàn cầu địa dư.                            | 32 - Thơ về có danh.                        |
| 14 - Thuốc sắt bổ huyết.                         | 33 - Thơ tin vắng lai.                      |
| 15 - Tiểu nhi đối quai.                          | 34 - Hội ngũ luận minh giám.                |
| 16 - Hoài cảm.                                   | 35 - Thơ U-Tỉnh-Lục.                        |
| 17 - Cách vật luận.                              | 36 - Thuốc Charbon de Belloc.               |
| 18 - Rượu Cognac hiệu Moyet.                     | 37 - Thương trường.                         |
| 19 - Công hộ dị đoan.                            | 38 - Hàng tàu Lục-tỉnh.                     |

GIÁ BÁN NHƯ TRÊN  
Mỗi số ra tháng 3 đồng  
Năm số ra tháng 15 đồng

MỖI SỐ GIÁ 0 5 18

Advertisement for LUC-TINH-TAN-VAN medicine, mentioning 'LUC-TINH-TAN-VAN - SAIGON'.

### LỜI RAO CẦN KIỆP

Lời cho chư-khán-quan rõ: Quán nhứt trình LỤC-TỈNH-TÂN-VÂN không có can dự chi với nhà hàng LỤC-TỈNH-KHÁCH-SANG ở ngan nhà giầy xe lửa Mỹ-tho. Ai muốn viết thơ cho Bồn-quán LỤC-TỈNH-TÂN-VÂN thì phải để cho phân minh như vậy : LỤC-TỈNH-TÂN-VÂN  
Số 7, đường Norodom — SAIGON



LỢC TÍNH TÀN VẠN

**Ông F. H. SCHNEIDER**  
Boulevard Noredom - SAIGON

**ĐẠI TRƯỞNG BIÊN CƯƠNG CÁCH**  
LÀM SẴN hàng áo quần, hàng chũ  
quốc ngữ...  
Rất đẹp...  
vì đẹp...  
lại đây...  
đều...  
1.00  
10

Tại nhà in ông F. H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Noredom. - SAIGON

TỰ-VI langas-annam, ông Trương-vinh-Ky  
sơn, in tại rời có 1250 hình.

Không bia	8 500
Có bia.	8 80
Lưng và góc bằng da.	7 00
Bìa mềm đẹp lưng đính chữ vàng.	8 00

Người mua xin đính tên mình trên lưng sách  
Gửi kỹ thi đóng  
Tiền gửi. 0 24

**CÁC BÀ CÁC CÔ!**

Nếu mỗi lần  
mua **VẢI** mua **CHỈ**  
mà các bà các cô biết  
**NÀI CÁC NHÃN HIỆU**  
đính hai bên đây  
thi bê gi các bà  
các cô cũng  
lợi được  
**PHÂN NỬA**  
(50%)  
vì  
hàng hóa **TỐT**  
mà lại  
**CHẮC**

Chỉ ông đủ màu  
Chỉ trái

**RD 2**  
FABRIQUATION FRANÇAISE  
DUMAREST & FILS  
18<sup>m</sup> 30  
20 YARDS  
Vải quỳn đủ thũ

**COTON & L'ÉTOILE**  
**C.B 100**  
CARTIER-BRESSON & PARIS

**DUMAREST & FILS**  
SAIGON

Nhà **DUMAREST & FILS**, Saigonn, Boulevard Charner

Le  
**PNEU-VÉLO**

**Continental**

TYPE-ROUTIER

*Dure plus  
pour  
couter moins*

Paris - 146, Av. Malakof  
Haines à Clichy

En vente chez tous les  
Bons Agents.

**VỎ XE MÁY BĂNG CAO-SU**  
HIỆU

**Continental**

KÈU LÀ  
« **VỎ MÊKÔNG** »

Và có bán nơi các tiệm đại Diện  
ke ra sau này:

- M. LE-VAN-BA, 51, Boulevard Charner, Saigonn.
- M. KY-NAM, 405, Boulevard Charner, Saigonn.
- M. NAM-HONG PHAT, Angle rue d'Adran et rue Hamelin, Saigonn
- M. Pierre BODIN, Boulevard Luro, Dakso-Saigonn.
- MM. TOURNIER & Cie. "Auto-Sport", Angle Boulevard Charner et Bonnard, Saigonn.

Có bán si:  
tại tiệm lớn hiệu  
"CONTINENTAL"  
Sté Anonyme de Caoutchouc Manufacturé  
Saigonn, 2, rue d'Adran

Tại nhà in ông F. H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Noredom. - SAIGON

**BẮC VẬT SƠ ĐỘC NHẬP MÓN**  
**CÓ HÌNH**, ông Gourdon soạn Luận về loài  
KIM, THUY, HÒA THỦ và vân.

Bảng chữ Langsa	0 35
Bảng chữ quốc-ngữ.	0 36
Tiền gửi mỗi cuốn	0 04

NĂM THỨ BẢY. SỐ 305

# LỤC TỈNH TÂN VĂN

## 聞新省六

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Giá bán lẻ . . . . . 0 \$ 18

### GIÁ BÁN NHỰT-TRINH

*Bóng-đương và các thuốc địa Langsa*

12 tháng.. 5 \$ 00 hay là 12 f. 50  
6 tháng.. 3 00 — 7 50  
3 tháng.. 1 75 — 4 40

### GIÁ BÁN NHỰT-TRINH

*Các nước Ngoại-quốc*

12 tháng . . . . . 15 fr 00  
6 tháng . . . . . 8 00  
3 tháng . . . . . 4 50

## LỜI RAO CẦN KÍP

Tờ LỤC-TỈNH-TÂN-VĂN nay đã rời cỡ mỗi trương ra cho rộng hơn xưa và chia làm ba gian, lại in thíc chữ nhỏ nhiều bài vì nay đã thêmặng nhiều tay tài-ba lợi-lạc, hùng biện cao đàm.

Trong những bài vở sẽ thấy nhiều đều cần ích lắm, và nhiều hình ảnh khéo lạ. Vậy nên Bồn-quán nhất định **BÁN MẶT** mà thôi, bởi đã xuất nhiều tiền-bạc mà chỉnh tu chương báo. Tuy vậy cũng cứ bán trọn năm **5 \$ 00** như trước.... Có bán lẻ cũng Sài-gon và Chợ-lớn.

Bồn-quán lại có ý muốn cho những kẻ chẳng đáng mấy dư dả, cũng có thể đọc báo-chương này đặng, nên từ nay có bán mỗi ba tháng là **1 \$ 75**.

### PUBLICITÉ

Pour les annonces commerciales, demander le tarif qui sera envoyé par retour du courrier.

Pour les annonces Judiciaires et les annonces Légales, tarif spécial pour les Officiers ministériels.

On traite à forfait.

### BỔ CÁO

Những lời rao về việc buôn bán, nếu gửi thơ đến Bồn-quan thì Bồn-quán sẽ gửi cho một cái bản đề giá phân minh.

Còn lời rao thuộc về việc hộ và lời rao theo luật buộc thì có giá riêng cho các quan chức-vụ.

Xin gửi thơ thương nghị.

Cấm nhứt không ai được phép chép các bài trong Báo chương này mà đem vào nhựt trình hoặc làm sách

## CHƯ QUI-VỊ KHẨN-QUAN

Bồn-quán nhứt định kể từ ngày 1<sup>er</sup> janvier 1914, mỗi tuần phát hành 5.000 số L. T. T. V. và sẽ có ấn hành **SÁCH DẠY TIẾNG ANNAM**. Trong sách này có bày cuộc làm cho người Langsa học tiếng Annam, mà người Annam sẽ nhờ đó mà thông thạo tiếng mình và học nói tiếng Langsa cho nhằm phép. Cả thấy đều nhờ bài vấn đáp, bài chữ Langsa dịch ra tiếng Annam, bài tiếng Annam dịch ra tiếng Langsa, tiểu tự vị, có ấn hành theo đó, mà nhứt là nhờ các bài phóng cho tập làm đoạn Bồn-quán sửa lại ấn hành tuần kể đó, mà mỗi câu đều dịch ra ráo và dưới mỗi tiếng lại có xen nghĩa den nữa.

Vả lại tờ L. T. T. V. đã gia tăng số trương rất nhiều nên Bồn-quán định giá lại từ 1<sup>er</sup> janvier 1914 như sau này:

Mua mặt trọn năm . . . . . 6 \$ 00

(Không bán sáu tháng, bán trọn năm thôi)

Trả kỳ: 2 kỳ hoặc 4 hoặc

8 kỳ trọn năm . . . . . 8 00

Những sự ích lợi của Bồn-quán tặng cho Chư-khẩn-quan

*Đều ích lợi thứ nhứt*

Đến ngày 31 décembre 1913, Bồn-quán tính số chư-vị đã mua báo mà ngân lại. Hễ ai có tên vào sổ ấy thì Bồn-quán cứ việc gửi nhựt trình luôn cho đến cùng. Như nội năm 1914 mà chư-vị ấy mua lại nữa thì cũng cứ y như giá cũ năm đòng (5 \$ 00) mà thôi. Nếu vị nào gửi bạc lên mua nhựt trình Lục-tỉnh-tân-văn kíp trong lúc cuối năm đây, nghĩa là trước ngày 31 décembre 1913, thì cũng được nhờ việc ích lợi ấy.

*Đều ích lợi thứ nhì*

Ái gửi bạc mà mua giấy viết mực, đồ cần dùng trong thơ phòng thì được hạ giá mỗi đồng là 0 \$ 05, ấy là nói giá thường tại Saigon.

Bồn-quán cũng cho chư-khẩn-quan hay rằng: Bồn-quán đương trừ nghĩ mà hạ giá bán sách để học; sau đây Bồn-quán sẽ cho hay sự ích lợi ấy.

Muốn cho đặng các việc ích lợi đã nói trên đây thì chư-vị phải gửi theo thơ một cái nhân nhựt-trình chót hết.

*Bồn-quán cần tự.*

## CÔNG VĂN LƯ'ỢC LỤC

*(Documents Officiels)*

**NAM-KY SOAI PHU**

*(Gouvernement local)*

**Châu tri**

*(Circulaire au sujet de l'exécution des jugements)*

Saigon, le 3 novembre 1913.

Quan Thống-đốc hạng nhứt các thuộc địa, Nguyên-soái Nam-kỳ, gửi cho các quan Tham-biện chủ tỉnh.

Có nhiều quan Tham-biện chủ tỉnh thường tỏ cùng tôi rằng các hường

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tỉnh-tân-văn giùm

chức lãnh việc thi hành án tử, vì bởi không biết hay là biết không rõ các quyền phép lời nghị ngày 16 mars 1910 về việc thi hành thuộc về người bản quốc, đã ban cho mình, nên có một hai khi phải sai lầm nhiều. Nếu như hương chức ấy có đăng trong tay một bản dịch ra chữ quốc ngữ cái lời nghị nói trước đó thì có lẽ mà lãnh khỏi sự sai lầm như vậy.

Bên sở Tòa án mới định rồi lời nghị ấy và nhà in ống C. Ardin (Imprimerie Commerciale) chịu xuất tiền mình in ra mà bán, mỗi một cuốn ước chừng 80 trương, giá là 0\$20.

Cuốn sách nhỏ này nói tóm các việc về phận sự của hương chức chức trong vụ án tử về việc hộ, thi lấy làm cần ích cho hương chức lắm. Vậy như các làng có muốn xuất tiền công nho ra mà mua một cuốn sách ấy thì tôi tưởng cũng không hại gì, mà cũng không kể mấy cuốn mà các hương chức hay về việc thi hành của riêng cho mình.

Vậy thì quan lớn hãy góp các tờ xin mua sách ấy rồi gửi đến cho nhà in Imprimerie Commerciale (C. Ardin).

Thế cho quan Nguyễn-soái Nam-kỳ và có quyền người ban riêng.

*Quan Quân-đốc dinh Hiệp-lý, DAROUSSIN.*

*Circulaire au sujet des actes de l'Etat Civil Saigon, le 3 novembre 1913.*

Quan Thống-đốc hạng nhất các thuộc địa, Nguyễn-soái Nam-kỳ, gửi cho các quan Tham-biện chủ tỉnh và quan Tổng-lý Hội công đồng thành phố Chợ-lớn.

Theo trong điều thứ 2 chỉ dụ ngày 15 octobre 1912, định luật lệ bộ đời bản quốc trong xứ Nam-kỳ, thì người chánh lục-bộ Annam mỗi tháng trong 10 bữa đầu phải gửi đến phòng quan Biện-lý một bản sao lục các tờ khai nó đã biên vào sổ sao lục các tờ khai nó đã biên vào sổ rồi. Ấy vậy tôi đã có phỏng định trong tờ giao kèo mua giấy in về việc bộ đời bản quốc trong năm 1914 đã làm với nhà in Ardin, 268.500 tờ giấy rời xếp hai, mỗi tờ có hai tờ khai, để dùng mà gửi đến phòng quan Biện-lý mà thôi, mỗi

nửa tờ thì làm một tờ khai riêng, vậy thì phải xé mỗi tờ nguyên ra làm hai.

Song le khi nào phát giấy sao lục bộ đời cho người ngoài thì buộc chánh lục bộ phải phát nguyên tờ giấy bề dài ba tấc tư, bề ngang bốn tấc hai (0,34 x 0,42) trong ấy biên một tờ khai mà thôi, và không dặng lấy có chi hết mà cắt hai tờ giấy ấy ra, y theo thể lệ định trong điều thứ 26 lời nghị ngày 13 novembre 1900, về việc giấy tính-chỉ trong cõi Đông-dương. Lời nghị ấy «cấm không cho biên nổi theo trong một tờ giấy tính chỉ hay là nhiều tờ khai bất kể là dùng về việc chi hay là luật lệ chi khác».

Tôi đã có cho người lãnh việc in giấy ấy biết phải phỏng định trước 4000 tờ giấy rời biên một tờ khai mà thôi để cho làng phát khi nào người ngoài có xin giấy sao lục bộ đời. Trong mấy tờ giấy này đều có biên một câu bằng chữ quốc ngữ mà chỉ nhắc phải dán một con niêm 0\$36.

Tôi xin quan lớn phải nhắc tri hương chức các làng về việc quan hệ ấy và phải nhớ mấy lời tôi truyền dạy trong khi quan lớn gửi tờ mua cho người lãnh việc in giấy bộ đời.

Sau lại tôi xin nhắc cho quan lớn nhớ các tờ sao lục bộ đời gửi cho Phòng quan Biện-lý, thì không buộc dân con niêm, nên chẳng cần chi phải làm trong giấy kiểu 36 chiêm. Ấy vậy thì chẳng có chi cấm các làng dùng những tờ giấy rời cũ kiểu 24 chiêm còn dư lại, mà sao lục các tờ khai bộ đời mà gửi, lại như có sổ củ thì cắt cho khéo mấy tờ dư mà dùng cũng xong.

Thế cho quan Nguyễn-soái Nam-kỳ và có quyền người ban riêng.

*Quan Quân-đốc dinh Hiệp-lý, DAROUSSIN.*

**Gia quan tẩn tước, phép nghị**  
(Mutations du personnel indigène.)

*Vi lời nghị quan nguyên-soái Nam-kỳ đề ngày 12 novembre 1913.*

Ban cho M. Huỳnh-văn-Tuy được làm thơ ký thì sai số nuôi thú vật. Lương đồng niên là 180\$ về phần công nho quân-hạt trả.

*Ngày 18 novembre 1913 :*

Vi lời nghị của quan chưởng lý đề-hình ngày 8 novembre có quan Nguyễn-soái Nam kỳ ưng phê đề ngày 18 nov 1913 cấp bằng cho tên Ma-Hên học trò thi đậu bằng-cấp tốt-nghiệp được làm thông ngôn học tập tạm thế cho M. Ng.-tấn Được sai đi chỗ khác

*Ngày 20 novembre 1913 :*

Vi lời nghị của quan Tham-biện Sốt-trắng đề ngày 30 octobre 1913 có quan Nguyễn-soái Nam-kỳ phê chuẩn ngày 20 novembre 1913, cấp bằng cho M. Dương-khiết Jurgong được làm ban biện tổng Nhiều-khánh.

Văn chức này thì không có ăn lương và không được nhờ phép rộng nào trong con bàn cử cái phó tổng.

*Ngày 12 novembre 1913 :*

Ban cho M. Huỳnh-văn-Dung cai-tổng hạng ba tổng Bình-tri-thượng-Trà-vinh, được nghỉ ba tháng dưỡng-bệnh. Tháng đầu ăn lương bổng, hai tháng sau ăn nửa bổng.

*Ngày 18 novembre 1913 :*

Theo lời nghị của quan Chưởng-lý đề-hình Đông-dương ngày mồng 5 novembre 1913 có quan Nguyễn-soái Nam-kỳ ưng phê đơn thầy Nguyễn-tấn-Được là thông ngôn tòa hạng nhì xin tại ngoại một năm kể từ ngày 1<sup>er</sup> novembre 1913.

*Ngày 18 novembre 1913 :*

Phạt tên Châu-văn-Được đội planton hạng nhất số Tạo-tác 3 ngày lương vì bề trễ việc bản phận.

*Ngày 19 novembre 1913 ;*

Cắt chức M. Lê-văn-Dai phó tổng hạng nhì tổng An-lạc tỉnh Châu-độc vì bề trễ việc bản phận.

**Thời Sự Tổng Luận**

(Le Courrier de la Semaine)

**Đông-dương giao thiệp cùng Trung-hoa**

Ái cũng đã hay rằng trước khi quan Toàn-quyền đi về bên Bộ thì ngài đã đi viếng lĩnh Văn-nam là nơi ngài ước ao cho biết. Và lại sự quan Toàn-quyền đi viếng Văn-nam còn có ý khác nữa.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-vân giùm

Trong tình này quyền lợi của hai nước gồng nhau cũng như lời quan Toàn-quyền luận trong bài diễn thuyết khai hội Chánh-phủ Công-dồng. Niềm giao thiệp của Đại-pháp với Trung-hoa càng ngày phải một trương thần tương tin.

Khi trước thì các quan tỉnh Vân-nam hàng kiểm chuyện tư điển-tin về Bắc-kinh Chánh-phủ rằng người Langsa mong lòng chiếm cứ Vân-nam, mà nay các quan đươn; thời chẳng phải vậy đâu. Vân nước Langsa nhứt định giữ gìn bờ cõi Đông-dương, mà chẳng hề có ý lấn ranh các lân bang mà làm gì.

Và lại Chánh-phủ Langsa không có lòng trưởng ác cho mấy bực Cách-mạng đầu, hằng ước sao cho Trung-hoa cả cảnh được an tịnh thái bình thôi.

Sao các báo tại tỉnh thành Quảng-đông và các báo tại Bắc-kinh thuộc của Cách-mạng-đảng hay có thói quen ẩn hành các lời cáo gian bỗ và cho người Langsa hoài vậy. Chúng ta cũng chần biết lòng dạ các báo-quán ấy rồi; chúng nó có ý muốn cho thiên hạ ghét người Langsa ở cõi Đông-dương này. Ấy là cách đèn oa trả nghĩa phản đối với sự người Langsa trung lập trong lúc thiên hạ phân vân đảo huyền trong cả xứ Trung-hoa đó.

Đức Giám-quốc Viên-thế-Khải mới lấy oai mà trừng trị phe Cách-mạng thì có lẽ các báo ấy sẽ hết bỗ và cáo gian cho người Langsa nữa.

Trong cơn tỉnh Vân-nam bối rối bị Cách-mạng đã xô đổ nhà Thanh rồi thì các người Langsa ở tỉnh ấy có các quan Công-sứ làm đầu mỗi người đều điềm nhiên cứ đầu ở đó đợi cho cuộc loạn lạc trảy qua, mà đố ai hỏi đó biết chừng nào trong tỉnh thiên hạ được thái bình lại.

Khi ấy quan Tổng-đốc cùng các quan Trào Thanh thiết có nhờ quan Công-sứ Langsa tại Vân-nam-phủ mà khỏi chết, tháp tùng theo xe-lửa Langsa mà xuống trú ngụ tại Hà-nội được các quan Langsa tại đó hết lòng tiếp đãi.

Vân trong lúc Tôn-vân và phe Cách-mạng bị Trào Thanh bắt buộc họ bèn đến nương dựa tại cõi Đông-dương dưới bóng cờ Tam-sắc mà đứng bình yên vô sự, vì họ không dám về Trung-huê, nếu về thì sẽ đã bị rỗng quách rồi.

Đến nay đảng chim bẻ nã, đảng cá quên nơm, quên ơn nghĩa của các quan Langsa Đông-dương, bèn đi chứa đám Annam loạn là người làm náo động trong quần hạt ta đây, và lại giúp cho đám ấy đủ cách thế dặng về quăng trái phá mà giết người Langsa cũng là dùng cách thức dữ tợn làm náo động bá tánh trong quê hương của chúng nó.

Song lần lần quan Tân-trào Đô-đốc Tsai Vân-nam có quyền thế, lo đẹp yên trong tỉnh rồi, thì ngài mới rõ biết là người Langsa không phải là người phớm phỉnh ai, cứ giữ một lòng thành-thật, hề nói ra thì gia lấy. Bởi vậy cho nên khi quan Đô-đốc và các quan kỳ rồi tháp tùng xe lửa dặng xuống Hà-nội mà về Bắc-kinh có ở nạn vài ngày mà tỏ lòng ái-mộ quần-hạt ta đây.

Việc ấy cũng dễ hiểu, vì nếu nhà nước Langsa mà có lòng tham đất cát như các lời của báo Tào cáo gian bỗ và đó, thì sao không thừa cơ hội mà hưng binh lấy phủ tỉnh Vân-nam cho rồi, vì khi ấy thì là dễ như trở tay.

Nhà nước Langsa không có tham tâm vậy đâu. Quan Toàn-quyền hằng giữ niềm giao thiệp phân minh và nho nhã luôn.

Nay ngày giờ đã đến, hai nước nên lo tìm cách mà giao hảo cùng nhau cho bền vững lâu dài. Cách đây chẳng bao lâu có một quan Tào luận như vậy: « Vân nước Langsa với Trung-hoa nên giao hảo cùng nhau, phải cùng nhau tỉnh lập cách thế mà tiêu trừ các phe phản nghịch là đám hay làm cho rối loạn nước nhà, đầu đầu cũng thế. Ấy là về việc chung. Còn nói qua việc thương-mãi thì hai nước cũng phải tương lân, nhứt là Vân-nam với Bắc-kỳ, vì có đường xe lửa nối hai xứ hằng ngày vãng lai nhau luôn. »

Quan Toàn-quyền mà đi viếng Vân-nam đây là trước tỏ lòng thành thật đi dạo chơi chỗ biết xứ sở, sau là cuộc thù tạc vì hôm trước có Đô-đốc Tsai đến Bắc-kỳ mà viếng ngài. Khi qu m Toàn-quyền đến nơi thì các quan trong tỉnh và nhơn dân nghinh tiếp một cách rất sang trọng đúng bực ngài là người có lòng tốt muốn giao hảo với lân bang.

Nước Trung-hoa nay thiệt là đảo huyền nhơn dân đồ thân, mà nếu muốn đem được lại cuộc thái bình thì phải lo dẹp yên cùng mở mang cuộc thương-mãi dặng kiếm tiền, mà bồi bổ các chỗ hư tệ, lập lại các nơi đã bị binh cách mà đổ ngã.

Nếu muốn vậy thì chẳng nên nghi nan cho người hoài, chẳng nên kể thì đứng bên này ranh, người đứng bên kia ranh, ngó nhau mà nghi tâm, sẵn lòng ra tay tương sát.

Phải cùng nhau giao cắt, lấy lòng thành thật mà giao với nhau vì sự huê thuận là lợi, và lại hai nước quyền lợi đồng nhau, nên hai nước đề mà tương liên

## VĂN QUỐC TÂN VĂN

(Télégrammes)

BIÊN TÍN HAVAS

Paris, 6 décembre.

**Pháp-quốc.** — Ông Ganivencq làm nghị-sư-quan tại tòa kêu án thế cho ông Poymiro hưu trí; ông Tricon làm quan biện-ly Saigon; ông Dusson làm chánh-tòa Vinh-long; ông Lacouture làm chánh-tòa Cần-thơ; ông Franceschetti làm chánh-tòa Soctrang; ông André làm án-quan S.igon; ông Pommier làm án-quan Vinh-long; ông Vidal làm án-quan Soctrang; ông Barrière làm án-quan tại Saigon; ông Eychenne làm án-quan tại Vinh; ông Bernadin tưng sự tại dinh quan Chưởng-ly đề hình.

Ông Jean Dupuy là người đức Giám-quốc giao quờn lập lại chur bộ thượng-thơ chánh phủ mà ngài từ chối không chịu.

Paris, 7 décembre.

**Pháp-quốc.** — Nay đức Giám-quốc giao lại cho ông Doumergue, ngày mai ông sẽ trả lời.

Paris, 9 décembre.

**Pháp-quốc.** — Ông Doumergue chịu lãnh lập lại chur bộ thượng-thơ chánh-phủ,

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình **Lục-tính-tân-văn giùm**

Như sau này :

1. — Ông Doumergue làm Thừa-trưởng kiêm Ngoại-vụ-bộ thương-thor;
2. — Ông Renoult làm Ngoại-bộ thương-thor;
3. — Ông Caillaux làm Tài-chánh ngoại-bộ thương-thor;
4. — Ông Noulens làm Binh-bộ thương-thor;
5. — Ông Monis làm Thủy-bộ thương-thor;
6. — Ông Viviani làm Học-chánh bộ thương-thor;
7. — Ông Malvy làm Thương-mãi kiêm Bưu-chánh bộ thương-thor;
8. — Ông Fernand David làm Công-bộ thương-thor;
9. — Ông Raynaud làm Nông-bộ thương-thor;
10. — Ông Lebrun làm Thuộc-địa bộ thương-thor;
11. — Ông Métin làm Sanh-nhai bộ thương-thor;

Paris, 9 décembre

Paris. — Hội-đồng thành kinh-đô Paris bắt thăm coi có nên cho mấy bà phước vào lại giúp việc trong các nhà thương chằng thì có 37 ông chịu, 39 ông không

Luân-đôn. — Tên Nghê-vô đánh quờn langsa Carpentier đánh tên Nghê-vô đánh quờn Hồng-mao phải chịu thua.

Paris, 11 décembre.

Pháp-quốc. — Có lời chỉ-dụ cho ông Sarraut cử việc cai trị cõi Đông-dương. Khi chữ-bộ Thương-thor Chánh-phủ Pháp-quốc đã lập thành rồi thì quan Thừa-tướng khai giữa Dân-hội rằng: Chánh-phủ sẽ cử giữ niềm giao-hào với các nước đã lập xưa nay, và sẽ giữ việc nho nhã với van bang, hằng có lòng an tĩnh thái bình, ý muốn cho đặng phe dân-quốc một lòng với Chánh-phủ hầu ban hành việc đi lính ba năm cho ngay thẳng phân minh và lập thuế huê lợi, cả vạn dân-bà-tánh giàu nghèo tùy sức mà đóng.

## HƯƠNG TRUYỀN

(Echos)

Muốn sống mà ở đời thì đừng có cười, mà cũng đừng nhây mũi

Tòa tam-pháp Huê-kỳ mới dạy chủ hãng kia thưởng cho tên Fréd. Mân 125.000 quan tiền bởi thường thiệt hại vì người ấy làm mờn cho hãng, bị tể mà mang bệnh một cách rất hiểm nghèo.

Số là thầy thuốc chữa tên Mân chữa hết sức mà chẳng lành bệnh, bèn lập một cái rường bằng thép, cho nó mang

lòn cây hai bên mà đỡ cái đầu tên Mân, nhưng thầy thuốc cấm không cho tên Mân cười và nhây mũi, nếu bất tuân thì phải chết tức thì. Khi tên Mân đi đến tòa mà hầu thì có một người đi theo mà nhắc chừng. Tên Mân khai với tòa rằng cách 5 tháng nay bị tể xuống giếng sáu 50 thước mà gãy cổ-cúc. Quan lương-y lập thể cho va còn sống mà cấm không cho cười, không cho nhây mũi, mà cũng không cho chịu khi lạnh.

Các án-quan nói rằng tại người chủ hãng vô ý nên phải bồi thường thiệt hại y như lời xin.

### Nhơn số nước Langsa

Quan Sanh-nhai-bộ thương-thor mới lấy sổ các gia quyến ở tại nước Langsa.

Nội nước Langsa có được 11 triệu, 3 vạn, 1 muôn bảy ngàn 434 nóc gia chia ra như sau này :

1.805.744	nóc gia không có con.
2.967.571	» có 1 đứa con.
2.661.978	» 2 »
1.643.425	» 3 »
987.392	» 4 »
566.768	» 5 »
327.241	» 6 »
182.998	» 7 »
94.729	» 8 »
44.728	» 9 »
20.639	» 10 »
8.305	» 11 »
3.305	» 12 »
1.437	» 13 »
554	» 14 »
249	» 15 »
79	» 16 »
34	» 17 »
45	» 18 »

### Một người rất nặng

Có một người kia mới chết tại tỉnh Indre nước Langsa hưởng thọ 47 tuổi. Việc như vậy cũng không lấy chi làm lạ. Mà có một điều rất lạ là người này khi sanh tiền cân nôi 5 ..... tạ. Nhẹ quá hơn lông!

### Số Chệc ở khắp thế gian

Quan sử thần Trung-huê ở tại xứ Hoa-lang mới lập rồi sổ nhơn dân

Trung-quốc ở khắp cùng thế gian như sau này :

Java (Chà và).....	1.825.700 người
Singap. (phố-mới).....	1.000.000 »
Siam (Xiêm-la).....	1.500.000 »
Đông-dương cả các miền.....	1.023.500 »
Annam.....	179.300 »
Miến điện.....	134.600 »
Lữ-tống.....	48.060 »
Đài-loan.....	2.258.650 »
Mã-cáo.....	74.560 »
Hồng-kông.....	314.390 »
Đông-nga.....	37.000 »
Cao-ly.....	11.200 »
Nhật-bôn.....	17.700 »
Ca-na-đa.....	12.000 »
Huê-kỳ.....	150.000 »
Mết-xích.....	3.000 »
Cuba.....	90.000 »
Úc-dại-lợi.....	27.000 »
Củ-lao Bô-huê ở giữa Thái-bình Dương.....	35.000 »
Pérou.....	45.000 »
Nam-phí-châu.....	5.000 »
Âu-châu.....	1.760 »
Cộng.....	8.867.420 người

## ĐÔNG-DƯƠNG THỜI SỰ

(A travers l'Indochine)

Giá bạc (Taux de la piastre)

DECEMBRE.	12	13	14	15	16	17	18
Hàng bạc Đông-Dương.....	fr. 2.47	fr. 2.49	fr. 2.49	fr. 2.48	fr. 2.48	fr. 2.47	fr. 2.47
Hàng Hồng-kông Shanghai.....	2.47	2.49	2.49	2.48	2.48	2.47	2.47
Hàng Chartered Bank.....	2.47	2.49	2.49	2.48	2.48	2.42	2.47
Kho Nhà-nước.....	2.45	2.45	2.45	2.50	2.50	2.50	2.50
Giá lúa.....	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35
Giá gạo.....	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55

SAIGON. — Xuất cảng. — Lúa. —

Tuần lễ rồi không có chi lạ, giá lúa 2\$35 một tạ 68 kilos bán tại nhà máy Chợ-lớn.

Lúa sớm có đem lên bán rồi, ở Chợ-lớn tính trong 100 phần lúa đem tới lò máy có 10 phần lúa sớm.

Gạo. — Bên Âu-châu và Cực-đông có làm tờ giao kèo mua gạo rồi, định qua tháng février và mars sẽ chở thứ gạo trộn bán 3\$25 một tạ.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tình-tân-văn giùm

gian như

00 người  
00 »  
00 »

00 »  
00 »  
00 »

60 »  
60 »  
90 »

00 »  
00 »  
00 »

00 »  
00 »  
00 »

00 »  
00 »  
00 »

00 »  
00 »  
60 »

120 người

ỜI SỰ

astre)

	17	18
	fr.	fr.
8	2.47	2.47
8	2.47	2.47
8	2.42	2.47
0	2.50	2.50
	\$	\$
5	2.35	2.35
		3.55

— **Lúa.** —  
lúa 2 \$35

Chợ lớn.

Chợ lớn tính  
ây có 10 phần

hông có làm  
h qua tháng  
n bán 3\$25

lùm

**Tấm.** — Tấm chưa bán được bao nhiêu vì ngoại ban vẫn hỏi mua.

Tấm thường định giá là 2\$95 một tạ 60 kilos 700 xuất cảng từ tháng octobre đến tháng mars.

**Bột.** — Tuần rồi có thợ gỏi đến mua bột rất nhiều, sẽ chờ từ lối tháng giêng tới tháng 6 năm 1914, giá là 1\$30 một tạ.

**Tiều.** — Mùa lối coi voi thất hơn nam 1913.

**Da.** — Da bán không bao nhiêu vì da ít quá nên mấy nhà thuộc da e nhẹ không dám làm tờ giao kèo mới, đợi tới chừng giao đủ cho mấy chủ trước xong đã.

**Dầu cá.** — Tuần sau mới có dầu cá, các chủ bán dầu cá không dám định chắc số dầu là bao nhiêu.

**Nhập cảng. — Hàng vải.** — Giá bông ừ cầm động đó hoài, vải bên Âu-châu đem qua cũng định theo giá bông mà bán, tại Chợ-lớn vải chờ qua rất nhiều, có một đôi chỗ mua vải Calicot nhiều lắm.

**Đường.** — Đường ít quá, sẽ lên giá nữa.

**Bột.** — Không có chỉ lạ hơn tuần trước.

**Cá biển.** — Múa bắt cá mới ở bè ngoài Langsa đã mất rồi, thất lắm, xứ Saigon có gỏi thợ qua ngoại quốc mà mua rất nhiều định qua tháng giêng sẽ chờ tới.

**Xà bông.** — Mỡ và đầu lên giá, nên savon cũng phải lên giá, 100 kilos thứ xà-bông thường bán 10 quan tiền tây, còn lên giá nữa.

**Cà phê.** — Cà-phê Moka thiếu từ 8 bữa rày, tại máy hàng xứ Arap bán ít lắm, dầu đó đều gọi thợ đến hỏi mua mà xuất cảng không kịp. Qua mùa hái cà-phê Harrar kỳ tới mới sụt đáng giá cà-phê bán tại Aden.

**Chánh phủ truyền tin.** — Quan toàn quyền qua giang tàu « Montcalm » tại vịnh d'Along mà sang quan Hồng-kông.

Ngai sẽ trở lại Hànội lối 20 décembre qua ngày 29 ngài xuống cửa Hai-phong tháp tùng tàu đô Polynésien về Saigon rồi về tháng về chánh-quốc trong ngày mồng 3 janvier tới đây.

Chuyến thoàn Nga-la-tur tên Ackold ở Hồng công đã về đến cửa Saigon ngày 12 décembre này.

Chiếc Ackold sẽ đậu tại bến tàu binh mà nghỉ chừng 5, 6 ngày rồi kéo neo qua Singapour và Chà và.

**Lễ sinh nhật, cây Noel.** — Tại vườn mới thành phố Saigon ở đường chassejoup-laubat ngang định quan Đê-đốc, đến bữa 21 dec. có bày cuộc lễ thấp đèn, và dựng một cây Noel rất to để phát đồ chơi cho con nít.

Có nhạc võ đến giúp vui. Lễ từ 9 giờ đến nửa đêm mới mãn.

**Hội hồng thập tự.** — Nam nay hội-hồng-thập tự (Croix rouge) có sắm nhiều thứ sách vở, và nhứt trình có hình trạng và hay lắm để phát cho các nhà thương lính Saigon và nhà thương chur tỉnh. Hội cũng xin chur tôn ai có sách vở chi tốt mà không cần dùng nữa, khá gởi đến cho hội-nghị ngũ đường Larelaune số 4 Saigon.

**Đạ yến tại thành phố.** — Đến chiều ngày 31 dec. có bày đạ yến tại đình xã tây Saigon chur tôn trong châu thành nên đến đó mà hí hạ.

**Vụ sang đoạt tố.** — Đã cách một tháng nay, có tên Nguyễn-van Luật là cựu thông-ngôn Tòa đến phòng quan đại lý Gigon-papin mà xin vay 2000 đồng bạc, có thể chung bằng khoản đất.

Người ta đòi phải trưng giấy thuê thân làm chứng, tên Luật nói bỏ quên ở nhà để về lấy đem lại.

Tên Luật về rồi đi biệt, sáu tháng sau nhằm lúc ấy quan đại lý Gendreau đến lo việc thế cho qua đại lý Gigon-papin, có một người khác khai tên Phạm-van-Hằng làm cả làng Long phước Gia đình đi với một người tên Trần-vân-Biên là thông-ngôn giúp việc cho M. Chrétien xin vay 2000 đồng bạc và đưa bằng khoản đất thế chur.

Quan đại lý Gendreau thương lượng việc ấy với một chủ xã-tri, chủ này đi hỏi do tin tức các chuyện xong, mới cho cả Hằng giá ấy vay số bạc 2000 đồng.

Qua hai tháng người điền chủ kia tên cả Hằng có giấy chạy về cho hay rằng có một sở ruộng của cả đã gán vào số tài sở khám-đạc và có tên chủ xã-tri ký vào đó, cả Hằng mới đi báo quan, bạch ra mới hay là tên Hằng trước là tên mạo chớ không phải thiệt, số là có một chủ xã trưởng tên là Tịnh an cấp bằng khoán và mạo-giấy thuê thân của tên Hằng đem bán luận với tên Luật mà gạt quan đại-ly và chủ xã-tri như sẽ nói sau đây.

Vì quan xã nả rất nhật nên mới truy ra đặng chủ xã trưởng Nguyễn-van-Tinh làm việc gian ấy.

Hôm ngày mồng 5 décembre này quan chánh-tòa Lafrigue xứ tên Nguyễn-van-Luật, Trần-vân-Biên làm thông ngôn giúp việc cho M. Chrétien và một chủ xã cựu tên là Trần-vân-Mạo đồng lửa, tên Luật chủ mưu, Tên Biên hoa trừ bạc tên Mạo giúp việc gian.

Quan đại lý Gendreau khai rằng tên Tịnh có trưng đủ giấy tờ vì nó có điểm chỉ vô tờ này thay vì cái ký tên, tại đó mà truy được tong tích.

Ông Chrétien là người tinh ngay mà lãnh việc vay dùm lại khai rằng tên Biên thiệt

không có làm gian, nghe nói án tiền huê hồng 40 đồng thì lãnh, mà số tiền ấy sánh với số bạc 2000 đồng thì cũng là vừa.

M. Chrétien cũng nói rằng 6 tháng trước khi việc gian trá này bại lộ thì tên Luật có đến vay bạc 2000 đồng.

Người điền chủ Nguyễn-van-Hằng là cả Hằng khai đã làm 3 bồn bằng khoán, một bồn làng cầm một bồn người mua giữ, còn bồn thứ ba để tại sở quan đại-ly.

Tên Tịnh là xã trưởng làng ấy đã an cấp bồn bằng khoán thứ nhứt mà trao cho tên Luật xem và hai đảng bàn tính với nhau, Luật đem Tịnh đến quan đại-ly Gigon-Papin mạo tên là Hằng song vì không có giấy thuê thân nên vay bạc không được.

Quan trang sư Espinet cái lẽ binh tên Luật như vậy :

Quả thiệt tên Luật có cầm bằng khoán ruộng 2000 đồng bạc, bằng khoán thiệt là của nó, song người ta đòi 20 đồng bạc sở phí và đã an mỗi trâm là 10 đồng bạc huê hồng nên nó đi chỗ khác mà cầm, thì cầm được 2000 đồng.

Có bấy nhiêu đó mà thôi chớ không phải là tên Luật làm gian. Nên nó vô tội.

Quan trang sư Charousset cái lẽ cho tên Biên rằng: tên này có lấy 40 đồng bạc huê hồng chớ không rõ bạc vay đó là việc gian.

Còn chủ xã cựu chớ không có can dự chi đến việc bằng khoán ấy. Y cũng vô tội.

Tòa tha tên Trần-quan-Biên vì tang cơ không chắc, chủ xã cựu làng cũng được tha song mắc tội liên can vì trồng giấy thuê thân.

Tên Luật chủ mưu cho tên Tịnh giả mạo là Phạm-van-Hằng thì bị tù 2 nam và 50 quan tiền va.

Tên Tịnh trốn mất, bị án khрем diện 3 nam tù và 50 quan tiền va.

**Sở tuần cảnh chương trình**  
(Rapports de la Police)

**VIỆC RUỒI.** — Hôm bữa sớm mai ngày mồng 6 tháng này hồi 4 giờ sáng xe lửa Biên-hòa chạy ngang qua đường Testard có một cặp bò kéo xe nghe tu hít hoét thì hoảng hồn tuồng công chạy đâm qua đường rầy. Xe lửa chạy tới cản hết một con, con kia bị gậy sừng và đứt đuôi.

Tên đánh xe bò té vùn xuống đất sừng bấp chưỡi Lỗi nầy tại tên tiền không biết đánh xe bò. Cửa công hồi đó đóng rồi mà có bò tuồng đại mà chạy vô đường rầy. Nền hàng xe lửa không có đèn thiệt hại chi hết.

**TRỐN LÍNH.** — Tên Ng. v. Thao muốn tránh khỏi diện lính, mới đi lấy một cái giấy thuê thân để tên giả: Hai tháng tù.

Ng. v. Công tay không chọn rồi muốn kiếm tiền đó nhứt mới tình nguyện chèo đó mướn, chủ đó cho tiền trước. Tên Công lấy tiền rồi đi tuốc: 3 tháng 1 ngày tù.

**MÀ-TÁ BẤT LƯƠNG.** — Trần-vân-Xia cựu mã-tá bị cách chức vì bê trễ việc bổn phận, nay muốn đi xin chức làm trong nhà thương bèn đi lấy một cái giấy thuê thân để tên giả cho người ta nhận lãnh vào số: 45 ngày tù.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình **Lục-tỉnh-tân-vấn giùm**

CỜ BẠC. — Quan chánh tòa Lafrigue mới xử tên Ng.-thị-An ở Phu-dinh vì tội chứa ba bọm cờ bạc Anam, 6 bọm chệp. Thị-An bị 3 tháng tù. Lê v.-Linh 8 tháng, Trần-vân-Đô và Lý-vân-Lực 6 tháng, 6 tên chệp 8 ngày tù, và 16 quan tiền vạ. Không có giam hậu.

LỤC TỈNH

**CHOLON. — MẮT XE MÁY.** — Năm nay thú ăn trộm xe máy càng ngày càng tăng số. Nhiều người gặt xe máy trước cửa nhà người ta mà vô nhà nói chuyện, chừng ra về không thấy xe máy đó nữa.

Những chủ cho mượn xe máy tại Sài-gòn Cholon bị mất xe máy biết là máy cái. Có nhiều người tẩn tẩn lương tâm, đem mượn xe nói chạy một giờ rồi trả lại. Chưa mấy giờ chủ xe trông như vậy phụ trông chừng mà không thấy xe trở lại.

Mới đây có tên Cua ở Cholon chủ tiệm xe máy, có nhện đứng một gã tên là Cao-vân-Lực vô tiệm mượn một cái xe chạy một giờ mà thôi.

Đến chiều Cao-vân-Lực không trở lại trả xe. Chủ xe đi có bộ. Linh tuấn mới đi tập nữ Cao-vân-Lực, cách 3 ngày gặp nó đi thẩn thờ ngoài đường, bèn đi đến bắt. Cao-vân-Lực khai nó bèn xe máy ấy lại cho tên Thuýn ngu lằng An-nhon-xá (Giá-dinh).

Linh tuấn bèn đi xét nhà Thuýn mà không gặp xe máy, tuy không xe máy giúp đầu hình xe còn nguyên hiện trước nhà. Linh tuấn liền bắt tên Thuýn song nó chối không có nhà xe máy nào hết.

Càng nài buổi ấy có một người lính tập thấy một cái xe máy vô chủ bỏ nằm trên lề đường kia trong làng An-nhon-Xá. Tên Cua nhìn xe ấy là của mình và quyết là cái xe cho tên Lực mượn.

Tên Thuýn và Lực bị dẫn lên cho tòa tra xét.

**HỎA HOAN.** — Lửa phát cháy tại Cholon hôm ngày mồng 8 đéc. 49 cái nhà bị cháy rụi, hư hại tính chừng 3 ngàn đing. Tên chệp ở nhà bị cháy trước hết trốn mất. Chưa ai rõ vì sao nhà cháy.

**CÁI RƯƠNG NẤY CỦA AL.** — Hôm chiều thứ 7 tuần rồi có một người tây đến sở tuần quân thứ hai mà cơ rằng: Có một cái rương gì kỳ quái để gần bên chái nhà của tên bán giấy xe lửa Cholon, ở đường Duperré.

Rương ấy đầy kín mít và có vấu đồng khóa. Mở ra coi thì gặp một cái thầy con nit 6 tháng.

**SABÉC. — XỬ TRÂM.** — Tên phạm nhưn Ng.-v.-Trường bị án xử trâm vì tội đã giết vợ và con nó ngày nay là ngày nó đến tội ác thì nó tỏ sắc mặt sẵn lòng đến tội, khi cha mẹ nó đến thăm nó bữa trước ngày chệp, thì nó nói mấy lời như vậy: « Mui này tôi sẽ chết ».

Đến 5 giờ rưỡi ban mai, quan biện-ly de St.-Michel Dunezat vào phòng tội nhưn cho nó hay rằng giờ đến tội tới rồi, khi quan đợc án tử vừa dứt, thì tội nhưn nói lớn tiếng rằng: *cám ơn nhà nước* » nó nói đi nói lại lời này nhiều lần.

Đoạn nó nói chuyện vẫn hát thuộc xi-gít, và đôi uống rượu cô-nhiac, qua sáu giờ linh đàn nó ra pháp trường từ địa. Tên Trường ngược mặt xem grom máy, bỗng chúc ai nấy thấy mặt nó xanh như tàu lá. Tuy vậy mà không có tỏ dấu gì cường cự với kẻ đặc dẫn. Linh đợc đầu nó vào vô khổ, một nháy mắt thì đã đầu coi, *nhứt đàng vô thương vạn sự hưu.*

Tên này ngày xưa tẩn sát vợ nó là tại nó

ghen vì nghi cho vợ nó gian dâm với một kép hát bội, nhưn dịp vợ chồng đi ghe, nó rút dao chém vợ nó rớt xuống sông khi vợ nó lội theo nắm be ghe mà trôi lên, tên Trường chệp bồi thêm hai dao nữa, làm đứt tiện hai bàn tay của vợ, thị này mới chìm tuối xuống đáy sông hạ sát vợ rồi tên Trường chạy vô mui ghe chệp hai đứa con gái nộm xuống sông mà nói rằng: *Đi theo mẹ mày cho rảnh.*

**HÀNỘI.** — Hội phái-viên đề-hình nhóm sớm mai ngày 27 novembre tại phòng quan biện-ly có hiện diện những ông sau đây: ông Tham-biên Emmérich, Chánh-tòa; Logeret xã thành phố làm hội đồng thẩm án, và quan ba Guerrier và ông Abor làm Biện-ly.

Ông Legay làm lục-sự, ông Gombaud-Saintonge làm thông ngôn.

Linh mặt thẩm dân tên phạm nhưn Phạm-cao-Dại ra trước mặt hội phái-viên, vì tên này ngày trước bị hội phái-viên đề hình lên án đây, nay nó về đòi chống án, nhà nước có phát giấy tờ đi các nơi mà hỏi thăm lại cho rõ ràng đợc ba tuần lễ nữa sẽ lên án.

**XE CHÁY.** — Hôm ngày chúa nhật mới rồi chuyến xe hỏa ở Hải-phòng lên, bị mười giờ một khấc đến trạm mất nửa giờ, là tại rằng khi xe đến gare Cao-xá thì cái xe đứng thờ nhà giấy thép cháy mất. May mà những người ở trên xe đem được hết các bao thơ sang xe khác và làm tất ngay được lửa.

**ĐÈ.** — Đè đập tạm ở Phương-độ tỉnh Sơn-tây vô độ nước lên mới rồi nay đã bồi lại xong từ hôm thứ hai. Đường Hanói lên Sơn-tây gần thông đồng được.

Tòa Lục-bộ đã đang sửa soạn đề đập đề khác thay đề làm tạm ở Phương-độ. Chỉ-độ cuối tuần tháng sau thì khởi công, trước mùa mưa sang năm sẽ xong cả.

**SƠN-TÂY. — TÈ SÔNG CHẾT ĐUỐI.** — Hôm chúa nhật mới rồi ông phán tòa sứ Nguyễn-bích-Khuê đi tàu hiệu ở Hanói về tỉnh Sơn-tây, ngồi chọi đánh bài ở mũi tàu. Lúc đứng dậy mỗi mình dung vai một cái, ngã vào cái rào sắt tàu, không ngờ giây sắt đứt nhào đầu xuống sông, đến bây giờ chưa tìm thấy xác.

Ông Khuê trước làm việc nhà thương Hanói sau đã làm việc ở Tòa nhì mới đòi lên Sơn-tây.

Hồn-quán có lời kính viếng gia quyến ông Nguyễn-bích-Khuê.

CỰC ĐÔNG TÂN VĂN

(Chronique de l'Extême-Orient)

SỰ TÍCH CỦA ĐỨC THẦY BÀ-ĐA-LỘC

(Tiếp theo)

(Documents sur M<sup>sr</sup> Pigneau de Béhaine, Evêque d'Adran)

Tuy trong thơ thì nói như vậy mà mình cũng chẳng nên tin hết, vì chẳng phải vua Duê-tôn và ông hoàng Nguyễn-Anh bởi Saigon mà đến trú ngụ Hátien Mả bởi Longxuyên mà đến. Không biết trong thơ nói bà Hoàng-hậu và em gái ông hoàng Nguyễn-Anh ấy là ai, chắc là ông Hoàng-Anh không có đem vợ con theo, vì khi ấy ngài chưa có vợ.

Vả lại sách Hồng-mao nói rằng có nhờ thầy cả Phao-lô Nghi đem com cho ông hoàng Nguyễn-Anh trong rừng thì trong thơ của thầy cả Lela-bousse (1801) là người chỉ thân của đức thầy Bà-đa-lộc cũng có nói như vậy

« Vua Trung-kỳ trong cơn mộng tràn mây gặp được thầy cả Phao-lô-nghi lên đem thực cho ăn. »

Như vậy thì đủ tin là có.

Trong thơ của ôn Bissachere lại nói rõ hơn nữa như vậy

« Ông Nguyễn-chủng Nguyễn-Anh khi ấy còn nhỏ theo cùng mẹ vào rừng mà trốn, ẩn trên cây lâu ngày, ban đêm nhờ có ít người tâm phúc đem com nước mà nuôi trọng lúc gian truân ấy. Sau nhờ đức thầy Bà-đa-lộc mà trốn đặng. Vận đức thầy Bà-đa-lộc này là người rất đạo đức và thông minh chó nên khi ấy ai ai cũng kính phục, sau khi ông Hoàng-ảnh tức vị Hoàng-đế rồi hàng nhờ đức thầy khuyến lon nhiều điều hữu ích.

Đầu vậy mặc lòng mà chúng ta quả là trong tuần septembre 1777 ông Nguyễn-ảnh trốn trong rừng gần chỗ cất nhà trường la-tinh, có nhờ đức thầy Bà-đa-lộc sai thầy Phao-lô-nghi đem com nước mà cung dưỡng, đến sau cũng nhờ đức thầy mà trốn được ra trú ngụ tại hòn Thổ-chu, ấy là lúc binh Tây-son đã rút đi hết.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tỉnh-tân-văn giùm



VĂN

BA-LỘC

Béhaine.

vậy mà hết, vì ông hoàng đến trú ngụ, ngài nghe theo về đó mà mang lại. Bởi ấy trường la-tinh không còn ai bảo hộ nữa.

Song nhờ binh Tây sơn rút về mới yên được một lúc.

Khi vua Duệ-tôn chết rồi thì Ng-văn-Nhạc rút binh về Qui-nhơn để tại Nam-kỳ không bao nhiêu binh. Nhơn cơ hội ấy mà ông hoàng Nguyễn ảnh cử động. Qua tháng novembre 1777 ngài từ biệt hôn Thở-chu mà về Long-xuyên Sadéc có ông Đổ thanh-Nhơn và binh Đông-sơn theo trợ lực lấy được Long-hồ. Qua tháng decembre lấy được thành Saigon, bên xưng là Đại-nguyên-soái.

Qua đầu năm 1778 binh Tây-sơn trở lại chiến với ngài nhiều trận rất to mà qua tháng Juin thì ngài đã khôi phục được cả Nam-kỳ.

Qua tháng mai 1778 có thầy Liot đến tại trường la-tinh là lúc đang nguy hiểm : Vua Cao-mên là ông Néac-ông-nôn hiệp cùng binh Xiêm mà đánh Viêng-chan. Song le sưu thuế nặng nề nên dân sự cư lại, ấy là cũng có 3 ông tuần-phủ Cao-mên là anh em của tuần-phủ Mu ở Hậu-giang mưu sự. Sự loạn lạc ấy rồi đến Hátien. những quân hoang nhơn cơ hội mà tụ đảng cướp bóc phá sập trường la-tinh, y như thơ của đức thầy Bá-da lộc như sau này :

« Xứ Cao-mên đang có loạn, anh em tuần-phủ Hậu-giang khỉ binh nghịch cùng vua, có lẽ tuần-phủ Hậu-giang cũng sẽ đồng một ý. Trong lúc binh cách thì chúng tôi đã tiêu điều sự nghiệp phòng cọng gần vài chục muôn : Nhà thờ và nhà trường la-

nhờ việc ở ngoài ấy mà ông hoàng Nguyễn-ảnh nhớ ơn luôn luôn, sau làm đến bực Hoàng-đế mà cũng không khi nào quên.

Song le trong hồi ấy trường la-tinh tại Hátien rất nên bối rối. Khi vua Duệ-tôn bị bắt rồi thì Mạc-thiên-Từ còn ở tại Rạchgiá đợi tàu tây ở Quảng-đông qua đặng mà chở Hoàng-thần, tẻ ra đợi chẳng đặng ngài bèn trốn về cù lao Phú-quốc. Khi ấy vua Xiêm-la là Phya-Tak biểu ngài đem gia-quyển về thành Băng-cóc mà trú ngụ, ngài nghe theo về đó mà mang lại. Bởi ấy trường la-tinh không còn ai bảo hộ nữa.

Song nhờ binh Tây sơn rút về mới yên được một lúc.

Khi vua Duệ-tôn chết rồi thì Ng-văn-Nhạc rút binh về Qui-nhơn để tại Nam-kỳ không bao nhiêu binh. Nhơn cơ hội ấy mà ông hoàng Nguyễn ảnh cử động. Qua tháng novembre 1777 ngài từ biệt hôn Thở-chu mà về Long-xuyên Sadéc có ông Đổ thanh-Nhơn và binh Đông-sơn theo trợ lực lấy được Long-hồ. Qua tháng decembre lấy được thành Saigon, bên xưng là Đại-nguyên-soái.

Qua đầu năm 1778 binh Tây-sơn trở lại chiến với ngài nhiều trận rất to mà qua tháng Juin thì ngài đã khôi phục được cả Nam-kỳ.

Qua tháng mai 1778 có thầy Liot đến tại trường la-tinh là lúc đang nguy hiểm : Vua Cao-mên là ông Néac-ông-nôn hiệp cùng binh Xiêm mà đánh Viêng-chan. Song le sưu thuế nặng nề nên dân sự cư lại, ấy là cũng có 3 ông tuần-phủ Cao-mên là anh em của tuần-phủ Mu ở Hậu-giang mưu sự. Sự loạn lạc ấy rồi đến Hátien. những quân hoang nhơn cơ hội mà tụ đảng cướp bóc phá sập trường la-tinh, y như thơ của đức thầy Bá-da lộc như sau này :

« Xứ Cao-mên đang có loạn, anh em tuần-phủ Hậu-giang khỉ binh nghịch cùng vua, có lẽ tuần-phủ Hậu-giang cũng sẽ đồng một ý. Trong lúc binh cách thì chúng tôi đã tiêu điều sự nghiệp phòng cọng gần vài chục muôn : Nhà thờ và nhà trường la-

ting bị đốt ráo, có 4 đứa học trò bị quân loạn giết và 7 bà phước Annam bị linh Cao-man muốn cưỡng dâm, cưỡng cự lại cho nên chúng nó vạ hòng chết tươi. Linh Cao-mên cũng có giết ít ông già và bà già có đạo vì mấy người ấy binh vực bà phước. Chẳng biết cuộc loạn này sau ra thế nào ».

Đây cũng bởi các việc ấy mà đức thầy Bá-da-lộc từ biệi Hà-tiên về Nam-kỳ theo ông hoàng Ng-ảnh.

Ít tuần nữa sẽ thuật tiếp cho chư khan quân hiền sự tích đặng mà chiêm nghiệm cái chi cả của người ở xa muôn dặm dâm đến xit lạ mà gieo tri Âu-châu, nhờ các chi cả ấy mà sau mới gây nên cuộc bền vững ngày nay.

Thượng-hải thiên hạ kinh hoàng

Ngày 21 novembre. — Ngày 19 novembre 8 giờ ban mai tại xóm Tây diện gần chỗ tá cư của ngoại-quốc có xảy ra một việc rất trọng.

Số là người thợ đúc kìa nhà ở nhâm địa phận Trung-huê có mua được một đồng sắt cũ. Trong đồng sắt ấy có lộn vào một trái phá mà nó không hay, đến lúc nó đem sắt vào lò trái phá nổ một cách dữ tợn. Tên thợ đúc ấy thân thể đập nát như tương chệch. Có 4 người thợ đứng gần lò cũng bị bịnh rất nặng, chử về nhà thương tại đường Sơn-đông điều dưỡng, Nhà cửa hư hại rất nhiều.

Ngày 22 novembre. — Tiếng đồn rằng trong ít ngày nữa cách-mạng sẽ đem trái phá mà đốt các dinh các phủ của các quan tại Thượng hải, và tận sát các quan ấy. Bởi vậy cho nên Binh thượng-hải Nguyễn-soái ra lệnh cho lính phải tuần do hướng nam Thượng-hải đặng mà kiểm soát ngày đêm.

Có hơn 400 gia quyến đã dọn đồ về hướng bắc mà tị loạn.

Những quân trộm cướp thừa cơ hội ấy mà lấy đồ trong nhiều nhà, mỗi ngày đều có bắt được nhiều lắm.

Ngày 23 novembre. — Y theo tờ phúc của sở tuần-cảnh Thượng-hải thì sở tuần-cảnh Langsa có bắt đặng tại địa phận trú cư 6 người và 8 tên

nó bặc : họ nói rằng những người ấy là dân đồng lõa với cách-mạng Nam-kinh, có bắt được 10 trái phá trong nhà. Có tiếng đồn rằng dân cách-mạng hướng nam quyết đánh quân giới cuộc Giang-nam trong đêm 25 này, đang sửa soạn hẳn hoi.

Quan Binh-thượng-hải Nguyễn-soái cấm không cho nhơn dân nói đến truyện ấy, bằng bắt tuân thì sẽ bị phạt.

Ngày 27 novembre. — Có tiếng đồn rằng tại Thượng-hải sẽ có loạn cách-mạng lần thứ ba trong ngày 19 hay 25 trở lại, song đêm ấy không có việc gì lạ.

Nhưng mà chiều lại dân hướng nam Thượng hải rùng rùng dọn đồ về hướng bắc.

Gần sở Ba-son có lính và quan nait súng ống hẳn hoi cũng như có giặc vậy.

Thượng-hải

Nhật trình Trung-hoa dân quốc bị ngưng về tội làm bài nhục mạ Viên-thế-Khải, nên chánh-phủ Trung-hoa từ tờ xin các quan Langsa phải trừng trị vì báo oán ấy ở tại trong đất tá cư Langsa. Quan sứ-thần Langsa bèn ngưng nhật-trình ấy không cho ấn hành nữa.

Văn đức Giám-quốc Langsa luận rằng sấm đất tá cư đặng mà gây cuộc thương-mãi với dân Trung-huê chử chẳng phải để cho đảm nghịch mạng nưong đó mà trốn tránh luật nước làm nhiều truyện bậy vắn vắn.

AI MÀ KHÔNG BIẾT DANH THUỘC HIỆU JOB

(Une marque appréciée des fumeurs)

Hiệu JOB là một hiệu thuốc, giấy và người Langsa bày ra cả toàn cầu đều van danh.

Nhà Boy-Landry moulanh trừ thuốc JOB rất nhiều. Những người hay ghiền thuốc điếu phải nhớ, mình được một thứ thuốc ngon mà hút khỏi sợ bịnh hoạn chi hết đó.

Thuốc này bán lẻ mỗi gói là 11 chiêm. Hãy hỏi trong các tiệm bán thuốc giấy hút thuốc mà mua.

Nhà trừ giấy này ở số 19, đường Bonnard, Saigon.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhật trình Lục-tình-tân-văn giùm

# LUẬN VỀ VIỆC THUỐC

(La Médecine)

## Lược qua thuốc Thái-tây

(tiếp theo)

Được bằng cấp tốt-nghiệp có lẽ cũng là đủ nghệ rồi, nhưng cũng có người có tri, dư lực chưa chịu, « sếp sách bỏ túi » đâu; lại còn theo một ông thầy danh tiếng mà tập tành thêm cho kinh nghiệm lắm rồi mới dám ra tay; đầu đến khi làm thuốc cũng chưa hề phải xem lại luôn mà công việc mới, khi mình còn học trò chưa phát minh ra, cũng phải cần mẫn đến; còn giữ cái sợ mạng người trong tay bao lâu thì còn phải học bấy lâu.

Đến như học chuyên môn như là chữa riêng nội khoa, ngoại khoa, mổ xẻ, chuyên về mắt về tai vãn vãn thì cái công lại bội hơn nhiều phần nữa nói không xiết được.

Khi làm thuốc đứng trước mặt người đau phải hỏi cho cặn kẽ trước sau bệnh phát ra từ bao giờ, đường lối nó đi làm sao, chứng pháp ra thế nào, hỏi xét cho ra cội rễ rồi mới xin vào đó mà khám, chớ không có làm bậy khoe tài mà nhắm mắt bó bệnh một sấp một ngựa đầu; khi xét khám thì có ông thầy phải có thông với trong mình người bệnh chắc chắn rõ ràng thì mới cho thuốc; bằng như chưa rõ thì còn tra xét cho chán, có khi phải hỏi đến kẻ tinh hơn mình chớ không dám « Thánh » đầu.

Ấy là phép làm thuốc thường phải như vậy, nếu ai không thế thì chẳng qua làm bậy bạ, mà gạt dối kẻ không biết.

*Một vài câu ngâm nghĩ về sự làm thuốc Annam và thuốc tây*

Phép ta xem bệnh thì rút lại chỉ có câu « hàn nhiệt, hư thiệt », cho nên chẳng nói « thủy suy » thì nói « hỏa vượng », chẳng nói « hỏa suy » thì nói « thủy vượng ». Thế thì tôi hỏi lấy gì làm cơ mà diễn ra được. Coi mạch thì lấy gì mà biết mạch nào

thuộc về cơ thể nào, mạch « *thốn* » đã chắc thuộc về *thượng-tiêu* chưa, mà làm sao đã thuộc về *thượng-tiêu*, lại còn dính về *tiểu-tràng*, vậy thì cái khi ở phổi với cái khi ruột nó thông nhau bằng cái gì; mạch « *quan* » có thật ứng về *trung-tiêu* không, mạch  *xích* có thật ứng về *hạ-tiêu* không? Những cái ấy nó thông ra mạch bằng cái gì? Sao lại nói *tâm-can-ti-phế-thận* là thuốc *kim, mộc, thủy, hỏa, thổ*. Chẳng qua là mập mờ mà gạt người không biết chữ, chắc các thầy thuốc annam cũng mù lịt cả. chớ nếu giải nghĩa cho đủ có thì làm sao tôi không tin.

Đến như chế thuốc thì tôi cũng có nghe nhiều kẻ cần thận nói rằng: ông nào kỹ cần làm như cách bào chế trong sách, ngoại giả thì đem năm ba vị để đồng trong chậu ngâm cho mềm rồi xắt ra, có gừng, thì tằm gừng, không gừng thì rượu, không rượu nước lã cũng được, miễn là xong thì thôi, và lại việc ấy ai khản xét đến, bạ ai làm cũng được.

Than ôi! Sách đã thiếu, họ chẳng thêm được sự gì hay thì chớ, họ lại ngắt cụt cái cần thận mà bịt mắt thế-gian, thì sao gọi là có lương tâm, sao gọi là thấy được. Bớt thuốc thì trong mấy đầu ngón tay có phân lượng gì đâu, một dùm ché bỏ quá uống còn mất ngon, hưởng chi thuốc để cứu mạng con người. — Rất đời mấy thầy du-phương làm cho tiện vốn, ví gì đặt tiền thì bớt đi, mà ví gì rẻ tiền thì thêm vào cho thang thuốc to tát lên, làm như thế thì chỉ còn nghề kiếm ăn mà thôi, chớ nghề chữa chuyên thì lạc mất rồi. Thế mà thấy mặt thầy làm bộ khó khăn săn sóc mà thật là trò hát bội!

(Sau sẽ tiếp theo)

J. H. H. PHƯƠNG,  
Quan thầy-thuốc ở Sơn-la, Hanoi.

## KIM-VÂN-KIEU TÂN GIẢI

(tiếp theo)

(Poème de Kim-Vân-Kieu)

1143 (Trung-quân nhơn lúc vui vầy,  
1144 (Thong dong mới kể chuyện ngày hàn vi.

1145 (Khí Vô-tích, khí Lâm-tri,  
1146 (Nơi thì lưã đảo nơi thì xót thương.  
1147 (Tâm thần rầy đã nhẹ nhàng,  
1148 (Chút còn ăn oán dôi dàng chưa xong.  
1149 (Từ-công nghe nói thì chung,  
1150 (Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang.  
1151 (Nghiêm quân chọn tướng sẵn sàng,  
1152 (Dưới cờ một lĩnh với vàng rưỡi sao a  
1153 (Ba quân chỉ ngon-cờ đao,  
1154 (Đào ra Vô-tích, đao vào Lâm-tri.  
1155 (Mấy người phụ bạc xưa kia,  
1156 (Chiếu danh truy nã đem về hồi tra  
1157 (Lại sai lĩnh-tiến (b) troa ra,  
1158 (Giữ gìn họ Thiệu một nhà cho yên.  
1159 (Mụ quân-gia, vãi Giác-duyên,  
1160 (Cũng sai lĩnh-tiến đem từ-rước mới.  
1161 (Thế sự (c) kể hết mọi lời,  
1162 (Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy.  
1163 (Đạo trời báo phục chửn ghê,  
1164 (Chúa đi mới ngả tóe về đôi nơi.

(1143) Được ít lâu, Túc-kieu nhơn khi ngồi đàm tiếu với Từ-hải ở nơi trung-quân, chuyện trò vui vẻ, rồi thủng thẳng nói đến chuyện hàn vi của mình thuở xưa cho Từ-hải nghe.

(1144) Chị ta thuật lại các truyện hồi chỉ gian truân hoạn nạn, khi ở Vô-tích bị Hoạn-thơ đẩy dọa những thế nào, khi ở Lâm-tri bị tụi Ung-khuyển hiệp đáp những thế nào, cùng là những khi gặp Từ-bà, Sở-khanh, Mã-giám-sanh, Bạc-hạnh, Bạc-bà, bao nhiêu nổi xót xa cay đắng, kể rõ ràng chơn tóc kẻ rằng, chẳng xót nổi nào.

(1145) Chị ta nói rằng: Thiệp nay được nhờ ơn đại vương, cũng đãặng nhẹ nhàng tâm thần, toại ki sở nguyện. Nhưng thiệp còn hiềm một chút là đôi đảng ân oán của thiệp chưa đền báo cho phần mình thì lòng thiệp chưa yên dặng.

(1146) Từ-hải nghe hết chuyện thì chung của chị ta nói như vậy, thì va lấy làm tức giận vô cùng, lập tức va nổi cơn bất bình, âm âm như sấm như sét, quyết lòng mà trả hờn cho chị ta.

(1147) Va lựa lấy mấy tướng thiệt giỏi, và sai dự bị quân sĩ cho nghiêm chỉnh sẵn sàng. Đoạn ban ra một lá cờ lệnh, troa cho mỗi tướng đi mỗi ngã, phải đóng ruồi mà bắt các tội-nhơn.

(1148) Ba quân đặc lĩnh, lập tức mở cờ lên dặng, rồi thì chia làm 2' đạo,

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm

một đạo kéo đến Vô-tịch còn một đạo thì kéo tuốt đến Lâm-tri.

1149 Mấy người phụ bạc khi xưa như bọn Tú-bà. Hoạn-thơ v. v. đó, thì phải chiếu danh mà truy nã, hết rồi người, dặng giải về đây cho ta tra hỏi.

1150) Troàn lệnh đầu đây, lại ban ra một mũi tên lệnh-tiến, mà sai phải giữ gìn nhà Thúc sanh không được nhiều hại mà giết người nào.

1151) Còn như mục quản-gia là người vú già nhà Hoạn-thơ, vài Giác-duyên là sư chùa Chiêu-ân, hai người này có ân tình với chị ta thuở trước, vậy nên cũng ban một lệnh-tiến mà rước mời hai người đó đến chơi.

1152) Trong khi troàn lệnh đó thì Từ-hải có đọc mấy lời thệ-sur, kể hết tội lỗi các người nọ cho ba quân được biết. Bởi thế ba quân ai nấy đều đem lòng giận dữ và coi bộ hết thấy đều có oai-phong lẫm liệt dặng mà phụng lệnh thi hành.

1153) Người ta chớ khà khi rằng thiên vô mục, đạo trời báo phục là chin ghê lắm! Vậy nên ba quân đi chưa bao lâu, mà mấy người ác nghiệp kia, đã tóm được chẳng thiếu tên nào

(a) Rồi sao là đi mau như sao bay, có chữ rằng « **tật như tinh tri** » nói về việc quân đi gấp. Lại có người cất nghĩa rằng **ruổi sao** là đi từ ban đêm, lúc còn sao, vì

có chữ « **Đái tinh nhi hành** » (đội sao mà đi).

(b) **Lệnh-tiến** là mũi tên của quan trưởng troàn lệnh

(c) **Thệ-sur** là lời thề ở trong quân. Phạm khi mới cất quân ra đi, phải có mấy lời kể tội của giặc của người có tội, làm cho cổ động lòng quân.

(Sau sẽ tiếp theo)

### GIẢI NGHĨA VÀ DIỄN LUẬN ÍT LỜI KINH TRUYỆN

(Explications de quelques passages des classiques chinois)

ĐAM-HỌC (tiếp theo)  
(Science des adultes)

#### 2. — Tri chỉ nhi hậu hữu định

(hễ biết chỗ ở rồi sau chi mình mới nhưt định). **Định nhi hậu năng tịnh** (chi có nhưt định rồi sau bụng mình mới không nghĩ bậy). **Tịnh nhi hậu năng an** bụng mình không nghĩ bậy rồi sau mình làm việc gì mới yên tâm)

**An nhi hậu năng lự** (cổ yên tâm rồi lo nghĩ công chuyện mới được tinh tường). **Lự nhi hậu năng đắc** (cổ lo nghĩ tinh tường rồi sau mới được vững chỗ mình ở).

Bài này nói tiếp với câu **chỉ tr chi thiện** ở bài trên, **chỉ** là gì? là đều của người ta nhưt định noi theo, mà **đều** **chí thiện** thì là nề nếp của người ta nên noi theo ở đó.

Có biết được đều đó là nề nếp phải noi theo thì chí của mình mới nhưt

định mà noi theo, chí của mình có nhưt định noi theo thì bụng mình mới quyết mà không còn hồ nghi dự dự, nghĩ bậy nghĩ bạ đều chi nữa. Bụng của mình đã không nghĩ bậy đều gì thì mình làm việc gì cũng vững vàng chắc chắn mà yên tâm được. Cổ yên tâm rồi thì mình lo nghĩ công chuyện gì cũng dặng tinh tường đích xác. Đã lo nghĩ tinh tường rồi thì hồi đó mới thiết được mục-dịch của mình vậy.

#### Diễn luận

Nem mấy lời đây mà suy xét cho rộng thì mới biết được: phạm việc ở đời việc gì cũng vậy, hễ có biết chắc được đều gì hay, mình nên noi theo thì mới có được mục đích phương châm chắc chắn. **Đều chí thiện** ở đây tuy chỉ về 2 đều **minh-đức** và **tân dân** mà thôi, nhưng ta nên suy rộng mà nghĩ cho tội việc đời, ta đi học để sửa nết ta cũng là minh đức, ta đi cấy làm cho đất cát mở mang cũng là minh đức, ta đi buôn bán làm cho nên người sung sướng cũng là minh đức. Còn như tân dân thì chẳng những vua quan mới có trách nhiệm tân dân, hết thấy ai ai cũng có; ta có đều khôn, ta truyền cho người khác được bằng ta, cũng là tân dân, ta giữ bổn phận của ta dặng gánh vác một phần việc mà có ích cho xã-hội cũng là tân dân, ta noi

33. — FEUILLETON DU 18 DÉCEMBRE 1913 (3-5)

### TRUYỆN BA NGƯỜI NGU-LÂM PHÁO-THỦ

TIỂU-THUYẾT LANGSA

CỦA ÔNG ALEXANDRE DUMAS CHA ĐƠN RA

XX

(tiếp theo)

Thầy trò Đạt-ta-nhân nom theo cách xa 500 thước.

Khi ra khỏi thành, Đạt-ta-nhan thấy người ấy vừa vào mé rừng, bèn ra chạy theo mà hỏi rằng:

— Thưa ngài, coi bộ ngài gặp lâm sao vậy?

— Cha chả, thiệt là gặp lâm.

— Tôi cũng gặp như ngài, xin ngài chiu phiền làm ơn giúp cho tôi một việc.

— Việc chi ha túc-hạ?

— Là việc đề cho tôi qua biên trước.

— Được ở đâu, tôi đi có chuyện gấp, trừa mai tôi phải có tại Luân-đốn.

— Tôi cũng gấp như ngài vậy, mai đây 10 giờ sớm mai tôi phải có tại thành Luân-đốn.

— Tôi lấy làm tiếc cho túc-hạ, hễ ai tới trước thì đi trước, tôi chẳng hề nhường đâu.

— Tôi cũng lấy làm tiếc cho ngài, tôi đến đây sau mà tôi sẽ đi trước ngài. *Ngạn quá Hạng võ* chưa!

— Tôi đi đây là phụng lệnh hoàng-gia.

— Tôi đi đây là phụng lệnh ngô gia.

— Té ra túc-hạ muốn kiếm chuyện gây

với tôi sao?

— Quả như lời ngài nói đó.

— Túc-hạ muốn cái gì?

— Tôi muốn mượn cái giấy phép của ngài

dặng mà qua biên, vì tôi không có giấy

phép.

— Túc-hạ nói chơi hay sao vậy?

— Tôi không phải nói chơi, tôi nói thiệt?

— Hề-dồng, trao súng cho tao bắn bẻ óc thằng ngang này.

— Ba-lang-sê, mày lo cự với thằng hề đồng bên ấy, đề tao chiến với chủ nó.

— Dạ, ông cứ việc lo đằng ấy, tôi lo đằng tôi.

Bên kia người chủ rút gươm cự chiến với Đạt-ta-nhan, song coi thế cự chẳng nổi. Đạt-ta-nhan đâm dặng 3 mũi gươm, mỗi mũi gươm đều nói như vậy:

— Mũi này đâm giùm cho A-tốt, mũi thứ nhì đâm giùm cho Bọt-tốt, mũi thứ 3 đâm giùm cho Aramit.

Người ấy bị 3 mũi gươm bèn té xuống đất một cái dụi.

Đạt-ta-nhan trông chàng ta hoặc chết thiệt, hoặc bất tỉnh, bèn lại gần mà móc túi lấy giấy phép, chẳng đề trông này chưa

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhưt trình **Lục-tình-tân-văn** giùm

gương văn minh dạng cho tỏ sáng nước nhà cũng là tân dân, nói rút lại thì một việc gì làm cho ta thêm khôn đều là minh đức, một việc gì làm cho ích cho người đều là tân dân.

Vậy thì ta phải nên biết cái điều ta nên noi theo là điều chí thiện thì ta nên giữ cho chắc. Điều chí thiện chẳng những là việc gì ta nên tùy cơ tùy thế mà tìm lấy một sự mà làm cái nể nếp của ta, hoặc là một nghề đi học, hoặc là một nghề làm thuốc, hoặc là một nghề đi buôn hoặc là một nghề làm thợ. Vào bậc cao đẳng nữa thì học hẳn một nghề chuyên môn nào đó, hoặc diên học (géométrie) cơ-khi học (mécanique) v.v. Cốt phải lấy riêng hẳn một nghề làm mục đích, thì chí mình chỉ chăm chăm vào một nghề ấy mà mình không tư tưởng chi việc này việc khác nữa, mình có quyết hẳn dụng công về một mặt như thế thì trong bụng mình mới yên chí mà lo bốn phần của mình, mình có yên bốn phần của mình như vậy thì mình nghiên cứu trong việc của mình mỗi ngày một tinh tường thêm ra, cũng như các nhà cách tri một ngày suy xét cho cùng cực cái lẽ cao thâm huyền diệu, mà tranh lấy quyền tạo hóa về phần mình, mình đã suy xét được hết lẽ như vậy, đến đó mới thiệt là mình được đến nơi chỗ của mình suy nghĩ mà toại kỳ sở nguyện.

Nếu không biết chỗ mình đang noi theo mà nay nghĩ thế này mai nghĩ

thế khác thì trong bụng mình lúc nào cũng phân vân, còn bao giờ suy đặng việc gì cho tốt lẽ mà có hiệu nghiệm được.

Ví như thói văn-minh bây giờ, tức là điều **chí thiện** của ta, tức là đàng của ta nên noi theo, tức là nhà của ta nên ở. Ta nên biết chắc sự đó là hay mà ta cố công học lấy cho được đưng có phân vân mờ hồ còn tưởng đến thói giả man của ta nữa. Ta có biết chắc mà rằng sức theo dõi, thì ta sẽ cũng có khi về vang bằng người, ấy là **tri chí nhi hậu năng đắc đó!**

3. — **Vật hữu bốn mặt** (vật có gốc có ngọn). **Sự hữu chung thủy** (việc có trước có sau) **Tri sở tiên hậu** (biết điều gì nên trước nên sau). **Tắc cận đạo hĩ** (thì là gần đến chỗ đàng phải)!

Đây cũng tiếp với hai bài trên, vật có gốc có ngọn, ví như có **minh đức** mới có **tân dân**, thì **minh đức** là gốc mà **tân dân** là ngọn. Sự có trước có sau, ví như có **tri chí** rồi mới có **năng đắc** thì **tri chí** là trước mà **năng đắc** là sau. Mình có biết được điều gì nên trước (minh đức và tri chí) và điều gì nên sau (tân dân và năng đắc), thì mới noi được đường phải của mình (cận đạo)!

Suy điều này rất là phải quá! vì mình tuy có biết lẽ phải, mà nếu mình làm không có thứ tự, thì việc gì cũng bối rối mà không nên được

việc gì. Việc gì cũng vậy, phải có gốc rồi mới có ngọn, phải có trước rồi mới có sau, nếu không theo thứ tự lần lần mà làm thì việc đàng làm trước lại để về sau, chưa vun gốc trước đã mong sửa tới ngọn, tẽ ra trước làm sau sau làm trước, chỉ bối rối trong chí mình mà loạn hàng thất thứ, sao cho nên việc đặng. Đã không biết thứ tự mà noi theo lần lần, thì đầu mình biết cái điều phải là đàng của mình, mà cũng không khi nào mình đi tới cái đường ấy.

Cho nên đầu biết lẽ phải đàng khôn mặt lòng, mà thi hành cũng phải có lần có lượt thì mới đến được nơi nguyện vọng của mình.

Xem như mấy người kia cũng có lòng nhiệt thành biết sự văn-minh là một sự hay, mà chỉ hiềm vì không rõ lẽ bản mặt thì chung, đều đặng đề sau thì lại vội vàng làm trước, đều đàng làm trước thì lại bỏ chậm trễ lại sau, thế là lần mất thứ tự, vậy nên không bao giờ đến được đàng văn-minh.

Lại xem như chuyện Trung-huê gần đây, như bọn Tôn-văn, Huỳnh-lung, thiệt là một tội ham hồ sự văn-minh, biết đàng hay lối phải đó. Mà chỉ vì không nghĩ cho cùng, muốn vượt một bước mà đến ngay cực điểm văn-minh thì vượt làm sao cho được, chẳng qua đi gặp qua thì chỉ vấp mà té mà thôi. (sau sẽ tiếp theo)

chết, day grom đâm vào ngực Đạt-ta-nhân mà nói rằng :

— Tôi đâm mũi này cho chú.  
Đạt-ta-nhân giận dữ, bèn đâm một mũi thứ tư, phủng ngang ruột, tương no nhắm mắt nín hơi. Khi lấy được giấy phép rồi thì thấy đề tên người ấy là đồ-Hoạt-bá-tước. Đạt-ta-nhân nhìn tướng tướng ấy quả là một gã thanh niên, khôi ngô diện mạo, đoan thờ ra mà nghĩ như vậy : cái điều cũng lạ, vì ai đâu mà hai đàng gây cuộc sinh tử cùng nhau. Đàng suy nghĩ như vậy, vùng nghe hề-dồng của tướng ấy là làng xóm om sòm.  
Ba-lăng-sê chạy lại bóp cổ nó mà nói rằng :  
— Hề tôi đề nó đây thì nó nín, mà tôi buông nó ra thì nó la nữa.  
Đạt-ta-nhân nói :  
— Đề tao lấy khăn khờ hong nó.

— Dạ, và phải trói nó vào cột tùng mới đặng.  
Trói rồi hai thầy trò bèn cùng nhau đến dinh Đô-đốc.  
Ba-lăng-sê thấy chủ bị đâm, bèn nói :  
— Ông có bị một mũi thương.  
— Vô can, đề lo chuyện gấp, vì tao tưởng không sao.  
Khi hai thầy trò đến dinh quan Đô-đốc, xưng tên là đồ-Hoạt-bá-tước.  
Đô-đốc hỏi :  
— Nào giấy phép của quan Tề-tướng đâu?  
Đạt-ta-nhân đưa :  
— Dạ, có đây.  
— Cha, giấy phép rõ ràng phân minh quá.  
— Ờa, phải, vì tôi là bộ hạ tâm phúc của Tề-tướng.  
— Đây chắc ngài muốn ngăn cản không cho người nào đó qua tới Anh-địa.

— Dạ phải, ngài có ý ngăn cản Đạt-ta-nhân không cho nó qua tới Luân-đốn.  
— Túc-hạ có biết rõ Đạt-ta-nhân không?  
— Dạ biết, đề tôi tòa hình thù nó ra cho quan lớn nhớ.  
Đạt-ta-nhân bèn tòa hình thù của đồ-Hoạt-bá-tước.  
Đô-đốc hỏi :  
— Nó có đem nó bọc theo chàng ?  
— Dạ có, tên là thằng *Lư-beng*.  
— Ấy vậy ta sẽ đề phòng, nếu ta bắt được nó thì sẽ giải về cho quan Tề-tướng lập tức.  
— Như vậy thì quan Tề-tướng sẽ ghi công cho ngài.  
— Chừng ngài về đó, có sẽ gặp quan Tề-tướng nữa chăng?  
— Dạ, phải gặp mà phục lệnh chờ.  
— Nhon dịp xin ngài làm ơn nói giùm (Coi qua Trương 16)

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm

# HOÀN CẦU ĐỊA DƯ

(Géographie)

TRADUIT D'APRÈS LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES INDOCHINOISES)

ASIE (Đông-phương) — COCHINCHINE (Nam-kỳ)

## TỈNH SỐC-TRĂNG

Kinh cần (tiếp theo)

Bồn quán xin kể ra sau đây những công việc làm từ năm 1898 cho tới 1899 trong cuộc đào kinh trong tỉnh Sóc-trăng.

1.— *Kinh đảo chắt mây khúc* ở rạch Ba-xuyên có nhiều khúc cong và cạn cho nên phải đào kinh này mà làm cho tiện bề thông thương từ sông Hậu-giang về Bãi-xàu.

2.— *Kinh đảo chắt mây khúc* ở rạch Ba-xuyên từ Đại-ngãi về tới kinh Saintard. — Hai khúc đầu thì do được 900 thước và 600 thước bề dài, 20 thước bề ngang và 3 thước bề sâu. Mấy khúc kinh này đều để cho tàu chaloûpe Bắclie và ghe chài lớn ra vô. Còn khúc kinh thứ ba bề dài do được 6 ngàn 200 thước, bề ngang 7 thước, và 2 thước bề sâu.

Cả ba khúc kinh ấy càng ngày càng lớn rộng ra và sâu, vì nước trong mấy kinh ấy chảy mạnh lắm.

3.— *Kinh Nouët* bề dài đặng 7 ngàn 500 thước, bề ngang 12 thước, kinh này chạy từ châu thành Sóc-trăng ra kinh Saintard và ra tới sông Hậu-giang mà ngày nay bị bùn lấp cạn hết nhứt là mấy khúc gần châu-thành.

Hễ khi nào nước ròng thì từ mặt nước xuống cho tới đáy kinh chừng 2 thước mà thôi, còn nơi vàm kinh Saintard thì được 2 thước 6 tấc, rồi bắt đó chạy vô cho tới châu-thành thì cạn lắm, nước ròng đây mà, thì bề sâu chừng 1 thước một chớ chẳng có trên nữa.

4.— *Kinh từ Sóc-trăng ra Bãi-xàu* Kinh này bề dài được 1200 thước, ấy là rạch Sóc-trăng vét lại, còn khúc kinh đảo đó thì do được 3 ngàn 100

## PROVINCE DE SỐC-TRĂNG

Canaux (suite)

Voici quelle est, à la fin de la campagne des travaux de 1898-1899, la situation des canaux de la province de Soc-trang :

1.— *Canal Saintard*, Longueur 11<sup>km</sup> 500, largeur 25, Nous savons déjà que ce canal remplace une partie du rạch Ba-xuyên trop tortueux et trop peu profond et facilite ainsi la communication entre le Bassac et Bai-xau.

2.— *Canal coupant les boucles du Ba-xuyên entre Dai-ngai et le canal Saintard.* Les deux premières sections de ce canal (0<sup>km</sup> 900 et 0<sup>km</sup> 600), ont une largeur moyenne de 20<sup>m</sup> et une profondeur de 3<sup>m</sup>. Elles sont utilisées, ainsi que le canal Saintard, par la chaloûpe postale de Bac-lieu et par les gros ghe-chài. Quant à la troisième section (longueur 6<sup>km</sup> 200) elle n'a qu'une largeur moyenne de 7<sup>m</sup> et une profondeur d'environ 2<sup>m</sup> mais, dans les trois sections le canal s'agrandira et s'approfondira de lui-même, par suite du fort courant qui s'y fait sentir au jusant.

3.— *Canal Nouët*, longueur 7<sup>km</sup> 500, largeur moyenne 12<sup>m</sup>. Ce canal destiné à relier le chef-lieu au canal Saintard et au Bassac, est aujourd'hui complètement envasé surtout du côté du chef-lieu ; seuil de 2<sup>m</sup> à marée haute, à son confluent avec le canal Saintard, fond descendant ensuite jusqu'à Soc-trang et n'offrir plus, au chef-lieu même, que 1<sup>m</sup> 40 de profondeur aux plus hautes marées.

4.— *Canal de Soc-trang à Baixau.* (Sur une longueur de 1200<sup>m</sup> ce canal n'est que la rectification du rạch Soc-trang). Le canal proprement dit a 3<sup>km</sup> 100 de longueur et sa profondeur moyenne est de 2<sup>m</sup> 90, il est donc praticable à demi-marée, tandis qu'auparavant, on ne pouvait suivre qu'à marée pleine le lit très sinueux et très peu profond du rạch Soc-trang.

## THUỐC-SẮT BÒ HUYẾT

VIÊN TRẮNG

HIỆU CON HƯƠNG

của thầy RABUTEAU là Y-khoa tiến-sĩ chế



Thuốc viên này bổ huyết rất thần hiệu, đã nổi tiếng trong thiên hạ, đầu đầu cũng biết, không có thứ thuốc nào hay hơn nữa

Người ta khỏe mạnh hay là đau yếu đều do tại huyết vượng hay là huyết suy : Huyết mà vượng thì tinh thần mỗi ngày một vượng, huyết mà suy thì hình thể càng ngày càng liệt, phải hao mòn, còm cõi, kém sắc, xám xịt, hơi trở trời thì ốm đau, nếu sợ thất-dưỡng thì phải không thiếu chứng bệnh gì nữa.

Vậy thì con người muốn được mạnh khỏe phải lấy sự bổ huyết làm trọng, chớ có để cho huyết kém đi.

Đã mười năm nay, nhiều thầy thuốc danh-y khảo cứu xem cái huyết-chất đối với những huyết-chất trong các phẩm vật mình ăn, nó thế nào, đặng mà tìm phương bổ huyết, nhưng chưa có phương nào là thiết nghiệm.

Nay ở thành Paris, kinh-dô nước Langsa, mới có thầy Rabuteau cũng là một tay danh-y, thông thái bác học có tiếng lừng lẫy. Thầy Rabuteau thì nghiệm mãi mới chế ra được thứ thuốc viên này dùng cơ-khi riêng mà chế. Thứ nghiệm kỹ lưỡng mãi, chắc là một thứ thuốc thật thần hiệu, nên mới đem ra bán mà cứu thiên hạ.

Các danh-y ở nước Langsa cũng đã nhiều ông xét nghiệm, ông nào cũng phải chịu thuốc này là đáng thần hiệu, trị được nhiều chứng bệnh lắm.

Có nhiều người ốm, uống thuốc này vào tự nhiên thấy tinh thần phát, khi huyết sung vượng, thần thể khương cường, mặt mày tươi tốt lại hơn khi chưa mắc bệnh.

Thuốc này tại Chánh-phủ nước Langsa cấp văn-bằng sáng tạo, không ai được mạo chế. Thật là một bài vạn ứng, song thần hiệu nhứt là khi trị những bệnh này :

Đàn bà, con gái kèm huyết gầy mòn ; không điều kinh, sản hậu. Đàn-bà chữa thì uống nó thật hay.

Đàn ông thì bắt cầu già, trẻ, hề phải bệnh gì thuộc về huyết, như là lao khải (ho), khi xuyền, tinh thần buồn bã, không muốn làm lung đi đứng gì, sắc mặt không được tươi, cũng những người phải bệnh lâu mới khỏi, thì uống thuốc này thật hay.

Lại những sang giới (ghê chốc) lở loét, ban chần chần nhạc, cũng là những chứng khác ngoài da, do trong máu mà ra, thuốc này cũng hiệu lắm.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm

**Cách-dùng.** — Thuốc viên này phải chiên với một ngậm nước lã, bữa sớm và bữa hôm uống thuốc rồi ăn cơm.

Tuần lễ đầu mỗi lần uống hai viên, tuần sau uống ba viên, tuần sau nữa uống đến bốn viên, rồi cứ mỗi bữa bốn viên mà uống mãi đừng thêm nữa.

Có trừ tại tiệm thuốc Thượng-dăng, chủ tiệm là G. RENOUX nhứt hạng bảo-tế-sư, Saigon, trước rạp hát tây, và tại tiệm thuốc Pháp-Á, đường Thủy-binh, môn bài số 215. Chợ-lớn, ngang nhà giấy xe lửa lớn.

Mỗi ve 60 viên, giá bán 0 \$ 80

**TÌU NHI ĐÔI QUẠI**

(Causerie enfantine)

— Cha chả! trời chiều gió mát quá, thời làm điệu thả chơi bầy.

— Ủ được!

Hai đứa chạy đi mua giấy và chỉ cuộn, có một đứa nói rằng: Nè mây, lụa chỉ cho chắc mới xong, gió mạnh quá đó!



— Biết chỉ nào chắc mà lụa?

— Nghe mà tao nói chỉ cuộn hiệu Cartier Bresson, của hàng Dumarest, số 2, ở đường Charner, Saigon, bán thiệt là chắc chắn ai

cũng khen, họ mua về may áo lâu lo lâu lác mà không dít.

— Ủ phải, để mình lại hồi coi tiệm có bán thứ chỉ đó không...

**HOẠI CẦN**

(Neurasthénie)

Lời tục ngữ Langsa nói rằng: Thường là thì thấy bệnh như chờ không thấy bệnh là gì? Như là nói về kẻ đã hoải cần thì lời ấy rất nhảm lý.

Vì mỗi người tuy nói đau một bệnh, chớ cách trị khác nhau. Bởi ấy ta phải soạn lại cho có thứ tự, nguơn do mỗi chứng, nhiệt là trong bệnh hoải cần.

Có nhiều người chẳng phải lại nơi mình mà làm bệnh hoải cần, tự nhiên trong mình phát ra, mà cũng có nhiều người bởi mang bệnh hoạn trước, nên mới mang bệnh hoải cần, như huyết suy, vì khí thống, cốt tểi-phan-nhiệt, tâm thống, nhiệt chứng vãn vãn.

Ấy là những bệnh tiền đạo mà sanh bệnh hoải cần.

Đời nay có nhiều người làm an, hoặc lo lắng quá lễ mà sanh ra bệnh ấy.

Khi trong máu có nhiều sự dơ dáy, hệ sự dơ ấy dùng nhằm gân thì làm cho gân mệt, bởi ấy ta thấy có nhiều người đi đứng mình mẩy rung rẩy. Mà khi máu dơ quá, là thiếu dưỡng khí, thì cũng làm cho mệt gân, ấy là bệnh những người liệt nhược cả ngày biếng

thước bề dài và chừng 2 thước 9 bề sâu. Bấy giờ nước lớn lên nữa kinh thì thuyền bè đều đi được, còn như khi xưa, nước lớn lên đầy kinh mà ghe còn phải đi theo lòng lạch chớ đi theo dựa bờ cũng chẳng được.

5. — *Kinh Cai-côn.* — Kinh này giáp với kinh Ba-trình. Hai kinh này chạy dài theo ranh Càn-thơ, làm cho rạch Cai-côn và rạch Ba-trình thông thương cùng nhau. Vàm rạch Cai-côn thì ở về hướng cực-bắc trong tỉnh, còn rạch Ba-trình thì là rạch nhánh đổ vào rạch Nhu-gia. Kinh Cai-côn và kinh Ba-trình hai cái nhập lại dặng 3 muôn thước bề dài, và 1 thước 6 bề sâu. Trong mùa nước lớn, nhờ hai kinh này mà nước ngọt ngoài sông Hậu-giang vô đồng sậy, đất phèn theo ranh hai tỉnh Càn-thơ và Sóc-trăng. Đến khi nước dục xuống thì lại rút nước đọng vũng trong đồng ấy mà đem ra ngoài sông cái. Hai đầu kinh này, phía bắc thì trong làng Xuân-hòa và Ba-trình, còn phía nam thì trong làng Thiệu mỹ đều là ruộng cấy. Khúc chin giữa kinh, thì chẳng có trồng chi cho lắm, người ta khẩn đất chỗ ấy mình mông, mà chẳng trông tĩa được bao nhiêu.

6. — *Kinh Bocquillon-Fourrés-Berlin* hay là *kinh Kê-sách.* — Kinh Cai-côn và kinh Ba-trình chảy đổ ra hai bên kinh Kê-sách chảy ngang chập giữa. Nước phèn trong đồng tại ranh hai tỉnh Càn-thơ và Sóc-trăng chảy xuống ba kinh nói trên đây mà ra rạch Kê sách, rồi đổ tuốt ra ngoài sông lớn.

7. — *Khúc kinh từ kinh Sóc-trang qua kinh Cai-trầu.* — Khúc kinh này kêu là kinh Tâm-sóc, chạy tới rạch Cai-chóc mà thôi. Rạch Cai-chóc này đổ ra Rạch Sa-keo, còn rạch Sa-keo thì đổ ra rạch Nhu-gia. Khúc kinh này bề dài được 26 ngàn thước, sau đây sẽ đạo thêm nữa cho tới ranh Rạch-giá mà giáp với kinh Cai-trầu dặng rút nước phèn trong đồng Càn-thơ đã nói trước đó. Từ kinh Cai-trầu qua tới rạch Chàng-ré, cũng có tỉnh đảo kinh, mà chưa khỏi đoạn. Kinh Cai-trầu này của các quan

5. — *Canal Cai-côn,* prolongé par le canal Batrinh.

A peu près parallèles à la frontière de Càn-thơ, ces deux canaux font communiquer le rạch Cai-côn, dont l'embouchure est le point septentrional extrême de la province, avec le rạch Ba-trinh, affluent du rạch Nhu-gia. Le canal Cai-non a 30<sup>km</sup> de longueur, 1<sup>m</sup>60 de profondeur. Il amène à la saison des hautes eaux l'eau douce du Bassac dans la grande plaine de roseaux, à sol aluné, située sur la limite de Càn-thơ Soc-trang, et, à la baisse des eaux entraîne une partie des eaux croupissantes de cette plaine basse qui forme cuvette. Les bords de ce canal sont déjà cultivés à ses deux extrémités sur Xuân-hòa et Ba-trinh au Nord et sur Thiên-my au Sud. Peu de cultures vers le milieu de son parcours où se trouvent de vastes concessions dont une très faible partie est défrichée.

6. — *Canal Bocquillon-Fourrés-Berlin* ou canal de Kê-sách. — Tracé à peu près suivant la bissectrice de l'angle très obtus formé par les deux canaux Cai-côn et Ba-trinh, le canal de Kê-sách contribue, avec les deux précédents, au désalunage de la grande plaine de la limite de Càn-thơ dont il déverse les eaux dans le Bassac par le rạch Kê-sách.

7. — *Canal de Soc-trang au canal de Cai-trầu.* — Ce canal dit canal de Tâm-sóc, ne va actuellement que jusqu'au rạch Cai-choc, petit affluent du rạch Sa-keo qui se jette dans le Nhu-gia. Il a déjà 26<sup>km</sup> de long et il va être prolongé jusqu'à frontière de Rạch-giá où il rejoindra le canal Cai-trầu qui draine une partie de la plaine basse continuant sur Rạch-giá la plaine de Càn-thơ dont nous avons déjà parlé. On a également projeté le creusement d'un canal qui reliait le canal Cai-trầu au rạch Chàng-ré.

Le canal Cai-trầu, creusé par les mandarins annamites de Soc-trang pour poursuivre les cambodgiens réfugiés dans les solitudes de la frontière de Rạch-giá parlait jadis du rạch Chàng-ré. Faute d'entretien, faute même d'habitants dans la région, la partie comprise entre le rạch Sa-keo et le rạch Chàng-ré

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tinh-tân-văn giùm

đàng cự tại ốc trắng đảo đặng rước bắt dân giặc Cao-man chạy trốn trong rừng hoang tại ranh tỉnh Rach giá. Thuở trước kinh này đảo từ rạch Chàng-ré, mà từ đó những nay chẳng ai lo vét lại cho sâu, vì chỗ ấy ít dân cư lắm. Khúc kinh từ rạch Sa-keo cho tới rạch Chàng-ré thì cạn, bùn cỏ lấp mắt hết.

Bây giờ mấy làng ở gần kinh ấy đều có làm ruộng. Chớ chi đảo vét kinh ấy lại thì rất tiện bề cho dân chỗ lúa ra Phú-lộc là nơi đã có lập Phủ-đường, có nhà thờ dầy thép và là chỗ nhiều người Tây khẩn đất mà làm ruộng. Bề ngang kinh ấy: 5 thước; bề sâu 1 thước rưỡi.

(Sau sẽ tiếp theo)

n'existe plus, envahie par les herbes et les dépôts alluvionnaires. Aujourd'hui que la région qu'il traverse se peuple et se cultive, il serait bon de rendre à la population cette voie de communication qui lui permettra d'apporter ses paddys à Phu-loc, centre naissant où vient d'être créé un poste administratif et installé un télégraphe, et qui se trouve, du reste, dans la région des exploitations européennes de la province. Largeur moyenne du canal: 5m; profondeur moyenne: 1m50.

(à suivre)

# CÁCH VẬT LUẬN

(Causette Philosophique)

LUẬN-LÝ-HỌC (La culture morale)

DỊCH CỦA CÁC LUẬN-LÝ TRIẾT-HỌC-GIA ÂU-CHÂU VÀ ĐÔNG-PHƯƠNG ĐỜI XƯA VÀ ĐỜI NAY  
(Extraits des Auteurs philosophes et moralistes, anciens et modernes de l'Europe et de l'Asie)

## Lợi-riêng

Có kẻ nói luận-lý phải lấy lợi-riêng làm gốc. Lý-thường ấy do từ ông Epicure là một nhà triết-học Hi-lạp (sống từ 337 đến 270 trước Thiên-chúa) khởi xướng ra, dạy người ta ăn ở phải lấy lợi-riêng mình làm gốc. Lý-thường ấy là vậy, cứ suy nhân quả nó ra thì biết rằng không nên theo.

Trong sách « Nghĩ-vụ triết-học » (1) của Ferraz, thiên thứ III, mục thứ nhất, có nói rằng:

« Trong một thành có hai ông thầy thuốc cũng có tài, cũng làm nên giàu có cả. Tự dưng có dịch nặng dân gian chết nhiều.

Một ông bụng nghĩ rằng hai mươi năm nay ta đi chữa bệnh đêm ngày khó nhọc. Ngày nay ta già cả hẳn ta có quyền ngồi yên mà hưởng lấy cái của ta đã có công làm ra. Vậy thấy tại thành có dịch mới thảo trừc rằng một nhọc phải về nhà quèm an dưỡng. Còn ông kia thì bụng nghĩ rằng ta yếu mền người tại thành này mà người cũng yếu mền ta, và nay dân vận hạn suy có một ta là cứu được; trong khi ta giữ chức sự, thì không có điều chi nguy hiểm,

Une maladie contagieuse éclate dans une ville où il y a deux médecins qui ont gagné, par leur talent, une brillante fortune. L'un d'eux est convaincu qu'après avoir travaillé jour et nuit, pendant vingt ans, pour vivre sur ses vieux jours dans une honnête aisance, il est bien naturel qu'il jouisse de ce qu'il a amassé: il se retire donc à la campagne pour y chercher un repos dont il s'imagine tout à coup avoir besoin. L'autre se dit qu'il est seul capable de venir en aide à une population qu'il aime et

(1) M. Ferraz. Philosophie du Devoir (Perrin et Cie Editeurs).

an bình ngũ, xấp xâm mây mặt, đau đớn châu thân, càng ngày càng bại hoại linh thần.

Chàng - cần gì học sách thuốc cho giỏi, ai thấy cũng biết, hề bỏ huyết được thì mạnh, máu trong mạch mình cũng như lò lửa, hề thấy lửa muốn lùn muốn tắt thì phải thổi phải quạt, huyết suy thì bỏ huyết, hề khi huyết vượng thì cần-cốt hết hoải, lùn lùn mạnh giỏi như thường.

Có một điều khó thiên hạ ít biết, là cách bỏ huyết. Từ thuở nay các trong-y hay dùng ba cách bỏ huyết: 1 là cho ăn uống hân hoi, 2 là dùng sắt mà làm cốt thuốc bổ, 3 là cho uống huyết tươi. Mỗi nghe nói, ai cũng cho là hữu lý, mà hề kỹ xét, thì ba cách ấy chẳng phải là thiên trị.

Trong cách thứ nhất, nói rằng: « Cho ăn uống hân hoi » mà biết bao-từ có chịu cùng chăng? Và lại thường những người liệt-nhược, đời nào ai thấy ăn uống cái gì, cho nhiều được.

Cách thứ hai nói rằng: « Dùng sắt mà làm thuốc bổ huyết ». Tuy biết là một vị hay cầm dưỡng khí mạch lòng, mà chẳng đủ sức làm cho bỏ huyết, mà cứ nhiều khi thấy uống vô nó đi trọt lớt, nếu uống nhiều thì nó làm đến rưng nghet ruột.

Cách thứ ba dạy phải uống huyết tươi, khi xưa thấy có nhiều người đến lò heo mà uống huyết, lấy làm tục tiều quá. Tuy đã biết rằng huyết tươi là một vị bỏ huyết, mà uống sống như vậy, đã làm cho người bệnh nhóm gồm, mà lại không tiên hóa, nó dồn trong bụng đặc lại dường như mình làm lập xương huyết vậy.

Theo lẽ phải, thì nên tìm kiếm trong huyết những vị hay bỏ - rút lấy cái tinh ba độn chế lại làm thuốc luôn cho người bệnh để uống luận như vậy nghe còn hữu lý hơn.

Bởi ấy cho nên, có một ông thầy lương-y tên là Joseph Noé có bày một thứ thuốc bỏ huyết mới, đem trình nơi Thái-y-viện thành Paris (7 juin 1910) thiên hạ đưa uau mà uống rất nhiều. Vị thuốc ấy hiện là **Globéol** thiên trị những bệnh hoải gần liệt-nhược, nó thể cho máu tươi loại vật, vì trong vị thuốc ấy có đủ cái tinh ba trong huyết tươi.

Và lại trong ấy cũng có dùng sắt mà làm cốt và môn manganaise cũng đồng tánh với sắt! Hai vị ấy rất nên bỏ huyết hiệp với tinh ba huyết tươi bảo chế rất khéo léo tinh anh, làm nên vị thuốc **Globéol** đủ lãnh bỏ huyết, uống vào thì tinh thần hưng vượng, gân cốt khương cường, chừng ấy muốn bỏ dưỡng hân hoi thì chẳng hại gì, uống vào lần lần cơn bệnh giảm thuyên thì bình hoải gần phải tuyệt.

Emile GAUTIER.

Có trụ tại tiệm thuốc Thượng-dáng, chủ tiệm là G. RENOUX nhưt hạng bảo-tế-sư. Saigon. trước rạp hát tây, và tại tiệm thuốc Pháp-Á, đường Thủy-binh, môn bãi số 215. Chợ-lớn, ngang nhà giấy xe lửa lớn.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhưt trình Lục-tính-tân-văn giùm

**RƯỢU**  
**COGNAC MOYET**

Rượu COGNAC hiệu MOYET này  
đựng trong chai lớn cũng ve nhỏ.  
Trên mỗi chai,

gắn nơi nút, có một cái nhân ba màu  
như **CÓ TAM SẮC VẬY**

Ấy là  
hiệu rượu  
thiệt đó



Rượu **Cognac Moyet**  
là một thứ rượu thiệt  
ngon, chớ không phải  
như mấy thứ rượu khác  
kêu là rượu Cognac đó  
dầu.

Nay có luật mới  
cấm không cho kêu  
mấy thứ rượu đó  
bằng rượu Cognac  
vì nó làm cho  
người nào uống  
nó phải mang  
bệnh mà chớ.

Chữ  
**COGNAC**  
trên nhân nơi  
trên đây thì  
đủ chứng rằng  
rượu hiệu của  
chúng tôi là  
thượng hạng.  
Hãy thử h  
chai rượu  
Cognac Moyet  
thiệt biết!

Mỗi khi ăn  
cơm rồi, uống  
nó thì mau tiêu  
lắm.

Khi nào một  
đùng một lý  
nhỏ thì chắc  
khỏe liền trong  
giây phút.

Nhắc lại một  
đều là rượu  
Cognac Moyet  
rất trong sạch  
thiên hạ trong  
cả hoàn-cầu ai  
biết khi ăn-  
uống đều đúng  
nó.

Trong mấy tiệm hàng xén đâu đâu cũng có bán

→ **CÓ BÁN SỈ** ←  
TẠI HÀNG  
**Union Commerciale**  
**Indochinoise**  
34, ĐƯỜNG CHARNER, 34  
→ **SAIGON** ←

mà vì chức sự ấy cho nên giờ ta giàu có. Vậy thì đến ngày nay chính là ngày chức sự ấy mà được việc cho dân, thì ta thật nên ra tay làm việc, dầu có nguy hiểm cho ta một đôi chút cũng đành. Ông thầy thuốc ấy nhứt định ở lại mà hết lòng cứu giúp kẻ nguy nan đau yếu.

Trong hai cách ăn ở ấy, cứ theo lối luân lý tư lợi thì cách nào là nên, cách nào là phải, cách nào là đáng khen?

Quyết hẳn là cách thứ nhứt, vì thế mới gọi là theo một cơ hiệp-lẽ nhứt, là có ái kỷ. Mà cách thứ hai thì lại theo một lý phản đối...

Nào ai có cách cãi được rằng kết luận như vậy là chẳng biệp? Nếu mà hiệp, thì nào ai có cách cãi được rằng điều kết-luận ấy lại chẳng chướng ngược tại thiên-hạ hay sao?

Hoặc già có kẻ nói rằng: Người biết kiêng tâm không làm điều ác chẳng qua cũng vì tư-lợi, sợ phải hối hận, sợ phải chửi bới bác, chưởi rủa mà chẳng làm ác.

Ta cũng chịu như vậy, song ai cũng phải chịu cùng ta rằng ngoài dã nghĩa tư-lợi, cách ăn ở của ta lại còn phải theo nghĩa khác nữa: vì bằng chỉ có nghĩa tư-lợi mà thôi, thì sao người thầy-thuốc ta nói trên kia, theo nghĩa lợi riêng mà thôi, thì bụng lại phải ăn năn? Nếu vậy, thì kẻ ích kỷ đáng lẽ phải vỗ tay mà khen lấy mình, vì đó chính là lệ duy-nh-sinh: mình giữ lấy lợi mình, ấy là thủ kỹ nghĩa-vụ, ấy là theo thừa lễ thường. Và lại, nếu đời người chỉ có nghĩa tư lợi, thì kẻ nên chê nên mắng, kẻ nên ghét nên hơn cho thiên-hạ, và cho lòng-ngay, mà mồm thiên hạ, là máy thông đạt lòng-ngay đó, không phải là đũa nghe tư-lợi, chính là đũa quên mất tư-lợi kia.

Xem như thế thì cái lý-tưởng tư-lợi mà mấy người cho làm thật, cho làm phải lẽ, xét kỹ ra thì không thật mà không phải lẽ chút nào; vì lý-tưởng ấy so với sự hiện nhiên ra có tang có cơ, so với những nguyên lý của cái lý người ta, thật trái lẽ lắm.

dont il est aimé; que s'il a rempli ses fonctions pendant qu'elles étaient sans péril et qu'elles lui rapportaient de beaux émoluments, il est convenable et même juste qu'il les remplisse au prix de quelques dangers quand elles peuvent être aux autres d'un si grand secours: il reste sur la brèche et se dévoue pour l'humanité souffrante. De ces deux manières d'agir, laquelle est bonne, obligatoire et méritoire, à consulter la morale de l'intérêt? La première évidemment, puisqu'elle est inspirée par le seul motif légitime, qui est l'amour de soi, et que la seconde est déterminée par un principe tout opposé...

Est-il possible de prétendre que ces conséquences ne sont pas bien déduites, et si elles sont bien déduites, est-il possible de soutenir qu'elles n'outragent pas le sens commun?

Mais, me dira-t-on peut-être, l'homme sensé s'abstiendra de mal faire par la considération même de son intérêt, car il sait très bien que s'il fait mal, il en éprouvera des remords, et qu'il sera honni et conspué. J'admets cela, mais à une condition c'est qu'on admettra avec moi qu'il y a une autre loi de nos actions que l'intérêt personnel; s'il n'y en avait pas d'autre, pourquoi l'homme dont nous parlons se reprocherait-il d'avoir obéi à son intérêt? il devrait bien plutôt s'en applaudir, puisque c'est là, dans l'hypothèse, la loi de la vie, et qu'en la réalisant il a fait son devoir, il est resté dans l'ordre. De plus, s'il n'y a pas d'autre loi que l'intérêt, l'homme blâmable, l'homme infâme aux yeux du public, comme aux yeux de la conscience dont l'opinion publique est l'organe, ne doit pas être celui qui obéit aux suggestions de l'intérêt personnel, mais celui qui les méconnaît.

Ainsi, ce système de l'intérêt, qui semble si rationnel et si positif à certaines personnes, n'est ni positif ni rationnel le moins du monde; car il est en opposition flagrante avec les faits les mieux établis et avec les principes constitutifs de notre raison.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhưt trình Lục-tình-tân-văn giùm



# CÔNG HỒ DI ĐOAN

(Contre les Superstitions)

Một sự dị đoan là một sự lầm cho lầm lạc tư tưởng của loài người, là một sự rất vô nghĩa vô lý. Chỉ mơ tưởng bóng lông, ước mong những sự huyền hoặc, mà đến đổi hại non tâm, hại phong tục, hại lấy đến cả chính-trị văn-chương, non quân xã-hội!

Đều đó là điều ác hại như vậy, mà sao non dân nước Nam ta lại thường hay tin mê là vì có gì vậy ?

Muốn cho non dân ta bỏ hẳn thói ấy thì trước hết thì xin tìm cái gốc rễ để ở đâu mà ra.

Truy nguyên cho cùng tốt thì do ở hai chữ **nói bóng quí thần** mà ra. Mà hai chữ **nói bóng quí thần** này của thành hiền đặt ra là nói cái lẽ tạo hóa tự nhiên mà huyền diệu vô cùng. **Thần** là gì? thần là thần diệu không ai biết cơ vì đâu mà có vạn vật sanh ra. **Kêu** là thần. **Quí** là gì? quí là quí (là vẻ), không ai biết cơ khi vạn vật hết thì biến đi đâu mất kêu là quí. Hai chữ đó chẳng qua chỉ nói lẽ tạo hóa sanh tàn vạn vật mà thôi, chớ không phải nói việc này có ông **thần** kia làm chủ, việc kia có ông **quí** nó làm đầu.

Đến khi có đạo Phật đạo Lão-tử muốn mượn cái việc mắt người ta không thấy đáng mà khuyến giới người ta, mà đặt ra có sự quí thần, mới chỉ dịch rằng ở trên thiên-dinh thì có Ngọc-hoàng-thương-đế làm chúa-tể; có thanh-đế, xích-đế, hoàng-đế, bạch-đế, hắc-đế, coi giữ 5 phương; có nam-tào, bắc-đầu cai quản việc sanh tử; có ngũ-lôi-thần-tướng làm sấm sét; ở dưới sông có hà-bà, ở trên núi có sơn-thần; có thành hoàng, thổ-công, có gièm-vương táo-phủ; ở trong nhà thì có bà-cô ông mãnh (câu) ở dưới đất lại có quí-tốt âm-binh. Nói rút lại thì hết thảy mọi việc đều có quí thần làm chủ trương, mà soi bói đều thiên đều ác của non gian, đáng mà cầm cân phước tội.

Lời đặt ra thế thì chủ ý chỉ cốt mong cho người ta e sợ quí thần bô đều ác mà làm điều lành, cũng là một chủ ý hay, nhưng không lẽ người ta vì đó mà tin mê, đến đổi đòi phong bại tục!

Kể từ lúc có những sự dị-đoan ấy trở đi, rồi thì mấy kẻ cầu kỳ hóa dị, mấy chủ ăn không ngời rồi, mới lại non đó mà bày ra nhiều truyện quí quốc, đáng mà làm một chuyện gạt gẫm người ta.

Xem các truyện của tàu như Đông-du, Tây-du, Ngũ-hỗ-binh-tây, Ngũ-hỗ-binh-nam, Anh-hùng-náo, Phán-đường, La-thông-tào-bác, Tây-trương, Thủy-hử, Tam-hạp-biểu-kiếm-vân-ván... Truyện nào cũng chỉ nói những sự hoang đàng; nào là Bụt-tổ giáng sanh, nào là Tiên-cô hạ thế, nào là yêu ma đạo-sĩ, nào là hồ tướng long-

vuông. Rồi có các phép thuật này thuật khác: nào là dộn thổ tàng hình, nào là dâng văn giá vụ. Có phép sai đậu thành binh, có phép đi sơn đảo hải, có phép hô phong hoán vũ, có phép khu hồ báo long xà

Mấy chủ chệch bày chuyện như thế, cũng bởi vì dân Á-đông ta chưa có học thức, phần giả-man còn nhiều, ưa nghe những chuyện lạ tai lạ mắt cho nên họ mới đặt truyện mà gạt gẫm được người. Mà từ hồi có các sách ấy truyền nhiễm sang nước ta, mấy người muốn cầu lợi riêng, lại dịch ra chữ quốc ngữ mà rải cùng trong nước. Chẳng những thế mà thôi, các đạp hát An-nam ta, lại đem các truyện ấy mà đặt làm bài tuồng bài hát, tuy muốn làm cho vui mắt người, mà té ra làm hại tư tưởng của non dân trong xứ mình. (Tội đáng muôn thác!)

Bởi hai lẽ ấy, người biết chữ thì coi sách, đờn bà con trẻ thì đi coi hát, quen tai quen mắt rồi làm tưởng có sự thiệt. Té ra một truyện hoang đường, vô nghĩa vô lý, mà người nước ta thường vẫn tin mê là bởi các cơ đó.

Mới rồi bài văn-cáo của quan chương-lý đề hình có nói đến việc bôn âm mưu tạo phản bày truyền huyền hoặc ngu dân, bôn quân có đang cả vào số nhựt trình L. T. T. V. 300 rồi, nhưng nay tôi xin nhắc lại mấy lời của ngài nói đăng chừ khản-quan xem lại cho nhớ.

Ngài có nói rằng: « Một việc huyền hoặc có lẽ là vì non dân dốt nát hay tin việc dị-đoan, mà dị-đoan thì bởi vì các truyện giặc già bên Tàu nay đã dịch ra chữ quốc ngữ rất nhiều, trong truyện nói nhiều dị-đoan, vua phục quốc nhờ sức trời phật giúp, có binh ở dưới đất nở mọc lên v... »

Đó ngài nói mấy lời ấy là ngài phá cái vòng huyền hoặc của chệch bày ra đó. Than ôi! Muốn sự ở đời, việc gì cũng phải do cái sức người mới nên được, chớ không khi nào ngồi bó tay đó mà chờ thần thánh giúp đỡ cho bao giờ. Thần thánh ở đâu mà chờ!

Bôn-quan chủ-nhơn cùng đồng một ý với quan Chương-lý đề-hình, người cũng muốn phá điều huyền hoặc cho dân ta, vậy nên đã bấy lâu người cố gắng mà lo mọi sự mở trí khôn cho ta, người chẳng quản hao công tốn của, mở ra báo-quan L. T. T. V. này, người lại mới xin với nhà nước mà mở thêm cái Đ. D. T. Chi ở Bắc-kỳ nữa. Ít lâu đây người lại sẽ mở thêm một cái **Pháp-việt-thông-Báo** đăng chọ truyền khắp cõi Đông-đương, người mong cho trẻ em ta mau biết chữ quốc-ngữ, nên người lại đặt ra các sách **quốc-ngữ cải-trương** và **đồng-mông-nhựt-khoa** và **quốc-ngữ tự-học** v. v. Các sự đó đều là người có lòng muốn giúp thêm nhà nước một tay, đem giống văn minh bên Âu-châu mà rải cùng xứ ta đó.

## THUỐC ĐIỀU MÉLIA



Bản từ gói, bao bằng giấy dày, đựng 20 ĐIỆU đầu có thoa keo.

Ở ngoài lại có bao một lam giấy mỏng, đồ dặng cho khỏi ướt thuốc; trong tấm giấy đó, lại có một tấm hình rất tốt và một con tem nữa.

Thuốc thật ngon vẫn bằng giấy tốt, bởi vậy cho nên thiên hạ ai ai cũng đều ưa dùng thứ thuốc "MARINA" đó lắm.

Đầu đầu cũng có bán, cho tới trong mấy tiệm nhỏ nhỏ trong làng cũng có bán nữa.

Seuls Importateurs pour l'Indochine UNION COMMERCIALE INDOCHINOISE SAIGON - 34, B<sup>e</sup> Charner, 34 - SAIGON.

SEULS IMPORTATEURS POUR L'INDOCHINE



## RƯỢU CHAMPAGNE MERCIER

đơn tại thành Eprenay bên Pháp-Quốc là nơi trồng nho thành vương. Dùng như vậy mà đơn ra một thứ rượu rất ngon trên đời.

Ký dán vào nỏ, hàng MERCIER cũng đều đăng phân thưởng bạc nhứt cả. Bán nhiều về đặng. Rượu này mỗi năm bán hơn

15.000.000 CHAI

Hãy nhớ chú dăng chừ có nhãn màu hường chặc chặc. Hàng xóm nào cũng có bán.

SAIGON. — 34, B<sup>e</sup> Charner, 34. — SAIGON

## ĐẦU THƠM XÚT TÓC

HIỆU

## "DRAGON IMPÉRIAL"

Đầu này thiệt là trong sạch và thiệt thơm vì đơn bằng nước thơm hiệu Dragon Impérial. Ai dùng nó thì tóc dặng điệu và láng có ngời. Dùng đầu này chẳng hề khi nào rụng tóc. Trong các tiệm hàng xén nào cũng có bán.

SEULS IMPORTATEURS POUR L'INDOCHINE UNION COMMERCIALE INDOCHINOISE SAIGON. — 34, Boulevard Charner, 34. — SAIGON

Mỗi nhà thơ,giấy thép đều có nhân mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm

Tôi ước mong cho đồng bang ta, mau mau mà noi theo vào đảng văn minh cực lạc, (không phải Tây-phương cực lạc mà!) nhưng muốn noi theo thì ta nên trước hết bỏ thói mê tin dị đoan đi đã.

Mỗi dị đoan này truyền nhiễm vào tai mắt dân ta đã lâu đời, lòng tin mê của ta cứng hơn đá, cứng hơn sắt, chắc bền hơn thủy-soàn. Tôi nói ra đây chắc sao cũng có người cho tôi là bài bác quỷ thần, nói láo nói xược, nhưng tôi cũng không quản gì. Tôi mong các ông nào có lòng lo đến hậu vận nước Nam ta, phải lấy một sự học theo lối tân thời mà phá dị-doan. Nghĩa là các ông biết chữ rồi thì nâng nền xem như trình, còn con trẻ thì nên đi học hoặc mua sách quốc-ngữ nào có ích và sách tây mà học, cho dặng trải biết việc kim thời tân hóa của các nước thì thói hủ lậu của ta mới mỗi ngày đổ lặn đi được.

Ta đã bỏ được thói ấy rồi thì ta mới hết sức mà lo bổn phận của ta được. Ta đã hết sức mỗi người lo riêng một bổn-phận, thì ta sẽ cũng làm được hết công nghệ kì xảo, ta sẽ cũng được buôn bán giàu thịnh, như vậy thì không làm nổi một nước văn minh sao?

## SƯU XUẤT TÂN KỶ

(Les curiosités)

### Suối ấp trứng gà

Tại xứ Biq-run thuộc về vạc đất kêu là Pensylvanie người ta mới gặp một cái suối ấp trứng gà rất lạ. Chuyện gặp gỡ này cũng là một điều dị sự.

với quan Tề-trưởng rằng tôi là tôi trung-thần.

— Dạ, tôi chẳng hề quên đâu.

Quan Đô-đốc vui lòng ghi tờ xuất khẩu.

Đạt-ta-Nhân vội vã từ tạ ra đi. Thấy trò cũng nhau tránh đường khác mà chạy tuổi xuống biển, trình giấy cho chủ tàu.

Chủ tàu bèn hỏi:

— Còn người kia đâu?

— Mai nó mới đi, mà nay tôi đành lòng trả giá luôn cho hai người.

— Ấy vậy thì đi.

— Đi.

Nói rồi thầy trò cùng nhau xuống tàu, trương buồm lan, nhắm Anh-địa trực tẩn.

Tàu chạy nửa giờ ra khơi, bèn nghetrong bờ bắn một tiếng súng đồng vang tai, ấy là lệnh bảo đóng hải-khẩu lại.

Rảnh rang rồi Đạt-ta-Nhân mới lo thương tích. May nhờ mũi gươm trúng xương, và

Số là mấy đứa con của ít tên thợ đào mỏ kia hay đi xuống dưới một đảng xà củ đào dưới đất mà chơi, chính giữ đảng xà có một cái suối xìt ra linh những nước nóng mà taôi.

Ngày nọ có một trẻ con vô gần suối ấy mà chơi rồi bỏ quên một giỏ đựng vải ba trứng gà tại đó. Qua 21 ngày, sau những thợ đào mỏ đi qua đó gặp một bầy gà con, họ liền báo cho quan đội coi việc đào mỏ hay, thì quả ấy xin quan trên cho phép dùng suối ấy mà ấp gà, được như ý, rồi trong 6 tháng, mỗi tháng đem ấp được 2 muôn trứng, nở đều hết, chỉ trong 100 trứng hao chừng 10 trứng mà thôi.

### Cây Cồ-thọ thể gian hi hữu

Tại miền kia gần làng Chepultepec xứ Mexique có một cây to lớn, sống lâu hơn hết các loại cây, mình vóc nó được 35 thước 18 phần bề hoành, những người thảo-mộc-khoa xét từ lớp da cây thì toán ra cây ấy sống ít nữa là 6 ngàn 200 nay nay.

Chắc cây này đồng tuổi với ông Adong?

### Dây thép nói (Téléphone)

Người Huế-kỳ kia là ông Graham Bell bày máy này ra hồi năm 1876. Máy này dùng mà nói chuyện với nhau cách xa muôn dặm được.

nhờ áo lót dính vào vit, nên máu chảy không bao nhiêu. Song vì đường xa nghìn dặm, trong mình đã mệt mỏi, bèn nằm xuống nệm mà ngủ thảng thốc một giấc cho đến sáng. Chừng mở mắt ra đã thấy tàu gần Anh-địa rồi, lặn vào cửa hải-khẩu mà xăng neo, thầy trò sửa soạn lên bờ, nhắm kính dò trực chỉ. Văn thầy trò không biết tiếng Hồng mao, bèn viết tên ông Bức-kin-Gam mà hỏi thăm, đến dinh thì mới hay ngài mặc di san với vua tại Vin-xo.

Đạt-ta-Nhân bèn hỏi thăm tên Ba-trích thủ hạ tâm phúc của Tề-trưởng các nơi, nên biết tiếng langsa thông thạo, khi người ấy ra thì Đạt-ta-Nhân nói rằng qua đây có việc rất quan hệ cần cấp lắm, phải gặp mặt Tề-trưởng lập tức.

Ba-trích liền dạy quân thẳng hai ngựa đặng dẫn lộ Đạt-ta-Nhân. Còn cậu hề-đồng



Dùng chỉ lụa mà bao một sợi chỉ đồng, rồi lấy chỉ đồng đã có dây lụa đó mà quấn vào một đầu cây đá nam châm A, xin coi hình. Mỗi 'quần' ấy chỗ chữ B trên hình đó.

Cách dẫu B chừng vài ly thì có một miếng sắt thiệt mỏng L, trên miếng sắt ấy lại có đặt một cái muỗng bằng cây mà không có khu.

Như có hai máy dây thép nói giống nhau, một cái ở Saigòn, còn một cái Mỹtho thì phải có dây đồng giăng giáp nhau mới dặng.

Khi kẻ miệng vào muỗng máy Saigòn mà nói chuyện thì người ở Mỹtho cũng phải kẻ lỗ tai vào muỗng máy Mỹtho mà nghe mới dặng.

Hễ mỗi lần mình kẻ miệng vào máy tại Saigòn mà nói chuyện thì miếng sắt mỏng L đội dụng đầu cây đá nam-châm A rồi lại đan ra mà làm cho sánh ra điện-khi trong máy sợi dây đồng có quần chỉ lụa B.

Điện-khi ấy bèn chạy đến máy dây thép nói tại Mỹtho, nhập vào cây đá nam-châm, rút miếng sắt mỏng L gần đầu có quần dây đồng và sang tiếng-chẳng khác nào tiếng nói tại máy Saigòn. Đây là nói về máy hồi thở hạn sơ, chớ máy này nay chẳng phải dễ như vậy đâu.

Ba-lăng-sê mệt đã ngắt ngo, chớ Đạt-ta-Nhân còn vùng vàng không hề dủn lác. Khi đến đến Vin-xo rồi thì họ nói vua cùng Tề-trưởng đang săn chim tại bảo nước cách xa đó chừng 12 dặm đường, hai người bèn chạy riết đến nơi. Ba-trích nghe tiếng chủ mình kêu chim-ung thì hiểu bèn hỏi Đạt-ta-Nhân-rằng: « Phải bằm cùng quan Tề-trưởng cách nào? »

— Xin cậu làm ơn nói rằng. Có một người thiếu niên khi ở Paris đã kiếm chuyện gây gỗ cùng ngài tại Tân-kiều, nay qua đây muốn gặp ngài.

— Sao lại nói chuyện cò-quai vậy?

— Ấy! thì xin cậu nói vậy mà, rồi cậu sẽ hiểu.

Ba-trích sai ngựa theo kịp Tề-trưởng bèn bằm y như lời dặn.

Tề-trưởng Bức-kim-gam nghe vậy liền hiểu là Đạt-ta-nhân chắc qua đây có việc chi trọng lắm xảy ra tại Paris, ngài bèn hỏi

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhưt trình Lục-tỉnh-tân-văn giùm

Máy để nói và máy để nghe cũng đều khác nhau, lại có sanh-điền-màu-cơ hẳn hoi nữa.

Máy để nói thì làm bằng một khúc thang T, có hai miếng thang kèm hai đầu như hình vẽ dưới đây.



Máy để nghe thì cũng như cái hình thứ nhất đó.

Tuần sau sẽ nói trọn bộ máy dây thép nói đời này có vẽ hình dạng các bộ phận

cho chư khanh-quan rõ.

### PHẢI DIỆT TRỪ' LOẠI RUỒI

(Contre les Mouches)

Thường hề ra một tất đờng kể gặp một đám nhỏ nhỏ dưới đất bay lên, coi lại là ruồi bu vật đồ bỏ rớt. Nếu dân chúng mỗi người đều vụ tới sự giết ruồi, và có quan quyền trợ lực, tưởng số ruồi chầy kíp phải tan, tự nhiên bệnh truyền nhiễm cũng bớt vậy.

Ái cũng biết loài ruồi độc hơn loài muỗi, hay hoang du, đầu đầu mà không thấy ruồi. Trong cái đám nhỏ nhỏ này có phần bu tinh là nọc độc truyền nhiễm, đem rải cùng nơi, chỗ nào có đồ ăn, nó liền bu lên thông bệnh truyền nhiễm vào đó.

Có nhiều xứ lo diệt trừ loại rui cách hẳn hoi không phải như Nam-kỳ, lấy một cái que củi, một cái chổi cùn đập ngang đập dọc cho nó bay. Hễ vừa quang chổi xuống thì nó đã đập lại rồi.

Ở xứ này lại có con buôn đạo bán bánh hàng trái cây, trong mấy ngả ba ngã tư, đờng cái, đờng hẻm, trong hóc xó kẹt gì đều có. Ấy là một cơ quỉa ruồi, một cơ đem rải nọc độc bình lấy trong châu-thành. Những giấy gói, vỏ trái cây v. v. ném ngoài đờng ném trong cở, ném bên xó nhà thì hay quên biết là bao nhiêu ruồi. Nó bu nút rồi lại sanh sản thêm. Thấy một con ruồi đậu trên vật chi, tự nhiên phát sợ, là sợ trong mình nó có nọc độc; sợ là sợ nó sanh sản cả ngàn con khác.

Những bình truyền nhiễm tại Saigon đây là tại nơi ruồi chớ có tại đâu!

Ông Packart phỏng tính trong một năm, có hơn 125 triệu con ruồi bởi một mẹ mà ra, quả gồm chưa hết?

Ông Howard ở thành Ba thanh-đồn bên Huê-kỳ tính rằng một con ruồi đẻ trong tháng avril là 120 trứng, những trứng sẽ nở ra thành ruồi khác, cứ thế liên kế vậy cho đến tháng septembre thì con ruồi thứ nhất được làm ông sợ của 1000 triệu 598 veo. 70 muôn con ruồi.

Loài ruồi bụng nó hay giã ra, nên nó lưu trữ đồ ăn trong đó nhiều ngày rồi chừng tiêu tán đi ra cả triệu con độc-trùng bởi phần trong bụng nó sanh ra, có thứ độc trùng sanh dịch, có thứ sanh bệnh rét, có thứ sanh bệnh đau ngực, bệnh kiết, có thứ làm cho đau bụng có thứ sanh giới v. v. kể không hết.

Khán quan phải kiêng mấy hộp sữa không có đậy nắp, và những món đồ ăn bị ruồi bu dịt trên đó. Đồ chi uam ngoài

chợ đem về phải hâm phải nấu cho chín, tại nhà khá sấm một cái lồng bàn dặng dự trữ các món đồ ăn để dành.

Muốn giết ruồi thì làm thế này, dùng: 15% de formol commercial. 25% sữa bò. 65% nước lạnh.

Ba món này trộn với nhau đem để chỗ nào đó, ruồi đánh mùi ngọt thì áp vô nút, qua chừng vài phút đồng hồ thì nó nhào mà chết tại trận.

Chỗ nào có ruồi nhiều cũng nên pha một chút sữa tươi với 10% formol để rưới chỗ ấy.

Có một thể liên là dùng nước vôi mà rưới mấy nơi đồ rác rến và mương rãnh, cầu tiêu vãn vãn.

Còn nhiều cách khác: Như lấy nhựa trét vỏ giấy ruồi đập vô thì dính đó, hoặc thứ bột pyrêthe, dùng nó để thổi vô mấy nơi ruồi đậu mà ngủ, thì cái hơi thuốc ấy bay ra làm cho con ruồi bị ngộ mà chết.

Vấn con ruồi ít ra màu xanh, nên chỗ có ruồi nhiều, thì họ hay pha đờng với nước vôi mà tô vách cho ra màu xanh. Họ cũng hay dùng thể làm cho phòng hoặc nhà ra tối đen, con ruồi chịu tối lâu không dặng nó liền kiếm ngả mà ra ngoài sáng.

Mấy cách chỉ trên đây cũng là hiệu nghiệm lắm, song chẳng có chi bằng ở sạch sẽ thì khiết thì hơn.

Còn trong châu thành, quan trên cũng phải cấm con buôn đạo quang giấy là gói bánh hàng xó này xó kia.

Hai nam nay, số đờn ông và đờn bà bị chết thì chắc là bị độc trùng ở trong bụng loài ruồi.

Ái muốn trường sanh thì lúc nào cũng không nên quên đánh giặc với ruồi, thì mới toàn tánh mạng.

P. HOA.

tên trai ấy nay đứng đầu, chợt thấy áo ban thì ngái đục ngựa riết lại gần. Bà triech thủ lễ không chạy theo.

Khi Tề-trương Bửu-kim-gam đến gần Đat-ta-nhan bên hồi một cách hàm hồ đa tính rằng:

«Vay chớ có họa chi xảy đến cho bà Hoàng-hậu chàng?»

—Đa, không có họa chi xảy đến, song Linh-bà đang mắc một đờu rất nguy hiểm mà có một mình thượng-quan cứu được thôi.

—Việc chi mi hãy nói đi, ta sẵn lòng mà làm ơn cùng bà Hoàng-hậu.

—Đa, xin thượng-quan hãy đọc cái thơ này t. i. hiểu.

—Thơ của ai vậy?

—Đa, chắc là thơ của Linh-bà.

N. he nói vậy mặt mày Tề-trương đổi sắc có bộ kinh hoàng. Khi giở thơ ra xem thấy lưng một lỗ ngái bên hồi: «Sao thơ của bà Hoàng-hậu gói mà lưng một lỗ vậy?»

—Đa, bẩm thượng-quan tôi vô ý, đây là

mũi gươm của Bà-trước đờ-hoat đâm ngay ngực tôi mà nhắm lưng thấu cái thơ.

—Tề ra mi có bị thương sao?

—Đa, chút đỉnh không sao?

—Chà chả! thơ nói cái gì vậy kia?

Bà-triech! Con hãy ở đây theo hầu Hoàng-thượng và tâu cùng Hoàng-thượng miễn tội cho ta vì có việc rất cần ta phải về Luân-đốn mới được.

Đat-ta-nhan, mi hãy theo ta cho mau mà về kinh-thành.

#### XXI

#### Công-tước Vin-tơ-phiu-nhơn

Khi đi dọc đờng Tề-trương Bửu-kim-gam dạy Đat-ta-nhan thuật lại các chuyện cho ngài nghe. Nghe nói các việc thì ngài nghĩ một hồi mới biết thiệt là một việc chẳng lành. Ma nhưt là khi nghe nói Tề-trương Rì-sơ-ly-ơ có lòng ghen đốn, sai quân thì bọn huy-nh-đê Đat-ta-nhan thì ngài lấy làm lạ, sao người còn trẻ tuổi như Đat-ta-nhan mà rất cảm đồng nghĩa khi đờng ấy.

Ngựa chạy như tên, chẳng bao lâu đã tới cửa thành Luân-đốn. Khi vào thành

trưởng là quan Tề-trương giám cương ngựa hay đầu cứ việc chạy như đờng hoai, đập

trúng ai cũng không kể, cứ chạy riết hoai, thiên hạ la như giặc mà Tề-trương chẳng

hề đi đến.

Khi về đến dinh, Tề-trương nhảy đại xuống

thềm chạy tước vào dinh. Đat-ta-nhan cũng

theo bên gót. Tề-trương đi mau quá, Đat-ta-

nhan theo đã muốn không kịp. Đi ngang

qua nhiều cái phòng rất nguy nga đẹp đẽ

thế gian ít ai có, khi đến phòng ngũ lai

càng tốt hơn nữa, thì ngài vào một chỗ kín,

lấy chìa khóa vàng đeo trên cổ mà mở

cửa ra. Đat-ta-nhan đến đó không dám

theo nữa thì ngài bèn dạy lại mà rằng:

«Mi hãy vô đây, đặng khi nào mi về nước

Langsa có gặp Linh-bà thì mi sẽ thuật các

việc mi đã thấy. (Sưu sẽ tiếp theo).

KY-LAN-Các lược dịch

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhưt trình Lục-tình-tân-văn giùm

Ngày 1<sup>er</sup> Octobre 1913

**Đỗ-văn-Học**

và NỐI ĐƠN

Kiến

**Lê-ngọc-Ty**

Số trong sổ 356  
Số án 326

Án xử hiện diện  
bực-chốt.

**LANGSA CÔNG-HÒA DÂN QUỐC**

TỰ-DO - BÌNH-ĐẲNG - ĐỒNG-BẢO

Sao lục bốn thảo diên  
án phòng Tòa sơ Vinh-  
long (Nam-kỳ thuộc địa  
Đại-Pháp).

Tòa sơ Vinh-long (Nam-kỳ thuộc địa Đại-Pháp) xử việc hộ người bản quốc đã lên án như sau này:

Một đảng là 1. Đỗ-văn-Học. 2. là Đỗ-văn-Chiêm ở Hòa-an, tổng An-tĩnh tỉnh Sadéc tiền cáo có quan Trang-sự Delsarte hầu thế và cải giúp.

Và đảng khác là Lê-ngọc-Ty cựu chánh lục bộ cũng ở đồng thôn, bị cáo.

*Mỗi việc như vậy:*

Chiếu theo đơn kiện đề ngày hai mươi hai tháng tám langsa năm một ngàn chín trăm mười ba, vào tại phòng diên án ngày thứ thì đảng tiền cáo trưng:

Rằng: Trong tuần tháng tư langsa năm một ngàn chín trăm mười ba, vì bởi bị tờ phúc-bẩm của Lê ngọc Ty là chánh lục bộ và Nguyễn-khắc-Kinh phó lục bộ cả hai đồng ở làng Hòa-an, thì đảng tiền cáo bị Tòa sửa phạt tỉnh Vinh-long đời đến mà xử trong ngày hai mươi một tháng tư langsa vì tội không khai sanh và khai tử cháu và con,

Rằng: Trong hồi xử ấy Tòa liền biết rành việc ấy là việc cáo gian.

Rằng: Bởi cơ ấy Tòa tha ngay đảng tiền cáo.

Rằng: Trong lúc quan kiểm-án buộc tội hai tên ấy thì Lê-ngọc-Ty một mình trong ngày mồng hai tháng sáu langsa năm một ngàn chín trăm mười ba, hội xử, vì nó kiếm điện, phải bị phạt vạ một trăm quan, còn Nguyễn-khắc-Kinh được Tòa tha.

Rằng: bởi cơ ấy đảng tiền cáo có phép đến Tòa mà xin bồi thường việc thiệt hại bởi hai tên ấy làm ra.

Bởi ấy cho nên đảng tiền cáo xin một đồng bạc làm tiền thiệt hại và phải ấn hành trọn cả cái án này trong hai tờ dân-báo là Nhựt-báo-tỉnh và Lục-tinh-tân văn, tiền sở phí các đồng

đang bị cáo phải chịu, bằng bắt tuân thì phải bị biến mãi gia sản cùng giam thâu.

Việc này ghi vào trong sổ việc hộ người bản-quốc số hiệu 356, khi đã đình lại một lần qua đến hội xử trước mặt thiên hạ trong ngày mồng một tháng mười langsa thì quan trang-sự Delsarte cải giúp cho đảng tiền cáo xin Tòa xử y theo lòng đơn.

Đảng bị cáo đã cất nghĩa thì Tòa đương cuộc và sau khi đã nghe quan kiểm án luận tội, đã lên án như sau này:

Chiếu theo mặt luật phải lên án thế nào?

Phải định tiền tụng lệ thế nào về ai chịu?

Tòa đã nghe lời lý đoán của quan trang-sự Delsarte.

Đã nghe lời đảng bị cáo chữa mình.

Quan kiểm án đã luận tội và sau khi đã luận bản xử đoán trước mặt nhơn dân về việc hộ người bản-quốc hai đảng hiện diện xử bực chốt.

Xét vi y theo đơn vào kiện ngày hai mươi hai tháng tám Langsa năm một ngàn chín trăm mười ba (22 août 1913) thì đảng tiền cáo trưng: Rằng trong tuần tháng tư Langsa năm một ngàn chín trăm mười ba vì bởi bị tờ phúc-bẩm của Lê-ngọc-Ty là chánh lục bộ và Nguyễn-khắc-Kinh là phó lục bộ thì đảng tiền cáo bị Tòa sửa phạt tỉnh Vinhlong đời đến mà xử trong ngày hai mươi một tháng tư Langsa (avril) vì tội không khai sanh và khai tử cháu và con;

Rằng trong hội xử ấy Tòa liền biết rành việc ấy là việc cáo gian.

Rằng bởi cơ ấy Tòa tha ngay đảng tiền cáo:

Rằng trong lúc quan kiểm án buộc tội hai tên ấy, thì Lê-ngọc-Ty một mình trong ngày mồng hai tháng sáu Langsa năm một ngàn chín trăm mười ba (2 Juin 1913) hội xử vì nó kiếm điện, phải bị phạt vạ một trăm quan tiền, còn Nguyễn-khắc-Kinh được Tòa tha.

Rằng bởi cơ ấy đảng tiền cáo có phép đến tòa mà xin bồi thường việc thiệt hại bởi hai tên ấy mà ra ;

Rằng tiền cáo nay xin xử bị cáo thường một đồng bạc tiền thiệt hại danh tiếng và mất giờ ngày

và xin xử ép nó phải ấn hành trọn cả án này vào trong hai dân-báo là Nhựt-báo-tỉnh và **Lục-tinh-tân-văn** tiền sở phí các đồng đảng bị cáo phải chịu, bằng bắt tuân thì phải biến mãi gia viên diên sản và giam thâu.

Xét vi bị cáo chẳng cãi chối chi, chỉ trông lượng Tòa định đoạt.

Xét vi lời trong đơn của đảng tiền cáo rất trúng lẽ và đủ cơ.

Rằng Tòa phải cho nó đắc lý mà dạy ấn hành án sẽ lên vào tờ Lục-tinh-tân-văn mà thôi.

Bởi các cơ ấy :

Tòa phạt tên bị cáo phải bồi thường cho tiền cáo một đồng bạc tiền thiệt hại bằng bắt tuân thì sẽ bị biến mãi gia viên diên sản và giam thâu.

Tòa dạy rằng án này bị cáo phải chịu tiền dạng ấn hành trọn cả vào tờ nhựt trình hiện là **Lục-tinh-tân-văn**.

Tòa bác các lời lý đoán khác của tiền cáo xin.

Tòa phạt người bị cáo phải chịu tiền tụng lệ trong vụ này tính là hai mươi hai đồng một cất hai chiêm ấy là luôn tiền sao lục án này, ngoại trừ các cuộc tổn phí khác sẽ lấy chặn ra một phần là mười ba đồng tám-cắt mà trả cho quan trang-sự Delsarte về việc ngài quyết đoán vi luật.

Thầy Đầu là thông ngôn hữu thế tiếng Annam có trợ lực vào đây mỗi; khi cần kíp.

Án này đã lên cùng đọc tại Tòa sơ Vinhlong xử đoán về việc hộ người bản quốc và bực chốt trong hội xử trước mặt thiên hạ đã tể tự tại nhàm công án bốn thành ngày nay là mồng một tháng mười langsa năm một ngàn chín trăm mười ba, hồi bây giờ rưỡi ban mai, có các quan sau đây ngồi xử là :

Ông Briffaud quan chánh Tòa.

Ông de Saint Michel Eunezat quan

Kiểm-án ;

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình **Lục-tinh-tân-văn** giữm

Ông Henri Lê văn Phú phó điền án quan.

Ấn này có quan chánh Tòa và quan điền án ký tên vào bốn chánh.

Ký tên: Briffaud và Lê-văn-Phú.

Bốn thảo án này có dán con (23) niêm giá là tám cắt là tiền phải đóng vào phòng điền án. có quan điền án ký tên hủy con niêm.

Sao lục y bốn giao cho quan Trang-sur-Delsarte vì có thơ gởi xin đề ngày mười một tháng chạp năm một ngàn chín trăm mười ba (11 décembre 1913).

Quan Điền-án,  
Ký tên: không rõ.  
Dịch y theo án,  
Thông-ngôn hữu thể.  
Huỳnh-văn-Hơn.

### TỰ DO DIỄN ĐÀNG

(Tribune de nos abonnés)

#### Thai sản

Thai sản là việc rất hệ trọng. Phàm chung đàn bà mà đã là người biết lo nghĩ thì phải lo về việc ấy trước hết. Lo làm sao cho tròn chín tháng mười ngày mà lại được mẹ tròn con vuông. Lại lo làm sao cho qua vòng đó mà khỏi phải con sai mẹ ghê; như thế mới gọi là lo.

Lâm kê nói rằng; trời sinh thì trời dưỡng, việc gì phải lo. Đã đành thế thật, song cũng phải tay người mới được. Như cái cây, nếu cứ gieo hạt rồi để tự nó mọc lên, mặc trời sinh trời dưỡng thì ắt nó cũng kém lực, chẳng bằng được cái cây có người vun xới. Vậy như cây cối chịu được nắng-mưa mà cũng còn phải tay người chăm chước mới được tốt, phương chi con người ta lúc còn trứng nước, lúc mới lọt lòng, hơi gió sinh đau, hơi nắng sinh bệnh mà cũng mặc trời sinh trời dưỡng thì sống làm sao được? Mà giả sử có sống thì tất cũng chẳng khỏe mạnh, tất cũng bặt nhược, nay đau mai ghê, đến nỗi ruồi đậu mệp chẳng thêm xưa. Xem như thế ai chẳng thấm lòng, mà người mẹ lại mang cái tội rất nặng, là tội đẩy con ra trên

trần làm gì như thế? Thà đừng đẻ còn hơn.

Muốn cho con khỏe mạnh mà mình cũng được khỏe mạnh thì phải theo phép vệ-sinh, nghĩa là phép giữ mình cho khỏi đau ốm. Có kẻ nói rằng vệ sinh là cách mới từ xưa đến nay không biết bao giờ, thì cần gì phải theo, mà gì bằng theo tục lệ ông bà? Nói như thế là lảm.

Như giống chim giống chó là giống vô-tri thì mới thế. Kia hãy xem từ xưa đến nay có chỉ biết làm theo một cách, chứ không biết thay đổi, nhưng người ta thì không phải như thế. Trước hết còn ăn lông ở lỗ, sau mới biết ăn chín ở lâu. Lâu dần dần sinh khôn mãi ra mới biết ăn nấu ăn xào, ở cửa cao nhà rộng. Đến đời nay nào sơn-hào hã-vị, nào nhà như động như đài, mà cũng còn chưa thỏa vẫn muốn hơn, chứ có thấy ai là muốn ăn lông ở lỗ đâu nào.

Theo vệ sinh cũng không khó, từ người giàu cho chí kẻ nghèo ai theo cũng được. Gió của trời, nước của trời, có mất tiền mua đâu mà khó. Gió sản của trời, vậy nên lúc nằm chỗ nằm nôi, đừng che mảnh mảnh cánh sếp kín mít cho lắm mà u uất. Cũng chớ nên quây lò đốt lửa mà nướng mẹ nấu con. Nước sản của trời, phải nâng tầm rửa kẻo sinh con sai mẹ ghê, cứ trâu trước chóp, chốc lở trên đầu, xem coi góm ghiếc. Trẻ con dơ dáy, phải rửa phải lau, chớ chùi chớ quẹt, sanh hỏi sanh hăm áo quần, trẻ thơ phải nâng thay đổi chớ đừng bắt chước như ai, sống lâu còn hơn ở sạch, vì có ở sạch thì mới sống lâu. Nước mưa, nước ao, nước hồ, nước giếng, thiếu gì mà để con mặt luôm mồm lợ, hai con mắt đầy những ghèn, ruồi đậu hai hàng mày, coi gớm thay! Ấy thói đầu đầu giường con ngủ; kẻ buồng nằm, đây dút dẻ rách, đó nhét cái tã lau. Bất chước ai lấy áo rách của cha nó đem làm tã; học sách nào mà lấy quần của mẹ nó gói đầu cho con. Hủ thay! cái thói nhai com, nước miếng, nước dãi lộn vào, các cô chẳng ghê sao! Con khóc hoài

con cũng phải hín, mẹ cứ mẹ đồn cho no.

Ấy nuôi con ta sai lầm là thế, về phần mẹ lại vụng bằng hai. Theo phép đầu khi nằm chỗ một ngày phải hai bữa măm chưng nước lá. Thấy xanh, người biết đồ cho là xấu máu, chớ nào có biết đầu xấu máu cũng bởi sự kiêng khem vô lý. Thật thế, đàn bà để tồn bao nhiêu khí huyết, bỏ còn chẳng được lại huôn là kiêng, tránh nào khỏi sanh tẻ, sanh sùng.

Vậy muốn khỏi con sai, mẹ sản thì nên xem các cách vệ-sanh và cách nuôi con.

NGUYỄN-ĐÌNH-QUÊ.

### NAM-KY MÊ CỐC

(Paddy et riz de Cochinchine)

PAR M. A. COQUEREL

#### Luận qua việc xuất cảng lúa gạo

Trong đoạn trước tôi luận về cách lựa giống lúa mà làm ruộng, nay tôi luận qua việc lựa thứ gạo tốt đáng bán ra ngoài.

Những gạo nhà máy xay rồi lựa ra mà bán cho ngoại quốc xin kể ra đây :

- 1<sup>o</sup> — Gạo lức nhì bát ;
- 2<sup>o</sup> — Gạo lức, 5 phần lúa, 95 phần gạo ;
- 3<sup>o</sup> — Gạo trắng thường có lộn tám ;
- 4<sup>o</sup> — Gạo trắng không lộn chi hết ;
- 5<sup>o</sup> — Gạo trắng số 1.
- 6<sup>o</sup> — Tám số 1, số 2, và số 3.
- 7<sup>o</sup> — Bột lức ;
- 8<sup>o</sup> — Bột trắng.

Hồi xứ Nam-kỳ khởi cuộc xuất cảng lúa gạo là lối năm 1878, thì chỉ xuất cảng được có thứ gạo lức thường, mà có lộn xạo các thứ gạo hạt dài, vắn, tròn, đẹp.

Khi đó chưa có thói quen tinker những tấm và lúa còn lộn trong gạo cho biết nhiều ít. Cứ xuất cảng hồ lộn, nên không biết được thứ gạo nào là tốt, gạo nào là xấu, người mua đem về lựa lại thứ hạng mà bán.

Nhiều khi người ngoại quốc gởi thơ đến nhà máy mà mua gạo, qua đến lúc chở gạo, nhằm khi ấy gạo

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhật trình Lục-tính-tân-văn giùm

phát giá, thì chệch tại lò máy sạ bán gạo không thì lò, nên họ lấy lúa trộn vỏ gạo lúc, nhiều khi trong 100 phần gạo thì họ trộn cho có 40, 50, 60 phần lúa. Thói xuất cảng như vậy làm cho gạo xứ ta mau bị chúng chèn rắng xấu. Nhứt là người Nhứt-bồn và người thiên trước hay chèn lấm, cái tệ ấy một ngày một thêm làm cho quan Tổng-lý phòng thương mại Saigon phải dục mình mà lên tiếng ngăn cản song vô ích, mấy chủ chèn tham tâm vô yếm không khứng nghe lời quan Tổng-lý, hai đảng kinh địch hoài, sau hết chánh-phủ thấy vậy phải trợ lực với Phòng thương mại mà lập lời nghị đề ngày mồng 8 tháng mars năm 1878 rao cấm những lúa lộn trong gạo không nên quá 15 phần trong 100 phần, ấy là nói về khi nào trong tờ giao kèo không có nhắc đến việc ấy.

Nhờ đó mà trừ được cái tệ của bọn chèn.

Đây luận về gạo lúa xay ra mà còn lộn tằm lộn lúa từ 5 phần đến 20 phần trong 100.

Gạo này màu đen xám, những gạo mà có lộn 20 phần lúa thì người ta tra mua, nó nặng hơn lúa là 1 phần tư.

Một 100 litres lúa nổi từ 50 đến 55 kilos, còn gạo lúc này nổi từ 65 tới 70 kilos.

Người ngoại bang mua gạo lúc đem về giã mà ăn hoặc đặt rượu, làm men.

Thường người Âu-châu mua gạo lúc, chó máy nước khác bèn Cục-đồng đòi ăn gạo giã sẵn rồi mà thôi.

Gạo trắng là gạo lúc giã lại lần thứ nhì cho nó ra hết màu xám, gạo trắng số 2 kêu là gạo trắng thường thì bán dặc lung, người Cục-đồng tra lấm, người Chà-và Thiên-trước thì không kén gạo trắng duy có người Nhứt-bồn và Lữ-tống đòi gạo cho thiệt trắng mới chịu, nhà máy cũng không hay giã gạo số 2 cho thiệt trắng mà bán qua Âu-châu, vì dầu cho trắng thế mấy, hề đường xa xuôi để gạo trong bao lâu ngày thì nó đóng bột và ra sậm màu; gạo trắng thường giã nó ra tằm khi nhiều khi ít tùy theo bột gạo.

Thường trong 100 phần gạo có từ 45 đến 60 phần tằm.

## TRINH-THẨM TỐI TÂN TIỂU THUYẾT

(Mao-Dăng tự thuật)

(DETECTIVE)

### HỒI THỨ IV (tiếp theo)

Hồi đó mặt trời mọc đã cao, mà trong nhà ấy hầy còn tối đen như mực, bọn tôi lại phải đốt đèn cầy mới lên được trên lầu. Xảy dầu nghe trên lầu có âm một tiếng, bọn tôi ai nấy đều thất kinh, nhưng tôi thì đoán chắc là người bị thuốc mê hôm qua đã tỉnh lại mà làm kinh động đó. Lý-cách-Lai thì e rằng trên lầu có người nào, bèn tắt đèn sập mà lên thẳng tầng trên. Thình lình lại nghe có người la lớn lên rằng: ta ngặt hơi gần chết rồi! Lý-cách-Lai tức thì đốt đèn, soi xem ai la thì chỉ thấy một người đôi mắt trừng trừng, ngó bọn tôi, tôi xem ra thì chính là người hồi hôm, mà đôi cánh tay vẫn còn bị trói với thầy người chết nằm đó. Người đó xem thấy bọn tôi, la xin cứu mạng. Lý-cách-Lai kiểm dặng mỗi máy đèn điện ngoài cửa, bèn vận máy cho đèn sáng, rồi hai chúng tôi vào cõi trói cho người ấy và đỡ va đứng dậy. Va đứng lên dặng rồi, va ngảnh lại xem cái tử thi, tức thì chạy ra một góc tường mà đứng, chẳng nói năng chi hết. Xem hình dạng va tợ như có ý sợ sệt vô cùng.

Lý-cách-Lai hỏi rằng:

— My tên là gì, vì có gì mà đến đây?

Va nói:

— Tôi không biết vì có gì mà tôi lại ở đây, tinh thần tôi còn đang mê, chẳng hiểu đây là xứ nào nữa, mà cũng không biết cái tử thi kia là ai. Hai ông có mang rượu đi theo đó không, xin làm ơn cho tôi uống một ly, may ra tôi tỉnh lại thì tôi sẽ nhớ được mọi chuyện.

Trong mình tôi khi đó, may lại có mang theo một ve rượu nhỏ, tôi bèn rót cho va uống một ly, va uống xong hỏi rằng:

— Hai vị là ai vậy?

Lý-cách-Lai nói:

— Bọn ta là trinh-thám đây, đến

đây dặng tra xét án sát nhơn này, my phải mau mau nói rõ sự tình đầu đuôi thế nào cho chúng ta biết, mà tên my là gì, cũng phải nói thiệt ngay đi.

Người đó thấy hỏi thì thình lình sất mặt xanh xám, tợ như sợ hãi mà không dám nói ra.

Tôi hỏi rằng:

— Nói mau, nói mau! mà my có biết tên S là ai chăng?

Va nghe hỏi thì va đương trịnh đờm mắt mà nói rằng:

— Tên S nào, tôi không biết tên S nào hết.

Tôi thấy va chối không biết thì tôi biết chắc sao va cũng can liên với án này, cho nên va giả dờ làm không biết đó thôi.

Tôi toan hỏi nữa thì va nói lớn lên rằng:

— Nếu không cho tôi ra ngoài hít một chút khí trời thì tôi chết ngay đây giờ. Tôi vừa dợi vừa sợ, lại ngại hỏi thì tôi chịu sao cho nổi, hai vị hãy cho tôi ra ngoài một chút có được chăng?

Lý-cách-Lai hồi đó đang xem xét cái tử thi, thấy va nổi vậy thì gạt đầu mà bàng lóng cho va ra ngoài. Va được vậy tợ như được một cửa qui, bèn vội vã bước xuống lầu mà chạy. Tôi xem ý của Lý-cách-Lai thì bộ mặt có dặng mừng rỡ, như là đã kiểm dặng tang chứng chi đó. Tôi lại có ý trông xem người kia xuống lầu, và tôi nói với Lý-cách-Lai rằng:

— Người kia xuống lầu, nếu bằng nó trốn mất thì làm thế nào? Nó nói nó tởm mê bất tỉnh, chắc là nó nói gạt bọn mình.

Lý-cách-Lai nghe tôi nói thì chum chim cười một tiếng trong mũi, rồi đứng lẳng lặng chẳng nói chi hết. Cách chừng 10 phút đồng hồ, va mới lật dật chạy xuống lầu, tôi cũng theo va đi xuống. Xuống đến nơi thì thấy cửa đã mở rộng mà người kia thì đã trốn đi dầu mất rồi. Bọn tôi kiểm quanh từ phía chẳng thấy dấu vết. Ra ngoài cửa coi chừng thì có xe ngựa của chúng tôi đi đến cũng đã

Mỗi r là thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trinh Lục-tính-tân-vân giùm

đi đường nào mất rồi, chỉ còn xa xa nghe có tiếng xe chạy mà thôi. Ngồi xuống dưới thì thấy cái xe quả đã chạy xuống khỏi núi, té ra người đó ngồi xe ngựa của bọn tôi mà chạy mất. Tôi xem thấy vậy thì tôi giận biết là ngân nào, mà tôi xem Lý-cách-Lai thì va cứ điềm nhiên như không, và lại đứng mà hút thuốc cigarette. Tôi càng thấy thế thì tôi lại càng giận lắm, tôi bảo với va rằng:

Túc-hạ không cần thận. Để cho người này chạy thoát, như mất một mối đầu dây quan hệ ở trong cái án này, thì túc-hạ nghĩ sao?

Lý-cách-Lai khoan thai mà nói rằng:

— Mao tiên sanh ôi, tiên-sanh hề chi mà nóng nảy làm vậy? Bọn mình ngồi xe, hà chẳng nhớ số hiệu xe hay sao? lo gì mà chẳng truy cứu ra sao?

— Vậy túc-hạ nhớ số hiệu xe là bao nhiêu?

— Sao chẳng nhớ!

— Tên đánh xe sao lại dám chớ người đó mà chạy?

— Chắc là tên đánh xe lâm tưởng va cũng là một tội với ta. Việc đó chẳng hề chi, chúng ta hãy nên trở lên lầu mà xét lại cho kỹ một lượt nữa.

Hai người bèn lại trở lên lầu, Lý-cách-Lai thì xét nghiệm lại cái tử thi còn tồn thì đi tra xét hết mấy căn phòng đó. Xét một hồi lâu mà chẳng thấy vật chi là hết, ngoài giả cái tử thi thì chỉ có một cái bàn giấy, kéo ngăn bàn ra coi thì chỉ có vài ba cái quần viết mới, mấy tờ giấy có chữ in và bình mực đã bỏ khô từ bao giờ. Trong nhà thì bỏ dơ bụi đầy lớp, ván lót trên lầu thì vit chon mô hồ, không rõ ra vit nào mà biện được. Các cửa song cũng bỏ bụi đóng đầy phàn. suy ra thì biết là nhà ấy lâu nay không có người ở. Lại thấy có 2 cái ghế ngồi cũng đã cũ, trên đầu tường có vài tờ nhựt-trình, xem ra thì không ăn chịu gì đến án này. Tôi xem xét hết các nơi, xảy khi ngảnh đầu trông lại, thì thấy Lý-cách-Lai đang ngồi trên ghế xem một tờ giấy chi đó, và thấy tôi ngảnh đầu lại thì va liền dứt

tờ giấy ấy vào túi. đoạn đứng dậy bảo tôi rằng:

— Mao-tiên-sanli, chúng ta bây giờ nên đi xuống thôi.

Tôi bèn hỏi:

— Chẳng hay túc-hạ xét được giấy chi ở trong tử-thi đó?

Va tức thì biến đổi sắc mặt mà đáp lại rằng:

— Có gì đâu, có gì đâu.

Hai chúng tôi bèn xuống lầu, tôi lại xét hết từng nhà dưới, cũng chẳng có vật gì là lạ. Lý-cách-Lai thấy tôi xem xét kỹ càng thì va có ý không bằng lòng, và nói rằng:

— Việc này đã có quan Kinh-sát phải tra, chúng ta nên đi về cho rồi.

Hai chúng tôi bèn ra cửa. Xảy đầu tôi thấy một người ăn mình ở ngoài bờ giậu, đang ngهنه đầu nghهنه cổ đồm lên chúng tôi.

Tôi bèn hét tiếng lớn mà nạt nó rằng:

— Mày là đũa nào đứng đó, đồm ngó chi vậy?

Tôi nói rồi tức thì chạy ra xem người nào thì nó đã chạy xuống núi mất rồi, tôi rượt theo một hồi không kịp mà trở về.

(Sau sẽ tiếp theo)

## NHÀN ĐÀM

(Contes amusants)

### Sợ xác đồng mà phải trả của

Cách hôm trước đây có một người buôn bán ở tại thành P... trong lúc đi khỏi bị người ta ăn cắp hết 2,100 quan tiền.

Khi anh va về hay dạng việc ấy thì nghi cho người ở trong nhà lấy tên là madame B... bèn sánh ra một kế rất hay. Anh va nói chuyện với madame B rằng: « Tai thành Bạc-đô có một thầy bói đánh đồng thiếp rất hay, những vật giấu ở đâu cũng đều kiếm được. Tôi sẽ rước người lại đây mà tìm của tôi đã bị mất ấy, sáng một ngày người ấy sẽ đến đây. »

Madame B nghe nói như vậy sắc mặt chẳng vui, bèn lên viết thư rồi

gởi cho sở săn-đảm chỉ chỗ giấu bạc. Nhờ như vậy mà tài-gia kiếm của lại được

Đã vậy rồi mà madame B còn chưa bằng lòng, bèn đích thân đến sở săn-đảm thú tội. Khi sạn-đảm hứa sẽ không giải đến quan thì cô ta khai rằng lòng trước có ăn cắp hai cái giấy rần nay cũng chịu đem ra trả.

Ấy cũng cho là gì độc trit độc! (lấy sự dịch đoan mà trit sự gian giảo).

## XE HƠI, TÀU HƠI BÁN RẺ

Vì sắm Chaloupe nên muốn bán rẻ.

- 1 cái xe hơi bốn máy (4 cylindres) . . . . . 1.200\$
- 1 chiếc tàu hơi . . . . . 300 "
- 1 cái xe hơi nhỏ . . . . . 350 "
- 11 cái xe kéo . . . . . 400 "

Ai muốn mua, xin viết thư cho **Trần-văn-Tu,** Chủ nhà hàng **Báclieu.**

## THỢ VẼ CÓ DANH

(N° 17 sur 8 rue Thuàn-kiều phố Địch-son)

**J.-B. Đượm** nay đã dời lò vẽ về đường Thuàn-Kiều n° 17 sur 8, phố Địch-Son. Vẽ đầu trên bố và vải.

## SỐNG LÂU NHỜ RƯỢU

(Longévité grâce à une liqueur)



Hiện bây giờ bên nước Huê-kỳ có một vị điển-chủ đã ngoài 95 tuổi mà hừi còn sức lực mạnh mẽ như người 40 tuổi, đi đứng chơi hời, ăn nói sôi sảng, cả ngày ở ngoài trại ngoài đồng coi tới-tả làm công chuyện.

Ngày nọ có một người đi thăm ông, hỏi thử cho biết tại đâu ông nay đầu bạc tuổi cao mà sức lực không phai kém vậy?

Ông già đáp lại rằng: Có chi là đó mà hời, cả đời tôi trước khi ăn cơm hay uống một ly nhỏ rượu **Quina Gentiane** hiệu **Mazet** là một thứ rượu trường-sanh bổ lão.

Người khách nghe nói cũng có lòng mộ việc trường thọ như ông, liền về nhà sai trẻ đi mua cho đặng thử rượu **Quina Gentiane** mà dùng mỗi bữa. Thiên hạ nghe nói cũng có dạ tham sanh, cũng bèn rủ nhau đi mua rượu ấy đem về mà uống bổ quanh năm.

**Có bán trong các tiệm hàng xén (épiceries).**

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình **Lục-tính-tân-văn** giùm

# THƠ TÍN VANG LAI

(Petites correspondances)

Saint-James, le .....

Kính cùng ông rõ,  
 Từ ngày thiên hạ dùng thuốc Dragées Rabuteau tới nay thì nó làm cho mỗi người bệnh đều dặng nhẹ tỳ, và ăn món chi cũng mau tiêu. Ấy một vật rất quý trên đời đó. Tôi có một con đầy tớ, 20 tuổi, nó cũng nhờ thuốc đó mà lành bệnh, còn chai thuốc ông mới gởi cho tôi đó thì tôi cũng cho nó uống luôn dặng cho nó mạnh giỏi hơn xưa nữa.

Nay kính.  
Quan Lương-y A.

Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-dặng, chủ tiệm là G. RENOUX nhưt hạng bảo-tế-sur, Saigon, trước rạp hát tây, và tại tiệm thuốc Pháp-Á, đường Thủy-bình, môn bài số 215, Chợ-lớn, ngang nhà giấy xe lửa lớn.

Trả lời cho ông L. X. Q. (Đông-son) vì sự mất báo chương. Năm nay báo-quán đã đền cho ông hai tấm là số 267 và 272. Nếu đền mãi thì lấy chi cho trường cửu. Ông phải thưa cùng tổng lang.

Trả lời cho M. J. B. S. Xa-trạch-Số 300 và 301 thì báo-quán gởi làm mẫu còn số 302 muốn thì xin gởi 0\$ 15 en timbres-poste thì sẽ có vì nhưt-báo thay ke từ 1<sup>er</sup> decembre vì thủy.

## HỘI NGŨ LUÂN MINH GIẢM

(Société phonique d'Extrême-Orient)

Ở đường Bonnard môn bài số 59, Saigon đang tính sổ — máy nói, đĩa hát lý tiếng Annam, Cao-man, Trung-quốc.

**Hạ giá nhiều**  
**Bán thấp hơn giá mua**  
**Đĩa từ 0\$ 40**  
**Máy từ 15 \$ 00**

Xin hãy đến tại ông Bardut là người tinh số ở tại đường Colembert môn bài số 16 hay là đến tại **Bồn-hội-quán** ở đường Bonnard môn bài số 59, Saigon.

THƠ MỚI IN  
**U - TÌNH - LỤC**  
 của M. Hồ-văn-Trung

Nói chuyện Tấn-Nhon và Cúc-Hương ở hạt Gò-công, vì thương nhau  
 ẽ phải đều hoạn nạn.

## CHƯ VỊ ĐA GỠI BẠC

Bên quan lấy làm cảm ơn chư vị kẻ ra sau này, vì có lòng tốt gởi mandat bạc đến trả tiền mua nhưt-trình cho Bồn quán; ấy là sự giúp cho Bồn quán mà lo đều hữu ích mở mang cuộc văn minh.

Số phát nhưt trình	Số mandat	Số
377 P M L. Biênhou.	Mandat 5 \$	426 095
986 L.V.C. Sadéc.	— 5	494 833
987 T. id.	— 5	494 822
1181 V.H.N. Soctrang	— 5	496 697
160 T.V.X. Baclieu	— 5	496 526

737 N.T.L. Mytho.	— 5	495 082
1318 L.V.T. Vungliem	— 5	466 889
1620 D. Phompenh.	— 5	493 868
401 L.I.K. Cánhho.	— 5	580 609
612 C.F.A. Gocông.	— 5	501 423
1 06 D.K.T. Soctrang	— 5	87
912 D.M.T. Rachgia	— 5	491 778
337 T.V.T. Mocy.	— 5	455 384
1033 D.T.T. Saigon	Bạc mặt 5	"
451 T.T.V. Chaudéc.	— 5	"
413 N.T.C. Cánhho.	— 5	"
456 N.V.B. Chaudéc.	— 5	"
1072 L.T.R.S. Saigon	— 30	"
17 0 C. Khóne.	— 5	"
738 N.P.X. Mytho.	— 5	"
693 T.V.K. Longxuyen	— 5	"



Trong hai người này, biết người nào có uống **CHARBON DE BELLOC** chẳng? Có khó gì! Ấy là người phía bên hữu chớ ai. Người đó mặt mày vui vẻ, chẳng hay đau bao-tử, ăn dẫu tiêu đó. Còn người kia...!  
**Ồi thôi! Thấy mà sợ!**

Thuốc Charbon de Belloc, bột hay là hươu cũng vậy đều là một thứ thuốc rất hay! Hệ đau bao tử Gastralgie, nóng trong ruột (Entérite), bón huật Constipation, đau dạ bao lâu uống nó thì chắc lành bệnh cháng sai. Uống nó vào thì ăn ngon cơm mà lại mau tiêu, đi tiêu không bón nữa.

Khi nào ăn cơm nặng tỳ, ăn không tiêu rồi lại nhức đầu dùng nó cũng là hay đệ nhất.  
**Bột.** — Muốn cho dễ, thì hòa bột Charbon de Belloc trong ly nước lã hay là nước bỏ đường cũng dặng, uống một lần cũng phải, mà uống nhiều bạn cũng không sao.

Mỗi khi ăn cơm rồi uống 1 hay là 2 muỗng lớn cũng dặng, tự ý. Mỗi ve giá là 0\$ 90.

Thuốc hươn. — Ai muốn uống thuốc Charbon de Belloc bằng hươn cũng dặng. Khi nào ăn cơm rồi, hay là khi nào đau thì lấy chừng vài hươn bỏ vào miệng, để cho nó

thoạt rồi nuốt luôn với nước miếng. Uống thứ này cũng thần hiệu như thứ bột vậy.  
 Mỗi hộp giá là 0\$ 90, tiệm thuốc nào cũng có bán.

Thiếu chi người bắt chước dạn thuốc Charbon de Belloc, nhưng mà hệ uống vào thì chẳng thấy linh nghiệm chi cả, vì không biết thế dạn. Muốn cho khỏi mua lầm thì khá coi ở ngoài nhân có tên ông Belloc thì phải, lại phải nói cho dặng thuốc dạn lại nhà L. FRÈRE, môn bài số 19, đường Jacob, Paris thì mới nhảm.

Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-dặng, chủ tiệm là G. RENOUX nhưt hạng bảo-tế-sur, Saigon, góc đường Bonnard và đường Catinat. Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là SOLIRENE, đường Thủy-bình Chợ-lớn.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhưt trình **Lục-tính-tân-văn** giùm



# THƯƠNG TRƯỜNG

Từ ngày 19 Novembre tới ngày 3 Décembre 1913.

Trong 15 bữa rày việc buôn lúa không được thanh hành, có một ít chỗ như Nhứt-bôn, Chàvà, Langsa hỏi mua. Lúa cũ ít làm, lúa mới đang chờ tới nhà máy. Lúa lên giá đặng một lúc rồi cũng sụt lại như cũ, sợ còn sụt nữa vì các xứ lân cận đều trúng mùa cả. Mùa màng coi mã sẽ trúng. Giá lúa phỏng định bán qua tháng Janvier 1914 là :

Lúa : tạ 45, lục thất cửu ngũ, chờ đến nhà máy.  
 Gạo lức : xay máy, tạ 40, lục linh thất, kể về bao, chờ 9 phần rưỡi gạo nam lai lúa...  
 thăng xuống tàu, chưa tính thuế xuất cảng.      nhi bát  
 Gạo trắng : y một cách, hạng nhì.  
 Tấm : số 2 Saigon.  
 Bột gạo trắng.

VĨNH LONG - GOCÔNG trộn	BAI XAU
2530 à 2*35	"
3.00	"
2.85	"
3.25	"
2.95	"
1.30	"

## TIÊU (Poivres) Exportations de la quinzaine (từ ngày 19 Novembre tới ngày 3 Décembre 1913)

Kê từ lần chót cho đến nay xuất cảng tính từ tònô = 1000 kilos

	TRẮNG	ĐEN	CỘNG
Chờ đi Havre	15.536	61 110	76 646
" Nantes	5.103	"	5.103
" Marseille	15.309	76.616	91.925
" Tunis	7.695	53.260	60 955
" Hồng-kông	"	2 098	2 098
Tổng cộng xuất cảng từ 19 Novembre tới 3 Décembre 1913	45.501	163.156	208.657
" " 1 <sup>er</sup> janvier tới 19 Novembre 1913	518.906	2 507.811	3.076.717
Tổng cộng xuất cảng từ 1 <sup>er</sup> janvier tới 3 Décembre 1913	564.407	2.670.967	3.285.374
Sóng lúc năm 1912	226.099	2.275.853	2.501.952

## GAO (Riz) Exportations de la quinzaine (từ ngày 19 Novembre tới ngày 3 Décembre 1913)

	GAO LỨC	TRẮNG	LÚA VỎ	CAM	BỘT	CỘNG
Chờ đi France	992	4.370	809	3 040	6	9.217
" Hambourg	"	"	"	"	5.104	5.104
" Hull	"	3 877	"	"	4 267	4.267
" Singapore	"	4.572	"	"	"	4.912
" Java	"	2.052	"	"	"	4.572
" Sourabaya	"	4.156	"	"	"	2.052
" Samarang	"	10.537	"	623	912	4.156
" Hongkong	"	"	"	"	"	9.419
" Japon	"	"	"	"	"	3.245
Cộng xuất cảng từ 19 Novembre tới 3 Décembre 1913	3 242	42.224	1	623	10.283	54.440
" " từ 1 <sup>er</sup> janvier tới 19 Novembre 1913	15.529	620.113	3.571	50.972	108.167	787.319
Cộng xuất cảng từ 1 <sup>er</sup> janvier tới 3 Décembre 1913	15.529	662.337	3 571	55.786	104.536	841.832
Sóng lúc năm 1912	18.836	369.427	8.795	24.033	69.168	502.496

Xuất cảng lúa gạo trong 15 ngày này

Gạo trắng	\$ 2.514.060
Gạo lức	47.874
Lúa	27.652
Tấm	210.883
Bột	169.626
	2.960.495

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tan-vân giùm

**SERVICE DES MESSAGERIES FLUVIALES DE COCHINCHINE**

Hãng Tàu Lục-tinh

**Đường Bangkok**

Tàu *Donai* chạy 26 Décembre, 3 giờ chiều

**Đường Cao-man**

Tàu *Nambian* chạy ..... 16 Décembre 9 giờ tối.  
 » *Hainan* chạy ..... 17 » 10 » »  
 » *Mékong* chạy ..... 18 » 9 » »  
 » *Battambang* chạy ..... 20 » 9 » »

**Đường Lục-tinh**

Tàu *Khmer* chạy ..... 15 Décembre 9 giờ tối.  
 » *Francis Garnier* chạy ..... 17 » 9 » »  
 » *Mouhot* chạy ..... 19 » 9 » »

**Đường Lào**

Tàu *Nambian* chạy ..... 16 Déc. 9 giờ tối.  
 » *Battambang* chạy ..... 20 » 9 giờ »

**Đường Cap & Baria**

Tàu *Nanky* ..... 11 Déc. 6 giờ 1/2 sớm  
 » ..... 15 » 9 » »  
 » ..... 16 » 8 » »  
 » ..... 18 » 8 » »  
 » ..... 19 » 9 » »  
 » ..... 20 » trưa 12 giờ.

**Đường Tây-ninh**

Tàu *Annam* chạy 18 Décembre 8 giờ tối.

Saigon, le 13 Décembre 1913.  
 P. le Directeur de l'Exploitation,  
 MARGUERIE.

**BANQUE DES VALEURS**

(Phần hùn cổ ngân hàng)

Tổng-lý mỹ-danh H. M. STOLL

Đường me sông QUAI FRANCIS-GARNIER,  
 môn hải số 10 Saigon

Chư-tôn có lẽ chưa rõ chữ *khon-cô* nghĩa là gì, ra làm sao, và phần-hung cùng *trai-khoan* là gì? có lẽ chư-tôn cũng không hiểu mấy hãng hàng hùn hiệp buôn bán này nhiều thư giấy *khon-cô* ra làm sao?

Chư-tôn có lẽ không rõ rằng bạc của chư-tôn tiền tiền chất lót được 100\$, 200\$ hoặc 300\$ đủ mà làm cho chư-tôn đứng hùn vào các hãng Langsa, như là Hãng lâu đồ chạy biển, Hãng tàu đồ chạy sông, Hãng đất rượu Đông-đương, Hãng nước và đèn khí, Hãng đất vườn Suzannah, Xa-trach, Hãng cưa-cổ như đất vụn v.v. Và cũng đủ làm cho chư-tôn hùn tòn vạy.

Ấy vậy Hãng-bạc hiệu *Banque des valeurs* sẽ trợ lực cùng chư-tôn mà cắt nghĩa rõ ràng cho chư-tôn hiểu. Hễ ngày nào chư-tôn đã hiểu cách hùn hiệp rồi thì Hãng-bạc ấy sẽ giúp chỉ chỗ chắc cho chư-tôn hùn, và sẽ coi chừng các việc cho khỏi thất phát thiệt hại cho chư-tôn.

Lâu nay chư-tôn cũng đã nhiều khi nghe người ta muốn lập các *chanh-tri* tương-y tương-y. Ấy vậy có sự chỉ làm cho người Langsa cũng; người Annam tương-y tương-y nhau cho bằng sự hùn hiệp mà thâu lợi quyền cho nhau trong Lục-châu này.

STOCK HÀNG NÀO CÓ HẸN	NĂM nào lập hàng	CAPITAL NOMINAL Vốn định hùn	CAPITAL APPELÉ Vốn đã thâu vào	NOMBRE D'ACTIONS SỐ PHẦN HỖN	VỐN hùn mỗi HỖN	DERNIER DIVIDENDE mỗi HỖN chia lần chót được	COURS GIÁ BÁN
<b>Tại Saigon giá cả tờ giấy hùn hiệp nội Đông-đương (13 Décembre 1913)</b>							
						DERNIER COURS	
Société Agricole de Suzannah	1907 1909 1910 1910	150 000 \$ 150 000 » 265 000 » 400 000 » hùn	Piastres 300 000 » 265 000 » 350 000 » 35 000	3 000 2 650 4 000 350	Piastres 100 » 100 » 100 » 100		\$ 190 — Fr. 135 —
Société des Plantations d'Hevéas de Xa-trach	1909 1910	35 000 » obligations Francs 2 300 000	Francs 2 300 000	23 000	Francs 100		200 —
Société des Plantations d'Anloc	1911 1912	» 1 000 000 » 3 000 000	» 1 500 000 » 5 000 000	20 000 30 000	» 100 » 100		135 — 90 —
Société des Hévéas de Tay-ninh	1913	» 3 800 000	» 3 574 350	38 000	» 100		
Cie Caoutchoutière de Gia-nhan	1910	Piastres 120 000	Piastres 120 000	1 200	Piastres 100		
Société générale des Hévéas du Donai	1910	» 125 450	» 94 031 »	2 329	» 50		
Société Immobilière de l'Indochine	1899 1900 1909	Francs 300 000 » 700 000 » 1 000 000	Francs 1 000 000 1 000 000 2 000 000	1 400 2 000	f. 500 Ex. C. 14	frs. 41 pour 1912	640 —
Cie de Commerce et de Navigation d'Ex.-Or.	1909 1911	2 000 000 1 000 000	3 000 000	12 000	Fr. 250	frs. 32 25 » 8 o/o pour 1912	270 —
Rizerie Orient	1894	Piastres 400 000	Piastres 400 000	800	f. 500 Ex. C. 14	12% pour exercice Clôturent 30/6/11	600 —
Rizerie Union	1884	Piastres 225 000	Đã thối vốn lại rồi.	225	Laertes Ex. C. 2	4% 850 payé	2 025 —
Société Commerciale française de l'Indochine (Hauy et Ville)	1913	Francs 500 000	Francs 500 000	5 000	f. 100 Ex. C. 5	25 frs. pour 1911	
Rizeries Indochinoises (Haiphong)	1910	» 1 000 000	» 475 000	2 000	Francs 500	5% pour premier exercice	
Société d'oxygène et acétylène d'Ext.-Orient	1909	» 500 000	» 500 000	1 000	» 500	30 frs pour 1911	
La Bienhoa Industrielle et Forestière	1908 1910	» 2 000 000 \$250 000 obligations	» 2 000 000 Piastres 250 000	20 000 2 500	» 100 \$ 100	6 o/o pour 1912 8 o/o pour 1912	600 — 120 —
<b>Tại Paris giá cả tờ giấy hùn hiệp nội Đông-đương (13 Novembre 1913)</b>							
Cie Française Tramways Indochine				1 500 t. p.	43 50 fr. pour 1912	Francs 711 —	
Société des Eaux et Electricité de l'Indochine				» 500 Ex. C. 22	50 »	» 98 —	
Messageries fluviales de Cochinchine				» 100	20 »	» 390 —	
Banque de l'Indochine				» 500 - 125 p.	52 50 »	» 1 555 —	
Charbonnages du Tonkin				» 250 Ex. C. 25	80 »	» 1 689 —	
Messageries Maritimes				» 250 » 3	42 50 »	» 130 —	
Chargeurs réunis				» 500 » 63	25 fr. »	» 653 —	
Union commerciale indochinoise				» 500 t. p.	15 »	» 232 —	
Distilleries de l'Indochine				Part (C. att.)		» 46 —	
Société Indochinoise d'Electricité				» 500 Ex. C. 27	75 fr. pour 1912	» 1 310 —	
Société des Ciments Portland de l'Indochine				» 500 » 10	45 »	» 910 —	
Cie de Commerce et de Navigation E.-O.				» 500 » 10	50 »	» 973 —	
				Part » 8	9 25 »	» 171 —	
				» 250 » 6	20 »	» 338 —	

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhật trình Lục-tinh-tân-văn giùm

# TRÌNH

CÙNG CHƯ-VỊ HÚT THUỐC ĐIỀU DẶNG TƯỜNG:

## TABAC DU GLOBE — CIGARETTES DU GLOBE

(THUỐC GÓI CÀ-LỚP)

(THUỐC ĐIỀU CÀ-LỚP)

Vị nào **biệt xài** thuốc hút đều ưa dùng thử thuốc **CÀ-LỚP** lắm vì: một là giá rẻ lắm, hai là mùi ngon.

Hàng thuốc **CÀ-LỚP** dùng nhiều tay bác-sĩ thạo nghề dọn thuốc mà chọn lựa những lá thuốc nhứt hảo hạng hơn hết mà làm ra.

Cách dọn thuốc kĩ-càng như vậy thì mùi nó dịu ngọt, không ngạt cổ, chẳng phạt ti và lại làm cho miệng lưỡi được **THƠM-THO, IM-MÁT**. Bởi thuốc nấy tinh anh và tuyền soạn lắm nên mới được như vậy.

**THUỐC GLOBE** (Cà-lớp) nầy, vì tánh tinh hảo, thiệt là một **VỊ-DIẾT-TRỪNG** quý lạ, nó tảo trừ các con tê-vi trong niệng mình. Hễ dùng nó thường cũng như mình để phòng các bệnh hoạn vậy. Chuyện nầy chư-vị ưa dùng thuốc điều đều hiểu rõ từ ngày **THUỐC GLOBE** (Cà-lớp) tràn qua Đông-dương đèn nay đã hơn hai chục năm dư rồi.

HÃY HỎI MÀ MUA ĐAU ĐAU CŨNG CÓ:

**THUỐC GÓI GLOBE** (Cà-lớp) và **THUỐC ĐIỀU GLOBE** (Cà-lớp).

*Phàm bán thuốc rời hay là thuốc vắn thì phải dùng giấy mà gói bao.*

*Vậy nếu những bao ấy mà huê dạng mắc tiền thì tự nhiên cái ruột trong phải là thứ rẻ đặng có thừa trừ cho vừa cái giá.*

*Thuốc ta đây bao rất đơn sơ, chẳng tôn mây đồng, cho nên ta cò thể mà chọn thứ thượng hạng.*

*Cách bao gói đơn sơ của ta đây làm cho ta bán đặng thuốc tốt chứ không phải bán giầy hay là bán hình chi.*

### DENIS FRÈRES

*Bordeaux, Saigon, Haiphong, Hanoi*

ĐẠI DIỆN CÀ ĐÔNG-DƯƠNG

HAI MƯƠI NĂM DANH TIẾNG!!!

TRƯỜNG SANH  
VẠN BỆNH  
HỒI XUÂN  
PHÂN NHƯỢC  
VI CƯỜNG  
NHỜ BỞI  
THUỐC RƯỢU  
HIỆU



**ELIXIR GODINEAU**



CÓ TRỮ  
Tại tiệm thuốc  
Thượng-dâng

CHỦ TIỆM LÀ  
**G. RENOUX**  
Nhứt hạng bào-tễ-sư  
SAIGON  
góc đường Bonnard  
và đường Catinat

Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, Chủ tiệm là SOLIRÈNE, Chợ lớn

HÃY HỎI THỬ  
HỘP QUỆT  
HIỆU NÀY:



LÀ THỨ TỐT  
HƠN CÁC THỨ  
KHÁC

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER,  
7, Boulevard Norodom. - SAIGON

ĐỊA DƯ MÔNG HỌC, quốc ngữ của  
ông Russier và Nguyễn-văn-Mai, soạn,  
tức mà đủ các đều cần kiếp nhiều HINH  
HỌA ĐỒ.

Giá . . . . . 0 \$ 60  
Tiền gửi. . . . . 0 08

CÓ MỘT MÌNH NHÀ NÀY CÓ QUYỀN  
THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LÀM XE MÁY  
TẠI THÀNH **St-Étienne**

Mà Thôi

**Hàng F. MICHEL, CAFFORT Successeur** ở Đường **Catinat số 36**  
SAIGON

Có Bán SÙNG  
đủ thứ và đủ kiểu, BÌ,  
THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ  
và đồ NỮ-TRANG. Đồ đã tốt lại giá rẻ  
Lục-Châu muốn mua vật chi thì xin đề thơ như vậy:

M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36, rue Catinat.

Số 305  
PIL  
Remède de spéci  
福  
總  
一身之  
府週  
延不  
立體  
坐橋  
心風  
不  
加  
成  
丸  
配  
製  
法  
時  
宜  
鮮  
可

# PILULES FOSTER

Remède spécial pour les maladies des reins et de la vessie

## 福德氏秘製保腎丸

人身之血每三分鐘經過腎府  
 一次俾血中之渣滓毒液棄諸  
 腎府週身之血清潔而純若內  
 腎積積司職有虧血中毒液毒  
 延編體病恙迭出如頭暈目眩  
 坐立不安夜不成寐沙淋石淋  
 風濕癱瘓背痛腰痠四肢浮腫  
 心悸怔忡皮黃肌瘦等症且腎  
 病不加劇迅速異常稍不經意  
 成不治之症福德氏秘製保腎丸  
 配製之為藥採選精良本草藥料  
 服法日服四次用膳前後及臨  
 睡時均可如大便閉結胸腹不  
 舒宜先服福德氏秘製補血丸  
 (Pilules digestives Foster) 一二丸如仍閉  
 結可服三丸及大便通順為止

La Véritable Marque  
(Etiquette jaune.)



PRIX: 3 fr. 50 le flacon, chez tous les pharmaciens.

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Nordom. - SAIGON

CÁCH LÀM BÁNH VÀ MỨC. - Day

nhieu món rất khéo, bia vè đẹp.

Giá 0 \$ 40  
Tiền gởi 0 0 4

MƯỜI CÁI NGÀN BÀI

# QUINA-LAROCHE

THUỐC RƯỢU CÓ CỐT RƯỢU NHO  
 CƯỜNG TRĂNG, BỔ HUYẾT, GIẢI NHIỆT

Trong rượu này có đủ 3 tánh của 3 thứ Kinkhyna  
(sang, đỏ, xám)

RƯỢU QUINA-LAROCHE mỹ vị dễ uống, tốt hơn hết các  
 thứ rượu nho và rượu ngọt, có trộn cốt Kinkhyna.  
 Nó rất thần hiệu trong việc trừ hư-nhược, ẩm  
 thực bất tán và hàn nhiệt bệnh.

## QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX

dùng mà trừ huyết suy chứng, bạch chứng, cùng bổ dưỡng  
 những người bệnh đau lâu mới mạnh, vác vác.

TIỆM NÀO CŨNG CÓ BÁN  
 PARIS, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques. PARIS

Có trữ tại tiệm thuốc RENOUX, bảo chế y khoa tân-sĩ nhứt hạng  
bảo chế y sanh đường Catinat và đường Bonnard, Saigon.

## PHẢI DÙNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM THIỆT HIỆU LÀ ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX

Của ông lương-y GUILLÉ

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế  
 dưỡng của quan lương-y GUILLÉ lấy làm thần hiệu  
 trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong TÌ VỊ, đau  
 nơi TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MÌNH, RẾT VỎ  
 DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊN KIẾT, BỊNH HO DẠI,  
 BỊNH CÚM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có  
 TRÙNG LÁI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỔ rề tiền và rất hiệu  
 nghiệm làm cho HUYẾT RA TINH KHIẾT. Những  
 bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống  
 nó hay lắm.

Bất kì thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký  
 tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

### LẠI CÓ MỘT THỨ THUỐC HOÀN XỔ

nữa cũng rừ trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux  
 của quan lương-y Guillé.

Chánh chỗ trữ thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, nhứt hạng  
 bảo chế y sanh, đường GRENELLE ST GERMAIN môn bài số 9.

ở tại đó thành PARIS.

VÀ TRONG CÁC ĐƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN





**ĐÈN LÒA**

MỀM  
**TITÔ LÂNDI**

Sáng như ban ngày  
Bã có đung khắp trong sáu tỉnh  
Trong mỗi đám tiệc lớn đều  
có thấp kiểu đèn này cả.

Có bán tại tiệm Lục-tính khách  
sạn ở Sài-gòn, trước ga xe lửa  
Mỹ-tho-Khánh-hòa.

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Norodom. - SAIGON

**KIM-VÂN-KIỀU**, ông P. Trương-vinh-Kỳ  
in lại rồi.  
Không hình 1\$00 | Có hình 2\$00 | Tiền gởi 0\$10

Thuốc chữa bệnh đi ta là  
riệu bạc hà,

**(de Ricqlès)**

Lấy vào một chén nước  
chè nóng, pha bạc hà

**Ricqlès**

vào rôi uống thì chừ được  
việc đi ta và giức dầu  
mây sốt.



藥有夷列薄荷水主治  
瀉症及溫熱頭痛甚是  
神效飲法取茶水濃一盞  
八夷列薄荷水少許服之  
即愈

Có trữ tại tiệm thuốc **RENOUX**, bảo chế y khoa tân-sĩ nhưt hạng  
bào chế y sanh đường Catinat và đường Bonnard, Saigon.



**PHOSPHATINE FALIÈRES**

LÀ BÓT NUÔI CON NÍT

Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-dăng chủ tiệm là **G. RENOUX**  
Nhứt hang bảo-tễ-sư, Saigon, góc đường Bonnard và đường Catinat  
Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là **SOLIRÈNE**, Chợ lớn

**LỜI RAO RẤT TRỌNG HỀ.** — Bót hiệu Phosphatine Falières là một món vật thực  
rất bổ dưỡng để nuôi con nít từ sáu bảy tháng, nhưt là trong khi dứt sữa nó, hoặc  
trong lúc nó đang nở nang. Nó giúp cho đẻ mọc răng, nó trợ cho mau lớn xương,  
nó ngừa phòng hoặc nó trừ bệnh hạ lợi, là bệnh hay sanh ra trong lúc nắng hạ

RƯỢU THUỐC HIỆU LÀ  
**QUINA GENTIANE**

Của Tu-viện SAINT-PAUL bảo chế

*Là một thứ rượu bổ làm cho con người dặng trường thọ*



Những người nào muốn dặng trường thọ và chẳng khi nào vướng mang bệnh hoạn chi, thì phải uống thứ rượu Quina Gentiane này mỗi ngày một ly, trước khi dùng cơm.

Thứ rượu bổ này bảo chế hồi năm 1242, nghĩa là đã dặng hơn sáu trăm năm chục năm rồi, bởi tay ông DOM MANOEL là thầy tu, tại l'Abbaye de San-Paolo viện.

Trong cả hoàn cầu đều dùng nó, và các danh-sư đồng dùng nó mà cho người bệnh uống.

Nhứt là trong xứ nóng nực, thì hay dùng nó hơn.



RƯỢU **RHUM MANA**

Trừ bệnh nóng lạnh, yếu nhược và thiên thời.

Rượu này rất đại danh, thiên hạ rất chuộng và lại tốt hơn các thứ rượu Rhum khác.

Hãy coi cho kỹ kéo lằm thứ giả, và hãy nài cho phải cái ve có dặng nhãn trắng.

**CIGARETTES DIVA**

Thuốc hiệu là Cigarettes Diva là thứ thuốc tốt hơn hết, hút nó đã không khó cò, và khỏi mang sự bệnh hoạn, vì thuốc này, không có nhựa như các thứ thuốc kia, song khói nó thơm tho và dịu lằm.

Mỗi một gói thuốc này đều có đề một cái hình chụp rất khéo và rất đẹp đẽ, mà lại trong nhiều gói có đề một cái giấy Ban-Thưởng (Bon-Prime) cho không hoặc một cái đồng hồ, hoặc một hộp khăn mouchoirs, hoặc một sợi giây lưng hay là một cây du vân vân... Như ai dặng những giấy ấy, thì hãy đem tới hàng ông A. et E. Mazet môn bài số 10 đường Paul Blanchy Saigon mà lãnh thưởng, bằng ai ở xa xuôi đến không dặng, thì gửi thơ và miếng giấy mình dặng cho ông thì ông sẽ gửi món đồ của mình dặng đó lập tức.

Có một mình ông A. & E. MAZET ở đường Paul Blanchy môn bài số 10, Saigon, lãnh bán ba hiệu này khắp cả Đông-Đương.

茲有英  
 劇薄  
 荷水  
 主治

hút hạng  
 igon.

S  
 UX  
 Calinat

n vật thực  
 a nó, hoặc  
 ờn xương,  
 ằng ba



## MẮT TRÍ KHÔN (NĂO-BÌNH)

Sự mất trí và não-bình bởi nơi não-cân có bệnh. Ai mà có bệnh ấy chẳng chầy thì kịp phải lẫn lộn. Thậm chí ngày kia đi chơi rồi về quên lũng cái tên của mình, quên đến chỗ ở chỗ ăn; nếu bằng chẳng có ghi chép mà để hồ trong túi, có lẽ phải xa quê lạc kiếng mà chớ?

Muốn cho khỏi mang cái bệnh dữ tợn ấy, thì phải dùng một thứ mảnh dược hay hồ huyết hiệu là **Pilules Pink** (Bồ-hoàn-linh-đơn.)

Những người đờn ông đờn bà mang bệnh khiếm huyết, muốn cho khương cường trông kiện như anh em chúng bạn vậy thì chẳng khó gì. Một phải uống thử thuốc **Pilules Pink** này là thử hồ huyết bồ cân thượng đẳng hay lắm. Thuốc **Pilules Pink** nó làm cho mình nhiều máu, làm cho khí huyết tinh anh, làm cho hưng vượng cân bộ. Uống nó được lâu thì mình sẽ dặng mạnh giải sức khỏe luôn luôn, cho đến đời sẽ lấy làm lạ sao mà mau mạnh giải như vậy kia!

### PILULES PINK

(Bồ hoàn linh đơn)

Trong các tiệm thuốc có bán, có trữ tại tiệm thuốc của ông **MOLINIER**, Pharmacie Normale, Saigon.

Mỗi hộp giá là 3 quan 50; 6 hộp 17 quan 50.



**KHOẢN CHẤT THỦY**  
(Nước sôi kim thạch)

**VICHY** 

PHÁP-QUỐC-TUYÊN

**VICHY CÉLESTINS**

Có bán ngay tại: Trị bệnh đau Thận, bệnh đau Bàng-quang, bệnh Phang Thạch-lâm-bình (kể) — Đau máy chỗ lổ-lổ

**VICHY GRANDE-GRILLE** Trị bệnh đau gao và bệnh tâm

**VICHY HOPITAL** Trị bệnh thương tật, trường nhiệt.

Hãy coi chừng để giả mạo, khi mua phải chỉ che trống thứ nước nào mình muốn dùng

**VICHY-ÉTAT ĐIỀU TẾ**

**SEL VICHY-ÉTAT** là muối tự nhiên trong nước suối ấy mà ra. Có hộp và có vò

**PASTILLES VICHY-ÉTAT** mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hoaos thì để tiêu hóa

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT** dùng để cho mình đẹp nước xít (mỗi khi-chất)

### HÃY LÀM CHO HUYẾT TINH KHIẾT

THÌ PHẢI CÔNG THUỐC

## "SALSEPAREILLE DE GRIMAULT & C<sup>IE</sup>"

(Salsepareille Parisienne)

Thuốc "Salsepareille de Grimault & C<sup>ie</sup>" đã hiệu nghiệm hơn bốn chục năm nay, bệnh ngoài khoa là ghê, nhọt, mục, v. v. đều chữa được cả, dặng làm cho máu tinh khiết.

Grimault & C<sup>ie</sup>, ở đường Vivienne số 8, Paris, và trong các tiệm thuốc to có bán.

Có trữ tại tiệm thuốc Thượng đẳng, chủ tiệm là **G. RENOUX** nhứt hạng bảo-lễ-sur, Saigon, trước rạp hát lầy, và tại tiệm thuốc Pháp-Á, đường Thủy-bình, môn bài số 215, Chợ-lớn, ngang nhà giấy xe lửa lớn.



**DƯỢC DANH NGOẠI HANG**  
và được dự Hội-dồng ban-thương  
ở trường Đâu-xảo PARIS  
năm 1889 và 1900

**THẬT GIẤY VÂN THUỐC HIỆU**

**J O B**

**DƯỢC DANH NGOẠI HANG**  
và được dự Hội-dồng ban-thương  
ở trường Đâu-xảo PARIS  
năm 1889 và 1900

Của ông Jean BARDOU chế ra, hiệu mẫu đã ký tại Tòa-án  
Nay con trai ông ấy là ông Pierre BARDOU nối nghiệp

Hiệu giấy này đã được 450 cái Mé-day, 119 cái bằng vàng, 135 đạo bằng Danh-dự,  
62 lần được đánh Ngoại-hang

Chủ lãnh trưng bán là : Ở Toulouse, B<sup>d</sup> de Strasbourg, số 72-74.  
J.-Z. Paulhaec Ở Paris, Rue Béranger, số 21.

Lãnh trưng bán tại ( **BOY LANDRY** ) Số 19, đường Bonnard, Saigon.  
Đồng-dương là ông ( ) Số 19, đường Francis-Garnier (Bờ-hồ Hoàn-kiểm  
ngay góc Dừa Hà-nội).

**Bán lẻ : ở các tiệm thuốc hút hoàn cầu**

**TIỆM MAY và BÁN HÀNG-TÀU**

Kính mời Chư-qui-cô trong Thành-phố cũng  
các đấng hảo-tâm Qui-khách Lục-châu như  
Qui-vị muốn dùng may xiêm áo cách kiểu thê  
nào, hay là mua xuyến lãnh hàng tàu, xin niệm  
tình thần giúp nhau lấy thảo. — Tiệm tôi có thợ  
Hướ, cắt, may đủ cách kiểu đương thời đúng;  
tiền công may và giá hàng dẽ đều nhẹ. — Còn sự  
khéo vụng tôi chẳng dám khoe khoan quá lễ,  
xin đến may một lần thì rõ việc khéo không.  
Lời vô lễ tạm mời, xin Qui-cô niệm tình, đến  
giúp nhau cho nên cuộc.

**M<sup>me</sup> NGUYỄN-HỮU-SANH,**  
170, quai Arropo-Chinois (Chư-ông-Lãnh).  
(Gần gare xe lửa.)

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Noredom. — SAIGON

**NAM-VIỆT-SỬ-KY,** chữ quốc-ngữ. Có cơ  
nước nam đến tận trái.

Giá . . . . . 0 \$ 60  
Tiền gửi . . . . . 0 08

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Noredom. — SAIGON

**ĐỊA DƯ TỈNH GIADINH,** chữ Langsa  
ông Russier soạn, chỉ nơi hạt Giadinh mà thôi,  
sông dầy đủ các đến đại khởi trong tỉnh này.  
CÓ BỐN TẤM BẢN ĐỒ.

Giá . . . . . 0 \$ 38  
Tiền gửi . . . . . 0 02

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Noredom. — SAIGON

**TU-VI** langsa-anam, ông Trương-vinh-kỳ  
soạn, in lại rồi có 1250 hình.

Không bia . . . . . 6 \$ 00  
Có bia . . . . . 6 30  
Lung và góc bằng da . . . . . 7 00  
Bìa mềm đẹp lưng đính  
chữ vàng. . . . . 8 00

Người mua xin đính tên mình trên lưng sách  
đóng kỹ thi đóng . . . . . 0 24  
Tiền gửi . . . . .

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Noredom. — SAIGON

**NAM-VIỆT-SỬ-KY,** chữ quốc-ngữ và chữ  
1/ Sơ khai nước chúng ta  
2/ Sơ khai nhà Nguỵ tại Nguỵ  
3/ Sơ khai Nguyễn tại Đại-pháp.

Giá mỗi cuốn . . . . . 0 \$ 38  
Tiền gửi . . . . . 0 02

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Noredom. — SAIGON

**LECTURES FRANÇAISES** ông Carrière  
soạn, gồm nhiều chuyện hay và có ích  
Trước hết mỗi về nước Langsa sơ khai cho đến  
lúc thành trị bây giờ, sau hơn một trăm bài đã  
các thứ chuyện khoa ngôn ngữ.

Giá . . . . . 1 \$ 00  
Tiền gửi . . . . . 0 10

## HÀNG DE LA POMMERAYE VÀ CÔNG-TY

Có bán và đặt đèn acétylène  
(khí đá)

Có bán máy acétylène (nhốt khí đá), dù thứ đèn hué-lê, đèn thủy-tinh, hống-dèn-dôi và hống-dèn-incandescence lửa rất sáng, giấy-chi-sang-hơi, vân vân.

Có bán carbure de calcium (khí đá)

Xin chú-ước-khách chớ ngại, hãy đời gót ngọc đến hàng, hoặc viết thư mà hỏi thăm, thì tôi sẽ hết lòng nghinh tiếp hoặc hỏi âm. Nếu vị nào viết thư lên muốn cho tôi sai thợ giỏi đến mà tính việc đặt đèn trong nhà cùng định giá cả, thì tôi sẽ vưng theo, sai thợ đến lập tức.

Như dành lòng giá cả nhứt định làm thì tiền phí-lộ của thợ về phần Hàng tôi chịu.

Hàng này rất doan chánh và bán giá rẻ hơn hết trong cõi Đông-dương.

### SÁCH BÁN

Tại nhà in của M. SCHNEIDER

Sách nấu ăn tiếng Laagsa mỗi cuốn 2 \$ 00.  
Romans đủ thứ từ 0 f. 90 tới 3 f. 50.  
Có bán giấy, mực, viết chì, ngòi viết, thước, gomme cùng các đồ dùng cho học trò các trường.  
Ai muốn mua thì gửi thơ lên ta sẽ gửi đến nhà thơ thì phải đóng bạc trước mà lãnh đồ (contre remboursement).

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Nordom. — SAIGON

ĐỊA DƯ TỈNH LONGXUYEN bằng chữ Laagsa, ông Blaize soạn. Nói về tỉnh Longxuyen các nghề nghiệp, loại thú và thổ sản vân vân.

Giá . . . . . 0 \$ 88  
Tiền gởi . . . . . 0 02

## HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU DENIS FRÈRES

LẬP RA TỪ NĂM 1862 ✦ ✦ NHÀ NGÀNH TẠI  
HAIPHONG, BORDEAUX,  
SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trừ savon hiệu « Bonne Mère » là thứ sa-bon tốt hơn hết các thứ khác.

Còn ai ưa dùng thứ rượu bồ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này :

Một là « Toni Kola Seerestat ».

Hai là : Saint Raphael Duéos.

Hàng này cũng có bán tù sắc tốt và chắc lăm, hiệu là tù « Dubois Oudin ».

Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mùi nó ngon ngọt nữa.

Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này :

Rượu chác trắng và chác đỏ trong thùng và chiếc ra ve.

Rượu Champagnes : V<sup>o</sup>e Clicquot-Ponsardin.

» Roederer.

» Moët et Chandon.

Rượu Tisane de Champagne supérieure: B. et S. Perrier.

Rượu Tisane extra : Marquis de Bergey.

Hàng này cũng có bán thuốc gỏi và thuốc vân rói hiệu Le Globe và giấy hút thuốc kêu là « Nil » có thứ rượu kêu là : vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita.

Liqueurs và cognacs Marie Brizard và Roger.

Bière Gruber và Bière Lorraine. Rượu Madère, Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire.

Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng.

Cũng có trữ các thứ hộp quẹt Đông-Dương, và ngoài Bến thủy, gần Annam và ông quẹt Hanoi (Tonkin) nữa.

Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy.

Maison DENIS FRÈRES, SAIGON

Saigon. — Imp. F.-H. SCHNEIDER.

Certifié l'insertion conforme au  
travaux à 1200 exempl.  
Saigon, le 18 Decembre 1913

Vu pour légalisation de la signature  
de M.

Saigon, le \_\_\_\_\_ 19  
Le Maire de la Ville de Saigon

Directeur-Gérant : F.-H. SCHNEIDER

LỤC TÍNH TÀN VẠN

CỔ MỘT MINH HÃNG NÀY TRỪ

TRONG CẢ ĐÔNG DƯƠNG

Bán các hàng đều  
là thượng hạng

Khi có mua phải  
nài người bán

MÃY HIỆU SAU ĐÂY

APÉRITIFS

THUỐC RỜI

**MÉLIA**

THUỐC VÁN

CIGARETTES MARINA

ALGER

RƯỢU CHAMPAGNE

RƯỢU COGNAC

RƯỢU CÓ BỌT

DẦU THƠM

HUILE IMPÉRIALE

HIỆU CON RỒNG

CHỈ MÂY MÂY

BEST COTTON & CO

EXTRA QUALITY

MADE IN SAIGON

20 Years Garantie

SAIGON. — 34, ĐƯỜNG CHARNER 34. — SAIGON

TẠI NHÀ IN  
**ÔNG F.-H. SCHNEIDER**  
7, Boulevard Noredom  
SAIGON

**TỰ VỊ**  
LANG-SA-ANNAM  
Ông **TRƯƠNG-VĨNH-KY**  
SOẠN

IN LẠI RỒI CỎ 1250 HÌNH

Không bia.....	6 \$ 00
Có bia.....	6 \$ 30
Lưng và góc bằng da..	7 \$ 00
Bìa mềm đẹp lưng đính chữ vàng.....	8 \$ 00
Người mua xin đính tên mình trên lưng sách đóng kỹ thì đăng.	
Tiền gởi.....	0 \$ 24

**SÁCH BÁN**

TẠI NHÀ IN CỦA  
**M. SCHNEIDER**

Sách dạy nấu ăn tiếng Lang-  
sa mỗi cuốn 2 \$ 00.

Romans đủ thứ từ 0 fr. 90 tới  
3 fr. 50.

Có bán giấy, mực, viết chì,  
ngòi viết, thước, gomme  
cùng các đồ dùng cho học trò  
các trường.

Ai muốn mua thì gởi thơ lên  
ta sẽ gởi đến nhà thơ thì phải  
đóng bạc trước mà lãnh đồ  
(contre remboursement)

TẠI NHÀ IN  
**ÔNG F.-H. SCHNEIDER**  
7, Boulevard Noredom  
SAIGON

**Lectures Françaises**

Ông **CARRÈRE**  
SOẠN

Gồm nhiều chuyện hay  
và cô ịch.

Trước hết nói về nước Lang-  
sa sơ khai cho đến lúc thành  
trị bây giờ, sau hơn một trăm  
bài đủ các thứ chuyện khoa  
ngôn ngữ.

Giá..... 1 \$ 00  
Tiền gởi..... 0 \$ 10

CÓ TRÚ TẠI TIỆM THUỐC THƯƠNG-ĐĂNG  
CHỦ TIỆM LÀ

**G. RENOUX**

Nhiệt hàng bán-lê-sư Sài-gòn — góc đường Bonnard và đường Calinat  
Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là SOLIRENE Chợ-lớn

**KINH CÁO**

CÙNG CÁC CHỮ VỊ MUỐN BỎ  
THUỐC NHA-PIỄN.

PHIA MẮT

PHIA LƯNG



Có một thứ thuốc hiệu **SOLUTION R số 1** của ông Điều-chế-y-khoa-tấn-sĩ **HOLBÉ** làm ra đây, thì những kẻ muốn giải yện mới chắc mình rằng bỏ thuốc đặng mà thôi, bỏ đã mau, ít tốn tiền mà lại không sanh bệnh hoạn chi cả, thật là một vị thần dược đó.

Thuốc **SOLUTION R** này khắp cả toàn-cầu đều biết danh, bởi ấy cả mùa ven người đã gọi từ đến mà khen tạ chẳng cùng.

Chẳng có thuốc nào thần hiệu cho bằng thuốc này, cho nên có nhiều hiệu giả lắm. Nhiều nơi lại mua thuốc này về làm cốt rồi luyên ra thuốc nước hay là thuốc hoàn mà bán.

Chữ-vị hãy nghĩ bấy nhiêu thì đã biết thuốc này thần hiệu là thế nào.

Hiện **XÍCH-LONG** của tiệm thuốc, vẽ đưng thuốc, nhãn thuốc, cùng hộp thuốc **SOLUTION R** này đã cầu chứng nơi toà Sài-gòn và nơi **THƯƠNG-MÃI-BỘ** tại ĐÔ-thành **PARIS** rồi, cho nên nếu bắt đặng ai giả mạo thì tòa sẽ chiếu theo luật mà làm tội.

Khi mua phải coi cho kỹ lưỡng cái hộp cho giống như hình trên đây, và niêm phong lại hẳn hoi, có dấu ký tên ông **HOLBÉ**, điều-chế-y-khoa-tấn-sĩ là người luyên nên thuốc ấy. Hộp ấy lại có phụ thêm đồ để đếm giọt mà uống (*compte-goutte*) và cách dùng bằng nhiều thứ tiếng.

Giá mỗi ve.

1\$ 50

VÀ KHI MUA PHẢI TÍNH TIỀN SỞ PHÍ GỬI HAY LÀ MUA *contre remboursement*

Như gửi *contre remboursement*, thì gửi cách kín nhiệm vô cùng chẳng cho ai biết đặng.

Ai mua nhiều sẽ tính nhẹ giá hơn, các thứ thuốc khác cũng vậy và chừng chắc rằng những thuốc bao chế đều là đồ thượng hạng và tinh khiết lắm

# LỤC TÌNH TÀN VẠN

Mỗi Tuần Đàng Báo

Ngày Thứ Năm

## 聞新省陸

M. P. H. SCHNEIDER. SAIGON

NĂM THỨ BẢY

SỐ 808

JEUDI 25 DÉCEMBRE 1913

### MỤC LỤC

- |  |   |
|--|---|
| 1 - Chư qui-vị khán-quan.  | 18 - Có một thứ này mà thôi.                        |
| 2 - Lời rao.   | 19 - Cho những người có lao<br>Định xem.            |
| 3 - Thời sự tổng luận.   | 20 - Cách vật luận.                                 |
| 4 - Công văn lược lục:<br>Nam-kỳ soái phủ.                             | 21 - Rượu Cognac hiệu Moyet.                        |
| 5 - Vạn quốc tân văn.  | 22 - Đông-dương Chánh-phủ<br>công-đồng.             |
| 6 - Hương truyền.  | 23 - Thuốc rời Méthia hiệu Ma-<br>rina.             |
| 7 - Đông-dương thời sự.  | 24 - Rượu Absinthe Jules Per-<br>nod.               |
| 8 - Tin mùa màng.  | 25 - Rượu Duc de Brémont.                           |
| 9 - Cựe đồng tân văn.  | 26 - Giải nghĩa và diễn luận ít<br>lời kinh truyện. |
| 10 - Kính lời cho Lục-châu<br>Quý-khách đặng rõ.                       | 27 - Kim-Vân-Kiều tân giá.                          |
| 11 - Nam-kỳ thời tập.  | 28 - Luận về việc thuốc.                            |
| 12 - Truyện ba người ngư-lâm<br>pháo-thủ.                              | 29 - Xé hơi, Tàu hơi bán rẻ.                        |
| 13 - Sơ xuất tân kỳ.   | 30 - Thơ U-Tình-Lục.                                |
| 14 - Hoàn cầu địa dư.  | 31 - Thơ tin vãng lai.                              |
| 15 - Giấy vắn thuốc và thuốc<br>điều tốt và rẻ hơn hết hiệu<br>là JOB. | 32 - Chư vị đã gởi bạc.                             |
| 16 - Công thi sát mã có nhiều<br>thứ.                                  | 33 - Hội ngữ luận minh giám.                        |
| 17 - Phái lựa vải tốt mà xài.  | 34 - Thương trường.                                 |
|  | 35 - Hàng tàu Lục-tinh.                             |

### LỜI RAO CẦN KẤP

Lời cho chư-khán-quan rõ: Quán nhựt trình LỤC-TÌNH-TÀN-VẠN không có can dự chi với nhà hàng LỤC-TÌNH-KHÁCH-SẠNG ở ngan nhà giấy xe lửa Mỹ-tho. Ai muốn viết thơ cho Bồn-quán LỤC-TÌNH-TÀN-VẠN thì phải để cho phân minh như vậy:

**LỤC-TÌNH-TÀN-VẠN**  
Số 7, đường Norodom — SAIGON

GIẤY BÁN NHỰT TRÌNH  
Mỗi tuần ra tháng 5  
Mỗi năm ra tháng 6

MỖI SỐ GIÁ 0.18

At maison  
Maison nhựt trình là gọi  
thơ và bạc, phải để như  
vợ LỤC-TÌNH-TÀN  
VĂN. SAIGON



LỢC TÍNH TÂN VẠN

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Norodom. - SAIGON

**ĐÂY TRÔNG DỪA CÙNG CÁCH  
LÀM DẦU**, của ông Tân soạn, bằng chữ  
quốc-ngữ.

Rất hữu ích cho những người lập vườn dừa.  
Vi đây đủ cách cang chỉ chỗ nơi mua bán, giá cả,  
lại dạy đủ các cách cho khỏi chuột và những  
đều hư hại khác.

Giá 1 \$ 00  
Tiền gửi 0 10

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Norodom. - SAIGON

**TỰ-VỊ** langsa-annam, ông Trương-vinh-Ky  
soạn, in lại rồi có 1260 hình.

Không bì.	6 \$ 00
Có bì.	8 30
Lưng và góc bằng da.	7 00
Bìa mềm đẹp lưng đính chữ vàng.	8 00

Người mua xin đính tên mình trên lưng sách  
đồng ký thì đăng.

Tiền gửi.	0 24
-----------	------

Le  
**PNEU-VÉLO**


**Continental**

TYPE-ROUTIER

*Dure plus  
pour  
coûter moins*

Paris - 146, Av. Malakof  
Usines à Cligny

En vente chez tous les  
Bons Agents.



**CÁC BÀ CÁC CÔ!**

Chi ông đủ màu

Nếu mỗi lần  
mua **VẢI** mua **CHỈ**  
mà các bà các cô biết

Chi ông đủ màu

**NÀI CÁC NHÀN HIỆU**

**RD 2** định hai bên đây

thi bê gì các bà  
các cô cũng  
lợi được

**PHÂN NỬA**  
(50%)

vì  
hàng hóa **TỐT**  
mà lại  
**CHẮC**

Chỉ trái

Vải sớ đủ màu










18" 30  
20 YARDS  
Vải quện đủ thứ

**COTON à l'ÉTOILE**  
**C.B. 100**  
**CARTIER-BRESSON & PARIS.**

Nhà **DUMAREST & FILS**, Saigon, Boulevard Charner

**VỎ XE MÁY BĂNG CAO-SU**  
HIỆU

**Continental**

KÉU LÀ  
« **VỎ MÉKÔNG** »

Và có bán nơi các tiệm đại Diện  
ke ra sau này:

- M. LÊ-VAN-BA, 51, Boulevard Charner, Saigon.
- M. KY-NAM, 105, Boulevard Charner, Saigon.
- M. NAM-HONG-PHAT, Angle rue d'Adran et rue Hamelin, Saigon.
- M. Pierre BODIN, Boulevard Laro, Bakao-Saigon.
- MM. TOURNIER & Cie. "Auto-Sport", Angle Boulevard Charner et Bonnard, Saigon.

Có bán sĩ:

tại tiệm lớn hiệu  
"CONTINENTAL"  
Société Anonyme de caoutchouc Manufacture  
Saigon, 2, rue d'Adran

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Norodom. - SAIGON

**BẮC VẬT SƠ ĐỘC NHẬP MÔN**

**CÓ HÌNH**, ông Gourdon soạn Luân về loài  
**KIM, THUY, HOA THỒ** vân vân.

Bằng chữ Langres.	0 \$ 35
Bằng chữ quốc-ngữ.	0 35
Tiền gửi mỗi cuốn.	0 04