

NĂM THỨ BẢY, SỐ 301

LỤC TỈNH TÂN VĂN

聞新省六

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Giá bán lẻ 0\$15

GIÁ BÁN NHỰT-TRÌNH

Đồng-đương và các thuộc địa
Langsa

12 tháng.. 5\$00 hay là 12f.50
6 tháng.. 3 00 — 7 50
3 tháng.. 1 75 — 4 40

GIÁ BÁN NHỰT-TRÌNH

Các nước Ngoại-quốc

12 tháng 15 fr. 00
6 tháng 8 00
3 tháng 4 50

LỜI RAO CẦN KÍP

Tờ LỤC-TỈNH-TÂN-VĂN nay đã nói cỡ mỗi trương ra cho rộng hơn xưa và chia làm ba gian, lại in thức chữ nhỏ nhiều bài vì nay đã thêm dặng nhiều tay tài-ba lợi-lạc, hùng biện cao đàm.

Trong những bài vở sẽ thấy nhiều điều cần ích lắm, và nhiều hình ảnh khéo lạ. Vậy nên Bồn-quản nhưt định **BÁN MẶT** mà thôi, bởi đã xuất nhiều tiền-bạc mà chỉnh tu chương báo. Tuy vậy cũng cứ bán trọn năm **5 \$ 00** như trước.... Có bán lẻ cùng Sài-gon và Chợ-lớn.

Bồn-quản lại có ý muốn cho những kẻ chẳng dặng mấy dư dả, cũng có thể đọc báo-chương này dặng, nên từ nay có bán mỗi ba tháng là **1 \$ 75**.

PUBLICITÉ

Pour les annonces commerciales, demander le tarif qui sera envoyé par retour du courrier.

Pour les annonces Judiciaires et les annonces Légales, tarif spécial pour les Officiers ministériels.

On traite à forfait.

BỐ CÁO

Những lời rao về việc buôn bán, nếu gửi thơ đến Bồn-quản thì Bồn-quản sẽ gửi cho một cái bản để giá phân minh.

Còn lời rao thuộc về việc hộ và lời rao theo luật huộc thì có giá riêng cho các quan chức-vụ.

Xin gửi thơ thương nghị.

Cấm nhậ không ai được phép chép các bài trong Báo chương này mà đem vào nhựt trình hoặc làm sách

LỜI RAO

Bồn quán mỗi ngày có dặng thơ của chư vị mua nhựt trình từ phương gửi đến hỏi thăm các việc song Bồn quán cũng đã có rao rồi nay bồn quán xin nhắc lại rằng, thơ nào mà chẳng có dính theo 1 con niêm số 10 thì bồn quán sẽ trả lời trong báo-chương mà thôi.

Bởi ấy cho nên nếu chư vị ấy muốn cho Bồn-quản trả lời riêng thì phải gửi 1 niêm 10 theo thơ. Bằng muốn trả lời trong báo-chương thì phải gửi theo cái nhãn nhựt trình chót hết.

Bồn quán sẽ chẳng đáp từ những thơ nào mà không đúng lệ ấy.

Bồn quán cần khải.

Bồn quán nhiều khi được thơ của chư vị khản quan gửi mà phần nản việc không được nhựt-trình.

Bồn quán vì tưởng là sự đạo-khán đã bật, nên không có phần nản với quan Quán-lý Nhà-thơ

giấy thép. Mà nay có sự như vậy, Bồn-quản sẽ phải phàn nản.

Bồn quán cũng xin chư khản-quan viết thơ mà phàn nản cùng quan Quán-lý Nhà thơ giấy thép.

Bồn-quản cần-khải.

CÔNG VĂN LƯỞC LỤC

(Documents officiels)

NAM-KỶ SOÁI PHỦ

(Gouvernement local)

Cấp bằng thăng bổng, nghi, cất chức

Vì lời nghị quan Nguyên-soái Nam-kỳ.

Ngày 16 octobre 1913. — M. Lê-văn-An thơ ký ăn tiền ngày sở tạo-tác được phép ăn lương mỗi tháng là 30 đồng bạc và bỏ vô sở lo về kinh rạch sông biển.

Ngày 19 octobre 1913. — M. Ng.-v.-Đại được làm giáo tập thì sai trường

tổng tại Mỹ-tho, ăn lương mỗi năm là 180\$.

Ngày 21 octobre 1913. — Cấp bằng cho M. Nguyễn-duy-Minh được thăng chức Cai-tổng hạng ba tổng Minh-phủ, hạt Bentre.

M. Nguyễn-tân-Hoai được lên phó tổng hạng nhì, tổng Minh phủ hạt Bentre.

M. Đoàn-v.-Chi được lên phó-tổng hạng nhì, tổng Minh-hóa, hạt Bentre.

M. Trương-v.-Hộ lên phó-tổng hạng nhì tổng Bình-chánh (Thủ-dầu-một).

M. Từ-văn-Chinh lên phó-tổng hạng nhì tổng Bích-tho (Thủ-dầu-một).

M. Ng.-văn-Dông lên phó-tổng hạng nhì tổng Bình-hưng (Thủ-dầu-một).

— M. Ng.-văn-Xung Họa công hạng nhưt sở Khâm-Đặc và Họa-đồ được nghỉ 6 tháng, ăn nửa bổng.

— M. Ng.-v.-Đô Cai-tổng hạng ba tổng Minh-lý (Bentre) được nghỉ ba tháng không ăn lương vì mắc chuyện tư.

— Ban khen cho M. Võ-văn-Quới

Mỗi r là thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tỉnh-tân-văn giùm

là điều dưỡng-nhơn-bệnh ở nhà thương Cán-thơ vì lòng can đảm cứu mạng tên chệch kia té xuống rạch Cán-thơ.

Ngày 20 octobre 1913. — M. Đào Tân-Nhật là thơ ký hạng 5 sở tạo-tác bị quả nặng vì vô lễ với quan đầu phòng.

Ngày 21 octobre 1913. — Cát chức M. Phan-văn Huân cai-tổng hạng ba tổng An-ninh-thượng hạt Tân-an vì bê trễ việc bôn phạt cách nặng.

VẠN QUỐC TÂN VĂN

(Télégrammes)

ĐIỀN TÍN HAVAS

Paris, le 7 novembre 1913.

Pháp-quốc. — Có lời chỉ-dụ cho phép khí sự thiết lập tòa điện-tin không giấy tại Saigon.

Trung-quốc. — Tô minh-ước Nga-Huê về việc Mông-cổ hai nước đã ký tên rồi.

Viên-thế-Khải giảng chỉ bài việc Lập-hiến hướng Nam mà rút quờn 300 vị Hội-đồng Hạ-nghị-viện.

ĐIỀN TÍN HỒNG-KÔNG

Belkang. — Chánh-phủ Xet-bi cho hay rằng đã rút binh khỏi đất An-ba-ni rồi.

Áo-quốc. — Tên Koct là người thuộc dân Nga bị Áo-quốc xử tử vì tội làm tế tác trong con thành Agram có ra lệnh nghiêm thú thành-tri. Quan tra-án có hay rằng tại Áo-quốc Nga-quốc sai tế tác qua đó nhiều lắm.

Khí Hoàng-đế Đức-quốc qua điện-điệp tại tỉnh Bohème với ông hoàng Đông-cung Áo-quốc, trước lúc về *Bet len* thì có hội diện cùng Hoàng-đế Áo-quốc và Ngoại-vụ-bộ Thượng-thor tại thành Vên là kinh-dô Áo-quốc.

Trung-quốc. — Sự bãi chức Đô-đốc các tỉnh nay đã nhứt định rồi, mà ngoại trừ Đô-đốc Vân-nam, Tứ-xuyên, Mãn-châu, Giang-tô.

Trong con thương nghị tại thành Simla thì khâm-sai Tây-tạng nài Trung-hoa phải cho Tây-tạng tự do, rút các quan Tào về và bồi thường các cuộc hư hại trong các chùa bởi tay binh lính Tào làm.

Nhứt-bôn. — Chánh-phủ nhứt định lấy một phần tiền phụ cấp cho các hãng tàu chạy trong biển Thái-bình-Dương và các đường khác là 2 triệu đồng phụ cấp cho hãng tàu chạy ngõ kinh Panama mới đào tại đất Huê-kỳ.

Trung-quốc. — Chiếc tàu của Bát-tu-ghe đưa bộ hành Macao Hồng-kông Quảng-châu-văn hôm chúa nhật 26 octobre, bị ả cướp biển đánh lối nửa chặng đường Macao về Hồng-kông.

HƯƠNG TRUYỀN

(Echos)

Chuyện dị kỳ

Tại Mervan xứ Vendée, có một con heo nái đẻ 12 con heo con. con thứ 7 căng và bụng bở, hàm và lưỡi khỉ, cái mũi dị hình chẳng có lỗ, còn mắt thỏ và có mọc vòi tượng trên đầu.

Điền tử thơ

Ông Frédéric van Rensselaer Dey có đặt nhiều cuốn sách *trình-thám* để tựa là chuyện *Trình-thám Nick-Carter*. Bởi ông làm sách *trình-thám* cho nên ông tưởng mình là người làm đầu trong *trình-thám-cuộc*. Ông bèn đi đến thành Denver mà thám mấy tên lính tuần thành. Đến đó ông mới lo lập cơ linh của ông thì ông đã bị bắt. Người ta nói ông điên bèn đem ông vào nhà thương điên mà điều dưỡng. *Lạm trí!*

Một cái trứng gà được 1.800 năm mà còn tốt

Một lần kia, tại Nicopolis, người ta đào mà xưa của đũa nhỏ no 11 tháng, gặp được 1 cái trứng gà.

Đào hơn tám mươi cái mà như vậy, gặp những là đồ nữ trang bằng vàng, ve, đèn nhiều kiểu lạ và nhiều vật khác nữa.

Hát bóng

Tại nhà giầy xe lửa Austerlitz, kinh đô Paris, có một chuyện làm cho náo động thiên hạ, mà chuyện ấy chẳng phải là chuyện thiệt.

Ấy là người ta muốn lập cuộc chụp hình dạng hát bóng. Ban đầu thấy một cái xe hơi, có một người *trình-thám* đại tài và hai người theo phụ, ba người bước xuống xe, lại núp trong góc kia. Kế đó có một cái xe song mã rất tốt cũng chạy đến đậu nơi ấy. Có một người diện mạo khôi ngô, tay xách rương da màu vàng bước xuống xe.

Khí đó người *trình-thám* ra dấu, hai người phụ nhảy tới mà bắt người ấy. Người này mạnh quá, cho nên vừa thoi một cái thì hai người kia đều ngã lăn xuống đất.

Thấy vậy, một tên đội-tuần thành thiết chạy lại, chẳng hay chẳng biết công cuộc đã bày, bèn đánh tên xách rương da và thúc ké lại cứng ngắt.

Khí ấy người chủ cuộc và mấy người hát đó, ai nấy đều cười rộ làm cho thầy đội biết mình đã lầm. Cũng cười xòa và nói rằng: Thời thì làm lại đi.

Còn anh bị thoi té xuống đất hồi nãy nghe thầy đội nói vậy, bèn trả lời rằng: *Thầy nói phải, vậy để rồi làm lại!*

Hữu nhân vô châu!

ĐÔNG-DƯƠNG THỜI SỰ

(A travers l'Indochine)

Giá bạc (Taux de la piastre)

| NOVEMBRE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Hàng bạc Đông-Dương | fr. 2.53 | fr. 2.48 | fr. 2.48 | fr. 2.48 | fr. 2.48 | fr. 2.47 | fr. 2.47 | |
| Hàng Hồng-kông Shanghai | 2.53 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | |
| Hàng Chartered Bank | 2.53 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | |
| Kho Nhà-nước | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| Giá lúa | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| Giá gạo | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
| | môt tạ 60 kilos | | | | | | | 3.75 |

SAIGON

Quan Toàn-quyền Sarraut từ biệt Saigon. — Hôm tuần rồi Bôn-quan có rao rằng lối thương tuần tháng novembre này quan Toàn-quyền sẽ từ biệt Saigon. Vậy ngài thấp tùng lâu đồ hiệu « *Euphrate* » mà sang Hanoi ngày mồng 9 tháng này, vì ngài phải chủ tọa chánh-phủ-công-đồng nhóm tại Hanoi, các quan đi theo ngài là M. Bocs, là quan quản lý, quốc sự phòng, và ông quan hai hầu Renaud. Có nhiều viên quan tây nam đến tiễn tàu mà đưa ngài lên đàng, có quan đốc-phủ Ng. thành-Hon đọc bài tiễn biệt ngài.

Số công nho quân hạt. — Số bạc đã thâu vô số công nho Đông-dương từ đầu nam đến 30 septembre 1913 được 28 triệu 8 vẹo 2 muôn 6 ngàn 317 đồng 47 chiêm (28.826.317*47) triệu hơn số phỏng định trong số công nho là 2 triệu, 5 vẹo 9 muôn 1 ngàn 542 đồng 47 chiêm.

Các mối thâu tiền xin kê ra đây :

Sở thương chánh thâu: 6 triệu 5 vẹo 7 ngàn 3*3 đồng bạc, tiền trội hơn phỏng định trong số là 2 vẹo 9 muôn 6 ngàn 553 đồng.

Sở công xi nhà nước thâu: 20 triệu 3 vẹo 2 muôn 3 ngàn 951, tiền trội là 2 vẹo 7 muôn 6 ngàn 451 đồng.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm

Sở cầu chúng đóng bách phần thâu : 1 triệu 2 vẹo 2 muôn 8 ngàn 160 đồng 6 cật 7 chiêm, tiền trội là 1 vẹo 4 muôn 8 ngàn 635 đồng 67 chiêm.

Sở nhà thơ giấy thép và giấy thép nói thâu : 6 vẹo 6 muôn 5 ngàn 902 đồng 80 chiêm trội 69,902\$80.

Kể riêng tiền của sở Thương-chánh và công-xi đã thâu trong những xứ sau đây :

Nam-kỳ : Sở Thương-chánh thâu 4 vẹo 1 triệu 6 muôn 7 ngàn 600 đồng, sở công-xi thâu 10 triệu 1 vẹo 8 muôn 2 ngàn 234 đồng trội hơn năm trước là 1 triệu 9 vẹo 9 muôn 6 ngàn 736 đồng.

Tonkin : Sở Thương-chánh thâu 1 triệu 7 vẹo 5 muôn 7 ngàn 105 đồng, sở công-xi thâu 6 triệu 4 vẹo 1 muôn 7 ngàn 398 đồng kém hơn năm trước là 1 triệu 5 vẹo 5 muôn 5 ngàn 38 đồng bạc, vì sở Thương-chánh năm nay thâu kém năm ngoài là 4 vẹo 1 muôn 7 ngàn 639 đồng, còn sở công-xi kém hết 1 triệu 1 vẹo 3 muôn 7 ngàn 399 đồng.

Annam : Sở Thương-chánh thâu 4 vẹo 7 muôn 9 ngàn 301 đồng, sở công-xi thâu 1 triệu 5 vẹo 4 ngàn 630 đồng, hai sở này cộng chung thì thâu trội hơn năm ngoài được 2 vẹo 1 muôn 7 ngàn 140 đồng, còn tính riêng thì sở thương-chánh kém năm ngoài là 32 ngàn 987 đồng, sở công-xi trội được 2 vẹo 5 muôn 127 đồng.

Nam-van : Sở Thương-chánh thâu 1 vẹo 2 ngàn 846 đồng, công-xi 1 triệu 9 vẹo 5 muôn 416 đồng, được 1 vẹo 4 muôn 9 ngàn 370 đồng trội hơn năm ngoài, phía sở Thương-chánh thì kém 2 muôn 378 đồng, bên công-xi thâu trội 1 vẹo 6 muôn 9 ngàn 748 đồng.

Lào : Sở công-xi thâu 2 vẹo 3 muôn 2 ngàn 273 đồng, sở Thương-chánh thâu 541 đồng, hai sở cộng lại thì kém hơn năm ngoài là 11 ngàn 351 đồng. Tổng cộng số thâu sở Thương-chánh năm nay thì trội hơn 9 tháng đầu năm 1912 là 8 vẹo 9 muôn 6 ngàn 857 đồng bạc.

Vụ mất 10 vạn bạc. — M. Luya là người lo góp tiền phổ cho nhiều chủ ngụ đường Taberd nhà số 22 có gặp một cái giấy xăn trong số tiền thâu số hiệu giống in số biên trong số giấy bạc mất.

Số là ngày thứ 5 mồng 6 novembre M. Luya mới được tờ biên các số giấy bạc 100\$ đã mất, vậy M. Luya lấy số và đem giấy trăm ra mà dò thì đập được cái giấy thuộc về xấp chữ V 19 số 302.

M. Luya hỏi thăm các người đi góp tiền đã lãnh giấy đó tại nhà nào, thì không ai nhớ được, vì là đầu tháng có nhiều chớ trả tiền, không phải mới chớ mà đoán chắc được. M. Luya liền đem cho hành bạc mà đổi.

Có ít hàng khác cũng bị thâu nhầm giấy trăm bị ăn cắp.

Tòa đại hình. — Tòa đại hình nhóm bữa 13 xử đám tạo phản rồi, kể sáng ngày 12 xử tiếp 3 vụ cổ sát, vì chứng-cớ rõ ràng nên xử rất mau.

Tên Đờ-văn-Mét cổ sát bị án biệt giam 5 năm, vụ thứ nhì cũng là cổ sát, Tòa đình qua kỳ xử tới mới xử vì thiếu chứng.

Vụ thứ ba, tên Kha-tư-Phuong khánh tận gian, bị án khiếm diện 5 năm.

Cơ-mật-viện. — Vì lời nghị quan Tổng-thống Toàn quyền, ngày mồng 4 novembre 1913, những nghị-viên cơ-mật-viện sau đây được tái cử làm nghị-viên 2 năm nữa là :

- Ông Marquie, Trang-sur.
- » Perreau, quản lý kho bạc Saigon,
- » Garriguenc, buôn bán,
- » Stang, buôn bán,
- » Nguyễn thành-Hon, Đốc phủ sứ hồi hưu,
- » Lê-quang-Hiền Đốc phủ sứ,
- » Lương-khắc-Ninh, cựu hội đồng quản hạt gian,
- » Nguyễn-văn-Nguyên, Đốc-phủ sứ hồi hưu.

LÊ BÌNH CÔ
ANNAM-ĐẠI-NỮ-HỌC-ĐƯỜNG
(tiếp theo)
Pose de la 1re pierre de l'Institut des jeunes filles annamites

Nguyễn-thị-Mười, học trò con gái nói tiếng tây giỏi, xem tôi đọc bài chúc mừng như sau đây :

Bẩm quan Toàn-quyền,
Bẩm quan Nguyễn-soái.

Nhơn ngày nay là ngày lễ của con gái nhỏ Annam. Lễ này ngộ và vui lắm, chúng tôi rất mừng rỡ, chúng tôi thấy có nhiều phu-nhơn Langsa và các quan đại-thần đến đây thì chúng tôi có ý khiếp mà chúng tôi rất cảm tạ vì các bà các ông có lòng hạ cố chúng tôi mà đến đây.

Quan Toàn-quyền và quan Nguyễn-soái hạ cố đến đây là dấu chỉ nhị vị đại thần vụ đến việc giáo dục chúng tôi. Chúng tôi muốn cảm ơn hai quan lớn hết sức mà chẳng biết nói làm sao, chúng tôi cứ nói một điều là lòng ơn của chúng tôi tràn trề sự ăn nghĩa của nhị vị đại thần.

Chúng tôi hứa cùng nhị vị đại thần rằng chúng tôi sẽ đến trường này mà học đồng lắm, chúng tôi sẽ cần mẫn, chúng tôi sẽ đến đó mà học đặng sau trở nên đờn bà minh mẫn, đặng biết tề gia nội trợ. Bởi ấy chúng

tôi sẽ học đặng cho biết Nam-kỳ hơn nữa, đặng cho biết nước Langsa là đại-quốc-mẫu hơn nữa, đặng mà triểu mến hơn nữa, vì nước Langsa có lòng quản đại với chúng tôi.

Chúng tôi lấy làm vui mừng mà đặng tin rằng bạn nữ lưu đồng tuế bên nước Langsa đã ra tay giúp hầu lập trường của chúng tôi đây. Chúng tôi ước ao cho Thượng-quan nói giùm với mấy chị em ở bên Tây rằng chúng tôi cảm cảnh vô cùng, chúng tôi cũng ước đặng gặp mặt mà kết nghĩa hầu sau có giống tánh tình.

Bẩm quan Toàn-quyền,
Bẩm quan Nguyễn-soái.

Trong lòng chúng tôi muốn nói nhiều chuyện với hai quan lớn mà không biết cách nói, ấy vậy chúng tôi dám chắc cùng nhị vị Thượng-quan rằng chị em tôi hết lòng cảm ơn và thề với nhị-vị Thượng-quan sẽ cùng nhau đến trường tốt này mà học chẳng ngại.

Các học trò con gái trường sơ-học Saigon ký.

Kể quan Toàn-quyền đọc bài diễn-thuyết, ai nghe cũng lấy làm cảm hứng :

Ba bài diễn-thuyết này đọc rồi thì quan-khách Tây và Annam đều vỗ tay khen ngợi.

Quan Toàn-quyền Albert Sarraut bên cặp tay bà Đờ-hửu-Thỉnh phu-nhơn, quan Nguyễn-soái Gourbeil cặp tay Cô-tám Dân, là phu-nhơn của quan Phủ Sơn-tây, đi đến chỗ xây viên đá khởi đơan.

Khi xây viên đá này rồi thì chư quan-khách bước lại dùng rượu sam-banh, mấy ông phái viên trong hội quyền tiền hết lòng thết đãi quan khách, như là thết đãi mấy bà phu-nhơn.

Có nhiều đứa con gái Annam đệ thương đứng bồng cho chư quan khách.

Bồn-quần hết lòng khen ngợi ông Hội-trưởng và mấy ông phái-viên trong hội quyền tiền vì cuộc lễ này hoàn thành như vậy thì đáng khen, là một điều toại chí mà chẳng phải hết đầu, vì công cuộc ngày nay nó sẽ làm cho niềm tây-nam càng ngày càng khẩn khít.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình **Lục-tính-tân-văn** giùm

giùm

TÒA ĐẠI-HÌNH XỬ đám âm mưu tạo phản SAIGON-CHOLON

(Cour criminelle—Affaire dite du complot Saigon-Cholon)

TỜ CÁO (tiếp theo)

Làm mật để-vương

Cho dạng giới với thiên hạ cái oai phong của Hoàng-đế là cuộc phò du như lão du côn phật sống ấy, thì bọn đầu lãnh dùng hai thể: một là chung diện huy hoàng, hai là bày cuộc tế lễ. Bởi ấy nên bọn nó mới mượn thợ làm đồ để hiệu để-vương (đã nói trên đây rồi), phải làm thêm một cái giấy dai có rồng doanh, giấy tông tụi có đinh rồng vàng, lông mào xuê xoan và nhẵn. Những đồ huê lệ ấy thì là Hai-tri và Hương sư Tài mượn hai tên thợ bạc Annam làm, là thợ Võ-vân-Giai kêu là Phái-viên-Giai, n. y bị cáo mà trốn mất, và Năm-kiêu chưa rõ tồn tích cho lắm. Hai tên thợ bạc này làm đồ tại làng Bình-dông ở nua tên Nguyễn-vân-Bạc, nay cũng bị cáo. Liên tuần Tassel bắt được tại nhà tên Bạc cái khuôn đúc ngọc-tử giả và khuôn cừu long đúc chín con rồng kết vào lồng tụi. Tên Bạc khai rằng: tên Võ-vân-Giai mượn hàng ba nhà nó mà làm lò mỗi tháng 6 \$ 00 từ ngày 18 décembre 1912 cho đến 5 janvier 1913 rồi sau từ ngày 12 cho đến 15 février 1913. Song Bạc khó chối vì liên tuần Tassel có bắt được tại nhà nó 1 bộ quần áo vải quỳ trắng giống in đồ của họ mặc mà áp đập-thành Chợtơn làm loạn. Trong lúc đang tra thì tên Bạc lại có khai rằng: tên Võ-vân-Giai có nói với nó chuyện Hoàng-đế mới ra đời đó.

Sự bày tế lễ cách huy hoàng không thua gì đồ huê lệ. Khi An-quan đến tra tại nhà Tư-Phát là chỗ hồi Hoàng-đế giã dang oai quyền phò du lâu sau rồi, thì có thấy một cái ngai ba cấp, trên ấy có nhiều cái lư hương, kỷ huê dị quả, lông đèn, đèn sáp, và bạch đàn.

Khi nó bọn nó đem Phan-phát-Sanh có mặt sắc phục huê lệ rõ ràng ra giới với dân quê mùa rằng là Thần sống, của Trời sai xuống dạng danh nước lại cùng người Langsa.

Đ-n đây cũng nên luận tới sự liên can của tên Ba Mùa là anh Tư Mang, cả hai là con rặt sống giả. Ba Mùa nó đang ở đánh xe tại Trương-bổ Giadinh bên bờ mà vào tiệm Tư-Phát làm công chùi xe máy và nhập lửa âm mưu tạo phản. Nó khai rằng: trong tiệm Tư-Phát họ kêu Phan-phát-Sanh là ông chủ mà nó chối không có đi mua đồ làm việc tế lễ, nhưng Phan-phát-sanh khai cho nó là người đứng lo việc ấy. Trong lúc đang tra hỏi thì Ba Mùa chối, nói không hiểu đám tạo phản này, song nó lại khai rằng Phan-phát-Sanh có nói chuyện trái phá với nó

và có nói tên Giàu là người làm trái phá. Ba Mùa lại khai nói tên Giàu có đến tiệm Tư-Phát nói chuyện với em nó là Tư Mang thì nó hồ nghi họ nói chuyện trái phá.

Cho dạng giầu giếm Phan-phát-sanh dùng cho quan quyền hiểu dạng thì bọn nó toan mưu lập lý-lịch giả. Văn em ruột của Hai Tri là người đầu lãnh thứ nhì trong đám này, khi ấy làm lính số tuần cảnh Chợtơn, nó tên là Thăng Luận kêu là Du nay bị cáo, lập mưu kiếm cho Phan-phát-sanh một cái giấy bắt măng để tên Nguyễn-vân-Lạc 17 tuổi, mà Phan-phát-sanh tới 20 tuổi. Ngày 28 février 1913, nó đặc tên Lạc thiết là bởi của ông có đến nhà hộ-trưởng quận thứ nhì Chợtơn mà xin một cái giấy bắt măng 17 tuổi rồi nó giao cho Phan-phát-sanh, đoạn nó đặc tên Lạc tới Hộ-trưởng quận thứ tám mà xin một cái giấy thuê-thầu khác cho tên Nguyễn-vân-Lạc, mà trong giấy thì để Trần-vân-Lạc. Thăng Luận nó cũng nói rằng nó làm on đặc Phan-phát-sanh đến hộ trưởng quận thứ nhì mà xin giấy vì là anh em bạn của anh nó, song ban đầu nó chối nói rằng nó không phải là em tên Tri. Việc chối ấy hiệp với công việc của nó làm thì đủ mà chỉ rõ ràng nó có liên can trong đám này.

Quyên tiền tạo phản

Trên đây có nói bắt dạng tại tiệm Tư-Phát đường me sông Testard, món bẻ số 2 một cái sổ quyên tiền và cái sổ xuất giầu tại bệ thang. Có nhiều người dùng vào sổ ấy, hoặc cung bạc, hoặc cung vàng dạng mà làm ngai làm mào, mà kiếm bắt không dạng. Trong đám trốn đi mất đó thì có tên Phan-vân-Nguyên kêu là mướn Nguyễn ở làng Longson có cùng 10 đồng. Bùi-vân-Hưng kêu là chinh Hưng có lãnh 20 đồng, cho đến tháng septembre hồi đi bãi tra mới bắt được nó, con mấy người cùng kia đương bị giam là Tư-Phát cùng 1.100 đồng mà Tư-Phát là người thủ bồn của đám âm mưu này. Nó khai rằng hai Tri đọc cho nó viết. Tư-Phát ngày 30 janvier 1913 den thể cho tư Mang mà coi tiệm con mướn xe máy, tiệm ấy làm đồ cho có chừng, khi trước ở đường Thuận-kiều, sau nó dời lại đường Testard ngày 28 mars, Tư-Phát trốn, cách vai tháng sau mới bắt được.

Cha Tư-Phát là Trương-van-Chuộc, y như lời Phan-phát-sanh khai rằng, vì có lời tên Tri nài xin, nên đã giao 1000 đồng bạc tại tay tên Minh-ký dựng cất tiệm tại Cán-vọt. Dầu cách nào thì qua tên Chuộc có nhập lửa trong đám âm mưu tạo phản, vì có bắt dạng tại nhà nó một cơ đồ nghĩa lý là một lời chúc cho Phan-xích-long trị thế trường cửu. Trong lời chúc ấy nói rằng là lời chúc của các đầu lãnh, tôn giáo, văn võ và bá-tạnh đứng. Trong lời chúc ấy có mượn tích sử-ký Trung quốc Hồng-võ khai cơ nhà Minh mà sánh với Phan-xích-long. Và lại

tờ phúc bầm của Tri-huyện Hạch-kiến nói rằng tên Chuộc là người bày đầu đám ăn chay. Những grom và áo quần để làm loạn thì giấu trong nhà tên Chuộc, vợ nó sai em chồng là tên Cua đem dời chỗ khác. Cũng tại nhà tên Chuộc mà tên Ngô đến đó hôm ngày 20 mars phát quần áo trắng cho đám dân đồng lửa. Nguyễn-vân-Tài kêu là Hương sư Tài khai rằng có quyên 200 đồng bạc và đứng lãnh tiền 150 đồng dạng thế cho tên Ngô mà đi theo Phan-phát-sanh cùng lục-linh.

Tên chệc Hứa-Song kêu là Song-ton trú ngụ tại làng Nhứt-tảo đã hèn lâu nhập tịch dân annam, có tên ghi vào sổ quyên 1500 đồng bạc, nó khai đã đóng tắc Tư-Phát nói nó đóng có một trăm rưỡi mà thôi. Hứa song là một tên ra mặt nghịch cùng nhà nước Langsa; hương-sư Tài có giao cho nó một cây cờ tạo phản, một tấm hình Phan-xích-long và một lá bùa. Nó chịu thiết có dán hai tờ văn-hịch và khi trái phá dọn rồi, tên Tri chờ dơi khoan ghe đem đến Hạch-cát, có cho nó coi.

Đặng-tấn-Sao kêu là xã Sao cựu xã-trưởng làng Tân-trạch có đứng tên vào sổ, phụng 280 đồng bạc, 1 lượng 5 chỉ vàng, 1 trong sổ xuất có để giao cho xã Sao 300 đồng mà nó đã giao lại cho tên Ngô. Và lại Đặng-tấn-Sao chịu thiết có âm mưu tạo phản và dự vào đám trái phá, sau sẽ cắt nghĩa. Nguyễn-vân-Tam kêu là Thuộc-viên-Tam 67 tuổi cựu Hội-đồng địa-hạt có tên để trong sổ, phụng 3720 đồng. Bàn đầu nó chối, sau nó chịu mà cắt các nghĩa đối có giao cho tên Tri ba trăm đồng bạc dạng cất chừa tại Cán-vọt và mua đồ thờ, nó cũng chịu có dự 2 đám tiệc đãi Phan-phát-Sanh tại tiệm Tư mang đường Thuận-kiều. Và lại có bắt tại nhà nó 2 cái quần và 2 cái khăn vải trắng, và 50 cuốn chỉ trắng là dấu chỉ rõ nó cùng lo may đồ sắc phục cho các đảng nhập lửa mà no cắt nghĩa lòng cộng lắm.

Hồ-vân-Chư kêu là Chư có tên đứng sổ phụng 30 \$, 2 chỉ, 4 lai vàng. Tại phòng tra đầu bình nó chối, song khi đòi khâu với tư Phát thì nó chịu có phụng 15 \$ cất chừa và 2 chỉ 4 lai vàng dạng len cốt phật, nó lại nói tên Ngô mượn nó đi làm thợ mộc trong chừa Cán-vọt và tại Cán-vọt nó có thầy Phan-phát-sanh tưởng là thầy Chư.

Nguyễn-vân-Lam kêu là năm Nhâm là con Hương trưởng Ngô, cũng là đầu lãnh có tên trong sổ phụng 20 \$. Nó chịu có giao cho tên Tri số bạc ấy tưởng là cùng mà lập chùa: song nó đã 23 tuổi không lẽ cha nó giấu diếm việc tạo phản với nó đâu, dạng mà dự nó nhập lửa luôn thể.

Nguyễn-vân-Trương có tên trong sổ phụng 23\$. Nó khai đã giao bạc ấy cho tên Ngô dựng lập chùa tại Cán-vọt. Trong ngày 28 mars nó bị bắt tại Chợtơn đang mặc

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tình-tân-văn giùm

quần áo trắng như kẻ khác, nó nói nó đi đó là có ý xem Hoàng-đế hiện ra. Nguyễn-văn-Tài kêu là thầy Huê em rề tên Ngô có tên trong sổ xuất, lãnh 50\$ mà đề là thầy sáu. Nó chịu có lãnh số bạc ấy mua bạch đằng và quế đặng tế lễ Phan-phát-Sanh. Thầy Huê đây cũng có vụ đến việc làm thuốc súng đặng nạp trái phá. Nó lại là đứa lãnh trái phá đi đặt, sau sẽ nói.

Nguyễn-văn-Hoa có tên trong sổ là chức Hương-hào phụng 10\$, nó nói giao bạc ấy cho tên Tri đặng lập chùa, song xét nhà nó có bắt được bùa, giống với khuôn cây in bùa xét được trong tiệm tư Phát.

Nguyễn-văn-Tam kêu là Tư rề của Hương chủ Phước phụng 500\$. Ban đầu nó khai rằng bị chúng ép nó. Sau nó nói nó có cùng 500\$ tưởng là đặng lập chùa mà họ đặc tên Phan-phát-Sanh cho nó coi nói rằng thầy chùa. Sau lại nó khai rằng nó có thấy tại tiệm ông gia ở ở đường Bourdais người trai thiếu niên họ kêu bằng ông chủ thì nó có giao cho ông gia nó 500\$ cất chùa mà thờ ông thần trẻ ấy. Vả lại tên thầy Huê có khai rằng có đư đến việc làm thuốc súng tại nhà tên Phước là anh vợ tên Tam kêu là Tư.

Đây nói qua 2 tên bị cáo khác 1 là Huỳnh-v.-Mao kêu là chín Mao, 2 là Huỳnh-văn-Tri kêu là mười Tri không biết nó có phụng bạc cho bọn âm mưu tạo phản chăng, mà nó là em rề tên Phước, vì tên Phước đã đem cả một dòng họ nhập lửa. Chín Mao khai rằng anh vợ nó hăm dọa ép nó nhập lửa, bảo nó ngày 28 mars phải tới Chợ-lớn. Nó cũng khai rằng tên Tri và anh nó đồng rừ nó nhập lửa. Còn tên mười Tri thì khai rằng vì sợ anh vợ hăm dọa mà nhập lửa, nhưng không có lãnh chức chi trong bọn. Nó chỉ rõ rằng đã định khởi loạn ngày 28 mars, khắc kỷ tại thành Chợ-lớn. Y theo lời nó khai thì nó không có đi tới Chợ-lớn mà nói khai cách chẳng hiệp lẽ, khi thì nó nói ngày ấy nó mắc đau, lúc thì nó nói nó nghèo không tiền mà đi đến đó.

Cuộc rền gươm

Y như đã nói trên đây thì các đầu lãnh lo thể cử động, như điện lo làm trái phá như điện lo rền gươm. Phan-phát-Sanh về họa đồ gươm, giao cho tên Hai-Tri đem đến mười thợ rền Ngô-văn-Đặng làm (ngày nay tên Đặng cũng bị cáo). Tên Đặng rền được 80 cây gươm giao trọn cho Hai-Tri ngồi ghế đến làng Long-cang mà lãnh. Khi ghe Hai-Tri về tới rạch-cát Chợ-lớn, bèn chia số gươm ấy ra làm bốn, lấy bố tử mà bao mỗi bao ít nữa là 20 cây mà chia cho tên Tri, Phước, Ngô và Tư-Phát. Trong tiệm này có xét được 15 cây như đã nói trên đây. Đặt làm gươm trong tháng février 1913 qua tháng mars ít bữa trước khi đặt trái phá thì mới giao gươm. Hai-Tri đặt làm

100 cây có giao cho tên Đặng 10 đồng bạc trước. Đến ngày 28 mars tên Đặng đến tiệm Tư-Phát mà bị bắt thì nó khai rằng đến đó mà đòi tiền, và sự rền gươm ấy chỉ là làm mướn kiếm tiền mà ăn thôi. Sự nói đặt làm 100 cây gươm cũng cho là có lẽ có Ngô-văn-Đặng bandâu thì nói rền có 40, rồi sau thì chịu đã rền được 80 cây.

Cuộc ấn hành và dán văn-hịch

Lời nói trong văn hịch rất hi hước thách đổ bình langsa và câu sau chốt thì nói rằng: *Ta hãy chờ đợi mà phục quốc đặng lấy xứ ta lại.*

Phan-phát-Sanh xưng mình là người làm văn-hịch ấy ra, có tên Hai Tri phủ chánh. Trong văn-hịch có in một đồng cơ giặc và có đóng ấn mạo hoàng-đế.

Cuộc ấn hành văn-hịch thì giao cho tên Phước lãnh khắc chữ vào cây khắc cờ ngũ-hành, cũng in ra tại nhà tên Phước, vì có bắt đặng tại đó một miếng giấy phượng viên không khác gì tờ văn hịch. Tên Phước trốn mất mà nhiều người trong thân nó đã bị bắt: 1 là em rề là Bảy Thập, 2 là em ruột là Bảy Bọt, 3 là hai đứa con là thằng Tư và thằng Sư. Bảy Thập khai tại phòng tra-án rằng có giúp ấn hành-văn-hịch, sau lại khai nói rằng đứng coi mà thôi. Tên phạm-nhơn này cũng có trợ lực làm thuốc súng đặng đồng trái phá, Bảy Bọt làm nghề thầy thuốc, thầy bó, thầy pháp nhập lửa đồng ác tương tế như anh là Phước. Tuy là nghi cho nó có trợ lực mà làm thuốc súng, song chưa đủ cơ tiết, mà nó khai rằng nó có đứng coi người ta niêm phong tờ văn hịch, Anh nó nói với nó rằng: *Tờ văn hịch không đư cho bằng trái phá đặng dọn đường khác.* Sau rồi Bảy Bọt chịu có nhập lửa vào đám âm mưu tạo phản, biết mình liên can, nên cạo giấy thuế thân đổi tên mà trốn. Tên Trương-v.-Sư là con tên Phước cũng như chủ nó khỏi liên can vào đám làm thuốc súng mà liên can vào đám tạo phản. Chủ nó là Bảy Bọt khai thấy nó giúp cha nó và anh nó niêm phong tờ văn-hịch Trương-v.-Sư chửi và khai rằng vì sợ liên can nên qua ở quê vợ. Nhưng nó đã khai rõ ràng rằng cha nó bị tên Tri dụ dỗ vào đám âm mưu tạo phản, bèn dụ nó theo luôn. Còn về phần tên Trương-v.-Tri nó có giúp sức trong cuộc cha nó và anh nó ấn hành văn hịch, tên Bảy Bọt cũng khai như vậy. Mà tên Tri này còn liên can một việc rất trọng hơn nữa, vì nó với 3 tên kia lãnh phần đi đặt trái phá tại Saigon. Sự lo dán văn-hịch thì về phần tên Phước. Trước hết nó phát cho mỗi tên đi đặt trái phá một tờ, cho nên khi thầy Huê đem trái phá đặt trước đồn lính tập Saigon thì có bộ gần đó một tờ văn-hịch, và Huỳnh-văn-Tinh khi đem trái phá đặt dưới trường dinh quan toàn-quyền cũng bỏ đó một tờ.

Những dân nhậplỏa lo đi dán văn-hịch thì

có nhiều đứa bị bắt. 1 là tên Chệt Hứa-Song đã nói trên đây dán tại Chợ-lớn 2 tờ văn hịch, 1 tờ trước tại chùa Quán-đông đường cây-mai, 1 tờ sau trước chùa Quán-đông đường Hảy-phủ. Nó khai rằng có dạ nhiệt thành làm việc này. Hai là Nguyễn-văn-Tiên. Ng. văn-Cửa con hương-sư Tài, mỗi đứa dán 1 tờ trên cột chợ Quán-tập làng Tân-an, kể ngày 28 chúng nó bị bắt tại Chợ-lớn có mặc đồ trắng. Hai tờ văn-hịch ấy là tên Tri giao cho chúng nó đem đi dán trong đêm bọn nó đi đặt trái phá. Nguyễn-văn-Cửa khi gần bãi tra có khai rằng hết lòng nhiệt thành mà làm việc ấy. Ba là Nguyễn-văn-Sang kêu là Thệp và Bùi-văn-Nghĩa (tên này sau khi bãi tra mới bắt được trong tháng septembre). Hai tên lãnh văn-hịch của tên Tri đi dán tại chợ Nhứt-lão Tân-an. Tên Sang khai lãnh 5\$ và dán văn-hịch tại chợ Nhứt-lão. Bốn là tên Trần-văn-An là hỏa-đầu-công tại tiệm Tư-Phát trong ngày 28 bị bắt tại đó, nó khai rằng trong đêm 23 rạng mạt 24 mars cỡi xe máy chạy cùng đường chợ-lớn mà dán được 6, 7 cái văn-hịch là của tên Tri giao cho nó. Năm là Nguyễn-văn-Dông kêu là Ba-Dông tra ra rõ nó là đứa dán văn hịch tại Nam-vang. Văn tên Ba-Dông này đi giấy tại nhà thơ giấy thếp Nam-vang bị đui về sự gian giáo, bèn theo tên Tam-Tâm là đầu lãnh bọn tạo phản này làm kỹ-lục. Lúc nó từ Cán-vọt lên Chợ-lớn, tên Tri có giao cho nó tờ 1 văn hịch đặng dán tại Nam-vang, phải đem dán trong đêm 23 rạng mạt 24 mars, mà vì mắc đi về Cán-vọt nên nó mướn tên Khuôn là người Cao-man 5\$ cất đi dán. Còn phần Ba-Dông có lãnh của tên Tri 5\$.

Cuộc làm trái phá

Những trái phá đặt tại Saigon Chợ-lớn cả thấy là của bọn đầu lãnh làm ra là một tội trọng trong đám âm mưu tạo phản Nam-kỳ này.

Cuộc làm thuốc súng đen

Thuốc súng đen làm ra để dọn nạp trái phá đó thì nhiều than mà ít diêm, song cũng đủ mà làm cho trái phá nổ y như lời của quan hóa-học Bussy phân giải. Vả lại ông quan ba Madec có thử rồi bèn luận rằng: nếu lấy búa mà đánh trên hột ngòi lói thuốc súng trong lòng trái phá nếu không chỉ ngăn trở bèn nổ. Phan-phát-sanh xưng mình là người chỉ vẽ làm thuốc súng ấy, lời nói có lẽ mà không chắc mấy, vì trước khi nó có nói thầy Huê dạy hương-chủ Phước cách làm. Cách nào mặc dầu chờ thuốc súng quá thiệt làm tại nhà tên Phước có thầy Huê trợ lực. Vả lại cả hai là thầy thuốc biết chữ nho có lẽ kiểm đặng trong sách hóa-học xưa của các cách dạy làm thuốc. Thuốc súng này làm ra trong thượng tuần tháng mars 1913. Tên Phước đã trốn mà thầy Huê trong ngày 8 juillet đã khai chịu có trợ lực làm thuốc súng tại chường họ kia lâu ngày mới ròi, Có tên Bảy Thập giúp hai đứa làm cũng như đã giúp ấn-hành

Mỗi nhà thơ giấy thếp đều có nhận mua nhưy trình Lục-tỉnh-tân-văn-glùm

vấn-hịch đã nói trên đây. Bảy Thập đã khai với quan tra-án rằng mình có trợ lực làm thuốc súng.

Cuộc làm vỏ trái phá và làm ngòi hột nổ

Tên Phan-phát-sanh tự đắc xưng mình tại phòng tra-ràng đã ra kiêu làm trái phá. Quan có phái ông quan ba Madec xét coi tên Phan-phát-sanh có làm được vậy chăng, thì quả là việc mơ màng Nhưng ông nói rằng: chắc tên Phan-phát-sanh có thấy người ta làm trái phá, mà có một điều nên nhớ là Phan-phát-sanh nó hiểu máy móc

trái phá đặt tại Saigon Chợ Lớn cả, mà kỳ thiết Tư Màng thợ cưa ở Bason Saigon ra kiêu, bởi ấy cho nên bọn đầu lãnh mới sai Tư Màng đi kiếm người đúc 18 cái vỏ thau cho cần cấp, nên Tư Màng khi kiếm được thợ bên thối thúc bảo làm cho mau. Qua cuối tháng decembre 1912 Tư Màng kiếm được người làm việc gớm ghiếc ấy là Ng-vân-Giàu kêu là Tầm-giàu cũng kêu là ông quân. Tên quân Giàu này quê quán tại Bình-hòa tỉnh Giadinh có lập cái lò to. Tư Màng giao cho nó 1 cái họa đồ thì nó lại giao cho thợ đúc chệch tên là Lương-hưng, nay cũng là bị cáo. Lương-hưng chịu làm 18 cái vỏ thau giá là 180 đồng bạc mà không phải nó đúc, có lẽ là nó giữ mình, bên mượn tên Lê-vân-Đức đúc 2 vỏ mà làm kiêu. Nó đem kiêu ấy đến tại Chợ-quán mượn tên thợ đúc Nguyễn-vân-Khoa làm. Hễ làm được bao nhiêu thì Lương-hưng đem trao cho Quân-Giàu, trau dồi rồi xoi lỗ và dọn, có con nó và thợ trong lò trợ lực. Cũng là Quân Giàu dọn ngòi lỏi là cây sắt nhỏ 25 ly. Giàu khai nó làm có 4 cái ngòi lỏi còn 5 cái kia thì ở đầu đem đến đó mà cắt rồi Tư Màng lấy đi về nhà mà dọn cho mau. Giàu lại khai rằng: Tư-Màng giúp nó ráp trái phá, ráp ruột gà, còn thiếu một điều động nạp thuốc súng mà thôi. Giàu mà làm như vậy không lẽ chối rằng mình không biết dọn trái phá mà làm gì sao. Giàu lại nói khi thấy công việc vậy bên lấy làm lạ mà nói với Tư Màng rằng: *Chủ mượn tôi làm trái phá đây mà, thì Tư Màng trả lời rằng: Việc ấy Giàu chẳng nên biết tới. Các cuộc ấy Giàu lãnh làm giá là 330 \$. Hường-sư Tài đóng 50 \$ trước cho Giàu, sau đóng 180 \$, rồi tên Tri đóng 100 \$ cho đủ số.*

Về phần tên Lương-hưng ban đầu nó khai dối rằng nó ở tại lò mà quả thiết nhà nó ở cách xa lò 300 thước Đến nhà nó xét thì có bắt được trong rương nó cái họa đồ của Tư Màng giao cho Quân Giàu mà nó đem giao cho thợ đúc Annam. Sở tuần-cảnh bắt được họa đồ ấy về hình nửa trái phá. Nó nói rằng quân Giàu mượn nó làm chuồng xe lửa, ấy là một chuyện nói láo, rồi nó nói rằng quân Giàu đem chuồng kiêu bằng thau cho nó đúc ấy là hai chuyện nói láo, trong số 118 \$ mà nó lãnh được 116 \$ của tên Giàu, các việc ấy hiệp với việc

giấu cán cơ thì đủ biết nó là người đồng lõa.

Còn về phần những người thợ đúc Annam thì khác hơn chuyện của Lương-hưng. Tên chệch này đã trả cho chúng nó không bao nhiêu tiền: Lê-vân-Đức 4 \$ Nguyễn-vân-Khoa 3 \$ 50 ấy là giá mỗi cái vỏ trái phá. Lê-vân-Đức tự nhiên đem tới quan tra-án mà trình miếng bề một cái khuôn nó đã dùng mà đúc trái phá, nhờ đó mà tái tạo một cái khuôn nguyên được.

Khi trái phá làm rồi nghĩa là trong trung tuần tháng mars, hoặc trước hơn không chừng, thì chúng nó đem về trái phá vào trong 3 cái thùng cây dầu lửa, rồi tên Giàu với Tư-Màng chở lên xe kiển về nhà Tư-Màng.

Tại nhà Tư-Màng, khi ấy có tên Đặng-tấn-Sao đứng đợi là một người bị cáo rất nặng, bọn đầu lãnh giao cho nó phần lãnh trái phá. Ngày thứ sáng ra Đặng-tấn-Sao sai tên Lê-vân-Vân là cháu của tên Hường-sư Tài ở mượn trong tiệm Tư-màng đến lò tên Giàu lấy 1 gói to sắt và thép vụn cắt ra hình miếng chĩa dẹt làm me nạp vào trái phá. Tên Lê-vân-Vân khai rằng khi nó đến tại lò tên Giàu thì tên Giàu biểu con gói đồ ấy mà đưa cho nó. Tên Giàu chối nói rằng thiết sắt vụn ở trong lò và mà ai đem đưa cho nó thì và không hiểu. Tên Lê-vân-Vân cãi hẳn hỏi nói rằng tên Giàu biểu con đưa (con tên Giàu lại nói nó đòi 3 \$ tiền me sắt ấy mà Lê-vân-Vân nói không có, bởi ấy rõ ràng là tên Giàu và Tư-Màng đã có tình nhau trước thì quả me sắt với trái phá đã có đặt một lượt cho tên Giàu làm

Cuộc ráp trái phá và động nạp thuốc súng

Đặng-tấn-Sao thuật việc ráp trái phá rõ ràng vì nó là người đến tại nhà Tư-màng lãnh trái phá có ngòi lỏi, bởi lò tên Giàu làm ra. Vỏ trái phá và me sắt của Lê-vân-Vân đi lấy tại lò tên Giàu mà đem về cả thấy là tay tên Đặng-tấn-Sao. Tư-màng và Tri đem sắp vào thùng. Tri và Đặng-tấn-Sao chở lên xe bò đem đi Bạch-cát là chỗ có ghe tên Sao đang đợi. Y như lời tên Sao khai thì việc ấy làm trong ngày 16, 17, mars. Vỏ trái phá và me sắt thì đem xuống ghe của Đặng-tấn-Sao.

Thuốc súng làm tại nhà tên Phước thì cũng đem đến ghe ấy trước rồi. Trái phá động nạp tại dưới ghe ấy. Có một chiếc ghe của tên Ngô cập theo đó trước là để coi chừng đường sá, sau là để làm ghe lương phạn. Đặng-tấn-Sao không có dự vào việc nạp trái phá mà là tên Tri, Tư-màng, Phan-phát-sanh và 2 đứa nữa chưa nói tới: là tên Đặng-vân-mao kêu là Mươi Mao và Nguyễn-vân-Cầu kêu là Bảy, tháng này trốn biệt. Phan-phát-sanh khai rằng nó động nạp trái phá đầu bình dẹt chỉ cách cho họ làm. Đặng-vân-mao kêu là Mươi Mao là bạn chèo

ghe, tuy chưa từng quen cũng lãnh động nạp được 2 trái. Trong ngày 16 juillet tại phòng tra tên Mao chịu có trợ lực động nạp trái phá và ngày 28 mars có ghe lỏi tên Ngô tới Chợ Lớn. Còn về phần Phan-vân-Tư cũng là người chèo ghe từ chối không chịu giúp việc nguy ấy. Còn tên Nguyễn-vân-cầu kêu là Bảy nay đã trốn rồi. Phan-phát-sanh khai rằng nó giúp Tư-màng và tên Tri động nạp trái phá Nguyễn-vân-Cầu kêu là Bảy là em của tên Tri. Chúng nó khai có một tên thợ ba sơn đến giúp Tư-Màng động nạp trái phá mà không rõ tên ấy là ai Bùi-vân-Trường bị bắt về việc ấy khỏi liên can vì cơ tiết không đủ.

Chúng nó bên lấy thuốc farro-Cerium mà làm hột nổ; động nạp xong rồi, chúng nó bên ráp 2 vỏ trái phá lại làm hột.

Đang khi làm thì thầy Huê với hường-sư Tài ở bên ghe đậu gần đó. Dưới ghe tên Ngô có một đứa chèo ghe tên là Nguyễn-vân-Có nay cũng bị cáo. Nó khai rằng tên Ngô bảo ghé ghe lại cầu Cháva, hễ nửa đêm có 4 người đến lãnh trái phá thì giao cho họ. Nguyễn-vân-Có khai rằng 4 người có đến lãnh trái phá. Có sự như vậy thì đã chán biết tên Có đã nhập lõa. Và lại tên Sang kêu là Thép và tên Mươi khai rằng chúng nó có giúp tên Chuộc mà phát quần áo trắng cho đàn.

Khi trái phá làm rồi thì chở qua ghe tên Ngô 4 trái, để lại trong ghe Đặng-tấn-Sao 5 trái. Các đầu lãnh bên đợi đến ngày mới cử sự là trong đêm 23 rạng mặt 24 mars.

Cuộc đặt trái phá tại Chợ Lớn và Saigon

Y theo hiệu lệnh của Phan-phát-sanh thì trong đêm 23 rạng mặt 24 mars phải quăng 5 trái trong đường Saigon và 4 trái trong đường Chợ Lớn, và nhơn cơ hội ấy kéo đàn nhập lõa đến mà xam lạng châu-lành. Phan-phát-sanh khai rằng họ không y hiệu lệnh bảo quăng trái phá, họ lại đi để trên, mặt đất, bảo kéo binh đến trong đêm ấy, họ lại đợi đến 4 bữa sau họ mới kéo binh tới.

Duy tên Tri sai tên Đặng-tấn-Sao chở ghe đem 5 trái phá đến Saigon, và khác-kỳ với 5 tên nhập lõa phải đến bờ sông Cầu-ông-lãnh, 5 tên ấy là người lãnh phần đi đặt trái phá.

Qua 9 giờ rưỡi đêm 23 mars ghe tên Sao có tên Mao và Ngô-vân-cửu chèo đến đậu tại bến Cầu-ông-lãnh, cách một lát có tên Sao đến vi-mắc ở tại tiệm Tư-Phát chỗ Phan-phát Sanh dạy việc đặt trái phá tại Saigon. Qua đến canh ba 5 tên mê hoặc đến đó, lãnh trái phá. Trong đêm ấy có Trần-vân-chi cũng có theo ghe, thấy Huê khai đi bằng xe kiển, Huỳnh-vân-Tinh, Tư Màng, Nguyễn-vân-thanh (2 người sau đây trốn biệt) cả ba đều đi hộ tới Cầu-ông-lãnh. Mỗi người đều có đem khăn bà-ba dẹt mà gói trái phá, tên Sao khai rằng đến nửa đêm 5 tên ôm trái phá đi rồi thì nó chèo ghe về làng.

Số 301
Trương-vân
1 trái phá ở
xe lửa nhỏ
tạ là cha nó
thể như vậy
Đây cũng n
phát-sanh r
vấn-chi có đi
đồng đặc đ
tên chệch ấ
Ngày 19 jui
theo lệnh của
phá đêsaus
quan võ đồn
tuần cảnh l
linh tập 3) t
quan Đê-đ
phá bằng xe
có bộ 1 ở v
cũng có lượ
phá ấy.
Huê th-vân
ràng có dem
đinh quan T
bỏ đó 1 tờ v
đi đến vườn
để trồng đ
sẵn lòng gi
nhà nước Lan
Hai tên gi
không đặng l
Màng, chắc
phá góc đườ
Nó là tinh ph
khai rằng tên
tên Tư Màng
Bason mà tr
Lời luận cũ
phá đặt tại Sa
« Có ngòi l
lừa ra, có nạp
vào đó: thì đ
rất hiểm ngh
phá ấy dọn 1
không thao,
chờ hê quăng
cho mạng san
Cuộc đặt tr
một cách, ch
tên mà tên N
Nguyễn-vân-
vân-Hồ kêu
kêu là Phái-v
Nguyễn-vân
gần Chợ-gau
hường sư T
đến nói chuy
Củi Chợ L
cho nó một
chạy vào Ch
tên Tri 3 \$ m
qua ngày 28
Phạm-vân-
phá tại chợ

Mỗi nhà thơ giãi thép đều có nhận mua nhật trình Lục-tỉnh-tân-văn giùm

Trương-vân-chí là con tên Phước có đặt 1 trái phá ở đường Charner cách xa đường xe lửa nhỏ một thước Langsa. Nó nói rằng tại là cha nó sai đi làm việc ấy, việc trọn thế như vậy mà cãi chối như vậy được đâu.

Đây cũng nên đem cái lời khai tên Phan-phát-sanh ra rằng trước khi thì Trương-vân-chí có đi tiệm 1 người chệch Quảng-dông đặc đến mà chỉ hoàng-đế mạo và bảo tên chệch ấy đi rử các chệch khác nhập lửa.

Ngày 19 juin 1913 t.ây Huế khai rằng y theo lệnh của tên Tri chỉ thì nó có đem 1 trái phá dến sau nhà thờ Lê-phát-Đạt gần dinh các quan võ đồn lính tập mà đặt. Sáng ngày lính tuần cảnh lượm được trái phá ấy xa trại lính lập 3) thước Langsa kế cận nhà giấy quan Đê-đốc. Th.ây Huế lại khai rằng chở trái phá bằng xe kéo. khi đặt xuống đất rồi thì có bộ 1 ở văn-hịch gìn đó. Lính tuần cảnh cũng có lượm được 1 tờ văn hịch gần trái phá ấy.

Huỳnh-vân-Tĩnh đối diện với tên Sao khai rằng có đem 1 trái phá đặt gần rào sớ-y đình quan Toàn-quyền trên là đường và có bộ đồ 1 tờ văn hịch là của tên Sao đưa. Nó đi đến vườn Bồ-rô bằng xe kiệu ôm trái phá để trên đầu gối. Huỳnh-vân-Tĩnh khai rằng sẵn lòng giúp bọn tạo phản mà nghịch cùng nhà nước Langsa.

Hai tên gian ác khác đặt trái phá mà bắt không được là Nguyễn-vân-Thanh với tư Mãng, chắc tên Thanh này là đưa đặt trái phá gần đường Lagrandière và Mac-mahon. Nó là lính pháo thủ cụ. Trương-vân-Chí khai rằng tên Thanh có đặt 1 trái phá, còn tên tư Mãng cũng có đặt 1 trái phá gần sớ Ba-son mà trái phá này kiếm không được.

Lời luận của ông quan ba Madec về 4 trái phá đặt tại Saigon như vậy:

« Có ngòi lỏi, có hột nổ, có đồ làm cho văng lửa ra, có nấp thuốc súng và me kẽm trốn vào đó thì đủ mà biết trái phá ấy chẳng vira, rất hiểm nghèo, hề dụng tới thì nổ. Duy trái phá ấy dọn 1 cách đơn sơ, hoặc người làm không thạo, hoặc thiếu đồ dùng mực dầu, chớ hề quang vào đám đông thì ắt làm hại cho mạng sanh linh ».

Cuộc đặt trái phá tại Chợ-lớn cũng y như một cách, cũng gói bằng khăn bà-ba. Bốn tên mà tên Ngô sai đi đặt trái phá đó là Nguyễn-vân-Thiệt, Phạm-v. Huấn. Nguyễn-vân-Hồ kêu là Bobo và Nguyễn-vân-Can kêu là Phái-viên-Can.

Nguyễn-vân-Thiệt khai có đặt trái phá gần Chợ-gạo dưới cột lồng đèn. Ấy là hương sư Tài ở đồng làng với nó sai nó đến nói chuyện với tên Ngô tại cầu xóm Cui Chợ-lớn. Đến đó nó gặp tên Ngô giao cho nó một trái phá, nó bèn kéo xe kéo chạy vào Chợ-gạo mà đặt, nó có lính của tên Tri 3) mà làm việc đại ác như vậy, qua ngày 28 mars nó bị bắt tại Chợ-lớn.

Phạm-vân-Huấn khai rằng có đặt 1 trái phá tại Chợ-Bình-tây là trái phá của lính

Bổp liệm được trên là đường ngang nhà thơ giấy-thép. Nó cũng khai rằng lấy khăn mà gói trái phá chở bằng xe kéo đi đến chỗ chỉ mà đặt. Khi quan tra-án hỏi nó vậy chớ có lòng thành thật hay là ham tiền mà làm việc ấy thì nó trả lời một các khó hiểu rằng làm như vậy dặng hốt thuốc khỏi trả tiền. Nó khai rằng vợ nó đẻ 2 lần con đều chết ráo, nay vợ nó có nghén nữa nên nó xin tên Ngô cho nó 1 phép dặng mà cho con nó khỏi chết.

Nguyễn-dăng-Hồ kêu là Bo-bo khai có đặt 1 trái phá tại Chợ-lớn rằng nó đại nghe theo lời hương-trưởng Ngô rử nó đi theo đều chết ráo, nay vợ nó có nghén nữa nên nó xin tên Ngô cho nó 1 phép dặng mà cho con nó khỏi chết.

Nguyễn-vân-Can kêu là Phái-viên-Can khai nó có đặt 1 trái phá gần trường bố Chợ-lớn là trái phá biệt tuấn Viguier lượm được tại đường Cây-mai trên cầu mương phía trước bố. Nó nói bị tên Tri cho nó uống tại tiệm tư Phát 3 hườn thuốc rét làm cho mẹ mẩn tâm thần biều đầu nghe đó, nó cũng làm như mấy tên khác xuống ghe đầu tại cầu xóm Cui lãnh trái phá gói lại lên xe đặt tại trường bố. Nó lại khai như tên kia rằng tên Ngô với tên Tri dặn nó không nên đụng chạm tới, nên chúng nó mới cỡi xe kéo mà đi.

Về phần trái phá Chợ-lớn thì ông quan ba Madec luận như vậy. *« Dỡ lên cao 2 thước tư, bỏ động ngòi lỏi rớt xuống đất mà không nổ »* Sau nữa lại có lời luận như vậy: *« một là tại nó lớt thuốc súng đen chính giữa ngòi lỏi và hột nổ, hai là thuốc súng ướt mà không nổ »*. Qua ngày 29 juillet ông quan ba Madec có thử trước mặt quan tra-án, mà trái phá không nổ là vì tại thuốc ướt. Quan tra-án có truy ra dặng rằng vì ghe tên Ngô chảy nước nên trái phá mới bị ướt, mấy tên đi đặt trái phá cũng khai như vậy. Sự ghe tẻ ấy thì các đầu lãnh không hay biết tới cũng cho là có lý. Xét chiếc ghe mà cho rõ tình hình thiệt là bọn nó không ngờ cũng phải. Vì trái phá nhốt dưới khoang trong mũi có đầy ván là chỗ nước chảy vô, như vậy mặc lòng m hề khi thuốc súng khô rồi thì bề gì trái phá cũng nổ.

Tôi đặt trái phá mới tỏa trên đây thì đã rõ tên họ những đứa đem đi đặt thì người bày biểu chỉ về thứ nhất là tên Phan-phát-Sanh ra lệnh, về lại nó đã xưng mình rằng bày việc dùng trái phá và đã ra lệnh biểu liệm mà họ không theo lệnh. Nó nói rằng nếu trái phá nổ thì chắc giết dặng nhiều người.

Tên Hiệp là đầu lãnh to trong đám này là người lập dặng tạo phản với tên Tri chịu có can phạm vào tội đặt trái phá. Nó nói tại phòng tra một cách hãn hời rằng nó không chịu cho người Langsa cai trị xứ này. Nó khai rằng như phải người ta sai nó đem

trái phá mà liệm trên mình người tây thì đầu nó có chết nó cũng sẽ đã liệm rồi. Hiệp sửa soạn đi Saigon Chợ-lớn ngày 19 mars 1913, kế thỉnh linh bị quan Khám-sứ Cần-vọt bắt nó trên xe hơi tại đường đi về Nam-van.

Hương-sư-Tài liên can trong đám liệm trái phá vì đã xúi tên Nguyễn-vân-Thiệt đồng hương với nó đến Chợ-lớn tại xóm Cui kiểm tên Ngô dặng lãnh trái phá đi đặt tại Chợ-Gạo. Hương-sư-Tài là 1 người đầu lãnh trong đám âm mưu tạo phản và phá-viên hội làm loạn.

Nguyễn-vân-Tân kêu là tám-Tân chịu tại phòng tra có liên can, nó cũng là 1 phá-viên trong hội loạn là hội định đoạt các việc. Hội phá-viên sai nó đến Cần-vọt cho tên Hiệp hay rằng ngày giờ đi tới, phải về Saigon Chợ-lớn.

Tên Tri, tên Ngô và tên Sao y như các đầu đã nói trên đây thì rõ cũng có đồng loã, cả ba đều ra lệnh đặt trái phá, tên Ngô tên Sao hiện diện đều chịu có: tên Ngô lại nói: coi sự sống thác như chơi, nếu tha ra thì mai sẽ làm nữa (sic).

Phê liên can thứ hai là mấy tên đã trợ lực. Những đứa giúp làm và động nấp trái phá là: Giàu, Lương-Hưng, Đặng-vân-Mao kêu là mười-Mao, Nguyễn-vân-Cầu kêu là Bảy-Cầu. Những đứa làm thuốc súng dặng dặng nấp trái phá là: Trương-vân-l. Phước kêu là Hương-chủ-Phước và Huỳnh-vân-Thập kêu là Bảy-Thập. Phương phạm của mỗi đứa đều truy ra rõ ràng.

Tội làm và cầm trái phá theo mặt luật thì những đứa đã can dự vào trong đám trái phá này, hoặc làm hoặc cầm đều phạm nhằm tội riêng, làm hoặc cầm giữ những hung khí vì nổ dặng mà giết người, hoặc cầm giữ những vật trộn nhau lại mà làm trái phá. Ấy là ngoại trừ những tội đại ác sau sẽ luận tới.

Ngày 28 mars 1913 tại Chợ-lớn

Trên đây đã có luận rõ ràng vì sao mà đám nông phu nghe lời tên Ngô mà lung lảng, có cả gia quyến, có chỗ cả làng trong ngày 28 mars cùng nhau kéo xe xuống cầu thành Chợ-lớn mà quan làng không hay biết, đường đi cũng là xa, 20, 30 ngàn thước, ấy là nói về những đám hề bộ ngoại trừ những đứa tháp tùng xe lửa. Cả thầy dặng 600 đứa tuy là không chắc tới số ấy mặc dầu. Tên Ngô khai có sai người tới Chợ-lớn rất đông nên không nhớ mặt ai hết. Rồi rằng chúng nó không có cầm khí giới, song đã nghe lời mà y như lính lại bận sắc phục có hiệu lệnh cả thầy là một đám mê hoặc. Có nhiều người đến làm chứng rằng những đứa ngu lờ ấy tin chắc chắn hề đến Chợ-lớn thì gặp Đê-Thám và hoàng-đế, rằng nhiều đứa bấy giờ vẫn còn tin chẳng sao giải nổi, tên Phan-phát-Sanh là hoàng-đế mà quả thiệt nó là con mà tá và dọn bàn cụ. Nhiều người khác đến làm chứng khai rằng sớ

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm

trong đám ấy có nhiều đứa mê hoặc cho đến đôi chẳng góm tay cũng dám giết người vậy.

Quan tra-án có xét địa-dư căn cứ của 89 đứa bắt một lượt ngày 28 mars thì rõ ràng chúng nó ở nhau một xóm, hai bên sông Vàm-cỏ, 1 bên thì Tân-an, 1 bên thì Chợ-lớn. Còn những làng lải rải bị đắm ám mưu dụ dỗ là làng Long-sơn, Tân-trạch, (nhao-rúng của hương-sư Tài) và làng Thượng-đức.

Có 10 người đờn bà đến khóc với quan tra-án mà khai rờng hương-chủ Ngô gieo họa cho chồng con mình, vì bày những lời sấm làm chồng con lầm mà nghe theo. Quả thật những đứa nghe theo tên Ngô và tên Phan-phát-Sanh cả thảy đều bị chúng nó gạt gẫm. Song cũng rõ ràng chúng nó sẵn lòng mà ngịch cùng nước Langsa, lại mong lòng đồ lợi là đi kiếm những chỗ nhiều tiền mà chực dâng thừa loạn mà giật của.

Trong 89 đứa bắt tại Chợ-lớn ngày 28 mars thì quan tra-án có tha 3 đứa, mà nghĩ lại cũng nên còn tha 22 đứa nữa, hoặc vì không đủ cơ tiết về việc sắc phục, hoặc vì hồ nghi sợ oan cho chúng nó. Còn lại 64 đứa, có nhiều đứa đã luận tội trên đây rồi là những đứa đây xin nhắc lại cho khỏi quên: Mười Mao bạn chào ghe cho tên Sao giúp động nạp trái phá, Nguyễn-văn-Tiền, Nguyễn-văn-Cửa anh em ruột đi dân văn tịch, Trần-văn-An đầu bếp Tư-Phát dán 7, 8 cái văn-hịch; Nguyễn-văn-Trường phụng bạc 23 đồng cho đám tạo phân; Ngô-văn-Đặng rên gươm, Nguyễn-văn-Thiệu đặt trái phá tại Chợ-gạo, Chợ-lớn, còn lại 57 đứa nên luận tội luôn: đám thứ nhất 25 đứa bắt trước trường bố có đốc-phủ Sĩ-lấy khai. Trong 25 đứa ấy thì có tên mười-Mao mới kể trên đây cả thấy đều khai ngay trước đốc-phủ Sĩ, đến sở tuần cảnh cũng chịu vậy, mà có 5 đứa đến phòng tra chối. Ngoài trừ Mười Mao những đứa ấy kể tên ra sau này: 1 Ngô-văn-Mang, 2 Phạm-văn-Con, 3 Võ-viết-Mười, 4 Lê-hữu-Hàng, 5 Đặng-văn-Châu, 6 Võ-văn-Muôn, 7 Cao-văn-Dương, 8 Trần-văn-Can, 9 Phạm-hành-Mau, 10 Lê-văn-Ngọc, 11 Nguyễn-văn-Bổn, 12 Nguyễn-văn-Liêu, 13 Nguyễn-văn-Do, 14 Đặng-văn-Mới, 15 Nguyễn-văn-Vàng, 16 Nguyễn-văn-Ngo kêu là Tùng, 17 Huỳnh-văn-Thau, 18 Đỗ-văn-Sao, 19 Lê-hữu-Châu, 20 Trần-văn-Miên, 21 Đỗ-văn-Huê, 22 Lê-văn-Chân, 23 Nguyễn-văn-Hiếu và 24 Nguyễn-văn-Kiên.

Trong 24 đứa ấy thì 19 đứa tại phòng tra không cãi chối. Hơn phân nửa nói rằng nghe lời tên Ngô xúi xuống Chợ-lớn coi hoàng-đế mà làm giặc với người langsa. Mấy tên khác thì nói chuyện hoàng-đế mà thôi. Có một tên Võ-văn-Muôn nói tên Ngô đòi nó tới dạy việc mà không có nói việc chi. 5 tên khai rồi chối đó là Trương-văn-Can nói nó khai theo người ta mà thôi, Đỗ-văn-Huê nói đại đi khai bày chớ thiệt. nó

đi đến đó kiếm ghe, Lê-văn-Châu nói đến đó cho mẹ hay rằng con nó đau, vẫn tên Châu có khai với quan tra-án rằng tên Ngô có tới nhà nó một lần, tên Nguyễn-văn-Hiếu nói bắc chước người ta và sợ mà khai bày, thằng nhỏ Nguyễn-văn-Kiên nói bị một tên đội đánh nên phải khai mà nó có chịu thiệt với đốc-phủ rằng đến đó kiếm lợi.

Đám thứ hai là bị sở tuần cảnh bắt tại ngoài đường hoặc tại gare hoặc tại tiệm tư-phát. Đưa trông đám ấy là Nguyễn-văn-Tôi, Hà-văn-Gon, Lê-văn-Mẹo, Phạm-văn-Lạc và Nguyễn-văn-Nho đều chịu thiệt với quan tra-án. Còn mấy đứa khác thì nói vô tội, đứa nào khai sao xin kể ra đây: Lê-văn-Bôi nói đi thăm anh rể là tên Lý, tên Lý khai rằng một hai khi nó đi bán lúa cũng có ghé thăm. Mà tên Bôi bị biệt tuần André bắt trong cơn đang đứng với đôi ba người ăn mặc đồ trắng. Lê-văn-Miên 19 tuổi chịu thiệt với sở tuần cảnh và nói người ta hứa với nó không khi nào chết. Sớm mơi ngày 28 mars bà con thấy nó bận đồ mới tưởng là đi chơi. Phạm-văn-Du khai nó đi Chợ-lớn mua ống khóa. Mà quản-ly sở tuần-cảnh thấy nó trong mặc áo hàng đen ngoài mặc áo và quần vải trắng. Nguyễn-văn-Du dân làng Tân-trạch đồng thôn với Ngô đến ngày 17 juillet tra nó, nó cứ diêm nhiệm. Vợ nó nói trong làng rằng nó có ăn chay và uống bùa nghe lời theo tên Ngô và hề làm được bao nhiêu bạc cũng đem giao cho tên Ngô. Trần-văn-Tường hồi bị bắt bận áo quần trắng có 2 lá bùa của tên Phước giao cho, nó khai rằng đi trường bố có việc, có người chứng nói nó đi đóng bách phân cầu chứng, các việc ấy cũng không làm cho nó khỏi tội bận đồ trắng và đeo bùa.

Nguyễn-văn-Hồ khi bị bắt bận 2 áo trắng và có choàng khăn trắng, nó cũng chịu có mặc đồ ấy mà nó đi hút thuốc, vẫn nó ở Long-cang là làng đầu đui Chợ-lớn.

Đó là những việc của quan tra-án truy ra được các việc của quần làm ngay như vậy. Trong việc ám mưu tạo phản này, chúng nó dùng việc dị đoan làm lúc mà cũng rõ ràng đã quyết ý xúi giục dân sấm khí ngịch cùng quan quyền đảng mà gieo loạn trong nước. Đã có khởi sự thì hành, nếu công việc không thành sự, không hại mạng sanh linh mặc dầu, có lẽ cũng nhờ bắt được tên Hiệp và tên Phan-phát-sanh trước ngày khắc kỷ, song sự dạn dĩ của mấy đầu lãnh và sự quyết chí của đám nhập lửa đều phải trị tội mà làm gương thì chúng mới được.

Bởi các cơ ấy những đứa đã kể tên đây đều phải bị cáo.

Về tội tại Đông-dương như là tại Nam-kỳ và Cao-man trong khoảng 10 năm trở lại là nói về việc đại ác, và trong khoảng 3 năm trở lại là nói về việc phạm tội thường như là trong năm 1911, 1912, 1913:

1. Có nhập lửa trong đám ám mưu tạo phản đảng mà hoặc thay đổi chánh-phủ, hoặc xúi giục dân sấm khí giái mà ngịch cùng quan quyền.

2. Đã hiệp cùng nhau nhứt định ám mưu tạo phản, phá hoặc thay đổi chánh-phủ, xúi giục dân sấm khí giái ngịch cùng quan quyền, sự quyết chí ấy đã khởi sự thì hành văn vãn.

Làm tại dinh Chưởng-ly đề-hình.

Saigon, le 17 octobre 1913.

Chưởng-ly đề-hình quan.

(Sau sẽ tiếp theo)

Bồn quán xin lỗi chư khan-quan muốn dịch hết một lần nhưng không đủ ngày giờ nên phải làm ra cách khoảng như vậy thì trong vài tuần mới hết chuyện.

LỤC ĐÔNG TÂN VĂN

(Chronique de l'Extrême-Orient)

SỰ TÍCH CỦA ĐỨC THẦY BẢ-ĐA-LỘC

(Documents sur M^r Pigneau de Béhaine, Evêque d'Adran)

Trú ngụ tại cao-man quốc và Hà-tiên. — Đức-thầy Bả-Đa-Lộc từ biệt Mã-cao trong ngày 28 février 1775; qua tới ngày 12 hay là 13 mars Ngài tới Hà-tiên, qua tới ngày 26 mars tới nước Cao-man (Lovék). Trong ngày 8 juin 1775, ngài có gởi thư về cho bề-trên trường la-tinh dòng Sai như vậy:

Kính lời đồng đạo yêu dấu dặng rõ: Tôi ra khỏi Mã-cao trong ngày 28 février rồi đây; hồi đó là 10 giờ tối. Qua 3 giờ khuya phải trở vô, vì biển sóng gió to quá, không thể chèo ghe ra tới tàu Hải-nam đậu ngoài khơi là tàu tôi tinh quá giang Qua đến 1er mars là ngày Lê-tro, chúng tôi khởi sự ra đi hồi trưa, lúc ấy rất mệt, vì hồi hôm mắc thức và buổi mai mắc ăn chay. Tối lại chúng tôi ghé về một cái cù-lao tinh bề ngủ sưng tại đó dặng mà trông tàu tới. Sáng mai quả thiệt thấy tàu, chúng tôi dựa ghe lại mà qua tàu, hồi đó là 1 giờ xế.

Nội bọn đi đường cả thấy là 15 người, đem áo quần của các thầy đồng Phan-xi cô và áo quần của chúng tôi luôn theo. Song áo quần của chúng tôi chớ chưa kịp tới tàu thì gió thổi lên mạnh lắm. Nếu gió thổi trước một khắc đồng hồ thì chắc chúng tôi hụt

Mỗi nhà thơ giải thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm

đi mà
nghèo,
Đi vậy
Đến đó
ngồi gh
Thầy
ăn chay
lắm. Tô
có sức l
Xin phé
tôi bèn c
ngày m
trần (1)
ân cần.
nhiều n
cuốn sá
lạ. Đoan
xứ cao-
Tối trở
cũng h
lông mà
Khào th
đám tới
trốn đ
gặp nha
mà đại
giúp nha
Giu-De
dòng Sa
Julien c
làm lễ c
Qua r
Qua đến
van. Qu
có cho t
tới đặng
trong lúc
nên kể
Khi tới
cùng 2
đến 2
thấy tôi
đem gh
mượn c
muốn c
ngài day
một ch
Khi t
thầy Le
nhiều m
chịu và

(1) Sự ký
là Mục-từ-H
từ-Sanh, M

đi mà phải bị nhiều chuyện hiềm nghèo, vì ghe nhỏ mà lại chở khâm. Đi vậy 11 ngày mới thấy vàm Ba-thắc. Đến đó tôi gặp thầy Grenier đang ngồi ghe lớn mà đón tôi.

Thầy cả này là người rất sốt sắng ăn chay nhiều ngày nên coi bộ yếu lắm. Tôi bèn miền trai cho đó hầu có sức lại mà làm công chuyện.

Xin phép quan Trấn được rồi, chúng tôi bèn đi đến cửa Cản-khào (Hà-tiên) ngày mốt tới nơi. Đến đó được quan trấn (1) xử ấy và các con ngài tiếp rước ăn cần. Cùng nhau bàn luận việc đạo nhiều ngày, rồi tôi dựng cho đó nhiều cuốn sách chữ nho. Coi rồi lấy làm lạ. Đoạn tôi xin phép quan Trấn về.

Tôi tưởng nhờ ơn Chúa, mùa màng cũng hầu chín, chúng ta sẽ có sự vừa lòng mà gặt hái. Khi tôi đến tại Cản-Khào thì gặp một phần bôn đạo là đám tôi phải từ biệt trong con chày trốn dơi trường qua Ấn-độ. Hai đảng gặp nhau cứ lấy nước mắt nước mũi mà đãi nhau, chớ chẳng biết sao mà giúp nhau đặng. Đến ngày lễ ông thánh Giu-De (19 mars) là thánh bôn-mạng dòng Sai, tôi bèn tới nhà thờ của thầy Julien (dòng Phan-xi-cô Ma-ni) mà làm lễ cả.

Qua ngày 20 mars tôi khởi trình. Qua đến ngày 21 mars tôi đi tới Nam-van. Quan Trấn Hà-tiên có lòng hạ cố cho theo ba chiếc ghe mà hộ tống tôi đặng dự phòng việc cướp bóc, vì trong lúc ấy Trung Kỳ có việc binh cách, nên kẻ trộm cướp chẳng thiếu gì. Khi tôi đến nơi thì 2 vua Cao-man cùng 2 quan đại thần có sai người đến ân tứ các vật. Quan Thừa-tướng thấy tôi không có ghe nhẹ bèn sai trẻ đem ghe hầu của ngài đến cho tôi mượn đặng đi viếng họ. Khi ngài muốn nghinh tiếp tôi vào dinh thì ngài dạy đem các đồ huê lệ, và dọn một chỗ cao ép tôi lên ngồi đó.

Khi tôi đi đến kiến giá hai vua thì thầy Levavasseur nói việc đạo rất nhiều mà nếu người Cao-man không chịu vào đạo thì chẳng phải là tại

triệu mến thừa đạo mình, mà là tại họ không vụ đến mà thôi. Thầy Levavasseur, thầy Faulet, thầy Leclerc lãnh chiếu chỉ hai vua mà đi giảng đạo miền trên. Ghe đưa mấy thầy ấy đi chưa về. Mốt đây là ngày áp lễ 3 ngói, tôi phong chức cho 1 thầy chức 5 và 4 thầy chức nhỏ. Trong đám được phong thì có tên Pierre Langenois là người sanh trường tại Ile de France, được cai nấy đều mến yêu thầy ấy biết tiếng Cao-mên, sẽ làm ích cho trong dòng. Còn mấy người kia là người Nam-kỳ. Người trẻ hơn hết được 28 tuổi, thiết là người nhơn-đức, 12 năm trường ở tại nhà trường, ở ăn như thiên thần vậy. Khi ở nhà đã có danh tiếng giữ đạo một cách rất sốt sắng như thánh sống vậy. Y theo các tin bởi Trung-kỳ đến thì trong nước chưa được việc thái bình gấp đâu. Hoàng-thành thì bị binh Bắc kỳ lấy (1) và lấy gần hết các tỉnh. (2) Vua phải mong trần chạy đến ranh Cao-man, có lẽ đến xứ Cao-man mà tị nạn.

Tôi ở đây thừa dịp tốt mà ra Trung kỳ đặng sang đi các tỉnh, vì 26 năm trường con nhà có đạo không thấy được mặt Đức thầy.

Cách ít ngày sau ông Bà đa-Lộc gửi về nhà một cái thơ riêng Ông Faure đem cái thơ ấy ăn hành vào sách.

« Kinh-đô Cao-mên quốc le 13 juin 1775.

Trọng kính lời thăm cha mẹ rất yêu dấu.

Con đến đây là nhằm trung tuần tháng Mars vừa qua, vua trong nước rất chiếu cố con và con có được nhiều việc sang trọng quá lẽ cho một người bấy lâu đã từ cuộc thế vác Thánh-giá dỏi theo chơn Chúa. Con mới sai ba thầy lên miền trên nước Cao-man mà

giảng đạo, còn ba thầy thì ở lại đây với con. Khi con đến đây thì sẵn có hơn gần một ngàn giáo hữu (họ Hoaland) có cất nhà thờ bằng ván rất tốt. Tại đây có một nhà trường La-tinh và một nhà phước rất sốt sắng Con được mạnh giỏi luôn, đợi cho hết giặc đặng sang qua Trung-kỳ mà viếng các họ.

Nhờ cha mẹ cầu nguyện thì có lẽ Chúa sẽ ban ơn đặng con cao rao danh đạo trong các cảnh lịch này.

Con không viết thơ mà thăm thân bằng được vì con mắc băng sương nhiều chuyện; xin cha mẹ hãy viết thế giùm cho con.

Con xin hôn cả thầy và xin cả thầy cầu nguyện cho con.»

Con hiểu thảo:
BÀ-ĐA-LỘC GIÁM-MỤC ADRAN
(Sau sẽ tiếp theo)

Nam-Kỳ Tổng Luận

(Situation de la Cochinchine)

Chánh-phủ chương trình

(Rapport de l'Administration)

Nói về sự phong-nấm trong xứ (tiếp theo)

Trong tỉnh Thủđầumặt vườn Lộc-ninh đã trồng cây cao-su được gần hết, họ xin khẩn 1800 mẫu, nay khai phá được 1.025 mẫu đã trồng vào đó 35 muôn cây cao-su, vườn Xá-trạch trồng được 22 muôn cây trong 450 mẫu vườn mới An-lộc và Xá-cam mỗi vườn khai phá đã được 250 mẫu rồi, vườn ông Pachot 50 mẫu đã trồng cao-su rồi, ông Mariani trồng trong làng An-hoa 70 mẫu được 2 muôn 8000 cây.

Trong hạt này lại có người đến thử trồng thơm trong 200 mẫu vườn.

Nhân công.— Việc nhơn công thì là khó mà không phải khó tính, mà các người tây thuộc dân ở miền đất xam thì dễ kiếm nhơn-công.

Ngày nay thiên hạ bầy dưng đờn bà con nít chích cây cao-su lấy mủ, ấy là một điều rất phương tiện, thay thế cho số nhơn-công đờn-ông khiếm-khuyết.

Chánh-phủ đã sửa điều luật về việc vườn nhơn-công ngoại-quốc, đặng làm dễ cho các chủ vườn vườn dân Chà-và bà-lai-đu đến đây mà lập vườn, đó là cũng tại Chánh-phủ Java xin sửa lại cho phân minh, nay Chánh-phủ ấy đã gửi văn thơ qua nói rằng điều-luật sửa lại như vậy thì vừa lòng.

(1) Binh Bắc-kỳ có ông Huỳnh-ngũ-Phước làm soái kéo đến Huế trong ngày đình-vi 25 tháng chạp năm Giáp-ngô (29 janvier 1775) ấy là do theo cuốn *Thật lục giáp-tiên biên* Trước đã lấy đặng các tỉnh hướng bắc ruông-kỳ. Qua tháng Mai 1775 lấy được tỉnh Quân-nam đình kỳ xưa Tây-son mà Tây-son lại lấy được tỉnh Quảng-nghĩa và Phú-yên.
(2) Vua Đue-tôn bỏ thành Huế trong ngày 30 janvier 1775, mà trốn, co ghe lại Quảng-nam để cháu là ông hoàng Dương ở lại đó và phong lên Đông-cung rồi ngài dắt theo ít lên trung thần do theo đường biển mà vô Nam-kỳ. Đoàn ghe bị bão chìm hết bộn mà vua không sao, tới nơi trong ngày 25 Mars 1775, bèn đóng đô tại Saigon (Thật lục tiên biên). Trong đám những người đi theo ngài thì có cháu là ông hoàng Chúng kều là ông hoàng Ánh (sau là Cao-hoàng Gia-Long)

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tỉnh-tân-vấn giùm

Thương trường. → Sự xuất cảng hàng hóa của bên-ban ra ngoại-quốc được nhiều ít thì đều tùy theo số lúa gạo trong năm.

Vì mùa rồi trúng nên việc buôn bán rất thanh hành. Ba tháng đầu năm 1913 mà sánh với ba tháng đầu năm 1912 thì năm nay xuất cảng hơn năm ngoài 1 triệu, 93 muôn, 7 ngàn 554 quan tiền (tây), nhập cảng hơn năm ngoài 1 triệu 39 muôn, 5 ngàn, 816 quan. Song kể đời lúa phải sụt giá, vì các xứ lân cận trúng mùa, làm cho việc buôn bán bớt thanh hành.

Vì giá lúa rẻ nên các chủ có lúa không chịu bán bởi vậy qualy ba tháng kể đời việc xuất cảng phải yếu ít hơn, song coi mỗi việc buôn bán-tái phát, trong tháng đầu-tay, lúa, tấm, cám bột xuất cảng được 1 triệu 800000 tạ từ tháng janvier tới 40 tháng septembre thì lúa gạo xuất cảng được 11 triệu 800000 tạ chứ trong năm 1912 xuất cảng có 8 triệu tạ mà thôi.

Chánh-phủ có hay rằng các nhà máy có làm tờ giao kèo bán lúa từ đây cho đến chung niên-hạh được là 3 triệu 400000 tạ thì đã biết trước rằng trong trọn năm 1913 lúa gạo xuất cảng sẽ được 17 triệu tạ, song nếu các nơi có gói giấy mua thêm thì số xuất cảng ấy sẽ trội hơn, là vì số lúa còn lại trong bờ các nơi đang nhúng giá là từ 5 triệu tạ đến 6 triệu 700000 tạ, ấy là chưa tính lúa Cao-man chở xuống tại nhà máy Chylon rồi đem ra bến thành chở xuống tàu. Miền nhiều lúa hơn hết là Battambang thường trong tuần septembre octobre thì chở xuống Saigon.

Còn các món thổ sản khác cũng xuất cảng khá vậy.

KIM-VÂN-KIEU TÂN GIẢI

(Poème de Kim-Vân-Kieu)

- 1101 Hai bên ý hiệp tâm đầu,
- 1102 Khi thân chẳng lọ là cầu mới thân.
- 1103 Sư lòng ngộ với băng-nhơn, (a)
- 1104 Hải trăm lại cứ nguyên-ngân chiếu hoàn.
- 1105 Bướm riêng sửa chốn thanh-nhân,
- 1106 Bật giương thắt bảo, (b) vậy màn bát tiên. (c)
- 1107 Trai anh-hùng gái thuyền-quyên, (d)
- 1108 Phi nguyên sánh phụng, (d) đẹp duyên côi
- 1109 Nửa năm hương lửa đang nồng,
- 1110 Trưng-phu thoát đã động lòng bốn phang.
- 1111 Trông voi, lười biếng mình mang,
- 1112 Thanh gươm yên ngựa lên đang thẳng đàng.
- 1113 Ông rằng: « Phận gái chữ tòng,
- 1114 Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi ».
- 1115 Từ rằng: « Tâm phỉ tương tri,
- 1116 ao chưa thoát khỏi nữ-nhi thường tình? »

- 1109 (Bao giờ mười vạn tinh-binh,
- 1110 (Tiếng chiêng dấy đất bóng tinh rợp đường;
- 1111 (Làm cho rõ mặt phi thường,
- 1112 (Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.
- 1113 (Bằng nay bốn bề không nhà,
- 1114 (theo càng thêm bạn biết là đi đâu ?
- 1115 Đanh lòng chờ đó ít lâu,
- 1116 Chầy chăng là một năm sau vội gì.

(1101) Hồi đó coi bộ Từ-Hải và Kiều hai bên ý hiệp tâm đầu với nhau lắm. Mới hay người ta vận lai thời đảo, khi mà trời đã xui cho đặng ngư thủy tương phùng thì chẳng hề phải cầu khẩn gì mà cũng được thân nhau.

(1102) Từ-Hải bên tỏ sự tình của mình mà nói với người mai mối, đoạn trả cho người tào-kê 200 đồng bạc là số tiền tào-kê mua Kiều của Bạc-sanh hồi trước đó. Rồi thì đem Kiều ra khỏi thanh-lâu.

(1103) Kể đó Từ-Hải sửa riêng một phòng, rất nên sạch sẽ thanh lịch; trong phòng thì bày giường thắt-bao và giăng màn bát-tiên, đặng làm nơi trú ngụ mà hòa hiệp sắt cầm.

(1104) Trai thì là trai lợi-lạc tung-hoành, gái thì là gái thiên-hương quốc-sắc, thiết là anh-hùng với thuyền-quyên, một rồng một phụng, phối hiệp tương đưng, tốt duyên đẹp lứa nào cho bằng nữa.

(1105) Từ đó đôi bạn sum hiệp với nhau, ân tình đậm thắm. Mới đặng nửa năm thì Từ-Hải xây đã động lòng bốn phương, lại muốn từ nhà mà đi du lịch giang hồ rồi.

(1106) Thường tình thì coi trời biển mình mông, còn đem lòng sợ sệt, chớ va thì coi voi như không vậy. Vậy nên một mình va chỉ một thanh gươm một yên ngựa, tri biệt vợ mà thẳng dong lên đường.

(1107) Kiều thấy Từ-Hải đi thì có ý muốn theo đi luôn thề, bèn nói với Từ-Hải rằng: Chàng ơi! Xuất giá tòng phu là phận của đờn bà đó, vậy chớ chàng có muốn đi đâu chẳng nữa thì thiếp cũng tình nguyện xin theo đi.

(1108) Từ-Hải nói: Nàng ơi! Tôi với nàng đôi ta nên lấy tâm phúc mà ở với nhau, miễn là tin bằng nhau

là đủ chớ hề chi mà phải theo thói nữ-nhi, sao nàng lại còn chưa khỏi cái thường tình đó vậy?

(1109) Nàng cứ an tâm mà ở lại nhà, đặng một mình ta đi cho dễ tỉnh công việc. Hễ bao giờ ta có đặng 10 vạn tinh binh, đi đến đâu có tiếng chiêng dấy đất và bóng cờ lợp đường, thì hồi đó ta sẽ tỉnh cho nàng.

(1110) Ta làm cho danh tiếng lừng lẫy, rõ mặt phi thường cho ai ai cũng biết ta là một bậc anh-hùng, đến khi rứa ta mới sẽ rước nàng vu qui đặng mà cùng nhau hưởng sự sung sướng.

(1111) Bằng như nay ta chưa nhứt định trú tại nơi nào, bốn bề mình mông, không nhà không cửa, dầu nàng muốn theo ta đi thì chẵn làm bận chơn ta mà thôi chớ đã biết đâu là nhà mà đem nàng đi cho đặng.

(1112) Vậy thì nàng hãy đành lòng, ở lại đây ít lâu mà chờ ta. Ta đi chuyến này cũng chẳng lâu đâu, dầu có chậm nữa cũng chỉ một năm trở lại mà thôi, chớ hề chi mà phải vội vàng?

(a) *Băng-nhơn* là người làm mai mối. Chữ kinh thi có câu: « Sĩ như qui thê, đại băng vi phán » nghĩa là người bằng cưới vợ, nên cưới từ lúc băng chưa tan (mùa xuân). Vì tích ấy nên kêu người làm mai là *Băng-nhơn*.

Lại một tích: người Lĩnh-hồ-Đào nhà Tấn chiêm bao thấy một người đứng trên mặt băng nói chuyện với người dưới mặt băng, có người đoán là người đứng trên mặt băng, tức là *băng-nhơn*, ứng về có người làm mai lấy được vợ tốt.

(b) *Thắt-bửu* là 7 thứ quý báu: Pha-ly, xà-cừ, châu, ngọc, vàng, bạc, đồi-mồi.

(c) *Bát-tiên* là 8 vị tiên: Chung-ly-Quyên, Lữ-dồng-tần, Trương-Quả, Tào-quốc-Cửu, Hà-tiên-Cô, Lý-thiết-Quài, Hàn-Trương và Lam-thái-Hòa.

(d) *Sánh-phụng* nghĩa là vợ chồng tốt đôi. Sách Tả-truyện: Người Kinh-Trọng cưới vợ bói một quẻ có câu « Phụng-hoàng vu phi. », bói thế cưới vợ kêu là bực phụng.

(đ) *Côi rồng* là lấy được chồng tài năng. Người Hoàn-nguyên-Thủ nhà lớn có 2 con gái gả cho Huỳnh-hương-Quy-Ứng đều là danh hiền một thời, người ta kêu là *thừa long* (cưỡi rồng).

(Sau sẽ tiếp theo)

Chữ nào in hết án xử đám tao-phân rồi Bồn-quần sẽ in tiếp chuyện 3 người-ngư-làm pháo thủ.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhưt trình Lục-tình-tân-văn giùm

HOÀN CẦU ĐỊA DƯ

(Géographie)

(TRADUIT D'APRÈS LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES INDOCHINOISES)

ASIE (Đông-phương) — COCHINCHINE (Nam-kỳ)

TỈNH SỐC-TRĂNG

Sông rạch (tiếp theo)

Sông Cà-mao hay là sông Mỹ-thanh bắt từ hướng tây chảy qua hướng đông, có 3 cửa gà:

1° Rạch Cái giầy vằm rạch đồ xuống gần khúc đường Soctrang đi Bacliêu nơi ranh án hai tỉnh;

2° Rạch Nàng Rền ngon ăn qua địa phận Rạch-giá;

3° Rạch Cà-lâm có đào kinh cũng y tên ấy thông thương với rạch Chàng-ré và rạch Nhu-gia.

Rạch Cồ cò là rạch tơ trong niềm ấy nhờ nhiều cửa gà mà nước chung quanh ấu chảy vào đó.

Rạch Nhu-gia hiệp với rạch Ba-xuyên làm ra rạch Cồ-cò, bên tả có cửa gà là rạch Cái se.

Còn rạch Sóc-thép và rạch Giang-cờ một phía, rạch Cái trâm phía bên kia là 2 cửa gà nhánh rạch Ba-xuyên chảy xuống rạch hậu-giang.

Rạch Nhu-gia bời đồng Cánh-thơ Soctrang đầy nước mà đồ xuống; bên tả có rạch Cái-chiếc, Sa-mốt, Sakeo, nhứt là rạch Chàng-ré đem nước đồng Rạch-giá Soctrang Cánh-thơ mà phụ thêm cho rộng. Bên hữu thì có rạch Bồ-thảo, rạch ấy có một xóm to cũng tên là xóm Bồ-thảo.

Dưới vằm Cồ thì có sông Mỹ-thanh có hai cửa gà, 1 là rạch Tầm-du, ngon ăn qua Ba-xuyên, 2 là rạch Tổng-cán chảy từ nam qua bắc hơn 15 ngàn thước.

Rạch Gò và rạch Cồ áo đồ xuống gần vằm rạch Mỹ-thanh.

(Sau sẽ tiếp theo).

PROVINCE DE SỐC-TRĂNG

Cours d'eau (suite)

Dans son cours de l'Ouest à l'Est, le sông Camau ou My-thanh ne reçoit que trois affluents de quelque importance:

1° Le rạch Cai-giay, qui débouche au point où la route de Soc-trang à Bacliêu traverse la limite des deux provinces;

2° Le rạch Nàng-ren qui vient du territoire de Rach-gia;

3° Le rạch Cà-lâm dont les eaux sont réunies par la canal du même nom à celles du rạch Chàng-ré et du grand rạch Nhu-gia.

Le rạch Cồ-co est véritablement l'artère principale de la région. C'est là que viennent se déverser, grâce à un réseau de nombreux affluents, la plus grande partie des eaux environnantes.

Il est formé par la réunion du rạch Nhu-gia, venu de l'Ouest, et du rạch Ba-xuyên descendant du N. E. Dans ce dernier viennent se déverser, à gauche, le rạch Cồ-cò et à droite, le rạch Cồ-se.

Quant aux rạch Sóc-thép et Giang-cờ d'un côté, rạch Cái-trâm de l'autre, il semble plus exact de les considérer comme des sous affluents de gauche et de droite de la partie du rạch Ba-xuyên qui envoie ses eaux au Bassac.

Le rạch Nhu-gia qui vient de la grande plaine inondée s'étendant en partie sur Can-tho, en partie sur Soc-trang, est grossi à gauche par les rạch Cai-triệt, Sa-mop, Sa-keo et surtout par le rạch Chàng-ré, qui lui amènent les eaux de la grande plaine marécageuse de la limite Rach-gia, Soctrang, Cánh-thơ. A droite, un seul affluent important se jette dans le rạch Nhu-gia, c'est le rạch Bon-thac sur lequel se trouve le centre commercial du même nom.

En aval du Vàm-co, le My-thanh reçoit les eaux de deux autres rạch assez importants, le Tầm-vu qui communique d'ailleurs avec le Ba-xuyên par son autre bout, et le rạch Tong-can qui coule à peu près du Sud au Nord pendant plus de 15 km.

Le rạch Gò et surtout le rạch Cồ-áo se jettent à peu près à l'embouchure du My-thanh.

(à suivre)

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình
Lục-tính-tân-vân giùm

MẠI HÓA MÔI ĐÀN

(Gà của Pochon)

SÔNG LÂU NHỜ RƯỢU

(Longévité grâce à une liqueur)



Hiện bây giờ bên nước Huế-kỳ có một vị điền-chủ đã ngoài 90 tuổi mà hỡi còn sức lực mạnh mẽ như người 40 tuổi, đi đứng chắc hỡi, ăn nói sôi sảng, cả ngày ngoài trại ngoài đồng coi tới-từ làm công chuyện.

Ngày nọ có một người đi thăm ông, hỏi thử cho biết tại đâu ông ngày đây bạc tuổi cao mà sức lực không phai kém vậy?

Ông già đáp lại rằng: Có chỉ lạ đó mà hỡi, cả đời tôi trước khi ăn cơm hay uống một ly nhỏ rượu Quina Gentiane hiệu Mazet là một thứ rượu trường sanh bổ lão.

Người khách nghe nói cũng có lòng muốn việc trường thọ như ông, liền về nhà sai thợ đi mua cho đặng thử rượu Quina Gentiane mà dùng mỗi bữa. Thiên hạ nghe nói cũng đổ đả tham sanh, cũng bèn rủ nhau đi mua rượu ấy đem về mà uống bổ quanh năm.

Có bán trong các tiệm hàng xén (épiceries).

Chạy đàng mồ mả đàng má Chạy thầy cả mả thầy con

Ở đời chẳng có cái chi khoái cho bằng học trường. Nếu ở đời mà muốn thông thả mà chẳng được học trường thì làm sao thông thả với thiên hạ.

Bởi ấy cho nên sự bôn huật tuy thiên hạ ít hay lo đến, chứ nó là một bệnh rất hiểm nghèo hơn bệnh dịch khí, ấy là lời luận hữu lý những người có ăn học phải phục vụ. Sự bôn huật nó làm cho đồ vật thực đồn đập trong đại trường, trong bao-tử, bèn sanh ra một thứ độc được, sẽ làm hại cho cả châu thân. Cái ruột mình chẳng phải là cây lá đá, nếu bị vật thực đồn đập lâu ngày như vậy thì sẽ hư hại mà chết.

Vật thực đồn đập tại đại trường tại bao-tử, bèn trở ra ở hang của chừ độc trùng.

Thường thường hề trong mình mạnh giới, đi sông hữu chí, thì trong mình mọi việc an hảo, dầu cho phần là một vị thuốc độc đi nữa, mà hằng ngày đường đại tiện huật bôn, nên làm sao an hảo đặng.

Sự hại ấy rất lớn, cho nên từ cổ cập kim thiên hạ ai ai, lâu lâu cũng lo lấy trường một lần.

Khí trước thiên hạ hay ra thông khoan, uống thuốc xỏ vằm vằm, mà vì chẳng thấy hiệu nghiệm chi, cho nên lần lần thiên hạ ít hay dùng cách đó.

Mà cách vài năm nay, coi thiên hạ lại ra uống thuốc xỏ, hề ai bán thuốc tiêu đàm xỏ làm, hạ lợi mau mau đều mua uống làm cho lên đời các quan lương-y phải giữ mình mà lên tiếng ngăn đôn.

Có một ông lương-y rất có danh tiếng là ông Barlureaux bèn thõ tận tinh thần hươi bút ngọc đặt ra một cuốn sách cương mục đề là: sự tẩy trường là đều đại cho dân trời.

Cùng nghĩ tốt xét, thì ông lương-y này lời luận rất hữu lý, vì các thuốc hạ lợi đều là vị độc được. Bởi vậy cho nên người ta có nói hề mỗi lần uống thuốc xỏ, thì cũng như khởi sự mình thuốc mình vậy.

Tuy mới ban đầu chưa thấy, chớ hề mỗi tháng mà uống năm lần mười lần, thì sự hại liền thấy rõ. Hoặc uống hoài nư quen ruột thì phải đổi thuốc, hoặc phải uống nhiều hơn mới cử nổi. Xin hãy nghe lời luận của ông Arnazan:

« Hễ mỗi lần uống thuốc hạ lợi thì sẽ bị trường nhiet, nghĩa là nóng trong ruột. . . . Nếu uống thường thì nó sẽ làm cho đại trường biếng nhác, bởi ấy mà sanh ra bệnh huyết suy. Mà nếu không uống thuốc hạ lợi thì làm sao? há đi để hơi phần nó xi làm cho huyết khi ở trước hay sao.

Ấy vậy chừ công phải rằng mà lựa thuốc hiền hậu mà uống bởi vì trong hai đều hại thì phải lựa cái đều hại nhỏ mà dùng. Mà mầy ai hay nghe lời phải như vậy.

Bởi ấy cho nên có người mới trù nghĩ tìm kiếm một thứ thuốc rất tinh thần, rất hiền lương đáng giúp đại trường cử động tự nhiên, chẳng hề phạt tí hại trường,

Vị thuốc ấy hiệu là JUBOL mà quan lương y Frankel đã có luận giữa Thái-y viện ngày 28 juin rồi đây.

Lời luận ấy như vậy: « Tôi hết sức trù nghĩ, kiếm cách trị bệnh bón cho khỏi hại trường.

Theo ý tôi, bệnh bón sanh bởi tại đại trường biếng nhác, nay muốn cho huyết trường, thì phải giúp cho đại trường cử động tự nhiên.

Tôi bèn dùng thuốc JUBOL từ một hoàn đến ba hoàn, thuốc ấy rất nên thần hiệu, song phải uống cho vài ngày thì mới thấy hiệu nghiệm.

Chẳng có bệnh bón nào mà trị chẳng hết mỗi đêm uống hai ba hoàn thuốc JUBOL mà đừng nhai, phải nuốt trọn, vì trong ruột thuốc rất đắng.

EMILE GAUTIER

Có bán trong các tiệm thuốc Nam kỳ
 Có trử tại tiệm thuốc Thượng-đàng,
 chủ tiệm là G. RENOUX nhưt hạng bảo-
 tể-sur, Saigon, góc đường Bonnard và
 đường Catinat. Và tại tiệm thuốc Pháp-
 Á, chủ tiệm là SOLIRÈNE, đường Thủy-
 binh Chợ lớn.

THẮNG BỊNH THIẾT ĐƯỢC

(Le fer qui fait vaincre)

Ái có mặt máu xanh xao thì nên dùng
 thuốc Dragées Rabuteau mà uống thì chử
 khỏi bệnh, chẳng sai. Có lẽ khi chử khản.

BẮC-KỲ

BÀI DIỄN THUYẾT

của quan Thống-sứ Bắc-kỳ
DESTENAY đọc tại Thương-
 nghị-hội-viện

Ngày 25 Octobre 1913

Các ông,

Nhân dịp r.ở Bắc-kỳ Thương-nghị-hội-viện lần thứ tư, tôi xin lãnh ý các ông trước là cảm tạ đấng hiền ngày xưa, đã sáng lập ra Dân-hội-nghị viện ở Bắc-kỳ lần thứ nhất, đến nay là 27 năm, mà dân Annam, hãy còn hám-mộ, ấy là quan Toàn-quyền Paul Bert.

Hắn các ông cũng nghĩ như tôi rằng: trong lúc trọng thể như hội này, nên biết công ơn các đấng hiền nhân y kiến cao xa rộng rãi, đã thắng vượt được đời trước, lại hay đoán được việc đời sau.

Quan Toàn-quyền Paul Bert lòng Ngài sáng như đuốc, hằng thương dân như cha thương con; chẳng mầy nửa với Ngài mất, giữa chốn Kinh đô. Mà hôm nay các ông hội ở đây, lòng tưởng đến Ngài thì bụng chỉ chăm điều ích quốc lợi dân, chẳng nghĩ đến tình riêng nhỏ mọn, mà lo công việc cho ôn-tồn, tinh-lẽ, vững vàng. Ước sao trong lúc các ông đang hội nghị, tưởng như có đấng hiền-nhân ấy chứng minh cho vậy.

Lại xin-cảm ơn quan Toàn-quyền Beau vì trong năm 1907, Ngài đã hết sức xét liệu, mà lập ra Nghị-viện Bắc-kỳ và hội-viện các tỉnh, để cho dân có người thay mặt cùng nhau, bàn bạc công việc toàn hạt hay là bốn tỉnh.

Sau nữa xin cảm ơn quan Toàn-quyền Sarraut ngài đã trù nghĩ cho trong Đông-dương này, xứ nào cũng có Hội-đồng Nghị-viện hiệp với tỉnh thể xứ ấy. Như ở Bắc-kỳ này ngài đã cử như việc quan Toàn-quyền Beau đã làm, đem châm chước, cải bổ những điều chưa xứng hiệp, lại rộng cho nhiều điều được tự do. Ngài muốn cho trong tứ-dân bậc nào cũng có người thay mặt, và nhưt là Ngài ban quyền rộng hơn, để thêm danh giá cho các ông ấy, nên

Ngài định rằng: tự này về sau, có một đôi việc chánh trị, một vài khoản trong sổ chi tiêu, thì phải đem ra cho nghị-viện bàn, rồi mới thi hành.

Tóm lại chủ ý Ngài là muốn cho Thương-nghị hội-viện thành nên một cái trụ cho việc chánh trị nước này, cho nên diễn thuyết kỳ nào Ngài cũng có tỏ ra rằng Ngài lấy việc Thương-nghị-hội-viện mới này làm quan hệ lắm.

Còn phần tôi, lần nào thông tư cho các quan Công-sứ về việc bàu cử, thì tôi cũng nói thiệt về điều ấy lắm; tôi xin nhắc lại đây: công việc nhà nước gánh lấy to lớn, nặng nề, các ông là người thông thạo dân tình, cũng mong các ông bày tỏ ra cho hết và bàn luận giúp.

Nhà nước chẳng trông mong các ông giúp đỡ, thì sao lại tự lúc ban đầu, có tận tâm mà lập ra Thương-nghị-hội-viện, đến lúc lập thành rồi, lại ra sức chỉnh đốn luôn luôn để thêm đường ích lợi.

Mà cơ gì nước Đại-pháp lại gắng sức mà lập cho thành Thương nghị-hội-viện ở Đông dương này? Vì nước Đại-pháp là một nước đại-lượng, bảo-hộ nước nào thì chỉ mong làm cho nước ấy được sung sướng, thịnh-vượng thôi. Nếu không làm như thế, thì làm không xứng với nước Đại-pháp, không xứng với tinh thần quảng đại, với quốc-tục lưu-truyền, với danh tiếng nhà nước Đại-pháp xưa nay mà trong hoàn cầu vẫn biết. Nước Đại-pháp xướng ra lãnh lấy việc đem gieo hạt tự do khắp mọi nơi trong thế gian, như lời quan Toàn-quyền lúc diễn thuyết kỳ trước danh trường Nam-định vừa rồi, có nhắc lại thế này: « Nước Đại pháp không có ở ra hai « lòng, hai mặt, đầu đâu cũng dài « hậu tinh, mà đến đây lại xử ra « cách khác, hay sao? »

Chẳng có lẽ coi dân thuộc về mình, là con cái mình, không bằng dân các nước ngoài. Dân các xứ ở cõi Đông-dương này cũng vì như một họ lớn, mà dân Annam là trưởng nam, thì tin rằng: nước Bảo-hộ ở đây chỉ một niềm tìm lợi cho dân Annam được sung sướng

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình
Lục-tinh-tân-văn giùm

thịnh vượng, và làm cho dân càng ngày càng tiến hóa lên, có thể dự vào cuộc đời bây giờ với các nước văn minh.

Thật chỉ mong có một điều làm thế nào tùy tiện dẫn đường chỉ lối cho dân mau mau vào nề tiến bộ. Nhưng hề các ông có hết lòng trung thật mà giúp thì điều ấy mới làm thành hiệu được.

Mà đã gọi là tiến bộ, thì tất phải biến phong tục, cải chế độ. Tôi đã biết rằng: dân chưa dứt tinh bộ phong tục xưa, lẽ lối cũ. Phong tục lẽ lối xưa nay trọng kính đã đành, nhưng sùng phải đem ra mà xét cho tường tận, điều gì nên giữ, điều gì nên không? Khi nào xét thấy điều gì đã cũ xưa rồi, không hiệp với thế sự đời ta bây giờ, thì còn nên để làm gì, sao chẳng bỏ, sao chẳng đổi đi. Có sự chưa muốn bỏ mà phải bỏ cho có ích lợi, nhưng phải bỏ ngay chợ kịp thời. Vì như kẻ làm vườn trồng cây, phải nâng cắt đốn sửa sang khi cây chưa nảy chồi non, có khi phải cắt đến nửa nhánh, để cho còn nhánh nào nhánh nẩy lên được mạnh, sinh được trái tốt hơn. Nếu mà để chậm đến khi đã ra hoa mới đốn, chẳng phải là hóa ra uổng công sao?

Độ tháng hai tây vừa rồi, lúc tôi làm tờ trình Hội-đồng chánh phủ Đông-dương để xin thiết lập Thương-hội-nghị-viện thì tôi có nói rằng:

« Trong các người Đại-pháp cùng người Annam, có nhiều người minh mẫn cũng còn đem lòng tiếc việc cũ, và thấy tiến hóa còn lưỡng lự chưa theo, vì còn háo mộ điều cũ đương biến cải, mà hẳn cũng vì lòng không mong về hậu vận, không chắc gì đến đời. Có khi những người ấy ước ao rằng người Annam cứ khu khu theo cổ tục, ăn ở một cách nhu nhược lạ thường, việc gì cũng câu nệ, chỉ biết sợ quyền quan là phụ mẫu dân và giữ thói xưa, mà kính sợ quyền vua như trời như phật, cứ giữ khuôn phép nghiêm ngặt, bảo sao nghe vậy, thế nào cũng đành chịu, thế là hơn. Nên văn minh xưa ấy trong bấy nhiêu

đời nay đã chứa sự tư tưởng của người nước Nam là một loài siêng năng chịu khó, mà cũng đã đủ các điều sở nguyện; bây giờ lấy tay nhúc nhích đến nền văn-minh ấy, thì hẳn không ai dám nói rằng không có điều gì đáng tiếc. Đến như những ý tư tưởng mới của bậc thiếu niên ta hằng ngày hằng thấy nẩy ra, làm cho xã hội bốn dân biển cái dần dần, thì kỳ trung có được hoàn toàn cả đâu?

Dân Annam cũng như dân các nơi khác trong hoàn cầu, hề trình độ tràn lên thì chẳng khỏi gặp đôi ba điều nguy kịch. Nhưng muốn biết rằng ở thế-gian này có phép nào ngăn cấm không cho trình độ tiến lên được chẳng; mà so đi sánh lại xem như thế, có phải đường lợi nhiều hơn đường hại không? (hằng những là lợi cho người Annam mà người tây cũng thế.

« Có kẻ tưởng rằng dân Annam cứ ở thũng thảng như con trẻ, được sao hay vậy, hề thấy ma quỷ còn con thì sợ, ai có quyền thế thì ti cũng hãi kinh, thế thì được sung sướng sao? Lại có người nghĩ rằng nhà nước Bảo-hộ đến đây, cứ một niềm coi giữ biên thùy, cấm chấp đạo tặc, trong ngoài cho yên, chẳng nên dự đến việc chánh trị, không cần giáo giục chỉ dẫn cho dân. Có phải việc nhà nước hóa ra dễ dàng lắm không? Nghĩ thế là nghĩ sai lầm. Qui cũ

xưa, dầu có điều gì dở cũng đã khuấy mắt rồi, nên tiếc; chế độ bây giờ, hơi vạy vò xem thấy ngay, thì lấy làm trái tai, bức tức. Người có tuổi biết rằng người có phúc sinh ra thời bây giờ ở xứ này, thì dễ đường kiếm ăn được hưởng cảnh trượng thái bình hơn khi nhà nước chưa sang bảo hộ. Nếu chịu khó xem xét thì biết rõ ngay rằng: ở miền cực đông này tuy các vua chúa nói rằng cai trị dân sự như coi sóc con cái, nhưng mà cả hoàn cầu này có nơi nào lăm lộn lạc, lăm trộm cướp, lăm việc đảo điên ghê gớm, lăm nợ hiềm thù chưa trả, như các xứ ấy không?

quan cũng đã chẳng biết huyết-cầu là gì? Huyết-cầu này hề có hư, hoặc thiếu, mà dùng thuốc Dragées Rabuteau mà trị nó, thì mau lành bình vô hồi.

Khi nào đau mất máu thì huyết-cầu thiếu hơn hồi khi còn mạnh giới, bên trở nên dot dot làm cho người bệnh phải tiêu tụy mà nhức đầu luôn luôn.

Có khi bệnh mất máu nó gat nhiều người đờn bà. Khi không vụt mất tháng. Họ tưởng là có thai, chớ không hề trong mình đâu. Gặp lúc như vậy cũng khá dùng thuốc Dragées Rabuteau mà cho người bệnh uống.

Hề có gặp người đờn bà nào mặt mày xanh xao, yếu ớt, buồn bã, làm việc chi cũng chẳng đứng thì hãy khuyên họ dùng thuốc Dragées Rabuteau mà uống thì trong vài ngày thấy trở nên đỏ da thắm thịt, siêng năng vui vẻ, chẳng lo rầu đều chi nữa.

Con gái mới có chồng thường hay có bệnh này, vậy kẻ đừng làm cha mẹ hãy coi chừng cho con cái.

Đây, tôi nhắc lại một điều là; huyết-cầu cũng như bình linh nó bảo hộ cho thân thể chúng ta Đức tay thì máu đặc lại mà càng trở chẳng cho bụi bặm cùng lẽ vì chi trùng chen vào mà hại ta, mà hề lẽ vì chi trùng lọt vào mình được thì máu bèn ra tay chống cự và giết sạch.

Khi nào bị những thú độc ấy nó làm cho mình đau, thì sao sao cũng chẳng khỏi hư máu, vậy hãy uống thuốc Dragées Rabuteau là một thứ thuốc rất tinh nghiệm làm cho máu ta sẽ trở nên thanh vượng tráng kiện.

Quan lương-y Mermay



Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-dãng, chủ tiệm là G. RENOUX như ở hạng Bào-t-sur, Saigon, góc đường Bonnard và đường Catinat Saigon Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là SOLIRÈNE, Chợ-lớn.

CHƯ TÔN ÔI!

Tôi thường hay coi nhứt trình Lục-tính-tân-văn thấy nhiều khi khen ngợi vài hiệu con nai và chỉ hiệu Cartier Bresson là chắc tốt lắm.

Tôi chưa lấy gì làm tin bèn mua vài và hi ếp mà dùng thử thiệt quả y như lời. Bận n lâu rách lại màu nó coi tươi tấn luôn, như là giặt ủi coi nó tốt lắm. Khá khen cho hãng vải Dumarest này, chủ-tôn hãy mua dùng thử coi, nhà trữ ở lại đường Kinhláp (Qu-levard Charner) Saigon, môn bài số 2.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm

RƯỢU COGNAC MOYET

Rượu COGNAC hiệu MOYET này đựng trong chai lớn cùng vẻ nhỏ. Trên mỗi chai,

gắn nơi nút, có một cái nhãn ba màu như **CÓ TAM SẮC VẬY**

Ấy là **Cognac Moyet** là một thứ rượu thiết ngon, chứ không phải như mấy thứ rượu khác kêu là rượu Cognac đó đâu.

Nay có luật mới cấm không cho kêu mấy thứ rượu đó bằng rượu Cognac vì nó làm cho người nào uống nó phải mang bệnh má chớ.

Chữ **COGNAC** trên nhãn nơi trên đây thì đủ chứng rằng rượu hiệu của chúng tôi là thượng hạng.

Hãy thử ít chai rượu Cognac Moyet thì biết!

Mỗi khi ăn cơm rồi, uống nó thì mau tiêu lắm.

Khi nào một dùng một ly nhỏ thì **chắc khỏe** liền trong giây phút.

Nhắc lại một điều là rượu Cognac Moyet rất trong sạch thiên hạ trong cả hoàn-cầu ai biết khi ăn uống đều dùng nó.

Trong mấy tiệm hàng xén đâu đâu cũng có bán

→ **CÓ BÁN SỈ** ←
 TẠI HÀNG
Union Commerciale
Indochinoise
 34, ĐƯỜNG CHARNER, 34
 SAIGON ←

CƠ QUÁ TRƯỞNG THỨ 15

Chớ có nghĩ sai. Tuy trong sách thường ví một nước như một nhà, nhưng bây giờ ví như thế không được, nhất là một nước lớn; chế độ ngày nay nhiều mỗi hơn, công việc cai trị trong một nước công phu, tế mạt hơn công việc trông nom trong một nhà.

Nhà nước bây giờ không có thể chuyên quyền lấy một mình, gánh lấy cả trách nhiệm như cha một nhà, mà cũng không có thể xao lãng việc dân để chỉ chuyên về một việc tuần phòng thôi; nhưng phải cùng với dân mà làm các việc, lại khiến cho dân nhờ các ông đại biểu đề tỏ tình hình, cùng bàn cho nhà nước biết ý dân số nguyện thế nào?

Về phần dân, thì việc gì cũng không nên trông cậy nơi nhà nước, như chim con nằm trong ổ, hỏ mỏ chờ mồi. Dân phải biết tự sự, phải bạo dạn, lo tính tìm lấy đường ích lợi cho mình, bằng không thì nhà nước có tận lực làm cho mình phần chấu lên nữa, cũng uống công mà thôi. Vậy dân phải chắc rằng: cho được sung sướng, thì trông cậy nơi mình hơn là trông vào nhà nước.

Chẳng có nước nào mà phép cai trị mướn phần vẹn cả mướn bao giờ. Trong sách đời xưa có nói đến những phép cai trị tuyệt diệu, để cho người đọc nước lòng muốn theo, kỳ thật nhà nước nào ra công ra sức, tùy thời biến cải, chỉnh đốn luật lệ thêm bớt thế nào, cho hiệp với thể sự một ngày một khác, thế mới gọi là thiện-chánh. Lúc nào cũng phải năng sửa sang cho càng ngày càng được trọn vẹn hơn; nhớ lời trong sách: *Thang chi bản-minh viết: « Cầu nhật tân, nhật nhật tân. hựu nhật tân »*. Vua Thang xưa còn phải đề vào bồn tắm để thường nhớ đến, huống chi ta chẳng nên theo lời ấy sao? Nếu không theo lời ấy, thì một nước dẫu có qui-mô hay đến đâu cũng chẳng khỏi suy kém đi, thành ra hủ bại. Nếu người làm tai mắt của dân, không biết trách nhiệm của mình, cứ làm hơ hổng, cứ khác biệt trẻ nãi, cứ theo lẽ lối cũ, xong việc thì thôi, không tìm cách chỉnh đốn cho ngày một hay ra, thì

dầu phép tắc tốt đến đâu, thói xấu cũng ngày một thấm vào. Vậy thầy Mạnh có nói rằng: « Do kim chi đạo, vô biến kim chi tục, tuy dữ chi thiên-hạ bất năng nhất chiếu cugĩa ».

Như vậy, trách nhiệm của Nhà-nước có hai điều: một là phải coi giữ cho trong nước khỏi hỗn độn, được thái bình, hai là phải dẫn lối cho dân được phát, được phần chấu hơn. Nếu nhà-nước trẻ nãi, không thi hành đều thứ hai thì nước sinh ra non-náo, rồi sau có khi sinh ra xôn xao, loạn lạc. Bởi vì ở trong nước thì tự nhiên lòng dân từ từ tiến hóa, ý kiến dần dần nảy nở, không có luật lệ qui củ nào ràng bó lại được đâu. Ở ngoài thì tư tưởng mới, cứ tuôn tràn vào xứ, không có thành-quách hào-lũy nào ngăn đón lại được.

Khi dân một nước hằng giao thiệp với các người ngoại quốc, bằng gặp được thói tục khác không giống thói tục mình, khi thấy các-lần bang dẫu đó biến cải rầm-rầm, thì có lẽ nào lòng không chuyển động, bụng chẳng phân vân. Ấy là tình dân Annam bây giờ đó. Nhưng một điều có người Đại pháp ở đây thì hằng ngày đôi bên vẫn lại hằng thấy nhau, thì đã đủ làm cho cách ăn nết ở người bản-quốc một ngày một khác, đã đủ làm cho trí não nảy ra những điều sở nguyện mới chẳng? Lại ở bên cạnh nước nhà đang xảy ra những việc như thế, có lẽ nào không biết được? Khắp cả chốn Cựu đông đâu đấy âm-âm theo phong-chào mới, biến cải đùng đùng, trước kia là Nhứt-bổn, nay thì Tào bỏ thói cũ, lập chế độ tân; thì chỉ một mình người Annam ở yên làm sao được? Như nước Tào, vẫn kể là nước noi theo lệ cũ ông bà, biết mấy đời nay cứ chấp nê mà bây giờ cũng phải tỉnh lại, theo đời, cứ động. Dân Annam khi trước mọi sự vẫn noi gót nước Tào, chịu thần phục nước Tào đã lâu lâu, nay trong thấy nước ấy như thế, há lại kiên tâm được sao?

Dân thấy những sự biến cải ở nước lân bang, giục lòng mình muốn theo; ấy cũng chẳng phải là tại có tánh háo di hư không, hay là lòng muốn bắt chước

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình **Lục-tinh-tân-văn** giùm

Số 301
kê lần
cũng
âm giục
Xét sử-l
có đời
mực, m
Cuộc đ
biến cải
như th
khỏi, h
Nước
nào ph
nước n
cứ tr
liệt m
vậy. N
thời th
nào mà
nước
cho có
đời b
thì các
trong
đều
lòng, b
đi. S
tránh
lấy đ
cũng ở
câu r
tất th
nhưng
ly đượ
Vậ
biết vi
xứ này
phải l
mới, h
cũng
thề l
điều
am-hi
lệ về v
vừa kh
tình tu
Thư
ta đã
làm n
có lấy
đi tới l
hồ đ
nhưng
Ở đời

kể lần ban mà thói đầu : ấy chắc hẳn cũng có thiên tánh, hầu như sự tự nhiên, âm giục lòng ta, làm cho ta phải theo. Xét sử-ký mà xem thì biết rằng, chẳng có đời nào dân sự cứ trơ trơ một mực, mà nên sung sướng được đâu! Cuộc đời là một cuộc xảy vãn : có biến cải mới vững bền. Phép tự nhiên như thế, vạn vật còn chẳng tránh khỏi, huống chi là một nước kia. Nước có sửa sang qui-củ luôn, đời nào phải cho có giềng mối đời ấy, thì nước mới mạnh, mới oai: Vì bằng cứ trơ trơ một mực, thì cũng như là liệt mất chơn tay, cũng như là tự tận vậy. Nếu xứ Bắc-kỳ cứ muốn bo bo theo thói cũ một mình, thì làm thế nào mà giữ được danh tiếng với các nước lân bang, đầu đay cổ sức tìm cho có đủ tài trí mà đua tranh với đời bây giờ. Nay vào đường tiến-bộ thì các nước trong hoàn cầu phải tương trợ nhau, phải đi cùng nhau đều một bước, phải sẵn một lòng, bằng không thì sẽ suy nhược đi. Sự biến cải chẳng những là không tránh khỏi, mà nước nào cũng phải lấy đây làm điều cần nhất, sống chết cũng ở đây cả. Vì ý ấy lời cổ ngữ có câu rằng: *« Thiên hạ chi sự bất tận tất thối. »* Câu ấy nói về một người nhưng chỉ về một loại dân cũng hiệp lý được.

Vậy cho nên nhà-nước Đại-pháp biết việc biến cải về sau quan hệ cho xứ này, mới đứng đầu đi dẫn cho, là phải lắm. Có kẻ buổi đầu thấy điều mới, hẳn cũng ngạc nhiên, nhưng cũng mau quen. Lâu nay đã thấy thế lệ, dầu khó thế nào, miễn là có điều ích lợi thì người Annam cũng am-hiểu được ngay. Thí dụ như thế lệ về việc xin khai các mỏ, vừa mới, vừa khó, thế mà người Annam cũng tình tường được.

Thường có điều gì hơi khó thì người ta đã cho là khó quá, đã nói là không làm nổi; không nên nghĩ thế, đừng có lấy sự bước hụt mà không dám đi tới luôn. Ban đầu việc gì cũng còn hồ hồ mơ màng không khỏi được, nhưng về sau cũng cần vững lại ngay. Ở đời có nhiều phương thế ta không

biết; thường khi có nhiều việc ta sẽ cũng không phải lẽ mà có điều ta sẽ ngại, ước ao, cũng không được. Thử nghĩ cho chính mà xem: nào có phải là tại ta tập cho dân biết phương thế đua tranh trong đời bây giờ, mà bỗng chột đã mất ngay phong-hóa củ của mình đi đâu. Nhưng mà càng am hiểu thế sự đời nay cần đến Nhà-nước bảo hộ cho, thì càng biết ơn Nhà-nước hơn.

Không những là việc phải giữ lấy quyền lấy lợi, mà lại việc phải lo giữ lấy giống lấy nòi, cũng khiến cho mình phải gắn bó lấy Nhà-nước một ngày một hơn, làm giúp việc Nhà-nước và vui lòng bước vào đường mới dẫn. Rồi dân sẽ biết rằng: có Nhà-nước ở đây thì dân được ích lợi không biết là chừng nào. Nay dân có còn phải lo gì đến những sự nguy hiểm bất thần ở ngoài lân vào nữa không? Như thế có phải dân chỉ một niềm hưởng lấy thái-bình, chăm chỉ làm ăn, chỉ để công đê sức lo cho nước được giàu được thịnh, mà thôi không?

Có kẻ hỏi rằng: mình nghĩ mình giỏi hơn người tiền bối, có phải là tự đắc quá lắm không? Mình dám đoán xét công nghiệp tổ tiên, dám đem phong tục khuôn phép của tiên-nhon khôn khéo đã sắp đặt lưu truyền lại mà thay đổi diên đảo cả đi, có phải trái phép với tiên-nhon chăng?

Việc tiên-nhon, mình cứ noi theo, lại gắng sức làm cho hơn, thì sao gọi là trái phép được? Nên có câu ngạn ngữ rằng: *« con hơn cha là nhà có phước. »* Lại thí dụ như thế này các cụ ngày xưa đã khai xẻ sông rạch, đắp lên đê bồi, khắp cả trung-châu xứ Bắc-kỳ. Nào người có cảm mình bây giờ sửa sang những chỗ hủy liệt cho được tử tế, đắp xẻ các nơi khiếm khuyết cho được tiện tiện đâu. Khê cử ủng tắc, nên khai khoát, đê điều vỡ lở, nên bồi đắp, có để vậy được sao? Đào sông mới để phòng úng tinh cam, đắp đê thêm để ngự hãm phong bạo, sao lại sợ mà không làm đâu. Như việc Khê cử đắp bồi các cụ đã lập ra để lại cho mình,

THUỐC ĐIỀU MÈLIA



Bản từ gói, bao bằng giấy dày, đựng 20 ĐIỀU đầu có thoa keo.

Ở ngoài lại có bao một tấm giấy mỏng, đồ dặng cho khỏi ướt thuốc; trong tấm giấy đó, lại có một tấm hình rất tốt và một con tem nữa.

Thuốc thiệt ngon vấn bằng giấy tốt, bởi vậy cho nên thiên hạ ai ai cũng đều ưa dùng thử thuốc

“MARINA” đó lắm. Đầu đầu cũng có bán, cho tới trong mấy tiệm nhỏ nhỏ trong làng cũng có bán nữa.

SEULS IMPORTATEURS POUR L'INDOCHINE
UNION COMMERCIALE INDOCHINOISE
SAIGON-34, Bd Charner, 34-SAIGON

NƯỚC THƠM HIỆU “DRAGON IMPÉRIAL”

Có bán trong chai nhỏ và tròn đầy bằng nước màu xanh, trên nhãn có hình con rồng và hiệu P.U. C. I. - Nước này mười thơm lắm, muốn cho nó thơm dai, nhiều chừng ít nhất thì đủ. Nước thơm này làm bằng bông thiết thơm tại Đại Pháp-Quốc. - Cách dọn nước thơm này đã lâu năm rồi, mà chưa ai có dưng cái. Cũng có kẻ bắt chước, mà những đồ ấy mua thì uổng tiền. Vậy phải nói cho dưng cái nhãn có hiệu Dragon Impérial mà mua.

SEULS IMPORTATEURS POUR L'INDOCHINE
UNION COMMERCIALE INDOCHINOISE
SAIGON. - 34, Boulevard Charner, 34. - SAIGON

VẢI VÀ DÙ

Khi nào chừ-khán-quan có muốn mua vải trắng mà bán khá nài cho dưng vải số 320 có hiệu P.U. C. I. số 80.000 hay là số 666. Thiên hạ ai ai cũng tìm 3 thứ vải này mà mua vì nó chạc lưm. Giặt dề và màu trang tình luôn luôn. - Muốn cho áo-quần lâu hư thì nên thử 3 thứ vải này. Dù hiệu P.U. C. I. ai cũng ưa dùng vì là đồ làm kỹ lưỡng, sườn chắc và tốt, nếu liết dưng thì xài lâu năm cũng chẳng hề khi nào hư.

SEULS IMPORTATEURS POUR L'INDOCHINE
UNION COMMERCIALE INDOCHINOISE
SAIGON. - 34, Boulevard Charner, 34. - SAIGON

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình
Lục-tinh-tân-văn giùm

mà còn di dịch đi được, không lấy làm vi pháp, thì làm sao lại không có thể hoán cải thói tục qui mô của tiên nơn để lại, một đôi chút cho có ích lợi hơn, hiệp nghĩa hơn hay là tiện hơn được?

Lễ lối, thói tục, luật phép qui mô, nghề nghiệp, văn chương, cách tri, các điều trí dục, giáo dục, cùng đất cát, điều là sản nghiệp chung của dân trong nước cả. Của ấy đều là công nghiệp các đời trước truyền lại, mỗi đời một chút, vì cũng như đất ta ở có xác thịt người đời xưa đã tiêu nát ra. Đời trước làm, đời sau hưởng, không phải công lao khó nhọc gì; đời này nhận lấy như là của báu đời trước lưu lại cho đời sau. Nên làm thế nào cho của ấy qui giá hơn, nảy nở nhiều ra mà truyền cho đời sau nữa, để trả nợ đền ơn cho đời trước, mới là phải. Vậy chẳng những ta được phép hoán cải thói tục qui mô của cha ông ta lưu truyền lại, mà lại là chánh việc bổn phận ta phải làm như thế.

Và lại giá thứ ta có sửa sang được điều gì làm cho hay hơn trước, thì ta cũng không nên cậy mình; nay có hay hơn cũng là nhờ các người trước, vì xưa có công lao khó nhọc tìm xét ra được, thì bây giờ ta mới được hay. Cả từ nết-na, đức hạnh, đến đều làm lỗi, cũng tỉ như những đều dạy khôn ta cả. Nhân công việc đã sẵn, ta thêm vào một chút thì đi xa hơn được mấy bước. Vì như cha công con, con thấy xa hơn cha, chẳng phải là con cao hơn cha, chỉ là tại cha công mà thôi. Ta thấy xa hơn các cụ đời trước có lạ gì, chớ lấy các cụ làm thang sao?

Nếu một nước nên khao khát vào đường tiến bộ, thì cũng cần phải đi cho cần thận và xem xét cho tinh tường. Phạm việc gì cải cũng phải từ từ cho có mực, nhật tiêm nguyệt ti, ngày có đổi, mà không biết có đổi, chớ nên trong một lúc mà đem điên đảo hoán cải hết cả đi, hay là hớp tớp thêm đổi những điều gì trái nghịch với phong tục xưa nay quá, thì không nên. Sự dĩ vàng đem mà bỏ đứt ngay đi, thế nào cho khỏi nồn náo nhân

tâm. Sự đương kim phải lần lần kể lể sự dĩ vàng, mà phải nhân đấy tự nhiên sinh ra, cũng như là có nụ rồi mới có hoa, có hoa rồi mới kết trái.

Vậy phải giữ gìn, chớ nóng nảy, chớ vội vàng, chớ nói đầu làm đấy. Chẳng khá mơ tưởng bông lông, chẳng khá thấy luận bàn hay những sự không thi hành được mà quáng mắt. Dầu lòng ta ước ao hay là ý ta muốn làm sao cũng mặc dầu, việc phải xảy ra thế nào, vẫn cứ thế. Vậy ta chỉ nên cứ thật việc mà xét thôi. Công cuộc tiến hóa là một việc khéo lựa, việc lịch lãm, chớ chẳng phải là việc lý luận, việc tâm tình. Vậy muốn cho thành hiệu thì cốt lấy một điều là làm việc gì cũng khiêm nhường, chớ lấy làm tuyệt hiệu, và chẳng bao giờ không nhớ đến việc thật sự.

Các ông cứ nghĩ đến các cuộc biến ở đời chung quanh đây mới độ mười lăm, hai mươi năm nay, chớ cũng chẳng xa thì các ông biết ngay rằng dân nào không suy nghĩ, cứ rần rộ muốn biến cải duy-lân thì hình như là tự gây nên họa. Làm nóng nảy, vội vàng, như thế, thì trước sinh ra rối rắm cho cả tứ dân, rồi kể đến loạn lạc trong ngoài, thế nào cũng tổn người hao của.

Tổn người hao của, phải sao xuyên mới đặng một chút điều hay, có phải là đạo trời định vậy, không tránh được chăng? Chắc là không phải thế, bởi vì điều gì dùng cách hung tợn mà làm được, thì cứ ung dung kiên tâm mà làm, nhiều khi thành hiệu chóng hơn và bao giờ cũng vững vàng hơn. Nước nào vào đường tiến bộ cũng phải muốn hay, nhưng mà chớ tưởng rằng ý muốn sao được ngay vậy đâu. Làm việc gì, mục đích biết tường tận, thì được, chớ muốn định hẩn hạn trước cho là bao lâu phải xong là không được. Phải lấy sự xem xét cho tường tận, sự cẩn thận, sự khôn ngoan mà chống chế với sự bối rối bởi lòng thích việc duy tân, bởi tánh ham đều lộng hiểm. Vì không như vậy thì dân cũng giống như người Tống nhỏ nhóm lửa thêu xưa cho mau lớn mà ông Mạnh chế đó.

Việc tiến hóa là việc rất cần cho

một nước, nhưng cũng là việc rất lâu rất khó. Tiến hóa là thế nào? Có phải là gồm cả với sự mở mang việc lý-tài không? Nước nào mà việc canh-nông làm trảng cách, việc khai khoáng tiện lợi, việc công tác mở mang, khí dụng tinh xảo, nước ngày một phủ cường, dân ngày một thêm no ấm, dễ lối kiếm ăn thế thì đã mãn nguyện chưa? Của cải được sinh phát nảy nở cũng là một điều cần thiết trong sự tiến hóa; cũng là một dấu tiến hóa trông thấy rõ ràng, là một phần rất quan trọng, mà dễ làm hơn, nhưng thế cũng chưa là đủ.

Mà nước nào đã sẵn của cải như thế lại thêm sự học hành nữa thì đã đủ các điều cần cho việc tiến hóa chưa? Hễ việc giáo-dục mà tiến hóa lên, thì tiện cho ai nấy mặc sức học hành, đã được mở mang trí hóa, lại thêm thế lực cho mình. Trong cách làm ăn thì kể thầy thợ chỉ nhờ sức mạnh chơn tay mà, người học thức có nhiều cách hơn. Và lại việc tri-học mỗi ngày một thêm ra được nhiều cách thế cho người ta đoạt được thiên cơ. Cuộc đời là cuộc chiến tranh, cách trí là khí giới cho cả nhân loại, học hành là khí giới riêng cho mỗi người. Hễ học thức càng mở rộng, càng lan tràn ra khắp cả bàn dân thiên hạ thì càng to đường ích lợi cho xã hội; cốt là giúp cho việc giàu thịnh mỗi ngày một dễ thêm lên.

Nhưng mà nước nào dầu mọi đảng đã được tiến bộ, như vừa nói mới rồi, mà chưa lo lắng đến điều cao sâu hơn thì đã gọi được là nước thật văn minh chưa? Văn minh là một sự rất lẫn xăn, nhiều mối hiệp lại thành. Mà điều làm cho nước được trọng vọng danh tiếng nhất, chẳng phải là bởi oai quyền cao cả, của cải dư dật, hay là cách tri, văn-chương, nghề-nhiệp phấn chấn mà được đâu; nhưng mà có ra sức tìm lối công bình thì mới được. Lập được phép công bình, ấy mới thật văn minh tiến hóa.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm

Điều-công chính rất là quan hệ, mở sách nhỏ mà xem, trang nào cũng thấy bàn đến. có câu rằng : « Quốc bất dĩ lợi vi lợi, dĩ nghĩa vi lợi dã . Các ông cũng nhớ lời thầy Mạnh đối lại cùng vua Luong-Huệ-Vương rằng: « Vương hà tất viết lợi? Diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hĩ » Chẳng phải là chỉ có các bậc thánh hiền mới mến điều nghĩa mà thôi đâu, ai cũng nói tỏ tường lấy điều nghĩa làm cần, ai cũng chực tưng, lúc nào cũng nói đến, nhắc đến điều nghĩa luôn luôn. Nhưng mà miệng nói, bụng có suy không? vẫn loài người thường thấy lẽ không mình, xét đoán thường sai, hề việc gì, có động đến tư lợi, thì lại sanh ra lòng khác. Điều bất nghĩa, mình phải hại thì ta thân, mà được lợi thì làm thịnh.

Các ông nghĩ bây giờ trong xã-hội Annam điều gì cũng đã hiệp nghĩa hẳn chưa? Các ông tưởng trong hương thôn không còn có thói tục gì làm cho nhiều người phải thiệt hại sao? Các ông đã từng trải thói tục, am hiểu dân tình, nhà nước Bảo hộ trông rằng các ông bàn bạc bày tỏ ra giúp nhà nước, để có điều gì không nên đề vậy, thì lần lần sửa sang đi. Phong tục lúc ban đầu, có nhiều ý cũng tốt, nhưng đến sau lâu ngày sai đi, hóa ra xấu, bây giờ chỉ nhắc lại cái ý hay ấy là đủ, không phải sửa đổi gì; nhưng có điều phải đổi đi một đôi chút mới được toàn mỹ. Việc chính đốn thói tục thật là việc khó, khéo liệu mới được, nhưng mà là việc danh giá quảng đại ta phải hiệp sức mà làm.

Các ông,

Kỳ hội-đồng này nghị luận những điều gì, đã có một tập vấn-đề gửi cho các ông xem rồi. Các điều cần ở đây có cả, tôi không thêm điều gì khác nữa. Các ông xem ngay những điều nhà nước đã chọn giao cho các ông bàn, thì biết rõ ý nhà nước Đại-pháp muốn lo cho có sự công bằng phải lẽ.

Trước hết các ông bàn về hai mục cần nhất trong số thâu xuất Bắc-kỳ, về việc công ích, việc trợ y, việc học hành.

So sánh với các năm trước, thì biết những số tiền nhà-nước dự định để tiêu về các khoản ấy, thì rộng rãi và đã tăng lên nhiều lắm. Bởi vì nhà-nước cứ lòng công thẳng, thấy việc gì có ích chung cho cả đồng dân, thì lo tính để nhiều tiền tiêu về việc ấy; có ý làm như thế, thì phần nhiều tiền thuế của dân nộp lại trả cho dân. Trong xứ này việc công ích đầu đầu cũng cần làm cho tiện canh nông thưng mãi, để cho việc lý tài trong nước chóng khai hóa, cho dân được thịnh vượng. Mở mang việc học hành, chẳng những là được ích lợi như thế, mà lại càng quan hệ về ngày sau nữa.

Việc công ích là tỉ như khí dụng rất cần cho sự tiến hóa, việc học hành luyện tập tinh thần người ta, mà tiến hóa lại cần nhất là phải có người. Đến như việc trợ-y thì không những là một việc làm phúc, chữa những người có bệnh tật, nhưng lại là một việc phòng bị để trừ những chứng truyền nhiễm, cho khỏi hại người như mấy năm trước. Xem như những việc đã cứu giúp được người ta ít lâu nay, thì biết rằng về sau việc trợ y này hỏi còn ích lợi cho người ta lắm. Trong các thôn xã bây giờ có còn ai không biết rằng: việc trồng trái, thuốc nóng lạnh linh nghiệm thế nào không? Việc trồng trái, thuốc nóng lạnh bây giờ dân đã lấy làm hay, rồi ra các điều cần trong phép về sanh dân cũng quen dần dần, thì sẽ tránh được nhiều sự đau đớn khổ sở.

Những việc công ích lớn mà sang năm khởi làm, thì có việc sửa sang đê bồi lại cả mọi nơi. Nhà nước đã định lấy 40 vạn bạc để xài vào việc ấy; nhưng mà muốn tìm cách làm thế nào cho đỡ tốn, mà công việc lại được tử tế, vững vàng, chắc chắn; nghĩa là đã chịu tổn tiền mà làm thì muốn cho ích lợi cho dân, để cho mùa màng khỏi tổn hại. Bây giờ đương xét để thi hành việc ấy.

Lại khi nhà nước sức cho dân phụ làm việc gì mà có trả tiền công, thì làm thế nào cho dân phụ được lãnh đủ cả tiền công-sá không suy-xuyên mất đồng nào, và làm thế nào cho

những công việc ấy khỏi sanh ra các tệ đoan. Tôi chắc rằng làm việc ấy là việc cần cấp và rất là quan hệ cho dân lắm, nếu bắt dân làm mà xử cho công bình, thì hẳn dân không phàn nàn oán trách được. Vậy các ông hội nghị bàn xem nên làm thế nào để trả công sá dân phụ cho tử tế.

Điều thứ hai trong vấn đề là việc bầu cử tổng-làng. Hiện bây giờ lệ định những hạng nào được đi bầu tổng-làng cũng chưa thỏa đáng; nên Bồn Phủ đã soạn ra một bản điều lệ mới đem ra các ông bàn nghĩ thế nào là phải. Bầu tổng-làng là việc rất quan hệ cho dân, công việc các tổng xã chạy hay là không cũng do ở đấy; thế lại càng nên thêm cần thận hơn.

Lại xin các ông bàn xem việc giữ sổ sinh, tử, giá thú nên làm thế nào cho châu tất hơn và việc sưu thuế hoãn cải thế nào cho thỏa đáng hơn. Có sổ sanh tử, giá thú, lợi cho dân, không những là vì khi có việc phải khai căn cước, tánh danh, niên canh, quản chỉ cùng tên cha mẹ, thì có sổ ấy làm bằng cứ; mà lại nhờ sổ ấy, khi miếng sưu thuế cũng được công bằng. Bây giờ các làng gánh thuế, không có mục nào nhất định, lại về dân san bổ cho nhau thế nào cho công bình. Mai sau làng nào cũng giữ được sổ sanh, tử, giá, thú cho châu tất hẳn hoi, thì sưu thuế chỉ cứ chiếu sổ ấy mà gánh, không phải đóng thuế không Nhà nước cũng đã dự nghĩ một điều-lệ mới để bỏ thuế đình cho được công bằng hơn, đem cho các ông xét nghĩ, nên chăng thế nào. Năm 1907, các ông nghị-viên đã bàn nên đổi như thế rồi; nay Nhà-nước chỉ hỏi các ông về cách thi hành nhà nước toan làm như thế có tiện không?

Đã lâu nay người ta than rằng tiền kẽm ít quá, sanh ra nhiều điều bất tiện cho dân. Mấy năm trước nhà nước thấy vậy, đã đúc một thứ tiền kẽm 6 đồng ăn một xu; nhưng thế nào, dân vẫn không chịu tiêu. Thế mà mất 10 vạn bạc để đúc tiền ấy, mà bây giờ thành ra vô ích, vẫn còn ít đồng ở trong kho Nhà-nước đã thử làm mà tổn kém như thế, không lẽ lại thử

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm

mãi hoài? Nay có người xin với bốn phủ để cho nhà tư đúc tiền kẽm, các ông nghĩ xem có nên chăng. Thử xem tiền kẽm bây giờ có cần đến nữa không? và phỏng tiền đúc theo lối người ta xin thì có hiệp như ý dân không?

Năm nay các ông mới hội nghị lần này là lần đầu nên trong vấn-đề nhà-nước Bảo-hộ chỉ kể ra có mấy điều cần mà thôi, để đỡ phiền các ông, nhà-nước còn nghĩ đến nhiều điều, nhưng nay chỉ hỏi những điều gì cần, tưởng nên thì hành ngay thôi. Mỗi lần chỉ xét một ít điều, điều nào điều ấy phải xét cho chín chắn, kĩ lưỡng, nên làm thế nào nhất định cho hẳn, thì mới là làm việc cần thận, và có ích lợi được. Nên xin các ông cố sức làm thế nào, cho các điều trong chương trình vấn đề kỳ này được xong cả, khỏi phải để lại kỳ sau.

Tôi xin các ông nghĩ thế nào, cứ tự do mà nói cho thật tinh. Trong các điều các ông bàn luận, cũng chưa chắc nhà nước đã theo được cả, vì hoặc còn có sót lẽ gì chăng; nhưng các ông đã lưu tâm mà bàn bạc ra thì nhà nước cũng cố mà làm, chẳng hiệp nhiều thì cũng hiệp ít. Những điều gì có can thiệp đến người bản-quốc thì nhà nước muốn biết thật ý các ông nghĩ thế nào là phải.

Nay các ông là đại-biểu, dân bầu lên; phận sự các ông là để bày tỏ tình dân cho nhà nước biết. Vậy những điều nhà nước hỏi, các ông nên bề bụng nghĩ mà tỏ cho nhà nước biết các điều ấy lợi hại cho dân thế nào?

Nhà nước còn trông mong các ông nhiều lắm: mong sao cho ý tưởng chung của dân sự thế nào, thì các ông bày tỏ ra như thế; mong rằng dân sở nguyên việc gì, hay là cần phải làm điều gì cho dân, thì các ông dải bày ra cho hết. Những điều ấy các ông nói ngoại vấn đề cũng không sao, vì các ông nghĩ ra đều gì có ích lợi, xin với nhà nước làm cũng được.

Nhưng các ông có nghĩ thêm điều gì xin nhà-nước làm thì cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng, chỉ xin làm một

vài điều to, quan hệ, cần khẩn hơn, chứ đừng xin nhiều, thì nhà-nước mới kịp xét định trước ngày các ông hội nghị lần sau.

Tôi xin khuyển các ông điều này nữa, cần hơn cả: là các ông bàn bạc điều gì, thì đừng có lấy tinh thể riêng một huyện một xã làm cơ; nhưng mà nên nghĩ đến chung cả toàn-kỳ; ấy mới thật là làm điều có ích lợi chung.

Tôi xin tỏ cho các ông rằng: Thương-nghị-viện năm nay đã mở hội rồi đó.

Bài diễn-thuyết

CỦA ÔNG NGHỊ-TRƯỞNG NGUYỄN-HỮU-THU

Thưa các ngài,

Các ngài đã có lòng yêu mà cho tôi lên chức danh giá này, thì tôi lấy làm cảm tạ lắm.

Tôi được cất lên nghị-trưởng thật là hân hạnh, vậy xin thay mặt cả các ngài, và cả dân Bắc-kỳ đã khéo chọn các ngài, mà cử làm đại biểu, để tỏ tình biết ơn nhà nước đã rúc biết bao nhiêu công đức to trên đất Đông-dương này, làm cho chúng ta được nương dưới bóng cõ tam sắc vẻ vang mà hưởng cuộc thái bình.

Các ngài đã cử tôi lên, mà tôi lại chẳng sớm biết đem lòng trung tin mà tỏ bày với quan Toàn-quyền Sar-raut để ngài dải bày với quan Giám-quốc, thì há chẳng tiếc lắm sao!

Các ngài cũng đã rõ, khi chúng ta nghe tin rằng thứ dân nghị viện gần mở mà đồng bào phần nhiều lại được dự vào bầu cử, thì ai là chẳng nức lòng.

Nhà nước đã giao cho chúng ta bàn các khoản vấn đề rất là quan trọng, thì chúng ta phải cố sức mà giúp cho được việc, biết sao nói vậy, cứ đem tình thật mà bàn,

Phận-sự chúng ta tuy là khó thật, nhưng tôi giám quyết rằng chúng ta cũng tỏ được đáng lòng nhà-nước đã tin mà mở đường mở lối cho ta.

Các ngài đã tưởng những khoản vấn-đề đều nào cũng là quan trọng. Chúng ta phải bàn bạc cho hết lẽ để nên các việc cải lương.

Nghĩ việc cải-lương, ta-lại nhớ đến hai quan Toàn-quyền đã làm ơn nhiều nhất cho chúng ta, là quan Toàn-quyền Beau và quan Toàn-quyền Paul Bert. Hai ngài đều có bụng tin mà cho dân Annam ta -dự vào các công-nghiệp to ở xứ này.

Trước khi khai hội-đồng thì xin các ngài cho phép tôi dẫn một điều này: trong khi ta bàn bạc thì chớ nên nóng nảy; về việc chính-thể và việc chánh trị chúng ta đều chưa am-hiểu cho lắm, vậy phải nghe lời các quan đã kinh-lịch mà chỉ dẫn cho chúng ta. Cũng đừng quên rằng: cõi Đông-dương ta nhờ có địa-lợi mà sau nên được một xứ hưng thịnh ở đất Cực-đông này, ấy cũng là nhờ ơn Đại-pháp.

Đại-pháp vạn tuế!

LỜI ẮN HÀNH RA CỦA TƯ HỘI SỚCTRĂNG, THUỘC VỀ HỘI KHUYẾN HỌC TRONG NAM-KỲ

HỘI THIẾT LẬP VỐN CANH-NÔNG

ĐỂ MÀ TẾ TRỢ CHUNG TRONG NAM-KỲ

CUỘC THIẾT LẬP HỘI ẤY

Nói cách thế hội ấy thông hành ra làm sao. Những sự ích lợi của hội ấy, sanh ra của AUG. LOYE

Thư Biện-lý quan tại tỉnh Sóc-trăng.

Cách thế sắp đặt hội Canh-nông

§ 5. — *Số tiền lời trong vốn cho vay (tiếp theo và hết)*

Ta nhớ khi ta còn thơ bé (Cách chừng 30 hay là 35 năm nay) ta có thấy tại nhà ta một người làm đất (Hoặc làm ruộng, làm rẫy) trong mấy ngày trời mưa, không làm công chuyện đáng thu chơi cờ bạc thứ chi cũng đánh chơi hết, bài, hoặc các thứ cờ bạc khác, dụng đầu đánh đó, ngoài đường đi, trên ghế giải, hoặc trước cửa nhà, lúc ấy là lúc công việc ngoài đồng đã rồi hết, lúc ấy là tháng 8 tây.

Bây giờ họ không thêm chơi cờ bạc nữa, là tại cơ sao vậy? là vì nay họ biết chữ, đọc sách truyện đặng, đọc biết là mấy thứ nhứt trình, những truyện tiêu thuyết in ra từ đoạn, những nhứt báo những đồ ấy nó tiêu khiển con người hơn là các việc cờ bạc, bởi vì trong những lúc nhàn hạ, thì kẻ làm công việc mắc ham đọc những công việc hội này, hội kia. — Nhưng mà nếu trong đất Nam-kỳ, những người cờ bạc là người ở đồng hương với nhau, thì việc cờ bạc chẳng phải là đều hại to, bởi vì bạc ăn

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tinh-tân-văn giùm

bữa nay thì mai sẽ thua lại, dần thua ăn làm sao, chung cuộc rồi bạc ấy cũng còn ở trong làng mà thôi. Cái này để cho các chú chệch khách đi rảo kiếm hốt me, xỏ bãi, hề bạc hẳn ăn đặng đó thì hẳn đem đi mất (việc đánh me là việc độc lắm).

Nó tóm thâu bạc gửi về Tàu, làm cho con nhà quê nghèo khổ luôn luôn, và làm ra cho xứ sở giàu nghèo theo với.

Vậy chờ hội bảo Canh-nông và hội lập kho Canh nông này sẽ sửa đặng ít nhiều cái thói ấy chăng? — Đặng chờ, tưởng phải đặng, là vì hề mấy chú thanh khách ấy, bới đi rảo trong đồng ruộng, thì người Annam, nay ít từng tiều cò bạc, thì phải bớt đánh cò bạc mà cầu may.

Lại phân thì mắc lo lắng công việc chung của trong hội, thì nó làm cho con người ham hố công chuyện hơn là như cái ý ta nghĩ đó.

Đầy ta ngừng lại, và nói tốp lại.

Trong lời giảng ta giảng tại trong hội Canh-nông trên Saigon bữa mồng 7 tháng chạp tây trước, ta có nói xa gần mà hô hoán các đều họa ra. Ta chỉ ra những công việc của chệch và của chetty, 2 giống ấy là người ngoại-quốc nó làm phương thế đỡ lợi trong những ruộng đất tốt của dân Annam; ta chỉ ra quân cho vay khê bạc ấy nó cho con nhà quê Annam vay mà ăn lời nặng nề là đường nào! Ta cắt nghĩa ra rằng nếu con nhà quê Annam trong đất Nam-kỳ mà bị nghèo khổ là tại không ai binh vực, gìn giữ cho hẳn hoi, những lúa thóc con nhà làm ruộng làm ra.

Ràng lúa thóc ấy mỗi năm bị bán giá thấp, và những ức tiêu bạc lời thanh ra nhờ mua lúa rẻ ấy, thì mỗi năm đều gửi thẳng về Tàu, cũng như mỗi năm những bạc lời vô số của chetty cho con nhà Annam vay mà thâu liêm gửi về bên xứ Thiên-trước vậy.

Vậy ta không nói lại những chuyện ấy nữa. Mà đều là đều ta nói lại cho dân Annam ta, là nếu chúng nó không ở ăn sửa tánh nết lại, mà nếu chúng nó không biết lo cho chúng nó trước... cửa nhà chúng nó, giởng thờ tự ông bà của nó, việc nhân thân, việc sanh lợi... thấy thấy đều găm ghé tòi bại, thì ta giúp đỡ chỉ cho chúng nó đặng, có lời tục ngữ rằng: «Mấy phải lo lắng lấy mấy trước, rồi thì có Trời giúp sau».

Công việc hội lập hội hùng vốn tế trợ nhau trong việc Canh-nông là công việc ta đã cắt nghĩa cái máy móc, thế thần rõ và dung dị, dân Annam có lực làm đặng công việc ấy thì ý theo chỉ dụ và lời nghị đương thông đồng trong đất Nam-kỳ.

Sau tập tiêu dẫn này và những lời luận đại lược, là lời ấy sẽ dựng mà rải ra cho bá tánh hiểu, thì có tiếp theo những kiểu thức điều lệ đề thông dụng trong hội, đầu cho các điều lệ

ấy không đặng toàn hảo, thì cũng dựng đặng làm cái nền tiếp cho những kẻ có đại chí, có lòng thương người, là những kẻ có chí muốn lập ra trong bốn tỉnh trước là một hội bảo thủ nghề nghiệp, rồi sau sẽ một hội Canh-nông đầu vốn mà tế trợ nhau, lập ra trong bốn địa của mình một hội rất hữu ích và cần cấp như vậy, nói tắt một đều là những kẻ có chí cả quyết ra tay làm.

Một cái hội bảo thủ Canh-nông trong bốn tỉnh và tách thiết ra hội nhánh cho nhiều.

Mỗi một ty hội nhánh phải có thiết một cái làm hay là kho.

Trong mỗi tỉnh phải thiết lập ra một kho vốn Canh-nông trợ vận công cho nhau các thuộc viên trong hội lập kho Canh-nông thì phải là người bốn quốc mà thôi.

Việc kho Canh-nông trong tỉnh mượn kho làm mà trữ.

Việc chung cùng bảo lãnh cùng nhau trong hội lập kho Canh-nông.

Tại tỉnh thành, thì một hội cai quản và một hội chấp sổ bộ tính toán mà thôi, bấy nhiêu đó thì đủ chắc chắn.

Đó là cách thiết lập sửa sang.

Công việc điều lý việc cho vay, và việc bảo lãnh chung thì đã tỏ ra trước rồi.

Vậy thì những hạng người trí hóa, các vị đốc phủ, phủ, huyện, cai phó tổng, hội đồng bốn tỉnh, thơ ký, thông ngôn, nói tắc đi, là đấng người có ần học, cai quản dân, xin giảng dụ ra cho những con nhà ruộng nương, vườn tược, cho những kẻ canh nông các hạng nhỏ, lớn điều hiểu rõ cái cuộc lập hội ấy, và việc bảo bọc chung cho nhau là tốt, phải thế và thanh lợi ra là đường nào!

Các vị ấy phải giúp làm người giảng dạy mà giúp sức cho hội Canh-nông này là hội lập trong mấy chỗ khác, đã làm cho thiên hạ tư nhờ lắm, vậy giúp cho hội ấy đặng lập thành ra tại đây đặng cho bá tánh ta đặng nhờ như vậy với.

Xin các vị ấy giúp trao lời lại trong các làng, giảng dạy đặng giúp cho bọn đồng hương của mình hiểu rõ cái hội phi thường ấy, và những thế dễ dàng của nó, và hiểu rõ nó tư trợ cho ta nhiều đều hay lắm.

Cuộc tiền trình giàu có, phát đạt sẽ do nơi hội ấy, và những vong linh ông bà lo sợ cho con cháu, cũng đứng trông cho thấy hội này.

Còn như phận ta là người Đại pháp Langsa các viên quan, các vị chủ điền lớn thì phận chúng ta phải giúp chỉ bảo cho dân đem vào đường rành rang, thông thả.

Đây là một cái bản phận thương quê hương.

Ký tên : AUG. LOVE.

TRINH-THẨM TỐI TÂN TIÊU THUYẾT

(Mao-Đặng tự thuật)

HỒI THỨ 1

Téléphone đánh lăm

Khán-quan biết tôi là ai chăng? Tôi tên là Mao-Đặng, 24 tuổi, nghề tôi thì là nghề tư gia trinh-thám, sở làm việc ở nhà số 4 đường Phụng-tri kinh thành Luân-đốn. Mỗi ngày sớm đi chiều về, hết mùa vụ qua mùa kia. Một người đồng-sự của tôi kêu là Ngãi-phúc-lộ-đức cũng bằng trạc tuổi của tôi, nhưng va phải một nết xấu là hay kiêu căng tự đắc, dẫu có đều lỗi chi, cũng không chịu mình là quấy, bởi vậy tôi không có ý ưa va cho lăm, chỉ vì va làm việc thông thạo, vậy tôi vẫn còn phải dùng.

Chủ ý của tôi làm nghề đó, một là mong trừ kẻ bạo-ác mà yên cho người lương thiện; hai là tôi muốn cạy nghề đó, kiếm tiền xài, và có ý muốn làm cho tỏ rõ sức mình, đặng mà danh lấy danh dự ở tòa cảnh-sát thành Luân-đốn. Nhưng nghề tôi là nghề làm trinh-thám tư, chứ không phải như trinh-thám của nhà nước. Hễ ai có việc gì tư-mật không muốn tố cùng quan trên thì mới cạy đến tôi. Việc rồi, họ tùy theo sức khó dễ mà tạ lại cho tôi ít nhiều vàng bạc chi đó, tôi cũng được nương đó mà đủ xài.

Chẳng dè từ hồi vài năm nay, công việc ít oi, sanh ý lạt lẽo lắm, khiến cho tôi cửa nhà sanh ra quang cảnh buồn bã, rờ tui không có một đồng su, mà chọn ngày tôi đến sở chỉ ngồi không, trông lòng tôi lấy làm buồn bức. Lộ-đức thấy vậy cũng buồn, nhưng va thì còn có tiền gửi trong hội bí-mật, có thể trông cậy được, không lo chi cho mấy. Mỗi ngày va đến sở một vài giờ làm việc, còn cũng ngồi không cả ngày.

Một buổi kia, tôi đang ngồi buồn một mình, Lộ-đức bước tới trước mặt tôi, thở dài mà nói rằng:

— Tôi đến đây từ 11 giờ trưa, bây giờ 4 giờ chiều rồi, mà chẳng có một việc chi hết, sanh ý như vậy thì buồn quá sức đi thôi.

Mãi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tân-văn giùm

Va nói rồi miệng thì hút điếu thuốc xì gà, rồi lại ngồi xuống đó.

Xây đâu có một phong thơ ở nhà thơ gửi đến, ngoài bao thơ đề rõ « M. Mao-Đặng ». Tôi mở thơ ra coi thì từng chữ viết lằng lịu lăm, xem xét đôi ba lần mới hiểu rõ. Trong thơ nói như vậy:

« Đã lâu nay nghe tiếng túc-hạ, biết có thể nhờ cây đặng, vậy có mấy chữ kính cùng túc hạ hay: 10 giờ khuya hôm nay, xin túc-hạ lưu lại ở sở của người, tôi có việc rất cần nhờ cây, và sẽ có chút của thù lao. Sau khi tôi đến hầu chuyện, sẽ xin nói tên của tôi luôn thể. Việc này quan hệ lắm, xin người cần mật cho lắm.

Tôi xem thơ ấy đoạn, đưa cho Lộ-đức coi. Lộ-đức coi rồi nói rằng:

— Người viết thơ này chắc lần mật chớ chẳng không! Viết bằng ngòi viết quèn, cho nên chữ như gà bới đường vậy.

Lộ-đức xem 2, 3 lần rồi sực nghĩ ra mà nói rằng:

— Thơ này không có ký tên!

Mao-đặng nói:

— Đã lâu nay mới có được một việc như thế đó.

Lộ-đức ngồi suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu mà nói rằng:

— Tôi coi thơ này, có ý hiểm hèo lắm, việc này ta đừng nhận thì là hơn.

— Tuy vậy việc hiểm hèo, nhưng chúng ta ngồi không đã lâu, có lẽ nào việc đến tay mà lại bỏ. Và coi trong thơ thì cũng chưa có sự gì là nguy hiểm cho mấy, chỉ bởi có cơ gì mà họ không ký tên đó thôi.

Lộ-đức nghe tôi nói như vậy thì bộ diện và tức thì coi đường không bằng lòng, rồi va làm mặt giận mà nói rằng:

— Việc đó mặc ông tự tiện, không hề gì đến tôi: Tôi nhìn e ông lộng xảo thành chuyết để một trò cười cho đời. Đến hồi nguy hiểm, xin ông đừng có làm liên lụy đến tôi.

Nói đoạn, lập tức đứng dậy, đội nón bước đại đi ra.

Tôi xem quang cảnh của va làm vậy thì tôi giận biết là chừng nào. Va đi khỏi, tôi lại xem lại cái thơ 2, 3 lần, không biết rằng chữ đờn ông hay

chữ đờn bà, mà sao họ không ký tên, không đề ngày, không chỉ rõ nơi ở. Chỉ thấy giấu hiệu nhà thơ đóng trên bì thì là thơ gửi ngày 20 mars 10 giờ trưa mà thôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại hay là anh nào nó thấy mình ngồi không mà nó khuấy chơi mình chẳng? Hay là quả có việc nguy hiểm mà nó cần mình thiệp? Mà tôi cũng chẳng quản gì nữa vì đời thì không kén chi đồ ăn, lạnh thì không kén chi đồ mặc. Vậy tôi cũng quyết đợi cho đến 10 giờ khuya, coi chừng xem mới mang ra làm sao. Vẫn mọi ngày thì cứ chiều tới tôi trở về nhà tôi, hoặc khi thì tôi đến nhà tình non của tôi mà tôi đàm đạo. Bữa này tôi vì việc này, nên đôi nơi đó đều không đi đặng. Khán-quan chớ khá cười tôi, hễ còn tuổi trẻ thì không mấy người mà không có non-tình.

Hồi đó tôi ngồi chờ cho đến lúc trời đã khuya, đang lục soạn các án cửa xem, xây đầu tiên chuông télé-phone rung động rất lung, tôi lấy làm lạ, không biết ai mà đêm đã khuya rồi còn muốn nói chuyện. Tôi bèn lật đặt đứng dậy, đến nơi chỗ máy nói, cầm ống nói kê vào tai mà nghe, chẳng dè người rung chuông đó là bầm lăm số hiệu, va có nói mấy câu xin lỗi cùng tôi. Tôi thấy vậy lại buồn thêm nữa, toan bề trở lại chỗ ngồi, xây lại nghe có tiếng lóc bóc trong ống nói, tôi nghe ra thì rõ từng tiếng, biết là người đó không phải nói chuyện với tôi, nhưng tôi cũng thử nghe xem họ nói chuyện chi với nhau cho đỡ buồn. Trong khi ấy tôi nghe như có một người vừa thờ vừa nói như vậy:

« Bậu ôi! qua nay phải lo tình với bậu mới xong. Hiện nay chỉ một mình qua ở chốn này không dám rời đi, mà bậu thì còn ở đó làm chi vậy? Việc chúng nó âm mưu bí mật qua đã biết cả rồi, nhưng qua sợ nó làm lộ việc riêng của bọn mình, thì qua đã sai tên 8 đi mà khuyển ngán nó. Nếu nó không nghe thì tên 8 có mang theo đồ khi giải, chắc không tha nó đâu. Qua nay chỉ cầu nguyện thần Thượng-đế phò hộ linh hồn cho nó

mà thôi. Vậy qua nói chuyện cho bậu biết. »

Nói đến đó còn thì tiếng nhỏ quá, nghe không rõ. Một lát lại nghe nói rằng: « Đưa con gái ở đó vẫn bình yên, nhưng lúc nào nó cũng khóc hoài. » Nghe đến đó thì hết không nói nữa. Tôi bèn trở lại ghế ngồi, cúi đầu suy-nghĩ, lấy làm lạ lùng, không biết lời đó ở đâu mà lại lọt vào tai tôi khiến cho tôi cũng sợ sệt. Mà lại không biết là ai nói vừa có ý vâng lại vừa có ý sợ hãi. Chắc có việc bí mật chi đó chớ chẳng không. Tên 8 lại là người thế nào, người con gái lại là ai nữa, mà vì cơ gì mà nó khóc hoài.

Tôi đang suy nghĩ một mình, tay thì vận rầu, bụng thì phân vân, chưa nghĩ ra mối gì. Xây khi tôi ngán đầu lại phía sau, thấy một vật chi, khiến cho tôi kinh hồn lạc đảm. Xem kỹ thì té ra là một người đứng ngoài cửa kiến, đôi mắt trừng trừng, đang đứng thấp thỏm nhìn trước nhìn sau. Tôi không biết là người hay là quỷ, nhưng tôi cũng làm mặt dạn gan, bước ra cửa mà nạt hỏi rằng:

My là người hay là quỷ vậy?

Người đó lật đặt thưa rằng:

— Ngài là Mao đặng tiên-sanh phải chăng?

— Phải.

Đoạn tôi mở cửa ra ngoài thì thấy một người cao lớn, lật đặt đi vào, ăn bận lối thời rách rưới, mặt mũi do dáy, mà đầu tóc thì bù xù. Tuy vậy mà xem kỹ ra thì không phải dạng kẻ thấp hèn, vì tai mắt phương phi, ăn nói chín chắn, vậy tôi cũng đem lòng trọng đãi mà mời vào ngồi chơi. Tôi coi bộ người đó đi thì đôi chon như có hơi đau, lại thấy va một tay mặt đỡ nung cánh tay trái, tựa như có bị thương, nhưng tôi không hiểu vì cơ gì mà va đến đây. (Còn nữa).

NHÀN ĐÀM

(Contes amusants)

Độc-binh Nhựt-bồn

Vua Nhựt bồn kia có 20 cái độc-binh quý để trên đại-diện. Ngày kia ông quan hầu rùi tay làm bề. Vua cả

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm

giận dạy chém. Nghe tin ấy một ông Hòa-thượng chống gậy đến trước đơn tri mà tâu rằng: bản-tăng có phép làm cho độc-bình bề liền lại như xưa. Vua mừng bảo dắt vào đại điện Hòa-thượng ta liền lấy gậy đập bề ráo 19 cái bình kia. Vua cả giận bảo bắt mà chém, Hòa-lượng tâu rằng Muốn tâu Thánh-thượng tôi mà làm như vậy là có ý cứu 19 mạng sanh linh. Nếu đề bình ấy thì có ngày các quan bị chết chém vì đó, nay tha cùng giết bản tăng không nài, vì đã cứu được 19 mạng sanh linh thì đã mạng kỳ sở nguyện. »

Vua nghe như vậy hồi tâm mà phân rằng: « Tiên-sanh nói rất hữu lý, chẳng những trăm tha cho tiên-sanh mà miễn tử cho quan nộ luôn. Nghĩ rằng dầu bình ấy có qui cho thứ mấy cũng sao cho bằng mạng con người. »

THIÊN NAM TỬ TỰ KINH

DIỄN NGHĨA (tiếp theo)

(Livre de 4 caractères de l'Annam)

(Coi đây cho kỹ mới rõ sự cũ-kim nước Nam)

Từ-liêm Ông-trọng,
Thần trạng nhị trường.
Uy trấn Hung-nô,
Tần nhơn trú tượng.

Về đời vua An-dương-vương nhà Thục (249 sau Đ. ch.), có người ở làng Thủy-hương huyện Từ-liêm tỉnh Hà nội tên là Lý-ông-Trọng, ông này mình cao hơn 2 trượng, vô dũng phi thường. Hồi nhà Tần đem binh qua đánh nước Nam thì vua An-dương-vương phải tiễn ông này mà cầu hòa. Tần thi-hoàng được ông này mừng lắm, dùng làm quan Hiệu-ủy, cho đem binh ra trấn thủ đất Lâm-thao, rợ Hung nô sợ cái sức mạnh của ông ấy mà không dám khuấy nhiễu ngoài biển cảnh nữa. Đến sau ông ấy mất, vua Thủy-hoàng thương nhớ lắm, bèn đúc đồng làm hình ông ấy mà đặt ở ngoài cửa cung Hàm-dương. Tiếng bụng hình ấy trống. Hễ có sự Hung-nô vào trào thì vua sai nhiều người chun vào bụng hình mà làm

cho lung động, sự Hung-nô coi xa trông người còn sống, về tới nước không dám manh tâm làm điều chi.

Đường Khương-công-Phụ,
Ái-châu (1) danh-nho.
Bình-chương dâng dụng,
Lũ thi gia mò. (2)

Kể đến hồi nước Nam nội thuộc về nhà Đường bên Tàu thì có ông Khương-công-Phụ là bực danh-nho nước Nam, quê người ở Ái-châu. Ông này hay chữ lắm, thì đậu Tân-sĩ bên Tàu, vua Đức-tôn nhà Đường dùng làm quan, lần lần thăng lên đến vị Tể-trưởng, nhiều khi hiền kế hay nhằm trúng sự cơ, được việc cho nhà nước bên Tàu lắm.

Lý trào Thường-kiệt, (3)
Ung-châu bắc phạt.
Lộ-bố (4) tuyên đảng,
Kinh-thư đảm liệt.

Qua đời nhà Lý, có ông Lý-thường-Kiệt là một vị danh-trưởng ở nước Nam ta. Hồi đó nhà Tống bên Tàu, Vương-an-Thạch dùng tân-pháp làm nhiều dân, lại muốn xâm nhiễu nước Nam. Vua Nhơn-tôn bên sai ông Thường-Kiệt đem quân qua đánh bên Tàu, chiếm được 3 châu của Tàu là Khâm-châu, Liêm-châu và Ung-châu, giết chết hơn 10 vạn quân nhà Tống. Vì có quân công lừng lẫy ấy, bèn đề công trạng của mình vào bức lộ-bố mà trở về, giặc Tàu nghe thấy tiếng ông ấy phải kinh hồn táng đảm mà không dám sang xâm nhiễu nước Nam nữa.

- (1) Ái-châu tức là tỉnh Thanh-hóa bây giờ.
- (2) Ông ấy hiền mưu cho vua Tàu dẹp yên được giặc Châu-Ti.
- (3) Ông Thường-Kiệt quê ở làng Thái-hòa tỉnh Hà-nội, bây giờ làng ấy còn miếu thờ.
- (4) Lộ-bố là một bức bằng lụa biển hết công trạng đánh giặc vào đó, rồi treo lên như cờ mà rước về

MARIA SÛ.

THƠ MỚI IN U-TÌNH-LỤC

của M. HỒ-văn-Trung

Nói chuyện Tấn-Nhơn và Cúc-Hương ở hạt Gò công, vì thương nhau mà phải đều hoạn nạn.

THƠ TÍN VANG LAI

(Petites correspondances)

La chand de Fonds (suisse)

Kính thăm ông đặng an hảo. Đây tôi tỏ cho hay rằng tôi nhờ thuốc Dragées Rabuteau ma bình tôi nay đã thuyên giảm. Tôi có ý dùng thuốc này luôn chừng nào tôi mạnh mới thôi.

Nay kính

M. B. B.

Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-đăng, chủ tiệm là G. RENOUX nhứt hạng bảo-tê-sur, Saigon, góc đường Bonnard và đường Catinat. Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là SOLIRÈNE, Chợ lớn.

CHƯ VỊ ĐÀ GỜ BẠC

Đồn quán lấy làm cảm ơn chiar vị-kê ra sau này, vì có lòng tốt gởi mandat bạc đều trả tiền mua nhứt-trình cho Bồn quán; ấy là sự giúp cho Bồn quán mà lo đều hữu ích mở mang cuộc văn minh.

| Số phát nhứt trình | Số mandat |
|----------------------|---------------------|
| 193 T. T. H. Bacliêu | Mandat 5 \$ 489.613 |
| 660 N. Đ. N. Gò công | — 5 483.290 |
| 1223 N. Đ. V. Tân an | — 5 559.777 |
| 90 B. H. T. Hanol | — 5 128.283 |
| 4 Đ. A. Tuyhoa | — 5 103.665 |
| 11 U. C. Thanh-hoa | — 5 143.641 |
| 1057 N. N. T. Saigon | Bạc mệc 5 |
| 1481 L. D. V. Maebac | Mandat 5 429.967 |
| 1005 N. H. N. Sadee | — 5 485.848 |
| 1094 N. H. T. Saigon | Bạc mệc 5 |
| 815 H. Mytho | Mandat 5 489.513 |
| 438 H. H. T. Cairang | — 5 491.259 |
| 524 P. T. H. Cholon | — 5 587.642 |
| 781 H. V. G. Caibe | — 5 488.524 |
| 404 N. V. T. Cantho | — |
| 405 N. V. H. id. | — 15 491.267 |
| 406 N. V. T. id. | — |
| 12.4 Đ. Đ. Tân an | — 1.75 459.785 |

CHẶNG PHẢI NHỜ ÁO CA-SA mà làm được đứng chơn-tu

Lời tục ngữ này rất nhằm lý, nhứt là về việc vô xe hơi, xe máy Pneu-vélo, vì hễ vô nào bề ngoài coi huê dạng, dùng nó đi chừng ít ngàn thước thì đã thấy nó đã hư rả rồi.

Phải biết rằng: chặng phải là thấy vô bề ngoài coi ngộ, caoutchouc giầy mà người ta muốn mua dàu, vì vải bố dùng mà lập ra nên vô ấy là một món rất quan hệ trong cuộc vô xe máy, xe hơi mà người ta không dè: hễ vô vải bố chắc chắn, dệt kỹ càng dai dẻo thì vô cao-su lâu hư hơn. Vải bố ấy là rường xe và là vật chịu đựng hết các công việc. Nhà Continental lo dọn thứ vải bố này kỹ càng lắm, cho nên vải bố dai dẻo và bền chắc, làm cho mấy người biết dùng thấy vô xe máy Pneu-vélo hiệu "MEKONG" thì đều ưa mua cả.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình Lục-tính-tấn-văn giùm

HỘI NGŨ LUÂN MINH GIÁM
(Société phonique d'Extrême-Orient)

Ở đường Bonnard môn bài số 59, Sài Gòn đang tinh số — máy nói, đĩa hát lý tiếng Annam, Cao-man, Trung-quốc.

Hạ giá nhiều
Bán thấp hơn giá mua
Đĩa từ 0 \$ 40
Máy từ 15 \$ 00

Xin hãy đến tại ông **Bardut** là người tinh số ở tại đường **Colembert** môn bài số 16 hay là đến tại **Bồn-hội-quán** ở đường **Bonnard** môn bài số 59, Sài Gòn.

LỜI RAO BÁN CÂY

Có **M. Long** buôn bán cây tại **Takeo (Cambodge)** có vựa đủ thứ cây và cột **câm xe**, cà **chất** để dùng cất nhà, cất đình, làm cầu, đóng ghe ván ván... bán tại vựa hay là bán và phải chở luôn đến chỗ cũng được, song hai giá phải khác nhau. Nếu ai muốn mua thứ cây nào xin gởi thơ cho **M. Long** mà hỏi giá cả trước.

BÁN
BA MIẾNG ĐẤT THỜ CỬ
TẠI SAIGON

- 1° **MỘT MIẾNG** 0 h. 24 a. tại **CHỢ-ĐUỐI** số họa đồ 66.
 - 2° **MỘT MIẾNG** 0 h. 05 a. tại **XÓM-CHIẾU** gần nhà thờ.
 - 3° **MỘT MIẾNG THỜ CỬ VÀ VƯỜN** 1 h. 70 a. gần đầu kinh **RẠCH-ÔNG** và kinh mới ở **XÓM-CHIẾU**.
- Ai mua, xin do nơi quán **L. T. T. V.**

TẠI TIỆM LỤC-TÍNH KHÁCH-SANG
ở **SAIGON** trước ga xe lửa lớn
CÓ BÁN NHIỀU KIỂU

ĐÈN LÒA

(nghĩa là đèn có mẫn-sóng) hiệu **Tito Landi, Marvel, The Luminous, Very-Best, Radia**, vân vân...
Bán rẻ hơn các nơi.

HÃY COI NGƯỜI CAO LỚN NÀY, NÓ SẼ LÀM CHO
CHU-TÔN ĐẶNG MẠNH GIỎI



Thuốc **Charbon de Belloc**, bột hay là hũn cũng vậy đều là một thứ thuốc rất hay. **Hễ đau bao tử (Gastralgie)**, nóng trong ruột (**Entérite**), bón huật (**Constipation**), đau lau bao lâu uống nó vô thì chắc lành bệnh chẳng sai. Uống nó vào thì ăn ngon cơm mà lại mau tiêu, đi tiêu không bón nữa.

Khi nào ăn cơm nặng tỷ, ăn không tiêu rồi lại nhức đầu, dùng nó cũng là hay để như.

Bột — Muốn cho dễ, lủi hòa bột **Charbon de Belloc** trong ly nước lã hay là nước bỏ đường cũng được, uống một lần cũng phải, mà uống nhiều lần cũng không sao.

Mỗi khi ăn cơm rồi uống 1 hay là 2 muỗng lớn cũng được, tự ý. Mỗi ve giá là 0 \$ 90.

Thuốc hũn — Ai muốn uống thuốc **Charbon de Belloc** bằng hũn cũng được. Khi nào ăn cơm rồi, hay là khi nào đau thì lấy chừng vài hũn bỏ vào miệng, để cho nó

thao rời nuốt luôn với nước miếng. Uống thứ này cũng thần hiệu như thứ bột vậy. Mỗi hộp giá là 0 \$ 90, tiệm thuốc nào cũng có bán.

Thiền chi người bắt chước đơn thuốc **Charbon de Belloc**, nhưng mà hễ uống vào thì chẳng thấy linh nghiệm chi cả, vì không biết thế độn. Muốn cho khỏi mua lầm thì khá coi ở người nhân có tên ông **Belloc** thì phải, tại phải nói cho đúng thuốc độn tại nhà **L. FRÈRE** môn bài số 19, đường **Jacob**, Paris thì mới nhảm.

Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-đẳng, chủ tiệm là **G. RENOUX** nhứt hạng bảo-tế-sur, Saigon, góc đường **Bonnard** và đường **Catinat**. Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là **SOLIRÈNE**, đường **Thủy-bình Chợ-lớn**.

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhứt trình **Lục-tính-tân-vân** giùm

THƯƠNG TRƯỞNG

RƯỢU (Vins et liqueurs)

(Từ ngày 22 Octobre đến 5 Novembre 1913)

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rượu ngọt | |
| Cassis Guillot | 12 ve 40\$00 |
| Chartreuse Garnier | id. 20.00 |
| Caracao Cusenier | id. |
| Caracao Rocher | id. |
| Bạc hà Get | id. 20.00 |
| id. Cusenier | id. 18.50 |
| Vieux Kirsch de Zong | 1 ve 4.20 |
| Kirsch Cusenier | 12 ve 17.00 |
| Pères Chartreux vàng. | id. 40.00 |
| id. xanh. | id. 55.00 |
| Fraisia Cusenier | id. 18.50 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Rượu mạnh | |
| Whisky Usher's Extra | id. 20.00 |
| id. White Horse Collar | id. |
| id. Peerage Blend | id. 22.00 |
| id. John Dewar & Co. | id. |
| id. Peacemaker | 12 ve |
| id. James Munro | id. 21.00 |
| id. Gaelic | id. 21.00 |
| id. House Lords | id. 22.00 |
| id. Wat 69 | 12 ve 23.00 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Cherry-Brandy Rocher freres | 12 ve |
| Cherry-Brandy Cointreau | id. |
| Cherry-Brandy Peter Morning | id. |
| id. M. B. R. | 12 ve |
| Guignolet Cointreau | id. |
| Menthe verte Rocher freres | id. |
| Crème de Menthe M. B. R. | id. |
| Triple sec Cointreau | id. |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Rượu Quinquina | |
| Dubonet | 12 ve 15.60 |
| Gentiane | id. |
| S' Raphaël | id. 12.35 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Rượu rôm (rhum) | |
| Mana | 12 ve |
| S' James | id. 23.50 |
| Des Iles | id. 17.50 |
| Negrila | id. 16.00 |
| Cocktail W. Firih | id. |
| Marc L'héritier Guyot | id. |
| Rượu Vạt-Mít (Vernach) | id. |
| De Turin | 12 ve 9.00-10\$00 |
| Noilly Prat & Co | id. 12.00 |
| Dollin | id. 21.00 |
| Rivoire | id. 5.50 |
| Cinzano Torino | id. 28.00 |
| Chambéry Cinzano | id. 8.75 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rượu chất | |
| Médoc | 12 ve 13.50 |
| De Neuchatel | 33 ve 28.00 |
| Blanc haut Sauternes | id. 11.00 |
| Chau Lacotte (Latrille) | 12 ve |
| Chau Grangeneuve (id.) | id. |
| Château de Frands | id. 8.00 |
| De Bandoi | 1 thùng |
| De Bordeaux | id. 35.50 |
| Entre-deux-mers | id. |
| Montferand | id. |
| Latrille | id. |
| Samos An. | id. 15.00 |
| Madère Rivoire | id. 7.50 |
| Malaga Rivoire | id. 7.50 |
| Muscat de Frontignan | id. |
| id. Rivoire | id. 7.50 |
| Madère Gontrand | id. 8.00 |
| Muscat Gontrand | id. 8.00 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Malaga Gontrand | 1 thùng 8\$00 |
| Moscato d'Asti Cinzano | 12/1 15.50 |
| id. | 24/2 18.25 |
| Asti spumante Cinzano | 12/1 16.00 |
| id. | 24/2 19.00 |
| Dầu ăn | |
| Bessède | 12 ve 14.50 |
| Carol | id. 4.50 |
| L'Univers | id. |
| id. | 24 ve nhỏ |
| Robert | id. 9.75 |
| Artaud freres | 12 litres |
| Rainaud | id. |
| id. | 24 litres |
| Unique | 12 ve |
| Servanes | 12 litres |
| Glăm | |
| Dessaux | 1 thùng 26.00 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hộp quẹt | |
| Bến-thuy một thùng | |
| 700 sản mỗi sản 10 | |
| hộp | id. 59.50 |
| Nhựt-hồn 50 lít mỗi lít | |
| 144 hộp | id. 67.00-72\$00 |
| Dầu Alcool de Menthe | |
| Ricqlès | 100 ve nhỏ 165.00 |
| Blanc d'Espagne một | |
| thùng lõi chừng 250 | |
| kilos | id. 13.00 |
| Nút ve 10.000 cái | 1 chục 5.00 |
| Bonbons Pascall's | 1 thùng 6.00 |
| Đèn cây | 1 tạ 62.00 |
| Café | |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Mỏ sưa | |
| Bretel | 100 hộp |
| Allcard | id. 55.80 |
| Demagny (Isigny) | 100 hộp nhỏ 64.00 |
| Lepelletier | id. |
| Australien | 1 hộp |
| Thuốc Cì-gà | |
| Bordeaux | 10.000 điếu 80.00 |
| Luxembourg | 100 điếu 5.50 |
| Manille Habanos | 1.000 điếu 38.00-42.00 |
| Coronas | id. |
| C* générale tabacos | id. |
| Filipinas | id. |
| Garcia | 50 điếu 4.75 |
| Eminente | id. 6.00 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Thuốc văn | |
| Bastos | 1.000 gói 112.00 |
| Africaines de Wild-West | id. 87.00 |
| Aigle 100 gói 20 điếu | 100 gói 6.00 |
| id. 10 điếu | id. 8.40 |
| Myladie 100 gói 10 điếu | id. 8.00 |
| Globe 1000 gói 20 điếu | id. 90.00 |
| id. 2000 gói 10 điếu | id. 90.00 |
| id. id. | id. 75.00 |
| Dollar 1000 gói 20 điếu | id. 67.00 |
| id. 2000 gói 10 điếu | id. 77.00 |
| Divia 1250 gói 20 điếu | id. 110.00 |
| Egyptiennes marque Dubéc. | id. 2.50 |
| id. Clysmo | id. 2.20 |
| Chanvre de Chine gal. | 1 tạ 6.00 |
| Cornd Beef thịt bò hộp | 24 hộp 10.50 |
| Nước suối, Apollinaris | 24 ve 6.75 |
| Apollinaris | 48 ve nhỏ 7.75 |
| Evian source Cachat | 60 ve |
| Minérales St-Just | 50 ve |
| St-Parize le Châtel | id. 9.75 |
| Minérales Banzai | id. 12.00 |
| id. | 48 ve nhỏ 5.00 |
| Tansan Soda | id. 9.00 |
| id. Limonade | id. 11.00 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Pougues | 16 ve 5\$00 |
| Contrexeville | 5 ve 25.00 |
| Bussang | 48 ve 42.00 |
| Bột | |
| Lion vert | 50 bao 5.10 |
| Lion bleu | id. 4.85 |
| Gambier | 1 tạ 12.00 |
| Vert, bleu, rouge et noir | id. 4.25 |
| Bao bột tời | |
| Bao n°2 cân nổi 1 kilog | 100 26.50 |
| id. 3 id. 0.850 | id. 23.00 |
| id. 4 id. 0.800 | id. 19.00 |
| Jambon d'York extra | |
| 43.00 (đuôi heo) | 1 cân 0.60 |
| Jambon « Lethem » | id. 0.63 |

| | |
|--|------------------|
| Sữa bò | |
| Concentré Nestlé avec sucre | 48 hộp 31.70 |
| Concentré Nestlé sans sucre | id. 8.00 |
| Condensé La petite Ferrière de fabrication française | id. 10.20 |
| Naturel <i>Natura</i> | id. 8.00 |
| Sterilisé pur, marque Ours | id. |
| Sterilisé condensé | id. |
| Sterilisé pur (Salva) | id. 9.00 |
| Naturel sans sucre | id. 8.00 |
| Nordégien Dahl | id. 9.00 |
| Naturel de la Croix Rouge | 48 hộp nhỏ 25.00 |
| Condensé Salva crème | 48 hộp 21.00 |
| Condensé écrémé Salva | id. 19.00 |
| Lepelletier | 48 hộp nhỏ 21.00 |
| | 12 hộp 19.00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Bột sưa | |
| Farine lactée Nestlé | 50 hộp 70.00 |
| Cau khô | |
| Noix d'arc sèches | 1 tạ 30.00 |
| Dầu lửa | |
| Indes (Dragon) | 1 thùng 4.75 |
| (Chà-và) Couronne | id. 4.55 |
| Néerlandais Ancre | id. 4.85 |
| ses Croix | id. 4.40 |
| Huê-kỳ Comet | id. 5.25 |
| Amérique Cock | id. 5.05 |
| Essence Shell | id. 4.60 |
| id. Eagle | id. 20 f 00 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Sardines (cá mỡ) | |
| En boîte 1/2 | 1 thùng 19.50-30\$00 |
| En boîte 1/4 | id. 27.00-40.00 |
| Sauvissions Lyon (dôi) | 10 kilos 50.00 |
| id. Arles | id. 42.00 |

| | |
|--------------|-----------|
| Sagou | |
| En perles | 1 tạ 6.00 |
| En farine | id. 6.00 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Đường | |
| Brut cristallisé | 100 kilos 19.50-20.00 |
| Raffiné en pains | id. 27.00-29.00 |
| Cassé en boîte | id. 25.00 |
| Bâtarde en poudre | id. 10.00 |
| Vergeoise | id. 10.50 |
| Sucre séché C. Say | id. 29.50 |
| Déglaçé Say | 60 kilos 12.25 |
| Abeille | 100 kilos 53.00 |
| Bâtarde bianchi St-Louis | 60 kilos 25.00 |
| St.-Louis | 100 kilos 55.00 |
| Savon de Marseille (1-189) | id. 36.60 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Thuốc gói | |
| Tabacs Français de la Régie | 1 kilo 3.30-3.40 |
| id. Alger (globe) | 25 kilos 50.00 |
| id. id. (Gaulois) | id. 41.00 |
| id. Dollars | id. 45.00 |

Mọi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhựt trình Lục-tính-tân-văn giùm

SERVICE DES MESSAGERIES FLUVIALES DE COCHINCHINE

(Hãng Tàu Lục-tính)

Đường Bangkok

Tàu Donai chạy 14 Novembre, 3 giờ chiều

Đường Cao-mán

Tàu Battambang chạy..... 11 Novembre 9 giờ tối.
 » Navian chạy..... 13 » 9 » »
 » Attalo chạy..... 15 » 9 » »

Đường Lục-tính

Tàu Namky chạy..... 10 Novembre 9 giờ tối.
 » Francis Garnier chạy..... 12 » 9 » »
 » Mouhot chạy..... 14 » 9 » »

Đường Battambang và Angka

Tàu Navian chạy..... 13 Novembre 9 giờ tối.

Đường Lào

Tàu Battambang chạy..... 11 Nov. 9 giờ tối.
 » Attalo chạy..... 15 » 9 giờ »

Đường Cap & Baria

Tàu Annam..... 9 Nov. 6 giờ 1/2 sớm
 » »..... 10 » 9 » »
 » »..... 11 » 8 » »
 » »..... 13 » 8 » »
 » »..... 14 » 9 » »
 » »..... 15 » trưa 12 giờ.

Đường Tây-ninh

Tàu Khmer chạy 13 Novembre 8 giờ tối.

Saigon, le 8 Novembre 1913.
 P. le Directeur de l'Exploitation,
 MARGUERIE.

BANQUE DES VALEURS

(Phần hùn cổ ngân hàng)

Tổng-lý mỹ-danh H. M. STOLL

Đường mà sông QUAI FRANCIS-GARNIER,
 môn bài số 10, Saigon

Chư-tôn có lẽ chưa rõ chữ khoán cổ nghĩa là gì, và làm sao, và phần-hung cũng trái-khoản là gì có lẽ chư-tôn cũng không hiểu mấy hàng hùn hiệp buôn bán bày nhiều thứ giấy khoán-cổ ra làm sao?

Chư-tôn có lẽ không rõ rằng bạc của chư-tôn tiền tân chất lót được 100 \$, 200 \$ hoặc 300 \$ đủ mà làm cho chư-tôn đứng hùn vào các hàng Langsa, như là Hàng tàu đồ chay biển, Hàng tàu đồ chay sông, Hàng đất ruộng Đông-dương, Hàng nước và đèn khí, Hàng lập vườn Suzannah, Xa-trach, Hàng cầm cổ nhà đất ăn vắn. Và cùng đủ làm cho chư-tôn hùn lớn vắn.

Ấy vậy Hàng-bạc biểu Banque des Valeurs sẽ trợ lực cùng chư-tôn mà cắt nghĩa rõ ràng cho chư-tôn hiểu. Hễ ngày nào chư-tôn đã hiểu cách hùn hiệp rồi thì Hàng-bạc ấy sẽ giúp chi chi chắc cho chư-tôn hùn, và sẽ coi chừng các việc của khối thất phát thiệt hại cho chư-tôn.

Lâu nay chư-tôn cũng đã nhiều khi nghe người ta muốn lập các chính-trị tương-y tương-t. Ấy vậy có sự chi làm cho người Langsa cùng người Annam tương-y tương-y nhau cho bằng sự hùn hiệp mà thâu lợi quyền cho nhau trong Lục-châu này.

| STOCK HÃNG NÀO CÓ BÁN | NĂM mở lập hàng | CAPITAL NOMINAL Vốn định hùn | CAPITAL APPELÉ Vốn đã thu vào | NOMBRE D'ACTIONS SỐ PHẦN HÙN | VỐN hùn mỗi hùn | DERNIER DIVIDENDE mỗi hùn chia lần chót được | COURS GIÁ BÁN |
|---|------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| Tại Saigon giá cả tờ giấy hùn hiệp nội Đông-dương (15 novembre 1913) | | | | | | | |
| Société Agricole de Suzannah | 1907 1909 1910 1910 | 150.000 \$ 285.000 » 400.000 » 35.000 » obligations | hùn » » » | Piastres 300.000 » 265.000 » 350.000 » 35.000 | 3.000 2.650 4.000 350 | Piastres 100 » 100 » 100 » 100 | \$ 190.— Fr. 200.— |
| Société des Plantations d'Hévéas de Xa-trach. | 1910 | France 2.300.000 | » | Francs 2.300.000 | 23.000 | Francs 100 » 100 | 135.— 135.— |
| Société des Plantations d'Anloc | 1912 | » 1.000.000 | » | » 1.500.000 | 20.000 | » 100 » 100 | 90.— 90.— |
| Société des Caoutchoucs de l'Indochine. | 1910 | » 3.000.000 | » | » 1.500.000 | 38.000 | » 100 » 100 | 640.— 640.— |
| Société des Hévéas de Tây-ninh | 1913 | » 3.800.000 | » | » 3.574.55 » | 38.000 | Piastres 100 » 50 | 270.— 270.— |
| Cie Caoutchoutière de Gia-hiên | 1910 | Piastres 120.000 | » | Piastres 120.000 | 1.200 | » 500 Et. C. 14 | 12% pour exercice Clôturant 30/6/11 |
| Société générale des Hévéas du Donai. | 1910 | » 125.450 | » | » 94.031 » | 2.529 | » 500 Et. C. 1 | frs. 32.25 » |
| Société Immobilière de l'Indochine. | 1899 | Francs 300.000 | » | Francs 1.000.000 | 1.400 | Fr. 250 | 8 o/o pour 1912 |
| | 1900 | » 700.000 | » | » 1.000.000 | 2.000 | » 500 Et. C. 14 | 12% pour exercice Clôturant 30/6/11 |
| | 1909 | » 1.000.000 | » | » 1.000.000 | 2.000 | » 500 Et. C. 5 | 25 frs. pour 1911 |
| Cie de Commerce et de Navigation d'Ex.-Or. | 1909 | 2 000.000 | » | 3 000.000 | 12.000 | » 500 | 5% pour premier exercice |
| | 1911 | 1 000.000 | » | » | » | » 100 | 30 frs. pour 1911 |
| Rizerie Orient. | 1894 | Piastres 400.000 | » | Piastres 400.000 | 800 | » 100 | 6 0/0 pour 1912 |
| Rizerie Union. | 1884 | Piastres 225.000 | Đã thối vốn lại rồi. | » | 225 | » 100 | 8 0/0 pour 1912 |
| Société Commerciale française de l'Indochine (Rauzy et Ville) | 1912 | Francs 500.000 | » | Francs 500.000 | 5.000 | » 100 | » |
| Rizeries Indo-chinoises (Haiphong) | 1910 | » 1.000.000 | » | » 475.000 | 2.000 | » 500 | » |
| Société d'oxygène et acétylène d'Ext.-Orient | 1909 | » 500.000 | » | » 500.000 | 1.000 | » 500 | » |
| La Bienhoa Industrielle et Forestière. | 1908 | » 2.000.000 | » | » 2.000.000 | 20.000 | » 100 | » |
| | 1910 | \$ 250.000 obligations | » | Piastres 250.000 | 2.500 | » 100 | » |
| Tại Paris giá cả tờ giấy hùn hiệp nội Đông-dương (16 Octobre 1913) | | | | | | | |
| Cie Française Tramways Indochine. | | | | | | 1.500 t. p. | 43.50 fr. pour 1912 |
| Société des Eaux et Electricité de l' I. C. | | | | | | » 500 Ex. C. 22 | » 930.— |
| Messageries Fluviales de Cochinchine. | | | | | | » 100 | » 900.— |
| Banque de l'Indochine. | | | | | | » 500 -125 p. | » 1.560.— |
| Charbonnages du Tonkin. | | | | | | » 250 Ex. C. 25 | » 1.680.— |
| Messageries Maritimes. | | | | | | » 250 » 3 | » 179.— |
| Chargeurs réunis. | | | | | | » 500 » 63 | » 707.— |
| Union commerciale indochinoise. | | | | | | » 500 t. p. | » 297.— |
| Distilleries de l'Indochine. | | | | | | Part (E. H.). | » 16.85 |
| Société Indochinoise d'Electricité. | | | | | | » 500 Ex. C. 27 | » 1.300.— |
| Société des Ciments Portland de l'Indochine. | | | | | | » 500 » 10 | » 920.— |
| Cie de Commerce et de Navigation E.-O. | | | | | | » 500 » 10 | » 978.— |
| | | | | | | Part » 8 | » 167.— |
| | | | | | | » 250 » 6 | » 850.— |

Mỗi nhà thơ giấy thép đều có nhận mua nhật trình **Lục-tính-tân-văn** giùm

TRÌNH

CÙNG CHƯ-VỊ HÚT THUỐC ĐIỀU ĐẶNG TƯỜNG:

TABAC DU GLOBE — CIGARETTES DU GLOBE

(THUỐC GÓI CÀ-LỘP)

(THUỐC ĐIỀU CÀ-LỘP)

Vị nào **biết** xì thuốc hút đều ưa dùng thứ thuốc **CÀ-LỘP** làm vì: một là giá rẻ lắm, hai là mùi ngon.

Hàng thuốc **CÀ-LỘP** dùng nhiều tay bác-sĩ thạo nghề dọn thuốc mà chọn lựa những lá thuốc nhứt hảo hạng hơn hết mà làm ra.

Cách dọn thuốc kĩ-càng như vậy thì mùi nó dịu ngọt, không ngạt cổ, chẳng phạt tí và lại làm cho miệng lưỡi được **THƠM-THO, IM-MÁT**. Bởi thuốc này tinh anh và tuyền soạn lắm nên mới được như vậy.

THUỐC GLOBE (Cà-lốp) này, vì tánh tinh hào, thiệt là một **VỊ-DIẾT-TRÙNG** quý lạ, nó tảo trừ các con tê-vi trong miệng mình. Hễ dùng nó thường cũng như mình để phòng các bệnh hoạn vậy. Chuyện này chư-vị ưa dùng thuốc điều đều hiểu rõ từ ngày **THUỐC GLOBE** (Cà-lốp) tràn qua Đông-dương đèn nay đã hơn hai chục năm dư rồi.

HÃY HỎI MÀ MUA ĐAU ĐAU CỨNG CÓ:

THUỐC GÓI GLOBE (Cà-lốp) và **THUỐC ĐIỀU GLOBE** (Cà-lốp).

Phàm bán thuốc rời hay là thuốc vắn thì phải dùng giấy mà gói bao.

Vậy nếu những bao ấy mà huê dạng mắc tiền thì tự nhiên cái ruột trong phải là thứ rẻ đặng có thừa trừ cho vừa cái giá.

Thuốc ta đây bao rất đơn sơ, chẳng tôn mảy đồng, cho nên ta có thể mà chọn thứ thượng hạng.

Cách bao gói đơn sơ của ta đây làm cho ta bán đặng thuốc tốt chứ không phải bán giấy hay là bán hình chi.

DENIS FRÈRES

Bordeaux, Saigon, Haiphong, Hanoi

ĐẠI DIỆN CÀ ĐÔNG-DƯƠNG

HAI MƯƠI NĂM DANH TIẾNG!!!

**TRƯỜNG SANH
VAN BINH
HỒI XUÂN
PHÂN NHƯỢC
VI CƯỜNG**

NHỜ BỞI
THUỐC RƯỢU
HIỆU




ELIXIR GODINEAU

CÓ TRỮ
Tại tiệm thuốc
Thượng-dãng
CHỦ TIỆM LÀ
G. RENOUX
Nhứt hạng bảo-tễ-sư
SAIGON
góc đường Bonnard
và đường Catinat

Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, Chủ tiệm là SOLIRENE, Chợ lớn

TIỆM MAY và BÁN HÀNG-TÀU

Kính mời Chư-quí có trong Thành-phố cùng các đấng hảo-tâm Qui-khách Lục-châu như Qui-vị muốn dùng may xiêm áo cách kiêu thế nào, hay là mua tuyến lành hàng tàu, xin niệm tình "xin giúp nhau lấy thảo." Tiệm tôi có thợ Hủ, cắt, may đủ cách kiểu đương thời đúng; tiền công may và giá hàng dễ đến nhẹ. Còn sự khéo vụng tôi chẳng dám khoe khoan quá lẽ, xin đến may một lần thì rõ việc khéo không. Lời vớ ỉ tạm mời, xin Qui-có niệm tình, đến giúp nhau cho nên cuộc.

M^{me} NGUYỄN-HỮU-SANE,
170, quai Arroyo-Chinois (Cầu-ông-Lãnh).
(Gần gare xe lửa.)

SÁCH CỦA M. ĐỒ-QUANG-ĐẦU :

| | |
|---|-------|
| Abe annamite (văn-quốc- Ngữ-giả. | 0\$10 |
| Cinquante Fables et Pré- ceptes, giả | 0.30 |
| Tableaux de Lecture : | |
| Collection sur feuilles. | 1.50 |
| Collection-sur carton. | 4.00 |

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Nordom. - SAIGON

NAM-VIỆT-SỬ-KY, chữ quốc-ngữ. 70 có nước nam đến tám trái.

| | |
|-----------|-------|
| Giá | 0\$60 |
| Tiền gửi. | 0 06 |

CÓ MỘT MINH NHÀ NÀY CÓ QUYỀN

THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LÀM XE MÁY

TẠI THÀNH **St-Étienne**

Mà Thời

Hàng F. MICHEL, CAFFORT Successeur ở Đường Catinat số 36 SAIGON

Có Bán SÙNG
đủ thứ và đủ kiểu, BÌ,
THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ
và đồ NỮ-TRANG. Đồ đã tốt lại giá rẽ
Lục-Châu muốn mua vật chi thì xin đề thơ như vậy:

M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36, rue Catinat.

Số 301

PIL

Remède spéc

福

一身之

腎府潤

生延編

立可

風濕

心不

痛加

成不

配脫

製之

法製

時製

宜製

舒宜

結可

(Pitules)



PRIX:

T

CA

nhĩn

PILULES FOSTER

Remède spécial pour les maladies des reins et de la vessie

福德氏秘製保腎丸

人身之血每三分鐘經過腎府
 一次俾血中之渣滓毒液棄諸
 腎府遺身之血清潔而絕若內
 腎臟積司藏有虧血中毒液蔓
 延偏體病恙迭出如頭暈目眩
 坐立不安夜不成寐沙淋石淋
 風濕癱瘓背痛腰痠四肢浮腫
 心悸怔忡皮黃肌瘦等症且腎
 病不加劇迅速異常稍不經意即
 成不治之症福德氏秘製保腎丸
 (Pilules Foster pour les Reins) 內腎膀胱
 既配之器藥探選精良本草藥料
 服法日服四次用膳前後及臨
 睡時均可如大便閉結胸腹不
 舒宜先服福德氏秘製補血丸
 (Pilules digestives Foster) 一二丸如仍閉
 結可服三丸及大便通順為止

La Véritable Marque
 (Etiquette jaune.)



PRIX: 3 fr. 50 le flacon, chez tous les pharmaciens.

Tại nhà in ông F.-E. SCHNEIDER
 7, Boulevard Norodom. - SAIGON

CÁCH LÀM BÁNH VÀ MỨC. - Day
 nhiều món rất khéo, bia vè đẹp.

Giá 0,40
 Tiền gửi 0,04

NĂM CHỤC NĂM DANH TIẾNG

PHẢI COI CHỪNG ĐỒ GIẢ MẠO
 HÃY NÀI CÁI KÝ TÊN: MIDY



SANTAL MIDY

(Săn-tan Mi-đy)

Thuốc này hiền và tinh hảo để trị bệnh đau lậu, mới
 củ gì đều thần hiệu, (không có dùng thứ Copahu và
 không cần thực).

Mỗi hoàn bọc đều có đóng hiệu MIDY.

Có trữ tại tiệm thuốc ông RENOUX, bảo chế y khoa tấn-sĩ nhất hạng bảo chế
 y sanh đường Catinat và đường Bonnard, Saigon.

PHẢI DÙNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM THIẾT HIỆU LÀ ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX

Của ông lương-y GUILLIÉ

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế
 đường của quan lương-y GUILLIÉ lấy làm thần hiệu
 trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong TÌ VỊ, đau
 nơi TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MINH, RẾT VỎ
 DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HO DẠI,
 BỊNH CÚM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có
 TRÙNG LẠI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XÒ rẻ tiền và rất hiệu
 nghiệm làm cho HUYẾT RA TINH KHIẾT. Những
 bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống
 nó hay lắm.

Bất kì thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký
 tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ THUỐC HOÀN XÒ

nữa cũng rút trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux
 của quan lương-y Guillié.

Chánh chỗ trữ thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, nhứt hạng
 bảo chế y sanh, đường GRENELLE St GERMAIN môn bài số 9.
 ở tại đó thành PARIS.

VÀ TRONG CÁC DƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN





ĐÈN LÒA

HIỆU
TITÔ LÃNGI

Sáng như ban ngày
Đã có dùng khắp trong sáu tỉnh
Trong mỗi đám tiệc lớn đều
có thấp kiểu đèn này cả.

Có bán tại tiệm Lục-tính khách
sạn ở Sài Gòn, trước ga xe lửa
Mỹtho-Khánh-hòa.

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Nordom. — SAIGON

KIM-VÂN-KIỀU, ông P. Trương-vinh-Ký
in lại rồi.
Khổng hình 1\$00 | Có hình 2\$00 | Tiền gởi 0\$10

Thuốc chữa bệnh đi ta là
riệu bạc hà,

(de Ricqlès)

Lấy vào một chén nước
chè nóng, pha bạc hà

Ricqlès

vào rồi uống thì chừ được
việc đi ta và giức đầu
mây sốt.



茲有夷列薄荷水主治
瀉症及溫熱頭痛甚是
神效飲法取茶水濃一盞
八夷列薄荷水少許服之
即愈

Có trữ tại tiệm thuốc RENOUX, bào chế y khoa tân-sĩ nhứt hạng
bào chế y sanh đường Catinat và đường Bonnard, Saigon.

THUỐC HOÀN BẠC
HIỆU

MORRHUOL
CHAPOTEAU
MO-RU-ON
SA-BO-TO

Hay hơn dầu
gan cá làm cho
khi uống khỏi
nhờm.

Nó là một vị
thiên hạ hay dùng
trị ho gió, ho
lao, ho tổn.

Mỗi cái trữ tại đường
Vivienne, Paris, môn bài
số 8.



CAPSULES
DE

MORRHUOL
CHAPOTEAU

LE MORRHUOL supprime le
goût répugnant de l'huile
de foie de morue.

LE MORRHUOL est beaucoup
plus efficace que l'huile
dont il contient tous les
principes actifs.

LE MORRHUOL est populaire
pour guérir les rhumes, la
bronchite, le catarrhe.

Dans toutes les Pharmacies
Vente en Gros: 8, Rue Vivienne, PARIS.

Có trữ tại tiệm thuốc RENOUX, bào chế y khoa tân-sĩ nhứt hạng
bào chế y sanh đường Catinat và đường Bonnard, Saigon.

RƯỢU THUỐC HIỆU LA
QUINA GENTIANE

Của Tu-viện SAINT-PAUL bảo chế

Là một thứ rượu bổ làm cho con người dặng trường thọ

Những người nào muốn dặng trường thọ và chẳng khi nào vướng mang bệnh hoạn chi, thì phải uống thứ rượu Quina Gentiane này mỗi ngày một ly, trước khi dùng cơm.

Thứ rượu bổ này bảo chế hồi năm 1242, nghĩa là đã dặng hơn sáu trăm năm chục năm rồi, bởi tay ông DOM MANOEL là thầy tu, tại l'Abbaye de San-Paolo viện.

Trong cả hoàn cầu đều dùng nó, và các danh-sĩ đồng dùng nó mà cho người bệnh uống.

Nhứt là trong xứ nóng nực, thì hay dùng nó hơn.



RƯỢU **RHUM MANA**

Trừ bệnh nóng lạnh, yếu nhược và thiên thời.

Rượu này rất đại danh, thiên hạ rất chuộng và lại tốt hơn các thứ rượu Rhum khác.

Hãy coi cho kỹ kẻo lầm thứ giả, và hãy nài cho phải cái ve có dáng nhãn trắng.

CIGARETTES DIVA

Thuốc diếu hiện là Cigarettes Diva là thứ thuốc tốt hơn hết, hút nó đã không khó cở, và khỏi mang sự bệnh hoạn, vì thuốc này không có nhựa như các thứ thuốc kia, song khói nó thơm tho và diếu lắm.

Mỗi một gói thuốc này đều có đề một cái hình chụp rất khéo và rất đẹp đẽ, mà lại trong nhiều gói có đề một cái giấy Ban-Thuởng (Bon-Prime) cho không hoặc một cái đồng hồ, hoặc một hộp khăn mouchoirs, hoặc một sợi giây lưng hay là một cây dù vân vân... Như ai dặng những giấy ấy, thì hãy đem tới hãng ông A. et E. MAZET môn bài số 10 đường Paul Blanchy Saigon mà lãnh thưởng, bằng ai ở xa xuôi đến không dặng, thì gửi thơ và miếng giấy mình dặng cho ông thì ông sẽ gửi món đồ của mình dặng đó lập tức.

Có một mình ông A. & E. MAZET ở đường Paul Blanchy môn bài số 10, Saigon, lãnh bán ba hiệu này khắp cả Đông-Dương.



Nhiệt là trong xứ Nam-kỳ. — Ít người nói
đặng rằng sự nóng nực vô quan hệ. Thiệt
là sự nóng nực nó chẳng làm cho mình đau
đớn thời quá, song có nhiều người vì nó
mà mệt mỏi trở nên loại-đọa, ăn uống
không chừng, tiêu hóa chậm chạp. Ti vi
thương bịnh hoặc ăn ngủ không toại thừa
chí.

Hãy uống một hai hườn **Pilules Pink**
trong bữa cơm, lúc trời nóng nực, thì vật
thực sẽ đặng tiêu hóa mau lẹ luôn luôn.
Hoàn **Pilules Pink** là một thứ thuốc khai-
vị làm cho mau tiêu hóa vật thực và bổ
cân bộ, giúp cho ngũ tạng lục phủ thành
vượng đặng trừ cái chứng loại-đọa, mệt
mỏi.

PILULES PINK


(Bổ hoàn linh đơn)

Trong các tiệm thuốc có bán, có trữ tại
tiệm thuốc của ông MOLINIER, Pharmacie
Normale, Saigon.

Mỗi hộp giá là 3 quan 50 ; 6 hộp 17 quan 50.



KHOẢN CHẤT THỦY
(Nước suối kim thạch)

VICHY
PHÁP-QUỐC-TUYÊN

VICHY CÉLESTINS

Có bán nguyên ve | Trị bịnh đau Thận, bịnh đau Bàng-quang, bịnh Phong
và nửa ve. Thạch-lâm-bịnh (kể) — Đau mảy chỗ lất-lổe.

VICHY GRANDE-GRILLE trị bịnh đau gan
và bịnh đám.

VICHY HOPITAL trị bịnh thương ti, trường nhiệt.

Hãy coi chừng đồ giả mạo, khi mua phải chỉ cho đúng
thứ nước nào mình muốn dùng

VICHY-ÉTAT ĐIỀU TẾ

SEL VICHY-ÉTAT là muối tự nhiên trong nước suối ấy mà ra. —
Có hộp và có ve.

PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3
hoan thì dễ tiêu hóa.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình đẹp nước xít
(mỗi khi-chất)

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

ĐỊA DƯ MÔNG HỌC, quốc ngữ của
ông Russier và Nguyễn-vân-Mai, soạn, tóm
tắt mà đủ các điều cần 'kiếp' nhiều HÌNH và
HỌ ĐỒ.

Giá 0 \$ 60
Tiền gởi 0 08

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

ĐỊA DƯ LỤC-TÌNH NAM-KỲ chữ
Langsa, ông Russier soạn, tóm những điều
đại khái đương đi nước bước, cuộc canh nông,
thương mại vân vân.

Giá 0 \$ 85
Tiền gởi 0 02

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

ĐẠI-PHÁP-CÔNG-THẦN, chữ quốc-ngữ
Nói về các vua, quan có danh tiếng nước Đại-
pháp từ sơ khai đến đời nay, nhiều chuyện có
ích và hay.

Giá 2 fr. 50
Tiền gởi 0 50

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

TOÁN PHÁP CHỦ QUỐC-NGŨ,
của ông Morel và Trần-phục-Lê soạn, dạy đủ
các phép toán, cân lường vân vân.

Giá 0 \$ 60
Tiền gởi 0 08

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

LECTURES FRANÇAISES ông Car-ère
soạn, gồm nhiều chuyện hay và có ích.
Trước hết nói về nước Langsa sơ khai cho đến
lúc thành trị bây giờ, sau hơn một trăm bà: đủ
các thứ chuyện khoa ngôn ngữ.

Giá 1 \$ 00
Tiền gởi. 0 \$ 10

HÃY HỎI THỨ
+ + **HỘP QUỆT**
HIỆU NÀY: + +



LÀ THỨ TỐT
HƠN CÁC THỨ
KHÁC + + +

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

ĐỊA DƯ TÍNH GIADINH, chữ Langsa
ông Russier soạn, chỉ nói hạt Giadinh mà thôi,
song dạy đủ các điều đại khái trong tính này.
CÓ BỐN TẤM BẢN ĐỒ.

Giá 0 \$ 35
Tiền gởi. 0 \$ 02

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

NAM VIỆT SỬ KÝ, chữ Langsa ba quyển.
1/ Sơ khai nước annam.
2/ Đời nhà Ngô tới đời Nguyễn.
3/ Đời Nguyễn tới Đại-pháp.

Giá mỗi cuốn. 0 \$ 35
Tiền gởi. 0 \$ 02

MƯỜI CÁI NGÀN BÀ!

QUINA-LAROCHE

THUỐC RƯỢU CÓ CỐT RƯỢU NHO
CƯỜNG TRĂNG, BỔ HUYẾT, GIẢI NHIỆT

Trong rượu này có đủ 3 tánh của 3 thứ Kinkhyna
(vàng, đỏ, đen)

RƯỢU QUINA-LAROCHE mỹ vị dễ uống, tốt hơn hết các
thứ rượu nho và rượu ngọt, có trộn cốt Kinkhyna.
Nó rất thần hiệu trong việc trừ hư-nhược, ẩm
thực bất tẩn và hàn nhiệt bệnh.

QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX
dùng mà trừ huyết suy-chứng, bạch chứng, củng bổ dưỡng
những người bệnh đau lâu mới mạnh, v.v.v.

TIỆM NÀO CŨNG CÓ BÁN
PARIS, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques. PARIS




Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-đẳng, chủ tiệm là G. RENOUX
nhứt hạng bảo-tế-sur, Saigon, góc đường Bonnard và đường Catinat.
Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là SOLIRENE, Chợ lớn

PHOSPHATINE FALIÈRES

LÀ BỘT NUÔI CON NIT

Có trữ tại tiệm thuốc Thượng-đẳng chủ tiệm là G. RENOUX
Nhứt hạng bảo-tế-sur, Saigon, góc đường Bonnard và đường Catinat
Và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là SOLIRENE, Chợ lớn

LỜI RAO RẤT TRỌNG HỀ. — Bột hiệu Phosphatine Falières là một món vật thực
rất bổ dưỡng để nuôi con nít từ sáu bảy tháng, nhứt là trong khi dứt sữa nó, hoặc
trong lúc nó đang nở nang. Nó giúp cho dễ mọc răng, nó trợ cho mau lớn xương,
nó ngừa phòng hoặc nó trừ bệnh hạ lợi, là bệnh hay sanh ra trong lúc nắng hạ.



HÀNG DE LA POMMERAYE VÀ CÔNG-TY

Có bán và đặt đèn acétylène
(khí đá)

Có bán máy acétylène (nhốt khí đá), đủ thứ đèn huê-lê, đèn thủy-tinh, hống-đèn-đôi và hống-đèn incandescence lòa rất sáng, giầy-chi-sang-hơi, ván ván.

Có bán carbure de calcium (khí đá)

Xin chú-quí-khách chớ ngại, hãy đời gót ngọc đến hàng, hoặc viết thư mà hỏi thăm, thì tôi sẽ hết lòng nghinh tiếp hoặc hồi âm. Nếu vị nào viết thư lên muốn cho tôi sai thợ giỏi đến mà tính việc đặt đèn trong nhà cùng định giá cả, thì tôi sẽ vưng theo, sai thợ đến lập tức.

Như đánh lờng giá cả nhứt định làm thì tiền phi-lộ của thợ về phần Hàng tôi chịu.

Hàng này rất đoan chánh và bán giá rẻ hơn hết trong cõi Đông-dương.

SÁCH BÁN

Tại nhà in của M. SCHNEIDER

Sách nấu ăn tiếng Langsa mỗi cuốn 2 \$ 00.
Romans đủ thứ từ 0 \$ 90 tới 3 \$ 50.
Có bán giấy, mực, viết chì, ngòi viết, thước, gomme cũng các đồ dùng cho học trò các trường.
Ai muốn mua thì gửi thư lên ta sẽ gửi đến nhà thợ thì phải đóng học trước mà lãnh đồ (contre remboursement).

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Nordom. - SAIGON

BIỆT ĐU TỈNH LONGXUYEN bằng chữ Langsa, ông Blaize soạn. Nói về tỉnh Longxuyen các nghề nghiệp, loại thú và thổ sản v.v.v.

GIÁ 0 \$ 85
Tiền gửi. 0 02

Saigon. — Imp. F.-H. SCHNEIDER.

Certifié V. section. *comforme au*
usage à 1300 exempt.
Saigon, le 20 Mars 1935

HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU DENIS FRÈRES

LẬP RA TỪ NĂM 1862 ✦ ✦ NHÀ NGÀNH TẠI
HAIPHONG, BORDEAUX,
SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trừ savon hiệu « Bonne Mère » là thứ sa-bon tốt hơn hết các thứ khác.

Còn ai ưa dùng thứ rượu bổ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này :

Một là « Toni Kola Secrestat ».

Hai là : Saint Raphael Ducos.

Hàng này cũng có bán tù sắc tốt và chắc lăm, hiệu là tù « Dubois Oudin ».

Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mùi nó ngon ngọt nữa.

Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này :

Rượu chác trắng và chác đỏ trong thùng và chiếc ra ve.

Rượu Champagnes : V^{ve} Clicquot-Ponsardin.
Roederer.

» Moët et Chandon.

Rượu Tisane de Champagne supérieure : B. et S. Perrier.

Rượu Tisane extra : Marquis de Bergey.

Hàng này cũng có bán thuốc gỏi và thuốc vắn rói hiệu Le Globe và giầy thuốc kêu là « Nil » có thứ rượu kêu là : vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita.

Liqueurs và cognacs Marie Brizard và Roger.

Bière Gruber và Bière Lorraine. Rượu Madère, Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire.

Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng.

Cũng có trữ các thứ hộp quẹt Đông-Dương, và ngoài Bến thủy, gần Annam và ông quẹt Hanoi (Tonkin) nữa.

Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy.

Maison DENIS FRÈRES, SAIGON

Vu pour légalisation de la signature
de M. _____

Saigon, le _____ 19

Le Maire de la Ville de Saigon

Directeur-Gérant : F.-H. SCHNEIDER

LỤC TÍNH TÂN VĂN

CỜ MỘT MINH HÃNG NÀY TRƯ

TRONG CẢ ĐÔNG ĐƯƠNG

Bán các hàng đều
là thượng hạng

Khi có mua phải
nài người bán



MẤY HIỆU SAU ĐÂY

APÉRITIFS

THUỐC RỜI

MÉLIA

THUỐC VÁN

IGARETTES MARINA

ALGER

RƯỢU

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE ÉPERNAY

MERCIER

RƯỢU

COGNAC

COGNAC

RƯỢU

CÓ BỘT

CÓ BỘT

DẦU THƠM

NUILE IMPÉRIALE

BIỆU CON HÙNG

CHI MÂY MÂY

BEST COTTON

EXTRA QUALITY

MADE IN FRANCE

20 Years Garantie

SAIGON. — 34, ĐƯỜNG CHARNER 34. — SAIGON

TẠI NHÀ IN
ÔNG F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Nordom
SAIGON

TỰ VI

LANGSA-ANNAM

Ông TRƯƠNG-VINH-KY
SOẠN

IN LẠI RỜI CÓ 1250 HÌNH

| | |
|---|---------|
| Không bia..... | 8 \$ 00 |
| Có bia..... | 8 80 |
| Lưng và góc bằng da.. | 7 00 |
| Bìa mềm đẹp lưng đính chữ vàng..... | 8 00 |
| Người mua xin đính tên mình trên lưng sách đóng kỹ thì đăng. | |
| Tiền gởi..... | 0 \$ 24 |

SÁCH BÁN

TẠI NHÀ IN CỦA

M. SCHNEIDER

Sách dạy nấu ăn tiếng Lang-
sa mỗi cuốn 2 \$ 00.

Romans đủ thứ từ 0 fr. 90 tới
3 fr. 50.

Có bán giấy, mực, viết chì,
ngòi viết, thước, gomme
cùng các đồ dùng cho học trò
các trường.

Ai muốn mua thì gửi thư lên
ta sẽ gởi đến nhà thờ thì phải
đóng bưu trước mà lãnh đồ
(contre remboursement)

TẠI NHÀ IN
ÔNG F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Nordom
SAIGON

Lectures Françaises

Ông CARRÈRE

SOẠN

Gồm nhiều chuyện hay
và có ích.

Trước hết nói về nước Lang-
sa sơ khai cho đến lúc thành
trị bây giờ, sau hơn một trăm
bài đủ các thứ chuyện khoa
ngôn ngữ.

Giá..... 1 \$ 00

Tiền gởi..... 0 10

CÓ TRÚ TẠI TIỆM THUỐC THƯỢNG ĐẲNG

CHỦ TIỆM LÀ

G. RENOUX

ở phố hàng thuốc ở Sài Gòn — góc đường Bonnard và đường Catinaud
và tại tiệm thuốc Pháp-Á, chủ tiệm là SOLIRÈNE-Cholon

KINH CAO

CÙNG CÁC CHỦ VỊ MUỐN BỎ

THUỐC NHA-PIỂN

PHIA MẶT

PHIA LƯNG



Có một thứ thuốc hiệu **SOLUTION R số 1** của ông **ĐIỀU-CHẾ-Y-KHOA-TÁN-SI HOLBÉ** làm ra đây, thì những kẻ muốn giải yên mọi chắc mình rằng bỏ thuốc đang mà thôi, bỏ đã mau, ít tổn tiền mà lại không sanh bệnh hoạn chi cả, thật là một vị thần dược đó.

Thuốc **SOLUTION R** này khắp cả toàn-cầu đều biết danh, bởi ấy cả muôn vạn người đã gởi thơ đến mà khen tạ chẳng cùng.

Chẳng có thuốc nào thần hiệu cho bằng thuốc này, cho nên có nhiều hiệu giả làm. Nhiều nơi lại mua thuốc này về làm cốt rồi luyên ra thuốc nước hay là thuốc hoàn mà bán.

Chư-vị hãy nghĩ bấy nhiêu thì đủ biết thuốc này thần hiệu là thế nào.

Thưa **KHÁCH-ÔNG** của tiệm thuốc, ve đựng thuốc, nhãn thuốc, cùng hộp thuốc **SOLUTION R** này đã cầu chứng nơi tòa Sài Gòn và nơi **THƯƠNG-MẠI-BỘ** tại Đô-thành **PARIS** rồi, cho nên về mua bắt đúng giá, giá mạo thì tòa sẽ chiếu theo luật mà làm tội.

Khi mua phải coi cho kỹ lưỡng cái hộp cho giống như hình trên đây, và niêm phong lại hẳn hoi, có dấu ký tên ông **HOLBÉ**, **ĐIỀU-CHẾ-Y-KHOA-TÁN-SI** là người luyên nên thuốc ấy. Hộp ấy lại có phụ thêm đồ để đếm giọt mà uống (**compte-goutte**) và cách dùng bằng nhiều thứ tiếng.

Giá mỗi ve. **1\$ 50**

VÀ KHI MUA PHẢI TÍNH TIỀN SỞ PHÍ GỬI HAY LÀ MUA **contre remboursement**

Như gởi **contre remboursement**, thì gởi cách kín nhiệm vô cùng chẳng cho ai biết dạng.

Ai mua nhiên sẽ tính nhẹ giá hơn, các thứ thuốc khác cũng vậy, và chứng chắc rằng những thuốc bảo chế đều là đồ thượng hạng và linh khiết lắm.

LỤC TỈNH TÂN VÀN

Mỗi Tuần Đàng Báo

Ngày Thứ Năm

閩新省陸

IMP. F. H. SCHNEIDER, SAIGON

NĂM THỨ BẢY

SỐ 302

JEUDI 27 NOVEMBRE 1913

MỤC LỤC

- | | |
|--|--|
| 1 - Lời rao. | 16 - Thuốc rời Méliá hiệu Ma-rina. |
| 2 - Công văn lược lược: Nam-kỳ soi phủ. | 17 - Rượu Champagne Mercier |
| 3 - Chánh-phủ truyền tin. | 18 - Dầu thơm hiệu « Dragon Impérial ». |
| 4 - Canh-nóng phòng. | 19 - Nam-kỳ mẽ cộc. |
| 5 - Vận quốc tân văn. | 20 - Cục đóng tân văn. |
| 6 - Hương truyền. | 21 - Kim-Vân-Kiên tân giá. |
| 7 - Đông-dương thời sự. | 22 - Trình-thám tối tân tiểu thuyết. |
| 8 - Lời rao. | 23 - Ai tin. |
| 9 - Ai muốn đặt rượu thì đặt, miễn là đóng thuế thì đủ. | 24 - Hí hước cuộc. |
| 10 - Tòa Đại-bình xử đám âm mưu tạo phản Saigon-Chợ-lớn. | 25 - Thơ tin vắng lai. |
| 11 - Mãi hóa một dân: Lời nói thiệt. | 26 - Chữ vị đã gọi bạc. |
| 12 - Cho những người có lao bệnh xem. | 27 - Thơ U-Tỉnh-Lục. |
| 13 - Vệ sanh thiết dục. | 28 - Thơ về có danh. |
| 14 - Tiền nhĩ đối quái. | 29 - Hội ngộ luôn mình giám. |
| 15 - Rượu Cognac hiệu Moyet. | 30 - Bán ba miếng đất thổ-cư tại Saigon. |
| | 31 - Lời rao bán Đền-lồ. |
| | 32 - Thương trường. |
| | 33 - Hãng tàu Lục-tỉnh. |

GIÁ BÁN NHẬT TRÌNH
 Muốn mua ra tháng 5/00
 Muốn mua ra tháng 6/00

MỖI SỐ GIÁ 0.3.18

Ai muốn
 Mua nhật trình thì gọi
 chủ và bạc phải để như
LỤC TỈNH TÂN
VĂN - SAIGON

IMPRIMERIE FRANCO-ANNAMITE

F. H. SCHNEIDER

7, - Boulevard Norodom, Saigon



LỢI TÍNH TÂN VẠN

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. - SAIGON

**ĐẠY TRỒNG DỪA CÙNG CÁCH
LÀM DẦU**, của ông LAM SEAN, bằng chữ
quốc-ngữ.
Rất hữu ích cho những người lập vườn dừa.
Vi dạy đủ cách cày chỉ chỗ nơi mùa hái, giá cả,
lại dạy đủ các cách cho khỏi chuột và những
đều hư hại khác.

Giá 1 \$ 00
Tiền gửi 0 10

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. - SAIGON

TỰ-VI langsa-annam, ông Trương-vinh-Kỳ
soạn, in lại rồi có 1260 hình.

| | |
|------------------------------------|------|
| Không bìa | 8 00 |
| Có bìa | 8 80 |
| Lưng và góc bằng da | 7 00 |
| Bìa mềm đẹp lưng đính chữ vàng. | 8 00 |

Người mua xin đính tên mình trên lưng sách
đóng kỹ thì đáng 0 24
Tiền gửi.

Le
PNEU-VÉLO

Continental

TYPE-ROUTIER

*Dure plus
pour
coûter moins*

Paris - 146, Av. Malakof
Uaines à Cligny

En vente chez tous les
Bons Agents.



CÁC BÀ CÁC CÔ!

Chỉ ông đủ màu

Nều mỗi lần
mua **VẢI** mùa **CHÍ**
mà các bà các cô biết

NÀI CÁC NHẢN HIỆU

Chỉ ông đủ màu

RD 2 định hai bên đây
thì bẻ gi các bà
các cô cũng
lợi được
PHÂN NỬA
(50%)
vì
hàng hóa **TỐT**
mà lại
CHẮC
Chỉ trái

FABRICATION FRANÇAISE



DEPOSE

DUMAREST & FILS
18^m 30
20 YARDS
Vải quyền đủ thứ

COTON à l'ÉTOILE
C.B 100
CARTIER-BRESSON à PARIS.



Nhà DUMAREST & FILS, Saigon, Boulevard Charner

VỎ XE MÁY BĂNG CAO-SU
HIỆU

Continental

KÊU LÀ
« **VỎ MÉKÔNG** »

Và có bán nơi các tiệm đại Diện
ke ra sau này:

- M. LE-VAN-BA, 51, Boulevard Charner, Saigon.
- M. KY-NAM, 105, Boulevard Charner, Saigon.
- M. NAM-HONG PHAT, Angle rue d'Adran et rue Hamelin, Saigon.
- M. Pierre BODIN, Boulevard Luro, Dakao-Saigon.
- MM. TOURNIER & Cie. "Auto-Sport", Angle Boulevard Charner et Bonnard, Saigon.

Có bán sĩ:

tại tiệm lớn hiệu
"CONTINENTAL"
Socié Anonyme de Caoutchouc Manufacturé
Saigon, 2, rue d'Adran

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. - SAIGON

BẮC VẬT SƠ ĐỘC NHẬP MÓN
CÓ HÌNH, ông Gourdon soạn Luận về loài
KIM, THỦY, HÒA THỔ vân vân.

| | |
|--------------------|------|
| Bằng chữ La-gia | 0 35 |
| Bằng chữ quốc-ngữ. | 0 35 |
| Tiền gởi mỗi cuốn | 0 04 |