

# LỤC TỈNH TÂN VĂN

Mỗi Tuần Bằng Báo

Ngày Thứ Năm

QUÁN NHỰT TRINH  
Boulevard Norodom N° 7

## 聞新省陸

IMR. F. H. SCHNEIDER. SAIGON

NĂM THỨ NĂM

JEUDI 6 AVRIL 1911

SỐ 166

NGÀY MỒNG 8 THÁNG BA, NĂM TÂN-HỢI

### MỤC LỤC

- 1 — Đại-luận. — Nông-nghiệp cải lương.
- 2 — Cuộc đựơng binh ông Trương-vĩnh-Kỳ.
- 3 — Nam kỳ thời sự.
- 4 — Hướng truyền.
- 5 — Nam kỳ nông vụ.
- 6 — Sự xuất tân kỳ.
- 7 — Vệ sanh.
- 8 — Nhân-dâm.
- 9 — Thai.
- 10 — Minh tâm bửu giám.
- 11 — Hoàng việt địa dư chí.

GIÁ BÁN NHỰT TRINH:

Mua một tờ tháng	500	
6	3300	
Mua cả năm	8000	
6	8000	
Không Bán	8 tháng	8500

GIÁ BÁN LẺ TỪ SỐ 010

Nhữt

Ai muốn  
 Mua nhựt trính thì gọi  
 thư và bạc phụ để như  
 này  
**LỤC TỈNH TÂN VĂN - SAIGON**

CÓ BÁN LẺ TỪ SỐ :

Tại Báo-quán 7, Boulevard Norodom và tại Lục-tỉnh-khách-sạn

**NHÀ BÁN SÁCH LAROUSSE**

Đường MONTPARNASSE 13, PARIS

Được thưởng GRAND PRIX cuộc đấu xảo  
PARIS 1900—HANOI 1902—LIEGE 1905  
MILAN 1906  
HORS CONCOURS—LONDRES 1908.

Trong chừ vị khán quan có vira ý sách  
chỉ trong bản catalogue NHÀ BÁN SÁCH  
LAROUSSE thì xin do nơi NHÀ BÁN SÁCH  
**FRANCO-ANNAMITE**

thì người ta sẽ gởi những sách chừ vị  
muốn mua cho; giá y theo bên Đại-Pháp  
không tăng chút nào, (trừ ra tiền gởi mà  
thôi)

**TẠI NHÀ BÁN SÁCH  
FRANCO-ANNAMITE**

F.-H. SCHNEIDER

**CÓ BÁN SÁCH MẸO TIẾNG LANGSA**

CỦA ÔNG LARIVE VÀ FLEURY soạn

Đức Cha L. MOSSARD đã diễn dịch ra chữ Quốc-ngữ  
GIÁ..... 1 fr. 80

Danh tiếng ông LARIVE và FLEURY về  
việc đặt sách vở, ai ai cũng đều biết. Và châu  
thành Paris chấm thứ sách mẹo này thì là  
đều tiện lắm và bởi chừ sách ấy vừa trí và  
có ích cho kẻ mới học vỡ lòng.

Người dịch sách mẹo này ra chữ Quốc-ngữ  
là đức Cha MOSSARD, Giám mục đương kim  
Địa phận Saigòn. Thuở người còn làm bề  
trên coi trường Taberd, người đã làm thứ  
sách ấy cho học trò của người học, và hễ ai  
coi tới sách ấy từ bấy lâu nay thì đều nói  
rằng là sách có ích, ai muốn học tiếng Lang-  
sa vỡ lòng thì trước hết phải học mẹo này.  
Có phụ thêm hai mươi bốn trang tư điển,  
góp những tiếng cần dùng chữ Langsa trước  
rồi giải nghĩa ra tiếng Annam kể theo một  
bên.

Đức Cha MOSSARD từng thạo việc giáo  
huấn tiếng Langsa, nên cách đặt bài vở cho  
người Annam học thì đầu rành đó.

**HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU**

**DENIS FRÈRES**

LẬP RA TỪ NĂM 1862 NHÀ NGÀNH TẠI

HÀIPHÔNG

BORDEAUX

SAIGON

HANOI

Hàng Denis Frères trừ đầu thom  
hiệu: « Royal Japonais » là thứ tốt hào  
hạng và thom diệu hơn các thứ đầu, hiệu dè  
vương Nhật-bồn.

Hãy xức tóc bằng dầu hiệu « Huile-Flora » là thứ tốt  
hơn hết và dầu thom vô hạng.

Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kê sau này:

Rượu chác trắng và chác đỏ trong thùng và chiếc ra ve:  
Rượu Champagnes V<sup>o</sup> Cliquot.

- Ponsardin.
- Duc de Montebello.
- Roederer.
- Moët et Chandon.

Rượu Tisane de Champagnes supérieur B. et R. Perrier  
Rượu Tisane extra: Marquis de Bergey.

Hàng này cũng có bán thuốc gói và thuốc vắn rói hiệu  
Le Globe và giấy hút thuốc kêu là « Nil » có thứ rượu  
kêu là: Vieille Eau de vie Dejean, Rhum Jalkaud.

Liqueurs và cognacs Marie Brizard và Roger.  
Bière Gruber và Bière Loraine. Rượu Madère  
Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire.

Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ  
phụ tùng.

Cũng có trừ các thứ hộp quẹt Đông-Đương, và ngoài  
Bến Thủy, gần Annam và ống quẹt Hanoi (Tonkin) nữa.  
Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy:

MAISON DENIS FRÈRES, SAIGON

**BÁN TẠI NHÀ BÁN SÁCH FRANCO-ANNAMITE**  
**SÁCH CỦA HỘI BIBLIOTHÈQUE DE VULGARISATION**

**ĐẠI-PHÁP CÔNG THẦN** của LÊ-VÂN-THOM, soạn. Một bản, in-8°, 172 trang, có hình nhiều và khéo; in tại PARIS nhà ARMAND COLIN 1909. — Giá. . . . . 2 fr. 50.  
 Quyển này đã được BỔN QUỐC HỌC HIỆU HỘI ĐỒNG ĐOÀN NẠP, chẳng những là để cho con trẻ trong các trường học mà thôi, mà lại cũng nên mua để nhà mà xem. Ta nên tặng khen người soạn sách này vì biết đáng lẽ nhân mà tươm lặt đặt bày một bản hữu ích để trưng cho con nhà Annam rõ tích rằng những đấng gan đảm sáng những người thông thiên đạt lý làm cho khắp cả hoàng cầu dựng tấn bộ trong đạo trí cách văn vật, là những người Pháp-quốc. Bởi những đấng ấy khẩn khẩn chuyên lo nghề học, chẳng quản công danh, khiếm nhường thù oán, nên chẳng dám gọi mình là thần, là thánh; như sánh theo Trung-quốc, thì đi đã vào bực thánh hiền. Dầu vậy những đấng ấy năng nắn tận tâm kiệt lực, một lo tìm phương liệu kế làm cho Đại-pháp được trở nên một nước đại ơn cho khắp cả Địa cầu. Người Annam ta nên lấy làm hữu phước, vì được nhà nước Langsa điều dắc, bảo hộ mở mang trí hóa như thế.

**SÁCH CỦA HỌC HIỆU TÀNG THƠ' SỞ**  
**TÌEU HỌC**

**NAM VIỆT SỬ KÝ, MÔNG HỌC ĐỘC BỔN** của MAYBON là Đông dương học quán, hàn tự giáo sư và HENRI RUSSIER, văn khoa tấn sĩ, giám đốc trường Nam-kỳ, soạn và NGUYỄN-VĂN-MAI, giáo thọ trường Bôn quốc diễn dịch quốc âm. Một bản, in-8°, 108 trang, in tại Saigòn nhà F.-H. SCHNEIDER 1910. — Giá. . . . . 0 \$ 80.

Quyển này cũng như quyển Đại-pháp công thần đã được Bôn quốc học hiệu hội đồng đoàn nạp để dùng trong các nhà trường học Annam. Sách này làm ra trước là để cho các trò học, sau là giúp mấy thầy do theo mà dạy cho rõ ràng, cho dễ hiểu, vì từ xưa đến nay ít người lớn tường lãm sử ký Annam, còn bực thiếu niên, học trò các trường thì chưa từng thông tới. Sách này tuy soạn ra vẫn tắc nhưng mà các sự tích nước Nam, cũng các đấng đại khái trong sử không bỏ sót chỗ nào. Nên xem NAM VIỆT SỬ KÝ này thì ta rõ biết những đấng tiền sanh ta có nhiều người chẳng nề công lao làm cho nước Nam ta dựng nên danh như thế, mà đăm lòng kính chuộng. Mấy ông đặt sách này đã ra công tìm tòi mà gôm tấc các tích xưa cho dựng làm ra một bản rõ ràng dễ hiểu hầu cho kẻ nghèo người giàu cũng đều mua được mà xem cho thuộc truyện sử nước mình. Tôi nay cũng đã có sử ký nước Nam soạn ra nhiều bản, song bởi mất tiền hay là đặt cách cao kỳ nên làm cho nhiều người không trông xem được. Bởi vậy có nhiều người không rõ sự tích nước mình cho đến đời lấy nhiều truyện sử tàu mà làm sử nước mình.

**THỨ HỌC**

**LEÇONS ÉLÉMENTAIRES de GÉOGRAPHIE** — (DỰ ĐỒ TRUYẾT LƯỢC,) bằng chữ Langsa cho học trò các trường thứ học.

**QUYỂN NHẤT: TỈNH GIA-ĐÌNHH,** của HENRI RUSSIER là văn khoa tấn sĩ, Nam-kỳ học trường giám đốc, soạn; in tại Saigòn, nhà F.-H. SCHNEIDER 1910. Một quyển, in-8°, 17 trang, có bốn địa đồ tỉnh Gia-đình và hai trương tự vị giải nghĩa mấy tiếng mất. — Giá. . . . . 0 \$ 85.

**QUYỂN NHÌ: LA COCHINCHINE (XỨ NAM-KỲ),** của HENRI RUSSIER, soạn; in tại Saigòn, nhà F.-H. SCHNEIDER 1910. Một quyển, in-8°, 16 trang, có bốn bản đồ xứ Nam-kỳ và hai trương tự vị giải mấy tiếng mất. — Giá. . . . . 0 \$ 85.

**QUYỂN BA: INDOCHINE FRANÇAISE (CỔ ĐÔNG-DƯƠNG)** cũng của HENRI RUSSIER, soạn; in tại Saigòn nhà F.-H. SCHNEIDER 1910. Một quyển, in-8°, 40 trang, có bốn bản đồ cõi Đông dương và hai trương tự vị giải nghĩa mấy tiếng mất. — Giá. . . . . 0 \$ 50.

**NOTE** Lần lần hội Học hiệu tàng thơ và hội Bibliothèque de vulgarisation sẽ dọn thêm, riêng từ tỉnh trong cả cả cõi Đông-dương cũng sẽ diễn dịch ra chữ quốc-ngữ cho hết thầy con nhà Annam thông dụng được.

**NOTE** In gần rồi quyển ĐỊA DƯ MÔNG HỌC để dùng trong các nhà trường làng và trường tổng của ông RUSSIER và NGUYỄN-VĂN-MAI, soạn.

NĂM THỨ NĂM, SỐ 166

# LỤC TỈNH TÂN VĂN

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH  
 Mua mặc 12 tháng. 5 \$ 00  
 — 6 tháng. 3 00  
 Mua chịu 12 tháng. 8 00  
 — 6 tháng. 5 00  
 Không bán 3 tháng.

聞新省六  
 MỖI TUẦN ĐĂNG BAO NGÀY THỨ NĂM

Giá bán lẻ từ số: 0 \$ 10  
 Ai muốn mua nhựt trình thì gửi thơ và bạc, phải đề như vậy.  
 Lục-tỉnh-tân-văn Saigon.

## GIÁ TIỀN IN NHỮNG LỜI RAO VÀ YẾT THỊ TRONG NHỰT TRÌNH LỤC TỈNH TÂN VĂN

MẤY TRƯỞNG	MẤY HÀNG ĐỌC	IN MỘT LẦN GIÁ	IN 2 LẦN GIÁ MỖI LẦN	IN 3 LẦN GIÁ MỖI LẦN	IN 4 LẦN GIÁ MỖI LẦN	TRON THÁNG GIÁ	IN 2 THÁNG GIÁ MỖI THÁNG	IN 3 THÁNG GIÁ MỖI THÁNG	IN 6 THÁNG SÁP LÊN, GIÁ MỖI THÁNG.
Một trượng .....	3 hàng dọc	20 \$ 00	15 \$ 00	12 \$ 35	42 \$ 00	30 \$ 00	25 \$ 00	20 \$ 00	
2 3 — .....	2 —	15 00	11 25	9 25	31 50	22 50	18 75	15 00	
Nửa — .....	1 hàng 1/2	12 00	9 00	7 40	25 20	18 00	15 00	12 00	
1/3 — .....	1 —	8 00	6 00	4 95	16 80	12 00	10 00	8 00	
1/6 — .....	1/2 —	5 00	3 75	3 10	10 50	7 50	6 25	5 00	
1/12 — (6 phân).....	1/4 —	3 00	2 25	1 85	6 30	4 50	3 75	3 00	
1/24 — .....	1/8 —	2 00	1 50	1 25	4 20	3 00	2 50	2 00	
1 phân .....	3 hàng chữ	1 00	0 75	0 62	2 10	1 50	1 25	1 00	
1 hàng chữ .....	"	0 50	0 40	0 30	1 05	0 70	0 65	0 50	

## MỤC LỤC

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1 — Đại luận. — Nông nghiệp cải lương. | 7 — Vệ sanh.                |
| 2 — Cuộc dựng hình ông Trương-vĩnh-Kỳ. | 8 — Nhân-dâm.               |
| 3 — Nam-kỳ thời sự.                    | 9 — Thai.                   |
| 4 — Hướng truyền.                      | 10 — Minh tâm bửu giám.     |
| 5 — Nam-kỳ nông vụ.                    | 11 — Hoàng việt địa dư chí. |
| 6 — Sơ xuất tân kỳ.                    |                             |

# ĐẠI-LUẬN

## NÔNG NGHIỆP CẢI LƯƠNG

Tánh người Việt-nam ta hay cho nghề làm ruộng ấy là nghề thường, nên ít hay luận biện tội, cứ tìm kiếm những nghề chi mới nghiệp chi lạ mà nói, còn nghề cội rễ của Nam-trung ta, thì lại không lo mà trau giồi biến cải cho tinh, ấy chẳng là sai lầ... vậy thì có khác chi người Tàu buổi trước biết làm dạng thuốc súng, biết cách làm, giầy, biết luyện đá nam-châm, vân vân... mà chẳng chịu tìm tòi thêm háu làm cho những đồ ấy trở nên vật hữu ích, cứ lấy lật bỏ qua để cho sau người Âu-châu hơn đây phăng theo mà chế biến ra muôn vàn đều lợi lạ thường, rồi nay phải đi học lại với chúng, mà cũng chưa rồi, thế thì có đáng tức hay không?

Vấn đã biết cuộc thương mại là mau giàu mau thịnh, hễ gặp phải thời, buôn phải đạo, thì lợi chẳng nhỏ; nhưng nay người chưa đủ việc tri thức, tánh chưa thạo cách đại thương, thì há đi kinh dinh bát tử mà chắc là nên dạng sao? Bởi ấy đang lúc ni tôi xin kịp lo việc học mà thôi.

Còn nghề ruộng của mình là nghề đã quen thạo xưa nay, xin chờ khi bạc là nghề thường mà chẳng nghĩ suy đến; như nay thầy nhiều người nông nã lo việc trồng cây ca-u-su, rần-rần rộ-rộ hàng

này hội kia, lớp mua vườn, người khẩn đất tung bưng; tuy ấy cũng là cuộc đại lợi, song cũng phải đất cho cao ráo mới lập cuộc ấy đáng; mà nội mặt đất Nam-kỳ ta đây chưa đáng ba phần đất như thế, còn lại bảy phần thì chín có trồng lúa là tốt mà thôi chờ. Vậy thì cũng chẳng nên thấy cuộc lạ nghề mới mà ham, rồi bỏ lũng ba cái ruộng thì hại biết chừng nào.

Cách làm ruộng mà làm cho lây chừng phú cho tự nhiên, hễ dặng thì mừng, thất thì buồn, vậy thì dễ thất. Chờ như làm mà tinh chắc dặng chắc nên chắc trúng; thì có phải là dễ sao?

Xưa nay từng thầy kẻ làm ruộng chẳng ai giàu đến bạc triệu dặng, cho nên nhiều người thầy các nước giàu có lạ thường, thì ngỡ rằng tại nghề ruộng mình hèn, nên chẳng giàu to, nghĩ vậy thì chưa nhầm.

Vậy để tôi phân biện ra đây cho chú qui ông nhàn lãm:

Thường người làm ruộng lớn của mình thì chừng hai ngàn công trở lại, mà hai ngàn công đây cho đất thiệt tốt, thì gặt hái rồi chừng 20 ngàn gia là nhiều, lấy theo giá bực trung lời 70 \$ một thiên, thì 20 ngàn gia bán dặng 14.000 đồng, tính hết tiền xài phí sẽ tổn trót năm, thì còn chừng 6, 7 ngàn đồng dư giả, vậy mà còn năm thật năm trúng, chờ phải trúng thường hoài sao? Dẫu cho trúng hoài đi nữa thì làm lớn như vậy 30 năm cũng chẳng dư dặng ngoài 30 muôn đồng; ấy là nhờ có của tổ phụ để lại vài trăm

mẫu ruộng dạng má làm đỏ, chớ không nêu mà ruộng mướn thì là khác nữa; mà cái bực đủ sức làm nổi 2.000 công ruộng lại có đất sấn để lại vài trăm mẫu, thì nội sáu tỉnh ta cũng chưa bao nhiêu người dạng như thế; người dưng ấy lại hết sức ráng lo làm lụng trót 30 năm trường, còn chừa dư trên 30 muôn đồng, thì làm sao mà có người giàu bạc triệu cho dạng. Nghĩ như vậy thì tưởng nghề làm ruộng là chẳng thể giàu to như các nhà giàu chur quốc rồi; song xét kỹ thì chẳng phải là tại nghề hèn, ấy là tại nghề mình không tinh, chẳng biết dùng cách chi cho đỡ cho bớt nhơn công cho nên mới chẳng khá dạng.

Trọng vạ bang bất kị là nghiệp nghề gì người ta mau giàu mau thanh dạng, là nhờ nhiều máy móc, nhiều cơ xào, sức nó làm lẹ làm nhiều mà lại ít tốn nhơn công, còn nghề nông mình thì cứ dùng sức con người ra mà làm, nên không thể làm lớn nữa mà kiếm cho nhiều tiền, lại nhơn công mất mỗ nên mới chẳng thầy giàu to.

Chớ phải như trong nông nghiệp mà dùng sức máy hết thì người làm 2 ngàn công đó sẽ có thể mà làm nổi 2 ngàn mẫu như chơi, vì mỗi mỗi đều mau đều lẹ thì làm dạng nhiều chớ có chi lạ đâu; hễ làm dạng nhiều, thì lúa mới nhiều, lại thêm ít tốn nhơn công, thì sao lại chẳng giàu ức giàu triệu như người dạng.

Nhà nước cũng hằng lo lắng cho ta làm sao mà dùng máy móc trong nông nghiệp

cho dạng, nên đã ghe phen đem máy bèn chánh-quốc qua, song ngặt vì những máy ấy đều chề tạo theo ruộng đất bên ấy chẳng sinh lấy thời quá như mình vậy, nên hễ qua đây mác lấy thì dùng chẳng tiện dạng.

Mới đây phòng Canh-nông đem lại một cái máy gặt, chở đi xuống miệt Tân-an gặt thử thì cũng chẳng lấy chi làm tiện, vì đất bùn lắm.

Vậy các nông phu ở trong bốn xứ rõ biết đất mình, hiểu các thể thán, nếu có chề biên ra thì chắc là phải tiện hơn, sao lại chẳng chịu trừ nghĩ tìm tòi mà làm thử coi, như một người bày không xong, thì người khác sửa lại, lấy chúng tri mà lo, nhiều ngày ít cũng phải gặp, cũng phải ra chớ; nếu chẳng chịu suy nghĩ mà cứ noi theo đồ nghề từ xưa để lại rồi để đi lo lập nghề khác, thì dầu ít xong vậy; nghề cũ xưa nay còn chưa tinh dạng, huống là nghề mới mà muốn cho tinh thì lại dễ gì. Xin chur quân-tử kỹ xét đó.

Nghiệp nông chẳng phải hèn đâu,

Nếu mình tinh dạng chớ ầu chẳng giàu.

TRƯƠNG-DUY-TOẢN

Bồn-quán đã rao chẳng biết mấy lần xin lịch vị khán quan có gởi tiền đến thì phải mua mandat đừng bỏ bạc vào thơ mà gởi, có mất Bồn-quán chẳng biết, sao chur vị còn gởi như vậy hoài. Mới đây có một vị ở Vũng liêm gởi một cái thơ recommandé; khi dờ thơ ra thì đọc trong lời, thơ nói có bỏ bạc theo mà chẳng thấy chi cả. Vậy từ này xin lục châu quán tử răn nhớ.



## NAM KỶ THỜI SỰ

### Mừng thoát hỏa tai lại bị tán tài

Hạt Sóc-trăng lúc trước thiên hạ bị hỏa tai cũng nhiều, có nhà thầy Huỳnh, làm thơ ký tại tòa bố, khỏi đều tai họa, song lúc ấy cả nhà cũng phải tạm lánh, đến khi lửa hạ rồi, bên sai một đứa đầy tớ chạy về nhà thăm coi thế đã trở về được chưa. Tờn tớ chạy về giầy lau rồi mới trở lại nói với chủ rằng: *Mọi việc đã an bài, lửa đã hạ rồi, chẳng còn lo sợ chi nữa, xin hãy về nhà*; thì bà già cùng cả nhà thầy Huỳnh đồng trở về và kiểm soát đồ đạc lại coi có mất món chi chẳng. Khi vô trong phòng ngủ thì thấy một cái tủ bị chúng cạy tanh bành, coi lại đồ trong tủ thì mất hết 450 đồng bạc, 4 chiếc cà rá và 8 chiếc vàng giá chừng 300 đồng.

Cả nhà đều nghi cho tên đầy tớ, vì lúc lửa phát thì tên ấy vẫn mặt; khi tên ấy trở về chủ bên dẫn đến bót dặng tra hỏi; thì lời khai và lời chứng cứ chẳng phù nhau, cho nên tên ấy phải bị giam.

### Đổ phu ngộ sát

Tên Đông 17 tuổi ở Sóc-trăng, vì ghen mà dám vát dao chém vợ nó bốn vết, lại chém lấy chị vợ nó nữa. Hai người đòn bà ấy đều đem vào nhà thương, còn tên Đông thì đã bị bắt.

### Ăn trộm ngựa

Tên Thịnh ở Sóc-trăng thường hay gởi ngựa nơi tàu ngựa của tên Muông. Một bữa 20 tháng này ngựa ấy mất, hai người đồng đi kiếm thì thấy ngựa ấy đang nhốt tại tàu ngựa tên Trường. Hai người bèn hỏi ngựa ấy đâu mà tên Trường có đó, Trường nói mới mua của tên Lâu 60 đồng bạc. Tên Thịnh bèn đi thưa với Sơn-đầm. Tra ra thì tên Trường cũng cứ khai rằng: tên Lâu bán, song kiếm Lâu bắt chưa dặng nên phải giam tên Trường.

### Quần hoang

Tại Sóc-trăng hôm nay nhiều người đi xe kéo hay bị quần hoang chặn đánh, cho nên linh tuấn hằng lo rình bắt cho dặng lũ ấy. Mới đây bắt dặng hai đứa đang cầm đoán còn nhảy ra chặn một cái xe kia có người đi trên ấy bắt lại, thì nó chối song cũng chẳng khỏi bị công.

### Chêch mắc diêm

Tên Phú ở bồi với ông Blaize là Đốc-học trường Long-xuyên hôm 20 này khi không mà trốn mất, ông Đốc-học bèn đi thưa với Sơn-đầm xin kiếm bắt nó. Qua bữa sau có một tên Chêch buôn bán lại đồ tên là Lê-Nghiệp, đem đến một cái toa đòi ông Đốc-học 60 đồng bạc.

Ông Đốc-học chưng hửng chẳng rõ chi hết, hỏi ra thì mới rõ là tên Bồi của ông có đến tiệm tên ấy lấy một cuốn sổ mà mua chịu, mỗi ngày đều có lấy đồ luôn. Hôm qua này lại đến lấy hai cây hàng nói rằng: bà Đốc-học biểu lấy về coi, rồi cũng không thấy trả lời, nên tên Chêch nay có ý đến hỏi coi bà Đốc-học có ưng bụng hai cây hàng ấy chẳng. Bồi ấy ông Đốc-học mới thưa mọi việc cho Sơn-đầm mà xin tập nỏ.

### Vược ngục

Hai tên phạm nằm nhà thương Mỹ-tho đã bẻ khóa phá cửa mà trốn, một thằng tên Hang bị giam về tội sát non và một thằng nữa tên là Wong-Yanh bị án sáu tháng tù. Còn đang tìm kiếm mà chưa bắt dặng.

Một tên tội nữa tên Sang ở Tiều-cần cũng vược ngục, nhờ vợ nó đồng mưu mới trốn dặng. Còn đang tìm kiếm.

### Hữu nhan sắc hữu ác đức

Một tên nông phu kia ở Thủ-dầu-một, xưa nay cuộc bầm cây sấu, lúc ni tính muốn đi qua Bangkok, mới đi đến chợ Thủ-dầu-một ghé đó, liền gặp một ả phấn-đầu, hình dung yêu điệu bèn chuyện vãn khéo gheo trượt vài giờ, hai



trình vui đẹp, thuận cuộc ái ân, tên nông phu bên dẫn thị nọ lại tiệm mua giẻ hàng nhiều thứ cho thị ấy mà cột tình của mới yêu mình. Xong rồi mới vào một tiền lầu thanh khách chén tạc chén thù cùng nhau, vui đã dáo dề, đêm ấy đồng sàng đồng tịch, tình nặng nghĩa nồng; đến khi người đờn bà đi rồi, tên nông phu sửa soạn lên đàng, coi lại thì trong túi mất hết hai miếng giấy trăm; bèn đi thưa, song vì gấp đi nên chẳng ở lại mà đối nại với con độn bà bạc tình ấy dặng.

May mới đi ra chưa mấy tấc đường đã vậy, nếu đến xứ lạ thì sao nữa.

TRƯƠNG-THIỆN-KẾ.

\*  
\* \*

### Chết thiếu

Đường mé sông, kêu là Route-Basse, về phần tổng Giai-hóa, làng Long-giang, xóm Bào (cụu trào là huyện Quan-hóa) một cảnh am-trì, tục danh là chùa Bàu trượng, hậu giáp đường Quan-lộ (R. Basse) tiền giáp mé sông cái, lối cây số 15 ngàn, gần đồn Bến-kéo, thuộc tỉnh Tây-ninh.

Từ ngày hòa thượng U tạ thế rồi, trưởng tử O, nổi nghiệp thầy, chấp ấn tu hành, cầm quyền kinh kệ. Bàu-nâu, Rạch-rê, Quan-huế, Long-thành, bốn ấp giáp canh, vù tròn bảo hộ; kẻ qui-y người thế-độ, khi quả-nếp lúc lon-hương, nay đã sáu bảy thu trường, O nổi nghiệp U lây lất. . . . . Đến nay!!! chẳng biết dạ muốn về cõi phật, hay là lòng mến ở cảnh chùa, dầu Bình-đỉnh từ sôi sấm mưa, củi Tam-mụi khi thầy sắp đặt, đào hầm sâu khỏi mặt, chất củi vói quá đầu, . . . . . chẳng dè trong chùa. — . . . . . Đệ-tử lo âu, ni-cô sợ phép, cùng nhau nhảy mép, báo với tổng làng, các ông cũng khó toan, dạy xô củi lấp hầm cho qua việc. Nhưng mà!!! những việc lòng người đã quyết, có câu nhơn định thắng thiên, trong chùa thấy sôi bình yên, cũng tưởng lòng người bỏ việc. Ai ngờ là sôi!!! lòng mình mình biết, chẳng bở cùng ai, bữa chiều 14 tháng hai, gặt bộn ni-cô đệ-tử, lúc chúng đạo các tư phận sự, sôi vào liêu lấy tình dầu hời, mào Từ-lư y khậu mặt rồi, ra hầm cũ xối-minh tưới-củi.

Bồi đưa vô một mũi, ngọn lửa phát cháy cao, đạo chúng hay chạy tới đứng bao, sai ngời giữa khoát tay niệm phật; hầm sâu lửa hực, xương thịt ra tro, bẻ cứu chữa rồi lo, bộn chúng đều ngờ mặt, chờ cho lửa tắt, hốt bộn thi hài, làng tổng chạy tờ khai, đệ đồng lo chôn cất.

Luận lòng cho phật, hai chữ từ bi, chẳng khiến ở đi, không xoi sống chết. Tượng như ông sãi này: 1 là lòng đã quyết; 2 là dạ đờm cang (thiệt là ngọn lửa cháy cang, mèo miệng quìu giò không la hét); 3 là quyết chí đem mình cho lửa thét, lấy thành tâm mà siêu độ chốn tây phương; 4 là việc tiền cang lời thề thốt hoặc vắn vưng; 5 là chức Giám-nghị đời nhà Thương mà trốn sót; 6 là bị hồn oan báo xót, xúm theo đòi mạng thế hình; 7 là vì chuyện nhơn tình; 8 là bị sanh ngày tỏa hỏa; 9 là bởi giận hơn ai thái quá, mà chẳng kể thân danh; 10 là Nam-tàu Bắc-đầu ở rộng tình, chờ đúng chết mới khiến Hỏa-công-thần hộ rụi. — Ô hô may rụi, kính tặng một bài.

Thủ-đạo O đã trộn với U.  
Chùa chiến phủ kẻ dôi công phu.  
Trương rau nợ thế liêu một giắc.  
Kinh kệ on thầy trả mấy thu.  
Râu tóc chi trai còn chẳng kể,  
Phật tiền lòng sãi để đầu vù.  
Một lò Bào-lạc đã cam bụng,  
Cháy tự trên đầu thấu tới khu.

Tây-ninh Võ-Sâm.

### Tỉnh Bểntre

Chiếc xà-lúp *Flamant* ở Mỹtho chạy qua Bểntre, khi đến cầu tàu triển gần đặng cho mạch-lò liên đôi lên mà bình tàu vô trong một cây cừ đóng dài theo mé sông đó đặng có ghé. Nhơn vì trơn tàu còn mạnh phần có gió thổi nà tội cho nèn tàu lước đến, kéo cây cừ ấy tước gốc, cừ ấy lại bị có cây ngang kết chùm dính liền nhau nhiều cây, nèn nó nhỏ tước hết cả vạy mà ùm xuống sông hết.

Theo tờ phúc của người Quản thuyền thì nói rằng: tạt cừ ấy mục hết nèn mới ra vạy.

### Thuốc lậu

Mấy tên lục lộ ở Hاتیên nghe tin tui chở thuốc lậu gần đó bèn hiệp nhau sáu người mà đến bắt, thi 2 tên chệch ấy, vội vã lên núi mà đào tẩu bỏ lại năm gói lớn, 1 gói áo quần còn 4 gói nữa thi là thuốc không cân nổi 30 kilos. Trong gói áo quần lại có 7 đồng bạc nữa.

T. T. K.

### Bắt ăn trộm quả tang

Trong đêm 12 rạng mặt 13 mars 1911, bắt được một vụ ăn trộm quả tang như vậy:

Nguyên anh xã H... ở làng Vĩnh-xuân (Bakè) qua làm ruộng bên làng Thuận-thời đồng 1 tổng Thành-tự Căn-thơ, chiều tối sai 2 đứa gia-tướng đi giữ lúa cà lang, đã sai đi rồi mà anh xã... cũng còn hồ nghi, vì sợ nó ham ăn ham ngủ mà bỏ phế lúa. Nghĩ như vậy liền xách rơm ra đi, mới vừa chín giờ, đi gần tới sân mà chẳng ghé, lại đi bết đặng cái bầu kia mà ngồi rình, cách chỗ lúa ước 200 thước, vừa vẩn rồi một điều thuốc xảy thấy đàng sân đi ra 2 người, (đêm ấy, trăng tỏ nên ngó thấy xa lắm) thì ảnh đã định chắc là ăn trộm, liền vụt chạy bắt theo, còn 2 đứa trộm mặc gánh lúa đi xâu xâu nên chẳng nghe tiếng người chạy, anh xã... tới khích một bên ruộng ròi mà hỏi... thì tên gánh trước hoảng hồn ném gánh mà chạy, còn tên sau mặc anh ruộng ròi ngay đầu chằm bằm chừ chẳng nên không dám nhứt nhứt, — anh xã kêu hèn lâu 2 đứa gia-tướng mới chạy lại, đoạn biểu bắt trói đứa trộm hẳn hỏi, rồi mới gạn tra nguồn cội vẩn vi... tên trộm khai rằng: nó ở đậu nhà tên Luông làng Thuận-thời, (tê ra tên Nguyên-văn-Luông kêu là giô tá điền của anh xã này), chừng: tờ thầy cử việc đắc thẳng vào làng, đem lại nhà tên Luông xong xã, vội mời bàn cật và báo với Hương-quân đến tra, nó khai như vậy: vốn nó ở làng Tân-hòa Tân-giáo Căn-thơ, tên Ngô-thanh-Chấn 40 tuổi, mới lên ở ngụ nhà tên Luông đi gặt mướn, hồi tối (trước khi bị bắt) tên Mư là gia-tướng của anh xã này, qua kêu nó và tên Luông vào sân mà gánh lúa nó bán cho, thì nó và tên Luông

đồng xách đòn xóc vó mới gánh đặng 10 bó lúa kể bị bắt đây. Hồi tên Luông và tên Mư nó cũng đồng khai như vậy.

Làng lấy khai báo rồi, sáng ngày giải thăng lên tòa, 3 đứa trộm ấy đều bị giam, chờ ngày kêu án.

Rõ lại tên Mư (gia-tướng) lúc anh xã... đang bắt đứa trộm, thì nó không có ở tại sân, vì nó ta rập với 2 tên kia trước rồi, cho nên nó gạt đắc đứa gia-tướng nọ đi chơi chỗ khác đặng cho dễ bề 2 đứa trộm gánh lúa.

Nội vụ bắt đây 3 đứa, trừ ra một đứa ở xa, còn 2 đứa, một thằng gia tướng, một gã tá điền, có phải giò trong xương giò ra không, thứ đồ lòng muông gia thú nó mới vậy, chớ đừng làm người há nỡ đi đổi lòng trung tin với chủ bao giờ.

Xin chừ công miễn nghĩ, chuyện một ít mà nói ra dòng dài, bởi tôi thấy những đứa bắt nghĩa với chủ, cho nên phải thuật cho toàn truyện ngộ hầu khuyên răn kẻ khác.

Bakè:

HUỲNH-PHUNG-MINH.

### KINH CÁO

*cùng chừ vị khản-quan tương lăm, như vị nào dời chỗ ở, hoặc dời đi nơi khác, xin hãy kịp viết thư cho Bồn-quán hay, đặng có gởi nhứt báo theo, hầu cho khỏi sự lạc mất, hoặc là trễ nải.*

*Và mỗi lần viết thư mà đi ở chỗ như vậy xin hãy bỏ vào trong thư ấy 0 \$ 10 (năm con có 5 thi đừ) ấy là số phí tiền in cái nhân lại, và phải gởi cái nhân cũ lên cho Bồn-quán để kiếm tên họ cùng chỗ ở cũ.*

*Xin nhớ, xin nhớ.*

**Bồn-Quán.**

## HƯƠNG TRUYỀN

### Nhơn số Đại-thanh

Xưa nay người tàu tánh hay làm mỗi việc lấy chừng, chẳng có chi là chắc chắn hết, bởi ấy hằng nói nhơn số trong nước đặng 400 triệu, té ra ngày nay nhơn thấy Văn-minh tràn ra khắp xứ, chẳng dám làm việc mờ hồ nữa, bèn đếm từ nhà mà tính lại, thì ít hơn số phỏng xưa nay đó nhiều lắm.

Đếm hết thấy trong nước đặng 33 triệu cái nhà, lấy số binh phân 5 người ở một nhà, thì cả thấy nước Tàu có 165 triệu con người mà thôi.

Nội đô thành Bắc-kinh cùng các xóm ngoại thành mà cũng thuộc về tỉnh ấy thì chắc số đặng 25 muôn 1 ngàn 14 cái nhà, và dân số đặng 1 triệu 250 ngàn.

### Đua thỏ

Tại thành Havane là đô-thành cựu cù lao Cuba thiên hạ lại chẳng chơi đua ngựa đua xe chi như mình, mà lại chịu đua thỏ, mỗi năm hề mấy mùa đua thì ai cũng tiếc.

Đua thế ấy thì cách sửa soạn trường đua chẳng bao nhiêu tiền lại dễ nữa.

Chải dọn một chỗ đất trống rồi đào ít cái hang, mỗi hang đều có số. Đoạn đem thỏ ra xa xa mà thả, hề mấy miệng hang thì mấy con thỏ, thả thỏ rồi lại thả một con chó khớp mỏ lại, đặng cho chó chạy rượt theo thỏ mà chẳng cần đặng, hề thỏ bị rượt thì phải chạy chung vô hang mà trốn; hồi trước khi thả thỏ thì mỗi người mua một số miệng hang, cho nên hề miệng hang nào thỏ chung vô trước thì số ấy ăn hạng nhất.

Chơi cách này tốn tiền nhiều hơn đua ngựa, vì trong một buổi đua đặng không biết mấy chục hiệp, mau ăn mau thua lắm, hề búong thỏ thì thấy ăn thua rồi.

### Ngọc kim cương (thủy xoàn)

Người Boers có đem dâng cho vua Đại-anh một cục ngọc thủy xoàn rất lớn, ngọc này tìm đặng nơi mỏ xứ Transwal. Lớn cho đến đổi nơi nhà trát ngọc thành Amsterdam phải ra là 2 cục mà trau mới đặng, cục thứ nhứt nổi đặng 1.700 carats, cục thứ nhì 1.000 carats (mỗi carat nổi 0 gr. 20).

Cục thứ nhì hoàn thành rồi còn nặng đặng 330 carats; chẳng tí tí chi hết, màu trong chói xanh xanh, sắc qui vô cùng. Những khách buôn ngọc phóng giá nó có vài chục triệu quan là ít.

Còn cục thứ nhứt khi giồi rồi sẽ còn nặng đặng chừng 600 carats; trong ít ngày nữa đây giồi mới hoàn thành, nhơn vì nó lớn hơn cục thứ nhì nên sắc ánh rạng chói ngần lại nhiều lại qui hơn nữa.

Mấy tay từng trải việc ngọc coi nội trong mấy cái miệng vụng giồi ra đó, có một miệng nếu giồi lại rồi người ta dám mua đến 650 ngàn quan.

TOÀN

## TỰ VỊ PÉTRUS KÝ

Kính cùng Lục-châu quân tử lâm thưc quyet tự vị Pétrus Ký đang in song vì sắp lại kỹ lưỡng lắm, và có thêm nhiều hình tượng nên phải trẻ. Và sách ấy chẳng phải như các sách tầm thường khác, mà dám làm lấy rồi, phần thì các ấn công Nam-trung xưa nay chưa từng làm sách kỹ-càng dường ấy, cho nên phải tốn nhiều công lắm, xin chư quân-tử an lòng. Chắc trong hai tháng nữa sẽ hoàn tất chẳng sai.

Nay kính

CHỦ NHÀ IN FRANCO-ANNAMITE

## NAM-KỲ NÔNG VỤ



### Cách trồng rau

(tiếp theo)

### Cách trồng rau

#### Cải thanh diệp (*Mache-bourcette-Poucette*)—

Cải này dễ trộn cải xối với dầu giấm thì ngon, vì mùi nó thơm mà ít nồng. Thường bên này ít khi trồng nó, vì không dặng tốt.

Song nó cũng lên mạnh, như muốn trồng thì phải trồng trong chỗ rấp. Muốn gieo rồi cấy lại, hay là gieo rồi để tự nhiên cho nó lên cũng dặng, trồng nó như cách củ cải đỏ vậy.

**Cải củ (*Navet*).**— Cải này trồng xứ mình dặng không tốt nên ít ai trồng, hoặc nhiều khi lại lên coi mạnh mà không có củ. Cách trồng nó cũng như trồng các thứ củ cải mình vậy chẳng cần chi phải nói.

Như có muốn trồng thử thì có một thứ cải *Navet des vertus race Marteaux* khá dễ trồng một chút.

**Hành (*Oignons*)**— Thứ này khó trồng theo phong thổ mình lắm, nhiều khi thúi mà chẳng lên, nên thả kiếm giống hành của mình mà trồng thì còn chắc hơn.

TRƯƠNG-DUY-TOÀN

## SƯU XUẤT TÂN KỲ

99. — Trong những mồ mả ở dựa theo bờ sông Nil, bên nước Egyptô, các ông bác sĩ đã tìm dặng nhiều thầy có tay và cẳng già; bởi đi người ta mới rõ dặng rằng: 700 năm trước chúa giáng sinh nghĩa là cách 2.600 năm nay thì dân Egyptô đã biết bày ra tay giả cẳng già mà thắp cho những kẻ tật nguyên. Tại nơi đền *muséum* thành Londres có trưng nhiều kiểu cẳng và tay giả đã tìm được đó.

100. — Trong nhiều xứ bây giờ còn lấy muối làm một vật rất báu để mà đổi chác những vật chi dụng khác. Không nói chi cho

xa, hồi ông Jean Dupuy mới khai đường thương mại nơi sông Huyñh há là năm ) thì các quan tỉnh Vân-nam hay đổi cho ông cứ một tạ thiếc thì lấy một tạ muối của ông chở tới.

101. — Bên phương Europe và bên Thế-giới mới, khi đóng tàu rồi đẩy xuống thì lấy rượu champagne mà làm lễ khánh thành còn bên xứ Nhật-Bôn thì trước khi đẩy tàu, lại để một cái lồng đầy những chim. Đến khi tàu vừa xuống nước thì phóng sanh mấy con chim hết, dặng cầu phước cho chiếc tàu ấy.

ANNA MİR.

## VỆ SANH

(Tiếp theo)

Nguyên cái da con người ta nó có muôn vàn lỗ nhỏ nhỏ theo chơn lông, ấy là để cho rịn mồ hôi ra. Mồ hôi đó là những vật trực trong huyết lọc rồi bèn đem ra ngoài da. Bởi ấy con người phải dũ mình cho thiệt sạch sẽ, phải tắm rửa thường hầu cho mấy lỗ phảy phảy ấy đừng bị dưng nghet, cho mồ hôi rịn ra thông thả, thì người mới dặng khỏi bịnh hoạn thường.

Cách tắm rửa thì phải dùng xà-bông mới thiệt sạch, vì trong mồ hôi mình có một thứ trình trơn như dầu, nên tắm rửa nước không, thì vật trình như dầu ấy nó sẽ quên buội lại mà chẳng sạch dặng.

Lại cái da tuy vậy chớ nó cũng biết thở như cái phổi mình vậy; nó cũng phải rút dưỡng-khí vào, và đuổi hơi Than-cường-toan ra. Bởi ấy chẳng phải giữ cho sạch sẽ là đủ mà phải dưng thoa trét vật chi ngoài da hết vì sợ cản trở hơi thở của da. Trong cách vệ sanh tới kỳ việc gội phần lắm. Người nào gội phần thường thì da mặt sau phải lui, chẳng còn trơn mịn như của tự nhiên đâu, vì các loại phần thấy đều có vật độc, nó làm cho da mau dưng mau nhiều; cứ rửa nước thường thường cho da mặt dặng mát mẽ ấy là đều thứ nhất giữ da mịn tốt lâu ngày.

TOÀN.

## NHÀN DÀM

### Vịt một cẳng

Xưa trong xứ Irlande có ông bá hộ tinh làm tiệc trọng thể mà ăn mừng ngày sanh nhật mình có mời đủ các hàng viên quan đến dự tiệc.

Trước bữa ấy ông bá hộ dặn người đầu bếp phải tìm một con vịt cho thiệt ngon mà làm một món đồ ăn. Đầu bếp liền bắt vịt làm y theo lời chủ dặn. Lúc ấy vợ đầu bếp cầnghen thêm thịt vịt nên năn nỉ xin chồng làm sao cắt cho mình một giò mà ăn nội hồi đó. Đầu bếp la rằng: *thì để rồi tiệc dầy mặc sức cho mà ăn, hết đầu mà sợ*, song vợ cũng cứ năn nỉ riết chồng phải nghe mà cắt cho chị nọ 1 giò ăn tại hồi đó, rồi tinh nhiệm chuyện như vậy: *Lấy một cái chường tương lớn bỏ vịt tìm vỏ và đồ nước vịt vừa tới cánh, đoạn lấy măng tre xắt mỏng vắt theo cánh vịt rồi sẽ ra tuồng như vịt nằm dang nắng.*

Khi đem lên giữa đám tiệc thì mọi người khách ăn thấy đều khen ngon, mà tiệc mộ đều là mất hết một giò. Chủ nhà thấy vậy bèn kêu đầu bếp lên, trước hết khen sau thì hỏi giò kia đâu. Đầu bếp rằng: *Bẩm ông, không có giò nào nữa, vì tối hôm qua vô chường bắt nó thì thấy có một giò mà thôi, ông chẳng tin ra sau coi thử*; (lúc ấy cũng là tối rồi.) Chủ nhà và khách đều theo ra chường vịt. Đầu bếp mở cửa chường và chỉ cho mấy ông coi con nào cũng một giò hết (cái nòi vịt khi ngủ thì rút lên một cẳng) ông chủ không tin mới vỗ tay bộp bộp, vịt liền ló cẳng ra mà chạy, ông chủ chỉ cho đầu bếp coi mà đầu bếp thưa lại rằng: *Phải chi hồi nãy trong tiệc ông cũng vỗ tay như vậy, ắt con vịt tìm sẽ ló cẳng kia ra. ....*

P. Hòa.

### Cháu rầy ông

Ông già kia lâu ngày nhớ cháu, mới qua nhà con mà đem cháu về thăm bà nó ít ngày, xong đoạn, ông dắt cháu qua trả lại cho mẹ nó, khi đi dọc đường gặp nhiều nhà kêu mời ông già vô nhà uống nước nghỉ chơn, mà ông già cứ việc làm thỉnh làm lui đi mãi, cháu thấy vậy mới nói với ông nó rằng: *minh đi đường xa mệt may có nhà mời vô nghỉ, ăn trà, uống nước, sao ông không tạm lại mà đụt nắng, cho bớt mệt rồi sẽ đi, ông nó trả lời rằng: số là cháu chưa rõ, để ông phân lại cho cháu tường; mấy nhà đó là nhà thanh-lâu (nhà đi) nó mời ông vô đặng ngủ với nó cho nó lấy tiền; chớ nó có lòng rộng rãi chỉ đầu cháu, — vậy sao ông; thời thì riết về nhà tôi thì hay hơn. Khi đi tới nhà, thì mà thằng nhỏ mừng rỡ lật đật mời ngồi, hầu dùng trà nước giải lao, thằng nhỏ nghe thì vội la ông nó rằng: Thôi ông đừng uống nước trà của má tôi, hãy đi cho mau. Ấy là vì nó tưởng mời nầy cũng như mời hồi nầy vậy. ....*

Nam-Vang: TRƯƠNG-BÁ-PHƯỚC.

### Sửa tên lúa chệch

Xưa nay dân Bồn-quốc ta thấy chệch có cái bình thì kiêu ngạo, nhạo báng, không kêu cái chi, cứ kêu cái đuôi, ấy có ý cho như 1 thứ đuôi lúa vậy, rồi lại thấy trong giống lúa kia có một thứ hạt trắng mà dài dài, ở đàng sau đit có đuôi, vùng đặt tên là lúa chệch, 1 truyền 10, 10 truyền 100... lần lần đến giờ thiệt thành danh, rặc kêu lúa chệch cả.

Nay trộm nghe người Trung-quốc đờng khừ cự tung tòn, di phong diệt tục, nhứt nhứt đều cãi lương, nói tắc một đều là cắt bình (tiền phác) đã hết bộn, một đôi năm sẽ tới đây người đặng văn minh thì người ắt kiêu ngạo lại mình mà chớ.

Vậy nay chúng ta chẳng nên kêu lúa chệch nữa mà phải lằm, chệch không có đuôi nữa đạu, chiêm nghiệm cho kỹ mà sửa tên lúa... chi đó.

Ít lời quê kịch, xin lục châu quân tử đặt tên;

\*Baké: HUYỄN-PHỤNG-MINH.



## THAI

Từ này về sau mỗi tuần Bồn-quản ra một câu Thai, có đính số thứ tự, mỗi câu hạn cho 15 ngày thì thời thâu bài đáp. Qua tới ngày 21 sẽ ấn hành câu nào đáp trúng và tên họ người gởi bài ấy.

Những thơ đáp thai thì phải đề ngoài bao thơ chữ Thai và số câu thai cho lớn đặng dễ sắp.

### Số 21. — Y THÙY ÁI SẮC, HỮU THỰC LÂN TÌNH.

Xuất Túy kiều nhị cú.

Thưởng 1 miếng hình khéo.

#### Chăm thai

Số 18. — Mặt coi mẽ khuyết chẳng đầy, đợi thềm bảy bữa trăng này mới nguyên.

Xuất vật dụng là:

Cái ghế Bán-nguyệt.

Hai vị sau đây đều đáp trúng:

Phnom-penh. — M. Trương-bá-Phước secrétaire au Mont de piété.

Kandal. — M. Đậu secrétaire à la Résidence.

TRƯƠNG DUY-TOÀN.

## MINH TÂM BỬU GIẢM

HÀ QUYỀN

Le précieux Miroir -- Réflecteur de la Conscience

(2° LIVRET)

49. — Vua Cao-tông lời ngự-chế: chung lửa một đóm, hay đốt chung núi muốn dầy; lời quấy nửa câu, làm hại chung đức thừa bình

sanh; mình mang một vốc lửa, hằng nhớ gãi dẹt chung nhọc; ngày ăn ba bữa, thường trông người làm ruộng chung khó; lấy lấc tham ghét hại, trọn không đặng giới mười năm; chứa lành gìn nhơn, con cháu sau; ít có sang trọng; phước bởi phước lành, nhiều nhơn chứa đức mà sanh; vào thánh khỏi phạm, trọn theo thiết tha mà đặng.

L'empereur Cao-tông a didié l'œuvre de ses méditations qui est ceci; Une petite étincelle de feu peut consumer une infinité de montagnes; une demi phrase incorrecte pervertit et corrompt les qualités originelles. — Est-on revêtu d'un vêtement en soie, on doit songer à la peine que s'est donnée une fille tisseuse; a-t-on pris ses trois repas de la journée, on doit penser à la fatigue et au labour que s'est donnés le cultivateur. — Celui qui se laisse aller à la cupidité et à la jalousie, ne jouira pas d'un repas et d'une paix de plus de dix ans, celui qui accumule les bonnes actions et qui observe la voie de l'humanité aura certainement une postérité florissante et heureuse. — Le bonheur, la chance, les félicités et les biens ne sont que l'effet du cœur qui se consacre à la pratique de la vertu; on n'est parvenu à être sanctifié, canonisé et délibéré de la maudite vengeance des mortels que par suite du cœur toujours brave et sincère.

50. — Ông Lão-tử đưa đức Không-tử nói rằng: Ta nghe, người giàu sang, đưa người lấy lời nói; ta tuy chẳng hay giàu sang, mà trộm chung hiệu người nhơn, tặng thầy lấy lời nói vậy; hễ sáng láng sâu xét, trở lại gần nơi thất, là tại ham chê bai người ấy vậy; khắp phân ruộng xa, mà nghèo thuở mình, là tại ham khui chung việc giở việc xấu của người vậy.

Lao-tseu, en reconduisant Confucius, lui dit ceci: J'ai entendu dire que les riches et les nobles, quand ils reconduisent leurs hôtes, leur présentent quelques objets comme symbole du témoignage de prévenante amitié et que les hommes de bien, au contraire, se servent des paroles pour les mêmes marques de civilités. Bien que je ne sois de la classe des riches et

nobles, je présume, je me permets de prendre ce qualificatif d'hommes de bien pour vous adresser quelques mots que voici : D'où vient que les hommes intelligents et perspicaces faillent mourir de danger? Ça prouve qu'ils se plaisent à railler et à explorer les actions d'autrui. — D'où vient que les hommes doués du discernement et de l'entendement vastes et profonds, ont à souffrir des coups du malheur? C'est précédemment qu'ils se plaisent à dévoiler et divulguer les mauvaises actions d'autrui.

51. — Ông Vương-Lương nói: Muốn biết thừa vua, trước xem thừa tôi; muốn biết thừa người, trước xem thừa bạn; muốn biết thừa cha, trước xem thừa con; vua sáng, tôi ngay; cha lành, con thảo; nhà nghèo, sáng con thảo; đời loạn biết tôi ngay.

Vương lương a dit ceci : Tient on à connaître la moralité du prince, on doit avant tout apprécier la conduite de ses sujets; tient-on à connaître la moralité d'un homme, avant tout on n'a qu'à apprécier la conduite de ses amis et compagnons; tient-on à connaître la moralité du père on doit avant tout apprécier la conduite de ses enfants 1). — Quand le prince est juste et lucide, les sujets seront fidèles et loyaux; quand le père est affectueux, ses enfants seront pieux et reconnaissants. Un foyer qui passe la vie avec gaieté, démontré la piété filiale des enfants et ce n'est qu'en temps de trouble que le souverain puisse se rendre compte de la fidélité de ses sujets (2).

52. — Sách Gia-ngũ nói: Nước rất trong, thì không cá; người rất xét thì không bợn.

L'entretien familial a dit : Une eau, trop limpide, trop claire ne contient pas de poissons et un homme qui épluche rigoureusement et scrupuleusement n'a point d'amis et de compagnons.

53. — Đức Khổng-tử nói: Ba quân, khá cướp trông vậy; kẻ thất phu, chẳng khá cướp chi vậy.

Confucius dit : A une armée de trois divisions, on peut enlever son général, mais à

l'homme le plus abject ou le plus vulgaire, on ne peut enlever sa pensée.

54. — Đức Khổng-tử nói: Sanh, mà biết đồ ấy bực thượng vậy; người học mà biết đồ, bực thứ vậy; người khôn mà học đồ, lại thừa bực thứ vậy; kẻ khôn mà chẳng học, dân bèn làm chót, rồi.

Confucius dit : Ceux qui, du jour même de leur naissance, possèdent la science, sont les hommes du premier ordre; ceux qui par l'étude, acquièrent la science, viennent après eux, ceux qui ayant l'esprit lourd et épais, acquièrent cependant des connaissances par l'étude, viennent ensuite et enfin, ceux qui, ayant l'esprit lourd et épais, n'étudient pas et n'apprennent rien, ceux là, sont du dernier rang parmi les hommes.

(Sau sẽ tiếp)

ĐINH-CHÂU,  
(siêng dịch)

## HOÀNG VIỆT ĐỊA DƯ CHỈ

Núi Cầu-lậu, một tên là núi Tây-phương, ở về huyện Thạch thất, làng Căn kiem, xưa ông Cát-Hồng làm quan lệnh Giao-chỉ, thì thường luyện thuốc tại núi ấy, ông Hạo-gia-Tôn có đề hai câu thi rằng :

Cát-lệnh dư sa đôi xích nhưông.  
Phàm làm có viện ý U Noãn.

Núi Phật-tích ở về huyện An-son làng Thoại-quê, một tên là núi Sài sơn, lại một tên là núi Cồ-sài, cảnh trí thiết lấy làm xinh đẹp, núi này dóm xuống có một cái hồ bằng phẳng, còn trên núi thì có hang sâu là cho ông Từ-đạo Hành thi giải hồi trước, nên bên vách đá có dấu đầu gót chơn, bây giờ cũng còn, ở trên núi thì có viện Bồ-mang và am Hương-hải. đều là ông Từ-công tạo lập, nay có làm thêm

một cảnh chùa Thiên-Phước, ông Đình-thời Trung có đề sáu câu thi ngũ ngôn nơi am Hương hải như vầy:

*Lãng mĩn ý nham-u,  
Lâm sang nhứt cảnh tu,  
Địa khoan tiên đất nghệt,  
Đồng cổ táo tri thu,  
Điều khước ba gian túc,  
Ngự phiến mộc mạc du.*

Núi Huỳnh-xá ở về huyện An-son làng Tiên-lữ, trong núi thờ ông Bồ-Tác chơn-nhơn, mỗi năm đầu mùa xuân thì có rước hội, con trai con gái ở các xứ đến chơi xem hội đồng và vui lắm.

Núi Tử-trầm ở về huyện A-son làng Long-thước, núi này cây cối mọc cao, phong quan u nhã, đời trước vua Nhơn-Vương có lập hành cung tại đây, nên cảnh trí xinh tốt, làm đầu cho một trấn Sơn-tây.

Ông Lý-ông-Trọng vốn là người huyện Từ-liêm làng Thoại-hương, minh dãi 2 thước 3 tấc, hồi nhỏ ông làm xấu làng, bị làng đánh, ông trốn qua Tàu làm quan với nhà Tần đến chức Tư-lệ-hiệu-ty. sau ông đem binh đánh Lâm-thao, thì mọi Hung-nô nghe oai đều sợ, đến sau người chết, vua Tần-thủy-Hoàng đức đồng làm tượng, kịp đến ông Cao Biền qua nước Nam ta thì người cũng theo mà hiền linh trợ thuận, nên ông Biền lập đền thờ người tại làng Thoại-hương.

Vua Trung-Vương (con gái) đóng đô tại Phong-châu làng Phấn-hiệp, sau lui về Bảo-kê, nay đền thờ ở sông Hát-giang.

Huyện Từ-liêm có làng Thượng-các và Hạ-các, hai làng ấy xưa gọi là quán-thân châu, vua Hậu-Lý nam đế cùng với Triệu-vương-quan-Phục các cứ tại đó.

Đền ông Lý-phục-Mang ở về huyện Đan-phụng làng An-xuyên, ông Phục-Mang ở đời vua Nam-đế, nổi danh trung liệt, sau vua Lý-thái-Tổ đến làng Cồ-pháp, thường năm chiêm bao thấy 4 câu thi ngũ ngôn như vầy:

*Thiên hạ tao mônng muội,  
Trung thân nặc tánh danh,  
Trung thiên minh nhứt nguyệt,  
Thục bất kiến kỳ hình.*

Vua Lý-thái-Tổ vậy thi biết rằng, ông Lý-phục-Mang hiện ứng, mới khiến lập đền to trọng mà thờ người.

Đền Phấn-hạ ở về huyện Đan-phụng làng Phấn-hạ, đời vua Lê-trung-Tôn đánh Mạc-mậu-Hiệp tại đó, thì Mạc-mậu-Hiệp cả thua, rồi mới lập miếu ghi công, và phối hưởng công thần tại đền ấy.

#### Phủ Tam-dái

Nay đổi lại là phủ Vĩnh-trương, 5 huyện:

- 1er — Huyện An-lãng, xưa gọi là Châu-diên, 9 tổng 61 xã.
- 2e — Huyện Bạch-hạt, xưa gọi là Thất-phong 8 tổng 64 xã.
- 3e — Huyện An-lạc 15 tổng, 108 xã.
- 4e — Huyện Lập-thạch 11 tổng 82 xã.
- 5e — Huyện Phò-ninh, xưa gọi là huyện Phò-khương, 9 tổng 62 xã.

Phủ này ở về hướng tây sông Hát-giang, ngọn sông này ăn theo sông Thao-giang, từ trấn Hưng-hóa thẳng xuống huyện An-lạc rồi đâm qua huyện Sơn-vi đến Ngã-ba-hạt, lại một ngọn từ thượng lưu sông Đà-giang thẳng đến trấn Hưng-hóa huyện Thanh-châu rồi trải qua huyện Sơn-vi mà đến sông này, (Hát-giang) 3 ngọn nước hiệp nhau làm một cái sông lớn.

(Sưu tập theo)



**NHÀ BÁN SÁCH**  
**ĐÓNG SÁCH**  
**HUYNH-KIM-DANH**  
 Đường CATINAT  
 SAIGON, môn bãi số 12, SAIGON



Món đồ các thứ số bộ, sách vở, thơ tụng và truyện chữ quốc-ngữ, cũng các thứ sách học chữ tàu và chữ Đại pháp, văn văn.

Giấy mực, và đồ đóng theo việc quan, việc làng, nhà buôn, và các trường, in thiệp, đủ các thứ. Đóng bìa sách khéo và chắc, và có bán đèn, sơn đèn hộp Tiro-lanđi.

Ở đây có sửa chữa có bán máy hát bàn kết chạy bằng kim, đủ các thứ tiếng, Annam, Tây và Đức.

Có bán hộp quạt máy giá 2 \$ 00.

Tại đây, có bán  
**Lục-Tính-Tân-Văn.**

**NHÀ BÁN THUỐC SAIGONNAISE**  
**Ông Alexandre DOURDOU**  
**THÁY THUỐC**  
 SAIGON, Số 138, ĐƯỜNG CATINAT VÀ 140, SAIGON.



**BỆNH HO ĐAU NGỰC**

Nếu ho gió mà bỏ lý lẽ hay là điều dưỡng sơ sai sau tồn lại làm bệnh tới phổi. Bất ho và tức ngực, hoặc hư mấy lá phổi (tục gọi là ho lao). Mà thường thì ho càng ngày càng thêm làm cho cá và thân thể người bệnh phải chuyển động. Ngũ không an giấc, ăn ngủ không an sanh ra dật dờ dật dưng; khi nóng khi lạnh. Ho lâu lại sanh ra nhiều đám. Ban đầu người bệnh khạc ra đám, sau khạc ra máu làm cho ốm o gầy mòn mà chết.

Ta có chế một thứ thuốc ngọt để trị bệnh dữ tợn này. Thuốc này đã trị lành bệnh cho dư muôn người Annam rồi. Hiệu thuốc này « Sirop contre la phtisie ».

Mỗi ngày uống bốn lần; cách nhau 3 giờ, mỗi lần uống một muỗng lớn. Uống chẳng bao lâu thì thấy những chứng bệnh như đau ngực ho gió, ho lao, đều giảm hết.

Ta tỏ ý cho những người hay mua thuốc tại tiệm ta biết hết mua nhiều thì ta sẽ bán giá rẽ lắm. Như là: Iodure de potassium mua nguyên một kilo thì bán 18 \$ 00 thiệt nhân hiệu có in hình con voi, chỉ rõ là thứ nhất hạng, chứ các thứ hiệu khác không tốt. Phải mua thứ có nhân hiệu in hình con voi luôn. Ta chỉ cho người Annam cũng người khách rõ mà tránh những thuốc xấu, vì ông DOURDOU, hiệu tiệm « Pharmacie Saigonnaise » bán thuốc tốt hơn hết. Người khách hay là người Annam hoặc ở Bắc kỳ, Trung-kỳ, Nam-kỳ, hay là Cao-man, như muốn mua món chi thì tới tại tiệm ông DOURDOU thì có đủ các thứ mà mua lại bán giá rẽ. Tại tiệm « Pharmacie Saigonnaise » ông DOURDOU cũng có bán nước thuốc, kiểu giấy họa hình. Ông sẵn lòng mà bảo chế các thứ nước thuốc những người nào cần dùng. Xin viết thư cho ông thì ông gởi tới ý như ý muốn lại mau mắn và thuốc tinh anh hạng nhất.

**BIJOUTERIE PARISIENNE** Số 126 ĐƯỜNG CATINAT  
**TIỆM THỢ BẠC CỦA ÔNG J. GIUNTOLI VÀ A. G. BARDOTTI**



Tiệm cái tại Paris  
 Tiệm nhánh tại  
**Bastia (CORSE)**

Chúng tôi có lòng kính rao cho nhiều người quen biết và mua bán cũng chúng tôi đang hay rằng: chúng tôi mở lãnh tại nhà hàng cái ở Paris những đồ nữ trang kẻ ra sau này: Dây chuyền đeo cổ, Médallions, vàng đeo tay, bông tai có nhân hạt thủy xoàn, hạt thủy xoàn, cầ-rá, chuyền đồng hồ và đồ đeo theo chiến, lớn nhỏ đủ thứ và nhiều kiểu lạ rất xinh tốt. Tại thành Paris chúng tôi có Tiệm cái làm những đồ nữ trang và trong nước Langsa chúng tôi có nhiều

Tiệm nhánh buôn bán, cho nên chúng tôi mới sẵn lòng bán những đồ nữ trang Nhẹ giá tiền hơn các chỗ buôn bán khác. Sự buôn bán của chúng tôi chắc chắn hẳn hoi.

Vậy trước khi đi chọn lựa đồ nữ trang xin các cô các bà, chưa biết tiệm chúng tôi, cùng người đã quen biết rồi, đến mà xem những đồ rất xinh tốt và giá rẽ lắm.

NHÀ ĐẠI THƯƠNG TRÚ ĐỦ CÁC HÀNG HÓA

J. BERTHET ĐƯỜNG BOULEVARD CHARNER-MÓN BÀI SỐ 68 SAIGON

LẬP RA NĂM 1887

Hàng J. BERTHET này trong 23 năm nay hàng lo lắng, làm cho người Annam ta biết các hàng hóa Langsa, nhất là các món sau này:

RƯỢU

BORDEAUX trắng có, đồ có của hãng BIRKEDAL HARTMANN và công ty ở

BORDEAUX

Bourgogne trắng có, đồ có của hãng FLAVIEN JEUNET HENRY ở tại RULLY

Còn đứng nguyên thùng, nửa thùng hay là chiết ra về rồi.

CHAMPAGNE hiệu BOLLINGER CHAMPAGNE hiệu G. H. MUMM TISANE DE CHAMPAGNE hiệu ROEDERER CHAMPAGNE hiệu LEBRUN FRERES

RƯỢU

COGNAC hiệu LE MOULIN RƯỢU RHUM SAINTE ANNE WHISKY BUCHANAN BLACK AND WHITE

RƯỢU

QUINQUINA DUBONNET (bỏ và trắng kiện)

RƯỢU

COGNAC JAS HENNESSY (Nhà đặt rượu Cognac lớn hơn hết).

ABSINTHE OXYGENÉE CUSENIER (thứ xanh và thứ trắng). LIQUEURS và SIROPS CUSENIER BIÈRE DRAGON (tốt và rẻ)

S

SỮA bò hộp có đường hiệu LA PETITE FERMÈRE

Cá hộp, thịt hộp, hàng bông đựng hộp hiệu AMI VUX FRERES

Dầu thơm, nước thơm, hiệu CHRYSANTHEMIS DU JAPON mùi rất là ngọt ngào và lại thơm giai. Xà bông thơm hiệu con mèo con LE PETIT CHAT.

Thuốc vãn sản hiệu JUAN BASTOS. Danh hiệu GIÒC BASTOS. Thuốc vãn sản của hãng BASTOS đã vang lừng các nơi không cần gì phải khoe nữa. Cả hoàn cầu đều dùng thuốc rồi và thuốc hiệu BASTOS là ngon.

MAY nói DAN hát hiệu PATHÉ FRERES. Mọi hay bằng dầu lửa thương, để chỉ dùng trong nhà.

Xe máy đạp hiệu SEMEUSE đã tốt, chắc và lại rẻ

Tủ sắt hiệu VERSTAEN đã không sợ lửa mà lại nhẹ không nôi.

Chéngôi, ghé fauteuil, ghé berceuse (xích đu) thật hiệu THONET, đủ sắc, đen, đỏ, vàng và đủ kiểu.

AI muốn xin mục lục thì hãng BERTHET sẽ gửi mà cho

NHÀ HÀNG CỬU

CỦA ANH EM ÔNG MIGNOT

---

GARAGE CENTRAL

NHÀ TRỮ VÀ CHỖ MUỐN XE MÁY HƠI

# RENAULT DE DION-BOUTON

XE MÁY ĐẠP ĐỦ CÁC THỨ HIỆU  
GIÁ BÁN RẺ CHẰNG AI DÁM BÌ

C. PERRIN

MỘT MÌNH CHỦ SỰ

SAIGON — ĐƯỜNG D'ESPAGNE MÔN BÀI SỐ 17-19 — SAIGON

## PNEUS MICHELIN

---

TÉLÉPHONE N<sup>o</sup> 117

*au magasin au 121 rue de la République*  
*107, rue de la République, Saigon*

**J. BERTHET**

Boulevard Charner  
MÓN BÀI SỐ 68 1/2 1/2 1/2

**SAIGON**

Nói theo chế độ bạn vàng. Dầu sanh dầu tử mình năng mà thôi.

AGENT  
**J. BERTHET**  
SAIGON

Những máy nói hiệu **PATHE** hát không dùng kim, thì là quý hơn hết và danh tiếng hơn hết cả và thế gian. Những đĩa hiệu **PATHE** mà nói được suông-sẻ như tiếng người, là cũng bởi như có cây kim ngọc-thạch để làm ngọc-thạch chẳng hề làm cho đĩa **PATHE** hư mà lại không đau chi trục trở chẳng phải như máy kim, hát rồi mỗi đĩa phải thay đổi hoài.

Có trữ sẵn một kho máy nói và bản nói, bản hát tiếng Annam, tiếng Caomên, tiếng Chêc và tiếng Langsa  
☐ hiệu Pathé

Ai muốn xin cuốn mục lục mà xem ông sẽ gửi mà cho không.

**CÁO BẠCH**

MỚI CÓ

MỚI CÓ



**HỘP QUỆT MÁY** hiệu "THỊ BA" tiện mà giắc theo lưng và tốt hơn hết. Khi muốn có lửa thì phải bóp cái nút tức thì cái nắp bung ra và cháy liền, chẳng có kỳ hơi khi lạnh hay là gió.

- Giá mỗi cái, bán tại hãng..... 1 \$ 20
- Giá mỗi cái, gửi tới chỗ mình ở..... 1 \$ 30
- Giá cái ve nhỏ để đựng dầu essence dùng theo nó..... 0 10

CHỦ HÃNG  
**A. MESSNER**  
Angle rue Catinat et rue d'Ormay  
SAIGON

**CHO MUỐN**

SÁCH TỰ VỊ  
**DICTIONNAIRE  
ENCYCLOPÉDIQUE ILLUSTRÉ**  
ARMAND COLIN

Một bản in bằng giấy *couronne* (in 4) (xếp tự) — cỡ sách 19cm x 24cm — 1030 trang — 85.00\$ tiếng — 2.500 điều giải *encyclopédique* các phép tri cách thiên thông — 4.50\$ hình — 25 bản tranh họa đủ kiểu nhà cửa, y phục, và đồ khí dụng các xứ và các đời (*style*) — 100 bức tranh — 4 bức ngoại văn sách có đậm đủ màu sắc — 300 chơn dung những danh văn minh — 300 bản đồ địa dư, và các thế nh thị.

Giá một quyển đóng bì vải màu đỏ hay là màu vàng, in dấu riêng  
*Ruty* ..... 10 fr.  
Bìa da óc, lưng vải..... 14 fr.

**BÁN TẠI NHÀ BÁN SÁCH  
FRANCO-ANNAMITE**  
Saigon, đường Catinat và đường Krantz



**PHẢI DÙNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM**  
 THIẾT HIỆU LÀ  
**ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX**

Của ông lương-y GUILLIÉ

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế  
 đường của quan lương-y GUILLIÉ lấy làm thần hiệu  
 trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong TÌ VỊ, đau  
 nơi TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MÌNH, RẾT VỎ  
 DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HO DẠI,  
 BỊNH CÚM, CHỀ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có  
**TRÙNG LÃI TRONG BỤNG.**

Ấy là một thứ THUỐC XÒ rẻ tiền và rất hiệu  
 nghiệm làm cho HUYẾT RA TINH KHIẾT. Những  
 bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống  
 nó hay lắm.

Bất kỳ thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký  
 tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ

**THUỐC HOÀN XÒ**

nữa cũng rút trong thứ Elixir Tonique Antiglairieux  
 của quan lương-y Guillié.

Chánh chỗ trữ thuốc này là nhà : PAUL GAGE FILS, nhứt hạng  
 bào chế y sanh, đường GRENELLE ST GERMAIN môn bài số 9,  
 ở tại đô thành PARIS.

VÀ TRONG CÁC DƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN

**SÁCH TỰ VỊ**  
**Dictionnaire-Manuel Illustré**  
 DES  
**SCIENCES USUELLES**

M. E. BOUANT

Cựu học trò Trường Normale supérieure,  
 agrégé des sciences physiques, giáo sư tại  
 Lycée Charlemagne,  
 SÈVE

Một quyển in-18, có xen 2 500 hình,  
 đóng bìa vải, lề đỏ, giá..... 6 fr.

Quyển sách này được Học-bộ tòa trong  
 thường chuẩn tiền mua và được Giáo-thọ  
 Tăng-Thơ thành Bruxelles nhậm dụng.

Tự vị này soạn ra để đo tâm cho dễ hiểu  
 biết các điều thường dùng trong cách  
 vật trí tri.

Trước thường GRAND PRIX CỤC ĐẤU XÀO  
 HANOI 1902.

HƯỚNG MÈZÈRES 5, PARIS  
**ARMAND COLIN**  
**NHÀ BẠN SÁCH**

CÓ MỘT MÌNH NHÀ NÀY  
 CÒ QUYÊN THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG  
 VÀ LÀM XE MÁY TẠI THÀNH

St-Étienne  
 MÀ THỜI

Hàng F. MICHEL, CAFFORT Successeur  
 ở Đường Catinat số 36  
 SAIGON

Có  
 Bán SÙNG đủ thứ  
 và đủ kiểu, Bì, Thuốc Đạn  
 XE MÁY, ĐỒNG HỒ và  
 ĐỒ NỮ TRANG. Đồ đã tốt lại

GIÁ RẺ

Lục Châu muốn mua vật chi thì xin đề thơ như vậy :  
 M. F. Michel, Caffort Successeur, 36 rue Catinat

TIỆM THUỐC

# ÔNG HOLBÉ VÀ RENOUX

NHỨT HẠNG BẢO CHẾ Y SANH

ở đường CATINAT, môn bài số 16, 18 và 20, tại SAIGON.

## KINH CAO

CÙNG CÁC CHƯ VỊ MUỐN BỎ

THUỐC NHA-Phiên.

PHÍA MẶT

PHÍA LƯNG



Có một thứ thuốc hiệu **SOLUTION R số 1** của ông Điều-chế-y-khoa-tân sĩ **HOLBÉ** làm ra đây, thì những kẻ muốn giải yện mới chắc mình rằng bỏ thuốc đặng mà thôi, bỏ đã mau, ít tổn tiền mà lại không sanh bệnh hoạn chi cả, thật là một vị thần dược đó.

Thuốc **SOLUTION R** này khắp cả toàn-cầu đều biết danh, bởi ấy cả muôn vạn người đã gởi thơ đến mà khen tạ chẳng cùng.

Chẳng có thuốc nào thần hiệu cho bằng thuốc này, cho nên có nhiều hiệu giả lắm. Nhiều nơi lại mua thuốc này về làm cốt rồi luyên ra thuốc nước hay là thuốc hoạn mà bán.

Chư-vị hãy nghĩ bậy nhiều thì đủ biết thuốc này thần hiệu là thế nào.

Hiệu **XÍCH-LONG** của tiệm thuốc, ve đựng thuốc, nhãn thuốc, cùng hộp thuốc **SOLUTION R** này đã cầu chứng nơi toà Saigòn và nơi **THƯƠNG-MÃI-BỘ** tại Đô-thành **PARIS** rồi, cho nên nếu bắt đặng ai giả mạo thì tòa sẽ chiếu theo luật mà làm tội.

Khi mua phải coi cho kỹ lưỡng cái hộp cho giống như hình trên đây, và niêm phong lại hẳn hoi, có dấu ký tên ông **HOLBÉ**, điều-chế-y-khoa-tân-sĩ là người luyên nên thuốc ấy. Hộp ấy lại có phụ thêm đồ để đếm giọt mà uống (*compte-goutte*) và cách dùng bằng nhiều thứ tiếng.

Giá mỗi ve.

1 \$ 50

VÀ KHI MUA PHẢI TÍNH TIỀN SỞ PHÍ GỬI HAY LÀ MUA *contre remboursement*

Như gởi *contre remboursement*, thì gởi cách **kín nhiệm** vô cùng **chẳng cho ai biết đặng**.

Ai mua nhiều sẽ tính nhẹ giá hơn, các thứ thuốc khác cũng vậy, và chừng chắc rằng những thuốc bảo chế đều là đồ thượng hạng và tinh khiết lắm.

# LỤC TỈNH TÂN VẠN

Mỗi Tuần Đàng Báo

Ngày Thứ Năm

QUÁN NHỰT TRINH ở  
Boulevard Norodom N° 7

## 聞新省陸

MR. F.-H. SCHNEIDER - SAIGON

NĂM THỨ NĂM

JEUDI 13 AVRIL 1911

SỐ 167

NGÀY 15 THÁNG BA, NĂM TÂN-HỢI

### MỤC LỤC

- 1 — Đại-luận. — Lễ nghi phong hóa.
- 2 — Công văn lược lục.
- 3 — Cuộc dựng hình ông Trương-vĩnh-Kỳ.
- 4 — Hướng truyền.
- 5 — Luận đàm.
- 6 — Ngoại sử truyện.
- 7 — Năm kỳ nông vụ.
- 8 — Sơu xuất tân kỳ.
- 9 — Nhân đàm.
- 10 — Thai.
- 11 — Minh tâm bửu giám.
- 12 — Hoàng việt địa dư chí.

At-môn  
Mina nhựt trính thi gọi  
thứ và báo phải để như  
vậy LỤC TỈNH TÂN  
VẠN - SAIGON

GIÁ BÁN NHỰT TRINH:

Mua một 02 tháng	5\$00
6	15\$00
Mua cả ba 03 tháng	35\$00
6	65\$00
Không Bán 03 tháng	55\$00

GIÁ BÁN LẺ  
TỪ SỐ 0\$10

Quán

CÓ BÁN LẺ TỪ SỐ :

Tại Báo-quán 7, Boulevard Norodom và tại Lục-tỉnh-khách-sạn

**J. BERTHET**

Boulevard Charner  
MÓN BÀI SỐ 68

**SAIGON**

Nói theo chiều áo bạn vàng. Dầu sanh dầu tử mình nóng mà thôi.

AGENT J. BERTHET SAIGON

Những máy nói tiếng hát không đặng kim, thì là quý hơn hết và danh tiếng hơn hết cả và thế gian. Những đĩa hiệu PATHE mà nói được suông-sẻ như tiếng người, là cũng bởi nhờ có cây kim ngọc-thạch đó, kim ngọc-thạch chẳng hề thua cho đĩa PATHE hư mà lại không đũa chỉ trác trở chẳng phải như máy kim, hát rồi mỗi đĩa phải thay đổi hoài.

Có trữ sẵn một kho máy nói và bản nói, bản hát tiếng Annam, tiếng Caomên, tiếng Chêc và tiếng Langsa  
hiệu **Pathé**

Ai muốn xin cuốn mục lục mà xem ông sẽ gởi mà cho không.

**CÁO BẠCH**

MỚI CÓ

MỚI CÓ



HỘP QUỆT MÁY hiệu "THỊ BA" tiện mà giắc theo lưng và tốt hơn hết. Khi muốn có lửa thì phải bóp cái nút tức thì cái nắp bung ra và cháy liền, chẳng có kì hơi khí lạnh hay là gió.

- Giá mỗi cái, bán tại hãng..... 1 20
- Giá mỗi cái, gởi tới chỗ mình ở..... 1 30
- Giá cái ve nhỏ để đựng dầu essence dùng theo nó..... 0 10

CHỦ HÃNG

**A. MESSNER**

Angle rue Catinat et rue d'Ormay  
**SAIGON**

**CHO MƯÓ'N**

SÁCH TỰ VỊ  
**DICTIONNAIRE  
ENCYCLOPÉDIQUE ILLUSTRÉ**  
ARMAND COLIN

Một bản to bằng giấy *couronne* (in 4<sup>e</sup>) (xếp tu) — cỡ sách 19cm x 24cm — 1030 từ vựng — 85.000 tiếng — 2.500 điều giải *encyclopédique* các phép tri cách thiên thống — 4.500 hình — 25 bản tranh họa đủ kiểu nhà cửa, y phục, và đồ khí dụng các xứ và các đời (*style*) — 100 bức tranh — 4 bức ngoại văn sách có đậm đủ màu sắc — 300 chơn dung những đáng vẻ mình — 300 bản đồ địa dư, và các thứ thị.

Giá mỗi quyển đóng bì vải màu đỏ hay là màu vàng, in dấu riêng  
*Ruty*..... 10 fr.

Bìa da cừu, lưng vải..... 14 fr.

**BÁN TẠI NHÀ BÁN SÁCH**  
**FRANCO-ANNAMITE**  
Saigon, Đường Catinat và đường Krantz



**PHẢI DÙNG THUỐC BỒ VÀ TRỊ ĐÀM**  
 THIẾT HIỆU LÀ  
**ELIXIR TONIQUE ANTICLAIREUX**  
 Của ông lương-y GUILLIÉ



Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế  
 đường của quan lương-y GUILLIÉ lấy làm thần hiệu  
 trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong TÌ VỊ, đau  
 nơi TRÁI TIM, ĐAU CÂN, ĐAU MÌNH, RẾT VỎ  
 DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HO ĐẠI,  
 BỊNH CỨM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có  
**TRÙNG LÁI TRONG BỤNG.**  
 Ấy là một thứ THUỐC XÒ rẻ tiền và rất hiệu  
 nghiệm làm cho HUYẾT RA TINH KHIẾT. Những  
 bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống  
 nó hay lắm.  
 Bất kỳ thuốc trị đàm nào mà không có dấu ký  
 tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ  
**THUỐC HOÀN XÒ**  
 nữa cũng rút trong thứ Elixir Tonique Anticlaireux  
 của quan lương-y Guillié.  
 Chẳng chỗ trừ thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, nhứt hẹng  
 bảo chế y sanh, đường GRENELLE ST GERMAIN môn bài số 9,  
 ở tại đó thành PARIS.  
 VÀ TRONG CÁC DƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN

**SÁCH TỰ VI**  
**Dictionnaire-Manuel Illustré**  
 DES  
**SCIENCES USUELLES**

M. E. BOUANT

Cựu học trò Trường Normale supérieure,  
 agrégé des sciences physiques, giáo sư tại  
 Lycée Charlemagne,  
 SỞ AN

Một quyển in-18, có xen 2 500 hình,  
 đóng bìa vải, lề đỏ, giá..... 6 fr.

Quyển sách này được Học-bộ tòa trọng  
 thưởng chuẩn tiền mua và được Giáo-tho  
 Tàng-Thư thành Bruxelles nhậm dụng.

Từ vị này soạn ra để đo tầm cho dễ hiểu  
 biết các điều thường dùng trong cách  
 vật trị tri.

Bước thường GRAND PRIX cuộc đấu xâu  
 HANOI 1902.

Buồng MÈZIERES 5, PARIS

ARMAND COLIN

**NHÀ BẠN SÁCH**

**CÓ MỘT MÌNH NHÀ NÀY**  
 CÒ QUYỀN THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG  
 VÀ LÀM XE MÁY TẠI THÀNH

**St-Étienne**  
 MÀ THỜI

**Hàng F. MICHEL, CAFFORT Successeur** ở Buồng Catinat số 36  
 SAISON

Có  
 Bán SÙNG đủ thứ  
 và đủ kiểu, Bì, Thuốc Đạn  
 XE MÁY, ĐỒNG HỒ và  
 ĐỒ NỮ TRANG. Đồ đã tốt lại  
**GIÁ RẺ**

Lạc Châu muốn mua vật chi thì xin đề thơ như vậy:  
 M. F. Michel, Caffort Successeur, 36 rue Catinat