

Lục Tỉnh Tân Văn

Do Văn Phòng Xuất Bút裴裴社 (47-74) tặng Huỳnh Chiếu Đăng với Kho Sách Xưa Quán Văn Đông (scan từ microfilm của Đại Học Cornell)

<p>CHIA BAN: Năm 1947, tháng 1 và 2 Một năm 6000 Sáu tháng 3000 Ba tháng 1500 Năm báo thì hết thì nghỉ không 1 và nghỉ 2 tuần không sao phải trả tiền trước.</p>	<p>新省六</p> <p>nhật báo về Đ. Đ. Đ. Đ. NGÀY THỨ HAI NGÀY THỨ TƯ VÀ NGÀY THỨ SÁU</p> <p>MÀ SỐ BÁO LÀ 0104</p> <p>Address: Hanoi</p>	<p>CHIA BAN: Năm 1947, tháng 1 và 2 Một năm 7000 Sáu tháng 3500 Ba tháng 1750 Năm báo thì hết thì nghỉ không 1 và nghỉ 2 tuần không sao phải trả tiền trước.</p>	<p>POUR LES ABONNÉS: 3 ANNEES: Aux bureaux de journaux 6 ANNEES: Aux bureaux de Truong Mo-Tho-Viet.</p> <p>On traite à forfait pour les abonnements de longue durée. Les prix sont payables d'avance.</p>
--	---	--	---

MỤC-LỤC

1. - Việc binh biến tại Vũ-xương và Nghi-xương.
2. - Bối cảnh hoa trư.
3. - Quan Toàn quyền đã đến Nha-trang.
4. - Viết nam kỳ niệm dài.
5. - Vinh thăng.
6. - Thăng chân trâu quá đừ.
7. - Ăn cướp ban ngày.
8. - Bật được ăn cắp.
9. - Tiền hành.
10. - Xe hơi cồng chết.
11. - Lẽ 78.
12. - Mãng M. Nguyễn-ch. Điền.
13. - Trường bài-loan quốc âm.
14. - Hết vui.
15. - Làm Hương chức mà cờ bạc.
16. - Thông báo.
17. - Trùng Phansa.
18. - Hương trướng.

Việc binh biến tại Vũ-xương và Nghi-xương

Trong một số báo trước, bản-quán đã dịch đăng bức điện-in nói về việc loạn ở Vũ-xương và Nghi-xương tại tỉnh Hồ-bắc. Nay xét ra việc loạn ấy thật có cái thể hành-trương chóng quá; mới không đầy một tuần lễ mà hai xứ ấy đã xảy ra việc binh biến rất nên khùng khiếp, nhân dân tử thương thật đã thấm-thét, tài-sản tổn hại kể đến hàng vạn. Cái họa căn ấy, có phải tại binh lính làm ra không? Không. Đó là bởi cái độc thủ của Đốc-quân gây nên, mà nói cho phải thì chính thật bởi cái lòng tham muốn của Vương-chiếm-Nguyên xui nên thế vậy.

Dân-quốc Trung-hoa từ khi Viên-thế-Khải quá cố, thì cái dân-quyền lại bị người trên vùi dập, mà quyền thế của Đốc-quân càng ngày lại càng thêm lừng lẫy dọc ngang ngang dọc, muốn sao nên vậy, không cần phải mang lính Chánh-phủ, cứ tự ý thêm quân để khoáng trương thế-lực của mình; cái nói phân-tranh tạo-loan, thối còn nói sao cho cùng. Hiện bây giờ lại càng tệ lắm nữa, mỗi Đốc-quân nhiều ra có đến 10 vạn quân, ít ra cũng đến vài ba vạn, ngách quân ngày càng thêm mãi, lương bổng sao cho chi cấp được châu toàn; rồi ra trong thì bác tước của dân, ngoài thì trái-đãi càng eo ngặt. Việc nước đã nhiều đến tổn hại, mà lòng dân oán giận càng ngày càng thêm, quân dân đối với nhau như nước với lửa, mà sự hành-động của Đốc-quân càng ngày càng hung bạo, ai nấy chỉ cốt làm lợi cho mình, gia tư của các Đốc-quân nhiều ra đến vài ngàn vạn, ít ra cũng đến vài trăm vạn là thường. Đốc-quân giàu thêm bao nhiêu, thì quân lính lại khổ thêm ra ngần ấy. Như vậy thì sự binh biến ừ sao cho khỏi được.

Còn như Vương-chiếm Nguyên từ khi làm Đốc-quân Hồ-bắc đến giờ, kỹ-luật trị-quân đã không có mà tài lợi tu-kỷ ngày mỗi gia thêm. Có người nói gia tư của Vương ba bốn ngàn vạn, lại có người nói gia-tư cũng đến bảy tám ngàn vạn, nhưng thật cũng đến vài ngàn vạn

chớ không ít. Vừa rồi Vương đến Bắc-kinh khi về lại được nặng túi thêm, thế mà những binh lính lương bổng chẳng chi phát cho chút nào cả, cái người binh loạn ngầm ngầm dứ từ báo, một sớm bùng lên, không thể giúp đi được nữa.

Trong khi binh biến ấy, có người nói quân Tàu chết đến hơn ngàn, lời nói ấy tuy không lấy gì làm đích thật, nhưng những kẻ vô-có thiệt mạng cũng không vừa. Còn như người ngoài, bị thương cũng khá nhiều mà bị kiếp lước cũng đã lắm.

Nhưng lại may là người nước ngoài không có ai chết, nếu có ra thì sự ngoại-giao lại thành ra cái ác-cảm rất sâu độc mà hề khôn-nạn có lẽ lại còn hơn thế nữa kia.

Nhưng cứ lấy cái tình-hình sau khi xảy ra sự binh-biến đó, cái tài sản của người ngoài, bị tổn hại vào đó thực cũng khá to, như vậy mà chẳng bởi thường sao cho yên việc được? Và lại còn nhiều sự người ngoài phải khổ đến thiệt hại vào đó, cái thế tất cũng chẳng chịu im nào.

Khi mới sanh ra sự binh-biến ấy, thì tưởng là quân lính làm loạn, sau mới rõ ra là kẻ có trách nhiệm vào đó không biết cách trị an. Khi loạn tại Vũ-xương, có người đổ cho tại quân Nghi-xương phiến động. Nhưng xét ra quân Nghi-xương đến đó cũng chỉ do một vài ngàn thối, mà Vũ-xương là nơi trọng trấn, đóng đó kẻ có vài vạn quân, thì có lẽ đâu một vài ngàn quân khách lại tự làm loạn được hay sao? Ý hẳn quân ở Vũ-xương tự khởi loạn lên trước, rồi sau quân Nghi-xương thừa cơ mà cũng khởi loạn theo đó thôi.

Ồi! Quân nhân để giữ dân, mà lại làm hại dân, thì còn gì đáng to sự hơn nữa. Nhưng cái nguyên-do sự loạn ấy chỉ tại loãn lính ở đó sắp phải giải tán, mà lương bổng lại không ai phát cho, đi ăn dụng từng ăn cơm, còn trách-chai chúng được, bởi vậy nên nói là cái tội Đốc-quân và Vương-chiếm-Nguyên gây nên việc loạn ấy, thực cũng không phải là

Bối cảnh hoa trư

Đạo đời, tưởng ai cũng hiểu, ngón trong một bàn tay sao khỏi ngón cao ngón thấp, ngón vẫn ngón dài; đàn trong một nước sao khỏi người trung kẻ nịnh, người ngay kẻ gian, người tốt kẻ xấu; con trong một nhà sao khỏi đứa thuận đứa nghịch, đứa nết đứa hư, đứa vầy đứa khác; huống chi trong một ti một số, quan viên chức việc lại chẳng có tham quan ó-lại chẳng ru? Ấy là lẽ hằng thường có vậy. Mà miệng thế không hầu xét nét, nên mỗi khi thấy có người trong ti nào số nào ý quyền lực, cây thế hiệp người, làm chuyện bất minh bày đều bất chánh, thì lấy làm oán vưu hết sức, song chẳng dám ra đầu cáo, cứ ôm ấp để lòng, ta-nhà thiết-xi, từng nhĩ giao đầu, rồi lại trở mà trách quan trên sao có bất công, hoặc trường ác hoặc nhắm mắt bỏ qua để cho người mình khải-bạc; chẳng nghĩ, phạm ăn quan lớn, ai lại chẳng vì danh vì phân, vì nước vì dân mà đi muốn để vậy sao, ngặt bởi hoặc xem không cùng, xét không tận, hoặc thấy biết mà chuyện vô cơ khó nói khừ trừ; lại thêm người giúp việc quan - bởi vậy mới có câu tục ngữ: tốt đó xấu che - người giúp việc quan chuyện tốt thì dờ ra khoe, nói xin bang thường, chỉ như việc xấu xa tội lỗi, thì che đậy kín

mi kín mít, ai để tiếc lạn với ai. Biết vậy mà quan trên cũng chưa phải nhắm mắt bỏ qua hồng trách; những quan thanh chí cũng hằng ru-tru trừ hại vậy. Như ông Hérisson, tiếng thanh cần xa gần đã nó-nữ, từ ngày ngài qua bình chánh cơ Mật-thám, ngài hằng để dạ lo trừ hại cho dân và quyết tta lọc cơ-mật-thám cho trong cho sạch. Hãy xem lấy những gương trước như vụ Bentré, Cantho đó thì rõ; cho đến khi ngài về Saigon, vụ ăn-cướp tàu Nam-sanh, nay còn đang tra vấn. Kể biết mấy tay tham quan ó-lại bị sự công bình chánh trực của ngài mà phải lụy đời.

Nay tới vụ « bối », Đốc-Kỷ với Bày-Ti mới bắt ra đây, ít cũng chẳng khỏi tay ngài thường phạt. Ai có Công thì thưởng, ai có tội thì trừng; mảy con chiện có ghé phải bỏ xa bầy, kéo lấy cùng hét.

Đám bối làm Đốc-Kỷ với Bày-Ti mới bắt đăng đây là một đám bối rất lớn, có hoa trư, chẳng biết sự ai, làm lộng xua nay, tiếng tăm vô lối. Để cho đến đời hôm tháng trước đánh Cai-Ta với Đốc-Báu bị thương tích. Bối mà làm lòng đến thế, thì chẳng còn kiên phép nước là gì rồi; những tay Mật-thám có danh há chịu để cho chúng nó tung hoành một góc.

Bên họ Đốc Kỷ với Bày-Ti quyết tìm tới đó. Vô lối Cho-quán, kêu đồ ngang đăng đầu nghĩ, muốn chèo dục theo má sông, tới khuỷa quai có một chiếc ghe lương, trên ba bốn người ngồi, nhìn qua là ghe bối đi ăn vé. Lăng lạng theo sau; qua tới khúc cạn, vào xèo, thấy bối cũng cứ việc dạy chèo riếc theo. Vô lối, thấy ghe bối ngang nơi bên gần nhả, hai tên khuôn đồ lên trước, còn một tên mới bước lên, một tên còn dười thuyền. Thấy Đốc liền kêu tên « Mươi-Linh » bảo phải trở lộn xuống. Mươi-Linh biết tiếng Đốc-Kỷ, không dám cưỡng bèn trở xuống, ngồi với một tên còn dười ghe đó mà chịu phép; còn hai tên khuôn đồ lên trước hay động, nhảy mất hết.

Trời Mươi-Linh là chánh bực với tiêu-công vừa xong, muốn quay thuyền về, bỗng đầu ngoài có một ghe bội cũng đi ăn vé, xông vào xèo đó nữa. Thấy Đốc mắng họ « Còn nữa há ! Vô đây » Tức thì cả ba bốn tên bối trên ghe nhảy chạy hét.

Hỏi Mươi-Linh những ai đó, Linh bèn thú thật rằng thuyền của tên Cao; thấy Đốc dạy phải kêu Cao xuống mau mau, không chày đầu cho khỏi. Linh liền kêu; Cao tởi ra, xuống ghe chịu tội. Hai ghe đầy những hàng với hai tên Chánh bực là Linh với Cao, thảy đội với Bày-Ti dạy quay thuyền, chẳng cần bắt nữa.

Tôi đã nói bối có hoa trư, vì tên Linh này thường hay đi xe-máy cặp với tên

N. T. C.

Rút T.B.T.V.

Rượu mạnh hiệu DEJEAN

làm cho những tay thợ rượu thầy đầu khon ngy

Chỉ một mình hãng Denis freres có trữ ma thời

Thu là lính Mặt-tham đạo chơi; lại mỗi khi đạo phượng phở chơi, Lính vào tiệm hút kếu là tiệm Baclieu, những người biết nhất là lính tuần thành, hút bao nhiêu y bao trả hết. Lính lén-lầu cũng vậy. Chẳng những vậy thôi, người có thể mua sắm món chi cũng đặng. Nói tới một lời chò nào bở, Lính lo xam hết.

Bởi cơ, khi vào xét nhà tên Lính, ông Cò với Đới Kỳ Bấy Ti, sớm ghé nhà tên Thu; không có Thu; hỏi vợ, vợ nói Thu mới cời xe-đạp ra đi hầu việc. Qua xét nhà tên Lính, nhà như kho trữ đồ, đủ thứ. Quần áo, giẻ-hàng, vòng vàng, lư chơn đèn, tiền bạc chẵn, xe-máy, dao cạo, súng lắp mười tiệm ốp-phơ cũng có mà đáng kể.

Tóm lại một cái xe-máy, một sợi quần vàng, một cái quần tây, ba món đó có chũ.

Tối sợi chiến vàng. Má-chính thông-ngón tại bót nhìn là chiến của mình bị mất tại tiệm hút Baclieu s. Hồi ra lính khai của tên Chũ-bán.

Còn quân tây, Lính khai của Đới Một cho. Đới Một Mót, Đới Một không nhìn. Tờ ra, tên Lính, bỏi có danh, mà có thói liến lạc với lính quan, hẳn chỉ tiếng thiên hạ oán vưu lòng lộng.

Công thường tội trừng; với ai thì chưa biết sao, chớ với ông Hérison, chắc là công của Đới Kỳ và bầy Ti chẳng mất, tội của Thu và Chũ cũng chẳng bỏ qua. Còn nói gì chũ Lính với chũ Cao, việc mình lành mành chịu.

Từ đây, sống Saigon, ghé trường hồ đặng an, chẳng còn nghe là bỏi.

Tối xin kính mừng và khen ông Hérison quan đầu ti Mặt-tham và khen Đới Kỳ với bầy Ti hết đả vì dân vì nước, lại rửa đặng một hồn cho bần đạo nghiệp là Đới Báu với cai Tai.

Còn đám cướp của đàng mới Saigon Cholon, với sống me đàng Lefebvre xin khá hết lòng nong sã.

Bui van Yong	3 00
Hồ công Thương	1 00
Ca chơ Hiệp	1 00
Do van Ngã	1 00
Nguyễn van Ngọc	1 00
Võ van Vinh	1 00
Trương hồ Sang	2 00
Huỳnh van Xưa	1 00
Đỗ tấn Hưng	1 00
Võ van Hết	1 00
Huỳnh van Mừi	1 00
Phạm l. Trương	2 00
Võ thành Bế	2 00
Huỳnh van Tàu	3 00
Phạm van Sác	0 50
Bui van Giàu	0 50
Nguyễn van Kiêu	0 50
Huỳnh van Sô	1 00
Nguyễn van Tập	0 50
Huỳnh thị Rô	1 00
Phạm van Huy	1 00
Nguyễn van Ngươn	2 00
Huỳnh kiem Ngọc	1 00
Hua Tấn Ngã	1 00
Do tấn Ngã	1 00
Sư Bông	0 50
Phạm van Giáp	0 40
Phạm van Kê	0 40
Đỗ van Thiến	0 20
Nguyễn thị Diệu	0 50
Nguyễn van Thiến	0 50
Vo van Tri	0 50
Lâm van Chu	5 00
Trần van Non	3 00
Tác van Sinh	3 00
Trương van Nền	3 00
Lam van Đoi	3 00
Lam van Ngươn	2 00
Tô Kiêm	2 00
Tran van Tu	2 00
Phạm van Rô	2 00
Tăng van Tánh	2 00
Phạm thị Thi	2 00
Lam thị Yem	2 00
Lâm thị Sai	2 00
Sư xuong Nhu	1 50

Nguyễn van Phich	0 50
Vo thi Ngọc	0 50
Nguyễn van Lóc	0 50
Trương van Hiệp	0 50
Lê van Theo	0 50
Lâm van Binh	2 00
Trần van Ut	1 00
Trần van Nghinh	2 00
Son Vot	1 00
Ly Ty	3 00
Trang van Liêng	1 00
Ly Pháp	1 00
T.ân Máy	1 00
Tu huu Đông	1 00
Nguyễn van Minh	1 00
Toanh Sua	2 00
Nguyễn van Quyên	2 00

An Thanh	17 90
An Thù	70 00
An Tuay	40 50
An Táo	23 10
Binh thanh Trung	50 90
Binh thanh Ha	65 00
Binh tri Ha	69 10
Dương hoa Ha	78 00
Dương hoa Thuong	54 00
Long tuy Trung	30 00
Long tuy Thuong	77 10
Long vich Ha	23 30

SÔNG LÂU NHỜ RƯỢU

(Longuite grace a une liqueur)

Hiền bầy giờ bên nước Huế kỳ có một vị hiền chủ đã nong sã như người 30 năm, đi đàng chũ hời, an nơi số sảng, cả ngày 7 ngoài trái ngoài đống coi tới-từ làm công chuyện.

Ngày nọ có một người đi thăm keng, hỏi thăm cho biết tại đâu ông nay đang học bài cao mư sức lực F-Long phải kén vấp?

Ông gập đáp lại rằng: Co chi là đó mà hời, cả đời tôi trước khi ăn cơm bữa sống mới ỷ nhờ rượu Quina Gentiane tên Mazer là một thứ rượu trường sanh bổ lực.

Người khách nghe nói cũng có lòng mê ỷ lẽ trường thọ như ông, liền về nhà sai trẻ đi mua cho đặng, thứ rượu Quina Gentiane mà đặng mới bữa. Thiên họ nghe nói cũng có ợy tham sanh, cũng bèn ra nhà đi mua rượu ỷ đặng về mà uống bổ quanh năm.

Có bán trong các tiệm hàng xam (epicerie).

Lời rao

Có một người muốn lãnh diriger une institution privée an giá rẻ vừa xai cơm ba bữa mà thôi. Người ấy đặng lãnh direction morale và direction technique, vì chữ tây xai đặng, chữ Annam cũng đẽ xai. Văn bằng có đủ.

Ai có cần, xin hỏi bần-quân.

P. S. Bần-quân nhận chứng rằng người muốn lãnh trách nhiệm lớn lao này là người có tuổi, đã tăng việc giáo-dục trất-mấy mươi năm, đủ tài và đủ trí.

Sách tiểu Bình-thư

CHỮ TÂY VÀ CHỮ QUỐC-NGŨ

(Mannet Français-Annamite)

Của ông quan hai Tavernier

Sách này làm bằng chữ Tây, rồi dịch ra chữ Quốc-ngũ, sấp đẽ dạy người làm quân lính, và đội quân, học theo mà làm việc bần phân mình cho toàn, hoặc nạp bì, đẽ hộ nỏ, hoặc đào hang rào sắt mà ngăn ngừa quân nghịch v. v. ...

Bán tại nhà in Portail, đưng Catinat 171-175 Saigon

THIỆT KHÉO HẠNG NHẬT

Hàng Thuận-hòa

Hở mới lại

Giấy nhung và kim tuyến, đơn bả đong bẻn Tây nhệ nhân làm

Ông nhủ Aluminium

Bao đưng thuốc hút bằng Cao sa

Mộng-huê-Lầu.

Quan Toàn-quyên

ĐÁ ĐẾN NHATRANG

Ngài từ già Nastrang sớm mai bữa 5 Septembre, đêu Qainhon nghĩ, đêm tại đó, ngài có ghé Song châu dùng cơm trưa

Ngày 6 Septembre 5 giờ 5 phút lên xe Ô-tô, từ già Quinhon đên Tourane 11 giờ rưỡi. — Đưong xa có 300 kilom. phải qua 5 cái đò ngang mà đi có nửa ngày, thiệt là cộ kim bả hừu.

Qua chiều 7 Septembre đên Huế vào vắng đưc Khải-định, rồi quan toàn quyên ở Huế trọn ngày 8 chứng đám khách thành nha Institut ophtalmonogique, ngày 9 sớm mai, sẽ thượng lý trực chỉ Hà-bành.

Việt-Nam Kỉ-niệm đài

LẠC-QUYÊN

TINH SOUTRANG

Carnet n° 7801 à 7850

Réport des listes précédentes....	51\$00
Nguyễn van Cua	1\$00
Nguyễn van Diên	1 00
Nguyễn thành Lập	2 00
Phan van Thanh	2 00

Carnet n° 7851 à 7900

Report.....125\$00

Lâm van Cua	1\$00
Su thi Kieh	1 00
Lâm It Loi	1 00
Lâm thi Thoi	1 00
Nguyễn van Long	1 00
Trần van Hoa	1 00
Lâm thi Hĩa	1 00
Trần van Minh	1 00
Nguyễn van Hoa	1 00
Vo van Tai	1 00
Vo van Ca	1 00
Lâm 0	1 00
Lâm van Hoa	1 00
Chung Tiên	1 00
Chung sau	1 00
Trần Kiệt	1 00
Huỳnh Sung	1 50
Thi Yên	1 50
Lưu Bửu	1 00
Lưu Chánh	1 00
Trần pbg. Chánh	1 00
Huỳnh Thám	1 00
Lưu Chứa	1 00
Lai xen Oí	1 00
Thi xe Hưng	1 00

Carnet N° 7901 à 7950

Report.....177\$80

Trần v. Túc	2\$00
Lê van Sóm	1 00
Đương Đắc	1 00
Lâm thành Phát	1 00
Trương Lộc	3 00
Ng Nguyệt	2 00
Lâm hồ Sưng	2 00
Chân Hĩa	2 00
Lâm tiêu Co	1 00
Trần Miên	1 00
Vũ Tích	1 00
Trần Thành	1 00
Trương thi Hàu	2 00
Huỳnh Tháo	2 00
Bầu Sua	1 00
Châu Mên	2 00
Triều Càng	2 00
Trương Mạnh	1 00
Ông Thao	1 00
Thi Vón	1 00
Huỳnh Tứ	1 00
Lưu Kinh Bô	1 00
Trần đưong An	1 00
Triều Ta	1 00
Trần Thành	1 00
Triều Tap	2 00
Đương Đào	2 00
Chiến Phong	2 00
Đương Niêu	2 00
Lục Tài	2 00
Trương Duân	2 00
Ông Triach	2 00
Châu Châu	2 00
Đương Ồ	2 00
Ly Chung	2 00
Ngô Xy	1 00
Lâm Kỳ	1 00
Trần Lương	1 50
Chung Tiên	1 00
Chung sau	1 00
Trần Kiệt	1 00
Huỳnh Sung	1 50
Thi Yên	1 50
Lưu Bửu	1 00
Lưu Chánh	1 00
Trần pbg. Chánh	1 00
Huỳnh Thám	1 00
Lưu Chứa	1 00
Lai xen Oí	1 00
Thi xe Hưng	1 00

Le Prés de st du Comité régional de

Soctrang. NGUYEN-VAN-VÂN: Tri huyện.

TINH GIADINH

37\$49

60 50

Việt nghe h
Ông Tr
Ng-v-Luyê
Ngư, Tr
đưc-Long,
pho, hêt th
hạng năm,

Về ngoc h
Ông Đ
đúc Nam-k
đang-Xư
đang-Quy,
Tonkin;
Huỳnh-v-G
Còn ông N
Caomiên.
Bổn quâ
ông Luong
biên an tr

Thắng

Quar

Ngày th
Nguyễn-s
công việc
phòng cho
khởi đưng
Khi xem
một khoản
chàng đ
ngôi mới b
thi quâ
đưong om
ngôi bả
nên phải h
mới đũa l
chặc, kh
phía quan
ghặc nộ
sẽ hời ra
cho nò l
Đam n
ngôi bả
làm đ
ngườ.
Cũng đ
vuốt đ
May tha
Myho, t
có quan
lĩa sẽ s
Béluac m
xuong s
Bj vi, n
mây quan
lấy r
rồi, nh
Nguyễn-s
viêng C
đồng r
đặt cụ m
ban ngày
tâm t
Sáp nh
hàng qu
chi, tron
nó trư
khởi h
cho si
đưc nh

HỘI NGƯỜI ANNAM

Chợ mới lớn thuộc về người Pháp và thuộc xứ Algérie là Thuộc địa Langsa. Hệ biết lựa thuốc rời và thuốc điều trị...
Hội người Annam
Hội người Annam
Hội người Annam

Vinh thăng

Về ngạch Lương-y Médecins auxiliaires Ông Trần-van-Cau, Dương-v-Diêm, Ng-v-Luýêr, Trần đưc-Hạp, Trần-van-Ngưu, Trần-v-Sang, Trần-v-Loi, Bui đưc-Long, Vu-ngoc-Duong và ông Huỳnh-pho, hết thảy lên chức Lương-y thì sai hạng năm, kể từ ngày 9 Aout 1921.

Về ngạch giáo học professeurs Ông Do-v-Quan giao về quan Thông-đức Nam-kỳ; Ông Duong-v-Long, Ng-quang-Xương, Vu-quang-Hi, và ông Ng-dang-Quy, thì giao về quan Thông sứ Tonkin; Ông Lê-thúc, Phan-v-Diêu, Huỳnh-v-Gi thì quan thông sứ Annam; Còn ông Ng-v-Quê thì quan Thông sứ Cao-miên.

Thăng chức trâu quá đứ

Quan Nguyễn soái bị lầy

Ngày thứ sáu lễ sớm mai, quan Nguyễn-soái đi Ô-tô-xô-g Bênic mà xem công việc làm cái mang cá thêm cho cầu, phòng cho xe qua sông đi Saigon Mytho, khét đùng đò.

Khi xem công sự rồi ngài trở về, đến một khoản đường phải chờ qua rầy, chẳng để ngài nghe xe của ngài bị cỡi đá ngài mới bảo sôphơ ngừng xe, xuống thì quạ nhiên thấy 2 đứ chà trâu đương óm đá mà sắp lên đường rầy, ngài bảo sôphơ bắt nó mà bị 2 đứ chà nện phải hết một đứ chà chạy vuột, còn một đứ chà lăn quăn dưới ruộng, bị ví chặc, không đường tẩu thoát, chạy nhăm phía quan Nguyễn soái ngài phải năm nhấc nó lại, ngài nghĩ bắt nó được thì sẽ hỏi ra sự tích còn có kẻ lớn chỉ bảo cho nó làm sự ác này.

Đam nó lên xe ô-tô, chạy lại ga gần đó ngài bảo sôphơ hỏi nó, khai coi ai sai nó làm đều ác ấy, quạ nhiên nó nói có người. Tưởng khi người này, bây giờ cũng đã bị bắt rồi và thăng nhỏ chày vuột đã nói trên rồi.

May thay cho thiên hạ bộ hành xe lửa Mytho, tưởng như sự ác này mà không có quan Nguyễn-soái thầy trước thì xe lửa sẽ sụp rầy-nhằm lúc lên dốc cầu Bênic mà chạy quá mạnh, có khi phải xuống sông chằng không.

Bị vi, nó chạy xuống ruộng mà mình mấy quan Nguyễn soái đứ lầy lầy, nhớ lại sự năm trước, cách chừng 5 sáu năm rồi, nhằm khi quan Tổng-thống và quan Nguyễn-soái đi xuống Mytho, rồi đi viêng Cai-lý bằng xe ô-tô, lúc về xe ra đứng rồi cũng có lá nhỏ chà trâu vát đất cũi mà sắp ngang qua rồi, may xe đi ban ngày nó thầy trước, chớ như đêm tầm tối thì là nào nữa?

Sấp nhô này, thường là con nhà cơ hăng quá, nào có biết chút phải quấy chi, trong những sự rui rờ như mạng, nó tưởng là sự vui của nó; Muốn cho khỏi hại chung, phải có hương chức cho tiếng sảng, coi chừng mà bắt cho đượ những trẻ răn mắt mà răn trị nó

cho nghiêm, thì nó từ ngày mấy đứ ác như vậy đượ hết, chớ như sắp nó vào đám chúng tộc mà bảo nó nghe diển đứ phải sự tích, nó làm sao hiểu đượ.

Ăn cướp ban ngày

Như giữa chợ đông mà ăn cướp còn chẳng sợ, lúc 9 giờ mai hôm tuần rồi, 3 đứ, một trai một gái ngồi xe hơi đến tại nhà ông N. P. L.

Nhằm khi có 2 đứ ở, bị sai đi chợ, còn ông L. thì đi làm việc, ăn cướp đờn há khi vào nhà thì già người khách mà nói chuyện với Mme L. còn ăn cướp đờn ông thì lấy dao traog tui ra mà đứ ngay vào cô Mme L. Hồi chia khóa, và báo mờ thì.

Vi đứn có mà phải sợ hại cho thân, nên mở tờ cho chúng nó lấy hết gần 5-6 trăm đồng bạc đờn nữ trang và bộ đồ đống.

Coi đó thì rồi, ăn cướp bậy gì nó đứ đến chỗ như vậy, ai gặp lúc ở nhà một mình phải giữ lấy mình.

Bắt đượ ăn cắp

Ông B... bữa trước đứ đi lầy hơn hai ngàn ngoài bạc, mà về Phanr; chẳng đờ mới đi xe hòa đến Biênhoa đã bị trói.

May cho ông B... nó rài mới có vài trăm, còn bao nhiêu lấy lại đượ.

Như rồi nó và đượ gốc ở của nó thì cũng như Cá-chế về Tào Bị nó đi xe hòa, thì trói máy đượ, chớ như nó đi ghe bầu, thì làm sao bắt đượ.

Tiền-hành

Tiệc tiền hành, quan chủ quận Maillard Camau

Hôm thứ bảy vừa rồi, nhằm ngày 3 Septembre 1921, hương chức làng và các viên quan cũ mặt, có bảy tiệp rưng đứ qua chủ quận Maillard qua Vinhlong ngồi phỏ than tiện. Ngoài đường thì cầm cờ xem như lễ lớn, còn tại chợ, là chỗ đãi tiệp, thì chừng dọn rục rờ, đờ đờ tợ sa; ai trông đến cũng vui lòng đẹp mắt. Lúc gần mùng tiệp, trước khi uống « sâm banh » (champagne), thì có M. Phụng thư-ký tại trường bộ Camau, đọc một bài chúc bằng chữ Langsa, tiệp vì quan lớn không đượ ở lại lâu đặng làm thành công việc lớn lao của người đưng (tính, làm quận Camau trở nên đồ sộ thế may thì khác.

Thầy cai Quài-xuyên và ông chủ làng sở tại có thay mặt nhơn dân đặng chúc quan chủ quận, đến nơi mạnh giỏi và thượng tiệp quan lớn vì đã có làm nhiều đứ lợi ích cho quận; làm quan như ngài thánh thần ngay thẳng, đi đức trị dân.

Kê ông Trần-van-Lôi, lương-y tại quận, cũng là bạn thiết với quan phó Maillard, đứng đứn nhơn ngài có lòng lo lắng cho quận Camau; vì từ hồi lại tới bây giờ có đứng 7 tháng, sửa soạn và sắp đặt lại nhiều nơi, dân đức an cư lạc nghiệp-nghĩa là lòng muốn lo cho thành viên mà thôi, đứu khó nhọc cũng không dám nệ. Ông Trần-van-Lôi cũng có mấy lời cảm ơn quan chủ quận

lo làm việc nhà thương, coi chừng thành phỏ cho sạch sẽ đứng thiên hạ khỏi đau ốm... Lời nói dành rành, ai nghe cũng vui lòng và khen ngợi.

Ông Trần-van-Lôi vừa đức rồi, kê quan phó Maillard, xin mấy lời cảm ơn ông, và hết thảy các quan tây, Annam, làng tổng, có lòng chiều có bày tiệp này và ngài ôn chước hết thảy nhơn dân ở lại đượ mạnh giỏi. Tuy nghĩ xa đứu rồi chớ cũng nhớ đứn công việc của ngài tạo lập tại xứ này. Ngài cũng ước ao ở đứu lâu đặng làm thành công việc của ngài đã sắp đặt; nhưng mà phải việc nước, nên ngài không thể từ chối đượ.

Khi quan thầy Trần-van-Lôi — là người đức tình lòng bầy lầy này — nói lại cho mấy ông, và mấy hương chức giữa tiệp nghe nhơn đứn nói trên này, thì ai này cũng mũi lòng mà sa nước mắt! Tiệp mông hồi 11 giờ khuya; phỏ đứ vang vầy; ai này đứu đến từ già quao phỏ là người yếu mền!

Một người đứ tiệp

Xe hơi cẳng chết

Chiều 7 septembre lúc 4 giờ rưỡi, tại lộ Bình-lợi, một chiếc xe hơi có chủ xe ngồi cẳng một đứ con gái nhỏ ước đức 8 tuổi.

Khi cẳng rồi xe liền ngừng, ông chủ Tây ngồi trong xe lật đặt xuống cho đến Bôn-báo là một nhà không đứng lại vãng, mà người cẳng chằng hồ quên.

Quay xe về Giađinh báo sở Tuần cảnh, có đèn đó làm khai rồi chớ thầy vào nhà thương Giađinh đứi mỗ.

Cũng là chỗ lộ này, cách vài tháng rồi, cũng thăng nhỏ 7 8 tuổi bị ô-tô cẳng mà chết.

Lễ Tò

Mới tiệp tin ban hát Phước-xương ở đứng Bourdais, chủ dự tiệp đêm thứ ba 13 septembre giờ thứ 19.

Trường năm thường đờ, Madame và M. Nguyễn-hữu-Hạnh chẳng hề quên những lương bằng có-hữu trong xứ, cho đến Bôn-báo là một nhà không đứng lại vãng, mà người cẳng chằng hồ quên.

Thật rất cảm ơn. Chẳng chi chút gọi là, Bôn-báo để lời cầu chước cho bạn Phước-xương thành tựu.

L. T. T. V.

Máng M. Ng.-ch.-Điền

Chúng tôi đức tin lành rằng M. Nguyễn-chánh-Điền, chủ phố ở Saigon đã đức vào dân Langsa ngày 26 Mai 1921.

M. Nguyễn-chánh-Điền thuở còn trẻ giúp việc tại sở Hòa-đồ cho đến lúc hưu trí, sau lại ra giúp sức với Nhà-nước đứng khai mở đường sá cho thông lưu các nẻo, vì xứ mình trước mười năm nay đứng sa lỵ lẫm lẫm cho bề thông lưu bất tiện, bởi đó, sự mở mang buôn bán chêm chạp.

Chúng tôi rất cảm ơn Đại Pháp-

quốc đã mở lòng hải lượng mà thường một người có công lao lý với Nhà-nước.

Signe: H. C. G.

Bôn-báo xin hiệp lời mừng cho M. Điền và cảm ơn Chánh-phủ.

L. T. T. V.

Trường Bút-toán

Quê-cám

Trường dạy Bút-toán thường-mãi bằng tiếng Annam, năm nay, ngày thứ ba 27 Septembre khai trường.

Vậy những trò nào muốn xin vào học phải toan sớm giờ đứn xin nơi M. Nguyễn-văn-Cúa Hội-trưởng hội Trường-mãi kỳ-nghê.

Còn các trò học năm rồi, chưa thi, đứn ngày cũng phải tựu trường mà ôn cũ bầy đứng chớ khưa.

Nhắc lại trường Trường-mãi Bút-toán này, học khỏi tốn hao chi cả, đứy trường không nuôi ở ăn vậy thôi.

Bạn thiếu niên lỡ đứng học năm, phải hiểu rằng chằng có đứu học biết nhỏ mà gọi vô ích; mỗi sự trong thời đứi phong trào này, biết đến thì có ích cho mình luôn. Như các trò học năm đứu, thì đứu ra đứu có chỗ làm trong các nhà thương mại tức cả. Vậy các trò lỡ đứng học còn gì nữa, khá thừa lầy cơ hội vào trường, đứu chằng muốn làm việc với ai, về ngoài làm chủ buôn bán, cũng đứng thạo thông bút toán.

Xin nhơn ngày thứ ba 27 Septembre nhập trường.

Kính,

Cùng chư qui vị trong cả lục châu đứng rờ;

Rằng tôi mới mở một cửa hàng sửa đồ thứ máy, hoặc sửa bay lầy ra mỗ, những vật phụ tùng đứng theo mỗi thứ máy, như là xe hơi cẳng là tàu chày máy hơi vậy vãn vãn...

Nói tóm một đứu là trong cả vật đứng theo công nghệ loại kiếm, hẳn giúp tiệp cho đức qui vị khỏi bẽ lo lắng.

Hoặc ở xa mà gửi đến thì tôi cũng sẵn lòng cần giúp đứng vãn. Rất rẻ, rất mau hơn cả những xưởng lớn kia, lại tùy theo ý của chư vị như lòng thích muốn.

Xin chư vị chiểu cố tôi rất gỏi nhườn.

Kính đờn

Atelier & Garage de l'Avalanche 430 à 438, R. Paul Blanchy à Saigon.

Lời rao

Tôi là Lê-văn-Đôi, Hương-chủ làng Tân-an, tỉnh Phong-thành, quận Cao-lên (Sadek) xin làm lời rao này cho thiên hạ rờ rằng tôi đã từ không nhìn đứn con, tôi là Lê-văn-Thế kểu là Xã Thủ và tôi cũng không biết chi các việc và các sự nhơn của nó; vì nó đã ghe phen xấp phá của tôi nhiều rồi và làm đứu ngan gọc và lại nói rằng nó không biết tôi là cha nó.

LÊ-VĂN-ĐÔI.

PHẢI HÚT THUỐC IMPERIALES

A. COURTINAT & Cie - SAIGON

Hết vui

Nghe đồn rằng quan Lãnh-sự Nhựt đã vâng theo ý Chánh phủ của mình, cho nên đã ra lệnh, máy có ky nữ Nhựt ở tại Saigon phải lập tức về xứ.

Cũng một lịch như vậy, đã tuyền cho quan Lãnh-sự Singapore và quan Lãnh-sự Hongkong rồi, thì hành rồi.

Từ rày thiết kế có đến bà Nhựt ở xứ ta nữa, đã cách mười năm rồi chánh phủ Nhựt cũng làm như vậy một lần rồi, thì trong mười năm kia, hết (chính nhà về xứ - Nay còn có vài nhà chỉ đi ở Cầu-àng-Luân lại bảo phải xuống tàu nữa, thì là hết vui, cho mà yệu có nhơn tình với mấy cô Nhựt.

Làm hương chức MỀ CỜ BẠC

Phạm-ngọc-Dương đi thầu thuế điền được 282 đồng, về ngang sông me, bị mả dặc lội qui đơm đàng, mả sa vào sông thua hết.

Nay bị bắt giải Tòa, mà chưa rõ người chứa cờ bạc là Nguyễn-văn-Quyên có can dự không?

VIỆC MỚI TRONG NƯỚC

HOANG LICH DA PHAP

GIÁ BẠC

Ngày 13 Sept. 1921.

Tại kho Nhà-nước 6 fr. 85

GIÁ LỬA

Ngày 10 Sept. 1921.

Tại Cholon mỗi 100 kilos (bao trã

Lúa Vinhlong.....	4 55	tới 4 70
Lúa Gò công.....	4 75	tới 4 90
Lúa Bãixâu.....	4 75	tới 4 95
Lúa Baclieu.....	4 85	tới 5 10
Lúa Cao man.....	4 15	tới 4 40
Giá bực trung....	4 65	tới 4 80

SAIGON.

Bạn bất lương

Thím Nguyễn-thị-V... lái ghe số 12 độn tại cội cờ Thủ-ngũ, tên bạn Nguyễn-v... 17 tuổi, vì trộm áo quần giá 18\$00.

Chú Trác-văn-K... lái số 95 ở làng An-lợi xã (Giadinh) có rằng hai tên bạn Trác-văn-Quy, 17 tuổi và Nguyễn-v-Lô, cũng 17-tuổi, trộm hết áo quần 24\$00.

Bỏ quên

Lê-văn-Quy, kéo xe kéo số 1278 có đem nạp hồ quyết thư nhĩ một cái giấy lưu hậu số R. A. 5390, Tân-trụ (Giadinh) của một người bộ hành bỏ quên trên xe.

Tở phẩn chủ

Ông quan thầy Trác-v-Bô, ở đường Mac-mahon số 51 bis có mượn một đũa ở tên Bấy, lời chừng 20 tuổi, gộc ở Bình-dinh (Annam). Hôm chứa nhứt rồi đũa này đũa ấy trộm của chủ hết 2095\$00 bạc mà đi. Tưởng đã đi về ngoài rồi ai ngờ lính đồn đường nắm đầu cho đi khám.

Ghe chìm.

Tối bữa 11 rặng một hai lạy, chiếc ghe chài số 1149 của Khách Ông-Tiê, tỉnh chỗ đó, đậu dựa cầu tàu bên Nhà-

Rồng. Lúc nước ròng thì mới ghe ở dưới cầu, nửa đêm nước lớn lần lần đến ba giờ nhuya bị mả ghe mắc kẹt dưới cầu, nước ào về mà phải chìm. Dưới ghe có ba người đờn ông một người đờn bà mà có một người đờn ông xây khời còn ba người kia mắc ngủ mà phải bỏ mạng, lại kiếm thấy không đặng, chài bỏ mạng, lại kiếm thấy trôi đi xa rồi.

SAIGON.

Móc túi.

Ng-văn-Tối, 22 tuổi, ở làng Bình-Khánh (Giadinh), làm việc nhà in «L'opinion» có rằng trong lúc y đương mua giấy xe lửa tại ga hàng «cháu-mới» một tên lạ mặt móc túi lấy của y hết một cái bóp phôi đặng 21\$00 và giấy thuê thân năm 1921.

Tội nghiệp ông già

Ông già Trác-văn-Hữu, 63 tuổi, kéo xe kéo số 284 C. ở đường Thuận-kieu có bớt rắng bữa 3 Septembre, lối 8 giờ tối, không biết ai đỡ thùng xe lấy của ông hết 3\$20 bạc và một cái giấy lão làng Phước-Chí (Tây-ninh)

Truyện Phansa KHOAN THỨ VIII

Vua Clovis rửa tội

Khi Clovis đánh A-ri-măn tại Tolbiac, được thắng rồi, thì đến mà rồi cũng thành Rêmi rằng, tội thì nghe lời thầy mà rửa tội thì đã đành, còn lo cho dân của tôi nói không nghe, không chịu bỏ đạo của nó, thì tôi biết liệu lẽ nào, thôi để tôi cũng vâng y theo lời thầy mà an ủi nó lại coi.

Vua Clovis bèn cho đòi hết thầy quán dân để tư đặng nghe diễn, chẳng dè, tại y Chúa trước đã định rồi sao, cho nên vua chưa mở miệng, mà hết thầy đều một tiếng bỏ đạo của mình hết mà theo đạo thánh Rêmi. Nghe tin lành rồi thì thánh Rêmi quá vui lòng mà truyện độn tinh khiết nhà thờ Reims.

Kéo vải màu nũ sắc, chùng độn ngụy nga, đốt đèn, đốt hương ngụy-ngút, có hát kinh-kệ rền nhà thờ. Thánh Rêmi nắm tay vua Clovis mà đơm vào nhà thờ, thì Clovis lại hỏi nữa rằng, phải chỗ này là chỗ ở của Chúa Trời mà thầy đã thường nói đó không?

Thánh Rêmi liền trả lời, không phải là chỗ ở của Chúa ở đây, nhưng mà cái đường đi đi đến chỗ Chúa ở. Khiến bèn qui xuống, Rêmi lấy nước rửa tội, mà rầy cùng đầu cổ mình mà nói rằng, phải thương những sự mình ghét, ghét những sự mình thương, rửa tội cho vua rồi, thì có hơn 3000 quân dân cũng theo vua mà rửa tội luôn, nhằm năm 496.

Cách ít ngày, vua Clovis nghe đọc kinh nhâm lúc thương xót Chúa Giê-su vì bị chịu hình phạt khổ khốn tức thì nói rằng, phải khi ấy có tôi và quân Francs của tôi thì tôi báo thù cho Chúa tức thì.

Tuy vậy mà vua Clovis, biết đánh giặc giỏi, chớ chưa biết đạo đức là gì, cũng chưa hiểu mục đích của đạo

là an òn, thương xót, công bằng, mà vua thì giữ đạo, chớ tánh nết còn thô tục như xưa.

Nhờ rửa tội theo đạo đó mà quân ở miền sông Seine và sông Loire cũng có đạo, đều kéo nhau đến mà đầu Clovis, còn bao nhiêu dân ở Gaule thì nhờ có các thầy dòng dự đoán.

Vua Clovis, định số tiền phí để phạt dân Burgondes rồi, thì dân binh của sông Loire đặng đi đánh quân Wisigoth. Lúc muốn đến cho tận đạo binh của vua Alaric, thì phải qua sông Vienne, mà bị sông lớn lại sâu không thể qua nổi.

May có một con nai cái quá lớn thấy nó qua sông như qua mương, ngo theo thì biết chỗ ấy cạn, bèn lên bình theo nó (ngày nay cũng còn cái chỗ ấy, cạn của nai cái, tại con sông ấy, rồi kể đó lại còn có cái tên nữa, ghe của vua) là vì chỗ ấy quá cạn hơn hết, cho nên vua Clovis đặng lau được mà coi binh của mình qua sông Lúc qua sông rồi đi gần tới thành Poitiers, hết thầy quán ngo thấy một bóng lửa trong nhà thờ Saint-Hilaire bay ra nữa, nhằm hồi Clovis rửa tội, có nhiều điềm lạ xuất hiện rõ ràng. Vua Clovis đơm binh sập lại chỗ một cái đồng lớn, từ Cain chỉ Clouère. Biết lấy mấy cái hoặc gò đất hoặc hào hố mà phục binh ra 3 đạo, chỗ nào thấp lại đắp thêm, đắp tích ngày nay những còn.

Khi nghe binh Clovis đến rồi, thì vua Alaric không dám ra trận, muốn định đi mà chớ binh các miền ở Italia kêu là Ostrogoths, là binh lộn xộn, không thứ lớp chi cả.

Quân của Alaric thường khen quân Francs đã mạnh lại gan. Khi giáp trận tại Voulois, cách Poitiers 4 cây trượng, binh của Alaric bị thua chạy hết, mà vua Alaric là tướng giỏi, bèn lòng chịu cho đến chết, rồi bị tay Clovis mà chặt tại trận.

Vua Clovis vì mê trận quá, chạy khỏi xa đầu quán, bị 2 tên quân Ostr. chôn mà đấm, mà đấm hoài không trúng được, may cho vua. Rồi quân Ostr. nhờ có quân Arvernes đến đánh tiếp nữa mà cũng không lại quân Francs.

Hết thầy mấy miệng trung ương của nước Gaule, thành phố thì mấy chỗ giáo có đều về tay vua Francs, như vậy mặt dầu, chưa biết tận thâu mà cai trị làm của mình, trộm lấy thánh cử phá phách xóm làng mà thôi.

Quyền thế của hoàng đế miền Orient là Anastase, từ đây hết cai trị nước Gaule, Espagne và Italia nữa, mà còn có miền Orient (phía đông) mà thôi.

Hoàng đế Anastase, bèn gởi phong cho Clovis áo mào chức tước theo romain, vua vui lòng chịu chức và áo mào mà dùng, tới sau dân còn kính phục những tước sắc ấy. Rồi vua Clovis về ở tại Paris.

(San tiếp). N. H. V.

TIỆM ANNAM

Đóng giày và may y phục Langsa

Lê-văn-Bên, Kế-nghiệp

chở nhà PHÚ-TOAN 17-19, Rue Amiral Courbet (Halles Centrales) SAIGON

«La Fanfare Petite Khmer»

Nouvellement organisée à Phnom Penh M. CASENAZ Vidal, demeurant à Phnom Penh (Cambodge), rue de l'ancien Quartier Tagal, a l'honneur de porter à connaissance de MM. les fonctionnaires indigènes des divers services publics de la Cochinchine et du Cambodge, les propriétaires et Commerçants de ces Pays qu'il vient de former et organiser une troupe de musiciens dénommée «La Fanfare Petite Khmer».

La dite troupe, composée de 90 personnes, est habituée à jouer des morceaux français, Annamites et Chinois et divisée en 3 groupes.

1° Groupe comportant de 18 musiciens 2° Groupe comportant de 12 musiciens 3° Groupe comportant de 8 musiciens Le prix de location est bien modéré modestement et variant se basant suivant la catégorie de son groupement.

Les conditions du prix de location seront discutées sur place par rapport du nombre des journées.

NOTA : Elle est destinée en location pour toutes les Fêtes publiques Cirque, Cinéma et Théâtre etc...etc...

Lời rao

Cho máy chủ có xe kéo cho mượn. Nên dùng thứ Cao-su pneus C.C.M. cho xe mình.

Vỏ (enveloppes) hạng nhứt, một cặp 12\$50

Ruột (chambres à air) 5\$00

Bán tại Hãng nũ Cao-su, ở đường Donnamont Saigon.

Entrepôt de Cholon

IMPORTATION-COMMISSION

71, Bd Tông-độc-Phương

BÁN SỈ BÁN LẺ

Vải lụa.

Hộp - Rượu chích, - Rượu - Sira NESTLÉ - Champagne DELECK - Cognac RENAULT - Cognac CROIZET

Đồ tân chế bên Paris

Đầu thơm Coty - Dũ, Non, Giây - Chemicals - Bóp da - Dao bàn - Đồ hút - Đồ chung phòng khách

Hàng tới cũng chịu ra công mà mua các thứ hàng hoá làm bên phương Tây và các xứ là theo ý chủ vị đại.

Giấy thép để in: Paulhien-Cholon Giấy theo số: 087.

Le Directeur : Paul EISEN

Officier d'Artillerie Coloniales (démissionnaire) Croix de Guerre

Ng... BÓN... Lám... (LIÈGE... BÀN... máy: G... HẠ ĐÀ... XICH-D... CON DÀ... CATALO... qui khác... Xie G... BÀN SỈ... N... Đồng-phá... Kê từ... Tông-cu... về Khá... thờ từ x... Socié... Môt... má có 3... bò đũ... Phan-th... 7 ngàn... Ai m... TÔ-HU... OÂN-H... thữ 3... C... Có mu... 16, rue... Cá... Có hát... một (thứ... nũ đàng... vàng, nh... đàng, lữ... D... Nan... N\$80 B... HU... Kinh... 14 Jul... ngò hi... Việt K... ở dưới... thạc... TR...

PHARMACIE PRINCIPALE

Tiệm thuốc Tây này đẹp theo cách Văn-minh và lớn hơn hết trong Đông-dương này

Lập từ năm 1865 bởi trước của ông HOLBÉ và RENOUX

Nay ông L. SOLIRENE, nhất hạng bảo-chê sư, kê nghiệp

Chúng ta khuyên anh em hãy mua thuốc Tây, tốt thương hạng và giá lại rẻ Lục-châu chư quốc và ở đây cũng thuốc Tây xin hãy gọi theo cho tiệm thuốc này mà mua, thì sẽ được vừa lòng. Nếu được tiền bạc, đừng quên mua rồi. Ai muốn xin thì viết thư cho ông Solirene, ngài sẽ gửi cho không

Hãy uống thử thứ rượu AMER HONORE Là một thứ giải khát ngon thượng hạng Của một mình hãng Denis frères có trữ mà thôi.

COLLABORATION FRANCO-ANNAMITE

Đông nghiệp tây-nam

Ta lấy làm tiếc chỉ mà nghe nói rằng cái hãng PHARMACIE CENTRALE CỦA M. LÊ-VĂN-MINH QUẢN LÝ, sẽ đổi tên từ này, kêu là hãng PHARMACIE CENTRALE FRANCO-ANNAMITE.

Ta cũng hết lòng mừng cho cái chữ hiệu mới này, may mà nhờ sự sắp đặt lại thì ta tưởng cái mục đích của hãng nó sẽ dẫn đến RA CANG NGÀY CANG LỚN.

M. LÊ-VĂN-MINH LÀ THẦY BẢO CHÊ HANG NHƯ (CÁ TRƯỞNG LỚN TẠI PARIS, NHẬP TỊCH LANGSA, CÙNG CỐ VIỆC LÀM QUẢN LÝ HANG NÀY, MỘT MINH SÁNG SÓC, THEO CHỨC TRÁCH CỦA MINH VIÊN TRÍ CÁCH BẢO CHÊ CỦA HANG, NGHĨA LÀ CÁC VIỆC CHUYỂN VỐN SƠ KHỎI, VÀ HÓA-HỌC.

Hãng này, trữ những thuốc tinh anh, không hề sai chày, cả hãng DROGUERIE COMMERCIALE DE L'UNION còn buôn bán thì nhờ vốn của người Phansa, mà sáng sủa thì thấy có bằng thiện nghệ hảo chế.

Nhờ như vậy mà ta được chắc các thứ thuốc của ta, hơn các thứ thuốc khác, không còn phải kiên đề như trong xứ này thường hay cần dùng, mà nhiều khi phải bị bề trễ, phải thiếu, tại đường thông qua với Mâu-quốc ngoài biên không chừng, lại thường làm cho thuốc-địa của ta, có cần cho ăm cũng không có hàng cho kịp.

KỶ IAU RỒI BÊN MẬU-QUỐC, MỚI GỘI QUÁ QUÁ NHIỀU, NHỮNG THUỐC MEN VÀ ĐỒ PHỤ-TÙNG THEO HÓA-HỌC. Được như vậy thì các bệnh hoạn có đủ thuốc theo f, đã rẽ lại mau lành bình.

Hãng thuốc PHARMACIE CENTRALE FRANCO-ANNAMITE (đông-nghiệp Tây-Nam) này, CỬ VIỆC LO MẠNH GIÓI cho hết thầy non dân Nam-kỳ ta.

Rượu Quina Skos

Là một thứ rượu, đã uống vỡ lòng thì làm, đi có mùi thơm mà lại bỏ ngon. Chẳng biết chức ai mà chế nó ra, mà nó tốt, cũng không rượu nào bì nó được.

Nhà tại hãng Etablissements Dumareet, d'Indochine Saigon.

HÀNG

ông P. Ribeyrolles et C^o

10, Place du Chateau d'eau, Saigon số 10 gần giếng nước Saigon

Có bán máy xay lúa và đồ phụ tùng cho máy.

Thay mặt cho hãng ông F. H. SCHULE.

Có thợ ráp máy giở ở tại hãng MẠY TỐT CHẮC. — Ai muốn sắp đồ thế nào, thì chỉ giùm không ăn tiền công.

LỜI RAO

Cả máy ông thợ chụp hình, thiên nghệ của họa sĩ

Tại hãng PHOTO-STUDIO, 136-137 đường Catinat, có bán đủ thứ máy chụp hình hiệu sao cũng có (theo giá bên Tây, như hiệu Kodak-Richard - Gaumont - Demaria - Manobloc v. v. . .

Cũng có đủ đồ phụ tùng hết thảy về nghề chụp hình và về nghề vẽ ảnh (einture) bán sỉ bán lẻ cũng được.

Có khuôn để lồng hình chạm khắc làm, thứ nào cũng có nhiều bộ khác nhau, chạm tốt làm.

Có chụp hình cho giấy thuốc thảo nhữ.

Có bán kiến, giấy, đủ thứ thuốc sơn hình.

Giấy Bromure 1/2 brilliant contrain, từ hộp 100 tờ, lớn 18 x 18 thì 5 \$ 25 còn hộp 500 tờ thì 22 \$ 00.

Có kiểu để làm hình máy xư nước.

Tại Hãng Photo-Studio 136-137 Catinat Saigon.

Nguyễn-văn-Búp

(THỢ KHĂN ĐEN) et Propriétaire Sui-đơn ở Bình-nhâm Lai-thiếu

Chỗ làm khăn bông, Bombay và nhiều tàu đủ kiểu kim-thời, có kiểu cúp tóc muốn kết dính lại dùng như nón vậy, rất tiện phải do nỉ, bằng muốn vắn thì khỏi do, còn muốn dày mỏng tùy ý muốn từ 8 tới 4 lớp thôi. Giá khăn có 3 hạng hạng nhất 3 đồng hạng nhì 2 đồng rưỡi hạng ba 2 đồng, qui ông mua số phi thì chịu thì phải trên 2 khăn gói contre remboursement cũng trả tiền trước tiên cho 2 môi.

Kính cáo.

Rượu chắc hảo hạng của AUGUSTE MATTEI làm tại bên xứ Corse, đã ngon vô song mà lại ngọt vô cùng. Ai mua thì phải hỏi cho đúng tên AUGUSTE MATTEI. Rượu này nội Đông-dương chỉ có một mình hãng Denis frères trữ mà thôi.



PHAN-HAM

Thợ làm yên ngựa Song-mã và Đốc-mã Khoa-chàng, Khoa-đo

Hanoi — 5, Rue Jules Ferry, 5 — Hanoi

Chúng tôi kính trình chư khách biết



ông: Bền-biêu làm các thứ Yên-gựa đở Song-mã, Đốc-mã Rừng Vải và các thứ đồ dùng đi đường làm bằng da bên Tây da Hồng-kông thật tốt. Làm rất kỹ-lưỡng giá bán phải chăng. Các qui-khách có lòng chiều có muốn dùng thứ ghay kiểu mẫu nào xin gửi thơ cho Bền-biêu, Bền-biêu xin tận kỳ tâm lực làm được như ý của qui-khách sở dụng.

Nếu mua buôn nhiều thì Bền-biêu sẽ tính giá riêng.

Bền-biêu có mở hiệu thợ may tây, annam nữa.

HÀNG NGÀNH VÀ NGƯỜI THAY MẶT TRONG CẢ HOÀN CẦU

HÀNG HỒI SÁCH CÓ HOA HÌNH HANG CHÍNH VÀ HANG NHỎNH Ớ CHO KHÔNG

HÀNG BÁN GIA RẺ HƠN HẾT THONG NHIỆM CỬU CHÂU

DESCOURS & CABAUD & Nam-van (PNOMPENHI) GỐC ĐƯƠNG PROTECTOIR và ĐƯƠNG DE VERNEVILLE

Produits Metallurgiques

VON 40 TRIỆU QUAN

BAN SÌ - BAN LÊ

361, Quai de Belgique

Hãy đến viếng kho chúng tôi, kho thiết tốt và lớn hơn hết trong cõi Đông-pháp, hay là viết thơ cho chúng tôi mà hỏi giá, thì chúng tôi sẽ tiếp rước và trả lời một cách tử tế lắm.

Có một mình hang này thợ mặt cho:

- Tại Hãng Ciment Portland Artificiels de l'Indochine, ciment ở Tonkin;
- Hãng xe hiệu Decanville: Xe rửa, đường rầy, các món phụ tùng thay đổi theo xe rửa và đường rầy;
- Hãng xe hơi hiệu "Berliet": Xe hơi dùng thường và xe chở đồ (camions).
- Hãng Ripolin: Dầu sơn Ripolin;
- Hãng thuốc súng: Hộp nổ, ngòi và thuốc súng;
- Hãng Larbaud Saint-Yorre: Nước suối và thuốc ngâm hiệu Larbaud Saint-Yorre;
- Hãng Bergougnan: Vó và ruột xe hơi hiệu "Bergougnan";
- Tủ sắt "Le Gaulois" cay khóa không được và dốt không cháy. — Khóa có bạc tốt hơn khóa có chữ;
- Hãng xrong tan ở Tonkin: Phán vôi ruộng và đất trồng riá.

Đồ thứ:

- Đồ dùng về việc trồng riá: Cây ruộng, cây xói đất, cúp, cuốc, vó, rựa, đồ vật dụng cho máy số trồng riá;
- Đồ dùng cho những người lãnh việc làm: Đồ khi dụng cắt nhà, sắt để dùng đục sạng, đá sắt đẹp, tron, tuôn sắt làm nồi hơi (chaudière), sắt bằng mặt đen và xi kềm, kềm lợp nhà, bóm để đem nước vô ruộng, bóm nhà cửa, vắn vắn, ống gan hiệu Turquet, ống xi kềm, ống chi để dùng đặt đường nước, ống thép dùng theo nội hơi (chaudière, ống đồng và thép);
- Vật dụng làm nhà: Song hồng cửa, ống khóa, bản lè, chốt sắt, đinh, ốc, bu-lon (boulons), giấy kềm, mảnh mảnh đục, mảnh mảnh;
- Vật dụng trong nhà: Đồ dùng nấu ăn-trắng sành, xi chì, bằng mi-nhóm (aluminium), đèn, bàn uống, bàn chải, sáp đánh tủ, sáp ong;
- Hàng, ghế hiệu Thonet thiết;
- Những vật dụng như bàn cân vàng, thuốc súng, dầu sơn, dầu trong, produits chimiques giấy gal, giấy cables, bộ may bướm, bộ làm sáo, bộ làm mũi xe kéo, xe hơi và nước hơi trời nhà.

KHOẢN CHẤT THUY
(Nước suối Min Thuy)

VICHY 

PHÁP-QUỐC-TUYỂN

VICHY- CÉLESTINS

Có bán ngay tại: **Trị bình đau Thận, bình đau Bàng-quang, bình Phóng-thôn-lâm-bệnh (đ) - Đau máy chỗ Huyệt-**
và nhiều đ. **Trị bình đau gan và bình đ. đ.**

VICHY GRANDE-GRILLE **Trị bình đau gan và bình đ. đ.**

VICHY HOPITAL **Trị bình thường ti, trường đ. đ.**

Hãy coi chừng đồ giả mạo, khi mua phải chỉ vào trong thử nước nào mới mua đúng.

VICHY-ÉTAT BIỂU TÊ

SEL VICHY-ÉTAT là muối tự nhiên trong nước suối kỳ diệu - Có lợi và có vị.

PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 4 hoặc 5 để tiêu hóa.

BONPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho miệng đẹp nước ở **Mũi-khí-chất.**

L. JACQUE CONG-TI

Hàng L. Jacques công-ti gốc bởi hàng Baud công-ti sang qua C. Bandier công-ti, về lại Graf. de Lailiacar công-ti rồi Graf. Jacques công-ti bây giờ từ tên L. Jacques công-ti, vốn là bằng bán những đồ đồng sắt và đồ nội dụng, lâu đời hơn hết trong đất Nam-kỳ. Kho trữ tại Saigon cũng rộng lớn hơn hết trong thành-phố, và sẵn chứa đủ thứ đồ thượng hạng cho người chọn lựa.

Hàng L. Jacques công-ti, hàng thật là bằng trọng đại, nên mới dám chịu hao công tốn của ra ra cuốn mục lục quốc ngữ để tiện cho quý khách dùng.

Những đồ qui-hiệu của hàng L. Jacques công-ti, trừ bán chẳng phải ít; kể ra:

Tất-sát hiệu Bauche là hiệu đã có danh từ là mười năm nay; nếu nhà Bàng nào kho nhà-nước thấy dấu hiệu. Hiệu từ Bauche mà dựng danh lưng lấy thế ấy, nhờ bởi khắp cả hoàn-cầu, thiên hạ đều biết sức chắc chắn của nó

Máy dùng thực nước chữa bệnh hiệu Jacob Delafon

Nồng cách nào cũng không nước. Thật là đẹp như và không hiệu nào sánh bì.

Máy may hiệu Gnome và Rhone

Chẩn hiệu Lan, sa điện-dầu hơn hết.

Máy trục thủy hiệu Gnome và Rhone

Máy hơi chắc có danh, riêng đồ dùng về tàn nhỏ và đồ; Tọa-lạc yêu đương làm.

Dầu hiệu Spidoleine

Dầu nhớt dùng thoa máy tốt lắm mà lại ít hao, nẹp các bằng làm xe hơi bán Pháp-quốc đều ưa dùng.

Bàn ghế hiệu Thonet

Bổ thanh a) thêm chắc chắn.

Ván ván. Ván ván.

Hàng L. Jacques công-ti, sang lòng, bề trong qui khách, si hồi xin Mục lục thì gọi không cho liến. Trong hàng lại có đặc biệt một số và Langsa và Annam đem trên mười người giúp việc riêng để lo về phần qui khách ở Lục-châu, nghĩa là lo việc gửi đồ cho kịp và việc thư tín vãng lai. Nếu khi chư qui khách Lục-châu của lời đều chỉ, viết thư ngay cho Bồn-hiệu, thì nội trong một kỳ lâu có thư của Bồn-hiệu đáp hồi, chỉ phải mình bạch giá cả các món hàng mình muốn mua. Giá của Bồn-hiệu định trong thư cấp hồi đây, là giá chung tính luôn và tiền đóng thùng và tiền gói chử



Vin Tonique et Bi-nutritif

du Docteur RIP

VỀ SANH ƯỚC CỦA LƯƠNG Y RIP CHẾ

Thứ thuốc rượu này là một vị đại bổ gan cốt xương trắng tiền tinh thần bất kỳ là bao nhiêu tuổi đều uống được cả. Những kẻ tuổi cao khi lực say giảm, vội thầy ngày xưa đã thừa mà bổ uống rượu này về, thì ai động cơ lão thành đồng, một máy trời thì, coi trẻ lại mạnh hơn xưa.

Còn con nít liệt nhược đến bị mất sữa, có bệnh bạch, có chữa, những kẻ hao tổn tinh thần, bổ uống rượu này vào thì mạnh mẽ lập lại, ăn ngủ đủ sức, tinh thần trắng kiện.

Giá mỗi ve là ba đồng bạc.

Có trữ tại tiệm thuốc tây ở đường Marins số 199 Cholon, depot Pharmacie Franco-Chinoise 206 rue des Marins Cholon.

Đặt tiệc, tùy lòng khách

CÓ PHÒNG QUÁ RỘNG TRÊN LẦU

NÀU ĂN THỢ LANGSA

Mỗi phòng có sân, quạt điện trên trần

SAIGON - PALACE - HOTEL
NHÀ HÀNG AN-NHƯ, đường Bd Charner và Carabelli

PHÒNG TÂM, PHÒNG DÂM, CHỖ XỨC SỞ, ĐỀU LÀ TINH ANH SẠCH SẼ

Mỗi đêm đều có hát bóng cho khách ngồi uống rượu xem chơi.

Chư vị đến xem thử thì chắc sẽ vui lòng.

Ban đêm giờ nào cũng được, chủ nhân sẵn lòng tiếp rước.



một mình hàng Denis-frères đại-lý cả Đông pháp thứ hộp quẹt này.

Mỗi quẹt này khắp nơi đều có bán là một sự nhỏ một hộp mà thôi



CANOT HƠI

Bộ chế chuyên mau lẹ, để tuần du địa

Hãy lập tức viết thư thường nghị với Societé Franco-Annamite des Anciens Etablissements

Charles BARDON

Sté Anonyme en formation

Quai de la Marine, SAIGON (Khánh-kh) 400



Một cái kiểu theo loại POPULAIRE, KÉU LÀ AUTO-GLISSERER SỐ 430

THẠNH-PHONG KHÁCH SANG

102, rue Georges Guynemer 102 (anciennement : rue d'Adran)

Kính lời chào qui khách đáng hay : Kể từ ngày 1^{er} Août 1921, tôi mở thêm một tiệm ngủ ở đường Georges Guynemer đường Adran cũ ngang toà Tân đảo, phòng trên lầu mới mở làm và có nhiều neo đường võ ra rất tiện cho qui khách. Phis dưới lầu: tiệm may và tiệm hút tọc.

Ta thêm tới có bán rượu tây, đồ hộp, bánh hộp, dầu thơm, nước thơm, xà bông thơm, thuốc xi-ga, Bồn si, bán lẻ và lĩnh mua giảm đồ gói tới cho qui khách trong lục tỉnh

Nguyen-thanh-Tuoi **Commerce** **Saigon**

Epicorerie, Gros et Détail Librairie

THẠNH PHONG

102, Bd Charner, 105 Succursale 62, Amiral Dupré

PILULE FOSTER

Remède spécial pour les maladies des reins et de la vessie

保腎丸
 此丸專治腎虧、腰痛、遺精、早洩、頭暈、眼花、耳鳴、心悸、失眠、健忘、食慾不振、四肢無力、精神萎靡、一切虛弱之症。凡患此症者，服此丸後，立見奇效。此丸係由名醫精製，藥力宏大，誠為補腎之聖藥也。



Hàng ông J. Brunel
 TAI DALAT

1^o - Có bán bán in gạch, ngói -
 Thuốc bát - gói đi được từ 3 tấn
 chỉ 6 Ha.
 Có bán in lớn bằng 2, mỗi giờ in
 được 1.000 gạch, không có mất công
 hư sửa, mà có sửa thì chủ mua trị
 số phi phí.
 2^o - Máy bắt ăn trộm - số 3-4
 tiếng, nếu chạm nhầm một tí cũng
 sẽ hay là cửa lớn mà thôi.
 Và máy bắt thú dữ như gấu, cạp,
 hổ, báo như bày vậy, bề cao chừng
 5m.50 (năm mét).
 Máy bắt ăn trộm 8 \$ 00 1 cái cách
 bán, gói theo nhà thợ đem tiền đến
 Minh máy).

Phải làm sao
 Cho những người yếu đuối
 cho hết thấy những người mà bộ phận suy nhược?
Phân THỪ BỊNH và phân BỔ SỨC
la SOLUTION PAUTAUBERGE
 Là một thể thuốc rất hợp dụng vì trị các thì có vị Crésote,
 là các thì có vị Chlorhydrate Phosphate de chaux
 không phốt pho, thuốc này thần hiệu trị bệnh cảm mạo,
 bệnh ho gió, bệnh ho rét, bệnh cúm rã, bệnh đau vết
 khảm. Làm cho ăn biết ngon và bổ sức, trừ
 tuyệt đảm đông đặc và ngứa
phần HO LAO
 L. PAUTAUBERGE, 36 rue de Valenciennes, Paris, sẽ các được phân.

*Certifié le mariage à
 Beauville quatre vingts enig esp
 Saigon le 10 Sep tem lu 19 11*

Ai mau mắn
 mua được giày da tốt lại rẻ

Tại hãng ông A. Richaud, kẻ nghiệp
 bằng Tournier và Công ti, đường
 Catinat Saigon.
 Có bán các thứ giày thượng hạng từ
 100 tới 150 franc. Sim - Au Cq q
 một đôi chỉ 60 quan (frances).

Tiệm-Họa-Chơn-Dung
NGUYỄN-ĐỨC-NHUÂN
 Số 28 Boulevard Paul Bert Saigon

Thợ vẽ tiệm này đã có bằng cấp
 thợ nghiệp nơi trường xáo nghệ, và
 được 3 cái bằng cấp đầu xáo Hanoi.
 Hình vẽ thiết tinh xảo và dễ trăm
 năm không phai.
 Chư quí vị muốn vẽ xin viết thư
 hỏi, tiệm này sẽ gửi cho một tờ cáo
 bạch có hình rõ thuốc tài giá cả và
 cắt nghĩa phân minh.

Tàu chạy 12 chữ,
Mạnh 80 ngựa

Trong lục châu hoặc các nhà
 buôn lúa, kéo ghe chài, hoặc chở
 chuyên vật chi, muốn mượn tàu,
 xin đến mà thương luận, hay là
 viết thư cho tôi cũng được.
 Maison BARDON
 Quay de la Morue Khánh-hội,
 SAIGON

Cách tranh thưởng

Muốn buôn bán cho đắt mới
 hàng, thì phải đắt đến các thời
 sáng.
 Người buôn bán tư-châu cũng
 dùng cách đó; người chừa họ
 cũng dùng cách ấy.
 Vật thì đồng-bang nên đến
 tiệm Lục-tinh khách-lão số 29
 đường d'Espagne chợ Saigon,
 mà mua hoặc đơn khí, hoặc đơn
 là hiệu Best, mà đắt cho sáng
 thì cuộc buôn bán mới thật
 vượng.
 Tiệm đó có đủ các thứ đến 60
 60; và bán rẻ hơn các nơi.

Đang-dang
 Denis Proust đại lý khắp
 tại các cửa một mình bằng
 là thư giấy và thư chước
 giấy TIN mà thời gian này
 tại chỉ dùng có một thư

Hàng Thuận-Hòa

Môn bài 101 đường Catinat, Saigon
Ông Ch. NGUYỄN-PHÚ-KHAI làm Administrateur-Délégué
 Hàng này buôn bán đồ nhập cảng và xuất cảng vốn 1.000.000 quan
Mua trả bạc hay là bằng giấy Quốc-trái cũng đặng
RƯỢU SAM-BANH ROSELY uống điều đặn ngon ngọt, hãy uống
 thứ thì biết
RƯỢU MOUSSEUX cho người ăn uống dùng
RƯỢU COGNAC (cò-nhắc) JOBIT 7 ngôi sao. Thiết ngon uống tiêu
 mà lại bổ
RƯỢU STELANE Người ăn uống hãy mua / ở phòng khi đau bụng hay
 là ăn không tiêu
RƯỢU STICK cũng như quinquina vậy.
XE HƠI HIỆU LANGSA - PHILOS Giá rẻ mà lại chắc hơn các
 hiệu xe khác
MÀU SƠN HIỆU COLORIN
 Gây cho đẹp mà ăn uống dùng.
 Gây tẩy垢, và soubier / thế thượng hạng
DẦU THƠM HIỆU DULCI tiêu ấy thơm lâu
DẦU MENTHE và MENTHOL HIỆU THUẬN-HÒA,
THUỐC BIỂU HIỆU MARYLAND, ICEBERG, KASBAH và MAG-
YAR gói 10 viên, 20 viên và 50 viên, hết thơm dịu g và không khô cổ.
 Người ANNAM hãy mua để của **HÀNG ANNAM THUẬN-HÒA** thì một
 thiết là giúp cho đồng-bang.



BICYCLETTES ALCYON
LA 1^{re} MARQUE DE FRANCE
 GAGNANTE DES
 "TOURS-DE-FRANCE" "BORDEAUX-PARIS"
 "PARIS-TOURS"
 AGENT POUR L'INDO-CHINE
L. CAFFORT
 32.34.36. Rue Catinat

Những vị nào ở Lục-tinh làm ăn buôn bán chắc chắn, từ tế, muốn trừ
 mà bán sí, hay bán lẻ xe máy hiệu ALCYON và HERCULE thì hãng cũng
 bằng lòng ưng cho.

Ai muốn mua sỳ (en gros) các hàng lụa
Bắc-kỳ (Soieries du Tonkin) ???

Như: Lành rộng trơn, bông lành hẹp, địa mình bằng, mình què, xiên
 bông đơn bà, bông tiền, bông hột mè, lụa lờng, xiên trắng 7 chỉ sa tron,
 sa bông, lụa các thứ, nhiều mình gò, v. v. màu mắng, bông phần là cây,
 đen, trắng hột mè.
 Nên viết thư tức thì cho tiệm Maison Tonkinoise **Đông-Thịnh,**
 Rue de la Soie, n^o 4 à Hano, mà mua
 Tiệm ấy mới chế ra thứ ảnh 1 cây 2 áo dài đủ mọi màu lối và chạc lam,
 khăn tua bằng nhiều mình gò và ghế thonet, ghế chao (Rocking-chair) bằng
 mây nhẹ mà coi ngộ lắm.
 Buôn bán thiết tha và đã tinh giá riêng rất hạ cho mấy nhà mua sỉ đặng
 kiếm lời nhiều.
 Viết thư lý lẽ (échaatillons) cũng đặng, hay là muốn khỏi mất thì
 giờ, viết thư lý lẽ hàng cũng vậy, vì đã có giá riêng tình cho bạn hàng (clients)
 chẳng hề tính mắc bao giờ.
 Gửi *contre remboursement*, song gửi một phần tiền trước hay là gửi trả
 đã trước thì sẽ đặng trừ 2% và cái phần tiền đã trả trước đó. (Toute
 espance de fonds aura droit à une remise de 2%).
 Gửi mandat trước xin để như dưới đây:

Madame **LƯƠNG-NGỌC-BẢN**, 4 Rue de la Soie à Hanoi.

Saigon - Imp de l'Union
 L'Administrateur Gérant: **NGUYỄN-VAN-CỬA**