

LỤC TĨNH TÂN VĂN

Nỗi Tuấn Đăng Bảo
Ngay thứ Năm

門 新 省 陸

HNP. F-H. SCHNEIDER. SAIGON

Giá BẢN NHƯỚT TRÌNH:
Mười mươi mảnh 5.500
Sáu mươi mảnh 3.800
Mười lăm mảnh 8.500
Mười sáu mảnh 5.800

CE NUMÉRO
contient un Supplément gratuit pour les abonnés

LE SUPPLÉMENT NE PEUT ÊTRE VENDU SEPARÉMENT

PRIX DU NUMÉRO : 0 \$ 20 ¢

NĂM THỨ SÁU

JEUDI 26 DÉCEMBRE 1912

SỐ 255

NGÀY 18, THÁNG MƯỜI MỘT, NĂM NHÂM-TÍ

MỤC LỤC

- | | |
|---|--|
| 1 — Những điều mới người
Annam phải biết. | 17 — Thuốc-sát bồ huyệt. |
| 2 — Balkans bình cách. | 18 — Khí hòe chư-tôn chỉ động
mach. |
| 3 — Hướng truyện. | 19 — Học vấn mòn loại. |
| 4 — Đông-dương thời sự. | 20 — Tạo hóa kỳ quan. |
| 5 — Bài diễn thuyết của Quan
Toàn-quyền nơi trường
thi Nam-dinh.* | 21 — Cigarettes Diva. |
| 6 — Thảo luyện cuộc. | 22 — Errata. |
| 7 — Trực luận. | 23 — Khai khoán tiêu thuyết. |
| 8 — Kim-Vân-Kiều tản giải. | 24 — Đông-dương từ tung lược
chi. |
| 9 — Trinh thám tiêu thuyết. | 25 — Tự do diễn đàng. |
| 10 — Nam-kỳ nê cúc. | 26 — Truyền kỳ man lục. |
| 11 — Bách-nhân-lê chưởng
pháp. | 27 — Cách trị nhập môn. |
| 12 — Pháp-quốc lân sứ. | 28 — Tin mù mảng. |
| 13 — Cáo bạch. | 29 — Thơ tin vắng lai. |
| 14 — Mái hòe mới dẫn. | 30 — Nhàn dâm. |
| 15 — Mấy người đàn bà có con
cùng các bà nêu đọc
bài này. | 31 — Các cuộc chơi cho tiêu
kihiên. |
| 16 — Hoàn cầu địa dư. | 32 — Gia truyền tập. |
| | 33 — Hàng tầu lực tình. |
| | 34 — Xe lửa Đông-dương. |
| | 35 — Đông-dương thiết lộ. |
| | 36 — Lý tài luận. |

Ajumon
Muôn nhút trinh khung
hà và bạc phai để nhau
LỤC TĨNH TÂN
VĂN - SAIGON

BỒN-QUÁN CÁO BẠCH

Bồn-quán gởi cho mỗi vị vải sô nhứt-báo, ấy là làm kiêu cho các ngài
coi, bắng-ung ý thì mua chờ chặng phải ép nát chí chư-vi, vay xin chí
quí vị bắt được nhứt-báo thì cứ mà coi, rồi tùy ý mình chờ chặng lo
ngai, Bồn-quán không có ý gởi mấy trương nhứt-báo mà dì dỏi các
quí-vị vải ba các bạc đâu.

LỤC TÍNH TÂN VĂN

Tại nhà in Ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

LECTURES FRANÇAISES Ông Carrère
soạn, gồm nhiều chuyện hay và có ích.
Trước hết nói về nước Langsa sơ khai cho đến
lúc thạnh trị bấy giờ, sau hơn một trăm bài đủ
các thứ chuyện khoa ngôn ngữ.

Giá 1 \$ 00
Tiền gửi 0 10

SÁCH BÁN

Tại nhà in của M. SCHNEIDER

Sách nấu ăn tiếng Langsa mới cuốn 2 \$ 00.
Romans dù thứ từ 0 1. 00 tới 2 7. 50.
Có bán giấy, mực, viết chí, ngồi viết, thư, v.v.
comme cung các đồ dùng cho học trò các trường.
Ai muốn mua thi gởi thư lán ta sẽ gửi đến
nhà thơ thi phải đóng học trước mà Mình trả
(contre remboursement).

CÁC BÀ CÁC CÔ !

Chỉ ống dù màu

Nếu mỗi lần



Chỉ ống dù màu

RD 2

NÀI CÁC NHẨN HIỆU

đinh hai bên dây

thi bê gi các bà

các cô cũng

lợi được

PHÂN NỬA

(50 %)

vì

hang hóa TỐT

mà lại

CHẮC



• DUMAREST & FILS •
DEPOSE
18M 30
20 YARDS
Véi quyển dài 11 tứ

COTON à L'ETOILE
C.B 100
CARTIER-BRESSON à PARIS



Chỉ trai



Nhà DUMAREST & FILS, Saigon, Boulevard Charner

TẠI NHÀ IN
ÔNG F.-H. SCHNEIDER

7, Boulevard Norodom
SAIGON

TỰ VI LANGSA-ANNAM

Ông TRƯƠNG-VĨNH-KÝ SOẠN

IN LẠI RỜI CÓ 1250 HÌNH

Không bià.....	6 \$ 00
Có bià.....	6 80
Lưng và góc bằng da..	7 00
Bìa mềm dẹp lưng định chữ vàng.....	8 00
Người mua xin định tên mình trên lưng sách đóng kẽm thi đặng.	
Tiền gửi	0 \$ 24

Tại nhà in Ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom. — SAIGON

CÁCH LÀM BÁNH VÀ MỨC. — Day nhiều món rất khéo, hià và đẹp.

Giá	0 \$ 40
Tiền gửi	0 04

TẠI NHÀ IN **ÔNG F.-H. SCHNEIDER**

7, Boulevard Norodom
SAIGON

Lectures Françaises Ông CARRÈRE SOẠN

Gồm nhiều chuyện hay
và có ích.

Trước hết nói về nước Langsa sơ khai cho đến lúc thạnh trị bấy giờ, sau hơn một trăm bài đủ các thứ chuyện khoa ngôn ngữ.

Giá	1 \$ 00
Tiền gửi	0 10

BẢN

TÊN H

Hồ-vân-Phát
Cao-hoài-Do...
Nguyễn-quan-Đ
Hương-giá-D
Võ-vân-Lang
Bùi-vân-Chuon
Võ-thanh-Lung
Pétrus-Hoàng
Phạm-vân-Tô...
Nguyễn-T-Châ
Trương-vân-H
Tề-xuan-Cù
Hương-quan-N
Lê-quan-Kết
Cao-kim-Cang
Trần-bach-Vân
Ng-trung-Phuor
Ngô-báu-Xuyênu
Hồ-như-Tân...
Nguyễn-vân-Ng
Ng-thành-Chu
Lê-vân-Suru
Phạm-vân-Vui
Lý-hữu-Du...

Chu-tôn k
tinh-tân-văn
xoi-bói việc
thiên ha.

Lục-tinh-t
riêng-eir lo v
diều đặc bạn
minh, lắn l



Tiệm E. Taes

NGÀY 18 THÁNG MƯỜI MỘT, NĂM NHÂM-TÍ,

JEUDI 26 DÉCEMBRE 1912

NĂM THỨ SÁU, SỐ 255

LỤC TÌNH TÂN VĂN

GIÁ BÁN NHỰT-TRÌNH
Đông-dương và các thuộc địa
Langsa
12 tháng 5 \$ 00 hay là 12 f. 50
6 tháng 3 60 — 7 50
3 tháng 1 75 — 4 40

閩新省六
MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM
Giá bán lẻ 0 \$ 20

GIÁ BÁN NHỰT-TRÌNH
Các nước Ngoại-quốc
12 tháng 15 fr. 00
6 tháng 8 00
3 tháng 4 50

LÒI RAO CẦN KÍP

Tờ LỤC-TÌNH-TÂN-VĂN nay đã nói rõ mỗi trang ra cho rộng hơn xưa và chia làm ba gian, lại in thúc chữ nhỏ nhiều bài vì nay đã thêm đăng nhiều tay tài-ba lôi-lạc, hùng biện cao đậm.

Trong những bài vở sẽ thấy nhiều đều cần ích lâm, và nhiều hình ảnh khéo lạ. Vậy nên Bồn-quán nhất định BÁN MẶT mà thôi, bởi dã xuất nhiều tiền-bạc mà chính tu chương báo. Tuy vậy cũng cứ báu trọng năm 5 \$ 00 như trước.... Có bán lẻ cùng Sài-gòn và Chợ-lớn.

Bồn-quán lại có ý muốn cho những kẻ chép đăng mấy dir dá, cũng có thể đọc báo-chương này đăng, nên từ nay có bán mỗi ba tháng là 1 \$ 75.

PUBLICITÉ

Pour les annonces commerciales, demander le tarif qui sera envoyé par retour du courrier.

Pour les annonces Judiciaires et les annonces Légales, tarif spécial pour les Officiers ministériels.

On traite à forfait.

BỎ-CÁO

Những lời rao về việc buôn bán, nếu gửi thư đến Bồn-quán thì Bồn-quán sẽ gửi cho một cái bản đề giá phân minh.

Còn lời rao thuộc về việc hộ và lời rao theo luật buộc thi có giá riêng cho các quan chức-vụ.

Xin gửi thư thương nghị.

Cấm nhặt không ai được phép chép các bài trong Báo chương này mà đem vào nhứt trình hoặc làm sách.

CÔNG VĂN LUẬC LỤC

(Actes officiels)

Lời nghị về sự đo đất

(Arrêté concernant larpentage)

Quan quyền Nguyên-soái Nam-kỳ thường thay

thay ngô đăng bửu tinh.

Chiếu theo chỉ dụ ngày 20 octobre 1911, định quyền hành quan Nguyên-soái và các quan Khâm-sứ trong cõi Đông-dương;

Chiếu theo lời nghị ngày 8 Décembre 1911, định thề lè phải do theo trong việc đo đất các làng trong Nam-kỳ;

Nghị vì phải gán ranh hạng các sở đất cho kỹ can và cho lâu dài là đều rất có ích.

Nghị định :

Điều thứ nhứt. — Điều thứ nhứt và thứ 5 của lời nghị ngày 8 décembre 1911 đều phải sửa lại như sau này:

« Điều thứ nhứt. — Các thề lè phải do

theo trong việc đo đất các làng trong Nam-kỳ sẽ định như vậy :

« I. — Khi nào lời nghị định đo đất trong một làng nào mà đã ký tên phê rồi, thì sẽ gửi một bồn sao lục lời nghị ấy đến cho quan Tham-biện chủ tỉnh, người sẽ dạy các người điền chủ, hay là người chiếm cứ điền đất trong địa phận làng, phải cấm ranh hạng sở đất của mình bằng trụ đá hay là cây nọc cắm nơi mày góc, hạng trong một tháng phải làm việc ấy cho rồi, kẽ từ ngày dân lời nghị dạy do đất tại nhà hội làng.

« II. — Mỗi cây nọc hay là trụ đá cẩm n沁 mày góc ruộng hay là đất sinh thi đắp một cái mó đất vuông bè ngang một thước năm tấc langsa và cho cao hơn mực nước thường trong ruộng.

« Mày cây nọc bè kính tim phải dặng ít mứa là từ 8 phân cho đến một tấc langsa và phải đóng xuống đất còn lò lén khỏi mặt đất chừng 5 tấc langsa mà thôi.

« Nhũng trụ thi phải bằng đá núi xanh

hay là bằng xi mon đúc. Trụ ấy phải vuông, bè ngang một tấc rưỡi, bè dài ít mứa là sáu tấc langsa và đầu trên vát nhọn. Trụ ấy phải cắm xuống đất và không dặng lò lén khỏi mặt đất hơn hai tấc langsa.

« III. — Nơi góc mày sở ruộng trên 10 mẫu thi phải cấm trụ y theo kiểu chỉ trên đây. Còn mày sở ruộng dưới 10 mẫu thi phải hiệp chung mày sở lại cho đến 10 mẫu thi ít mứa phát cấm ít mứa là 2 trụ đá. Còn mày góc khác thi cấm nọc.

« Mày góc nào phải cấm trụ đá thi khi dọn đất mà do, quan Kinh-lý sẽ chỉ cho. Quan Kinh-lý sẽ gửi giấy cho làng rồi làng phải cho cấm trụ và nọc ấy hang cho 15 ngày phải cho xong.

« IV. — Nếu khi nào không có giống chi mà chỉ rò ranh các sở đất (bờ ruộng, hàng rào, sông, rạch, kinh) thi người điền chủ phải cấm trụ nơi mày góc. Mày cái đường quanh co hay là có buội cỏ cùng là các cây cối mọc lang bạy bạ trong khi ruộng dọn đất thi đèn không kẽ là đường ranh. Đường

ranh thi kẽ theo các đường kéo nay từ tru này qua trụ kia kẽ theo đó.

« V. — Trong các sở thô trạch hay là vường trồng các giống cây qui trong mỗi sở phải cấm it nữa là một cái trụ đá

« VI. — Trong các châu thành thi trong mỗi sở đất cái gốc nào mà không có nhẵm tường hay là gốc gốc nhà xây bằng gạch thì đều phải cấm một cái trụ đá.

« VII. — Những điều chủ nào không muốn đi mua trụ đá thi làng sẽ mua dùm cho rồi thi mình phải thối tiền lại. Số tiền mua những trụ ấy thi sẽ chia ra cho các chủ tùy theo số sào mảnh các sở đất đã do. Lỗi tiền ấy thi hời do đất làng và quan chủ tinh phê chuẩn.

« VIII. — Nếu có sự kêu nài về sự hội do đất hay là quan Kinh-lý làm sai làm không đúng, mà sự sai làm ấy là tại bởi chẳng có tuân theo các thể thức định trên đây cho kiêp ngày giờ, thi phải do lại còn tiền tồn phí mà do lại thi về phần người có lỗi phải chịu, lại kể các hình phạt khác nữa đã dự định sau này.

« IX. — Các tội vi lệ định trên đây đều phải bị phạt và từ một quan cho tới mười lăm quan tiền tây và từ một ngày cho tới năm ngày tù hay là một hình phạt ấy mà thôi.

« Nếu tái phạm thi phải bị phạt tù luôn luôp.

« Điều thứ 5. — Bản đồ các sở đất trong làng và sở biên tên họ các diền chủ và sáo mảnh các sở đất làm rồi thi có quan Giáo-nghiêm sở Hoa-dồ sẽ kiểm sát lại rồi thi nạp lại cùng tờ kiểm chứng của hội do đất tại tòa bồ. Sẽ chép ra một bản các bản đồ ấy và một cuốn sổ biên tên người chủ đất, sổ trong bản đồ, đất số sáo mảnh và các lời thanh tự của Hội do đất và của quan Tham-biên mà nghịch cùng lời khai của các chủ đất hay là các người kêu nài, mà để tại nhà hội làng hay là tại nhà một người hương-chức có quan chủ tinh đã chọn.

« Bản đồ, sổ biên các sở đất và mảnh bồn sao lục ra trong kỳ hai tháng đều để cho các diền chủ tới nhà mà coi và nếu có đều chỉ sai hoặc trong việc do của quan Kinh-lý, hoặc trong các lời thanh tự của hội do đất, thi đặng phép kêu nài với quan Tham-biên. Quan Tham-biên sẽ xét và cất nghĩa các đơn kêu nài ấy theo nội cuộc cho quan

Nguyễn-soái, như đã nói với điều thứ 6 dưới đây. »

Điều thứ 2. — Quan Quản-đốc dinh Hiệp-lý, các quan Tham-biên chủ tinh và quan Quản-đốc sở khám-dat và họa-dồ mỗi vi tuy phận sự, lãnh thi hành lời nghị này.

Saigon, ngày 18 novembre 1912.

DESTENAY.

Balkans binh cách

Chung quanh chiến địa

(Extrait du « matin » du 3 Novembre 1912)

Hôm nay các nước Balkans đang nghỉ hòa thi viêt chiến-tranh đã hết, nên chẳng còn chi mà nói nữa. Vậy Bồn-quán xin thuật sơ lại một hai việc đã xảy đến lối chung quanh chiến-dịa cho chư-công rõ: hế khi một trận giặc nổi lên thi sự tai nạn cung-khon hoạn-hoa thảm-sầu nô kéo theo, mà tăng-hai bá tánh là bao nhiêu.

Đây là một cái thơ của một vị thông-tín Tảo-Báo gởi về mà thuật những việc người đã thấy trong lúc người di từ thành Sirkedje qua Constantinople.

Thơ ấy như vầy:

Constantinople, ngày 31 octobre 1912.

Thường trong một trận giặc, thi chẳng có chi coi ra ghê-gớm thảm-sầu hơn là nơi các nô đùng gần lối chiến-trường.

Tôi nhon đã đi trong mấy đường ấy ném mói thấy dặng.

Và từ horizon ngày rày, ngoại trừ bình linh ra, thi chẳng có một ai đi từ nhà-giấy xe-lửa thành Sirkedje qua Constantinople cho đặng cả. Cho đến dỗi các quan ở Makrikeui, hoặc ở San-Stefano mà đi về nhà cũng không thể đi xe-lửa đặng, phải đi tàu, hoặc lội bộ mà thôi.

Bởi ấy tôi phải nhờ xe tư-chuyển (xe-hơi), mới đi đặng đó. Nhưng cũng là một đỗi may mắn cho tôi quá đỗi là gặp diệp có một quan vỗ kia có việc phải về đại-binh tại thành Tcherkesskeui, tôi nắn-ni lầm người mới cho tôi quá-giang trên xe của người, song người có giao: Ví có điều chi xảy đến thi tôi chịu lấy, chó người không bảo lãnh mạng tôi đặng. Đã bị ngắn cảng hơn 10 lần, tôi tưởng đi không tới nơi rồi đó. Trước hết bọn lính gác cửa thành chẳng cho tôi lọt ra khỏi cửa, sau nữa gặp nhiều đều gay go quá đỗi, lấy

lâm phuộc đức vô cùng tôi mới đi đến Constantinople đặng đây.

Thật chẳng chí thê thăm hơn là các chỗ chung-quanh nơi chiến-dịa. Nhiều đống thây người nằm dọc theo đường tuy coi thi nên ghê-gớm, sông không mấy calm động hơn là thấy những đoàn bá-tánh đặc vợ công con lao-nhao lố-nhố bỏ cửa-nhà cửa-cải mà chạy trốn cho khỏi mũi-thương lăng-dạn, người-khiên kẽ-gánh lăng-xáng; một hai nhà khà có xe, thi chất sự nghiệp vào xe rồi cả nhà xùm nhau kề dẫy; duy ai có bô thi mang vào cỗ bô, coi còn ít khô, xe đi dục-dặc tiếng bánh xe cọt-kẹt rất thảm sầu, lại thêm một hồi thi nghe tiếng con nít khóc-la, một chap thi nghe giọng già-cá rên-siết; cả đoàn mặt mày coi dòn-dát sợ-sệt tột điều kinh cung.

Hết mấy đoàn ấy rồi thi thấy làng xóm chi diệu tàng ráo, tôi đi hết làng Kutchuk qua làng Kalkari thi chẳng gặp đặng 10 người ngoài lõi. Cả thảy đã đê-huè thê-tử mà bỏ xóm bỏ làng đi tị-nạn hết rồi, còn sót lại một hai người, thi moi lõi đào hang mà ăn núp trong nhà, có dám lõi cõi ra đâu mà phòng thấy. Khi qua khỏi hai làng này rồi, thi xe chạy ngang qua cái đồng kia coi chẳng thấy bóng một sanh vật chi cả, người vật thay tiêu điều, có cây đều sầu thảm, ruộng đất oan-vu chẳng ai cày cấy, duy có một hai dám cỏ xanh xanh dom bóng rải rác.

Trời đất yêm liềm, giây phút nghe xa xa có tiếng ốc thổi thé-lè, tuy trên xe ấy kẹo-lèn bình linh, song mặt mày ai cũng thảm sầu, chẳng nghe nói, chẳng thấy cười, đิง đầu cu rủ dò, như tượng gỗ, hình cây; ấy cũng mấy bợm này mà sao-lát ngày trước tôi gặp tại San-Stefano thi mặt mày tươi-tắng, chi-khi hiền-ngan, hàn-hàn như hò-báo: cách chẳng mấy ngày mà sự hùng-tráng, sắc hàn-hoan ấy nó tiêu mòn đâu hết vậy cà. Thấy vậy tôi bèn dừng-sờ trong bụng, nghĩ cuộc đời mà ngao-ngán cho đời lầm nỗi.

Chạy một hồi nữa thi đã tới Tehataldja, tôi với quan vỗ ấy bèn ngừng lại, thi thấy tại nhà giấy ấy kẹo-lèn những xe-lửa, chẳng biết bao nhiêu mà nói, hỏi thăm thi người coi nhà giấy ấy nói rằng:

« Đường thiết lập này cung khứ hết, vi « đường từ Audrinople qua Lule-Bourgas « đã đức đoạn rồi và mỗi chuyến xe phải « ghé tại Seidler mà thôi. Lại có tiếng đồn

rằng Esk

tay Balga

vi mẩy c

không di

HU

Một v

Mới đây

một ngườ

Thống-d

ngày n

quan s

khen ng

hoài mà

thầy cù

dẫu cho

về tay họ,

trở ném m

Quan c

lấy tay b

cho quan

« Đây nè !

về nước I

ra vật gi

Langsa b

gởi về

biểu phái

hương m

tuyệt x

Cách m

ở Paris g

có một c

ra thấy c

noi tui c

tường hìn

quốc-bi

lô-si

du

quan cự

nơi hai

cục vàng

một

cục th

rằng Eski-Baba và Lüle-Bourgas đã về
tay Balgarie rồi; lời đồn ấy chắc có, là
vì mấy cái xe chở đồ đạt và lương-thảo
không đi dặng, còn dẽ dò ».

(Sau sẽ tiếp theo)

HƯỚNG TRUYỀN

(Echos)

Một việc thách đỗ rất hay

Mới đây tại Baden bên Đức-quốc có một người Đức-quốc kia vẫn là cựu Thống-đốc tỉnh Alsace và Lorraine ngày nọ trong khi dự-liệc với một quan sứ thần Langsa, quan này hằng khen nghe xảo thủ của họ Langsa hoài mà nói rằng: « Thật cái tay họ thầy của Langsa là khéo-léo vô-cùng, dẫu cho vật chi hết súc xấu, mà trao về tay họ, thì chẳng bao lâu sẽ thấy trở nên một món đồ ngô-nghinh ».

Quan cựu Thống-đốc bèn giận, mới lấy tay bức một sợi râu của mình đưa cho quan sứ thần Langsa mà nói rằng: « Đây nè! Có giỏi thi gởi sợi râu này về nước Langsa cho họ Langsa làm ra vật gì khéo thi làm coi choi ». Quan Langsa bèn lanh lấy sợi râu, rồi gởi về cho một nhà họ bạc bên Paris biếu phải lấy lòng thương mến quê-hương mà chế ra một vật chi cho tuyệt hảo, thì giá mấy củng vô hại.

Cách một tuần lễ bèn có một gói ở Paris gởi lại. Khuai gói ra thấy trong có một cái hộp nhỏ, dở hộp nhỏ này ra thấy có một cây kim gâm dẽ dắc nói tui cỗ-áo = cravate. Đầu kim có tượong hình một con phượng-hoàn, ấy là quốc-biểu-hiệu của nước Prusse (Phổ-lô-sĩ), dưới móng báu sợi râu của quan cựu Thống-đốc cũng ngắt, mà nói hai đầu sợi râu ấy thi cờ gắn hai cục vàng một cục khắc chữ Alsace, một cục thi chém chữ Loraine, còn dưới cục đá mà con phượng-hoàng đậu

dó thi có dẽ một câu như vầy: « Đầu báu chặc thế mấy chờ cũng như chỉ mành treo chuông? »

Quan Đức-quốc thấy vậy mới chịu phục tri hóa người Langsa.

Thợ thêm duyên cho người

Ó các dại nữ-lưu ôi! Vậy chờ chư qui-cô có muốn cưới cho má núng đồng tiền chặng? Như muốn thì chặng khó. Tuy nói vậy mặc dầu, chờ chắc chư qui-cô cũng chẳng ai tin, vì chư qui-cô chưa rõ căn-cội.

Thật dầu cho nước nào cũng lấy sự má núng đồng tiền ấy làm cái duyên của người dòn-bà cả, dầu cho người nhan-sắc tầm thường mà có má núng đồng tiền coi còn hưu-duyên thay, huống là những trang có sắc, thì có khác chi gấm mà lại them hoa.

Nhơn thấy trong một báo-chuông Anh-quốc kia hiệu là *Fri nk'uter Zeitung* nói rằng: từ đây dòn-bà Anh-quốc sẽ có má núng đồng tiền và cảm cung núng đồng-tiền rất nhiều lắm đó, vì có một tay xảo thủ kia tim đặng phép ấy, ai muốn thi đem đóng 25 quan cho thầy nầy, át trong ít bửa cười đã thấy có đồng tiền rồi, mà theo đời nầy hễ cười thấy đồng tiền đòi khóc miệng, thi có lo chi là túi vắn hơi tiền!

ĐÔNG-DƯƠNG THỜI SỰ

(A travers l'Indochine)

Giá bạc (Taux de la piastre)

DÉCEMBRE	19	20	21	22	23	24	25
Hàng bạc Đông-	fr.						
Đường	2.62	2.62	2.61	2.63	2.63	2.60	2.61
Hàng Hongkong							
Shanghai	2.61	2.61	2.61	2.62	2.62	2.60	2.60
Hàng Chartered							
Ban	2.62	2.62	2.61	2.63	2.63	2.60	2.61
Kho Nhà-nước	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.60
Giá lúa cũ	\$ 3.35	\$ 3.35	\$ 3.35	\$ 3.35	\$ 3.25	\$ 3.25	\$ 3.25
Giá lúa mới	3.00	3.00	3.00	3.00	3.05	2.99	3.00
Giá gạo							4.45

SAIGON

Hội đồng quản hạt. — Hội đồng quản hạt vài bữa đây sẽ nhóm gấp ngoại lệ mà nghị định việc cải lương trong số công nho.

Án cướp sát nhơn tại chỗ xe lửa tránh gần Aux-Mâres. — Hôm chiều thứ 2, ngày 16 tháng này thiên hạ đồn vỡ lở trong cả châu thành rằng có một người Mani nhảy lên xe lửa hối ngừng tại chỗ tránh mà giật túi bạc của một tên Chêc, và lấy súng sún lòng bắn các người đến tiếp cứu đặng bắt nó.

Bồn-quán liền thân hành đến nơi mà hỏi thăm các tin tức về vụ ấy, thì có người thuật lại cho Bồn-quán các lời như sau đây:

Tử-Sứ là tên người Chêc làm tại hảng buôn Á-Hi lối 2 giờ xế, gop toa vé tính có 10.000 \$ bỏ vào xấp da, lên xe lửa đường trên thẳng vô Chợlòn mà đòi nợ.

Khi đòi bạc xong rồi, tên khách ôm xấp bạc giật lên xe lửa trả lại Saigon. Chừng xe ngừng tại chỗ giáp mối hai xe lửa tránh, có tên Mani bước lên di ngay lại chỗ tên Chêc mà rút cái xấp da nó đang cập trong nách. Ban đầu Chêc Tử-Sứ ngữ nó là người quên muôn khuấy chơi, không dè chú Mani có lòng giàn nám chắc cái xấp da và giật mạnh hết sực. Cả hai chém kéo và đục dặc với nhau, một hồi, tên Mani mạnh hơn tên Chêc, mới kéo tên này ra phia ngoài, và giật xấp da một lần nữa, song tên Chêc cứ nắm chắc. Chú Mani thấy việc bất thành, mới rút cây súng sún trong túi ra mà bắn vô bắp về Chêc Tử-Sứ. Chêc này bị đạn liền té nhào xuống đất, muộn gượng dậy mà rượt theo thẳng Mani song đã bị bại dưới rồi. Còn thẳng Mani ôm túi bạc cõi xe máy mà tẩu.

Thiên hạ trên xe dưới đất nghe tiếng súng, liền chạy la vỡ lở, nhiều người chạy theo tên Mani đang đập xe máy mà dòng theo ngã đường số 24.

Trong đám chạy bắt thẳng Mani, có một chủ bếp lính tập cõi xe máy chạy theo gần kít. Song vì sợ thẳng Mani bắn không dám tới gần.

Có tên Ma-tà Phan-vân-Chẩn làm gan chặn đường bắt thẳng Mani. Tên Mani tung thế liền bắn tên Ma-tà ấy 2 phát súng mà giải vây: Phan-vân-Chẩn nhào xuống đất rồi, tên Mani mới chạy đi thông-thả. Lúc chạy vừa tới ngã

đường đi vò vưởn Bồ rô có người lính thủy thủ tên Deroche, thấy thẳng Mani bị chúng rượt, liền hiểu nó là đứa gian, bèn nhảy tới thòp cả người và xe máy. Chẳng đầy vài phút đồng hồ thì ông sếp (chef) bót Chợ-dũi và lính Ma-tà tới kịp, lấy túi bạc và còng thẳng Mani mà dẫn nó về bót.

Số bạc mặt trong bóp da của tên Chèc là một ngàn sáu trăm bốn mươi hai đồng năm cát sáu chiêm (1.642 \$ 56).

Tên thẳng Mani là Amado Santos, thuộc dàn Lữ-Tống (Philippines). Những giấy tờ nó đem theo làm chứng quả nó là đứa dai ác, có bị Nhà-nước Hué-kỳ phạt hình khò sợi 25 năm. Lúc mẫn họng, vò Sài-gòn di làm nghè cầm kiêm (agent d'affaires), nhà ngụ tại đường Bourdais số 92.

Hôm ngày 18, Amado vò ngồi khám, lúc bảy giờ nó giả điên, làm tưng như đứa vô tâm, cặp mắt nhìn mấy vít máu đinh trên áo quasa cách lơ lão như không biết gì tới việc hung ác mình.

Tên Ma-tà Phan-vân-Chấn bị trưng tích nên phải điều về nhà-thương Chợ-quán mà điều-tri. Binh càng ngày càng nặng, thấy thuốc nói chẳng trông cứu tú.

Cha chả cuộc đời nghĩ góm thay,
Giết người giục của giữa ban ngày.
Lực liên sát hại người vô tội,
Gian ác như vầy đáng chém ngay.

Quan Tổng-thống đồng-dương đã ứng cái lời xin của quan Thống-đốc Nam-kỳ mà thường cho Phan-vân-Chấn là lính Tuần-thanh, đã bị trọng thương trong lúc bắt tên Amado-Santos (ma nì giục bac) một tẩm ngàn-bài nhứt họng. Ngàn-bài này đã có ông Rivet là Quản-ly các văn-phòng thay mặt cho Thống-đốc quan, và ông Leceour là Tổng-tuần-ly đem vào nhà thương Chợ-quán mà gán cho tên lính ấy hôm chiều thứ năm rồi.

Ăn trộm cát. — Sớm mai này có đứa phi tử vào trước tòa án dặng lãnh hình phạt vì tội ăn trộm cát của sở Tao-tác (*Travaux Publics*), cả bốn đứa chối hẳn các việc gian nỡ làm, nhưng vì chứng cứ rõ ràng nên bốn chú gian tham ấy phải án tù mỗi đứa lâu mau tùy tội. Một đứa trong ba đứa ấy vì tội tái phạm rày mai phải giải đi côn-nôn.

Tưởng là ăn trộm lầu-cát mà rạng danh không để ăn cắp cát cho bị tù uổng mạng!

Chiến thoàn Nga-la-tur « Askold » viếng Saigon. — Hôm ngày 18 tháng này, đúng một giờ trưa, súng thần công nổ vang đầy dưới sông Sài-gòn, ấy là súng bắn chào mừng chiến-thoàn Askold của Nga-la-tur (Russes) ghé viếng thành Saigon.

Chiến-thoàn này có 5 ống khói, và chạy ba gián máy, trọng tải 6 triệu kilos. Quan chủ tàu là ông Técher, còn quan quản cả đoàn binh thủy thủ trong thuyền tên Tcheli Reloff.

Khi kiêng đồ hai giờ thi tàu cập cầu. Quan lãnh sự Nga-la-tur (*Consul de Russie*) xuống tàu ra mắt, viếng các quan bồn hương.

Quan Đốc học chánh địa phận Nam-kỳ cho các trò thi đấu bằng cắp tài năng ngày mồng 9 tháng Décembre năm 1912 dặng hay nay bằng cắp dã làm rồi, vây phái lời tại dinh người ký tên mà lanh.

Học trò thi đấu. — Bồn-quán xiu biên ra đây số các học trò thi đấu bằng cắp chung-niên-iết-nghiệp và đậu hạng nào xin coi sau đây:

- 1 Huỳnh-ngoc-Nhuận 21 Lê-hữu-Lê.
- 2 Nguyễn-văn-Kiến. 22 Nguyễn-văn-Mat.
- 3 Đặng-văn-Dần. 23 Lâm-văn-Vĩnh.
- 4 Trần-bá-Kỳ. 24 Ng.-đông-Thạnh.
- 5 Nguyễn-vân-Tùng. 25 Huỳnh-vân-Sửu.
- 6 Trương-công-Đầu. 26 Trần-văn-Biện.
- 7 Trương-công-Thiện. 27 Trần-quang-Hiệp.
- 8 Lê-văn-Gồng (Jean) 28 Lê-văn-Thạnh.
- 9 Nguyễn-vân-Luận. 29 Nguyễn-vân-Dĩnh.
- 10 Lê-vân-Liễu. 30 Dương-văn-Mậu.
- 11 Lê-thanh-Tường. 31 Mai-văn-Lâm.
- 12 Huỳnh-vân-Nghia. 32 Nguyễn-vân-Ngô.
- 13 Phan-văn-Mùi. 33 Khítru-tr-Thông.
- 14 Trương-vân-Tuấn. 34 Đoàn-hữu-Thịnh.
- 15 Lý-miêu-Dệ. 35 Trần-văn-Giai.
- 16 Lê-văn-Phụng. 36 Hồ-văn-Điện.
- 17 Trần-văn-Long. 37 Trần-văn-Nhâm.
- 18 Lê-toán-Hitch. 38 Lê-trung-Hiếu.
- 19 Nguyễn-vân-Đồm. 39 Trần-văn-Thạnh.
- 20 Trương-vĩnh-Phú.

Cả thảy là 79 học trò thi mà đậu có 39 trò mà thôi.

Bồn-quán chúc mừng cho 39 trò này sớm đổi phẩn-nước, mau gặp thang may.

BIÊN HÒA

Bên hôm nọ, hương quân lảng Bình-long đi với một đứa tuy tung mà thám rinh lối đường Tân-tang, vừa săn tới nơi rậm rạp bên đường xe lửa Biên-hòa, bỗng gặp 3 thằng phi tử cầm đán-còn qua ngang đó, 3 đứa vừa thấy dạng liền chạy xa một dỗi, đoạn một thằng chạy trở lại đập trên đầu hương-quán môt đán-còn, rồi tâu.

Đứa tuy tung thất viê mới la làng cứu tú. Thiên hạ ứng tối, mà quân gian ác trốn mất rồi chỉ lo khiêng hương quân vào nhà thương Biên-hòa mà thuốc thang điều trị.

An trộm. — Hôm tuần rồi này ăn trộm cắt cửa sổ nhà giầy Đầu-giày và An-lộc vào nhà lấy hết quần áo của hai thầy *chefs de gare*.

Lúc ông Fordan là quản-ly sở cao su Donai di vắng, tên Khan là tù Côn-nôn thoát ngục bạ vào xứ ấy, ra oai rùng ép người tri-diễn (ké giữ vươn) mà giựt súng rồi tâu.

Quan Tham-biên sai lính tuần theo dấu tăm bẩn, mà uống công.

BẾN TRE

Có một người Annam bị ăn trộm lấy nhiều đồ nữ trang. Lắm lúc kiểm các nơi mà chẳng tìm được đứa gian ấy. Nhờ nó đem ba món đồ ấy mà cầm trong tiệm mới bắt đặng.

CHÂU BỐC

Bòn bà Annam kia tên Cửa đi tàu chaloupe Majat sanh tám ăn cắp đồ của bộ hành. Lục trong túi gặp một đôi neo vàng Annam, một đôi vàng tây.

RẠCH GIÁ

Thần-vòng. — Ông già nò tuồi quá tháp, treo giày lên cây mà tự vẫn. Ấy là v nỗi cơ hàn, không muốn sống chì cho cục khò tẩm thân, đã điếc mà lại cầm, mới phủ tánh mạng cho Thần-vòng rước về Chín suối:

LONG-XUYÊN

Một vụ sát nhơn tại Lấp-vò. — Ngày 1er décembre 1912 có trát quan Chánh-bố day phẩn-tòng, truyền lại cho các làng mướn dùm dân cho ông Duprie là chủ Xáng kinh Lấp-vò, bởi vậy phẩn-tòng truyền cho những

làng gần d nghiệp ruộng ăn tiền, vì Bình-ninh c vung linh tr là dân khôn tú mới vẹ, t Hiêng-chùa tuần Thiệu thường ở đền ngôi trong n làm mướn Kiêm di vò lúa, thừa cơ chét khâ sâ tên Kiêm và xét, quan đai Tài xuống n thuoc, vè nh qua ngày 9 bò, mà xuốn nhà thương thay nói tên giáp lại, nén ấy còn đượ

làng gần đó, kiếm mướn dân không nghề nghiệp ruộng nương, làm cho hằng Xáng mà ăn tiền, vì hằng xáng thiếu dâm làm, làng Bình ninh có tên Hương-bộ Nguyễn-vân-Tai vưng lệnh trát xét trong ấp mình, có tên Kiêm là dâm không nghiệp nghè, bị án đốt nhà & tù mới về, tên Hương-bộ Tài đi với vài tên Hương-chức nhỏ, đi tới nhà tên Cựu cai-tuần Thiện là anh vợ tên Kiêm, tên Kiêm thường ở đó, tên Tài bước vò thấy tên Kiêm ngồi trong nhà mới nói rằng: mày phải đi làm mướn cho hằng xáng mà an tiền, tên Kiêm đi vò trong nhà lén lấy cái chét bưng lúa, thura cơ tên Tài lợ dinh, chém tên Tài mệt chết khá sâu, tên Tài xiêu, hương-quản bắt tên Kiêm và chở tên Tài lên quan Biên-ly tra xét, quan đáy giam tên Kiêm lại, và đem tên Tài xuống nhà thương cho quan thầy xót thuốc, về nhà 5, 6 ngày vit ấy cũng gần lành, qua ngày 9-décembre tên Tài từ chức hương bộ, mà xuống địa phủ tu van, chở tử thi lên nhà thương cho quan thầy khám nghiệm, quan thầy nói tên Kiêm chém nhằm 2 cái xương giáp lại, nên Hương-bộ ta mới bỏ minh, việc ấy còn đương đợi lệnh tòa.

BÀI DIỄN THUYẾT

CỦA

Quan Toàn-quyền nơi trường thi Nam-định.

(Discours de M. Sarraut au concours triennal à Namdinh)

Ngày 10 décembre khi quan Chủ-khảo xướng hòi danh cho các sĩ-tử đã thi đậu rồi, thi quan Toàn-quyền đọc một bài diễn thuyết như sau này :

Chư tôn,

Ta lấy làm bứu hạnh mà đến chủ trương cuộc khánh hạ này. Mỗi kỳ 3 năm đều có một lần tri hóa khánh hạ, thừa dịp ấy mà chư tôn-bối ta mỗi kỳ đều có lòng hanh diện để lòng chiếu cố của nhà nước bảo hộ Langsa.

Nay ta cũng noi theo gương trước, mà khen ngợi sức cần cù của chư nhơn-ván tụ họp tại đây mà ứng thí, ấy là cái dấu tỏ ra rằng lòng dân nước Nam hay ai mộ việc học hành là đều hay làm cho nhân loại được quý trọng và được dùi dắc đến chỗ địa vị rất cao.

Ta lấy làm đặc chí mà đến đây. Vì có lẽ không dịp nào tiện hơn cơ hội này, dặng làm

cho hai nước tương thân tương ái, đề mà cùng nhau hiệp lực, mở mang tri hóa con người cho mau tiến bộ.

Những kẻ thường hay quen xem thời thế bê ngoài, chẳng trú nghĩ cho đáo đe thiệt sự thì hay ghê mắt chàm chỉ những đều thói tục Âu-châu phản đối cùng thói tục nước Nam mà thôi. Chớ ta hằng có lòng thành tin mà tôn trọng thói tục nước Nam luôn.

Sự phản đối trong thói tục hai phuơng, ấy là việc tầm thường, mà trên các đều phản đối bê ngoài ấy, lại có một đều rất cao xa, ta nên suy nghĩ lấy, nhứt là trong cơ hội này. Đều ấy cũng đồng một thể với văn minh hai nước nó giúp cho hai nước đang gọi nhuần một cuộc quang diệu trong các việc cử chỉ hành tảng của xã hội hai phuơng. Đầu ấy như vậy: Việc giáo dục hằng làm cho nhân phẩm con người trù nêu trí trọng, giúp cho kẻ nhỏ yếu sê đồng thê cùng người to lớn, giúp cho con nhà hàn vi có ngày được hưởng quyền cao lộc cả, mà dự vào việc gánh vác giang sơn.

Vẫn chẳng có đều chi đáng nhớ, đáng cho ta tư tưởng bằng lúc này là lục cựu chuyên chế chính thê đồng phuơng đổi diện với kim thời dân chánh thê Âu-châu, là chư tôn cùng ta tư tưởng nhau nơi thi trường này ấy thiết là lý hội sang cã làm cho mọi người đồng dẳng nhờ sự học hành mà ra, nhờ sự học hành mà thang mày dễ bước, đường hoạn rộng khai.

Phàm trong cõi Việt-nam hoặc tại Dân-quốc Langsa, cõi lai hằng lấy sự học hành làm cột cã rường to trong đoàn xã hội. Bởi ấy phận sự trách nhiệm của kẻ cầm quyền cai trị dân chúng, hằng phải lo lắng quảng khai tri hóa cho dân. Vả lại tại Pháp-quốc ta, chánh-phủ chẳng hề bê trẽ việc giáo dục. Mà nước Langsa thường chẳng có dùng hai lường khác nhau. Đã dạy dỗ con cái mình mà chẳng hề lỗi lầm các dân bản đất đã giáng tay bảo hộ. Cả văn nhơn đất Việt-nam đều biết nhà nước Bảo hộ đã hết lòng lo lắng việc ấy. Như vậy mà hằng ngày còn lo mở mang luồn vi nước Langsa có lòng chiếu cố việc giáo dục bao hâm.

Nhà nước Langsa đã biết rằng sự cách trí là giềng mối cường thịnh minh mẫn cho dòng giống và cho con người. Người mà chẳng học, cũng khái tú như cây khô vô dụng. Sự học hành khái tú như phân phuơng sanh tàn thám nhập vào các rẽ to dòng giống mà làm cho trồ sanh tri hóa, cũng như nước mưa đỗ xuống mà gọi nhuần cho điền phi già óc, trồ sanh huệ quả tốt lành.

Nếu mà học được thi lớp trẻ em hậu tấn

trên trè trong đất Việt-nam, ấy là chỗ, trước mo vè sau sẽ trồ sanh anh tài da vân quang kiển.

Sự học hành là sức mạnh, mà sự học hành cũng là cuộc minh đức vậy. Nó là được văn-minh soi khắp mọi nơi, vẹt bóng tối ra xa là nơi còn nhiều người trâm luân, yếu đuối và rung rẩy sợ sự.

Bởi ấy sự học hành nó làm cho con người vui vẻ gan dạ như yến sáng mặt trời mỗi ngày rang đồng giúp cho kẻ còn ở nơi rừng sâu hắng đêm và doan kinh hải.

Văn biết Việt-Nam còn lắm nơi tương tự như rừng den, dày dầy những đều làm lạc sơ sệt, dày những kẻ trâm luân chốn hắc ám dị đoan.

Trước mắt đây ta thấy nhiều văn-nhơn náo nài nhờ sự học hành mà tỏa đều minh đức. Song còn nhiều nơi khác hắc ám minh minh. Ta ước sao cho được văn-minh soi cả Việt-nam thì mới toại lòng ta vậy.

Bởi ấy cho nên ta lo thiết lập học-đường trong cả xít: Làm sao mà không lo lắng đều ấy, vì ta lắm khi thấy nhiều nơi si-lử rất đồng làm cho các học đường phải thiếu chỗ học. Nước Langsa muốn giáo dục hết cả dân bảo-hộ hẫu trồ nêu minh mẫn mà siêng năng trong việc sanh nai.

Đã biết rằng cả thảy chẳng phải tần bộ một lược dặng, chẳng phải mọi người tài tình như nhau, cách trí đồng nhau, dặng mà giáo dục bỉ sứ thiện hà. Lệ thường sao cho khỏi có hực thương lưu, hạ lưu. Chư nhơn-ô! Chư-tôn là kẻ đang lo dọn minh vào đám thương-lưu. Chư-tôn đã tận tâm đăng hỏa, tri hóa, rộng khơi. Tuy phận thi đỗ thi ít, chớ cả thảy đều đèn sách cổ công. Chắc chư-tôn đây là kẻ hiền tài hào nhạt, cũng như các văn-nhân kia ngày xưa sẽ chiếm dặng bảng vàng.

Sự tài đức ấy chư-tôn sẽ dùng mà bố hóa nhơn dân mở rộng đảng cả, cho cả xứ dặng nhở. Nếu chẳng lo giúp đời, thi ắt tài đức ấy như của báu đầu kín riêng vào hộp. Con người khái tú như cây cổ, phải trồ sanh hoa quả cho thiên hạ hưởng nhở, chẳng nên ấp yêu kín dấu sự tài ba dặng mà độc thiên kỳ than.

Con người sanh trưởng ở đời là ý trời khiến trước phải lo chi độ thê no-sau làm ích cho đời. Bởi ấy mà các thánh hiền xưa mới bày phong hóa lễ nghi mà trợ thế.

Cho nên Chư-tôn chớ khái cõ-lập mà tu-tưởng việc võ ich; khi muốn minh triết bảo-thân, thi trước làm cho ra mặt con người, phải có ich chi với đời, hằng ngày phải cố cập với đời cho thấu tường bồn-mat.

Tự cõi kim tinh-dời hay luân biến ngày vân-minh tiêm tần, thậm chí trong đất Việt-nam nay thế sự đồi dời đã nhiều rồi. Chư-tôn phải lẩn mò theo dõi vân-minh; nhà-nước Langsa cũng có ý giúp chư-tôn tiến bộ kịp thời với thiên hạ, nên mới lẩn lẩn mò mang cách thức giáo dục, quảng khai học thíc, sửa cuộc thi cử theo kim thời, mà chẳng hề dọc tóc.

Cách ba năm nay nhà-nước Bảo-hộ khỉ sự cải lương sự giáo dục trong đất Việt-nam.

Chó nèn trong kỳ thi năm 1909 đã có dấu tỏ ra rằng các sĩ-tử có dạ ái-mộ việc học Âu-châu cách-tri.

Năm nay thấy thiên hạ lại đến ứng cử càng đông hơn nữa, là dấu rõ Nhà-nước Bảo-hộ không lâm lạc trong việc cải lương giáo dục theo kim thời đâu. Chư-tôn phải hiểu ý ta. Trong cách thức dạy chữ nhỏ mò mang tri-hoa người tiên-nhơn của chư-tôn trong mấy mươi đời rồi thì ta bằng tôn trọng cách thức ấy luân, vì bởi đó mà tri-hoa nhơn dân khai khiếu.

Mà cũng bởi ta ái mῷ phong hóa lẽ nghi Annam hay dạy con người cho biết đạo nhơn luân cang tam thường ngử. Ta trưởng trong cách giáo dục nho-tự thì nên gìn giữ cái phong hóa lẽ nghi xưa nay.

Những người có giờ rảnh mà lo việc truyền sữ cùng là các tàng-thor, diên bộ-phòng thi nên còn học chữ nho. Song ta tưởng là người kim thời, việc cử chỉ khác hòn xưa cho nên chẳng phải học một món nho-tự mà dù đâu

Dân Langsa xưa cũng bởi nhữ có học chư Latin và chữ Hylap mới dặng mò mang tri-hoa theo Âu-châu. Song tuy lòng chúng ta còn kính phục phép học như vậy, chó ngày nay cách nói cũng cách viết của chúng ta chẳng còn giống với tiếng tiên-nhơn Lam và Hellade chút nào. Vì hai thứ tiếng xưa ấy không có đủ cho chúng ta dùng mà học cách-tri rõ ràng phải biết cho phản minh dặng cử chỉ theo đời nay.

Chúng ta có tạo lập nhiều bát-vật-viện để dợ trứ các đồ xảo-kì đời xưa lưu lại. Lâu lâu chúng ta đến đó mà xem cách khéo lă dặng mà học đòi. Song dầu các đồ ấy có khéo như mấy đị nra, cũng còn thiếu một điều đại khái là sự sống, chẳng qua là hình gỗ tượng dâ tro tro, chẳng hề cử động sanh sanh hóa hóa gì được.

Chí như đời kim thời thi mọi người phải ráng sức sáng tạo; mỗi ngày sự tiến bộ vân-

mình có cải lương nhơn vật trong xứ luân luôn, mồi giờ mỗi khắc già-tài muôn năm của loài người ta đều có sám thêm được những đều các người tài ba tim tôi hữu ích luôn, và tinh đời càng luân biến tội đến chõi cách vật tri tri luân luôn.

Như thế thi chẳng lẽ chư-tôn tựa quan thành bại, ba bèn bốn bờ thiên hạ đua tranh, lý nào chư-tôn cứ học đời sự vô cử động tro tro như hình gỗ tượng đá kia vậy sao?

Chúng ta là kẻ bảo-hộ chư-tôn, có lòng muốn cho chư-tôn càng ngày càng cường thịnh tài năng mà chen lấn tranh đua với đời.

Chúng ta chẳng phải có lòng muốn dục lợi một mình mà muốn cho chư-tôn với chúng ta cùng nhau cộng hưởng. Vì là bồn phận tri-hoa, nhà-nước Langsa bay dem cách-tri mà rải khắp thế gian.

Nước Langsa từ thuở nay bằng cầm duoc vân-nhơn dơ cao soi cả dặng cho vạn bang chư quốc dem duoc đến xin lúa mà rọi đường u ám.

Những đều các bác-hoc-gia Langsa đã dày công khéo học mà tim tôi ra được, nay nhà-nước Langsa có lòng quảng đại mà trao cả thay cho chư-tôn. Trong chư-tôn ai ai cũng biết lòng khoan-hoảng ấy. Nhà-nước Langsa giục lòng chư-tôn an họ là có ý bảo chư-tôn phải hiệp lực cùng nhà-nước mà eai trị mò mang quê hương của chư-tôn.

Nhà-nước Langsa muốn sự hiệp lực ấy càng ngày càng thành tựu, nên đã ép các quan Langsa phải biết tiếng Annam, phải học chữ quốc-ngữ là một thứ quốc-âm rất quý, rất dễ học. Chư-tôn cũng phải noi gương ấy, chẳng những là học chữ quốc-ngữ mà còn phải học tiếng Langsa dâng trước là cho dâng mau thông dureg cách-tri của chúng ta, sau là giúp súc cùng nhà-nước Bảo-hộ mà làm cho nước Việt-nam trở lên càng phong thịnh hơn nữa.

Nhà-nước Langsa dến đây là chủ ý bao nhiêu đó mà thôi, dến đây mà deo gióng vân-minh, dến đây mà làm phước. Ấy là sự phồ-thế và sự vinh-diệu của nước Langsa trong cả hoàn-cầu đó.

Vì sẵn có tinh binh nhuệ khí, vì cảm dông vi dân giàu nước mạnh nên nước Langsa hằng trì trọng, ấy là tánh tự nhiên của kẻ dâ oai quon mà lại nhơn chánh. Nay nhà-nước Langsa muốn làm phước, thì chẳng có điều chi ngăn cản được sự làm phước ấy đâu.

Nhà-nước Langsa hằng dùng cái oai quon của mình mà giúp vân-minh tấn bộ mà thôi, muốn rải khắp trong xứ này ân-đức van-minh cho chúng dân làm nhuân. (1)

Sự này chắc sẽ thành tựu. Đó! các đều chư-tôn đã hẳn xin có vê mà vinh quí bái tồ, hoặc hưởng cuộc hân hoan, thi phải nhớ mà bố cáo cho cả thay tường tri lòng thành của nước Langsa.

Ta tròng cày chư-tôn sẽ hết dạ trung thành mà giúp nhà-nước Langsa dựng nỗi nước Việt-nam dìu dắt cho mau đến hội Thang-Binh hưởng phước.

(1) Ấy là Đại học chí đạo, tại minh minh đức, tại tân dán, tại chí u chí thiện đó.

THÁO LUYÊN CUỘC (Les Sports)

Thể-thao-pháp (Gymnastique)

Thể-thao-pháp là cả cuộc tập luyện có thiêu có cách hoặc tập tay tròn hoặc dùng đồ kli cụ dặng mà luyện cần cốt. Chẳng phải làm cho quá súc minh, cũng không phải tập cho thiên-hạ khen minh làm được nhiều bắn khói, chỉ một đều làm cho thân thể khương cường tráng kiện, dầu đó cho cản phản thì dù.

Thể-thao-pháp chia ra hai mỗi phần biệt nhau:

1. Tập cho nở nang gân cốt.

2. Tập cho nhuần nhâ gân cốt.

Tập luyện như vậy là có ý trước làm cho minh mẩy cứng cá, quen xương quen gân, để bê làm au cùng là chống cự với bệnh hoạn hoặc it hay cảm mạo phong sương, sau là mò mang tri-hoa dạn dính con người.

Cách thứ nhất tập cho nở nang gân cốt nghĩa là từ thiêu dầu dê sau khô, dâng cho các giày gân trong minh lân lân to lớn dầu đó cho xứng nhau. Tập như thi có nhiều cách, khi thi tập quon, lúc tập roi, tập giày, tập cùi thiết lin, tập song-cón hoặc trái-dâm, hoặc tập nhảy, tập lợn mèo, tập leo, di trên giang, trèo trên thang, tập chạy, tập bơi, tập lội, tập vác v. v..

Đây là luận sơ vì nói làm sao cũng bằng rước thầy tây mà học thi-là đều hơn.

Cách thứ nhì: tập cho nhuần nhâ gân cốt là khi gân cốt nở nang rồi thi mỗi ngày phải duyet đi duyet lại luon luon chẳng hề nén bỏ qua.

Mỗi tuần làm gương, thiệu think t

1 -- Tập
2 -- Tập

TR

Hiểu

Đạo làm cha kinh r khác nhau mặc súc bồng lộc n có hiếu, s truong, nh dura tạm d ngoài che n chủ hiếu thiêu nét thứ dân, c nghĩa là tr khả đến ái noi ca xanh hắng thay khán tang cảm, dêm

Thiết rất

Còn có gian khem hoặc đi và đến đồi sau trưởng làm linh cha m ngậm hòn

Mỗi tuần tôi xin ăn hành vài thiệp đặng làm gương. Mỗi thiệp phải tập 10 bản, mỗi thiệp thỉnh thoảng mà làm, chẳng nên làm gấp.



1 — Tập cúi và xuống nái.
2 — Tập ngồi nhón gó t.

•••

TRỰC LUẬN

(*Propos franc*)

Hiếu-dạo (*La piété filiale*)

Đạo làm con ai ai cũng có lòng thù cha kính mẹ, song cách tỏ ra bè ngoài khác nhau. Vua có hiếu sẵn của kho, mặc sứ vê vien, quan có hiếu, sẵn bồng lộc mặc tinh bày biến, nhà giàu có hiếu, sẵn của dư thông thả phô trương, nhà nghèo có hiếu dung mui dưa tạm đỡ quái dom v.v. Ấy là bè ngoài che miệng thế gian, chớ bè trong chử **hiếu** lòng ai cũng thế, chẳng thiếu **nét** nào. Lụ thiên tử dì chí ư thử dân, cứ theo một cách mà cư tang, nghĩa là trong lúc minh có tang chớ khá đến án bội bè, đừng chưởng mặt noi ca xang nhạc vỏ. Mà sao lại tôi hẳng thấy nhiều người trên đầu bịt khăn tang mà vào chốn thanh lâu du cảnh, đến án bội bè mà hỉ hoan. **Thiết rất phi lý.**

Còn có nhà lại muốn làm cho thế gian khen ngợi, bèn tuôn hết gia tài hoặc đi vay mà làm chuyện hiếu, cho đến đời sau phải hàn vi. Những kẻ ấy trưởng làm như vậy là đẹp lòng vong linh cha mẹ, chớ chẳng đẻ tiên nhơn ngâm hồn nơi chín suối.

Bởi đua nhau mà lập dị cho nên cả xứ còn trăm luân nói hắc ám. Theo lẽ thường thì đạo làm con chi hiếu phải **lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế, dĩ hiến kỳ phụ mẫu**, nghĩa là lập thân làm việc có đạo nghĩa, để nổi tiếng về đời sau mà khiến cho cha mẹ được tôt rạng danh già. Ấy là hiếu đó.

Có nhà làm sự lảng phí và mất giờ ngày rồi sau tùng rồi sanh tâm làm quấy, **dĩ nhục kỳ phụ mẫu**. Ấy là bất hiếu đó.

Tôi xin khuyên chư hiếu-tử tùy phận mà phô trương, thì mới trọn hiếu trọn thành, bằng bất tri xa-ba có ngày **thất hiếu**.

MARIA SU.

KIM-VÂN-KIỀU TÂN GIÁI

(*Poème de Kim-Vân-Kiều*)

(tiếp theo)

(Phòng là phải buồm thông dong,
Than hương nương bức trường hồng tầm
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, |hoa. (a)
Đây đây sẵn dúc một toà thiên nhiên. (b)
Sanh cảng tể nết cảng khen,
Ngủ tinh tay thảo một thiên luật đường. (c)
Nàng rằng: « Vưng biết ý chàng,
Lời lời châm ngọc, hàng hàng gấm thêu.
Hay-hèn lẽ cũng nỗi điêu, (d)
(Nồi quê (d) Nghì một hai đều ngang ngang.
Lòng còn gởi dám mây vàng, (e)
Hoa vẫn xin hãy chịu chàng hôm nay ».
Rắng: Sao nỗi lá lung thay!
Nhánh kia chẳng phải cội này mà ra? »
(Nàng càng ủ giật thu-ba, (f)
Đoan trường lúc ấy nghè mà buồn tanh.
« Thiếp như hoa đã liu nhành,
Chàng như con bướm liêng vành chút chơi.
(Chúa xuân dành đã có nơi,
(Vẫn ngày thời chờ dài lời làm chi ».

(698) Cuộc Thúc-Sanh chơi bài với Kiều chẳng cần nói nữa. Ngày nọ nhơn khi thông thả, Kiều nấu nước thơm đam vào trong phòng mà tắm.

(699) Thúc-Sanh thấy vóc minh của Kiều, mảnh mai đầy đặng, trong

ngọc trắng ngà, thật là Tao-hóa sanh ra một cái tu chất thiên nhiên, không một mảy nào sùa soạn.

(700) Lại thêm Thúc-Sanh ở chơi lâu ngày, tỏ được nét na của Kiều thì càng khen ngợi lắm. Nên mới làm bài thơ mà tặng Kiều như vầy:

Thi văn

Vóc ngọc đam chôn chốn bụi dày,
Trách lòng con Tao khéo thay lay.
Phải chi sớm gấp tay dài-các,
Đau có è hè trận gió mây.

(701) Kiều xem thơ Thúc-Sanh rồi nói rằng: « Tôi đã rõ biết ý Lang-quân, có lòng đoái tưởng đến tôi, và lại lời dặt đẽ, hàng hàng châu ngọc, chử chử gấm thêu, thật là văn chuong tao-nhã.

(702) Lê thì hay dở tôi cũng phải hoa-lại chơi cho vui; Song lúc nay buồm bực nhớ quê-huong quá, nên nghĩ không dặng câu chi hết.

(703) Cũng bởi thương nhớ mẹ-cha tấm lòng áo nǎo, nên tôi xin chịu lỗi đê khi khóc, bùa nay họa không được ».

(704) Thúc-Sanh nghe Kiều nói chuyện nhớ cha-mẹ thi lấy làm lạ mà hỏi rằng: « Vậy chớ có nó chẳng phải con của Tú-Bà đây hay sao? ».

(705) Tú-Kiều nghe Thúc-Sanh hỏi gẩn lại như vậy, thi càng đau lòng từ đoạn xót dạ trăm chi, giọt lụy tuôn rơi, ú-e mày liêu, thật nǎo-nè cho Kiều trong lúc ấy biết bao mà kẽ.

(706) Bên nói rằng: « Tôi-bây giờ cũng như hoa đã liu nhành rồi, còn Lang-quân cũng như con bướm đi thường bông mà chơi, chờ-dầu có hỏi cũng không ích gi ».

(707) Vì Lang-quân duyên sắt-cần đã sẵn, bè già-thất an noi, mà ngày Lang-quân vô đây chơi với tôi cũng không lẽ ở lâu cho được, vậy thi giờ vẫn cũng chẳng nói chuyện làm chi cho dài, mà mắt sự vui của Lang-quân, lại thêm buồn cho tôi đó nứa.

(Sau sẽ tiếp theo)
LÊ-SUM.

(a) *Than hương*, là nước nấu có bồ lá thơm như lá quan-âm ngai-diệp v.v.

Nương bức trướng hồng tằm hoa, là ở trong phòng bồ mòn lại mà tắm.

(b) *Dầy dày săn dán* một tóa thiên nhiên, nghĩa là dày dặn no-đủ từ đầu đến chân.

Trong sách *Chánh-trai-tập* nói: *Chú tựu thiên nhiên nhất dạng cốt tướng*.

(c) *Luật đường* là phép thơ thất ngôn bảy ra từ đời nhà Đường đến nay, nên kêu là *luật đường*.

(d) *Nỗi điệu là thực điệu* trong sách *Hòn-thơ* nói *điệu bất túc*, câu *vì thực*, nghĩa là nói đuổi con điệu chẳng đủ thi lấy đuổi con chó mà nói thêm, nên minh họa thi với người ta, nói là *thực-điệu ấy là lời nói khiêm*.

(e) *Nỗi quê nghè một hai đều ngang ngang*, là nỗi lòng nhớ quê-hương nên nghĩ không được câu chi hết.

(e) *Lòng còn gởi đám mây vàng*, là lòng nhớ cha-mẹ.

Bời Đường ông *Địch-nhơn-Kiệt* ngó nơi núi *Thái-hàn-hỗ*, là chỗ quê-hương người ở đó, thấy mây bay bên nhớ cha-mẹ mà nói rằng: Nhà cha-mẹ ta ở nơi dưới núi ấy. Nên nay *Kiều* nhớ cha-mẹ mà đặt rằng: *Lòng còn gởi đám mây vàng*, là vậy đó.

(f) *Ủ giọt thu ba* là buồn rầu khóc lóc, *chữ thu-ba* là con mắt, (nhấn chuyền thu ba).

(g) *Hoa đã là nành*, nghĩa nói cha-mẹ chỉ ở xa, bây giờ chỉ như cái bông đã lìa cội rồi.

(h) *Chúa xuân dành dã có noi*, nghĩa là nói *Thúc-Sanh* có vợ rồi.

18) — FEUILLETON DU 26 DÉC. 1912. (255)

TRINH THÁM TIỀU THUYẾT (DÉTECTIVE)

Mỹ nhơn dẫu

HỎI THỦ MUỐI HAI (tiếp theo)

Đè-si-La nghe Tá-Trí nói Kinh-soát-cuộc để cái thơ dặng làm bằng mà tìm kiếm, liền đứng dậy vội vã mà hỏi rằng: « Vậy thi Kinh-soát-cuộc kiếm bắt tôi hay sao? » Đáp rằng: « Có lẽ ». Hỏi nữa: « Như bạn nó muốn bắt tôi thì mới tinh thế nào? » Đáp rằng: « Bạn nổ tinh sự bắt lính Qui-nương hay không thì chưa biết, nhưng mà đang tìm kiếm lắm ». Đè-si-La nghe nói vậy bèn than rằng: « Cái thơ đó đã vào trong tay bạn ấy,

thì việc ái tình của ta lậu hêt ra rồi còn gì đâu ». Tá-Trí lại dả tuồng không biết trong thơ nó ra làm sao, bèn hỏi rằng: « Trong thơ ấy có đều chi can phạm với đám ái mạng đó hay sao? » Đáp rằng: « Rất quan hệ, là cũng bởi tôi chẳng chịu sa cái ái tình vào trong lười rập, nên mới gây ra việc chẳng lành như vậy, nếu tôi mà thuật hết chuyện lại cho Túc-hạ nghe, thì Túc-hạ cũng lấy làm lạ lùng ghê gớm chứ chẳng không ».

Đè-si-La nói đến đó, liền tuôn roi giọt lụy, lẩy châ khôn cầm, bèn lấy khăn trong túi ra và lau nước mắt và nói nữa rằng: « Tôi nghĩ rằng người đó đã thắc lỗ rồi thi thôi, không thể mà sống lại được, nên tôi cũng chẳng muốn phanh phuôi ra làm chí, ngờ đâu đạo trời rất sáng, những việc làm ác như vậy, thì không hề che lấp được ».

Trong lúc Đè-si-La nói giút lời, thì coi nhan-sắc lại càng ủ-ê hơn nữa, rồi ngồi ngay Tá-Trí dường như nghĩ anh-va đến mà thám dọ bắt bớ chí minh vậy, mới hỏi nữa rằng: « Lú-quan Kinh-soát tra xét án ấy, có dặng tan-tich, cùng là có nghe thêm đều chi khác nữa chàng? ». Tá-Trí bèn nhứt nhứt thuật hết những lời phúc sở thời của quan Kinh-soát, và lời hỏi của quan Thẩm-án lại cho Đè-si-La nghe, thì người nói rằng: « Vậy thi trong án ấy, chẳng có mồi mang chi hết, duy lấy có một cái thơ của tôi đó dặng làm cớ mà thôi; thiệt chẳng biết sao tôi rất ngu дền đối, chờ chí tôi sớm mà đót đi, thì có đâu công việc ra nhiều chuyện đền ngày nay ».

Song cái thơ ấy tôi chẳng nỡ làm mất, là vì muốn để dấu tích người thương của mình. Thật tôi nghĩ, trong thế-gian không chí

NAM-KỲ MÈ CỐC (tiếp theo) *Paddys et riz de Cochinchine)*

Độ trong tháng Novembre

giờ	Ngày 8			Ngày 9			Ngày 10			Ngày 11		
	K (1)	N (2)	D (3)	K	N	D	K	N	D	K	N	D
6	23.5	26.0	26.5	24.5	27.0	2.70	24.5	26.5	26.5	24.0	27.5	27.6
8	25.0	26.2	26.5	25.0	27.0	2.70	"	27.5	28.0	25.0	27.0	27.0
10	26.0	26.5	27.5	26.0	27.0	2.70	"	29.5	29.0	26.0	27.5	27.0
12	27.0	27.0	27.0	26.5	27.5	2.80	29.5	30.0	29.5	28.0	28.0	29.0
2	26.0	28.5	28.5	26.0	28.0	2.80	28.0	29.5	31.0	28.0	29.5	30.0
4	25.0	28.8	28.8	26.0	28.0	2.80	27.0	30.0	30.0	28.0	29.2	30.0
6	25.0	28.0	27.5	25.0	28.0	2.80	26.0	27.0	27.0	26.0	29.0	28.5
8	24.5	27.5	26.0	25.0	27.5	2.70	26.0	26.0	26.5	26.0	28.0	28.0

(1) Khi trời. — (2) Nước ruộng. — (3) Đất.

Độ trong tháng Décembre

giờ	Ngày 14			Ngày 15			Ngày 16			Ngày 17		
	K	N	D	K	N	D	K	N	D	K	N	D
6	18.5	24.0	24.5	19.5	24.0	24.0	19.0	23.5	24.0	19.5	23.0	23.5
8	"	25.0	25.0	20.5	24.0	24.0	"	23.2	24.5	20.0	23.5	24.0
10	24.0	26.5	26.5	23.5	24.5	25.0	"	25.0	25.5	24.0	24.0	24.5
12	25.0	25.5	25.5	27.5	25.0	25.0	26.0	24.5	25.0	26.0	24.5	25.5
2	28.5	26.0	27.0	28.0	26.0	25.5	28.0	25.0	26.2	28.0	25.0	26.5
4	27.0	25.5	27.0	27.0	25.5	25.5	25.0	25.5	26.0	27.5	25.0	26.2
6	26.0	26.0	26.5	25.0	26.0	25.0	25.0	25.0	26.0	26.0	25.0	26.5
8	25.0	22.5	26.0	24.5	25.9	25.5	24.0	25.0	26.2	25.5	25.0	26.5

Loại nhiệt-c
đặng,
nhiều
nhiều
mới đ
hột ch
bởi ấy
có xu
cho loà

BÁCH-

Các

Phải
đem ra
phải l

(1) Sự ch
chứng nh
Nam nướ
quốc, ch
ngon gió c
đặng gao r
trong Hiệp-
các chợ b
hơn hết. L
Kiushu là c
cho nên c
nhiciencies
Bởi có đ
quốc đó.

năng nè h
Túc-hạ là
cuộc tinh
nó ràng
chó khôn

Khi Tá
đó bèn nh
Lý-an-Lo
viết thư ă
chó chảng
ân-ái rât n
sao cho h

Đó rồi T
bên ngoà
nữa, như
đều chí
người vò
sĩ-La ra l
xót dạ, ng
Tá-Trí t

Loại lúa chǎng nhũng là phải có nhiệt-độ cho hậu thì mới nở nang dặng, mà cũng phải có thấp-khi cho nhiều mồi dặng. Hè xứ nào thấp khi nhiều chừng nào thì lúa càng tốt, lúa mồi đủ sức nở nang, mồi trồ sanh hột chắc, cùng gạo nặng cân dặng (1) bởi ấy xem cả toàn-cầu thật là duy có xứ Nam-ky ta là xứ rất hạp ưa cho loài mề-cốc lăm đó.

BÁCH-NHÂN-LÊ CHU'Ô'NG-PHÁP

Cách trồng thơm (*tiếp theo*) (Culture d'ananas)

Phải dọn tược cho sạch sẽ rồi mới
đem ra mà dâng, dọn tược nghĩa là
phải lấy cái tược thơm lặc mấy lá thùi

(1) **Sự chắc rằng** Loại lúa ua thấp-khi làm là vì có
chứng như vậy: Bên phuong Thế-giáy-mới, miệt hường
Nam nước Caroline, là một nước trong Hiệp-chủng
quốc, chỗ có nhiều hào vũng và bị ngọn gió Nam là
ngon gió chúa dày thấp-khi thời đến, cho nên sánh
đang gao ráo tối hời thù gao của các nước khác
trong Hiệp-chủng-quốc cả thấy. Gạo Caroline đem đến
chợ bén Áo-Châu, thì ai cũng cho là một thứ tốt
hơn hết. Lại gặt ta đây bén nước Nhựt tại cù-lاء
Nhựt là chỗ ngay các giọt nước bén biển Pacificue,
cho nên có hoi nước nõn nhập với khi-trái rất
nhiều, làm cho khi phải chua dày hơi thấp, bởi ấy
đòi có đặng lúa tối hơn các chồn khác trong Nhựt-
quốc đó.

mấy lá khô cho kỹ lưỡng, hót mấy chỗ nào bị sâu bị rầy ăn mà bỏ đi, lại mấy cái bẹ lá còn dinh ở dưới cũng phải lột cho hết, vì chỗ ấy là chỗ đến nứa nó châm rè đó. Dọn cho sạch sẽ như thế, thì rè đã mau châm mà lại khỏi sợ úng gốc thúi-gốc nứa. Khi rủa lá thơm cũng phải cho có ý, chớ khá cắt lá lên cao quá, hè cắt cao lên đến chỗ non là chỗ ngó thấy màu xanh dợt đó, thì cây ăn phải chết, dẫu không chết cũng mất sức cây, không lớn dặng.

Chẳng nên bứng những cây đã
châm rễ rồi mà trồng lại, nếu gấp
cái thế phải bứng như vậy mới đặng
thì chờ khá đẽ rẽ của nó mà làm chi,
phải hót cho sạch rễ và hót bớt lá,
làm như một cái tược mới, chưa châm
rễ vậy. đặng cho nó châm rễ mới thì
tốt hơn.

Như những cây bิงg ấy chẳng
phải tại trong vườn mình mà bิงg
liền trồng liền, mà là ở chỗ khác bิงg
đem về thì lại phải đẽ ít ngày trong
mát rồi sẽ đem trồng.

Nếu như mình không có thể tưới
vườn mình thì phải đợi đầu mùa mưa

mới trồng, dặng nhở nước mưa thì
trọc non nó mới châm rễ mà sống
dặng, còn như mình có thể tưới
vườn, thi chẳng hạng lá tháng nào
đều trồng dặng cả.

Như minh tròng nhảm mùa nắng
mà vờn mình chẳng có cây cối chi
lớn cho có bóng mát mà che những
trọc non minh mới tròng đó, thi
chẳng nên đẽ vậy phải kiếm tro, hoặc
bánh-dầu, hay là bột-xương (xương
tảng nhỏ ra thành bột) rồi rắc trên
đot nó mà che ánh nắng mấy chỗ da-
non, như bánh-dầu thì cũng phải
nghiện táng ra cho nát cho nhỏ rồi rắc
lên mới dặng. Thom là một loại rất
kỳ hòn đặc thứ cây cả thảy; các thứ
cây thi phải nhờ rẽ mới rút phần
dặng, chớ còn thơm thi đã rút phần
bằng rẽ, mà những phần minh rất
trên đot đó xuống mấy nách là thi
cũng rút vào chạy khắp cả cây mà
dưỡng cây nữa mới thiệt lạ cho chớ.
Song bỏ tro cùng bánh dầu mới nói
trên đây cũng chớ khá bỏ nhiều lắm,
coi mỗi cây cho vừa có một lớp mỏng
nằm theo mấy nách non và phủ trên
đot nó thi thôi.

nhờ có người cho tôi hay trước, nên tôi mới khôi sa vào tay quan Kinh-soát.

Song mà đám án-mạng ấy chẳng phải tội là người phạm tội, nhưng tôi xem trong ý Túc-hà từ gấp tôi đến giờ, thi coi bộ Túc-hà có lòng nghi cho tôi là người phạm, không thì cũng là bợm liên-can chì đó chẳng? ». Đáp rằng: « Thát vậy, đâu ai cũng phải nghi, chẳng lựa là tôi ». Đề-si-La nói: Túc-hà lấy theo lẽ thường mà liệu thi sai rồi; Nếu việc đó tôi hay trước, thi tôi nói lời nói nỗi, cõng khát hay chay-

Nhưng Túc-hạ nói với tôi rằng: «Túc-hạ đây là có ý dùm-giúp cho tôi, chó chẳng phải theo mà thám độ hay là làm hại cho tôi đều chi, nhưng chẳng biết lời Túc-hạ nói ấy có đủ tin chẳng». Đáp rằng:

PHÁP QUỐC TÂN SỬ (LA FRANCE)

BÀ BLANCHE DE CASTILLE.— THÁNH-VƯƠNG LOUIS

Giặc Hồng-thập-tự thứ chót

Con vua Philippe-Auguste là **Louis VIII**, ở ngôi có ba năm mà thôi.

Vua kế vị là **Louis IX**, là một vua rất danh giá trong dòng Capétien-ne. Vì ngài rất đạo đức nên sự tặng là **Thánh-Vương Louis**.

Khi vua cha thắng hà thì Thánh-Vương Louis hồi còn thơ ấu, nên bà Thái-hoàng-Hậu **Blanche de Castille** là mẹ phải thi liêm thỉnh chánh (thể quyền mà tri), Bà này tánh tình rất đờm đong hăng chống cự với các chúa chư hầu là kẻ hiệp lực cùng vua Hồng-mao mà tranh oai quyền ngày trước đã bị vua Philippe-Auguste gồm thân như thống. Khi vua Thánh-Vương Louis đã trưởng thành bèn hành binh già phạt Hồng-mao tại thành Taillebourg là tiêu thôn trong tỉnh Charente-Inférieure, thắng một trận rất to, bởi đó nén tại làng ấy có lập cai dài khải-hoàn mà di tích.

Khi thắng trận rồi hai bên lập tờ minh-ước định cho nước Langsa làm chủ vĩnh viễn các đất của vua Philippe-Auguste đã chiêm được trong lúc sảnh tiền (còn sống).

Qua năm 1248 Thánh-Vương Louis cử thủy-binh qua phạt Hồi-hồi tại xứ Ai-cập. Ngài chiếm cứ thành Damiette rất to, ở gần vịnh sông Nil.

Song khi binh độ đến thành Mansourah thì bại bắc còn ngài lại bị bắt bạ tù xa.

Quân giặc thấy tánh tình ngài rất trung bìn chịu thầu của thuộc huòn rất nhiều mà phỏng xá. Ngài bèn từ biệt (Egypte Ai-cập) mà sang qua đất Palestine lo sửa soạn việc chánh, nội địa phản thuộc về quan Langsa trong lúc giặc Hồng-thập-tự khi binh ban sơ mà

BLANCHE DE CASTILLE.— SAINT-Louis

Les dernières croisades

Le fils de Philippe-Auguste, **Louis VIII**, ne régna que trois ans. Son successeur fut **Louis IX**, un des plus grands rois de la dynastie Capétien-ne, qui, par ses hautes vertus, mérita d'être désigné sous le nom de **Saint-Louis**.

Saint Louis étant encore enfant lorsque son père mourut, la régence fut confiée à sa mère, *Blanche de Castille*. Cette femme fit preuve de courage et d'énergie. Elle tint tête aux seigneurs qui s'étaient alliés au roi d'Angleterre pour reconquérir la puissance que Philippe-Auguste leur avait enlevée.

Devenu majeur, Saint-Louis, à la tête des armées françaises, battit les Anglais à Taillebourg, petit village de la Charente-Inférieure, où s'élève un monument commémoratif de cette importante victoire.

Par un traité signé après le combat de Taillebourg, la propriété de territoires conquis par Philippe-Auguste fut définitivement assurée à la France.

En 1248, Saint-Louis s'embarqua pour aller combattre les musulmans d'Egypte. Il s'empara de Damiette, importante ville située à l'embouchure du Nil.

Mais son armée fut écrasée à Mansourah et il fut fait prisonnier. Les ennemis, frappés de son grand caractère et de la hauteur de ses sentiments, lui rendirent la liberté contre une forte rançon. En quittant l'Egypte, il se rendit en Palestine où il s'occupa de réorganiser les parties de ce pays qui, depuis les premières croisades, étaient restées sous la domination

CÁO BẠCH

Quan Lương-vy MONTEL
nhắn lời cho chư-quí-vi Tân chủ dặng
hay rằng :

Kê từ ngày 1st OCTOBRE
tới đây phòng khán bệnh của ngài
sẽ dời qua nhà số :
4th, đường PAUL BLANCHY

OCCASION EXCEPTIONNELLE

CLÉMENT-BAYARD

16 chevaux, 4 cylindres
à l'état de neuf, avec phares
capote pare-brise, housses,
roue Stepney, etc...

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau du Lục-tỉnh-tân-văn.

MÃI HÓA MÔI DÂN

(Guide de l'acheteur)

Lời cách-nhân van-quốc có nói rằng: nếu
buôn bán muôn cho mau tân bô, thì phải biêt
bớt dùng kẽ dắc, dẩn tuc, kêu là kẽ mai
mối (là mua đàng này đem bán lại đàng kia
(intermédiaire = giải-thiệu-nhơn). Bởi vậy
Hàng Dumarest et fils. Đai bửu hiệu không
muốn bắt chước, những kẽ buôn thường kia
là gởi mua vải-sô trong các lô dệt bên nước
Langsa dem vè dây mà bán, bèn cắt lô riêng
to lón, dết các thứ vải-sô dem qua Nam-ký mà
bán. Trong khi các nhà buôn lát khác ở
Saigon phải mướn người ta dệt vải tại nước
Langsa thì hàng Dumarest et fils Đai bửu
hiệu không cần dùng mượn tay ai. (Người
mai-mối), dết riêng của hàng mình dam lại
mà bán.

Ai ai cũng hiểu lâm như thế thì có nhà nào
mà tranh thương được với hàng này.
1- Vì vải-sô tại hàng Dumarest et fils mướn
tho dệt là những người có đến Saigon đã
đóng thuê và ái mộ người nước Nam cũng
đã biêt ý từ và sự quen dùng của chúng tôi.
Vải-sô dệt trong các lô này, đều vừa lòng
người Annam, dẹp ý người mua và hiệp
nghỉ phong-thồ. Chợ những người không có
thông thuộc nhau-vật xí này dân biết dệt cũng
chẳng hạp ý dùng của người Annam và chẳng
khi nào bền bỉ với phong-thồ nóng nực này

chiếm đư
khi bà T
Castille t
trào.

Đến nă
diệt trừ e
sie. Song k
ngài rui i
Việc ch

Louis. —
có lòng c
chư hầu,
quyền, cù
xã-tắc. Ôn
thân hành
gọi đúc
dưới cây
châm chí

Đây tòi
lòng ngài
cắp quyề

Limousin,
chẳng qua
ngài bèn d
Hồng-mao.
vua, vua b
chưa rõ đ

PHÁP QUỐC TÂN SỬ

(LA FRANCE)

BÀ BLANCHE DE CASTILLE.— THÁNH-VƯƠNG LOUIS

Giặc Hồng-thập-tự thứ chót

Còn vua Philippe-Auguste là **Louis VIII**, ở ngôi có ba năm mà thôi.

Vua kế vị là **Louis IX**, là một vua rất danh giá trong dòng Capétiens. Vì ngài rất đạo đức nên surng là **Thánh-Vương Louis**.

Khi vua cha thăng hà, thi Thánh-Vương Louis hối còn thơ ấu, nên bà Thái-hoàng-Hậu **Blanche de Castille** là mẹ phải thi liêm thính chánh (thể quyền mà trị). Bà nẩy tánh tình rất dởm, dường hằng chống cự với các chúa chư hầu là kẻ hiệp lực cùng vua Hồng-mao mà tranh oai quyền ngày trước đã bị vua Philippe-Auguste gồm thầu nhứt thống. Khi vua Thánh-Vương Louis đã trưởng thành bèn hành binh gia phạt Hồng-mao tại thành Taillebourg là tiêu thôn trong tỉnh Charente-Inférieure, thắng một trận rất to, bởi đó nên tại làng ấy có lập cái dài khải-hoàn mà di tích.

Khi thắng trận rồi hai bên bèn lập tờ minh-ước định cho nước Langsa làm chũ vịnh viễn các đất của vua Philippe-Auguste đã chiêm được trong lúc sành tiền (*còn sống*).

Qua năm 1248 Thánh-Vương Louis cử thủy-binh qua phạt Hồi-hồi tại xứ Ai-cập, Ngài chiếm cứ thành Damiette rất to, ở gần vịnh sông Nil.

Song khi binh độ đến thành Mansourah thì bại bắc còn ngài lại bị giật bắt hạ tù xa.

Quân giặc thấy tánh tình ngài rất tri trong bèn chịu thua của thuộc huòn rất nhiều mà phóng xá. Ngài bèn từ biệt (Egypte Ai-cập) mà sang qua đất Palestine lo sùa doan việc chánh nội địa phản thuộc về quilon Langsa trong lúc giặc Hồng-thập-tự khi binh ban sơ mà

BLANCHE DE CASTILLE.— SAINT-Louis

Les dernières croisades

Le fils de Philippe-Auguste, **Louis VIII**, ne régna que trois ans. Son successeur fut **Louis IX**, un des plus grands rois de la dynastie Capétienne, qui, par ses hautes vertus, mérita d'être désigné sous le nom de **Saint-Louis**.

Saint Louis étant encore enfant lorsque son père mourut, la régence fut confiée à sa mère, *Blanche de Castille*. Cette femme fit preuve de courage et d'énergie. Elle tint tête aux seigneurs qui s'étaient alliés au roi d'Angleterre pour reconquérir la puissance que Phillippe-Auguste leur avait enlevée.

Devenu majeur, Saint-Louis, à la tête des armées françaises, batit les Anglais à Taillebourg, petit village de la Charente-Inférieure, où s'élève un monument commémoratif de cette importante victoire.

Par un traité signé après le combat de Taillebourg, la propriété de territoires conquis par Philippe-Auguste fut définitivement assurée à la France.

En 1248, Saint-Louis s'embarqua pour aller combattre les musulmans d'Egypte. Il s'empara de Damiette, importante ville située à l'embouchure du Nil.

Mais son armée fut écrasée à Mansourah et il fut fait prisonnier. Les ennemis, frappés de son grand caractère et de la hauteur de ses sentiments, lui rendirent la liberté contre une forte rançon. En quittant l'Egypte, il se rendit en Palestine où il s'occupa de réorganiser les parties de ce pays qui, depuis les premières croisades, étaient restées sous la domination

CÁO BẠCH

Quan Lương-vy MONTEL
nhắn lời cho chư-qui-vị Tân chủ đăng
hay rằng:

Kè từ ngày 1st OCTOBRE
tới đây phòng khán bệnh của ngài
sẽ dời qua nhà số:

48^{ter}, đường PAUL BLANCHY

OCCASION EXCEPTIONNELLE

CLÉMENT - BAYARD

16 chevaux, 4 cylindres
à l'état de neuf, avec phares
capote pare-brise, housses,
roue Stepney, etc...

Pour tous renseignements, s'adresser aux
bureaux du Lục-tinh-tân-văn.

MÃI HÓA MÔI DÂN

(Guide de l'acheteur)

Lời cách-nhau van-quốc có nói rằng: nếu buôn bán muôn cho mau tần bộ, thì phải biết bắt-dùng kẻ dắc dẵn tục kêu là kẽ mai mồi là mua dâng này đem bán lại dâng kia (intermédiaire = giải-thiệu-nhơn). Bởi vậy Hảng Dumarest et fils, Đại báu hiệu không muôn bắt chuốc, những kẻ buôn thường kia là gởi mua vải-sò trong các lô dệt bên nước Langsa đem về dâng mà bán, bèn cát lô rieng to lớn dệt các lô vải-sò đem qua Nam-ký mà bán. Trong khi các nhà buôn lây khác ở Saigon phải mướn người ta dệt vải tại nước Langsa thì hảng Dumarest et fils Đại báu hiệu không cần dùng mượn tay ai. (Người mai-mồi), dệt riêng của hảng mình đam lại mà bán.

Ai ai cũng hiểu làm như thế thì có nhà nào mà tranh thương được với hảng này.

1- Vì vải-sò tại hảng Dumarest et fils mướn thợ dệt là những người có đến Saigon đã thông thuộc và ái mộ người nước Nam cũng đã biết ý từ và sự quen dùng của chúng tôi. Vải-sò dệt trong các lô này, đều vira lòng người Annam, đẹp ý người mua và hiệp nghị phong-thồ. Cho những người không có thông thuộc nhau-vật xí này dầu biết dệt cũng chẳng hạp ý dùng của người Annam và chẳng khi nào bền bỉ với phong-thồ nóng nực này

chiếm đù
khi bà T
Castille
trào.

Đến nă
diệt trù
sie. Song
ngài rủi
Việc ch
Louis.

có lòng c
chư hầu,
quyền, cũ
xã-tắc. Ôn
thứ XIII)
thân hàn
gọi dực
dưới cây
châm ch

Đây tò
lòng ngài
cặp quyề

Ngài ngl
Limousin,
chẳng qua
ngài bèn d
Hồng-mao.
vua, vua b
chưa rõ đ

chiếm được. Qua đến năm 1254 sau khi bà Thái-hoàng-Hậu Blanche de Castille thăng hà thì ngài mới hồi trào.

Đến năm 1270 ngài lại cử binh qua diệt trừ dân ngoại-đạo tại xứ Tunisie. Song khi thuyền gần tới thành Tunis ngài rủi ro bị xoan dịch-khi mà băng.

Việc chánh trị của Thánh-Vương Louis. — Tuy Vua Louis thứ IX hay có lòng cõi cấp quyền lời của các chúa chư hầu, chớ chẳng hề bê trễ vướng quyền, cù việc lo gồm thâu oai-thể về xã-tắc. Ông Ngự-sử Joinville (trong đời thứ XIII) có thuật rằng: Ngài ưa việc thân hành xử đoán cho dân chúng gọi đức công bình. Ngài hay ngự dưới cây trong rừng Vincennes mà châm chỉ nghe dân ta thán.

Đây tôi xin thuật một đoạn cho rõ lòng ngài rất nhơn chánh và hay cõi cấp quyền lợi của dân trời:

tion des Français et il ne revint en France qu'en 1254, après la mort de Blanche de Castille.

Il entreprit, en 1270, une nouvelle croisade contre les infidèles de la Tunisie; il mourut de la peste en arrivant près de Tunis.

Administration de Saint-Louis.

— Tout en respectant les droits des seigneurs féodaux, Louis IX sut accroître et affirmer le pouvoir de la royauté. Un historien du XIII^e siècle, Joinville, raconte qu'il aimait rendre lui-même la justice à ses sujets. Assis sous un arbre, dans la forêt de Vincennes, il écoutait avec la plus grande attention tous ceux qui venaient se plaindre d'une injustice.

Voici un fait qui montre jusqu'à quel point ce monarque poussait l'honnêteté et le respect du droit.

2. **Hăng Dumarest et fils** dết vái-sò tai ló minh thì khỏi tốn một phần tiền, là tiền lời thường của kẽ mua mà bán lại. Bởi nhớ như vậy nên hăng này cũng đồng một giá mà bán vái-sò ra tốt hơn vái các nhà khác bờ phẳn. Bởi vậy cho nên nếu như chur-khanh-quan có cần dùng vái quyền trảng thì nên mua vái hiếu con nai của hăng Dumarest et fils và các thợ vái-sò khác cũng nên mua thợ có hiếu con nai của hăng Dumarest et fils mà thôi.

Mấy người dòn bà có còn cung các ồn bà nên đọc bài này

Một người dòn bà kia tuổi hổi còn xuân mới dặng 25 mà thôi, khỉ đẽ lâi bị chิง sản hậu phát kinh; Bên vội và rước Lương-y tới dưng thôi đà dù thuốc mà bình cung tro tro. May đâu ông Lương-y ẩy nhớ trực lại bên cho thị này uống hết hai muỗng Siroop de Choral de Follet. Tíce thi cảm cốt hết dirc. Bởi ẩy những người dòn bà có thấy, gần ngày măng-nguyệt khai hoa nên sám săn một ve Siroop này mà họ thán, ẩy là một phép rất đẽ rất chắc lại rất kiệm đẽ mà phòng khi sảng hậu cho mỗi người đó. Đang lúc chuyền bụng, quán thắc trong lòng, hẽ uống với vài ba muỗng, thì êm ái bớt đau.

Các ồn-bà cung nên sám săn mà đem theo trong lúc đì đẽ cho người ta, dặng cho uống trong con đau dòn vô cùng ẩy, thì át sẽ dặng chung cảm từ mìn biết bao kẽ xiết.

Dùng chưng một vái muỗng lớn Siroop de Follet này thi trong vái phút đồng hồ đã dủ thấy yên tĩnh dặng những sự đau đớn dữ tợn.

Hẽ uống rồi thi nó hay làm cho an giấc dặng it giờ đồng hồ, rồi hẽ khi thức giáp thi vạn bình giải tiêu.

Thuốc Siroop này rất tính khiếc lâm, dầu đê lâu cũng không phải tiếc-khi chí hết. Nói có tài làm cho bớt sự đau đớn như những bệnh đau lâm, đau bụng, đau gan, đau thận hoặc đau lưng.

Nhờ có nó mà nhiều bệnh đau ráng nhứt ráng, đau cắn-cối cùng bình phỏng bị cháy rát rát đau khó chịu, cũng phải êm ái tức thi. Lại hoặc uống thấy êm, rồi một lát nó muỗng đau lại, thi uống thêm một muỗng lớn nữa, át phải êm lại tiền. Trong 24 giờ đồng hồ uống được chừng 3 muỗng lớn, và mỗi muỗng có súc làm cho ngọt ngứa đúng trót năm sáu giờ đồng hồ, mà ngọt một cách khỏe khoắn lắm.

Con nít thi dùng muỗng nhỏ đẽ uống trà-piê đó mà cho uống dặng chừng ba bốn muỗng.



Nhà thờ Đức chúa Bà — Notre-Dame de Paris

Ngài nghĩ rằng sự chiến đoạt xứ Limousin, xứ Périgord và xứ Quercy chẳng qua là việc cường quyền cho nên ngài bèn định trả ba tỉnh ấy lại cho Hồng-mao. Các quan thấy vậy thì giáng vua, vua bèn phán rằng: « Chur khanh chưa rõ đẽ Trâm phán cho chur khanh

Ayant estimé que la conquête du Limousin, du Périgord et du Quercy était entachée de violence, il décida que ces trois provinces seraient rendues aux Anglais. A ceux de ses conseillers qui protestaient contre cette acte admirable de générosité, il répondit :

tường. Vua Trâm có quyền giữ lấy các tỉnh ấy, nếu Trâm mà trả ba tỉnh lại cho vua Hồng-mao ấy là việc nhơn chánh chớ chẳng phải là Trâm thiếu nợ chi của người, mà cũng chẳng qua là tình thân tộc mà ra, vì lòng Trâm muốn cho con vua Hồng mao với con Trâm càng ngày càng tương thân tương ái mà thôi."

Sự nhơn chánh ấy vang danh làm cho cả Âu-châu vua chúa các nước đều phục lòng vua Louis, hễ có việc chi mích nhau đều đến mà xin Ngài phân đoán.

Trong đời vua này thì nhà thờ Đức Chúa Bà cất vùa rồi, thiệt là một cảnh rất xinh đẹp hơn hết trong Kinh-thành Paris.

(Sau sẽ tiếp theo).

A. CARRÈRE.

Giám-Đốc các trường Nam-kỳ, soạn.

"Seigneurs, je sais fort bien que j'ai le droit de conserver ces territoires ; si je les rends au roi d'Angleterre, ce n'est pas parce que je considère que je lui doive quelque chose, c'est pour resserrer les liens d'amitié qui doivent lier ses enfants et les miens, qui sont cousins-germains."

Cette belle conduite attira au roi de France l'estime de tous les peuples et en fit l'arbitre de tous les princes de l'Europe.

C'est sous son règne que fut achevée la construction de Notre-Dame, cette magnifique cathédrale qui est un des plus remarquables monuments de Paris.

(à suivre)

A. CARRÈRE,

Inspecteur des écoles de Cochinchine.

Sirop de Follet này có hơi chát chát một chút, cho nên hễ uống rồi một muỗng nó, thì nên uống thêm vài hớp nước lạnh hay là nước đường chỉ cũng được.

Thuốc Sirop de Follet này tại tiệm thuốc nào cũng có bán còn chờ luyện chế nó là nơi dường Jacob muôn bài số 19 Paris.

Muốn cho khỏi làm đỡ giả thì hãy coi cái nhẫn cho có tên Follet hăng hòi sê mua.

Có trữ tại tiệm Holbe và Renoux dường Catatin, Saigon và tiệm Solirène Cholón có bán.

THUỐC-SẮT BỒ HUYẾT

VIEN TRẮNG
HIỆU CON HUOU

của thầy RABUTEAU là Y-khoa tiến-sĩ chế



Thuốc viên này bồ huyết rất thần hiệu, đã nổi tiếng trong thiên hạ, đâu đâu cũng biết, không có thứ thuốc nào hay hơn nữa.

Người ta khỏe mạnh hay lão đau yếu đều do tại huyết vượng hay là huyết suy : Huyết mà vượng thì tinh thần mỗi ngày một vượng, huyết mà suy thì hình thể càng ngày càng liệt, phai hao móng, cỏm cõi, kém sức, xấu xa, hoảng trối trời thi ốm đau, nếu say thát-dường thì phát khồng thiếu chứng bệnh gì nữa.

Vậy thì con người muốn được mạnh khỏe phải lấy sự bồ huyết làm trọng, chứ có đẽ cho huyết kém đi.

Đã mươi năm nay, nhiều thầy thuốc danh-hy kháo cứu xem cái huyết-chất đối với những huyết-chất trong các phẩm vật mình ăn, nó thế nào, nặng mà tim phong bồ huyết, nhưng chưa có phương nào là thiết nghiệm.

Nay ở thành Paris, kinh-dô nước Langsa, mới có thầy Rabuteau cũng là một luy danh-hy, thông thái bác học có tiếng lừng lẫy. Thầy Rabuteau thí nghiệm mãi mới chế ra được thứ thuốc viên này dùng co-khí riêng mà chế. Thử nghiệm kỹ lưỡng mãi, chắc là một thứ thuốc thật thần hiệu, nên mới đem ra bán mà cứu thiên hạ.

Các danh-y ở nước Langsa cũng đã nhiều ông xét nghiệm, ông nào cũng phải chịu thuốc này là đáng thần hiệu, trị được nhiều chứng bệnh lắm.

Có nhiều người ốm, uống thuốc này vào tự nhiên thấy tinh thần thịnh phát, khí huyết sung vượng, thân thể khương cường, mặt mày tươi tốt lại hơn khi chưa mắc bệnh.

HOÀN CẤU ĐỊA DƯ (Géographie)

ASIE (Đông-phương) — COCHINCHINE (Nam-kỳ)

HÀTIÊN TỈNH

Thổ sản huê lợi (tiếp theo)

Gần bên các vườn tiêu thì lại có vài người thử trồng Café.

Người đại chi bền lòng đáng khen trong việc trồng café này là ông Blanc từ năm 1890, đã lập vườn café tại Hòn-Heo, trong 31 mẫu đất trồng được 46.000 gốc café Libéra ; trong vườn này ngoại trừ café thì có trồng nhiều cây ăn trái. Cách trồng tẩm mương rảnh phản minh, cây trái thanh mậu, ai đến viếng cũng đều định chắc là cuộc bền vững sau sẽ nhờ được.

Cái gươong của ông Blanc này có chệc tại Hòn-chóng nói theo mà trồng thử được 11.394 gốc café. Tại Phú-quốc có

PROVINCE D'HATIEN (Suite)

Géographie économique

A côté des poivrières, quelques planteurs ont essayé la culture du caféier.

Un des plus méritants, par sa persévérance et la grandeur de ses efforts, est certainement M. Blanc, qui, dans sa plantation de l'île de Hòn-hec, a, depuis 1890, planté et entretenue, sur 31 hectares environ, 46.000 pieds de Libéria. Cette plantation, en outre de la culture principale des cafériers, contient quantité d'arbres fruitiers. Bellc et bien entretenue, cette propriété paraît, à ceux qui la jugent, pleine d'espérance et d'avvenir.

L'exemple de ce planteur a été timidement imité à Hòn-chóng par quelques Chinois qui y entretiennent 11.394 pieds. A Phú-quốc, on en trouve 750 et à Hà-tiên 316. Soit, pour toute la province, 59.660 pieds.

Encore les hauts prix obtenus par

được 7
316 gốm

Song
nhiều
còn kẽ

Tron
đậu-tho
moka v
mọc ma
được t

Nhiề
trái ră
Dương
có dan
tốt trá
Mỗi

(Hòn-c
trồng l
Phú-qu
phì ốc,
tại Hòn
khỉ sụ
càng n
tháng c
kilos t
12.808

Tại T
vườn c
có côn

Tại L
trồng c
Qua

Lộc-tri
dura h
Longxu

Că th
mẫu tr
mẫu ti
50 mă
dư thi

được 750 gõt, tại chợ Hài-tiên được 316 gõt, tính nội vụ được: 59.660 gõt.

Song giá tiêu bắt lên cao làm cho nhiều người không chịu trồng café, còn kẽ trồng lở rồi lại thối chí.

Trong tỉnh có một vài chỗ trồng đậu-thơm, điêu, cù-lát, nhản, café moka và tre, tuy không săn sóc mà mọc mạnh mẽ, nhân trái trăng không được tốt.

Nhiều vườn annam trồng cây sanh trái rất tốt và nhiều, nhứt là tại làng Dương-hòa và Thuận-yên. Cau hài-tiên có danh trong Nam-ký đã to mà lại tốt trái đẹp xem.

Mỗi cái trồng tiêu là tại Bình-trị (Hòn-chông); song cả tinh đều có trồng lãi rãi, tại Hòn-giữa và Hòn-Phú-quốc cũng có trồng, vi đất rất phì ốc, trồng ba năm đã có trái, chó-tại Hòn-chông 5 năm mới có trái. Chèc khỉ sự trồng tiêu tại Phú-quốc đã bón, càng ngày càng trồng thêm; kỳ sáu tháng đầu năm 1899 chở ra được 22.318 kilos tiêu, còn năm 1898 chở ra có 12.808 kilos.

Tại Thuận-yên, Dương-hòa thấy có vườn dừa, cau, thơm, và cây ăn trái có công săn sóc kỹ lưỡng.

Tại Lộc-trí và Hài-tiên có làm rẫy, trồng dừa, trầu và mía.

Qua mùa gặt đập lúa rồi thì dân Lộc-trí, Mỹ-đức lo làm sơn-diền trồng dưa hấu gần Tết chở qua Rạchgiá, Longxuyên, Sa-déc, Vĩnhlong mà bán.

Cà-thiêng trong Tỉnh có được 2.350 mẫu trồng tía là; 1.185 ruộng xáu, 700 mẫu tiêu, 40 mẫu trầu, 35 mẫu dừa, 50 mẫu café, 100 mẫu cau, còn dai dư thì rẫy và đất thô cư.

les poivres sont venus faire hésiter nombre d'autres qui se proposaient d'entreprendre la nouvelle culture et causer du regret à ceux qui s'y étaient déjà engagés.

Le vanillier, le roucouyer, le caaoyer, le litchis, le moka et le bambou ont ici des spécimens de leur espèce qui poussent avec assez de vigueur, malgré leur état d'abandon, et donnent des produits dégénérés.

Les plantes fruitières indigènes donnent des produits remarquables et abondants, surtout sur les territoires des villages de Dương-hòa et Thuận-yên. Le noix d'arec d'Hà-tiên est célèbre en Cochinchine par sa grosseur et la beauté de sa forme.

On trouve des rizières dans la partie continentale de la province et aucune à Phú-quốc. Le centre principal de la culture des poivres est Bình-trị (Hòn-chông); on trouve des poivrières dans toute la province, même à l'ile du Milieu et à Phú-quốc, où les terres excessivement fertiles sont propices à l'établissement des plantations qui produisent dans leur troisième année, tandis qu'à Hòn-chông, elles ne donnent qu'à la cinquième. Les Chinois y ont créé, quantité de plantations dont la production augmente sans cesse. Au premier semestre de 1899, il était sorti de l'ile 22.318 kilogrammes de poivre contre 12.808 kilogrammes pour la période correspondante de 1898.

A Thuận-yên et Dương-hòa, on rencontre des plantations très bien entretenues de cocotiers, d'aréquiers, d'ananas et d'arbres fruitiers.

A Lộc-trí et à Hài-tiên, on voit des jardins maraîchers, des plantations de cocotiers, de bétel et de cannes à sucre.

Après la récolte du paddy, les indigènes de Lộc-trí, Mỹ-đức et Thuận-yên ensement les « Sơn-diền » de pastèques qu'ils fournissent, aux approches du Tết, en grande quantité, aux provinces de Rạchgiá, de Longxuyên, Sa-déc et Vĩnh-long

La surface cultivée de la province est d'environ 2.350 hectares dans laquelle entrent: 1.185 hectares de maigres rizières, environ 700 hectares de poivrières, 40 hectares de bétel, 35 hectares de cocotiers, 50 hectares

Thuốc này tại Chánh-phủ nước Langsa cấp ván-bằng sáng tạo, không ai được mạo chế. Thật là một bài van ứng, song thần hiệu nhứt là khí tri những bệnh này:

Đàn bà, con gái kém huyết gây mòn; không điều kinh, sán hậu. Đàn-bà chửa mà uống nó thật hay.

Đàn ông thì bắt cầu già, trẻ, hè phải bệnh gi thuộc về huyết, như là lao khái, khí xuyn, tình thần buồn bã, không muốn làm lung đi đứng gì, sắc mặt không được tươi, cùng những người phải bệnh lâu mới khỏi, thì uống thuốc này thật hay.

Lại những sang giới (ghê chốc) lở lói, ban chằn chàng nhạc, cùng là những chứng khác ngoài da, do trong máu mà ra, thuốc này cũng hiệu lâm.

Cách-dùng. — Thuốc viên này phải chiêu với một ngầm nước lỗ, bắc sớm và bắc hâm uống thuốc rồi ăn cơm.

Tuần lễ đầu mỗi lần uống hai viên, tuần sau uống ba viên, tuần sau nữa uống đến bốn viên, rồi cứ mỗi bốn bốn viên mà uống mãi đừng thêm nữa.

Bán tại hàng ông G. Renoux, đệ nhứt Bào-chế, hàng trước là hiệu Holbe và Renoux. Mỗi ve 60 viên, giá bán 0 \$ 80

KHẢ HỘ CHƯ TÔN CHI ĐỘNG MẠCH

(Defendons nos artères)

Thường thường người ta hiểu lầm rằng: bình mạch-tê hay sanh ra trong lúc già cả, trưởng như vậy rất lầm lạc.

Quả thiệt bình ấy trê già gi điều có vươn mang, mà người già cả bị nhiều hơn, là tại bình áp lâm đã lâu. Mà thường thường nó hay phát trong lúc ấu xung, cho nên chẳng ch้า ai ai là ba vuôn bảy tròn. Nhứt là mấy con trai, nếu lợ mơ thì phải lâm bệnh đó bởi trong lúc bầm tho mà ra.

Có lời tục ngữ nói rằng mạch biết tuổi mạch có phải chủ nghĩa là mạch có khi mau già hơn các ngũ tạng khác chẳng?

Song mà lời tục ngữ nói như vậy rất lầm lạc. Bởi vì hè huyết suy, thì là một dấu chỉ việc suy lão, bởi thay như vậy mà luận rằng: Những người già cả mới vương bình tê-mạch. Vâ lại sự sói đầu bạc tóc và nhiều bình khác cũng là dấu chỉ suy lão, mà sao ta thường thấy có nhiều người trai tráng bạc tóc rung tay, và nhân nhiều cả và cháu thân, mà sao cũng có nhiều kẻ quá lục thấp mà còn mạnh

Tại trong tỉnh phía đất liền còn 5 muôn mẫu đất trồng tía được, và 2.000 mẫu trồng cỏ. Còn tại Phú-quốc có 2 muôn mẫu đất tốt tốt trồng cây qui được và 3.000 mẫu trồng cỏ nuôi lục sút được.

Đây nói qua việc người tây trồng tía.

Tỉnh Hài-tiên là một cỗi trong Nam-kỳ có đủ đồ mà làm cho cỗ tinh trở ra phong thạnh đặng. Bởi vậy cho nên nhiều mặt đã day về tỉnh Hài-tiên là cỗi có gò nồng dẽ trồng đồ thô-nghi qui báu. Cây rừng và mỏ huyền tại Hòn Phú-quốc cũng lăm khi mè mẫn nhiều tay.

Hai anh em ông S..., có lập cuộc lấy cây tại Phú-quốc. Song rất bất hạnh là cái bè đầu bịnh chở về Hài-tiên rủi rả chim mất dọc đường. Bởi ấy anh em thất chí bèn bỏ không làm nữa.

Sau lo đào mỏ thang đá mà củng không thành công, là vì thang đào được cùn non quá, ấy cũng bởi đồ khí nghệ thiếu và không đủ vốn mà theo dấu thang xuống dưới sâu chắc sao củng gấp đặng lớp thang già, còn lớp mặt bị nước mà non mềm rá bậy.

(Sau sẽ tiếp theo).

de jeunes plantations de cafiers et 100 hectares d'aréquier ; les jardins maraîchers et de particuliers occupent le reste. La partie continentale de la province peut offrir encore environ 50.000 hectares à la culture et 2.000 hectares de pâtures. Quant à l'île de Phú-quốc, 20.000 hectares de riches terres sont propres à la culture riche et l'élevage y trouverait 3.000 hectares de prairies.

Nous allons passer aux essais de culture tentés dans la province par les Européens.

La province d'Hà-tiên, plus qu'aucune autre province de la colonie, réunit tous les éléments qui constituent les pays les plus prospères. Aussi beaucoup de visages se sont déjà tournés vers cette région couverte de collines qui se prétent merveilleusement aux cultures riches. Les ressources forestières et minières de l'île de Phú-quốc ont également attiré l'attention d'un grand nombre de colons.

Les frères S*** se livrèrent à l'exploitation des forêts de Phú-quốc. Malheureusement, le premier train de bois qu'ils dirigèrent sur le continent se disloqua en route. Découragés, ils renoncèrent à continuer leur entreprise. Ils ne réussirent pas mieux dans une exploitation de houille, dont la qualité fut reconnue mauvaise, sans doute parce que les travaux d'extraction n'avaient pas été entrepris avec l'outillage et le capital nécessaires pour suivre un filon jusqu'à la profondeur où il y a chance de rencontrer la matière solide, non délitée par les eaux de la surface.

(A suivre).

giỏi, đầu đèn râu xanh, mạch lạc đều đi mạnh mẽ hàn hối ?

Ấy vậy chẳng phải đến giờ mới mang bịnh mạch-lê, mà tại mình mang bịnh mạch-lê mới mai già háp.

Tôi lầm khi biện bát mà phá cái đều di đoạn ấy chưa nói, nhưng tôi cũng cứ biện bát luôn. Bởi vì cái sự di đoạn ấy nó làm hại cho người trong phép dưỡng sanh.

Nếu mà nói rằng : đến lúc già cả mới mang bịnh té mạch, thì mấy chú trai, mấy cậu thiếu niên chẳng lo dự phòng, lại nói rằng : « Gấp gác gì, để chứng tôi đúng 60 tuổi sẽ lo cũng chẳng muộn chi ».

Chừng ấy mới thật là bất cập.

Binh té-mạch nó lầm cho hoài ống mạch, lần lần trổ nên như cái ống diều vậy, cung mà giòn, Bởi vì có nhiều thứ mũi nó chung vào mình ống mạch, lần lần lầm cho mình phải hư hoại như ống cao-su cũ vắng, hè dụng tối thi rã rời.

Thì khi huyệt phải chầu lưu chậm chạp, và gay trổ vỏ ngắn, nó làm cho mệt trái tim, lâu ngày phải giải được máu di chậm, ngưng lại, động lại ; các mối khác chẳng tiếp đồng lương phản, bèn trổ nên liệt-nhược loại doa, cung như mấy người làm mướn kia, mà trả ti tiền công, thì có ngày cũng phải bỏ sổ, thi cả chầu thân phải khốn đốn. Ban đầu thi chầu định, lần lần mới sanh ra nhiều bịnh rất trọng, làm cho huyệt đội lên đầu, làm cho trái cát phải té.

Dẫu cho cách nào thì người mang bịnh ấy lấy làm tội nghiệp, là mới có hại mươi, hại mươi ngoài tuổi mà già háp.

Bởi đâu mà bịnh té-mạch sanh ra ? Bịnh ấy ra làm sao ?

Binh té huyệt là tai sự ô trước đòn dập trong ống mạch, lần lần sanh độc, cũng như cái đèn do, thấp lên khói rất nhiều, cái ống khói nghẹt, hì khói nó trổ kén lại vô nhà.

Đường huyệt mạch mà nghẹt làm cho hai trái thận phải do nghẹt, làm sao đỡ ô trước ra ngoài được. Lâu ngày cũng như là nước mày tau, hè cặn cầu đóng dày thi nó mục, mao hụt.

Tóm lại một điều, là sự tiêu hóa càng ngày càng yếu đuối.

Bởi có ấy cho nên nó mới sanh nhiều đều hại nứa, là nước tiểu hư, sanh ra niệu-ciróng-toan. Cũng khó tả như bếp không lửa thi làm sao có khói, mà muốn có khói thi phải có than, có củi. Nếu sự tiêu hóa mà yếu đuối thi làm cho niệu-ciróng-toan đồng đặc lại mà nghẹt thận-dội sự ô-ue vào da, chung vào mạch vào bần-quang vào gan, vào ống mạch, vào trái tim.

thi cây
hướng á
tả hình
như tro

là, cây ki
ngang sâ
thorc-n
lời tiên-c
bắc cây
giấy vòn

Nay qu
rồi thi t
mà ra v

Ấy là
tánh hó
trước kh
khi.

TẠO

Luận

Thường
mặt trắng
sai làm đ
chung qu
ruồi. Nh

Đây tôi
trắng lưỡ
lầm. Vày
xin dùng
thấp mọ

HỌC VĂN MÔN LOẠI

(Causerie scientifique)

ĐIỀN KHÍ LUẬN (Electricité)

Nay tôi xin giải nghĩa cách làm sao mà biết trước đường vết của kim chỉ nam trong lúc mình đè nó lọt vào vòng hơi điện-khí tỏa ra.

Mới khi sự thí nghiệm thì xin coi hình vẽ sau đây : chỗ chữ O là điện-khí chưa thông; còn đường chấm

diễn diễn đó là chỗ kim chỉ-nam nằm xuôi khi mới đem vào vòng; hình nhọn của ông Ampère cũng còn treo như vậy cũng cứ đứng giang tay ngó đầu nam kim chỉ-nam, nghĩa là hễ khi ta cho điện-khí cháu lưu tại chỗ chữ O rồi thi hơi chung vào chân nó mà chạy tuốc lên đầu.

Ấy vậy ta nhập mỗi giây O lại cho đường điện-khí cháu lưu, tức thi hơi điện-khí tuôn chạy lên giây tỏa ra theo hướng ta đã chỉ trong tuần rồi,

thì cây kim chỉ-nam cũng chạy theo hướng ấy, **dầu bắc chạy qua tay** tâ hình nhọn, **bèn nằm ngang** như trong hình vẽ đây. Đó quâ



là cây kim bị hơi điện-khi vẹt nằm ngang sánh với giày vòng **thiết ăn thorte-e-nách** (perpendiculaire) y như lời tiên-dịnh của ông Ampère là dầu bắc cây kim chỉ-nam dọc về phía tâ giày vòng.

Nay quý-hữu đã hản tưởng các việc rồi thì tôi phải chỉ căn nguồn vì sao mà ra vậy.

Áy là lời kết về tánh **diễn-khi từ** **tánh hóa hiệp** (électro-magnétique) trước khí giải cách tiện dụng diễn-khi.

La Moukère.

TAO HÓA KỲ QUAN

(*Les scènes de la nature*)

Luận về mặt trăng chạy chung quanh mặt trời.

Thường nghe xú nào người ta cũng nói mặt trăng mọc, mặt trăng lặn, áy là đều sai lầm đó, vì kỳ thiệt là mặt trăng chạy chung quanh trái đất, giáp vòng là 29 ngày rưỡi. Như vậy mới là nhầm lè cho.

Đây tôi xin luận vì sao mà có trăng rằm, trăng lưỡi liềm cho chư-khan-quan, trăng lâm. Vụy muốn cát nghĩa cho rõ ràng thi xin dùng vật mà thí nghiệm. Chư-tôn-hay thấp một cây đèn đè trên bàn ngang mặt

chư-tôn mà làm mặt trời, lấy một vật chí tròn tròn trái cầu mà trăng cầm đưa trước mặt cao hơn đầu một thi.

Chư-tôn hãy xây lung lại phía có đèn, thi khi áy yến sáng cây đèn bắt từ sau lung giội ngang dầu cho tới trái cầu trăng nói khí nay, áy là lúc trăng rằm đó, rồi thi cứ việc cầm trái cầu xây chầm chậm chung quanh dầu, thi chư-tôn thấy bóng sáng trên trái cầu lần lần khuyết nhỏ, áy là trăng già; chứng tới ngay sau lung chư-tôn, thi là trăng nhắm ngày **ba mươi** đó.

Đưa trái cầu trăng chung quanh trên dầu như vậy vài ba quán thì đủ cho chư-tôn rõ các điều đã luận nay giờ.

Tôi xin vẽ hình ra đây cho chư-tôn xem.



Mặt trăng xay chung quanh trái đất

Người ta cứ mặt trăng mà tính tháng. Bởi vậy cho nên mới có tháng thiếu, tháng đủ. Tháng thiếu thi 29 ngày, dư nửa ngày đem qua tháng sau, thành tháng đủ là 30 ngày. Bởi vậy một năm trọn có 357, 358 ngày.

Người Phương-tây lấy theo mặt trời mà chia tháng, nên có tháng 30, tháng 31, cộng một năm là 365 ngày 6 giờ, bởi vậy 4 năm phải nhuần một ngày, bỏ vào tháng Février thường có 28 ngày. Lịch tàu muôn cho đúng số ngày với lịch tây thi 5 năm phải nhuần hai tháng.

Đây là nói sơ lược cho chư-tôn hiểu, chờ theo cách thiên-văn thì phải tinh kỹ hơn.

Bởi vậy cho nên ta mới rõ sự thiện trĩ thiện xứ chứng té-mach của vị thuốc **Urodonal**, là vị thuốc **Urodonal** nó làm cho rã niếu-cuống toan cũng như nước sôi làm cho rã đường vây, chẳng còn đóng khồi trong máu, niếu-cuống-toan rã ra nước rồi lần lần ra ngoài, hở nó ra ngoài được thì bớt hại cho khí huyết.

Tuy có sẵn thuốc **Urodonal** để mà trừ bịnh té máu rất hay, song ta cũng khá dự phòng cho lâm,

Nếu ai mà biết thương láy thân thể mình đau già dầu trẻ phải mua thuốc **Urodonal** để trong nhà mà dự phòng, khí có bịnh vị-khi-thống, hoặc ăn cơm rồi buồn ngủ, hoặc nhứt dầu, hoặc chảy máu cam, thi nên uống nó vào lấp tức. Thà khí mạnh mà dự phòng hơn để lấp đau trị bịnh.

Có bán trong các tiệm thuốc **Langsa** và Món Cái là : MAISON CHATELAIN, MÓN BÀI SỐ 207 BOULEVARD PEREIRE, PARIS.

Phải mua thuốc thiệt, chớ lầm đồ giả. Về thuốc thiệt có tên người bào chế là: J. H. CHATELAIN mỗi ve tính về tiền gởi là 7 quan; còn mua được ba ve thi 20-quan.

Có trữ tại tiệm Holbe và Renoux, đường Catipat, Saigon, và tiệm Solirène, tại Chợ-lớn có bán.

CIGARETTES DIVA

Thuốc diệu hiệu là **Cigarettes Diva** là thứ thuốc tốt hon hết, hút nó đỡ không khó cõi, và khỏi mang sự bịnh hoạn, vì thuốc này không có nhựa như các thứ thuốc kia, song khỏi nó thơm tho và diệu tẩm.

Mỗi một gói thuốc này đều có đề một cái hình chụp khéo và rất đẹp đẽ, mà lại trong nhiều gói có đề một cái giây Ban-Thưởng (*Bon-Prime*), tăng tổng hoặc một cái đồng-hồ, hoặc một hộp khán *mouchoirs*, hoặc một sợi giây lưng, hay là một cây dù vân vân. Như ai dặng những giây ấy, thi hãy đem tới hàng A. et E. Mazet món bài số 10, đường Paul Blanchy, Saigon, mà lanh thường, bằng ái ở xa xuôi đến không đặng, thi gởi thơ, và miếng giây minh dặng, chờ ông sẽ gởi món đồ của mình dặng đó lấp tức.

Có một minh ông A. & E. MAZET ở đường Paul Blanchy, món bài số 10, Saigon, lanh bán hiệu thuốc này khắp cả Đồng-Dương.

ERRATA

Tuần rồi nói trường đầu khoản Công-văn-lược-lục án công sắp lộn chỗ Thi Đài-công và Bảo-nhơn, xin đọc lại như vầy: Thi Coi-máy (mécanicien) và Đà-góng (patron).

CHU THÔNG-TÍN CÁC HẠ :

(Avis aux correspondants)

Xin nhận lời cùng các-hạ hay :
Qua đồng-tiết năm rày gần hết.
Giùm cỗ động-thân bằng quý liệt,
Mua báo chương xem biết chuyện đời.
Năm nguyên bạc chẳng có mấy mươi,
Trước giải chí, sau ném mũi bắc-học.
Đã mở rộng trí khôn gan-óe,
Lại giúp cùng vun gốc văn minh.
Xin chư-tôn quang cỗ là vinh,
Bồn-quán thoả chút tình trông đợi.

BỒN QUÁN CẦN KHẢI.

KHAI KHOÁN TIỀU THUYẾT

(Causerie sur les mines)

Nếu chư khán quan muốn rõ tôn
tích sự bòn vàng kim-san thì hay
chung theo mấy chủ bòn vào các mõ
mà xem mời tướng trong đục.

Hè ! xin chư-tôn hãy tháp tùng mà
chiêm nghiệm :

Trong năm 1848 thì người ta khai sự
tầm được vàng tại Kim-san (Californie)
lấy đậm rất nhiều, tiếng đồn vang
khắp xứ, thiên hạ hồn phượng tuôn
dến, nào là người Kim san, người
Mexique, nào là Chéc, Hồng-mao,
Langsa, Đức-quốc, tề tựu rất đông,
trong 2 năm kẽ số đậm 4 muôn người.

Nhưng bợm bòn vàng mà hãy còn
trời nỗi tại đó là vì không lòng cần
kiệm, nay thuật lại cho chư-tôn
nghe : Khi ấy đẽ quá chừng, miếng là
lày mùi dạo cao bậy dưới cát một hồi
cũng bòn được vài chỉ vàng.

Những dân Mexique và Chili quen
dùng mùng mà bòn vàng, hình cái
mùng ấy như vậy :

Bỏ cát vào đó
rồi đem xuống
khe mà dẹu cho
trái hêt cát còn
vàng cục ở lại
dưới đáy mùng.

Còn chéc thi họ
lại dùng ráy vành làm bằng cây dưới
đáy bằng bờ tòi, hình như cái máng

mà bòn. Lấy cát bỏ vào ráy, đoạn đồ
nước mà dội, thi cát lọt chảy đi, vàng
ở lại nằm trong đáy ráy.



Bòn như vậy trong 2 tháng gởi về
Thành San-Francisco hơn 200.000 \$
vàng ; cứ lấy vàng cự vàng khối, còn
mấy mùng bở không thêm lượm. Tại
Coyateville và Tân-sở mỗi lần xút
một mùng cát bòn được 1000 \$ vàng.
Bòn vàng thiệt được nhiều mà thiên
hạ không được toại chí, là vì trong xú
không đồ thô ngô, trái cây lại cẩn cỏi.
Bởi ấy có người thừa cơ hội chẳng
thêm đì bòn vàng chi cho mệt sicc,
bên mua đồ vật thực hàng hóa đến mà
đồi vàng, (cũng như xíu mìn lúa gạo
é hè, cà sáu cuốc bầm thì phân minh,
bè thủ lời thì về chéc, họ mua đồ đến
đồi lúa).

Mỗi một cân bột bán đến hai, ba
đồng bạc, một cây cùp, một cái vá, bán
đến 20 \$, 25 \$, còn một cái mùng ra
công làm chứng một ngày mà họ bán
đến 250 \$, như vậy thi bòn đậm bao
nhiêu về tay mấy chú buôn bán ăn
ráo. Như ai mà hà tiện không mua
thì phải chịu cơ hàn đói khác.

Ngày nay thiên hạ tràn đồng thi đồ
vật thực có rẽ hơn nhiều, song vàng
càng ngày ít, càng khó kiếm hơn xưa.

Khi trước một ngày bòn có dở cũng
được 60 \$ vàng, còn nay ráng hết sức
được 1 \$ ngoài mà thôi.

(Sau sẽ tiếp theo)

ĐÔNG-DƯƠNG TÙ TỤNG LƯỢC CHÍ

Chronique judiciaire (droit civil annamite)

Tòa kêu-án Sài-gòn (phòng nhì),
xử ngày 30 mai 1912.

Đòn bà Annam, chẳng cần chi phải có
Trưởng-lộc chủ trương, có phép đổi nại
trong khi bị người ta kiện và có phép khi
não bị thất chổng án lên tòa trên, cũng
có phép xin án tịch biển mà bảo
thủ đỗ đạt trước ngày lên án.

Nguyễn-thị-Đòn kiện Nguyễn-thị-Hiếu
Tòa kêu án

Nghĩ vì Nguyễn-thị-Đòn chẳng phải là
người tiền cáo mà là Nguyễn-thị-Hiếu là tiền
cáo ; rằng nếu thị Đòn có vào đơn chống án
ý là quyền lợi riêng của mọi người, hễ bị
thất kiện thi được phép chống án và thường
có phép xin tịch biển mà bảo thủ trước ngày
lên án.

Nghĩ vì Nguyễn-thị-Đòn chẳng phải là vợ già của
Huỳnh-văn-Tường là con trai thị Hiếu ; rằng
án bị chống án là do theo lời phút của phó
Tông nói đất của văn Tường chết đê lại đó
là đất của mẹ nó và cho phép thị Hiếu dũng
gặt lúa trong đất ấy ; nghĩ vì xử như vậy
thì chưa xát lý.

Bởi các có ấy :

Xử : nhằm đơn của thị Đòn kêu oan ; phâ
án tòa sơ, và dạy hai đảng phải vào đơn xin
xử lại.

TỰ DO DIỄN ĐÀNG

(Tribune de nos abonnés)

Con chó Sói và Chiên con
(Le loup et l'agneau)

Chiên con khát nước lòng mong,
Lần dò dì tới suối trong đặng dung.

Chó sói bụng đói rất hung,
Tinh cờ đến đó gấp cùng chiên con.

Mấy khi Sói gấp thịt ngắn,

Kiếm lối đắng tớ bòn hòn quở chiên :

“ Thằng kia mi thiệt chẳng kién,

Cá gan phà đực thủy tuyển của ta,

Mi lén đây sẽ biết a.”

Chiên con nghe nạt bầm mà cầu xin :

« Lay é
Suy di xé
Ông uố
Cách ba
Tôi nác
Xin ông t
Sói ngh
Lê thi đại
Nhưng
Biết chiêu
Phá đực
Ta thường
Năm rồi
Đều chúa
Chiên ng
Hà minh x
Năm ngo
Nay còn bu
Sói rắng
Vây thi an
Chiên th
Vốn khòng
Chó Sói l
Bằng khòng
Những c
Chẳng hẽ v
Bây giờ c
Già hâm ch
Nói rồi S
Bắt Chiên n
Chiên com
Ai ai xem đ
Thiếu chí
Lòng sầu dại
Cậy minh
Hiếp người

“ Thật vậy, to
tư thương-x
Linh-nương
đứng trước n
thi tôi sẽ ng
Linh-nương
Túc-hạ ân-că
Trí nói : « N
hồi, khi tôi t
giờ đồng, hò t
thuộc độc giàn
Ngạc-si-Nhai,
soat chảng ba
Đè-si-La nghe
« Như lời Túc
ấy nó mưu n
tuyệt khâu chò
có tim được c
« Cũng có kiém

« Lạy ông dám trận lôi đình,
Suy di xét lại dung tình cho tôi.
Ông uống trên nước đã rồi,
Cách ba chục bước đực trôi tôi dùng.
Tôi nào làm nước đực bùn,
Xin ông tinh nộ xét cùng thứ tha.
Tôi nghe Chiên nói cầu hòa,
Lẽ thi đại độ dung mà cho chiên.
Nhưng mà tánh sói chẳng hiền,
Biết chiên không lỗi thi liền nói gay:
Phà đực suối đáng tội thay,
Ta thường nghe nó tánh hay hồn hào.
Nằm rỗi dỗi mày chưởi tao,
Đều chưa đến việc nên tao chẳng cần.
Chiên nghe nói đứng chết trân,
Hai minh xin lỗi tôi trân hất ai:
Nâm ngoái mẹ chưa sanh thai,
Nay còn bú mẹ thưa ngay ông tàng
Sồi rằng: nếu chẳng phải chàng,
Vậy thi anh chị họ hàng của mi.
Chiên thưa: ông hãy rõng suy,
Vốn không huynh đệ kiến vi kim bằng.
Chó Sói lại nói thêm rằng:
Bằng không thi cũng mấy thằng chán bầy.
Nhưng chó mỗi bầy theo mày,
Chẳng hè vi nê, lão này bao nhiêu.
Bảy giờ cừu oán đã nhiều,
Già hàn cho mày đê xiêu lòng này.
Tôi rỗi Sói vội ra tay,
Bắt Chiên nich thịt kéo ngay vô rừng.
Chiên con út từ quá chừng.
Ai ai xem đến dung túng chuyện này.
Thieu chi nhung kẽ tà tây,
Lòng sáu dạ hiềm giống bầy sài lang.
Cây mìn quon quai giàu sang,
Hiệp người khờ dại nghèo nàn khó khăn.

THÁI-TƯỜNG-LONG.

TRUYỀN KỲ MAN LỤC

*Recueil d'anecdotes extraordinaires
(tiếp theo)*

Truyện Trà-dồng giáng sanh

Về sau, nghe ở huyện Tiên-du có Trần Tiên-sinh dạy học-trò dặng vài trăm người, mời cấp sách đến học tại nơi ấy. Chàng ta ở ngũ trong làng Thanh-lân. Làng ấy có một nhà giàu họ Hoàng, thấy chàng ta mặt mày sáng sủa, vẫn chuông tài tình, có ý muốn gả con gái cho va, bèn bảo với vợ rằng:

— Nhà ta mày dời lấy nghề buôn bán khởi gia, không thiếu gì của, chỉ thiếu dâu lành rẽ tốt mà thôi. Nay có Durong-Sinh ở ngũ cạnh làng giềng gần đây, thiệt là bực hào kiệt Nam châu đó. Ta coi tướng mạo, về sau tất nên ngưới sang trọng. Nhà ta có chút con gái, tuổi gần lớn rồi, việc kén rẽ còn đâu hơn nữa.

Người vợ bàng lòng, mới gọi mà gả con cho chàng ta. Phàm phi lòn về việc cưới hỏi, mời khách ăn mừng toàn của nhà họ Hoàng chịu cả. Chàng ta mừng rõ bội phần, nhưng mỗi khi vắng vẻ thường lại ngồi một mình nghĩ nghị, sấp sách thở dài.

Người vợ xem thấy hối cớ làm sao thi chàng ta nói rằng:

— Khi trước tôi có gặp một ông thần bảo tôi lấy nàng Hồn-Anh họ Thạch, nay tôi được làm rể nơi nhà sang họ qui, tuy là may lầm, nhưng sai lời thần bảo, có lẽ về sau khó thành tựu, cho nên tôi phải vứt bỏ.

Nàng kia nghe nói, dầm dầm sa nước mắt nói rằng:

— Ông thần hẳn là cha thiếp. Thiếp thuở nhỏ tiều-tụ là Hồn-anh. Cha thiếp họ Thạch tên Mang, làm quan giữ trấn Tuyên-quang, bị quan trên vu oan, một nhà phải nạn. Thiếp khi ấy còn thơ ấu, nghe có người kêu là Durong-đức-Công, thương kẽ vó tội, cố chống với quan trên mà tha tội Thiếp khốn khổ cơ hàn, mới được toàn mạng mà về Nghiêm-dường đây thương mà nuôi cho làm con huái dã mười năm nay, thiệt thi thiếp là con quan Thạch Đại-phu đây.

Chàng kia nghe vậy thất kinh mà nói rằng:

— Tôi là con trai ông Đức-công đây! Thế mới biết vợ chồng xưa nay, vẫn là nhân duyên tiền định, há dì tướng đây dỗ lá thăm là không có sao!

Chàng ta thấy sự hi kỳ làm vây, lại càng nặng tình ân ái. Từ đó trong có

Thật vậy, tôi thấy Linh-nương có dạ ươn tư thương-xót, tôi cũng đồng lòng, xin Linh-nương tố thật cho tôi rõ ông-già đứng trước ngõ ngoắc ấy tên chi cho biết, thi tôi sẽ nguyện ra công mà che-dở cho Linh-nương». Sĩ-La hối rằng: « Sao mà Túc-hà ám-cản hối tên dò lầm vậy? ». Tá-Trí nói: « Nhơn việc rất kỹ, nên tôi mới hối, khi tôi thấy người ngoắc ấy, kể hai giờ đồng hồ thì người bị chúng cho uống thuốc độc giàn chết té nằm nơi bến đường Ngac-si-Nhai, linh bắt đem về sở Kinh-soát chẳng bao lâu người đã bỏ mạng ». Đè-si-La nghe nói cả kinh liền hối rằng: « Như lời Túc-hà nói đó, thi bọn hung đỗ ấy nó mưu nhau mà giết người ta cho tuyệt khau chờ gì. Vậy mà Kinh-soát cuộc có tìm được cớ tích chi chẳng? ». Đáp rằng: « Cũng có kiếm mà chưa ra mồi, và khi xét

cái nhà nơi Mông-đức-nhai có được một vật rất kỳ, khi Linh-nương cũng biết chớ? ». Đáp rằng: « Tôi không biết đều chi khác nữa, xin Túc-hà nói lại cho tôi nghe thử coi ». Tá-Trí bèn thuật việc kiểm đàng cái đầu người dân-bà trong hộp nón như vậy như vậy, cho người nghe, thi người sững-sờ kinh hãi mà hối gấp rằng: « Cái đầu người dân-bà ấy Túc-hà mới thấy rõ ràng hay là nghe nói? ». Đè-si-La hối dứt lời, Tá-Trí bèn thò tay vào túi lấy ra một cái bao thơ, đưa tẩm hình cái đầu nọ của sở Kinh-soát chụp đó cho Đè-si-La coi. Đè-si-La đứng dậy tiếp tấm hình mà xem, rồi liền biến sắc thất thanh tay ôm bụng mà than rằng: « Phi-liên ôi! Phi-liên ôi! Mày tội-tinh chí mà bị tay độc-thủ như vậy, thiệt là rất bạc-mạng cho mày đến đời ». Đè-si-La nói rồi tuôn rơi giọt lụy, lâ-châ

khôn cầm nhàu lảng mà khóc rất thê-thảm hơn một hồi lâu, bèn ngồi dậy hối rằng: « Trong sở Kinh-soát đã tìm ra tên-họ người dân-bà này chưa? ». Đáp rằng: « Chưa, có lẽ tên của người là Phi-liên Linh-nương nói khi nảy đó chẳng? ».

Đè-si-La nhớ src lại khi xem tấm hình thi thương-xót sần-sốt kêu lồ tên, bây giờ tinh lại muôn dấu, bèn dụ-dụ hối lâu mà đáp rằng: « Tôi chỉnh nghe người ta kêu là Phi-liên thi tôi cũng kêu theo, nhưng tôi chưa có chắc hay không ». Tá-Trí nói: « Linh-nương chẳng khùng nói với tôi chớ, có lẽ đâu một người của Linh-nương thương yêu dường ấy mà chẳng biết tên là có gì ». Đáp rằng: « Thật vậy, song tôi nhầm bấy giờ đã chết rồi, dầu nói cũng không ích. Vâ lại bọn hung đỗ nó đã ngăn-lắp hết mối mang rồi cũng khó thể mà tìm cho

chốn nương thân, ngoài không sự lo hổ khâu mới chuyên sức học hành. Trả hai khoa thi, được bổ giáo chức tại kinh, lần lần trải mọi chức Đè-hình. Vừa 20 năm, mới làm nên chức hiền-quí.

Đương-Thiên-Tích thờ vua hết lòng và làm quan thi thanh liêm, trải giúp hai trào, miếu đường nương này làm trọng. Nhưng chỉ vì lúc người còn hàn vi, lầm kẽ khinh hổ bối thế một chút ân oán nho bỗng sợi tơ tóc, người cũng bao lại, đó là một lỗi của người.

Thường khi kỳ yên, thiết đàn làm chay, tăng chúng hơn vài trăm người. Kế có một thầy đạo-sĩ mặc áo rách đi dép nát, lùm khum đi vào. Ké canh cửa không cho vào, đạo-sĩ năn nỉ xin ba ba lèn, kẽ canh cửa bám với Thiên-Tích quở trách không cho vào.

Đạo-sĩ đi ra và than rằng :

— Cố-nhân-tìn cố-nhân, không ngờ cố nhân lại bạc tình làm vậy? Nếu đến khi mà gặp nạn tại Ô-tôn, xin chờ trách cố nhân phụ bạc.

Thiên-Tích nghe vậy, sai người chạy theo mời về, rồi xuống thăm dòn lên ngồi.

Đạo-ngắn nói :

— Trưởng-công nay làm nên khanh trưởng, ở chốn lâu đài, khi đi có quan dẹp đường, khi ở có trống chiêng

canh giữ, cảnh phú quý trong đời. Trưởng-công cũng đã thỏa bụng bình sinh rồi, nhưng tôi chẳng biết Trưởng-công có nhớ đến cảnh vui ở trên tòa Tứ-vi chăng?

Thiên-Tích nói :

— Tôi may cũng đã được nếm mùi phú quý, nhưng chưa hiểu căn do tòa Tứ-vi làm sao?

Đạo-nhơn nói :

— Như thế thì ông đã chìm tốt đáy sông giục-hà rồi! Nay tôi xin kề lại ông hay : Khi xưa ông làm trà-dồng thẳng nhô hẫu trà ở chốn Thiên-dinh tôi thi làm túu-lại (linh hầu rượu) ở nơi Nam-tào, ngày hằng ở trong tòa Tứ-vi, chơi với nhau đã lâu năm lăm. Một hôm, Thượng-de khen bài trào, có bảo các tiên rằng :

« Chúng bảy có đứa nào chịu xuống hạ giới coi xem mà lành ngôi Tề-trường hưởng lộc đời 10 năm chăng? » Các tiên nhìn nhau không ai nói gì, chỉ có Trưởng-Công vui lòng vang lấp. Thượng-de lại bảo rằng : « Thời, di, di, cảnh vui ở dưới Hạ-giải, chẳng kém chi chốn Thiên-dinh, chờ khai coi nhon gian là nhỏ ». Khi đó tôi có đứng bên ông cho nên biết hết cả chuyện

(Sau sẽ tiếp theo).

P. K. BÍNH.

được ». Tá-Trí nói : « Như lời Linh-nương đó thì trong án ấy nhiều tay chớ không phải, một người ; Sao Linh-nương không chịu tố hết sự tình cho tôi tướng thí-mat? ». Đề-sĩ-La ngồi suy nghĩ hồi lâu, bèn nói Tá-Trí, rồi lắc đầu mà đáp rằng : « Tôi nhứt định chẳng dám nói đâu, đầu Túc-ha có hỏi cũng không ích gi ».

Tá-Trí nói : « Linh-quí-nương chờ đợi, hai người Trinh-thẩm của Kinh-soát cuộc cung là bạn thiết với tôi, và Linh-nương nói thiệt cho tôi nghe, đều cho có đều chí quan-hệ cùng ! Linh-nương thi tôi sẽ hỏi lại với hai gả kia mà bảo-chứa chờ Linh-nương, thi có hại chí phòng ngại ». Đề-sĩ-La cũng cứ việc lắc đầu mà nói rằng : « Tôi biết chẳng hè giúp tôi được, vậy thi các người, xin cứ việc bôn-phận mà làm ». Tá-Trí nói : « Nếu chẳng giúp Linh-nương được

thì tôi lấy làm đau lòng lắm ; Vậy thi tôi xin Linh-nương một điều rõ này : Người già đứng trước, ngõ lạy tay mà ra đầu ấy là tên chí, thi xin Linh-nương nói cho tôi rõ ? ». Đáp rằng : « Tôi thật không biết ». Tá-Trí nói : « Linh-nương nói rằng người ấy là bằng-hữu của Linh-nương, mà có lẽ đầu không biết tên là có gì ». Đề-sĩ-La nói : « Tuy tôi cùng người làm bạn-bạn mặc đầu chờ tôi chưa hỏi tên ».

Song người thường hay lời lui nói Công-hội thi tôi nghe người ta kêu là Oai-Lâm Tiễn-Sanh, nhưng không biết có thiệt tên hay không ». Tá-Trí lại hỏi nữa : « Người ấy tên là Oai-Lâm mà thôi, chờ không có một tên khác nữa là Gia-Định hay sao? ». Đề-sĩ-La nghe Tá-Trí nói tới tên Gia-Định thi có ý sững-sờ, liền ngó Tá-Trí rồi cười mà đáp rằng : Tôi chưa tuần nghe tên ấy ».

CÁCH TRÍ NHẬP MÔN

VẬT TÁNH HỌC

(Note d'histoire naturelle)

Luận sự có ích của con Hà-mô (cóc) và nói sự độc của nó (De l'utilité et nuisibilité du Crapaud)

Loại Hà-mô hay ăn trùng-dế, và các thứ sâu-bọ, nên người bên phuong Âu-châu kiểm bắt nó rất nhiều, một lần đến năm bảy muôn con, chở đám qua Áo-dai-loi châu (Australie) mà thả đầy trong ruộng rầy, dặng nó bắt ăn cho bớt loài trùng-dế sâu-bọ. Nên loại Hà-mô là một vật rất có ích cho đời, chẳng nên làm hại đến nó.

Song loại hà-mô cũng có độc, như muỗi bắt nó thì phải dùng cái gấp bằng cây mà kẹp nó. Nếu minh dùng tay mà bắt thì nó xịt cái mủ trong minh nó ra, thi minh phải bị sanh ghê chốc hiểm nghèo.

Các quan Lương-y Bác-vật bên phuong tây nói cái mủ trong minh con cóc mà phung ra đó, độc bằng nọc rắn, mà người bên Trung-quốc lấy cái mủ trong minh con cóc dùng mà làm thuốc kêu là Thiểm-tó, thi không biết là tại cót nào? Chờ có

Đó rồi hai người cùng nhau chuyện vân cho đến nửa đêm, Tá-Trí hỏi mánh lời dâ hế phuong mà Đề-sĩ-La cũng không chịu nói-thết, anh-va cũng chẳng dâ, thấy đêm đã khuya, từ biệt mà về phòng của minh.

Đoạn Tá-Trí trả về phòng, thi nghĩ rằng : « Tuy minh cùng Đề-sĩ-La đám luận dâ lâu, mà chưa do được sự tình, cho biết người có đồng dâng với bọn hung-dó ấy bay không. Chờ xét tánh nét ngôn từ của người cho kỹ, thi coi thật là tay phong lưu hào hò, chẳng phải thói hung-tàn ».

Song cũng lấy làm lạ, không biết dâ mà liệu ; như nếu người chẳng phải là một phe với bọn hung-dó, thi sao lại có ở chung làm chi với bọn đó một nhà như vậy.

(Sau sẽ tiếp theo,

nhiều
mũ tr
thứ ch
vậy, th
chẳng

Song
thôi, c
bắt nó
rồi vò
là duộn
sẽ sanh

Luận

Khởi
tiếng c
thiết lâ
có tiể
nghe đ
khua đ
Vi nh
rèn, ch
thợ rèn
mình th
mới ng

Bởi s
cái búa
chưa m
không k
tới lô t

Cũng
súng, tr
mới ng
đó, khô
tai minh
chờ khi
cháy rồ
nô, chờ
bởi cờ.

Nên n
đã thi n
(second
tiếng đư
nuite) 20
re) 1.224

Nghĩ c

thật lâ

nhiều khi thi nghiệm, lấy một chút mủ trong mình con cúc, đam tròng thử cho gà-vịt chi, như là tròng trái vậy, thì chẳng bao lâu sẽ chết, chớ chẳng phải chơi.

Song chẳng phải lá cóc có độc mà thôi, con ếch cũng có độc vậy, nếu bắt nó cầm trong tay một lát lâu, rồi vò ý không rửa tay mà rờ hay là duỗi trong con mắt, thi con mắt sẽ sanh bệnh liền.

VẬT LÝ THÍ NGHIỆM (Etude physique)

Luận không-khi dưa tiếng mau chậm là thế nào (Vitesse du son)

Không khí dưa tiếng nói, cũng là tiếng của vật mà khua động nhau, cũng thiệt là mau, nhưng chẳng phải khi có tiếng tăm khua động ấy mà lỗ tai nghe được liền, cũng phải sau khi khua động rồi mới nghe.

Vì như trước nhà mình có một lò rèn, chim-nghiệm thử mà coi: Khi thợ rèn đập búa xuống sắt đó, thi mình thấy búa xuống trước, rồi sau mới nghe có tiếng.

Bởi sao mà trễ vậy? Vì lúc thấy cái búa xuống đến miếng sắt rồi mà chưa nghe tiếng đó, ấy là bởi cái không khí nó dưa tiếng đập nó chưa tới lỗ tai mình.

Cũng vì như mình coi người ta bắn súng, trước khi thấy khói ra, rồi sau mới nghe tiếng nổ, ấy cũng bởi khí đó, không khí nó dưa tiếng chưa tới tai mình, nên mình thấy khói trước, chớ khí thuốc súng bắt lấy lửa mà cháy rồi, thì ra khỏi miệng súng liền nổ, chớ không có lâu, mà nghe trễ là bởi cớ.

Nên mấy nhà Bác-vật bên Âu-châu đã thí nghiệm chắc, dùng một sao (seconde) đồng hồ, không-khi nó dưa tiếng được 340 thước, một phút (minute) 20400 thước, còn một giờ (heure) 1.224.000 thước Langsa.

Nghĩ cái sự học của các nước, người ta thật là cung-tot; đến cái think ám

hướng lượng mà cũng phải chiếm-nghiệm cho biết một phút đồng hồ là đã được bao xa, chớ không phải so-lược khinh hốt như tánh-tinh người Annam mình.

Người Annam mình thiệt cũng có tánh thông-huệ, song miếng là biết cái đại khái thì thôi, chớ không cầu cho đến cách-vật tri-trí. Vả lại có tánh tri-trọng, chẳng hay hối-l López, hoặc là thấy cái máy-móc chí co-xảo dị thường cho mấy, thi bắt quá coi sơ qua một chút, rồi hiểu cái đại-lược như vầy đó thì thôi, chớ cũng không khen cho lắm.

Cho nên mỗi việc chí cũng biết, nhưng mà biết so-so đó vây. Cũng như thấy trời bão nay nắng nhiều thi biết là nắng hơn hôm qua, song không biết nắng hơn là mấy đó. Thí như có hai chén nước nóng, một chén nóng nhiều một chén nóng ít thi cũng biết chén kia nóng hơn chén nő, định chừng nói vây mà thôi, chớ không tìm cách chí mà thử cho biết nóng hơn là bao nhiêu.

Sự té ấy cũng bởi người mình học hành so lược không có đa nhiệt thành mà cầu cho cùng lý tánh tinh như người phương tây vậy.

(Sau sẽ tiếp theo)



Tin mùa màng

(Renseignements agricoles)

Do theo tờ-phúc của các quan Chủ-tỉnh trong tuần bán-nguyệt từ 1^{er} đến 15 décembre 1912.

(D'après rapports des Chefs de Province)

Longxuyên. — Các nhà nông đều có sắc hán hoau vì lúa sớm đã gặt rồi thật trùng, nay đang cấy lần thứ nhì cùng lân thứ ba lúa giáng. Tổng An-binh và Định-hòa, thi lúa này đã cấy rồi, len coi rất tươi mướt. Lúa lõ

mùa nay đã khỉ sự trỗi tại tổng Định-mỹ.

Nếu thi-tiết chẳng dồi dồi chi là nứa, cứ thường thường như đầu mùa đến giờ, thi toàn hạt nặn nay trúng hết.

Vĩnhlong. — Toàn hạt nay cấy đã xong xui rồi hết.

Nhờ hôm nay có mưa lớn, nên những lúa bị hạn mà muốn hư hôm trước nay đã tốt lại rồi. Tuy có nhiều tổng bị chuột phá song mùa nay chắc phải trỗi hơn mùa rồi.

Trà Vinh. — Mưa hôm nay khá lầm nên những lúa bị hạn hôm trước nay đã vượn lại rồi, duy có mấy chỗ ruộng gò thi coi bộ chưa thấm chí cho lầm phải có mía thêm nữa mới khái cho.

Cũng có một hai chỗ bị sâu bị chuột phá bón.

Lúa sớm gặt rồi đó coi thắt hơn năm ngoái nứa.

Gòcông — Trong vài ngày nứa thi gặt lúa sớm mới xong, coi có hơi thắt song chẳng bao nhiêu.

Lúa mùa đã trỗi; nhưng vì trước bị nước nhiều, kế bị còng cua phá, nay lại bị hạn nứa, vi hơn một tháng tròn không có một đám mía nào cả, chắc sao cũng không khôi thất.

Cần Thơ. — Nhờ mưa hôm nay lớn thường nên ruộng gò lúa lên coi thót lầm, còn ruộng sâu thi nước chảy đủ đầy.

Lúa sớm chỗ thi chín rồi, chỗ mới khỉ sự chín; trong vài ngày nứa đây có chỗ sẽ gặt đăng rồi.

Mùa này chắc trùng.

Sadec. — Lúa sớm gặt rồi thiệt trùng. Mưa hôm nay khá, nên mấy chỗ đất gò mà bị hạn hôm tháng novembre đó nay vượn lại rồi và nhiều tổng đang trỗi nứa. Còn đất sâu thi tốt lầm. Đang thi đầy các nhà nông lo cấy lúa giáng, đến cùi tháng này cấy mới rồi.

Các tổng đồng chạy tờ rằng: mùa này chắc trùng.

Chợ lớn. — Nhờ mưa hòm nay nên coi lúa vụt vụt lại một chút, nhưng thế nào cũng không khỏi thất.

Cháu đúc. — Lúa sớm có tông đã gặt rồi, còn có tông thì đang gặt. Lúa mùa nhiều nơi đã khỉ sự trồ; thi-tiết coi rất hợp cho nông-vụ, chẳng chí la.

THƠ TÍN VĂNG LAI

(Petites correspondances)

Tiên, Quản-Trị, Annam. — **Nó i về xi thiếc** (Etamage). Vật nào bằng sắt mà người ta muốn xi thiếc là có ý cho sắt khỏi bị sét ăn đó.

Họ cũng thường bay xi các món đồ cần dùng trong bếp, những là nồi, r. trách, chảo bằng đồng, bằng kẽm, vì hai món kim-khi này hễ có hơi dẩm, dầu mỡ thì hay ra tên độc lầm. Như bắt ý mà ăn nó vào bụng ắt phải đau bụng.

Xi thiếc có nhiều cách, đây tôi chỉ cho Túc-hạ cách thiêu hạ hay dùng.

Túc-hạ hãy lấy một vật chí đó bằng đồng mà đốt cho nóng, đem ra lấy giẻ có thấm **chlorhydrate d'ammoniaque** mà đánh cho sạch bụi bặm ở ngoài, rồi đỗ một lớp « thiếc nấu » = étain fondu trên mặt và lấy vải cũ mà thoa cho đều thi dù.

Muốn xi đồ sắt thi cũng làm như vậy.

M. X — Bồn quán thấy túc-hạ có ý hỏi như vậy, xét ra thi chắc là các lê như sau này :

Mỗi một nước thủy thổ khác nhau, cho nên thính âm cũng khác, gần thi khác nhau it mà càng xa thi càng khác nhau nhiều.

Thứ xưa khi ta mới khởi đoàn học chữ Nho, người Tàu tuy cũng lấy tiếng Tàu mà dạy ta, nhưng thính âm của ta không đúng được như thính âm của Tàu, mỗi chữ lại đọc sai đi một ít, lần lần ta quên miệng mà dạy quấy, truyền sai cho nhau, rồi thi truyền khắp cả nước, đâu đâu cũng theo tiếng làm vậy, mà té ra khác nhau với tiếng Tàu xa lắm. Cho nên biết chữ Tàu mà nói chuyện với người Tàu thi họ không hiểu.

Tuy vậy, chẳng những là nước ta như thế, dẫu đến các nước học chữ Nho như nước Nhật-bản, nước Xiêm-la, nước Cao-ly, Mông-cô Tây-Tạng vân vân... cũng học một thứ chữ mà đọc thi khác nhau. Song cũng là đồng nghĩa. Mà đến cả nước Tàu mỗi tỉnh cũng đọc chữ khác nhau nữa, trừ

ra chỉ có người đi làm quan, người đi buôn bán, học thứ tiếng Quan-quai mà nói chuyện với nhau thi mới hiểu, còn các thôn dã thi cũng nói chữ mà không hiểu được với nhau.

Có ấy là bởi vì phong thô khác nhau cho nên mới sanh đều tệ ấy.

Nhưng lại xét người ta học chữ Français thì đều người nước nào học chữ ấy nói với nhau cũng hiểu, là có làm sao?

Có ấy chắc là vẫn chữ Tây có ít và nhất định được ai ai cũng phải đọc như thế, cho nên đều người nước nào cũng phải theo văn mà đọc như thế thôi.

Chứ như chữ Nho thi ám vận lan man, mà lại mồ hôi không có nhứt định tiện dùng như vẫn chữ Tây. Cho nên mỗi nơi đọc khác di một ít mà nói với nhau thi không hiểu.

Có nhiều vị trông *Quan-tự-dang-pháp* dâ lau mà vi mắc da doan, may chư vị nào có mua báo mà muốn thử chơi cho biết thi nhau kiểm tướng chữ cũ của mình gởi lên mà phải định theo một thơ cái nhân hiệu gởi nhứt trình làm chứng. Bỗn quan sẽ cùi nặc danh mà trả lời.

Ngày 22 tháng 10 năm 1905.

Ông lương-y S^r AUBIN ở thành Reims đường Rivari môn bài số 28, gởi đèn nói rằng :

Tôi chừng rằng tôi nhỏ lấy bộ sưu hiệu NESTLÉ mà cầu nhiều đứa nhỏ mang bình kiết. Ban đầu phải để đứa nhỏ bụng trống đứng cho ăn uống vật chí hết, cách một ngày rưỡi thi khuấy bộ sưu hiệu NESTLÉ mà cho nó ăn thi cân bình ắt thuận ý.

M. Gia Nhơn Gòcóng. — Có tiếp dặng một gói lúa tiêu vỏ đen, gạo trắng Gò-công gởi lại làm kiều. Đề Bồn-quán hỏi thăm rồi sẽ hồi âm cho Túc-hạ rõ.

MM. Đỗ-thành-Châu, Chợlách et Thái-công-Chân Sócstrang. — Bồn quán cho chư tôn làm thông tin.

NHÀN ĐÀM

(Le coin des rieurs)

Có một người Cận-thị kia thăm anh em bạn về, đi lạc đàng. Xây đi ngang nhà người họ-mã. Lúc ấy người họ-mã có bong một cái hình nhon mà chưa khô, đam đẽ trước nhà dặng mà phoi; kể tên Cận-thị nọ đi đến

thấy lò-mờ ngỡ là người ta thiệt, bèn kêu mà hỏi thăm đàng đi.

Sóng anh-va hỏi bốn năm lần mà cũng không thấy trả lời. Anh-va tưởng là người quen có ý giả ngộ với mình; bèn bước lại dang oai đánh cho một thoi rất mạnh, cái hình ngã lăn xuống đất.

Tên Cận-thị hoảng hối tưởng là đánh lõi tay người ta đã chết rồi, lật dat kiém đàng mà tị nạn. Anh-va đi đến xóm kia thấy con chó mục nằm ngủ dưới đất, ngỡ là ai đi đường làm rót áo-quần chi liền cùi xuống mà lấy, con chó giật mình cắn một miếng, máu ra lai láng.



Anh-va đau hết sirc, tức mình và đi và than thầm rằng: « Ngày nay sao rủi ro quá ».

Đoạn anh-va về đến nhà cái tay sưng lên, thi càng giận con chó lắm, qua ngày kế ấy xách một cây roi rất lớn, đi lại xóm đó kiém con chó nọ mà đánh nó cho đã nín giận.

Ai dè con chó chạy đầu mất, trong nhà đang rửa nồi đề phơi ngoài sân, anh-va thấy đèn đèn ngỡ là con chó mục hôm qua; chuyền thần lực hoan

mang
Chi
và chay
láng ch
mắng c

May c
đi mua
ngang n
rà cãi c
thăm c
giải hai

Nhưng
đung ve
kiếm ch
rồi sẽ c
thấy c
dich ra,
máng ve
kíp lầy t
bè ngon.

« Rủi qu

CÁC CÙ

Hai chi
đó có bao
rằng: N
bằng hai
« Nếu chí
vịt của chí

Và có ph
vay:

Tử tru
Cửu n
Nhí la
Châu

Trung: G
thành-Vũng
Tinh, Vĩnh
thiêm; Co
Mares; Tới
Đầu, Chợlách
Bacieu; Ch

mang đánh một cây cái nồi bể nát.
Chị chủ nhà nghe ai đập nồi, vội
vả chạy ra thấy chú chàng đang đứng
láng cháng đó, kéo lại bắt đèn và
mắng chửi om sòm.

May đâu có một anh Cận thị kia
đã mua rượu, sách ve vè vừa tới
ngang nơi đó. Nghe hai đang đàng rầy
rà cãi cọ với nhau, bèn dừng gót hỏi
thăm cớ sự, rồi đứng lại mà khuyên
giải hai đảng.

Nhưng anh-va sợ hai người kia
đụng ve rượu mình đồ đi chăng, bèn
kiểm chô dề ve rượu cho chắc chắn
rồi sê can. Anh-va ngó sực lên cửa
thấy có con chuồn chuồn đậu đưa
dich ra, thi ngó là cái định, liền vó
máng ve rượu lên đó, hay đâu chừa
kịp lấy tay xuống thi ve rượu đã rót
bèn ngon. Anh-va cả giận mà nói rằng:
« Rủi quá, định bằng sắt mà cũng là
mụt chó ».



CÁC CUỘC CHƠI CHO TIÊU KHIỂN

(Jeux d'esprit)

Bài đồ số 16.

Hai chị em mua vịt chẳng biết hai đứa
đó có bao nhiêu, nhưng con chị nói với em
rằng: Nếu em cho chỉ 1 con thì chị sẽ tặng
bằng hai của em — Con em trả lời rằng:
« Nếu chị cho em 1 con thì em sẽ bằng số
vịt của chị ».

Sắp bài số 18 như vậy.

4	3	8
9	5	1
2	7	6

Và có phụ thêm một bài thơ từ cũ như
vậy:

Tứ trụ tam sơn bắc động thiên.
Cửu ngũ ngũ hổ nhứt tè miêng.
Nhị lang thất tích phùng lục tồn.
Châu vi thập ngũ cung đoàn viên.

Trúng: Giang-hưng-Nhựt, Cần-thơ; Lê-
thanh-Vĩnh, Sài-gòn; La-ván-Thảo, Châudốc;
Tịnh, Vĩnhlong; Phuông, Bảo-lộc; Cố, Thủ-
thiêm; Cơ, Sa-dec; Lương, Vĩnhlong; Lung,
Mares; Tới, Chợ-lớn; Nhuận, Vĩnhlong;
Đầu, Chợ-lớn; Madame Hué, Thủ-thùa; Tiết,
Ba-liêu; Chân, Soc-trăng.

Sắp bài đồ 14 như vậy.



Trúng: Vũng, Sài-gòn; Thảo, Châudốc;
Nhựt, Cần-thơ; Đạt, Cần-thơ; Phuông,
Bảo-lộc; Lương, Vĩnhlong; Nhuận, Vĩnhlong;
Madame Hué, Thủ-thùa.

GIA TRUYỀN TẬP

(Recettes utiles)

QUÁN ĐẦU THỰC PHẨM

(Cách dự trữ đồ vật thực = conserves)

Dự trữ đồ vật thực nghĩa là làm
cho các vật ấy những là rau củ, hoặc
thịt này cá kia để lâu ngày dùng
hồi thúi.

Hệ vật gì tươi mà dễ có hơi khì-trời,
hơi dường-khí (oxygène) nước và chồ
nào uớt át, thi chẳng hề khì nào mà
giữ lâu ngày được, làm sao cũng hồi,
cũng thùi mà chờ.

Như chư-tôn ở trong làng, ra châu
thành mà mua thịt heo, bò, muối cho nó
đứng thúi, hãy mua bột bắp mà rái
cho đều trên mặt, hoặc mua nước đá
mà ngâm nó, hoặc treo thịt lên thi đầu
đi đổi ba ngày cũng chẳng sao. Đó là
danh dề được trong ít ngày mà thôi.
chờ còn như muối đê tháng này qua

năm nọ, như đồ hộp của tây đó thi
khá làm như vậy:

Phải nấu rau, hoặc trái củ hoặc thịt
cho gần chín đi đã rồi mới dê vào
hộp, đây nấp lại cho kỹ mà đem chưng
như cách nói sau đây.

Phải xoi một cái lô nhỏ nhô trên mồi
nắp hộp, dê hộp vào trong một cái trả.

Cái trả ấy phải chụm lửa cho nóng
chừng 108 độ mới được. Khi nào khì
trời (air) trong hộp bay ra ngoài hết rồi,
thì phải lấy chí hàng cái lô nhỏ ấy lại
lập tức trong khi cái hộp còn nóng.
Nếu làm d่าง như vậy, thì thịt rau
để bao lâu cũng không hồi thúi.

(Sau sẽ tiếp theo).

Bồn quán lấy làm cảm ơn chư vị kè ra sau nay, vì có
lòng tốt gói mandat bạc đến trả tiền mua nhặt về
cho Bồn quán; ấy là sự giúp cho Bồn quán mà lo điều
hữu ích mang cuộc ván minh.

Số phút	Số mandat
nhị trình	
785 T. Q. H. Mytho	bạc mặt 5 \$
720 P. T. T. Long-xuyên	mandat 5
157 Đ. T. C. Baclieu	— 5
594 H	373.709
595 P. V. V	par P. V. V. Höcmôn bạc mặt 5
509 Ng. K. Đ. Cholon	— 1.75
292 N. V. T. Bentre	— 6.20
1047 K. Saigon	— 5
1048 T. K. T. Choquán	— 5
1049 H. Q. V. Saigon	— 5
317 R. P. C. par G.C. Bentre	— 5
525 T. M. L. Cholon	— 5
526 B. Đ. S.	— 5
787 L. T. C. Mỹ tho	mandat 5
197 T. M. K. Baclieu	— 5
596 H. C. B. par P. V. Höcmôn	bạc mặt 3.
788 H. T. Mỹ tho	mandat 5
108 T. D. Nam-dinh	— 5
517 N. T. L. Chợ-lớn	57.984
371 M. Q. T. Biên-hòa	mandat 5.
	341.390

SERVICE DES MESSAGERIES FLUVIALES DE COCHINCHINE

(Hảng Tàu Lục-tỉnh)

Đường Bangkok

Tàu Donai chạy 27 Décembre, 3 giờ chiều.

Đường Cao-man

Tàu Attalo chạy.....	24 Décembre, 7 giờ tối.
» Mekong chạy.....	26 , , ,
» Battambang chạy.....	28 , , ,

Đường Lục-tỉnh

Tàu Namky chạy.....	23 Décembre, 9 giờ tối.
» F. Garnier chạy.....	25 , , ,
» Mouhot chạy.....	27 , , ,

Đường Battambang & Angkor

Tàu Mekong chạy 26 Décembre, 9 giờ tối.

Đường Lèo

Tàu Attalo chạy.....	24 Décembre, 9 giờ tối.
» Battambang chạy.....	28 , , ,

Đường Cap & Baria

Tàu Annam.....	22 Déc., 6 giờ 30 sớm.
» chạy.....	23 , , 9 , ,
	24 , , 8 , ,
	26 , , 8 , ,
	27 , , 9 , ,
	28 , trưa 12 giờ.

Đường Tay-ninh

Tàu Khmer chạy 26 Décembre, 8 giờ tối.

Saigon, le 30 Décembre 1912.
P. le Directeur de l'Exploitation,
MARGUERIE.

ĐÔNG-DƯƠNG THIẾT LỘ

ĐƯỜNG SAIGON RA KHÁNH-HÒA, ĐOẠN SAIGON RA PHAN-THIẾT, GIÁ TIỀN BỘ HÀNH

LÝ-TÀI-LUẬN

(Causerie financière)

Khuynh Annam tiết kiệm (Tiếp theo)

Education des Epargnantes Annamites (suite)

Kiêm-soát phái-viên

Theo thê-lệ trong điều thứ 32 Luật ngày 24 Juillet 1867 thì đại-hội mỗi năm phải cử một vị hay là nhiều vị Kiêm-soát phái-viên đểng người ấy làm một tờ phúc mả trình cho Đại-hội năm tới biết về cái thế thanh suy của Công-ti, và sô-tông-thanh và về các sô-sách của quan-lý vien đem trình cho đại-hội đó ra thế nào?

Có một điều đáng-nhớ là Luật ấy lại cho phép Hội đặng lừa người ngoại Công-ti (người không có hùn) mà cù làm Kiêm-soát phái-viên nữa.

Trong cái tờ phúc của Kiêm-soát phái-viên phải có một khoản phê-bát về sô-tông-thanh về các sô-bộ của Quan-lý ti làm sao, nếu tờ phúc của Kiêm-soát phái-viên mà không có nói khoản này vào sau rốt thi là không nhầm phép, át kẽ tờ-phúc ấy như không vậy, vì trong tờ-phúc của Kiêm-soát phái-viên là yếu-tai nơi khoản này mà thôi.

Lối ba tháng trước ngày định trong Điều-Uớc đặng nhóm Đại-hội thi Kiêm-soát phái-viên có phép đến mà xem xét coi-sô-sách trong Công-ti, bắt đầu là lúc nào, và cũng được phép dòm coi việc thanh vượng trong Công-ti cách thường mải trong Công-ti ra thế nào nữa, đặng đến ngày có làm tờ phúc với Đại-hội cho hằng-hồi. Hoặc trong lúc xem coi sô-sách mà có thấy đều chì-dại hại, đáng tò chò cõ Công-ti hay lập-tức, thi đặng phép mời Đại-hội lập-tức.

Các người hùn cũng có phép xem xét sô-sách và sô-người hùn nội trong 15 ngày trước khi Đại-hội nhóm.

(Sau sô tiếp theo)
H. M. STOLL.

BANQUE DES VALEURS

(Phần hàn cõ ngân hàng)

Tổng-lý mĩ-danh H. M. STOLL Đường mé sông QUAI FRANCIS-GARNIER, món bài số 10, Saigon

Chu-tôn có lẽ chưa rõ chữ khon-cõ nghĩa là gì, ra làm sao, và phần-hàng cũng tri-khon là gì? có lẽ chu-tôn cũng không hiểu mấy hùng hùn hiệp buôn bán báy nhieu thứ giấy khoản-cõ ra làm sao?

Chu-tôn có lẽ không rõ ràng bắc của chu-tôn tên lén chát lén được 100 \$, 200 \$ hoặc 300 \$ dù mà làm chu-tôn cũng không hiểu mấy hùng hùn hiệp buôn bán báy nhieu thứ giấy khoản-cõ ra làm sao?

Chu-tôn có lẽ không rõ ràng bắc của chu-tôn tên lén chát lén được 100 \$, 200 \$ hoặc 300 \$ dù mà làm chu-tôn cũng không hiểu mấy hùng hùn hiệp buôn bán báy nhieu thứ giấy khoản-cõ ra làm sao?

Và cũng dù làm cho chu-tôn hùn lớn vậy,

Áy vậy Hùng-bạc hiệu Banque des Valeurs sẽ truy

lực cùng chu-tôn mà cất nghĩa rõ ràng cho chu-tôn hiểu.

Hỗng ngày nào chu-tôn đã hiểu cách hùn hiệp rõ

tí Hùng-bạc ấy sẽ giúp chí chỗ chắc cho chu-tôn hùn, và sẽ coi chừng các việc cho khỏi thất phát thiệt

hở cho chu-tôn.

Lâu nay chu-tôn cũng đã nhiều khi nghe người ta

muốn lập cách chánh-trị tương-y trong-y. Áy vậy có

số chi lèn cho người Langsa cùng người Annam

trương-y tương-y nhau cho bằng sô hùn hiệp mă

thứu lợi quyền cho nhau trong Lục-châu này.

STOCK HÙN NÀO CÓ BÁN	NĂM NĂM lập hàn	CAPITAL NOMINAL Vốn định hùn	CAPITAL APPELÉ Vốn đã thâu vào	NOMBRE D'ACTIONS số PHẦN HÙN	VỐN hùn mỗi hàn	DERNIER DIVIDENDE mỗi hùn chia lèn chót được	COURS giá BÁN
Tại Saigon giá cả tờ giấy hùn hiệp nội Đồng-dương (14 décembre 1912)							
Société Agricole de Suzannah.	1907	150.000 \$	Piastras 300.000	3.000	Piastras 100	.	200. — Nominal
	1909	150.000 »	hùn		» 100	.	» 192. — Vendeurs
	1910	265.000 »	» 265.000	2.650	» 100	.	» 200. — Nominal
	1910	400.000 »	» 290.000	4.000	» 100	.	Fr. 135. — Ventes
	1909	35.000 » obligations	» 19.250	350	» 100	.	» 128. — Acheteurs
Société des Plantations d'Hévéas de Xa-trach.	France 2.300.000	Francs 2.300.000		23.000	Francs 100	.	» 100. — Vendeurs
Société des Plantations d'Anloc.	1911	1.000.000	Francs 1.000.000	20.000	» 100	.	» 50. — Vendeurs
Société des Caoutchoucs de l'Indochine.	1912	1.000.000	» 1.500.000	20.000	» 100	.	» 615. —
Cie Caoutchoutière de Gia-nan.	1910	3.000.000	» 1.500.000	30.000	» 100	.	Act. ord. p. Plastres
Société générale des Hévéas du Donai.	1910	Piastras 120.000	Piastras 90.000	1.200	Piastras 100	.	Marseille Fr. 220. —
Société Immobilière de l'Indochine.	1899	» 128.450	» 94.031 ²¹	2.529	» 50	.	Ex. C 11/600 Nominal
Rizerie Orient.	1900	Francs 300.000	Francs 1.000.000	600	100	.	Fr. 120. — Nominal
	1909	» 700.000	» 750.000	1.400	f. 500 Ex. C. 13	frs. 40. 94 pour 1911	Frs. 600. — Nominal
	1909	» 1.000.000	» 750.000	2.000	» 500 375p.)	frs. 25. 94	» 615. —
Rizerie Union.	1894	Piastras 400.000	Piastras 400.000	800	Piastras 500	12% pour exercice	Act. de jouissance
Société Commerciale française de l'Indochine (Rauzy et Ville).	1884	Piastras 225.000	Đã thối vốn lại rồi.	225	Amorties	Clôutrant 30/6/11	2.025 piastras
Rizerie Indochninoise (Haiphong).	1908	Francs 500.000	Francs 500.000	5.000	f. 100 Ex. C. 5	25 frs. pour 1911	Ex. C 11/600 Nominal
Société d'oxygène et acétylène d'Ext.-Orient.	1910	» 1.000.000	» 475.000	2.000	Francs 500	5% pour premier exercice	Saligon. Pas de bourse.
La Bienhoa Industrielle et Forestière.	1909	» 500.000	» 500.000	1.000	» 500	30 frs. pour 1911	» 300. —
Société de Publicité et d'Affichage.	1908	» 2.000.000	» 1.250.000	20.000	100	Première année	Fr. 120. — Nominal
	1910	\$ 250.000 obligations	Piastras 250.000	2.500	» 100	8.00 pour 1911	\$ 100. —
	1911	» 30.000	» 30.000	300	» 100 Ex. C. 2)	5 0/0 p. 6 mois 1912	» 95. —
Tại Paris giá cả tờ giấy hùn hiệp nội Đồng-dương (15 novembre 1912)							
Cie Tramways Indochnine.		f. 500 Ex. C. 22	43.50 fr. pour 1911				Francs 875. —
Société des Eaux et Electricité de l'I. C.		» 500 » 20	45 »				» 970. —
Messageries fluviales de Cochinchine.		» 100 » 17	20 »				» 300. —
Enquête l'Indochine.		» 500-125 E.	50 »				» 1.550. —
Chè bonnac du Tonkin.		» 250 Ex. C. 2	80 »				» 1.605. —
Messageries Maritime.		» 250 » 3	» 25 »				» 135. —
Chargeurs réunis.		» 500 » 62	» 25 »				» 650. —
Union commerciale Indochninoise.		» 500 nouv.	» 25 »				» 220. —
Distilleries de l'Indochine.		Part (C. I. att.)	» 18 »				» 18. —
Société Indochninoise d'Electricité.		» 500 Ex. C. 25	45 fr. pour 1911				» 783.50
Société des Ciments Portland de l'Indochine.		» 500 » 9	45 »				» 880. —
Cie de Commerce et de Navigation E.O.		» 500 » 9	50 »				» 1.000. —
		Part » 7	9.25 »				» 194. —
		» 250 » 4	20 »				» 275. —