

INDO-CHINOIS

80

479

DEPOT LEGAL  
INDOCHINE

N<sup>o</sup> 3968



# VĨNH-LONG NHỎN-VẬT-CHÍ

(Les Hommes Illustres de Vinh-Long)



Vĩnh-Long Tương-Tễ-Hội

Ở đường Lagrandiere, số 251

SAIGON

XUẤT BẢN

In lần thứ nhứt

Hội Vinh-Long Tương-Tễ

Giữ bản quyền

(Cấm không ai dưng phép lấy hình ảnh và chép mà in lại.)

Mọi cuốn đều có chữ ký tên

Tác-giã và con dấu Hội

GIÁ: 1\$00

SAIGON

Imprimerie J. VIẾT.

AOÛT 1925

20 Août 1925

8 Ind. Ch. 479

TIỆM HOA CHON DUNG VÀ ĐÓNG GIÀY

## của Lê-Văn-Bền

ở đường Amiral-Courbet, số 21 và 23, Saigon

Chụp bình và rọi hình nhỏ ra lớn rất khéo, nước thuốc đời đời không phai mà lại tươi hoài.

Chụp bình để vào giấy thuế-thân và giấy căn-cước,

Chụp hình học-trò để dán vào giấy căn-cước,

Nhà chụp bình rất có tiếng trong Nam-Kỳ, có thợ khéo thiện-nghe về nghề chụp bình. Việc làm rất kĩ-luỡng và mau lẹ, được Lục-châu yêu thương truyền ngôn khen tặng.

Chỗ chụp bình bày trí theo kiểu cách kiêu thời, người đến chụp được vừa lòng tiếp đãi. Ruốc đến nhà hoặc đi chụp cảnh lúc nào cũng sẵn có thợ, giá cả phải chăng.

Mỗi Kỳ tâu lên Fláp-quốc sarg, lên hiệu nhận cuộc nhiều thứ nước thuốc mới, do cách trí văn minh tối tân chế bày, tuyệt kỳ huê mĩ. Xin quới khách đến chụp mới rõ biết sự tài-tinh của bốn hiệu!

### TIỆM ĐÓNG GIÀY

Từ văn-minh khai hóa đến nay, phàm vật gì cũng vậy, có cạnh tranh mới có tiếng bộ, có so-sánh mới biết tốt xấu, như bốn hiệu từ khi khai trương nhằm lúc Tây-chạy đến nay, hết sức nghiên cứu về nghề đóng giày thêu đôn bà, đủ cách khéo và chắc-chắn, được Lục-Châu quan-cổ đến đóng tại bốn hiệu, chớ không đóng nơi nào hoặc gửi đóng tại Bắc-Kỳ.

Nhiều Bà nhiều cô, muốn so sánh sự khéo đẹp, gửi đóng tại nơi khác, dùng không đặng mấy ngày, rồi cũng trở lại nơi thiết và chịu đặt nơi bốn hiệu mà thôi. Tiếng tăm ầy đủ lừng bồng các thứ giày đóng tại bốn hiệu có giá trị lên mãi. Bởi đó Bốn Hiệu càng dễ tâm về việc đóng giày rất khéo, để giữ mực vừa lòng quới Bà quới cô mà không tăng giá.

Vả lại việc thêu kiểu là tất phải do tay người đôn bà mềm mại, chớ lạm dụng tay đôn ông vào chẳng phải phần việc, thì sao thấy có chỗ khéo được? Bốn Hiệu có nhiều thợ thêu đôn bà rất có tiếng khéo trong Nam Kỳ thêu rất đẹp đẽ, rất huê-mĩ và cực kỳ khéo và lại có lãnh thêu cổ áo y phục (Ecusson) các trường.

Giày thêu đủ kiểu, người đặt chợ kiểu nào cũng làm được khéo. Công việc làm đã kĩ-luỡng chắc-chắn và mau-lẹ. Đóng giày tây đủ kiểu.

Ở xa về kiểu hoặc do ni chơn gửi đến với tiền đặc cọc một nửa, khi xong gửi cách lãnh hóa giao ngân (contre remboursement).

Viết thơ hặc giày thép đề: Lê-văn-Bền 21 Amiral Courbet, Saigon.

Kính trình, LÊ-VĂN-BỀN



L'Histoire nous est surtout utile, parcequ'elle nous offre des modèles de conduite.

Conficius

Truyện xưa tích củ thiệt bổ ích cho ta, vì chung nó làm gương đưc hạnh để ta soi.

Khổng-Phu-Tử



Cliché Ng-c-Hòa

Photo d'Art Phú-Toàn

**LÊ-VĂN-BÈN**

**NGUYỄN-VĂN-DẦN** Chủ-Hội

Vĩnh-Long Trưng-Tế-Hội,  
Phó Chủ Hội, ở đường Ami-  
ral Courbet, 21 et 23 Saigon,

Vinh-Long Trưng-Tế-Hội,  
ở đường Verdun, số 115,  
Saigon.

Hai nhà khảo cứu Cổ-tích tỉnh Vinh-Long  
Và Tác-Giã quyển sách « VINH-LONG NHƠN VẬT CHÍ »

DEPUTÉ LÉgal  
INDOCHINE  
N° 100

Trên của lịch cũ thì có  
cho là, vì chúng nó làm  
đến năm của nó.

L'histoire nous est arrivée  
elle s'est déroulée sous  
les yeux de tous.



Photo de Mr. Paul  
NGUYỄN VĂN  
Vinh-long, Trung-  
Đường, số 115,  
Saigon.

Photo de Mr. Paul  
NGUYỄN VĂN  
Vinh-long, Trung-  
Đường, số 115,  
Saigon.

# VĨNH-LONG NHỎ'N VẬT CHÍ

## Tiêu-dẫn

Nếu ta chịu khó ra công khảo cổ, đem những chuyện xưa tích cũ góp biên thành sách, trước là để giúp ích cho những nhà du-lịch đến quan sát xứ ta càng đông, sau để di truyền cho hậu tấn lấy di tích mà làm chứng cho lịch sử, thì tưởng xứ Nam-kỳ ta, cũng như các nơi khác, chẳng hiếm chi thắng tích danh sơn, đáng ghi chép lưu đến đời sau. Vậy thời, những nơi cổ tích hiện còn sót lại đây, sau này còn hay mất làm sao, thiệt là quan hệ ở tấm lòng hào cổ của quốc dân ta; dày hay mỏng thế nào vậy.

Nầy như tỉnh Gia-định có hiếm nơi danh thắng như là: 1. Lăng Cụ Tả-quân Lê-Văn-Duyệt, ở trước Tòa-bố, thường niên tế tự bốn mùa; lại có nhiều ông nhiệt thành sùng cổ, đem công khảo cứu, góp biên sự tích của ngài thành sách, lưu truyền bá tánh, nêu gương thiên cổ, há chẳng hữu ích sao? 2. Lăng-cha-cả Bá-da-lộc Bi-Nhu (1) (Monseigneur Pigneau de Béhaine); 3. Trụ bia nhắc tích trận lấy Chi-Hòa. Hai nơi này ở về đường đi Chi-Hòa, chưa có sách vở chép ghi riêng sự tích; tưởng chầy kiếp cũng có nhà chịu khó khảo cứu rõ ràng, cho kẻ du-lịch khỏi phải mất công, mất thêm ngày giờ kê cứu sự tích ở trong sử Ký-Đại-Nam-Việt.

Còn các tỉnh hạt khác, chẳng thiếu chi nơi danh thắng, khiến dục khách du-lịch nức lòng đến tận nơi mà quan sát, rõ ràng việc xưa tích cũ, chỉ còn đợi người bốn xứ nhiệt thành, ra công chịu khó khảo cứu đó thôi.

Những nơi cổ tích hiện còn của xứ Nam-kỳ ta, tưởng nên tìm cách giữ cho được lâu dài chắc chắn, không nên để một ngày một lu mờ mà tiêu-diệt đi.

---

(1) Nhật báo «Avenir du Tonkin» trong tháng Mars 1925 cho hay rằng mới tìm dựng một ngôi mộ cha cũ Bá-da-Lộc Bi-Nhu tại làng Ngọc-hội, thuộc tỉnh Nha-Trang. Tin này còn hãy mờ-mờ, ta nên tin cậy sự cứu nghiệm rõ ràng của trường Bát-cổ Viễn-đông về sau vậy.

Chí như tỉnh Vĩnh-Long chúng ta, thời lại có phần hơn, là khắp trong Nam-kỳ, chỉ còn sót nơi này là hiện còn Văn-thánh, Văn-miếu ; trong ấy có thờ các đấng Công-Thần Nam-Trung ; nhưt là Cụ Phan-thanh-Giảng.

Kể về địa-lý, thời tỉnh Vĩnh-Long, mặt tiền liên tiếp với Tiền-Giang (Cũu-Long-Giang), mặt sau thời có Hậu-Giang, như vậy thời có tiền lại có hậu ; sông rạch thời rộng mà sâu, trong thời điền địa phì nhiêu, nhưn vật-lại phong thuần tục mỹ.

Như vậy thời Vĩnh-Long không những là một nơi thắng cảnh thanh kỳ, mà lại là một chốn danh lam thắng địa ; nên chi đời nào cũng sản xuất hiêm chi kẻ anh tuấn, trai lành gái tốt, thiết là địa linh nhân kiệt. Nhưng xưa nay Chánh-Sử và Ngoại-Sử chép về sự tích và nhưn vật trong tỉnh Vĩnh-Long, thời chưa ai đề xướng mà kê cứu ra cho tường tận và sưu tập lại cho đủ. Vả lại nhiều người chỉ biết lịch sử những danh nhưn ngoại quốc, mà ít ai am tường những anh hùng liệt nữ nước nhà hoặc trong tỉnh hạt ; như vậy là một sự khuyết điểm trong giáo-dục. Nay hội Trương-Tể Vĩnh-Long đề xướng lần này là lần đầu, về chánh-sử và ngoại-sử những sự tích và nhưn vật trong tỉnh Vĩnh-Long, tưởng cũng là đều bổ ích chung vậy.

Việc kê cứu này phải có công phu, dẫn chứng có ở các Sử-truyện rõ ràng, để lưu làm một bài khảo cổ về lịch-sử trong tỉnh và chia ra từng mục, đặt hiệu là : Vĩnh-Long Nhưn Vật Chí (Les Hommes Illustres de Vinhlong).

### 1. MỤC CHÁNH SỬ PHÂN LÀM HAI CHƯƠNG :

Chương thứ nhưt kể về các bậc Cụu-Thần, khởi tiên chép lịch-sử cụ Quốc-Công Tống-phước-Hiệp và cụ Kinh-lược Phan-thanh-Giảng, dẫn điển tích ở các bộ sử « Tiền biên và chánh biên liệt truyện Đại-nam ».

Chương thứ nhì kể các danh nhân Tân-Pháp-Triển.

2<sup>o</sup> MỤC NGOẠI-SỬ, thì chép biên sự tích của những cụ tộc danh gia, gốc tích ở tỉnh hạt, đã làm vẻ vang trong tứ dân : Sĩ, Nông, Công, Thương.

Văn-Thánh Văn-Miếu tỉnh Vĩnh-Long ở tại làng Long-Hồ, cách châu-thành hai cây số, thật là một nơi cổ tích, có

quan hệ đến phong hóa của nước Nam, thật là đáng kính cần, đáng tôn sùng ; mong rằng các bậc thượng lưu có thể lực trong tỉnh, tự lấy cái trách nhiệm mở mang trí thức, rèn đúc đạo đức cho quốc-dân, mà bảo tồn lấy cốt-tích danh thặng, ấy là sẵn sóc đến phong hóa của nước Nam vậy.

Than ôi ! công đức của Cụ Phan-Thanh-Giăng, đến nay còn phượng phát ở trong trí não, rục rở ở trên quyền sử sanh nước mình, thì Văn-Thánh tỉnh Vinhlong ở tại làng Long-Hồ và miếu thờ tại làng Long-Châu, là rất đáng trân trọng bảo tồn vậy !

Danh dự anh hùng ở đâu ? ở nơi sử sách ; sự nghiệp anh hùng ở đâu ? ở tại non sông ; Sắc tướng anh hùng ở đâu ? ở loài giống xa, hoặc một đôi ngàn năm, gần hoặc một vài trăm năm, đương thuở trời nghiêng đất lệch, mới thấy anh hùng xuất hiện, làm nên sự nghiệp lưu lại đời sau.

Đương lúc bấy giờ, thời thế rất nổi gian-nan, Cụ đã hết sức duy trì, mà sự thế đã đảo đầu, không thể vắn hồi được nữa, Cụ muốn cho trọn đạo làm tôi, hết lòng với nước, nên cái khổ tâm ấy, vạn bất đắc dĩ, mới phải mượn chén thuốc độc nọ mà dải bày. Như Cụ, thật đã không phụ với nước nhà, mà lại làm vể vang cho non sông nữa.

Hoặc có kẻ bẽ rằng quyền sanh như vậy đã thiệt mình, mà cũng không ích chi cho nước, sao được gọi là anh hùng ? Ai ơi ! mở sử mà xem, mới biết thung-dung tự nghĩa. Như Cụ, thật là hợp với cái nghĩa «Thành-Nhân» của ông Khổng «Thủ-Nghĩa» của ông Mạnh vậy.

Hội-Tương-Tế Vinh-Long, muốn nên sự tích của những đấng Công-Thần, có công nghiệp với dân Nam-Trung, mới ủy tôi lo phần kê cứu sự tích Cụ Tống-Quốc-Công và Cụ Kinh-Lược Phan, để trích biên thành sách vào chương chánh-sử. Tiếc rằng sự tích không đủ, để công đồng lãm. Tôi lại nhớ đến quan Thự-Thượng-Thơ sung Cơ-Mật viện Tham-Tá tại Triều-dình Huế, là quan Nguyễn-Đặng-Tam, người đồng hương, nên chi tôi vội vàng gởi đến cậy ngài, ra ơn giúp tôi nên việc.

Rất may mắn cho lời tôi cầu xin, khiến ngài sẵn lòng chiếu cố, cậy quan Hường-Lô Tự-Khanh, tạm phải Cơ-

Mặt (chánh tứ phẩm ấn quan) là quan Hồ-Đắc-Hàm, đến Sữ-Quán sao giùm bản sự tích của Cụ Phan ở trong sữ «Chánh biên liệt truyện Đại-Nam», lại dịch bản Hán tự ấy ra Quốc-Ngữ, Tiếp được hai bản ấy, tôi liền mời nhóm hội Trương-Tế Vinh-Long, diễn ra tạ ơn ngài và quan Hường-Lô Tự-Khanh-Hồ, Đại-nhơn.

Đoạn tôi và ông Lê-văn-Bền, phó chủ hội Trương-Tế, và ông Huỳnh - Văn - Hình, Hội - Viên thân hành về Vinh - Long, đến viếng ông Tống - Hữu - Định, (Phó Mười Hai) ở làng Long - Châu, người có sự - tích của Cụ Tống-quốc-Công, và cho chúng tôi chép thêm, nay dọn ra thành sách ; lại có khởi biên sự tích một vài bậc danh nhân Tân-Pháp Triều, cùng là những cự tộc danh gia, đã làm vẻ vang, đáng để làm gương trong xứ sở.

Ngoài việc sao chép thêm những văn-thơ sự tích, chúng tôi lại có hân hạnh, được ông Tống-hữu-Định, đưa đi quan sát Văn-Thánh, tại làng Long-Hồ. Nhơn đó chúng tôi có chụp ảnh mỗi nơi cổ tích ấy, để vào sách này, gọi là những chỗ danh thắng còn lại.

Văn-Thánh Văn-Miếu, là nơi thờ đức Khổng-Phụ-Tử, là một đấng Thánh-Sư vạn đại, một vị thần linh thiên, đem cái Hán học mà gieo trồng, mà truyền bá khắp cả một phương Á-Đông ; (1) còn Văn-xương-Cát, cách Văn-Thánh mười lăm thước tây, là nơi thờ Cụ Kinh-Lược Phan và những Công-Thần Nam-Trung. Hai nơi này có cái nét thiết là cổ, thiết là bền rộng, thiết là mát mẻ, có cái vẻ vĩ-dại mà thái-bình, thái-bình mà oai nghiêm. Nhìn cột kèo hời còn chắc-chắn, móng tường còn bền chặt, người người lui tới ra vào không có mấy, nhưng thiên-nạ chưa hằng đều vô tình hết, mà không còn một ai ngó đến.

Ôi ! Hình hài gởi trên mặt đất, lất có lúc mục, mà danh tiếng để trên mặt đất không bao giờ phai ! Đạo nhân-nghĩa trung-tin còn, thì ông Khổng-Tử mấy muôn đời cũng vẫn còn, không chết ! Chủ nghĩa tự-do còn, thì ông Rút-Sô (Rousseau) bao giờ cũng vẫn còn sống, học-thuyết tiến-

---

(1) Quyền nhì sẽ có diễn lịch-sử Đức Phu-Tử rất minh bạch và sự tích đi viếng mã ngài ở bên nước Tàu. Một nhà nên có một quyền để dành cho em cháu xem, nhưt là các bạn thanh niên nên biết tích đức Thánh. Coi đó thì sẽ biết công phu của tác giả khổ chí trong việc sưu tập các tích.



hóa còn, thì ông Đạt-Vin (Darvin) bao giờ cũng vẫn còn sống. Châu-Mỹ còn, thì ông Cờ-Rít-Tốp Cô-Lôm (Christophe-Colomb) biết đến bao giờ chết; nước Huê-Kỳ còn, thì ông Hoa-Thạnh-Đốn (Washington) biết đến bao giờ chết; danh sống tức là người sống; người đã khuất rồi mà tiếng thơm còn lại trong sử sách, lâu giải với non sông!

Xem xong, chúng tôi bèn đến viếng Miếu Cụ Tổng-Quốc-Công, tại làng Long-Châu, ở về châu thành Vĩnh-Long. Khi vào đến Miếu, chúng tôi lại rất hân-hạnh, được gặp ông Đại-Hương-Cả, dẫn đi xem khắp cùng. Thật là một nơi cổ-tích ở giữa châu thành, được nguy nga hực hỡ mà oai nghiêm. Miếu này bôn-xã thờ một đấng Công-Thần từ triều Thế-Tôn Hoàng-Đế, là Cụ Quốc-Công Tổng-Phước-Hiệp.

Tại đây, cũng có thờ Cụ Kinh-Lược Phan đồng một Miếu cùng Cụ Tổng-Quốc-Công; thiệt là một nơi linh ứng, có bôn-xả hết lòng châu tất, hai kỳ hai mùa ôn hòa. Người Nam người Tàu, khi đi ngang qua, ai là chẳng lạnh mình, dường như thấy oai linh công-thần nhà Nguyễn, phượng phất bên cạnh mình vậy. Người trong xứ, khi có đều chi bất bình nhau, không phân giải hết được đều huất-ức, thường hay thách nhau rằng: « Tôi Miếu quan Quốc-Công mà thề ». Lại cũng có nhiều việc tới tụng đình rồi-rấm, một hai khi Tòa-sơ Vĩnh-Long, tùy tục người bôn xứ, cho phép hai bên khiếu-nại, vào giữa Miếu mà thề. Nhiều việc xảy ra hiền hích, nên chi một ngày một thưa thớt lần, ít ai còn dám buông lời thách đố, vào Miếu mà thề nữa.

Nay Hội Vĩnh-Long Tương-Tế, được món vật kỷ-niệm rất quý báu này, đồng kính nhắc lại đây lời cảm tạ quan Thượng-Thơ sung Cơ-Mật Viện Tham-Tá Nguyễn-Đặng-Tam, vì nhờ ngài mà hội chúng tôi có trọn đủ lịch-sử của Cụ Kinh-Lược Phan-Thanh-Giăng, nay in thành sách, để đồng-bang được tường tri sự nghiệp của một đấng Công-Thần, và quan Hường-Lô Tự-Khanh, chánh tứ phẩm ấn quan, tạm phái Cơ-Mật Viện, Hồ-Đắc-Hàm, có lòng thương, chép và dịch giùm cho Hội quyền biệt truyện của Cụ Phan.

Chúng tôi cũng cảm ơn ông Phan-Thanh-Kỷ, hiện làm Tri-Huyện, Huyện Hòa-Vang, tỉnh Quảng-Nam, là chất

của Cụ Phan, có lòng biên giới đến Hội, từ thế hệ đũ gốc tích và ngày giờ sanh Cụ Phan. Ông Tống-hữu-Định, (Phó Mười Hai), có lòng tốt, cho chúng tôi thêm sự tích về biệt truyện của Cụ Quốc-Công, Tống-Phước-Hiệp. Ông Ngô-Hóa, Hương-Cả làng Tân-Giai, soạn cho chúng tôi, một ít văn-thơ ngoại-sử, thuộc về tích Cụ Phan, mà người có công lưu tích bấy nay. Ông Nguyễn-Hữu-Nghĩa Đại Hương-Cả làng Long-Châu. Ông Nguyễn-Đình-Dũng Hương-Cả làng Long-Hồ cho chúng tôi thêm sự tích về tỉnh Vĩnh-Long, Văn-Thánh, Văn-Xương Cát và Cụ Phan. Ông Đặng-Văn-Ấn, Hương-Chũ và những ông Hương-chức Hội-Tề làng Long-Hồ, có lòng tốt, đưa chúng tôi đi quan sát và chụp ảnh những nơi cổ tích.

Ông Dương-Lâm-Biên, thơ-ký Tòa-bố Vinh-Long và ông Nguyễn-Văn-Hành, cựu giáo-tập, Hương-Chánh làng Long-Hồ, giúp ích trong lúc chúng tôi đi khảo thêm sự tích này.

Chúng tôi cũng chẳng hề quên ơn ông Nguyễn-Thành-Điểm là một nhà thương-gia kỹ-nghệ, trong tỉnh Vĩnh-Long, có lòng tốt với chúng tôi. Người có cho chúng tôi, chẳng những được cái đặc quyền, trong khi cần dùng đi đứng các xe hơi của người, cùng những khi Hội Trương-Tể chúng tôi, ủy người đại diện, đi những việc nghinh hôn tang tế, hoặc trong tỉnh Vinh-Long, hoặc các hạt hương tây Nam-Kỳ, mà đi xe hơi của người, thì được miêng cước quá giang. Khi chúng tôi về Vinh-Long, thì lại có cái hân-hạnh, được người cho mượn xe hơi nhà, dùng đi quan-sát các nơi cổ tích.

Bốn Hội nhiệt thành tìm những tích xưa mà caug thiệp về Nam-Sử, soạn ra làm sách, cốt để các bạn tuổi trẻ trong nước nhà, đọc sách nước nhà, xem tích nước nhà, biết người nước nhà ngày trước, cũng lắm người hiếu nghĩa thanh trình, ăn ở có cương thường luân-lý, và giai-nhân tài-tử cũng không kém gì nước ngoài. Vậy thì điển tích người xưa, làm gương người đời nay, mở sách xem thấy tinh thần người đời cũ và những lời của các Cụ ngày trước di-truyền lại, còn rền-rỉ như tiếng đàn tiếng nhị tiếng trống ở bên tai, ở trước mắt người coi sách vậy. Ấy bốn hội soạn tích ở trong Nam-Sử là chủ-ý như vậy. Sự

để tên đứng trước đứng sau, là tùy theo lúc hỏi đặt tích nào trước thì làm trước, đặt sau thì làm sau, chớ không phải nhuận thành một lần rồi mới sắp đặt thứ lớp, xin miêng chấp.

Sách này chúng tôi cốt kể truyện thật, không phải là truyện ngụ ngôn, nên chỉ chép những truyện có căn nguyên chắc chắn và có giá-trị về Sử-Ký, cùng ao ước việc giữ-gìn cổ tích và phong tục trong xứ cho được trường tồn.

Vả các quan cựu trào tỉnh Vĩnh-Long còn nhiều, sự tích rất hay và giải không thể đem vào sách sử một lần mà đủ hết được, thành ra sách phải dày người xem phải ngán; nên chi chúng tôi phân thứ tự và lục-tục mà kê cứu lần, mỗi kỳ sự tích một ít bậc công-thần và nối thêm lịch sử của những cự tộc danh gia trong tỉnh, như vậy mới đủ thời giờ và có thể đem hết được. Vậy quyền thứ nhì đương tiếp dọn liệt tích của những bậc công-thần và sưu tập thêm những truyện tích như là: Hiếu-tử, Trung-Thần, Kỳ-nhân, Thiện-sĩ, Nghĩa-sĩ, Liệt-nữ, Trinh-nữ Nghĩa-phu Tiết-phụ, Hào kiệt anh hùng, cùng những truyện xưa tích cũ của mỗi nơi trong tỉnh hạt; nên kính xin các bậc hảo tâm trong xứ sở, nghĩ cho là việc ích chung, có chuyện ích nào lạ hay, đáng đề đời làm gương nhắc tích, bổ ích cho hồn Luân-Lý, xin vui lòng biên chép gửi đến tác-giã dưới đây, thì chúng tôi rất tham cảm và đa tạ.

Tác-Giã : NGUYỄN-VĂN-DẪN tự HOÀ-TRAI

Cựu Phó Đốc-Học trường Nguyễn-xích-Hồng,

Chữ Hội Vĩnh-Long Tương-Tế

Ở đường Verdun số 115.— Saigon.



NGUYỄN-ĐĂNG-TAM  
THƯ THƯỢNG-THƠ  
Sung-Cơ-Mật-Viện Tham-Tá  
HUẾ

Huế, le 27 Mars 1925

Cher Monsieur NGUYỄN-VĂN-DẪN,

Kính thăm huynh-ông và qui-quyển được khương thái, tôi và gia-quyển tôi ngoài này đều an hảo.

Hôm 2 Mars courant tôi tiếp thư huynh-ông và nhờ tôi cho đi khảo cứu mà chép sự tích quan Kinh-Lược S. E. Phan-Thanh-Giăng, thì tôi mau mau cày một ông quan trong viện Cơ-Mật là ông Hồ-đắc-Hàm, Hường-Lô Tự-Khanh, (Chánh tứ phẩm ấn-quan) tạm phái Cơ-Mật, ra Sứ-Quán khảo cứu liền. Nay đã cứu xong rồi, viết ra một bản chữ Hán và dịch một tập chữ Quốc-ngữ, hai bản ấy tôi gửi theo đây, xin huynh-ông soạn chữ Quốc-ngữ lại, rồi sê in như lời huynh-ông nói trong thư.

Việc công chép sự tích ấy và giấy, xin huynh-ông đừng luận đến mà vô ích.

Huynh-ông được thư này, xin điền giấy thép ra cho tôi rõ, kẻo trông và sợ mất.

Nay kính

NGUYỄN-ĐĂNG-TAM

---

ÉTABLISSEMENTS  
NGUYỄN-THÀNH-ĐIỂM  
VĨNH-LONG

---

Vĩnh-Long, le 3 Avril 1925

A Monsieur NGUYỄN-VĂN-DẪN  
*Président de la Société Mutuelle des Originaires  
de Vinhlong-Sadec*

à SAIGON

Kính Ngài,

Tôi rất phục tình cho sự lập cuốn « Vĩnh-Long nhưn vật chí » của ngài để chăm nom nghiên cứu.

Thật là may mắn cho ta ngày nay, còn người lo việc trước sau, vậy mới rất thâm thúy, rất vẻ vang cho người bôn tĩn.

Giá trị một cuốn sách mà diễn sự tích nước nhà mình, trước mắt mình là một giá trị cao trọng, sắp năm sắp bảy của sự tích tha phương, mà mình lẫn nhắc.

Tôi vì công việc buộc ràng, không thể phụ-sự cùng ngài cho tận, trong lúc đi quan sát những sự tích đây được vậy tôi xin hiến cùng ngài une carte gratuite de circulation sur les camions de mes lignes postales. Ấy là trước tôi tỏ tấm lòng thành thiết, sau cầu cho ngài làm nên quyển sách quý báu này, cho chúng ta ngày sau còn một dấu tích để làm kỷ-niệm cao thượng sâu xa.

Khi ngài đến Vinhlong, tôi sẽ hết lòng phụ ngài lúc ngài có việc dùng tôi.

Ít hàng thô bỉ, thơ bất tận ngôn.

NGUYỄN-THÀNH-ĐIỂM.

---

NGUYỄN-ĐĂNG-TAM

THƯ THƯỢNG-THƠ

Sung-Cơ Mật-Viện Tham-Tá

HUẾ

Huế, 12 Mai 1925

GỠI CHO ÔNG LÊ-VĂN-BÈN

Phó chủ Hội

Vĩnh-Long Tương-Tế

VĨNH-LONG TƯƠNG TẾ HỘI

LÊ-QUÂN-HẦU kỹ hạ,

Thưa Ngài,

Tiếp thư ngài thay mặt quý Hội cảm ơn tôi về quyền biệt truyện Cụ Phan-Thanh-Giăng, tôi lấy làm vinh hạnh lắm.

Xét lại các bậc danh-nhơn cận đại nước nhà, ít người được tư cách hoàn-toàn, như Cụ, Cụ sinh gặp lúc thời thế gian-nan, rất nên khó xử, thế mà Cụ đối với Triều - Đình và Bảo-Hộ, đã khéo giữ được « Trung-Nghĩa » lưỡng toàn, thật đáng làm gương cho lai-giã. Quý-Hội mới lập nên, mà bắt đầu nghĩ đến việc ghi chép sự-tích của Cụ, trước để kỷ niệm lấy danh-nhơn xứ-sở, sau để làm một bài học cho đồng bào ; sự hành-vi ấy có một ý nghĩa rất cao thượng, tôi lấy làm phục lắm.

Thiết tưởng về phần riêng tôi, không những không dám kể công với quý-hội, mà lại nên cảm ơn bạn cũ là ông DẪN đã có lòng thanh-nhãn mà phó thác cho tôi một cái nghĩa-vụ rất vẻ-vang. Ước gì Quý-Hội được thịnh vượng lâu dài, tôi lấy làm mong mỏi lắm.

Sau này tôi đã đem lời ngài dặn mà chuyển tường lại với ông quan đã chép và dịch quyền truyện ấy ra chữ Quốc-Ngữ.

Gió sen ngào-ngạt, kính chúc bình-an.

Kính-Bút

NGUYỄN-ĐĂNG-TAM

PHAN-THANH-KỸ

TRI-HUYỀN

DE

*Hòa-Vang*

TOURANE

*Hòa-Vang, le 9 Juin 1925*

(*Thơ gửi cho Cụ Thượng-thơ  
Nguyễn-dăng-1am*)

Bẩm cụ lớn,

Lạy kính lời hầu thăm Cụ lớn thặng an và qui-quyển an hảo.

Con vâng thơ Cụ lớn gửi hỏi ngày sanh và thế hệ của cố con, đề gửi cho ông Nguyễn-văn-Dần làm sách, vậy các ngài có lòng nghĩ đến, các bậc tiền nhơn trong xứ sở mình, mà làm đề truyền dấu tích về sau, con lấy làm đội ơn vô cùng, nhưng vì Gia phả và Lý-lich ở Huế, con phải gửi thơ về lấy, nên có chậm đi, nay con xin biên sau này để Cụ lớn xem, còn Lịch-Sử của cố con thời nhiều lắm, có đến 25 tờ giấy, trong liệt truyện chép không đủ, có Lý-lich ở nhà thời rõ hơn, nhưng nhiều lắm, phỏng dịch ra chữ quốc-ngữ đến 15 ngày mới rồi, không biết Cụ lớn có cần xem không, dạy cho con biết, con sẽ xin dịch gửi ra sau.

Vậy xin kính lời đội ơn Cụ lớn và xin đính cai nguyên thơ của M. Dân gửi nạp lại.

Nay bái thơ,

MÔN HẠ

PHAN-THANH-KỸ

## TỈNH VINH-LONG

### DIỆN-TÍCH

Bắc giáp Tỉnh	Mytho
Nam » »	Cantho
Đông » »	Travinh
Tây » »	Sadec

Nhơn số : 165.884. — Cách Saigon 120 cây số.

Đường thủy mỗi ngày tàu khởi chạy tại Saigon, 9 giờ tối. (trừ ra ngày chúa nhật không có tàu chạy); qua ngày sau lối 12 giờ trưa tới Vinh-Long.

Đường bộ : Mỗi ngày tại chợ mới Saigon có xe hơi chạy lối 5 giờ sáng, tới Vinhlong lối 9 hoặc 10 giờ cũng buổi sớm mai, và một chuyến chạy 9 giờ sớm mai thì lối 3 hoặc 4 giờ chiều tới Vinhlong.

Vinhlong là nơi trung ương đường bộ và đường thủy đi các xứ hướng tây Nam - kỳ và cũng là chỗ trung ương đường tàu chạy đi Lục-tĩnh, Nam-Vang (Cao-Miên) và Lào.

### THỔ SẢN TRONG XỨ NHƯ LÀ :

Lúa, nhiều giống tốt chẳng những không kém, mà lại có phần tốt hơn lúa nơi hậu giang, vả lại đường chở chiền với Saigon rất tiện và mau. Các hãng và các nhà máy lúa Annam nên đặt nhiều chành lúa tại tỉnh Vinhlong để ăn lúa Vinhlong, Sadec, Long-Xuyên rất tốt và thơm cơm hơn các nơi.

Cau, Dừa, Mía, Dâu, Bắp, Khoai, Đậu, Cam, quít, cây trái đủ thứ.

Xứ Nam-Vang (Cao-Miên) thanh dùng thổ-sản của tỉnh Vinhlong.

Ngày nào các Nước rõ được, mà đến ăn thổ-sản tỉnh Vinh-long, thì rất tiện lợi về bề chở chiền lắm.

### ĐỀ ĐỊA-ĐỒ NAM-KỶ

*Này ai ra sức phá thiên-hoang ?  
Cởi đất Nam-kỳ mở rộng toang ;  
Tàu ngược Ai-lao không cách trở,  
Đường về Cam-Bốt có khang trang;  
Long giang đậm thắm thêm màu tốt,  
Ấu hải, thông đồng tiện lối sang;  
Ăn quã ngày nay nên nhớ kẻ,  
Biết bao công nghiệp Đức Cao-Hoàng !*



## VĨNH-LONG TỈNH

### SỐ TỔNG LÀNG

---

Tỉnh Vĩnh-Long phân làm 4 quận, 13 tổng và 83 làng

QUẬN CHÂU-THÀNH.— 4 Tổng, 28 làng

---

#### TỔNG BÌNH-AN : 8 Làng

Làng An-Hiệp	Làng Tân-Giai
» Lộc-Hòa	» Tân-Hạnh
» Phước-Hậu	» Tân-Hòa
» Tân-Bình	» Tân-Ngãi

#### TỔNG BÌNH-LONG : 7 Làng.

Làng Long-An	Làng Long-Hồ
« Long-Châu	« Long-Phước
« Long-Hiệp	« Long-Phước-Tây
	« Phú-Đức

#### TỔNG BÌNH-HƯNG : 7 Làng

Làng An-Thành	Làng Ninh-Thuận
« Bình-Lương	« Phụng-Đức
« Bình-Long	« Phú-Hiệp
	« Tân-Đông

#### TỔNG BÌNH-THIỀNG : 6 Làng

Làng Bình-Hòa	Làng Long-Thạnh
« Bình-Tĩnh	« Sơn-Đông
« Long-Mỹ	« Thiên-Đức

QUẬN CHỢ-LÁCH.— 3 Tổng.— 14 Làng

#### TỔNG BÌNH-THẠNH : 4 Làng.

Làng An-Hương	Làng Nhơn-Phú
« Mỹ-Điền	« Phước-Thủy

#### TỔNG BÌNH-XƯƠNG : 5 Làng.

Làng Bình-Sơn	Làng Tân-Thanh
« Phú-Bình	« Thới-Định
	« Vĩnh-Phước.

TỔNG MINH-NGẢI : 5 Làng.

Làng An-Thời	Làng Hưng-Long
« Hòa-Hiệp	« Nghĩa-Thiện
	« Tân-Thạnh

QUẬN VŨNG-LIÊM.— 3 Tổng, 19 Làng.

TỔNG BÌNH-HIỆU : 5 Làng.

Làng Hiếu-An	Làng Hiếu-Ngải
« Hiếu-Liên	« Hiếu-Nhơn
	« Hiếu-Thuận

TỔNG BÌNH-QUỚI : 5 Làng.

Làng Quới-Hiệp	Làng Thanh-Bình
« Tân-an-Đông	« Thanh-Phú
	« Trường-Thọ

TỔNG BÌNH-TRUNG : 9 Làng.

Làng Quảng-Đức	Làng Trung-Hòa
« Quảng-Phong	« Trung-Hưng
« Trung-Điền	« Trung-Tin
« Trung-Hậu	« Trung-Trạch
	« Trung-Trí

QUẬN TAM-BÌNH— 3 Tổng, 22 Làng.

TỔNG BÌNH-CHÁNH : 6 Làng

Làng An-Hội	Làng Chánh-Hòa
« Chánh-An	« Chánh-Hội
« Chánh-Hiệp	« Tân-Phong

TỔNG BÌNH-PHÚ : 10 Làng.

Làng Mỹ-Hưng	Làng Phú-lộc Đông
« Mỹ-thạnh-Trung	« Phú-Quới
« Phú-Ân	« Phú-Trường
« Phú-Hậu	« Phú-trường-Đông
« Phú-Lộc	« Phú-Yên

TỔNG BÌNH-THỜI : 6 Làng.

Làng Hòa-Bình	Làng Thời-Hòa
« Hội-Luông	« Trường-Lộc
« Tân-an-Tây	« Xuân-Hiệp

NHỮNG CHỢ LỚN TRONG TỈNH

Chợ Long-Châu (Vĩnh-Long)	Chợ-Lách
« Ngã-Tur	Vũng-Liêm
« Tam-Bình	

NHỮNG SỞ ĐIỀN TÍNH TRONG TỈNH

Vĩnh-Long, Chợ-Lách, Vũng-Liêm, Tam-Bình, Cái-Nhum.

---

CŨU-LONG-GIANG

*Ngọn nước Mê-kong giáp với Tàu,  
Chia hai sông trước với sông sau ;  
Ngược xuôi sáu ngã quanh co khác,  
Trên dưới ba hàng din-dấp nhau ;  
Xem thể hình rồng nằm có khúc,  
Dung chi loài sấu dựa theo bầu ;  
Minh-mông một giải nhìn thăm thẳm,  
Than thở vì ai khuấy đục ngàu.*

---

CÙ-LAO BA

*Phù châu ba hột giữa dòng chiêm,  
Đón gió ngấn đông giúp khách thuyền ;  
Nước chảy chung quanh do tạo hóa,  
Đất bồi bốn phía bởi thiên nhiên ;  
Bùn xanh từ cụm reo reo thổi.  
Sóng bạc đòi cơn bủa bủa liền ;  
Kiến, cát, bùng tên ai chẳng sợ.  
Thương hồ qua lại thấy đều kiên.*

---

## VĨNH-LONG TỈNH

LONG-HỒ THÔN.

TIÊU-TRUYỆN.

Năm Giáp-Tý, niên hiệu Gia-Long thứ ba (1804), khi ấy Vĩnh-Long còn hiệu là Vĩnh-Thanh-Trấn, Định-Diên Châu, Bình-Dương Tổng, Long-Hồ Thôn.

Năm Gia-Long thứ 2 (1812) tạo thành Vĩnh-Thanh-Trấn, phân lệ luật nghiêm rghi, các việc sắp đặt lệ luật mới.

Năm Quý Ty, niên hiệu Minh - Mạng thứ 14 (1833), cải Vĩnh-Thanh-Trấn làm Vĩnh-Long-Tĩnh.

Năm Minh-Mạng thứ 17 (1836), tháng giêng, có lập thủy trường đê đẫy ghe ô, ghe lê.

Tháng chín năm ấy có chỉ dụ của Hoàng-Đế :

- 1o Cải Định-Diên-Châu làm Định-Diên-Phủ,
- 2o Cải Bình-Dương-Tổng làm Bình-Long-Tổng ;
- 3o Phân làng Long-Hồ làm bốn thôn.

### TẶNG CUỐN VĨNH-LONG NHÂN VẬT CHỈ

*Nhân-Vật-Chỉ, công sức Đốc Dần,  
Ra tay ghi chép chuyện tiền nhân ;  
Tổng-Phan mắt lấp mười triều chúa,  
Danh-giá còn nêu một sử thần ;  
Gạt liều sông Ròng doi nhẩy tới,  
Làng thi ắp Phụng dạn đi lân ;  
Việt dân nghe đến đề thi tặng,  
Đâu dám khoe khoan ngọn bút Trần.*

NGUYỄN-VĂN-SỎI

tự BỔNG-DINH.

VĨNH-LONG PHONG CẢNH

(DỤNG HƠN THÍ NHỨT THỦ)

Nhân-vật phiến ba tự cổ danh,  
Vĩnh-Long phong cảnh tuyệt trần thanh ;  
Giang-Đầu nhứt thể đơn Hồng-Lạc,  
Tiên-Đảo song chu bích thụ hoành,  
Đặng ảnh quang liêng tinh nguyệt ảnh.  
Điều thính ca xướng quân huyện thính,  
Vãn-Lâu khách quá dư ngâm cầm,  
Vỏ hậu xanh xuân tự hữu tình.

PHAN-TRƯỜNG-THỌ

tự LONG-GIANG



## SỰ TÍCH VĂN-THÁNH MIẾU TẠI TỈNH VĨNH-LONG

Miếu Văn-Thánh tỉnh Vĩnh-Long, lập tại làng Long-Hồ, năm giáp-Tý niên hiệu Tự-Đức thứ 17 (1864) ngày mồng mười tháng mười một Annam.

Hội tổ chức việc lập Miếu ấy là những quan cựu trào ba tỉnh Vĩnh-Long, An-Giang, Hà-tiên, với hương chức và nhơn dân đàu lại đặng số tiền 30000 quang, đều đem dùng vào việc cất Văn-Thánh.

Năm Bính-Dần, niên hiệu Tự-Đức thứ 19 (1866) ngày mồng tám tháng chạp có thuyết lập một hội để bảo thủ Văn-Thánh, lấy hiệu là « SÙNG CHÁNH HỘI ».

Quý danh các quan cựu trào đứng lập Văn-Thánh kể ra sau này :

- 1° Hà-Tiên Tỉnh, Tuần Vũ « Lê Nguyên »
- 2° Vĩnh-Long Tỉnh, Hàn lâm Thị Giảng Học Sĩ, lãnh Đốc Học « Nguyễn Thông »
- 3° An-Giang Tỉnh, Án-Sát Sứ, « Phạm-Hữu-Chánh. »
- 4° Các quan Phủ, Huyện, Thương-Biện, cũ-nhơn, Tú-Tài, Học-Sanh.

Hội biện và Hương-chức trong làng cộng là 78 ông.

Năm Đinh-Mão (1867) nhà nước Tân Trào, giao Văn-Thánh lại cho làng Minh-Hương phụng lãnh, lúc ấy ông Bá Hộ Trương-Ngọc-Lan (Bá Hộ Nọn) đứng phụng thủ.

Khi ông Bá Hộ Nọn qua đời, có con là Trương-Văn-Lộc, giao lại cho làng Long-Hồ phụng thủ, vì buổi ấy làng Minh-Hương đã điêu tàng, không người gìn giữ.

Làng Long-Hồ lãnh phụng thủ Văn-Thánh là từ năm Kỷ-Sửu, niên hiệu Thành-Thái nguyên niên (1889) ngày 20 tháng sáu Annam. Từ ấy bốn thôn gìn giữ cúng tế xuân đình thu đình và mỗi năm đến ngày mồng 4 và mồng năm tháng bảy Annam cúng tế Cự-Kinh Lược Phan-Thanh-Giăng.

Năm 1901-1902 thầy Phó-Tông, Tổng Bình-Long là Tống-hữu-Định (Phó Mười Mai) có lập hội Văn-Thánh và hiệp Hương-chức đi khuyên tiền Lục-Tỉnh và nhà nước Langsa có xuất công nho, để tái tạo sùng tu Văn-Thánh lại.



Cliché Ng-c-Hòa

Ảnh Văn-Thành-Miếu tỉnh Vinh-Long, tại làng Long-Hồ.  
Đứng trước sân là chức Việc Hội-Tề làng Long-Hồ  
Với một vài ông Hội-Viên, Hội Vinh-Long Tương-Tế

Photo d'Art Phú-Toàn

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines.



Fragment of text from the adjacent page on the right, including characters such as 'N', 'ai', 'séc', 'gũ', 'cũ', 'rũc', 'Qu', 'My', 'Bh', 'N', 'mũn', 'đến', 'qua', 'B', 'Ph', 'Kin', 'vè', 'H', 'Ho', '191', 'Hr', 'Lại', 'ngò', 'Th', 'lo', 'tân', 'đứ', 'V', 'tr', 'n', 'T', 'l', 'o', 'y', 'l', 'o'.



Năm 1901 Cờ-phủ-Y, tộc danh là Trương-thị-Loan, lệnh ái của ông Bá-Hộ-Non, có cúng cho Văn-Thánh, 10 mẫu 40 sào, giao cho Hội Văn-Thánh trên đây thâu huê lợi, gìn giữ một phần ba để lễ giỗ mẹ ruột, cha ruột và cha chồng của cô Phủ; còn lại hai phần ba để lại mà đóng thuế ruộng và tu bổ Văn-Thánh.

Qua năm 1909 Hội Văn-Thánh thôi gìn giữ, cô Phủ Y lấy lại mà giao cho làng Long-Hồ cũng y như lời giao cho Hội Văn-Thánh vậy.

Năm 1915 cô Phủ Y có cúng thêm một sở ruộng là một mẫu 50 sào và 12 sào vườn để làm hương Hỏa, mỗi năm đến ngày 14 tháng 10 Annam, cúng tế các Quan cựu trào qua đời.

Đền Văn-Xương-Cát là lấy huê lợi ruộng đất của cô Phủ Y cúng, làm cửa dự trữ mà cất. Đền này thờ Quan Kinh-Lược Phan-Thanh-Giảng và các quan cựu trào, ở về phía hữu và cách Văn-Thánh mười lăm thước tây.

Đền Văn-Thánh và Văn-Xương-Cát giao cho làng Long-Hồ giữ mà lo việc cúng tế từ năm 1909 tới 1914. Từ năm 1915 chi nay thì làng giao lại cho ông Nguyễn-Đình-Dũng, Hương-cả làng Long-Hồ phụng thủ mà lo việc cúng tế. Lại Quan Đốc-Phủ LÊ QUANG-LIỆM (kêu là BẢY) khi còn ngồi quận châu thành Vĩnh-Long, ngài rất ân cần chốn Văn-Thánh và Văn-Xương-Cát, có sức trát cho ông Hương-Cả lo việc tế tự hai nơi ấy. Từ ấy chi nay ông Hương-Cả tất tâm lo việc tế tự và sửa san hai ngôi này rất có công phu, đáng ghi công người lo lẫn vậy.

Tiền đây Hội Vĩnh-Long Trương-Tế kính chường một ý kiến, trông mong bậc Thượng-Lưu trong xứ nên để ý đến. Vả người nước Văn-Minh hăng lấy việc lớn lao trong xứ trong nước mà đặt lễ kỷ-niệm về sau, thiết ý kiến ấy rất nên cao thượng ! Nước Nam ta mong nhờ ơn Đức Kim-Thượng Khải-Định lập lễ kỷ-niệm đại khánh tiết mỗi năm là ngày mồng 2 tháng năm Annam, để quan niệm đến cố ơn Đức - Cao - Hoàng gian-nan gầy dựng một cõi sơn hà Nam-Việt ! Lễ ấy toàn xứ trung-Kỳ đều hoang nghênh rất long trọng lắm, rất xứng đáng làm người trong nước ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là công nghiệp Đức Cao-Hoàng năm.

xưa ! Vậy ước mong người Nam-Kỳ ta nhất là trong tỉnh Vĩnh-Long, hiện còn Văn-Thánh Văn-Miếu, nên lưu ý đến mà thiết lập lễ kỷ-niệm này mỗi năm tại Văn-Thánh Miếu Vĩnh-Long, tưởng cũng là hợp với lễ phải vậy, để duy trì thể đạo luân-lý ! Mong thay !

Dưới đây trích lục một bài của các quan Nam-Triều đặt ra, để hát mừng lễ kỷ-niệm đại khánh tiết trong nước, mỗi năm là ngày mồng 2 tháng 5 annam :

Rõ ràng ngọc chúc kim giai,  
Mừng nay an lạc nhớ ngày gian nan ;  
Rượu sen dâng chúc chén vàng,  
Gọi là kỷ-niệm Cao-Hoàng năm xưa !

---

QUAN TRIỀU NAM KHÂM MẠNG ĐẠI THẦN MỪNG  
VĨNH-LONG CÓ VĂN-THÁNH, CÓ ĐẾN YẾT MIẾU VÀ  
LƯU TẶNG MỘT CÂU LIÊN NHƯ VẬY :

« Xuân thu hà đẳng cang khôn, đạo tại ngũ kinh song nhất  
nguyệt».

« Châu tứ biệt thành vô trụ, đồ qua Lục - Tĩnh nhất cung  
tường»

Hậu Học, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, lãnh văn học bộ  
Thượng-Thơ, sung Bộ Chánh Đại-Thần, quăng quốc-sử  
quán Tổng Tài, Kiêm Quốc-tử Giám An-Xuyên Nam, cồ  
quân long cang

CAO-XUÂN-DỤC, bài-đề.

---

ĐỀ VĂN-THÁNH

Bấy lâu dàng hạnh lạnh mùi hương,  
Cám cảnh tông làng ráng sữa đương,  
Trên Thánh chín trùng an điện bệ,  
Dưới hiên bầy chực kín phong sương,  
Xưa còn gió ngổ lay cờ để.  
Nay hết nhện rường bữa lưới vương ;  
Sáu tỉnh xô bồ cơn gió bụi,  
Vĩnh-Long phong tục giữ như thường.

ĐỒ-MINH-ÁGIM



Cliché Ng-c-Hóa.

Photo d'Art Phú-Toàn

Ảnh « Tổng-Quốc-Công-Miếu » tại làng Long-Châu, tỉnh Vinh-Long

Tại đây cũng có thờ Cụ Kinh-Lược PHAN-THANH-GIẢNG

Đứng trước thêm là Chức Việc Hội-Tề làng Long-Châu với một

Vài ông Hội-Viên Hội Vinh-Long Tương-Tế

Въспомогательный текст, расположенный в левом столбце. Он содержит несколько строк, которые, судя по стилю, являются частью рукописного документа. Текст начинается с фразы, напоминающей «Въспомогательный текст».

Листъ 100



Fragment of text from the adjacent page on the right, including words like 'qua', 'E', 'Xia', 'Tra', 'ng', 'fin', 'ra', 'qu', 'fin', 'No', 'Be', 'va', 'th', 'Pr', 're', 'H', 'T', 'ng', 're', 'E', 'T', 'P', 'C', 'T', 'n', 'd'.

# MỤC CHÁNH SỬ

## CÁC BẬC CỤ-U-THÂN

SỰ TÍCH CỤ QUỐC-CÔNG TỔNG-PHƯỚC-HIỆP

CHÁU CỤ TỔNG-PHƯỚC-TRI

Triều Thế-Tôn Hoàng-Đế, Cụ Tổng-phước-Hiệp làm quan Lưu-thú tỉnh Long-Hồ.

Đến đời Đức Duệ-Tôn năm thứ sáu, mùa đông, người Xiêm cướp đất Hà-Tiên, ông Trịnh-Thiên-Từ phải chạy qua Trấn-Giang, đem việc binh mà cấp báo. Cụ Phước-Hiệp nghe báo, bèn đem thuyền binh đến viện, đóng quân tại tỉnh Châu-đốc. Quân Xiêm lui vào rạch cùng, binh triều rước theo kiệp, chém được ba trăm thủ cấp giặc, đoạn quân Xiêm bỏ thuyền mà chạy.

Qua năm Giáp-Ngũ thứ 9, giặc Tây-Sơn nổi dậy cướp tỉnh Bình-Thuận và tỉnh Gia-Định, quan Điều khiển là ông Nguyễn-cửu-Đàm giao cho Cụ Phước-Hiệp và quan Cai Bộ là ông Nguyễn-Khoa-Tuyền, lãnh tướng sĩ năm dinh và làm tờ hịch, để vờ binh nghĩa các đạo. Khi ấy quân thủy quân bộ cũng đều tới, đánh với giặc lấy lại được Phủ Bình-Thuận, Phủ Diên-Khánh và Phủ Bình-Khương, rồi đóng quân tại Vân Phong (Hòn-Khói, thuộc tỉnh Khánh-Hòa), để cự địch với giặc. Mùa đông năm ấy, binh chúa Trịnh phạm chỗ đô thành Thừa-Thiên, xe đức Duệ-Tôn ngự vô Quảng-Nam. Mùa Xuân năm Ất-Vì ngự vào Gia-định, rồi lại trở về đường thủy tới cửa biển Vân-Phong (Hòn-Khói). Cụ Phước-Hiệp với ông Nguyễn-Khoa-Thiên đến rước, đức Duệ-Tôn phong cho Cụ Phước-Hiệp làm quan Thiết-Chế, tức là Kinh Quận-công đem binh lấy tỉnh Phú-yên. Nghe rằng đức Đông-Cung bị giặc Tây-Sơn bắt, Cụ Phước-Hiệp khiến quan Tri-Huyện là ông Bạch-Doãn-Triều, nói với quân giặc rằng: «Trả đức Đông-Cung lại cho ta nếu không vâng lời thời binh Triều kéo đến, thì không đường mà chạy».

Tên đầu giặc là Nguyễn-văn-Nhật sợ lắm, đã dò khiến

người xin đầu, Cự Phước-Hiệp tin lời không phòng bị; vừa gặp Nguyễn-văn-Huệ, sáp đánh, binh triều lui lại ở tại Vân-Phong (Hòn-Khói) Cự Phước-Hiệp khiến ông Phước-Hòa giữ chỗ Ô-Cam, tướng giặc là Lý - Tài đem tỉnh Phú - Yên đầu với Cự Phước-Hiệp. Đức Duệ-Tôn khiến thâu dụng ông Lý-Tài, nhưng phải theo Cự Phước-Hiệp sai cắt. Khi trước trận giặc tỉnh Phú-Yên, thì tướng giặc là tên Nghĩa, làm tiên phuông, đánh phá quân Triều, Cự Phước-Hiệp că giận lắm, lại hơn có ông Tôn-thất-Chí dụ tên Nghĩa về đầu, bắt giết nó với lũ bộ hạ của nó có hơn 50 người.

Qua năm Bình-Thân, giặc Tây-Sơn vào cướp tỉnh Gia-Định, Cự Phước-Hiệp đem binh vào cứu, khi đã đến chỗ rồi, bèn ra mắt đức Duệ-Tôn, đến mùa hạ năm ấy, thời Cự Phước-Hiệp mất.

Khi trước Cự Phước-Hiệp trấn tỉnh Long-Hồ; làm việc chánh có ơn, dân thương yêu như cha mẹ, vả lại Cự là người khẩn-khái lại có tài lược. Cự thường lấy việc đánh giặc làm gánh của mình, cho nên ai cũng nương dựa, đến khi Cự mất, dân tình đều than khóc, kẻ làm ruộng ngưng cày, người đi buôn thôi nhóm chợ trọn ba ngày.

Đức Duệ-Tôn thương tiếc lắm, tặng cho Cự tước Hữu-Phủ quốc-công, lập miếu thờ tại tỉnh Long-Hồ, xuân-thu qui-tế. linh hiển lắm, đến nay thờ phụng không thôi.

Hiệu Gia-Long năm thứ 9, Hoàng-Đế bang đem vào Miếu Trung Tiết Công-Thần; đến đời vua Minh-Mạng mới phong cho Cự là Trung đẳng Thần, đem tế về Miếu Hội-đồng.

---

### NHỮNG CÂU ĐỐI TẠI MIẾU CỰ QUỐC CÔNG TỔNG-PHƯỚC-HIỆP:

- 1.) — Quốc bộ gian-nam khôn ngoại thân tiên hàn nhật vớ,  
Công triều túc tịnh Nam-Trung danh bá thiệu  
châu văn,
- 2.) — Quốc vận tá hoàng kỳ, hoành liệt cương trường'đa  
diệu toán,  
Công qui bình nam địa nguy nga miếu vũ trước  
anh linh,

- 3.) — Quốc sự cần lao chấn lữ ban sự chương mậu tích,  
Công trừ thiện sách phan long phụ phụng hiển quý  
danh,
- 4.) — Quốc vận trung hưng lân cát thịnh danh thiên cổ tại,  
Công bình chánh đại long thành hương hỏa vạn  
niên xuân,
- 5.) — Quốc tộ miêng miêng tự trấn hùng phiên lưu huệ  
trạch,  
Công qui hích hích nhưn phong hóa vũ trước anh  
linh,
- 6.) — Quốc trái thù lao thất thổ khai cương hưng lễ nhật,  
Công triều táng trợ hòa Nam định Bắc bá văn chương,
- 7.) — Quốc sự tán quân công nhưn hậu chánh thanh lưu  
định viễn,  
Công triều bao thạnh đức dân khương vật thụ trước  
Long-châu,
- 8.) — Quốc độ văn minh tiết tấu tân nhân vật,  
Công triều phong hóa ung dung cự sơn hà,
- 9.) — Quốc trị trấn long giang dân xưng phụ mẫu,  
Công triều hưng hồng nghiệp đề tác cổ quăng.



## MỤC CHÁNH SỬ.--- CÁC BẬC CỰU THÂN

SỰ TÍCH CỰ PHAN-THANH-GIẢNG

*Nam-Kỳ Kinh-Lược Đại-Thần (Vice-Roi de Cochinchine)*

### ĐOẠN THỨ NHỨT

THẾ-HỆ CỦA CỰ PHAN-THANH-GIẢNG

Cự Phan-Thanh-Giảng tên chữ là Tinh-Bá và Đạm-Như hiệu là Lương-Khê, biệt hiệu là Mai-Xuyên. Tổ tiên ngài là người nước Tàu, đến cuối đời nhà Minh mới sang qua nước Nam, ở tỉnh Bình-Định; đến lúc giặc Tây-Son mới với vào nhập tịch tại làng Vĩnh-Bình, thuộc tỉnh Vĩnh-Long (1).

Cự sanh tại giờ thình, ngày 12 tháng mười, năm Bính-thình, về niên hiệu Cảnh-Hưng nhà Lê thứ 57, tức tây lịch là năm 1796.

Ông nội là Phan-Thanh-Tập, tự Đạo-An, hiệu Ngẫu-Cừ Tiên-sanh.

Bà nội là Huỳnh-Thị-Học.

Ông thân là Phan-Thanh-Xáng, tự Văn-Ngạn, hiệu Mai-Thự tiên-sanh.

Bà thân là Lâm-Thị-Phần.

Cự Thanh-Giảng lúc nhỏ đã có tiếng học giỏi. Năm Minh-Mạng thứ 7 (1826) thi đậu Tấn-sĩ, khai khoa trong xứ Nam-kỳ.

### ĐOẠN THỨ II

BƯỚC SƠ KHỞI CỦA CỰ PHAN-THANH-GIẢNG

TRONG ĐƯỜNG QUAN LẠI

Cự Thanh-Giảng bắt đầu thọ hàm Hàn-Lâm viện Biên-Tu, bổ chức Lang-Trung Bộ-Hình, rồi làm chức Tham-Hiệp (2) tỉnh Quảng-Bình.

(1) Từ Tân trào phân tỉnh lại, thì làng Vĩnh-Bình ở nhằm về tỉnh Bến-Tre.

(2) Tức là chức Tuần-Vũ





Gliché Ng-C-Hòa.

Ảnh « Văn-Xương-Cát » tại làng Long-Hồ, tỉnh Vinh-Long  
Miếu thờ Cụ Kinh-Lược PHAN-THANH-GIANG

Photo d'Art Phú-Toàn

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637



Năm Minh-Mạng thứ 9 (1828) quyền nhiếp chức Hiệp-Trấn (1) tỉnh Nghệ-An, rồi trở về tỉnh Quảng-Bình.

Năm thứ 10 (1829), thụ Thừa-Thiên Phủ, Phủ-Doãn.

### ĐOẠN THỨ III

#### CỤ THANH-GIẢNG CHẦU HOÀNG-ĐẾ LẦN THỨ NHỨT

Khi Cụ Thanh-Giảng còn thụ Thừa-Thiên Phủ, Phủ-Doãn, một ngày kia vào chầu, Hoàng-Đế nghĩ rằng Cụ trước có ở Nghệ-An, nên mới hỏi đến việc Trấn-Ninh. Cụ tâu rằng : « Trấn-Ninh là một chỗ khó khăn ở nơi biên trấn, ngày nay nếu không liệu thế mà ngăn ngừa trước, thì ngày sau e khi khó trị. »

Hoàng-Đế ban rằng : « Việc chưa tỏ ra mà mình ngăn ngừa trước, thời dụng sức ít mà thành công dễ; nếu để việc phát ra mới lo toan, thời dụng lực bội phần mà khó nên công: lời người tâu đó chánh hiệp ý ta. »

Sau ít lâu Cụ được chuyển qua chức Thị-Lang, Bộ-Lễ kiêm sung việc Tòa Nội-Các, rồi bổ chức Hiệp-Trấn Ninh-Bình.

### ĐOẠN THỨ IV

#### CỤ THANH-GIẢNG XUẤT QUÂN ĐÁNH MỌI

Năm Minh-Mạng thứ 12 (1831) Cụ Thanh-Giảng đổi về tỉnh Quảng-Nam. Lúc ấy quân Mọi cướp phá ở Chiên-Đàn, cụ xuất quân đánh bị thua, phải tội cách chức, nhưng cho được ở lại để lập-công mà chuộc tội.

Năm thứ 13 (1832) được khôi phục hàm Hàn-Lâm Kiểm-Thảo, sung chức Nội-Các Hành-Tầu, sau lại bổ chức Viên-Ngoại Bộ-Hộ, thụ Thừa-Thiên Phủ, Phủ-Doãn.

Đoạn thăng chức Hường-Lô-Tự Khanh, sung chức Phó-Sứ sang Tàu. Khi trở về thăng Đại-Lý Tự-Khanh, kiêm việc Bộ-Hình, sung Cơ-Mật Viện Đại-Thần.

Năm thứ 16 (1835) phái đi công cang ở Trấn-Tây. Khi trở về di ngan qua tỉnh Bình-Thuận, ở lại đó dẹp yên được quân giặc Mọi, đoạn cải thụ làm Bố-Chánh Quảng-Nam, lãnh chức Tuần-Vũ.

---

(1) Tức là chức Tổng-Đốc.

### ĐOẠN THỨ V

#### CỤ THANH-GIẢNG CAN VUA NGỰ GIÁ MÀ PHẢI BỊ TỘI

Mùa xuân năm Minh-Mạng thứ 17 (1836) Hoàng-Đế nghĩ rằng khi ấy trong Nam ngoài Bắc đều được bình yên. Triều Đình đương buổi nhàn hạ. Ngai hạ chiếu đến tháng năm, năm ấy ngự vào tỉnh Quảng-Nam.

Cụ Thanh-Giảng tâu rằng : « Nghe Hoàng-Đế sê ngự-giá vào, thời hạt dân ai là chẳng vui mừng ; Nhưng hiện nay mất mùa vãi lại trong buổi tháng tư tháng năm, chánh là lúc cày cấy, như bắt dân cung-ứng, thì được việc này mất việc khác ; xin Hoàng-Đế tạm đình khoan ngự, để cho dân chuyên về việc ruộng trúa. »

Hoàng-Đế xem tờ tấu không bằng lòng, bảo với các quan Cơ-Mật rằng : « Thanh-Giảng học theo lối thầy Mạnh-Tử thừa vua Tề-Vương để chê bai trẫm. » Hoàng-Đế mới chuẩn đình việc tuần-hành Quảng - Nam. Đoạn rồi ngai phái Ngự-Sử là Võ-Duy-Tân vào dò xem.

Khi Duy-Tân về thì tâu rằng dân đều trông Thánh-Giá ngự vào, lại trích những việc trễ nải trong Tỉnh và mấy đều quan lại những lạm. Hoàng-Đế liền giáng Cụ Thanh-Giảng xuống làm lục phẩm thuộc-viên, nhưng cứ ở tỉnh Quảng-Nam tùy người bề trên sai phái để mà chuộc tội.

Mới được hai tháng lại cho làm Nội-Các Thừa-Chĩ, chuyển qua Lang-Trung Bộ-Hộ mà lãnh chức Biện-Lý bộ ấy, rồi thự Thị-Lang, sung Cơ-Mật Viện.

### ĐOẠN THỨ VI.

#### CỤ THANH-GIẢNG VÌ TY TÀU VÔ Ý MÀ BỊ GIÁNG CẤP

Năm Minh-Mạng thứ 19 (1838) sai ra Hà-Tĩnh, Nghệ-An và Thanh-Hóa để duyệt binh, xong rồi trở về chuyên làm việc Bộ. Nhon có phiên sớ của các tỉnh đệ về tấu, mà thuộc về việc Hộ, trong phiên sớ ấy đã có Hoàng-Đế châu phê rồi, mà quên đóng Bửu (Ấn). Cụ Thanh-Giảng là quan Bộ, vãi lại đương phần trực, mà không kiểm điểm xét lại kĩ cang, phải bị giáng cấp xuống làm Lang-Trung Bộ-Hộ, mà làm chức Biện-Lý Bộ ấy.



Cliché Ng-c-Hòa.

Photo d'Art Phú-Toàn

Báo La Dépêche Coloniale Illustrée về Chơn-dung Cụ  
PHAN-THANH-GIÃNG khi còn trẻ



PHAN-THANH-GIANG  
Hao la Depêche Coloniale illustrée de Caen-dang (y  
Gardé n° 5. 1864.

## ĐOẠN THỨ VII

CỤ THANH-GIĂNG CẮT ĐI ĐÀO MỎ VÀNG VÀ BẠC

Sau khi bị giáng cấp, lại phụng phái vào tỉnh Quảng-Nam, ở về Sơn-Phần nguồn Chiên Đàn, đặt thuê người đào kim-sa (vàng). Cụ THANH-GIĂNG tâu rằng việc ấy khó làm. Hoàng-Đế lại sai ra tỉnh Thái-Nguyên để khai mỏ bạc, Cụ lại tâu rằng hai núi Tống-Ngân và Nhân-Sơn sanh bạc chưa được bao lâu, dầu có đào lấy cũng không được lợi bao nhiêu.

## ĐOẠN THỨ VIII

CỤ THANH-GIĂNG BỊ TỘI LIÊN CANG VỚI-NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG

Mùa đông năm Minh-Mạng thứ 20 (1839) Hoàng-Đế nghĩ rằng sai Cụ đi ra ngoài tỉnh cũng đã lâu ngày rồi, bèn đòi về bổ chức Phó-Sur Ty Thông Chánh-Sứ (1) rồi làm chức Hộ-Bộ Thị-Lang. Lúc ấy có Ông Vương-Hữu-Quang, tâu với Vua có điều sai lầm, bị can trọng tội. Còn Cụ THANH-GIĂNG là người đồng làng với ông ấy, cũng can vào, nhưng mà nhẹ tội hơn; sau lại được đổi qua Phó-Sứ Thông-Chánh Sứ Ty, kiêm chức Hộ-Lý Thương Trường (Kho).

## ĐOẠN THỨ IX

CỤ THANH-GIĂNG VÌ CHẤM ĐẬU MỘT TÊN CỬ-NHƠN  
MÀ PHẢI BỊ GIÁNG CẤP

Năm Minh-Mạng thứ 21 (1840) Cụ Thanh-Giăng sung làm Phó Chủ-Khảo trường thi Hương tại Thừa-Thiên, nhơn có tên Cử-Nhơn là Mai-Trúc-Tùng, làm bài phú mà có trùng văn, Bộ-Lễ duyệt quyển thi lại, bạch tội Cụ rằng diêm duyệt không kỹ cang, phải bị giáng xuống một cấp. Chưa được bao lâu Cụ lại thăng chức Binh-Bộ Thị-Lang.

Năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841) Cụ lại thăng Tham-Tri kiêm Cơ Mật-Viện

---

(1) Bao nhiêu giấy má đều gửi về Sở này, rồi sở này mới tùy tùy việc mà phân phát cho các Bộ các nha làm.

ĐOẠN THỨ X

HOÀNG-ĐẾ HẠ CHIẾU CẦU LỜI TRỰC NGÔN

Ngày tháng hai năm Thiệu-Trị thứ ba (1843) giữa trời có mây trắng giăng ngang, Hoàng-Đế hạ chiếu cầu lời trực ngôn (lời nói ngay thẳng mà có bổ ích trong việc chánh-trị). Cự THANH-GIẢNG dâng tờ sớ, đại lược nói rằng : Về sự người đối với Trời thiết là đáng sợ, kia như ngôi của Vua ngự thì kêu là ngôi Trời, dân của Vua trị thì kêu là dân Trời, việc của Vua làm thì kêu là việc Trời. Những điều ấy có lẽ gì khắc đâu, chỉ tại trong lòng Vua mà thôi vậy. Lòng ấy làm ra điều gì cũng là thông với lòng Trời cả, cho nên dẫu những khi người ta không thấy đến, mà cũng phải giữ-gìn ; những khi người ta không nghe đến mà cũng phải sợ hãi ; từ chỗ kính-đáo cho đến chỗ rõ-ràng, từ thân mình mà suy ra để trị dân, không việc gì mà chẳng hiệp đạo phải, thời dân được nhờ mà Trời xuống phước cho. Nay Hoàng-Thượng ta mới lên nối ngôi, lòng hiếu thành đến mực, lo sợ hết lòng ; phong sự (1) phải thì ban cho thẻ bạch, ngôn quan (2) giỏi thì thưởng cho thức bạch ; ân ra đều cả thần dân, khắp trong thiên hạ, như thế thì nên xứng được lòng Trời, điềm lành ứng hiện mới phải ; sao mà lệ khí lưu hành, Trời cho điềm xấu ? Hoặc giả đường nói tuy mở, mà tình dưới không đạt đến bề trên ; ân xá tuy rộng mà ơn trên không thấm đến kẻ dưới ? hay là các quan Đại-Thần không chịu mở lòng mà giúp chúa ; quan địa phương không chịu để bụng mà cứu dân mà sanh ra thế hay sao ? Mấy năm nay phía tây nhiều việc bờ cõi chưa yên, giặc giã còn nhiều, dân sanh rất khổ.

Tôi dám xin Hoàng-Đế khi thông thả, đời năm ba viên quan tuổi tác, hỏi bàn việc nước, phạm việc gì cũng thương xót, để làm cho được hoàn toàn. Lại xin ra dụ cho trong ngoại thần liêu, bất kỳ việc lợi bình của dân gian, đều gì cũng cho phép nói, để lựa điều hay mà dùng. Như vậy thời quan lại phải bỏ thói gian tham,

---

(1) Là dâng tờ phiếu dâng tâu đối mọi lễ.

(2) Các quan Đô-Sát có quyền được nói sự hay và hoặc sự quấy.





*Cliché Ng-c-Hòa.*

*Photo d'Art Phú-Toàn*

Chơn-dung CỤ PHAN-THANH-GIANG

Khi đi Sứ tại Pháp-Quốc năm 1863



binh lính đều lo hết sức, chốn biên thùy được mạnh mẽ, thể nước càng tôn vậy.

Các lời tâu ấy đều được Hoàng-Đế ban khen.

### ĐOẠN THỨ XI

GẶP KỶ ĐẠI KẾ (1) HOÀNG-ĐẾ BAN KHEN

Năm Thiệu-Trị thứ bảy (1847) gặp kỷ Đại-Kế (1) Hoàng-Đế dụ rằng : Thanh-Giăng xu thừa chốn cơ yếu, thương trù việc biên thùy, coi sóc chỗ cung-cấm, công-cán đều được thanh thỏa, chuẩn cho thăng Hình-Bộ Thượng-Thư, sung Cơ-Mật Viện Đại-Thần.

### ĐOẠN THỨ XII

CỤ THANH-GIĂNG DÂNG SỞ THÍNH TỘI VÀ ĐIỀU TRẦN

Năm Tự-Đức nguyên niên (1848) Cụ Thanh-Giăng cải bổ Lại-Bộ. Năm ấy trời làm đại-hạn, Cụ dân sở mà thính tội. (Xem truyện Cụ Trương-Đặng-Quế thì rõ).

Năm thứ hai (1849) Cụ sung chức Kinh-diên giảng quan, khi ấy ở Tả-Kỳ có lệ-khi, Cụ với Cụ Nguyễn-Tri-Phương có điều trần năm việc, (Các khoản điều trần ấy nói trong truyện Cụ Nguyễn-tri-Phương).

Hoàng-Đế chuẩn cho Cụ sung Tả-Kỳ Kinh-lược Đại-Sứ, lãnh Bình-Phú Tổng-Đốc, kiêm trị Thuận Khánh-Đạo (2).

Khi phụng mạng vào Nam Cụ dâng sớ nói về việc nên thể tuất binh dân. Hoàng-Đế ban khen và thưởng cho Cụ 20 lượng bạc.

### ĐOẠN THỨ XIII

CỤ THANH-GIĂNG LÃNH NAM-KỲ KINH-LƯỢC LẦN ĐẦU

Mùa xuân năm Tự-Đức thứ 4 (1851) Cụ Thanh-Giăng cải sung Nam-Kỳ Kinh-Lược Phó-sứ, nhưng lãnh Gia-Định Tuần-Vũ, kiêm trị các đạo Biên-hòa, và Long, Tường, An, Hà (3).

Năm thứ 8 (1855) Cụ với Cụ Nguyễn-tri-Phương dâng sớ tâu tám việc, (nói rõ trong truyện Cụ Nguyễn-tri-Phương) và xin từ chức Kinh-lược Phó-Sứ.

---

(1) Ba năm một lần Đại-Kế, xét công tội các quan dặng mà thăng hay giáng. (2) Lãnh Tổng-Đốc bốn tỉnh là Bình-Định, Phú-Yên, Khánh-Hòa và Bình-Thuận.

(3) Các đạo Biên-Hòa, Vĩnh-Long, Định-Tường, An-Giang và Hà-Tiên.

Hoàng-Đế giáng dụ dạy Cự lưu chức và thưởng cho Cự một cái Đại-Kim-Khánh có khắc bốn chữ « Liêm, Binh, Cẩn, Cẩn ».

Tháng tám năm thứ 6 (1853) Hoàng-Đế nghĩ rằng Cự ở ngoài lâu ngày đã mệt nhọc, bèn đòi về cho thăng Thứ-Hiệp-Tá Đại-Học-Sĩ lãnh Binh-Bộ Thượng-Thơ, sung Cơ-Mật-Viện Đại-Thần và kinh diên như cũ.

Cự Thanh-Giăng tâu các việc nên làm ở xứ Nam-kỳ như là vũ-ủy nước Cao-Miên, giúp đỡ kẻ đói khó, ra ơn cho thiên-hạ, sửa nét cho sĩ-phu ; đóng xe bò cùng là sửa sang phần mộ các Công-Thần, cấp lương-hương cho những người giữ mộ, vân vân. . . cả thảy là 6 điều, Hoàng-Đế đều cho thi hành cả.

Sau lại Cự phụng chỉ coi làm cái tổng mục bộ Việt-Sử Thông-Giám.

Năm thứ 9 (1856) gặp kỳ Đại-Kế, Hoàng-Đế khen Cự là người thanh-liêm, cẩn thận, thưởng cho Cự một cái bội bài bằng ngọc.

#### ĐOẠN THỨ XIV

##### CỰ THANH-GIĂNG DÂNG SƠ NÓI VỀ VIỆC CHIẾN VIỆC HÒA

Năm Tự-Đức thứ 12 (1859) ở Đà-Nẵng và Định-Tường, Biên-Hòa có việc rộn rã, Cự Thanh-Giăng với các quan Cơ-Mật dâng tờ sơ nói việc chiến việc hòa và cách phòng thủ (xem truyện cụ Trương-Đặng-Quế), Cự lại có dâng riêng một tờ sơ nói rằng :

« Đất trong nước rất rộng, việc trong nước rất nhiều, như thế mà muốn làm cho được việc, thì cốt là chỉ tại yên dân. Tùy tài người mà dạy, thì không khó nhọc mà cũng nên công, theo phép xưa mà làm thì quan đã quen mà dân lại được yên ổn. Cho nên lợi có gấp trăm thì phép xưa mới nên biến, tiện có gấp mười thì đồ cũ mới nên đổi. Nay muốn trị nước, thì không gì cần bằng sự chuyên cày cấy đặng nuôi dân, không gì gấp bằng trừ lương hương đặng nuôi binh ; cứ theo đó mà làm, thì dân được thơi thới và binh cũng có thể luyện tập ; đất đai không bỏ, thì lương hương cũng nhờ đó mà đủ dùng : khi ấy binh



Cliché Ng-c-Hoà.

Photo d'Artl Phú-Toàn.

Bức ảnh mười hai Vị Sứ-Thần đi sứ tại Đại-Pháp năm 1863

Ngồi giữa là Cụ PHAN-THANH-GIANG

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1001 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO



giỏi lương nhiều, thì muốn chiến muốn hòa làm gì mà chẳng dặng v. v. . .»

Hoàng-Đế ban rằng: « Các lời tâu đó đều thiết dụng, những kẻ tân tấn không bị được, song Trầm muốn sao nhà người hết lòng hết sức đề giúp Trầm, đề đời sau cho có tiếng khen».

### ĐOẠN THỨ XV

CỤ THANH-GIẢNG VÀ CỤ LÂM-DUY-HIỆP VÀO NGHỊ HÒA VỚI  
QUAN BINH LANGSA TẠI GIA-ĐỊNH.

Năm Tự-Đức thứ 15 (1862) quan binh nước Langsa ở tại Gia-Định đem thơ đến nghị hòa; Đình-Thần tâu xin sai Sứ vào nghị. Cụ Thanh-Giảng với Cụ Lâm-Duy-Hiệp xin đi. Hoàng-Đế mới chuẩn cho hai ông ấy sung làm chức Chánh-Phó-Sứ Toàn-Quyền Đại-Thần. Hoàng-Đế rót ngụ tửu ban cho và dạy rằng vào lựa lời nói cho khéo.

Khi đến Gia-Định quan Langsa biểu phải nhượng ba tỉnh Gia-Định, Định-Tường và Biên-Hòa và phải bồi cho nước Langsa bốn chục triệu đồng bạc. Hoàng-đế nghe việc đó mới quở trách Cụ, rồi cho cải lãnh chức Tổng-Đốc tỉnh Vinh-Long để cải với quan Langsa mà chuộc tội; nhưng sau cải cũng không được, phải bị cách lưu.

### ĐOẠN THỨ XVI

CỤ THANH-GIẢNG SUNG NHƯ TÂY CHÁNH-SỨ.

Năm Tự-Đức thứ 16 (1863) Hoàng-Đế hạ chỉ đòi Cụ Thanh-Giảng về sung như Tây Chánh-Sứ. Nhon đó Hoàng-Đế hỏi việc giao ba tỉnh đó hẳn là tỉnh đều khinh đều trọng mà làm, hay là có ý riêng gì?

Cụ tâu rằng: « Xem thời-thế cho chính, không làm như thế không được. Nay tôi phụng mạng đi Sứ bên Tây, việc thành hay là không thành, thì tại nơi hai nhà nước bên ấy, tôi chỉ hết sức mà thôi».



ĐOẠN THƯ XVII

CỤ THANH-GIẢNG SUNG TOÀN QUYỀN ĐẠI THẦN ĐỀ GIAO DỊCH  
VỚI QUAN TOÀN QUYỀN LANGSA ĐẾN HUẾ.

*Bài thơ đức Tự-Đức khuyến miễn cụ Thanh-Giảng*

Đến năm sau là Tự-Đức thứ 17 (1864) Cụ Thanh-Giảng đi Sứ bên nước Langsa về, đoạn cải lãnh làm Hộ-Bộ Thượng Thư. Vừa lúc ấy có quan Toàn-Quyền Langsa là ông Hà-Bá-Lý đến Huế, Hoàng-Đế lại chuẩn cho Cụ sung chức Toàn-Quyền Đại-Thần để mà định ước với quan Toàn-Quyền nước Langsa. Khi gần đi Hoàng-Đế có ban cho Cụ một bài thơ đề khuyến miễn như sau này :

Cổ nhơn kiên trọng phụ,  
Lợi dộn cự tiên tất.  
Duy dĩ thành khồn phụ,  
Quý thần tự khả chấp.  
Bạo hồ do độ hà,  
Cuồn ngạt diệt tỷ thất,  
Thần phù dĩ hà tri,  
Hà hoạn hồ cường phất.  
Gia danh nhơn sở háo,  
Chi lý nhơn sở khuất.  
Thiện ngôn nhơn sở phục,  
Nghĩa khí nhơn sở truật.  
Thiết thạch chung bất vi,  
Khê hát yên năn dật.  
An nguy tại thử cử,  
Khẩn tích kinh luân thuật.  
Vô ngôn dĩ mật hội,  
Niên lai cửu thân mật.

THÍCH NÔM RA NHƯ VẦY :

Người xưa mang gánh nặng,  
May ruồi đầu tính trước,  
Khăng-khăng chút lòng thành,  
Quý-thần cũng tin được.



Bên Bắc vắng hơi hùm, (1)  
Sông Nam lặng tắm ngọc, (2)  
Kìa ai có biết chi,  
Nào lo sự ngang-ngược ?  
Tiếng tốt ai chẳng ưa,  
Lẻ phải ai dám lướt.  
Lời hay ai cũng phục  
Nghĩa khi ai cũng khuất.  
Thường giữ niềm sắt đá,  
Đâu động lòng khê hác (3)  
Yên nguy tại chuyển này,  
Kinh luân phải hết sức,  
Lọ phải nói mới hay,  
Cùng nhau vẫn thân mật.

\* \* \*

### ĐOẠN THỨ XVIII

CỤ THANH-GIẢNG DÂNG SƠ XIN VỀ HƯU TRÍ.

Năm Tự-Đức thứ 18 (1865) tế-giao, phụng sung nhiếp tế.  
Năm ấy Cụ Thanh - Giảng tuổi đã 69, Cụ dâng sơ xin về  
hưu trí, trong sơ đại lược nói rằng :

« Tôi trộm nghĩ như tôi tài - mệnh rất đối tầm thường,  
on Trên chưa hề báo đáp ; còn đương gắng-gỏi, mong có  
đền bồi. Song nay bóng xế cảnh giàu, tinh lực không bằng  
trước nữa. Hiện đương ở chỗ trọng yếu mà việc lại hay  
quên. Nghĩ lại người mà tuổi đã bảy chục, thi ốm yếu khác  
chi cây bồ cây liễu trải gió mùa thu, tuy có lòng quyến  
luyến mà sức đã gầy mòn, chỉ sợ làm không được gì, thành  
ra hại việc .»

Hoàng - Đế phủ ủy rằng : « Người nên gắng lấy để làm  
gương cho kẻ hậu tấn, trong Kinh-Thi có câu rằng : Ngày

---

(1) Ông Lun-Côn làm quận Phủ, quận Hoàng, khi trước ở đó nhiều  
cọp, ông đến đó làm việc hay, tự nhiên cọp đều công con qua sông đi  
cả.

(2) Xứ Triều-Châu nhiều cá sấu, ông Hàn-Dũ đến làm quan đó, làm  
bài văn-tế, cá sấu đều bỏ đi cả.

(3) Lòng lợi dục»

xưa Vua VẤN vua VŨ chịu mạng Trời, có tôi là ông Thiệu-Công, mỗi ngày nước mở rộng ra được một trăm dặm : ngày nay mỗi ngày nước hẹp một trăm dặm, vì người ngày nay không như người ngày xưa. Trẫm đọc đến mấy câu ấy, trong lòng đau đớn lắm ».

Lúc ấy Đốc Thần tỉnh Vĩnh - Long là Trương-văn-Uyển tâu việc tình hình của ba tỉnh Vĩnh-Long, An-Giang và Hà-tiên.

### ĐOẠN THỨ XIX

CỤ THANH-GIĂNG KHAI PHỤC NGUYÊN HÀM, SUNG NAM KỲ  
KINH-LƯỢC ĐẠI-THẦN.

*Lần thứ nhì gương tình-nghĩa trong đao băng hữu.*

Khi được tâu của Đốc-Thần tỉnh Vĩnh-Long là Trương-văn-Uyển nói việc tình hình của ba tỉnh Vĩnh-Long, An-Giang và Hà-tiên, đoạn Hoàng-Đế ban rằng : « Chốn biên viễn cô quạnh thiệt là khó giữ, như được người nào mà vẫn có lòng tin-phục, thì có thể vủ-yên được »

Khi ấy quan Đoàn-Thọ và quan Trần - Tiễn-Thành tâu xin cho Cụ Thanh-Giăng khai phục nguyên hàm, sung Kinh-Lược Đại-Thần để làm cho được việc.

Khi Cụ Thanh - Giăng được khai phục rồi, thì Cụ dâng tờ sớ tâu rằng :

« Vả tôi với thần là Lâm-Duy-Hiệp, công việc cũng giống nhau, nay tôi không công gì mà may được khai-phục, còn Lâm-Duy-Hiệp thì đã mất rồi, không được nhờ ơn, thì tôi trong lòng không tự yên. Vậy cuối xin Hoàng-Đế thấu ân mạng ấy lại, để tôi nhưng cựu, tự đi hiệu lực »

Hoàng-Đế ban rằng :

Trẫm có lòng thể tất và lòng trách vọng thần ha, còn nhà ngươi thì có lòng tự trách mình và nghĩ đến bạn xưa, cũng đáng khen vậy. Nay Duy-Hiệp đã mất rồi, chỉ trông sao người hiệu lực lại, thời ơn cho người rồi cũng sẽ ban ơn cho người tôi củ vậy. Nhà người đã có lòng làm vậy, thời bụng kỳ-vọng cũng sâu xa lắm đó, người hãy gắng đi.»

### ĐOẠN THỨ XX

CỤ THANH-GIĂNG LẤY CƠ LÃO BỊNH XIN VỀ HƯU TRÍ,  
HOÀNG-ĐẾ PHÁN QUỠ.

Năm Tự-Đức thứ 19 (1866) Cụ Thanh - Giăng lại lấy cơ  
bồi cao và lão bệnh mà tấu xin về hưu trí.

Hoàng-Đế quở rằng :

« Trẫm đương trông người mà chưa thấy nên việc, nay  
kẻ lão thành sao lại còn nói như vậy ? ».

### ĐOẠN THỨ XXI

NƯỚC LANGSA XIN NHƯỢNG BA TỈNH : VĨNH-LONG, AN-GIANG  
VÀ HÀ-TIÊN.

Tháng năm năm Tự-Đức thứ 20 (1867) nước Langsa sa  
binh thuyền đến bến Vĩnh-Long, biểu người đem thơ nói  
xin nhượng cho nước Langsa ba tỉnh là Vĩnh-Long, An-  
Giang và Hà-Tiên.

Khi ấy Cụ Thanh-Giăng hết sức chống cãi lại mà không  
được, sau lại Cụ xin các quan Langsa chớ làm đều chi  
kính nhiều hơn dân, còn tiền lương ở trong kho thì cứ  
để cho mình chiếu quân.

Quan Langsa thuận nghe lời Cụ, mới được một hồi,  
quan Langsa trở về, thì quân binh Langsa đã kéo vào tứ  
diện thành. Sau lại nghe việc tỉnh An-giang và tỉnh Hà-  
tiên cũng tương tự như tỉnh Vĩnh-Long vậy. Chỉ trong  
năm ngày mà mất hết ba tỉnh.

### ĐOẠN THỨ XXII

CỤ THANH-GIĂNG UỐNG THUỐC ĐỘC MÀ TỰ TỬ, SAU KHI MẤT BA  
TỈNH VĨNH-LONG AN-GIANG VÀ HÀ-TIÊN

Cụ Thanh-Giăng nghĩ việc đã xong, mới đem tiền lương  
của ba tỉnh mà chiếu khấu số bồi mười triệu trong năm  
ấy, lại đem triều bào, ấn triện với một tờ sớ mà đệ nạp  
về Triều.

Tờ sớ nói lược rằng :

« Nay gặp buổi gian bĩ, quân hung xú dấy loạn ở chỗ giao-diện, khi độc ác khắp nơi biên-thùy, việc Nam-kỳ nay đã ra làm vậy, thì không có thể ngăn ngừa lại được, phần tôi phải nên chết, không nên sống nữa, đến nỗi đề đều hồ thẹn cho Vua cha.

Nay Hoàng Thượng rộng coi sách vở xưa nay, sâu xét việc trị loạn trong ngài, kẻ thân người hiền, đồng lòng hiệp giúp, kính sợ mạng Trời, thương giúp kẻ nghèo khổ, o trước toan sau, thay củ đổi mới ; tôi nay gần lắt hơi, nghẹn lời không biết nói sao nữa, chỉ lau nước mắt, trông về kinh khuyết, ao ước về sau.... Rồi Cụ không ăn, lại uống thuốc độc mà chết. Khi ấy tuổi Cụ đã được 71.

### ĐOẠN THỨ XXIII

VÌ MẤT BA TỈNH VÀ SAU KHI TỰ TỬ, CỤ THANH-GIĂNG  
PHẢI BỊ MẤT HẾT TƯỚC HÀM

Sau khi mất hết ba tỉnh Vĩnh-long, An-Giang và Hà-Tiên, Cụ Thanh-Giăng bỏ ăn, uống thuốc độc liều mình tự tử tại giờ tý, ngày mồng 5 tháng 7 năm Đinh Mão, niên hiệu Tự-Đức thứ 20 (1867), thì năm Tự-Đức thứ 21 (1868) Cụ bị đoạt hết tước hàm, lại bị đục bỏ tên nơi bia Tấn-Sĩ.

Nam Đồng-Khánh nguyên niên, (1885) được xá tội chuẩn cho Cụ khai nguyên tước hàm lại nhưng cụ, và được lập bia Tấn-Sĩ khắc tên Cụ lại.

### ĐOẠN THỨ XXIV

LỜI TỔNG KẾT

Ở BỘ « CHÁNH BIÊN LIỆT TRUYỆN ĐẠI-NAM »

Cụ Phan-Thanh-Giăng làm người ngay lành, giữ lòng được liêm khiết, làm quan cần thận, gặp việc dám nói. Trái thờ ba Triều là : Triều Minh-Mạng, Triều Thiệu-Tri, và Triều Tự-Đức, đều được yêu mến lắm.

Đến khi vào lý Nam-kỳ, gặp thời thế không biết sao được, lại tự biết tội mà chịu chết ; đều ấy ai cũng cho là khó vậy.

Nay xem các tờ sớ của Cụ để lại, thì thấy lòng trung-ái của Cụ tỏ ra nơi lời nói. Vả lại Cụ học giỏi văn hay, đức Dực-Tôn Anh Hoàng-Đế (Tự-Đức) thường khi rảnh, hay bàn luận các tội làm vẫu hay, thì khen văn của Cụ rằng « Cỗ nhũ ». Đến nay các danh thần trong Nam-Trung không ai hơn Cụ được.

Binh sanh Cụ làm sách, thì có sách « Lương-kê thi văn tập » để lại.

Cụ có hạ sanh bốn người con trai là: Phan-Thanh-Quân Phan-Thanh-Hương, Phan-thanh-Liêm và Phan-Thanh-Tôn.

Ông Phan-Thanh-Liêm làm quan đến chức Thị-vệ Đại-Thần, khi mất rồi, được truy thọ chức Binh-Bộ Thượng-Thơ.

Ông Phan-Thanh-Tôn làm quan Hường-Lô Tự Khanh.

Ông Phan-Thanh-Liêm sanh hạ ba người con trai là: Phan-Thanh-Khải, Phan-Thanh-Khác và Phan-Thanh-Đàn.

Ông Phan-Thanh-Khác, Ấm-Thọ, làm quan đến chức Cơ-Mật Viện, Viên-Ngoại Lang, khi mất rồi, được truy thọ chức Quan Lộc-tự-Thiếu-Khanh.

Ông Phan-Thanh-Khác sanh hạ ba người con trai là: Phan-Thanh-Kỷ, hiện làm Tri-Huyện, Huyện Hòa-Vang, tỉnh Quảng-Nam; Phan-Thanh-Thiệu hiện chức Hàn-Lâm viện Điền Bộ, và Phan-Thanh-Xước, hiện học tại trường Cao-Đẳng ở Hà-nội.

### ĐOẠN THỨ XXV

SÁCH NAM SỬ SƠ HỌC CỦA ÔNG MAYBON VÀ RUSSIER CÓ TRÍCH  
HỘT ĐOẠN NÓI VỀ SỰ TÍCH CỤ THANH-GIẢNG  
(Trương 145 và 146)

Năm 1863 đức Tự-Đức cắt ông Phan-Thanh-Giảng sang Đại-Pháp để thương-thuyết với vua Nả-Pháp-Luân đệ tam (Napoléon III) để xin chuộc lại các tỉnh, nhưng không xong.

Nam-Sử đến khoản này có một việc hệ trọng, là quan Kinh-Lược các tỉnh về phía Tây Nam-kỳ, tên là Phan-Thanh-Giảng mất.

« Quan-Thanh-Giảng đã hết đức để cai trị các tỉnh cho hợp theo y như trong giấy hoà-ước; nhưng dầu ông ấy đã gần



sức mãi mà cũng không lại được. về sau đến lúc cuối cùng, biết mình vừa trai lẻ vừa yếu sức, bấy giờ ông ấy mới chịu thôi, nhưng vẫn không tức giận mà cũng chẳng làm ra người dè hèn. Chính ông ấy thân chinh đem giấy đến hàng với quan Thủy-Sur Đô-Thống, lời lẽ trong giấy của ông Phan-Thanh-Giăng nói rất phải chăng: ông ấy chẳng xin gì cho mình sốt cả, chỉ ân-cần cho dân khỏi phải khổ sở mà thôi. Khi ông ấy ở dưới tàu lên, thì trên đường mé sông đặc những người Annam xúm đến xem; ông ấy có nói mấy lời để cho dân được yên lòng.

Cách mấy hôm sau, Ông Phan-Thanh-Giăng hội cả vợ con họ hàng lại ở Vinh-Long, ở đó thì cả người Đại-Pháp và người Annam, ai ai cũng có lòng mến, có lòng kính ông ấy, Khi ông ấy dặn dò mọi lời xong rồi, thì biểu sửa soạn sẵn áo quan, rồi uống thuốc độc tự-tử, ngày mồng 5 tháng 7 năm 1867. Quan Đô-Thống sai các quan Thầy thuốc Pháp đến chữa cũng không khỏi, lại người thì van lạy xin ông ấy uống thuốc cho khỏi, để mà ở lại với mọi người, ai ai cũng có lòng kính mến, nhưng dầu kêu van thế nào cũng chẳng chuyên, ông ấy cứ nhưt định chết; ông ấy là người khá, chí khí to lớn và có lòng ái-quốc, cho nên những người đã biết ông ấy mà thấy thế, thì ai ai cũng đều lấy lam thương tiếc lắm.

Ông de Lagrandière có viết cho con cả ông Phan-Thanh-Giăng một cái thơ tình tiết, nói rất là kính mến và thương tiếc ông Phan-Thanh-Giăng. Sau các quan có sai một chiếc tàu Đại-Pháp chở ông ấy về tổng Bảo-Thạnh, tỉnh Bentre, là chỗ ông ấy đã trở lại rằng muốn chôn tại đó; lúc cất đám có quân Đại-Pháp bồng súng tiễn tống.»

## SỰ TÍCH CỤ PHAN-THANH-GIĂNG

### NGOẠI SỬ

Cụ Phan-Thanh-Giăng thác tại ngày mồng 5 tháng 7 Annam niên hiệu Tự-Đức thứ 20 (1867). Tiếng ngoài đồn rằng Cụ tịch cốc mà thác. kỳ thật là Cụ uống nha-phiến mà tự-tử. Khi đó có ông quan Lương-y Thủy-Binh tên là Lơ Cô-ni-át (Le Coniat) cứu mà không khỏi.

Gia thế khi Cự thác là trong một cái nhà tranh, còn sự nghiệp trong nhà coi hàn-vi : việc ruộng vườn thì không có một cao. Coi đó thì biết Cự là một vị Đại-Thần chỉ thanh liêm.

Lúc tắc hơi và liêm rồi, có một chiếc ghe lớn đưa về chôn tại quê quán là làng Bảo-Thanh gần cửa Ba-Lai, tỉnh Bến-tre và có một toán binh bộ tiền tống. Thân hào trong sáu tỉnh phúng điệu ngài, liền đối rất nhiều, duy có một câu đối của ông Phạm-Chánh là quan cựu tỉnh. Bến-tre điệu cụ như vậy :

« *Sở hàng di biểu lưu thiên địa, nhứt phiến đơn tâm phó sử thơ.* »

Lúc cất đám Cự Phan, có nhơn dân già trẻ đều rơi lụy và đông người phụ giúp chẳng số mà kể.

Cái triện của Cự Phan có biên đề lại đề như vậy :

« HẢI NHAI LÃO THƠ SANH TÁNH PHAN CHI CỬU »

Chôn cất rồi có hai người gìn giữ mộ và thờ phượng, tên là : Phan-Đôn-Hậu và Phan-Đôn-Khải.

Tại mộ có tấm mộ bia đề như vậy :

« LƯƠNG KHÊ PHAN LÃO NÔNG CHI MỘ »

\* \* \*

Tại tỉnh Vĩnh-Long, làng Long-Hồ có thờ Cự tại Văn-Thánh nơi đền Văn-Xương-Cát và tạc bài vị :

« *Lễ Bộ Thượng-Thơ, Hiệp Biện Đại-Học-Sĩ, lãnh Vĩnh-Long, An Hà tam tỉnh Kinh-Lược Phan-Than-Giăng chi vị* »

Lại có thờ một bài vị của thầy Cự Phan, đề như vậy :

« *Gia-Định xư sĩ sùng đức Võ, Tiên sanh thần vị.* »

Từ khi Cự Phan từ trần cho đến nay, có thờ nơi Văn-Thánh tại đền Văn-Xương-Cát. Mỗi năm đến ngày mồng bốn mồng năm tháng bảy Annam thường có cúng tế. Tại làng Long-Châu nơi miếu Cự Tống-Quốc-Công cũng có cúng tế. Tại làng Thiêng-Đức nơi miếu Công-Thần cũng có thờ Cự Phan.



## ĐẠO QUÂN-SU-PHỤ

Cụ Phan-Thanh-Giăng, làm quan đến bậc Đại-Thần trải thờ ba triều Minh-Mạng, Thiệu-Trị và Tự-Đức, đều được yêu thương.

Năm Tự-Đức thứ 15 (1862) Cụ vâng mạng Hoàng-Đế vào trọng nhậm chức Kinh-Lược ba tỉnh hương Tây Nam-kỳ là Vinh-Long, An-Giang và Hà-Tiên. Khi đến tỉnh Gia-Định Cụ ghé lại Gò-Vấp để viếng thăm Tôn-Sư là Cụ Võ-Tiên-sanh. Lúc gần đến chòi tranh của Thầy ở, thì Cụ truyền xếp võng điều và lọng lại, xuống đi bộ vào bái thăm thầy. Thầy trò gặp gỡ nhau chẳng xiết vui mừng, vì cách nhau đã nhiều năm! Hỏi thăm việc hàng-huyền xong rồi. Cụ bái tạ mà đi Vinh-Long và dâng lại cho Tôn-Sư hai nén bạc để uống trà. Khi ấy Tôn-Sư đáp lại cho Cụ Phan một chục trái bắp! Cụ Phan thọ lãnh món vật của Tôn-Sư cho, bèn bõn thân xách lấy bắp, chẳng để cho quân-linh cầm. Đoạn đi bộ một đôi xa xa mới truyền sửa võng lọng mà lên lại. Thiệt là người học trò có tư cách và hiếu nghĩa với thầy! Rất vẻ-vang cho đạo học nhà Nam! Rất đúng đắn với câu : « *Gặp vận vinh-vang thêm toại chí, nhớ thương Sư-Phụ phận con em!* »

Cụ ở với song thân rất nên chí hiếu, coi như bài thơ sau này Cụ gởi về Cụ bà, trong ấy có câu : « *Ơn nước nợ trai đành nổi phận, cha già nhà khó cậy nhau cùng!* » thì thiệt là người làm con rất phải đạo!

Xem đó thì biết Cụ Phan-Thanh-Giăng ăn ở đúng mực làm tôi, làm trò, làm con, hạp với đạo phải là : « *Quân-Sư-Phụ* » vậy! Cho nên làm người cũng phải tập rèn tánh hạnh cho có tư cách, hiếu nghĩa trung tín mà ăn ở với đời. Các bạn thanh-niên tân học ta, nên xem gương quý báu trên này, ấy mới thật là người hoàn toàn phẩm hạnh vậy!





## NHỮNG BÀI THƠ VĂN CỦA CỤ PHAN LÀM

Cụ Phan làm nhiều Thơ Văn rất tuyệt bút, nếu góp đủ hết thì thành được một cuốn Văn-Uyển có giá trị. Dưới đây đem một ít bài gọi là dấu tích sự nghiệp lưu lại. Mấy bài này tam sao thất bổn, chắc còn có chỗ chưa đúng, Ngài nào biết xin làm ơn sửa cho, để lưu truyền một áng văn chương củ.

### THƠ CỤ PHAN Ở KINH-ĐÔ GỞI VỀ CHO CỤ BÀ TẠI BA-TRI NHƯ VẬY :

#### KÝ-NỘI THƠ

*Từ thuở vương xe mỗi chỉ hồng,  
Lòng này ghi tạc có non sông;  
Đường mây cười tớ ham dung rũi,  
Trường liêu thương ai chịu lạnh lùng;  
Ơn nước nợ trai đành nổi phận,  
Cha già nhà khó cậy nhau cùng;  
Mấy lời dặn nhũ khi dời bước,  
Rằng nhớ rằng quên lòng hỡi lòng.*

#### GẦN SÁNG

*Một dãy sông Tương suốt mãi mèo,  
Thuyền chèo ngư-phủ thấp leo heo;  
Lần kêu giục chúa châu sơn phụng,  
Cà gáy khuyển chông lấp dấu cheo;  
Ăi soái Thường-Quân vừa cắt gánh,  
Thuyền tên Gia-Cát mới gay chèo;  
Phương-Đông vừa lối vùng con ác,  
Cửa-Không nho sanh nhóm tơ bèo.*

#### ĐÒN BÀ DỆT GẮM

*Thấy dân đói rách nghĩ mà thương,  
Ngồi ở trên không sửa mối đường;  
Tay ngọc nhất đưa thoi như nguyệt,  
Gót son lần đập máy âm-dương;  
Xuân hoa tô liêu duyên vòng kết,  
Duyên hiệp rộng mây chỉ vấn vương;  
Dâng gấm sân châu danh có thuở,  
Sánh nhường Tô-Huệ bực văn-chương.*

CÂU CỤ PHAN TÂU CÙNG VUA TỰ-ĐỨC

« Bảy lâu sấm chớp trời quen mặt,  
« Ngàn dặm non sông nước chịu người.

THỌ CỤ PHAN TỊCH CỐC

I

Trời thời đất lợi lại người hòa,  
Há dễ ngồi coi, phải nói ra;  
Lâm trả ơn vua đến nợ nước,  
Đánh mang gánh nặng trái đường xa;  
Vớt chìm phũ nóng thương dân trẻ,  
Vượt biển trèo non cảm phận già;  
Những tưởng một lời an bốn cõi,  
Nào hay ba tỉnh lại châu ba.

\* \* \*

II

Việc nước tan tành hệ bởi đâu,  
Ngùi ngùi nhớ đến cõi Ngao-châu;  
Ba triều công cán đổi hàng số,  
Sáu tỉnh cang thương một gánh thâu;  
Trạm Bắc ngày chờ tin điệp vắng,  
Thành Nam đêm quạnh tiếng huyên sâu;  
Minh sanh chín chữ lòng son tạc,  
Trời đất từ đây mịch gió thu.

THƠ-VĂN

THƠ TẶNG CỤ KINH-LƯỢC PHAN

Tiết nghĩa của ông Tú-Tài Nguyễn-Đình-Chiều làm

Quan Phan tiết nghĩa sánh cao dày,  
Thương bảy vì đâu khiến chẳng may;  
Hết dạ giúp Vua trời đất biết,  
Nát lòng vì nước quĩ thần hay;  
Tuyệt lương một tháng rau xanh mất,  
Bị trách ba phen lửa đỏ mây;  
Chĩnh sọ Sứ-Thần biên chẳng ráo,  
Tấm lòng ấm ức phải thày lay.

ÔNG ĐỒ-CHIỀU KHÓC CỤ PHAN

*Lịch sĩ tam triều độc khiết thân,  
Vi công thùý táng nhứt phương dân;  
Long-Hồ uổng phụ thơ sanh lão.  
Phụng Cát không vi học sĩ thần;  
Bĩn tiết tần lao sanh Phú-Bật,  
Tận trung hà hận tử trương Tuấn;  
Hữu thiên Lục-Tĩnh tồn vong sự,  
Nam đất thung dung tựu nghĩa nhân.*

NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỀU

ĐỀ PHAN CÔNG CÁT

*Khởi thị minh hồng tích vũ mao,  
Tôn thần tâm sự đối thanh cao;  
Trương Tiên tá Hán phi thần Hán,  
Quan Thánh cư Tào bất đề Tào;  
Miệt thị đề kiêm ân lễ dãi,  
Trực tương tịch-cốc lợi danh phao;  
Trung mưu dĩ bị gian mưu trở,  
Không phi phù sa sừ độ lao.*

VÔ DANH BÁI ĐỀ

\* \* \*

*Vấn khúc sao sa bấy lúc chầy,  
Nhớ người tiền bối bụng nào khuây;  
Năm xe sách báu chôn gò đất,  
Trăm tạ chuông vàng niếu sợi dây;  
Thuận nghịch theo thời may với rủi,  
Thĩ chung liều thác thảo hòa ngay;  
Nợ đời vay trả còn ghe nôi,  
Phú mặc cao dày máý trở xây.*

NGUYỄN-LIÊN-PHONG

bái đề.

---

LỊCH-SỬ CỤ THƯỢNG-THƠ NAM TRIỀU

NGUYỄN-ĐĂNG-TAM

Cụ Nguyễn-Đăng-Tam, sanh ngày mồng tám tháng giêng năm Mậu thìn (mồng một tháng hai tây năm 1868) tại làng Tân-Phú-Đông, Tổng An-Trung, hạt Sadec, tỉnh Vĩnh-Long, Khi lớn Cụ nhập tịch về làng Mỹ-Đức, tổng Thạch-Bàng, Huyện Phong-Phú, Phủ Quảng-Ninh, tỉnh Quảng-Bình, là nơi tổ quán của ông Thân sinh ra Cụ.

Cụ khi nhỏ nổi danh về Nho học, đến lúc Hán-tự gặp phải buổi bước ra, nhượng chỗ cho Pháp tự bước vào, Cụ cũng xây theo, học đòi theo Pháp Văn, tới trường Collège tại Mỹtho, học hành rất có tiếng là thông minh. Khi thi đậu bằng cấp tốt nghiệp rồi, đoạn nhà nước bổ Cụ làm giáo-Chức, dạy tại trường lớn Mỹtho. Được ít lâu Cụ qua từng Sở Sở Thương-Chánh, rồi qua sở Chánh-Trị Bảo-Hộ Trung-Kỳ, làm đến chức Thương Tá Thượng-hạng (Commis principal). Cụ vì có học Hán tự rộng mà thâm, nên lúc sau này được cải hàm làm quan Annam, nay hiện đến chức Thượng-thơ tại Nam-Triều, Bước đường hoạn lộ của Cụ làm quan Lương Triều đều kể trong Lý-Lịch sau này :

LÝ-LỊCH

Tháng Chạp 1884; Thi đậu bằng cấp Tốt Nghiệp (Brevet Elémentaire-Titre Français).

Ngày 13 tháng ba 1885: Bổ Giáo chức tam hạng dạy tại trường lớn Mỹ--Tho (Collège de Mytho)

Ngày mồng 1 tháng mười 1885 : Xin từ chức bên ngạch Giáo-chức

Ngày mồng 8 tháng sáu 1887; Bổ thơ-Ký Hậu Bổ sở Thương Chánh,

Ngày mồng 8 tháng chạp 1887: Thăng Thơ-Ký thí sai nhì hạng,

Ngày mồng 1 tháng tư 1888: Thăng Thơ-Ký thiết thọ nhì hạng,

Ngày 16 tháng ba 1889: Xin từ chức bên ngạch Thương chánh



*Cliché Ng-c-Hòa.*



*Photo d'Art Phú-Toàn*

Chơn-dung Cụ Thự Thượng-Thơ Nam-Triều,  
NGUYỄN-ĐĂNG-TAM



Ngày 27 tháng tư 1889: Bổ Thông ngôn thí sai nhì hạng,  
ngạch Sứ-Tòa Trung-Kỳ,

Ngày mồng 1 tháng giêng 1890: Thăng Thông-ngôn thí  
sai nhất hạng,

Ngày mồng 1 tháng 11 1890: Thăng Thông-ngôn thiết  
thọ lục hạng

Ngày mồng một tháng 7 1892: Thăng Thông-ngôn thiết  
thọ ngũ hạng,

Ngày mồng 4 tháng 7 1893: Dáng xuống Thông-ngôn thiết  
thọ lục hạng,

Ngày mồng 1 tháng 11 1894: Thăng Thông-ngôn thiết thọ  
ngũ hạng

Ngày mồng 7 tháng tư 1895: Gia hàm Nam Triều, Hàn-Lâm  
Viện Biên-Tu (Chánh thất phẩm)

Ngày mồng 1 tháng giêng 1897: Thăng Thông-ngôn thiết  
thọ tứ hạng,

Ngày 14 tháng sáu 1897: Thăng hàm Hàn Lâm Viện Tư-  
Soạn (Tùng Lục Phẩm)

Ngày mồng 1 tháng giêng 1899: Thăng Thôn -ngôn thiết  
thọ tam hạng

Ngày mồng 1 tháng giêng 1901: Thăng Thông-ngôn thiết  
thọ nhì hạng

Ngày mồng 1 tháng giêng 1903: Thăng Thông-ngôn thiết  
thọ nhất hạng

Ngày mồng 1 tháng giêng 1906: Thăng Chánh-Thông phán  
nhì hạng,

Ngày 17 tháng hai 1908: Thị đậu chức Thương-Tá ngạch  
chánh-trị (Commis)

Ngày mồng một tháng 3 1908: Bổ chức Thương-Tá tam hạng,

Ngày 14 tháng bảy 1911: Thăng chức Thương-Tá nhì hạng,

Ngày 10 tháng chạp 1911: Thăng hàm Thái-Thường Tự-  
Khanh (Chánh-tam-Phẩm)

Ngày 14 tháng bảy 1915: Thăng chức Thương-Tá nhất  
hạng,

Ngày mồng 8 tháng bảy 1919: được nhắc lên chức Thương-  
Tá Thượng hạng, như niên hạng kể từ ngày 14 tháng  
7-1915 là ngày cung chức Thương-Tá nhất hạng,

Ngày mồng 1 tháng bảy 1920: Thăng chức Thượng hạng  
Thương-Tá nhì hạng,

Ngày mồng 1 tháng tám 1921 : Thăng hàm Tuần-Vũ (Tùng nhị phẩm)

Ngày mồng 5 tháng ba 1923 : Cãi hàm Tuần-Vũ làm chức Tham - Tri (cũng tòng nhị phẩm) và sung chức Cơ - Mật Viện Tham-Tá.

Ngày 12 tháng giêng 1924 : Thăng hàm Thự-Thượng-Thơ (Chánh nhị phẩm, nhưng cũng sung chức Cơ - Mật Viện Tham-Tá)

### CÁC KHUÊ BÀI THƯỞNG CÔNG KÈ RA SAU NÀY :

Ngày 19 tháng giêng 1899 : Được thưởng Kim - Khánh-Nhi hạng.

Ngày mồng bảy tháng ba 1906 : Được thưởng Ngân Bội tinh nhì-hạng (Médaille d'Honneur en argent de 2<sup>e</sup> cl.)

Ngày 17 tháng chạp 1907 : Được thưởng Đồng-Bội Tinh Truyền Pháp Học (Médaille de l'Alliance Française)

Ngày 10 tháng tư 1911 : Được gia thưởng Ngân Bội tinh nhứt hạng (Médaille d'Honneur en argent de 1<sup>er</sup> classe)

Ngày 28 tháng 11 1916 : Được thưởng Kim Bội Tinh nhì-hạng, (Médaille d'Honneur en or de 2<sup>e</sup> cl.)

Ngày 31 tháng ba 1920 : Được thưởng Ngũ Đẳng Bội Tinh Cao-Miên-Quốc (Chevalier de l'Ordre Royal du Cambodge)

Ngày mồng 2 tháng giêng 1922 : Được thưởng Khuê Bài Hàn-Lâm-Viện Đại Pháp (Officier d'Académie)

Ngày 25 tháng 5 1922 : Được thưởng Vạn Tượng - Bội Tinh Ai - Lao Quốc (Médaille des Millions d'Eléphants et du Parasol Blanc)

Ngày mồng sáu tháng hai 1923 : Được thưởng Đại-Nam Tứ Đẳng Long Bội Tinh (Officier du Dragon d'Annam)

Ngày 11 tháng ba 1924 : Được thưởng Ngũ-Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh (Chevalier de la Légion d'Honneur)

Đọc Lịch-Sử của Cụ Thượng-Thơ Nguyễn-Đặng-Tam trên đây, thì thấy bước đường hoạn lộ của Cụ ở hai Triều Đình rất là dày công vậy. Cụ làm quan Lưỡng Triều hằng được yêu trọng, bởi Cụ có cái lòng chánh trực và hằng giữ hai chữ Thanh Liêm làm mục đích.

Người Nam-Trung mà được làm quan đến chỗ trọng yếu



tại Nam - Triều, thì nên kể từ Cự là bước đường làm vẻ vang cho xứ Vinh-Long—Sadec. Hiện nay Cự làm đến chức Thự Thượng-Thơ sung Cơ-Mật Viện Tham-Tá. Bước đường của Cự sắp sửa đến tốt phẩm ! Rất vẻ vang cho Nam-Kỳ ta còn có người giúp nước phò vua trong buổi văn minh tấn bộ này!

Cự lại là người ân nhân của Hội VinhLong Tương-Tế, giúp cho Hội này làm được công to cho người xứ sở mà lập nên quyển SỬ-KÝ « VINH-LONG NHƠN VẬT CHÍ » này.

## TÂN PHÁP TRIỀU

### MỘT NHÀ SƯ-PHẠM TRỮ DANH

#### LỊCH-SỬ ÔNG TRI HUYỆN LÊ-MINH-THIỆP

Ông Tri-huyện Lê-Minh-Thiệp, sanh ngày 27 tháng hai năm 1866 tại làng Thiềng-Đức, tỉnh Vĩnh-Long. Lúc thanh niên học Hán-tự có tiếng, đoạn học Pháp-tự tại trường Bồn-Quốc.

Năm 1882 : thi đậu vào trường Bồn-Quốc.

Năm 1885 : thi đậu bằng-cấp Tốt-nghiệp (Brevet Elémentaire).

Ngày 20 tháng tư năm 1885 : bổ làm chức giáo-tập tỉnh Biên-Hòa.

Ngày 8 tháng ba 1886 : đổi về dạy tại trường tỉnh Vĩnh-Long là nơi tổ quán.

Ngày 8 tháng sáu 1904 : kiêm chức Đốc-học trường tỉnh Vĩnh-Long hơn một năm.

Ngày 31 tháng tám 1917 : kiêm chức Đốc-học trường ấy lần thứ nhì gần hai năm.

Ngày 17 tháng bảy 1919 : bổ chức Giám-Đốc các trường trong tỉnh Vĩnh-Long.

Ngày 22 tháng tám 1921 : được quan trên ân thưởng chức Tri-Huyện hàm.

Ngày mồng một tháng chạp 1922 : tột bậc trong sở Giáo-chức và được về hưu trí dưỡng lão.

Ông Tri-huyện Lê-Minh-Thiệp làm giáo chức trước sau là 37 năm, nhưng từ ngày đổi về dạy tại trường tỉnh Vĩnh-Long cho đến ngày hồi hưu dưỡng-lão, là 36 năm mà không đổi đi xứ nào khác.

Các khuê-bài danh dự Nhà nước thưởng công ông kể ra sau này :

Ngày 3 tháng chạp 1896 : được thưởng Khuê-Bài Hàn-lâm-viện, Đại-Pháp. (Officier d'Académie).

Ngày 29 tháng mười một năm 1906 : được thưởng Ngân Bội-tính của Hội Truyền pháp-học (Médaille de Alliance Française).



*Cliché Ng-c-Hòa.*



*Photo d'Art Phú-Toàn*

Chơn-dung ông Huyện Hàm LÊ-MINH-THIỆP



Chen Chung-ang (1864-1911) Photo by the author

Ngày 17 tháng ba 1908: được thưởng Giáo-Dục ngân Bội-Tinh (Médaille d'Argent de l'Instruction Publique).

Ngày 31 tháng tám năm 1908 : được Hoàng-Đế Đại-Nam ân thưởng Kim-Tiền.

Ngày 30 tháng tám 1910 ; được thưởng Ngủ-Đẳng Bội-Tinh Cao - Miên Quốc. (Chevalier de l'Ordre Royal du Cambodge).

Ngày 2 tháng tám năm 1911: được thưởng Khuê-Bài Danh-dự Cao-Miên Quốc. (Croix de mérite du Cambodge)

Ngày 31 tháng tám 1915 ; được thưởng Ngân-Bội-Tinh nhì hạng (Médaille d'Honneur en Argent de 2<sup>e</sup> classe).

Ông Lê-Minh-Thiếp là một nhà Sư-Phạm đã từng trải phép dạy học, có giá trị lắm. Ông đã làm 37 năm công nghiệp trong giáo-chức, thật là một đời tận tụy về nghề giáo-dục, ngày nay hồi-hưu an nhàn dưỡng-lão, thiệt là bổ công ông vậy.

Những học trò của ông dạy, từ năm 1885 đến năm 1922 nay rải rác ở khắp nơi trong cõi Đông-Pháp, kể ở trong chánh giới, người ở trong giáo giới, kể làm thầy thuốc thương mại, lại có kẻ làm quan, người làm Hội-Đồng Quãn-hạt nữa, nên khi ông được về hưu-trí thì, đồng lòng nhau thiết tiệc mừng thầy rất nên long trọng, lại chung dậu nhau, dâng cho ông một món tiền cũng khá to để dưỡng lão, ai ai cũng một lòng kỷ-niệm nhớ ơn ông, xem đó thì biết học trò củ của ông hằng nhớ ông biết dường nào.

Các Khuê-bài danh dự kể trên đây thì rõ biết Ông là một Ông Giáo-học đã có công to với sự học Nam-Kỳ và đáng tôn kính vậy.

Thấy cái tình thầy trò thân yêu mật thiết như vậy, thì ai ai cũng phải có cái cảm tình chan chứa, mà lại khen rằng đạo thầy trò ngày nay chẳng kém gì xưa !

Thầy mà được trò chơn thành yêu mến như vậy, lịch sử giáo-dục trong xứ từ trước đến nay, tưởng mới có lần này là một vậy.

Ông bình sanh thanh bạch và có một người con là thầy Lê-Minh-Mẩn (Chà) cũng làm giáo-chức, hiện dạy tại trường tỉnh Vĩnh-Long, rõ ràng là phụ giáo, tử giáo, toàn gia hữu giáo.

Dưới đây nối bài ca công đức của môn đệ Ông :

BÀI CA BÌNH-BÁN (dạng Cải-lương)

KÊ CÔNG ĐỨC THẦY VÀ DÂNG LỄ VẬT

*Tiệc đãi thầy, ngày 6 Février 1924 Mồng hai Tết Annam  
Tại Vinh-Long*

Nay đồng trên dưới vui,  
Kẻ môn đồ ơn nghĩa chẳng quên,  
Về đây dâng lễ tạ cho thầy,  
Ơn thầy duren như trời cao đất sâu,  
Xưa nay thầy lao tơn biết bao,  
Bởi ấy nên trong vòng môn đệ,  
Chung nhau lại xin cùng Sư-phụ,  
Đem lễ mọn rắng niệm thâm ân,  
Ba mươi bảy năm ơn thầy,  
Hằng lo khuyên nhủ đoàn môn sinh,  
Khắp Vinh-Long ai chẳng kính yêu,  
Dẫu ít cũng hai ngàn trẻ thơ,  
Nhuần gọi ơn mỗ mang học hành,  
Có kẻ nay đã cao danh vọng,  
Ai cũng niệm ơn tạ Trời Bể,  
Nay đồng rập nhau hiệp dâng lễ ni,  
Lễ tuy sơ, tình thiệt sâu,  
Bữa nay thầy cùng trò hội nhau,  
Mà tiệc diên nghĩa càng khẩn ghi,  
Ấy hơn bởi đức cãm nơi Trền,  
Vạy xin chúc cho Sư-phụ,  
Danh toàn lợi gia, Thọ tặng Phước dư.

MỪNG THẦY TRÍ-SĨ

*Cái ơn khai-hóa lấy chi lường.  
Một tiệc hồi-hưu kính lễ thường.  
Ba chục xuân-thu gầy đạo nghĩa.  
Muôn nghìn sĩ tử nhuần văn-chương.  
Tuy xa Trướng-Mã nhà yên phận.  
Mà để Chiên-đường tiếng nức hương.  
Càng nhắc công lao càng ái truất.  
Qui linh xin chúc tuổi miêng-trường.*

Học hỏi thăm mong nhắc nhở lời.  
Tang bồng rãnh nợ toại cho người.  
Ba mươi năm lễ tình nghiêm huấn.  
Sáu chục tuổi gần phận thảnh-thơi.  
Vui gởi Hi-Hoàn trời nữa cảnh.  
Chơi sân Bành-Lĩnh đất ba nơi.  
Xinh-xang mấy cụm say lòng tục.  
Trăm tuổi hiền xưa có mấy đời.

ĐỒNG-MÔN bài hạ.

### MẪNG THẦY HỮU TRÍ

Đạo học nhà Nam đã trở Tây.  
Chi nài dạy bảo nhọc công Thầy ;  
Năm, ba mươi lễ ơn rèn tập,  
Trò, mấy nghìn dư đức dựng gầy ;  
Gần sức tiền tri xoay ngọn gió,  
Đem đoàn hậu tấn dũi đường mây ;  
Nền văn mằng gặp khi thành toại,  
Nguyện chúc nam sơn chén rượu đầy.

HÒA-TRAI bài hạ.

---

LỊCH SỬ QUAN TRI-PHỦ TRẦN-ĐÌNH-BẢO  
VÀ PHU-NHÂN

---

Quan Tri-Phủ Trần-Đình-Bảo, sanh năm 1871, tại làng Long-Phước tổng Bình-Long, tỉnh Vinh-Long.

Ngài vốn con nhà phiệt duyệt, học vấn thông minh rộng rãi, đức nghiệp văn chương, có tư tưởng hay, có ý kiến tốt và có trực tâm. Bước đường hoạn lộ của Ngài làm sao, dưới đây kê ra tường tất :

LÝ-LỊCH

Ngày 17 tháng chạp 1889 : Thi đậu Bằng cấp tốt nghiệp (Brevet Elémentaire)

Ngày tháng ba 1891 : Bỏ chức Thư-Ký hậu bổ tại Soái-Phủ Nam-kỳ,

Ngày mồng một tháng giêng 1892 : Thăng Thư-Ký thi sai tam hạng.

Ngày 23 tháng hai 1894 : Thi đậu và bỏ chức Thông-ngôn hậu bổ sở Đề-Hình.

Ngày mồng một tháng tám 1899 : Thăng Thông-ngôn thi sai tam hạng,

Ngày mồng một tháng tám 1902 : Thăng Thông-ngôn thi sai nhì hạng.

Ngày mồng hai tháng sáu 1906 : Thăng Thông-ngôn thi sai nhất hạng,

Ngày mồng tám tháng bảy 1908 : Thăng Thông-ngôn thiệt thọ ngũ hạng.

Ngày mồng một tháng giêng 1911 : Thăng Thông-ngôn thiệt thọ tứ hạng,

Ngày mồng một tháng tám 1913 : Thăng Thông-ngôn thiệt thọ tam hạng.

Ngày mồng một tháng sáu 1914 : Xin nghỉ tại ngoại một năm,

Ngày 10 tháng bảy 1914 : Xin từ chức bên sở Đề-Hình.

\* \* \*

Ngày 19 tháng 7 1914 Đắc cử Hội-Đồng Quảng-Hạt hai tỉnh Vinh-Long và Sadec,





*Cliché Ng-C-Hòa*

*Photo d'Art Phú-Toàn.*

Chơn-dung Quan Phủ TRẦN-ĐỊNH-BẢO



Faint, illegible text or markings are visible at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side or a very light stamp. The text is too faint to be transcribed accurately.

Ngày mồng một tháng năm 1916 : Được thưởng thụ chức Tri-Huyện hàm,

Ngày 16 tháng 11 1916 : Làm chức Nghị-Viên tại Hội-Đồng Ái-Cảng Saigon,

Ngày 23 tháng mười 1917: Được gia thưởng chức Tri-Phủ hàm. 1920: Được cử làm Phái-viên đi qua sát Hội chợ Hà-nội

Ngày mồng 4 tháng giêng 1920 : Được tái cử Hội-Đồng Quãng-Hạt,

Ngày mồng 4 tháng ba 1924 ; Đi du-lịch bên Pháp-Quốc quá giang tàu Chantilly)

Ngày mồng 4 tháng 11 1924 : Phấn hồi Nam-Kỳ (quá giang tàu Angkor)

### CÁC KHUÊ BÀI NGÀI ĐƯỢC AN THƯỞNG

#### KÊ RA SAU NÀY :

Ngày mồng 8 tháng 5 1914: Được thưởng ngân Bội-Tinh,

Ngày mồng 6 tháng năm 1921: Được thưởng nhứt hạng Kim-Tiền.

Ngày 27 tháng bảy 1924: Được thưởng Ngũ đẳng Bắc Đẩu Bội-Tinh,

Ngày 17 tháng 5 1924 : Được thưởng Kim-Khánh.

Quan Tri Phủ Triều-Định-Bảo từ ngày hành chánh Soái Phủ-Nam-Kỳ và sở Đề-Hình chỉ ngày từ chức, trước sau gần 25 năm, hằng giữ lòng liêm khiết, lại có dạ nhơn từ. Ngài có cái tài hoạc bác và lòng bình chánh, nên kh ngài từ chức về nhà, được dân tình trong hai tỉnh Vĩnh-Long và Sadéc mến lòng dạ chánh trực, mà đồng công cử Ngài ra lãnh chức Hội-Đồng Quãng-Hạt, để bảo thủ lợi quyền cho dân chúng trong lúc Âu-Châu đương huyết chiến. Khi mảng khóa đầu, dân tình lại càng thêm ái-mộ nên tái cử Ngài làm thêm khóa thứ nhì nữa. Đến khi khóa sau gần mảng, và lại đương giữa lúc chiến cuộc, quốc gia phải lựa ngài lại tại chức hai năm thêm. Như vậy thì đủ biết công chúng mến tài học ngài hay là mến lòng dạ Ngài đây. Thánh nhơn nói : « Ngôn trung tín hành đốc kính » Nghĩa là : lời nói ngay thật trung tín, được lòng người kính.

Quan Tri-Phủ Trần-Định-Bảo làm hai khóa Hội-Đồng Quản-hạt trước sau là mười năm, thi biết bao là việc đại ích ngài đem ra bàn nghị có bổ ích trong nhơn quần, đều được nạp dụng. Trường Sơ-học tỉnh Vĩnh-Long mà được nhà nước mở nuôi lại nội học sanh; thuế súng, trước kia thường niên thường thay nạp thuế chung, lắm đều phiền phức, nay được rộng năm năm thay một kỳ, và xin đào kinh Gallois Montbrun, vét kinh Tháp-Mười, đều được như ý, rất tiện lợi cho việc thông thương, ấy cũng nhờ Ngài lấy con mắt thực tất nhơn tình và lòng thâu đáo mà nghiệm xin được, và còn nhiều đều đại ích khác nữa kẻ không xiết hết được. Bởi đó nhà nước thấy công của Ngài rất nhiều mà ân thưởng nào là tước hàm, nào là khước bài danh dự, nhứt là Bắc-Đẩu Bội-Tinh, thì nên kể Ngài là bước đầu tiên chiếm được trước hết trong tỉnh Vĩnh - Long vậy. Bình sanh ngài dự về việc chánh trị, ngài cũng tỏ ra người có tài; Ngài trúng cử và tái cử nghị-viên thì lại càng tỏ ra người tận tâm với nghĩa vụ. Rõ ràng là một viên quan có lịch duyệt, một ông Hội-Đồng Quảng-hạt tài đức kiêm toàn, đáng nhắc tích vậy:

Ngài thường lấy trăng thanh gió mát, câu thơ quyển sách làm thú tiêu khiển.

Ngài lại có được một bà nội trợ có đức hạnh tốt, đáng nêu ra đây để treo gương sáng cho phe nữ giới trong xứ sở.

\* \* \*

Bà Phủ Trần-Định-Bảo, mĩ danh là bà Lê-Thị-Cần, sanh năm 1878, tại làng Lộc-Hòa, tổng Bình-An, tỉnh Vĩnh-Long.

Bà vốn con nhà thế-paiệt trăm anh, có tiếng về nữ-công nữ-hạnh. Ngoài phận tứ đức tam-tung, bà có cái tánh từ-hòa, có lòng bác-ái. Đối với kẻ tôi tớ trong nhà, bà hay có cái lòng độ lượng xét suy, biết niệm công lao khinh trọng, bởi đó bà nổi tiếng là một người ăn ở có nhơn với kẻ nô-lệ. Ăn thì cho ăn gạo trắng cá tươi, nhà trên ăn sao, thì nhà dưới tôi tớ cũng cho ăn vậy, không phân biệt như ai. Gặp việc chuyên chở nặn-nề, khi về đến thì bà thúc hối cho làm đôi ba cặp vịt ăn trước đã, rồi sẽ tiếp làm sau. Gặp khi tết nhứt thì cặp cho mỗi tên gia-



*Cliché Ng-c-Hòa.*

*Photo d'Art Phú-Toàn*

Chơn-dung Bà Phủ **TRẦN-ĐỊNH-BẢO**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

đình một đôi cặp vịt gà về mà lo việc cúng quảy ông bà chúng nó. Chủ mà xét công cho kẻ dưới dườn ấy, thời kẻ dưới sao chẳng hết lòng trung tin với chủ-nhơn. — Kia như kẻ già cả tật nguyên, đến cửa bà mà xin đồng bố thí, thì bà lại càng sẵn lòng hà hái, chẳng khi nào giúp cho dưới số đôi ba ngươn bạc, ấy chẳng qua là bà đã tích sẵn âm đức ư trung mà phát hình ư ngoại đó chẳng ?

Người cũng đồng thời người, mà kẻ thời sung sướng, người lại cực khổ, nhà ăn không hết, nhà làm không ra, bởi vậy nên chia ra chủ nhà dày tớ. Nhưng kẻ biết nghĩ câu lấy của mua công như bà, thì không đến hà khắc với đũa tôi đòi. Vì chưng tình thương của người đời, phần nhiều chỉ nghĩ tiền của là trọng, coi như cách không ra gì, đã đặng phần hơn người, lại muốn lấu lược đủ điều, không đoái tưởng tình cảnh thân thể đũa nô-lệ, dầu no cơm ấm áo đi nữa, mà quyền tự-do đã mất hết, cũng là cực rồi, hà tất còn hành hà nhiều đều cay nghiệt, sao không biết thương tâm. Cái tánh cay nghiệt ấy, do vì cái tánh ham công tiếc việc, ưng ích riêng cho mình, phần nhiều nhà hay có tánh ấy, xữ với đầy tớ rất là tàng-tệ, hành hạ cả ngày, cơm không kịp ăn, mặt không kịp rửa, dơ dáy lem luốc, bo bo làm việc cho chủ, ngộ khi có sai siển đôi chút, thì đòn bọng chưởi mắng ngày ngà, bởi thường cho hết tiền công làm việc cả năm.

Cách ngôn tây có câu : Chúng ta phải ăn ở với kẻ tôi tớ với cách nào, mà già sử ta là chúng nó, ta cũng chịu đặng.»

Sách nho nói rằng : « Vô tiểu nhơn bất thành quân tử » nếu mình không có bọn ấy thì cũng chẳng xong đặng nào, một ngày không đầy tớ cũng khổ, một tháng mà cứ đổi luôn năm ba đũa dày tớ, thì công việc đều phải bề bề ra hết. Nói tóm lại là không hạng xưa hay là nay, tình chữ bộc chỉ có hai lẽ ; Ân oai cho phân mình, có ân thì chúng nó phục tình, có oai thì chúng nó mới hết lòng làm việc ; nên lấy lượng khoan dung, nuôi dạy cũng như đũa con, nhiên hậu chúng nó mới phục.

Bà Phủ Trần-Định-Bảo, đối cùng tôi tớ có độ-lượng khoan hồng như trên kia, thì rất xứng đáng để làm gương

cho nhiều nhà có tánh cay nghiệt, nên dẫm bót lẫn, nên soi gương của bà mà bắt chước.

Bà lại có lòng bác-ái, hễ gặp việc nghĩa cũ thì cũng đem lương-tâm mà đối đời ; như năm rồi, xứ Phú-Yên và Bình-Định bị bão lụt rất nên dủ dội, mạng sanh linh hao hớt rất nhiều, kẻ sống sót không nơi đùm đáu, thiếu mặt thiếu ăn, tình cảnh rất đỗi thương tâm. Lúc ấy quan phủ đương đi du-lich bên Pháp-Quốc, mà khi bà nghe tình cảnh vậy, phức cảm động tấm lòng, bèn tự xuất một số bạc to tác, để chẩn cứu nhưn dân lâm nạn ; thiệt là ơn nào sánh tày ơn cứu người khi đói khác. Lòng bác-ái và ân hậu của bà thấu đến cửu trùg, nên ngày 17 tháng năm 1925 này là ngày quan Phủ được ân thưởng Kim-Khánh, thì bà cũng đồng một lược được Hoàng-Đế Đại-Nam ân thưởng Kim-Tiền nhì hạng. Ấy là cô lai hi hữu và rõ ràng là Phước có trùng lai cho nhà Ông Bà đó vậy ? Rất vẻ vang thay !

---





*Cliché Ng-c-Hoà* *Photo d'Art Phú-Toàn*  
Chơn-dung ông Huyện Hàm **TỔNG-HỮU-TRUNG**



Printed and Published by the  
Government of the Straits Settlements  
Singapore

## LỊCH-SỬ ÔNG TRI-HUYỆN TÔNG-HỮU-TRUNG

---

Ông Tri Huyện Tống-Hữu-Trung sanh năm 1848 tại làng Tân-Giai, Tổng Bình-An, Tỉnh VinhLong.

Ông xuất thân nơi nền nho gia đức hạnh, tánh tình hiền hậu, và có chí kiệm cần. Khi đến tuổi trưởng thành, vả lai của phụ ấm không mấy đầy đủ, phần em út còn thơ ấu, nên chi ông phải an lòng với hai chữ bạch thũ mà thành gia. Cái cách lập thân hành đạo của Ông rất cao thượng, là cần với kiệm và bền lòng nhẫn nại, mà ngày nay ông võ nên một nền đại phú gia có tiếng trong tỉnh, kiếp lưu truyền đến tận tử tôn.

Bước đường của ông trong hương đấng tướng nên thuật ra đây cũng là một bài học hay mà có ích.

Năm 28 tuổi, ông ra đự một phần trách nhậm trong việc làng, đựợc 3 năm ông thăng chức sung Biện Phó Tổng, ở chức ấy 4 năm kế ông thăng làm chức chánh tổng 32 năm, công vụ rất mần cán và thanh khoản. Đoan ông xin từ chức, nhưng ông đã nghĩ đựợc đâu ? Các xã thôn còn yêu mến ông lắm, nên gặp kỳ tuyển cử Nghi-Viên-Địa-Hạt, đều đồng lòng cử ông lãnh chức ấy trọn 16 năm.

Đến sau đây, Ông tuy tuổi cao tác trưởng mặc dầu, còn việc làng thì có lắm chỗ chưa yên, nên ông phải chịu nhận chức Hương-Quan mà võ về đoàn hậu tấn.

Bình sanh Ông hay tích đức mà đối đời, lấy kiệm cần mà tạo gia, không hề lấy những điều trái với lương tâm mà thi-thố cùng ai. Bậc đại-gia mà có tiếng trong tỉnh hạt như ông, không bao giờ có thấy đến tụng đình mà hầu diên kiện nợ, thật là tay Ông tạo nên phú túc vi bởi đức trọng vậy !

Ông có cái lòng bác ái, hay thương khó trợ bần. Mấy lần Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ bị thủy tai nạn đói, dân tình khốn-đốn, củi quế mẽ châu, ăn trái đở cơm, bẻ rơm làm áo, y tơi thực thiếu, Ông nghe đến càng động lòng chẳng xiết, tự xuất của nhà, cậy tay chánh Phủ Bảo-Hộ triều đến, để chẩn cấp cho dân tình đói rách.

Trong lúc Âu - Châu nổi cơn binh cách, nhà nước mở mấy kỳ quốc-trái, thời ông ra có trên mười hai ngàn ngàn bạc mà cho vay, còn kỳ sau là kỳ Quốc-trái Đông-Pháp, ông cũng trải lòng với Mầu-Quốc mà cho vay đa số. Thật là ông có hăng sãng mà lại có hăng tâm vậy !

Ông Tống - Hữu - Trung từ làm chức nhỏ trong hương dâng cho đến chức Chánh-Tổng và Nghị-Viên, công cang dập cầu bồi lộ, dạy dỗ dân lành, thiệt là dày công giúp cho nhà nước bảo-hộ, lại hay làm những việc từ - thiện, Những việc ông làm lành đều có thấu đến bề trên.

Cho nên ngày 21 tháng ba 1915: Chánh-Phủ bang thưởng Ông một tấm ngân bài hué mĩ (Croix de Mérite)

Năm 1924 Gia thưởng Ông chức Tri-Huyện hàm.

Ngày 17 tháng tư 1925, đức Hoàng-Thượng Đại-Nam, ân ứ cho ông ngũ đẳng Long Bội tinh, (Chevalier du Dragon d'Annam) ; ấy rõ ràng là phấn Nước hương Vua, rõ mặt là người lương thiện vậy !

Thật làm trai như Ông Huyện Tống-Hữu-Trung, đến tuần thượng thọ, mà được hưởng đủ sự an nhàn, phú qui, thời ít có vậy. Chẳng qua là ông đã tích sãng lòng nhưn đức và trung thành, nên đều khoái lạc an nhàn ngày nay là Trời ban thưởng đó !!

Sự nghiệp của Ông mà đã đem táng dương như trên đây, thật là đáng để làm một bài học hay mà có bổ ích cho đoàn hậu tấn, soi gương lành mà bắt chước, là chủ ý trong hai chữ cần kiệm và bền chí !

---

## LỊCH-SỬ ÔNG GIÁO THỌ LÊ-ĐĂNG-KHOA

---

Ông Giáo thọ Lê-Đặng-Khoa, sanh ngày mồng một tháng hai tây, năm 1868 tại làng Tân-Giai, tổng Bình-An, tỉnh Vĩnh-Long.

Ông là con nhà thế phiệt, buổi thanh niên ông học trường Adran tại Saigon, tư chất thông minh, thi đỗ bằng cấp tốt nghiệp (Brevet Élémentaire). Doan Nhà-nước bổ Ông làm giáo chức dạy tại trường tỉnh Long-Xuyên từ 14 tháng bảy tây năm 1891. Ít lâu Ông lại được đổi về dạy tại xứ sở, là tại trường tỉnh Vĩnh-Long; đến ngày mồng một tháng giêng năm 1912, Ông lên đến chức Giáo-Thọ nhưt hạng, lại kiêm làm chức Đốc-Học trường ấy đã nhiều phen.

Từ ngày Ông về dạy tại trường xứ sở, Ông lại trởi tiếng là một nhà sư phạm có đủ tư cách và có tiếng về việc dạy học lắm, nên chỉ những học sanh thụ nghiệp cùng Ông, đều được nhờ tài năng hoạt bát của Ông dạy, mà đi vào trong đường đời phát đạt có nhiều.

Ông là một ông giáo học tận tâm với nghĩa vụ, nếu xét đến mười lăm, hai mươi năm về trước, thì biết những học sanh Ông dạy đều nức tiếng nơi trường thi mà danh giải nhưt, nên Nhà-nước khen thưởng Ông nhiều khue bài giáo dục như là : Khue bài của Truyền Pháp Học tại Paris (Alliance Française), ngân bội tinh và giáo dục bội tinh, thì đủ rõ là Ông chuyên ròng việc dạy nhưt hết chức vụ. Chỉ dõc đem hậu tấn đến bến Văn-Minh mà bước lên xuân đài vậy. Trường tỉnh Vĩnh-Long lại được nhiều thứ khue bài tặng khen, có phải là nhờ sự hân vi của các vị giáo chức, mà nhưt là Ông đó không?

Mấy năm về sau này sự kết quả trong việc học của trường tỉnh Vĩnh-Long càng ngày càng cháng chương. Ông lại càng tận tâm kèm dạy trẻ em, vì đó mà ông vướng bệnh lao bất trị, chống cự không lại mà phải mãng phần tại ngày 13 Janvier 1915. Học trò củ Ông khi nghe tin Ông mất, dường như sét đánh bên tai, ai là chẳng rơi lụy mà cảm động chẳng cùng. Thành ra Nhà-nước mất một Ông

giáo học hoàn toàn, tỉnh Vĩnh - Long ta thiệt mất một Ông thầy giỏi dǎng, thạo đường khai hóa cho hậu tấn. Tỉnh ra từ Ông làm giáo chức chí mǎn phần vì lao nhọc, là 24 năm, thiệt rất mển và rất tiết một Ông giáo học hết nghĩa vụ, tận tâm với xã hội thay !

Hội Vĩnh-Long Trương-Tế niệm công ân của Ông là người đồng hương có công khai hóa cho thanh niên trong xứ, mà dự định một số tiền để võ về mồ phần ông, gọi là xứ sở nhớ ơn kỷ niệm ông, để tỏ đều trung hậu cùng người chín suối.

---

TÍCH ÔNG BÁ-HỘ TRƯƠNG-NGỌC-LAN,  
TỤC KÊU LÀ BÁ-HỘ NỌN

---

Ông Bá-hộ Trương-ngọc-Lan tục kêu là ông Bá-hộ Non, sanh trưởng năm 1804 tại làng Trường-Xuân, kêu là Long-châu tổng Bình-Long, tỉnh Vĩnh-Long.

Ông Hộ vốn con nhà nhỏ gia và từ thiện, buổi nhỏ học Háng tự có tiếng rộng mà thâm. Tuy chẳng ra hành chánh việc baa quan, chớ ông cũng giúp ít nhiều bổ ích cho chánh trị trong tỉnh, vì thuở ấy còn thuộc cựu trào.

Những việc từ-thiện mà công ích, của ông thi thố buổi ấy, đáng ghi nhắc đến như là: bắt cầu bồi lộ, táng trợ dân cùng; gộp những năm thất mùa, ông hay làm nhiều việc bố thí chẩn bần; lập trường rước thầy, dạy con dân trong xóm làng, giữ được phong hóa tốt; lại hay sửa san những đền miếu chùa chiền. Khắp trong tỉnh hạt ai cũng yêu mển lòng bác ái của ông.

Các quan tỉnh Vĩnh-Long đem những việc từ thiện của ông làm, mà tâu xin cùng Hoàng-Đế tưởng thưởng đến, tiếp đức Tự-Đức ân thưởng cho ông được chức Bác-phẩm Bá-Hộ.

Lúc nhà nước Langsa chiếm cứ tỉnh Vĩnh-Long rồi, đoạn đem triệt hủy những thành lũy cựu trào, để khai đường khai cống, lại toan triệt đến Văn-Thánh-Miếu. Khi ấy ông Hộ khất xin giữ lại được, lại tận tâm lo lẩn việc sùng tu Văn-Thánh, để bảo tồn Thánh đạo.



*Cliché Ng-C-Hoà.*      *Photo Phú-Toàn.*  
Chơn-dung ông Ba Hộ Nộn  
(TRƯƠNG-NGỌC-LAN)



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is too light to read accurately.



Ông Hộ có hai người con là: Cô Trương-Thị-Loang, kêu là cô Phủ-Y (chết) và cậu Trương-ngọc-Hên, hiện làm chức Ban-biện tổng Bình-long.

Ông bằng dạy con lấy lễ nghĩa liêm sĩ làm mục đích, giữ từ thiện làm bản căn, nên sau hai người con của ông khi lập nên gia thất rồi, lại hay phát tâm làm nhiều việc thiện đức. Cô Trương-Thị-Loang thì nối đức hạnh của ông mà phát sanh tâm phật, tiếp sùng tu Văn-Thánh, lại tự xuất cửa, cất thêm đèn Văn-Xương-Cát để phụng thờ các Công-Thần và Cụ Phan-Thanh-Giảng (Coi truyện Cô Trương-Thị-Loang và truyện cậu Trương-ngọc-Hên sau này thì rõ).

Rõ ràng là một nhà có Luân-Lý giáo dục, truyền đức bền bỉ !

Tỉnh Vĩnh-Long mà còn được Văn-Thánh-Miếu, ấy cũng nhờ tấm lòng thành và công đức lớn của nhà họ Trương này, nên mới có được ngày nay mà truyền đến hậu thế vậy : Rất vẻ vang thay !!

---

TÍCH BÀ TRƯƠNG-THỊ-LOANG, TỤC KÊU LÀ BÀ PHỦ Y

Bà Trương-Thị-Loang, tục kêu là bà Phủ Y, là linh ái của Cụ Trương-Ngọc-Lan, (Bà Hộ Nọn) sanh năm 1848 tại làng Trường-Xuân nay gọi là làng Long-Châu, tổng Bình-Long, tỉnh Vĩnh-Long.

Bà vốn con nhà thi lệ trăm anh, có tiếng về hằng tâm hằng sảng ưa việc làm lành, mền đường đạo đức. Từ khi xuất giá, Bà hằng giữ đạo xương tuyền, đáng bực hiền thê thực nữ. Chẳng may phu-quân của Bà là Quan Tri-Phủ Y, vội tách tâm đường đi-lộ, Bà đành chịu chữ cô hoạnh mà thủ liết thờ chồng, ấy đã trót là kiếp má hồng, hơn nhau chỉ một tấm lòng tiết trinh ; thiệt là gương quý báu tỏa ra trong Nữ-giới. Từ ấy Bà phát sanh làm nhiều việc từ thiện.

Nguyên Ông thân sanh Bà đã làm được công to với xã-hội rất nên ưu diễm, là đứng xin được nền Văn-Thánh, dâng sùng tu lại mà cô-vũ thánh đạo, duy trì phong hóa tốt, chẳng bao lâu Cụ lại măng phần, chốn Văn-chỉ trở nên vắng vẻ, Bà nghĩ dấu củ nền xưa, không nỡ để tan lành cỏ rậm, bèn kể chi cha mà làm nên nghĩa lớn, xuất tiền ra mà tu bổ lại. Bà lại xuất ba ngàn ngươn bạc, cất thêm đền Văn-Xương-Cát, cũng kể Văn-Thánh-Miếu, để thờ Cụ Phan-Thanh-Giăng và các vị danh thần, lại trích thêm đất vườn của Bà mà cúng cho Văn-Thánh và Văn-Xương, để lo việc qui tế xuân thu.

Ôi ! nói đến việc từ thiện của Bà, thì ai là người có lương tâm chẳng còn có chút cảm động đến, nào là Bà làm việc nghĩa khí như trên, nào là Bà cúng chùa Minh-Hương tại làng Thiêng-Đức, năm ngàn ngươn bạc, sùng tu chùa Long Phước, tục gọi là chùa Cô-Én, cũng tại làng Thiêng-Đức, và cúng cho chùa này một sở ruộng, huê lợi thường niên có tới một ngàn gia lúa ; cúng cho làng Sở-tại Long-Châu, một sở đất lớn rộng để làm nhà việc làng (Hôtel de Ville), nào là cúng tiền cho sở Dưỡng-Đường, lại thêm chẩn cấp nạn dân đói khát trong tinh hạt của Bà và Bắc-Kỳ thủy tai, mỗi nơi đều mỗi số tiền to tác. Thiệt chi Bà đã khác thường, mong làm những điều nghĩa phải mà thôi ; nên năm Duy-Tán thứ 10 Hoàng-Đế bang thưởng Bà một



*Cliché Ng-c-Hòa*

*Photo d'Art Phú-Toàn*

Chon-dung Bà-Phủ-Y  
(Tộc danh là TRƯƠNG-THỊ-LOANG)



Portrait of a man in a dark coat, possibly a historical figure, standing in a landscape. The image is very faint and appears to be a watermark or a very faded print.

chiếc Kim-Bội trong khắc bốn chữ : « Kinh Diêu Vĩnh Hião » và năm Khải-Định thứ 2 Hoàng-Đế lại ban khen Bà một tấm biển vàng có khắc bốn chữ « Háo--Nghĩa Khã Gia » Thiệt là xứng đáng và vẻ vang thay :

Bà Trương-Thị-Loang có lòng bác ái, tiếng khắp gần xa, rộng thương người đồng loại, biết suy cái lương tâm mà làm lành, chia áo xẻ cơm, vượt nạn đỡ khó cho người trong xứ trong nước ; thì tình ấy cảm ấy, có tình cảm nào đậm thắm bằng : Nhưng Bà lại nổi đặng cái chí của cha mà vang trống nền Thánh, ấy là cái trách vọng của Nam-nhi, mà Bà chen vào gánh vát. Ôi ! cương thường đạo nghĩa, nền Thánh rùng nho, văn-minh tiến hóa, đã có cái ảnh hưởng đến làng Khuê-tú, rất vinh hiển thay ; rất vẻ vang cho nữ-giới tỉnh Vĩnh-Long, thay ! Nhưng lại tiết cho Bà mang số vắn-vỏi, không được như lời quan chủ tỉnh Vĩnh-Long trân trọng, chúc tụng cho Bà sống lâu, đặng tủa sự nhơn đức của Bà cho bá tánh nhờ cùng. Rất nên uổng một đấng phụ nữ hiền từ xưa nay ít có vậy !

Bà Trương-Thị-Loang thọ đến 73 tuổi, mất trong năm 1921.

Dưới đây trích thơ quan chủ tỉnh Vĩnh-Long và mấy bài ca tụng ơn đức của Bà Trương-Thị-Loang, để lưu truyền trong phe nữ-giới, soi mà làm gương chung vậy

*Vinh-Long, le 18 Août 1919*

Quan Chánh-Bổ Ch. Gallois Montbrun, Chủ tỉnh Vĩnh-Long, gởi Cho Bà góa Ông Phủ Y, tộc danh là Trương-Thị-Loang, Điền-chủ, ở tại làng Long-Châu, Đường Saliceti, tỉnh Vĩnh-Long.

Kính Bà,

Tôi đã thâu được số bạc là 1.500\$00 của Bà biểu thân đệ là Trương-Ngọc-Hên, đem giao cho tôi, đặng cứu kẻ nghèo trong tỉnh. Tôi hết lòng sốt sắng tạ ơn Bà sự dung cúng rộng rãi ấy, tỏ ra lòng dạ Bà thiệt nhơn từ và tâm tình Bà hay cảm động.

Cầu Trời Phật của Bà thờ phượng một cách hết lòng tinh tưởng, phò hộ Bà và ban cho Bà dài ngày sống lâu, đặng tủa sự nhơn đức của Bà cho thiên hạ nhờ.

Xin Bà nhậm lời tôi chúc kính Bà và sự tôi tỏ lòng thiết  
tình cảm ơn Bà.

Ký Tên : GALLOIS MONTBRUN.

THƠ TẶNG BÀ TRƯƠNG-THỊ-LOANG (Bà Phủ Y)

Ý mấy ai gan ấy mới tài,  
Ngàn năm rạng tiết gái Đồng-Nai,  
Dòng truyền nghĩa cũ ba triều trước,  
Của cất Văn-Lâu mấy vạn ngoài,  
Chặng yếm hồ hang tuy phận gái,  
Ruột gan so sánh kém gì trai,  
Nam-kỳ từng mảng đoàn trung nghĩa,  
Có một cô này chẳng thấy ai.

HỤU

Cho người điền địa chẳng còn ham,  
Đạo cốt tiên phong chẳng phải phàm ;  
Ngay chùa non sông khôn chước liệu,  
Thảo thân chùa miếu ráng công làm ;  
Của tiền e trả cho trời đất,  
Danh giá dốc đời rạng Bắc, Nam ;  
Phải trước Thạch-Sùng như thế ấy,  
Tần sau khỏi miệng thế gian đàm.

MINH-GIÁM

BÀI CA TỬ ĐẠI CẢNH TẶNG BÀ PHŨ Y  
(TRƯƠNG-THỊ-LOANG)

Duy-Tân niên hiệu thứ mười,  
Vi ơn mua móc đượm nhuần,  
Là Kim-Bài phong nhà họ Trương,  
« Kinh-Diêu-Vĩnh-Hảo » chữ đề.  
Tỏ ơn người, mở lòng chí nhơn,  
Bắc-Thành thủy tai.  
Đã mấy phen cứu người.  
Bởi vì kia,

Lắm công phu sớm nương cửa Phật,  
Giải lòng lạnh,  
Riêng xót kẻ trầm-luân,  
Vui thay ! đừng nữ-lưu.  
Vẹn năm hằng xưa nay mấy kẻ,  
Cửa phàm trần, coi như phẩn thổ,  
Mặt thương người, xa nơi biển khổ,  
Ra tay tế độ biết bao nhiều lần.  
Lễ khắp hết chùa chiền,  
Bao nhiêu khói lạnh hương tàng,  
Rãi đất vườn mọi nơi.  
Vi lòng kia, dạ lo xa,  
Dầu trăm năm, tang thương đời cuộc,  
Chùa rách Phật vàng,  
Cũng không lạnh lửa hương.  
Cho hay cái phước kia,  
Như bóng người theo ngay thẳng,  
Miệng niệm liền cái câu không sắc,  
Xả thân trần qua nơi biển giác,  
Chúng sanh thương kẻ, đứng trong luân-hồi.  
Câu khuyến hóa niệm rồi,  
Bao nhiêu kẻ đói người hèn,  
Giúp một lời khuyên nhau,  
Này lần chuỗi từ bi,  
Hãy sớm toan xả thân học đạo,  
Đạo tam thừa,  
Sau lên chốn thượng thanh.  
Thánh như có sách xưa,  
Đã phân tường câu họa phước,  
Cái nhà chứa lạnh,  
Trời riêng để phước dư,  
Cho người bảo tâm,  
Sống trăm năm cõi trần.  
Nghĩ sắc áo ca-sa,  
Hơn gấm thêu hoa,  
Tiếng thơm đầy trong nhà nước,  
Tây Trào, Nam Trào,  
Sở cứu giúp bia tên, để người đứng trên.  
Khắp Bắc Nam bay đều,

Bước qua thảng rần năm rờng,  
Tay vung chiếu phụng đưa vào,  
Tạc ấn son ban khen Mạg-Phụ,  
Trương-thị-Loang cô Phủ,  
Quán Long-Châu Vinh-Long gia trụ,  
Đã mấy đời, nhà cự phú trâm anh,  
Ai dặng cả hai,  
Đặng hai chữ sang giàu,  
Biển son trên tạc chữ vàng,  
Trăm năm đề, đề chùa Minh-Hương.

Kính chúc  
TRẦN-QUAN-QUỠN

*Lettré du Tribunal de Vinh-Long*





*Cliché Ng-C-Hòa*

*Photo d'Art Phú-Toàn.*

Chon-dung ông Ban-Biện **TRƯƠNG-NGỌC-HÈN.**



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to contain several lines of small print.

## SỰ TÍCH ÔNG BAN-BIỆN TRƯƠNG-NGỌC-HÈN

Ông Trương-ngọc-Hên, sanh năm 1871 tại làng Trường-Xuân, nay kêu là làng Long-Châu, Tổng Bình-Long, tỉnh Vĩnh-Long.

Ông là linh lang của Cụ Trương-ngọc-Lan (BÁ HỘ NỌN) và là thân đệ của bà Phủ Y, tộc danh là bà Trương-thị-Loang.

Ông cùng bà chị, đồng là con nhà phước thiện, tánh tình trung hậu, lại hay kể chí của cha và chị mà làm nhiều việc có âm đức, chẳng phải như ai, sãug của phụ ấm mặc tình phung phá, rốt cuộc lại để một trò cười về sau.

Ông xuất thân ra làm chức việc hội tề, tại làng quê quán Long-Châu được ít năm ; làm nhiều đều phải, dân chúng được nhờ. Lại phụ giúp tiền của, chỉnh tu miếu thờ Cụ Tổng-Quốc-Công, nay trở nên nguy nga rụt rỡ, tại giữa châu thành Vĩnh-Long ; ấy là giúp được đều bố ích trong việc duy trì phong tục, và nhiệt thành về chức vụ, nên được dân tình yêu mến. Hiện nay nông đương chức Ban-Biện trong tổng Bình-Long.

Bình sanh Ông hay làm những việc lương thiện, dễ hạp với lương tâm, hay thương đồng bào lâm cơn khốn đốn, như tỉnh Châu-Đốc và xứ Bắc-Kỳ, mấy năm trước đây, gặp buổi thủy tai dân tình rất nên đồ thán, ông bèn tự xuất của nhà gởi đến, để tế cấp cơn nguy. Xứ Trà-Vinh bắc cầu ngan Ba-Động, ông cũng thiện tâm quyên trợ, thiệt tà chí của ông « *Vi thiện tối lạc* » vậy.

Ông có được nhiều khue bài thưởng lòng thiện tâm như là : Ngày 15 tháng tư 1922 được thưởng ngủ đảng bội tinh Cao-Miên-Quốc.

Ngày 22 tháng tám 1922; được thưởng khue bài Cao-Miên-Quốc.

Ngày 22 tháng tám 1922 : được thưởng khue bài danh dự Cao-Miên-Quốc.

Ngày 15 tháng tư 1923 ; được thưởng tứ đảng bội tinh Cao-Miên-Quốc.

Ngày 28 tháng giêng 1924 : được thưởng ngân hội tinh nhì hạng.

Đọc lịch-sử của thân sinh và bà chị của ông trước kia, và đến lịch-sử của ông, thiệt rõ ràng là một nhà tích đức, lại cùng nhau giắt tay bước lên con đường từ thiện, ấy cũng nên ghi chép để làm gương cho hậu tấn trong xứ sở soi cháng.

Kể đây trích dịch một bức thơ của quan chủ tỉnh Châu-Đốc gửi cảm ơn lòng hảo tâm của ông.

Châu-Đốc, le 19 Septembre 1925

Thơ số hiệu 1514.

Quan Chánh Bổ Chủ tỉnh Châu-Đốc gửi cho

Ông TRƯƠNG-NGỌC-HÈN

VINH-LONG

Nhơn ông,

Tôi kính cảm ơn ông về số bạc năm mươi ngàn của ông gửi đến tôi, để châu cấp cho những kẻ lâm nạn trong tỉnh tôi, chịu đau đớn vì bởi thủy tai.

Tôi sẽ đem số bạc ấy, theo như lời ông dặn, mà phân phát cho những kẻ khốn khổ là những kẻ Ông thiên tâm, chiếu cố đến.

Xin Ông nhậm lời thành thiệt tôi kính chúc Ông.

Ký tên : QUAN CHÁNH BỔ



*Cliché Ng-c-Hòa.*  *Photo d'Art Phú-Toàn*  
Chơn-dung Bà **TRẦN-THỊ-THỌ**



Chon-dung BA THAK-TU-HU  
Gien-ye-t-ye-t Photo-ye-t-ye-t

## TÍCH BÀ TRẦN-THỊ-THỌ

Bà Trần-thị-Thọ, sanh năm 1851, tại làng Trung-Tĩnh, tổng Bình-Trung, quận Vũng-Liêm, tỉnh Vinh-Long.

Bà tuy là hóa phụ, mà bình sanh hay chuộc việc lành, ghét đều quấy, hay làm những việc bố thí, kẻ nghèo cực đói khát hằng gọi nhuần ơn đức của Bà rất lớn. Bà lại có cái đức hạnh đáng ghi chép, là gặp việc nghĩa phải, thì hay ra tay tế độ chẳng kể của tiền, miệng là giúp ích cho đồng bào khỏi nạn nguy cấp mới là mặng nguyện. Đối với Triều-Đình và Chánh-Phủ Bảo - Hộ, Bà vẫn có nhiều tiếng khen.

1<sup>o</sup>). — Trong lúc Âu-Châu nổi cơn binh cách, Bà tuy là phận liễu bồ, không phải đem thân nơi chiến địa mà chịu với lảng tên mũi đạn, nhưng chí của Bà không phải nhỏ, đối với nước nhà sánh với nam nhi chiến sĩ, không phải nhỏ vậy. Xem như mấy kỳ nhà nước mở quyên quốc trái, Bà vẫn ra lãnh một số lớn lao. Đã vậy mà Bà còn lắm khi đồ lúa bồ, mở tủ bạc, đem mà châu cứu những mẹ góa con côi bên Đại-Pháp.

2<sup>o</sup>). — Năm 1924 Bắc-Kỳ gặp buổi thiên tai đại nạn, bão lụt liêng miêng, còn Trung-Kỳ thì nước dâng hai tỉnh Phú-Yên và Bình-Định, hơn dân đồ thân, nhập cảnh đói khổ, Bà tuy sanh trưởng nơi đất Nam-Kỳ mà lòng bác-ái, dạ từ thiện khiến cho bà không thể tai ngơ mắt lắp cho đành được, nên chỉ vừa khi nhà nước mở cuộc lạc - quyên để chẩn cứu, thời Bà liền quyên giúp cho mỗi nơi một số bạc lớn lao, cậy xin Chánh-Phủ Nam-Kỳ triển đến giùm, để tế cấp dân tình đương cơn cơ cần. Đã vậy mà lòng Bà chẳng tự yên, lại bôn thân đến tận những nơi Trời đáng họa ấy, mà phụ cấp thêm cho những kẻ con mất cha, vợ mất chồng đương lao nhao lở nhổ trên gò nông, không nơi nương dựa, mà được chỗ yên thân.

3<sup>o</sup>). — Nghĩ vì chúng tộc, phần giàu có thì ít, còn số nghèo khổ cơ cực thì nhiều, ngộ khi đau ốm mà lần đến được nhà thương tỉnh, thì cũng xa xuôi trắc trở, tình cảnh ấy khiến dục cho Bà mở lòng sanh Phật, tự xuất gia suy,

xin thiết lập được tại Vũng-Liêm hai sở nhà thương, phí tổn trên mười ngàn nguơn bạc, một sở dùng làm nhà bảo sanh bảo sãng và một sở Dưỡng lão.

Hai sở nhà thương này lập thành từ năm 1920, trên một sở đất thổ cư của Bà trích riêng. Bà lại cấp riêng một sở ruộng lớn lao, để lấy huê lợi sung vào việc chi phí nhà thương. Nhà nước có cất sai một ông lương y bôn-quốc, đến chủ trương việc ích thiện này, hai bà phước, để săn sóc việc dưỡng nuôi bệnh hoạn đờn bà và một thầy điều dưỡng có bằng cấp coi sóc bệnh nhơn.

Công cuộc vận động trong nhà thương của Bà sáng tạo đây, một ngày một thêm lớn lao, sự sắp đặt các nơi rất nên chĩuh đốn mà phân biệt, chẳng kém nhà dưỡng đường tại tỉnh thành vậy.

40).— Bà có cái lòng chí tâm chí thành cùng Trời Phật Thánh Thần, nào là sùng tu nhiều đền miếu ử tế, nào là lập nhiều cảnh chùa rất nguy nga bền bỉ đời đời tại Vũng-Liêm. Khắp cho đến xứ HÀ-ĐÔNG (Bắc-Kỳ) Bà cũng giúp lập nên chùa Trầm, bởi đó bôn tự có xây một cái tháp cho Bà Cụ !

50).— Xứ Bắc - Kỳ lập nhiều hội công ích như là Hội Khai-Tri-Tiến-Đức và Ấu-Trĩ-Viên., thì Bà cũng thành tâm táng trợ tài lực rất nên to tác, Ngày nay những Hội ấy rất nên suag thanh vững bền độc đắc tại cõi BẮC, ấy cũng nhờ lòng quảng đại của Bà !

60).— Bà lại còn làm nhiều việc từ thiện khác nữa ! Nào là trong hàng tỉnh, nào là khắp xứ trong tam-kỳ, nếu đem táng dương kể hết, tưởng cũng thành nên một quyển sách truyện lớn vậy !

Các khuê bài Hoàng - Đế Đại - Nam ân thưởng lòng từ thiện Bà kể ra sau này :

Ngày 13 tháng ba năm 1916 : được ân thưởng Kim-Bội.

Ngày 21 tháng năm Khải-Định thứ hai (1918) được ân thưởng Kim bản đề « Háo-Nghĩa-Khã-Gia ».

Các Khuê-bài Chánh-Phủ Đông-Pháp ân thưởng Bà kể ra sau này :



Ngày 15 tháng chạp 1918 : được thưởng ngân bội-tinh nhì hạng (Médaille d'honneur de 2<sup>e</sup> classe.)

Ngày 7 tháng bảy 1910: được thưởng ngân Bội-tinh nhất hạng (Médaille d'honneur 1<sup>re</sup> classe)

Ngày 30 tháng tám 1921 ; được thưởng Cao-Miên-Quốc chương mĩ bội-tinh (Ordre de Mérite du Cambodge)

Ngày . . . . . được thưởng khuê-bài chương mĩ bội-tinh (đổi Tri-Huyện hàm) (Croix de Mérite).

Xem lý lịch của Bà Trần-Thị-Thọ như trên đây, thì đủ biết rằng Bà là một nhà hảo nghĩa có tiếng khắp Trung Bắc Nam Kỳ.

Nhà nước Đại-Pháp cũng rõ biết công ơn của Bà, nên lắm lúc có tư tờ cho quan chủ tỉnh đề cảm tạ ơn Bà và bang cho nhiều thứ khuê-bài đã kể như đây, để bồi đắp ơn Bà, thiệt là xứng đáng với tiếng tăm!

Đồng bào trong xứ Trung-Bắc Nam-Kỳ hãy nhớ đến ơn nhà đại từ thiện ít có vậy !

Thiệt nghĩa Bà đã làm nhiều việc lành trong khắp cõi Đông-Pháp, ấy là làm vẽ vang cho xứ sở, được một đấng phụ nữ hảo tâm, mà những việc Bà thi thố ra ngoài cho khắp xứ có chỗ cậy nhờ, thiệt là việc đại từ bi, đáng để nêu gương nhắc-tích, cùng là làm bài học cho đám quần tảo coi mà bổ ích trong phong hóa nước nhà, duy trì được thuần phong mĩ tục. Vả lại Hội Tương-Tế Vinh-Long khảo biên sự tích công nghiệp của Bà, để lưu truyền rộng khắp nơi, cùng giải đến tận đời sau, tưởng cũng là đều bổ ích chớ hơn quần xã hội ta vậy.

Những bài thơ của các bậc thi nhân Bắc-Kỳ thay mặt « Nữ-Lưu Bắc-Kỳ » Cảm ơn bà Trần-Thị-Thọ, người tỉnh Vĩnh-Long (Nam-Kỳ) năm 1921 quyên tiền cúng Hội khai tri tiến đức và giúp cho nhà Hộ-Sanh làng Phương-Trung, hai ngàn đồng bạc.

SÁU BÀI NAM-GIỚI

*Cùng nói Hồng-Lạc giống vàng da,  
Chị em hai xứ như một nhà,  
Đem tài sánh nghĩa, tài coi nhẹ,  
Của ít lòng nhiều, ta giúp ta,  
Giúp công khai hóa buổi văn-minh,*

Giúp liền mở mang việc vệ-sinh,  
Khua chuông giục-giã hồn say tỉnh,  
Đề cùng tỏ mặt hội đua tranh,  
Nọ làng Phương-Trung, tỉnh Hà-Đông,  
Kia Hội Khai-Tri thành Thăng-Long,  
Tấm lòng phúc đặng hà sa ấy,  
Ngàn thu bia đá còn ghi công,  
Người Bắc người Nam cùng một dạ,  
Bề ai nguồn ân khôn xiết tã,  
Non sông còn đó nghĩa còn dài,  
Mượn bút chép ghi lời cảm tạ.

Thổ Khối NGUYỆT LINH-TỬ

II

Đã cố chen vai gánh quã cầu,  
Dẫu rằng phận gái cũng lo âu,  
Trông mong người Việt theo đường mới,  
Giúp đỡ con Hồng nối nghiệp sau,  
Danh nghĩa vẹn toàn vì bụng tốt,  
Hội làng vui vẻ cảm ơn sâu,  
Dám xin thay mặt phụng khăn yếm.  
Muôn dặm chung tình gọi biết nhau.

Thị-độc-Lãnh chủ-sự Bộ-Lại  
NGUYỄN-HỮU-HIỆT

III

Cũng giống vàng da cũng má hồng,  
Bạc nghìn mua chuộc nghĩa non sông,  
Giúp công dạy dỗ con nhà Việt,  
Đồ sức năng-niu trướng nước rồng,  
Tổ mặt anh thư thiên-hạ biết,  
Làm gương công ích thế gian trông,  
Nước non xa cách lòng không cách,  
Xin tạc ngàn năm một chữ đồng.

Huyện Hoàng-Long, Tổng-Chung, Thôn-Thọ,  
XẢ YÊN-THAI PHỤNG-GIU

IV

Há phải như ai chỉ vụ danh,  
Nghĩa coi là trọng của là khinh,  
Phương-Trung Khai-tri đôi nền phúc,  
Nhị-thủy Mê-giang một bến tình,  
Son phần cũng chen đường tiến-hóa,  
Tiên rồng càng rạng vẻ văn-minh,  
Treo tranh nữ-giới lồng gương sáng,  
Đối với trời Nam bóng thọ-tinh.

17, Phố hàng Thiết

NGUYỄN-ĐÌNH-CỬU

V

Bắc Nam nói giống có xa đâu,  
Phúc đức như bà hẳn sống lâu,  
Hộ xả Phương Trung treo nghĩa cả,  
Giúp phần Khai-Tri tạc ân sâu,  
Hai nghìn bạc trắng chia đôi việc,  
Một tấm lòng son xẻ đỡ nhau,  
Thay mặt chị em người xứ Bắc,  
Gọi là kỷ-niệm một vài câu.

SONG-PHƯƠNG DƯƠNG-ĐÌNH-TIÊN

88, Thái-hà Ấp, Hà-Đông.

IV

Ấy cũng mới son cũng má hồng,  
Tiếng lừng ngoài Bắc khắp Nam-Trung,  
Sẵn lòng yêu giống mong nói khá,  
Vì nghĩa đem tiền giúp việc công,  
Há những tu-mi là khí khái;  
Mới hay cân-quắc cũng anh hùng,  
Làm gương cho khách soi kiếm cổ,  
Công-đức như bà có hiếm không ?

VŨ-TÍCH-CỔNG

chez M. HUNG-KY Hà-nội

BA BÀI NỮ-GIỚI

I

Chị em Hồng-Lạc bạn thoa quần,  
Nghĩa trọng tài khinh có chị Trần.  
Xế bạc xây chung nền tiến đức,  
Rắc vàng vun lầy cõi sinh nhân.  
Đề đầu khăn yếm lòng quân-tử,  
Góp với râu mày nghĩa quốc-dân.  
Bề Bắc thơm lầy cùng bạn gái,  
Gió Nam mượn bút giải niềm ân.

62, Rue de Hà-Trung Hanoi.  
NGUYỄN-THỊ-TUYỀN

II

Đem sức quần thoa gánh nước non,  
Hai nghìn bạc trắng một lòng son.  
Nghìn thu Tiến-Đức ân dầm thấm,  
Muôn dặm Phương Trung phúc vẹn tròn.  
Tình giữ mi-hà mây bat-ngát,  
Danh treo Nùng-Lĩnh đá chon von,  
Nhiệt thành nữ-giới là ai đấy.  
Còn núi Nam-sơn kỷ niệm còn.

Đáp-Câu Nữ-giới học Bảo-Thoa  
TRẦN-THỊ-CHÂM

III

Bạc những hai nghìn há một đồng,  
Của riêng đem cúng để tiêu chung.  
Phường kia đã cảm bao nhiêu đức,  
Hội nợ còn ghi một tấm lòng.  
Con gái họ Trần hòa lắm nhĩ !  
Chị em xứ Bắc phục hay không ?  
Khen thay mà lại nên ơn lắm,  
Bụng thảo thơm lầy bạn má hồng.

Ngụ Phố-Yên-Lâm, Huyện Đông-Triều, Hải-dương.  
NGUYỄN-THỊ-NHUNG



Cliché Ng-C-Hòa

Photo d'Art (Phú-Toàn).

Chơn-dung ông Hội-Đồng NGUYỄN-THÀNH-ĐIỂM



## TÍCH ÔNG HỘI-ĐỒNG NGUYỄN-THÀNH-ĐIỂM

---

Ông Hội-Đồng Nguyễn-Thành-Điểm sanh ngày 1<sup>er</sup> Juillet 1893, tại làng Tân-Ngải, tổng Bình-An, tỉnh Vĩnh-Long.

Lúc nhỏ người từng học Pháp tự tại trường tỉnh Vĩnh-Long, sau theo học đến trường lớn Taberd tại Saigon.

Ông là người có học-thức rộng, có ý kiến hay, nên chỉ từ khi ra trường, chỉ ông đã chẳng thích hạp về đường quan lại, lại ham mộ về đường kinh tế thực nghiệp, mở mang một con đường sáng lớn cho hậu tấn trong xứ mền việc thương trường.

Bước đầu liền ông vào trong thương trường là năm 1917, chịu lãnh chức Quãng-Lý cho hội Thương-mãi các hạt hương Tây Nam-Kỳ (Gérant des Galeries de l'Ouest).

Năm 1920 Ông sáng lập một thương cuộc tại tỉnh Vĩnh-Long (Entrepôt de Vinhlong) và làm Đại-Biên cho nhiều đại Thương-gia bên Pháp-Quốc. Năm ấy ông được cử làm Phái-Viên đi quang sát hội chợ Hanoi. Thừa dịp ấy ông đi du-lịch trong mấy xứ này : Yunnanfou, Sơn-Tây, Vĩnh-Yên, Hòn-Gay, Đồ-Sơn để dò xét việc thương-mãi kỹ-nghệ và thổ sản mỗi nơi. Ông lại được ông Bạch-Thái-Bưởi là một nhà kinh-tế trứ danh tại Bắc-Kỳ, đưa ông đi quang sát Vịnh Hà-Long.

Năm 1921 Ông tách ra và xuất vốn hai trăm ngàn nguơn bạc lập nên xưởng xe hơi và một mình tự chủ.

Năm 1922 có nghị định ngày mồng 6 tháng giêng và 15 tháng 2 của Chánh-Phủ Nam-Kỳ cử Ông làm Phái-Viên đi quang-sát cuộc đấu-xảo tại thành Marseille bên Chánh-Quốc và đã có dự sẵn phòng cho Ông qua giang chiết tàu Formose. Nhưng lại rủi cho Ông, đồ hành lý sắp sửa xuống tàu, kể lại được tin nhà xảy đến, buộc ông phải xin thượng quan cho Ông hồi việc đi quang-sát cuộc đấu xảo ay.

Ông Nguyễn-Thành-Điểm lại được người trong xứ công cử ông ra làm Hội-Đồng Địa-Hạt, Ông lại làm nhiều việc hay, tuy kết quả sau này chưa biết đến đâu, nhưng xem đến đều cử chỉ và lòng mẫn cán của Ông thì đủ biết rằng Ông cũng có tâm địa với đồng bào đáng khen lắm.

Nói về kinh-tế thực nghiệp thì ông là người tiên khởi lập nên trong châu thành tỉnh Vinh-Long và Trà-Vinh, mỗi nơi một xưởng lớn xe hơi. Tại Saigon và khắp các hạt hương Tây Nam-Kỳ, Ông đều có thiết lập những Đại-lý sở. Số xe hơi Ông sắm trên 40 cái (camions) để đưa hành-khách và lãnh chở thư từ đi các hạt hương Tây (Concessionnaire du Service Postal Subventionné de l'Ouest (Cochinchine). Người giúp việc nào là Tây, Nam, Tàu, cùng những bọn thợ lao động trong các sở của Ông lập có trên số một trăm người. Công cuộc của Ông kinh dinh một ngày một thêm đồ số lớn lao thịnh danh trong thương trường, lại cũng thịnh danh trong việc từ thiện công ích, sự nghiệp của ông không cần gì phải láng dương mới có người biết, duy chỉ cảm vì Ông là một nhà thực nghiệp chẳng kém những nhà kinh-tế Thái-Tây vậy.

Ở Thái-Tây những bậc có tài năn có học vấn, ít người chuộng nghề làm quan, vì bổng lộc chẳng dặng mấy, mà mê nghề công thương thì nhiều, vì chẳng những là đường danh giá không kém, vả lại muốn nên giàu có, tất phải qua những nghề ấy.

Xem như những nhà buôn bán của người Langsa ở bên này thì biết. Giàu có danh giá ai kém gì quan dàu? Bởi làm quan mà về đi buôn cũng nhiều. Nhiều Ông đương làm quan to mà cáo về để làm tàu làm ruộng, hoặc đi buôn bán, vì lợi có khi được gấp mười gấp trăm tiền lương, lại cũng có nhà buôn bán danh tiếng, lợi mỗi tháng kể đến hàng ngàn hàng muôn.

Ông Hội-Đồng Nguyễn-Thành-Điêm, còn trẻ tuổi mà đã mẫn đường kinh tế, lập nên hãng xưởng to tác đường này ấy là một nhà có sáng lịch-duyet, có kiến thức lại làm về vang vinh diệu chẳng những là tỉnh Vĩnh-Long mà cả Nam-Kỳ, cũng như xứ Bắc có Ông Bạch-Thái-Bưởi cũng là nhà kinh-tế trứ danh, làm về-vang cho đất Bắc-Kỳ. Thiệt là hai xứ có hai ông làm những việc cả thể đích đáng, ấy là làm bài học hay cho thanh-niên trong xứ sở nên nhớ câu tục ngữ này : « Nhứt Nghệ Tinh, Nhứt Thân Vinh ».







Cliché Ng-c-Hòa.

Hội Vinh-Long Tương-Tế Bàn Trị-Sự năm 1925

Photo d'Art Phú-Toàn

COMITÉ 1925 - Société des Sociétés Maternelles des Femmes Indochinoises de Vinh Long

1870

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.



TRÚ SAIGON

VĨNH-LONG TƯƠNG-TÊ HỘI

---

永隆相濟會

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU-LỆ

---

*Hội lập có phép quan Thông-Độc Nam-Kỳ phê  
chuẩn bởi nghị định ngày 11 Novembre 1918.*

## TRÚ SAIGON, VINH-LONG TƯƠNG-TÊ HỘI

---

Quý danh Hội-Viên hữu công sáng tạo Hội từ ngày  
11 tháng 11 năm 1918

---

*Chánh chủ Hội.* — Ông Trương-Thành-Thượng, nguyên Nam-Kỳ Soái-Phủ Tri-Huyện, Quảng-Hạt Hội-Đồng, ở tại Vĩnh-Long.

*Phó chủ Hội.* — Ông Lê-văn-Chi, Nam-Kỳ Soái-Phủ, Tri-Phủ.

Ông Lê-văn-Hóa, Nam Kỳ Soái-Phủ, Tri-Huyện, lãnh chủ quận Cần-Giộc, Cholon,

*Chánh Từ-Hàn.* -- Ông Nguyễn-Tống-Luận, Nam-Kỳ Soái-Phủ, Thơ-Ký. (\*)

*Phó Từ - Hàn.* — Ông Nguyễn-văn-Mật, Nam - Kỳ Đề-Hình, cựu Thông-ngôn,

*Chánh Thủ-Bồn.* — Ông Lê-văn-Bềa, Thương-nghiệp, 21 và 23 đường Amiral-Courbet Saigon,

*Phó Thủ-Bồn.* — Ông Nguyễn-Hữu-Em, Cựu Thơ-Toán Thương-Cuộc,

*Tri-Kiểm.* — Ông Phan-ngọc-Đề, Điện Tín sở, Chánh Thông-Phán,

Ông Huỳnh-văn-Hình, Cựu Thơ-Toán Thương-Cuộc, ở đường Verdun số 113, Saigon,

*Tri-Sự.* Ông Nguyễn-văn-Tàng, Cựu bảo chế Đại Dược Phòng, ở Vĩnh-Long,

Ông Phan-ngọc-Thạch, Bách Phần sở Saigon,

Ông Vương-ngọc-Huỳnh, Đông - Pháp Ngân Hàng, Thơ-Ký.

---

(1) Ngôi sao chỉ dấu Hội-viên qua đời.

*Qui danh các Chánh Chủ Hội từ 1918 tới 1925*

Ông Trương-Thành-Thường, nguyên Nam-Kỳ Soái-Phủ,  
• Tri-Huyện, Quảng-Hạt Hội-Đồng, ở tại  
Vĩnh-Long,

Ông Lê-văn-Chi, Nam-Kỳ Soái-Phủ, nhứt Hạng Tri-Phủ,  
Ông Lê-văn-Hóa, Nam-Kỳ Soái-Phủ, nhứt Hạng Tri-Huyện,  
lãnh chủ-quận Cầu-Clộc Cholon,

Ông Nguyễn-văn-Dẫn, cựu Phó Đốc Học Trường Nguyễn-  
Xích-Hồng, ở đường Verdun số 115, Saigon,

TRÚ GIA-ĐÌNH CHỢ-LỚN SAIGON  
VĨNH-LONG TƯƠNG-TẾ HỘI.

CHƯƠNG-TRÌNH ĐIỀU-LỆ.

*Nói về lập hội và mục đích của hội.*

*Điều thứ 1.*— Những viên quan và viên chức quê quán lĩnh Vĩnhlong cư trú tại Gia-Đình Chợ-lớn và Saigon, hoặc làm việc nhà nước, hoặc làm việc các sở thương mại, đồng lòng lập một Hội lấy hiệu là : VĨNH-LONG TƯƠNG-TẾ HỘI.

Công quang của Hội tạm đặt tại đường Lagrandière, số 251 tại Saigon.

*Điều thứ 2.*— Mục đích của Hội là :

- 1o).— Cứu giúp người trong hội khi đau ốm,
- 2o).— Giúp việc lổng chung khi người trong hội, hoặc nội trợ của những người ấy rủi bất hạnh mất phần...
- 3o).— Cấp tiền cứu giúp cho vợ góa, con cô, của những hội viên qua đời.
- 4o).— Cứu giúp những Hội-viên gặp bước rủi ro nghịch cảnh đáng thương tình.

*Điều thứ 3.*— Việc chánh trị, việc tôn giáo hay là việc gì khác không phải là mục đích của Hội thì cấm ngặt, không dặng luận bàn đến.

*Nói về việc định phân bậc thứ, các Hội-Viên.*

*Điều thứ 4.*— Bậc thứ của Hội-Viên định phân như sau này :

- 1o).— Danh dự Hội-viên,
- 2o).— Lạc trợ Hội-viên,
- 3o).— Sáng tạo Hội-viên,
- 4o).— Tùng nhập Hội-viên...

Danh dự Hội-viên, là những bậc vì sáng danh giá lợi quyền mình, mà giúp đỡ mở mang hội sung thịnh.

Lạc trợ Hội-viên, là những người giúp cúng cho Hội từ hai mươi ngàn bạc trở lên.

Sáng tạo Hội-viên, là những người có công lập hội cũng hưởng một lợi quyền, theo một điều lệ như các Hội-viên từng nhập.

Từng nhập Hội-viên, là những người từng phục theo qui tắc này, để được chung hưởng lợi quyền của Hội.

## NÓI VỀ CÁCH VÀO HỘI, CÁCH CAO THỐI HỘI

### *Bị loại bỏ tên và bị trục xuất khỏi Hội*

*Điều thứ 5.* — Người nào chưa đúng 18 tuổi, không có công ăn việc làm, không có hai người Hội-viên bảo hội nhận lãnh, thì không đăng nhập Hội.

*Điều thứ 6.* — Người xin vào hội, phải đợi Hội-đồng trị-sự của bốn Hội, nhóm xét và ưng thuận cho đã, mới được nhập Hội.

*Điều thứ 7.* — Hội-viên bốn hội, muốn thôi ra Hội, thì được tùy ý, nhưng phải trình qua cho chủ Hội biết ý là đủ.

*Điều thứ 8.* — Hội-viên nào bê trễ việc đóng góp 3 tháng tiền Hội, thì Hội-đồng trị-sự được phép tạm bỏ danh tánh ở sổ Hội.

*Điều thứ 9.* — Hội-viên đã xin thôi, hoặc đã bị tạm bỏ tên vì có bê trễ tiền đóng góp trong Hội, có thể xin trở lại hội được, nhưng trước hết phải đóng những số tiền còn thiếu trước khi xin thôi, hoặc bị bỏ tên, rồi trở lại Hội mới đăng.

*Điều thứ 10.* — Hề Hội Trị-Sự xin, thì đại Hội-đồng có phép trục xuất các hội viên can phạm những tình tệ kể ra sau này ra khỏi Hội :

1°) — Bị can án,

2°) — Đã có ý làm thiệt hại cho Hội.

3°) — Làm cho người ngoài được hưởng lợi quyền của Hội,

4°) — Dùng tiếng thô tục, lời mán để sanh sự gây gổ với người trong Hội đương lúc nhóm, hoặc là phạm đến viên Hội-đồng Trị-sự nào mà Hội cất bày lo quyền lợi cho hội.

*Điều thứ 11.* — Hội-viên mà đã bị trục xuất ra khỏi Hội, bởi những cơ trên đây, thì không đặng xin tái nhập lại hội nữa được.

*Điều thứ 12.* — Hễ xin thôi, hoặc bị bỏ tên, hay là bị trục xuất ra khỏi Hội, thì không đặng đòi tiền đóng trước lại được.

*Điều thứ 13.* — Hội viên nào về Vinh-Long, hay là dời đi chỗ nào khác, mà cứ tiếp gởi đóng tiền Hội được thường xuyên, thì cũng được hưởng lợi quyền như các hội viên ở Saigon Gia-Định và Cholon.

### NÓI VỀ HỘI ĐỒNG TRI-SỰ HỘI

*Điều thứ 14.* — Về việc quản trị trong Hội, thì có một Hội Đồng Trị-Sự là mười hai viên chức sau này :

- 1 viên chánh chủ hội (Président)
- 2 viên phó chủ hội (Vice-Président)
- 1 viên chánh thủ quỹ (Trésorier)
- 1 viên phó thủ quỹ (Trésorier adjoint)
- 1 viên chánh từ Hàn (Secrétaire)
- 1 viên phó từ Hàn (Secrétaire adjoint)
- 3 viên Tri-sự (Syndics)
- 2 viên Tri-Kiểm (Cenceurs)

*Điều thứ 15.* — Mỗi năm nhóm Đại Hội-Đồng một lần bầu cử các viên chức Trị-Sự hội. Hễ viên chức nào được quá nửa phần thăm thì đắc cử.

Nếu phải cử lại lần thứ hai :

Hễ viên chức nào được hơn thăm thì đắc cử ; còn như số thăm bằng nhau, thì chọn người lớn tuổi là đắc cử.

Chức việc bàn Trị-sự mảng niên hạng được tái cử lại.

*Điều thứ 16.* — Hội viên Trị-sự nào mà hai lần nhóm hội, không đến và cũng không xin kiếu trước, thì kể là từ chức, Hội-Đồng Trị-Sự phải chọn người khác trong hội mà tạm thế, đợi đến khi có Đại Hội-Đồng mới cử lại.

Khi trong bàn Trị-Sự rũi có viên chức nào tạ thế, hoặc thuyên chuyển đi xa, thì phải tạm điền viên chức khác thế chung, cho đến khi có nhóm đại hội.



*Điều thứ 17.*— Những viên chức Trị-Sự đều là giúp không cho Hội, không hưởng lương bổng gì cả.

### NÓI VỀ QUYỀN BỈNH CỦA CÁC VIÊN CHỨC TRỊ-SỰ HỘI

*Điều thứ 18.*— Viên Chánh Chủ Hội xem xét cho các Hội-Viên ăn ở theo qui tắc điều lệ của Hội. Ra lệnh mời nhóm thường lệ những viên chức Trị-Sự và mời nhóm những kỳ đại Hội-Đồng, đủ hết cả Hội viên.

Viên Chánh chủ Hội (Président) thay mặt cho Hội trong các việc tổ tụng hoặc trong các việc can thiệp đến lợi quyền của Hội.

*Điều thứ 19.*— Hai viên Phó Chủ Hội (Vice-Président) là tá nhĩ cho viên Chánh Chủ Hội, trong các việc bình quyền và thay mặt cho viên chánh chủ Hội trong khi mắc việc hoặc đi vắng.

*Điều thứ 20.*— Viên Thủ-Bồn (Trésorier) thâu giữ tiền của các Hội-viên đóng góp hằng tháng và bất hạng là món tiền gì thuộc về công nho của Hội, khi thâu lãnh thì phải cho biên-lai ở sổ giáp lai có Chánh Chủ Hội phê từ tờ. Xuất phát những việc chi tiêu của Hội.

Viên Thủ-Bồn chịu sự trách cứ về việc tiền bạc của Hội

Chi tiêu khoản gì mà không có viên chánh chủ Hội hoặc một viên Phó Chủ Hội tại chức ký tên vào, thì Thủ-Bồn không được xuất phát tiền công nho của Hội.

Viên Thủ-Bồn giữ sổ thâu xuất của Hội, Sổ ấy có chữ phê và ký giáp lai của viên chánh chủ Hội.

Các sổ sách thuộc về bút toán của viên Thủ-Bồn, hễ khi nào Hội Đồng Trị-Sự cần hỏi đến thì phải đem trình,

Bất kỳ lúc nào, hễ viên chánh chủ hội cần hỏi gấp các sổ sách bút toán của Hội, thì viên Thủ-Bồn cũng phải đem trình vậy.

*Điều thứ 21.*— Khi mảng niên hạng của bàn Trị-sự, thì các sổ sách tính toán rành rẽ mà ký tên khóa sổ; đoạn đem trình cho Đại Hội-đồng duyệt y.

*Điều thứ 22.*— Như nử chừng mà viên Thủ-bồn phải từ biệt không còn ở Saigon, Cholon hoặc Giadinh nử, thì trước khi đi, viên chức ấy phải tính toán sổ sách cho

xong, ký tên khóa sổ lại mà giao cho bàn Trị-sự nhận lãnh, mới thanh khoản chức vụ. Trong lúc nhóm tính toán về vụ ấy, thì bàn Trị-sự phải bầu cử, một viên tân Thủ-bồn, để nhận lãnh tiền bạc sổ sách nơi tay của cựu Thủ-bồn giao lại.

*Điều thứ 23.*— Viên phó Thủ-bồn (Trésorier adjoint) thì tá nhậm viên chánh Thủ-bồn, và thế quyền trong khi viên chánh Thủ-bồn mắc việc hoặc đi vắng khỏi. Nhưng khi ấy phải có một viên Tri-kiêm nói trong điều lệ thứ 28 dự giúp chức vụ.

*Điều thứ 24.*— Viên Từ-hàn (Secrétaire) lãnh phận sự đặt tờ biên bản, mỗi khi nhóm hội thường lệ và những khi nhóm đại hội-đồng. Đặt thơ từ và giấy mời hội, lại phải giữ sổ sách thường niên của Hội, và sổ chánh có số thứ tự và tên tuổi những Hội viên trong Hội.

*Điều thứ 25.*— Viên phó Từ-hàn (Secrétaire adjoint) tá nhậm viên chánh Từ-hàn và thế viên chánh Từ-hàn khi mắc việc hoặc đi khỏi.

*Điều thứ 26.*— Những viên Tri-sự coi về việc đau ốm, tử táng. Đi thăm những hội viên bệnh hoạn, lo lắng cho những hội-viên đau được hưởng phần cứu giúp của Hội.

Khi một hội viên qua đời, mà trong bà con cho viên Tri-sự hay, thì viên chức ấy, phải đến trợ giúp nhà tang chủ, cho đến khi xong việc tống táng.

Khi nhóm Đại Hội-đồng, thì viên Tri-sự lãnh phần việc coi việc bình tịnh yên ổn trong khi nhóm.

Hội-đồng Tri-sự được cậy những viên Tri-sự đi tra xét hay là hỏi thăm những việc có lợi ích cho Hội.

*Điều thứ 27.*— Những viên Tri-sự lại có bốn viên khán bịnh (Commissaires Visiteurs) của Hội-đồng Tri-sự đặt ra, để giúp đỡ những viên chức ấy.

*Điều thứ 28.*— Những viên Tri-kiêm (Cenceurs) xem xét việc sổ sách bút toán và tài chánh của Hội.

Mỗi tháng phải trình cho những viên chức ấy, một tờ kê biên việc thu xuất và một tờ đại lược tài chánh của Hội. Những viên chức ấy, cần dùng coi xét các tờ giấy chi tiêu nào của hội, thì viên Thủ-bồn phải trình liền.

Những viên Tri-kiêm phải đem phân sự mình xem xét về việc tài chánh của Hội, mà trình lại khi có nhóm đại Hội-đồng biết.

### NÓI VỀ SỰ NHÓM HỘI-ĐỒNG TRỊ-SỰ VÀ NHÓM ĐẠI HỘI-ĐỒNG

*Điều thứ 29.*— Khi nào viên chánh chủ Hội mời nhóm, hay là số hơn phân nửa hội viên Trị-sự xin nhóm, thì Hội-đồng Trị-sự nhóm lại, mà ít nữa là mỗi tháng phải nhóm Hội-đồng Trị-sự một lần.

Như nhóm nguyệt kỳ như vậy, thì viên Thủ-bổn phải trình số tiền bạc của hội hiện còn, cho Hội-đồng Trị-sự biết.

*Điều thứ 30.*— Khi có việc cần kiếp, hay là có điều chi ngăn trở mà các hội viên Trị-sự không thể hiệp nhau lại được; thì viên chánh chủ hội cho đưa giấy đến từ nhà hỏi ý cũng đặng.

*Điều thứ 31.*— Mỗi khi nhóm Hội-đồng Trị-sự, mà số viên chức hiện diện được hơn phân nửa, thì khi ấy mới bàn tính việc hội được.

*Điều thứ 32.*— Mỗi khi nhóm Hội, phải có làm một tờ biên bản; các hội viên hiện diện đều ký tên vào.

*Điều thứ 33.*— Hội-đồng Trị-sự được phép chọn trong bốn hội, bốn viên có tuổi tác, hay là từng thạo việc, để làm Nghị-viên đặng bàn bạc việc Hội.

Bốn viên chức Nghị-viên ấy, chỉ giúp lời bàn với Hội-đồng Trị-sự mà thôi.

*Điều thứ 34.*— Mỗi năm phải mời hết thầy Hội-viên lại, để nhóm Đại Hội-Đồng một lần, sự nhóm này là trong lối tháng chạp Langsa.

1o).— Đặng nghe viên chủ Hội đọc tờ kể các công việc trong năm và tài chánh tư bốn trong hội.

2o).— Đặng bầu cử bốn Hội-viên Trị-sự mới,

3o).— Đặng xem xét những lời xin sửa Điều-lệ hội và những điều chi của Hội-Đồng Trị-Sự trình xin.

*Điều thứ 35*— Đại Hội-Đồng cũng có thể nhóm kỳ ngoại lệ : Là khi nào viên chánh chủ hội mời, hay là khi có hai mươi hội viên xin, thì mới nhóm được.

Trong lúc nhóm như vậy, thời chỉ bàn nói những việc chi cần phải nhóm ấy mà thôi.

*Điều thứ 36*— Giấy mời hội, phải gửi cho những Hội-viên, ít nữa là tám ngày trước khi nhóm.

*Điều thứ 37*— Khi nào số Hội-viên đi nhóm hoặc là người thay mặt, được ít nữa là một phần tư, thì đại Hội mới được phép bàn tính việc hội.

Nếu như số ấy chẳng đủ, thì ban Trị-Sự phải mời nhóm lại kỳ khác ; mà hễ nhóm lần thứ hai này, hội có bàn tính sự chi, thì chỉ lấy ý kiến theo phần đông công nhận, dẫu cho số người đi nhóm hiện diện hay là thay mặt bao nhiêu cũng chẳng hạn.

### NÓI VỀ TƯ-BỔN CỦA HỘI.

*Điều thứ 38*— Tư-Bổn của Hội là :

1o).— Tiền đóng góp hằng tháng của các hội viên bổn Hội.

2o).— Tiền quyên giúp và tiền di chúc cho hội hưởng phần,

3o).— Tư bổn của hội ký gửi có sanh lợi,

4o).— Các món tiền của Nhà-nước phụ cấp hội.

*Điều thứ 39*— Trong kho viên Thủ-Bổn, được để xây dùng thường xuyên, là một trăm đồng bạc mà thôi ; quá số ấy, thì phải lấy tên hội mà gửi vào một nhà Ngân-Hàng tại Saigon.

*Điều thứ 40*— Khi cần dùng lấy tiền ở trong ngân-hàng ra, thì phải lấy lần lần, cần dùng chừng nào lấy ra chừng nấy. Nhưng mỗi khi lấy, phải có chữ ký của viên chánh chủ Hội, hay là viên Phó Chủ Hội với viên Thủ-Bổn mới được.

### NÓI VỀ BỔN PHẦN NGƯỜI HỘI VIÊN ĐỐI VỚI HỘI.

*Điều thứ 41*— Mỗi hội viên mới vào hội, phải đóng hai

nguồn bạc, gọi là tiền đầu nhập, và mỗi tháng phải đóng góp đầu trước một tháng tiền là năm cắt (0\$50).

*Điều thứ 42*— Lệ mới nhập vào hội, phải đóng trọn một tháng tiền, đầu vào ngày nào cũng vậy.

*Điều thứ 43*— Hội viên nào muốn đóng tiền trước làm một lần cũng đặng.

### NÓI VỀ HỘI ĐỐI VỚI HỘI-VIÊN.

*Điều thứ 44*— Hội phải cấp tiền bịnh cho những hội viên đau, đề dùng mà thuốc men, định mỗi ngày là năm cắt (0\$50), nhưng kể từ ngày thứ 11 tại bịnh vi thủy mà cấp cho, lại phải có tờ chứng của viên Tri-sự mới được.

Như hội-viên lâm bịnh ở xa, viên Tri-Sự không thể đến thăm biết được, mà muốn lãnh phần tiền cấp bịnh của hội, thì chỉ phải có giấy của quan thầy thuốc chứng cho. Phần tiền đi khám bịnh thì hội sẽ chịu.

*Điều thứ 45*— Hội - viên nào đau bịnh mà Hội-đồng Tri-Sự xét nên vào nhà thương thì phải vào ; nhưng hội chỉ trả tiền tổn phí điều trị mỗi tháng là ba chục đồng mà thôi, không hơn số ấy được.

Trong ba tháng mà bịnh không thể chữa mạnh được, thì tiền cấp bịnh ấy cải đổi lại là tiền cứu giúp của hội định cấp lần chót mà thôi. Song cũng phải tùy theo tư bản của hội có mà cấp như này :

Ba chục đồng bạc cho người hội-viên nào không có vợ hoặc góa vợ, không con (30\$00).

Những hội-viên nào có vợ hoặc góa vợ mà có con, thì được lãnh năm chục đồng (50\$00)

Nhưng cấp cho bực trước không trên 50 và bực sau không hơn 80 \$00.

*Điều thứ 46*.— Hội-viên nào mang bịnh huê liễu, hay là chơi bời quá độ mà mang bịnh, hoặc đánh lộn mà bị thương, hoặc xen theo đám đông đánh lộn mà bị thương tích, thì không được tiền cấp bịnh của Hội.

*Điều thứ 47*.— Hội-viên nào qua đời, thì Hội chuẩn diếu một số bạc là năm chục đồng, để chi phí việc cất táng ;

người nội trợ hóa phụ hay là trẻ mồ côi của hội-viên, được lãnh thêm hai chục đồng bạc cứu giúp nữa.

*Điều thứ 48.*— Người nội trợ của một hội-viên nào, rủi bất hạnh qua đời, thời hội phải điều một số bạc là hai mươi lăm đồng (25 \$ 00)

*Điều thứ 49.*— Hội-viên nào rủi không có chỗ làm, hay là gặp cảnh trái bước mà khốn đốn, thời hội Trị-Sự được định một số tiền, trợ giúp bạn đỡ đần ấy.

*Điều thứ 50.*— Phạm vào Hội, phải được trên ba tháng mới hưởng được lợi quyền trong hội; ngoại trừ khi rủi mạng một đã nói ở điều lệ 47 trên đây.

*Điều thứ 51.*— Hội-viên nào bê trễ tiền đóng góp, thì lúc nào đóng tất tiền thiếu ấy, mới được xin tiền cứu giúp định ở trong điều lệ này; trừ ra hội viên nào bí yếu lắm, thì có Hội-Đồng Trị-Sự xét tình cảnh mà chằm chước.

*Điều thứ 52.*--Tiền cấp bệnh hay là tiền cứu giúp, gọi là tiền (Tuất phần), thì phải xin trong một tháng, kể từ ngày lâm chung hay là ngày lành bệnh.

Nếu không đòi theo hạng định đó, thì tiền ấy nhập về của hội, trừ ra khi có điều chi ngăn trở có bằng cứ rõ ràng, thì Hội-Đồng Trị-Sự xét lại phân minh, rồi sẽ cấp cho.

### NÓI VỀ VIỆC CANH CẢI QUI TẮC ĐIỀU LỆ HỘI, GIẢI TÁN HỘI VÀ PHÂN TÁN HỘI.

*Điều thứ 53.*— Các qui tắc điều lệ này, có thể xét cải đổi lại được; nhưng mà thay đổi điều nào, thời phải có Đại Hội-Đồng ưng thuận mới được.

Như canh cải điều lệ, thì phải có quan trên duyệt y, rồi mới được thi hành.

*Điều thứ 54.*— Khi nào hội bất kham tư bản, thì được phép rả xin giải tán hội.

*Điều thứ 55.*— Việc giải tán Hội, phải có Đại Hội-Đồng nhóm đành thuận và phải có quan trên ưng cho mới được.

*Điều thứ 56.*-- Khi giải tán hội, mà tư bản của hội còn lại, sẽ đem cấp cho một hội làm phước nào ở tại Vinh-Long, hay là cho hội nào của người Annam làm, mà có ích lợi chung.

Qui tắc điều lệ trên này, đã có Đại Hội - Đồng ngày 29  
Septembre và 13 Octobre 1918, bàn định ưng thuận và  
duyệt y rồi.

Duyệt y và chuẩn cho phép bởi Nghị định số hiệu 2182

Tại Saigon, ngày 11 Novembre 1918

Phụng dịch nguyên bản

Quan Thống-Đốc Nam-Kỳ,

Pháp-Văn

Ký Tên : MASPÉRO.

Vinh-Long Trương-Tế Hội,

Phó chủ Hội,

LÊ-VĂN-BÈN.



## TỈNH VINH-LONG

---

*Qui danh những đại thương gia kỹ nghệ và điền chủ  
Trong tỉnh Vinh-Long*

---

- Ông LÊ-VĂN-NUÔI, Kỹ-nghệ điền-chủ, Tri-Huyện-Hàm.  
« NGÔ-VĂN-THÔNG, Điền-chủ ở làng Tân-Giai.  
« NGUYỄN-VĂN-THOẠI, Kỹ-nghệ, điền-chủ, chủ tàu  
« Phan-Nuôi».  
« NGÔ-VĂN-CÔNG, Điền-chủ và chủ lò gạch ở làng  
Tân-Giai.  
« CAO-HOÀI-TUNG, Điền-chủ, ở làng Long-Châu.  
« TRẦN-KHẮC-HÀI, Thương-nghệ ở làng Long-Châu.  
« TRẦN - VĂN - HỒ, Cựu Vệ-úy, điền - chủ ở làng  
Long-Châu.  
« NGUYỄN - THỜI - BỪNG, Điền - chủ, ở làng  
Long-Châu.  
« NGUYỄN-THÀNH-ĐIỂM, Thương-mãi kỹ-nghệ.  
« NGUYỄN-VĂN-HÀNH, Thương-nghiệp, đại - biểu  
đại-dược-phòng Solirène.  
« KHƯƠNG - HỮU - PHỤNG, Đốc - học tư trường  
« Khương-Hữu-Phụng ».  
« NGUYỄN-VIỆT-THẠNH, Thương-nghiệp.  
« NGUYỄN-THẾ-XƯƠNG, id chủ nhà khách-sạn.  
« HÀ-CHÍ-HIỀN, id id  
« KHƯƠNG-HỮU-HUYNH, Đệ công-ti id  
« LÊ-QUAN-NHIÊU id
-



## MỤC LỤC

---

	TRƯƠNG
Tiểu-Dẫn . . . . .	I
Diện tích, nhơn số và thổ sản Vĩnh-Long.	XII
Số Tổng Làng tỉnh Vĩnh-Long . . . . .	XIII
Long Hồ Thôn, Tiểu-Truyện . . . . .	XVI
Sự tích Văn-Thánh Miếu tỉnh Vĩnh-Long.	XVIII
Sự tích Cụ quốc Công Tống-Phước-Hiệp.	1
Sự tích Cụ Kinh-Lược Phan-Thanh-Giăng.	4
Lịch sử Cụ Thượng-Thơ nam Triều Nguyễn- Đặng-Tam . . . . .	24
Lịch sử ông Huyện Lê-Minh-Thiệp. . . . .	28
Lịch sử quan Tri-Phủ Trần-Định-Bảo và Phu-nhân. . . . .	32
Lịch sử ông Tri-Huyện Tống-Hữu-Trung.	37
Lịch sử ông Giáo-Thọ Lê-Đặng-Khoa. . . . .	39
Tích ông Bá-hộ Trương-ngọc-Lan (Bá- Hộ Nọn). . . . .	40
Tích bà Trương-Thị-Loang (Bà Phủ Y). . . . .	42
Tích ông Ban-Biện Trương-Ngọc-Hên. . . . .	47
Tích Bà Trần-Thị-Thọ. . . . .	49
Tích ông Hội-dồng Nguyễn-Thành-Điểm. . . . .	55
Chương Trình Điều-Lệ hội Vĩnh-Long Trương-Tế . . . . .	57
Quý danh những đại thương-gia, kĩ nghệ về điền chủ trong tỉnh Vĩnh-Long. . . . .	58

---

# SỞ KHÁN BỊNH

---

*Của Quan Tấn-Sĩ Lương-Y Jean Lê-Quang-Trinh Nam-Kỳ Quảng-Hạt Hội-Đồng, Phó Hội Trưởng. Thường Thọ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội-Tinh.*

---

Có Bằng-cấp tài-năn của Đại-Y-Viện xứ Montpellier.

*Bài Diễn-Dàn ngày 25 Mars 1911 tại Hàn-Lâm Viện, được chấm trúng tuyển Quốc-gia Y-Khoa Tấn-Sĩ, đề bài là « Sự sùng tin và trải thạo thuốc Tàu và thuốc Nam » được khuyến hai lần; « Thượng Hạng ».*

Có Bằng-cấp Tài-năn về Y-Khoa Thuộc-Địa tại Y Viện Paris.  
*Được khuyến hai lần « Thượng Hạng »*

Cực Học sanh của Đại Y Viện Pasteur tại Đô Thành Paris và Lille. Cựu Nội-Y sanh tại Viện-Đường Bát-Sĩ Calot de Berck chuyên trị về những chứng bệnh con nit. Cựu Lương-Y Tây-chức tại cõi Đông-Pháp. Lương-Y Tổng Quảng Dưỡng Đường Bạc-Hà, Saigon, chuyên trị các chứng bệnh đàn ông, đàn bà, con gái, các chứng khi huyết hư, các chứng bệnh huê-liều, các chứng bệnh trẻ nhỏ.

---

Phòng Khán bệnh tại Đường Blanscubé, số 8, Saigon  
(sau nhà thờ Nhà-Nước)

Sớm mai : Từ 11 giờ tới 12 giờ,

Chiều Từ 2 giờ tới 6 giờ,

Khi cần kiếp : Ban ngày và ban đêm bất kỳ giờ nào.

Khán Bệnh : Tại sở giá 3\$00 một lần

Tại nhà giá 5, 00 một lần

Xin giấy làm chứng và giấy bệnh

Giấy thép nói số 549

*Đánh giấy thép tắc đề ; Docteur Lê-Quang-Trinh, Saigon*

---

# THÁI-THẠNH HIỆU

Chủ-nhơn: MADAME NGUYỄN-THỊ-TÀI

Ở đường Roland-Garros, môn bài số 18, — SAIGON

(Sau chợ Bến-Thành mới)

## *Cuộc dọn tiệc theo cách kiêu Annam*

Từ khi Văn-Minh khai hóa đến nay, sóng cạnh tranh bữa đến, khiến dục người mình càng thương nòi mền giống, đến tiệm Annam mua các vật dụng rất nhiều; bất đắc dĩ lắm mới để bước vào tiệm Chệt Chà mà mua những món vật người mình chưa kiếp buôn đến; nhờ đó nên cuộc thương mại của người Annam ta, coi mới phát minh tới và tấn bộ đáng mừng!

Bồn-Hiệu khai trương từ buổi tầy chay, hằng chuyên bán về những đồ thiết dụng trong việc dọn bàn ăn theo cách kiêu người Annam dùng như là: Chén bát, tô, tộ, đĩa, muôn chén uống trà bằng sành, bằng kiêu Nội-Phủ và kiêu Tàu. Cũng có đủ thứ đĩa bàn Tây bằng kiêu làm tại thành Limoges bên Pháp-Quốc và đồ bằng Pha-Ly đủ thứ như là: Ly uống rượu và bình đựng nước, vân vân.

Quời Ông Quời Bà ở Lục-Châu cần dùng những món vật chi, xin cứ viết thư đến, bồn hiệu rất hoang-nghinh và làm vừa lòng đẹp ý. Bồn-Hiệu mua bán cốt lấy sự thật thà chắc-chắn, chịu chuộn mỗi hàng lâu giải chẳng hề thất tĩa nhau, xin mời quời Ông quời Bà chiếu cố, ấy là quời Ông quời Bà thương đến, giúp cho thương trường của người Annam ta trôi bước tấn bộ, mong thay!

### Chủ-nhơn cần khải

---

Tại Bồn-Hiệu có người chuyên môn rất có tiếng về nghề vẽ các chơn-dung, cùng họa những bức tranh sơn-thủy, đủ thứ nước thuốc theo cách kiêu Âu-châu, để đời chẳng hề phai lợt. Việc làm rất khéo Kĩ-luôn về mau, có được nhiều tiếng khen và nghề về tài-tình của bồn hiệu, nên chi xa gần nô-nức gởi vẽ tại đây, đều được đẹp lòng và cố động giùm. Người chuyên môn về nghề vẽ là một nhà Sư Phạm Học Khoa tại các trung đẳng Học Đường tại Saigon  
Hãy gởi hỏi tập kẻ Hóa giá của bồn hiệu

## QUÁCH - VĂN - THỪA.

Thầy thuốc trị bệnh con mắt.

No 172, rue Chasseloup-Laubat, Saigon

Bên trường Nguyễn-xích-Hồng

Các chứng bệnh con mắt đều trị đặng như là bệnh mắt đau mây, cườm, vẩy cá bệnh mắt bù-lạch hoặc mắt già cả lu lờ và các chứng bệnh mắt khác vân vân.

Những chứng bệnh kể trên đây chẳng luận đau lâu mau nặng nhẹ thế nào cũng có thể mà trị bệnh đặng, trừ ra mắt bị tí vít hư sụp, và mắt già cả lu lờ còn thấy dạn mờ mờ (bệnh đau nội thương) những chứng bệnh trên vậy thì vô phương điều trị.

Vị nào cần dùng đến thầy trị cho, chẳng lấy tiền trước của bệnh, thầy trị bệnh khá giảm sê trả tiền một ít, gần mạnh phải trả tiền hết, nghĩa là trả hết số tiền trước khi mạnh bệnh.

Còn số tiền nhiều hay là ít tùy theo bệnh nặng bệnh nhẹ trị lâu trị mau, bệnh thầy chịu trị các cuộc sớ phi thầy bao chịu hết.

Vậy lục châu vị nào có bệnh con mắt cần dùng đến cho thầy trị, đừng nghi ngại sự tiền bạc nhiều ít hoặc giới giã mà dọ dự không đến.

Vậy các cuộc đã nói rành trên đây, vị nào có bệnh cần dùng đến thầy trị thì cứ việc đến; còn muốn hỏi thăm việc chi xin gởi cò theo sê trả lời liền, và để y theo dưới đây.

### TRỊ BỆNH ĐAU CON MẮT

#### I

Các chứng mắt đều kể hết đây,  
Mắt đau vẩy cá với cườm mây ;  
Những là sưng nhậm cùng bù-lạch,  
Gia cả lu-lờ có thuốc ngay ;  
Từ thuở đã đành không thuốc giỏi,  
Đến nay sáng diệp có thầy hay ;  
Ai mà có bệnh không cần đến,  
Giới giã nghi ngờ gặp chẳng may ;

II

Từ Nam chí Bắc khắp năm châu,  
Có bịnh mắt cần ráng phải âu ;  
Bịnh nặng chẳng nài dặng bạc trước,  
Trị thuyên rồi mới trả tiền sau ;  
Thầy hay chắc đạo bày đàn cuộc,  
Thuốc giỏi sở trường giám lãnh bao ;  
Sự thật đã đành xin cố tướng,  
Lời ngay thẳng rằng phải giời trao ;

QUÁCH-VĂN-THỪA

Chez QUÁCH-VĂN-THỚI

*Dessinateur du Cadastre, Saigon*

---

## Vỏ-Thành-Đô

Lãnh chịu các vật liệu dùng cất nhà  
ở đường *Marchaise*, số 99-Saigon

---

Cát, vôi, gạch-ngói, sạn, đá vụng, vân vân.



# NGUYỄN-VAN-HANH

*Commerçant*

Rue Salicetti — VINHLONG



Buôn bán đồ tạp hóa, rượu, giày, nón, đèn treo và đèn chưng.

Giày hạ và giày đôn bà Annam dùng. Đồ cần, đồ thao. Bán đủ thứ sách vở cho học trò dùng.

Trữ bán thuốc cho Đại-dược-phòng  
L. Solirène à Saigon



DÉPÔT LÉGAL  
Lisago 2000 exemplaires  
Saigon le 20/10/1885

*J. Viet*



## Hàng xe hơi Nguyễn-Thành-Điềm

Chở thư-tín Nhà-nước và đưa Hành-khách trong  
Tỉnh : Saigon—Cholon—My-tho—Vinh-long—Tra-  
Vinh và các quận trong mấy tỉnh đó.

### HÃNG ĐÈ XE VÀ SỬA XE TẠI VINH-LONG VÀ TRÀ-VINH

Lãnh sửa đủ các hiệu máy xe-hơi và bán đủ đồ phụ-  
Tùng xe-hơi vỏ ruột hiệu Michelin, dầu Essence,  
dầu nhớt, vân vân . . .

### CÓ XE HƠI TỐT CHO MƯỜN RIÊNG

Hoặc mướn tháng, ngày, giờ, hay là mướn từ chuyến

Chánh sở tại VINH-LONG, đường SALICETTI.

Sở nạ ánh tại TRA-VINH, (Tỉnh-thành)

MM. NGUYỄN-THÀNH-ĐIỀM, chủ sáng nghiệp và Tổng-lý.

EMILE PLANCHAIS, Quản-lý sở máy.

JEAN RENÉ LOUPY, Cai-quản sở máy.

Quan-khách có cần dùng đi xe đồ của Hãng, trong miền  
Hậu-giang, hoặc muốn mướn xe riêng, thì xin vui lòng  
hỏi giá và giờ xe chạy, thì Hãng sẽ sẵn lòng  
hồi âm lập tức.

### Giấy thép nói :

Saigon số 358 — Đường Espagne số 121.

Vinh-Long { số 12 — Nhà giấy làm việc.  
số 15 — Xưởng đề và sửa xe hơi.  
số 23 — Bến xe hơi.

Cần-Thơ số 30 — Đường des Monuments.



1919, Rue Saïgon.

Cliché Ng-C. Hòa  
Phong cảnh Tỉnh Vinh-Long. (Bến xe hơi NGUYỄN-THÀNH-DIỂM)

Photo d'Art PhuToàn.