



LỜI YÊU - CẦU CỦA MỘT  
ĐOÀN - THỂ THANH - NIÊN TĂNG - GIÀ

vẽ

**VẤN - ĐỀ CÁI - TỒ  
SƠN - MÔN HUẾ**



**THÍCH MẬT - THỂ**

16° Sông Giẽ  
1417





LỜI YÊU - CẦU CỦA MỘT  
ĐOÀN - THỂ THANH - NIÊN TĂNG - GIÀ  
VỀ

**VẤN - ĐÈ CẢI - TỒ  
SƠN - MÔN HUẾ**



**THÍCH MẬT - THỂ**

※Quán Ven Đường, Góp Nhật Sách Xưa (người góp nhật Huỳnh Chiếu Đặng)※

Ông Hùng chủ giây-thép Faifoo. Bà  
Lê-văn-Tập Tourane cho tôi tiền in  
sách này, tôi xin hết lòng cảm tạ.



**LỜI YÊU - CẦU**  
của  
MỘT ĐOÀN - THỂ THANH - NIÊN TĂNG - GIÀ  
về  
**VÂN - ĐỀ CÀI - TỒ SƠN - MÔN HUẾ**

— ◆ —  
1) LỜI PHÁT-HỌA

Ta thử để mắt ngó sâu vào hiện-trạng của Sơn-môn Huế — dày tôi chỉ nói Sơn-môn Huế — ta liền thấy ngay : Ngót một trăm cảnh chùa (tôi muốn nói những chùa đã vào sổ Chư-sơn) vẫn không thành một đoàn thể có tổ chức hệ-thống gì cả.

Những chốn tồ-định to lớn đại-biểu cho Sơn-môn cũng như những chùa nhỏ hẹp. — Trong mỗi chùa lủi thủi một ông thầy vài ba ông điệu, ngày hai buổi gỗ mõ tụng kinh, nghêu ngao trước Phật-diện, thỉnh thoảng lại có một vài người bồn đảo lui tới, cúng-cấp lao-xao, thôi, chừng ấy thôi ! Ngoài

ra chơn-lý của Phật-giáo ở đâu ? Ôi ! không thấy !  
Tinh-thần văn-hóa của Phật-giáo ở đâu ? Ôi ! tuyệt  
nhiên không có !

Nếu có nhà-trí-thức nào hoặc khách du-lịch đâu  
đên, muốn tìm nơi danh-lâm thắng-tích, trước là  
viếng cảnh mua vui, sau để xem tinh-thần nhân-  
tâm của tín-đồ đã đem dùng phụng-sự một tôn-  
giáo; thấy đều thất-vọng ! Nếu có người hữu-tâm  
muốn tìm một chơn-lý sáng-suốt, cao-thượng, để  
nuôi dưỡng tinh-thần, hoặc có người hữu-tâm vì  
thể-đạo, muốn tìm một giáo-lý toàn thiện để đem  
dùng cải-lương phong-tục văn-hóa nước nhà, nhìn  
vào hiện-trạng Phật-giáo lại càng thất-vọng hơn  
nữa !

Ôi ! hủ-tè quá đi thôi !

Nay tôi không muốn vẽ lại những cảnh hưng-  
vọng của quá-khứ, nghĩa là tôi muốn nói : chính  
thời đại bây giờ sóng trào lưu mỗi ngày mỗi cuồn  
cuộn, xô xát, nhân-tâm đã chia theo làn sóng ấy mà  
thay đổi khác nhiều, trình độ tri-thức của quốc-  
dân cũng đã tiến-hóa lên nhiều, mà tinh-thần đạo-  
đức của nhơn-loại cũng đã sa-sút quá nhiều ; vậy  
trong thời đại này là thời đại mà những người có

trách-nhiệm hoằng pháp lợi sanh, cứu nhân độ thế, không phải ngồi yên mà được. Thế mà các ngài trong Sơn-mòn vẫn thấy ngồi yên hưởng thái bình, các bức trung thanh-niên tăng-già có trí-thức vẫn thấy sung sướng tự hào, chỉ biết vui với cảnh riêng mình mà không có một niệm gì lo cho đạo, đau đớn vì đạo, cho đến hy sinh vì đạo.

Ôi ! trách-nhiệm gánh-vác Phật-pháp của các ngài ở đâu ? chí khí của thanh-niên tăng-già ở đâu ? Nếu hiện giờ các ngài không nhìn thấy sự khuyết-điểm, không chịu tìm phương pháp để bồ-cứu thì Phật-pháp tương lai e khó mà duy-tri được.

## 2) NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM LỚN CỦA SƠN-MÒN HIỆN THỜI

Phàm muốn cải-tổ một việc gì, tất nhiên, trước hết ta phải nhận rõ trào-lưu của thời-đại nó đã xoay-chuyển thế nào, trong đó, công việc hay đoàn-thể của ta đối với thời-đại ấy có những khuyết điểm gì ? Sự khuyết điểm ấy có cần đến việc cải-tổ không ? Nếu không cần phải cải-tổ thì công việc và đoàn-thể của ta, có thể đứng vững với thời đại ấy không ?

Về thời đại, như trên tôi đã nói, trào lưu ngày nay đã thay đổi khác hẳn, nhân-tâm trí-thức đã tiến hóa lên nhiều, người ta không còn xu hướng theo chẽ độ củ-kỷ mục-nát, không còn xu hướng theo chủ nghĩa tiêu-cực, yếm-thể nữa, nghĩa là nhân-tâm đã biết theo con đường mới, biết trọng văn-hóa cải-cách, biết chuộng tinh thần tích-cực hoạt-động. Vậy thời đại bây giờ chính là thời-đại đã khiêu-kích yêu cầu mọi đều mà ta cần phải cải-tổ. Nếu ta cứ chấp cái tánh cổ hủ sẵn có của Sơn-môn mà không chịu cải tổ cho hiệp với thời-đại văn-hóa, thì tôi tưởng thời-đại nó sẽ xoay chuyển làm cho Sơn-môn tăng-đồ đến phải điêu-đứng, sự phá hoại nó sẽ đưa đến liền-liền, không thể nào ngăn cấm được.

Còn nói về sự khuyết-điểm, đoạn trên tôi đã phát qua, song ở đây cần phải phóng-đại thêm, hầu giúp về phần nhận-thức bằng sự xát-thật.

Về sự khuyết-điểm của Sơn-môn hiện-thời đại-khai có thể chia ra làm mấy điệu như dưới đây :

A. — **Sự khuyết-điểm về tinh-thần văn-hóa.** — Trong tam-tạng kinh-diễn của Phật-giáo chứa đầy lý-nghĩa cao-xa mầu-nhiệm, thật là một kho văn-

hóa rất giàu-có dồi-dào, có thể đem kho văn-hóa ấy mà vận-dụng ra ở đời để cải thiện nhân-tâm, giúp cho sự tiến-hóa của nhân-quần xã-hội thì quí hóa có gì bằng! Nhưng tiếc thay! thứ văn-hóa ấy từ hồi nào đến giờ ta không được thấy nó thật hiện ra nơi xã-hội An-nam ta hồi nào cả. Chính như ngày nay nó vẫn còn ẩn-khuất đâu trong những quyền kinh cũ-kỳ, người đời khó mà trông thấy đặng!

Ta hãy xem các nước như: Tây-tạng, Nhựt-bản, Trung-quốc v.v..., tín-đồ nước nào cũng có kiến-thiết những cơ-quan về văn-hóa như báo-chí, thư-viện v.v., để kiết-tụ tinh-thần của Phật-giáo, làm nơi tiêu-biểu và cơ-quan truyền-bá của một nền giáo-lý mà người đời phải công nhận là cao-thượng mẫu-nhiệm, toàn thiện toàn mỹ, rất bồ-ích cho nhơn sanh. Mà thật vậy, nhơn dân các nước nhờ đó mà được ảnh-hưởng tốt về tinh-thần văn-hóa không thể nói được. Còn Phật-giáo ở nước ta, thời xưa, các vị tiền-bối ta vẫn thiên trọng về Tâm-tôn mà lâng bỏ văn-tự học-thuật, nên trên lịch-sử ta ít thấy có một tia sáng nào về cơ-quan văn-hóa dọi lên cả! Đó là một khuyết-điểm lớn mà ngày nay chúng ta cần phải bồ-cứu.

B. — **Sự khuỵt-diểm về giáo-dục.** — Nhân trí mà được mõ-mang, và biết thò-phụng những ý-chí cao-thượng, phần nhiều là nhờ ở sự giáo-dục chơn-chánh, thiện-mỹ. Nên các nước — trừ những nước bán-khai — nước nào cũng đều chú trọng về vấn đề giáo-dục một cách đặc-biệt. Thì trong một tôn-giáo cũng vậy, về cái học đã khác với cái học thế-gian, lẽ tất-nhiên trong tôn-giáo cũng cần phải lập riêng một nền giáo-dục để huấn-luyện nhân-tài, nâng cao trình-độ trí-thức của tăng-đồ, tín-đồ, đặng dẽ về phần nhận thức chơn-lý. Nếu một tôn-giáo mà không tổ-chức thành một nền giáo-dục chỉnh-cá, thì cũng như một nước không quan-tâm đến giáo-dục, nước ấy ta sẽ gọi là ngu-hèn.

Phật-giáo truyền sang nước ta đến nay đã có cái lịch-sử gần 2.000 năm, về triều Đinh, Lê, Lý, Trần, tuy có chịu thanh-vương, nhưng phần nhiều thuộc về lối tiêu-cực, mà tinh-thần giáo-dục đang còn chịu ảnh-hưởng của Nho-giáo, nên Phật-giáo cũng chưa thành cuộc tổ-chức gì lớn-lao cả. Gần đây Nho-giáo suy đồi, thì Phật-học cũng theo đó mà truy-lạc một cách ghè-góm ; khắp cả nước Việt-Nam ta không tìm đâu thấy có một trường

Phật-học, khắp trong các chùa, ngoài cái lối học hai buổi công-phu, một vài bộ Địa-tạng, Thủ-y-sám, không còn thấy học gì nữa !

Một tôn-giáo chưa đầy nghĩa-lý cao xa mẫu nhiệm mà sự giáo-dục đến nỗi ngu-ngây như vậy, thì còn gì là tinh-thần giáo-lý của một tôn--giáo nữa ? ! Trách nào Phật-giáo không suy-đồi ? ! tăng-đồ hầu hết không biết đạo-lý là gì ! tu-chứng là gì !

Vừa mươi năm lại đây, may nhờ ảnh-hưởng chấn-hưng Phật-giáo ở Tàu, mà tăng-đồ tín-đồ Phật-giáo nước ta mới nỗi lên phong-trào chấn-hưng ấy. Sự chấn-hưng của các hội Phật-giáo tuy có vẻ bành-trướng, song đối với vấn-đề giáo-dục chưa có sự kiến-thiết gì đáng kể. Đồng thời trong các Sơn-môn lớn cũng đứng lên lập trường học, nhưng cũng chưa ra trò gì ! Riêng về Sơn-môn Huế, đến nay vẫn êm-đềm như giòng nước sông Hương chảy, chưa thấy đã động gì ! Tuy hiện giờ ở Huế cũng có một trường Trung-học Tây-thiên, sự tổ-chức giáo-dục vẫn còn khuyết-diểm nhiều, dù thế, song đó chỉ là của một nhóm người đồng-chí, chứ không phải là vật sở-hữu của Sơn-môn sáng-lập ra.

Ôi ! Trong một Sơn-môn biết bao là kẻ nhập đạo làm Thích-tử, tín-đồ, mà toàn-thể Sơn-môn đối với vấn-đề giáo-dục bằng sự khinh-thường như vậy, thì lấy ai mà nối giòng Phật-tổ ? Lấy ai mà gánh vác gia-nghiệp Phật-pháp tương lai ? Lấy ai mà hoằng-dương Phật-pháp ? Thế rồi còn gì là tinh-thần giá-trị của Phật-giáo nữa ? !

**C. - Sự khuyết-diểm về đoàn-thể tổ-chức.** — Ta thử nghĩ trong một quốc-gia mà không có tổ-chức, thi quốc-gia ấy không có trật-tự, trật-tự đã không có, thi cũng khó mà trị-an được. Một tôn-giáo cũng vậy, nếu không có giáo-hội đoàn-thể tổ-chức, thi ở trên sự tín-ngưỡng đã hư-hỗng thiệt-hại một phần lớn, mà sự truyền-bá sẽ là không giá-trị, không được phô-cập, không có thống-hệ, và tinh-thần thế-lực của tôn-giáo ấy sẽ là ương hèn nhút. Bây giờ ta thử ngó tận vào hiện-trạng của các chùa Sơn-môn Huế, ta sẽ thấy chỉ là những lớp người không đoàn-thể tổ-chức. Mỗi ông thầy lãnh mỗi chùa riêng, có bồn-đạo riêng, có sự sanh-hoạt riêng, trong chùa nuôi vài ông điệu lem-hem, bẩn-thỉu, vừa đủ sai-khiển, hầu-hạ bồn-đạo, còn ông thầy thì được hoàn-toàn sung-sướng, rồi tập tành thanh-nhàn cho là cao-nhã, ăn chơi tiêu-

khiển cho là giải-thoát, ngoài thân mình, ngoài chùa minh, không hề nghĩ đến công lợi công ích của đạo. Đạo pháp giữa này dù thanh, dù suy, dù thăng, dù trầm mặc kệ, tăng-đồ dù ngược, dù xuôi, dù ngang, dù dọc thế nào, không ai có quyền trị ai, dạy ai, răn bảo ai cả. Đạo-pháp vì thế mà tồi-bại, bị người đời khinh-dỄ, tăng-đồ vì thế mà phần nhiều hư-hỗng, phá trai phạm giới, hại đạo không thể nói được ! Điều đó tôi tưởng không cần phải lấy thí dụ. Ta hãy lấy điều này mà chứng rõ hiện-trạng Sơn-môn không có đoàn-thể tổ-chức. Như mỗi khi Chư-sơn có việc hội-hợp, nhứt là những khi cúng tế trai-tăng, ta chỉ thấy một nhóm người quần ống cao ống thấp, người đã kẽ mực, người dù kẽ nón, xao-x籞 ngang-dọc, như những ông làng quê mùa, thô-tục, không một tia sáng học-thức,cac-nhâ. Trong ấy tuy cũng có một vài ngài tu-hành đạo-đức, nhưng lại bị « Hạc lèp kê-quần » cùng là vàng thau lǎn-lộn !— Những hiện-tượng như vậy cứ biếu-diễn ra mãi, và cả Sơn-môn ngoài sự cúng-cấp, đám tiệc không thấy làm gì nữa !

Ôi ! Tăng-đồ là đại-biểu cho Phật-giáo, rường cột của Phật-pháp, mà Sơn-môn như vậy, tăng-đồ như

vậy, thì ra gi là Phật-giáo nữa ? ! Trách nào người đời không khinh-dế ? không hūy-báng ? phải lầm ! đáng lầm ! Mà rồi tương-lai đây sẽ lấy ai để truyền-dương chánh pháp ? ? ?

Trong khi tăng-đồ Phật-giáo các nước ở chung-quanh ta đương kết-hợp đoàn-thể với nhau, đương khuyến-khích nhau, giāng dạy cho nhau các ngành học-thuật cao xa, luyện cho nhau cái chí quả quyết tu-hành, những nghị-lực hành-động về công việc hoằng-pháp, mà chúng ta đây thấy cứ ngồi ū-rū, nghỉ những điều sanh nhai đè-tiện, nói những câu chuyện bông-lòng không hơn không kém ! Tôi tưởng đầu là người ít liêm-sī đến đâu mỗi khi nghỉ đến những điều đó cũng phải thǎm-thía rồi lấy làm xấu-hồ vậy (người xuất-gia tu-hành lấy Phật-pháp làm gia-nghiệp mà chẳng xấu-hồ thì còn xấu-hồ việc nào ?).

Phật-giáo là một tôn-giáo mà các nước trên thế-giới ngày nay thấy đều công nhận, thấy đều tin-tưởng, thờ-phụng, mà ở nước Việt-Nam ta thi thể, như vậy có đáng buồn không ? hèn không ?

3.) MUỐN BỒ-CỨU NHỮNG KHUYẾT-ĐIỂM TRONG  
SƠN-MÔN, CẦN PHẢI LẬP MỘT BAN TRỊ-SỰ  
XỨNG-ĐÁNG.

Đại-khai những khuyết-điểm kẽ trên, mà các ngài trong Sơn-môn cần phải tìm phương-pháp để bồ-cứu. Muốn bồ-cứu cần phải lập ngay ban Trị-sự mới, xứng-đáng, để thật-hành các công-việc tổ-chức sau nầy. Hiện nay Sơn-môn tuy cũng có ban Trị-sự, song chỉ một thầy Trị-sự và một vài ông thư-ký, hoặc vì sức-lực, hoặc thiểu người giúp việc, nên không thể khoách-trương các công-việc lớn-lao trong Sơn-môn được.

Vậy xin các ngài trong Sơn-môn, nếu các ngài đã nhận rõ thời-đại yêu-cầu và những khuyết-điểm lớn của Sơn-môn, xin các ngài cho phép lập ban Trị-sự mới, ban Trị-sự ấy sẽ theo mạng-lịnh chon-chánh của các ngài mà làm việc. Trong ban Trị-sự ấy theo ý riêng tôi giả-định, gồm có những viên-chức như dưới nầy:

- a) Hai ngài Chánh, Phó Tòng-lâm, để làm trụ-chốt trong Sơn-môn, chủ-tịch trong những kỳ nhóm, quyết nghị những điều bàn-giải, và chuẩn-định các công-việc làm của ban Trị-sự.
- b) Hai ngài Cố-vấn, để giải-quyết các vấn-đề khi ban Trị-sự cần hỏi đến.
- c) Một ngài Tổng-lý, để thay bai ngài Chánh, Phó Tòng-lâm, trực-tiếp quản-lãnh toàn-thể Sơn-môn, coi ngó nhắc-nhở ban Trị-sự làm các công-việc, và có thể xét coi các giấy má khi ngài muốn xét coi, và ký các giấy tờ quan-trọng.
- d) Một thầy Thủ-bôn, để giữ-gìn giấy má về tự-kí, tự-diền, bất-động-sản của Chư-sơn.
- e) Một thầy Thị-sự, để chuyên lo thật-hành các công-việc mà toàn ban Trị-sự đã thuận-định, và được đặc-quyền ký các giấy tờ trong khi chuyen-báo.
- f) Hai thầy Chánh, Phó thư-ký, để giúp việc cùng thầy Thị-sự.

- g) Một thầy Thủ-quĩ, để giữ-gìn tài-chánh của Chư-  
sơn, và trông coi các việc chi thâu.
- h) Chừng bốn, năm thầy Kiểm-sát, để coi ngó  
trật-tự trong Sơn-môn.

Các thầy trong ban Trị-sự này, khi Sơn-môn hội-  
đồng tuyển-cử cần phải lựa những thầy có đạo-  
đức, có học-thức, biết xem-xét thời-đại, biết trọng  
văn-hóa cải-cách, sẽ công-cử lên để thay toàn-thể  
Sơn-môn mà thi-hành các công-việc, như vậy thi  
sự cải-tổ của Sơn-môn mới được hợp thời và sẽ là  
chơn-chánh.

#### 4.) CÔNG-VIỆC LÀM ĐẦU-TIÊN CỦA BAN TRỊ-SỰ

Sau khi ban Trị-sự thành-lập, tất-nhiên phải thảo  
một chương-trình điều-lệ để dự-định công-việc tiễn-  
hành trong Sơn-môn. Ấy là việc hè-trọng cần phải  
có hội-đồng Sơn-môn và ban Trị-sự bàn-định, quyết-  
nghị, tôi không dám bàn trước. Ở đây tôi chỉ muốn  
giới-thiệu một vài việc mà ban Trị-sự cần phải làm  
trước thôi.

Như khoảng trên tôi đã nói, Sơn-môn hiện-thời có ba khuyết-điểm lớn, vậy sau khi ban Trị-sự thành-lập, thời phải nhắm ngay vào ba khuyết-điểm ấy mà bồ-cứu trước. Nghĩa là phải lập ngay một trường học cho hoàn-bị, để đào-luyện nhân-tài, việc này một là Sơn-môn tự lập thành một trường, hai là Sơn-môn công-nhận trường Trung-học Tây-thiên, rồi sắp-đặt lại tử-tế. Về việc sắp-đặt trường học, Sơn-môn phải công cử một thầy để chuyên sắp-đặt việc trường và nghiên-cứu các vấn-đề giáo-đục. Thầy này cũng thuộc vào ban Trị-sự Sơn-môn, ngoài việc giáo-đục cũng được quyền bàn-giải các vấn-đề trọng-yếu khác. Thứ nữa phải lập ngay một thư-viện để thâu góp những kinh sách làm một cơ-quan về tinh-thần văn-hóa. Việc này Chư-sơn cũng nên công-cử một thầy để coi-ngó sắp-đặt và lo khoách-trương các công-việc thuộc về thư-viện (thầy này chỉ làm việc với ban Trị-sự về vấn-đề thư-viện, chứ không được bàn cải các vấn-đề khác). Hai công-việc kể trên - trường học và thư-viện - ngoài hai thầy, sẽ có những viên tùng-sự khác, do hai thầy giới-thiệu, rồi toàn ban Trị-sự sẽ mời. Thứ nữa nói về đoàn-thể, thì nhân-viên trong ban Trị-sự ấy phải kết-hợp tinh-thần đoàn-thể cho chắc-chắn, lập lèn một giáo-hội Tăng-già, tìm những người có đức-hạnh, có học-thức

trong Sơn-môn mà đem vào, như vậy lần lần khoáng-đại thêm ra, từ Sơn-môn này đến Sơn-môn khác, thành một đoàn-thể có tổ-chức hệ-thống, nhứt là có tinh-thần cao-thượng Ngoài ba việc kể trên, Sơn-môn lại phải lập một Đại-Tòng-Lâm để cung-cấp cho những người tu-hành là khác. Đó cũng là việc cần. Đại-khai công-việc làm đầu-tiên của ban Trị-sư mới như vậy, mới đúng với mục-đích cao-thượng chơn-chánh về công-việc cải-tồ của Sơn-môn.

### 5.) GIỚI-THIỆU NHỮNG BẬC ĐẠI-BIỀU CỦA SƠN-MÔN HIỆN-THỜI, VÀ NHỮNG THẦY CÓ THỂ LÀM VIỆC TRONG BAN TRỊ-SƯ

Ở đây tôi xin lỗi phép, hơn nữa là thành-tâm giới-thiệu những bậc đại-biều của Sơn-môn hiện-thời và những thầy có thể làm việc trong ban Trị-sư, hầu mong toàn-thể Sơn-môn đem lòng tín-nhiệm, công-cử vào ban Trị-sư để lo công-việc cải-tồ của Sơn-môn cho hiệp thời-đại, đặng duy-trì Phật-pháp, nâng cao giá-tri tăng-già giữa lúc mạn tâm của chúng sanh bồng-bột.

Các bậc đại-biều gồm có những ngài như dưới đây

Những bậc đại-biểu về phái lão-thanh :

Ngài Túy-ba	Ngài Tường-vân
Ngài Hải-đức	Ngài Quốc-ân

Những bậc đại-biểu về phái thanh-niên :

Thầy Đôn-Hậu	Thầy Vĩnh-Thừa
Thầy Chánh-Thống	Thầy Đạo-Giám
Thầy Viên-Thông	Thầy Quang-Huệ
Thầy Mật-Hiền	Thầy Mật-Nguyễn

Troug các bậc này không phải để chờ Sơn-môn công-cử mới ra làm việc, tôi tưởng các ngài cũng có thể đứng ra vận-động thành-lập một ban Trị-sự và đem thêm người vào làm việc được, nếu các ngài hết lòng vì đạo. Nhứt là những bậc thanh-niên có huyết-khi, có óc sáng-suốt, thấy hiện-trạng Sơn-môn đâu lại làm lơ (?).

Vậy xin các ngài nên vì đạo-pháp để đạo niêm lên trên hết thầy niêm, bỏ những thái-độ riêng tư, chia rẽ xưa nay, đặng cùng nhau chung lo việc đạo, vạch một con đường sáng cho tương lai, bao nhiêu đoàn hậu-tấn như chúng tôi rất thành-tâm ngưởng-vọng nơi các ngài đại-đức, các bậc thanh-niên đại-biểu.

Các ngài muốn duy-trì Phật-pháp, muốn nâng cao giá-tri Tăng-già, cần phải làm những công-việc có giá-tri chơn-chánh. Nếu công-việc cải-tồ của Sơn-môn hiện-thời không thành vấn-đề, thì Tăng-già của Sơn-môn không có giá-tri gì nưa, lỗi ấy ở ai ??

Chúng tôi xin van lớn cùng các ngài rằng: Chúng tôi đương đau khổ nhiều lắm! phải chịu nhục-nhã nhiều lắm!

Huế, ngày 15-7 P.L. 2503

Thay mặt đoàn-thể thanh-niên: Mật Thê



17  
della quale si legge  
una più alta linea  
di rosso, con le parole  
sia, e in alto grande  
scritto, in rosso.

18  
19



IMPRIMERIE MIRADOR (VIEN-DE)  
13, QUAI DE LA SUSSE, HUE (ANNAM)

Visé par la censure de Hué sous le n° 654 du 23 Août 1940.