

Giá : 0\$60.

INDO-CHINOIS
8°

589

TƯỜNG CẢI LU'ÔNG

CHIỀU-QUÂN

GIÁP MẶT HÁN-HOÀNG

Diễn từ lúc Chiêu-Quân còn ở Lãnh-cung, cho đến được về
ngôi Tây-cung, Lồ-phi bị dày, Mao-diên-Thọ lưu-lý khốn-dốn.

TRƯƠNG-QUANG-TIỀN ĐẶT

Bộn tuồng này có 14 cái hình chụp

DEPOT LEGAL
OF INDOCHINE
Nº 8408



Chiêu-Quân tuy dà giáp mặt Hán-Hoàng ; nhưng lòng vẫn buồn rầu, thương cha nhớ mẹ

IN TẠI NHÀ IN XƯA-NAY — SAIGON

100

CHIÊU-QUÂN

Giáp mặt Hán-Hoàng

Tuồng phân làm chín màn, 57 bài ca



Bài	Bài
1· Tú-dai-oán.	14· Nam-ai.
2· Tây-thi.	15· Hồ-quân.
3· Cồ-bản.	16· Không-minh.
4· Xuân-tình.	17· Mẫu-tầm-tữ.
5· Văn-thiên-tường.	18· Lưu-thủy-đoãn.
6· Lưu-thủy-trường.	19· Ngũ-điểm.
7· Vọng-cồ.	20· Bài-tạ.
8· Bình-bán-vắn.	21· Khóc-hoàng-thiên.
9· Kim-tiền.	22· Ru-con.
10· Thu-hồ.	23· Long-hồ.
11· Hành-vàn.	24· Bản-tiều.
12· Bát-man-tấn-cống.	25· Lưu-thủy-tầu-mã.
13· Xuân-nữ.	26· Bài-thi.

SƠ DẪN SỰ TÍCH



Màn nhứt: Chiêu-Quân ngồi tại lanh-cung than thở Trương-nội-giám vào khuyên.

Màn nhì: Vợ chồng Vương-Trung từ bị đày ra Liêu-Đông, muôn phần khổ-sở. Cùng nhau than vắng, kể Điều-thị đến kỳ thai-sản, sanh được một gái, đặt tên là Thoại-chiêu-Quân.

Màn ba: Chánh-cung Lâm-Hậu nhơn đêm trăng, dạo chơi khắp các cung. Đến gần lanh-cung, nghe tiếng người than-khóc, bảo cung-nữ kêu hỏi, mới biết là Chiêu-Quân bị gian-thần Mao-diên-Thọ mạo chỉ giam cầm, bèn lập-tức đến tâu cùng vua Hán.

Màn tư: Vua Hán cùng Lỗ-phi đang ngồi tại tây-cung uống rượu. Bọn nữ-nhạc ca-xang. Bấy giờ Lỗ-phi mới gièm-phá cùng vua Hán rằng: Lâm-Hậu hằng ngày nguyễn rủa

gò 9nd-ch.
189

vua, và ăn nói nhiều điều vô lễ. Lâm-Hậu rình nghe, bèn xốc vào mảng nhết Lỗ-phi, rồi dạy sấp cung-nữ lôi đánh. Đoạn năm áo vua kéo đi, bảo rằng có giặc. Đến gần lảnh-cung Lâm-hậu đặt ghế mời vua ngồi, và tỏ thật sự Chiêu-Quân bị oan-uỗng. Vua giục mình nói : khi trước trăm chấm Lỗ-phi, còn Chiêu-Quân thì đã dạy Mao-diên-Thợ đưa về, chờ không hề có bắt tội. Lâm-Hậu lại nói rõ hình dung và cursive của Chiêu-Quân, rồi dắt vua thăng tới lảnh-cung Chiêu-Quân vẫn ngồi than thở bọn cung-nữ gọi cửa. Trương nội-giám mở cửa, Chiêu-Quân bước ra làm lễ, cùng vua kề hết những nỗi oan khổ trót năm trường. Ba người dắt về cung.

Màn năm : Vua Hán sai Lý-Lăng đem quân vây nhà bắt Mao-diên-Thợ chém và tru-lục hết cả nhà, tịch biên gia-sản. Lâm-hậu viết một đạo chỉ, sai nội-giám đến bắt Lỗ-phi giam vào lảnh cung để đền bù tội ác. Lâm-hậu lại bảo vua cùng Chiêu-Quân ngày hôm ấy thành thân, rồi cáo từ lui ra.

Màn sáu : Lý-Lăng đem quân đến vây nhà Mao-diên-Thợ hay, thoát khỏi. Quân vào bắt cả gia quyến về chém hết, và tịch ký tài-sản.

Màn bảy : Nội-giám đến tuyên đọc thánh chỉ, lột hết mũ áo, dắt Lỗ-phi giam lại lảnh cung. Lỗ-phi vào lảnh-cung, biết không thể thoát ra được, bèn tự-tử.

Màn tám : Mao-diên-Thợ trốn khỏi, qua Phiên, cậy Vệ-Luật tâu giúp với vua Phiên, để thâu dụng minh, được có dựng bức tranh Chiêu-Quân lên, khiến vua Phiên trông thấy động tình, rồi nhơn đó sẻ tâu xin cất binh đánh Hán, trước là khuấy-rối nhà Hán, sau là trả thù Chiêu-Quân cho được mới nghe, Vệ-Luật y lời, hứa sẻ giúp sức.

Màn chín : Chiêu-Quân lâu vua Hán, cho vời cha mẹ mình về Kinh. Vua sai Triệu-học Sĩ đến Việt-châu. Triệu-học-Sĩ về tâu rằng : vợ chồng hoàng-thân năm trước đã có thánh chỉ đày ra Liêu-đông rồi nên nay làm không thấy. Vua và Chiêu-Quân giục mình, biết là lại trúng kế Mao-diên-Thợ nữa bèn sai thảng đến Liêu-đông. Bấy giờ rước được vợ chồng Vương-Trung về trào, cùng với Chiêu-Quân giáp mặt. Một nhà sum-hiệp, kê sao xiết nỗi vui-mừng.



CHIỀU-QUÂN

Giáp mặt Hán-Hoàng

MÀN THỨ NHỨT

(Dở màn ra thấy Chiêu-Quân ngồi tại lảnh cung,
nét mặt ưu sầu, tóc-tai dã-dượi)

CHIỀU-QUÂN THAN: Trời đất ôi ! Trời đất có hay nồng-nỗi ; cha mẹ ôi ! Mẹ cha nào rõ căn nguyên, sao thánh-hoàng nở chẳng xét tình, đế thần-thiếp phải dành thọ khốn. Ngở dặng dựa mình rồng chung gối phụng, nào hay xa nệm túy rẻ mản loan, nghĩ nỗi-niềm đau thấu tâm-can, nhìn tình cảnh như dần phế-phũ ! (Chiêu-Quân than dứt lời, thấy trong mình hơi yếu, bèn lấy gương soi, thi trong thấy mặt vỏ mình gầy, giục mình kinh-sợ, tự hỏi mình rằng :) Uả hay ! Hạo-nguyệt Chiêu-Quân ! Hạo-nguyệt Chiêu-Quân, vì sao ra nồng-nỗi như vầy ? vì sao đến mình gầy mặt vỏ ? Than ôi !

VỌNG-CỒ

Nhin vào gương thêm khiếp
Hết kẽ chi kiếp má-hồng
Từ giam lảnh-cung thôi lòng
Đau đớn như ai dần
Ngày đêm tui thân than phần
Hỏi trời kia ông ghét gì hồng-nhan !
Mà làm cho nguy-khổn
Cho kiếp trần luống những làm-than !
Cho dở-dang muôn việc
Cho má-hồng phải thiệt-thòi thân
Nhìn cảnh-tình luống cay-đắng lòng
Mà sanh bệnh khổn-cùng !
Thở tinh ròng máu tươi
Mặt như chàm, ruột tơ dầu sôi
Ngậm đắng nuốt cay như vầy

Vóc liễu gầy mười phân thâm thay!
Trong chốn lanh-cung này,
Không thể gượng làm khuây
Ôi lạnh-lẻo suốt đêm những ngày
Nhưng Thành-hoàng nào hay biết chi!

THAN: Vương-Tường ôi! (Nàng chính tên là Vương-Tường, tự Hạo-nghệt Chiêu-Quân) Còn chi cái hồng-nhan mà kẽ, đào phai màu liễu đã kém tươi, xót thương thay cũng một kiếp người, công cha mẹ một đời dành cướp.

TRƯƠNG-NỘI-GIÁM (bước vào) NÓI: Bầm linh-bà, xin chờ ưu-tư thống-thiết, hãy nén gượng-gạo làm khuây, khà gìn vàng giữ ngọc hằng ngày, mựa hoại thế liều thân thế ấy.

CHIỀU-QUÂN NÓI: Nhà ngươi nói có lẻ phải. Nhưng mà, Trương-nội-giám ôi!

VĂN-THIÊN-TƯỜNG

Làm gì tôi không biết tiếc tấm thân
Nhưng đắng-cay chua-xót chẳng cùng!
Thành không thể gượng cờ nên.
Biết sao giải lòng buồn!
Này này kia thử xem, có phải vầy chăng?
Đông kia qua rồi xuân tới tung-bừng,
Cánh trồm hoa rập-ròn đua-nở.
Muôn vật đều vầy vui, đó thôi,
Nay xem lại thi thân tôi, thật chẳng may.
Khác chi hoa kia đã khỏi chồi, chẳng ai nghĩ.
Chúa xuân cũng khéo hứng hờ, buồn thân tôi.
Nhiều phen toan chết phúc cho rồi,
Nhưng xét kỹ.
Chết đi chỉ uồng cái đời.
Nào kẻ đoái hoài, nào ai soi tình đây!
Bởi cớ nê nay, bình ngày càng nguy.
Tấm thân ở lanh-cung này.
Thì thang-thuốc chẳng có chi,
Nghĩ cho cùng lòng đau đớn thay!

NỘI-GIÁM NÓI: Dạ dám bầm linh-bà, xin linh-bà nghĩ lại.

CA TIẾP: Người đời sao cho khỏi sự nhục vinh
Nhục vinh vinh nhục nó bất thường
Bà nay chẳng giữ lấy thân



Lâm-Hậu, day cung-nữ, dámh Lỗ-Phi, Vua Hán khoát tay can-gián.



Cứ mua nǎo chắc phiền
Thì còn gì mà mong, Thành-thượng hồi tâm
Sao giữ sao cho trọn cái má-hồng.

CHIỀU-QUÂN: Lẽ đâu tôi chẳng cùng xét-nét.
Nê cố hoài chi cho khổ thân.

NÓI LỐI: Xin đa tạ mấy lời khuyên-giải, chính tôi đây cũng
nghĩ cạn rồi, nhưng ức lòng không thể tỏ-bày, thành ra luôn
đắng-cay trong dạ (Trương nội-giám ngâm ngùi lui ra Chiêu-Quân
than một mình) Thành-hoàng ôi, giặc mộng thiếp mong còn
gặp-gở, lanh-cung ai hay phải giam cầm, lụy doanh tròng tất
dạ bưng-khuân, hồn theo mộng năm canh dò-dật. Trời đất ôi!

NGÂM: « Soi gương luôn những đau lòng,
« Dung-nhan thôi hẳn muôn phần khác xưa.

HÀ MÀN

MÀN THỨ NHÌ

(Dỡ màn ra thấy vợ chồng Vương-Trung ngồi tại nhà bếp)

VƯƠNG-TRUNG NÓI: Nầy mụ ôi, vợ chồng ta từ bị đày
ra Liêu-Đông nầy đến nay, dẫu bồng-lộc làm quan lúc trước,
còn ít nhiều nhưng được là bao, xem mỗi ngày một hụt một
hao, ngồi ăn thết núi nào chẳng lở! Vả chăng Lâm-trấn-Cao,
thật là kẻ hiềm sâu đáo-dề, hà-khắc ta nhục-nhả đến điểu,
bởi vậy mà, bạc vàng dành-dụm được bao nhiêu, dành đút
lót hết vào bụng hắn. Tính lại thì chưa được nứa năm mà.

HÀNH-VÂN

Thật tan-tành, đồ-đạt không còn
Thảm hại nhiều cơn.
Bữa no bữa đói, rách-rưới lang-than
Chỉ có hai vợ chồng tro-trọi.
Trần-Cao chơi ác
Nó lại đi bắt mình làm công.
Chức hỏa-đầu nghỉ thân thiện-thuồng.
Ban ngày lo việc, bếp nồi cho xong.
Tối lại canh-phòng, giữ-gìn nghiêm-nhặt.

Lại còn thêm ngoài trong lớp-lang.
Thương thay cho lão, từ phẩm đương-đường.
Bị kẻ gian-thần
Mời là ra lầm-than khổ thân.

DIÊU-THỊ: Thôi cũng đừng ngậm thở ngùi than.
Dẫu sao ta cũng
Phải cam b López bụng đó ông.

VƯƠNG-TRUNG NÓI: Mụ ôi! nghỉ lại như con gái ta,

Tiếp VĂN-THIÊN-TƯỜNG

Hôm nay thôi còn chi mong, thoát được thân.
Nơi lãnh-cung chịu khổ muôn phần.
Thêm chồng vợ, ta đây lại mắc tai nàn,
Thì vô phang.
Làm sao trông thoát khỏi hang hùm.
Chắc thôi lại, bỏ xương đất khách đả dành
Thêm nghĩ đau lòng, phần thương thân phần con!
Thứ xét kỹ xem, cuộc đời nhiều phen.
Vẫn tựa giấc mộng khác nào
Bừng con mắt dậy thấy đâu!
Việc trước cùng điều sau, khác nhau.

(Vương-Trung vừa ea vừa úa nước mắt khóc)

DIÊU-THỊ: (ngậm ngùi) NÓI: Thôi, kể chi nỗi đoạn trường
cho lầm, khiến lòng tôi những ngậm-ngùi thêm, này ông
nó ôi, nhớ khi con ta sắp bước chơn, có cẩn-dặn mấy lời
đích-đáng.

RẮNG: Mẹ đã có thai bảy tháng, vậy thì xin mẹ ráng
ghi lòng, nếu mà sanh con trai, thì đặt cho Kim-Hồ là danh,
còn như con gái, thì đặt Thoại-Chiêu-Quân càng tốt. Trời
đất ôi!

CA TIẾP: Thương thay, trẻ đà đi rồi
Tiếng nói hôm nay.
Ta còn nhớ hoài, xót-xa thay!
Vậy thì ngày nay, tôi có thai.
Đà trót mười bốn trăng, tại sao xem
Mà cũng không thấy vẻ chi, càng
Thêm ái-ngại.

VƯƠNG-TRUNG : Cái cuộc sẫn-thai thì, thôi khác chi.

Trái mùi trên cây tự khắc đến kỳ
Phải roi-rụng, không có thể vội-vàng
Xin chờ ưu-phiền
Mà sanh bình chẳng nên, đó mụ ôi !
Hãy khá lo thân, nghỉ chi điều viễn-dong,
Canh ba trống đã điềm thùng !
Cùng nhau nệm cỏ ta toan
Nghỉ-ngơi hầu dưởng thân, đó mụ ôi !

(Vợ chồng toan trải nệm cỏ để ngồi-nghỉ, thi bỗng nhiên Diêu-thị thấy đau bụng, biết là thai-sản đã đến kỳ, bèn kêu Vương-Trung)

DIÊU-THỊ NÓI : Này ông ôi, không biết sao mà, bụng tôi
bắt quặn đau từ đoạn ! ôi... ôi... ! Đau quá đi ông ôi ! (ôm bụng nhăn mặt) lại còn thêm bủng-rứng từ chi, đau thắc lồng
hẹn xuất đầm-dề, đỡ ! đỡ giúp tôi một chút ! Đứng không
vững ngồi thì bất tiện, rồi đó ông. (nhăn mặt nhiều mày, hai tay
ôm bụng vân vân... Vương-Trung linh-quinh không biết liệu làm sao)

VƯƠNG-TRUNG NÓI : Chắc là kỳ sanh dục đã đến rồi đó
đa mụ ! Nhưng bây giờ.

KHỐC-HOÀNG-THIỀN

Ở trong bếp-nút, lấy ai đỡ giúp !
Nỗi lại đà khuya, cũng không tiện gì.
Cúi xin khấn trên cao-xanh
Độ-trì giúp cho. (qui khấn)
Lúc thai-sản không ai lo.
Lòng rất là rối như tơ.
Vái cơn sanh thành, mẹ tròn con vuông
Chẳng chi lo phiền, đất trời xin thương.

(Diêu-thị đau quá, nắm lăn trên nệm cỏ, Vương-Trung ôm)

VƯƠNG-TRUNG THAN : Này mụ ôi ! đau đớn cho chưa ?
Nào khi mụ sanh sẵn Chiêu-Quân, thì thị-nữ xùm nhau hồn-hạ,
cùng ỗn-bà giúp đỡ chung-quanh, tôi chỉ ngồi tại chổ
thở-phòng, trông tin-tức chờ không lo-sợ. Ngày nay thì chỉ
có hai vợ chồng ở nơi xó bếp này.

NGÂM

« Biết trông cây ở chừ,
« Trước sao thế ấy ? bây giờ thế ni ?

(Diêu-thị la lên mấy tiếng chau ôi ! đứa trẻ sô ra, tiếng khóc oa oa
trên nệm cỏ. Vương-Trung hơi yên lòng mới hỏi ?)

NÓI : Sao ? Trai hay là gái đó ?

DIÊU-THỊ (thở dài) ĐÁP : Lại càng khồ nữa, khồ nữa !

VƯƠNG-TRUNG HỎI : Sao vậy ?

DIÊU-THỊ ĐÁP : Lại con gái nữa chờ sao ! Trời đất ôi !
Bấy lâu nay.

XUÂN-NỮ

Ta mong rằng sanh sản được mừng chúc trai,
Để sau nhờ cậy lâu dài
Nay sự đã thế này
Té ra công-cán bấy chầy
Đà trôi sạch theo dòng nước dày

V.-TRUNG : Làm sao báo oán cho xuôi
Thâm thù nầy khó nguôi
Mà nghĩ kỹ ối thôi.
Ôn trời đất khiến vuôn tròn rất may
Dẫu trai hay là gái nữa
Cũng con mình chờ ai
Ngày trẻ đê bước ra đi
Hết lời căn-dặn thế thì phải ghi
Nay con đã lọt lòng thi
Cần chi chọn tên gì nữa chi.

NÓI LỐI : Lúc ly-bié特 Chiêu-Quân căn-dặn, vậy thì đứa
trẻ nầy, ta đặt tên Vương-Sinh cho xong, tiều-tụ xung là
Thoại-chiêu-Quân, để theo nghĩa chị em khắn khít.

DIÊU-THỊ (gặt đầu) NÓI : Ông nói có lẻ phải.

VƯƠNG-TRUNG NÓI : Đâu, bà đưa trẻ cho tôi ầm thử
nào ! (Diêu-thị trao Thoại-chiêu-Quân, Vương-Trung ầm, nhìn, nói)
Con nhỏ nầy, tuy mới đẻ nhưng xem cho kỹ, thật từ-nhiên
có vẻ oai-nghiêm, mặt tròn như gương nguyệt đêm rằm,
da tơ tuyết rõ ràng qui tướng, đó. (Con nhỏ lại khóc lên) Ôi ôi,
nính đi con, nính đi con. Thôi, mụ hãy bồng lấy trẻ (trao
cho Diêu-thị ầm)

DIÊU-THỊ DỒ : Con ôi ! khóc lóc mà làm chi, nính đi
con !



Lỗ-phi cúi lạy Lâm-hậu xin rộng dung, Lâm-hậu vẫn còn
cảm giận. Vua Hán cũng đứng ngẩn-ngo',
không biết lấy lời chi can-gián.

and the author of the present article is to be
grateful to Dr. J. C. R. D. for his kind permission
to publish his results.

RU CON

Lòng nầy khác thê kim châm
Càng nghe con khóc mẹ càng đắng-cay.
Nỗi gian-nan nào ai có thấu,
Hối nầy nầy con...! bờ nầy nầy con...!
Con lọt lọt khỏi lòng
Con gấp gấp điều nguy.
Trách dám trách cao xanh
Khiến nở khiến cho thân
Đọa dày như thế, trẻ có tội chi mà,
Sanh ra đời đã cam
Tấm thân vày gió sương!

VƯƠNG-TRUNG NÓI: Thôi, con nó đả ngũ rồi. Kìa kìa.

NGÂM: « Canh tư trống đã điềm thùng... »

BÀ NGÂM: « Âu ta hãy tạm khuây lòng nghĩ-ngợi. »

HẠ MÀN

MÀN THỨ BA

(Dở màn ra thấy Chánh-cung Lâm-hậu ngồi tại cung)

LÂM-HẬU NÓI: Ta Chánh-cung Lâm-Hậu, cùng Thánh-thượng kết duyên, bụng nhơn-tử thương kẽ cô-cùng, cách cư-xử giữ lòng chánh-trực. Gần một năm nay, không biết có gì Thánh-thượng không tới cung ta, khiến ta chẳng khỏi có lòng nghi-hoặc. Vì vậy mà ta đả, sai cung-nữ dò-la tin tức, xem vì sao vắng-bặt mặt rồng, nhơn có nào đã mỏi mắt trông, cũng chưa thấy trở về phúc mạng.

CUNG-NỮ (vào qui) NÓI: Dạ, muôn tâu linh bà.

HÀNH-VÂN

Bọn tôi đả, vưng mạng linh bà,
Đến tận dò-la.
Mới hay vua đả, tuyển lấy Chiêu-Quân
Gái Việt-Châu vương-Tường danh hiệu
Chốn Tây-cung vẫn (cung-nữ làm)

Đêm ngày sa-dắm điền nguyệt hoa.
Những việc trào-chánh không thiết gì
Vội về tâu lại, lệnh bà được hay (lui)
LÂM-HẬU: Nếu vậy thôi thì, Thánh-hoàng quã thật
Phụ lòng ta dành vong nghĩa xưa.
Tây-cung mê-mẫn, chẳng khéo đây rồi
Tữu sắc xui người
Bỏ liều cơ-đồ ni chẳng chơi.
Không kể gì chánh sự ngày nay.
Giang-san đỗ nát.
Khó mong vững được lăm thay !

(Lâm-Hậu nghe bọn cung nữ về tâu, lấy làm tức giận, chờ không biết rằng : Ở Tây cung được vua yêu-dấu là Lô-phi, mà chính Chiêu-Quân thi đang ở lãnh cung vậy)

LÂM-HẬU (nghiến răn) **NÓI**: Hỡi con yêu ở chốn Tây-cung kia ! Mày khéo khiến cho vua mê-mẫn, chẳng nghỉ gì trào chánh là chi, cây kim ta thệ quyết rồi đây, sẻ phân xẻ thây mày trăm mảnh. (bỗng lại như giục mình) Quái thay ! ta ở nơi thâm-cung này, chẳng biết vì sao mà,

LONG-HỒ HỘI

Dường như là, có việc chi
Nên xốn-xang, bắt máy mắt
Lung-bùng trong tai, nóng lòng sốt ruột
Khiến dạ nầy đây, rất là nghi
Bóng nguyệt ngoài hiên, chiếu sáng người
Như thế đêm ni, mình dạo chơi
Cùng trong cung, cho khuây-khoả lòng.

(Đoạn truyền cung-nữ xách đèn lồng để dạo chơi các cung.)

NỘI-GIÁM (quì tâu): Muôn tâu Hoàng-hậu, đêm hôm khuya khoắc, Hoàng hậu nên yên giấc là hơn.

LÂM-HẬU NÓI: Trong cơn thanh-vắng, ta dạo chơi một lúc đỡ buồn, nhà ngươi khá dần đường luôn thề. (Nội-giám vâng lời, dần đường cho Lâm-Hậu đi, tẩm sơn thủy đường xô xuống mọi người đều bước tới Lâm-hậu nói): Cha chã ! cái đêm hôm nay, thật là :

THU-HỒ

Trông khắp cùng nào ngờ được đêm,
Lại trời rất thanh tĩnh gió êm
Gương gòi nhành lầu-lầu sạch trong
Một vùng ngấm thôi thật quá xinh
Kìa trời xanh, kìa trăng tỏ
Tiếng dế-giun nó kêu gọi dần
Kìa hoa thơm khắp nơi lại càng
Khiến cảnh thêm tốt-tươi vô cùng.
Ngấm cảnh thu bồng lại sanh tình,
Đường thì vắng muôn vật nghỉ yên.

NÓI LỐI : Này nội-giám, ngươi hãy nói cho ta biết, coi
phía này đi về đâu ? phía này đi về đâu ? mà nhiều ngả lầm
vậy ?

NỘI GIÁM ĐÁP : Muôn tâu Hoàng-hậu, đây là ngả đi đến
Đồng-tước-dài, đây là vạn-hoa-lầu, đây là Phụng-hoàng-
đài, đây là Quảng-hàn-cung, còn đây là Vọng-nguyệt-lâu đó.
Vậy chẳng hay Hoàng-hậu muốn đi qua ngả nào ?

LÂM-HẬU NÓI : Ta muốn sang qua phía Phụng-hoàng-dài.

NỘI-GIÁM NÓI : Tâu Hoàng-hậu, chồ ấy không nên tới
làm gì.

LÂM-HẬU HỎI : Tại sao mà không nên tới ?

NỘI-GIÁM NÓI : Tâu Hoàng-hậu số là.

KIM-TIỀN

Ấy bởi chưng, vào tận trong,
Có lãnh-cung xem thật lạnh lùng
U-uất lầm, nỗi còn đêm hôm
Thấy mà hãi kinh
Yêu ma thường, hay xuất hiện, e linh bà
Vô tới đó ắt là không nên
Có điều rủi chăng ! ?

LÂM-HẬU : Vì ta mấy hôm nay thật
Trong lòng thường hay nấu-nung
Không còn khoan khoái nữa cớ nên
Ta thầm nghĩ cho chắc ở trong
Lãnh-cung kia lại, có người đang chịu.

Oán-üông dó chǎng, cớ nén chǎng ngại
Thôi thì đi đại.

NÓI LỐI: Âu là, nhà ngươi cứ dần đường đi đến, may xét
ra có chuyện gì chǎng.

NỘI-GIÁM NÓI: Dạ muôn tâu.

NGÂM « Chúng tôi một mực vung lời,
 « Đưa Hoàng-hậu đến nơi rồi thử xem.

(Đồng bước vào khuất. Tấm sơn-thủy đường kéo lên, trong thấy
lãnh-cung Chiêu-Quân đang ngồi than-thở)

CHIỀU-QUÂN THAN: Đêm nay là đêm gì, mà bóng trăng
vắng vặt, hơi gió hây-hây, trông bỗn phuơng đêm vẫn như
ngày, nhìn muôn vật ngủ mường-tượng thức. Chị nguyệt ôi,
số phận tôi không biết, sao khổ cực như vậy, chị có thiêng xin
hảy độ-trì, cho tôi được gặp ngay Thánh-thượng (Chiêu-Quân
khấn chưa dứt lời, lại sực nhớ đến tích Mạnh-khuơng-Nữ xưa, bèn
thở dài, than) Than ôi! tôi rủi thân phận của tôi, mà nhớ đến
người xưa cùng cảnh-ngộ. Kia như,

TỨ-ĐẠI-OÁN

Xưa buỗi xưa Khuơng-Nữ vốn cùng
Kỷ-Lương kết nghĩa chau-trần
Chỉ sum vầy trong vòng mây trăng
Với nhau sau phải rẽ dang
Vợ ở nhà để chồng viễn phang.
Khuơng-Nữ thường khóc than.
Đối bóng thêm, lạnh-lùng.
Kia đêm đông.
Gió buốt xương giọt sương điểm nặng
Ngồi may áo cho chồng
Ngờ đâu Phạm-kỷ-Lương
Đã thác mà chẳng thông, mới thăm thương!
Cớ nén nàng luôn đợi trông
Bốn năm ròng-rả nhưng biệt tích
Lúc sau rồi cố công gắn sức.
Đến Trường-thành hỏi tin cho biết
Trãi bao nguy-hiểm
Cùng chẳng than nào dám phiền.
Đến tận chốn hỏi rành



Chánh-cung Lâm-hậu, đặc vua Hán đến lãnh-cung,
để cứu Chiêu-Quân ra khỏi nơi oan-khổ.



Mới hay chàng đã thoát trần.
Ối thôi rồi hết kẽ hết trông
Trọn ba ngày ba đêm
Khương-Nữ không uống-ăn cứ việc
Rầu-rĩ khóc-than chòng.
Máu theo giọt thảm tuồng
Đoạn đập đầu chết luôn, mới đáng khen.
Cứ như cảnh-ngo tượng-đương
Ta đối cùng Mạnh-khương-Nữ, nghỉ
Có khác gì nhau đâu cho mấy
Thế nhưng mà cái đồi lúa ấy
Trót trong mấy tháng
Vẫn với nhau còn phi nguyên.
Chỉ như phận của mình
Lãnh-cung suốt một năm ròng
Vẫn chưa hề thấy mặt thiên-nhan.
Vậy nên nếu mà ta đem
Sánh với gương trước kia thôi lại
Còn khô gắt mấy lần.
Nhưng Khương-Nữ nàng xem.
Không phải là ta đây nhác gan.
Hay ta còn luyến trần-gian
Húy tữ mà tham sanh chẳng dám
Hũy mình như nàng
Ta sô-dõ nau-nuong
Nhần-nhục vì túc-nhiên
Vẫn có duyên có chẳng phải thường, đó nàng.
Một cũng bối song thân
Còn tại thế mà thêm
Có một mình ta đây là gái
Muôn điều, thấy trông vào
Hai chửa gặp thiên-nhan.
Nên dầu mà chết khan.
Cũng chẳng yên nhắm mắt đó nàng
. Ta nghĩ đã kỹ-càng.
Ba nuga ta cánh-cánh bên lòng
Nhắt thêm ruột xót gan bầm,
Oán thâm xương gã Mao-diên-Thọ
Quyết báo thù cho cam.
Nhưng đến nay thù chưa trả dặng

Thì nhắm mắt cũng chưa dành
Vì bối cớ cho nên
Vẫn hãy còn điềm-nhiên, Ở yên
Soi gương ta luổn thẹn với gương
. Hồ-thẹn với cõi-nhân.
Nhưng thiết tưởng chắc nàng
. . . Cũng khá lượng xét tình
Ôi tử qui sanh ký lẻ thường
Nhưng cảnh-ngộ
Khiến ta còn oan-ương với thế-gian.

(Chiêu Quân ca dứt, sực nhớ đến cây tỳ-bà)

NÓI LỐI: À à, đêm nay trăng trong gió mát, ta nên ôm
tỳ-bà ra ngoài, dạo chơi mấy khúc, để gọi là giải tẩm lòng
sầu.

(Nói đoạn ôm tỳ-bà ra ngồi trên thềm đá khảy, vừa khảy vừa ngâm
bốn câu thi)

« Oan này Thánh-thượng thấu cho chặng !
« Nào tội-tình chi, biếm lảnh-cung.
« Mấy trận gió vàng reo ngọn trúc,
« Chừng như trời đất khóc Chiêu-Quân.

(Lâm-Hậu bước đến lóng tai nghe khúc đờn, rồi lại nghe suốt bốn
câu ngâm, giục minh kinh-sợ)

LÂM-HẬU NÓI: Ủa lạ này :

KHỐC-HOÀNG-THIỀN

Lóng nghe đã quã, tiếng ai rĩ-rã
Ý ngậm-ngùi thân, khóc-than một mình.
Ở nơi lảnh cung đêm hôm, mượn đờn làm duyên
Đã xưng rõ tên Chiêu-Quân
Thì khiến lòng rất nghi nan
Bởi năm xưa nàng, đả vào tây-cung
Cớ sao nay còn, nói rằng Chiêu-Quân.

(Lâm-Hậu theo tiếng đờn lần bước đến, trông thấy cửa vẫn đóng
chắc, và giọng tuy-bà còn vắn vẳng bên tai, bèn truyền cho cung-nữ
kêu cửa)

CUNG-NỮ KÊU: Kìa, ai than thở đó vậy ?

CHIÊU-QUÂN (buôn đờn xuống) HỎI: Vậy chờ đêm hôm
khuya-khoắc, mà ai lại hỏi tôi ?

CUNG-NỮ NÓI: Có chánh-cung hoàng-hậu đến.

(Chiêu-Quân nghe nói mừng rõ vô cùng, vội vàng đứng dậy)

CHIỀU-QUÂN KÈU : Trăm lạy linh hoàng-hậu, ngàn lạy linh hoàng-hậu, xin Hoàng-hậu giữ lòng thương mà cứu lấy mạng tôi. Tôi là Chiêu-Quân đây, Chiêu-Quân đây !

LÂM-HẬU HỎI : Chiêu-Quân nào đang ở Tây-cung ? rồi Chiêu-Quân nào đó nữa.

CHIỀU-QUÂN NÓI : Tàu linh Hoàng-hậu, ở Tây-cung là Chiêu-Quân giả, mà chính tôi bị giam vào lảng-cung đây là Chiêu-Quân thiệt đó.

LÂM-HẬU NÓI : Có vậy, hãy gọi nội giám mở cửa cho mau.

(Chiêu-Quân bảo nội-giám mở cửa, khi cửa mở xong, Chiêu-Quân sụp quì xuống đất, kêu vang rǎng)

CHIỀU-QUÂN NÓI : Muôn tâu linh Hoàng-hậu.

BÌNH-BÁN VĂN

Nay ngày nay mới trông
Thấy linh bà, bao lâu ước mong
Cầu xin thương cứu kẻ cô cùng
Nguyễn chạm xương ghi dạ dám quên

LÂM-HẬU : Việc trước sau nàng khá tỏ phân
Nhơn cớ chi giam vào lảng cung ?

CHIỀU-QUÂN : Tàu linh bà ơn nhờ rộng thương
Tôi Vương-Tường hiệu là Chiêu-Quân
Ở Việt-châu bỗng đâu vua truyền
Đòi lại tây-cung được ở yên.
Đoạn bỗng nhiên rồi lại bảo quân
Thì đi bắt giam vào lảng-cung.
Tròn một năm xiết bao nhọc nhằn
Tới ngày nay mớiặng vui lòng
Trông linh-bà đến tận nơi hàng
Cứu giúp cho, muôn đội thửa ân.

LÂM-HẬU : Nguồn-ngọn tỏ phân đã cạn
Thế ra thì việc này đáng giận
Vì bị oan-khúc đã trót năm
Dĩ-lõi thời đó hãy an lòng

Ta sẽ tâu với trên Thánh-thượng
Được rồi đây tra gạn thử xem !

NÓI-LỐI: Chị đã biết nỗi oan-khổ của em rồi, vậy em
hãy cứ an lòng, thế nào, chị cũng cố tâu cùng Thánh-thượng
để xét xem nguồn ngọn vì đâu, đứa gian thần nào dám làm
liều, sẽ truyền bắt chém đầu lập tức.

CHIỀU-QUÂN NÓI: Đa tạ tấm lòng chánh-trực của Hoàng-
hậu.

LÂM-HẬU NÓI: Nầy em ôi,

TÂY-THI QUA CÔ-BẢN

Ngày nay tuy là chị đây
Chức Chánh-cung thế nhưng nghỉ lại
Cho cạn thôi cũng, tức giận cầm gan.
Khác nào là phận em, ở tại lảnh-cung.

CHIỀU-QUÂN: Vì sao mâu-nghi phản vậy ?

LÂM-HẬU: Em muốn thông-rành, đây rồi chị sẻ phản
Thánh-thượng trót năm trường
Đắm tình say hương, khiến chị mỗi trông
Cùng nhau chốn Tây-cung thật
Dan-diu suốt năm,
Chịu cô phòng, luôn vô duyên.
Cớ nên lòng tức giận sanh
Oán Chiêu-Quân ở Tây-cung thật
Nào biết đâu rằng quân khốn-kiếp
Mà xưng giả Chiêu-Quân được
Đánh lật gạt vua.
Làm cho nghỉ sai nên chị
Lại trổ hòn em

CHIỀU-QUÂN: Dám cúi tâu nói ra đắc tội
Lịnh bà xin dung
Thử xem kia khấp các cung
Tôi chắc thật là ai, cũng sợ khiếp oai
Thì nay thấy Tây-cung lộng
Sao lại không dùng
Gươm trừ giệt phúc đi ?
Đề tỏ oai quyền,
Kéo mà họ xem, chẳng sợ chẳng kiêng



Chánh-cung Lâm-hậu, cùi lạy vua Hán, tỏ thật rằng :
vì Chiêu-Quân bị giam tại lanh-cung nên mình phải vòi vua
đến lập tức, chờ không có quân-tình chi cả.



- LÂM-HẬU : Em nói nghe phải thật, nhưng chúa đang cơn
Đắm say tình, chốn tây-cung.
Nói ra sanh, bụng mình ghen
Vậy để dây rồi, đem tình oan bầm tấu
Điều em úc-uất bấy chầy.
Cho chúa xét rồi, ai là thật giả đây.
..... Xong rồi ta
Lôi cổ con yêu-nghiệt, ở chốn tây-cung
Thử xem tàng, đứa nào bạo gan
Rồi truy bắt tuyệt, sắp gian-hùng
Để làm tội chung.
Thì khi ấy thiên-nhan định
Sao cũng ăn-năn
Ất phong liền, em làm tây-cung
Cùng nhau sẻ hiệp, ta với em dây
Để vui hưởng phước trời, rất may thay
Thờ chung ở trên thánh-thượng
Thì xong muôn việc, càng được lưỡng toàn
- CHIỀU-QUÂN : Lời trên khuyên dạy, tôi rất đợi ơn
Phận tôi thơ dại, có việc chi không
Vừa ý xin lòng, linh-bà thương
Vì bà cao niên, việc đời thông.
- LÂM-HẬU : Chẳng cần chi em,
Phải buông lời khiêm-nhượng đó em,
Vã chẳng bọn mình, vốn cùng nhau.
Đồng bình tương liên
Em vẫn lại là kẻ thông-minh
Có công học-hành, thì nghỉ cho cạn
Nào phải khó chi, chẳng thông dây
Vì vậy nên nay, lỡ đà khuya thật
Chẳng tiện lâu bày, thì em phải chịu
Ở nơi này, sáng rồi liệu coi.
Làm sao đây chi, cũng định lâu ngay.
Rồi việc ra sao, bấy giờ sẻ liệu
Tỏ lại em hay.
- CHIỀU-QUÂN : Thì thâm ân ấy, lòng nguyễn ghi.
Đầu cúi đèn ơn, lạy mầu-nghi.
Thân mọn sá chi
Thiết nghĩ rằng đâu làm trâu ngựa

Trã được ơn dày, thì tôi cũng nguyện
Kiếp sao này, hết lòng dạ ngay.

LÂM-HẬU : Ngày nay rõ đặng, những việc em dày
Thì chỉ ra tay, cũng là đả muộn
Chờ lại ơn gi.

NÓI LỐI : Thôi, bây giờ đã khuya rồi em hãy dành ở đây
để chị tíh giùm, tâu thánh-hoàng xét lẻ ức-oan, sao sao
cũng hết cơn bỉ cực.

CHIÊU-QUÂN NÓI : Muôn đội ơn Hoàng-hậu.

LÂM-HẬU TRUYỀN : Cung-nữ bây, dẫn đường cho ta
thẳng tới Tây-Cung. (Cung-nữ dạ rân)

HẠ MÀN

MÀN THỨ TƯ

(Đỗ màn ra thấy vua Hán và Lô-phi ngồi tại Tây-cung, nói nói
cười cười rất là tương đắc.)

VUA HÁN NÓI : Này ái-phi ôi, từ khi ái-phi ở Việt-Châu
vào Tây-cung đến nay, thì trẫm cùng ái-phi, khi chéa rượu
luận-dàm thoả dạ, lúc cuộc cờ cao thấp liền tay, chờ trăng
lên ngắm cảnh vui vầy, xem hoa nở nhìn nhau cười cợt,
thật là ba sah đã phỉ mười nguyễn vậy.

LÔ-PHI NÓI : Hôm nay, bóng trăng vắng-vặt, trời đất sáng
trưng, âu là, xin để truyền nữ nhạc mau dừng, vài tuần
rượu chúc mừng thành-thượng.

VUA NÓI : Được, hay lắm! hay lắm! ái-phi cứ truyền.
(Lô-phi truyền. Sắp nữ-nhạc đem rượu ra, hai đứa cầm nhạo, bốn
đứa cầm ly, vừa rót rượu vừa ca.)

BẮT-MAN TẤN-CỐNG

Mừng cho mà Hán-thất
Là chúc chúc chữ, là chúc chữ miêng miêng
Mừng vua nghỉ tối, là nghỉ tối Tây-cung.
Hôm nay, chúng tôi xin mừng chung.
Vui-vầy câu dồn câu ngâm
Chúc muôn năm bình-an.
Từ ngày mà được Tây-cung.

Xem thường thường, bằng lòng vàng.
Cuộc vui, thôi mê-mang.
Khi thường trăng thâu canh
Bốn hoa ngấm nguyệt
Khi thì con cờ cao thấp
Cùng nhau quyết tranh thắng phụ
Tình khắn-khit vô song, nhiều cơn chén rượu
Quá say, vui cười ngửa-nghiêng
Lần thì vào vườn đạo
Thường hoa vô cùng khoái tâm.
Cớ nêñ: xin cầu chúc thêm.
Cầu ý ý cuộc; y ý, đời bách niên
Cùng với, ỹ Tây-cung.
Cùng vầy y, bách ư niên.

(Bọn nữ-nhạc ca xong, dừng rượu lèn đê vua và Lô-phi uống. Vua cùng Lô-phi chuyên bời với nhau rất là vui-vẻ. Bọn nữ-nhạc vào trong Lâm-Hậu bước tới, truyền các cung-nữ tắc đèn lòng, đứng ra ngoài xa, không được làm huyên-náo, đoạn rón-rén đứng rinh xem. Bấy giờ rượu ngà ngà say)

VUA HÁN NÓI: Cha chả! khúc hát thật là êm-ái, mà bọn nữ-nhạc cũng có biệt tài, khiến cho lúc hứng trầm đâ, chừng uống cũng đà nhiều lắm. Này này ái-phi ôi, (choàn tay qua cổ Lô-phi ca.)

HỒ-QUẢN

Thiết nghỉ cho từ cơn trầm đâ
Với ái-phi vầy nên nghĩa cả
Tình lại tròn năm
Vẫn với nhau dã riêng loại lòng.
Xui chánh-cung luôn những âm-thầm.
Ngọn đèn tang canh,
Trầm không vắng-lai thăm lom
Thì sao sao cũng sanh lo buồn.
Thế thì rất là không công,
Nếu vầy cũng phiền lương-tâm
Ấy vậy ngày mai nên
Sang chánh-cung đê thăm bạn vàng.

(Lâm-Hậu nghe được mấy lời vua nói, cũng hả tấm lòng)

LÂM-HẬU NÓI: Ở ờ, những ngõ là thánh-thượng, quá say
đắm tây-cung, ngờ đâu còn nghĩ đến ta luôn, dường ấy cũng

là không đáng trách. Chẳng qua chỉ tại con yêu này nó quen-rũ, khiến cho, thánh-thượng không ra thoát được, khá khen cho nó thật to gan, kể từ ngày vào chốn tây-cung, đã cậy thế ý mình làm lộng. Nó chẳng hề có biết đến Chánh-cung mà! Nhưng thôi, ta hãy dằn, dằn để coi nó nói làm sao!

(Lỗ-phi nghe vua nói đến Chánh-cung hầm hầm giận)

LỖ-PHI NÓI: Bệ-hạ còn nói đến Chánh-cung Lâm-hậu à! thật khiến cho tôi thêm khó nghĩ. Xin bệ-hạ nghĩ lại.

LƯU-THỦY-TRƯỜNG

Này việc này nói thì thật ai
Nghe qua cũng bắt chau mày.
Lạ tai thay nên phải nín đi

VUA (giục mình): Sao, có sao thôi thì,
Ái-phi cứ nói cang gì
Chuyện chi mà lạ tai?

LỖ-PHI: Hôm nay thôi hoàng-thượng đây
Đã hỏi, không lẻ tôi chẳng thuật
Nên xin kẽ thật, vì bởi là Chánh-cung.
Thường đem lòng ghen-tương
Thấy chúa thương-mến tôi rất mực
Suốt năm chẳng lại, đến chánh cung khi nào
Nên mới sanh bụng hòn, oán-hận chẳng cùng
Bởi có nghe hay nguyễn rủa, thật
Thôi thì thuật hết đâu
Còn thêm còn nói vua
Vốn vò đạo vầy nên
Chắc rồi thì nước non
Làm sao giữ cho lâu bền
Ất sợ khó còn, như vầy thật quả nhiên
Thôi ối thôi Lâm-Hậu người ác tâm.
Đáng lẽ không nên, năng nói năng phản bội
Sao cho tròn đạo, mình là phận chánh-cung
Mà đi nguyễn rủa vua.
Chiếu theo luật thi ra, rất nghịch rồi, đa.
Thiên-nhan tưống phải lo phòng
Nếu không ắt hại mình,
Bụng người thật khó tin

VUA (cười): Ngày những lời ái-phi



Chiêu-Quân, vừa ra khỏi Lanh-cung, lạy tạ ơn vua
và Chánh-cung Lâm-hậu.



Nói đây thì rất sai
Vả chánh-cung hiền-tử
Quả nhiên có ghét ganh gì
Tuy tự bấy chầy, trăm không hề lại cung.
Nhưng Lâm-Hậu, chắc tự-nhiên.
Cũng không oán-hận
Thì sao lại có tiếng tâm
Chớ khá nói vơ-quàng, lọt đến tai người,
Sanh nhiều điều không hay.

NÓI LỐI : Ái-phi chớ nói quàng lọt đến tai chánh-cung
sanh chuyện chẳng chơi (Lồ-phi thấy lời nói vô hiệu, lấy làm hờ
thẹn, tức giận hầm hầm.)

LỒ-PHI NÓI : Tôi lấy lời thành thật tâu bày, nghe cùng
chẳng tự nại bệ-hạ. Sau này chỉ sợ, việc lỡ ra rồi, lúc bấy
giờ nghĩ đến lời tôi, mà hối hận thời đã muộn.

VUA NÓI : Thôi, ta cứ uống rượu, chẳng nên bàn đến
chuyện ấy nữa làm gì. (Lâm-Hậu bước sấn vào, chỉ ngay mặt Lồ-
phi làm dữ.)

LÂM-HẬU NÓI : Khá khen cho con yêu này! mày cả gan
thật, cả gan thật! Ở trước mặt thánh-thượng, mày còn dám
nói xấu ta. (chỉ trỏ, làm hung, ca)

KHÔNG-MINH QUA MÃU-TÂM-TỬ

Ấy quã mi lớn gan, vào tại đây mạo danh
Gia Chiêu-Quân để mong, hoàng-thượng yêu
được đem,
Lòng chẳng lành quển rũ nhà vua.
Làm những điều để tiếng cười-chê.
Bão gì cũng nghe, nói chi vua mê
Thế mà vẫn chưa, ưng hay sao đây?
Còn buông lời ton-hót càng gay.
Hầu chực giành ngôi chánh về tay.
Vì tại mày Chiêu-Quân mới dày
Vào giam nơi lãnh-cung hôm nay.
Hiên-nhiên thế thi.
Dầu phân thây cũng đáng lắm thay!
Thật chẳng oan-ức một chút chi
Đâu nào sắp cung nữ bày vào
Kéo cổ con yêu kia ngỏ đánh.

- CUNG-NỮ : Đánh cho chí mạng thử coi
Lời trên đả dạ mà rồi.
Có thánh-hoàng ngồi đó chúng tôi.
Chỉ sợ e phải tội lầm thay.
- LÂM-HẬU : Cứ vào xách đầu nó kéo lôi.
Rồi đây điều chi có ta.

LÂM-HẬU (quát mắng) Chúng bấy cứ lôi cổ nó ra đánh, tội
đã có ta chịu, cang gì mà bấy phải nhọc lo. (Sắp cung-nữ xốc
vào lôi cổ Lô-phi ra đánh Lô-phi chẳng còn hồn-via nào cõi, sụp xuống
đất lạy khóc. Vua luống-cuống không biết nói làm sao, chỉ khoác-
khoác sấp cung-nữ. Lâm-Hậu hầm hầm tức giận, chỉ vào mặt Lô-phi
mắng rắng) Mày là con cái nhà ai, mà dám to gan lớn mật !
Từ khi được tiến vào Tây-cung.

BÌNH-BÁN-VĂN

Sao mày không biết thân
Chẳng vô mà bái-yết chánh-cung ?
Còn thêm toan-tính những mưu thầm.
Vừa rồi đây suy lại nhớ chẳng !
Ấy quả-nhiên mày thật là quân
Chẳng có lương-tâm gì thử xem.
Ta đây là nhơn vì không con
Nên tha hồ chưa hề ghen-tương.
Đề cầu cho sớm sanh con rồng.
Hầu được sau kế vị đế-vương
Bụng chẳng hay vì việc ghét ghen
Mà đi nỡ buông lời chẳng kiên
Mày lại không xét suy ngọn ngành
Dám bày ra những việc bất bình
Phao ta rằng nói nhục thánh-hoàng
Vậy mày đây quã thật lớn gan.
Nào chuyện, có đâu bày cạn
Mau chỉ rành không thì không đặng
Nầy cung-nữ mựa chờ có buông
Cứ đánh cho đáo để xem chừng
Ghê-tốn chưa kéo lanh lồ miệng.
Đặt bày ra nhiều chuyện bất nhân.

(Lô-phi bị sắp cung-nữ đánh, tóc tai đã-dượi không nói được tiếng
gi, chỉ nghe kêu).

LÔ-PHI KÊU : Bệ hạ ôi ! cứu tôi với ! cứu tôi với !

(Vua lấy làm thương xót, bước lại gần Lâm-Hậu.)

VUA NÓI: Thôi chánh-cung ôi, bớt bớt cơn giận-dủi, ngui ngui nỗi bất bình, nếu hôm nay mà, trẫm biết rằng có Chánh-cung sang, thì đã sớm tiếp nghinh mới phải. Còn như Lồ-phi, cũng bởi vì ngu-dại, người ít tuổi non lòng, chẳng xét xa nên mới nói càn, nhưng nào trẫm có thể nghe đến. Thôi, chánh-cung hãy giữ lòng từ bi mà tha thứ cho nó một phen nào.

LÂM-HẬU: Bệ-hạ nghỉ lại coi, bệ-hạ vốn là người minh chánh, mà ngày đêm say đắm Tây-cung, không nghĩ gì đến việc trào-định, tôi e rằng nếu cứ như thế này,ắt chẳng khỏi giang-san tội bại, đó (Đoạn truyền) cung-nữ bây ! thôi hãy tha cho nó (Truyền xong, nắm lấy áo vua kéo đi. Vua không biết chuyện gì, cũng phải đi theo. Nội giám kinh-sợ, tức khắc đốt đèn dẫn đường. Xỗ sơn thủy đường xuống. Lâm-Hậu vừa lôi vua đi vừa nói) Bệ-hạ không xem kia kia.

NGỦ-ĐIỂM QUA BÀI-TẠ

Bốn bề khói lửa đà vang.
Chẳng lo dẹp, chẳng lo dẹp loạn.
Điều binh khiến tướng trừ an,
Đề đi đợi lúc nao lạ đường.

VUA: Dẫu mà việc chi còn
Chờ trời rưng-sáng hay.
Chờ đêm thật đã khuya muộn rồi.

LÂM-HẬU: Phàm cứu binh thì cần kíp,
Đường thê cứu hỏa, vậy nê.
Càng sớm rất quý tự nhiên,
Cớ sao lại ý không vội vàng ?

NÓI LỐI: Bây giờ đây, quân-tinh đang khẩn-cấp, mà sao xem ra, bệ-hạ rất thung-dung, ngày hôm nay chẳng chịu cất binh, để giữ lấy giang-san bền vững, mà cứ diên trì mãi cho đành. (Vua chưa kịp trả lời, thi đã đến cung gần đó. Lâm-Hậu bắt ghế mời vua ngồi đoạn lạy tám lạy, xin lỗi rằng.) Vừa rồi, tôi vì nóng-nảy, xin bệ-hạ tha lỗi cho.

VUA (dở dậy, phán): Chánh-cung hãy đứng dậy. Nào ? có quân-tinh gì khẩn cấp, chánh-cung cứ chỉ cho trẫm xem ?

LÂM-HẬU NÓI: Bệ-hạ ôi ! vừa rồi, tôi mà dám vào khuấy rối đó là,

XUÂN-TÌNH

Thật cõ ý muốn giải-bày,
Cùng bệ-hạ điều ni
Đề mong ơn trên vì
Thương liệu xét việc này.
Xin nhắc mấy lời
Ngỏ chúa còn nghỉ cùng lại coi.
Năm xưa còn nằm trong mộng.
Với ai bệ-hạ hẹn hò ?
Giao kết những lời
Lại thêm còn ước nguyễn trăm năm
Đến nay bị chúng dối-lừa.
Đem người lại Tây-cung.
Làm kế gian cớ sao chẳng tường
Thế ra thì bệ-hạ
Đà bội-bạc với người
Không nghỉ gì đến lời hẹn xưa.
Vậy tường cần đem lòng rộng
Mà suy-lượng.
Hầu phóng-xá Chiêu-Quân
Sau giam cầm chi tại lanh-cung ?
Hại khồ cho người, hũy một đời xuân--xanh.
Năm xưa trăm dây truyền chàng Thọ
Việt-Châu tầm-dọ.
Khi trở về tâu chỉ lựa
Có hai người đẹp thôi.
Tuyên được Chiêu-Quân với một
Lỗ-phi củng lược.
Sao lựa thì Lỗ-phi kia
Là người đáng châm để cùng vầy duyên
Cung-nội chím liền
Sau đến nàng Chiêu-Quân lại
Dạy Diên-Thọ thì mau.
Sai kẽ để đưa, trở lộn về Việt-Châu
Tại sao ngày nay Chánh-hậu lại đi
Nhắc đến việc ni ? ấy củng kỳ lắm thay !
LÂM-HẬU : Thật chỉ vì bóng nguyệt, đêm tràng sáng rực
Nhắm cơn nhàn nên
Tôi bèn tinh dạo các cung.



Chiêu-Quân vừa ra khỏi lanh-cung, dâng rượu tạ ơn
vua và Lâm-hậu.



Để đỡ cơn buồn.

Khi đến lanh-cung thì nghe đặng
Tiếng người khóc-Ióc Ở trong
Khóc-than phận mình
Trách rằng trời không minh
Thêm oán tôi là thật nỗi lòng
Không xem-xét giùm.

Để đến nàng phải làm mưu độc
Oan tình cam chịu suốt năm
Hết sức phiền vua không độ
Nghe lời Diên-Thọ nó chưa sẵn lòng tham.
Vì việc kim-tiền hối-lộ
Bụng giục làm mưu sâu-độc
Nàng không bạc, thì nó chẳng để cho mà yên
Lanh-cung dày vào tự ấy
Thật đau-dớn bấy.

Đoạn bởi thấy con yêu (nói Lồ-phi)
Bây giờ nhiều bạc cho nên
Nó tâu vua liền
Để kén vào chốn Tây-cung.

Nàng than-khóc khóc-than não-nùng
Nghe qua đá cũng động lòng
Tôi hỏi rành mới tường căn cội
Thật như đinh đầu sét vang
Chờ quả không phải giặc
Cùng ai đâu làm loạn
Mà bệ-hạ điềubinh.

Chỉ Chiêu-Quân chử khốn-nạn
Ở lanh-cung thường trách phận
Vì vô tội, bấy chày oan-uồng
Nghỉ đau-dớn dường bao.
Vậy liền đánh bạo để tâu
Thánh-thượng lẻ nào
Chẳng thương tình đó sao.

VUA (cười nói): Chánh-cung nghỉ lầm, chờ có phái là trẫm không phân biệt được Chiêu-Quân thật cùng Chiêu-Quân giả đâu! Chỉ vì khi xem đến bức tranh Chiêu-Quân, thì có cái nút ruồi dưới mắt, người gọi rằng chính thật sát phu, trẫm sợ e có hại về sau, nên chẳng khứng tuyên vào cung-nội.

Nhưng sau khi không dùng, thì trẫm đã cho về quê-ngụ, chờ chăng hề bắt tội lỗi nàng, không biết ai mạo linh làm càn, đem vào lanh-cung giam như thế.

LÂM-HẬU (cũng cười nói): Tâu bệ-hạ, pháp-luật chung thiên hạ, có sao mà bệ-hạ dễ cho đứa gian-thần làm chuyện quá to, vu hại kẻ hiền-lương tội-nghiệp. Bệ-hạ nên tra-xét, cái lỗi đó cho minh, coi tự ai gây sự bất bình, để trị tội khi quân mới được.

VUA NÓI: Việc ấy đã đành, trẫm quyết làm ra minh bạch.

LÂM-HẬU NÓI: Muôn tâu bệ-hạ.

TÂY-THI

Còn như nút ruồi Chiêu-Quân
Có tình mắt trông thấy, hay thánh-thượng
Chỉ lại nghe chúng, kiểm chuyện tâu gian ?
VUA : Trẫm nào đã được trông, thấy mặt Chiêu-Quân.
Vì xem bức tranh như vậy
Nên mới không dùng
L.-HẬU : Sao Hoàng-thượng quá tin
Ở một bức tranh đành
Chẳng hề cạn suy, nghĩ lại thử xem ?
Làm sao chắc in cho được
Tranh vẽ đem so,
Lại với người, chẳng sai ly ?
VUA : Trẫm đây vì bối dụng ngay
Phải đứa gian có nên cái việc
Này đê dây rồi sau sẽ biết
Chù xin Chánh-cung tổ thiệt
Tường-mạo Chiêu-Quân
Cùng xem nết-na có được ?
L.-HẬU : Nhán sắc thi không
Phải nói ra bối chung rất đẹp
Ngấm dường thiên-tiên
Nghiêm-trang mà cách nói nồng
Khuôn-phép thật là trông
Đáng ngợi đáng khen.
Này như mắt tôi xem tận
Quả thật không điều chi mà gọi sát phu.
Thôi đứa gian-thần, nó thầm dụng mưu

Tinh với Lồ-phi.

Nơi lảnh cung đem lại, giam cầm Chiêu-Quân
Nay thánh-hoàng, nếu không tin,
Với tôi nê, hiệp cùng sang.
Lại đến nơi truyền, kêu nàng ra hỏi tất
Thì thông rõ biết chờ gì
Xin chờ diên trì
Âu hoàng-thượng xét suy !

VUA (gặt đầu, phán): Chánh-cung nói rất phải. Âu là, trẫm
cùng với chánh-cung đến đó, gọi nàng ra xem rõ mặt-mày,
để cho tròn tinh nghĩa trước kia, đã dan-diu hẹn-hò trong
mộng.

LÂM-HẬU NÓI: Nếu vậy thì hay lắm, hay lắm ! (Vua cùng
Lâm-Hậu cùng đi, sắp cung nữ xách đèn lồng dần đường. Kéo sơn-
thủy đường lên, thấy lảnh-cung, bấy giờ canh đả điểm ba, Chiêu-Quân
vẫn còn than-khóc).

CHIÊU-QUÂN THAN: Khốn nạn thay cho phần số của ta,
kìa chính tháng phụ rồi ơn trước, nợ ba sanh đành đợi kiếp
sau, ngồi tàn canh tiêm lụng dầu hao, nhìn chiếc bóng ruột
bào gan thắc. Thánh-thượng ôi.

VỌNG-CỒ

Kia vu-sơn giấc ấy
Nếu quả có bấy nhiêu tình
Thì ra kiếp sinh của mình
Không kề chi đã đành
Bằng như quā-nhiên duyên lành
Hãy còn ngày sau chắc rằng tình chung.
Thì trời cao xin đoái
Thương-xót giùm phận gái lìa quê
Làm sao lảnh-cung thoát đặng
Đem giải-bày thánh-thượng người hay.
Người hay điều đẳng-cay bấy chầy
Cùng tâm sự đầy đầy.
Được như lời rất may
Dầu thân này thác cũng là hay
Ta đợi chánh-cung tấu bày.
Sao mỏi-mòn mà không thấy chi !
Ôi thán-oán ích gì
Thôi số phận mình đây

Nay phải chịu khổn nguy thế này
Không thể nào còn mong-mỗi ai !

NÓI LỐI: Thôi phần số linh-đinh phải ráng, đành ôm lòng
đợi sáng sẻ hay, nếu mà trông chẳng thấy tin chi, thì ta quyết
phen này tự tận. Giấc mộng trăm năm chắc hẳn, tĩnh ra
lại vẫn hoàn không, trời đất ôi, thánh-thượng ôi,

NGÂM: « Vu-sơn xa cách mấy trùng ?
« Nước non ai biết tương phùng có chăng ?

(Vua và Lâm-Hậu nãy giờ lóng tai nghe, lấy làm chua xót, bèn
truyền cung-nữ gọi cữa hỏi)

CUNG-NỮ KÊU: Nầy nầy, ai than thở đó vậy ?

CHIỀU-QUÂN (hỏi lại): Vậy chớ ai mà hỏi tôi ?

CUNG-NỮ NÓI: Có thánh-thượng đến.

(Chiêu-Quân biết là Lâm-Hậu đã tâu bày, vậy nên vua mới tới)

CHIỀU-QUÂN (nói lớn lên): Muôn tâu bệ-hạ, hôm nay bệ-
hạ mới tới chốn này, mà trót một năm trời, tôi chịu biết
bao nhiêu tân khôle. Hồi nghĩ lúc thầm hồn phảng-phất, bỗng
tự-nhiên tôi được hoàng-cung, giáp mặt cùng bệ-hạ tự tình,
bệ-hạ đã hết lòng chiếu cố. Lại hứa rằng :

TÚ-ĐẠI-OÁN

Cho kẻ sang đến Việt-châu tầm
Ngỏ đem tôi tiến cung liền
Nhưng nghĩ cùng, tủi thầm tấm thân
Ngày nay xa cách song đường
Bỏ quê nhà đem mình đến kinh
Bụng chắc rằng tiến cung
Ngỏ có mong, phi nguyền
Phần vô duyên.
Bỗng tự nhiên khiến nêntai họa.
Nào tôi đã được vào
Vào bệ-kiến ở đâu ?
Thôi nghĩ cùng, càng thêm đớn đau
Bỗng nhiên có kẻ theo sau
Tự xưng rằng mình vâng thánh chỉ.
Triệt hoa-thuyền lại tuyên đọc kỹ
Những mấy lời của vua, đại-khai



Vua Hán, sau khi đem Chiêu-Quân ở lanh-cung ra, bèn dắt vào
Tây-cung, để phỉ tình cá-nước. Chiêu-Quân e-lệ muôn phần.

C 1924

Bảo tôi tự ý
Vé lấy tranh là ý tài.
Trái luật pháp nén dày
Đày vô trong lanh-cung này
Tính đã gần năm trọn rồi đây,
Ôi thôi thánh-hoàng có hay ?
Chốn lanh-cung tối đen như mực
Không ánh sáng mặt trời
Lạnh-lẽo thấu xương thôi.
Thánh-thượng thì cùng ai trót vui.

NÓI LỐI ; Muôn tâu bệ-hạ, chẳng qua bởi hòng-nhan bạc
mạng, không được hầu-hạ cận thánh-quân, nhưng phải dày
vào chốn lanh-cung, chẳng hay bởi tội-tình chi đấy ?

(Vua đứng ngoài nghe mấy lời Chiêu-Quân phân tò, liền nỗi
giận hầm-hầm, oán trách Mao-diên-Thọ).

VUA NÓI : À, té ra thằng Mao-diên-Thọ.

KIM-TIỀN

Nó quả-nhiên, là bạo gan.
Dám giả danh trẫm, mạo chĩ truyền.
Cho kẻ đến bắt người vô cang
Biếm vào lanh-cung.
 Tay gian-thần, khi quân thật, ta trót lầm
 Nay xét biết, lấy làm ăn-năng
 Lấy làm xốn-xang !
 Dẫu cho sả thây muôn đoạn
 Thật là còn chưa ưng bụng quả-nhân.
 Xưa từ xưa nay trẫm chẳng thông
 Thôi thì cam lỗi với mỹ-nhân
 Dẫu cho có giận, trẫm đành ôm bụng.
 Mai sáng sẻ sai, bắt Mao-diên-Thọ
 Pháp tràng nghiêm-trị.

CHIÊU-QUÂN NÓI : Bệ-hạ ôi ! tôi cũng chẳng còn mong
 gì nữa, cuộc trăm năm đành để kiếp sau, chỉ xin bệ-hạ giải
 được tình oan cho tôi, bấy giờ xin thể phát đi tu, chẳng còn
 dám tham cầu phú quý.

VUA (úta nước mắt) : Mỹ-nhân ôi ! mỹ-nhân chờ có nghĩ
 làm vậy không nên, bởi tại trẫm chẳng minh, khiến mỹ-
 nhân oan khổ.

KHỐC-HOÀNG-THIÊN

Đến nay vở lẻ, tức nhiên trẫm phải.
Bắt trùm loài gian, giết đi một đoàn.
Để chi những kẻ gian-thần.
Lộng quyền làm ngang.
Mỹ-nhân cũng nên an tâm.
Đừng có phiền trách quả-nhân.
Bối xưa nay lầm, biết rồi ăn-năn.
Lảnh-cung thân hành, đón về Tây-cung.

NÓI LỐI: Mỹ-nhân ôi, có vậy mỹ-nhân hãy gọi nội-giám
mở cửa, rồi ra đây giáp mặt cùng trẫm nào !

CHIỀU-QUÂN NÓI: Chẳng hay bệ-hạ đã tới, mà có lệnh
bà, Chánh-cung cùng đi với hay không ?

LÂM-HẬU NÓI: Có, có chị đây em, mau mau mở cửa !
(Chiêu-Quân kêu nội-giám Trương-nội-giám vội-vàng lấy chìa khóa
mở cửa, Chiêu-Quân bước ra, trông thấy vua và Lâm-Hậu)

CHIỀU-QUÂN (qui lạy): Dạ, tiện-thiếp Chiêu-Quân, kính
chúc thánh-hoàng và Chánh-cung vạn vạn tuế ! (Lâm-Hậu đỡ
Chiêu-Quân dậy, vua trông thấy lấy làm mừng. Tuy bị giam cầm, chưa
có thể trang điểm được, nhưng thật chẳng khác gì tiên-nữ gián phàm,
khiến vua càng tức giận Mao-diên-Thọ)

VUA (nghiến răn nói): Cha chả ! đứa gian thần này, thật
quả to gan lớn mật !

KHÔNG-MINH QUA MÃU-TÂM-TỰ

Dối trẫm đem mỹ-nhân, làm việc ngang
vậy nên.

Chốn lảnh cung bắt giam, tròn một năm thật cầm
Chứ rõ ràng nghỉ rất là oan
Nào nút ruồi đâu có, loài gian
Dám bày nói thêm, mỹ-nhân ôi xem
Đã cùng quả nhân, trước kia trong cơn
Nỗi mộng, tình dan-diu mà nay
Còn được cùng gặp-gỡ là may.

L.-HẬU:
Chứ với nàng Chiêu-Quân chốn này
Còn may tương kiến nhau thôi thôi
Hảy nên túc thời
Về cung ngay chờ khá ở day
Tại chốn ni khi lạnh lâm thay

Thêm trời cũng trông đã khuya rồi
Nỗi tuyêt sương sợ e chẳng tốt

CHIỀU-QUÂN: Chánh-cung phán vây rất thông
Mà sao chúa nở đành lòng
Để tôi nằm sòng sả lảnh cung ?

VUA: Trách vây đây trẫm thật rất oan.

CA RẬP: Hãy cần trỡ về thẳng đến cung.
Cùng nhau tròn câu thi chung.

HÀ MÀN

MÀN THỨ NĂM

(Dở màn ra thấy vua cùng Lâm-Hậu ngồi, sắp cung-nữ thắp đèn sáng rực. Chiêu-Quân thủ lễ lạy.)

LÂM-HẬU (dở nói): Thôi, em hãy đứng dậy. Hãy qua phòng bên cạnh, lo trang điểm hàn hòi, xong rồi mau sέ vào đây, thura tiếp thánh-hoàng mời tiễn. (Chiêu-Quân vâng mạng vô khuất. Trang điểm xong, Chiêu-Quân bước ra, Lâm-Hậu và vua truyền cho ngồi. Vua ngấm mải không hề chớp mắt, thầm khen là tuyệt sắc giai-nhân.)

VUA NÓI: Mỹ-nhân ôi ! ngày nay mỹ-nhân nghĩ lại mà dã hết phiền trách trẫm chưa ?

CHIỀU-QUÂN NÓI: Muôn tâu bệ-hạ, điều ấy thần thiếp đâu dám.

LÂM-HẬU: Hôm nay, bệ-hạ đã biết rõ, sự tình của Chiêu-Quân, vậy nên phong nàng chức Tây-cung, còn như Lồ-phi và Mao-diên-Thọ, phải trị tội nặng nề mới đặng.

VUA NÓI: Lồ-phi dã sanh lòng nham-hiểm, thế nào đây trẫm cũng chẳng dung, sẻ truyền giiam vào chốn lảnh-cung, chỉ làm phước là không nỡ giết. Còn như thẳng Mao-diên-Thọ, (đoạn kêu) nội-giám ! (nội-giám dạ) đem giấy bút cho trẫm. (nội-giám đem giấy bút dâng vua) Nay, trẫm tính viết một đạo mật chỉ.

NGỦ-DIỆM QUA BÀI-TẠ

Sέ truyền nội-giám cầm đem
Đến tuyên đọc Lý-Lăng đặng tường.

Hầu mau dắc mấy ngàn quân
Bắt Diên-Thọ, bắt luôn nội dòng
Rồi tiền bạc hay cùng
Đồ gì tịch ký luôn
Chém cho tuyệt để rằng mọi người

LÂM-HẬU: Dường ấy thôi thời càng qui
Vì nếu chẳng bắt tội ngay
Mà để nó đó hại thay
Chắc sanh sự chẳng may vây hoài

(Vua ngồi viết một đạo mật chỉ, đại-khai như thế, đưa nội-giám).

VUA TRUYỀN: Nội-giám! (nội giám dạ) Người mau cầm
thánh-chỉ, đến dinh của Lý-Lăng, truyền đọc lên rồi dạy
đem quân, cứ y lệnh thi-hành lập-túc, đa nghé. (Nội giám dạ
lãnh mật chỉ bước ra, vua day lại nói.) Ngày chánh-cung ôi,
chánh-cung hãy viết một đạo chỉ, để nội-giám đến tuyên
đọc cho Lô-phi nghe, hầu đem lại lanh-cung đền tội ác.

LÂM-HẬU NÓI: Cái đó thì tôi sẵn lòng lắm. Vậy tôi
định viết như vầy:

HÀNH-VÂN

Tự nghĩ cùng, nên Hoàng-hậu chiếu rằng:
Không thể nào dung.
Lô-phi ý của, lo-lót tiến cung.
Thiết kế mong hại người lương-thiện
Nỗi thêm nịnh-hót
Đề được trên thánh-hoàng yêu-đang.
Ngõ chim phần Chánh-cung rõ-ràng.
Cớ mà chẳng được, ỡ làm tây-cung.
Truất bỏ không dùng, lại còn phải chịu
Biếm liền đi vào nơi lanh-cung.
Ngõ cho đáng kiếp, cái đùa gian-hùng
Kế quĩ mưu thần
Hại người ra hại ta rất ưng.

VUA: Như thế thì cũng đã là công
Chánh-cung cứ viết.

CHIỀU-QUÂN: Chánh-cung quả thiệt chí công!

LÂM-HẬU (ngó vua nói) Thôi, tôi cứ việc viết đa nghé! (Lâm-Hậu viết chỉ trao nội-giám, dặn) Ngày nội-giám, người mau tuyên chỉ đọc, xong rồi bắt Lô-phi, lột áo mảo hết đi, lanh-cung



Chánh-cung Lâm-hậu ngồi tại Chiêu-dương-cung,
cùng Chiêu-Quân chuyện-văn.



kia giam lại, đa nghé ! (nội-giám dạ, lảnh chǐ bước ra, Lâm-Hậu
ngó vua, nói) Hôm nay, đã mờ mắt hết ngờ giấc mộng, cuộc
tương-phùng âu cũng thiêん-duyên, vậy thì xin bệ-hạ, sang
Tây-cung cùng với Chiêu-Quân, nối lời hẹn nước non năm
trước.

VUA NÓI : Chánh-cung nói vậy sao phải. Vã chăng
trầm trót vì :

CỐ-BẢN

Yêu Lồ-phi nên trọng, năm đế Chánh-cung.
Phải ưu phiền, mỗi lòng đợi trông
Thì ra trầm thật, lỗi vô cùng
Nếu chừ vội sang.
Cùng nhau chốn Tây-cung lại
Không ở Chánh-cung
Hóa vô tình, trầm đành vậy chăng !

LÂM-HẬU : Nào tôi có bụng, ganh-ghét ghen-tương ?
(cười) Dám xin chúa săn lòng, đến Tây-cung.

Cùng nhau thí chung choặng
Tròn duyên trong mộng

CHIÊU-QUÂN : Đầu lạy linh bà, bà thương thân phận
Đã cứu mạng tôi, thật ơn vô hạn.
Chỉ nguyện chung thân
Hầu ở bên màn, mới là ưng
Lòng cầu cho trên, linh bà đây
Đối cùng thiêん-nhan
Vẫn vui-vầy trong cuộc bách niên
Sớm xui linh-bà, trỗi hoàng-nam.
Hầu được trông-mong
Cho đế-nghiệp nhà Hán muôn năm
Vững thêm lại bền, nào dám mơ-mộng
Về nỗi lứa duyên, chốn Tây-cung
Còn được trông-mong, ơn nhờ vỏ lộ.

LÂM-HẬU : Có vậy em ngồi, ngồi lên đê chị
Sẻ phân-bày, mọi lời đụt trong.
Này em chờ ngại, cứ lại Tây-cung.
Vì chị đây tuy, giữ phần Chánh-hậu
Chờ thật lâu nay
Thì không con cái, mà từ đây

Trời đất dòm soi, lại khiến xui
Em ngại ý chi ?
Nay thánh-hoàng đả tǎm ra được
Kẻ tội-nhân rồi, truyền đem trả lại
Lảnh-cung ngồi, để bồi tội xưa.
Thì em cứ việc, hưởng cuộc vinh-hoa,
Đến lại khi kia, khóc thầm than trộm
Có hệ chi mà.

(Nói xong, Lâm-Hậu cáo-tử trả về cung. Chiêu-Quân tiền đưa, Lâm-Hậu di khuất mới quay vào.)

VUA NÓI: Ngày Tây-cung ái-pbi ôi, ái-phi còn nhớ việc trong giấc mộng đó chăng ? Trầm cùng với ái-phi dan-diu, mà ái-phi không chịu hiệp hôn, lại đánh lừa trầm bỏ chạy luôn, khiến cho trầm hết còn hi-vọng. Bấy lâu cái nhân-đuyên trong mộng, đến hôm nay mới dặng thỏa lòng, thế thật ra tiền định chẳng lầm, ái-phi ôi, đến bây giờ rồi, ái-phi thử phỏng còn lừa-đảo, hay chẳng đó ? (Chiêu-Quân không đáp, nhẹn đỗ mặt lên, vua nắm tay kéo vào phòng.)

CHIỀU-QUÂN (vùng-dẫn) NÓI: Buông tôi ra ! bệ-hạ buông tôi ra.

VUA NÓI: Còn buông nữa à. Khéo thời thôi....

CHIỀU-QUÂN NÓI: Bấy lâu nay, bệ-hạ với Lồ-phi dan-diu, nào có cần gì đến tôi đây.

VUA NÓI: Thôi thôi, ái-phi ôi, chuyện qua rồi nhắc lại làm chi ? dầu hắn có thể thì cũng bỏ. Ngày này.

LONG-HỒ-HỘI

Chùr đả gần, chi ngại xa.
Nay trót qua, chờ nhắc đến
Mới là tương-tri, những lời minh-thệ
Kề lại làm sao, hết tình thương
Hảy lại gần đây, để thử nhìn
Coi rõ hay chẳng ? lòng đang xuân
Thì suy xem, ai không nảo-nùng !

HẠ MÀN



MÀN THỨ SÁU

(Dở màn ra thấy Mao-diên-Thọ đang ngồi tại thư phòng, dở giấy-má việc quan phê-phó).

MAO-DIÊN-THỌ NÓI: À à, Lâm-trấn-Cao. Tồng-binh Liêu-Đông là Lâm-trấn-Cao, lại có một bản này tâu rằng: « Nguyên Việt-Châu tri-phủ là Vương-Trung, phải tội dày Liêu-Đông từ bấy đến nay, thường không biết thủ phận, vậy tâu triều-đình để bắt tội thêm mới xứng-đáng» (Mao-diên-Thọ lại dắt ý cười ngất lên) Lâm-trấn-Cao thật là biết bụng lão lắm. Lão đả có tư dặn hắn.

LƯU-THỦY TÂU MÃ

Rắng Vương-Trung, bị dày Liêu-đông
Thật là gay, với nhà lão lắm
Vậy nên phải nghiêm, trị cho hắn-hòi.
Đến ngày nay hắn
Dâng bản tâu khiến ta thật mừng.
Thì Vương-Trung phải gia tội liền
Cho hả lòng cảm-tức của ta
Còn họ Lâm, thì tự-nhiên
Nên thăng chức liền.

NÓI LỐI: Ngày nay Lâm-trấn-Cao, đả làm được việc này rất quý, vậy lão nên chọn lấy chức chi, hoặc lại-bộ, hoặc binh-bộ, để được thăng tước hắn tức thì, mà đền đáp ơn dày mới được. (Nói đoạn, lấy làm khoái chí, gặt đầu cười, rồi sai người đem bút mực để phê-phó. Bỗng nghe tiếng ồn-ào phia ngoài, trong lòng đã bắt kinh-sợ)

NGƯỜI NHÀ (vào báo): Bầm lạy quan lớn, (vừa báo vừa rung) Việc chi không rõ, bỗng có tồng-binh, là Lý-Lăng đem một đội quân, đang kéo đến quanh dinh vây-phũ.

MAO-DIÊN-THỌ NÓI: Lui! (người nhà lui, Diên-Thọ giục minh ngầm nghỉ nói) Quái lạ! tự-nhiên vô cõi, bỗng có quan quân vây nhà ta át việc tây-cung, đả phát tiết rồi không còn kẽ. Lồ-phi không thể, che-dậy được nên, mới xảy ra cớ-sự chẳng lành, bây giờ đây nhà ta, át khó giữ cho toàn tánh mạng, rồi đó. (Tiếng quân lại ồn-ào lên, tiếng gươm dáo loǎn-choǎn, Mao-diên-Thọ lại càng rung sợ.)

NGƯỜI NHÀ (vào báo nǔa): Dạ dạ.

MAO-DIỀN-THỌ HỎI: Chi đó vậy?

NGƯỜI NHÀ NÓI: Dạ dám bầm quan lớn.

KHỐC-HOÀNG-THIÊN

Rất nên khẩn-cấp, Lý-Lăng quả quyết
Đến tận nhà vây, thế nguy thập phần.
Thấy quân đóng chen như nêm
Lại rồi còn thêm
Dáo gương sáng-trưng đưa lên
Dòm thấy mà bắt ghê xương
Chúng vây khấp cùng, quyết lòng ra tay
Bắt ngay cả nhà, chẳng chừa ai da !

MAO-DIỀN-THỌ (biến sắc, nói) Lui! để đó mặc ta. (người
nhà lui. Diên-Thọ ngồi ăn-năn nói) Thôi thôi, không xong! cơ-
muru đả bại-lộ rồi.

XUÂN-NỮ

Ta nhơn vì chẳng xét đem lòng quá tham
Chiêu-Quân, làm hại giam cầm
Nay việc đả bất thành
Khiến ra tai biến cho mình
Cùng con vợ cửa nhà thủ xem
Làm sao có thể giữ yên
Thôi thì cần liệu toan
Đừng dễ tới nước đến chớn
Âu là phải tính dỉ-dào tiện hơn
Vậy đang rộn-ràng nguy cấp
Chỉ nên cần bức tranh
Là cái dấu-tích Chiêu-Quân
Thế thì mi sẽ lại còn chẳng may
Chiêu-Quân này! mưa đứng cười
Thè không đợi chung trời với mi

(Chạy vào lấy bức tranh Chiêu-Quân cắp theo, đoạn ngó tú phia,
ra bộ luống cuống)

NÓI: Cha chả! bốn phía quân vây kín-mít, tấm thân lảo
khó thoát qua, (tiếng quân reo lên) trời đất ôi, chỉnh sơ e
hùm chắc phải sa, vì xem quả kiến bò chẳng lợt, rồi đó,
tim mải mới được một chỗ lỗ rào vừa chung lợt, Mao-diên-Thọ
mừng lòng nói) À à, may giữ may giữ! phước thay phước



Mẹ Chiêu-Quân tới kỳ thai-sản, Vương-Trung hết sức lo rầu.



thay ! có lồ rào dựa chồ này đây, lão chung tuốt trốn đi
mới tiện. (Nói rồi chung qua thoát thân, Lý-Lăng và quân ào vô,
bắt cả nhà, chẳng sót một người, chỉ có Mao-diên-Thọ không thấy
đâu cả.)

LÝ-LĂNG TRUYỀN : Quân bầy, mau tìm khấp hết, phía
trước đàng sau, thử coi Mao-diên-Thọ ở đâu, bắt ra để chém
đầu lập tức. (Quân dạ rân, tầm kiếm khấp nơi, cũng không thấy
dạng. Quân vội vàng chạy ra báo. Lý-Lăng kinh sợ, nói). Khồ thay !

NGỦ-ĐIỂM

Thánh-hoàng đả chỉ truyền nên
Bắt cho được gã Diên-Thọ này
Mà nay nó trốn rồi đây
Khiến ta thật nghĩ suy lạ dường.

NÓI LỐI : Ta phụng mạng triều-đình bắt quyết, có một
thằng gian-tặc này thôi, nay để cho nó thoát được rồi, thì
đến lúc hồi trào, ta cũng khó tâu bày lầm chờ.

QUÂN (đem sổ ra) : Dạ, chúng tôi đã tức-tốc, đi khấp hết các
nơi, biên gia-sảng đã rồi, xin trình ngay quan lớn.

(Lý-Lăng mở sổ ra xem, lắc đầu thở dài).

LÝ-LĂNG NÓI ; Úy châu ôi ! thằng Mao-diên-Thọ, từ xưa
đến nay.

KIM-TIỀN

Chỉ cứ xem, đồ nội đây
Đủ biết ngay nó thật quá rồi.
Vơ-vét của-cải người thôi thôi
Thấy mà hồi ôi !
Nay hết thời, cơ mưu lâu, nên mới lòi
Như thế cũng phước trời không thôi
Có ngày khốn thay !
Thằng gian-ác ni sanh loạn
Tin mà rồi đây chẳng kịp trở tay.
Nay trừ an thì quả rất may.
Nhưng hiềm thay nó đã thoát đi
Chớ chi bắt được, chém đầu cho tuyệt
Như thế trưởng khi, khấp trong thiên-hạ.
Lấy làm hả dạ !

NÓI LỐI: Ôi thôi, cửa cải trong thiên-hạ, nó vét cả vào đây, dở số ra trông thấy mà ghê, âu ta hãy xem qua cho biết. (xem kỹ một hồi) Cha chả, dòng họ nó trên bảy trăm người! ngựa đến ba muôn con! năm muôn lượng vàng, một ngàn muôn lượng bạc, còn nào là hột châu, san-hô, đồi-mồi, dai ngọc, mảng bào, áo quần, nhà cửa vân vân, thôi thì vô số kề, vô số kề. (Sắp quân lính nghe đều le lưỡi. Lý-Lăng dạy giải hết gia quyển Mao-diên-Thọ ra để tra hỏi. Lý-Lăng nói với vợ Mao-diên-Thọ là Mè-thị)

LÝ-LĂNG HỎI: Mầy là chi của Mao-diên-Thọ ?

MÈ-THỊ ĐÁP: Tôi là vợ lớn.

LÝ-LĂNG NÓI: À, mầy là vợ lớn của hắn há ? có vậy nghe ta hỏi.

BÌNH-BÁN-VĂN

- | | |
|-----------|--|
| | Ai mà đi báo tin ? |
| | Để cho chồng mi bay thoát thân? |
| MÈ-THỊ : | Này, xin quan lớn nghĩ cho cùng.
Ngài dạy quân vây chắc tứ phương.
Thật quả nhiên đường tơ sấm vang.
Ai có hay đâu mà báo tin ? |
| LÝ-LĂNG : | Không ai bày cho, thì mi nên
Khai bầy giờ đây chồng mi đang
Ở tại đâu ngỏ cho truy tầm |
| MÈ-THỊ : | Ngài thật không suy lại kỹ cang
Vả bồng-nhiên mà một toán quân
Gần trên số ba ngàn, ít không ?
Vào tận nơi áp vây bịt bùng
Đầu rằng con kiến cũng khó lòng
Chui ngỏ nào cho lọt khỏi vòng
Huống chồng tôi ra được nghĩ xem ? |
| LÝ-LĂNG : | Mầy nhém giấu đâu bày cạn ? |
| MÈ-THỊ : | Có phải là vật gì phương tiện ?
Mà lại bảo nhém giấu, quái thay !
Thiết nghỉ quan lớn đả vâng lời
Đi đến đây, xét cho minh bạch
Há cần chi phải hạch hỏi ai ? |

(Lý-Lăng không biết làm thế nào, mới phải thôi; rồi đem bọn tỳ thiếp của Mao-diên-Thọ ra tra gạn từ người. Bọn ấy đều nói là không biết cả)

LÝ-LĂNG TRUYỀN: Quân bây, nghe ta dặn đà nghé,

MẦU-TÂM-TỬ

Bọn chúng bây áp lại tận tâm
Niêm nhà cửa của kẻ gian-thần
Bắt hết trong bọn gia-quyến nó
Gái trai lớn nhỏ chờ dung
Rồi gông-trói giải về liền
Đề tâu cùng thánh-thượng ngoả đem
Đến ngọ-môn trảm quyết mới ưng.
Thảy đều sẵn đồng lực hiệp tâm.

QUÂN: Trừ gian-thần, sau đề gươong

HẠ MÀN

MÀN THỨ BẤY

(Dở màn ra thấy Lồ-Phi ngồi ra vẻ đắc chí.)

LỒ-PHI NÓI: Thiệt là, người hữu phước được vào đài-i-các, kẻ vô phần cam khổ lảnh-cung, trời xét ra cũng quá chìu lòng, ta nghĩ lại rất ưng thưa dạ.

THẾ-NỮ (vào qui): Dạ, nội-giám vâng Hoàng-hậu, đem chiếu-chi đến nơi, nên tôi vào bẩm lệnh-bà hay.

LỒ-PHI NÓI: Bây cứ việc ra ngoài, đề đó (Thế-nữ lui, Lồ-phi ngồi kinh sợ nói): Quái thay, nay có chiếu Chánh-cung như thế, chắc việc ta bại-lộ chơn-tình, trời đất ôi, nghe qua đường sét đánh bên mình, nghĩ lại biết ăn-năn đả muộn.

NỘI-GIÁM (bước vào nói): Có chiếu Hoàng-hậu, sao chưa chịu nghinh-tiếp? (Lồ-phi qui, cúi đầu, nghe nội-giám tuyên đọc) « Chánh-cung Hoàng-hậu chiếu rằng: Lồ-phi, người Việt-Châu, ý của lo thiên-sứ, đề được tiến cung, bày mưu hại Châu-Quân, đồng lõa cùng Mao-diên-Thọ. Lại dèm-pha

nịnh-hót, toan đoạt ngôi chánh-cung, tội đả rỗ-ràng. Nay phải truất bỏ, không được ở Tây-cung, lại phải giam vào lanh-cung, để dền-bồi tội-ác. Khâm tai.) (Nội-giám đọc xong, liền lột mủ áo, dắt Lỗ-phi đi ngay, Lỗ-phi chưa kịp than-vâng câu gì, chỉ có la hai tiếng «Trời ôi» rồi thì phải bước theo nội-giám. Bỏ sơn-thủy đường xuống. Nội-giám dắt Lỗ-phi ra.)

LỖ-PHI THAN: Thôi rồi, còn chi đâu mà kề.

NAM-AI

Chốn lanh-cung nay, thôi cam cái phần.
Khóc than chỉ đau-dớn cho thân.
Cũng bối mình làm nhiều điều không công
Với gả Mao-diên-Thọ
Làm Chiêu-Quân khổn cùng
Nào ngờ nay nước đến churn,
Mới biết sám hối đả quá
Trước ở chốn lanh-cung thì Chiêu-Quân.
Có thể mong thoát được
Chùr ta đây ngàn-ngầm
Đã trái ý Chánh-hậu thường cảm
Đày vào đây chưa biết đến mấy mươi năm
Mong nhờ vỏ-lộ hoàng-ân
Để thoát-ly còn thấy cái thân an-nhàn.
Nghĩ lại thêm đau-dớn đòi con.

(Nội-giám và Lỗ-Phi đi khuất. Tấm sơn-thủy đường kéo lên, trông thấy lanh-cung).

TRƯƠNG NỘI-GIÁM NÓI: May cho linh-bà Chiêu-Quân
biết chừng nào! Nếu chẳng có Chánh-cung minh-xét, thì
mong chi ra được chốn này, còn như Lỗ-phi, đả mong lòng
ám hại người ngay, chẳng nay thì mai đây, cũng sẽ phải dền
bồi tội-lỗi. (Nội-giám đem Lỗ-phi đến giao cho Trương-nội-giám.
Trương-nội-giám trông thấy, lấy làm vừa lòng, nói thầm rằng.) Mô-
phật! tuần huờn xây chuyền, mưu sâu thì họa cũng sâu, cho
hay thiện ác đáo đầu, muôn sự ai nào tránh khỏi. (Trương-nội-
giám đem Lỗ-phi vào lanh-cung, trông bốn mặt tường, những bắt lạnh
lùng ghê sợ).

LỖ-PHI (úta nước mắt, than): Trời đất ôi, bốn phía tối-tâm
lạnh-léo, một mình ngo-ngần thảm-thương, cha mẹ ôi, cha
mẹ nào có rõ có thông, phần con đả hết trông đợi, rồi đó.



Chiêu-Quân tâu cùng vua Hán, xin cho người dến rước
cha-mẹ mình. Vua Hán lấy làm ưng dạ.



Thôi thôi, sống dả khô, sống vầy thêm khô, chết còn hơn
chết quách là hơn. Bệ-hạ ôi!

NGÂM: « Thôi rồi một cuộc ái-ân,
« Từ đây âm-cảnh, dương-trần cách xa.

VỌNG-CỒ

Từ ngày nay xa-cách
Ân-ái kẽ xiết muôn-vàng
Cùng nhau ngở cho vuôn-tròn
Duyên bách niên phĩ nguyễn
Lòng sâu tính toan mưu thầm.
Thể mà nào hay mắc vòng họa thảm,
Kia Chiêu-Quân khốn-khổ
Nhưng cũng còn được trỡ về cung
Minh nay khô thân vô hạn
Không có ngày thoát nạn rồi đây
Thì chi bằng chết đi hết đời
Là khỏi đọa khỏi dày
Cha mẹ này có hay ?
Công ấm bồng dưỡng dục từ đây
Thôi quả thật hết trông đáp-bồi
Con nghỉ càng thêm cay-đắng thay !
Ôi xét lại cuộc đời
Như giấc mộng mà thôi
Vinh nhục thử biến-di mấy hồi
Thôi thế thì, thì thôi tiếc chi.

(Lỗ-phi than-thở chán rồi, nghĩ cách tự-tữ. Sẵn có dãi khăn, bèn buộc vào trụ giường)

THAN: Chốn lảnh cung nầy, bốn mặt trường vôi lạnh-léo,
một thân hồng-phấn cầm-giam, kiếp sống thừa chết phúc
là hơn, đời đã khô còn mong gì nữa !

NGÂM THI

Dám trách chi ai, chỉ trách mình
Lòng tham đê thẹn kiếp phù-sinh.
Công danh phú-quí, trường xuân-mộng
Tĩnh giấc khôn ngắn nỗi bất bình.

NGÂM: « Còn chi dan-díu với đời
« Mượn dây oan-nghiệt, dứt rồi kiếp sinh.
(tự tữ)

TRƯƠNG NỘI-GIÁM NÓI: Linh bà sao bửa nay ngũ trưa
quá, chừng nầy mà còn chưa chịu dậy ! (bước vào thấy thây
Lỗ-phi, kinh-hãi la lên) Cha chã ! sao mà thân-thề như vầy ?
trời đất ôi ! chết rồi, tự tữ rồi. Có vậy ta hãy mau mau.

LONG-HỒ-HỘI

Vào tâu-bày, thiên-tử hay
Cho kẻ vô, khán vit-tich
Kéo mà ta đây, khó lòng khỏi tội
Ta định chừng ngay, chắc là nay
Hối-hận rắng mưu, đả trót lời.
Âu phải vô đây, đền tội kia
Vì vậy nên, nay toan hủy mình.

HÀ MÀN

MÀN THƯ TÁM

(Dỡ màn ra thấy sơn-thủy đường)

MAO-DIỀN-THỌ NÓI: May cho ta giữ ! nếu ta không
sớm tính, mà tầm chốn thoát thân, thì ngày nay đây, có lẽ
đã làm quỉ không đầu rồi. Vua Hán vì nghe lời Chiêu-Quân,
mà sai Lý-Lăng đem quân đến, vây nhà ta guy-khổn thập
phản, hôm nay ta trốn thoát rồi, nhưng đi đến đâu cũng
nghe người ta nói với nhau rằng : gia sản ta đều bị tịch biên,
cả nhà lại phải còng chết chém. Nếu vậy thì.

KÌM-TIỀN

Thứ nghĩ coi, thù trọng thay
Ta quyết nhiên chẳng đội chung trời
Nay đã trốn khỏi rồi nguyện xin
Báo cùu mời ưng.
Âu ta cần, qua Phiên liệu, xin qui hàng
Tâu các cớ, bấy giờ lại thêm

Sẵn-sàn bức tranh
Trình dung hễ vua Phiên chịu
Đoạn rồi thì ta toan liệu xúi Phiên.
Xin thì đem binh đến Hán-bang,
Ngỏ hồn gây ra mối chiến tranh
Bắt Chiêu-Quân đặng, hả lòng câm hận
Thêm khuấy rối cho, Hán-vương khốn nạn
Mới là ưng bung.

NÓI LỐI : Ta nghĩ lại trong mươi mấy năm trời, mủ cao áo rộng, chức trọng quyền tôn, cả các quan văn võ trào thầu, ai mà chẳng vào lòn ra cùi. Nay chỉ vì một con Chiêu-Quân, mà nó làm cho, gia thế tiêu tan như khói, vợ con cả thảy thác oan, tấm thân ta chui-nhủi gian-nan, chịu đói khát muôn phần cay đắng. Ôi thôi, thù rất nặng thù không quên đặng, Chiêu-Quân còn vua Hán cũng còn, thì Thọ này quyết một liều thân, không sống sót chi thêm đau-dớn. (đoạn ngâm-nghĩ) À à, phải rồi, phải rồi. Ta nói đến nước Phiên, thì lại nhớ tên Vệ-Luật. Vệ-Luật hiện nay là một vị đại-thần ở Phiên; nhưng trước kia.

HÀNH-VÂN

Hắn vốn là, đệ-tử ta mà !
Sau lại nhà vua, mới sai đi sứ
Qua đến nước Phiên, hắn ở luôn chẳng
thèm chẳng trở lại
Đến nay chức lớn
Lại quyền to, thế mình nên qua
Kết sự tình nguyên-do rõ-ràng
Để nhờ hắn liệu, tấu cùng vua Phiên
Cho lão qui-hàng, bấy giờ rất tiện
Sẵn-sàng tranh, còn chi qui hơ
Vả Chiêu-Quân vốn, có sắc phi thường
Chói nước nghiêng thành
Thấy từ nhiên lòng sanh tưởng-to
Cơn bấy giờ ta sẻ thừa cơ
Nói vô it tiếng
Ất sau trả được oán to !

(Mao-diên-Thọ đi khuất. Kéo sơn-thủy đường lên thì thấy
đình Vẽ-Luật)

VỆ-LUẬT (ngồi nói): Ta hãy còn nhớ năm xưa, ta làm

quan bên Hán, bị các quan ngự-sử, họ vẫn cứ tâu lên, không
cứ ai đi sứ hòa Phiên, chỉ quanh-quẩn một mình ta chịu,
may sao.

NGỦ-DIỄM QUA BÀI-TẠ

Vốn mình chẳng có người thân
Sót đâu lại Hán-bang thiệt mùng
Vầy nên lúc ấy hoà Phiên
Đải tôi thật rất nên hậu tình
Rồi còn lại khuyên mình
Về hàng thuận chúa Phiên
Lòng nghe lọt, đẩy tôi chịu liền
Từ mấy năm trường sung sướng
Làm đến Tề-tướng tự-nhiên
Quyền-thể đả lớn lại sang
Sướng hơn tại Hán-bang thập phần

MAO-DIỀN-THỌ (bước đến, nói) : À à, đây là đến dinh Tề-
tướng Vệ-Luật rồi đấy mà ! (Quân Phiên trông thấy Mao-diên-
Thọ dị hình dị dạng, liền xốc tới quát-tháo làm dữ).

QUÂN PHIÊN NÓI : Bờ này gả kia.

BẢN-TIỀU

Gả lại đến đây có chuyện chi ?
Cái bộ ngấm-trông rất là kỳ !
Quả-nhiên thôi dị dạng
Tựa như bọn bên Hán-dinh dọ tình-hình
M.-D.-THỌ : Xin cậu mưa, đừng ngại dạ,
Tôi mặt lạ, mà thật sạ
Đến đây không định dọ
Lại mong gặp quan lớn hầu được trần-tinh

NÓI LỐI : Này cậu, tôi không phải kẻ đi dọ thám, vốn là
quan bên Hán đến đây, chính tên Mao-diên-Thọ là tôi, với
quan lớn nhà này quen biết. Đến nay có việc, cơ mật muôn
vào, để bày tỏ trước sau, nhờ cậu vỗ bồm lại.

QUÂN-PHIÊN NÓI : Được, có vậy ngài hãy đứng đó. (quân
vào báo) Dạ bồm tướng-công, hôm nay có một người lạ mặt,
tên gọi Mao-diên-Thọ tự xưng, là quan bên Hán vốn có tình,
cùng với tướng-công xin yết-kiến.



Chiêu-Quân cùng cha mẹ đoàn-viên, cúi đầu lạy mừng.



VỆ-LUẬT NÓI: Đè đó mặc ta. (quân lui) Lạ nầy, thầy ta vốn đang làm tê tướng, bên Hán-triều vui hưởng vinh hoa, sao tự nhiên bồng đến đây cà? tất là có sự gì biến-cố. Âu là ta kíp mời vào. (Nói xong truyền quân mở cửa giữa đè nghinh tiếp. Vệ-Luật bước ra cúi đầu chào.) Kính chào lão-sư, chẳng mấy khi lão-sư đến, chúng tôi không kịp tiếp-nghinh, cam thất lẽ vô cùng, dám cúi xin tha lỗi.

MAO-DIỀN-THỌ NÓI: Ngài dạy quá lời, có đâu tôi dám. (Hai người dắt nhau vào trong.)

VỆ-LUẬT NÓI: Dám bầm lão-sư, chẳng hay.

Tiếp TỨ-ĐẠI

Lão-sư đả ở làm quan
Bên Hán-triều oai-danh khấp xú
Trót một đời vinh-hoa phú quý
Cớ sao mà hôm nay lại chỉ
Sang đây như thế.
Chẳng có quân lính gì cả vầy?
Quả nếu có sự gì
Lão-sư cứ việc tỏ bày
Cho tôi tường chờ ngại điều chi.

M.-D.-THỌ : Hôm nay số là tôi đây.
Cũng bởi vua Hán không nghỉ cạn
Mà đi vội nghe lời.
Chiêu-Quân tấu đó thôi
Bắt cả nhà chúng tôi giết ngay
Cũng may tôi được thoát dây
Vẫn nghe ngài ở bên này, vốn
Oai quyền lẫy-lừng
Nên tôi quyết đến xin
Mong ơn ngày đoái-thương
Ngỏ tấu lên Phiên-chúa nói rằng:
..... Tôi quyết đến qui-hàng
Phiên-chúa nếu đã ưng
Dùng tôi, tức thì dung.
Tranh của nàng Chiêu-Quân chắc thấy
Thế nào, cũng động tình
Tất-nhiên cất binh sang.
Đánh Hán giành mỹ-nhân.

VỆ-LUẬT :

Khiến nó không có thể được gần
..... Chung-chạ với Hán-hoàng
Như thế tôi mới hã tẩm lòng
Dám xin ngài nghỉ giúp giùm
Vâ lão-sư hôm nay đã cậy
Vậy tôi nguyễn tận tâm
Dịp rất may lão-sư khá liệu
Dành phuong-kế sẵn-sàng
Mai tôi tiến triều xem
Tấu sự tình lão-sư với vua Phiên.
Hè tôi tiến-cử túc-nhiên
..... Lão-sư được sắc phong.
Cũng giữ-chức đại-thần
..... Không đến nỗi phải buồn.
Sau cất binh khuấy-rối Hán-hoàng
Cho trã được
Cái thâm thù Chiêu-Quân, đó mới ưng.

NÓI LỐI: Có vậy, lão-sư cho tôi xem bức tranh Chiêu-Quân coi thử nào ! (Mao-diên-Thợ nói : Được ! đoạn lấy ẽ trong đầy xổ ra cho Vệ-Luật xem. Vệ-Luật khen) Cha chả ! cứ như bức tranh này thì.

KHỐC-HOÀNG-THIÊN

Quả-nhiên quốc sắc, chúa Phiên thấy chắc
Phải động lòng thương, tiếng thiên-hạ đồn
Vẫn không mấy khi sai nêu.
Việc nầy từ-nhiên
Chắc xong, lão-sư an tâm
Chờ sáng ngày tâu vua Phiên

M.-D.-THỢ : Đến đây ngồi-ngàng, có ngài cho nêu
Dám xin giúp giùm, đó là ơn thâm.

VỆ-LUẬT NÓI: Lão-sư đi đường mệt-nhọc, có vậy cứ
vào an nghỉ là hơn.

MAO-DIỆN-THỢ NÓI: Cám ơn ! việc ấy xin ngài ráng
giúp.

HẠ MÀN



MÀN THÚ GHÍN

(Dở màn ra thấy vua Hán ngồi với Chiêu-Quân)

VUA-HÁN NÓI: Tây-cung ái-phi ôi, trẫm cùng với ái-phi đây kề, từ ngày gương kia bể lại lành, thử nghĩ xem trong cuộc chung-tình, xiết bao nỗi ái-ân đầm-ấm.

CHIỀU-QUÂN NÓI: Muôn tâu bệ-hạ, đó là cái phước riêng của thần-thiếp. Nhưng thần-thiếp nghĩ đến chừng nào, thì lại càng không được yên tâm chừng nấy, đó bệ-hạ.

VUA-HÁN HỎI: Ái-phi nói như thế, là ý làm sao ?

CHIỀU-QUÂN ĐÁP: Muôn tâu bệ-hạ, vả chăng bệ-hạ đả có lòng thương yêu đến thiếp.

LƯU-THỦY-ĐOẢN

Thì lòng này toại thay
Ôn biền trời đời đời tac-ghi
Việc sung-sướng kẽ xiết chí
Nhưng cha mẹ tôi thời xa cách
Từ bấy nay bắt tin-âm
Thật chưa trông thấy nhau một lần.
Vậy thì xin chúa rộng thương
Cho quân sang rước vô Kinh,
Ngỏ mong được với nhau một đòn
Thì thật là trọn nguyễn ngày xanh.
Thiếp đây thệ quyết xin ngậm vành

VUA :
Này thôi ái-phi mựa dừng.
Chớ có lo, trẫm xin vui lòng.
Truyền bảo đến rước hai thân.
Để cho được sum-hiệp với con
Hầu chung vui bỏ cơn đợi-chờ.

(Chiêu-Quân lạy tạ vua Hán)

VUA-HÁN TRUYỀN: Nội-giám, mau đòi quan Triệu học-sĩ vào đây ! (nội-giám vâng lệnh bước ra).

TRIỆU HỌC-SĨ (bước đến nói): Thánh-thượng cho nội-giám triệu ta vào, không biết có việc chi truyền dạy, (bước vào) Dạ, hạ-thần phụng mạng ứng hầu, chúc thánh-hoàng vạn tuế.

VUA-HÁN NÓI: Nầy quan học-sĩ, nhà ngươi hãy mau
phụng chỉ, tới Việt-Châu với Vương hoàng-thân vào Kinh,
ngỏ cùng với tới Tây-cung, cùng chung hưởng vinh-hoa
phù-quí. (Triệu học-sĩ lảng mạng lui ra. Vua day lại nói với Chiêu-
Quân.) Ái-phi ôi, trẫm đối với ái-phi, thật là: Núi nặng
không qua tình nặng, đất dày khó ví nghĩa dày, ái-phi mà
ao-ước điều chi, trẫm đây cũng làm y như thế.

CHIÊU-QUÂN NÓI: Bệ-hạ ôi, từ buổi đặng dựa kè
long-thê, cuộc ái-ân xiết kẽ muôn vàng, nay mà bệ-hạ, lại
cho vời cha mẹ tôi sang, thật ân-đức cầm bằng trời biển.

TRIỆU-HỌC-SĨ (vào tâu): Dạ, muôn tâu bệ-hạ, hạ thần
phụng mạng, đến tận nơi rồi, tuyên-đọc thánh-chỉ xong-
xuôi, thì tri-phủ là Ngô-văn-Qui. Người nói rằng:

HÀNH-VÂN

Hiện nay người, mới được bồ ngồi.
Tri-phủ mà thôi.
Thế nhưng nghe nói: quan phủ trước đây
Chính họ Vương có người con được
Tiến cung nhưng bởi
Có tội nên thánh hoàng dạy đem
Giam-cấm vào lãnh-cung chẳng dùng.
Cơ mà thân-phụ, của nàng Chiêu-Quân.
Phải cách quan liền, lại cùng quyến-thuộc
Bắt dày ra Liêu-đông ở ăn.
Đến nay đây có, thánh-chỉ như vậy,
Bảo phải cho vời
Vương hoàng-thân thì nay có đâu.
Nên hạ-thần kíp trở về tâu
Nếu như thế ấy
Chắc Mao-diên-Thọ thiết mưu.

VUA (tức giận) NÓI: Cha chả! thắng Mao-diên-Thọ dám
mạo chỉ để làm hại hoàng-thân, nay dầu bắt được nó, phân
thây làm trăm mảnh cũng còn, chưa hã được tấm lòng của
trẫm.

CHIÊU-QUÂN THAN: Trời đất ôi, nếu vậy, Mao-diên-
Thọ thiệt là tàn-nhẫn, khiến cho ta nghĩ đến đau lòng, nó
dả toan kế quĩ mưu thần, khiến ta đến lãnh-cung chịu khổ.



Chiêu-Quân, sau khi giáp mặt cùng cha mẹ, nỗi mừng lộn túi,
khien vua Hán cũng thương tình.



Nhưng thế chữa ưn; lòng dành dạ, lại còn thêm dày-dọa
hai thân, Mao-tặc mầy hối mầy!

NGÂM: « Bao giờ ta trả được hòn,
« Bắt mi uống huyết mới dành dạ cho.

VUA-HÁN NÓI: Thôi, ái-phi chờ có than-thở, để trẫm
truyền quan học-sĩ tới Liêu-Đông rước hoàng-thân cho, còn
thắng gian-thần kia, trẫm đả dạy họa đồ-hình, phân-phát khắp
trong nước. Rồi đây chắc nó cũng khó lòng mà thoát được
lưới trời (Nói đoạn liền sa: Triệu học-sĩ thắng tới Liêu-đông. Triệu
học-sĩ phụng chǐ bước ra.)

CHIỀU-QUÂN NÓI: Muôn tâu bệ-hạ thiệt là :

LƯU-THỦY TẦU-MÃ

Vì việc riêng, thế mà nhọc công
Thật là ơn, sánh đường non Thái.
Cho nên, thiếp thêm ngại trong tấm lòng.

VUA: Có gì cho lầm,
Nay ái-phi nghĩ thôi thật lầm,
Vì nhân-duyên với nhau lại còn.
Phân chi điều công với tư riêng.
Cùng gọi cho, là ân thâm,
Xui nên trẫm buồn.

(Triệu học-sĩ đưa vợ chồng Vương-Trung vào. Vợ chồng lạy vua,
chúc câu vạn tuế. Vua truyền cho ngồi, đoạn phong Vương-Trung làm
quốc-trưởng, Diêu-thị được phép ra vào trong cung với Chiêu-Quân.
Lại truyền cho công-bộ một tháng phải làm xong lầu đài cho vợ
chồng quốc-trưởng ở. Chiêu-Quân bước xuống ôm cha mẹ mừng
mừng tủi tủi, biết bao là tinh).

CHIỀU-QUÂN NÓI: Cha mẹ ôi, ngày nay mà con được
còn trông thấy cha mẹ dày, thi thật phước trời dành đê.

DIÊU-THỊ NÓI: Vương-Tường con ôi, mẹ hiện nay mờ
mắt, mà dường như trong giấc caiêm-bao.

VƯƠNG-TRUNG NÓI: Con ôi, nỗi sanh-ly đau-dớn biết
chừng nào, thân dày đọa khổn-cùng khôn xiết kẽ.

VỌNG-CỘ

Từ ngày con xa cách
Luốn những mỗi mắt trông chừng
Mà chưa thấy tin vui mừng

Thêm xảy ra nỗi buồn
Tù-nhiên có quan quân cùng
Kéo vào hành-hung nói rằng là vưng
Là mình vưng thánh-chỉ
Đi đến mà bắt mẹ cùng cha
Đày ra xứ xa nhơn tội
Con đã làm ở tại hoàng-cung
Từ bấy giờ xiết bao khốn cùng
Ngày nay được hã lòng
Thật cũng nhờ bối chưng
Trên thánh-hoàng đã rộng lòng thương
Võ-lộ rưới chan khấp cùng
Ơn đức này ngàn lăm dám quên
DIÊU-THỊ : Cũng bối dứa gian thần
Mao-diên-Thọ nó thù thảm
Nay rốt cuộc phai lâm tai-nàn
Như thế thì cao-xanh chí công.
CHIỀU-QUÂN : Nói lối : Mẫu-thân ôi, chẳng hay mời rồi, mẫu-thân sanh
sản, mà em trai hay là em gái đó vậy ?

DIÊU-THỊ ĐÁP : Em gái đó con. Mẹ lại đặt nó là Thoại-
Chiêu-Quân, theo như lời con dặn.

CHIỀU-QUÂN HỎI : Bây giờ em con ở đâu ?

DIÊU-THỊ ĐÁP : Nó đang ở tại dinh quan Triệu học-sĩ.
(Chiêu-Quân truyền cung-nữ đến dinh ấm Thoại-chiêu-Quân vào,
Cung-nữ ấm vào, trao cho Chiêu-Quân)

CHIỀU-QUÂN (nhìn nói) : Này em, chị đây em ! tội nghiệp
cho em tôi thời thôi. ! vừa mới lọt khỏi lòng, mà đã
phải mắc vòng lao khổ.

VUA (nhìn rồi khen) : Tiều-thơ dẫu còn ít tuổi, mà dung
nhан sắc-sảo lạ thường, thật là quả giống chị như khuôn
đúc đó.

CHIỀU-QUÂN HỎI : Thưa mẫu-thân, em con năm nay,
chừng như ba tuổi thì phải ?

DIÊU-THỊ NÓI : Phải, em con năm nay lên ba.

CHIỀU-QUÂN (trao em lại nói) : Cha mẹ ôi, như ngày nay
đây, là :



Chiêu-Quân, sau khi được vào Tây-cung, mới xin vua Hán
cho vời cha mẹ đến. Hiện cùng nhau gặp-gỡ phỉ-nguyền.

BÌNH-BÁN VĂN

Vui mừng thôi xiết chi.
Trót năm trời phân-ly thảm thay
Ngày nay đây đã thấy nhau rồi
Dường như đang giấc mộng tỉnh ngay
Bởi trước kia minh thật lầm tay
Quân bất lương gian thần đó thôi
Tuy nhiên, hoàng-thiên còn thương, xui
Cho sum-vầy nhau hầu chung vui
Để bù cơn gốc biển ven trời
Thì thật may ! thôi thật quá may !

V.-TRUNG : Ông móc mưa nhuần gội xiết chi
Hoàng-thượng đã cho vời đến đây
Hầu mẹ cha với con hiệp-vầy
Phải làm sao báo đáp ơn dày
Chí như loài gian-tặc kíp chầy
Củng là không thoát được khỏi dây

ĐIỀU-THỊ : Mừng được đến nay hoà-hiép
Tuy biết rằng những hồi ly-biệt
Thì mẹ cha khốn-khổ lắm thay

CA RAP : Nhưng chẳng qua củng bởi cơ trời
Xui khiến cho trước kia phai nạn
Rồi thì nay cùng dặng hiền-vinh

VĀNG

VĀN-THÀNH-BĀN

Gánh hát-bộ kim-thời của Mme Trần-minh-Hiếu, tức là cô-sáu Hồ-anh-Huê ở Cần-thơ.

Là một gánh hát đủ sơn-thủy đẹp, áo-mảo mới, đào-kép đồng, thinh-sắc có, từng diễn khắp Saigon, Chợ-lớn và lục-châu, được khán-giả khen-ngợi chẳng cùng.

Vậy Trương-quang-Tiền xin có mấy lời giới-thiệu.

*Tôi là Annam
Tôi chỉ mua Savon
của hàng Annam
bán mà dùng.*

Savon trắng
HIỆU MẶT TRỜI MỌC
và Savon đen
HIỆU CON RỒNG
của hàng Annam Háovính Côngty là
tốt nhứt, cứng nhứt, ngọt nhứt, bọt
nhiều, lâu tiêu, giặt không mục đồ.





