

# 傳 狀 安

## TRUYỆN TRẠNG ĂN

(Tức là sự tích ông Lê-Nhu-Hồ)

DIỄN-CA

Soạn giả VU-NHU-DO

Prix ; Op20

DEPOT LIBRAIRIE

No 18484



MARS

1er

1933

EDITION

In và xuất bản

PHÙ-VĂN-ĐƯỜNG

N° 16 Rue du Chanvre N° 16

HANOI



# TRUYỆN TRẠNG ĂN

## DIỄN CA

DEPOT LEGAL

© 1900-1910

Nº 18484

Cuộc đời bì thai vẫn xoay,  
Há nên cày phú mà hay khinh-bần.

Ký-sinh trong đám phù vân,  
Được điều kiên-trí, thèm phần vinh hoa.

Thanh-nhàn lịch-sử đọc qua,  
Nhời nôm chắp nhặt một và vui chơi.

Triều Lê thịnh-trị mọi nơi,  
Bốn phương phẳng lặng, giặc-giời thây tan;

Bao la một giải giang-san,  
Anh tài thêu rệt rõ ràng gấm hoa.

Hưng-yên tinh trước cỏ nhà,  
Bần-hàn tu-phúc thực là không hai.

Sớm sinh một cậu con gai,  
Tên Lê-như-Hồ, tuổi ngoài mươi ba.

Hình dong to lớn thực là,  
Thân cao bảy thước, rộng và mươi phân.

Tiếng ă̄n náo nức sa gần,  
Nồi mười cơm mới có phần đủ no.  
Bút nghiên học tập nghiệp nho,  
Chuyên cần ngày tháng muôn cho thành  
tài.

Nỗi nhà thanh bạch sơ sài,  
Lương ăn ngày một ngày hai thất thường.  
Làng bên có một phú thương,  
Sớm sinh một gái, nguyệt nhường hoa  
ghen.

Buồng xuân kín cửa cài then,  
Sôn sao sạ tước, chật len mé ngoài.

Phú ông kén rẽ anh tài  
Tuyên phu nêu vân, chưa ai vừa lòng.

Nghe tin nỗi tiếng thản đồng,  
Là Lê-như-Hồ vốn giọng nho già.

Cầu ô muôn bắc dịp qua,  
Bắn tin mỗi lái sâu sa tò nhời.

Nhân duyên số định tại giờ,  
Đôi bên ưng thuận một nhời kết giao.

Kè từ đá kết vàng trao,  
Thuyền quyền sánh với anh hào đẹp đôi  
Hiểm vi gia nghiệp xa-khơi,  
Nên cho gửi rể về nơi nhạc-dường.

Chải qua được mấy tháng trường,  
Tâm lòng chăm-chỉ đã thường lâng sao  
Phù ông không biết thế nào  
Sang bên sinh phụ tiêu hao tò tinh.

Rằng : con nò vốn thông minh,  
Lòng tôi đê chắc hiền-vinh có ngày.

Không ngờ đã mấy tháng nay  
Sách đèn bỏ mặc tháng ngày tiêu Dao.

Hỏi rằng : Mỗi bữa thế nào,  
Cơm ăn vẫn thối là bao tôi tường.

Đáp rằng : đã mấy tháng trường  
Nó ăn cơm vẫn thối thường nỗi nami.

Cười rằng : chả chäch không chám,  
Súc ăn như hổ nỗi nami bõ gi ?

Nhà tôi bần-bach hanh vi  
Mà nỗi bầy vẫn là khẩn thường,

Nghe song lạ bụng phu-thương,  
Đề rằng : «sức học còn lường sức ăn.

Về nhà, đầy tớ, giật răn,  
Từ đầy phải thôi trạng ăn nồi mười».

Kể từ thỏa thích bụng sơi.  
Sử kinh học một biết mươi lầu thông.

Tốn hao nhường chǎng bằng lòng,  
Phú bà thường vẫn nói sòng mệt hai.

Rằng : «trong cơ nghiệp nhà này,  
Thêm vài đứa đến lung lay chuyển vẫn».

Ông rằng : «Bà chờ ngại ngần,  
Ăn nhiều rồi cũng thêm phần vinh hoa.

Vả chǎng trong cõi người ta,  
Sinh voi sinh cỏ nhẽ là cõi nhiên».

Bà nghe cậu hết nhời khuyên,  
Tâm lòng ghen tức bội lên muôn lần.

Rằng : «Ăn thi nó có phần,  
Chứ làm chưa chắc được phần nào đâu.

Của nhà ba mẫu ruộng sâu,  
Bắt đi phạt cỏ xem sau thế nào».

Nói song truyền gọi trạng vào,  
Dặn dò sấp ngửa lao sao mấy nhời.

Trạng nghe đành cũng vâng lời,  
Vác liềm hái đến một nơi, ngủ khè.

Đúng chưa bà ở chợ về,  
Thoạt nhìn thấy ngủ bò mê, thinh linh  
Tam bánh nổi trận lôi đình,  
Về nhà, chạy thẳng một mình ton ton.

Nắm ông rằng : nói nữa còn,  
Rề kia đợi vận nước non sau này.

Sai đi đâ nữa ngày trầy,  
Ai ngờ nó vẫn ngủ ngay bên đường.

Nói song lôi tuột phủ thương,  
Đem ra ruộng cỏ xem tướng, hóa ra

Từ khi bà chạy về nhà,  
Trạng liền phạt cỏ quang ba mẫu liền.

Cá tôm chạy nhảy huyên thiên,  
Con nào không kịp chết liền nồi phơi.

Ông bà giắt giùm đến nơi,  
Thi đà quang đàng sạch với tú bè.

Trạng đương khoan bước ra về,

Có phao nhàn hạ, cõ bẽ thảm thơ.

Phú ông khen : thực người giỏi,  
Trong ba mươi ruộng phút thời làm song

Cơm ăn dầu đến mười nong.  
Mà tài như vậy phỏng lòng tiếc sao?

Bà nghe phân tò tiêu hao,  
Lòng riêng riêng phục tài cao tốt vời,  
Thoi đưa ngay phạt tháng giỏi,  
Song kỳ vun gốc đến thời ăn hoa.

Phú bà bảo trạng kíp mà  
Đi tìm thợ gặt độ ba mươi người.

Nghé song trạng dặn mấy nhời,  
Cơm nhà cứ thôi, tôi thời về ngay.

Ở nhà sắp giọn đồng tây  
Cơm ba mươi xuất săn bầy song song.

Đi không trạng lại về không,  
Nói rằng ; tìm mãi nhưng không có người

Nói song đoạn bầy nhiêu nhời,  
Cơm ba mươi xuất chạng sơi một mình,

Phú bà biết giõ âu tinh,

Buồn cười mà lại bức minh biết bao.

Đã không gọi được người nào.

Cơm thì ăn hết làm sao bây giờ?

Thưa rằng: Mẹ chẳng phải ngờ,  
Lúa kia, con gặt một giờ mà thôi.

Giao năm thước tay cầm chuôi,  
Săm sầm đe nẹo ra nơi cánh đồng.

Gặt song mới hết một công,  
Bỏ làm bốn gánh thẳng giang về nhà.

Ông bà tấm tắc khen hòa.  
Một là thiên tướng hai là thần nhân.

Năm ngày thiên địa xoay vần,  
Tuổi ba mươi tiếng vẫn nhàn vang đời

Ân khoá rộng xuống chiếu giờ,  
Bốn phương sỹ tử khắp nơi học trò.

Vào trường ganh sức làng nho,  
Vũ môn ai chả muốn cho hơn người.

Bốn kỳ song kéo bảng giờ,  
Ông nghè cập đệ Lê thời dự tên.

Kim loan ban lịnh đại diên,

Êm giờ gập buổi mây xanh,  
Lại chơi bàn soạn văn-thanh xa gần.  
Đôi bên ý-hợp muôn phần.  
Hỏi đứa gia nghiệp nỗi gần nỗi xa.  
Thành rắng : gia nghiệp trong nhà,  
Chẳng gia gi cũng đủ là no say.

Hồ rằng : Nghịệp bác to thay,  
Cũng không chịu nỗi tôi nay một tuần.  
Thành rằng : Đừng nói một tuần,  
Dầu vài tháng cũng đủ phẫn giúp say.  
Hồ rằng : Nếu thế thì hay,  
Tháng sau vào độ ngày dày tôi sang.

Quyết làm cho bắc kinh hoàng,  
Đảo điên gia nghiệp toang hoang cửa nhà  
Nói song trong mặt cười sà.  
Tiệc tàn từ biệt lại nhà sơ chưa.  
Vừng giăng khuyễn, bóng sao thưa,  
Hẹn kỳ đã đến, thản thơ lại nhà,  
Hỏi ông, ông lại vắng xa,  
Bảo bà, tôi vốn bạn đà với quan.  
Đến đây cách chở quan sang,  
Ba mươi đầy tờ còn quàn ngoài kia,  
Mong bà cơm thối vài nia,  
Ban ơn cho chúng khỏi khi đòi lòng.  
Bà nghe kíp bảo nhà trong,  
Lợn làm con béo, gạo dong năm nồi  
Sáu mâm giọn đã song rồi,  
Ông liền lập túc vào ngồi ăn ngay.  
Ăn như gió cuốn mây bay,  
Sáu mâm hết trọn, chắp tay tạ về.  
Trong rèm bà thấy mà ghê,  
Ngẫm ăn thế ấy, bụng, mề ra sao.

Toàn gia bàn soạn lao nhao.  
Nguyễn Thành đâu đã đi vào trước sân  
Bà bèn phân thuẬt xa gần,  
Người đâu kỳ quái muôn phần lạ thay.  
Ông rằng :vốn bạn ta nay.  
Là Lê như Hồ ngày đầy sang chơi.  
Ai ngờ ông đã đến nơi,  
Mà ta vắng mặt xa chơi chưa về.  
Chắc ông chách móc mọi bể,  
Phải sang tạ lỗi, để huề mồi song.  
Nói rồi thầy tờ thảng gióng  
Đến nhà truyện vân nói sòng một hai.  
Hồ bèn truyền gọi nhà ngoài,  
Làm hai con lợn, sôi vài hốn noong.  
Cỗ bàn kê giọn đã song.  
Cùng váo bàn tiệc, ăn trong một giờ.  
Nguyễn Thành ăn khỏe có thừa,  
Cơm ăn hết nửa, sôi vừa một nong.  
Phần mình, Hồ chưa no lòng,  
Ăn sang phần bạn, sạch song tức thi.

Nguyễn Thành thấy vậy sinh nghi,  
Răng ăn như vậy thật thi trạng ăn.

Ngày xưa đã có thành văn.  
Tiên sinh Mô-Trạch khoẻ ăn ai bì.

Xem ra cũng chẳng thăm gi,  
Cơm ăn mươi tám, canh thi mươi hai.  
Giá so với sức quan ngại,  
Sức ăn còn kém đến hai ba phần.

Đường giới gặp hội phong vân,  
Tả thi lang đã thăng giàn đến nơi.

Năm mây bỗng xuống chiếu giờ  
Sai ông đi xứ sang nơi bắc chiếu,

Cửa nhà dặn lại đôi điều,  
Trên đường nguy hiểm cũng liều bước  
[chân]

Theo hầu có một tên quân  
Tài nghề biện bạch, thêm phần tinh nhanh

Thầy trò lẩn bước đường xanh,  
Giã từ cố quốc, tới thành ngoại nhâm.

Tháng ngày luân chuyển xoay vần,

Kinh đô vua ngự đã gần tới nơi.

Nhin xem non nước một giờ,

Nhân dân phồn thịnh, khắp nơi thái hòa

Trập trùng san sát trăm tòa,

Nào định cơ mật nào tòa hàn làm,

Biển vàng chói lợi muôn tăm,

Càng tôn vẻ quý, càng cầm mầu thanh.

Đến nơi, trinh giấy dưới thành

Liu-Lô có xứ nam thành đã sang,

Trưởng thành truyền lệnh voi vàng.

Thả cầu mặt nước mở toang cửa ngoài.

Chạy ra sa đón đậm ngoài,

Dịch dinh tiếp rước khâm sai nam triều

Sức ăn vua đã biết nhiều,

Truyền làm tiệc yến bao nhiêu cho vừa?

Cò quan cận thị quy thừa

Phải mười tám bức mời vừa trạng ăn,

Thời trán thức thức sầm săn

Lại thêm đầu cá giống giàn đầu người.

Bấy giờ trạng đã đến nơi,

Vào chầu bè kiển tò nhời tiêu hao.

Vua truyền cho xứ nam trào,  
Hàng ăn mươi lăm từng cao yến bầy.

Lệnh truyền vội vã ra ngay.  
Ăn từ từng nhất đến ngay từng cùng.

Sự đâu có sự lạ lùng,  
Đầu người thấy cũng dựng chung mâm  
vàng

Trạng ta chẳng chút kinh hoàng,  
Lấy đôi đũa sốc, vội vàng giơ cao  
Răng ta người ở nam trào,  
Binh sinh chưa nếm chút nao đầu người  
Sang đây nhơ lượng thành giờ,  
Ăn đầu ngoại quốc, thử thời xem sao.

Muôn dân thấy việc hãi hào,  
Ồn ồn cùi mặt ào ào lảng đi.

Trăm quan thấy trạng nói khi,  
Truyền ôm đầu cá bỏ thi một nơi.

Đức vua nghe tấu mọi nhời,  
Truyền đem bịt mắt trạng thời không tha

Dẫn đi dề một phương xa,  
Đem về hỏi trạng đây là nơi đâu.

Trạng bèn đặt gối quy đầu,  
Rằng nơi dự yến ăn đầu trước đây.

Đức vua nghe tỏ tâu bấy,  
Khen rằng minh mẫn lòng hay tỏ thường  
Truyền cho mở mắt như thường,  
Điện định sớm tối được thường vào ra  
Gặp kỳ đại hạn nắng lòa.

Vua truyền các sứ phải ra cầu giờ.  
Trạng nghe chiếu chỉ tỏ nhời,  
Vội vào bệ kiến phản lời tâu qua.

Hỗn minh nước nhỏ nơi xa.  
Xin nhường nước nhơn, cầu đà trước khi  
Bấy giờ nhơn nhỏ phân tri,  
Nước nào cũng muốn tỏ thi tài năng

Khắp quan xứ nước lân bang,  
Cầu mưa vẫn nắng trang trang nực cười  
Soay quanh đến lượt trạng thời.  
Cầu mưa vua đã cho vời tức kbi

Thưa rằng : phận mỏng biết gi  
Có thằng thầy tờ vốn thi tinh phân  
Hô phong hoán vũ tàng thân.  
Vốn xưa học phép thần nhân vũ hầu,  
Nghe nhời tấu hết mọi câu,  
Truyền đòi vào để nó cầu xem sao.  
Nghe nhời ông bảo quân vào,  
Cứ như thế ấy lao sao tò bầy.  
Thưa rằng muốn được mưa ngay,  
Phải ngày tháng tốt, cúng dầy mới linh  
Đức vua nghe tò sự tinh,  
Cho về chọn được giờ linh mà cầu.  
Thầy trò linh chỉ lui chầu,  
Cỏ gà si trắng trước sau sem tường.  
Chải qua được mấy hôm trường,  
Cỏ gà si đã mọc nhường trắng tinh.  
Biết kỳ mưa đến vội trinh,  
Lập đàn chạy giới tụng kinh đêm ngày.  
Gặp đâu may lạ nhường thay,  
Đàn vừa mới cúng, đồ ngay mưa rào

Gió kêu mưa thét rào rào,  
Nước sâu ba thước, ruộng cao nửa bờ.  
Vua quan nóng mặt đợi chờ,  
Thấy mưa mừng rõ còn ngờ chuyện chi  
Bở về phong sắc tức thi,  
(Thượng thư lưỡng quốc) Hồ thi về [vang]  
Còn như thầy tờ họ Hoàng.  
(Quốc-sư lưỡng quốc) quan sang tuyệt vời  
Ngự còn truyền phản mấy nhời,  
Bắt ông ở lại giày thời con vua.  
Muốn về ông mời lần lúa,  
Hoàng tôn động lõi như mưa vụt liền.  
Nói rằng thầy phải có quyền,  
Trước cần học lẽ, sau truyền đến văn.  
Nội cung hoàng hậu băn khoăn,  
Phần thương con khổ, phần căm thầy đồ  
Mặt rồng thường vẫn kêu cho,  
Tái hồi cố lý nên cho trạng về.  
Kéo lòng nhớ đến hương quê,  
Lập nghiêm khắc khổ mọi bề con ta.

Vả cháng thiên hạ bao la,  
Thiếu chi biền học mà ta giữ người  
Đức vua nghe tò mòi nhời,  
Thiết chiều cho trang tái hồi cổ hương.

Bước đi đ笨 mấy năm trường,  
Giờ v e nay th t vinh dương mặt m y.

Kim loan bái tạ sân mây,  
Tái hồi cố lý vui say cõi lòng.

Quạt cờ se ngựa thảng dòng,  
Trông chừng bắc khuyết song song tiến về  
Chẳng bao đã đến hương quê,  
Vào chầu phục chỉ moi bè tiêu hao.

Cả chiều vua chúa khen lao,  
Mệnh vua chẳng để chút nào hổ người.

Khâm ban sắc chỉ tức thi,  
«Thượng thư lưỡng quốc» muôn đời  
hậu ân

Tên quân cũng được dự phần,  
Sênh sang biển mū cờ quân theo hầu.

Đường giới há hẹp ai đâu,

Khi nén chẳng lọ là cầu, mới nén.

Hồi gia tết yết tồ tiên,

Vợ, chồng, cha mẹ đoàn viên một nhá.

Sân lai rậm rạp ngàn hoa,

Một cây đại thụ bóng xa rợp đường.

Nếp nhà theo nghiệp thư hương,

Con con cháu cháu văn trường nức danh

Cho hay hữu chí cảnh thành,

Há là số tại giới xanh buộ€ người.

Nôm na chắp nhặt vài nhời,

Mua vui chép đẽ mọi người cùng xem

---

HẾT

Certifié conforme  
au tirage à écran  
ville croisée.

Kombi le Mars 1933

KWOG  


CÁC THỨ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN  
TIỀU THUYẾT TẦU

**NAM-TỐNG  
PHI-LONG**

Đã xuất bản quyển thứ MƯỜI Giá	0q10
Phong thần Diễn nghĩa	2p70
Thuyết đường —	2p00
La thông —	0p60
Chinh động —	1p00
Chinh tây —	2p00
Tây du —	2p30
Tân đường —	0p70
Quan công —	0p50
Tầu mã xuân thu —	0p90
Thảo mộc xuân thu —	0p60
Kính hoa duyên —	1p70
Tống tử vân —	1p00
Bắc du trấn võ —	0p34
Tây thi «là một người con gái liều minh báo nước»	0p15