

16°  
Indoch  
1247

SÁCH GIỚI THIỆU

VĂN-HỌC TRUNG-QUỐC  
HIỆN-ĐẠI

**TẠP VĂN**

ĐẶNG THÁI MAI  
dịch



**mới**

1247



THE GREAT ROAD

THE GREAT ROAD  
THE GREAT ROAD

TAP VAN



1885

Dépot légal  
Bureau des Archives et  
de la B. C. centrale  
à Hanoi  
Certificat exact triage  
mille exemplaires  
Hanoi, le 6-2-41  
Le Directeur





Handwritten text in blue ink, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and includes the word "Honor" and the number "11-3-2-11".





TAP VĂN



TẬP VĂN do nhà MỚI xuất-bản,  
ngoài những bản thường có  
in thêm 10 bản giấy lụa gió.  
HOÀNG YẾN đánh dấu từ I đến  
X. Mười bản này không bán.

TẬP VĂN  
BẢN SỐ



LOẠI SÁCH GIỚI - THIỂU

ÁO-DẠT-TƠN



VĂN-HỌC TRUNG-QUỐC

HIỆN-ĐẠI

# TẬP VĂN

ĐẶNG THÁI MAI

dịch



= mới =

10, LÊ LỢI - HANOI

M C M X L V

160 Indoch

1246



CÙNG MỘT TÁC-GIA

Văn học khái luận (Hàn-Thuyên)

Lỗ Tấn (Thời-Đại)

SẼ XUẤT BẢN :

Lôi Vũ — Dịch theo nguyên văn của  
Tào-Ngu.

(Nhà in Thanh-Nghị)

Gia — Dịch theo nguyên văn tập tiểu  
thuyết của Ba-Kim (Mới)

ĐANG SOẠN :

Chung quanh vấn đề sử học

(Mới)

Một trăm năm văn học Trung-Hoa

(1840-1940)

(Mới)



## MÃY LỜI NÓI ĐẦU

Phong trào tạp-văn cũng là một luồng dư-ba trong trào-lưu văn-học đại chúng ở Tàu vào khoảng hai mươi lăm năm giời gần đây. Bắt đầu từ 1917, lịch-sử vận-dộng tân-văn-bóa ở Trung-quốc đã gây nên hai cuộc tranh-biến khá kịch-liệt.

Vào khoảng 1917-1920, là thời-kỳ tranh-biến về « Ngữ-thể ». Các nhà văn đã thảo luận về tự-liện và văn thể của văn-bọc, đã cùng nhau biện bác về vấn đề : lúc viết văn nên dùng những tiếng nói thường dùng trong đại-chúng hay chỉ nên dùng tự-liện cao quý, và theo thể-lệ uyên-bác của lối văn cổ - điển.



Một bên, phái Học-hành (đòn cân văn học) thì ủng-hộ cổ văn, — tức là lối « Văn-ngôn ». Bên kia, các nhà văn mới trên lập-trường dân-chủ, hay xã-hội chủ nghĩa có Hồ - Thích, Trần-độc-Tú (hay Trần-trọng-Phủ) làm lĩnh-đạo và có bộ biên-tập các tờ tạp chí tân-tiến nhất là tờ Tân thanh-niên làm hậu-thuần để xướng-lối văn phổ-thông, văn bạch-thoại để truyền bá tư-tưởng mới vào trong đám dân chúng cho nhanh chóng và tinh tường. Cuộc tranh-biện này đã kết-thúc với sự thắng lợi vẻ vang rõ rệt của văn bạch-thoại.

Sau đó, cuộc tranh-biện lại tiếp tục xung-quan vấn-đề: « nội-dung của nền văn học mới ». Ấy là cuộc văn-học luận-chiến trong khoảng 1926-1928. Thời kỳ này là thời-kỳ tự-chính trong quan-điểm duy-vật biện-chứng-pháp. Số là một vài tác giả, đứng trên lập-trường vô-sản đã yêu cầu văn-học và nghệ-thuật phải thỏa-mãn một mục-dịch duy-nhất, mục-dịch tuyên-truyền về chính-trị và xã-hội. Thái-độ quá khích đó đã xúc



động lên những dư - luận phản-đối của  
phái Ngũ-ti (Tơ lời). Lần này, không  
phải là một cuộc tranh-biện về idéo-  
logie — ý thức hình thái — Số là hai  
phe đối địch đều đứng trên lập trường  
xã-hội chủ-nghĩa, và một mặt nữa phái  
Ngũ-ti — dưới sự lãnh-đạo của Lô-Tấn  
— cũng không hề phản-đối văn-học  
cách mạng, Chỗ không đồng ý giữa hai  
bên chỉ là vấn-đề « ý nghĩa văn-học  
trong đời sống xã-hội ». Các nhà cực  
tả trong tư-triều duy-vật, nhất là nhóm  
sáng-tạo-xã quả đã hiểu văn-học và  
nghệ-thuật theo một quan-điểm quá  
chặt hẹp, quá cơ-giới, và « thái độ  
kiên-căng » của họ đã toan đem nghệ-  
thuật đi đến con đường chặt hẹp, khô  
khan của lối văn chuyên môn về truyền-  
truyền. Bởi vậy, cuộc luận chiến này  
đã đưa đến một kết quả tốt cho văn-  
học Trung-Hoa, là sự tư-chính lý-luận  
của các nhà văn, đề đi tới một quan-  
điểm chính xác xung thêm hơn.

Sau hai cuộc tranh-biện này, vào  
khoảng 1932, một ít nhà văn trong



phái thủ-cựu lại tấn công trên một chiến tuyến khác. Họ than phiền rằng : trong khoảng mười mấy năm gần đây, văn-học Trung-quốc không hề sáng tác được một áng văn nào có thể gọi là kiệt tác, là văn vĩ đại nữa. Họ buộc cho các nhà văn cái trách nhiệm đó. Họ gọi cái lối văn xuôi hằng ngày xuất bản trên các tạp-san, các báo chí là « tạp-văn », nghĩa là một lối văn tạp-nham không theo quy luật cổ điển. Sự tố cáo đó đã gây nên một cuộc bút chiến nữa, giữa hai phái cũ và mới, một bên là mấy nhà văn thủ-cựu như Đỗ-Hanh, Lâm-Ni-Tuấn, một bên là các nhà văn tiên-tuyến như Lô-Tân, Quách-mạt-Nhược Hồ-Phong v. v.

Tạp-văn đã thành một danh từ được người ta chú ý đến và đã phát triển đến một trình độ cao, từ năm 1935 giờ đi.

Năm ấy, ở Trung-quốc, mấy nhà văn tiên-tuyến đã lập ra mấy tờ tạp-chí mới như tờ Mang-chúng, tờ Thái-bạch đề ứng - họ tạp-văn. Cũng chung một mục-dịch và cũng trong năm ấy, ở Tokyo



một số văn sĩ Tàu lưu trú bên Nhật cũng tổ chức lên tờ Tạp-văn-xã, mỗi tháng xuất bản một kỳ. Lỗ-Tấn, Quách-mạt-Nước, và Đổ-Tuyên (sau lấy bút danh là Bột-sinh) là chủ não tờ nguyệt san này. Tờ Tạp-văn-xã chỉ ra được bốn số. Sau đó, bộ biên tập còn cho ra tờ « Chất-văn » nữa nhưng cũng ra được một số. (1)

Nói cho xác lẽ, thì lối tạp-văn cũng chỉ là một bộ-phận trong văn-học báo-cáo — hay là reportage — mà thôi. Nhưng sở dĩ ở Tàu, nó đã có thể gây nên một cuộc biện-luận kịch-liệt, và cả một thế-hệ, một văn-phái là cũng bởi vì tính-thể đặc-biệt của nước Tàu về phương-diện xã-hội và văn-học.

Sau hai mươi năm cách mạng, thanh đảng nước Đại-Trung-hoa muốn thoát ly cái nạn nội-loạn, ngoại xâm, thì phải đem những tư-tưởng dân-chủ, và phương

---

1.) Theo bài « Trung-quốc văn-đàn tại Đông-Kinh » (Lịch sử các cơ-quan văn học Trung-quốc ở Tokyô) Văn-ngệ nguyệt san, quyển VIII kỳ thứ 6. juin 1935.



pháp cải cách xã hội mà rót vào khối óc đại chúng. Các nhà trung-kiên của phong trào cải cách hồi này vừa viết lại vừa phải làm việc để mà sống; họ phải bắt tay vào công-tác hằng ngày để mà tổ-chức, huấn-luyện quân chúng ở các nông thôn, các xưởng máy, hoặc có lúc còn phải vác súng đi lên tiền-luyến cùng quân đội nữa.

Dẫu họ có công phu để viết ra được những tác phẩm vĩ-dại nữa, thì đọc giả của họ, cũng chẳng thể giờ thong-thả và học thức phổ-thông, dù mà đọc được, hiểu được họ.

Lý do đã làm cho tạp-văn thành hẳn một lối văn « gặp thời, gặp vận », là chính vì nó thích hợp với đời sống, với mục-dích của kẻ viết, của người đọc. Trong những trường-hợp tương-tự, ở các nước ngoài, người ta cũng đã thấy phát-hiện những lối văn mới như là văn tặc tá (viết lặt-dặt; sketch), văn báo-cáo (reportage), văn học đột-kích (littérature de la brigade de choc) v.v.

Vậy Tạp văn là một lối văn phản đối



với văn chính-thống, văn hàn-lâm, văn đại luận. Trong đời sống xã-hội Trung-quốc mấy năm gần đây, tạp văn đã lợi dụng khuôn khổ một tờ báo, một tờ tạp-chí, để thực hiện mục đích tranh-đấu. Không có thể nhắc lại câu nói của Khổng-Tử: « Giết gà hà tất dùng dao mổ bò » — để mà giảng giải sự phát-triển văn học tạp văn.

Tạp văn là « kinh ky đời » của văn học Trung-quốc hiện thời.

Chú ý về tình-hình sinh hoa hiện thời của dân chúng, tạp văn sẽ như theo hai mục-dịch: đánh đổ những sự trạng hủ-bại, và kiến-thiết xã hội mới. Đề-tài (matière) của văn-học là thực tế, nhưng cũng không phải vì vậy mà văn có thể trệ nải sự tu-dưỡng tư-tưởng và nghệ thuật. Văn báo cáo kiện mẫu không phải chỉ là một bài biên bản khô khan mà thôi; nó cũng phải thỏa mãn tính-cách nghệ-thuật của văn-học nữa. Trong lúc báo cáo tình hình xã-hội, tạp văn cố nhiên phải là một thiên tả-thân công-bình, thiết thực, nhưng



đồng thì, văn nghệ cũng phải đủ sức  
để mà xúc-động cảm-quan của độc giả.  
Bởi vậy, quan sát cho thấu-đáo, lựa  
hội, mô tả cho có phương-pháp, biểu  
rõ cảnh-tình của những kẻ bị áp bức  
thông cảm nhiệt liệt, chân thật đối với  
đại chúng, lòng tin vững chãi đối với  
tương lai, với nhân-quần, ý thức thanh-  
sộ và vững chãi về nhân-sinh-quan, thế  
giới-quan cũng là những điều-kiện cơ-  
bản của văn tranh-đấu.

Với hình cách tranh văn của nó, tạp  
văn không thể không chú ý đến  
những nhân vật xấu, những sự-trang  
hư-hỏng trong xã hội. Tuy vậy, nếu  
như mấy bài văn «tiền-phẩm» này  
thình thoảng cũng có bản một phát tên  
vào một người; hay nêu lên một câu  
chuyện thời sự để mà công kích, thì  
mục-đích của nó vẫn là lợi-ích chung của  
xã-hội, chứ không phải chỉ để bôi nhọ  
ông nọ hay bà kia, chỉ thỏa ma để  
mà thỏa ma. Văn bài hươc là một lối  
văn của tính tự ái, chỉ muốn thỏa thích  
cái tính thích bao biếm và tự cao của



một hàng trí thức ăn không ngồi rồi. Đời sống riêng của cá nhân, nhược điểm của một người về phần tâm hồn thể phách, trí tuệ không phải là mục tiêu của tạp văn; tạp văn không phải là bức hài-hoạ hay lời ba-lơn của mấy chú hề đồng trên rạp hát, tạp văn là thứ văn phê bình đứng đắn, có ý nghĩa xã-hội và không ác cảm riêng gì với một người nào.

Mục đích tạp văn cũng là kiến-thiết, từ trong phạm vi sinh-hoạt hằng ngày: cho đến những sự yêu cầu của quốc dân, của xã hội, về kinh-tế, chính-trị, quốc-phòng... v.v.; tạp văn vẫn có ý giải-thích biện-tương và khái quát ý-chí và nhu-yếu của đại chúng để tìm những phương-pháp hợp-lý trên con đường cải thiện.

Nhà văn cũng là một phần-tử xã-hội một chiến sĩ đã sống, đã đau khổ, lo lắng, ước ao, và gắng sức cùng mấy trăm ngàn van đại chúng. Các nhà « chuyên-môn » về văn tiểu-phẩm ở Tàu vào khoảng 1932 - 1937 cũng là

IVX

XV



những người đã theo trong quy mô sinh hoạt về các phương diện kinh-tế, xã-hội, chính trị, luân-lý, nghệ thuật để rút lấy những đề-tài hiện-thực và phụ diễn cảm giác, ý-kiến của mình vào trong thiên văn-chương gọn gàng, xác thực, mà lại vừa linh-dộng, vừa phổ thông. Sức xúc-dộng, cảm-nhiệm của tập văn, ý nghĩa tố-cáo phản kháng, và kiến thiết của nó là căn bản ở nghệ-thuật đặc biệt của những lối văn tiên phạm. Về phương diện nghệ-thuật, ảnh hưởng các nhà văn ngoại quốc như là M. Gold (Mỹ, Tàu dịch là Quả-nhĩ-Đức), E. Kisch (Đức, Tàu dịch là Cơ-Hi), và Ili, (Nga, Tàu dịch là I-lâm)... ảnh hưởng mấy nhà văn hiện tuyến nước ngoài trên đây đối với tập-văn Tàu, rất là rõ rệt. (1)

1) Nên đọc tập : « My country and my people » của Lin-yu-Tang (Lâm-ngũ-Đường) viết bằng Anh văn và có bản dịch ra văn Tàu « Ngô quốc, ngô dân » (nước tôi và đồng bào tôi) và bản dịch ra chữ Pháp của S. và P. Bourgeois. — Payot 1937 Paris. La Chine et les Chinois, Chương VII, phần thứ hai.

XVI

VX



Mấy bài văn dịch sau này, phần nhiều là trích ở cuốn « Hiện - đại tập văn tuyên » của Dương-lấn-Hào, xuất bản ở nhà in Bắc-Tân-thư-cục, Thượng-Hải, 1936.

Giới thiệu tập « Tập-văn trong văn học Trung quốc ngày nay » cùng các độc-giả nước ta, chúng tôi rất mong rằng: Các anh em thanh niên nếu ai có chí muốn « từ đời sống đại chúng bước vào cõi văn nghệ » sau đây, sẽ nhận rõ mục-dịch và ý-nghĩa văn-học đại chúng trong một thời kỳ của lịch-sử Trung-quốc. Một nền « nghệ-thuật vị nhân sinh » không bao giờ khinh miệt tính cách thời-sự của văn-nghệ.

Mà cũng chính vì thế mà ta phải nhận rõ tính cách văn-nghệ của thời-sự.

*Septembre 1944*

**Đặng - thái - Mai**



Máy bài văn dịch sau đây, phần nhiều  
là trích ở cuốn "Hiện - đại tập văn  
tuyển" của Đoàn Văn-Học, xuất bản  
ở nhà in Bắc-lâm tại Huế, tháng  
Hải, 1936

Giới thiệu tập "Tập văn tuyển" văn  
học trong nước ngày nay, cũng  
các tác giả nước ta, chúng tôi rất  
mong rằng: Các anh em thanh niên  
đến ai có chí muốn tìm hiểu sống đời  
càng học về văn học và văn nghệ  
sẽ nhận rõ mục-dịch và ý-nghĩa văn-  
học đại chúng thời mới lập quốc  
lich-sử Trung-quốc. Một nền nghệ-  
thuật và khoa học và khoa học  
khiến đời sống văn nghệ của ta  
càng.

Mà cũng chính vì thế mà ta phải  
nhận rõ là cần văn nghệ của thời đại

Tháng 7 năm 1944

Đặng Hải Mai



## I. — Bàn về tạp-văn

Dương - tấn - Hào

Hồi năm 1932, vì có người đề khởi vấn đề: « Vì sao Văn-học Trung-quốc không thấy sản xuất được những tác phẩm vĩ-dại cho nên ông Lâm-hi-Su-vên viết trong tờ Hện-Đại một bài « Tạp-Văn » đề phản đối « tạp-văn ». Ông Lâm chủ-tri rằng: nguyên nhân đã làm cho văn-học Trung-Quốc: không có những tác phẩm vĩ đại là chỉ vì ngày nay một thứ văn giở chĩa giờ sống — là thứ tạp-văn — đã thịnh hành quá thê. Sau đó, một cuộc tranh biện đã xảy ra chung quanh vấn đề: « Giá trị nghệ thuật của Tạp-Văn ».

Cuộc « luận - chiến » này, đến năm



## TAP VAN

ngoại mới thiết kích liệt. Vì phe phái đối tập-văn thì có các người mà người ta đã mục làm « đệ tam chủng-nhân » như mấy ông Đồ-Hành, Thi-chi-Tôn, Lâm-hi-Suyễn; và phe kia thì có mấy ông Lô-Tân, Hồ-Phong Từ-mẫu-Dung, Tào-tu-Nhân, trong phái văn sĩ « tiên tuyến ».

Trong lúc ấy văn-nghe tập-văn lại phát triển đến một trình-độ cao hơn hồi nào hết: ngoài mấy tờ văn-nghe tập-sản như tờ Mang-Chung, tờ Tân-Bách ở Tân, và tờ « Tập-Văn » ở Nhật (Tokyo) lại còn nhiều tờ tập-sản nhỏ cũng một thể cách, cũng đã an-hành ra khá nhiều bài vở về thư-tập-văn mà các nhà văn-nghe chính-tông vẫn bài xích lâu nay.

Theo nghĩa đen thì hai chữ « Tập-Văn » vẫn dùng để chỉ những thể văn đoản-thiên, không đồng một thể với các áp-thi, ca, lâu-văn, tiểu-thuyết và bi-kịch đã thịnh hành từ xưa. Nhưng nó cũng là một thể văn văn bi các nhà văn chính-tông khinh miệt, nhưng ai được những người tin vào tương lai các nhà



## BAN VĂN TẬP VĂN

gần mới để xướng và hoặc ghênh ; Vì  
thế mà ngày nay, bản chất thứ tập văn  
đã biến-trong và đã từ đó hiện giờ  
là chuyên chủ lối văn « đoan miếu »,  
những thiên « tập-trước » gần về tình  
cách tranh đấu, và đôi lúc  
thứ văn, mà chúng ta ngày nay gọi  
là « tập-văn » đó kể ra nó cũng là một  
sự-trang đã phát sinh từ những ngày  
xưa kia. Nhưng sở dĩ mà ngày nay nó  
đại hình hẳn đặc biệt ở Trung-quốc,  
đó là cũng có những lý-do xã-hội.  
Số là trong thời buổi việc đời giốn  
đi giập và sự phân động hết sức hăng  
háy, văn-thê lối tập-văn là đủ sức vừa  
gọi gang vừa gay gát của đời quân  
vũ-kích để mà đánh cho tiêu hao lực  
lượng quân địch. Trong tình-thế Trung-  
quốc ngày nay, thế lực bên ngoài-cố  
đều còn đương đã trải ngập khắp  
trên xã-hội cho đến ngoài văn-dân,  
nếu không thứ văn chiến đấu hùng-hậu này  
và loạn thế sống chỉ đến nhưu đi lập,  
chuyện, từ rằng, để lo sáng tác những  
bản văn vỹ diệu thì cũng chẳng khác gì là



Vả cả nước đem nhau vùi đầu vào những công- cuộc kiến- thiết nọ kia. Thái độ ấy xét về phương diện tiên cực thì chỉ là làm cho chậm trễ sự- mang quét sạch gai góc của lịch-sử ngày nay, và về mặt tích-cực thì chỉ giúp cho sự phá- triển của những thế-lực độc ác mà thôi. Bởi vậy, đây là một lý do đã làm cho tập văn đã thịnh hành trên văn-đàn Trung-quốc ngày nay.

Nhưng lối chôn-đầu này, nếu như đem đại-đội binh mã mà đi công-kích vào mặt chính trận tuyến kẻ địch, và hờ hững với thái độ trịnh- trọng, thì chỉ sự làm cho bọn phả-động — lũ địch nhân của mình đó — lại hết sức đem hết oai uy quyền của chúng ra để áp bức, để uy hiếp mà thôi. Bỏ cái chiến-lược ngu-đồ-xuân kia, mà văn-lân-tiến sẽ vận dụng lối công-kích rất nhẹ-nhàng của ngọn cỏ bằng xáo, rắc kich, để mà đi đến cuộc thắng lợi ngày sau. Ấy lại là một lý do thứ hai đã gây nên sự phá- triển của tập văn trong văn-đàn Trung-quốc ngày nay.

Và lại đối với một đại-đội quân địch đã



## BẢN VE TẬP VĂN

đến hồi tiền hao, trong một tình-hệ xã hội đã lung lay rồi, thì súng bắt đầu phát triển đồng những lực lượng quá bùng bâu, và vận tải những chiến cụ nặng nề, đất đổ làm gì: một vài ngọn giáo cụt, mấy khẩu súng nhỏ, cũng có thể tiêu diệt quân địch trong một hồi trống rồi. Ví dụ phản đối với phong trào « Độc Kinh, Tôn Văn » (1) với lời « tập-văn để công kích tập-văn », mà viết những bài truông-thiếp, đại luận, hoặc lo đi săn lùng các những tác phẩm vĩ đại, thì khác gì là « dùng dao mổ bò đi cắt cổ gà » (2). Ai lại thua

1.) Xem bài ý nghĩa xã-hội của phong-trào « Độc Kinh và Tôn Văn » dưới đây.

2.) Luận-Ngữ có chép câu nói Không-Tử lúc đi qua Võ thành một sở tại ở dưới quyền cai trị của một người học trò Phu-Tử, tên là Tử-Du. Không nghe tiếng đàn bát âm nhạc mà Tử-Du dạy cho dân trong hai đê cho chúng hòa nhã thêm vào. Không rất vui lòng, nhưng vẫn mỉm cười và nói: « Cắt cổ gà ai lại dùng dao mổ bò » (Nghĩa là một địa phương bé nhỏ như vậy cần gì cũng dùng những chính giáo hiền vương) Nhưng ta biết rằng: Không-Tử chỉ nói đùa với Tử-Du mà thôi.



hời dư công như vậy. Bởi vậy, sở dĩ tập-văn thịnh hành trong văn-dân Trung-quốc ngay nay là cũng chính vì nó là một khí-cụ thuận tiện cho sự cắt cỏ gà, đâm cỏ cây vậy.

Vả lại trong xã-hội rối beng ngay nay, không những nhà văn tranh đấu không có thì giờ và oãng lực để mà chuyên tâm vào công cuộc sáng-tác những tác-phẩm vĩ-dại, mà cả bọn đại chúng làm lung vất vả, lại thiếu cả kiến thức phổ thông kia cũng chẳng có đủ nhàn rỗi và thời giờ nào, để mà đọc những tác-phẩm vĩ-dại đó. Bởi vậy, khổ bài gọn ghẽ, lời văn thông thường và ý nghĩa sâu xa của tập văn lại hóa ra một thức ăn dễ tiêu cho họ hơn là thứ văn khác. Đây là nguyên-nhân rất trọng yếu đã làm cho tập-văn đã đặc biệt thịnh hành, và ngay từ lúc đầu đã gần gũi ngay với đại chúng ở Trung-quốc.

Bởi vậy, lối tập văn này thực là một thể văn cải cách tiện lợi cho công cuộc phá hoại trong giai đoạn ngay nay. Tình thế phát triển xã hội Trung quốc



## BAN ĐỀ TẬP VĂN

ngày nay chính đã yêu cầu và quyết định sự thịnh hành của lối tập văn. Còn như câu chuyện « Vì sao mà chưa có thể sản xuất được những tác phẩm vĩ đại thì nó lại là một vấn đề không can hệ gì với tập văn. Đó là các nhà văn phần nhiều còn thiếu thốn về phần thực tế đối với hiện thực mà bọn người có những kinh nghiệm thực tế lại vì tình thế rối rít của xã hội, vì chính sách ngu xuẩn-hóa của giáo-dục, vì trạng thái độc quyền của văn-đàn, làm cho họ thiếu năng lực, thiếu thị giờ và cơ hội để mà phát biểu ý kiến họ vào trong văn-từ. Bởi vậy cho nên cái cốt bánh xe thời kỳ vĩ đại này, trong lúc quay chuyển, đi tới, còn chưa chuyển ra được một tác phẩm nào có thể gọi là « vĩ đại » mà chỉ bùng ra được bấy nhiêu tập-văn. Vậy nên ta thấy rằng: không phải vì tập văn xuất hiện mà ngăn trở sự sản xuất những tác phẩm vĩ đại, nhưng chính vì rằng những tác phẩm vĩ đại chưa sản xuất được, cho nên tập văn phải xuất hiện, cho nên



## VĂN TẬP VĂN

Tập văn mới phát triển đến một trình  
độ cao như vậy.

Dưới mỗi quan-cảm đó, chúng tôi  
biên-tập bộ « Hiện-đại tập-văn tuyển »  
sau này. Có lẽ cũng không phải là một  
công-tác hoàn-toàn vô-nghĩa.

Tuy vậy tài-liệu mà kẻ biên-tập bộ  
sách này đã sưu-tầm được hiện-còn  
thiếu-thốn và một-mặt nữa, khuôn-kho  
cuốn-sách cũng-có-hạn; cho-nên tác-  
giả vẫn-biết-rằng; công-trình-mình-còn  
quá-đơn-giản, què-khích, ấy-lại-là-một  
sự-tiêng-còn-cần-thỉnh-giáo-với-các  
độc-giả.

Dương-Tấn-Hào



II. — Một lối lý luận

Từ - mĩa - Dung

... Ở quê làng tôi, phần nhiều những người có công ăn việc làm, không mấy khi có thì giờ rỗi để mà chuyện trò cùng nhau.. Họ không hề phát biểu ý kiến. Hàng người chuyên môn phát biểu ý kiến trong làng, chúng tôi thường gọi là bọn : « Anh Ba đầu cày ». Bọn họ đại để là những người có thì giờ rảnh rạc, trong giai cấp ăn không ngồi rồi, cũng có bác như được « của cải tổ nghiệp lưu lại », cũng có bác như con cháu nuôi nấng. Bởi vậy họ không cần phải làm lụng khó nhọc gì mà vẫn sống được phong lưu. — Đời sống phong lưu chính là cơ sở văn-



## TAP VAN

hóa ; mà văn-hóa tức là sự phát biểu ý thức vào trong lý luận. — Bởi vậy mấy anh Ba nhà ta cũng phải lập hội, lập hệ và tổ chức lên những cơ quan ngôn luận. Tuy vậy, ở chốn quê làng, những hôm giờ đông rét giá, ít ai ra khỏi cửa. Trong lúc ấy, bọn anh Ba cũng nhiên cũng chôn chui ở nhà, nằm ra queo xó bếp. Họ đại gi ra đường hớp lấy gió bắc cho lạnh ! Nhưng để mùa hè, lúc giờ đã chiều, thì thì giờ là « gặp thời vậy thay » ! Trên bờ khe gió chiều mát rượi, sau bữa cơm tối, người làng lũ năm lũ ba, kéo nhau lên cầu hong mát. Đâu bà không ai đến ; nhưng đâu ông thì bọn đưag tuổi có, bọn trẻ tuổi có, tụ họp đông đủ ! Mấy « anh Ba » lúc này cũng đang đàn, diễn-thuyết. Đôi bên tại người làng kính cẩn đứng nghe. Bởi vậy, đầu cầu dần dần đã thành ra cơ-quan « vinh viển », hay là « diễn đàn của mấy « Anh Ba ». Cũng vì vậy nên người ta quen gọi mấy nhà lý-luận là « Anh Ba đầu cầu ».

— Chúng nó bàn tán đủ mọi vấn-đề :



## MỘT LỜI LY LƯAN

khí thì phê bình thời sự, khi thì bàn  
tán chuyện nhân tình thế cố, cũng có lúc  
biện những chuyện khôi hài cho người  
nghe vui tai cười cợt. Nhưng bao giờ  
câu chuyện của bốn họ cũng là một  
nét đặc sắc. Số là bao nhiêu việc đời  
bất kỳ hay dở, khôn bé, thế nào chúng  
cũng đem vào những câu cười cợt mọi  
nghe. Bất kỳ một nhân vật nào, bất kỳ  
mọi sự trạng gì, hề qua cửa miệng chúng  
là thế nào cũng có một chỗ tưng cười,  
thế là chúng cứ xuyên tạc vào chỗ ấy  
làm cho thiên hạ cười cợt. Cũng vì  
vậy mà bao nhiêu thói giả vờ vại về  
luôn luôn, lễ cố nhiên là bấy nhiêu  
câu chuyện cười đùa, không hề can  
phạm gì đến danh giá của bọn « anh  
Ba ». Phần thì những người nghe quá  
thực thà kia vẫn tin vào kinh nghiệm  
của bọn « tiên bối » đó; nên họ vẫn  
cho rằng bấy nhiêu trí thức của những  
người lão luyện trong nhân tình thế  
cố, cũng là những câu chuyện có ích  
cho sự xử thế sau này. Nhưng nếu  
như có kẻ hoài nghi, sau lúc đã nghe



chuyện lại còn dám chửi vớ một đôi lời, thế thì mấy nhà • lý luận đầu câu sẽ lập tức vênh râu, tu mỏ với nét mặt lạnh như đồng, hỏi lại ngay rằng :

— « Anh hỏi cái gì ? Anh đã ăn được nhiều hơn tôi mấy vai dưa trường đời ? »

Chả là ở nhà quê chúng tôi mỗi năm cứ đến mùa thu thì mỗi nhà đều muối một vai dưa trường để dành ăn suốt năm, cho nên bảo rằng đã ăn nhiều hơn một người nào một vai dưa cũng là bảo rằng lớn hơn người ấy một tuổi. Vì vậy mấy anh Ba vẫn tự hào với con số vai dưa mà họ ăn được nhiều hơn người khác. Câu nói trên đây của họ trước hết là muốn khoe khoang kinh-nghiệm, kiến-thức và đạo-lý của họ.

Nhớ ngày còn ở nhà quê, thỉnh thoảng tôi cũng đã lên cầu nghe bọn họ bàn tán, hiện giờ tôi cũng còn nhớ được khá nhiều chuyện hay hay. Bây giờ đây tôi nhắc lại một vài thí dụ gọi là giới-thiệu cách lập-luận của mấy • anh



## MỘT LOI LY LUAN

Ba ông các đóc giả vậy.

Ví dụ như chúng thấy một người đàn bà có chồng đã ngót mười năm nay chưa có con gái, bỗng dưng một ngày kia có thai và lên chùa lễ phật, với nét mặt hơn hờ chưa chan những hy vọng, thế là chúng nó chửi mạt ngay vào mặt: « Thế nào, chồng đi vắng luôn luôn mà bụng cũng to lên được là nghĩa làm sao? Hẳn là lâu nay nghe bà nhạc luôn luôn chửi vào tai: « Đờ gái mình không đẻ » Cho nên sinh chúng phụng ra rồi chứ gì. Thời đây bảo này: « đừng hương đèn lễ bái gì vô ích, danh tiền lại đi cầu thuốc nớng mà hơn ». Kể ra nếu như người đàn bà ấy bị bệnh phù, bệnh thưng thiệt thì mấy lời dạy của các anh Ba có lẽ cũng không phải là vô ích cho người ta. Nhưng khốn một nỗi chúng nào có phải là quan thầy thuốc, nào chúng có biết phụ-khoa là gì, xem bệnh là gì đâu! Chúng đã chẳng biết là người đàn bà kia bị bệnh phù hay là có sữa, nhưng chúng cũng vẫn nói quyết ngay là bị



bệnh. Số là chúng có sợ gì trách-nhiệm  
đâu! Nếu như người dân bà có bệnh  
kia sau lúc đã nghe lời họ mà lại hoảng  
hốt đi xin thuốc phù thuốc báng, thì  
câu chuyện cười lại càng to thêm nữa.  
Không những thế mà thôi, câu chuyện  
trên đây, đồn rông mãi ra, có lúc lại  
có thể làm cho những bạn dân bà  
chưa khác cũng nghi hoặc thêm, thành  
thứ giữa bọn dân bà cũng vì vậy mà  
sinh ra nhiều chuyện.

Lại một thi dụ nữa; trong làng có  
một anh chàng xưa nay ngoài sự bà  
hiếp vợ con ra không biết gì sỏi,  
không có can đảm làm gì sỏi. Nhưng  
một ngày kia bỗng dưng, — vì một lẽ  
gì không biết, — anh chàng tự nhiên  
phấn chấn lập tâm định đi lính và  
đánh giặc cho nước. Nếu như có kẻ  
biết cò-vũ tinh-thần ái-quốc của chú  
chàng ta lên, thì mai kia chú có thể  
thành một người lính dũng cảm trong  
đạo quân cứu quốc cũng nên. Nhưng  
mấy anh Ba đầu cầu, trong những  
trường hợp đó, không bao giờ khuyên



## MOT LOI LY LUAN

người ta làm việc tốt. Chúng sẽ chỉ nói khể với người kia rằng : « Thôi, đi đâu làm gì ? Lĩnh tráng gì ? Anh chẳng làm gì được đâu ! » Chỉ mấy câu chán chường đó đã đủ làm cho người nghe mất hết tinh thần tiến thủ, và không hề có thể phấn chấn lên được nữa.

Mấy câu thí dụ trên đây cũng có thể cho chúng ta lĩnh hội qua loa được lối lý luận của mấy « anh Ba đầu cầu ». Lối lý luận của họ, là lối dội nước vào lửa, là một con dao giết người không thấy máu. Số là nó làm cho người ta áy náy về những chuyện đầu đầu, làm cho người ta chủ-tri vô định, hay là tiêu hao hết cả chí-khí. Từ ngày còn bé, tôi cũng chỉ vì đã nghe qua bọn ấy lý luận mà đến nay tinh-thần vẫn còn bị những hạt giống của cái tư tưởng mấp mờ đó nó ám ảnh. Trong họ, có một người bà con thấy tôi trẻ tuổi ham



TAP VAN  
MOT LOI TOI LUAN

đọc sách, ông ấy « dôi ngay gạo nước  
lạnh vào đầu ». Ông ấy bảo : « Học  
làm gì, đã đầu trang đầu đước đó  
mà ! ». Thấy người anh họ tôi không  
thích đọc sách, chỉ thích làm vườn,  
ông ta cũng vẫn « dôi nước lạnh »,  
ông ta bảo : « Cây cây làm gì ? Giầu  
đầu đến phần mình ? ». Một hôm tôi  
hỏi ông ta : « Thế thì nên làm thế  
nào ? Thế nào là học ? ». Ông ta giả  
lời : « Bọn người như các anh không  
nên làm gì cả, không có gì là « hơn  
hơn ! »

Vì vậy mà đến nay tôi vẫn không  
dám mơ tưởng đến sự « hơn »  
« hơn ».

Nơi đến « văn học dôi nước lạnh »,  
tôi muốn gôm vào đó một phần văn  
« u-mác » hiện-thời còn đang lưu hành  
trên văn đàn nước ta. Ông Đào-cang-  
Đức, một nhà biên tập trong tòa soạn  
tờ tạp-chí Luận ngữ có nơi cũng chứng  
ta mấy câu sau này : « Các nhà văn  
hiện giờ đương còn lo viết « văn dôi  
nước lạnh » kể ra trong mười người



## MỘT LOI LY LUAN

Chỉ có một người là muốn dôi cho tiêu hao hết tinh thần thiếu niên của thanh niên. Chúng ta nên cảm tạ chí ông kia hết sức. Nhưng tôi còn mong rằng: «Không những họ đừng làm cho người lãnh cả tinh thần thiếu niên của chúng ta đi, mà họ lại làm thế nào để cung cấp cho anh em thiếu niên một ít nhiệt-tình, và đạo dẫn cho anh em chúng mình nhận thấy một con đường lịch-cực, và có đủ sức bẻ gãy hái mà đi tới ».

Về phần tôi, tôi còn muốn nói thêm rằng: thái độ Đào-tiên-sinh rất hay ; nhưng một sự thực không thể chối cãi là cái lối văn hài hước ngày nay, cũng rất nhiều đong lý luận « Anh Ba đầu cần ». Chúng ta thử đọc qua những tác phẩm có tính cách « u mặc », thì chúng ta sẽ hiểu.

*Trích ở tập « Đả-tạp »*







### III. — Lời văn "u-mặc" (1) lắt léo

Thiếu-Vấn.

Trong những thời kỳ âm ỉm, có những nhà tri-thức có đủ mạn-cảm nhưng thiếu nhãn-lực trông xa, cho nên tuy họ cảm thấy những nỗi bất bình đối với hiện-thực mà họ lại không biết thể nào sáng tạo tiểu đồ, cho.

1-) Các nhà văn Tàu đã dùng hai chữ này (họ đọc là u-mặc), để chỉ lời văn humour trong Anh văn. Chúng ta biết rằng: văn humour khác với lời văn hài hước của hài kịch. Nó là một thứ văn cười nhẹ nhàng, gọn gẽ, nhưng có vẻ trầm-tĩnh, uất ức hơn. Có kẻ đã giải thích lời văn này là: « Một nụ cười tâm hời, một thứ văn cười hiên ngang lẩy trong bụng ». Thiếu Vấn, trong bài này, không công kích văn humour, nhưng cái công kích một lời văn humour mà thôi.



## TAP VAN

nên họ không có can đảm nhìn vào sự thực để mà phụng sự chân-lý, để mà tranh đấu vì chân-lý. Bởi vậy có kẻ sẽ ôm ấp lấy mỗi tình « u-uất hoài-cổ », hoặc có kẻ sẽ đi tìm trong lối « u-mặc » một ít « thú-vị văn-chương » : họ muốn theo con đường này để đi xa thực-tế, và lánh mình vào trong một thế-giới không ai cai quản được.

Nhưng thực ra thì trong thế-giới không ai cai quản đó, cũng đã có một lớp người đã đến cư trú ở đây từ những bao giờ kia rồi. Bọn này lại là bọn mệt mỏi với sự hưởng thụ trong cuộc đời vật chất cho nên họ còn cần khai tâm về mặt nghệ-thuật « dưỡng bệnh » ; họ lại cũng thích nghe những chuyện cười « tao nhã » để mà lĩnh được lấy một vài giọt « thú vị thanh cao » của văn nghệ. Trong tình thế đó, họ sẽ nhiệt liệt hoan nghênh các bác văn sĩ đã xa lánh sự thực và đi tìm thú văn « u-mặc » trong thế giới không ai cai quản, phương tri-thức ta vừa thấy trên kia.

Trước sự yêu cầu tha thiết của lớp



## LOI. VAN U-MAC LAT LEQ

Người đã mệt mỏi trong đời hưởng thụ vật-chất, trước khuyến khích hướng lánh xa sự thực của các phần-tử, trí-thức đồ, một lối văn u-mặc sẽ phủ-nhận hết trách-nhiệm trước tất cả mọi sự vật, và đem những ý-lường môn tron, những lời văn mờ mẩn ra, để mà rơn cợt. Thứ « văn chương » ấy đã gặp một dịp may mắn lạ thường từ hồi năm ngoái đây, — là năm của Tap-~~hi~~. — Thí một phần lớn các độc-gia tờ « Luận-Ngữ » do Lâm-Ngữ-Đương đại-suy chủ trương cho đến tờ « Hạc-Mỹ Hoa-An » cũng đều nhận nó làm tùy-thân bửu-bối.

Nhưng mà những kẻ sống trong xã-hội thực tại này, nếu không biết nhận thức hiện thực cho chính xác để tìm lấy một con đường sống cho hợp lý, mà lại đi tìm dấu dẫu trong sự trốn xa cõi thực-tế những thụ vi sinh hoạt, thì chỉ ngoài sự truy lạc ra, cũng khó mong đi tới được nào. Còn như bọn chỉ chán chê, mệt mỏi trong đời sống khoái lạc vật-chất thì lẽ dĩ-nhiên là họ không có thể tiến lên một bước



## TẬP VĂN

nào được. Bởi vậy cái thế giới không  
ai cai quản đó dầu là chính-quản,  
hay là ngu-quản của bọn họ thì cũng  
chỉ là một « mồm chót vót sừng trâu »  
mà thôi. Cứ đâm đầu chun thẳng vào  
đấy thì đừng có mong rằng sẽ còn lối  
chun ra để mà bước tới nữa. Ấy là một  
điều Lâm-Ngũ-Đương tiên-sinh hiểu rõ  
hơn ai hết, cho nên ngài đã nói mấy  
lời sau này (vở tờ Tập-Chí có Khuyển  
hương u-mặc do Lâm chủ trương):

« Thuận tay mà đỡ, trong này chúng  
tôi bàn đủ thứ : chính-trị có, đồ tây  
có, đồ tàu có, thậm chí đánh răng  
cũng có nói nữa. Xem chừng luận-  
điệu có lúc đã tẩu mất, tí mí chạy vào  
đến tận mồm sừng trâu rồi đây. Thiệt  
là chỉ cầu lấy lối nói cho cao sâu ;  
và đi xa hẳn lối văn chương kinh-thế.  
Một điều có thể tư lấy làm kỳ dị là  
cái đầu óc nhờ đẩy mà nhẹ hẳn đi.  
Thì có lẽ trong cái mũi sừng trâu nhọn  
chót vót này, mình cũng thế mà có  
thể tìm được một chỗ yên thân chăng ?  
Cụ Khổng nói : « May yên tâm được thì



## LOI VAN U-MAC LAT LEO

may cứ làm ». Mà đấng này tôi thì tôi nghe là « yên » lắm. Vậy tôi chỉ ước ao là nắm ý mũi trong cái góc mũi sừng trâu chót vót này cho suốt đời là (trích ở « Mấy lời tựa cho câu chuyện của tôi. » Của Lâm-Ngữ-Đương; — nên tham khảo bài: « Bàn về Lâm-Ngữ-Đương » của Hồ-Phong — số 1 tập IV của tờ Văn-Học Tạp-Chí).

Số là bao nhiêu kẻ đã lách mình vào chỗ không ai cai quản, vào cái mũi sừng chót vót đó, vẫn cũng cảm thấy cần phải cười cợt, phải « bài-hước », và các nhà văn ma quỷ thoát-ly thực-tế kia nữa, họ cũng vẫn cần phải tiêu sấu, cần cười cợt. Bởi vậy các nhà văn «u-mặc» này, một mặt thì phản-ánh mà một mặt lại thỏa-mãn được sự yêu cầu của cả tụi họ và lẽ dĩ nhiên là họ chỉ ao ước « bám chặt được lấy cái mũi sừng chót vót đó cho suốt đời ».

Thế nhưng trong thời - kỳ ám - đạm này, vẫn có một bọn « dai-chúng », họ không hề trốn tránh thực-tế, họ không hề



đâm dần lách vào tận trong mũi nhọn  
chót vót của súng trâu. Họ là bọn  
người chỉ cần tìm tòi những lý luận  
chân chính có thể chỉ cho họ một  
con đường sống. Bọn họ vất tiền ra  
mua một quyển sách, một tập tạp-chí  
là để tìm lẽ phải, tìm sự thực, chứ  
không phải chỉ lo chể-riều, cười cợt.  
Và lại — tôi cũng cần nói qua — sau  
mấy cuộc vận-động lớn gần đây, trước  
chiều phát-triển của văn-hóa Trung-quốc  
bọn họ lại tiến lên một bước và hiểu  
rằng: một cơ-sở lý-luận chính-đáng  
là một sự rất cần. Bọn họ tìm là tìm  
một lý-luận thâm thúy, cần-thiết, chứ  
không phải những danh-từ bông bầy;  
đùa hỡn mà nhất là họ không hề cần  
đến cái lối «u-mặc» môn-tròn mõ-mẫu  
đo. Một mặt nữa, các nhà văn vì chán  
với sự-thực, vì muốn trốn xa thực-tế  
mà chen vào mũi súng chót vót kia,  
sau lúc đã ném qua một vài lần cái  
thứ vi «u-mặc» và chể-riều rồi, cũng  
có nhiều người đã cảm thấy rằng: thì  
ra ý-nghĩa cuộc đời cũng không phải



## LOI VAN U-MAC LAT LEO

chỉ là cười cợt một cách khinh - bạc hết mọi sự trang. Và họ sẽ quay lưng lại, đi xa hẳn nghề văn «u-mặc», để mà giở về với con đường của đời sống tích-cực. Vì vậy mà lối văn «u-mặc» dần có thể làm cho một vài người đi đến thái-độ hoài-nghi, khinh-bạc, thì chẳng bao lâu đã bị phần đông chán và bỏ rơi. Thực ra, bao nhiêu văn chương «u-mặc» đã in ra lâu nay, nếu có được hoan-nghênh thiết-tình thì họa chăng là chỉ có mấy bác «công-ử phê-bụng» nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mà đọc báo «Luận-Ngữ», hoặc các ông chủ mấy công-ty thuốc lá, mấy nhà ngân-hàng, bảo-hiêm mà thôi. Trong bọn hoan-nghênh, nó, nào có ai có thể bảo là một người thanh-niên có nhiệt-huyết và biết linh-hội ý-nghĩa đời người cho thâu đáo. Nhưng kể ra thế giới nhỏ của các người yêu lối văn «u-mặc» bốn-cột kia cũng là một «mũi sừng chót vót rồi».

(Trích ở tập Hiện-Đại VI ; — 2)



LOI VAN RANG CAT 110

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines across the page.



#### **IV. — Lối văn « tốc tả »**

(viết nhanh)

Hồ-Phong

Vài năm nay, trên các báo chí, mục văn-nghe đã thấy cần có những tác-phẩm ngắn. Vì vậy mà lối văn tốc-tả một ngày sản xuất một nghìn. Hiện giờ lối văn đó đã thịnh hành và những tờ chuyên-san chú trọng đặc biệt về lối văn-chương ấy cũng đã thấy xuất hiện nhiều.

Đối với thể văn mới này đã có người cực lực mạt sát trong những bài phê bình nghiêm khắc. Họ cho rằng văn tốc-tả là một quái-tượng vô nghĩa lý, phá hoại mất thể lệ tiên thuyết, phi báng cả tinh cách thần thể của văn-nghe.

Trong bài này, cố nhiên tôi sẽ không có thể tán thành lối lý-luận « nghệ-



## TAP VAN

« thuật bái vật » (1) đó. Tôi chỉ có ý phát biểu một ít ý kiến riêng theo quan niệm cá nhân của tôi đối với vấn đề này.

Lỗi văn tặc tả vì sao mà phát đạt nhanh chóng, trước hết ta có thể nói rằng: chính là vì lối văn này rất thích hợp với tình hình sinh hoạt đời nay, trong thời kỳ mà độc giả cũng như tác giả đều sống một cách lật đật hết sức. Nhưng câu giải thích này chưa hề giảng rõ ý nghĩa tích-cực của lối văn tặc tả. Muốn nói cho minh bạch hơn một ít, tôi phải nhắc lại san đây một vài lời về lối tap-văn là lối văn mà gần đây cũng nhiều người đã gia công chửi bâng miêng, chém bâng bút.

Vì sao mà « lối tap-văn » lâu nay đã bị nhiều người ghét bỏ, lại chiếm được một địa-vị trọng-yếu trong văn học hiện thời? Những kẻ nguyên rủa tap-văn, bực vì mỗi lối văn ấy ngày nay thế mà cũng có tên có tuổi. Nhưng họ

---

(1) dịch chữ « idolâtre » trong tiếng tây. Nghĩa là đem vật mà thờ như thần thánh.



## LOI VAN TOC TA

không hề chỉ rõ nguyên nhân phát sinh của nó. Mười mấy năm nay, làn sóng chớp nhoáng và thiêu hiễn loạn hóa do đời sống xã hội kích động lên đã bắt buộc các nhà văn mọi mặt phải gây dựng những điển-hình vĩ đại trong những qui-mô sáng-tác lớn lao, và một mặt nữa lại phải vận dụng một hình thức đặc biệt của văn-nghệ để giải-phẫu xã hội hiệp giờ. Họ sẽ dù gờng bút sắc sảo nhanh nhay để đánh đổ những hiện tượng gàn dở ngu-muội và ngoan-cổ. Văn-chương của họ khác hẳn với lối đại-luận về xã-hội khoa-học. Nó là một thứ văn theo nghệ-thuật đối văn «feuilleton» (1). Mục-dịch của lối văn ấy là mô tả và phê bình những hiện tượng luôn luôn biến đổi của đời sống xã-hội hằng ngày trong những câu văn linh động, cấp tốc.

Văn «tức tả» là chỉ em cùng tạp-văn. Dưới tình thế biến hóa kịch liệt của xã-hội, ngoài công cuộc sáng tác hằng

1.) Nguyên văn viết bằng chữ tây.



## TẬP VĂN

ngày, các nhà văn thỉnh thoảng cũng phải viết một cách rất mọe mại, rất nhanh chóng để phê bình những sự trạng đã phát sinh ra và để cung cấp cho độc giả những điều nhận-thức về thực tế. Đây không phải là một lối văn-nghe đã trải qua công trình khai quát và sức sáng-tạo của tưởng tượng mà chỉ là một lối văn ký-sự (sketch) (1) Đặc sắc lối văn tốc tả là sự trực-tiếp mô tả và phê bình những sự-vật đã xảy ra hằng ngày. Ta có thể xem nó như là một bức vẽ để biểu-bien thể-thái nhân-tinh, có lẽ cũng đúng

Vậy nên văn « tốc tả » cũng chung một cơ sở sinh hoạt, một ý-nghĩa xã-hội với tạp-văn. Khác nhau là ở chỗ tạp-văn thì theo một khúc trong lý-luận xã-hội-học mà tìm lấy một tia bđi-quang linh-động của hiện tượng xã hội để cho độc giả nhận thấy những hình-tượng phản-minh. Văn « tốc tả » thì đem hình-tượng để ám-tbị hoặc biểu-bien các hiện-tượng xã-hội trong lúc phê bình. Bất kỳ « tạp

1) Viết theo Anh văn trong nguyên văn.



## LỜI VĂN TỐC TẢ

văn » hay « tốc tả », đối với các sự-  
trạng xảy ra trong đời sống xã-hội,  
trong lúc nhận-thức cho đích xác để  
răn đe người đời cũng như là trong lúc  
ghi chép sự thực, đều có ý nghĩa tích  
cực. Không có thể thế hẳn cho công-  
dung của sự sáng tác vĩ đại, « tạp văn »  
và « tốc tả » vẫn càng đáng một trách  
nhiệm xã-hội mà văn đại-luận không  
có thể đảm-đương được.

Nhận rõ sự phân biệt trên đây, chúng  
ta thấy rằng sức hoạt động của lời văn  
« tốc tả » khác hẳn với các lời văn khác.  
Một bài văn « tốc tả » phải thực hiện  
được đặc tính của nó mới có thể gây  
nên giá trị đặc biệt.

1. — Văn « tốc tả » không chú ý đến  
khái-quát và điển-hình. Nhân-vật văn  
« tốc tả » là nhân-vật có thật; sự-  
trạng văn « tốc tả » là sự-trạng vừa  
xảy ra trong thực tế.

2. — Đề-tài văn « tốc tả » không phải  
là đình đài cũ, là non nước hay giãng  
hoa. Vai chủ-động ở đây là người  
trong xã-hội hiện-thời.



## TẬP VĂN

3.— Không cần mô tả kỹ lưỡng những việc nhỏ; chỉ lấy lấy một vài nét có đặc-sắc.

Phần nhiều các nhà văn « tốc tả » ngày nay chưa đi tới trình-độ ấy, chưa thực-hiện được bấy nhiêu điều - kiện. Muốn đạt mục-dịch ấy trước hết phải tự mình đi sâu vào trong đời sống công cộng, phải có một quan-điểm vững vàng và có sức quan sát cho sâu-sắc. Trong lĩnh-vực văn-học ngày nay, « tập văn » đã gây nên một nền truyền-thống khá vẻ vang, khá oanh liệt. Tiền-đồ văn « tốc tả » sẽ có được như vậy không? Cái ấy tùy ở chỗ các nhà văn « tốc-tả » có thể bền lòng giữ lấy sứ-mệnh xã-hội của mình hay không?

(Trích ở tập Văn-Học quyển IV - số 2)



## V. — Ý nghĩa xã-hội của phong trào Độc-Kinh và Tôn-Văn (1)

Duy-Minh

Sau trận Nha-phiến chiến tranh (2), dân tộc Trung-quốc đã bước vào một vũ-dài lịch-sử mới. Chủ-nghĩa tư-hản Âu Mỹ tràn qua làm cho xã-hội, văn-hóa nước Tàu cũng đều phải nhảy vọt theo đường quỹ-đạo tiến hóa. Đầu tiên, cuộc Mậu-Tuất chính-biến (3) đã làm cho lung lay nền tảng chế-độ cũ. Rồi cuộc Tân-Hội cách mạng (4) lại tiến lên một bước nữa mà đánh đổ cả cơ quan tổ-

1.) Phong-trào học lại kinh truyện ngày xưa, và viết theo lối văn cổ, do Chính phủ Dân-quốc chủ-trương sau khi đã khai-trừ các phần tử cộng-sản. Mục-đích là cốt để phản-đối với văn Bạch-thoại và tư-tưởng tả-phái.

2. — 1884,

3. — 1898,

4. — 1911,



## TAP VAN

chức của nền chính-trị ngày xưa. Cho đến thời kỳ tân-văn-hóa của cuộc Ngũ-Tứ vận - động (5) thì đối với tất cả văn-học, tư-tưởng xưa kia truyền lại mọi người đều nhận thấy rằng cần phải đem ra mà phê-bình cho công bình và triệt để.

(Thời-đại đã bắt bước cả một thế-hệ phải đem hết bao nhiêu những di-sản ngày xưa mà đánh giá lại.

Bởi vậy, trong thời kỳ Ngũ-Tứ, không những người ta đã công nhiên phản-đối với nền lễ giáo xưa nay vẫn được tôn-sùng mà thôi ; mà bao nhiêu thánh-kinh hiền-truyền ngày xưa để lại bấy giờ người ta cũng đã đưa ra phê-bình lại, rồi gửi vào cất ở các viện Bắc-vật nổi. Tiếng rằng : về mặt thực-hành, cuộc Ngũ-Tứ vận-động còn chưa làm được hết nhiệm vụ lịch-sử của nó, nhưng trong cái công cuộc « phản-đối độc-kinh, phản-đối văn-ngôn » (phản-đối tối văn cổ) và cái lương chữ Hán, thì cũng đã được những trận thắng lợi khá vẻ vang, rực rỡ rồi. Mấy cuộc nội-loan trong



## PHONG TRAO ĐỌC KINH VA TON VAN

khoảng 1925-1927 lại làm cho mấy cuộc thăng lợi đó được củng-cố và phát triển thêm một cách rất nhanh chóng.

Thế mà thời kỳ đã bước đến năm 1934. Bao nhiêu sự - trạng đều biến chuyển hết. Trong lúc từ Nam chí Bắc, tung búng người ta bày biện nào là « Hội Kinh-Lão », nào là « Rước Tiết-Phụ », nào là khảo « dân thảo » « con hiền » thì cái khẩu hiệu « Đọc-Kinh cứu quốc » (1) lại ở đâu từ vùng Quảng Đông giốn ngược, âm ầm muốn chuyển cả cung mây. Các nhà đương-cục tỉnh Quảng-Đông cho rằng: « Thực hành lời dạy trong Kinh, Truyện là một trách nhiệm rất cần thiết, rất khẩn cấp để mà nâng cao trình độ giáo-dục để bảo tồn quốc túy, và để khôi phục lại cái nền đạo đức sẵn có từ xưa của Trung-Quốc ». Vậy người ta đã thông sức bắt buộc từ ngay năm học này, trong các lớp trên ban Tiểu-học và trong tất cả các lớp Trung-học đều phải thực-hành

1) Đọc lại kinh, truyện để mà tìm phương pháp cứu nước.



chương trình dạy Kinh, Truyện. Ngoài ra các tỉnh thành khác như ở Hồ-Nam, Thượng-Hải cũng vậy, đều có chương trình mới về môn học Kinh, Truyện. Trong lúc ấy ở Thượng-Hải còn có sáu chục nhà « tức học cư nho » đã lo tổ chức nên « Hội Tồn-Văn ». Họ chủ trương phải bảo-tồn lối văn « Văn Ngôn » phải bảo-tồn Hán-tự, và phải lấy văn chương trong các Kinh Truyện, chính-sử, Chư-Tử, Bách-Gia làm tiêu-chuẩn duy-nhất của quốc-văn rồi sẽ nhờ đó mà nâng cao trình độ văn-học của học sinh và cứu vãn nước nhà trong tình-thế nguy ngập này...

Vì sao, ngay nay sau khi cuộc Ngũ-Tứ vận-dòng xảy ra đã có mười sáu năm giờ mà bấy nhiêu đồ bỏ đi, những vật đã bị người ta quăng vất, thả xuống hố từ bao giờ mà còn ở trong mồ ma nhầy ra, và tổ-chức lại được một cuộc « khiêu vũ âm ti » ở giữa trần gian này.

Về câu hỏi đó, chúng ta không lẽ không chịu khó tìm lấy một câu giả lời cho thỏa đáng.



## PHONG TRAO ĐỌC KINH VÀ TON VAN

Trong một bài diễn thuyết ở Hương-Cảng, bác-sĩ Hồ-Thích cũng đã giảng giải về vấn đề ấy. Ông nói :

« Ngày nay ở Quảng-Đông có khá nhiều người hết sức phản đối lối viết văn phổ thông. Họ chủ trương viết theo lối văn cổ. Không những thế, họ lại đề xướng sự đọc kinh truyện. Tôi lúc đầu thật không hiểu. Số là tỉnh Quảng Đông chính là nguồn ghe các phong trào cách mạng ; thì cơ sao trong lúc ở các tỉnh khác dân dân cũng đã sung sức những phong trào cải cách mà ở đất Quảng-Đông lại quay về khuyển-hương thủ-cựu như vậy ? »

Sau lúc đã đặt câu hỏi trên đây, Hồ bác-sĩ tuyên bố rằng : đã « khảo sát kỹ càng » và trong đoạn kết luận, họ Hồ « nhận thấy rằng : chả là đất Quảng-Đông xưa kia chỉ là một vùng đất thực dân của Trung-quốc mà thôi. Vậy nên văn - hóa Trung - Nguyên ở nhiều chỗ khác đều đã thay đổi, mà ở Quảng-Đông còn giữ lại. »

Ý-kiến của bác-sĩ họ Hồ trên đây



## TAP VAN

hiền-nhiên là một lối kiến-giải lắm to. Sự « khảo - sát kỹ càng » của bác - sĩ đã dẫn bác - sĩ đi vào một câu kết luận đến với vắn. Hẳng chưa cần nói đến ảnh-hưởng của chấn-quốc và đất thực - dân làm gì. Chỉ một câu văn-hoa Quảng-Đông là văn-hóa đất thực dân của Trung - Quốc cũng đã không thông. Số là câu ấy dùng vào trước đời Minh, đời Nguyên, đời Tống thì còn có thể được, chứ ngày nay ai còn có thể nói rằng văn-hóa Quảng-đông là văn - hóa một khu đất thực-dân ! Cứ xét theo sự thực thì từ lúc chủ-nghĩa tư-bản đã xâm-loát Trung-Quốc, thì tỉnh Quảng-đông là một địa-phương đã tiếm-nhiệm văn-hóa Âu Tây trước chỗ nào hết. Nghĩa là nói về công cuộc duy tân trong văn-hóa thì tỉnh Quảng-đông vẫn là một địa-phương đi trước cả các tỉnh khác. Vậy thì sao không chú ý đến điều ấy mà lại chủ-tri rằng phong-trào « Độc-kinh » là một di-vật của văn-hóa Trung nguyên để lại riêng cho Quảng-đông ? Thế thì



## PHONG TRAO ĐỘC KINH VA TON VAN

đối với phong-trào ấy ở Hồ-Nam hiện nay, và đối với phong-trào « Văn-Ngôn » mà xưa kia Chương-sĩ-Chiên đề-xướng trong chính-phủ Bắc-kinh, Hồ bác-sĩ sẽ giải-thích thế nào cho trôi? Vậy chỉ căn-cứ vào địa-lý để giải-thích công cuộc vận-dộng phục cổ, như lời Hồ bác-sĩ là lắm, lắm to, và cũng là một lối lý-luận nguy-nhiêm.

Lại còn nhiều người cho rằng: phong-trào phản-dộng, phong-trào « Độc-kinh, Tôn Văn » sở dĩ có thể ngắc đầu lên được là vì công-cuộc vận-dộng cho tân-văn-hóa đã hoàn-toàn thất bại rồi. Đại-biểu cho lối giải-thích này là tờ « Đại-Văn báo ». Một bài xã-thuyết trong số ngày 3 Mars, tờ báo này đã tuyên-bố rằng: « Nếu như công-cuộc vận-dộng cho tân-văn-hóa không thất bại, hoặc không suy-nhược đi, thì lối văn « Văn-Ngôn » quyết không có thể phục-sinh giờ lại được. Văn « Văn-ngôn » sở dĩ có thể hồi-phục, là chính bởi sự suy-vi của văn Bạch-Thoại.



## TAP VAN

Ý kiến trên đây cũng vẫn không thông. Thi cử bình tình mà xét, từ hồi Ngũ-Tử đến nay, có phải là bao giờ văn Bạch-Thoại cũng phát triển vùn vụt, một ngày một vừng vàng thêm, chứ đã hề thất bại bao giờ, trừ lạc bao giờ? Thấy phong-trào « Độc-Kinh, Tồn Văn » phát triển mà bảo rằng văn Bạch-Thoại đã phá-sảo, thì thiệt chỉ tỏ lam cho bọn Cỗ-Trục và Giang-cang-Hồ đặc-chi mà thôi; nào có phải là một lối giải-thích xác-dáng về vấn-đề trên kia?

Nghĩ lại cho kỹ thi số dĩ trong thời-kỳ này mà phong-trào phản-động đó còn có thể phát-hiện được không phải là vì « đất thực-dân văn bo bo giữ lấy văn-hoa cũ của chính-quốc », cũng không phải là vì « văn Bạch-Thoại » đã hoàn-toàn thất-bại ». Lý do trọng-yếu của những phong-trào đó là một nguyên-nhân khác, và có ý nghĩa xã-hội rất rõ ràng. Bấy nhiêu hiện-tượng văn-hóa xuất-hiện vào thời-kỳ này, không phải là một việc ngẫu-



## PHONG TRAO ĐỐC KINH VÀ TON VAN

nhiên, mà chính là kết-quả tất nhiên của nhiều điều-kiện lịch-sử biến-thời.

Thời-dại ngay nay đã trải qua mấy cuộc vận-động lớn như phong trào ngũ-tạp (1) và cuộc biến loạn 1927. Sau 1927, chúng ta lại thấy những trận binh-hỏa như trận Cửu-nhất-bát (2) và nhất-nhi-bát (3). Dưới sự xúc-động của thời-cục, một số người kết luận ngay rằng: nguyên-cơ đệ-nhất của tương-lai nước nhà là tư-tưởng bọn thanh-niên. Tuy chúng nó không những không biết « kinh kệ già, trong người hiền », không biết « vâng lời » mà thôi; chúng nó lại không chịu « yên bản thủ phận ». Chúng nó đọc sách ngoại-quốc, rồi cứ bàn bạc dần dần những chủ-nghĩa gì gì ấy !... Đọng một tí là đòi phản-đối cái này, cải-cách cái kia ! Ấy thế : « nhân tâm bất cố » (lòng người không như xưa), « tư-tưởng quá khích » như

---

1 — 30-5-1925

2 — 18-9-1931

3 — 28-1-1932



## TAP VAN

đường kia, thì làm thế nào mà thiên hạ không loạn lạc kia chứ!

Số là họ cho rằng bao nhiêu sách vở ngày nay, hễ không phải là cá-nhân chủ-nghĩa gì gì đó, thì tức là xã-hội chủ-nghĩa, không thì cũng vô-chính-phủ chủ-nghĩa. Vô-chính-phủ chủ-nghĩa quyết là hỏng, những xã-hội chủ-nghĩa lại càng hỏng nữa! Nói gì đến cái cá-nhân chủ-nghĩa chỉ xui dục tui thanh-niên chú ý đến vảo-đề cá-nhân, và lo tìm những ý-nghĩa gì gì cho đời sống cá-nhân: thì quyết là một chủ-nghĩa giờ thứ nhất rồi!

Thì chi hơn là chúng mình cứ đập sách kinh truyện của mình ra mà theo lấy cái đạo Trung-dung kia! Trong đó, ta có thể học những lễ phép giữa trưởng-áo, tóa, ti; trong đó ta có thể tìm một con đường luân lý mà noi theo: « Kê quân tử, nãm yên phận chữ bản; người thức giả biết chịu cái mệnh giới cho »; ta có thể theo gương « trung quân ái quốc »; ta có thể đào luyện lấy trăm phần tinh chất nó lệ... Theo ý kiến



## PHONG TRAO ĐỌC KINH VA TON VAN

của một hàng người, thì những của ấy chính là phái thuộc thần diệu đệ nhất để chữa bệnh cho thanh niên ngày nay, và chỉ cần rót bấy nhiêu ý tưởng vào óc bọn thiếu niên là có thể cứu được Trung-Quốc. Và lại, đọc kinh truyện mà hỏi, cũng còn chưa đủ; còn phải bắt chúng nó kính cẩn cúi đầu chúi óc vào trong đồng giấy loại ngày xưa kia mà vẽ vờ nữa: đây mới thiệt là một đạo phù-chú công hiệu đệ nhất để buộc chặt chúng nó lại.

Cũng như hồi cách-mệnh nước Pháp, ấy mà. Đã có lắm nhà học-giã vin vào lý luận duy vật để phản đối tôn giáo. Nhưng lúc bọn họ đã nhẩy lên cầm được chính quyền, tức thì họ vin vào tôn giáo để phản đối phái duy vật. Ở Trung-Quốc ngày nay, chính giữa tình hình đại-biến-đông này, đã bao nhiêu người lâu nay vẫn dùng văn Bạch-thoại để chống lại văn Văn-Ngôn, thì bấy giờ lại cố hơi, cố sức mà gỡ mặt đi công kích Bạch-Thoại!

Xét kỹ tình cách cuộc vận động ấy



Ta có thể nhận thấy cái xu thế tất nhiên trong sự phát-triển của thời-dại; ta lại có thể nhận thấy cái ý nghĩa xã hội sâu xa của trào lưu nữa.

Dẫu sao bánh xe lịch sử cũng luôn luôn đi tới đường trước. Phong trào « Độc-kinh » và « Tồn Văn » muốn đem những lực lượng yếu đuối của nó ra mà ngăn cản không cho thời đại đi tới, ấy là một điều không có thể thực hiện được!... Không tin, hãy đóng cửa xem...

(Trích ở tập Hiện-Đại III, — 6.)



## VI. — Bàn về chữ « nhân »

Trần-tử-Triển

Khổng-Tử đã nói rằng : « Những việc nhỏ, nếu không biết nhường nhịn, thì hỏng cả việc lớn ». Câu nói chí lý.

Số là Khổng-Tử chỉ bảo người đời nên nhường nhịn trong các việc nhỏ mà thôi. Nếu chúng ta cần nhắc năng nhẹ, thì đối với những điều không quan hệ, chịu nhường nhịn đi, để rồi làm những việc to tát, cũng là sự rất phải. Nhưng nếu như sự nhịn đó làm hỏng đến cả « việc lớn », thì đấy lại không phải là việc nhỏ đáng nhịn nữa ; và « hễ là người có huyết-tính thì quyết không thể nhịn được. Một mặt nữa, cụ Khổng tuy



## TAP VAN

nói thế thì nói, nhưng đã có lúc vì những việc rất nhỏ nhen mà cụ cũng tức kia. Ví dụ : lúc cụ thấy nhà quyền quý nước Lỗ là Quý-thị dám tiếm dụng cả lối nhạc múa Bát-dật, thì cụ đã điem tiết lên và nói rằng : « Thế mà chịu được thì việc gì mà chả chịu được ! » Lại một lần nữa, người nước Tề ấy mà, đem mấy cô đào cho lão Quý-Hoàn-Tử ; thế là lão Quý-hoàn-Tử « cảm » cho đến phờ cả người đi, ba ngày giờ không ra làm việc quan. Lại vừa dịp lễ tạ giêng đó, người ta quên bẵng đi không đưa phần « thịt tộ » đến biếu cụ Khổng. Thế là cụ Khổng vùng-vàng giận dữ, bỏ đi ngay, quan cũng chả thêm làm nữa ! Thì ra công trình tu- dưỡng của đức thánh vân cũng có chỗ chưa được đến nơi đến chốn.

Về đời Ngũ-dài, có bác Phùng-Đạo vẫn từ vi với Khổng-tử. Nói đến công trình tu- dưỡng thì có lẽ lão ta còn tiến bộ hơn cụ Khổng nữa kia. Nghe đâu hồi lão làm lễ-tướng, có một người dắt một con lừa đi qua giữa phố ; trên



## BAN VE CHU NHAN

mặt con lừa nó lại khoác lên một tấm vải; trên tấm vải viết hai chữ « Phùng-Đao ». Rõ ràng là chửi vào mặt cụ lớn. Thế nhưng cụ lớn Phùng tuy mắt trông thấy rõ ràng cũng chẳng nói năng gì. Đến lúc một người bạn đem câu chuyện ấy mách với Phùng, Phùng không có thể giả điếc được nữa, đành phải giả lời bạn rằng: « Trong thiên hạ, biết bao nhiêu người trùng tên, trùng họ, chắc gì hai chữ Phùng-Đao đó viết lên đó là chỉ tên mình? Biết đâu không phải là con lừa nhà ai mất, chúng nó tìm được, rồi định đem cả lừa đi để tìm chủ con vật mà giả lại... cũng nên! »

Tục ngữ nói: « bụng tẻ tương chèo thuyền trong ấy cũng được ». Nghĩa là những kẻ không biết nhin thì khó thể làm nên tẻ tương. Người ta còn kể chuyện rằng: Đời nhà Đường, có một ông tẻ tương nữa tên là Lâm-sư-Đức. Khi làm quan đầu triều, cụ lớn bỏ-câu em đi làm đò-đốc vùng Đại-Châu. Lúc ông quan chú sắp lên đò, quan bực hỏi em: « Anh là một người bất tài, »



thế mà lên đến ngôi tế bồng. Nay chầu  
lại làm Đò-đốc một châu. Phúc nhà như  
vậy rất dễ khiến cho người đời ghen  
ghét. Chú tỉnh thế nào? Ông em  
thưa: « Từ nay về sau, dầu ai có nhờ  
vào mặt em, em cũng không nói gì  
sốt! Em sẽ im lặng lau đi là xong. An  
ở như thế, hẳn không đến nỗi phiền  
anh phải luôn luôn lo cho em! » Sư  
dức nói: « Ấy chết! Chính vì thế mà  
tôi lại càng lo cho chú. Người ta nhờ  
vào mặt chú, là người ta tức chú, ghét  
chú. Bây giờ chú lau sạch nước bọt  
trên mặt chú đi, thế có phải làm cho  
người ta càng tức không? Người ta nhờ  
được bọt vào mặt, để vậy nó cũng khó  
đi, thì cứ vui cười cho người ta nhờ  
vào có hơn không? » Ông em: « Em  
xin cứ dần vâng lời anh dạy ». Câu  
chuyện trên đây là câu chuyện « Nhỏ  
vào mặt nổi bãi nước bọt tu khổ » giữa  
Lâm-sư-Đức. Bấy nhiêu câu nói thực  
là một thiên tả chân rất linh động để  
biểu hiện cái tâm lý những kẻ đã nhâm  
nại chịu hết mọi nỗi sỉ nhục, miễn là



## BAN VE CHU NHAN

làm được nên quan.

Cụ Bach-Sa tiên sinh là một nhà đại nho đời Minh, cũng có viết mấy câu châm ngôn về chữ « Nhân ». Cụ nói : « Thất tinh phát ra, duy gian là mạnh. Lòng gian nổi dậy chỉ nhìn là hơn. Khi lửa giận nóng, lấy « nước nhân » trị. Một nhìn, hai nhìn, càng nhìn càng sắc ! Nhìn hết trăm bề là Trương Công Nghệ. Đừng rồi mưu to, mới có thành công. Nếu không biết nhìn, thất bại đến nơi ». Cụ Bach-Sa muốn học Trương Công Nghệ « nhìn hết trăm bề ». Đáng tiếc là cụ Không làm tể-tướng như tui Lâm sư-Đức và Phùng-Đạo, để đem chữ nhân ra mà trị nước. Nên chi cụ chỉ có thể lấy chữ nhân để trị nhà mà thôi. Trong nhà ngoài nước đều không có thể rời được chữ nhân ; từ fa dân tộc nước Trung-Hoa nọp là một dân tộc vĩ đại khéo nhìn hơn hết cả.

Cái chữ « nhân » này, có thể gọi là một hệ-thống triết-học trong quốc hồn quốc-tủy có một không hai của chúng ta. Kê ra các nhà đạo Lão



TAP VAN

phát-minh ra nó đã lâu kia, nhưng  
 rồi người ta cũng chưa hề đem nó ra  
 trình tòa để xin lấy đạo bằng cấp  
 chế tao. Cái chủ-nghĩa « bất tranh » của  
 Lão-Tử là cốt ở chỗ biết nhìn. Lão  
 nói : « Thi chi vi không tranh giành,  
 mà thiên-hạ chẳng ai tranh giành với  
 mình. » Gẫm cho kỹ, đây chỉ là một  
 lối ngụy biện mà thôi. Đồ-đệ các nhà  
 « Đạo-Học » vẫn đem Hoàng-Đế mà gọi  
 kèm với Lão-Tử và cho rằng : học-  
 thuyết họ là « học-thuyết Hoang-Lão ».  
 Thực ra câu nói của họ chỉ là một  
 câu nói cần. Quả vậy nếu như ta có  
 thể tin được những đoạn sử chép đến  
 đời Hoàng-Đế, thì ngay lúc khai quốc,  
 Hoang-Đế đã dùng chủ-nghĩa đề-khang,  
 chủ nghĩa tranh-dấu để bước qua hết  
 những nỗi khó khăn rồi ! Hoang-Đế có  
 đánh đuổi giặc Xi - Yưu, thì mới tru-  
 được một mối ngoại hoan cho Trung-  
 Quốc, mới chính-dồn được nội-chính  
 để lập nên một quốc-gia chứ ! Lão-Tử  
 thì chủ-trương dùng tranh - đấu, phải  
 nhu-nhuộc, thế là không những Lão



## BAN VÈ CHU NHAN

không hề theo dòng đạo - thống của Hoàng-đế, mà cũng chưa chắc đã đáng là một người con cháu Hoàng-Đế nữa kia !

Từ lúc triết-học nhà Phật truyền sang Trung-Quốc, thì tư-tưởng họ Lão lại thêm được một tay giúp việc nữa. Nghe đâu lúc còn tu-luyện, Thích-ca thường thường ngồi ngẫm nghĩ im phăng-phắc, không của cây một tí gì, ở dưới gốc một cây bồ-đề. Một con chim ở đâu bay đến, nó ngờ rằng con người đó là một khúc gỗ, thế là để ngay một quả trứng vào lùm tóc của ông. Lúc đức Phật tỉnh cơn ngẫm, mới biết rằng trên tảng óc của ngài có cái trứng chim. Ngài nghĩ bụng : nếu mình đứng dậy thì chắc là con chim không có thể tìm đường giờ lại và quả trứng sẽ vỡ hỏng mất. Thế là ngài lại giờ vào cơn ngẫm, mãi cho đến lúc quả trứng nở rồi, con chim con bay đi rồi, ngài mới đứng dậy đi về. Ấy đó, câu chuyện cũ này có lẽ chưa chắc gì mới là chuyện thực, nhưng cái công phu tu-dưỡng của nhà Phật



để thực hành chữ « Nhân » lại còn cao  
 bằng mấy họ Lão nữa kia ! Trong thời  
 kỳ Lục-triều, tư-tướng Phật, Lão rất có  
 thế-lực: ấy lại chính là lúc dân-tộc  
 Trung-Hoa bị khổ sở hơn lúc nào hết.  
 Cả một vùng đất Bắc nước nhà, bị lũ  
 Ngũ-Hồ, mười sáu nước Bắc-Triều sâu  
 xé, day vô. Thương hại cho cái triều-  
 đình nhỏ nhỏ miền Nam, ẩn trong một  
 góc, nép tiếng im hơi, sống say chết  
 mộng, để qua ngày tròn tháng... Đời  
 nhà Tống, tiếng rằng tư-tướng nhà nho  
 có thế lực rất to, nhưng thực ra mấy  
 bác « đạo học » dầu dọi mũ nhà Nho  
 kia, vẫn khoác áo Lão và Phật. Bọn  
 họ thích « cao đàm khoáng luận », mà chả  
 câu ý đến thực-tế. Một câu chuyện còn  
 truyền lam cau cười nglin thu là câu:  
 « Các cụ cãi lý cùng nhau chưa xong gì,  
 mà quân giặc đã qua sông ». Ấy lại  
 là một thời kỳ điên đảo, khổ sở thứ  
 hai cho dân-tộc Trung-Quốc. Đất đai miền  
 Bắc vào tay bọn mọi-tợ: kết quả triều-  
 đình còn con miền Nam lùi bước, lùi bước,  
 lùi mãi đến tận ngọn núi « Lý Nuam »



## BAN VE CHU NHAN

miền Quảng-Châu; Ông vua bé con  
nhảy xuống bể trăm năm chết xong  
đời!... Đến triều Minh, « đạo học » có  
thể nói là bước vào thời kỳ trung-hung.  
Nhưng các nhà nho thùy-chung vẫn là  
mấy chủ lái đi quảng-cáo cho đạo Phật  
và đạo Lão : triết-học hồi ấy là triết-  
học tiêu-cực, triết-học lừa nhất, một  
thứ triết-học không muốn đi lên một  
bước nào nữa ! Tiếng rằng có bác Vương-  
dương-Minh nào đó — người ta vẫn mục  
cho lão làm một ông đồ vô-dụng — đã  
có thở ra mấy câu bất bình, nhưng chả  
bao lâu thì học thuyết của Vương  
cũng t rụy lạc thành một lối nói cuồng  
phong mà thôi ! Nhà Minh mất nước,  
dân-tộc Tàu lại diên đảo trong một  
thời kỳ ba trăm năm nữa... Không phải  
là tôi quyết đem hết trách nhiệm tất  
cả các thời kỳ khốn-dốn của dân-tộc  
Trung-Quốc, trong hai nghìn năm nay,  
mà trút sạch vào đầu các đồ-dệ Lão  
và Phật cùng bọn đạo học trong Nho-  
Giáo dân ! Chẳng qua huyết mạch dân  
ta thêm-nhiêm được tư-tưởng bả phải



đó đã lâu, mà cái công-phu tu-dưỡng của ba phái ấy để thực hành chữ « nhân » của họ càng làm được tinh-thâm chừng nào, thì cái tinh thần nhục của họ lại càng kiên cố chừng ấy, để mà thành hẳn một tinh-cách đặc-biệt, rất bền chặt của dân-tộc, đánh cũng không tan nữa ! Vì vậy mà cái dân-tộc nhĩn-nhục rất vĩ-dại kia, cũng thành ra một dân-tộc rất thích hợp cho sự xâm-lược và khinh rẻ của người nước ngoài.

Một nhà triết-học đã được người ta liệt vào phái Mặc đã nói rằng : « Thấy sự nhục nhã đừng lấy làm nhục ; ấy cũng là một cách tranh-dấu để cứu đời. Chịu đựng hết mọi bề, để mà để xương hòa-bình & đây thiệt là một chủ nghĩa hòa bình rất là vĩ-dại ! Còn nhớ trong tập « Diệu-hương thất tùng thoai », một nhà nho đời Thanh là Trương bồi-Nhân, có viết đoạn văn sau này : « Chỉ một chữ nhân là một thứ thông-bửu của thiên-hạ. Ví dụ như ta cãi cùng ai về một câu chuyện gì, nếu biết nhĩn



## BAN VE CHU NHAN

« đi, thì tinh-giảm đi được bao nhiêu  
« là mồm miệng! Nếu như năm ngũ  
« với một người đàn bà đẹp mà biết  
« nhìn đi, thì có phải là đẹp dữ được  
« bao nhiêu là tinh-thần rồi không?

« Bao nhiêu công việc này, nó trên  
« đời vừa mới nghĩ đến trong ý-tưởng là  
« nên giết mình tinh dậy ngay mà nhìn  
« đi. Xử-tri mấy ý-tưởng đó cũng như  
« ta trị con ngựa ấy mà: nó muốn lười  
« là ta đánh ngay một roi, thì công  
« việc dễ dàng đi nhiều! Nhưng trong  
« chữ nhân còn có một chân-đan nữa:  
« ấy là chữ « hòa ». Lấy hòa-khi mà vận  
« dụng chữ nhân, như lấy dao mà cắt  
« nước vậy: chả có một dấu vết gì sót  
« Hòa, nghĩa là có những cảnh người  
« đời coi như phong ba bão táp, mà ta  
« cho là ấm áp giới xuân; người kia cho  
« làm trận sóng cuồng mặt bề, mà ta cho  
« là phẳng phẳng đất bằng: Thế mới  
« thiệt là hòa.»

Thế nghĩa là nói: « Nhìn nhục với  
hòa-bình, là hai sự-trạng không thể cắt  
đứt cho lia nhau ra được ». Dân-tộc



TAP VAN

mức Trung-Hoa chính là một dân-tộc  
nhin-nhục vĩ đại hơn ai hết, mà đồng  
thời cũng là một dân-tộc yêu hòa-hiệp  
hơn cả.

(Trích ở tập Thái Bạch

số 2 kỳ thứ 12)

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



VII. — Một lũ mê mẩn.

Bach-chi-Tuấn

— Rét ! Rét quá nhỉ !

Đó là những câu nói mà ngày thường trong lúc làm việc chúng tôi luôn luôn than vãn cùng nhau. Bất kỳ là giờ mực hay giờ lạnh, chúng tôi vẫn làm việc, vẫn kêu rên rỉ chừng ấy chuyện. Dẫu ôn-độ ngoài kia có lên cao hay xuống thấp đến chừng nào thì chúng tôi cũng chẳng biết nào.

Trước đây, tôi còn là một người thợ tập việc trong một xưởng làm nước đá. Sau ba năm tập việc thì từ hè năm ngoái tôi đã được lên chân thợ chính thức. Thế là mỗi tháng được mười hai đồng lương. So với hai đồng tiền công lúc còn đi tập sự thì ngày nay lương



## TAP VAN

đã lên được mười đồng. Nhưng kỳ thực mỗi tháng chỉ ăn lên được năm đồng thôi, số là xưa kia không mất tiền cơm, mà ngày nay lại phải giả tiền cơm đó, mỗi tháng mất đi năm đồng. Mặc dầu, đối với tôi món tiền năm đồng được tăng đó vẫn là quý hóa lắm rồi. Có ba năm học tập, ba năm kinh nghiệm mới được chừng ấy, phải dễ dàng gì?

Xưởng máy nước đá và cửa hàng đều lập ở trên bờ sông. Xưởng ở mé trên, cách cửa hàng chừng bốn mươi dặm. Cái bộ máy làm nước đá là cứ ngày đêm quay, quay từ như thế đấy, mùa nước cũng như mùa rét, từ lúc tôi đặt chân vào xưởng cho đến ngày nay, nó vẫn cứ quay mãi, quay hoài như vậy. Mùa hè, nước đá chế ở xưởng ra là phải nội nhật đó chở đến cửa hàng để đem bán. Mùa đông nước đá làm ra cũng trong nội nhật đó phải chở xuống cửa hàng. Nhưng không bán và cứ trữ lại trong một cái hầm ở ngoài thành phố để sang năm sau cho có đủ nước



## MỘT LUMÉMAN

Đá bán luôn từ tháng tư cho đến tháng chín. Xưởng thợ làm ở trên sườn một ngọn núi, kề với dòng sông, lấy nước chảy một dòng sông thiên tạo làm « nguyên động lực ». Bộ máy, lẽ tất-nhiên, là một bộ máy dùng sức nước. Ngày giờ công-tác việc của chúng tôi chia làm ba lớp: một lớp coi máy: máy sức nước, máy ép, máy điện và máy làm nước đá; một lớp nữa chuyên việc chế bao nhiêu nước đá vừa chế xong và hiện chứa ở trong gian kho kề liền với nhà máy ra đến thuyền ở bến đò. Còn một lớp được nghỉ.

Lớp thứ nhất, chúng tôi gọi là lớp chính. Lớp thứ nhì là « lớp dự bị »; còn lớp thứ ba là « lớp nghỉ ». Cứ sáu giờ lại thay đổi một lần. Ví dụ: sáng ra, đến sáu giờ là lớp chính vào trong coi nhà máy cho đến 12 giờ. Lúc nào chuông rung là lớp ấy được nghỉ. Được nghỉ ra là phải đi ăn cơm trưa ngay: ăn xong đi về vào lớp dự bị, giúp đỡ mấy anh phu vác khác khăn nước đá



xuống thuyền. Sáu giờ chiều được về  
đi ăn cơm xong là lại phải đi ngủ  
ngay. Số là chỉ ngủ được sáu giờ đồng  
hồ cho nên ai nấy đều hơi bả ngủ  
ngay. Đến 12 giờ đêm, bọn thợ «ha ban»  
ở xưởng ra đập dầy. Thế là ăn mò  
ăn rờ vài miếng cơm người dề đi vào  
thay tốp chính. Việc làm cho đến sáu  
giờ sáng. Máy bộ máy làm bằng thép,  
bằng sắt kia đều có quay quanh  
năm thì nó cũng chả mệt nào. Nhưng  
thần thể chúng tôi chỉ là bộ máy bằng thịt  
mà bảo làm thế nào theo cho kịp nó!  
Trong quãng thời-gian 18 giờ, là phải  
làm việc đến 12 giờ.

Cổ nhiên : trong lúc xuống ban dư-  
bi, có lúc nước đá làm chưa kịp hi  
cũng thỉnh-thoảng được nghỉ. Chỉ có  
6 giờ ngủ. Mà trong sáu giờ đó lại  
còn phải trừ thời-giờ ăn cơm nữa.  
Năm tôi bước chân vào xưởng này là  
chính năm xưởng mới mở cửa. Đã  
mấy lần bọn thợ và bọn tốp việc đã  
đem nhau lên xin với chủ gọi thêm  
một tốp thợ nữa, để cho có bốn tốp



## MOT LỚP MÈ MAN

cũng làm. Chúng tôi cũng đã viết  
phân-minh về các chia lớp: mục-dịch  
là cốt cho mỗi người thợ có thể ngủ  
được mỗi ngày 8 giờ, và có chút thì  
giờ rảnh để đi lo liệu một vài việc  
riêng, như là mua đồ vật, nhờ người  
viết thư v. v. Nghe chúng tôi nói  
kông, chủ nó chỉ híp mặt lại, và lắc  
đầu một cái rồi đuổi cả ui chúng tôi  
ra khỏi «bưu-rô». Cổ nhiều là số thợ  
vẫn y như cũ. Số là thêm vào mười  
tên thợ nữa thì trong số chi-pi cũng  
phải thêm vào mấy con số nữa, khi  
khác giuđem cả khúc ruột của lão chủ  
mà cắt ngang đi? Nhưng người  
Thế mà năm sau bỗng thấy lão chủ  
y gọi thêm một lớp thợ nữa, và  
ra chúng tôi mỗi ngày cứ hai lớp vào  
làm thì hai lớp được nghỉ. Số là người  
ta thấy rằng bọn thợ khai «ma-lách»  
và xio dgu nhiều quá. Hình như lão  
chủ đã thấy rằng: giấc ngủ đối với  
chúng tôi cũng cần, và sự nhô-yếu  
này chính là một yêu-cầu của cá nhân  
không có thể giải-quyết bằng phương



## TAP VAN

pháp lặc-dầu được.

Mùa đông chúng tôi vẫn làm việc trong xưởng nước đá. Nhưng trong nhà, ngoài giờ, dầu dầu cũng rét, cho nên cũng không biết lạnh cho lắm. Nhưng giờ hè, ở ngoài đi vào, mình mẩy nhẩy những mồ hôi thoát bước chân vào gian, bước rét giá của nhà làm nước đá, là da thịt đã rỏn hần lên, rồi lại phải trần truồng trong phòng mà làm lung, rét công cả người lại. Choáng cả dầu óc với không-khí ẩm-thấp trong tòa nhà kín mít; vả lại tường tuyền sơn đen, nên chỉ đèn máy cũng chỉ lơ mờ. Lũ người trong phòng in như một đoàn ma cùng nhau mò rờ quanh quẩn. Giờ này là giờ mở thùng nước đá. Một luồng không-khí trắng từ trong thùng bốc lên, làm cho chúng tôi lại càng cảm thấy rét, công. Xong đó là phải cùng nhau xúm xít vào đem bộ máy mà kéo đi kéo lại, đem bao nhiêu bơm nước đá cứ từng dây từng dây đẩy vào trong thùng nước gỏi. Độ vài phút sau, lớp nước đông lại trên mặt nước.



## MOT LỤM MẠM

Đá trôi hết đi, là phải dốc hòm vào  
khuân lấy nước đá, khuân đến kho trữ  
đá ở bên cạnh. Xong đó lại đem hòm  
không ra, giới nước cho sạch để lại  
thả lại vào trong thùng « đá ». Khuân  
« đá » gọi « đá », giới nước, công cả  
tay chân, suốt sáu giờ đồng hồ ròng  
rã, không hề được nghỉ ngơi một chỗ.

Lúc đứng coi « máy nước » hoặc máy  
ép thì cũng gọi là « nhân » được đôi  
tỷ, nhưng cũng không hề dám trễ nải  
tỷ nào. Đó là trục máy quay rất nhanh,  
như cái máy nước chắt hạn, mỗi phút  
đồng hồ, nó quay đến non nghìn « tua ».  
Không biết có phải là vì máy chế chưa  
được thiệt khéo hay không? Nhưng cái  
cốt dầu của trục máy lắm lúc không  
chịu quay. Nếu không luôn luôn rưới  
dầu vào cho kịp, là cốt-trục và then  
trục sát ngay cùng nhau, sức nóng lên  
hẳn làm cho chảy hết cả dầu, tõe cả  
khói khét rẹt lên, và làm cho cháy xém  
cả trục. Một mặt nữa, cái máy nước lại  
rất ồn, cho nên lúc hai người làm  
việc đứng trước mặt nhau muốn nói



cùng nhau câu chuyện gì là phải dùng  
ngón tay thay mồm.

Có một lần, — hôm ấy giờ còn nóng  
nước — lúc tôi phải khuôn « đá » lên thuyền,  
thì đầu bên cầu tôi gặp một thằng cu-  
li gánh than. Thấy bấy nhiêu nước đá,  
thằng bé nhìn tôi với một cặp mắt  
thêm thương hết sức. Nó hỏi thăm  
tôi về tình-hình nhà máy tôi làm, và  
nói :

« Chúng mày sùng-sương chứ ! Có  
« đá » mà ăn, mát nhé ! Ha ! Ha ! Ha ! »

Thực ra trong bọn cu-li cu-leo chúng  
tôi, những chỗ hiểm lắm như vậy, nào  
phải riêng gì cho thằng bé gánh than.  
Nếu chính mình không trải qua cảnh-  
ngộ kẻ khác thì không tài nào hiểu rõ  
được sự thực. Tầng không-khí âm-thấp,  
và rét giá đã làm cho chúng tôi rũ  
như cả chân tay, và nhức cả óc, phát  
phiền cả ruột lên suốt ngày suốt đêm  
thì có ; chứ nào chúng tôi, đã hề bao  
giờ cảm thấy cái khoan khoái của lão  
chủ xưởng ngồi mát dưới quạt điện,  
bên ông « hơi lạnh » đầu !



## MOT LU MÈ MAN

« Mọi đây, có một người anh em bạn  
tho vì không chịu nổi cái khí-hậu nóng  
hạnh bất thân mà ngộ bệnh, rồi chết.  
Chúng tôi thương anh ta còn vợ dại  
con thơ, cho nên đem nhau lên xin  
chủ rộng lòng cho vợ con anh ấy một  
món tiền ít nhiều gì đó, gọi là « tử  
tuất » cho người xấu số. Lúc đầu lão  
vãi cứ chiều lệ, lác đáu, không nói  
mừa lời. Một lát sau, thì xem chúng  
lão cũng động lòng thương, và hứa cho  
năm đồng. Chúng tôi nài xin thêm. Thế  
là lão đổi ngay nét mặt, giận bưng bưng  
lên nói :

« Nó chết, thì can gì đến tao, kia  
chứ ? »

Nghe câu nói đó, chúng tôi liền trầm  
mặt ra về. Tôi cũng im lặng đi về  
bên thùng nước đá ; định cất cái nắp  
thùng lên làm việc, tôi lại nghĩ bụng :

— Nào phải riêng gì bọn làm lưng  
như chúng mình là một lũ rữ như cả  
người. Chìa ông chủ kia, ngộ bộ đầu  
óc cũng đã choáng váng, và không có  
biết gì là cảm-động nữa !



Tôi đã định bỏ ngay cái xưởng « đá »  
này mà đi. Đi xa hăa cái chốn lạnh  
lùng, tối tăm này. Đi đến một chỗ nào  
sáng sủa, ấm áp hơn, mới tí.

Thế mà, mãi đến ngày nay, tôi vẫn  
phải ở đây cùng ban bè, công cả tay  
chân, vừa làm việc vừa than vãn  
« Rét nhì! Rét quá nhì! » Tôi vẫn  
chưa tìm ra chỗ ấm áp, sáng sủa hơn  
cái nhà này.

(Trích ở tập Tân-Sinh I, — 31)



Thượng-hải cũng biến tướng hẳn đi,  
 hoặc giả lại không muốn mang mình  
 là quan của kia!

Làm quan ở các tỉnh nhỏ, khác hẳn

### WIII. Một ông quan tốt

Giang - quý - Tử

Đem một ông quan tốt làm đề-mục

viết văn, cũng là một sự hiểm hoi.

Chẳng biết vì sao trước đây mấy

năm, có một hội có một số nhà văn

đại thích mô-tả « một anh cu-li áo vàng

dáng thương », hay là « một bác thợ

gãy mất một cánh tay ». Thứ văn-chương

đó, hiện giờ không thấy nữa. Bởi vậy

tôi tả một ông quan.

Văn-chương tả quan cũng có người

không thích đọc. Ngay ở chốn Thượng-

Hải này, người là văn cho rằng tả quan

thì bất-nhược tả mấy bác « Hồng-dầu,

hắc thân » mà có ấu-tượng xấu xa hơn;

số là hơn đó ít nữa cũng là một hạng

người bất-trị. Một ông quan khi đi đến



## TAP VAN

Thượng - hải cũng biển - tương bản đi, hoặc giả lại không, muốn xưng mình là quan nữa kia!

Làm quan ở các tỉnh nhỏ, khác hẳn. Tiếng rằng có những thời-kỳ linh to hơn quan, nhưng sánh với dân thì quan vẫn sang nhiều chứ! Một mặt nữa, ông quan tôi sẽ tả đây là một ông quan tốt kia, là một ông quan rất nhiều hy-vọng kia! Thì ý-nghĩa câu chuyện quan này vẫn cao hơn là chuyện bác xe áo vàng hay anh thợ gầy cánh tay. Vậy thì những kẻ xưa nay không thích quan, xem cũng chẳng hề chi. Và nên như ngài là một ông quan nhỏ nhỏ, hay giả ngài là người đã định hoặc sẽ định làm quan, thì lại càng nên xem cho biết.

Theo đúng phương-pháp viết văn thì bao giờ cũng phải khởi đầu với mấy câu nhập-đề. Tôi xưa nay không thích lối đó. Nhưng nghĩ lại câu nhập-đề cũng như là lời quảng-cáo ấy mà. Văn-chương lâu nay đã thành môn bằng



## MOT ONG QUAN TOT

buôn rồi, thì quảng cáo là một sự cần  
chứ sao?

### II

Ngày nay kỷ-cương triều-đinh đã được  
chính-đốn, quan lại có những kẻ « trong  
veo », chắc là quan tốt cũng đã dễ tìm  
thấy. Nhưng có ông thì tôi không quen,  
cũng có những kẻ mà tôi không thích  
đem ra mà quảng cáo một cách vô  
điều kiện. Vậy tôi sẽ chăm lấy bác X...  
một ông bạn của tôi. Quan hàm bác  
ta tuy không to lắm, nhưng cũng không  
tâm thường. Một mặt nữa, quan tốt  
cũng có nhiều thứ. Ông bạn tôi nếu  
không phải là hạng nhất thì cũng là  
vào hạng nhì, hạng ba. Tôi sẽ tả ông  
quan bạn tôi vậy.

Chép tiểu sử một vị danh-nhân thế  
nào cũng phải nói rõ lý-lich. Một ông  
quan tốt ra giữa sân khấu cũng phải  
trình bày « cước sắc » mới tiện — (Tra  
trong bản : Triều đại loại yếu, ta thấy  
chú thích : quê quán, tên họ, gia-thế họ



TOT VẤP ĐÁN TQM

đời giờ xướng, anh em, tuổi tác, đã can  
 án hay chưa... gọi là cước-sắc.) —  
 Nhưng pha người ta có hơn bốn chục  
 con người, nếu mình cứ con cả con  
 kê kê từ có bé lên ba giờ đi thi tập  
 văn giới thiệu này sẽ đến thành ra một  
 bộ truyện. Một nghìn, một đêm lễ  
 mất! Chuyện dài, nói ngắn lại vậy: Ông  
 quan này họ X, tên XX, xưa kia đã  
 học trường Cao-đẳng tiểu-học ở huyện  
 lý, sắp đậu tốt-nghiệp. Sơ bổ làm một  
 thầy thừa nhỏ nhỏ. Sau mười hai năm  
 ăn lam với quan trên, như nạng đầu  
 tùy bà gia, lên đến chức thừa-phái hạng  
 nh., rồi lại năm năm phong-trần như  
 cô hầu tùy bà Cả nữa, mới lên đến  
 chức kinh-lich. Từ đấy về sau là sao  
 phúc chơi lợi chiếu vào đầu cung mệnh.  
 Chưa ngót ba năm đã mộng bồ trọng  
 nhậm làm chủ cả một huyện. Ông người  
 lùn mà mập, mặt đen mà tròn, cằm không  
 một chạc râu; vợ một bà, hầu một  
 cô, con ba chị thiên-kim tiên-thư, tiền  
 nhà băng gởi có sáu nghìn bạc; tiếng  
 quan thoại xen bày phần thổ-âm; ngày



## MỘT ÔNG QUAN TỐT

Thường ăn mặc lối kinh-tế; tiếp khách  
khoác áo sa; đi hội nghị nét đôi giầy ban.  
Tính rất nghiêm-khắc; gan to, lòng tham...  
Cứ tả mãi thế này, khi nào cho xong?  
Chỉ bằng xem cử chỉ quan lớn, họa  
nhấy nó rõ ràng hơn chẳng?

### III

Sau đây tôi chỉ chuyên tả về đức-  
tình ông quan của tôi: thanh-liêm, cần  
thận và cần mẫn. Nhưng tờ tập sau  
này không phải là một bộ sử-ký, cũng  
không phải là một bộ nhân-vật-chi; và  
tôi đây cũng không phải là đảm nhận  
chức trách một ông toàn-tu. Rồi đây  
nếu cần thì đã có kẻ bình-bút đem  
tên họ ông ta liệt vào hạng tuần-lai (1)  
làm một nhà quan có tiếng cũng nên.  
Đây tôi chỉ chép một vài việc nhỏ, hết  
sức nhỏ, không có một việc gì phỏ hơn.

(1) Quan lãnh sự



nữa. Chả là câu tục-ngữ vẫn nói : « Xem việc nhỏ mới rõ việc to ».

## IV

Năm xu tem, năm xu tem có bí-thứ gì ! Những ông quan này đã có lúc ngồi trù-trù ngót nửa giờ đồng hồ mới quyết tâm gửi một cái thư thường với năm xu tem. Số là ông những ái-ngại với ba vấn-đề. 1. — Mỗi ngày ít nữa cũng phải gửi một cái thư, mỗi cái mất năm xu, mười cái năm hào, mỗi tháng có phải là mất toi đồng ruỡi không ? — 2. — Lương tháng hai trăm tư trừ hưu bổng còn lại, hai trăm mười sáu đồng lẻ là mỗi ngày còn bảy đồng hai, mỗi giờ ba hào. Mỗi ngày một con tem năm xu nghĩa là mất dứt đi mười phút lương — 3. — Năm xu tem, tính ra tiền là mười bảy đồng, nếu như... sao nữa ? Ông chỉ tính đến đấy thôi. Hai vấn đề ruỡi này trong nhà lại cũng có già nửa phần biết rằng quan lớn vẫn bản-khoản cùng bấy nhiêu chuyện. Nhưng



## MOT ONG QUAN TOT

Không có ai chia buồn cùng ngài. Muốn tìm cách giải quyết, quan truyền đòi thầy thừa coi sổ lương lên để nhờ thầy xét xem trong luật bưu-chính các quan có quyền gửi thư không phải gián tem hay không. Thầy thừa bậm: « Bấm cái này... cái này hình như... Có lẽ nó cũng bèn, nhưng quả là con chưa hề xem thấy lệ đó. » Quan nói: « Không có lệ không có lệ đó. Làm quan đánh công-diện không mất tiền, đi hỏa-xa được trừ nửa tiền. Mà bưu-chính cũng thuộc về quyền-hạn bộ Giao-thông, thì hẳn cũng có luật như vậy chứ? Quyền-diện-lệ dây-thép khá giầy, thầy hãy đọc xem ». Đọc nửa ngày giờ, thầy thừa vẫn không thấy. Quan nói: « Chính-trị nước Tàu chúng ta còn nhiều khuyết điểm. »

Có người sẽ nói: như thế có phải đâu là thanh liêm. Làm quan mà chịu mất tiền tem, đó chỉ là một cái tư-đức mà thôi. Nhưng làm quan, nếu có kẻ « hóa tư vi công » (đem của riêng làm của công) thì cũng có kẻ « hóa



TOT VAI ĐO TƠM  
TẬP VĂN

công vì từ đem cái công là m của  
triêng). Giới hạn hai chữ công, đư, dưới  
chính thể nhân trị (1) vẫn không có  
giới hạn gì rõ ràng. Cho nên người  
xưa đã có câu: « nhân tồn chính cử,  
nhân vong chính tước ». — Người còn  
thì chính-trị còn được thi-hành, người  
mất thì chính-trị sẽ bị thủ-tiêu. Nhất  
là các ông quan lớn, họ vẫn xem việc  
công như là việc riêng của họ, và  
hiên công cũng là tiên tư của họ. Bởi  
vậy họ không cho ai một đồng, không  
phung phí một xu. Chén lá, bao diêm,  
ai mua nấy dùng, giấy má công văn,  
hai trang là đủ. Đồ lễ cần mua cho  
hàn giấy phải chọn « tấu xấu và rẻ.  
Linh (bượng-ban (2) năm tên giảm đi ba;

1) Chính-thể nhân-trị lấy tư-cách người cai-  
trị làm căn bản, trái với chính-thể pháp-trị,  
lấy hiến-pháp làm căn bản.

2) Ngày nay ở Tàu vẫn còn cách cho linh  
về nghỉ để lấy tiên tiêu. Ví dụ như một  
huyện có năm tên linh hầu và quan chỉ cần  
hai người là đủ, thì có thể cho ba tên về  
(ba ban) và số tiền lương ba tên đó là về  
quan linh.



## MOT ONG QUAN TOT

báo, hàng ngày ba tờ mua lấy một.  
Các chức dịch trong nha-môn có đàu  
và xin nghỉ quá hai ngày là phải trừ  
lương. Một thuộc-viên chết trong năm  
tính đến giờ tắt thở. Nếu như người  
«bất hạnh» đó đã có vay trước ba  
chục đồng, thì sẽ làm sổ quyền để  
giúp cho người chết trả nợ công-khố.  
Trong huyện từ quan cho đến các  
nha-dịch tất cả là ba mươi người, cứ  
biểu bổ mỗi người một đồng là đủ  
bù vào. Cuối năm tính sổ sách, con  
thừa được vài ba trăm đồng, quan gửi  
giả về bộ tài-chính, để tỏ tấm lòng  
thanh-kiết của ngài. Qua hơn nửa  
năm ròng rã không thấy Cu Thượng  
Tài-chính trình xin tướng-lục cho ngài,  
ngài sẽ thở dài: «Chinh-trị nước Tàu  
chúng ta còn nhiều khuyết-diểm.»

V  
Làm quan trước, hết phải biết việc  
quan. Việc quan có văn-pháp, có những  
thê-thức, phê đơn, tùy từng trường-hợp.



Vi dụ thư quan phê bốn chữ: « sự  
xuất hữ nhân » — việc này phát sinh  
ra hữ cũng có cơ, — là một câu  
« thực », dưới đó nếu tiếp được một câu  
« tra vô thực cứ » — nhưng xé không  
có chứng cơ đích xác — thì lại là một câu  
« hư », bây giờ nếu sau câu « hư »  
« tra vô thực cứ » mà tiếp theo câu « thực »  
« sự xuất hữ nhân » thì lại là có chuyện  
rồi. Lối văn úp mở ấy, những câu bút  
sả ga chết ấy tức là việc quan. Ngay  
nay tiếng rằng đã cách-mạng những tập  
tục, chốn quan-nhà vẫn chưa bỏ hết.  
Các quan vẫn thích những câu sáo ấy.  
Trong khi viết thư nói chuyện họ vẫn  
không chịu theo thời thường cho mình  
bách. Lại còn có kẻ bắt chước lối văn tây  
đề cho trong từ-trát có vẻ mong lung,  
khác hẳn thời thường. Ông quan này,  
học văn cũng không có gì là cao nhưng  
sau hai mươi năm kinh nghiệm trên  
đường chính-tri cũng đã học được hai  
chữ phê: chữ « có » (hàng) và chữ  
« tam ». Ai xin phép thời: « Hàng »  
cho nghỉ một hôm; ai có công-lao thời



## MOT ONG QUAN TOT

« Tam » ghi một lần... Thế là chẳng « cò » thì « tam », không bao giờ có một câu gì gọi là giải quyết cho song phẳng. Bấy nhiêu chữ nghĩa không chừa không cùn cũng không có gì là phân minh, chỉ luồn luồn nằm trong phạm vi mơ hồ. Đã có lần có những kẻ nhiều sự, muốn kiểm câu chuyện cười rồi đem chữ « tam » của ông phê vào sau một bản án: « Tam cho bản chết một lần đã », và sau một cái đơn xin nghỉ họ chưa thêm: « Ông không trông việc nhà thì bà làm chưa ». Những người đọc mấy chữ đó đều cười sáng sủa. Quan liền xé ra tên thủ-phạm, nhưng sau lúc tra hỏi vẫn chỉ phê mấy chữ: « Hằng ghi lỗi một lần đã ». Xem đây đủ biết ngài làm việc quan cần thận thế nào.

IV

VI

Trong sở có một ống điện-thoại: trước kia vẫn để nơi bàn giấy người thư-ký. Nhưng có nhiều người chức việc thường



dùng ống nói để tinh-tu cùng ban gô  
 họ cho nên quan đã bắt rồi bản ống  
 nói vào trong bản giấy của ngài. Nha  
 dịch từ đó không dám dùng ống nói để  
 nói việc riêng nữa nhưng họ lại chuyên  
 môn dò xem quan thường trò chuyện  
 cùng ai. Ít lâu họ biết rằng : chỉ nghe  
 quan nói cũng có thể đoán được người  
 nói chuyện cùng ngài là ai. Kể ra cũng  
 chẳng có gì là thần-diệu. Nếu như dạ  
 dạ bốn năm tiếng thông, thế là nói với  
 quan trên ; ba bốn câu mới có một  
 tiếng dạ là nói chuyện với các ông thư  
 ký trong bộ ; nếu như chỉ ừ ừ, được  
 được và không có tiếng dạ nào tức là  
 nói với nha-dịch bậc dưới.

Chỗ cần thân nhà quan là thế ; một  
 tiếng dạ cũng không bao giờ làm được.

VII

Làm quan đời này cũng dễ mà cũng  
 khó : dễ nghĩa là cần biết thảo tờ trình  
 tờ bẩm là được, nói là khó vừa là khó  
 cho những người không biết thảo tờ



MOT ONG QUAN TOT

trình tờ bảm Tờ trình, tờ bảm, tiếng  
rằng chỉ là câu truyện trên mặt giấy,  
nhưng cũng có lúc trong vển hết sức  
Vi-dụ như phải thảo một tập kế-hoach  
mấy năm chẳng hạn. Có lúc lại phải  
kê cả một tờ dự-an về cương-linh chính  
trị trong hai mươi năm, hay là chương  
trình cải lương, chương trình  
thiết lập... thảo xong kế-hoach lập phải  
cúi đầu cúi gối viết tờ báo cáo. Mấy  
tờ báo cáo có lúc đăng vào quan-báo,  
có lúc chỉ trình với quan trên là được  
Nói tóm lại trách-nhiệm làm quan  
phải viết được những câu văn cho đến  
vào cổ điển mực pháp...  
Muốn chơi cần-thận quan úy cho một  
thầy thừa chuyên môn làm công việc  
các kế-hoach và các tờ báo cáo...  
mà người ta gọi thầy thừa ấy là thừa  
báo cáo, thừa kế-hoach. Thầy thừa  
xong quan úy đưa đến trình như người  
chưa học rồi mới đánh to máy đánh tập  
để gửi vào bộ. Trong bộ nhận được  
bấy nhiêu giấy mà lại cũng đưa cho  
mấy nhà chuyên môn chép lại rồi mới





TAP VAN  
TOT VAN TO

phê vào: « mach lac phan minh »,  
« chin' kho lam' viec ». Quan lai càng  
thích chi, vì mấy chữ phê đấy cũng là  
triệu chứng sắp được thăng thưởng.

VIII

Quan tốt hay xấu là bởi chỗ chính-  
tri hay hay dở. Cách đối phó với nha-  
lai cũng là một thú đoạn. Ông quan  
này đối với thuộc-viên không có chính-  
sách nhất định, bẵng gọi là phương-  
pháp « an, uy, tịnh - dung ». Mỗi tuần  
lễ, ngày thứ hai, trước khi làm việc,  
phải đem cả gia-dịch làm lễ chào. Trong  
lúc làm lễ, nét mặt quan thanh như  
đồng. Sau đó là giờ báo cáo rồi đến  
giờ huân lệnh. Giờ này, quan sẽ đem  
hết các việc tại đây dở, từ việc nhỏ  
đến việc lớn, từ trong công-đường ra  
ngoài nhà môn, nào là cửa kính lau  
không sạch, nào là kỹ thuật giữ không  
kỹ. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn  
quan sẽ mắng, mắng lấy mắng để, mắng  
to mắng nhỏ, mắng bóng mắng gió





## MOT ONG QUAN TOT

hoặc mắng thẳng vào mặt, mắng hết cả mọi người, mắng lút mắt lút mũi, có lúc bình như quan lại mắng cả quan nữa. Vì vậy nên những kẻ bị mắng cũng không có vẻ bực tức mà thỉnh thoảng lại cười mỉm nữa. Sau lúc đã mắng từ thứ hai đến chiều thứ bảy, sau sáu ngày trời da mặt luôn luôn căng rắn bản lên như vậy thì đến trưa ngày thứ bảy mới dĩa ra một ít. Chiều hôm ấy quan lớn đi đi lại lại nơi phòng giấy các thầy thừa, cười cười nói nói đề hỏi thăm trong bọn nha-thuộc ở trẻ tuổi có ai có tinh nhân hay không, tinh nhân có chính-chuyên hay không, vân-vân... Nhưng không bao giờ quan lớn mới đến chuyện thực-tế sinh-hoạt, chẳng qua quan sợ bọn họ lại mở miệng vay tiền hoặc xin lĩnh lương non. Đối với các thuộc viên đã có tuổi thì mới bàn bạc đến tin tức chính-trị, xã-hội năm sáu hôm vừa qua. Cuối cùng là câu chuyện tiêu-khiển trong ngày chủ nhật, danh giá nhất là những kẻ được mời đi nghe kèn hát. Câu mời này là một



YOUTAPUVANO TOM

cây cối bóng, chỉ có những bông đóa  
mọi là hiện cùng phước. Gặp lúc ier  
mọi vai gôn người thì họ lớn sẽ có dịp  
phó-trương tại ngoại-giao. Xong hũa liền  
quan đã có chỗ đi chơi riêng.

Phương-pháp «an uy, tịch-dung» này  
khi mọi ông quan thủ-liên biết đem làm  
thi hành với các thuộc viên làm lúc  
cũng có hiệu-quả lớn cho việc quan.

Đến năm 1877, vua Tự-Đức  
đã ban chiếu cho các quan  
LX

Mỗi năm ngày hai mươi bảy tháng  
tám là ngày kỷ niệm Khổng-Phủ-Tử, bả  
diều ở quan nhà nước đều nghỉ việc  
(không phải là đi b công). Chiều ngày  
hai mươi bảy, quan mọi đem công-bỏ  
tờ thông-tư đã nhận được hôm trước  
« Ngày hôm nay là ngày sinh nhật đức  
chủ-thần liên-sư Khổng-Phủ-Tử. Nhà  
môn sẽ nghỉ việc một hôm, nay thông  
cao ». Các người chức việc lật-dặt tay  
sấp giấy má, miệng làm làm sám sưa  
ra về. Cũng có một vài người dơi, cứ  
ngồi ý ra trước bàn làm việc để tờ



## MỘT ONG QUAN TỐT

thái độ phản-kháng theo lời A. Q. Nhưng lúc quan xong việc đi ra nhìn thấy, thì ngài lại khuyên cho mấy câu : « Hôm nay đang lý được nghỉ cả ngày, nhưng giấy đều chậm quá, thế mà các anh vẫn chịu khó làm việc, giỏi đấy. » Vài chữ Q. bảm : « Không hề gì ạ, thì giờ chúng con kẻ làm gì ? »

« Ở phải, — quan nói — bọn mình trong ăn suốt ba mươi ngày; thì làm việc suốt tháng cũng là phải. Một ngày nghỉ việc cũng làm thiếu hôn-phần. Chúng ta nếu phục-tòng mệnh lệnh ủy-viên làm việc cho hết hơi hết sức. Thế là mấy chữ A. Q. trong nửa-môn thấy mình thất-thể đến cảm hao miệng lại dỗi thì người ra không nói được một câu gì nữa. Hôm sau bọn đồng-sự sẽ nhìn chúng mà cười nụ ra vẻ nhạo sược. Buổi sáng bảy giờ mới bắt đầu làm việc nhưng sáu giờ quan đã đến bàn giấy; buổi chiều năm giờ bắt đầu nhưng sáu giờ quan mới vào tư-thất. Cái chế-độ « Phục-lực » (từ sáu giờ đến sáu giờ) này, thực thực đầu đầu phải tốt không



kê, ngoài ra quan vẫn thi-hành luôn luôn. Ngài nói rằng: « làm quan là nghề nghiệp của ta. Không làm quan thì ta chả biết làm việc gì nữa. Đứng đầu một nhà-môn cũng như là người chưởng-quầy trong cửa hàng; trách-nhiệm ông chưởng-quầy ta bao giờ cũng thức khuya dậy sớm. Xem trong câu nói đó cũng đủ hiểu ngài siêng-năng cầu-nấn là thế nào. Ông quan này quả là một ông quan tốt.

X

Được một ông quan, không tham-nhũng đã là một nhân-vật hiếm có. Hơn nữa ông lại biết ăn-tiện của công và dốc lòng làm việc. Thế mà ông không được thăng quan, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nghe nói ngài đã nhờ người viết bày tâu là thư giới thiệu, đã gửi đi mấy chục bản « báo cáo công việc » nhưng vẫn không có hiệu quả. Không được ăn lên, không được thăng-thăng cho nên ngài thường thường than rằng: « Chính-



## MỘT ONG QUAN TỐT

trị nước mình còn nhiều khuyết-diểm.»

Tôi rất biểu-đồng-tình. Tôi trông ngài mau mau được thuyên-thăng, được đứng đầu một cơ-quan trọng-yếu hơn để cho chức-dịch trong các cơ-quan trọng-yếu đều chịu ảnh-hưởng tốt của ngài, đều bắt chước ngài. Ấy cũng là một kết-quả tốt trong phong-trào cách-mệnh chính-trị của nước ta. Phiền một nỗi, tôi không quen biết quan trên của ngài, giới thiệu không tiện. Thôi đành đem ngài mà giới-thiệu công-khai vậy.

(Trích ở tập Luận-Ngữ số 74)







...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

**IX. — Dạ tụng**

Lỗ-Tấn

Yên đêm, thịch đêm, không hẳn chỉ  
 là những tâm hồn cô độc. Cũng có kẻ  
 vì nhân-tiên, có kẻ vì không còn năng  
 lực để traah-dấu, cũng có kẻ vì sợ...  
 ánh sáng.

Dưới ánh mặt trời, trong tia sáng tinh  
 bạch của ban ngày, giống người vẫn có  
 những cử-chỉ, ngôn-từ khác hẳn với lúc  
 đêm tối, mù mịt hay là trước ngọn đèn  
 khuya. Đêm là «tấm áo nhà giới» u-  
 ám, huyền-diện, tấm áo mà kẻ tạo-vật  
 đã dệt ra để phủ kín hết mọi người.  
 Thành ra trong bóng tối êm - đêm, âm  
 áp, bọn họ sẽ dần dần, và vô-tình cởi  
 hết bộ mặt nạ, cởi hết những áo quần  
 nhân-tạo, chỉ để lại giữa đại-khối đen



## TAP VAN

hoắc, mệnh-mông những thân-thê và tâm  
bồn trần-trường, trơ-trọi.

Tiếng cũng là đêm, nhưng có đêm sáng,  
đêm tối. Có những đêm lơ mờ, có những  
đêm u ám, có những đêm ngửa bàn tay  
không thấy, có những đêm đặc ngầu  
như một lạng sơn... Người yêu đêm cần  
có cặp lỗ tai đặc biệt để nghe... đêm ;  
cần có cặp con mắt chuyên-môn để nhìn  
ban đêm, rồi ngồi trong tối mà nhìn hết  
mọi sự... tối. Đây là vị « chính-nhân  
quán-tử » đang từ từ bước dưới ngọn  
đèn điện,... rồi đi vào góc buồng để  
đuổi cái lưng mỗi mệt... Đây là cặp  
nhân-dân khoác cánh nhau dưới ánh  
giăng để đi tới lùm cây trước mặt :  
trong con mắt cô, cậu, tình từ giờ này đã  
phấn-khởi hẳn lên !... Đêm lai-lâm, đêm  
hạ-giăng, là cũng để lật mặt bao nhiêu  
nhà văn lâu nay, dưới ánh sáng của  
những ngày « giới quang mây tạnh » đã  
viết được những câu văn cao-siêu, lộng  
đầy, từng-bưng, giòn giã trên những tấm  
giấy trắng tinh.

Thế là người yêu đêm đã lĩnh-thụ



## DA TUNG

được những tia sáng mà chỉ có đêm là có thể cung-cấp riêng cho họ.

Trên đường đại-mã-lộ, dưới ngọn đèn điện, một cô gái tân-thời bước rào. Đôi giày cao gót nghe: lộp-cộp ! loạp-coạp ! có vẻ thể-thao ra phết. Nhưng đầu móm-mũi của cô bé, đã lấp lánh một hạt bồ-hôi dầu, để chứng thực rằng: cô ta học « một » tân-thời chưa được bao lâu. Đứng trước làn ánh sáng rực rỡ nào khác, thì tưởng cô ta sẽ bộc-lộ hết cái vận-mạng « truy-lạc » rồi, còn gì ? Nhưng trong bóng tối mấy tòa nhà san sát với những cánh cửa sập kín đó, cô ta có thể mở hết mã-lực, cặp giò ra mà bước tới. Rồi giữa quãng đêm trường, một ngọn gió bỗng thoang thoảng từ đâu thổi tới, cô ta sẽ thổi ra một hơi dài và cảm thấy mát vào tận « con tử con vị ! »

Thế là : trong giờ này, khách yêu đêm cùng cô gái mới, mỗi người đều đã lãnh được phần đặc-ân của đêm ban bố cho họ. Một đêm qua. Giờ này bọn người ta lại rộn rịp đứng giậy, và đi ra, đường



CHAP VAN

hoàng, chính-chiến hết sức ! Cho đến  
mấy cái bộ mặt của đời vợ chồng son,  
giờ này, cũng chẳng biết vì sao mà  
khác hẳn với chân-tướng năm sáu giờ  
trước đến thế ! Rồi ồn ào, rồi vui vẻ...  
Nhưng nào ai biết, đâu sau kia, sau  
những tường cao, công kin, trong mấy  
gian nhà rộng thênh, dầy doc, dầy  
ngang, trong chốn thâm-khue, trong  
buồng ngực tối, trong gian phòng khách,  
trong các cơ-quan bí-mật dàu dàu kia,  
vẫn y-nguyên đầy những sự ám-muội,  
ghê gớm hết sức.

Giờ « giờ quang mây tạnh, bề lạng  
sông trong » này, trên quảng đường  
tấp nập những kẻ đi người lại, đó chỉ  
là bộ mặt trang-diểm của những sự  
thực tối tăm trên đây mà thôi. Nó chỉ  
là cái vung bằng vàng che đậy thân  
« ruốc thịt người », nó chỉ là lớp dầu  
thêm nữa, xức trên cặp má quý-sĩ mà thôi.

Chỉ có đêm là còn thành thực.

Tôi yêu đêm. Và lúc đêm khuya, ngồi  
viết bài « Dạ-tụng » (khen đêm).

(Trích ở tập Chuẩn-Phong Nguyệt-Đàm)



« Vâng! đã được mấy đứa » Hoi : « Bấy  
giờ một đứa có thể hỏi được  
mấy đứa? » « Cả một, được  
kha khá đây » Hoi : « Bông lóc cu  
mới thành thế nào? » « Chả

X - Lung-Thông-Kho (1)

Đào-Hành-Trung  
Cụ cả tên gi, họ gi, không ai rõ. Chẽ  
vì cụ ăn nơi mớ-hồ, và tuổi tác đã cao,  
nên người ta đặt cho cụ cái tên là  
Lung-Thông-Kho (Lung-thông-Kho-bác  
mớ-hồ). Cụ người làng Bông-lông,  
huyện-Ba-Là, tỉnh Hồ-Đồ, bên nước  
Hồng-Đô. Người ta hỏi cụ : Xuân thu  
cụ năm nay bao nhiêu? Cụ sẽ giã  
lời : « Giã sáu chục năm » Nếu hỏi  
« Từ cổ nhẽ năm nay hành canh bao  
nhiêu? » Thì : « Cảm ơn, cụ nhà tôi tuổi  
tác đã khá cao. » Nếu hỏi : « Cụ đã  
được mấy cô, cậu con? » Thì : «

(1) Tiếng ta đọc là Lung-thông-Kho. - Lung-  
thông nghĩa là up-mở, thông suốt. - Kho là  
chữ Kha của ta, nghĩa : anh, bác, quan bác



## TAP VAN

« Vàng! đã được mấy đũa » Hỏi : « Bây giờ mỗi bữa cơm cụ có thể thời được mấy bát ? » Giả lời : « Cám ơn, được khá khá đấy ạ. » Hỏi : « Bằng lộc cụ mỗi tháng thế nào ? » Thưa : « Chẳng được bao cơ. » Hỏi : « Từ bên quý-quốc sang nước Trung-Quốc nhà chúng tôi xa hay gần ? » Thưa : « Cũng gần ! Cũng gần ! » Hỏi : « Thế từ quý-quốc qua nước Đức ? » Thưa : « Khá xa ! Khá xa ! ».

Năm xưa ông Đại Tổng-Thống nước Hồn-Độn nghe tiếng Lũng-Thường-Khơ, liền mời cụ ra phụ trách về việc giáo-dục dân-chúng. Số là ông Đại Tổng-Thống này đã từng đọc bộ Tam-quốc-diễn-nghia cho nên lâu nay những mơ tưởng tìm sao cho được một bác Bàng-Thống : có thể giúp ông trị nước, yên dân. Rồi chữ « Lũng » ông lại đọc nhầm ra là chữ Bàng, cho nên ông nhận ngay « Lũng-Thường » làm Bàng-Thống. Thế là Lũng-thường-Khơ này phước ngay lên một địa vị quan trọng trong chính phủ Hồn-Độn và bao nhiêu ông giáo.



## LUNG THOONG KHO

Bao nhiêu sinh-viên, bao nhiêu học-sinh nước Hồn-Độn một ngày kia bỗng đứng hóa thành một lũ Lũng-thoòng con. Các ngài không tin, bẵng thử xem cách thức dạy trong một lớp học vậy.

Lũng-Thoòng học trò : — Lạy thầy, nước X to chừng nào ?

Lũng-Thoòng thầy : — Pé kia a ! Pé lắm kia a !

Lũng-Thoòng học trò : — Thưa thầy, dân nước X được bao nhiêu ?

Lũng-Thoòng thầy : — Nhiều kia a ! Nhiều lắm kia a !

Lũng-Thoòng học trò : — Thưa thầy, thế vì sao nước X muốn lấy ba tỉnh miền đông của ta ?

Lũng-Thoòng thầy : — Chả là mấy tỉnh đó giàu, giàu lắm kia. Nhưng sao các con lại cứ hỏi thầy mãi làm vậy. Để thầy hỏi các con mấy câu xem. Nay các con, nước Trung-quốc to hay bé ?

Lũng-Thoòng học trò : — To a ! To lắm kia a !

Lũng-Thoòng thầy : — Giỏi ! Giỏi lắm ! Bây giờ ta đi về, ngày mai lại học.



Lung Thong học (đáp hàng)
đồng mỹ Ác Ki Đề Toa...
Từ bây giờ đi là nước Hôn Đôn đã được
mở tại Lung Thong này, nôm, ả, mên
cầm quyền hống trị. Nghĩ...
vấn... Nán...
là Science đã xâm lược...
Hôn Đôn...
nghĩa hoa không cần khai...
chỉ ho ả, toàn...
tự nhiên... X...

(Trích ở tập Trai phụ tự do)

Lung Thong học...
Lung Thong học...
Lung Thong học...
Lung Thong học...
Lung Thong học...
Lung Thong học...
Lung Thong học...
Lung Thong học...
Lung Thong học...
Lung Thong học...



phần no tác phẩm kia bản. Chẳng đợc  
cũng muốn hiện chứng để minh  
gọi lấy bản minh mà thôi. Theo ý  
lời thì vẫn để theo đây với một  
bản « Đông cơ » và « Đông cơ » chỉ là một

**XI. — Chó — Mèo — Chuột**

là một học giả. Về sau lúc đã học  
từ hồi năm ngoái, phong phanh nghe  
đã có kẻ đã nói đến chuyện với Mèo,  
Mèo. Hẳn người ta đã căn cứ vào một  
bài văn tôi viết hồi trước và để làm  
« Thỏ và Mèo ». Thiết nghĩ mình sẽ từ  
cũng khai lấy tội mình ở chỗ cái thỏ  
nào cho được. Tuy vậy, hồi ấy tôi cũng  
chả để ý đến sự đồ-giác đó. Nhưng mà  
bước sang năm này, chả biết vì sao lại  
hỏi ấy này.

Vì vậy mà thỉnh-thoảng tôi mới có  
ý nghiên cứu xem những « động cơ »  
gi đã làm cho Chó Mèo ghét nhau. Nào  
tôi có dám bắt chước cái « mỗi » của  
các nhà học giả ngày này, chỉ căn-cứ  
vào « động cơ » để biện hoặc chế tác  
Còn ta đi ra một lúc sau gặp ngày



## TAP VAN

phẩm no, tác-phẩm kia đâu. Chẳng qua cũng muốn liện chừng để mình « tự gọi lấy đầu mình » mà thôi. Theo ý tôi thì vấn-đề trên đây đối với một nhà « Đông-vật tâm-lý học » chỉ là một câu hỏi đơn-giản hết sức. Đáng-kể là tôi chả có một tí học thức gì về khoa học ấy. Về sau lúc đã đọc bộ sách : « Tự nhiên sử trong đồng-thoại » của bác sĩ O. Dahn Hardt. Tôi mới hiểu rõ sự tình. Nghe dân chúng kể thế này : Xưa kia, có một hôm tất cả các giống vật trên mặt đất cần họp một hội nghị để giải quyết một vài việc rất quan trọng. Giống chim, giống cá và giống thú đều tụ tập đủ mặt. Duy chú voi không đến. Hội nghị mới định phái đại-biểu đi mời. Chó ta được cử làm đại-biểu. Chó bảo : « Tim, thế nào được ? Tôi chưa hề thấy voi và chưa hề quen biết gì nó kia mà ! »

Để hết sức — toàn thể hội nghị nói — Nó lung cọng !

Chó ta đi ra, một lúc sau gặp ngay



## CHO MÈO CHUOT

một chú Mèo còn đang gõ sườn lưng lên. Chó liền mời đi về với mình, rồi giới thiệu với các bạn: «Voi đây!» Cả hội nghị cười ồ lên và giỡn chơi. Chó ta một hồi khá lâu, Từ đây về sau, Chó mới thù, oán với Mèo là xiết thê.

Dân - tộc Germans ra khỏi rừng chưa bao lâu, đã có một nền học - nghệ văn - nghệ khá vẻ vang. Từ sách vở trang - hoàng cho đến đồ chơi tinh xảo của họ đều làm cho người đời phải phục. Duy chỉ câu chuyện trẻ con vừa kể trên đây thì thiệt vô văn! Thù oán vậy có nghĩa lý gì? Lúc chú Mèo tại gõ lưng đứng đây, nào chú có ý gì đánh lẫn - sóng để mào - danh - đầu? Lỗi là tại chú Chó có mắt mà không biết nhìn đây chứ! Tuy vậy, mặc dầu số là lý do thì đây, cũng vẫn có là một lý - do. Còn như tôi, sở dĩ ghét Mèo thì có những lý do khác hẳn.

Nói thực thì người và vật có khác nhau cũng chẳng là bao. Trong đám động vật, tiếng rằng chó phải phong - lưu tự tại như là người xưa đã quởng - tượng



nhưng ở trong xã hội chúng nó, những  
 sự-tình, lỗ-lạc, vẫn đi bên giữa cõ  
 người. Chúng nó ăn ở buông thả theo  
 tình, tình sở thích, hay thì hay, dở thì dở  
 không cần biện-bạch nửa lời. Giống sâu  
 bọ cũng có thú không sạch sẽ cho  
 lắm, nhưng được một cái hay là bản  
 chúng nó không hề rao lên là trong  
 sạch.

Bây giờ mới nói duyên cớ vì sao  
 mà tôi ghét Mèo. Tôi biết rằng: lý  
 do của tôi, thiệt là đầy đủ mà lại  
 quang-minh, chính-đại hết sức. Một là  
 tình-tình con mèo khác hẳn với các  
 loại thú dữ khác. Hễ nó bắt được một  
 con chim sẻ, hoặc chú chuột, không  
 bao giờ nó chịu ăn ngay một miếng  
 cho con mồi chết tức thì; nhất-định  
 là nó đùa chơi đủ cách: thả ra cho  
 chạy, rồi lại bắt; bắt lại rồi lại thả  
 ra; chơi cho cẻ chán rồi mới cần  
 chết, mới nhai ngấu; thì cũng chả khác  
 gì bọn người nham-hiêm có nhìn thấy  
 người cực-khổ thì mới sung sướng, có  
 hào-hạ được kẻ hèn yếu cho chết gầy



## CHỖ MÈO CHUỘT

Chết môn thì mới thỏa thích! Nói cho thực hơn nữa thì có lẽ chỉ vì trông lúc chúng nó phối hợp cùng nhau, chúng nó cứ nghêu ngao giờ những ngón rơm, làm cho người ta phải sinh ghét! Nhất là lúc đêm khuya, người ta cần đọc sách, hoặc nghĩ ngợi! Lúc bấy giờ là thế nào tôi cũng phải vớ ngay một cây sào dài ra mà đánh cho chúng một mẻ.

Nhưng trên đây, đều là những câu chuyện ngày nay. Nghĩ lại cho kỹ, thời tôi đã ghét mèo từ những thuở nào kia, có lẽ vào khoảng tôi mới trong ngoài mười tuổi thì phải. Bấy giờ tôi còn nhớ được rành mạch, mà lý do này lại rất là đơn giản. Thì chỉ là vì một hôm, nó đã ăn mất một con chuột mà tôi đã nuôi nấng bao nhiêu lâu, một con chuột be béo xinh xinh, rất dễ yêu.

Nghe đâu người Âu ít thích mèo đen, biết có thiệt thế không? Nhưng con mèo đen trong tiểu thuyết Edgar Allan Poe thì đang sợ thiệt. Hồi xưa, ở Tàu,



cũng có « ma mèo » nhưng gần đây  
 thì không nghe đến những chuyện Mèo  
 hóa phù, hóa phép, yêu quái nữa. Có  
 lẽ bao nhiêu thuật-pháp lâu ngày thất-  
 truyền, cho nên ngay nay mèo Tàu  
 thành ra hiền-từ hẳn rồi chăng? Nhưng  
 ngày tôi còn bé, thì xem chừng nó  
 vẫn còn có vẻ yêu quái cho nên tôi  
 đã ác-cảm với giống mèo. Một đêm  
 hè, thuở tôi còn bé, tôi nằm hóng mát  
 trên một bộ ghế ngựa nhỏ, ở dưới một  
 cây quế. Bà tôi ngồi bên cạnh, vừa  
 phẩy cái bả quạt ba-tiểu vừa kể chuyện  
 cổ-tích cho tôi nghe. Thoắt dẫu, trên  
 cây quế nghe có tiếng móng cào sạt  
 sạt. Rồi một cặp mắt long lánh trong  
 bóng tối, từ trên cây cao xuống dần  
 dần với tiếng sạt đo, làm cho tôi  
 hết hồn vía, mà câu chuyện cổ-tích  
 của bà tôi cũng ngắt đoạn. Cụ sẽ kể  
 chuyện mèo cho tôi vậy:

« Cháu có biết không? Mèo là thầy  
 học của ông Cọp kia đấy! — lời bà  
 tôi nói — Chắc con còn bé chả biết  
 thế đâu! Nhưng chính Mèo là thầy



## CHO MÈO CHUOT

học ông Cọp. Nguyên xưa kia Cọp dốt nát hết sức, chả biết gì sốt, phải đến thú - giáo với Mèo. Mèo mới dạy cho Cọp mẹo vặt, mẹo bắt mồi, cách ăn, in như là cách Mèo bắt chuột ấy ma. Học thành nghề, cọp ta nghĩ bụng: bấy nhiêu ngón, mình học hết rồi. Chả có ai bằng mình được nữa. Duy chỉ Cụ Mèo, hẳn còn nhiều ngón hơn mình; vậy nếu giết quách Mèo đi, thì nhất định giống Cọp sẽ sùng sãi hơn ai hết, chứ gì? Nghĩ như vậy, Cọp liền bước tới bắt Mèo. Nào ngờ Mèo đã đoán trước được ý cọp, nhảy một cái phóc ngay lên cây. Anh cọp lúc bấy giờ chỉ trợn trắng mắt lên mà ngồi chờ hổ dưới gốc cây. Thi ra Cụ Mèo còn chưa dạy cho Cọp hết các ngón: Cụ chưa bày cho Cọp cách leo cây ! »

Tôi nghĩ bụng: kẻ cũng còn may, may một cái là hồi ấy ông Cọp nóng tính làm cần, chứ không thì tối hôm nay đã làm cho một « ông ba mươi » ở ngay trên cây quế bò xuống thì



nguy to... Nghĩ thế nhưng tôi vẫn sợ; tôi đánh vào ngay trong nhà đi ngủ... Mâu dâm tối giờ này lại càng âm-dạm; cảnh quế rụng nghe xau - xát; một luồng gió hiu hiu thổi... Tôi nhớ đến chiếc chiếu lác trong nhà, bây giờ đã man mát rồi, thì chỉ hơn là vào ngủ quách cho quên đi đừng mơ-tưởng gì đến, những sự sợ hãi nữa là xong.

Trong ánh-sáng lù-mờ của ngọn đèn dầu lác, tòa nhà cũ mấy trăm năm kia là thế-giới của chú chuột già xưa nay vẫn tung-hoành nhay nhót. Thánh thót chân chú chạy, lip chíp miệng chú kêu, trông thái-độ chú trang-nghiêm! Mèo thì đã được người ta nuôi cho mà chả làm việc gì cả. Các bà cụ thường vẫn cảm vi nỗi con chuột cứ nhà nát rương hòm, ăn chùng các thức này nọ; tôi thì tôi cho rằng cái ấy cũng chả có gì là đáng tội, chả cần có gì đến mình. Huống hồ bấy nhiêu, sự tình là tội-trang của chú chuột già nào đã gây nên, nhất-dịch không, có thể va-không cho con chuột lắt tôi vẫn yêu đương



## CHỖ MEO CHUỘT

kia. Giống chuột lắt này, thường  
nó chỉ có thể chạy san sát trên mặt  
đất. Vóc giac nó chỉ bằng ngón tay  
cái, đối với người nó cũng chả biết  
sợ; chúng ta vẫn gọi nó là chuột lắt;  
nó khác hẳn với cái giống chuột sù si  
vẫn nằm trên rường nhà kia mà! Bên  
chiếc giường ngủ của tôi, có giá hai  
tấm tranh vẽ. Một tấm vẽ: « Bát-Giới  
chọn rề » hình dung anh lợn có một  
cái mõm sề và một cái tai sù phũ  
đầy cả mặt giấy; tôi chả thích; còn  
tờ kia vẽ một bức « chuột già lấy vợ »  
thứ xin đao đề; Từ chú rề, nàng dâu,  
phu-dâu, phu-rề, bà con, khách-khứa,  
người giúp đám, anh nào cũng lưng eo  
đuôi mào, in hết bo-diện nhà nhỏ; duy  
có một điều là bốn chuột đều là áo  
hồng quần lục. Tôi mới nghĩ rằng thế  
nào cũng có chú chuột lắt mình yêu trong  
bốn ấy thì mới sắp đặt được linh-dinh  
như vậy. Đời này đến thơ tục! Những  
đám cưới của giống người mà thường  
ta vẫn gặp trước đường, kẻ cũng chả  
khác gì một cách quảng-cáo cho công  
cuộc. « Tình giao » mà thôi, đề ý đến



làm gì ! Nhưng những lúc ngồi ngắm  
 đến tình-thần say sưa của chú chuột  
 già nhà ta lấy vợ trên bức tranh này,  
 thì trông chừng đầu đầu nó có lay ba  
 ngày đêm liền. Có lẽ xem cũng chả  
 chán mắt nào ! Cứ đến tối mười bốn  
 tháng giêng, là tôi nhất-dịnh không  
 chịu ngủ và quyết chờ cho đến lúc  
 định đám chúng nó rúc từ dưới đường  
 rúc ra. Thế mà vẫn chỉ thấy mấy anh  
 chuột lắt trăn-trụi đi ngao du trên mặt  
 đất, xem chừng chúng không có tổ-chức  
 việc-tùng gì sốt. Chờ mỏi cả mắt mà  
 chả thấy, đành phải bực-bội lên giường  
 đi ngủ cho đến lúc bừng mắt dậy là  
 giờ đã sáng : chả là hôm nay là tiết  
 rước đèn. Hầu là trong hôn lễ nhà họ  
 chuột đã không phát thiệp mời để thăm  
 lễ, thì dầu mình có thiết tình đi « xem  
 rước dâu » chúng nó cũng chả thích nào.  
 Tôi chắc rằng : đây là tập-tục của chúng  
 nó, thì dầu kháng-nghi cũng vô-ích.  
 Thực ra, Mèo nào có phải là kẻ thù  
 « số một » của Chuột ! Ngày thường, cứ  
 đến tiết Xuân, có lúc các Ngái nghe



## CHO MÈO CHUỘT

Chuột ta cứ « xet ! xet ! xet ! xet ! » kêu — người ta gọi là « Chuột đếm tiền » — thì Ngài biết ngay rằng lão « đồ-tê » đáng sợ của giồng chuột đã « quang-lâm » rồi đó ! Tiếng kêu la lần này thiệt biểu-hiện hết những nỗi sợ-hãi của Chuột trong tình-thế tuyệt-vọng. Dần lúc gặp phải Mèo, Chuột ta cũng không hề bao giờ kêu hốt hoảng như vậy. Mèo đáng sợ thiệt, nhưng chú Chuột chỉ chạy ngay vào cái lỗ nhỏ là chú Mèo đành chịu cứng. Ngoài ra còn nhiều cách thoát thân khác nữa. Duy chỉ bác « đồ-tê » đáng sợ này — Bác Rắn — thì thân thể dài và bé xấp xỉ với Chuột — cho nên dần Chuột trốn tận dần, nó cũng bò vào. Nó lại dai dẳng và nó đã đuổi thì chả mấy khi Chuột ta thoát khỏi. Ta có thể chắc rằng : lúc chú Chuột « đếm tiền » la réo lên thì cũng chính là lúc Chuột đã bị nguy-hiểm lắm và không biết làm thế nào nữa.

Xưa kia, đã có một lần tôi nghe mấy tiếng « đếm tiền » như vậy trong một gian nhà trống. Tôi đẩy cửa vào, thì



thấy một anh rắn còn nấp trên đường  
 xa. Nhìn giữa đất, một chú chuột nhắt  
 nằm, miệng hộc cả máu tươi, nhưng  
 hai cái móng còn thoi thóp. Tôi nhặt  
 lấy, ú nó nằm trong một cái bộp giấy;  
 nửa ngày giờ nó sống lại rồi dần dần  
 ăn, uống, đi lại được. Hôm sau thì  
 bình như nó đã bình-phục như thường,  
 nhưng nó vẫn không chạy. Thả xuống  
 đất, nó thình-thoảng chạy tới bên mả,  
 nó còn trèo lên cả chân mả, lên mãi  
 tẩu bấp vả. Thả xuống bàn ăn, nó mò  
 đến bát nước rau, liếm chặm chếp trên  
 vành bát. Thả lên trên bàn giấy, nó  
 đi đứng thung-dung; hề thấy nghiêng  
 mực, là nó thè ngay lưỡi liếm bầy  
 nhiều nước mực vừa mại. Tôi rất thích  
 nó làm thế. Tôi đã nghe thầy tôi kể  
 chuyện: nước Tàu có một giống « khỉ  
 mực » (Mặc hầu) nó to chỉ bằng ngón  
 tay cái, lông nó đen lánh. Nó ngủ  
 trong ống bút, hề nghe mài mực là  
 nó nhảy ra; nó ngồi chờ một bên, chờ  
 đến lúc mình viết xong, tháp bút lại  
 là nó liếm hết bao nhiêu mực còn lại



## CHO MEO CHUỘT

giữa nghiên, rồi lại cứ thế nhảy vào ống bút. Tôi những ước ao có một con « khí mực » như vậy, mà không tài nào tìm được. Hỏi thăm xem giống khí ấy có ở đâu, và ở đâu bán? Thì chả ai biết. « Ủy-tỉnh liêu trảng vô » — (Au ùi lấy long mình còn hơn là không) — Con chuột lắt này cũng có thể xem như là con « Mặc bầu » của mình vậy. Nhưng có một điều là khi nó liếm mực nó không hề chờ cho tôi viết xong rồi hẵng...

Bây giờ chờ không rần-mach lắm nữa, nhưng con chuột lắt sống trong tình hình ấy đại-khại độ một vài tháng. Rồi có một ngày kia, tôi bỗng cảm thấy mình tích-mịch, nói như ai : « Nhược hữu sở thái » (in tuồng có mất gì). Xưa nay, con chuột nhắt của tôi, vẫn qua lại trước mắt tôi, khi ở trên bàn, khi dưới đất. Thế mà hôm nay, có nửa ngày giờ chả thấy nó. Ngày thường giờ ăn cơm thế nào nó cũng ra. Thế mà hôm nay, cả nhà ăn bữa cơm trưa xong, vẫn không thấy nó ! Tôi chờ nó suốt



nửa ngày giờ nữa mà vẫn không thấy.  
 Bà Cả, người u già lâu nay làm vật  
 trong nhà, có lẽ vì thấy tôi chờ đợi  
 tôi nghiệp, sẽ khe khẽ bước tới nói  
 cùng tôi một câu. Làm cho tôi càng  
 thêm thương xót và bức bối, nhất-dinh  
 quyết tâm tuyen chiến với Mèo. Số là  
 vú đã cho tôi biết rằng: Con chuột nhất  
 đũ bị Mèo cắn chết từ tôi hôm qua.  
 Đau đớn với nỗi tình đứt đoạn, lòng  
 tôi cảm thấy trống-trái. Tôi lập tâm  
 quyết giã thù thế nào cho độc mới  
 nghe.  
 Công cuộc báo-thù của tôi bắt đầu  
 ma-thủ đánh ngay con Mèo nhà người lâu  
 nay, rồi mỗi cảm giận mỗi ngày một  
 banh-trương lên, hề gặp Mèo là  
 tôi đánh. Bắt đầu còn đuổi rượt, đánh  
 lên, về sau thì chiến-thuyết của tôi càng  
 ngày càng tiến-bộ. Tôi có thể ném đá  
 trúng vào đầu Mèo, đó Mèo vào trong  
 phòng trống đánh cho nó đau cả vầy  
 rồi cả mắt. Cuộc chiến đấu tiếp tục  
 khá lâu, về sau xem chừng bao nhiêu  
 Mèo không dám lại gần tôi nữa.



## CHO MÈO CHUỘT

Nhưng sau đó ít lâu, — chừng đó nửa năm thì phải, tình cờ tôi lại được một tin-tức bất ngờ. Thì ra con chuột Nhất thiết không phải bị Mèo cắn chết, mà chỉ vì hôm ấy nó leo lên về châu Bà Cả rồi bà đập cho một cái nên nó chết tươi.

Thiệt là một câu chuyện tôi không hề ngờ đến bao giờ. Ngày nay tôi đã quên hẳn cả mỗi cảm-tương của tôi hôm ấy. Nhưng một điều chắc là mỗi lúc cảm của tôi đối với Mèo vẫn không giảm. Thế rồi ngày tôi lên Bắc-Kinh lại còn xảy ra chuyện Mèo giết hai vợ con mấy con thỏ nữa. Thế là giầu mới góp thêm vạp với thù xưa, thành thử tay độc lại càng độc nữa. Câu chuyện thù Mèo vì vậy mà đồn rông. Nhưng đó là việc đã qua. Ngày nay tôi đã đời hẳn thái-đo đối với Mèo, tôi cũng đã có vẻ nhân từ. Nếu như vau bắt đặc dĩ thì chỉ đuổi nó đi là cũng, không hề đánh đập chúng nó, nữa là giết được! Kề cũng là một cuộc tiến hóa của tôi. Kinh nghiệm đã nhiều



TAP VAN OHO

hơn trước, tôi đã biết rằng những lúc  
Mèo ăn cắp một giống cá, một con gà  
con, hoặc lúc đêm khuya nó gào, thì  
người ta mười người kẻ có chín người  
bực-lức và những lúc ấy là Mèo đang  
phải chịu đòn. Nhưng nếu như muốn  
cho người khác bả đá mà mình đánh  
nó đau, giết nó chết, thì nó lại là  
đang thương mà mình là đang ghét.  
Vậy nên chính sách ngày nay của tôi  
là bẻ gãy lúc Mèo quay tôi, cho mình  
bực bội, thì tôi liền bước ra cửa  
mãng to lên rằng: « Hừ! Cút! » Dẫn  
dần người gian, tôi lại về buồng viết.  
Làm như thế là tôi vừa giữ được tư  
cách một người vừa biết chống giặc,  
lại vừa giữ mình.

Nhưng ngày nay tôi vẫn chưa có thực-  
hành học-thuyết đó, và còn cần nghiên-  
cứu kỹ-lưỡng thêm nữa.

(21-2-1926)





# MỤC LỤC

	Trang
MẤY LỜI NÓI ĐẦU	VII
I. — Bàn về tạp văn (Dương Tấn-Bào)	19
II — Một lời lý luận (Tư-mãn-Dung)	27
III. — Lời văn «u-mặc» lắt léo (Thiếu-Văn)	37
IV. — Lời văn «tổc-tả» (Hồ-Phong)	45
V. — Ý nghĩa xã-hội của phong trào Độc kinh và Tồn văn (Duy-Minh)	51
VI. — Bàn về chữ «nhấn» (Trần-tử-Triển)	63
VII. — Một lũ mê mẩn (Bách-chí-Triển)	75
VIII. — Một ông quan tốt (Giang-quý-Tử)	85
IX — Dạ tụng (Lỗ-Tấn)	105
X. — Lũng Thông-Khơ (Đào-hành-Tri)	109
XI. — Chó — Mèo — Chuột (Lỗ-Tấn)	113





IN TẠI NHÀ IN QUANG-HOA, 473

HÀNG BÔNG HÀ NỘI & IN XONG

==== NGÀY 23 JANVIER 1945 ====

ĐƯỢC GIẤY-PHÉP NGÀY 30 DECEMBRE 1944 SỐ 448.





— — — — —

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

— — — — —

1887



---

SẮP XUẤT BẢN

NGUYỄN HỒNG

- Ngọn lửa (tiểu thuyết)  
Hai mươi năm về sau (truyện ngắn)  
Lửa tin (tùy bút)

NAM CAO

- Nước mắt (truyện ngắn)

ĐẶNG THÁI MAI

- Chung quanh vấn đề sử học  
Gia (tiểu thuyết Tàu) nguyên văn của Ba Kim  
Đặng-thái Mai dịch  
Một trăm năm lịch sử Trung Hoa (1840 1940)

LÊ TRÙNG DƯƠNG

- Sâm Sơn vui thú (phóng sự)

NGUYỄN HỒNG HÀ

- Phá ngang (tiểu thuyết giáo dục)

---

**mới**

---